

# De Saambinder

KERKELIJK WEEKBLAD DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN



## MEDITATIE

### Gamaliëls raad

*“Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken.....”*

*Handelingen 5 : 39a.*

Een vrijmoedig getuigenis hebben de discipelen afgelegd voor het Sanhedrin. Vervuld met de Pinkstergeest en bevrijd van mensenvrees, brachten zij hun boodschap aan zeventig zeer vijandige Joden. Dan lezen wij, dat het hart van de leden van het Sanhedrin barst van woede. Een groot rumoer ontstaat; men wil de discipelen vermoorden. Hier komt de mens in al de brute vijandschap van zijn godsdienst openbaar. Dan verheft zich temidden van al dat tumult een oude rabbi. Het is Gamaliël, een zeer geachte leraar Israëls. Hij heeft al vele studenten onderwezen in de Godgeleerdheid. Saulus van Tarsen is één van hen. Hoor, hij spreekt! Aanstonds wordt het stil. De oude Gamaliël beveelt eerst om de apostelen een poosje naar buiten te sturen. Dan houdt hij zijn merkwaardige rede.

De kern van zijn betoog is, dat er tweeërlei werk is in het godsdienstige leven: een werk uit mensen en een werk uit God. Van al het werk uit mensen is dit het kenmerk, dat het gebróken zal worden; van het werk uit God is dit het kenmerk, dat het niet kán gebroken worden.

Wij kunnen van deze oude hoogleraar vier dingen leren. Het eerste is, dat het zo noodzakelijk is, goed te blijven separeren in de prediking tussen dit tweeërlei werk. Velen achten dat niet noodzakelijk meer. Al dat wroeten in het hart der hoorders is maar schadelijk, zo meent men. Men maakt de mensen met een sepa-

rerende prediking maar onzeker, zo stelt men.

Gamaliël echter was wijzer dan velen in onze dagen. Zeker, hij was een zeer vijandige Jood; hij goot zijn studenten vol met haat tegen de Heere Jezus en tegen Zijn discipelen, het is waar; men kan het in Saulus van Tarsen zien. Maar op dit éne punt geeft hij ons allen toch een ernstige les: de Schrift én de ervaring hebben hem geleerd, dat niet alles, dat zich aandient als een werk van de Heilige Geest, ook een werk uit God is.

Het tweede dan, wat wij van hem leren kunnen, is, dat er in het godsdienstige leven een werk uit mensen is, dat verbroken zal worden. Een werk uit mensen! Hebt ge wel eens met aandacht het web van een spin beschouwd? Wat kan het glinsteren in de herfstmorgen, als de zonnestralen erover spelen. Maar waar komt dat web eigenlijk vandaan? Het komt uit de buik van de spin. Hij heeft het gesponnen uit zijn eigen ingewanden.

Zie, lezers, zo kunnen wij ook een schoonschijnende bekering hebben, een fijngesponnen web van geestelijke hoop en verwachting, dat in wezen een werk uit óns is, een werk uit mensen. In dat werk uit mensen wordt de rechte verootmoediging voor God gemist. Het arme zondaarsleven ontbreekt. Men is wat, men heeft wat.

Gamaliël haalt als voorbeeld van het werk uit mensen een zekere Theudas

aan, die zei “dat hij wat was”. Zie, daar hebt ge het kenmerk van dat werk uit mensen: het wil wat zijn! O, wat kan een mens met heel zijn “bekering” op een subtiële wijze wat willen zijn! Maar nooit zal het werk uit mensen het eigen doodvonnis hartelijk onderschrijven; nooit zal het werk uit mensen buigen in het stof voor God en een welgevallen krijgen in de straf zijner ongerechtigheid. Daarom zal het werk uit mensen ook nooit als een verloren zondaar de toevlucht nemen tot Christus' bloed en wonden.

Het derde, dat Gamaliëls woord ons leren wil, is, dat er óók een werk uit God is. O, lezers, wat is het noodzakelijk, dát werk in ons leven te leren kennen. Wilt ge nu weten, waaraan ge dat werk uit God herkennen kunt? Waar het werk des mensen zegt, dat het wat is, daar leert het werk dat uit GóD is de zondaar zingen: “Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God!” Dat werk verootmoedigt, verbreekt, verbrijzelt. Dat werk maakt ons stenen hart als was in 's Heeren handen. Dat werk doet ons onze zonden bewenen en betrouwen met een hartverbrekende droefheid naar God. Het einde van dat werk is, dat God in Christus alles wordt voor een verloren mens en dat de mens niets wordt aan de voeten Gods. Dat werk is een werk uit God, door God, maar ook tót God. Het wordt in dat werk immers om God te doen.

### INHOUD

pag.

Meditatie: Gamaliëls raad . . . . .	1
Het oproer van Demetrius (2) . . . . .	2
Christus alleen . . . . .	3
De leesdienst als eredienst (3) . . . . .	4
Boekennieuws . . . . .	5
Kerknieuws . . . . .	6
Berichten . . . . .	8
Predikbeurten . . . . .	9

**DE SAAMBINDER**  
**Kerkelijk weekblad**  
**der Gereformeerde Gemeenten.**

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur: ds. A. Moerkerken.

Bijdragen van medewerkers en boeken ter recensie aan:  
ds. A. Moerkerken,  
Händelstraat 1,  
2901 JC Capelle aan den IJssel,  
tel. 010-4472388, fax 010-4472263.

Redacteur: ds. G.J. van Aalst.

Kerkelijk nieuws en berichten aan:

redactie-secretaris: C.G. van Es  
Ronsseweg 527,  
2803 ZJ Gouda,  
tel. 0182-571292, fax 0182-533928.

\*\*\*\*\*  
Abonnementen, adreswijzigingen,  
predikbeurten en beroepingswerk  
aan:

De Saambinder - abonnementen,  
Postbus 608, 3440 AP Woerden,  
tel. 0348-489900, fax 0348-483599.  
Postbankno. voor  
abonnementsgeld: 64327.

\*\*\*\*\*  
Alle advertenties aan:

Administratie van de Saambinder:  
J. Honkoop, Jan Willem Frisoehof 53,  
2517 LA 's-Gravenhage,  
tel. 070-3514465, fax 070-3512718.  
Postbankno. 256686.

\*\*\*\*\*  
Correspondentie-adres  
Noord-Amerika:

Mr. Clarence Bleeker  
1233 Leffingwell Av, N.E.,  
Grand Rapids, Michigan,  
U.S.A. 49505.

\*\*\*\*\*  
Abonnementsprijs  
bij vooruitbetaling:

voor Nederland: f 24,00 per halfjaar  
(te betalen per 1 april en 1 oktober  
d.m.v. een acceptgiro)

voor het buitenland:  
Luchtpost:  
Amerika \$ 56,-, Canada \$ 68,-.  
Zeepost:  
Amerika \$ 49,-, Canada \$ 59,-.

\*\*\*\*\*  
Advertenties f 1,10 per mm.  
Familieberichten f 0,85 per mm.  
Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Advertenties dienen uiterlijk  
donderdagmorgen in bezit van de  
administratie te zijn.

Faxberichten vrijdag voor 12 uur.

Rouwadvertenties tot uiterlijk  
maandagmorgen 12 uur (telefonisch).

De redactie kan niet aansprakelijk  
worden gesteld voor de inhoud van de  
advertenties en de ter recensie  
aangeboden boeken.

De laatste les, die in Gamaliëls woorden ligt, bepaalt ons bij het tweërlei einde van dat tweërlei werk. Het werk uit mensen wordt gebroken. Ontzettend! Wat zal het erg zijn, als heel ons geloof, heel onze bekering in de dag van ons sterven zal blijken een kunstig web te zijn, gesponnen uit onze eigen ingewanden. Wat zal het zijn, zo ons werk dan voor Gods Aangezicht gebróken wordt en in het gericht Gods niet kan bestaan!

Maar anderzijds: het werk uit God kan niet gebroken worden. O zeker,

satan doet al zijn best het te breken en ons te ziften als de tarwe, O zeker, o zeker, wij vrezen duizendmaal als een huichelaar openbaar te komen en kunnen, door ongeloof neergebogen, Gods werk zo weinig voor Gods werk houden. Maar houdt moed, bedrukt volk: Zijn werk kan niet gebroken worden! De Heere lere ons zuchten met Habakuk: "Uw werk, O HEERE! Behoud dat in het leven in het midden der jaren!"

Capelle a/d IJssel,

ds. A. Moerkerken.

## Het oproer van Demetrius

(2)  
Handelingen 19 : 20 – 40.

### Geen kleine beroerte

We lezen in vers 23: "Maar op diezelfde tijd ontstond er geen kleine beroerte, vanwege de weg des Heeren". De christelijke godsdienst wordt hier weer "de weg des Heeren" genoemd.

We hebben al eens eerder gezien, dat op deze wijze wordt uitgedrukt, dat leer en leven bij elkaar behoren. De zaak des geloofs is niet alleen een zaak voor de zondag, maar ook voor door de week, ja het is een zaak van heel de levensweg.

Wie was nu Demetrius, waarover vervolgens in vers 24 gesproken wordt? Hij was de leider van een groot bedrijf, waar men kleine zilveren tempeltjes van de godin Diana maakte en die daarna verkocht. In Efeze was namelijk een prachtige tempel van Diana, die wijd en zijd beroemd was. Men beschouwde die tempel als één van de zeven wereldwonderen. De tempel bestond uit honderdachtentwintig zuilen van negentien meter hoog. In de tempel bevond zich in een nis het beeld van de godin. Men geloofde dat haar beeld uit de hemel was gevallen. Diana of Artemis werd beschouwd als de stadsgodin van Efeze. De godin werd in Klein-Azië algemeen vereerd als de godin van de vruchtbaarheid.

De tempel van Diana nu was een gezocht bedevaartsoord. Van heinde en ver kwamen de pelgrims om de tempel te bezoeken en daar te offeren. Veel pelgrims kochten dan, voor

zij terugkeerden naar hun woonplaats, zo'n klein zilveren tempeltje als herinnering of souvenir en als verzekering van de bijstand van de godin. Onder leiding van Demetrius werden die zilveren tempeltjes gemaakt naar het model van de echte tempel.

Nu had Demetrius twee soorten mensen in dienst. Zo was er het hogere personeel, een soort kunstenaars, die de ontwerpen maakten. Daarnaast waren er de werklieden, die het ruwe werk deden op basis van de genoemde ontwerpen. Waarschijnlijk moeten we bij dit alles denken aan huisindustrie, dat wil zeggen dat ieder in zijn eigen woning het werk uitvoerde.

U begrijpt, dat met dit alles goed geld werd verdiend. Omdat nu echter door de prediking van Paulus velen tot geloof kwamen en het Woord doorwerkte, begon de toeloop naar de tempel van Diana zinderogen te verminderen. Daarmee verminderden tegelijk ook de verdiensten van Demetrius en de zijnen. Demetrius zag dat natuurlijk met lede ogen aan en toen de nood hem te groot begon te worden, riep hij de vele werklieden, de zilversmeden, bijeen.

### De samenkomst van de zilversmeden

In vers 25 lezen we hoe Demetrius de handwerkers, zoals ze daar genoemd worden, bijeen vergaderde. In die samenkomst schilderde hij in felle bewoordingen (vers 25-27) hoe door de arbeid van Paulus de tempel van Diana in minachting geraakte.

De mensen gingen nu geloven, dat goden met handen gemaakt geen echte goden zijn en dat dus Diana met haar tempel geen waarde had. Demetrius zette uiteen dat daardoor heel hun winstgevende handel in de grootste moeilijkheden kwam. Hij deed het voorkomen alsof hij bezorgd was voor de eer van de godin Diana, maar uit zijn woorden blijkt duidelijk, dat het hem ging om de winst, die hij vroeger met zijn bedrijf maakte en die hij nu moest missen. Het ging Demetrius uiteindelijk alleen om het geld. Hij was in feite een *huichelaar*. Onder het mom van de eer van Diana ging het hem alleen om zijn verdiensten. Als het hem zijn inkomsten niet had gekost, dan zou hij zich echt niet zo druk hebben gemaakt over de prediking van Paulus.

### Verdwenen indrukken

Uit dit alles blijkt dus, dat de vrees waar vers 17 van sprak, spoedig weer was verdwenen. Toen was er immers vreeze over heel de stad gekomen vanwege de gebeurtenissen rond de zonen van Sceva. Maar die vrees was inmiddels weer verdwenen. Is het zo nog niet bij veel mensen? Er kan wel eens vrees in het hart zijn en diepe indrukken, bijvoorbeeld bij aangrijpende sterfgevallen, tijdens ziekte of bij andere ernstige roepstemmen. Dan is er een ogenblik beslag en eerbied voor de majesteit Gods. We gevoelen, dat we zo niet kunnen sterven en dat er een wonder Gods in ons leven gebeuren moet. We nemen ons voor anders te gaan leven en anders naar de kerk te gaan dan vroeger. Zo kan er wel eens vrees over ons komen, zoals dat ook had plaatsgevonden in Efeze. Maar bij zovelen gaat het weer voorbij. Langzaam ebt de vrees weg. De indrukken verdwijnen. Het beslag van Gods Woord verdwijnt. We keren weer terug naar ons oude leven. We zitten wel in de kerk, maar het gaat weer langs ons heen zoals vroeger. Het blijkt, dat de vrees in Efeze is verdwenen, want het heeft even later geklonken uit duizenden kelen: "Groot is Diana der Efezeren!" (vers 28). En bij zoveel mensen gaat de vrees weer voorbij en gaan de indrukken weer over. Misschien is uw leven daar wel mee getekend en moet u ook zeggen, dat het allemaal voorbij gegaan is en dat u harder en ongevoeliger geworden

bent dan ooit tevoren. Wat is dat erg! Er zijn zoveel mensen, die diepe indrukken en vrees hebben gehad, en die voor eeuwig verloren zijn gegaan.

Maar nu is het voor u nog genadetijs. Nu is het de dag der zaligheid en nu klinkt nog de nodiging van het Evangelie. Leef toch niet over die indrukken heen. Smeek toch om bekering. Want als God in ons leven gaat werken, gaat het niet over, want Hij laat nooit varen het werk, dat Zijn hand begon. Dan kunnen we proberen het van ons af te schudden, maar dan gaat het niet meer. Dan komen we met de nood van ons leven aan de voeten des Heeren terecht. Ook voor u is het nog niet te laat. Het is voor de Heere maar een wenk van Zijn alvermogen om uw harde hart te verbreken.

### De macht van het geld

We zien hier ook zo duidelijk de macht van het geld. Het ging Demetrius uiteindelijk alleen om het geld onder het mom van de godsdienst van Diana. Voor hoeveel kerk-

mensen is het geld belangrijker dan het Evangelie van Christus? We zijn o zo degelijk en rechtzinnig, maar, o, kom niet aan ons geld. Calvijn heeft er al op gewezen, dat we ons er niet over bekommeren als de Wet van God vertrappt wordt, als onze inkomsten maar niet verminderen. Als het over geld gaat, nemen we het vaak niet zo nauw met onze principes, dan zien we veel door de vingers.

Zijn we misschien ook in de greep van de Mammon, de geldgod? Bij zoveel mensen houdt de godsdienst op, zodra het over de financiën gaat. Onder het mom van de godsdienst ging het Demetrius alleen over het geld. Maar laten we toch bedenken, als de dood komt, kunnen we niets meenemen. Al het aardse gaat voorbij, maar hoe groot is het goed, dat God in Christus weggelegd heeft voor degenen, die Hem vrezen. Dat is eeuwigheidsgoed, dat nooit voorbijgaat.

(wordt vervolgd)

Zeist, ds. J.J. van Eckevelde.

---

## Christus alleen?

Wie zich wel eens voor de taak geplaatst zag een toespraak te moeten houden aan het einde van een kerkdienst, zal het waarschijnlijk wel met mij eens zijn dat dit een twijfelachtig genoegen is. Toespraken na een preek spelen niet zelden de rol van de 'vogelen des hemels', die heel wat van het gestrooide zaad wegpikken. Bovendien is het de mens eigen, graag goed voor de dag te willen komen. Dikwijls zit men daarom een hele dienst lang met een 'mes in de buik', denkend aan hetgeen men straks zal moeten zeggen. Is men de zesde in de rij, dan maaien de vijf voorgaande sprekers meestal heel wat gras voor de voeten weg. En is men dan eindelijk aan de beurt, dan is de gemeente moe van het luisteren en verlangt nog maar één ding: korthed.

Nu moet het vele jaren geleden eens zijn gebeurd dat een predikant door drie collega's werd toegesproken na zijn intredepreek. De eerste collega wenste hem toe dat hij maar veel een rijke Christus zou mogen prediken. De tweede voegde daar nog wat aan toe: hij hoopte dat de nieuwe dominee aan

zijn gemeente een rijke Christus zou mogen preken – voor een arme zondaar. Toen stond de derde spreker op. Hij sprak zijn hoop uit dat zijn broeder een rijke Christus zou mogen preken voor een arme zondaar... maar óók, hoe die twee nu tot elkaar mogen komen. Het is een bekende anekdote en velen van onze lezers zullen haar wel eens hebben gehoord. Waar het mij nu om gaat is, dat ik meen dat die derde spreker wel *gelijk* had. Waarom?

Enkele weken geleden schreven we over de uitstorting en het werk van de Heilige Geest, naar aanleiding van het Pinksterfeest. Toen beloofden we nog eens terug te komen op het *toepassend werk* van de Heilige Geest. Het gaat mij nu met name om de vraag of dat werk ook een plaats moet krijgen in de prediking. Voor ons is dat eigenlijk vanzelfsprekend – we zijn bij geen andere prediking opgegroeid dan die waarin dat gebeurde. Maar voor velen is dat zo vanzelfsprekend niet. Nu heb ik het niet over allerlei prediking die met de schriftuurlijke verkondiging helemaal niets meer te maken heeft. Ik doel niet op die politieke, maatschap-

pij-kritische, vaag religieuze of ronduit schriftkritische prediking die vanaf heel wat kansels in ons land wordt gebracht. Het gaat me om de prediking binnen wat men wel aanduidt als de gereformeerde gezindte. Ook hier is namelijk de verwarring – helaas! – groot.

Velen geven nu binnen de gereformeerde gezindte op de vraag wat er gepreekt moet worden ten antwoord: 'Christus alleen!' Dat antwoord schijnt in hoge mate schriftuurlijk en er lijkt niets tegen in te brengen. Schreef de apostel Paulus zelf niet de bekende woorden aan de gemeente van Korinthe dat hij niet voorgenomen had iets te weten onder hen dan 'Jezus Christus, en Dien gekruisigd'? Dus, zo beweren sommigen, een predikant moet in zijn boodschap maar één thema hebben: 'Christus alleen!' Er zijn bij deze gedachte echter nogal wat kanttekeningen te maken. In de eerste plaats een instemmende: als het gaat om de vraag wat als *grond* van het zaligworden moet worden verkondigd, dan heeft men volkomen gelijk: die grond kan alleen liggen in het volbrachte borgwerk van de gekruiste en verzezen Zaligmaker. Wee de prediker die een ander fundament zoekt te leggen dan hetgeen gelegd is! Wee hem die de godsdienstige mens met zijn lichte of zware godsdienst een plaats geeft naast de enige Naam Die onder de hemel gegeven is waardoor wij moeten zalig worden.

Maar... nu kom ik op m'n tweede kanttekening: bedoelt de apostel Paulus nu met zijn zo bekende woorden te zeggen dat Christus de enige *inhoud* van de prediking moet zijn? Als hij dát zou hebben bedoeld, dan zou hij zich daar zelf – het zij met eerbied gezegd – niet aan hebben gehouden! Want – om maar iets te noemen – wat heeft hij ook het werk van de Váder gepredikt, in Zijn verkiezend welbehagen! Wat heeft hij ook gepredikt wat er van de *mens* is geworden in zijn ontzettende val! Nergens en nooit kan men de mens zo ontluissterd getekend zien als in Romeinen 1-3 en andere gedeelten van Paulus' brieven. Het gaat erop lijken dat de tweede spreker uit onze anekdote het gelijk aan zijn kant had, toen hij zei: 'Er moet een rijke Christus gepreekt worden, maar ook een arme zondaar'.

Maar tóch is nog iets meer. Dat

bedoelde de derde spreker, toen hij zei dat er ook verkondigd moet worden hoe die twee, een rijke Christus en een arme zondaar, nu bij elkaar kunnen komen. Nu zijn er ook weer velen die het hier niet mee eens zijn. Zij menen dat het werk van de Heilige Geest niet gepredikt *kan* worden, omdat dat in ieder mensenhart nu eenmaal verschillend is, maar dat het ook niet gepreekt *behoeft* te worden. Waarom niet? Wel, antwoordt men: dan krijgen we een 'beschrijvende prediking'. Dan gaat het er het grootste deel van de preek over hoe Gods volk de dingen beleeft. Voor je het weet – zo meent men – staat de vrome mens met zijn bevindingen in het middelpunt. Voor je het weet, wordt er een christenprediking gebracht in plaats van een Christusprediking. En, zo zeggen zij: de prediking moet alleen maar de mens in zijn verlorenheid beschrijven en Christus in Zijn gewilligheid. Meer niet! Dan zal de Heilige Geest de rest wel doen. Hoe dat dan gáát als die beiden tot elkaar komen, dat behoeft je niet te preken. Laat het werk van de Geest maar aan de Geest over ...

Dit soort beweringen is echter in de eerste plaats *onschriftuurlijk*. Immers, de Heilige Schrift verkondigt ons het werk van de *drie Goddelijke Personen* in het zaligen van zondaren. En omdat de prediking niet anders is dan explicatie en applicatie – verklaring en toepassing - van het Woord van God, moet óók het werk van de Heilige Geest een plaats krijgen in de bediening van de Goddelijke Woord. Anders verschaalt de prediking op een ontstellende manier. Ik vind de beweringen die we hierboven aanduiden ook *gevaarlijk*. Waar niet meer

gehoord word hoe het gáát als God een mens bekeert, wordt de deur geopend voor zelfbedrog en bouwen op een zandgrond. Waar het werk van de Heilige Geest, dat voor Christus plaats maakt in een weg van overtuiging en overbuiging van zondarharten, niet meer gepredikt wordt, loopt men het gevaar zijn en schijn, echt en namaak niet meer te onderscheiden. Tenslotte meen ik dat bovengenoemde manier van denken ook *schadelijk* is. Er zitten in de kerk immers – naar men mag hopen- mensen die juist tobben en worstelen met die grote levensvraag: hoe kom ik toch ooit met God verzoend, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe gáát het dan toch als God een mens uit de duisternis trekt tot Zijn wonderbaar licht? Zulke bange zielen moeten ántwoord krijgen. Wij moeten als dienaren van het Woord de mensen niet alleen vertellen *dat* ze tot God bekeerd moeten worden, maar ook *hoe* ze bekeerd moeten worden. Wij moeten verslagen harten niet alleen zeggen *dat* een verloren zondaar in Christus moet geloven, maar wij hebben hun ook het werk van de grote Leidsman der blinden te verkondigen, Die de door God verkoren bruidsgemeente tot haar Bruidegom leidt. Wie meent dat de prediking van de droefheid naar God, van het vluchten van kamer in kamer, van het buigen onder de Heere en van het toevallen van de eisen van Zijn heilig recht maar een *voorwaardelijke* prediking zou zijn, doet ernstig tekort aan het feit dat de prediking niet maar alleen christocentrisch, maar theocentrisch moet zijn: verkondiging van het werk van de *drie-enige* God.

Capelle aan den IJssel,  
ds. A. Moerkerken.

---

## De leesdienst als eredienst

(3)

### Hoe lang?

Hoe lang mag de leesdienst duren? Een goede regel is: nooit langer dan anderhalf uur. Liefst wat korter. Laten de voorlezers bedenken dat het de gemeente meer inspanning kost een leesdienst te volgen dan een predikdienst. Daar moeten zij ook in de preekkeuze rekening mee houden. In *De Saambinder* van 28 sept. 1922 schreef ds. G.H. Kersten een recensie

over een prekenbundel van Ds. N.H. Beversluis (*Oude en nieuwe dingen*). Hij zegt daar in dit verband het volgende: 'Mij dunkt onze vacante kerken zullen zeer blij zijn met deze preken, die voor de leeskerk zeer geschikt zijn; dat zijn ze mijns inziens én om de inhoud én om de omvang. Een preek mag niet te lang zijn. Een lezer kan de duivel in de kerk bidden en lezen; hij hebbe oog voor de velerlei hoorders en stelle zich niet tevree, dat enkelen voor zichzelf wel een gehele dag in de kerk

zouden willen blijven, omdat 't hun daar goed is'. Laten we het ter harte nemen, dat ds. Kersten zegt dat we de duivel in de kerk kunnen lezen door te lange preken.

### Moeten alle ouderlingen lezen?

Een belangrijke vraag is ook of het een goede zaak is dat alle ouderlingen voorgaan in de leesdienst. Het is de moeite waard eens te luisteren naar ds. G.H. Kersten. Deze zegt in *In het voetspoor der vaderen*, blz. 99, op de vraag of elke ouderling in een vacante kerk lezen moet het volgende: 'Welneen! Het is jammer, dat sommige gemeenten lijden doordat men niet omziet naar goede lezers. Slechts weinige mensen is de gave verleend een predikatie stichtelijk voor te lezen. Zijn er onder de ouderlingen enkelen, die deze gaven hebben ontvangen, dan gebruikte men die krachten en de kerkenraad houde degenen van voorlezen terug, die daartoe niet bekwaam zijn. Het gaat om de stichting der gemeente. Deze ouderlingen zijn wellicht andere gaven verleend, die de lezers onthouden zijn. Welnu, elk op zijn plaats en de hand zegge tot de voet niet: Ik heb u niet van node. Waag de gemeente niet aan voorlezers, die niet kunnen stichten. Dat ziet ge o. m. wel aan de opkomst'. Deze woorden van Ds. Kersten zijn duidelijk genoeg. Het gaat niet allereerst om wat de betrokken ouderling aangenaam vindt, het gaat ook niet om de stichting van de betrokken ouderling, maar het gaat om de stichting van de gemeente. Wat dient het meest de gemeente, dat is de eerste vraag. En dan is het hoogst onverstandig broeders te laten lezen, die de gave om duidelijk voor te lezen missen. Laten wij dat niet doen. Men jaagt de mensen ermee de kerk uit.

In Zeist hebben we de gewoonte er binnen de kerkenraad over te stemmen. Als iemand voor het eerst tot ouderling verkozen is, dan mag hij het eerste jaar nog geen preek lezen. Wel leest hij gedurende dat jaar de Wet, de geloofsbelijdenis en het Schriftgedeelte, dat aan de orde is.

Zo kan de kerkenraad zich een indruk vormen over de kwaliteit van het lezen van betrokkene. Na dat eerste jaar wordt dan binnen de kerkenraad door stemming uitgemaakt of de desbetreffende broeder mag voorgaan in de leesdiensten. Voordat die stemming plaatsvindt wordt in afwezigheid van de betrokken broeder er binnen de kerkenraad over gesproken. Als een broe-

der voor een nieuwe termijn herkozen is, herhaalt zich deze procedure. Het kan immers gebeuren dat bijvoorbeeld bij het ouder worden, de kwaliteit van het lezen achteruitgaat. Daarom is het goed dat de kerkenraad zich er steeds opnieuw over uitsprekt. Laat het ons toch steeds weer gaan om het welzijn van de gemeente. En de gedachte moet verre van ons zijn dat een ouderling die niet in de leesdiensten voorgaat minder zou zijn, dan een ouderling, die dat wel doet. Ieder heeft zijn eigen gaven en talenten, die bij de een soms meer liggen op het terrein van het stichtelijk kunnen voorgaan en bij de ander meer op pastoraal terrein. Zo vullen de broeders binnen een kerkenraad elkaar aan en ieder is aangenaam in hetgeen hij ontvangen heeft.

### Tot stichting van de gemeente

In de artikelen in de Alblasterdamse Kerkbode van ds. De Jongste vinden we een aanhaling van ds. Kersten uit 1922. Deze benadrukte dat een voorlezer de instelling en het besef dient te hebben dat hij niet op de kansel staat om zichzelf te stichten of enkelen in de gemeente, maar de hele gemeente. 'Maar hij die voorgaat, zoek jong en oud, bekeerd en onbekeerd te stichten en te winnen', aldus ds. G.H. Kersten. Dat moet bij de preekkeuze en de voorbereiding altijd weer voor ogen staan, wat het meest dient tot stichting van de gemeente, die niet alleen bestaat uit ouderen, maar ook uit jongeren en waartoe niet alleen kinderen Gods behoren, maar ook onbekeerden. Moeten wij als ambtsdragers niet worstelen om zielen te winnen voor Christus? Houden wij ons ook vooral steeds voor ogen dat zoveel kinderen en jonge mensen onder de leesdienst zitten. Zoeken we daarom zoveel mogelijk begrijpelijke preken, opdat onze jongelui geen afkeer van de leesdiensten krijgen.

Dat alles betekent dat de voorlezer zijn uiterste best moet doen zo duidelijk mogelijk te lezen. Daarbij moet hij allereerst zelf begrijpen wat hij leest. Voor hij de kansel opgaat heeft hij de preek thuis zeer goed doorgenomen, zodat hij weet wat hij lezen gaat. Als hij nog niet veel ervaring heeft in preeklezen, kan het nuttig zijn als hij thuis voor zichzelf, of desnoods ook voor zijn vrouw, de preek hardop voorleest. Dan kan hij bepaalde leesfouten corrigeren, erop letten dat hij niet te vlug leest en inschatten hoeveel tijd het lezen van de preek in beslag neemt. Het is ten allen tijde af te keuren bij leesdiensten onvoorbereid de preekstoel te beklimmen. Het is een voorrecht als de gelezen predikatie weerklank mag vinden in ons eigen hart, maar laten we onze eigen emoties zoveel mogelijk terughouden zodat we in staat zijn de gelezen preek in alle rust en met de juiste klemtoon voor te dragen, opdat de gemeente het verstaan mag en volgen kan. Daarbij kunnen we beter te langzaam lezen dan te vlug. Als een preek te vlug gelezen wordt gaat het al spoedig over de hoofden heen. Als we van onszelf weten dat we de neiging hebben te vlug te lezen, laten we ons er dan voortdurend bewust op toeleggen om langzaam en nadrukkelijk te lezen, zonder dat het iets krampachtigs krijgt.

Natuurlijk, het gaat allereerst om de bediening van de Heilige Geest, Die het Woord indraagt in de harten. Zonder die Geestesbediening zal het Woord geen kracht doen tot zaligheid. Maar de Geest werkt wel middellijk. Daarom is het onze opdracht alles te doen wat in ons vermogen ligt, het Woord zo duidelijk mogelijk over te brengen. En dat alles in biddend opzien tot de Heere.

(wordt vervolgd)

Zeist,

Ds. J.J. van Ekeveld.



## BOEKENNIEUWS

**Thomas Watson, Het Gebed des Heeren. Vertaald uit het Engels door J. de Jager. Uitgeverij/ boekhandel Gebr. Koster, Barneveld. Prijs f 49,50. ISBN 90 5551-143-9**

Ds. Thomas Watson schreef over de hoofdsom van de Geloofsleer, de Tien Geboden en Het Gebed des Heeren.

Het wordt ons in drie delen aangereikt. Ds. Watson spreekt theologisch in de diepste zin van het woord. Hij is daarin dan ook zeer bijbels, compact, direct, onderwijzend, "bevindelijk" en vermanend. Hij is zichzelf en origineel. Door de Heere rijk bedeed om te kunnen onderwijzen. Wat denkt u van

het volgende citaat (blz. 14): " Het geloof is ons legitimatiebewijs en maakt, dat wij van koninklijken bloede des hemels zijn. Gij zijt kinderen Gods door het geloof. Door de doop worden we leden van de kerk, maar door het geloof worden we kinderen Gods. Zonder geloof kan de duivel evengoed een familiewapen tonen als wij".

Een ander citaat (blz. 15 n.a.v. Romeinen 8 : 28): " Hij kan zelfs uit vergif een heilzame siroop maken".

Ds. Watson sluit zijn uiteenzetting over één van de gebeden uit het volmaakte gebed steeds af met een persoonlijk onderzoek. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen wij weten dat God onze Vader is? Hoe kunnen wij weten of het koninkrijk der genade in ons hart is opgericht? Hoe kunnen we uit het Woord weten dat onze zonden vergeven zijn?

Na de vraagstelling geeft ds. Watson dan meerdere antwoorden. Ter illustratie: Het eerste antwoord bij de vraag over vergeving der zonden is: "De zondaar, die vergeving heeft, weent veel. Het gevoel van Gods liefde versmelt zijn hart". Hij verwijst dan naar Lukas 7 : 47 en vraagt o.a.: "Zijn wij in tranen weggesmolten om onze zonden? God verzegelt Zijn vergeving aan gesmolten harten".

Ik weet geen begin en geen einde in citeren. De Heere heeft ds. Watson zo'n geestelijke, schriftuurlijke wijsheid geschonken dat nagenoeg elke zin een volzin is. Je blijft lezen en herlezen, denken en nadenken. Neem en lees! En de Heere zegene de onderwijzingen van deze "oudvader".

Middelburg-Zuid, ds. M.J. van Gelder.

**Dr. Chr. Fahner e.a., "Het verhaal komt door". Uitgave van de THGB, Ede 2000.**

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Theologische Hogeschool, uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Hervormde kerk, werd op 2 september 2000 een viertal lezingen gehouden over het thema "De overdracht van het Woord van God in een postmoderne wereld". Een belangwekkend thema. We leven immers vandaag in een wereld waarin 'de grote verhalen' het niet meer doen. Men staat wantrouwend tegenover een levensbeschouwing of godsdienst die aanspraak maakt op de absolute waarheid. Ieder heeft z'n eigen verhaal. Naar zo'n klein verhaal wil men nog wel luisteren, maar voor 'het Verhaal' van Gods grote daden in Christus is

geen weerklank in de samenleving. Op deze communicatiekloof heeft men zich in september 2000 bezonnen.

Terecht zet men in met het spreken Gods. Dr. Chr. Fahner mocht daarover iets zeggen. Zijn inleiding is voor de gemiddelde lezer wel wat moeilijk te volgen. Het is duidelijk dat hij een zekere voorliefde heeft voor de gedachten van de Engelse schrijver C.S. Lewis.

Drs. C. den Boer houdt zich bezig met de traditie, waarbinnen 'het grote Verhaal' werd en wordt doorgegeven. Hij benadrukt het blijvend actuele van onze belijdenisgeschriften tegenover dr. C. Graafland, die de belijdenis meer als een harnas ziet. Interessant zijn de citaten van Den Boer uit artikelen en geschriften van Graafland zelf rond 1970. Daaruit wordt zichtbaar hoe groot de ommezwaai van de bekende hoogleraar inmiddels geworden is.

Drs. A. Zijlstra, docent wijsbegeerte, geeft een analyse van het huidige tijds-

beeld en het denken van de postmoderne mens. Een knap geschreven bijdrage, waarin de tegenstelling met het bijbelse denken en voelen naar voren komt en tevens gezocht wordt naar aangrijpingspunten. Jammer dat afbreuk wordt gedaan aan John Bunyan met zijn "Christenreis naar de eeuwigheid".

Het laatste artikel is van dr. J. Hoek. Hij probeert toekomstige godsdienstdocenten, jeugdleiders, pastoraal werkers en evangelisten een hart onder de riem te steken. Daarbij richt hij zich vooral op het jeugdwerk. Ter wille van de Traditie (met een hoofdletter) mogen we best wel wat van de traditie (met een kleine letter) opofferen, zo meent hij. Tegelijk moet de jeugd wel weten waar we zelf staan. Het gaat er uiteindelijk om dat 'het Verhaal doorkomt'. Dat is het perspectief van deze bundel die met onderscheid gelezen moet worden.

Veenendaal,

ds. C. Sonneveld.



## KERKNIEUWS

### MEDEDELING CURATORIUM NRC

In de vergadering op 30 mei jl. te Grand Rapids heeft het Curatorium van de Nederlands Reformed Congregations toegelaten tot de studie aan de Theologische School de heer E. Adams. Broeder Adams is 44 jaar, ongehuwd en thans ouderling van de NRC te Norwich, Ontario, Canada.

Namens het Curatorium,  
Rev. G.M. de Leeuw, clerk.

### WIJZIGING KERKELIJK JAAR-BOEK

*Adreswijziging ds. C. Vogelaar m.i.v. 1 juni 2001:*

Rev. C. Vogelaar  
2339 Deer Trail NE  
Grand Rapids, MI 49505  
USA  
Tel. 0016 16 364 9889  
Fax 0016 16 364 9979.

*Gemeente Emmeloord:* De scriba is thans D.L. Aangeenburg, Land van Heusden 4, 8302 ML Emmeloord, tel. 0527-699973.

*Gemeente Gorinchem:* De regeling voor de preekbeurten berust met ingang van heden bij ouderling: M.J. de Jongh. Adres: Zakdragerstraat 27, 4204 EV Gorinchem. Tel. 0183-633711.

### VERSLAG van de bevestigingsdienst van ds. A. Schreuder als predikant van Rijssen-Zuid op 28 februari 2001, geleid door ds. J. Driessen

"En hij volgde Jezus op de weg". Deze woorden uit de geschiedenis van de genezing van de blinde Bartimeüs waren het, die ds. Schreuder het hart overbogen om de roepstem van de gemeente Rijssen-Zuid – of liever nog: om de roepstem van de Heere – te volgen en het beroep naar Zuid aan te nemen. De weg achter Jezus is een weg, waarop wij ook als ambtsdragers zullen leren minder te worden in onszelf. Maar die ook als vrucht heeft dat Hij, de Koning, zal wasen, zowel in ons als door middel van ons. En dat is ook de begeerte van iedere rechte dienaar des Woords. We vinden dat bevestigd in het tekstgedeelte Joh. 3 : 29: "Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en Hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des Bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden". Deze woorden spreken over: De vriend van de Bruidegom; 1) Zijn persoon, 2) Zijn werk, 3) Zijn vreugde. 1. Johannes had een goed gerucht van de Heere Jezus verbreed. En nu volgen vele van Zijn discipelen de Heere Jezus na. Sommige van Johannes' discipelen

hopen dat Johannes dat zal verbieden. Het zou menselijk zijn geweest, wanneer Johannes gekozen had voor eigen eer. Maar zie het wonder: "Gijzelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet; maar dat ik vóór Hem heen uitgezonden ben". Christus is de Bruidegom. Dat blijkt daaruit dat zondaren tot Hem gaan. Het gaat om Zijn persoon, om Zijn werk. Wie is Johannes dan zelf? Niet minder en niet meer dan de vriend van de Bruidegom. Johannes kan geen enkele verlorene van het verderf redden. En daarom moet hij wijzen op de Bruidegom, op Christus. Dat betekent afwijzen van onszelf. En juist dat er zelf tussenuitvallen, dat mislukken, dat tot niets worden is onmogelijk van ons uit. Wat heeft de Heere een werk om een mens klein te maken en klein te houden. Dit alles kan ook bij een dienaar des Woords niet gevonden worden buiten de waarachtige vreze des Heeren en de dagelijkse leiding van de Heilige Geest. Zonder dat kan er wel wat ijver zijn, maar geen ootmoed en geen vriendenhart voor de Bruidegom.

2. Wat was de taak van de vriend van de Bruidegom? Allereerst was hij de werver van de bruid; hij moest haar overreden de vrouw van de Bruidegom te willen worden. In de tweede plaats mocht hij helpen bij de voorbereiding op de bruiloft. En tot slot mocht hij de bruid naar de Bruidegom leiden. We vinden hierin veel terug van het werk van Johannes de Doper. Bij hem valt de nadruk op het werven van de bruid. Hij wees de zonde aan en veroordeelde het verlaten van Gods Wet. Maar ook wees hij de Heere Jezus aan als de Zaligmaker. En toch hing het niet van Johannes af. Christus Zelf heeft de bruid van Zijn Vader gekregen, Hij heeft haar gekocht en brengt haar toe door het werk van de Heilige Geest. Anders konden we geen ambtsdrager zijn. Want van nature is de Bruidegom voor ons allen een ergernis. Maar door het wonder van Zijn genade wordt in een verloren zondarshart plaatsgemaakt voor deze Bruidegom. En daartoe gebruikt Hij mensen in Zijn dienst. Er moet verkondigd worden hoe arm en hoe verloren ons leven is zonder de kennis van de Bruidegom. Als dit plaatsbereidende werk niet wordt gekend, is er voor de Bruidegom in ons leven geen plaats. Wat is het een heerlijk werk om de Bruidegom te schilderen in Zijn rijkdom van genadegaven. Alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Alles is voor een verloren mens in Hem te vinden. Zo wil de Heere de arbeid van Zijn dienaren gebruiken om een verlegen

zondaarsvolk bij de Bruidegom te brengen.

3. Wat is er een blijdschap bij de Bruidegom als Hij Zijn bruid zo schuchter ziet naderen. En dit geeft vreugde in het leven van de vrienden van de Bruidegom. Als de Heere hun werk zegent, zien ze dat hun arbeid niet vergeefs is geweest. In het einde zal blijken dat zó zondaren werden gewonnen voor Koning Jezus. Het is een oorzaak van droefheid voor de vrienden als de Bruidegom moet wenen omdat er zovelen zijn die verontschuldigen aanvoren. Als de Bruidegom wordt versmaad. Er is vandaag blijdschap in de gemeente. En het is ook tot vreugde als de ambten vervuld mogen worden. Maar dé vreugde komt, als zondaren zich schuldig gaan kennen voor God. Wanneer in verbrijzeling van het hart tot de Heere geroepen wordt om genade. Als de Borg onmisbaar en noodzakelijk wordt. Als de Zaligmaker in het door schuldbesef

getroffen en verslagen hart wordt geopenbaard door Woord en Geest. Ja, als de Bruidegom mag worden omhelsd door het geloof en Zijn liefde mag worden gesmaakt. Dan is er blijdschap in de hemel. Dan is er blijdschap bij de Bruidegom. Gemeente, deze middag predikt u dat het nog de vindenstijd is. Nog nodigt de Bruidegom dringend en welmenend om te komen tot de bruiloft. Hij zendt Zijn vrienden daartoe uit. Als u in Hem uw zaligheid mag vinden, zo is dan deze onze blijdschap vervuld geworden.

Na de prediking las ds. Driessen het formulier. Met het "Ja ik, van ganser harte" verbond ds. Schreuder zich aan de gemeente. Ds. Driessen voegde hem met zijn vrouw en de kinderen enkele hartelijke woorden toe. Hij betrok daarin ook de gemeente, die vervolgens haar nieuwe predikant staande Psalm 119 : 9 toezong.

G.W.S. Mulder, scriba.

## ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN

### "GEEFT GIJ HUN TE ETEN"



#### Zendingsdag 2001

Namens het Deputaatschap voor de Zending wil ik u van harte uitnodigen de jaarlijkse zendingsdag te bezoeken. Op D.V. 23 juni hopen we deze dag weer te houden op de bekende locatie in Utrecht, waar we inmiddels al weer verschillende keren bijeen zijn gekomen.

Het thema van deze dag is ontleend aan Matth. 14 : 16, waar we lezen: "Geef gij hun te eten". We lezen in het verband van deze tekst, hoe Jezus met innerlijke ontferming over een grote schare bewogen was. Zijn er zo ook nu geen grote scharen mensen, ook op de zendingstvelden, die zijn als schapen zonder Herder? Als we in ons leven iets leren verstaan van de bediening uit Christus, zou dan ook ons hart niet met innerlijke ontferming bewogen worden? Is dat ook niet de diepste drang in het zendingswerk?

Welnu, vanuit die innerlijke bewogenheid sprak Jezus tot die schare en genas hun zieken. Hij predikte en Hij genas. Zo mag ook op de zendingstvelden het Woord gepredikt worden, maar zo mogen ook in de dienst der barmhartigheid zieken genezen worden. We lezen, dat Jezus dat alles deed op een woeste plaats. Toen de discipelen Jezus opwekten de schare te laten heengaan om elders voedsel te kopen, sprak Jezus tot hen die woorden: "Geef gij hun te eten". Dat is ook de opdracht in het zendingswerk. En dan gaat het daarbij niet in de eerste plaats om gewoon voedsel, maar om het Woord Gods. Dat Woord is immers als geestelijke spijs voor hongerige zondaren. En nu is het bemoedigende van Matth. 14, dat toen de discipelen machteloos stonden, Jezus heel die schare voedde met vijf broden en twee vissen. Het was Christus, Die wonderen werkte. Hij is nog Dezelfde. De zorgen zijn groot, in ons vaderland temidden van zoveel afval en verval, maar ook over heel deze wereld. Maar dwars door dat alles heen zal Christus Zijn gemeente vergaderen uit alle volken en zal het huis Gods vol worden. Mensen, hulpeloze en machteloze mensen, krijgen de opdracht: "Geef gij hun te eten", maar Christus Zelf zal zorgen dat die opdracht niet tevergeefs gegeven wordt. Dat is de bemoeiding voor alle arbeiders in het Koninkrijk Gods, ook op de zendingstvelden.

We hopen op D.V. 23 juni meer over dat thema te horen. Er zal ook de nodige informatie worden verstrekt over de laatste ontwikkelingen in het zendingswerk. Ook voor de kinderen en de jongeren zal er weer de nodige aandacht zijn. We zien graag ook onze gezinnen op de zendingsdag. Allen hartelijk welkom!

Zeist, ds. J.J. van Ekeveld.



## BERICHTEN

### EEN PROJECT VAN DE BIJBELWINKEL IN TILBURG. HELPT U MEE?

Vorig jaar is de geheel vernieuwde BIJBELwinkel in Tilburg heropend. Inmiddels weten vele mensen uit deze overwegend roomse stad, de weg naar de BIJBELwinkel. Een stad waar zoveel mensen van de Heere en Zijn Woord vreemd zijn, of nog nooit van hebben gehoord.

We mogen ervaren dat wij een plaats hebben in Tilburg. Mensen komen met hun zorgen en levensvragen bij ons terecht. Zij vertrouwen hun verhaal aan ons toe. Daardoor krijgen wij de gelegenheid hen te wijzen op het enige nodige beiden in leven en sterven. Dit is het voornaamste doel van de BIJBELwinkel.

In de BIJBELwinkel kunnen wij geen mensen bekeren. Dat is Gods werk. Maar het Woord van God is toch het middel in de hand van de Heilige Geest om harten te vernieuwen. De Heere heeft zich gebonden aan de middelen.

Wij beseffen vaak maar half wat het betekent om Gods Woord elke dag te kunnen lezen. Genademiddelen waaruit wij onderwezen kunnen worden.

Wij ontmoeten veel mensen die niet eens een Bijbel hebben, daarom geven wij hen bij een bezoek aan de BIJBELwinkel een Bijbel of bijbelgedeelte mee.

De ervaring leert dat mensen na een gesprek in de BIJBELwinkel vaak terughoudend zijn om een boek te kopen. U zult wel begrijpen dat je dat ook niet kunt opdringen. Maar wil je het contact onderhouden, dan zou je hen iets mee willen geven, om nog eens na te lezen, zodat er een vervolg komt op een eerder gesprek.

Wij hebben het plan opgevat om binnen de Bijbelwinkel, die onderdeel is van de evangelisatiepost in Tilburg, een uitleenbibliotheek en een infotheek op te zetten.

Voor de bibliotheek hebben wij boeken nodig die in goede staat verkeren. Wij willen ons hoofdzakelijk richten op theologische of pastoraal/ethische boeken, waarvan we weten dat ze naar de Schrift en onze belijdenis zijn (geen romans).

In de infotheek willen wij boeken plaatsen die wij niet zullen uitleenen, maar wel als naslagwerk kunnen worden gebruikt, zoals: Bijbelverklaringen en andere waardevolle boeken. Ook op deze wijze kunnen wij mensen misschien behulpzaam zijn.

U begrijpt het al. Om dit te realiseren doen wij een beroep op uw betrokkenheid bij de voortgang van het evangelisatiewerk in de BIJBELwinkel.

Als u voor dit doel een boek, of misschien wel meerdere boeken beschikbaar wilt

stellen, dan zullen wij dat bijzonder op prijs stellen.

U kunt natuurlijk de boeken bij ons brengen. Ons volledige adres is: De BIJBELwinkel, Offenbachstraat 107, 5011 EH Tilburg-Noord. Tel. 013-4557382.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.

U kunt ons ook bellen, als u geen mogelijkheid heeft de boeken te brengen. Wij maken dan een afspraak hoe wij de boeken in Tilburg krijgen. Voor informatie kunt u bellen met de heer Roest. Tel. 0183-624631.

Voor uw steun zeggen wij u bij voorbaat heel hartelijk dank.

H.J. v.d. Boogaart, evangelist.

### EXCURSIE VOGG AFDELING WEST

Op D.V. donderdagavond 28 juni hoopt de afdeling West een excursie te houden naar het orgel van de Hervormde Kerk te Klundert (N-Br.). In deze kerk staat een orgel van de firma Flentrop. De organist van de kerk, Gerben Mourik, zal het instrument laten horen. Hierna is er gelegenheid voor vrij orgelspel. We hopen op een goede opkomst. Leden en belangstellenden zijn allemaal hartelijk welkom. De avond begint om 19.30 uur.

### ZENDINGSVOND WOERDEN

Op D.V. dinsdag 19 juni 2001 organiseert de plaatselijke zendingscommissie van Woerden een zendingavond in de grote zaal van de Bethlehemkerk aan de Oude-landseweg 50. Het thema is "Wat kunnen Woerden, Delvinië en Nduoswa van elkaar leren?" Sprekers van deze avond zijn: ds. W. Harinck, Bert de Wit en Elsbeth Gijsbertsen, Er zullen dia's vertoond worden. De avond begint om 19.30 uur en zal om 21.30 uur eindigen.

Er wordt een collecte gehouden voor het zendingswerk in Nigeria en Albanië. Iedereen is van harte welkom!

### ZANGAVOND TER AFSLUITING VAN DE ACTIE JBG "EEN (T)HUIS VOOR JONGEREN".

D.V. zaterdag 16 juni 2001 in de Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam. Aanvang 19.30 uur. Medewerking aan deze avond verlenen de gemengde koren "Canticum" uit Zwijndrecht, "Soli Deo Gloria" ugdkoor uit Krimpen a/d IJssel; "Seba", gemengd koor uit Krimpen a/d IJssel; "De Lofstem", gemengd koor uit Lisse; "Asaf", gemengd koor uit Moerkapelle; "Nethanja", jongerenkoor uit Moerkapelle. Collecte: ten bate

van de actie van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten "Een (t)huis voor jongeren". Iedereen is van harte welkom. Deze avond wordt georganiseerd door de Ring West Nederland.gdkoor uit Krimpen a/d IJssel; "Seba", gemengd koor uit Krimpen a/d IJssel; "De Lofstem", gemengd koor uit Lisse; "Asaf", gemengd koor uit Moerkapelle; "Nethanja", jongerenkoor uit Moerkapelle. Collecte: ten bate van de actie van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten "Een (t)huis voor jongeren". Iedereen is van harte welkom. Deze avond wordt georganiseerd door de Ring West Nederland.

### KOOR- EN SAMENZANGAVOND MOORDRECHT

Op D.V. zaterdag 16 juni 2001 om 19.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Kerkplein 12. Opening: ouderling J. ten Voorde. Met medewerking van: "De Kleinoot", jeugdkoor uit Capelle a/d IJssel; "Seba", jeugdkoor uit Krimpen a/d IJssel; "Seba", gemengd koor uit Krimpen a/d IJssel; "De Lofstem", gemengd koor uit Lisse; "Asaf", gemengd koor uit Moerkapelle; "Nethanja", jongerenkoor uit Moerkapelle. Collecte: ten bate van de actie van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten "Een (t)huis voor jongeren". Iedereen is van harte welkom. Deze avond wordt georganiseerd door de Ring West Nederland.



0800-0222334

uisterlijn

telefonische dienstverlening Gereformeerde Gemeente

Heb je niemand?..??

Voor jongeren en ouderen een horend oor!!!

U kunt ons bellen:

- op maandag-, donderdag- en vrijdagavond van 19.00 - 22.30 uur;
- op dinsdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur;
- op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur.



Het Rustpunt biedt opvang aan mensen die vanwege psychosociale problemen tijdelijk onderdak behoeven. De opvang van de gasten wordt vorm gegeven door een professionele woonbegeleider, bijgestaan door vrijwilligers. Als regel geldt een verblijfsduur van maximaal zes weken.

Voor informatie kunt u bellen naar OnderDak: 078-6849077 (kantooruren). **Voor spoedgevallen is het Rustpunt dag en nacht bereikbaar onder nummer 06 22272697.**





## PREDIKBEURTEN

### ZONDAG 17 JUNI 2001

Aagtekerke 9.30 en 19.00 uur ds. Neele en 14.30 uur leesdienst; Aalburg 9.30 uur leesdienst en 18.00 uur ds. de Pater; Aalst 9.30 en 14.30 uur dhr. van Boven; Alblasserdam 9.30 uur (H.A.) en 16.30 uur ds. B. v/d Heiden; Almelo 15.00 uur ds. Schreuder; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. Visscher; Apeldoorn 10.00 uur (H.A.) en 17.00 uur ds. v/d Net; Arnhem 10.00 en 16.00 uur ds. Kattenberg; Barneveld 9.30 en 19.00 uur ds. Hogchem; Beekbergen 10.00 en 19.00 uur dhr. Hoogerland; Benthuizen 9.30 en 18.00 uur ds. Gunst; Berkenwoude 9.45 uur ds. Paul en 19.00 uur dhr. Verschuure; Bodegraven 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 15.30 uur ds. Zippro; Capelle a/d IJssel-West 10.00 en 17.00 uur ds. Moerkerken; Delft 19.00 uur ds. Clements; Deventer 17.00 uur dhr. Hoogerland; Dirksland 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur ds. Driessen; Dordrecht 10.00 uur (H.A.) en 17.00 uur ds. P. Mulder; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. Vermeij; Enschede 14.30 uur ds. v/d Net; Enter 18.30 uur ds. Driessen; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. L. Blok; Genemuiden 9.30 en 15.30 uur ds. Melis; Goes 9.30 uur (H.A.) en 18.00 uur ds. Moens en 14.00 uur leesdienst; Gorinchem 15.00 uur ds. M. Karens; Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. Clements; 's-Gravenhage 10.00 en 15.30 uur ds. de Jongste; 's-Gravenpolder 9.30 uur (H.A.) en 18.00 uur (H.D.) ds. Schipper en 14.00 uur leesdienst; 's-Gravenzande 9.30 en 15.30 uur dhr. Tuinier; Groningen 9.45 uur (H.A.) en 15.00 uur ds. Vreugdenhil; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik Ido Ambacht 10.00 en 16.30 uur ds. Silfhout; Hoofddorp 18.30 uur ds. Baan; Hoogeveen 15.30 uur ds. Meeuse; Hoogvliet 10.00 en 16.30 uur ds. Baaijens; Houten 19.00 uur ds. Kattenberg; Kampen 9.30 en 19.00 uur ds. Kleppe; Kamperland 15.00 uur ds. Neele (openb. bel.); Kapelle-Biezeling 14.00 uur (H.D.) ds. Hofman; Katwijk aan Zee 10.00 en 17.00 uur ds. Mondria; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. P. Blok; Krabbendijke 14.00 uur dhr. Brugge en 18.30 uur ds. A.B. v/d Heiden; Krimpen a/d IJssel 10.00 en 16.30 uur ds. Schot; Leerdam 14.30 uur ds. Verweij; Lelystad 19.00 uur ds. Vreugdenhil; Lisse 10.00 en 16.00 uur ds. Baan; Meliskerke 14.30 uur ds. Tanis; Melissant 10.00 uur (H.A.) en 18.00 uur ds. den Boer; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. Tanis en 14.00 uur leesdienst; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. van Gelder en 14.00 uur leesdienst; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. J. Karels; Mijdrecht 10.00 en 19.00 uur ds. Bac; Moerkapelle 9.30 en 18.30

uur ds. Zippro; Naaldwijk 19.00 uur dhr. Tuinier; Nieuw Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. de Wit; Nieuwdorp 14.00 uur ds. van Gelder; Nieuwer ter Aa 15.30 uur ds. W. Harinck; Nijkerk 9.30 en 18.30 uur ds. Beens en 18.30 uur leesdienst; Nunspeet 11.30 uur (H.A.) en 19.00 uur ds. Meeuse (Ned.Herv.kerk Doornspijk); Oostburg 19.00 uur ds. C. Harinck; Oosterend-Textel 10.00 en 16.00 uur ds. van Dijk; Oostkapelle 9.30 en 15.00 uur ds. A.B. v/d Heiden; Opheusden 10.00 en 18.30 uur ds. J. Karens; Oud Beijerland 19.00 uur ds. Silfhout; Poederloijen 15.00 uur ds. W.J. Karels; Poortugaal 19.00 uur ds. Schot; Rhenen 10.00 en 19.00 uur ds. Veenendaal; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. van Aalst; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. van Dieren en 14.30 uur leesdienst; Rijssen-West 18.30 uur (H.D.) ds. Mol; Rijssen-Zuid 9.30 uur (H.A.) en 18.30 uur ds. Schreuder en 14.30 uur leesdienst; Rilland-Bath 9.30 uur ds. Hofman; Rotterdam-Alexanderpolder 10.00 en 16.00 uur dhr. Verschuure; Rotterdam-Centrum 19.00 uur ds. Sonneveld; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 en 16.30 uur ds. Sonneveld; Rotterdam-Zuid 18.30 uur ds. de Jongste; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 uur (H.A.) en 16.00 uur ds. Golverdingen; Scherpenzeel 10.00 en 18.00 uur ds. F. Mulder; Soest 15.00 uur ds. L. Blok; Sprang-Capelle 9.30 en 15.00 uur ds. de Pater; Spijkensse 19.00 uur ds. Golverdingen; Terwolde-De Vecht 9.30 en 15.00 uur ds. F. Harinck; Tholen 9.00 en 16.30 uur leesdienst; Tricht-Geldermalsen 10.00 uur (H.A.) en 18.30 uur ds. Verweij; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. Mouw; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. van Krimpen; Utrecht 19.00 uur ds. Visscher; Veen 18.00 uur dhr. van Boven; Veenendaal 9.30 en 17.00 uur leesdienst; Vlaardingen 19.15 uur ds. P. Mulder; Waarde 9.30 en 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Wageningen 16.30 uur ds. Veenendaal; Werkendam 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Westkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. Mijnders; Woerden 10.00 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Yerseke 9.30 uur dhr. Brugge en 14.00 uur leesdienst en 18.00 uur dhr. Brugge; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. van Ekeveld; Zoetermeer 16.30 uur ds. Paul; Zwijndrecht 14.30 uur ds. de Wit; Zwolle 9.00 uur ds. Meeuse.

### DINSDAG 19 JUNI 2001

Berkenwoude 19.30 uur ds. Bac; 's-Gravenzande 19.45 uur ds. F. Mulder; Hoogeveen 19.30 uur ds. Beens; Leerdam 19.30 uur ds. van Dieren; Melissant 19.30 uur ds. Silfhout; Opperdoes 19.30 uur ds. L. Blok; Ouddorp 19.30 uur ds. de Pater; Poortvliet 19.30 uur ds. Schot; Rilland-Bath 19.30 uur ds. M. Karens; Rotterdam-

Centrum 19.45 uur ds. Mondria; Tholen 19.30 uur ds. Tanis; Uddel 19.30 uur ds. Mouw (bijbellezing);

### WOENSDAG 20 JUNI 2001

Amsterdam-Noord (Melkweg 16) 19.30 uur ds. Baan; Beekbergen 19.30 uur ds. Schreuder; Borssele 19.30 uur ds. J. Karels; Boskoop 15.00 uur ds. Gunst (bevestiging ds. Golverdingen) en 19.30 uur ds. Golverdingen (intrededienst), beide diensten in de Geref. Kerk aan de Zijde 11; Capelle a/d IJssel-West 19.45 uur ds. F. Mulder; Drachten 19.30 uur ds. Mondria; Haarlem 19.30 uur ds. Kleppe; Hilversum 19.45 uur ds. L. Blok; Hoofddorp 19.30 uur ds. Visscher; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. v/d Net; Meeuwen 19.30 uur ds. Hogchem; Mijdrecht 19.30 uur ds. Verweij; Naaldwijk 19.45 uur ds. Meeuse; Opheusden 19.30 uur ds. van Dieren (voor de zending); Rotterdam-IJsselmonde 19.30 uur ds. M. Karens; Scherpenisse 19.30 uur ds. Neele; Sint Annaland 19.30 uur ds. van Aalst; Sprang-Capelle 19.30 uur ds. van Krimpen; Stad a/h Haringvliet 19.30 uur dhr. Hoogerland; Veen 19.30 uur ds. Melis; Wolphaartsdijk 19.30 uur dhr. Verschuure; Yerseke 13.30 uur ds. Schipper (huw. bev.);

### DONDERDAG 21 JUNI 2001

De Valk-Wekerom 19.30 uur ds. L. Blok; Delft 19.30 uur ds. v/d Net; Dinteloord 19.30 uur ds. Neele; Enschede 19.30 uur ds. Kattenberg; Houten 19.30 uur ds. van Ekeveld; Kampen 19.30 uur ds. Sonneveld; Klaaswaal 19.30 uur ds. B. v/d Heiden; Kruijningen 19.30 uur ds. P. Mulder; Nieuwer ter Aa 19.45 uur ds. van Krimpen; Nieuwerkerk ZLD 19.30 uur ds. Baan; Rhenen 19.30 uur ds. Schot; Ridderkerk-Slikkerveer 19.30 uur ds. Paul; Rotterdam-Zuid 19.45 uur dhr. van Boven; Wageningen 19.30 uur ds. Kleppe; Zoetermeer 19.30 uur ds. Bac; Zwijndrecht 19.30 uur ds. Schipper.

### VRIJDAG 22 JUNI 2001

Zwijndrecht 14.30 uur ds. Vermeij (huw. bev.).

### EVANGELISATIESAMENKOMSTEN Alkmaar:

Evangelist L. Versteeg; kerkgebouw 't Wuiver 2-a, Oudorp NH, gem. Alkmaar; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

### Amsterdam:

Evangelist G. Baan; Bij Simon de Looier, Looiersgracht 70; dienst iedere zondag om 10.30 uur.

### Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-I te Emmen; diensten iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur.

### Leeuwarden:

Evangelist G. van de Breevaart; Kerk van de Zevende Dags Adventisten, Eeskwerd

1; diensten iedere zondag om 9.30 en 16.00 uur.

**Merksem:**

Evangelist J. Witte; Prot. Kerk, Oude Barreelei 64; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

**Tilburg:**

Evangelist H.J. v.d. Boogaart; kerkgebouw Offenbachstraat 105-107; diensten iedere zondag om 10.00 en 18.30 uur. Bijbelstudie: iedere woensdagavond om 20.00 uur.

**ADVERTENTIES**

Met droefheid vernam de kerkenraad der Gereformeerde Gemeente te Amsterdam Noord dat op 7 juli j.l. overleed op de leeftijd van 81 jaar, zijn oud-ambtsbroeder

**CORNELIS JOHANNIS VAN DER BEEK**

Van 1974 diende hij de gemeente Centrum en vanaf 1994-1999 de gemeente Noord in alle getrouwheid als diaken en vanaf 1979 als ouderling. Tevens was hij vele jaren scriba van beide gemeenten.

De Heere trooste zijn weduwe, kinderen en kleinkinderen met de wetenschap dat hem een beter lot is bereid.

Namens de kerkenraad  
C.E. Hotting, preses  
A. Janse, scriba

Amsterdam, 9 juni 2001

*"Zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid, en hunne werken volgen met hen."*

Openb. 14 : 13b

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeenten te Doetinchem geeft met ontroering kennis van het overlijden van zijn oud-ambtsbroeder

**HENDIK JAN BULTEN**

op de leeftijd van 73 jaar.

Ruim 30 jaar mocht hij met de hem geschonken gaven, in alle getrouwheid de gemeente dienen; eerst 4 jaar als diaken, daarna in het ambt van ouderling.

De Heere sterke zijn vrouw en kinderen in dit smartelijke verlies.

Namens de kerkenraad:  
Ds. J. Driessen, preses  
D. Ebberts, scriba

*"...Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren".*

Psalms 50 : 15b.

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeenten te Scheveningen geeft met droefheid kennis van het overlijden van

**WOUTER JACOBUS VERHEIJ**

in de leeftijd van 75 jaar.

Van 1984 tot 1991 heeft hij onze gemeente zeer getrouw als diaken en later als ouderling mogen dienen.

De Heere ondersteunde zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en trooste hen in hun verdriet.

F. de Zwart, preses  
D.J. Doorn, scriba

Scheveningen, 3 juni 2001.

**BARNEVELDSE BEGRAFENISVERENIGING**

Voor een eervolle, eenvoudige verzorging van begrafenissen in Barneveld en omstreken.

- geen CREMATIE
- eigen personeel
- vervoer van en naar alle plaatsen
- dag en nacht te ontbieden
- levering van grafstenen
- opgave van lidmaatschap

J. de Groot b.g.g.: G. de Groot  
Barnseweg 87 J.H.D. Vermeulenstraat 5  
3771 RN 3774 JW  
Barneveld Kootwijkerbroek  
Tel.: 0342-490728 Tel.: 0342-441812

**Kamer te huur**

voor student in woonboerderij nabij Utrecht, m.i.v. 1 juli. Tel. 0346-213469.

*Orgelmakerij Boogaard*



Gravenstraat 4  
7461 TN RIJSSSEN  
Telefoon 0548-512250  
Telefax 0548-521637

Nieuwbouw-Restauratie-Stem- en onderhoudswerk.

**Christelijke begrafeniszorging**

**De Bruijn**

Voor een meer eervolle begrafeniszorging in de provincie Utrecht en de regio's Gouda en Hilversum.

Tel. 0346-281711.

Dag en nacht bereikbaar. (Geen crematies).

Voor een paar dagen of langer, gezelligheid en sfeer. **Pension 'De Peel'**, gelegen in de mooie Betuwe, waar het gewoon goed is.

Fam. Knuivers, Boveneindsestraat 14, 4041 EJ Kesteren, tel. 0488-481687.



Begrafenisonderneming

Voor uitvaartzorg in :

- ◆ Scherpenzeel
- ◆ Barneveld
- ◆ Veenerdaal
- ◆ Kootwijkerbroek
- ◆ De Valk-Wekerom
- ◆ Amersfoort
- ◆ Renswoude
- ◆ Woudenberg

**Geen crematies**

Prinsenaan 30

3925 BM Scherpenzeel

**Tel. 033 277 0555**

**Welkom op Texel**

Nog vrij tot 27 juli: 4/6-persoons sta-caravans. Bungalows nog tot 6 juli. Bel voor de folder!

**BUNGALOWPARK De Verrassing**

Gestorend, Texel, Telefoon 0222-3183 91

- Voor een waardige en stijlvolle verzorging van begrafenissen, naar wens van de familie;
- Geen crematies;
- Opbaren met kistkoeling in het sterfhuys of in de voor u bekende aula's;
- Dag en nacht bereikbaar en overal te ontbieden; ook voor de verzorging van de overledene door een gediplomeerde verpleegster.

AL UW PERSOONLIJKE WENSEN WORDEN DOOR ONS IN ALLE RUST EN VERTROUWELIJK BEHARTIGD.

## Begrafenisonderneming de Jongh

Kerkstraat 15a, 4181 AA Waardenburg  
Tel. 0418-652039

Reepijzer 5  
3371 JC Hardinxveld-Giessendam  
Tel. 0184-611154



## Begrafenisonderneming L. STAM

Planetenlaan 26, 2957 SN Nw.Lekkerland  
Tel. 0184 - 685240. – Geen crematies –

## Van BOEKHANDEL & UITGEVERIJ Horssen bv

DORPSSTRAAT 100 - 3881 BE PUTTEN  
Tel. 0341 36 22 77 Fax 0341 36 20 77

Statenvijbels - Huisvijbels - Kindervijbels  
Kerkvijbels (alles Statenvertaling)  
Theologische werken - Dagboeken  
Bijbel- en Catechismusverklaringen  
Leesboeken voor jong en oud  
Voordeelaanbiedingen  
Tweedehands en Antiquarische  
Psalm- en Muziekboeken  
Bladmuziek (noten en klavarskribo)  
CD's en Musicassettes  
Boeken- en CD-bonnen  
Wens- en Gelegenheidskaarten

### CANADA BEZOEKERS.

Wij hebben twee bej. woningen te huur in het bej. teh. van de Ger. Gem. te Norwich, Ont.  
Inl. tel. 001-519-863-2574.

## DAVIDS NOODGESCHREI



Ds. P. Blok  
Predikatie over  
Psalm 61:3  
Gehouden op  
zondag 1 april 2001  
te Kootwijkerbroek  
naar aanleiding van  
de MKZ-uitbraak

brochure  
**f 5.-**



Nairacstraat 17,  
3771 AW Barneveld  
Tel. (0342) 41 69 86

verkrijgbaar bij de boekhandel

# Evangelieverkondiging

## onder Joden in Israël en daarbuiten

Een vaak vergeten  
bijbelse opdracht.

Het deputaatschap vindt  
open deuren om het  
Woord te brengen  
en om diaconale  
hulp te verlenen.

**STEUN  
ONS WERK!**



Maak uw gift over op giro **338952** of bank **461863723**

Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten  
Postbus 400, 3440 AK Woerden, tel. (0348) 489 929

012/1/1904

## Herdenkingsbijeenkomst 12½ jaar Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting bestaat 12½ jaar. We nodigen u hartelijk uit om de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Een bijeenkomst van terugblikken, bezinning en vooruitzien.

**D.V. vrijdag 29 juni 2001**  
**St. Janskerk in Gouda**  
**aanvang: 19.45 uur**

**Thema: Ga uit in de wegen en heggen**



Medewerkenden:

- Ds. L.W. van der Meij uit Driebergen: "Waarom moesten we uitgaan in de wegen en heggen?"
- Ds. Hans Visser uit Rotterdam en dhr. W. Būdgen uit Moerkapelle reageren op de stelling "De wil van dak- en thuislozen staat centraal."
- Dr. J. Hoek uit Veenendaal en de heer G.R.J. van Heukelom uit Nieuwerkerk reageren op de stelling: "Een reformatorische stichting die 24 uur per dag en zeven dagen per week niet-christelijke ex-gedetineerden opvangt, moet soms water bij de wijn doen."
- E. van Hell, directeur van Ontmoeting: "Ga uit..."
- Herv. Gem. Zangvereniging 'Vox Jubilans' uit Waddinxveen o.l.v. Pieter Stolk
- Jan Mulder, orgel

Jongeren en ouderen: hartelijk welkom!

Stichting Ontmoeting  
Postbus 25110  
3001 HC Rotterdam  
tel. 010-4257677

Postbank 2600356  
ABN AMRO Bank 55.82.34.550

**verhoog orgels**  
Waar u met vertrouwen een instrument kan kopen

Bezoek onze showrooms en maak kennis met de complete collectie orgels van

**JOHANNUS**

Nijkerk • Nieuwstraat 2  
 Apeldoorn • Nieuwstraat 44  
 Rijssen • Oranjestraat 6  
 Genemuiden • Pr. Julianastraat 12  
 Centraal informatienummer: 055 521 99 38

www.verhoogmuziek.nl

**De specialist in klassieke orgels**

**Kraamzorg?**

**RST**



Tel. 0342 - 422 324  
 Postbus 154, 3770 AD Barneveld

begravenisverzorging

**T. den Hollander**

Begravenissen in Vlaardingen, Rotterdam en omstreken.  
 Opbaar mogelijkheden in een door u gewenst uitvaartcentrum of thuis met koeling.  
 Geen crematies.  
 Dag en nacht bereikbaar.



Mozartlaan 13  
 3131 ES Vlaardingen  
 Tel. 010 - 469 05 09  
 Fax 010 - 435 79 12



## 45e ZENDINGSDAG

Zaterdag 23 juni 2001

**Voordorphal Utrecht**  
 Veemarkthallen, Sartreweg 1-3

### "Geeft gij hun te eten"

#### Hanvang morgenprogramma 10.25 uur

- Opening ds. J.J. van Ekeveld "Een onmogelijke opdracht"
- Laatste nieuws uit China. "Een grote schare"
- 'Namens ons', "Ontvangen om uit te delen"
- Toespraak ev. G. van de Breevaart "Eten en overhouden"

#### Hanvang middagprogramma 14.00 uur

- Opening ds. A. Bac "Spijs die vergaat - Spijs die blijft"
- Informatief vraaggesprek met ir. J. van Heteren en ir. L. Stok "Wat zijn deze onder zovelen"
- Kinderkoor 'De Regenboog' o.l.v. Johan Melse "Een jongen met 5 broden en 2 vissen"
- Sluiting ds. J. Karels "Ik ben het Brood des levens"

#### Crèche

Op het buitenterrein staan net als afgelopen jaar enkele tenten, waarin creche wordt gehouden. Kinderen tot en met zes jaar zijn hier van harte welkom. Voor de baby's is er een crècheruimte in het gebouw. Vanuit de hal kunt u deze ruimte bereiken via het restaurant.

Tijdens de zendingdag zijn wij in geval van nood telefonisch te bereiken op nummer 06-20969375.



## WAARDEVOLLE BOEKEN VAN DE RAMSHOORN

Florence Montgomery, bewerkt door M.H. Karels-Meeuse

**Verkeerd begrepen**

Vader vraagt zich af of Humprey zijn moeder mist. Maar na een ernstig ongeluk raakt hij met hem in gesprek en blijkt dat hij zijn drukke, ondernemende zoon voortdurend verkeerd had begrepen.

**22,50** geerd begrepen

- kinderen herkennen hun leefwereld in dit boek  
 - zeer geschikt als voorleesboek in het gezin

Van R. Hoogerwerf-Holleman

**Als het offer stilstaat**

Tijdens de belegering van Jeruzalem in het jaar 70 door de Romeinen, komt een Joodse familie in contact met christenen. Zij wijzen hun een vluchtweg uit de stervende stad. Het offer staat stil, maar het Offer voor hun schuld mogen ze leren kennen.

**29,95**

- mooi boek voor alle die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het volk Israël.  
 - hist. gegevens zijn ontleend uit de Joodse Oorlogen van Flavius Josephus.

Zojuist ver-schenen

Van Ds. D.J. Budding **Eenmalige introductieprijs!**

**Geopende vensters**

Overdenkingen bij het Bijbelboek Daniël. Ds. Budding benadrukt in deze bijbellezingen over Daniël, dat onze samenleving steeds meer op Babel gaat lijken. In de geloofshouding van Daniël en zijn vrienden wordt zichtbaar hoe het mogelijk is staande te blijven in de verzoeking, ook als we zo goed als alleen staan. Wie dicht bij de Heere leeft en geopende vensters naar Jeruzalem heeft, zal met verlangen in de tekenen van de eindtijd de wederkomst van Christus tegemoet zien.

**39,95**

Na 1 aug. 49,95

De 18 hoofdstukken worden afgesloten met gespreksvragen, waardoor het boek ook heel geschikt is voor Bijbelstudie en verenigingen.

**R** Uitgeverij 'de Ramshoorn'  
 Putwei 6 • Goes

- We staan met een boekenkraam op de Zendingdag, D.V. 23 juni te Utrecht en op de Heyzon- en Duikenburgse dagen.
- Tevens verkrijgbaar in de boekhandels.
- www.ramshoorn.nl

**BEL & BESTEL : 0113-230 340 tot 22.00 uur 's avonds!**