

De Saambinder

KERKELIJK WEEKBLAD DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN



MEDITATIE

Hallelujah!

Alles wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

Psalm 150:6.

Ons Psalmboek is een bijzonder geschenk van God aan Zijn gemeente van alle eeuwen. Het dient tot eer des Heeren en het is vol onderwijs voor lezers, zangers en hoorders. Augustinus leert ons, dat God geen betere lof kan worden toebereid dan met Zijn eigen Psalmwoorden. Luther wijst erop, dat men de gelovigen hier in het hart ziet. Calvijn duidt dit Bijbelboek als een ontleding van al de delen van de ziel, omdat er geen aandoening in de mens is, die niet hier als in een spiegel voorgesteld is. Anderen gewagen van een geestelijke luthof, apotheek en schatkamer van de christenen. Tenslotte de kanttekenaren van onze Statenvertaling prijzen het boek als een bijzonder kleinood, waarvan waarde en nut niet genoeg overdacht kunnen worden, veel minder met tongen uitgesproken noch met pen- nen beschreven. Opmerkenswaardig deze benaderingen. Geen van allen spreken uitdrukkelijk over melodieën of over vocale of instrumentale muziek, terwijl zij doorgaans toch wel van zang en muziek hielden.

We moeten eruit afleiden, dat het 'wat zingen wij' uitgaat boven het 'hoe zingen wij'. Eerst indien wij wezenlijk beseffen 'wat' we zingen, zal dit zijn juiste weerslag hebben op het 'hoe'. En klinkt onze zang dan mooier in het menselijk oor? Dat is nog maar de vraag...! En, wat voor ons vals zou klinken als het krassen van een jonge raaf, kan in de oren van de HEERE Zebaoth zuiver

als kristal zijn. In 't hemelhof gelden andere normen. Indien wij God slechts eren met de lippen, terwijl het hart er verre van is, kan het de Heere nimmer behagen, Jesaja 29:13. Waar gaat het onze Schepper van hemel en aarde dan om? Wel, om Zijn doel met ons uit het paradijs. Onze tekst zegt het: 'Alles wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!'

Wij weten dat ons Psalmboek uiteenvalt in een vijftal bundels. Elk daarvan wordt afgesloten met een door Gods Geest geïnspireerde lofprijzing (Psalm 41:14, 72:18-19, 89: 53, 106:48 en 150 geheel). Het is, alsof God herhaaldelijk oproept: Let erop, uw zang moet steeds uitlopen op Mijn eer! Aan het einde van de 150 Psalmen wordt zelfs een geheel lied gewijd aan Gods lof. Nadat onderscheiden instrumenten zijn genoemd bazuin, luit, harp, trommel, fluit, snarenspeel, orgel en cimbalen - wijst de dichter in de laatste regel van dit Bijbelboek op de adem, waarbij vooral onze stem is bedoeld. 'Alles wat adem heeft, love den HEERE!' Het geheel staat ingeklemd tussen twee 'Hallelujah's', ofwel tweemaal: 'Prijst de HEERE'.

Dit is de opdracht aan mensenkinderen. Van hen - heidens en godsdienstig - geldt helaas van nature: 'Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvennijn is onder hun lippen; welker mond vol is van vervloeking en bitterheid', Romeinen 3:13. Hoe zullen

wij ooit Gods lof nog kunnen vertellen? Laten we toch niet wegvluchten voor de bange klem van deze vraag. Zangers en zangeressen, bracht dit weleens in heilige verlegenheid voor de Hemelmajesteit? Werd dit ooit een levensvraag voor u, voor jou, voor mij? God loven en prijzen is Hem de eerste plaats geven. Dan is ons oor niet langer allereerst gespist op wat wij vermogen, maar gaan wij luisteren naar die alvermogende Stem, waarvan in volkomenheid geldt: 'Mijn mond brengt niets dan lout're wijsheid voort', Psalm 49:1 (ber.). Dan ook zullen wij ernaar handelen.

Alleen in de weg van wedergeboorte kunnen zelfbedoelers God weer bedoelen, Jehova loven en prijzen. Dan maken wij kennis met de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, 2 Korinthe 7:10. Boetepsalmen worden ons lief, want zij verklaren wat zich afspeelt in ons vernederd en vertederd hart. Ontdekkingen doen ons zielsoog druipen tot God, Die in de hemel zit, totdat Hij ons genadig zij, Psalm 123-1 (ber.). En moe van 't klagen over de zonde, vloeit het over onze lippen: "k Wil mijn misdaan die U tergen, niet verbergen", Psalm 38:18 (ber.). Wonderlijk, dit klagen op aarde verwekt tegelijkertijd een jubelen in de hemel. Immers, daar zal blijdschap zijn over

INHOUD

	pag.
Meditatie: Hallelujah!	1
Bijbelstudies:	
Nehemia bij de muren van Jeruzalem (1)	2
Verslag Generale Synode (3)	3
In orde: De noodzaak van kerkrecht en kerkregering (4)	5
Boekennieuws	6
Kerknieuws	8
Berichten	8
Predikbeurten	8

DE SAAMBINDER
Kerkelijk weekblad
der Gereformeerde Gemeenten.

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur: ds. A. Moerkerken.

Bijdragen van medewerkers en boeken ter recensie aan:
ds. A. Moerkerken,
Händelstraat 1,
2901 JC Capelle aan den IJssel,
tel. 010-4472388, fax 010-4472263.

Redacteur: ds. G.J. van Aalst.

Kerkelijk nieuws en berichten aan:

redactie-secretaris: C.G. van Es
Ronsseweg 527,
2803 ZJ Gouda,
tel. 0182-571292, fax 0182-533928.

Abonnementen, adreswijzigingen,
predikbeurten en beroepingswerk
aan:

De Saambinder - abonnementen,
Postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599.
Postbankno. voor
abonnementsgeld: 64327.

Alle advertenties aan:

Administratie van de Saambinder:
J. Honkoop, Jan Willem Frisohof 53,
2517 LA 's-Gravenhage,
tel. 070-3514465, fax 070-3512718.
Postbankno. 256686.

Correspondentie-adres
Noord-Amerika:

Mr. Clarence Bleeker
1233 Leffingwell Av, N.E.,
Grand Rapids, Michigan,
U.S.A. 49505.

Abonnementsprijs
bij vooruitbetaling:

voor Nederland: f 24,00 = €11,- per
halfjaar (te betalen per 1 april en 1
oktober d.m.v. een acceptgiro)

voor het buitenland:
Luchtpost:
Amerika \$ 56,-, Canada \$ 68,-.
Zeepost:
Amerika \$ 49,-, Canada \$ 59,-.

Advertenties f 1,10 = €0,50,- per mm.
Familieberichten
f 0,85 = €0,40,- per mm.
Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Advertenties dienen uiterlijk
donderdagmorgen in bezit van de
administratie te zijn.

Faxberichten vrijdag voor 12 uur.

Rouwadvertenties tot uiterlijk
maandagmorgen 12 uur (telefonisch).

De redactie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van de
advertenties en de ter recensie
aangeboden boeken.

één zondaar, die zich tot God bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen die de bekeering niet van node hebben', Lukas 15:7.

Ook in het leven van de getrokken zondaar zelf zal klacht plaatsmaken voor jubel, wanneer de ziel iets gaat ervaren van Gods ontfermingen. Ach, hoe smartelijk toch is het gemis, wanneer wij horen zingen van hulp en heil ons aangebracht, Psalm 118:7 (ber.) en wij voor dat 'ons' geen 'mij' kunnen noch durven invullen. Daarentegen, als wij in ons zingen eens bemoedigd worden, klinkt het uit 's harten diepsten grond: 'Want Gods goedheid zal uw druk, eens verwiss'len in geluk!' Psalm 42:3 (ber.). En wanneer de Almachtige verrassend Zijn beloften vervult en door het onmogelijke heen de ziel in ruimte stelt - dan rijze de lofzang op als ons danklied tot de Allerhoogste: 'Wie is aan onze God gelijk, Die armen opricht uit het slijk?' Psalm 113:4 (ber.).

In dit ondermaanse leven wisselen klacht en jubel zich gedurig af. Dit verandert met ons sterven. Dan wordt het één van beide, storeloos. Geef eens rekenschap, lezer(es)? Zoek het deel van de ware Sionszangers! 'Welzalig is het volk, dat het geklank van de Koning kent' (Psalm 89:16) en daarin op aarde reeds mee mag zingen door genade. Dan zal de zang van de eeuwigheidspsalm straks geen vreemd werk zijn. Nee, nooit zullen onze droevige klaagliederen noch onze vrolijke lofgezangen de grond vormen van het éeuwig loven en prijzen van de Drieënige. In de gewesten der zaligheid zal eindeloos Gods lof klinken: 'Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, en onze koning is van Israels God gegeven', Psalm 89:8 (ber.). Daar geldt de zuivere vervulling van ons tekstwoord: 'Alles wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!'

Tholen,

ds. C. de Jongste.



BIJBELSTUDIES

Nehemia bij de muren van Jeruzalem

Nehemia 2

(1)

De Hoorder van het gebed

Het is niet tevergeefs de Heere aan te roepen. Hij is de Hoorder van het gebed. Dat heeft Nehemia mogen ervaren. We zagen in Nehemia 1 zijn gebedsworsteling, nadat hij gehoord had, dat de muren en poorten van Jeruzalem nog steeds verwoest waren. De teruggekeerde ballingen hadden de moed niet Jeruzalems muur te herbouwen. En Nehemia bevond zich in het verre paleis te Susaan. Vandaar zijn gebedsworsteling. De nood van het volk was zijn nood en de schuld van het volk zijn schuld. In die gebedsworsteling beleed Nehemia die schuld, maar greep hij ook de Heere aan in Zijn Woord en Zijn Verbond. En Nehemia is niet beschaamd uitgekomen. De Heere wendde Zich tot hem. Dat wordt in Gods Woord beschreven tot bemoediging. De Hoorder van het

gebed doet op het gebed wonderen. Wie Hem aanroep in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot. De dichter riep het "volk in smart" toe voor de Heere "het ganse hart". God is een Toevlucht ten allen tijde. En zeker als het gaat om het volk, waaraan de Heere Zich verbonden heeft. Van eeuwigheid had de Gods des Verbonds Zich verbonden aan Zijn volk Israël. Hij kon van dat volk nooit meer af. Christus zou uit dat volk voortkomen. De eer van Zijn Naam was eraan verbonden. Dat was voor Nehemia in Zijn gebedsworsteling zo'n bijzondere aandrang. Wat zijn wij in onze gebeden egoïstisch. Wat houden we in onze gebeden de Heere onze verlanglijstjes voor. Wanneer gaat het ons eens om de eer des Heeren? Het is niet anders dan genade als de eer des Heeren op ons hart gebonden wordt. Zo bad Nehemia.

Bij de koning

Het heeft bij Nehemia wel drie maanden geduurd voor de Heere antwoord gaf op zijn gebed. De Heere is nooit verplicht direct naar ons te horen. Wij hebben geen rechten bij onszelf. In het leven des gebeds is het zo'n les de Heere aan de ene kant vrij te laten en aan de andere kant niet los te kunnen laten. Het duurde bij Nehemia drie maanden, want in Neh. 1 : 1 wordt gesproken over de maand Chisleu en in Neh. 2 : 1 over de maand Nisan. Dat is een periode van drie maanden. De Heere laat de Zijnen soms veel langer wachten. David zegt dat hij de Heere in zijn druk *lang* had verwacht. Maar de Heere wendde Zich tot hem. Hij ontfermt Zich op het gebed van degene die gans ontbloot is, maar Hij doet het op Zijn tijd en op Zijn wijze. Nehemia moest dus drie maanden wachten. Maar reken maar, dat de situatie in Jeruzalem hem geen ogenblik heeft losgelaten.

Na drie maanden kwam hij weer bij de koning om zijn schenkersambt te vervullen. Hij schonk de koning de wijn in. Het viel koning Arthasasta daarbij op, dat Nehemia zo'n treurig gezicht had. "Zo zeide de koning tot mij: Waarom is uw aangezicht zo treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer." (vers 2). Waarom vreesde Nehemia zo? Wel, men mocht bij de koning van Perzië nooit komen met een treurig gezicht. Dat was streng verboden. De koning wilde alleen vrolijke gezichten zien. Vandaar de vrees van Nehemia.

Weet u wat zo'n wonder is? Dat Koning Jezus anders is dan de koningen van Perzië waren. Bij Koning Jezus mag men treurig zijn. Ja, Hij ziet zo graag wenende zondaren tot Hem vluchten. Wenende zondaren, die gebukt gaan onder de last van hun zonde en schuld. Hij ziet zo graag schuldigen aan Zijn voeten. Het was voor Hem een vreugde, toen de boetvaardige zondares Zijn voeten natmaakte met de tranen van het berouw over haar zonde. Hij hoort zo graag de tollenaarsbede opkomen uit een verbroken hart en een verslagen geest: O God, wees mij zondaar genadig. Uw nood en dood mag u voor Hem uitzeggen en uitwenen. Het is zo goed te wenen aan Zijn Middelaarsvoeten.

Daar wordt ervaren, dat er bij Hem milde handen en vriendelijke ogen zijn.

De reactie van koning Arthasasta

Toen de koning het treurige gezicht van Nehemia zag, moest deze wel voor de dag komen met zijn nood en verdriet. Daarbij noemde hij de naam van de stad Jeruzalem niet. "En ik zeide tot de koning: De koning leve in eeuwigheid! Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begravingen mijner vaders, woest is, en haar poorten met vuur verteerd zijn?" (vers 3). Daarop vroeg de koning hem: "Wat verzoekt gij nu?" En dan blijkt opnieuw, dat Nehemia een *man des gebeds* was. Want we lezen, dat hij in stilte gebeden heeft: "Toen bad ik tot de God van de hemel." (vers 4). Dit was dus echt, zodals dat wel eens genoemd wordt, een gebed "met de pet op". Kent u dat ook in uw leven? Dat wil zeggen, dat in uw hart een gebed tot God is, zo onder uw dagelijks werk door. Dan is er onder al uw dagelijkse bezigheden die schreeuw van binnen naar de levende God. Het gaat immers niet om de lengte van het gebed, want de Heere ziet het hart aan.

Met een biddend hart legde Nehemia dan ook de koning zijn plan voor. Het was bij Nehemia "bidt en werkt". Dat is geen bijbeltekst, maar het is wel bijbels. Roepen tot God en tegelijkertijd de middelen waarnemen. Het gebed maakt niet lijdelijk. Concreet was zijn vraag nu aan de koning of hij in eigen persoon naar Jeruzalem mocht vertrekken om daar de herbouw ter hand te nemen (vers 5).

Hoe zou de reactie van de koning zijn? We lezen in Gods Woord, dat de Heere het hart des konings neigt

als waterbeken. Dat bleek ook hier. Hoe neigde de Heere het hart van die machtige koning Arthasasta. Hij staat immers overal boven. Geleefden we dat toch meer. We lezen in vers 6, dat de koningin, een van zijn belangrijkste vrouwen, naast de koning zat. Koning Arthasasta had een zwak voor vrouwen. Wellicht heeft hij op haar een goede indruk willen maken. Maar zie boven dat alles de leiding van de Allerhoogste. Als de Heere het gebed verhoort, dan doet Hij alles medewerken ten goede. Het levensboek van Gods kinderen spreekt daar van. De Heere is zo'n groot en wonderlijk God. Hij doet in het leven van de Zijnen alle dingen medewerken ten goede. Als de Heere daar Zelf licht over geeft, dan blijft er alleen maar verwondering over. Wat hebben we dan vaak kleine gedachten van die grote en majesteitelijke God.

Het zal voor Nehemia een wonder zijn geweest, dat de koning met zijn verzoek instemde. Wat zal er een spanning in zijn hart zijn geweest, toen hij zijn verzoek deed, maar de Heere beschaamde hem niet. Hij beschaamt nooit, die hopen op Hem wachten. Wel wilde de koning weten hoelang zijn schenker afwezig zou zijn. Nehemia zal wel een ruime tijd genoemd hebben. Maar toen dat was afgesproken ging de koning met zijn verzoek akkoord.

We kunnen ons zo goed voorstellen, dat Nehemia daarna in eenzaamheid opnieuw de Heere gezocht heeft om Hem te erkennen voor Zijn onverdijnde goedheid. U moet er altijd maar op letten, als de Heere wat doet, dan blijft het wonder over.

(Wordt vervolgd)

Zeist, ds. J. J. van Ekeveld

Verslag van de vergaderingen van de Generale Synode op woensdag 12 en donderdag 13 september 2001 te Utrecht

(3)

De heer E. de Jong uit Lemmer biedt met een begeleidend schrijven d.d. 19 januari 2001 een stuk aan dat door hemzelf wordt beschouwd als

appèlschrift. Hij stelt daarin de naar zijn gevoelen niet terechte schorsing van nu wijlen ds. R. Kok aan de orde. De Synode constateert dat het kerkrechtelijk onmogelijk is het

schrijven van de heer De Jong als appèlschrift in behandeling te nemen.

De eerste reden daarvoor is dat hij geen lid meer is van de Gereformeerde Gemeenten. Uit de orde van de kerk vloeit voort dat het recht van appèl alleen toekomt aan leden en meerderjarige doopleden van de gemeenten. Voorts is zijn schrijven op een niet-kerkrechtelijke wijze ter tafel van de Synode gebracht. In het gereformeerd kerkrecht is het een algemeen aanvaard beginsel dat geen beroepsinstantie mag worden overgeslagen. Dit beginsel berust op artikel 30 van de Dordtse Kerkorde, waarvan de tweede zin luidt: 'In meerdere vergaderingen zal men niet handelen, dan 't geen dat in mindere niet heeft afgehandeld kunnen worden, of dat tot de kerken der meerdere vergadering in 't gemeen behoort.' Op grond van deze overwegingen neemt de Synode zijn brieven voor kennisgeving aan.

Verdere ingekomen stukken

Een broeder, lid van de commissie Mivo +16 van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten (JBG), zond een brief naar de roepende kerk namens de meerderheid van deze commissie. De commissie schreef een schets over het gevoelige onderwerp vaccinatie, maar het bestuur heeft moeite met uitgave daarvan. Het had daartoe advies ingewonnen bij het Deputaatschap tot behartiging van de belangen van de landelijk georganiseerde bonden en verenigingen. De commissie doet in de brief weten dat zij geen beroepsmogelijkheid heeft, in het geval dat er sprake is van een conflict. Zij concludeert dat op deze wijze deputaatschappen te veel macht zouden kunnen ontvangen.

De roepende kerk gaf aan, het schrijven niet als appèl te kunnen aanmerken. Wel voegde zij het bij de ingekomen stukken. Het moderamen stemt in met de zienswijze van de roepende kerk. Wel kan er sprake zijn van een nadenken over de kwestie van de mogelijkheid van beroep en van het vragen om informatie bij het betreffende deputaatschap. De Synode aanvaardt het voorstel dat het moderamen de gestelde vragen bij het Deputaatschap tot behartiging van de belangen van de landelijk georganiseerde bonden en ver-

enigingen zal neerleggen. Als het rapport van dat deputaatschap in de Synode wordt besproken, kan de kwestie aan de orde komen.

Het Deputaatschap voor Evangelisatie in Nederland en België vraagt door middel van een brief d.d. 14 juni 2001 achteraf goedkeuring op de benoeming - na het overlijden van deputaat oud. B. J. Nieuwenhuize - van br. L. van Welie uit Poortugaal als deputaat. Dit was volgens het deputaatschap nodig, omdat de taak van de overleden broeder, het toezicht op en beheer van de gebouwen op de diverse evangelisatieposten, zo snel mogelijk door een deskundige moest worden overgenomen. De heer Van Welie was geen secundusdeputaat. Het moderamen stelt voorlopig akkoord te gaan met deze overigens in kerkrechtelijk opzicht niet correct tot stand gekomen benoeming. Bij de stemming voor de deputaatschappen staat echter ook de naam van br. Van Welie op de lijst. De Synode kan zich dan uitspreken.

Een der afgevaardigde predikanten meent dat iemand toch ook voor beperkte tijd kan worden benoemd als adviseur. Een der afgevaardigde ouderlingen meent dat het goed zou zijn de kwestie voor te leggen aan de Commissie kerkrecht. De vraag luidt: wat is de goede wijze van handelen als zo iets zich onverhoopt nog eens zou voordoen? De Synode gaat daarmee akkoord en vraagt de Commissie kerkrecht advies uit te brengen op de vervolgzitting.

Financiële commissie

Bijlage 41 (pag. 633/634) van de Acta van de Generale Synode van 1998 bevat de informatie over de samenstelling, de benoeming en de werkwijze van een de Synode dienende financiële commissie. De Synode keurt het voorstel van het moderamen goed om de navolgende broeders zitting te doen nemen in de - voorlopig eenmalig - in te stellen financiële commissie. De Synode besluit tevens plaatsvervangende leden aan te wijzen.

Vanuit de Particuliere Synode Oost: oud. F. Janse, Nunspeet; plaatsvervangend lid: oud. K. Karels, Veenendaal; vanuit de Particuliere Synode Zuid: oud. J. Zwemer, Oostkapelle; plaatsvervangend lid: ouderling S. Boogaard, 's-Gravenpolder; vanuit de Particuliere

Synode Zuid West: oud. A. Waaij-enberg, Veen; plaatsvervangend lid: oud. J. Bosman, Hoogvliet; vanuit de Particuliere Synode Noord West: ds. W. Visscher, Amersfoort; plaatsvervangend lid: oud. G. H. Verweij, 's-Gravenhage.

De Synode wijst ds. Visscher aan tot voorzitter van de commissie en ouderling Janse tot samenroeper en secretaris. Aan de afgevaardigden van de Synode wordt gevraagd om opmerkingen aangaande de financiële verslagen van de verschillende deputaatschappen binnen veertien dagen ter kennis van de commissie te brengen. De preses wijst erop dat de instelling van een financiële commissie een proefneming is. Aan het eind van de vergaderingen van deze Synode zal evaluatie plaatshebben. Bij de bespreking van rapporten van deputaatschappen komt vooralsnog het financiële gedeelte niet aan de orde.

Instructies PS Zuid

De Synode verenigt zich met het voorstel van het moderamen eerst na te gaan of de ingediende instructies aanleiding vormen tot het instellen van commissies.

De Particuliere Synode Zuid vraagt door de Commissie kerkrecht te laten onderzoeken 'of er binnen de intenties van het gereformeerd kerkrecht mogelijkheden te vinden zijn om de in aantal toenemende appèlprocedures in bepaalde gevallen te bekorten en/of te vereenvoudigen onder zekere zorgvuldigheidseisen.' Het moderamen stelt voor dit onderzoek aan de Commissie kerkrecht op te dragen met het verzoek daarover op de vervolgsynode te rapporteren. De Synode besluit dienovereenkomstig.

De Particuliere Synode Zuid stipuleert het onderscheid tussen diaconaal geld dat is bestemd voor christelijke barmhartigheid en kerkelijk geld dat moet worden aangewend voor Woordverkondiging. De Particuliere Synode Zuid stelt voor het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zaken (DMZ) te vragen de richtlijnen van zijn informatiegids nog eens kritisch te bezien en nader te concretiseren en motiveren, zodat een correcte aanwending in bestemming plaats heeft van de inkomsten uit collecten en giften. De Synode stemt in met het voorstel van het moderamen om dit verzoek

over te nemen en DMZ te vragen zijn richtlijnen nader te bezien op de noodzaak van wijziging en te rapporteren aan de vervolgsynode. De Particuliere Synode Zuid vraagt een uitspraak van de Synode omtrent het renteloos lenen van de diaconie aan de kerk. Er is geen sprake van eenduidig beleid in dezen. Op voorstel van het moderamen besluit de Synode deze zaak voor te leggen aan de Commissie kerkrecht, met het verzoek te adviseren tijdens de vervolgzitting.

Instructie PS Noord-West

De Particuliere Synode Noord-West vraagt de Synode, gelet op de recente publiciteit in pers en media rondom zaken als verbond, beloften en prediking en mede gelet op de verwarring die hierdoor is ontstaan, naar de noodzaak van een verduidelijkende weergave van de leeropvattingen binnen de Gereformeerde Gemeenten. Een en ander in het licht van de Bijbel, de gereformeerde belijdenis en de synodale besluiten en rapporten uit het verleden.

Namens het moderamen zegt de preses geen enkele behoefte te kennen om de leer, zoals bijvoorbeeld in de Acta van 1931 verwoord, te veranderen of te herformuleren. Er is geen sprake van behoefte om de visie op verbond, belofte en prediking te veranderen door het wijzigen van uitspraken van vroegere synoden. In 1971 en in 1986 verschenen er uitvoerige synodale rapporten over deze zaken. Dat werk behoeft niet overgedaan te worden. Toch is het ook onbevredigend om te zeggen: dan laten we het hierbij. Allerlei publicaties hebben verwarring gezaaid. Het heldere rapport uit 1986 blijkt bij weinigen bekend. Namens het moderamen stelt de preses voor om een brochure of boekje te laten verschijnen waarin duidelijk en helder voor oud en jong wordt geformuleerd hoe de leer luidt, die wij hebben voor te staan.

Nadat het moderamen zich heeft beraden vraagt de preses de Synode in een later stadium van de vergadering voor het moderamen mandaat om een synodale uitspraak voor te bereiden. Het moderamen zal tijdens de vervolgsynode in januari 2002 de Synode een 'verklarende weergave' voorleggen van de leer van onze gemeenten ten aanzien van verbond, belofte en prediking, op grond van

Schrift en belijdenis en met inachtneming van de leeruitspraken van 1931 en latere jaren, waarbij de docenten van de Theologische School en bijvoorbeeld ds. A. F. Honkoop een adviserende taak zullen ontvangen. Tijdens de vervolgzitting kan blijken of de Synode behoefte heeft aan een bredere publicatie. Het concept zal enkele

weken voor de zittingen in januari 2002 naar de afgevaardigden worden gezonden. Er zal bijzonder worden gelet op de leesbaarheid voor jonge mensen. De Synode besluit overeenkomstig het voorstel.

(Wordt vervolgd)

Apeldoorn,

G. Roos

'In orde'

De noodzaak van kerkrecht en kerkregering

(4)

De regels voor verantwoord kerkrechtelijk handelen zijn door ons gereformeerde voorgeslacht vanaf de reformatie ontwikkeld. Ze zijn verspreid over allerlei kerkorden en commentaren op het kerkrecht. Wie wil weten aan welke eisen de behandeling van een ingewikkelde tuchtzaak moet voldoen, kan dat zeker vinden, maar moet eerst veel graaf- en spitwerk verrichten.

Inhoud en betekenis van 'In orde'

*De behoefte aan een geordend overzicht van de geldende regels binnen het gereformeerde kerkrecht leidde in het begin van de jaren negentig tot de instelling van een werkgroep door het Deputaatschap van de Hoge Overheid. Uiteindelijk mondde de bezinning na een bespreking op de synoden van 1996 en 1998 uit in een officiële publicatie, die de titel draagt: *In orde. Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtspraak. De uitgave is voor ieder verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau in Woerden.**

Het boekje bevat geen wezenlijk nieuwe dingen, maar is een geordende en iets geharmoniseerde verzameling van regels en aanbevelingen uit het bestaande gereformeerde kerkrecht. Het is een 'spoorboekje' voor het snel vinden van de vertrekpunten en de te volgen route bij zaken die om een zorgvuldige behandeling vragen. In de met geel gemarkeerde Handleiding wordt de kern van de zaak - de kerkelijke rechtspraak - besproken. Dit gele gedeelte - blz. 28 tot en met 57 - is bindend voor elke kerkenraad. Het geeft aan waaraan het handelen van

een kerkenraad met name bij tuchtzaken moet voldoen om bijbels verantwoord en zorgvuldig in uitvoering te kunnen worden genoemd. In de met groen aangegeven Toelichting staan aanwijzingen voor de 13 artikelen van de D.K.O. die een zorgvuldige aanpak volgens bepaalde regels vereisten (blz. 58-59). Dit gedeelte heeft geen bindend, maar een adviserend karakter.

Enkele kernpunten bij de kerkelijke tucht

We zagen reeds bij de bespreking van de Dordtse Kerkorde, dat de christelijke tucht over leden en doopleden één van de vier hoofdleden van deze kerkorde vormt. Dat geeft het belang aan van het onderwerp voor het kerkelijke leven.

Elke tuchttoefening begint als zelftucht onder het Woord, onder de prediking. De tuchttoefening krachtens het ambt aller gelovigen volgens Mattheüs 18 is en blijft van groot belang. Het is onze eerste opdracht om biddend, in het besef van onze eigen onwaardigheid, uit de aard der liefde onze naaste aan te spreken als wij op de hoogte zijn van diens geheime zonde. Het is opvallend hoe vaak de Heere een bijzondere zegen aan een dergelijk gesprek verbindt. De bedoeling om te handelen naar dit woord van Christus in Mattheüs 18 moet wel herkenbaar zijn en blijven. Daarbij behoort niet - om maar eens iets te noemen - het zonder toestemming opnemen van een persoonlijk gesprek onder vier of zes ogen op een bandrecorder. Dat is in strijd met het broederlijke karakter van de regel van Mattheüs 18.

Een kerkenraad mag nooit een

klacht over een geheime zonde in behandeling nemen als niet aan de regel van Mattheüs 18, hoe gebrek-kig misschien ook, is voldaan. Jaren terug bezocht een gemeentelid een kerkenraadsvergadering om daar een klacht te uiten over een geheime zonde van een ander gemeentelid. De voorzitter, een reeds bejaarde predikant, keek de klager aan en vroeg: 'Bent u al bij die persoon geweest?' Toen hij ontkennend antwoordde, strekte de preses zijn arm uit en zei: 'U bent verkeerd bezig. Daar is het gat van de deur. Ga er heen'.

Als een klacht is aanvaard of er is sprake van een openbare zonde, vindt ook tucht oefening plaats door middel van ambtelijke gesprekken vanuit het Woord in onderwijzende en vermanende zin. Daartegen rijst nog al eens verzet. Dat hangt mede samen met het sterke individualisme van onze tijd, dat het eigen norm- en rechtsgevoel accentueert. Elk gemeentelid blijft echter altijd aanspreekbaar op de vierde belijdenisvraag van Voetius, waarin men persoonlijk als voor Gods aangezicht heeft beloofd zich aan de kerkelijke vermaning, terechtwijzing en tucht te zullen onderwerpen.

Zodra een tuchtzaak begint, moet er een bezinning plaats vinden op de pastorale begeleiding van het gemeentelid. Soms komt het voor dat een kerkenraad zo iemand tijdens het onderzoek volkomen in de kou laat staan. Dat is nog aangrijpender wanneer de tuchtzaak een ouderling of een predikant betreft. Zorgvuldigheid is de eerste vereiste bij tuchtzaken. Het eigen onderzoek van de kerkenraad moet royaal voldoen aan de hoofdregels: hoor en wederhoor met de mogelijkheid van reactie en contrareactie. Wie naar het mild te geven oordeel van de kerkelijke vergadering niet in staat moet worden geacht om het woord te voeren, moet zich kunnen laten bijstaan door een voorspraak. Een beroep op het raadplegen van een deskundige, bij voorkeur uit eigen kring, moet in beginsel worden gehonoreerd. Een zorgvuldige notulering is van essentieel belang. Op grond daarvan kunnen en moeten afschriften worden verstrekt van afgelegde verklaringen, die door de betrokkene van wijzigingen kunnen worden voorzien. Voor getuigenverklaringen geldt dezelfde regel. Er is

een recht van toegang tot de genomen besluiten. Een kerkelijke vergadering dient die besluiten met een omschrijving van de gronden waarop het besluit rust aan de betrokkene te laten toekomen. Elke kerkelijke vergadering moet waken tegen partijdigheid en familieleden en vrienden van de betrokkenen buiten het onderzoek en de besluitvorming houden.

Ten diepste berusten deze fundamentele regels alle op schriftgegevens uit het Oude en Nieuwe Testament. Daarbij is het woord van Christus feitelijk op elke regel van toepassing: 'Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij dat ook alzo, want dat is de Wet en de Profeten' (Matth. 7: 12). De regels van het kerkrecht zijn voor de kerkregering onmisbaar. De han-

tering daarvan is en blijft een voluit geestelijke zaak. Altijd weer moeten we ons bij de toepassing van de kerkelijke tucht bewust zijn van het broederlijke karakter daarvan. De gemeente van Christus legt aan een gemeentelid geen straf op zoals de wereldlijke rechter dat doet bij overtreding van Nederlandse wetten. Het broederlijke karakter van de tucht oefening betekent dat het handelen van een kerkelijke vergadering altijd medisch behoort te zijn. De tucht houdt op als iemand zijn zonden belijdt. Het gaat niet om het botvieren van onze lust tot straffen, maar om het uit liefde behouden van een lid van de gemeente des Heeren. Ook daarbij geldt het woord van Salomo: 'De wijsheid is het voorname' (Spr. 4:7).

Boskoop, ds. M. Golverdingen



BOEKENNIEUWS

Ds. C. Harinck, En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. 17 meditaties over Hooglied 5 : 9-16, geb. f 16,90. Uitgeverij Den Hertog, Houten 2000.

Het Hooglied neemt in het leven van Gods kinderen een bijzondere plaats in. Dat is ook geen wonder. 't Gaat immers in dit gouden kleinood over de onbevattelijke liefde van de hemelse Bruidegom Christus tot een zwarte bruid, de gemeente der uitverkorenen. Een liefde die niet door de bruid is opgewekt. Als dat het geval was, zou deze liefde door haar ook teniet gedaan kunnen worden. Maar Zijn liefde tot haar vindt haar oorsprong in God Zelf. Daarom is ze eeuwig en onveranderlijk. Die bruid verzondigt het wel van dag tot dag, maar haar ongerechtigheden en onreinheid blussen die liefde niet uit. Hij heeft haar zo lief dat Hij zelfs Zijn leven voor haar gaf. Hij betaalde haar hemelhoge schuld en verwierf voor haar het eeuwige leven. Hij bereidt ze door Zijn Geest toe om eeuwig in Zijn nabijheid te zijn. Door Zijn Liefde ontstaat ook wederliefde tot Hem waardoor Hij het hoogste Voorwerp van haar liefde wordt. Maar haar liefde is met Zijn

liefde niet te vergelijken, hoewel de bruid in Hooglied 5 : 9-16 beelden zoekt om Hem ten hoogste aan te prijzen. Nooit is de hoogte en diepte, lengte en breedte van Zijn liefde te peilen. Wie zal het verstaan dat een zondaar die toorn, vloek en oordeel heeft verdiend, in genade wordt aangenomen en tot zulk een hoge stand wordt verheven, nl. om bruid van Christus te worden. Geen wonder dat als het oog des geloofs op Hem geslagen is, uit het binnenste opwelt: Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Over de beschrijving van de Bruidegom door de bruid gaan deze meditaties. Moge door het lezen ervan de harten van Gods kinderen hemelwaarts gericht worden. "Wat verliest de wereld haar glans als Christus er naast gelegd wordt. De ogen van Christus genezen het hart van twijfel en duisternis. Ze scheuren het donkere gordijn van ongeloof en verdrijven de mist van duisternis en twijfel" (blz. 39). In deze meditaties wordt ook de vraag van het uitzienende hart van de dochters van Jeruzalem verklaard Wie Hij is in Zijn Persoon en werk. De kracht en het leven van het geloof is immers voornamelijk gelegen in een zien van

de heerlijkheid van Christus in Zijn Persoon en verlossend werk (blz. 64). Terecht waarschuwt de schrijver voor een oppervlakkig aannemen en roemen in Christus. Het Evangelie van Christus moet je als een ter dood veroordeelde op het schavot horen. (...) Men moet de bitterheid van de zonde gesmaakt hebben om de zoetheid van Jezus' spreken in het Evangelie te ondervinden (blz. 68). Dit boekje met 17 meditaties over Hooglied 5 : 9-16 zal zijn weg wel vinden. De Heilige Geest schenke dat door het lezen met Ambrosius mag ingestemd worden: Er ligt zaligheid in het zien op Jezus.

Alblasserdam, ds. B. van der Heiden

Matthew Mead, Het vallen in Gods handen, geb. f 33,50. Uitgeverij De Schatkamer, Rump, 2000.

Dit boek, vertaald uit het Engels door wijlen ds. J. van der Haar, bevat een twaalfstal preken over de tekst: "Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods". Deze tekst is te vinden in Hebr. 10 : 31 en niet zoals vermeld staat op het titelblad Hebr. 10 : 13. De schrijver is Matthew Mead (1629-1699), onder ons bekend door zijn boek "De bijna-christen ontdekt", dat reeds vele herdrukken heeft gehad. In het boek dat nu in het Nederlands verscheen, leren we opnieuw de schrijver kennen. Diep ernstig, ontdekkend, waarschuwend is zijn toon. De zonde tegen God, in het bijzonder de verwerping van het Evangelie is, zo lezen we, de hoogst denkbare belediging. "En naar dat de belediging is, is ook de straf". Naast de blootlegging van de schuld wijst Mead op aangrijpende wijze op het middel van Behoud. Als een rechte herder die het gewicht van de zielen der schapen gevoelt, die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, spoort hij de lezer aan God te zoeken, Die in het Evangelie laat verkondigen dat er zaligheid is voor rampzaligen.

"En dit zeg ik: Wat ook Gods verborgen besluit moge zijn, toch - aangezien er niemand behouden kan worden dan door te geloven - zal er niemand verdoemd worden dan vanwege de zonde. God zal met de mensen niet afrekenen naar Zijn verborgen besluiten, maar naar hun werken" (blz. 142). "Indien nu de aanbidding en beloften van eeuwige heerlijkheid veracht worden, blijft er niets voor de zondaar over dan de eeuwige ellende.

Dat is de vrucht van zijn eigen keus" (blz. 199). Woorden die waard zijn overdacht te worden! Alleen in Christus is behoud te vinden. Hij is de ware Schuilplaats. "Christus' armen zijn de enige Schuilplaats tegen Gods toorn. Als u niet in de handen van de levende God wilt vallen, moet u in de arm vluchten van een stervende Christus" (blz. 214). Hoe nodig is daartoe het werk van de Heilige Geest. "Smeek ernstig bij God om Zijn Heilige Geest. Want er kan geen krachtig werk in het hart plaats hebben waar Gods Geest niet de Bewerker is; en geen hechte vereniging tussen Christus en de ziel, als Gods Geest niet de hecht verenigende band is" (blz. 215). De verschillende citaten bewijzen dat het boekje mij veel te zeggen heeft gehad. De Heere gebruike het lezen van dit "oud-goud" tot winst van onze onsterfelijke ziel. Ik wens het daarom in handen van vele jongeren en ouderen.

Alblasserdam, ds. B. van der Heiden

Dr. Adolf Zahn, 'Ach, leefde Luther nog maar!' Calvijns gedachten over Luther. Uitg. Frits Hardeman, Ede. Prijs f 14,95.

De reformatoren Luther en Calvijn worden vaak in één adem genoemd. Terecht; ze waren eensgeestes als het ging om het gezag van Gods Woord en de ontmaskering van het pausdom. En vanuit de praktijk der godzaligheid gevoelden zij een innige verwantschap; beiden benadrukten de doodstaat van de natuurlijke mens, de noodzaak van wedergeboorte en een geschonken geloof. Het ging hen om de leer van vrije genade, die Luther eerder al tot zijn troost herkende bij bijvoorbeeld de kerkvader Augustinus. Calvijn leerde op zijn beurt weer van Luther. De kerkgeschiedenis bestaat derhalve niet in een losse verzameling feiten en gebeurtenissen, maar toont verbanden en samenhang. Opmerkelijk is de herkenning tussen kinderen van God, soms over vele eeuwen heen. Aan de andere kant moeten we verschillen in cultuur en tijdsomstandigheden, die het wederzijds verstaan kunnen belemmeren, niet willen ontkennen.

Zo kregen ook Luther (1483-1546) en Calvijn (1509-1564) elk hun eigen plaats in de kerkgeschiedenis.

Zij werden in een andere fase van de Reformatie gebruikt en ook op een andere plaats. Luther stond in zijn visie op de liturgie en het Heilig Avondmaal nog dichter bij de Rooms-Katholieke Kerk dan Calvijn. Calvijn heeft Luther hier geen verwijten over gemaakt, maar hij zei: 'Luther heeft de juiste weg gewezen. Wie die betreden heeft, moet niet aan het begin ervan blijven staan, maar verder doorlopen.'

Naast de cultuur en tijdsomstandigheden liepen ook de karakters van beide reformatoren uiteen. Johannes Calvijn was een ernstige, diepe denker, evenwichtig en wijs. Maarten Luther daarentegen had een Petrus-aard: onbesuisd, voorbarig, heftig. Het was Calvijn tot verdriet dat 'Luther geen maat kon houden en veel dingen in toorn zei'.

Dat Luther zich zo fel uitliet over het Heilig Avondmaal had ook te maken met zijn strijd tegen degenen die in dit sacrament niet méér wilden zien dan een gedachtenis-maal. Calvijn meende dan ook dat sommige te ver gaande uitdrukkingen van Luther voorkwamen uit 'grenzeloze overdrijving die door twist ontstaan was.' Al met al kwamen Luther en Calvijn ten aanzien van het Heilig Avondmaal niet tot een gezamenlijk belijden. Dit tot verdriet van Calvijn, die streefde naar één protestantse kerk. Later moest hij toezien hoe de volgelingen van Luther diens standpunt nog verder aanscherpten. Dit deed hem uitroepen: 'Ach, leefde Luther nog maar.'

Dit goed verzorgde boekje geeft een aardige eerste indruk over het denken van Calvijn over Luther. Het is levendig en aansprekend, met vele citaten uit brieven van de beide hervormers en van tijdgenoten als Melanchton.

Het is ook een leerzaam boekje met het oog op de droevige kerkelijke verscheurdheid van onze tijd. Calvijn: 'Het is de oude list van de satan, om de dappere knechten van God aan te zetten tot strijd met elkaar, om zo de loop van de gezonde leer te sluiten.' Er is maar één Kerk, ook na bijvoorbeeld 1517, 1834, 1907 en 1953. De Heere geve meer herkenning en eenheid onder alle ware belijders van de leer die naar de godzaligheid is.

Veenendaal,

H. A. van Zetten



KERKNIEUWS

Beroepen:

te Haarlem i.c.m. Dovenzorg: ds. C.J. Meeuse te Nunspeet;
te Zwolle: ds. G.J.N. Moens te Goes.

Bedankt:

voor Brakel: ds. C. Hogchem te Barneveld
voor Nieuwerkerk: ds. W.J. Karels te Hardinxveld-Giessendam;
voor Oud-Beijerland: ds. L. Blok te Ermelo;
voor Randburg (Zuid-Afrika): ds. W. Silfhout te Hendrik-Ido-Ambacht;
voor Stolwijk: ds. A. Schot te

Krimpen aan den IJssel;
voor Wageningen: ds. G.J. van Aalst te Ridderkerk

CLASSIS THOLEN RECTIFICATIE

In het verslag van classis Tholen, gehouden op 10 juli j.l., werd vermeld, dat bij de sluiting van de vergadering door oud. J.P. Geluk van de roepende kerk van Poortvliet, door hem werd verzocht te zingen Ps. 80 : 4; dit moest zijn Ps. 89 : 4.

B. Both, scriba classis Tholen



BERICHTEN

DISTRICTSBIJEENKOMST +16

Op D.V. zaterdag 24 november 2001 zal er in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Borssele, Oostsingel 21 een districtsbijeenkomst worden gehouden. Thema van deze avond is "Preekjes van Smytegelt, niet van deze tijd?" Spreker is Dhr. S.D. Post, schrijver van "Bernardus Smytegelt, dienstknecht van God". Aanvang 19.30 uur.

VERZORGENDE BEROEPEN DEN HAAG

De gespreksgroep verzorgende beroepen organiseert op D.V. dinsdag 27 november 2001 een avond voor werkers in de gezondheidszorg. Tanja den Heijer verzorgt een inleiding over "reanimeren". De avond wordt gehouden in de conversatieruimte van het Bronovoziekenhuis, Bronovolaan 5 in Den Haag en begint om 20.00 uur. Info 070-4273449.

NAJAARSVERKOPING

D.V. woensdag 21 november hoopt het zen-

dingswinkeltje te Ouddorpen verkoping te houden in het Hervormd Verenigingsgebouw, Preekhillaan te Ouddorp. Openeningstijden van 's morgens 9 uur tot 's middags 5 uur.



Het Rustpunt biedt opvang aan mensen die vanwege psychosociale problemen tijdelijk onderdak behoeven. De opvang van de gasten wordt vorm gegeven door een professionele woonbegeleider, bijgestaan door vrijwilligers. Als regel geldt een verblijfsduur van maximaal zes weken. Voor informatie kunt u bellen naar OnderDak: 078-6849077 (kantooruren). **Voor spoedgevallen is het Rustpunt dag en nacht bereikbaar onder nummer 06 22272697.**



PREDIKBEURTEN

ZONDAG 18 NOVEMBER 2001

Aagtekerke 9.30 en 14.30 en 19.00 uur leesdienst; Aalburg 9.30 en 18.00 uur leesdienst; Alblasterdam 9.30 uur ds. B. v/d Heiden en 16.30 uur leesdienst; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. Visscher; Apeldoorn 19.00 uur ds. Meeuse; Arnhem 10.00 en 16.00 uur ds. Kattenberg; Barneveld 9.30 en

19.00 uur leesdienst; Beekbergen 19.00 uur ds. Tuinier; Benthuizen 9.30 en 18.00 uur ds. Gunst; Bodegraven 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds. Golverdingen; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 en 16.30 uur ds. Paul; Capelle a/d IJssel-West 10.00 en 17.00 uur ds. Moerkerken; Delft 19.00 uur ds.



0800-0222334

uisterlijn

telefonische dienstverlening Gereformeerde Gemeente

Heb je niemand?..?

Voor jongeren en ouderen een horend oor!!!

U kunt ons bellen:

- op maandag-, donderdag- en vrijdagavond van 19.00 - 22.30 uur;
- op dinsdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur;
- op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur.

Clements; Dirksland 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur ds. Driessen; Dordrecht 10.00 uur (H.D.) en 17.00 uur ds. P. Mulder; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. Vermeij; Emmeloord 17.30 uur ds. Baan; Enschede 15.00 uur ds. Schreuder; Enter 19.00 uur ds. Kattenberg; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. L. Blok; Genemuiden 9.30 en 15.30 uur ds. Melis; Goes 9.30 en 14.00 uur leesdienst en 18.00 uur dhr. Verschuure; Gorinchem 16.00 uur dhr. Hoogerland; Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. Clements; 's-Gravenhage 18.30 uur ds. W. Harinck; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. Schipper en 14.00 uur leesdienst; 's-Gravanzande 9.30 en 15.30 uur dhr. G. Pater; Groningen 10.00 en 16.00 uur leesdienst; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik Ido Ambacht 10.00 en 16.30 uur ds. Silfhout; Hilversum 19.00 uur ds. Visscher; Hoofddorp 9.30 uur (H.A.) en 16.00 uur ds. Boogaard; Hoogeveen 9.30 en 15.30 uur ds. v/d Net; Houten 11.00 en 16.30 uur leesdienst; Kampen 15.00 uur ds. Baan; Kapelle-Biezeling 9.30 en 18.00 uur ds. Tanis en 14.00 uur leesdienst; Klaaswaal 14.30 uur ds. Silfhout; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. P. Blok; Krabbendijke 14.30 uur ds. Tanis; Krimpen a/d IJssel 10.00 en 16.30 uur ds. Schot; Leerdam 10.00 en 18.00 uur dhr. Hoogerland; Leiderdorp 10.00 en 16.00 uur ds. A.B. v/d Heiden; Lelystad 9.30 uur ds. Baan; Lisse 19.00 uur ds. A.B. v/d Heiden; Marknesse 14.30 uur dhr. van Boven; Meliskerke 9.30 en 14.30 uur dhr. Verschuure; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. van Gelder en 14.00 uur leesdienst; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. J. Karels; Moerkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. Zippro; Naaldwijk 19.00 uur dhr. G. Pater; Nieuw Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. de Wit; Nieuwer ter Aa 10.00 uur (H.A.) en 19.00 uur ds. Bac; Nieuwerkerk ZLD 9.30 en 15.30 uur ds. Brugge; Nijkerk 9.30 en 18.30 uur ds. Beens; Nunspeet 9.30 en 15.00 uur ds. Meeuse; Oostburg 10.00 en 19.00 uur ds. C. Harinck; Oosterend-Textel 10.00 en 16.00 uur ds. van Dijk; Oostkapelle 9.30 en 15.00 uur leesdienst; Opheusden 10.00 en 18.30 uur ds. J. Karens; Oud Beijerland 9.30 en 17.00 uur ds. Baaijens; Ouddorp 9.30 uur (H.A.) en 18.30 uur ds. den Boer; Poederoyen 14.30 uur ds.

M. Karens; Puttershoek 16.30 uur ds. B. v/d Heiden; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. van Aalst; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. van Dieren en 14.30 uur leesdienst; Rijssen-West 18.30 uur (H.D.) ds. Mol; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Schreuder en 14.30 uur leesdienst; Rilland-Bath 9.30 en 14.00 en 18.30 uur ds. J. de Pater; Rotterdam-Centrum 19.00 uur ds. Schot; Rotterdam-Zuid 15.00 uur ds. W.J. Karels; Rotterdam-Zuidwijk 19.00 uur ds. Golverdingen; Scherpenisse 9.30 en 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Scherpenzeel 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Sint Philipsland 14.00 uur ds. de Jongste; Soest 15.00 uur ds. L. Blok; Spijkenisse 10.00 en 16.30 uur ds. F. Harinck; Terneuzen 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur ds. C. Harinck; Terwolde-De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. Tuinier; Tholen 9.00 en 17.00 uur ds. de Jongste; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. Verweij; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. Mouw; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. van Krimpen; Veen 14.30 uur ds. Verweij; Veenendaal 9.30 en 17.00 uur ds. Mijnders; Vlaardingen 9.30 en 16.00 uur ds. W. Harinck; Waarde 9.30 en 18.00 uur ds. Hofman en 14.30 uur leesdienst; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. Mondria; Wageningen 16.30 uur ds. Veenendaal; Werkendam 10.00 en 18.00 uur ds. M. Karens; Woerden 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Wolphaartsdijk 14.00 uur ds. van Gelder; Yerseke 14.00 uur ds. Schipper; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. van Ekeveld; Zwijndrecht 9.30 en 16.30 uur ds. Hogchem; Zwolle 9.30 en 19.00 uur dhr. van Boven.

DINSDAG 20 NOVEMBER 2001

Alblasserdam 19.30 uur ds. B. v/d Heiden (bijbellezing); Brakel 19.30 uur ds. P. Mulder; Hoogvliet 19.45 uur ds. Baan; Klaaswaal 19.30 uur dhr. Hoogerland; Leiderdorp 19.30 uur ds. Mondria; Lisse 19.45 uur ds. Kattenberg; Puttershoek 19.30 uur ds. Vermeij.

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2001 (DANKDAG)

Aalst 14.30 en 19.00 uur ds. J. de Pater; Amsterdam-Noord (Melkweg 16) 14.30 en 19.30 uur ds. Baan; Enschede 15.00 en 19.30 uur ds. Tuinier; 's-Gravensande 15.30 en 19.30 uur ds. Zippro; Hellevoetsluis 14.30 en 19.30 uur ds. Schot; Mijdrecht 14.30 en 19.30 uur ds. Mondria; Oostvoorne 15.00 en 19.30 uur ds. Beens; Opperdoes 15.00 en 19.30 uur ds. Bac; Poortvliet 10.00 en 14.30 en 18.30 uur ds. Hofman; Rotterdam-Centrum 10.00 en 15.00 en 19.45 uur ds. Verweij; Scherpenisse 9.30, 14.30 en 18.30 uur ds. Brugge; Sint Annaland 9.30, 14.00 en 18.30 uur ds. Schipper; Sint Philipsland 9.30 uur ds. de Wit en 18.30 uur dhr. G. Pater; Tholen 9.00 en 17.00 uur ds. de Jongste; Vlaardingen 15.00 en 19.30 uur ds. Meeuse.

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2001

Dordrecht 19.45 uur ds. P. Mulder; Hardinxveld-Giessendam 19.30 uur ds. W.J. Karels (bijbellezing); Melissant 19.30 uur

dhr. van Boven; Opheusden 19.30 uur ds. J. Karens (bijbellezing); Poortugaal 19.30 uur dhr. Verschuure; Rijssen-Noord 19.30 uur ds. van Dieren; Scherpenzeel 19.30 uur ds. F. Mulder (bijbellezing); Stolwijk 19.30 uur ds. Silfhout; Werkendam 19.30 uur ds. M. Karens (bijbellezing); Zwijndrecht 19.30 uur ds. Tanis; Zwolle 19.30 uur ds. van Krimpen.

DONDERDAG 22 NOVEMBER 2001

Beekbergen 19.30 uur ds. v/d Net; Borssele 19.30 uur ds. Schipper; Capelle a/d IJssel-West 19.45 uur ds. Baan; Dinteloord 19.30 uur (H.D.) ds. Brugge; Eindhoven 19.30 uur ds. L. Blok; Genemuiden 19.30 uur ds. Melis (bijbellezing); Groningen 20.00 uur ds. Vreugdenhil; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. F. Mulder; Kootwijkerbroek 19.30 uur ds. P. Blok; Leerdam 19.30 uur ds. J. de Pater; Naaldwijk 19.45 uur ds. Beens; Nieuwerkerk ZLD 19.30 uur ds. B. v/d Heiden; Nunspeet 19.30 uur ds. Meeuse (bijbellezing); Tricht-Geldermalsen 19.30 uur ds. Verweij (bijbellezing).

VRIJDAG 23 NOVEMBER 2001

Den Helder 19.15 uur ds. van Dijk.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN

Alkmaar:

Evangelist L. Versteeg; kerkgebouw

't Wuiver 2-a, Oudorp NH, gem. Alkmaar; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

Amsterdam:

Evangelist J. Krijgsman; Bij Simon de Looier, Looiersgracht 70; dienst iedere zondag om 10.30 uur. Catechisatie: dinsdagavond om de twee weken 18.15 uur.

Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-I te Emmen; diensten iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur.

Leeuwarden:

Evangelist G. van de Breevaart; Kerk van de Zevende Dags Adventisten, Eeskwerd 1; diensten iedere zondag om 9.30 en 16.00 uur.

Merksem:

Evangelist J. Witte; Prot. Kerk, Oude Barreelei 64; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

Tilburg:

Evangelist H.J. v.d. Boogaart; kerkgebouw Offenbachstraat 105-107; diensten iedere zondag om 10.00 en 18.30 uur. Bijbelstudie: iedere woensdagavond om 20.00 uur.

A D V E R T E N T I E S

*"Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders;"
Psalm 84 : 11a*

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Scheveningen geeft met droefheid kennis van het overlijden van

WOUTER VAN DER TOORN

in de leeftijd van 88 jaar.

Van 1949 tot 1951 heeft hij onze gemeente als diaken, en aansluitend gedurende dertig jaar met de liefde van zijn hart als kosters mogen dienen.

De Heere ondersteunde zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en trooste hen in hun verdriet.

Scheveningen, 11 november 2001

F. de Zwart, preses
D.J. Doorn, scriba

IN PLAATS VAN KAARTEN

Voor de grote belangstelling en het hartelijk medeleven na het onverwacht overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve, zorgzame vader, schoonvader en grootvader

JOB KONIJN

zeggen wij u hartelijk dank.

Het medeleven, persoonlijk of schriftelijk, was voor ons een grote troost en zal voor ons steeds een dankbare herinnering blijven.

G. Konijn-Zekveld
Kinderen en kleinkinderen

Lunteren, november 2001

Uitgeverij "Middelburg"

VERSCHENEN:
Ik heb geloofd;
daarom heb ik gesproken
Levensgeschiedenis van Zacharias
Verhage, molenaar te Meliskerke

Een niet eerder verschenen levensbeschrijving uit de 19e eeuw.

Zacharias werd geboren te Westkapelle en woonde o.a. in Middelburg, waar hij kerkte bij de bekende ds. H.H. Middel en ds. F. van Dijke. Zijn krachtdadige bekering, de smart over zijn blijblijvende zonden, zijn nauwe omgang met bekende kinderen Gods op Walcheren en vooral met zijn zielenvriend Jan Vader te Meliskerke, heeft hij openhartig beschreven. Veel strijd en moeite heeft hij meegemaakt, maar

Gods kind'ren gaan door strijd en kruis

Door ramp en leed naar 't Vaderhuis

Dit boek is leerzaam en boeiend beschreven en aangevuld met een historische toelichting, foto's en gegevens over de familie en het nageslacht. Er zullen er heel wat zijn met de naam Verhage, die niet weten tot zijn nageslacht te behoren!

Met illustraties, 150 pagina's en gebonden in prachtband.

f 24,75

Jonge Zangers deel 5 Het levenseinde en de verwachting van:

Matje Verbruggen Elisabeth Wallbridge
Cornelia C. Winckelman Gerit van Bale

In dit laatste deel, van deze veel gevraagde serie, wordt op dezelfde wijze het levenseinde van jonge mensen beschreven. Een broer van Matje Verbruggen verstrekte nadere familiegegevens en een foto van zijn zusje. Hij maakte mee dat zij op haar kistje liet schrijven: 'Ik ben des Heeren!'

Het levenseinde van Elisabeth Wallbridge was op het eiland Wight, in de buurt waar Jenny de hutbewoonster in die tijd ook leefde. De bekende ds. Legh Richmond was getuige van hun levenseinde en heeft dit uitzonderlijk schoon beschreven. Het gevolg was dat er in korte tijd wel anderhalf miljoen boekjes verkocht werden. In korte tijd verscheen het ook in andere landen, vooral in Amerika was er veel vraag. Zelfs een Russische prinses liet het vertalen! Ook de andere levensgeschiedenissen zijn opmerkelijk!

Veel catechisanten, jongeren en ouderen lezen reeds de vorige vier delen!

Van deel 1 t/m 4 zijn nog herdrukken beschikbaar!

Met illustraties, gebonden in prachtband.

f 19,75

Nog een kleine voorraad van de 2e druk:
De stem van de tortelduif

Te bestellen bij de boekhandel, of
Uitgeverij "Middelburg"
't Zanddorp 2, 4335 AJ
Middelburg tel. 0118-625472

begrafenisverzorging T. den Hollander

Begravenissen in Vlaardingen,
Rotterdam en omstreken.
Opbaar mogelijkheden in een
door u gewenst uitvaartcentrum
of thuis met koeling.
Geen crematies.
Dag en nacht bereikbaar.



Mozartlaan 15
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 460 95 09
Fax 010 - 435 79 12

Te huur voor vak. omg. A'doorn-Vaassen vak.
huisje 2-5 pers. v.a. f 275,- p.w. Ook nachtlodges met ontbijt. Tel. 078-6764478.

- Voor een waardige en stijlvolle verzorging van begravenissen, naar wens van de familie;
 - Geen crematies;
 - Opbaren met kistkoeling in het sterfhuis of in de voor u bekende aula's;
 - Dag en nacht bereikbaar en overal te overbieden; ook voor de verzorging van de overledene door een gediplomeerde verpleegster.
- AL UW PERSOONLIJKE WENSEN WORDEN DOOR ONS IN ALLE RUST EN VERTROUWELIJK BEHARTIGD.

Begrafenisonderneming de Jongh

Kerkstraat 15a, 4181 AA Waardenburg
Tel. 0418-652039

Recepizer 5
3371 JC Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-611154



Kraamzorg?



RST

Tel. 0342 - 422 324

Postbus 154, 3770 AD Barneveld



De Vluchtheuvel

STICHTING HULPVERLENING UITGAANDE VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

De Vluchtheuvel verricht haar werk op basis van Gods Woord en de Drie Formulieren van Eenigheid.

Kwaliteit

De Vluchtheuvel is een professionele eerstelijns hulporganisatie met gekwalificeerd personeel.

Taakinhoud

De Vluchtheuvel biedt psychosociale hulp aan jongeren en volwassenen bij persoonlijke- en relatieproblemen.

Verder is zij betrokken bij:

- Een Sociaal Medisch Team bij een onderwijsinstelling;
- voorlichting en toerusting aan kerkenraden, verenigingen, enz.;
- sociale netwerkondersteuning;
- maatschappelijk werk voor doven.

Doelgroep

De Vluchtheuvel is er voor leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten.

Visie en uitgangspunt bepalen dat hulpvragen van buiten dit kerkverband ook worden beantwoord.

Kantoren

De Vluchtheuvel is een landelijk werkende ambulante instelling met kantoren te Woerden, Apeldoorn, Dordrecht en Goes en daarnaast enkele steunpunten.

Informatie

Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen naar het Landelijk Bureau: 0348 - 48 99 90

Het bestuur van de Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel roept sollicitanten op voor de functie van

MAATSCHAPPELIJK WERKER m/v (36 uur per week)

Functie-informatie

Het bieden van psychosociale hulp in allerlei probleemsituaties aan jongeren en ouderen. De problematiek is breed en vaak complex, waarbij het accent valt op persoonlijke- en relatieproblemen. Hulpvragen zijn meestal verweven met aspecten op godsdienstig terrein.

Als werkgebied geldt het zuidwesten van het land met als standplaats Dordrecht.

Functie-eisen

HBO - MWD

in bezit van rijbewijs

bij voorkeur lid van de Gereformeerde Gemeenten

Arbeidsvoorwaarden

Op deze functie is de CAO-welzijnswerk van toepassing.

Voor het gebruik van eigen auto en telefoon wordt een onkostenvergoeding verstrekt.

Informatie

Bij het Landelijk Bureau, Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden, telefoon 0348 - 48 99 90 is een beschrijving van de organisatie en een profielschets van de functie verkrijgbaar.

Voor mondelinge informatie:

- dhr. H. van Groningen, directeur, telefoon 0348 - 48 99 90
- dhr. A.C. Witvliet, voorzitter, telefoon 0182 - 61 44 45

Sollicitatie

Uw sollicitatie voorzien van c.v. en referenties kunt u richten aan de secretaris van het bestuur van de stichting: mr. M.J.W. Hoek, Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden. Uw sollicitatie dient uiterlijk 23 november a.s. bij ons binnen te zijn.

HISTORIECHES ACCESSOIRES
Boeder Scherpenzeel

AMBTSKLEDING
 Kostuums: ~ 2 en 3 delig zwart - grijs - e.a.
 Preekjassen ~ Jacquets ~ Pantalons
 Streepjassen ~ Overhemden ~
 Stropdassen ~ Sokken ~ Overjassen
 Hoeden ~ Schoenen

Winkel:
 Dorpsstraat 229, 3925 KC Scherpenzeel
 Telefoon 033-2778068 / 033-2778899

Op afspraak - service aan huis

Van Horssen bv
 BOEKHANDEL & UITGEVERIJ

DORPSTRAAT 100 - 3881 BE PUTTEN
 Tel. 0341 36 22 77 Fax 0341 36 20 77

Statenbijbels - Huisbijbels - Kinderbijbels
 Kerkbijbels (alles Statenvertaling)
 Theologische werken - Dagboeken
 Bijbel- en Catechismusverklaringen
 Leesboeken voor jong en oud
 Voordeelaanbiedingen
 Tweedehands en Antiquarisch
 Psalm- en Muziekboeken
 Bladmuziek (noten en klavarskribo)
 CD's en Musicassettes
 Boeken- en CD-bonnen
 Wens- en Gelegenheidskaarten

BKG
 Stichting Bureau
 Kraam & Gezinshulp

Stichting Bureau Kraam & Gezinshulp
 omdat zorg meer is dan geholpen worden...

Wij bieden u verantwoorde Kraamzorg en Gezinszorg indien u niet verzekerd bent tegen ziektekosten, maar ook als u verantwoorde zorg op maat wenst. Bij de BKG staat het gezin centraal en dat betekent (soms) meer dan standaard hulpverlening. Helpende handen zijn belangrijk, maar principieel verantwoorde zorg voor uzelf en uw gezin is de basis voor een goed herstel.

Onze verzorgenden zijn Rijksgediplomeerd en werken via bemiddeling van de Stichting BKG in gezinnen met een reformatorisch kerkelijke achtergrond door geheel Nederland.

Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken en u ontvangt vrijblijvend het BKG informatiepakket.

U kunt de BKG bereiken via onze centrale inlichtingen en inschrijftelefoon voor **kraamzorg en gezinszorg**,

0341-270778.
 (Bij voorkeur tijdens werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.)

Lukt het u niet persoonlijk contact met ons te krijgen spreekt u dan onze voicemail in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

BKG, de zorgverlener die voelt, wat u bedoelt!

OPROEP

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Oosterend heeft een bestuur benoemd welke als opdracht heeft gekregen zo spoedig mogelijk te komen tot de oprichting van een Basisschool op Gereformeerde Grondslag. In verband hiermee wordt er door het bestuur uitgezien naar een

onderwijzer

welke onderwijs gaat geven aan een klein aantal leerlingen in de groepen 3 tot 8. Daarnaast zal deze onderwijzer de verantwoordelijkheid krijgen voor het onderwijs aan kinderen in de groepen 1 en 2.

Omdat de school nog helemaal moet worden opgestart, zal de onderwijzer grote invloed krijgen bij het inrichten van het schoolgebouw en de leermiddelen die gebruikt gaan worden. Omdat de school niet wordt gesubsidieerd, zijn er geen verplichtingen aan ministeries. Hierdoor kan de onderwijzer zijn aandacht voor de volle honderd procent geven aan de inhoud en de kwaliteit van het te geven onderwijs.

Verwacht wordt dat de onderwijzer van harte instemt met Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid en dat in de praktijk ook zal uitdragen in het door hem te geven onderwijs. Vanwege de noodzakelijke kennis en ervaring wordt gedacht aan iemand die (adjunct)directeur van een basisschool is, of is geweest, in de leeftijd tussen de 35 en 55 jaar.

Er zal medewerking worden verleend bij het verkrijgen van huisvesting.

Telefonische inlichtingen worden gaarne verstrekt door de voorzitter Ds. T.M. van Dijk te Oosterend (0222) 31 88 91.

Voelt u zich aangesproken door deze oproep dan nodigen wij u uit uw sollicitatie binnen 14 dagen te zenden aan de secretaris van het schoolbestuur, de heer Jac. Stark, Cor Bremerstraat 25, 1794 AX Oosterend Texel.



Begrafenisonderneming

Voor uitvaartzorg in :

- ◆ Scherpenzeel
- ◆ De Valk-Wekerom
- ◆ Barneveld
- ◆ Amersfoort
- ◆ Veenendaal
- ◆ Renswoude
- ◆ Kootwijkerbroek
- ◆ Woudenberg

Geen crematies

Prinsenlaan 30

3925 BM Scherpenzeel

Tel. 033 277 0555



Geluid zoals het hoort!

Ook hier hebben wij het geluid verzorgd!



Van Gelder Elektronica

Carry van Bruggenstraat 33

9422 KM Smilde tel: 0592 415 509

www.vangelderelektronica.nl

't HUYGENSHUIJS

voor Restauratie en Verkoop van

Antieke Klokken

Havenstraat 22a 3441 BJ Woerden
tel.: 0348 - 689100 wo. t/m za. geopend

CANADA BEZOEKERS.

Wij hebben twee bej. woningen te huur in het bej. teh. van de Ger. Gem. te Norwich, Ont.
Inl. tel. 001-519-863-2574.

Nieuw!

**M. Golverdingen v.d.m.
Heimwee naar God**

Zeven indringende preken voor jong en oud t.b.v. de verbouw van het kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Gorinchem.

Harde kaft, heldere letter, 132 p.
f 27,50/€12,50 (excl. verz. k.)

Bestel nu!

Lectuurcommissie, A.R. Visscherpad
12, 4207 MD Gorinchem
0183-665993/620862/622399 of per e-mail sdpost@gomarus.nl

*Wat is het leven nog waard bij ondraaglijk lijden?
Heel veel, vindt Stichting Schuilplaats.
Daarom zeggen we 'nee' tegen euthanasie.*

*Toch is alleen 'tegen' zijn niet voldoende.
Stichting Schuilplaats ontwikkelt projecten voor vrijwillige terminale zorg voor ongeneeslijk zieke mensen.
Pijnbestrijding, psychosociale hulp en pastorale zorg gaan hand in hand.*

Niet alleen 'Tegen'!

Stichting Schuilplaats geeft hulp aan mensen met psycho-sociale problemen, biedt begeleiding bij projecten voor vrijwillige terminale zorg en heeft een eigen jongerenorganisatie.

**Steun Stichting Schuilplaats
Als u niet alleen 'Tegen' bent!**

GIRO 1341400

Stichting Schuilplaats

Postbus 7 • 3900 AA Veenendaal

Tel. (0318) 526123 • Fax: (0318) 553477

schuilplaats



Stichting Schuilplaats. Van Levensbelang

Nieuw boek voor elk gezin!

De bedelaar stierf

Leven en sterven van Rens Vogelaar (1968-1980)

Rens Vogelaar was 11 jaar toen hij door de Heere uit het midden van zijn familie, gemeente en schoolklas werd weggenomen. In dit boekje wordt verteld over zijn leven, ziekte en sterfbed. De Heere heeft het lichaamslijden geheiligd aan zijn ziel. Na een zware strijd volgde bij het naderen van de dood volkomen uitkomst. Toen was de vrucht rijp om ingezameld te worden. Het liet diepe indruk achter bij degenen die het van nabij meemaakten. Rens Vogelaar was een zoon van A.D. Vogelaar en behoorde als dooplid tot de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht. Nauw betrokken bij zijn ziekte en sterven waren behalve zijn familie ook zijn predikant, ds. C. Harinck. De medeopsteller van dit boek, de heer W. Visser, heeft hem als onderwijzer van dichtbij meegeemaakt. Het boek bevat ook herinneringen van zijn opa, ds. L. Vogelaar. Ds. C. Vogelaar uit Amerika schreef een woord vooraf.
ISBN 90-76466-23-8, geb., circa 80 pag., verlicht met foto's, verschijnt DV eind november 2001.



Voordeelprijs:
f 19,95
na 31 dec. 2001
10,5 Euro

W. Visser en L. Vogelaar (red.)

Ja, reserveer voor mij vast ex. van "De bedelaar stierf".

BON

Bon zonder postzegel sturen naar:
Uitgeverij De Ramshoorn, Antwoordnummer 860, 4460 WB GOES

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Gewenste levering: rechtstreeks of via boekhandel:

Uitgeverij 'de Ramshoorn' Goes

U kunt ook bellen: 0113-230 340
of faxen: 0113-218 691

www.ramshoorn.nl