

De Saambinder

KERKELIJK WEEKBLAD DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN



Meditatie

Paulus' onderwijs aan zijn geestelijke zoon.

"Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is."

2 Tim. 1 : 13.

De tekst is een liefdevolle apostolische vermaning van Paulus aan zijn geestelijke zoon Timothëus. De brief waarin deze woorden voorkomen, is geschreven vanuit de gevangenis te Rome. Het einde van de apostel nadert. Spoedig verwacht hij zijn terechtstelling. Hij schrijft dat de tijd zijner ontbinding aanstaande is. Gelukkig de mens, die na een leven van strijd en tekortkomingen, mag zeggen: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere in die dag geven zal".

Maar voordat hij dit leven verlaten zal, heeft hij behoefte nog een brief te schrijven aan zijn geestelijke zoon Timothëus, aan wie hij zo nauw verbonden was. Deze brief is echter niet zomaar een brief van een goede vriend. Nee, deze brief draagt apostolisch gezag. Paulus, en al Gods dienaren, hebben een zendende God achter zich. Daarom hebben ook de dienaren niet hun eigen woord mening of opvatting te prediken, maar het "Zo zeg de Heere".

Het woord van onze tekst is dan ook een Woord Gods tot de kerk van alle eeuwen. Het is een goddelijke opwekking en vermaning. Het woord "gezond" komt vaker voor in de brieven van Paulus. We lezen over de

"gezonde leer" of "de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus" of "dat de oude mannen nuchter zijn, gezond in het geloof". De letterlijke betekenis wijst op het niet ziek zijn, welvarend zijn, zonder letsel zijn, terwijl overdrachtelijk de betekenis is: deugdelijk, geschikt om iemands welzijn te bevorderen. Ze zijn heilzaam, gezondmakend. Dat kan van de verderfelijke leer van de valse leraars en dwaalgeesten niet gezegd worden. Paulus schrijft over de gevaren in de volgende hoofdstukken. Daar is het ongoddelijk roepen, de loochening van de lichamelijke opstanding uit de dood, de hypocriet, die wel spreekt over de godzaligheid, maar de kracht van de godzaligheid loochent. En vaderlijk, maar met apostolisch gezag, waarschuwt hij Timothëus: "Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt".

Lezer(es), de dwalingen van toen zijn er nu nog. Men spreekt van tijdgebondenheid van de Schrift, van een nieuwe bekeringsweg, van nieuwe theologische ontdekkingen. Het Evangelie moet anders gelezen worden dan vroeger, die oude uitleg en exegese is verkeerd. De Bijbelse termen en woorden krijgen nieuwe inhoud. Men gebruikt ze nog wel, maar vult ze anders in. De bijbelse term "wedergeboorte" wordt verwis-

MEDEDELING VAN DE ADMINISTRATIE

Bij dit nummer treft u de acceptgiro aan voor de betaling van het abonnementsgeld over de periode oktober 2002 t/m maart 2003 aan. Het abonnementsgeld over deze periode bedraagt € 11,-.

Wilt u a.u.b. bij uw betaling gebruik maken van deze acceptgiro?

Overbetaling voor onder meer het Gratis lezersfonds wordt, zoals vanouds, zeer op prijs gesteld.

Bedragen boven de € 11,- worden bij de verwerking geboekt als overbetaling.

Mededelingen a.u.b. niet op de acceptgiro's vermelden omdat deze automatisch worden verwerkt. Deze mededelingen kunt u schriftelijk aan de abonnementenadministratie toezenden.

Indien u via automatische overschrijving, per Telegiro of Telebank betaalt, wilt u er dan voor zorgen dat de betaling wordt overgemaakt naar ons Postbanknr. 64327 t.n.v. De Saambinder-abonnementen, Woerden onder vermelding van het betalingskenmerk van de acceptgiro.

De Saambinder - abonnementen

Inhoud

Meditatie: Paulus' onderwijs aan zijn geestelijke zoon	1
Over het Heilig Avondmaal (1) . 2	
Augustinus - kerkvader tussen de oude en de nieuwe tijd (1) . . 4	
Verslag Generale Synode (18) . . 5	
Lezers vragen	6
Boekenieuws	6
Kerknieuws	7
Berichten	7
Predikbeurten	9

DE SAAMBINDER
Kerkelijk weekblad
der Gereformeerde Gemeenten.

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur: ds. A. Moerkerken.

Bijdragen van medewerkers en boeken ter recensie aan:
ds. A. Moerkerken,
Händelstraat 1,
2901 JC Capelle aan den IJssel,
tel. 010-4472388, fax 010-4472263.

Redacteur: ds. G.J. van Aalst.
F. Bolstraat 12, 2981 CC Ridderkerk
tel. 0180-425915.

Kerkelijk nieuws en berichten aan:
redactie-secretaris: C.G. van Es
Ronsseweg 527,
2803 ZJ Gouda,
tel. 0182-571292, fax 0182-533928.

Abonnementen, adreswijzigingen,
predikbeurten en beroepingswerk
aan:

De Saambinder - abonnementen,
Postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599.
Postbankno. voor
abonnementsgelden: 64327.

Alle advertenties aan:

Administratie van de Saambinder:
J. Honkoop, Jan Willem Frisohof 53,
2517 LA 's-Gravenhage,
tel. 070-3514465, fax 070-3512718.
Postbankno. 256686.

Correspondentie-adres
Noord-Amerika:

Mr. Clarence Bleeker
1233 Leffingwell Av, N.E.,
Grand Rapids, Michigan,
U.S.A. 49505.

Abonnementsprijs
bij vooruitbetaling:

voor Nederland: € 11,- per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober
d.m.v. een acceptgiro)

voor het buitenland:
Luchtpost:
Amerika \$ 56,-, Canada \$ 68,-,
Zeepost:
Amerika \$ 49,-, Canada \$ 59,-.

Advertenties € 0,50,- per mm.
Familieberichten
€ 0,40,- per mm.
Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Advertenties dienen uiterlijk
donderdagmorgen in bezit van de
administratie te zijn.

Faxberichten vrijdag voor 12 uur.

Rouwadvertenties tot uiterlijk
maandagmorgen 12 uur (telefonisch).

De redactie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van de
advertenties en de ter recensie
aangeboden boeken.

seld met "opvoeden tot geloof".
Meer dan ooit is in deze tijd nodig de
apostolische vermaning ter harte te
nemen.

U wordt onderwezen in de gezonde
woorden. Het is de leer die gezond
maakt. Het is de leer van de verlor-
renheid in Adam en de rijkdom van
de genade in Christus. De leer van
zonde en genade, verkiezing en ver-
antwoordelijkheid, vloek en zegen.
De leer van zalig worden uit genade
door de verdienste die Christus heeft
aangebracht. Het is de leer van het
eeuwig welbehagen Gods, van soe-
vereine genade en ontferming, van
eeuwig verkiezende liefde, voor een
gemeente die verloren ligt in zonde
en ongerechtigheid. O, houd het
voorbeeld der gezonde woorden
tegenover alle dwaalleringen, hoe
aangenaam ze ook klinken in het oor
of hoe aannemelijk ze ook schijnen.
De gezonde leer is de leer, verwoord
in onze belijdenisgeschriften. Daar-
om, lees, graaf, studeer in onze Cate-
chismus, de Nederlandse Geloofs-
belijdenis en de Dordtse Leerregels.
Daarin vinden we de gezonde leer
die naar de godzaligheid is, gegrond
op de Schrift. Nee, we stellen ze niet
boven de Heilige Schrift, maar we
geloven dat ze de Schrift naspreken.
Maar bedenk, als u aan het einde van
uw leven niet meer hebt dan alleen
een gehandhaafd hebben van de
waarheid, dan zal de hemelpoort toch
nog gesloten blijven. De apostel
zegt dat het "bewaren" gepaard moet
gaan met geloof en liefde die in
Christus Jezus is. En dan gaat het
over het ware geloof dat de Heere
schenkt en de liefde die uitgestort
wordt in het hart van een verloren
zondaar. Het geloof en de liefde
moeten hun wortels hebben in
Christus. We moeten de kracht van
de beleden en bewaarde gezonde
woorden leren kennen. Nodig is de
diepe inhoud van het Woord voor

eigen hart en leven te verstaan. Dan
gaan we het Woord anders lezen.
Dat Woord gaat een mens veroorde-
len, schuldig stellen. De apostel zegt
in Hebr. 4 : 12: "Want het Woord
Gods is levend en krachtig en
scherpsnijdender dan enig tweesnij-
den zwaard, en gaat door tot de ver-
deling der ziel en des geestes en der
samenvoegselen, en des mergs, en is
een oordeler der gedachten en der
overleggingen des harten". Er komt
een betrekking op het Woord.
Gelukkig degene die niet alleen leert
zien wie hij zelf is maar ook die
andere Naam in het Woord leert
lezen, namelijk de Naam van Jezus,
Zaligmaker. Ja, dan wordt het Woord
onmisbaar in ons leven. Met de dichter
zingen we dan: "Hoe wonderbaar
is uw getuigenis, dies zal mijn ziel
dat ook getrouw bewaren".

Wat hebben we het ware geloof en de
liefde nodig. Het zijn zaken die de
Heilige Geest ons schenken kan. O,
jongeren en ouderen, smee om dat
geloof, dat mag afzien van zichzelf
en aan Christus voeten terecht komt
om door Hem geholpen en getroost
te worden. En aan dit geloof is
onlosmakelijk ware hartelijke liefde
verbonden. Liefde tot God om te vra-
gen: "Wat wilt Gij dat ik doen zal?".
Dan wordt het waar: "Houd het voor-
beeld der gezonde woorden, in
geloof en liefde die in Christus Jezus
is". Nee, het bewaren kan niet vol-
bracht worden in eigen kracht. U zult
daarvoor de genade van de Heilige
Geest steeds meer nodig hebben. Die
Geest onderwijst, schenkt geloof,
hoop, liefde en maakt steeds meer
plaats voor Christus.

Daarom wordt de bede van Gods kin-
deren steeds inniger en dieper van
toon: "Och schonk Gij mij de hulp
van Uwen Geest, mocht Die mij op
mijn paan ten leidsman strekken".

Oostkapelle, ds. A.B. van der Heiden.

Over het Heilig Avondmaal

(1)

*In een serie van vier artikelen
nemen wij enkele artikelen met
betrekking tot de gang van zaken
rond de bediening van het Heilig
Avondmaal over, die ds. W. Silhout
enige jaren geleden in de kerkbode*

*van Hendrik Ido Ambacht heeft
gepubliceerd. We menen dat de
zaken die hij erin aan de orde stelt,
niet slechts van plaatselijk belang
zijn, maar voor meer gemeenten van
nut kunnen zijn (de redactie).*

In een viertal artikelen wil ik stilstaan bij het Heilig Avondmaal. Is daar dan aanleiding toe, zult u vragen? Ik denk dat daar alle aanleiding toe is. Het is altijd goed om bepaalde zaken telkens opnieuw aan de orde te stellen. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat sommige ontwikkelingen het nodig maken, dingen weer eens onder de aandacht te brengen. Niet voor niets schrijf ik over het *Heilig Avondmaal*. Het Avondmaal des Heeren is heilig. De heiligheid daarvan moet bewaard en bewaakt worden. Er zijn verschillende zaken aangaande de bediening van het Heilig Avondmaal die mij verontrusten. Zaken die met die heiligheid te maken hebben. Daarvoor wil ik in deze artikelen de aandacht vragen. Ik doe dat in de wetenschap dat er zullen zijn die mij dat niet in dank zullen afnemen. Dat zij dan zo. Ik voel me er van Godswege toe gedrongen. De last weegt me te zwaar dan dat ik er over zou kunnen zwijgen. Het gaat om de heiligheid van God en Zijn dienst.

Voordat ik op de zaak zelf inga, wil ik het volgende opmerken. Ik ben geen hartenkenner. Dat is alleen de Heere. De Heere beware me ervoor om boven anderen te gaan staan. Als we iets van het wonder van genade hebben mogen verstaan in ons leven, dan maakt dat ons ootmoedig en klein voor God en voor de mensen. Dan zijn we ook vuurbang om ook maar het geringste van Gods werk aan te tasten. Dat laat onverlet dat we eerlijk met elkaar moeten omgaan, want het gaat naar de eeuwigheid toe. Eenmaal zullen we staan voor de grote witte troon! En dan nog een opmerking. Ik hoop niet dat er onder de lezers zijn die, als ze dit onder ogen krijgen, zullen zeggen: 'Eindelijk wordt deze zaak eens aan de orde gesteld. Ik erger me al lange tijd aan de vele avondmaalgangers, van wie leer en leven in veel gevallen niet met elkaar in overeenstemming is en aan de wijze waarop sommigen menen ten Avondmaal te kunnen gaan'. Als u zo op deze artikelen reageert, dan hebt u het niet begrepen. Als u avondmaalganger bent, hoop ik dat u met deze artikelen twee dingen doet. In de eerste plaats dat u uzelf eerlijk wilt onderzoeken voor Gods heilig Aangezicht met de vraag: 'Ben ik het, Heere?' En in de twee-

de plaats hoop ik dat het u op de knieën brengt voor uzelf en voor de gemeente, waarin de Heere u een plaats heeft gegeven. Als u geen avondmaalganger bent, hoop ik dat u er ook twee dingen mee doet. Eerst hoop ik dat het u bewaart voor een houding die niet getuigt van zelfkennis. Voorts hoop ik dat het u met de nood van uw leven brengt aan de voeten des Heeren. Dat we zo samen het waarlijk welzijn van elkaar zouden mogen zoeken.

Vragen

Dit gezegd hebbende, zal ik achtereenvolgens de volgende vragen aan de orde stellen:

1. *Wat* is een ware avondmaalganger? Het gaat dan om de vraag wie tot het Avondmaal des Heeren worden genodigd om daar de dood des Heeren te verkondigen totdat Hij komt;

2. *Hoe* is een ware avondmaalganger? Hierbij komen zaken aan de orde die te maken hebben met: hoe de verhouding moet zijn tussen leer en leven en ook hoe we aan de tafel des Heeren aangaan. Ik bedoel met dit laatste niet zozeer de innerlijke gesteldheid als wel de levensopenbaring, hetzij bij de bediening van het Heilig Avondmaal, hetzij daarbuiten.

Natuurlijk kunnen in het bestek van een paar artikelen deze zaken niet in de volle omvang worden behandeld – zo dat al ooit zou kunnen – maar ik zal proberen de meest wezenlijke aspecten voor het voetlicht te brengen. De Heere schenke ons daarbij de hulp van Zijn Geest, opdat die ons op onze paden ten Leidsman zou mogen strekken.

Wat is een ware avondmaalganger?

Het aantal avondmaalgangers in de ene gemeente is soms naar verhouding veel groter dan in een andere gemeente. Ook ten opzichte van vroeger is er een verschuiving waar te nemen. Gemeenten waar vroeger maar een gering aantal avondmaalgangers waren, kenmerken zich nu soms door een aantal volle tafels. Nu gaat het niet om lege tafels of volle tafels, maar om de vraag of degenen die aangaan, met recht

aangaan, of het echt is. Aan de tafel des Heeren mogen alleen zij komen die van dood zijn levend gemaakt. De oorzaak van genoemde verschillen kan liggen in het feit dat er vroeger meer schroom was om aan het Avondmaal deel te nemen. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Want dat geeft uitdrukking aan het besef dat het maar niet iets gewoons is om het heilige brood te eten en de heilige drinkbeker tot zich te nemen. Want door deel te nemen aan het Avondmaal belijdt men immers dat men Christus en Zijn weldaden deelachtig is. Dan kan er zo'n schroom zijn in het leven van hen die niet kunnen ontkennen dat men als een arme zondaar het leven heeft leren zoeken buiten zichzelf in een Ander, maar men durft zich het kinschap niet met vrijmoedigheid toe te eigenen. Er is schroom om aan de dis des Verbonds aan te zitten. Vrees ook om zichzelf te bedriegen. De Heere zal hen op Zijn tijd aan de dis leiden. Ik zie die schroom liever dan dat men naar de tafel vliegt en men er geen enkel besef van heeft dat het brood alleen voor de kinderen is. Die schroom ervaar ik als ik me niet vergis steeds minder. Het schijnt voor sommigen een gewone zaak te zijn om aan het Avondmaal deel te nemen. Er is zo weinig besef van het heilige.

Zeker, het is waar, een gering aantal avondmaalgangers kan ook wel eens het gevolg zijn van het feit dat de ruif te hoog werd of wordt gehangen. Voor de dienaren van het Woord geldt de gulden regel, die ik ergens las: hang de ruif zo hoog dat de dieven er niet bij kunnen, maar hang hem zo laag dat zelfs een mens met een kruimeltje geloof erbij kan komen. Die regel is goed, maar zoals er in het natuurlijke dieven zijn die zich door de hoogste muur niet laten weerhouden, zo is het ook in het geestelijke. Ook daar kom je mensen tegen die niet door de Deur, maar van elders inklimmen.

(wordt vervolgd)

Capelle aan den IJssel,

ds. W. Silfhout

Augustinus - kerkvader tussen de oude en de nieuwe tijd

(1)

Inleiding

De bekende kerkvader Augustinus (354-430) is wel eens genoemd 'een bekeerling op het keerpunt der tijden'. De tijd waarin hij leefde, was een roerige tijd, waarin ingrijpende veranderingen plaatsvonden. Op staatkundig terrein was er de splitsing van het Romeinse keizerrijk in een westelijk en een oostelijk deel (395). Voor de kerk had dit ook grote gevolgen wat het gebruik van de taal betreft: in het Westen kreeg het Latijn de overhand, in het Oosten het Grieks. Zeer ingrijpend was ook de volksverhuizing in die dagen. Van alle kanten stroomden de Germanen het oude keizerrijk binnen. En in cultureel opzicht betekende deze tijd het einde van de antieke cultuur. Augustinus is dus als het ware een brug geweest tussen de oude en de nieuwe tijd, tussen de antieke en de middeleeuwse beschaving. Hij was de laatste kerkvader van wat we de 'Oude Kerk' noemen en stond zo aan het begin van een nieuwe periode, de Middeleeuwen.

In enkele artikelen willen we weer eens aandacht vragen voor leven en werk van deze man, die in de kerkgeschiedenis en in de theologie in het algemeen zulke belangrijke sporen heeft nagelaten. We doen dat in het bijzonder voor onze jongeren, opdat ze mogen zien op welk een wonderlijke wijze de Heere zorgdraagt voor Zijn Kerk door alle eeuwen heen. Ondanks alle zonden en afmakingen aan de zijde van de mens plant de Heere Zijn Woord voort van geslacht tot geslacht: 'Het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan' (Jesaja 53:10c).

Zo zien we dat in tijden van grote duisternis voor de Kerk de Heere steeds weer predikers doet opstaan die middellijkerwijs zorgen voor een terugkeer tot de Waarheid en tot een verdere verbreiding daarvan. Wij denken dan in het bijzonder aan de Reformatie en de Nadere Reformatie, aan het Reveil en de

Afscheiding. Zo gaf de Heere in tijden van grote verwarring mensen met genade en wijsheid. Wat is het dan waar: 'God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken'. Ook Augustinus is in zijn tijd een middel geweest in Gods hand om de Waarheid vast te houden. In het bijzonder geldt dat voor de Kerk van het Westen.

Afkomst

Augustinus is geboren en opgegroeid aan de rand van de Afrikaanse woestijn, in Numidië of ook wel Numidia. Dat was vroeger een koninkrijk in Noord-Afrika, het huidige Algerijë. De moedertaal van de in 354 geboren Aurelius Augustinus was het Punisch, de taal van de Phoeniciërs. Dezen hadden zich reeds in de negende eeuw vóór Christus vanuit Tyrus in deze landstreek gevestigd. In de zevende eeuw is het gebied door het binnendringen van de Arabieren aan de Islam vervallen, maar vòòr die tijd heeft eeuwenlang het hart van de christelijke Kerk daar geklopt. Het gebied leek in een uithoek te liggen, maar het was voor de christelijke cultuur het middelpunt. Daar ook is de Bijbel voor 't eerst in het Latijn vertaald en daar werd, onder Gods leiding, de Kerk behoed voor de felste dwalingen van ketterij. En zo is dus Noord-Afrika voor de gehele latere ontwikkeling van de Europese beschaving van het hoogste belang geweest. Welnu, in dat gebied (in de plaats Thagaste) werd Augustinus geboren.

De moeder van Augustinus, de welbekend geworden Monica, was een uiterst vrome vrouw, in de goede zin des woords. Als we de *Belijdenissen* van Augustinus lezen, kunnen we constateren, dat ze naar voren komt als het toonbeeld van de waardige huisvrouw. Echter, de vader van Augustinus, Patricius, moet zo ongeveer het tegendeel van Monica geweest zijn. Hij was een heiden en met de huwelijkske trouw nam hij het niet zo nauw. Van een bepaald

geloof blijkt niets bij hem. Wel ontving hij nog kort voor zijn sterven de doop en ging hij officieel over tot het katholieke geloof. Maar Augustinus zelf heeft aan die overgang weinig belang gehecht. Patricius is zeer waarschijnlijk niet tot het christendom overgegaan uit innerlijke overtuiging, maar meer om zich te verzekeren van de zalige onsterfelijkheid.

Augustinus schrijft over zijn vader in zijn *Belijdenissen* niet zo positief. Als Augustinus uit Madaura teruggehaald wordt, waar hij verbleef om grammatica en retorica te studeren, en er geld bijeengebracht wordt voor een langduriger verblijf in Carthago, zegt hij: 'Ja, wie was er toen niet vol lof voor hem, mijn vader, omdat hij boven zijn draagkracht alles aan zijn zoon ten koste legde wat deze voor zijn studie nodig had, zelfs al ging hij daarvoor ver van huis? Tal van stadgenoten immers, die veel welgestelder waren, maakten zich bepaald niet zulke zorgen voor hun kinderen. Met dat al had diezelfde vader er geen belangstelling voor, hoe ik voor U opgroeide of hoe kuis ik was: zijn enige zorg was, dat ik mij fraai wist uit te drukken, of liever: mij aan Uw zorgen wist te ontrukken, mijn God, Die alleen de ware en goede Meester zijt van Uw akker, mijn hart'.

Patricius was een man, die dat wat hijzelf niet bereiken kon, op zijn zoon projecteerde. Hij was erop gebrand dat zijn intelligente zoon carrière zou maken. Maar Monica had meer aandacht voor geestelijke zaken. Op een zeker moment stapte ze naar de bisschop om zich over de gedragingen van haar zoon te beklagen. Toen sprak die bisschop de legendarische woorden: 'Een kind van zulke tranen kan niet verloren gaan'. Tranen dus! Niet 'gebeden', zoals de overlevering wil. En ook: zulke tranen; niet: zovóél tranen, zoals het weleens verkeerd wordt geciteerd. Wat niet wegneemt, dat Monica zeer veel gebeden had liggen aan Gods genadetroon voor haar zoon. Gebeden, uitgesproken onder tranen! Al met al zouden we het gezin, waaruit Augustinus voortkwam, een afspiegeling kunnen noemen van die tijd: een worsteling van het christendom, dat staatsgodsdienst was geworden, met de nog zeer invloedrijke overblijfselen van een heidens verleden.

Drie periodes

Augustinus werd dus uit een zeer ongelijk ouderpaar geboren op 13 november 354. Hij was zeer klein van postuur en tenger van lichaamsbouw. Sterk was hij niet; zijn lichaam had al gauw te kampen met ziektes. Zijn moeder Monica voedde hem christelijk op, maar haar intelligente zoon kon nergens rust vinden. Wellicht werd dit mede ingegeven door de tegenstelling tussen zijn vader en moeder.

Het leven van Augustinus wordt wel eens ingedeeld in drie periodes. De eerste periode (354-386) wordt dan wel genoemd de periode vòòr zijn

bekering. Die kenmerkte zich door grote onrust. Augustinus kreeg onderwijs in de klassieke letteren en werd later leraar in de retorica (welsprekendheid) in Carthago, een beroemde handelsstad in Noord-Afrika aan de baai van Tunis. Over die eerste periode tot en met zijn bekering is veel te lezen in zijn boeiende *Confessiones (Belijdenissen)*, die gereedgekomen zijn kort vòòr het jaar 400.

(wordt vervolgd)

's-Gravenpolder, ds. J. Schipper.

Verslag Generale Synode

Verslag van de vergaderingen van de Generale Synode op donderdag 28 februari 2002 te Utrecht

(18)

Afgevaardigden uit de Synode benadrukken dat veel jongeren zelf in de ICT-sector werkzaam zijn. De technische ontwikkelingen, maar ook het overheidsbeleid is er op gericht het maatschappelijk leven helemaal van internet te doordringen. Daarom moet de bezinning doorgaan en verbreden.

De preses schetst hoe internet een onderdeel vormt van een groter geheel waarin de ontwikkelingen ongelooflijk snel gaan. Zij vormen een enorme bedreiging. Niemand kan er zich meer aan onttrekken. Vreemdelingschap moet een kernwoord worden. De preses bepleit daarom voortgaande bezinning. Namens het moderamen doet hij het voorstel om een nieuwe commissie te benoemen die zich blijft bezig houden met bezinning en voorlichting. De Generale Synode gaat daarmee akkoord.

Mandaat Commissie Moderne Media

De preses leest het voorstel van het moderamen voor een mandaat voor de Commissie Moderne Media als volgt: "De commissie heeft tot taak: 1. De voortgaande bezinning op een bijbels verantwoorde houding ten aanzien van de moderne media.

Daarbij zullen noties als "vreemdelingschap" en het "in Christus geheel zijn" moeten worden betrokken; 2. belanghebbenden, in het bijzonder onze gezinnen en de jeugd, in voorlichtende en adviserende zin te dienen met het resultaat van de onder 1. genoemde bezinning; 3. over de activiteiten van de commissie te rapporteren aan de Generale Synode die Deo volente in 2004 bijeen zal komen."

De Generale Synode gaat akkoord met dit mandaat. De vergadering benoemt op voorstel van het moderamen de navolgende personen in de commissie: ds. A. Moerkerken, ds. P. Mulder, J. T. van den Berg, F. A. van Hartingsveldt, L. Kroon en G. Roos. Laatstgenoemde zal fungeren als samenroeper. De preses wenst de commissie licht en wijsheid toe en bewogenheid met jongeren en ouderen.

Roepende kerk

De Generale Synode wijst de Gereformeerde Gemeente van Rijssen-Zuid aan om de volgende Synode Deo volente bijeen te roepen op 8 en 9 september 2004. Na een korte discussie over de vergaderplaats besluit de Synode dat het kerkgebouw van Utrecht opnieuw als zodanig zal fungeren.

De quaestor zegt dat er reeds eerder gevraagd is aan de diverse particuliere synoden om een bijdrage van 4

gulden per lid en dooplid. Hij hoopt dat de kosten van de Generale Synode daarmee voldoende zijn gedekt. De Generale Synode vindt goed dat, zoals gebruikelijk, de Acta door het moderamen worden vastgesteld.

Sluiting

De preses gaat nu de vergadering sluiten. Hij zegt de kerkenraad van de roepende kerk te Hendrik Ido Ambacht, alsmede het Kerkelijk Bureau hartelijk dank voor alle voorbereidend werk. Aan koster Pols en zijn helpsters wordt gevraagd binnen te komen. De dank die aan hun adres wordt uitgesproken is meer dan een gewoonte, aldus de preses: de verzorging was weer uitstekend. Een der oudere dames die reeds twintig jaar meehelpt in de verzorging van de Synode heeft te kennen gegeven daar nu mee te gaan stoppen. De preses wenst haar toe niet alleen een dienende Martha te mogen zijn, maar ook als een luisterende Maria door de Heere onderwezen te worden.

De preses zegt dat er nu een einde is gekomen aan vijf dagen vergaderen. Er kwamen soms moeilijke punten aan de orde, maar er mocht ook broederlijke verbondenheid worden ervaren. Dat is geen vrucht van onze akker. Maar er is een Jezus Die waakt. Hij betoont de Koning van de kerk te zijn. Wij mogen niet zeggen dat alleen de Gereformeerde Gemeenten Gods kerk uitmaken. Zijn kerk is immers breed, wereldwijd. Toch mogen wij geloven dat Gods kerk nog onder ons is. En dat Gods werk nog onder ons is. De Koning van de kerk heeft deze vijf dagen gewaakt. Hem komt alleen de eer toe. Hij moge sterken in de uitwerking van de beslissingen. En bovenal moge de Heilige Geest de woorden in onze harten griffen: Waakt en bidt. De preses bedankt allen voor hun bijdrage en wenst hen een goede thuisreis toe.

Dank en verwondering

De scriba, ds. G. J. van Aalst, maakt zich vervolgens tot tolk van de vergadering om de preses, en ook de assessor-preses, te bedanken voor de wijze waarop zij de Synode hebben voorgezeten. Het leidt tot verwondering dat de Heere de preses, immers MS-patiënt, zo de kracht heeft gege-

ven om de vergadering te leiden. Ook de moderamenvergaderingen mochten verlopen in een broederlijke sfeer. Er was sprake van het wederzijds elkaar aanvoelen en aanvullen. Wij hopen dat de Heere u zal sterken en voor ons bewaren, zo spreekt de scribe tot ds. Van Eckeveld.

Wij kunnen nooit zeggen dat wij het

goed gedaan hebben, maar wel dat de Heere goed geweest is. Er is veel dat zorgen baart, maar Hij is de Alpha en de Omega. Ds. Van Aalst vraagt vervolgens de vergadering te zingen Psalm 93:3 en 4 en gaat voor in dankgebed. Daarna sluit de preses de vergadering van de Generale Synode 2001.

Apeldoorn,

G. Roos.



Lezers vragen

Mevr. v.d.M. te A. vraagt zich af: wat is een voorwerpelijke prediking?

Dat is een prediking waar de helft aan ontbreekt. De rechte prediking moet zijn voorwerpelijk-onderwerpelijk. Of u mag ook zeggen: schriftuurlijk-bevindelijk. Elke preek moet bestaan uit de verklaring en de toepassing van het Woord van God. Dus het is éerst schriftuurlijk en dan bevindelijk. Tussen deze beide elementen is een wezenlijke eenheid. In het bevestigingsformulier van de dienaren des Woords lezen we: *dat zij des Heeren Woord, grondig en oprechtelijk aan hun volk zullen voordragen (verklaring) en het toeëigenen (toepassing), zo in het algemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid van de toehoorders.*

Een predikant die voorwerpelijk preekt, kan op heel schriftuurlijke wijze over de waarheid spreken. Hij wil het Woord laten spreken. Hij geeft een heldere verklaring (exegetische) van de tekst. Hij spreekt over de goede schepping, de diepe val en de grote ellende van de mens. Hij schildert ook de rijkdom van Jezus Christus. Hij zal ook zeggen dat een mens bekeerd moet worden. Voorwerpelijke prediking gaat over een arme zondaar en de rijke Christus. Het volle accent ligt op datgene wat Christus voor zondaren gedaan heeft. Het voorwerpelijke is de grond van de zaligheid. Dat moet met klem gepredikt worden!

Toch wordt er in de voorwerpelijke prediking wat gemist. Wat ontbreekt er dan aan? Het onderwerpelijke.

Het bevindelijke element. De uitwerking van de zaligheid in het mensenhart. Of om het anders te zeggen: de weg waarin de rijke Christus en de arme zondaar *bij elkaar komen* en elkaars eigendom worden. Het genadewerk van de Heilige Geest in het hart van de mens. Bij het voorwerpelijk preken bestaat het grote gevaar dat dit werk van de Heilige Geest verzwegen wordt of op de achtergrond raakt.

Dan wordt het historisch geloof voor zaligmakend geloof gehouden. Dan dreigt het gevaar van een oppervlakkig en ingebeeld geloof. Daarom moet elke preek voorwerpelijk-onderwerpelijk zijn. Daarin wordt ook verklaard hoe de Geest de zaligheid die Christus verworven heeft in het hart van de zondaar toepast.

Waar het bevindelijke element in de prediking ontbreekt, lijden Gods kinderen honger en worden de huchelaars gevoed. Op de vele vragen en raadsels van de ziel wordt in de voorwerpelijke prediking geen antwoord gegeven. Hoe belangrijk is het dat de preek ook handelt over wat in het hart van de ware gelovigen omgaat! Het hart, dat schreeuwt: hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe krijg ik een genadig God? Hoe leer ik die rijke Christus persoonlijk kennen? Hoe komt een zondaar tot de zekerheid van het heil in Christus? De Heere schenke en beware onder ons een voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking. Daarin komt de drie-enige God aan de eer en de zondaar aan de zaligheid. 'Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft'.

Werkendam,

ds. M. Karens.



Boekennieuws

Ds. C. Harinck: De heilsorde - Roeping en wedergeboorte. Paperback, 128 blz. Uitgave Den Hertog Houten 2001. Prijs € 8,85.

De predikant van Terneuzen, ds. C. Harinck, is begonnen met een serie over de orde des heils. Inmiddels is het eerste deelje uit deze serie verschenen, dat handelt over de roeping en de wedergeboorte. Wat moeten wij verstaan onder de orde des heils? Ds. Harinck zegt daarover het volgende: "Het gaat in het begrip "orde des heils" over de toepassing van het heil dat Christus verworven heeft en over de orde waarin de Heilige Geest deze weldaden de uitverkorenen deelachtig maakt." Het door Christus verworven heil moet ook toegepast worden. Zowel de verwerving als de toepassing van het heil is het werk van Christus. Theologisch spreekt men dan van de "orde des heils" en bevindelijk van de "heilsweg". Maar dan wel de weg, waarin Christus Zijn weldaden toepast.

Het gaat hier dus om wezenlijke zaken. Met nadruk waarschuwt de auteur voor een bekeringsweg, die niet in overeenstemming is met de weg, die ons in Gods Woord wordt voorgehouden. In het boekje wordt ernst gemaakt met de totale verdorvenheid van de mens en wordt gewaarschuwd voor het spreken van de zgn. "evangelische kringen". Het waardevolle van dit boekje is, dat steeds de Schrift tot spreken wordt gebracht. Daarbij komen ook Luther en Calvijn aan het woord en van de belijdenisgeschriften vooral de Dordtse Leerregels. Daarnaast worden ook de mannen van de Nadere Reformatie geciteerd, met name Wilhelmus à Brakel, Comrie en van der Groe.

Als ik het boekje goed gelezen heb, wil ds. Harinck zowel roeping en wedergeboorte als wedergeboorte en geloof bij elkaar houden. En dat is terecht. Zo vinden we het ook in *De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht* van ds. G.H.

Kersten, die daarin duidelijk stelt dat roeping en wedergeboorte samenvallen en dus niet van elkaar losgemaakt mogen worden. Instrumenteel gaat daarbij de roeping vooraf. Diezelfde lijn volgt ds. Harinck. Er is dus geen plaats voor een onbewuste of sluimerende wedergeboorte, zoals Kuyper leerde. Daarbij maakt de auteur een duidelijk onderscheid tussen de uitwendige roeping, die in het Evangelie tot alle hoorders komt, en de inwendige roeping. Hij verzet zich, zeer terecht, tegen de opvatting, dat er sprake zou zijn van één roeping met tweeërlei uitwerking. De inwendige roeping is, dat de Heilige Geest het hart bewerkt, zodat het zaad van het Woord ontkiemen kan en kracht doet.

Ds. Harinck wil ook wedergeboorte en geloof bij elkaar houden. Onze vaders en vaders erop, dat het geloof in de wedergeboorte gewerkt, zich aanstonds openbaart in geloofsdaden. Met name Comrie heeft dit benadrukt. Terecht merkt de auteur op. "Er is geen wedergeboorte die een tijd zonder geloofsdaden is. Wij moeten inplanting van het geloof en oefeningen van het geloof dicht bij elkaar houden." Hij wijst

er daarbij wel op, dat de geloofsdaden die met de wedergeboorte verbonden zijn, aanstonds geen sterke geloofsdaden zijn. Er zijn trappen in het geloof, er zijn standen in het genadeleven. Comrie wijst erop in zijn verhandeling over de eerste zeven zondagen van de Heidelbergse Catechismus, "dat de werkzaamheid des geloofs niet op één stel en in één punt des tijds tot zijn volkomenheid komt. Het geloven komt tragsgewijze tot zijn volkomenheid, van minder tot meerder, van zwakker tot sterker." Als men echter wedergeboorte en geloof te zeer uit elkaar trekt, dan krijgt men mensen, die bekeerd geworden zijn buiten Christus om. Het gevaar is dat men ook op deze wijze vervallen kan tot de leer van de sluimerende wedergeboorte.

Er zou nog veel meer te noemen zijn uit dit boekje, waarin zulke wezenlijke zaken aan de orde worden gesteld. Het gaat hier ten diepste om de vraag hoe we deel krijgen aan Christus en Zijn weldaden. Met belangstelling en ook met instemming heb ik dit boekje gelezen. Neem en lees!

Zeist,

ds. J.J. van Eckeveld.

decoratie.

Mevrouw Kaslander heeft 23 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de Vrouwenbond, waarvan 15 jaar als presidente. Daarnaast was mevrouw Kaslander sedert 1980 actief binnen de Commissie Vakantieweken Gehandicapten in het regelen en coördineren van de geestelijke verzorging tijdens de weken. Ook was zij 29 jaar bestuurslid van de vrouwenvereniging "Alle den volcke" in Waardenburg, waarvan bijna de gehele periode als tweede presidente.

Mede namens alle vrouwenverenigingen feliciteren wij mevrouw Kaslander ook op deze wijze hartelijk met de Koninklijke onderscheiding.

Hoofdbestuur Vrouwenbond

COLLECTE MEDISCH ZENDINGSWERK

Zoals elk jaar binnen onze gemeenten gebruikelijk is, zal binnenkort de medische zendingscollecte worden gehouden. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor medisch werk op de zendingsvelden. Zoals bekend wordt veel medisch werk verricht in Nigeria en Papua (Irian Jaya). Maar ook op verschillende andere zendingsvelden is medisch werk vaak heel belangrijk. We denken wat dat betreft vooral aan voorlichting en preventie. Zo is men bijvoorbeeld in Guinée begonnen met voorlichting in de strijd tegen kindersterfte en aids.

De noodzaak van medisch zendingswerk is duidelijk. De kindersterfte in veel Afrikaanse landen is hoog. Er is een groot tekort aan klinieken, artsen en andere medische voorzieningen. Datzelfde geldt ook voor Papua. Ook aids maakt in de Afrikaanse landen, waar onze zending werkt, veel slachtoffers. Voorlichting over bijbelse normen ten aanzien van de omgang met elkaar voor en binnen het huwelijk is daarin een belangrijk preventief wapen.

De familie Nijssse uit Guinée schrijft daar over in hun laatste rondzendbrief: "Er komt, zoals in de meeste Afrikaanse landen, ook hier steeds meer aids voor. Het is de bedoeling dat we in kaart gaan brengen wat er allemaal al aan voorlichting gebeurt en hoe wij als zending onze bijdrage kunnen leveren aan etisch verantwoorde Aids-voorlichting. Voor zover we nu weten wordt alleen maar voorlichting gegeven door diverse buitenlandse organisaties die zich alleen richten op het stimuleren van het gebruik van beschermende voorbehoedsmiddelen, waardoor volgens ons het losbandige leven (dat er toch al is) alleen maar wordt gestimuleerd. De Islam geeft hier in Guinée nauwelijks antwoord op het vrije seksuele leven van jongeren en menig oudere. Daarbij denkt men dat God al die zonden wel vergeven zal, als je naast je zonden maar genoeg goede werken doet..."

Voorlichting en eenvoudig medisch werk kunnen vele mensenlevens redden. Ook geeft medisch werk vaak de mogelijkheid



Kerknieuws

Aangenomen:

naar Wageningen: ds. F. Mulder te Scherpenzeel.

Beroepen:

te Benthuizen: ds. C. de Jongste te Tholen; te Klaaswaal: ds. G.J. van Aalst te Ridderkerk;

te Leerdam: ds. A. Schot te Krimpen aan den IJssel;

te Nunspeet: ds. M. Karens te Werkendam;

te Rotterdam-Centrum: ds. J. Karels te Middelharnis;

te Urk: ds. W.J. Karels te Hardinxveld-Giessendam.

Bedankt:

voor Beekbergen: ds. A. Bac te Bodegraven;

voor Genemuiden: ds. J. Schipper te 's-Gravenpolder;

voor Kampen en voor Rotterdam-IJsselmonde: ds. F. Mulder te Scherpenzeel.

KERKELIJK JAARBOEK GEMEENTE LISSE

Het telefoonnummer van de pastorie van de Gereformeerde Gemeente van Lisse is gewijzigd. ✓

Het nieuwe tel.nr. is 0252 - 423610.



Berichten

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Tijdens de Huishoudelijke Vergadering van de Vrouwenbond op 24 september j.l. te Gouda werd in aanwezigheid van haar familie en circa 600 afgevaardigden van de vrouwenverenigingen aan mevrouw C.A. Kaslander-Goedegebuur een Koninklijke

onderscheiding uitgereikt. Ter gelegenheid van haar afscheid als presidente van de Vrouwenbond spelde de burgemeester van Zaltbommel, mevr. M. Peereboom, de totaal verraste mevrouw Kaslander de versierselen op van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, die behoren bij deze hoge

om de boodschap van het Evangelie door te geven.

Van harte bevelen wij de komende medische zendingscollecte aan in uw milddagheid.

Woerden, B.J. Zijl

ZANGAVOND ROTTERDAM

In de Gereformeerde Gemeente Mijnsheerenplein te Rotterdam-Zuid wordt op D.V. zaterdag 12 oktober 2002 een zangavond gehouden. Aanvang 19.30 uur. Apèlwoord dhr. J. Rijneveld. Gemengd Ichtuskoor uit Boskoop.

PSALMZANGAVOND

HENDRIK IDO AMBACHT

Op D.V. zaterdag 5 oktober zal een psalmzangavond worden gehouden in het Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. De avond begint om 19.30 uur.

De organist voor deze avond is Dick Sanderman. Naast begeleiding van de samenzang zal hij een improvisatie en enkele bewerkingen uit zijn onlangs verschenen koraalbundel ten gehore brengen. De meditatie zal worden verzorgd door ds. G.J. van Aalst.

ZENDINGSVOND IN DEN HAAG

D.V. woensdag 9 oktober zal **Ir. L. Stok**, diaconaal beleidsmedewerker van de Z.G.G., ons inlichten over het Zendingswerk, ook met dia's.

De collecte is bestemd voor toerusting van evangelisten van de Nigeria Reformed Church.

De avond wordt gehouden in de Bethaniëkerk aan de Oude Boomgaardstraat en begint om kwart voor acht.

ORGELDAG VOGG

AFDELING WEST

Op D.V. zaterdag 12 oktober 2002 a.s. hopen we als afdeling West een tocht te maken langs drie recent geplaatste nieuwe orgels. Het betreft de orgels van de Gereformeerde Gemeenten te Opheusden, Veenendaal en Apeldoorn. Er is gelegenheid de orgels zelf te bespelen.

Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de heer C.J. Mulckhuijs, telefonisch: 079-5931223. Aanmelden graag z.s.m. na het verschijnen van dit bericht.



Dagbesteding of werkbegeleiding is er voor mensen voor wie het te moeilijk is een gewone werkkring in de maatschappij te vinden. De dagbesteding is er op gericht om het gevoel van eigenwaarde te handhaven en de werkbegeleiding is er op gericht om de weg terug in de maatschappij te vinden.

Dagbesteding of werkbegeleiding vanuit OnderDak in Hendrik Ido Ambacht en Ouddorp, is er speciaal voor mensen die begeleiding willen krijgen vanuit Bijbels perspectief.

Stichting OnderDak, opgericht vanuit de Gereformeerde Gemeenten, wil een bijbels genormeerde dagbesteding of werkbegeleiding bieden aan mensen die behoefte hebben aan een veilige, warme en beschermende omgeving, waarin plaats is voor God en Zijn Woord.

Spreekt u dit aan?

Dan kan Stichting OnderDak waarschijnlijk wat voor u betekenen!

Wilt u nadere inlichtingen?

Belt u dan Stichting OnderDak, telefoon 06-23596310, het liefst op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Voor dringende gevallen kunt u buiten de kantooruren bellen naar 06-23596310.

KERKELIJK GROOTBOEK

Het deputaatschap Algemene Kerkelijke Zaken, sectie Kerkelijk Grootboek, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, wil opnieuw uw aandacht vragen voor de haar door de Generale Synode toegekende taak.

Het zal een ieder bekend zijn dat één van de belangrijkste taken van de sectie is om de binnen de kring van onze Gereformeerde Gemeenten in omloop zijnde gelden zoveel mogelijk binnen deze kring te behouden. Op deze wijze kan voorkomen worden dat enerzijds door kerken, diaconieën en ook particulieren gespaarde gelden belegd worden op een wijze waar wij ons niet mee kunnen verenigen en anderzijds gelden door onze kerkelijke gemeenten geleend moeten worden tegen hoge rente.

Binnen diverse kerkelijke gemeenten bestaan er vergevorderde bouwplannen. Plannen omdat het ledenaantal dermate is gegroeid waardoor het bestaande gebouw te klein is geworden of omdat de staat van het bestaande kerkgebouw hierom vraagt. Sommige zijn inmiddels bezig en andere hebben onlangs de bouw voltooid.

Het Grootboek heeft diverse aanvragen voor de financiering van deze plannen ontvangen en ook kunnen honoreren. Om dit te kunnen blijven doen vragen wij u om gelden van kerk, diaconie of particulieren aan het Grootboek uit te lenen.

Momenteel zijn er bij een aantal gemeenten bouwplannen waarvan een groot bedrag nog gefinancierd moet worden. Afhankelijk van de gekozen opzegtermijn, die kan variëren van 1 tot 24 maanden, wordt er momenteel maximaal 4% rente vergoed.

Te uwer informatie vermelden wij dat, omdat het Kerkelijk Grootboek geen winst beoogt, zij tot op dit moment in de gelegenheid is geweest gelden aan kerkelijke gemeenten te lenen voor 3,75%. Maar dat uit te lenen geld moet er dan wel zijn.

De condities en voorwaarden waaronder het Grootboek geld van u wil lenen kunt u opvragen bij het Kerkelijk Bureau, Houtuinlaan 7, 3447 GM Woerden, tel. 0348-489900. De heer P. Verweij van het Kerkelijk Bureau is gaarne bereid om uw

vragen te beantwoorden en desgewenst een nadere toelichting te verstrekken.

Wij hopen dat u, wanneer dat enigszins mogelijk is, bereid bent uw gelden bij het Grootboek te beleggen om zo te helpen in de uitoefening van haar taak opdat wij met elkaar op deze wijze de financiële lasten binnen onze gemeenten proberen te dragen.

J. Mijnders, secretaris

GESPREGSGROEP VERZORGENDE BEROEPEN REGIO WALCHEREN/MIDDELBURG

D.V. dinsdag 8 oktober 2002 a.s. hoopt dhr. K. Harwijnen een inleiding voor ons te verzorgen met als onderwerp "Omgaan met psychische nood en het herkennen hiervan."

Aanvang: 19.45 uur in een van de zalen van de Ter Hooge kerk. Willem Tee-linkstraat 3 te Middelburg.

INGEBRUIKNEMING ORGEL GEREFORMEERDE GEMEENTE HOUTEN

De Gereformeerde Gemeente Houten heeft het kerkorgel gekocht van de Gereformeerde Kerk te De Meern, dat vrijkwam door het Samen-op-Weg proces. Dit orgel is door Orgelmakerij Boogaard overgeplaatst naar onze Eskol-kerk.

Het orgel wordt in gebruik genomen op D.V. zaterdagavond 12 oktober om 19.00 uur. De predikant van de gemeente, ds. J.S. van der Net zal een meditatie houden, er zal samenzang zijn en het orgel zal worden gedemonstreerd door de adviseur P.J. Wols. Iederen is hartelijk welkom.

Op D.V. 2 november 2002 van 14:00 tot 17:00 uur wordt er een open middag georganiseerd. Het orgel zal door verschillende organisten worden bespeeld en u kunt het orgel bekijken.

De Eskol-kerk is gesitueerd aan de Poldermolen 1 te Houten.

KOOR- EN SAMENZANGAVOND

Op D.V. zaterdag 12 oktober 2002 om 19.30 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Koningin Wilhelminaplein 1 te Krimpen a/d IJssel onder leiding van ouderling D.J. Vogelaar. Met medewerking van: "Laus Deo" gemengd koor uit Rotterdam-Centrum. "Jubilate" gemengd koor uit Capelle a/d IJssel. "Sursum Corda" gemengd koor uit Gouda. "Asaf" gemengd koor uit Moerkapelle. "Seba-koor" gemengd koor uit Krimpen a/d IJssel. "Jedidja" jeugd-koor uit Vlaardingen. "De Kleinoot" jeugdkoor uit Capelle a/d IJssel. "Seba-jeugdkoor" uit Krimpen a/d IJssel. "Nethanja" jongerenkoor uit Moerkapelle. "Seba-meisjeskoor" uit Krimpen a/d IJssel.

Collecte: ten bate van Bijzondere Noden, met als bestemming de winterhulp. Deze avond wordt georganiseerd door de Ring West Nederland.



Predikbeurten

ZONDAG 6 OKTOBER 2002

Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. J. de Pater; Alblasserdam 9.30 en 16.30 uur ds. B. v/d Heiden; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur leesdienst; Amsterdam-Noord (Melkweg 16) 19.15 uur ds. v/d Net; Apeldoorn 10.00 en 16.00 uur ds. Meeuse; Arnhem 10.00 en 16.00 uur leesdienst; Barneveld 9.30 en 19.00 uur ds. Hogchem; Beekbergen 10.00 en 19.00 uur ds. Paul; Berkenwoude 19.00 uur ds. Clements; Bodegraven 10.00 uur ds. Bac en 18.30 uur leesdienst; Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds. Golverdingen; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 en 16.30 uur leesdienst; Capelle a/d IJssel-West 10.00 en 17.00 uur leesdienst; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. van Boven; Dordrecht 10.00 en 17.00 uur ds. P. Mulder; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. Hoogerland; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. Vermeij; Emmeloord 14.30 uur ds. L. Blok; Enter 9.30 uur (H.A.) en 15.00 uur ds. Kattenberg; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. L. Blok; Goes 9.30 uur (H.A.) en 18.00 uur ds. Moens en 14.00 uur leesdienst; Gorinchem 15.00 uur ds. Verschuure; Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. Clements; 's-Gravenhage 10.00 en 16.00 uur ds. Driessen; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. Schipper en 14.00 uur leesdienst; 's-Gravenzande 19.15 uur ds. Schot; Groningen 10.00 en 16.00 uur ds. Vreugdenhil; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 en 17.00 uur ds. Mijnders; Hilversum 10.00 uur ds. van Eckevelde; Houten 11.00 en 16.30 uur ds. v/d Net; Kampen 19.00 uur ds. Meeuse; Kapelle-Biezeling 9.30 en 18.00 uur ds. Tanis en 14.00 uur leesdienst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. P. Blok; Krabbendijke 9.30 en 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Krimpen a/d IJssel 10.00 en 16.30 uur ds. Schot; Leerdam 15.00 uur ds. M. Karens; Leiderdorp 10.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds. Visscher; Lelystad 9.30 en 15.00 uur dhr. Bakker; Meeuwen 14.30 uur ds. J. de Pater; Meliskerke 9.30 en 14.30 uur ds. Boogaard; Middelburg-Centrum 18.30 uur dhr. G. Beens; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. van Gelder en 14.00 uur leesdienst; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. J. Karels; Mijdrecht 19.00 uur ds. van Eckevelde; Moerkapelle 19.00 uur ds. Driessen; Nieuw Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. de Wit; Nieuwerkerk ZLD 9.30 en 15.30 uur ds. Gunst; Nijkerk 9.30 en 18.30 uur ds. J. Beens; Nunspeet 19.00 uur ds. Tuinier; Oosterend-Textel 10.00 en 16.00 uur ds. van Dijk; Oostkapelle 9.30 en 15.00 uur ds. A.B. v/d Heiden; Opheusden

10.00 en 18.30 uur ds. J. Karens; Oud Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. van Krimpen; Oudemirdum 19.00 uur ds. Vreugdenhil; Rhenen 10.00 en 17.00 uur ds. Veenendaal; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. van Aalst; Ridderkerk-Slikkerveer 14.30 uur ds. van Krimpen; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. van Dieren en 14.30 uur leesdienst; Rijssen-West 9.30 uur ds. Mol en 15.00 uur ds. van Dieren; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Schreuder en 14.30 uur leesdienst; Rilland-Bath 14.30 uur ds. van Gelder; Rotterdam-Alexanderpolder 15.00 uur ds. W.J. Karels; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 uur ds. Baaijens; Rotterdam-Zuid 10.00 uur (H.A.) en 16.30 uur ds. Silfhout; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 uur ds. Moerkerken; Scherpenisse 9.30 en 18.30 uur ds. Brugge en 14.00 uur leesdienst; Scherpenzeel 10.00 en 18.30 uur ds. F. Mulder; Scheveningen 10.00 en 17.00 uur ds. Zippro; Sint Philipsland 18.30 uur ds. A.B. v/d Heiden; Soest 15.00 uur ds. W. Harinck; Spijkenisse 14.30 uur ds. P. Mulder; Stolwijk 19.15 uur ds. Golverdingen; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur ds. C. Harinck; Terwolde-De Vecht 9.30 en 14.30 uur (H.D.) ds. Tuinier; Tholen 10.00 en 18.30 uur ds. de Jongste en 14.30 uur leesdienst; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. Verschuure; Veen 9.30 uur ds. Melis; Veenendaal 9.30 en 17.00 uur ds. Sonneveld; Vlaardingen 10.00 en 15.00 uur ds. Visscher; Waarde 9.30 en 18.00 uur (H.D.) ds. Hofman en 14.00 uur leesdienst; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. Mondria; Wageningen 10.00 en 18.30 uur dhr. de Heer; Wemeldinge 15.00 uur ds. Schipper; Werkendam 11.15 en 18.30 uur ds. M. Karens (in de Geref. Kerk); Westkapelle 9.30 en 14.00 uur dhr. G. Beens; Wierden 15.00 uur ds. Schreuder; Woerden 10.00 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Wolphaartsdijk 14.30 uur ds. Tanis; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. Verweij en 14.00 uur leesdienst; Zeist 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Zoetermeer 10.00 en 15.00 uur dhr. G. Pater; Zwijndrecht 19.00 uur ds. Silfhout.

DINSDAG 8 OKTOBER 2002

Enschede 19.30 uur ds. van Eckevelde; Nijkerk 19.30 uur ds. J. Beens (bijbellezing); Poederoyen 19.30 uur ds. van Dieren; Rotterdam-Centrum 19.45 uur ds. Mouw; Urk 19.30 uur ds. Hoogerland; Naaldwijk 19.45 uur ds. Verweij.

WOENSDAG 9 OKTOBER 2002

Amsterdam-Noord (Melkweg 16) 19.30

uur dhr. de Heer; Beekbergen 19.30 uur ds. v/d Net; 's-Gravenpolder 19.30 uur ds. Melis (voor de evangelisatie); Hoogvliet 19.45 uur ds. J. de Pater; Kamperland 19.30 uur ds. J. Karels; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. J. Beens; Klaaswaal 19.30 uur ds. B. v/d Heiden; Krabbendijke 19.30 uur ds. Silfhout; Kruiningen 19.30 uur ds. M. Karens; Leiderdorp 19.30 uur ds. Schot; Middelburg-Centrum 19.30 uur ds. van Krimpen; Nieuwer ter Aa 19.45 uur ds. Vermeij; Poortvliet 19.30 uur ds. Schipper; Rhenen 19.30 uur ds. Veenendaal (bijbellezing); Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. Meeuse; Rotterdam-Zuidwijk 19.45 uur ds. Sonneveld; Veenendaal 13.30 uur ds. Sonneveld (huw. bev.); Vlaardingen 19.30 uur ds. F. Mulder; Zwijndrecht 19.30 uur ds. Brugge.

DONDERDAG 10 OKTOBER 2002

Aalst 19.30 uur ds. Schot; Enkhuizen 15.30 uur ds. Vreugdenhil (huw.bev.); Hendrik-Ido-Ambacht 19.45 uur ds. W. Harinck; Hoogeveen 19.30 uur dhr. G. de Pater; Kootwijkerbroek 19.30 uur ds. P. Blok; Leerdam 19.30 uur ds. J. Beens; Lisse 19.45 uur ds. B. v/d Heiden; Mijdrecht 19.30 uur ds. M. Karens; Poortugaal 19.30 uur ds. A.B. v/d Heiden; Stad a/h Haringvliet 19.30 uur ds. Mondria.

VRIJDAG 11 OKTOBER 2002

Krabbendijke 15.30 uur ds. Verschuure (huw. bev.).

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN Alkmaar:

Kerkgebouw 't Wuiver 2-a, Oudorp NH, gem. Alkmaar; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

Amsterdam:

Evangelist J. Krijgsman; Bij Simon de Looier, Looiersgracht 70; dienst iedere zondag om 10.30 uur. Bijbelcursussen elke dinsdag vanaf 18.30 uur.

Bij Simon de Looier bent u altijd welkom!

Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-I te Emmen; diensten iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur.

Leeuwarden:

Evangelist G. van de Breevaart; Kerk van de Zevende Dags Adventisten, Eeskwerd 1; diensten iedere zondag om 9.30 en 16.00 uur.

Merksem:

Evangelist J. Witte; Prot. Kerk, Oude Barreelei 64; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

Tilburg:

Kerkgebouw Offenbachstraat 105-107. Diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur evangelist H.J. van den Boogaart.

U bent hartelijk welkom in de BIJBEL-winkel van dinsdag-zaterdag, tussen 10.00 en 17.00 uur. Offenbachstraat 107.

Advertenties

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING...

Uw gedachten over een uniek gedenkteken geven wij gestalte in natuursteen. Vraag naar het fotoboek met vele voorbeelden.



Grafgedenktekens
Zandee & de Kuijper

Goes: Rotonde Ringbaan-West
Telefoon (0113) 216555

Middelburg: Arnesteinweg 40
Telefoon (0118) 612579

Zoetermeer: Argonstraat 66
Industrieterrein Lansinghage
Telefoon (079) 3615010

Email: info@grafgedenktekens.nl

Te huur op de Veluwe omg.
Apeldoorn-Terwolde **vak. huisje**
voor 2 pers. €125,- p.w. Tel. 0571-
291021 of 0180-517801.

Voor al uw **BOEKEN EN CD'S** vanaf nu naar of via **Bijbelcentrum** **'Bij Simon de Looier'**

*U betaalt dezelfde prijzen.
U steunt hiermee echter het
evangelisatiewerk in Amsterdam!*

Bij bestelling boven 30 euro betaalt u geen
portokosten. U kunt telefonisch bestellen:

0252-419560



'Bij Simon de Looier', Looiersgracht 70-72
1016 VT • AMSTERDAM. Tel. 020-622 7742

begravenisverzorging **T. den Hollander**

Begravenissen in Vlaardingen,
Rotterdam en omstreken.
Opbaar mogelijkheden in een
door u gewenst uitvaartcentrum
of thuis met koeling.
Geen crematies.
Dag en nacht bereikbaar.



Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 460 95 09
Fax 010 - 435 79 12

Begravenis Verzorging Tollenaar
van Swindenstraat 25, 4532 KC Terneuzen
Tel. 0115-612554 - **Geen crematies**

Ameland (gratis overd. zwemb.) vrij
26/10-18/11, **Terschelling** (uitwaai-
en) vrij 5/10-12/10 en **Bakkeveen**
Frl. (fietsen) vrij 5/10-9/10. T.h.
luxe stacars €125,- p.w. all in,
weekend €80 / midw. €70,-
fam. v/d Sluis 0512-516096.
Ook kunt u reserveren voor 2003.

Collectebonnen machinaal tellen? vraag demo en/of referentie

Den Hertog 0314-341381/0548-515415



Christelijke Jeugdzorg

De Stichting Gereformeerd Jeugdwezijn (SGJ) is een landelijk erkende instelling die hulp biedt aan jongeren en hun ouders.

De stichting heeft een gereformeerde identiteit en verleent hulp aan mensen die christelijke hulp zoeken.

De SGJ werkt in drie clusters: Noord, Midden en Zuid. In elk cluster zijn de volgende hulpverleningsmogelijkheden vertegenwoordigd: Jeugdhulpverlening, Jeugdbescherming, Residentiële zorg en Pleegzorg.

[De Stichting Gereformeerd Jeugdwezijn is voor het volgende jaar te openen
gezinshuis in **Kampen** op zoek naar.]

Gezinshuisouders

In het gezinshuis kunnen vier jongens en meisjes wonen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. Door verschillende omstandigheden kunnen zij niet thuis wonen. De jongeren bezoeken allemaal een school in de omgeving.

De werkzaamheden omvatten voornamelijk de dagelijkse verzorging en begeleiding van de jongeren die in het gezinshuis wonen. Eén keer per maand gaan de jongeren een weekend naar huis of naar een gastgezin.

U verbindt u voor een periode van vijf jaar als gezinshuisouder aan de SGJ. Eén van de partners ontvangt een financiële vergoeding voor de verzorging en

begeleiding van de jongeren. De andere partner dient een werkkring buitenshuis te hebben. U bewoont in die periode een door de SGJ aangekocht pand. Zelf krijgt u intensieve begeleiding van een maatschappelijk werker en een pedagoog.

Wij zoeken:

Een echtpaar (met of zonder eigen kinderen) dat deze uitdaging aan wil gaan en die bij voorkeur lid is van de Gereformeerde Gemeente. U heeft de nodige opvoedingservaring en u kunt tevreden zijn met kleine resultaten. Bent u dat gezin dat zich enthousiast wil inzetten om jongeren een veilige plek te bieden, dan zijn wij op zoek naar u.

Hoe komt u met ons in contact?

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Herman Schreurs (clustermanager) tel. 06 - 18501644 of bij Therese van der Leest (begeleidend maatschappelijk werker) tel. 06 - 18501736. Algemeen tel. 033-4226900.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 19 oktober 2002 sturen naar SGJ, t.a.v. mw. A. Zuidema, personeelszaken, postbus 1564, 3800 BN Amersfoort.

Op woensdag 13 november 2002 organiseren wij in Amersfoort een informatieavond voor echtparen die gesolliciteerd hebben voor het gezinshuisouderschap.

Christelijke
Begravenisonderneming

**Voor een verantwoorde en
stijlvolle begrafenis**
(geen crematies)

Begravenisverzoorgers:
R.C. Brouwer
G. Wegenaar

Regentesselaan 43
3905 GT Veenendaal
Centraal Meldnummer:
Tel. 06 - 51504726

**KLASSIEKE
ORGELS**

Hoofddealer van Johannes,
Eminent, Ahlborn,
Sweelinck, enz.

**Stolk
orgels**

Tel.: 0180 - 31 56 52

Nieuwerkerk a/d Ussel, Vrijheidslaan 55
Krabbendijke, Oostpolderweg 1
Nederhemert Noord, Kapelstraat 1
Baesd, Veerweg 14
Papendrecht, Overtoom 18

UNIEK IN KLASSIEK

**VAN GELDER
electronica**
SPECIALISTEN

Geluid zoals het hoort!

Advies en aanleg geluidsinstallaties
Voor (kerk)zalen, verzorgingshuizen

Van Gelder Elektronica
Carry van Bruggenstraat 33 9422 KM
Smilde tel: 0592 415 509
email: vge@vangelderelektronica.nl
www.vangelderelektronica.nl

Herenkleding
Accessoires

Boeder Scherpenzeel

AMBTSKLEDING
Kostuums: ~ 2 en 3 delig zwart - grijs - e.a.
Preekjassen ~ Jacquets ~ Pantalons
Streppantalons ~ Overhemden ~
Stropdassen ~ Sokken ~ Overjassen
Hoeden ~ Schoenen

Winkel:
Dorpsstraat 229. 3925 KC Scherpenzeel
Telefoon 033 - 2778068 / 033 - 2778899

Op afspraak - service aan huis

**ORGELCENTRUM
ANDANTE**

Kom gerust eens langs
om kennis te maken met
ons uitgebreide assortiment
nieuwe en gebruikte orgels,
bladmuziek en cd's!

Orgelcentrum Andante
A. van Ostadelaan 35
Veenendaal
0316-50 50 65
Dealer van:
- Johannes
- Wesley
- Opus
- Sweelinck
- Rembrandt
- M. Marke
- Domus
- Contem
Ruime sortering
bladmuziek (ook klavier)
& Muziek CD's
Openings tijden:
do 13.30 - 17.30
vr 13.30 - 17.30
& 18.30 - 21.00
za 09.30 - 12.00
& 13.30 - 17.00
en volgens afspraak

DE SPECIALIST IN HUISKAMER- EN KERKORGELS

Van BOEKHANDEL & UITGEVERIJ
Horsse bv

DORPSSTRAAT 100 - 3881 BE PUTTEN
Tel. 0341 36 22 77 Fax 0341 36 20 77

Statenbijbels - Huisbijbels - Kinderbijbels
Kerkbijbels (alles Statenvertaling)
Theologische werken - Dagboeken
Bijbel- en Catechismusverklaringen
Leesboeken voor jong en oud
Voordeelaanbiedingen
Tweedehands en Antiquarisch
Psalm- en Muziekboeken
Bladmuziek (noten en klavarskribo)
CD's en Musicassettes
Boeken- en CD-bonnen
Wens- en Gelegenheidskaarten

Begravenisverzorging Kina
Begravenissen in Capelle a/d IJssel
e.o. D.W. Schipper, tel. 010-458 31 12.
Wij verzorgen geen crematies.

De Vluchtheuvel
STICHTING HULPVERLENING UITGAANDE VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Grondslag
De Vluchtheuvel verricht haar
werk op basis van Gods
Woord en de Drie
Formulieren van Enigheid.

Kwaliteit
De Vluchtheuvel is een
professionele eerstelijns
hulporganisatie met
gekwalificeerd personeel.

Taakhoud
De Vluchtheuvel biedt
psychosociale hulp aan
jongeren en volwassenen bij
persoonlijke- en
relatieproblemen.
Verder is zij betrokken bij:
· Een Sociaal Medisch
Team bij een
onderwijsinstelling;
· voorlichting en toerusting
aan kerkenraden,
verenigingen, enz.;
· sociale
netwerkondersteuning.
· maatschappelijk werk
voor doven.

Doelgroep
De Vluchtheuvel gaat uit van
de Gereformeerde
Gemeenten en heeft haar
werkgebied binnen de
gereformeerde gezindte.

Kantoren
De Vluchtheuvel is een
landelijk werkende
ambulante instelling met
kantoren te Woerden,
Apeldoorn, Amersfoort,
Dordrecht en Goes en
daarnaast enkele
steunpunten.

Informatie
Voor informatie kunt u
tijdens kantooruren bellen
naar het Landelijk Bureau:
0348 - 48 99 90

Het bestuur van de Stichting De Vluchtheuvel vraagt voor
het kantoor te Goes een

DIRECTIESECRETARESSE m/v
(28 uur per week)

Wij bieden:

- een veelzijdige functie bij een landelijk werkende instelling voor psychosociale hulpverlening
- een fijne werksfeer met gemotiveerde medewerkers en een baan waar je dienstbaar bent aan de ander
- salariering afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de CAO-Welzijnswerk
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Taken:
In afstemming met het secretariaat te Woerden worden de volgende werkzaamheden verricht:

- stroomlijnen van de interne en externe communicatie (telefoon en e-mail)
- correspondentie met diverse relaties
- voorbereiden en notuleren van vergaderingen
- administratieve en secretariële ondersteuning van de directeur en de regioteams
- archief en documentatiebeheer
- beheer van het systeem voor cliëntregistratie

Wij vragen:

- minimaal HAVO, aangevuld met een opleiding voor secretaresse of managementassistente
- goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
- accuratesse en flexibiliteit
- affiniteit met de doelgroep van De Vluchtheuvel
- zelfstandig kunnen werken
- bij voorkeur lid van de Gereformeerde Gemeenten

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. van Groningen, directeur van De Vluchtheuvel. Telefonisch bereikbaar op 0348-489990 (kantoor) of 0113-343807 (privé).

Solliciteren
Sollicitatiebrieven voorzien van C.V. en referenties kunnen tot 12 oktober 2002 worden gericht aan het bestuur van de stichting: mr. M.J.W. Hoek, Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden.



De North American General Mission (het zendingsdeputaatschap van de Nederlands Reformed Congregations, de Noord-Amerikaanse zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten) mag alweer ruim 10 jaar werkzaam zijn in Loma Alta, Bolivia.

Het huidige team is recent uitgebreid met de benoeming van een kerkenwerker uit Nederland.

In Bolivia werkt de North American General Mission nauw samen met de Oikonomos foundation. De Oikonomos foundation is een christelijke algemeen-nut instelling en participeert in projecten van maatschappelijk belang in ontwikkelingslanden. In Bolivia resulteerde dit in de benoeming van een directeur voor de door de zending opgezette school, welke al enige tijd in Bolivia werkzaam mag zijn.

Aangezien wij het belangrijk vinden dat de kinderen van de kerkenwerker en de directeur goed Nederlands onderwijs ontvangen, zijn wij op korte termijn op zoek naar een

Onderwijsvrijwillig(st)er

Je taak

Nederlands onderwijs verzorgen aan 7 Nederlandse kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met behulp van IVIO-pakketten. Je wordt hierbij ondersteund door de schooldirecteur en het aanwezige zendingsteam.

Je achtergrond

Het is belangrijk dat je

- op deze wijze een bijdrage wil leveren aan het zendings- en ontwikkelingswerk
- de zorg voor de leerlingen als drijfveer ervaart
- enige ervaring hebt in basisonderwijs
- organisatorische capaciteiten hebt
- over de nodige flexibiliteit bezit
- met ingang van 1 januari 2003 kan starten
- behoort tot een van de reformatorische kerken

Je werksituatie

- werken in een eigen klaslokaaltje op de Boliviaanse school
- een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud
- voor huisvesting wordt gezorgd

Je reactie

Heb je belangstelling voor dit vrijwilligerswerk, dan nodigen we je uit een schriftelijke sollicitatie met C.V. binnen 10 dagen te sturen naar de North American General Mission, t.a.v. dhr. J. van Brugge, p/a Oikonomos foundation, Postbus 231, 3880 AE Putten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. H. Smits (Oikonomos, 0341-375639).



North American General Mission
Of The Netherlands Reformed Congregations
In Canada & U.S.A.

Oikonomos
foundation