

De Saambinder

KERKELIJK WEEKBLAD DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN



Meditatie

Waakt en bidt

Petrus, de vurige apostel van Christus, wijst ons in zijn zendbrief voortdurend op de onvergankelijkheid van het Koninkrijk Gods. Dat geldt immers voor al Gods kinderen. Hij zegt in hoofdstuk 1 dat hen 'een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis' in de hemelen wacht (vs. 4). Dit tegenover al het aardse dat verandert en verdwijnt. 'Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras' (1 Petr. 1:24). Het enige wat stand houdt is Gods Woord en hieraan verbonden Gods genade. Dat woord was Petrus zo van harte lief geworden. Hij had het zelf uit de mond van zijn Zender gehoord, drie jaar lang. Zo had de Heere Jezus hem gesproken van de rijkdom die in Hem te vinden was. Ook was Petrus onderwezen in de armoede die is in al het aardse. Had hij niet gestaan bij de schitterende tempel van Jeruzalem, waarvan Jezus sprak dat er niet één steen op de andere zou gelaten worden? Had hij niet gehoord van de tekenen der tijden, die het naderend wereldeinde zouden inluiden? Was hij niet getuige geweest van het sterven van Christus Zelf, als bewijs van de vervulling van het woord uit het paradijs: 'Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven' (Gen. 2:17)? Had hij niet voortdurend om zich heen waargenomen, dat wij hier geen blijvende stad hebben? Voorwaar, het sprak hem alles van de ver-

*En het einde aller dingen is nabij;
zijt dan nuchter, en waakt in de
gebeden.*

1 Petrus 4:7

gankelijkheid van het leven.

Zo zag de apostel voortdurend op het einde aller dingen. Niet alleen persoonlijk, maar ook ambtelijk. Immers, ook in ons tekstwoord horen wij hem daarover spreken 'het einde aller dingen.' De aarde met al haar werken en inwoners zal eens vergaan. Niets op aarde kan zijn stand behouden. Alles is vergankelijk. Ondanks de waarde die een natuurlijk mens in het aardse ziet en waar ook Gods kinderen nog zo naar kunnen verlangen, nemen de aardse dingen eens een einde. Dan komt de grote Rechter uit de hemel terug Die de wereld en haar inwoners zal gaan oordelen. Dan zullen de elementen branden en vergaan. Dan zal in de hemel het teken van de zoon des mensen gezien worden. Dan is er de wederkomst. Dan zal alles een einde nemen. Op dát ogenblik ziet Petrus als hij schrijft: 'Het einde aller dingen is nabij.' Natuurlijk wist de apostel niet, wanneer zijn Meester zou terugkomen: 'Van die dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen', zo had Jezus eenmaal gesproken (Matth. 24:36). Dit gaf Petrus echter geen reden om die dag ver weg te denken, veel minder om er niet van te schrijven. Hij leefde in het diepe besef, dat elk ogenblik het laatste kon zijn. En of dat nu het uur van het oordeel is, of het uur van sterven: vanaf dan is de genadetijd voorbij.

Mededeling

*Meegedeeld wordt dat
De Saambinder op 31 juli a.s.
niet zal verschijnen in verband
met de vakantie. Predikbeurten,
kerknieuws en overige berichten
graag tijdig inzenden.*

Zo is het toch met ons aller leven: niemand weet de dag van zijn dood. Plotseling en onverwachts zal die komen. Dan wordt het eeuwigheid. Dan is het met al het aardse voor goed gedaan. Het zou u moeten uitdrijven, om in het heden der genade uw Schepper te gaan zoeken. Hoe duidelijk worden in onze dagen de tekenen van dit naderend einde waargenomen. Zeker, we mogen en kunnen niet profeteren. Het verleden heeft dit ongegronde en onschriftuurlijke voorspellen meer dan eens gelogenstraft! Toch zien we om ons heen de tekenen waarvan Jezus sprak in Zijn rede over het wereldeinde meer en meer vervuld worden. Is er geen doorgaande verharding te constateren? Neemt de zonde niet hand over hand toe? Openbaart de mens der zonde zich niet op een schrikbarende wijze?

Inhoud

Meditatie: Waakt en bidt	1
Voor wie is het Heilig Avondmaal (2)	2
Pastoralia	3
Lezen in de Christenreis (17) . . .	5
Lezers vragen	6
Boekennieuws	7
Kerknieuws	8
Berichten	9
Predikbeurten	10

DE SAAMBINDER
Kerkelijk weekblad
der Gereformeerde Gemeenten.

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur: ds. A. Moerkerken.

Bijdragen van medewerkers en boeken ter recensie aan:
ds. A. Moerkerken,
Händelstraat 1,
2901 JC Capelle aan den IJssel,
tel. 010-4472388, fax 010-4472263.

Redacteur: ds. G.J. van Aalst.
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
tel. 0186-576990, fax 0186-575105

Kerkelijk nieuws en berichten aan:

redactie-secretaris: C.G. van Es
Ronsseweg 527,
2803 ZJ Gouda,
tel. 0182-571292, fax 0182-533928.

Administratie en betalingen van
abonnements, adreswijzigingen,
predikbeurten en beroepingswerk
aan:

De Saambinder - abonnementen,
Postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599.
Postbankno. voor
abonnementsgelden: 64327.

Alle advertenties aan:

Administratie van De Saambinder:
J. Honkoop, Jan Willem Frisohof 53,
2517 LA 's-Gravenhage,
tel. 070-3514465, fax 070-3512718.
Postbankno. 256686.

Correspondentie-adres
Noord-Amerika:

Mr. Clarence Bleeker
1233 Leffingwell Av, N.E.,
Grand Rapids, Michigan,
U.S.A. 49505.

Abonnementsprijs
bij vooruitbetaling:

voor Nederland: € 11,- per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober
d.m.v. een acceptgiro)

voor het buitenland:

Luchtpost:

Amerika \$ 56,-, Canada \$ 68,-.

Zeepost:

Amerika \$ 49,-, Canada \$ 59,-.

Advertenties € 0,50,- per mm.

Familieberichten

€ 0,40,- per mm.

Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Advertenties dienen uiterlijk
donderdagmorgen in bezit van de
administratie te zijn.

Faxberichten vrijdag voor 12 uur.

Rouwadvertenties tot uiterlijk
maandagmorgen 12 uur (telefonisch).

De redactie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van de
advertenties en de ter recensie
aangeboden boeken.

Manifeesteert de satan zijn ontzaglijke macht niet op een niet te evenaren manier? Neemt het godsbesef niet duidelijk af? En waar wordt nog het tere leven met de Heere gevonden? We zouden moeten klagen en wenen, ziende op de macht der zonde en de afval die om ons heen te zien is, ja, zelfs in eigen hart. In onze tekst worden juist ook Gods kinderen aangesproken. Nee, ook zij zijn niet vrij te pleiten van oppervlakkigheid en wereldgelijkvormigheid. Niet voor niets waarschuwde Petrus hen in zijn zendbrief daar toen al voor! En het zal nu niet beter zijn geworden! Waarom anders zou Jezus hebben gezegd: 'Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?' (Luk. 18:8).

Er kan ook bij Gods Kerk zoveel lauwheid en indrukloosheid zijn. Zoveel opgaan in de aardse en stofelijke zaken, zonder voortdurende ware vreugde in God door Christus. Ook zij, nee: juist zij, worden hier aangesproken. Tweeërlei opdracht geeft Petrus hen. De eerste luidt: 'zijt dan nuchter.'

Hij wil Gods kinderen als het ware wakker schudden. Zij slapen zo vaak met de wijze maagden de slaap der gerusten en met de bruid uit het Hooglied de slaap van zorgeloosheid. Daarom: 'zijt nuchter.' Het wil letterlijk eigenlijk zeggen: wees op uw hoede, houd uzelf onder controle.

Dat kon Petrus zelf niet: hij had zich eens laten meeslepen door valse schaamte en zijn Heiland verloochend. Maar het doet hem wél met

meer klem opwekken, om nuchter te zijn. Dan moet alle waakzaamheid gezocht worden bij Hem Die niet sluimert noch slaapt, maar eeuwig waakt als Hogepriester, Koning en Profeet ten goede voor Zijn sluimerend en ingezonken Sion. Alleen dan zal die geestelijke nuchterheid hun deel kunnen zijn.

Toch gebeurt dit waken niet in eigen kracht. Ook dat had Petrus geleerd. in Gethsémané's hof had Jezus' woord verwijtend tot hem en zijn broeders geklonken: 'Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?' (Matth. 26:40). Hoe moeten al Gods kinderen ervaren geen enkele kracht te hebben in die geestelijke strijd. Juist daarom sprak de Heere Jezus: 'Waakt en bidt' (Matth. 26:41). Niet alleen nuchter zijn (waken) maar ook bidden. Juist bidden; waar anders zal hun kracht vandaan moeten komen om te kunnen waken? Zo wekt Petrus hen in de tweede plaats op, om te bidden. Bedelend aan de Bron van goddelijke genade en de Fontein van geestelijke vertroosting om kracht te ontvangen, en dat in een wereld die in het boze ligt. In die weg zal het einde aller dingen dat nabij is gelovig kunnen worden afgewacht.

Niet slapend, maar nuchter zijnde. Niet lijdelijk, maar biddend. Zo worden alle krachten afgebedeld maar ook ontvangen van God, en dat in Jezus' Naam, Die eeuwig Zijn Kerk bewaakt, maar Die ook eeuwig voor hen bidt.

Sentani (Indonesië), ds. G.J. Baan

Voor wie is het Heilig Avondmaal?

Pastorale vragen rond de toetreding tot de tafel des Heeren

(2)

Willem Teellinck

De tweede stem uit de kerkgeschiedenis is die van W. Teellinck (1579-1629). Een stem uit de begintijd van de Nadere Reformatie. Uitvoerig heeft Teellinck over het Avondmaal geschreven, met name in zijn werken *Het geestelijk cieraet* en *Sleutel der devotie*. Teellinck hecht groot belang aan de voorbereiding die aan het Heilig Avondmaal voorafgaat. De avondmaalganger moet kennis hebben van 's mensen ellende en de ver-

lossing, maar ook van de "aert der Sacramenten". Dat moet gepaard gaan met berouw, geloof en liefde.

In de eerste plaats, wat betreft het berouw zegt Teellinck dan, dat wie ook maar één druppeltje christelijk bloed in zich heeft, niet anders dan diep bedroefd kan zijn als hij aanmerkt hoe bitter Christus heeft moeten lijden vanwege zijn zonden. Het berouw heeft bij Teellinck dus een sterk evangelische invulling. Maar het brengt ook met zich mee een breken met de zonden. Daarbij noemt

Teellinck heel concreet de zonde van de overdaad, van de lichtvaardigheid in de maaltijden, van de ijdelheid, van de uitwendigheid in kleding en van het leven in onenigheid met anderen.

In de tweede plaats, wat betreft het geloof, dat wordt door Teellinck omschreven als een persoonlijke verzekerdheid aangaande Jezus' gewilligheid en van een op Christus en Zijn beloften steunend vertrouwen dat al onze zonden ons vergeven zijn, als de voornaamste vrucht van het geloof. Tegelijkertijd relateert hij die verzekerdheid door eraan toe te voegen: "oft begeerte van dien." Degenen, die deze zekerheid in zichzelf nog niet gevoelen, maar er wel naar verlangen, zijn welkome gasten aan de tafel. Alleen heeft men dan wel toe te zien of die begeerte oprecht is. En de oprechtheid van die begeerte moet blijken uit een haten en vlieden van de zonde. Teellinck kent verschillende stadia van het geloof. Hij maakt daarbij onderscheid tussen kinderen, jongelingen en vaders. Hij weet dat er in het begin van het geloofsleven nog niet die verzekerdheid is. Hoe ziet hij in dit verband de deelname aan het Heilig Avondmaal? Met nadruk stelt hij, dat het Avondmaal alleen voor de ware gelovigen is. Maar tegelijk stelt hij, dat dit niet een verzekerd gelovige behoeft te zijn. De laagste trap van het geloof bij Teellinck is, dat we in Christus de zaligheid zoeken, in Hem het heil begeren.

In de derde plaats moeten we ons beproeven, "ofte wij oock de ware Liefde in ons hebben". Dit moet blijken uit een ernstig voornemen om naar Gods geboden te wandelen, een schuwen en mijden van alles wat ons tot de zonde trekt en een naarstig gebruik van de middelen om Gods geboden te kunnen onderhouden.

Ook bij Teellinck vinden we de drie stukken zo duidelijk terug bij de zelfbeproeving. Het stuk der ellende in het berouw waarover hij spreekt, het stuk der verlossing in het geloof en het stuk der dankbaarheid in de liefde. Met nadruk stelt hij, dat het Heilig Avondmaal niet alleen voor verzekerde gelovigen is, maar ook voor degenen, die de zaligheid buiten zichzelf in Christus zoeken. Ook Teellinck legt veel nadruk op de dankbaarheid, het wandelen in een nieuw leven. Daarbij is hij heel concreet als hij allerlei zonden aanwijst,

die niet samen kunnen gaan met de viering van het sacrament.

Wilhelmus à Brakel

De derde stem uit de kerkgeschiedenis is die van Wilhelmus à Brakel (1635-1711), die in zijn *Redelijke Godsdienst* uitvoerig spreekt over het Heilig Avondmaal. Hij wijdt er twee aparte hoofdstukken aan, waarvan de eerste de leer betreft en de tweede de praktijk.

Brakel maakt er veel werk van om de aantrekkelijkheid van het Avondmaal voor te stellen, om zo Gods kinderen verlangend te maken. Hij verzet zich tegen een onheilige avondmaalsmijding, zoals hij die bij de labadisten aantrof. Ten aanzien van de zelfbeproeving, wijst hij erop, dat dit een zeer nodig werk is. Het Heilig Avondmaal is niet voor ieder en het is een grote zonde onwaardiglijk te eten en te drinken. Daarom benadrukt hij met alle klem dat een onbekeerde niet mag toetreden. Een onbekeerde is ook degene, die een verkeerde inbeelding heeft van zichzelf en in zijn eigen vroomheid gerust daarheen gaat, maar zich intussen een oordeel eet en drinkt. Met dezelfde klem echter waarmee hij stelt dat een onbekeerde niet mag toetreden, stelt hij dat de bekeerden niet mogen afblijven. Hij wijst in dat verband op het feit, dat mensen wegblijven, omdat zij bij hun zelfbeproeving niet kunnen komen tot kennis van hun staat, geen besluit kunnen maken: "ik geloof, ik ben bekeerd." Brakel stelt dan dat de verzekering van hun staat niet nodig is. Het is genoeg dat men overtuigd is van de uitgaande daden des geloofs en der bekering. Zo'n waar gelovige zal "in zich bevinden": verlangen naar Jezus en naar geloofsvereniging, afkeer van de zonde, lust tot heiliging, strijd tussen vlees en geest, en verder "dat de geest, het herboren gedeelte, het geestelijk leven dat in hem is, hem gedurig wederom van de zonde tot

God trekt." Wanneer iemand "in waarheid deze gestalten en werkingen in zich bevindt, zo is hij in staat om ter tafel toe te treden, al heeft hij de klare verzekering niet."

Brakel vergeet ook het stuk der dankbaarheid niet als hij spreekt over een ernstig voornemen om heiliger te mogen leven. Opmerkelijk is dat hij daarbij ook rekent een hoogachtung te hebben voor de kerk. Ook dit houdt verband met zijn verzet tegen de opvattingen van de labadisten, omdat daarin juist rondom de Avondmaalsviering de verachting van de kerk naar voren kwam. De aanhangers van Jean de Labadie veroorzaakten in Brakels dagen veel onrust in de kerk. Zij wilden dat ambtsdragers ervan overtuigd moesten zijn dat alle avondmaalgangers ware gelovigen waren. De deelnemers moesten ook van de genadestaat van de mededeelnemers verzekerd zijn. Omdat de labadisten ervan uitgingen dat veel avondmaalgangers in de Nederlandse kerk geen ware wedergeborenen waren, had men geen vrijmoedigheid om aan zo'n avondmaalstafel aan te zitten en daarom scheidde men zich af. Mensen als Brakel en Koelman hebben zich tegen dit perfectionistisch en separatistisch labadisme verzet. Vandaar de hartelijke opwekking bij Brakel aan al Gods kinderen gericht, ook aan de zwakgelovigen, om toe te treden tot de tafel des Heeren.

Dus ook bij Brakel vinden we de drie stukken terug bij het zelfonderzoek. Heel teer en pastoraal gaat hij om met mensen, die de verzekering van hun aandeel aan Christus missen. Kenmerkend is het *bevindelike* bij Brakel. Hij spreekt steeds over het in zich bevinden van de kenmerken. Daarbij geeft hij toch geen rust buiten Christus.

(wordt vervolgd)

Zeist,

ds. J.J. van Eckeveld.

Pastoralia

Als een mens zijn weg overdenkt, komen hem wel eens opmerkelijke zaken voor. Als ik me niet vergis, is het ongeveer veertien jaar geleden dat de HEERE me stilzette en ik in

de inleving een buitenstaander gemaakt werd, veroordeeld vanwege de zonde, die scheiding maakte tussen God en m'n ziel. Wat kreeg in die tijd het Woord van God een

waarde! Het Woord waarin de HEERE Zich openbaart als een rechtvaardig en heilig God, die de schuldige niet onschuldig houdt. Maar ook het Woord waarin aangegeven wordt dat er bij God vandaan een weg is tot verzoening, tot herstel, hoe verborgen die weg dan ook is voor het oog van de ziel. Wat was er in die tijd een honger naar het Woord, dat ook bij tijden sprak in mijn leven. Ontdekkend, veroordelend, maar ook bemoedigend. Zou het ook voor mij nog kunnen?

Je hoeft dan niet aangespoord te worden om de Bijbel te lezen. Waar maar enigszins mogelijk neem je dan het Woord ter hand. Ik herinner me nog levendig mijn vreugde toen ik via contacten op mijn werk in de ICT-sector beschikking kreeg over een Bijbel op mijn PC. Eerst alleen de Engelstalige King James Version, maar na enige tijd ook een digitale Statenvertaling. In de pauzes maakte ik daar dan ook intensief gebruik van, en ook thuis was ik met enige regelmaat bezig met deze Bijbel op mijn computer.

Toen ik enige tijd geleden hieraan terugdacht, werd ik iets gewaar dat me tot nadenken zette. Ik bemerkte namelijk dat ik me geen moment kon herinneren dat het Woord dat ik met behulp van mijn computer onderzocht daadwerkelijk tot me gesproken had! Niet één van de herinneringen aan de ogenblikken dat ik uit het Woord onderwijs kreeg, had betrekking op het lezen van de Bijbel door middel van het beeldscherm. Een aantal vragen komen dan direct bij je op. Is hier een oorzaak voor? Is deze ervaring zonder meer subjectief en persoonsgebonden, of zijn er redenen aan te wijzen waardoor de werking van het Woord als een kracht Gods tot zaligheid in digitale vorm middelijkerwijs belemmerd of misschien zelfs verhinderd wordt? Ik vind het bijzonder moeilijk op deze vragen eenduidige en stellige antwoorden te geven. Toch zou ik een aantal overwegingen willen geven bij het gebruik van de computer bij het lezen en onderzoeken van de Bijbel.

Misschien is het goed om in dit verband na te gaan waarvoor we normaalgesproken informatietechnologie inzetten. We doen dat in de eerste plaats om de *effectiviteit* en daarmee de *productiviteit* van onze inspanningen te verhogen. Dat geldt

in zekere zin ook voor het gebruik van de Bijbel op de computer. Als we willen weten waar een bepaald begrip in de Bijbel voorkomt, dan voeren we in een bijbelprogramma één of meer woorden in die met dat begrip samenhangen, en luttele seconden later staan alle teksten op het scherm waar die woorden in voorkomen. Willen we zo'n gevonden tekst in z'n verband lezen, dan volstaan enkele muisklikken, en het bijbelgedeelte verschijnt op het scherm. Zonder computer gaat het lang niet zo snel. We moeten eerst in een dikke concordantie één van de woorden opzoeken en daarna in de Bijbel bladeren om naar het desbetreffende tekstgedeelte te gaan. Zeker als dit een aantal malen herhaald moet worden, dan levert het gebruik van de PC een behoorlijke tijdswinst op, waardoor we in dezelfde tijd meer kunnen doen.

De vraag is nu: is dit zonder meer positief te waarderen? Gaat hier om zo te zeggen de kwaliteit niet ten koste van de kwantiteit? Zou het goed zijn om begrippen als efficiëntie, effectiviteit, productiviteit etc. te hanteren bij het biddend luisteren naar Gods Woord? Want dat is bijbelonderzoek toch? Ik denk niet dat het teveel gezegd is dat het lezen en onderzoeken van de Bijbel en de geschriften die daarop gegrond zijn ook een zekere mate van rust vereist. Daarbij komt dat wie in een boek bladert, min of meer onbewust veel meer ziet en opneemt dan datgene waar hij gericht naar zoekt. De waarde daarvan moet niet onderschat worden. Als de effectiviteit van het zoeken sterk wordt verhoogd, mis je dat volledig.

Informatietechnologie wordt in de tweede plaats ingezet om *informatie* te ontsluiten. Op CDROM of via internet zijn Bijbels beschikbaar in tientallen talen en vertalingen. Diverse commentaren, verhandelingen, naslagwerken, preken en dergelijke kunnen via deze media worden opgevraagd en gelezen. Niet alleen pennenvruchten van moderne theologen, maar ook die van reformatoren, oudvaders en andere onder ons volstrekt gangbare schrijvers kunnen via internet of met behulp van een bijbelprogramma op CDROM worden geraadpleegd. Op deze wijze komt (naast veel verkeerde!) veel goede lectuur breed beschikbaar. Via de PC beschikken we over een enor-

me hoeveelheid informatie. Hoewel dit op zichzelf positief is te waarderen, denk ik toch dat we de waarde daarvan niet moeten overschatten. Informatie is immers nog geen kennis! In ons informatietijdperk worden deze termen weliswaar veel door elkaar gebruikt en soms bijna vereenzelvigd, maar zijn het toch wezenlijk andere begrippen. 'Kennis' is een duidelijk veelomvattender begrip dan 'informatie'. In het gangbare spraakgebruik veronderstelt 'kennen' minstens een bepaalde betrokkenheid op de informatie. Het vereenzelvigen van deze begrippen leidt tot een versmalling en verschraling van het begrip 'kennis'. Een voorbeeld kan dit misschien verduidelijken. Stel dat iemand de *Institutie* van Calvijn in digitale vorm beschikbaar heeft. Hij wil weten wat Calvijn schrijft over de wedergeboorte, en dus laat hij de computer in de *Institutie* zoeken naar dit woord. Dit levert een aantal fragmenten op uit de *Institutie* waarin dit woord voorkomt. Hij zou nu uitvoerig Calvijn kunnen citeren over de wedergeboorte, zonder Calvijn te kennen, zonder zich zelfs enigszins zijn gedachtegoed eigen gemaakt te hebben! Hier is geen sprake van 'kennen', maar slechts van 'beschikken over informatie'. Het lijkt wel indrukwekkend, maar in feite wordt hier slechts een stukje waanwijsheid aan de dag gelegd. Het raadplegen van theologische werken in digitale vorm heeft altijd iets fragmentarisch, en dat is vrijwel altijd wezensvreemd aan de aard en inhoud van deze werken. Overigens is het gebruik van een boek in plaats van een computer op zichzelf beslist geen garantie voor deze valkuil gevrijwaard te blijven...

Zo zijn er meer mogelijke verklaringen te vinden voor de vraag die ik mezelf aan het begin van het artikel stelde. Ze geven misschien wel wat richting, maar geen van alle geven ze echt een sluitend antwoord. Ik wil dan ook het gebruik van de computer als hulpmiddel bij het onderzoek van Gods Woord niet zonder meer afwijzen, maar ik wil er wél voor waarschuwen hem daarin een te grote plaats te geven. En dat deels op basis van mijn eigen (misschien wel persoonsgebonden) ervaring, maar ook gebaseerd op bovenstaande argumenten. Het maakt in veel gevallen wel degelijk verschil of we

een boek ter hand nemen of informatie via een computer opzoeken. Het is nodig te beseffen er wezenlijke verschillen zijn in de wijze waarop we met informatietechnologie omgaan en de wijze waarop we naar Gods Woord behoren te luisteren. Ongeacht de wijze waarop het Woord tot ons komt, is het werk van de Heilige Geest onmisbaar voor het verstaan van ervan. Die Geest verwekte bij de Moorman niet alleen een honger naar het Woord, maar kwam ook mee in de verkondiging ervan door Filippus. Dat is nodig. De HEERE geve ons in het lezen van Zijn Woord daar oprecht verlegen om te zijn. *Toen opende Hij hun verstand, dat zij de Schriften verstonden* (Luk. 24:45).

*Bij 't openslaan van 't Boek der boeken,
gedenk, o christen, dag aan dag,
dat wie dat Woord wil onderzoeken,
geen eigen licht vertrouwen mag.
Geen mensenwijsheid zou hier baten,
geen vlijtig' arbeid hier volstaan;
All' eigen wijsheid dient verlaten
- een ander oog moet opengaan.*

*Voordat g' u dan begeeft tot lezen,
val, christen, val uw God te voet!
En dat een heilig, heilzaam vrezin
zich meester maak' van uw gemoed.
Vraag, eer gij verder gaat, een zegen,
vraag ogen, oren en een hart!
En - Jezus Zelf, Hij koom' u tegen
In dit Zijn Woord bij vreugd' en smart.*

(Isaïc Da Costa)

Lezen in de Christenreis

(17) Hopende doet verslag van zijn bekering

De twee pelgrims zijn intussen aangekomen op de *Betoverde Grond*. Hopende zegt: 'Ik voel me zo slaperig worden, laten we maar een poosje gaan liggen om een dutje te doen'. Christen wijst dit echter resoluut van de hand en herinnert Hopende eraan dat de herders hen gewaarschuwd hebben voor de *Betoverde Grond*! Wie hier in slaap valt, wordt misschien niet meer wakker. 'Laten wij waken en nuchter zijn!' Wat wordt bedoeld met de *Betoverde Grond*? Bunyan bedoelt hier: óf het gevaar door wereldse beslommeringen zo in beslag te worden genomen dat het geestelijke leven wegeeft, zodat men het nauwelijks meer kan onderscheiden; óf het gevaar van inzinking na een periode van strijd en aanvechting, zodat men in een geestelijke slaapzucht vervalt. Hopende zegt dan: 'Nu zie ik dat twee beter zijn dan één'. 'Laten we maar een goed gesprek beginnen, om wakker te blijven', stelt Christen voor. Hij vraagt dan, of Hopende wil vertellen hoe hij pelgrim is geworden. Deze voldoet daaraan en geeft een uitvoerig verslag van zijn bekering. Het zal ons niet verwonderen dat Bunyan hier in korte trekken zijn eigen ervaringen meedeelt.

'Eerst ging ik helemaal op in de vermaken van de kermis in de stad IJdelheid. Ik begeerde schatten, rijkdom, plezieren en allerlei zonden die alle mijn ziel verwoest zouden hebben. Ik hoorde van u en van Getrouwe dat het einde van zo'n leven de dood is. Om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Aanvankelijk heb ik mijn ogen gesloten voor het licht dat door het Woord in mij scheen. Ik wist niet eens wat overtuigingen waren. De zonde was een zoete bete voor mij. Ik wist ook niet goed hoe ik van mijn zondig gezelschap moest scheiden. Bovendien was die overtuiging erg lastig en afschrikwekkend. Maar toch kwamen de overtuigingen terug bij verschillende gelegenheden:

- als ik een kind van God zag;
- als ik iemand uit de Bijbel hoorde lezen;
- als ik zelf niet goed was, of als iemand die ik kende ziek was;
- als ik de doodsklok hoorde luiden, of als ik aan de oordeelsdag dacht, enz.

Toen dacht ik dat ik moest proberen mijn leven te verbeteren. Ik liet mijn zonden na, ik verliet mijn zondig gezelschap, ik ging godsdienstige plichten trouw waarnemen. Dit alles deed ik om het oordeel te ontvlinden. Een poosje voelde ik mij hierbij

beter, maar tenslotte kwam de benauwdheid toch weer terug. Het reformeren van mijn leven kon mij niet helpen. Ik las: 'Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijke kleed' en ook: 'Dit wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet'. Ik dacht bij mijzelf: als ik in de schuld sta bij de kruidenier en ik ga voortaan alles wat ik daar haal direct betalen, dan is mijn oude schuld nog niet afgelost. Bovendien kreeg ik te zien dat mijn beste werken ook niet vrij van de zonden waren. In mijn godsdienstplichten heb ik voldoende schuld gemaakt om mij naar de hel te zenden.

Gelukkig heeft Getrouwe mij goede raad gegeven. Hij vertelde mij dat al de gerechtigheid in de wereld mij niet kon redden. Hij leerde mij verder, dat de gerechtigheid van Christus mij toegerekend moest worden. Eerst kon ik niet geloven dat Christus gewillig was mij zalig te maken. Ik dacht dat het vermetelheid was als ik met mijn zonden naar Hem zou gaan. Getrouwe raadde mij: 'Smeek God, of Hij Zijn Zoon in u wil openbaren'. Hij leerde mij zelfs hoe ik daar om moest vragen. En ik heb gebeden, vele malen. Het duurde echter lang eer ik een antwoord kreeg. Verschillende malen wilde ik ermee ophouden, maar ik werd vertroost door de woorden: zo Hij vertoeft, verbeid Hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Ik geloofde ook, dat hetgeen Getrouwe mij gezegd had, waar was. Uiteindelijk heeft de Vader mij Zijn Zoon geopenbaard. Ik heb Hem niet met de natuurlijke ogen gezien, maar met de ogen van mijn verstand. Dat ging als volgt.

Op zekere dag was ik zeer bedroefd. Ik had weer een klaar gezicht van mijn zonden. Geen andere verwachting had ik meer, dan verwezen te worden naar de rampzaligheid. Toen sprak de Heere tot mij: 'Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden'. 'Maar Heere, ik ben zo'n grote zondaar'. Weer klonk het: 'Mijn genade is u genoeg'. 'Heere, wat is geloven?' Toen toonde Hij mij dat geloven en komen hetzelfde is. En komen wil zeggen: met hart en genegenheden tot Christus uitgaan om door Hem de zaligheid te verkrijgen. 'Maar Heere, kan zo'n grote zondaar dan door U aangenomen worden?' Toen sprak Hij: 'Wie tot

Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen'. De Heere liet mij zien, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Mijn hart was toen vol vreugde'. 'Inderdaad was dat een openbaring van Christus aan je ziel', zegt Christen, die het verslag van Hopende heeft aangehoord. 'Maar wat was de vrucht daarvan?' 'Ik heb gezien dat God de Vader de komende zondaar kan rechtvaardigen op grond van recht. Ik was zeer beschaamd over de vuilheid van mijn vorig leven. Daar tegenover zag ik de schoonheid van Jezus Christus. Dit verwekte liefde in mij tot een leven in heiligheid'.

Wie *Genade Overvloeiende voor de grootste der Zondaren* heeft gelezen, zal ongetwijfeld een aantal zaken herkennen in het verslag dat Hopende van zijn bekering heeft gegeven. Bunyan zelf is aanvankelijk een hele tijd bezig geweest zijn leven te reformeren, zodat hij dacht het al ver gebracht te hebben. De gesprekken met de vrouwen in Bedford hebben echter die vrucht afgeworpen, dat hij in een levend

gemis is gekomen, waaruit hij lange tijd vurige gebeden heeft opgezonden om de "opening" te vinden die toegang verschaft tot de Weg naar Sion. De vele gesprekken met ds. Gifford zijn voor hem ook heilzaam geweest. Let in het verslag van de bekering van Hopende op het feit dat de Heere hem tot de openbaring van Christus zo schriftuurlijk geleid heeft! Toen hij geheel schuldig en verwerpelijk voor God geworden is, heeft de Heere Hem het enige Middel geopenbaard: 'Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden'. Wat is het helder, dat dit niet een "aangegrepen" geloof was, maar een van God geschonken geloof. Dit bedoelen we ook met de uitdrukking: 'de schenking gaat vóór de aanneming'. Hopende kon met recht zeggen: 'Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord en uit Zijn hand ontvangen'. Zo is het met Bunyan ook gegaan. Na veel aanvechtingen en strijd kon hij uiteindelijk getuigen: 'Mijn gerechtigheid is in de hemel'.

Scherpenzeel,

J. de Jager.

geïnspireerde schrijvers geen onbewuste werktuigen waren in de hand van God. Daarom belijden wij een woordelijke inspiratie en niet slechts een zakelijke. Het is niet zó, dat God de zaken, waarover geschreven is, in het hart van Zijn knechten gaf en dat zij in hun eigen woorden die zaken naar hun beste weten zouden hebben te boek gesteld. Wat blijft er bij zo'n voorstelling van de Schrift over? Zij is dan een menselijk geschrift geworden. Wie niet onvoorwaardelijk vasthoudt aan de woordelijke ingeving, heeft geen Bijbel meer. De Heilige Schrift is van woord tot woord van God ingegeven. Dit sluit dus fouten en vergissingen uit!

Hoe moeten we dan omgaan met teksten of schriftplaatsen, die op het eerste gezicht in tegenspraak lijken? Laten we de raad van ds. Johannes Polyander volgen. Deze hoogleraar van de Universiteit van Leiden (1611-1646) schreef zijn *Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard*. In dit boek worden 122x2 bijbelteksten die met elkaar in strijd lijken te zijn, verklaard en toegelicht. De predikant, die lid was van de Dordtse Synode, schrijft in het voorwoord: 'Maar wij belijden – en deze belijdenis houdt ons staande te midden van alle dwaalgevoelens – dat de Heilige Schrift tot stand gekomen is onder de leiding van de Heilige Geest. Hij is er de Bron en Oorsprong van. Hij is het die vast en onveranderlijk is en dus nooit iets spreekt of voortbrengt dat tegenstrijdig zou zijn, dat aanleiding zou kunnen geven tot verwikkeling of de geest van de getrouwe lezer in verwarring of onrust, in twijfel of onzekerheid zou kunnen brengen'.

Nu iets over de zogenaamde vergissing of fout van Mattheüs in hoofdstuk 27:9. Er zijn vele oplossingen. Augustinus dacht inderdaad aan een geheugenfout van de discipel Mattheüs. Johannes Calvijn merkt op in zijn commentaar: 'Hoe de naam van Jeremia hier ingeslopen is, beken ik niet te weten; het bekomert mij ook weinig'. Ook Matthew Henry noemt in zijn verklaring verschillende mogelijkheden. De kanttekenaren van de Statenvertaling schrijven in kanttekening 9: 'Deze plaats wordt niet gevonden bij Jeremia, maar bij Zacharia 11:13. Daarom menen sommige oude leeraars dat hier van Mattheüs zelf geen naam van de profeet uitgedrukt is



Lezers vragen

Iemand uit onze lezerskring las in een kerkblad een stukje, waarin werd geschreven dat de Bijbel niet geheel en al onfeilbaar is. Door de schrijver werd als voorbeeld genoemd dat de evangelist Mattheüs in hoofdstuk 27:9 vermeldt dat Jeremia schreef: 'En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben'. Dit citaat is echter nergens in de ons bekende profetie van Jeremia te vinden. Mattheüs zal dus niet Jeremia, maar Zacharia bedoelen. Want die schrijft in hoofdstuk 11:13 wel iets dergelijks. De conclusie is: de Bijbel is het boek van God, maar geschreven door mensen die nu eenmaal niet onfeilbaar blijken.

De vraag van de lezer is: *staan er zulke vergissingen in de Bijbel?* Mag je dan wel spreken van het onfeilbare Woord van God? Of zouden we –

zoals vroeger óók al wel gebeurde – moeten zeggen dat niet de Bijbel Gods Woord is, maar dat Gods Woord in de Bijbel is? Hoe moet ik hierop reageren?

Ons uitgangspunt moet zijn in woord van de apostel Paulus: 'Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is' (2 Tim.3:16). Deze inspiratie van de Heilige Schrift is de bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest, Die de schrijvers, zowel in de keus en verdeling van hun stof, als in hun denken en uitdrukken op zulk een wijze geheel bestuurde, dat zij de openbaring van God *feilloos* uitdrukten (*Gereformeerde Dogmatiek*, ds. G.H.Kersten, deel I, blz.29/33). De schrijvers waren mensen. Profeten en apostelen. Maar in de organische inspiratie beschikte God over gehéél de mens. Hoewel de

geweest, gelijk hij ook elders gewoon is te doen en gelijk deze naam ook in de Syrische overzetting, die zeer oud is, niet gevonden wordt'.

Een verklaring die recht doet aan de onfeilbaarheid van de Schrift en die wij van harte volgen, is o.a. te vinden in de Studiebijbel (Commentaar bij Mattheüs). Mattheüs heeft zich *niet vergist* als hij de profeet Jeremia noemt! Dat Mattheüs het citaat in vers 9b-10 toeschrijft aan Jeremia in plaats van aan Zacharia (11:12-13) is niet aan een geheugenfout toe te schrijven. Niet alleen citeert hij Zacharia 11:12-13 erg vrij, maar het belangrijkste is, dat het tweede deel van het citaat, namelijk: 'en hebben dezelve gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de HEERE bevolen heeft' (vs.10) zelfs niet als een vrije vertaling van Zacharia opgevat kan worden. De akker van de pottenbakker, die een centraal gegeven is in de vervulling van de profetie bij Mattheüs, komt nu juist wél voor bij de profeet Jeremia (18:2-12; 19:1-15). Concluderend mogen we aannemen dat Mattheüs gegevens uit Jeremia en Zacharia combineert en overeenkomstig een literair gebruik, alleen de *belang-*

rijkste auteur noemt (vgl. Mark. 1:2-3). De evangelist ziet in de gebeurtenissen van hoofdstuk 27 de vervulling van de woorden van Jeremia én Zacharia. Hij noemt alleen Jeremia als de eerste voor alle profeten.

Er staan meer teksten in de Bijbel die vragen oproepen of tegenstrijdig schijnen. Onze bede moet blijvend zijn: 'En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; dat mijne ziel de wond'ren zie en eer', die in Uw wet (Woord) alom zich openbaren.' Maar ook dit blijft: ik geloof niet in de onfeilbaarheid van mensen of boeken. Ik geloof in de onfeilbaarheid van hét Boek (2 Petr. 1:20-21). Tot slot nog een citaat van ds. Polyander: 'Nee, ziende op die leiding van de Heilige Geest, behoeven we niet te vrezen, dat het Woord des Heeren ons bedriegen zal door ons uitspraken voor te houden, die met elkander in strijd zijn. Zo wij dat Woord naarstig en met een leergierigen geest onderzoeken, zullen wij juist meer en meer ervaren, dat wij ons volkomen op dat Woord verlaten en daarop steunen kunnen. Leest en neemt toe in de vreeze Gods!'

Werkendam,

ds. M. Karens.

Dordrecht aan te nemen. Daarmee werd ds. Barth de eerste predikant van de Gereformeerde Gemeente aldaar. Hij legde daar ook de eerste steen voor een eigen kerkgebouw met pastorie aan het Kasperspad. In 1940 werd ds. Barth eervol emeritaat verleend: 'Wij hebben het voor-nemen onze arbeid neer te leggen. De zwakte onzes lichaams noopt ons. Het zal wel een grote verandering zijn. Maar het is nodig'.

De periode in Dordrecht is derhalve ook maar kort geweest. Een oud-catechisant, de emeritus-predikant ds. J. Mijnders, heeft aan de persoon van ds. Barth echter nog levendige herinneringen. Door de samensteller zijn die in een apart hoofdstuk opgenomen. Overigens is Borssele niet meer uit de gedachten van ds. Barth en zijn vrouw geweest: 'Verleden week zijn wij een dag of wat naar Borssele geweest. 't Was nog zo eigen of wij eens uit logeren geweest waren, en voor de gemeente ook. Zij bejammeren het nog altijd dat wij weg zijn'.

Na het verlenen van zijn emeritaat heeft ds. Barth nog wat hulpdiensten verricht in Nieuwerkerk (Zeeland). Op 28 oktober 1942 is hij plotseling overleden.

Dit boek is geïllustreerd met vele foto's. Het is keurig uitgegeven. We hopen met de schrijver, dat deze uitgave door de Heere gezegend mag worden en dat i.h.b. de opgenomen preken mogen heenwijzen naar Hem, Die ook ds. Barth door dit Mesech heeft willen leiden naar het land waarin geen inwoner meer zal zeggen: 'Ik ben ziek, want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben' (Jes. 33:24).

's-Gravenpolder,

ds. J. Schipper.



Boekennieuws

J. Mastenbroek. Leven en werk van ds. J.D. Barth. Uitg. Den Hertog. Houten 2002. ISBN 9033114283. Prijs: 15,90. 174 p.

In 14 hoofdstukken heeft Mastenbroek (oud-bibliothecaris van de Theologische School der GG te R'dam) een en ander verteld over het leven en werk van ds. J.D. Barth (1871-1924). Tot hiertoe was over ds. Barth niet zo veel bekend. Toen uitgeverij Den Hertog een viertal eerder verschenen preken van de predikant wilde publiceren, wenste ze die preken te laten vergezellen door een gedegen levensbeschrijving. En daar heeft Mastenbroek werk van gemaakt. Hij heeft spuurwerk verricht met als resultaat een zeer leesbaar geschrift over ds. Barth, die in 1910 predikant werd van de Christelijke Gereformeerde Kerken. In 1928 sloot hij zich aan bij de Gereformeerde Gemeenten. Dat gebeurde niet van de ene op de andere dag. Mastenbroek heeft er twee interessante

hoofdstukken aan gewijd, waarin reacties op de overgang van Barth opgenomen zijn van beide kanten.

In het verband van de Gereformeerde Gemeenten heeft ds. Barth achtereenvolgens Vlaardingens, Borssele en Dordrecht gediend. Zijn vriend en broeder ds. G.H. Kersten (met wie hij reeds in de studententijd contacten had) bevestigde Barth in Vlaardingens. Lang heeft de gemeente van Vlaardingens zich niet kunnen verheugen in de aanwezigheid van de beweeglijke en vurige prediker. Hij stond er nog geen twee jaar.

In Borssele kreeg de dominee meer en meer te kampen met zijn gezondheid. Daarover en over andere persoonlijke bijzonderheden komen we meer te weten, doordat Mastenbroek in het bezit gesteld werd van een pakket brieven, door ds. Barth en zijn vrouw geschreven aan een nicht te Schoonhoven.

In 1935 verliet hij Borssele. Hij had de vrijmoedigheid ontvangen het beroep van

Ds. CA. van Dieren: *Niet feilen in Mijn trouw* (10 preken), 167 pag., gebonden; uitg. Gebrs. Koster Barneveld, prijs € 14,75

Opnieuw is een (5e) deel aan de serie "preken uit het leven van David" toegevoegd. De preken handelen over de terugkeer van David naar Jeruzalem, nadat Absalom en zijn leger verslagen was. Hoe schittert de genade des Heeren, Die niet feilt in Zijn trouw. David ontmoet zijn vloeker Simeï, die na schuldbelijdenis wordt vrijgesproken. Ook de oude Barzillai heeft David een ontmoeting, waarin de 80-jarige weldoener ons leert wat genade in de ouderdom vermogt. Opmerkelijk is Davids breken met de zonden met zijn bijwijven. Hij sluit hen op en zij leven als weduwen tot aan hun dood. Herstellende genade en oude zonden verdragen elkaar niet. Heiliging is onlosmakelijk verbonden aan rechtvaardiging. Om niet meer te noemen: een vrouw uit Beth Máacha laat ons zien, dat er geen vrede is zonder recht! Ook nu weer ontbreken de lessen voor het natuurlijke en geestelijke leven niet. Van harte aanbevolen.

Tholen,

ds. C. de Jongste.

M.W. Kamphuis. In de kloof van de steenrots (autobiografie), 142 pagina's, gebonden, Uitgeverij "Middelburg" - 2002; prijs € 9,75.

Gods leidingen met Maria Wilhelmina Kamphuis (1876-1941) zijn herdrukt. In tegenstelling tot wat de huidige uitgever meent, is hiervan reeds eerder een officiële uitgave bekend (namelijk van Drukkerij/Uitgeverij Nijkamp te Gouda, medio vorige eeuw). Boeiende dingen kunnen wij in dit boekje lezen betreffende Gods genadewerk in het leven van deze vrouw, die achtereenvolgens gehuwd was met Arien Speijers (CGK) te Arnhem en Willem van Dam (GG) te Gouda. Zelf heb ik Elisabeth Teekens als weduwe van Van Dam goed gekend (eveneens een kind Gods), terwijl mijn schoonvader mij onlangs desgevraagd vertelde over Van Dams eerste vrouw, Mina Kamphuis dus. Eén en ander bevestigde een bepaalde indruk die ik heb overgehouden na het lezen van dit boekje. Wonderlijke wegen heeft de Heere met haar gehouden ter bekering en tot verlossing van haar ziel en nadien in het verbreken van de banden der hel, zeker! En toch, soms al te gemakkelijk lees ik zinsneden als "toen openbaarde de Heere mij...", waarbij het dan gaat in de richting van pro-

fetie en gezicht. Ook zou God geregeld tot haar ziel gesproken hebben in buitenbijbelse bewoordingen. Verder zijn er wat plastisch beschreven, zo niet doorvloeiende ervaringen, die zich mede gronden op beslist onjuiste gedachten over de betekenis van zekere bijbelteksten. Bijvoorbeeld op pag. 63 bij Joh. 21:15 in verband met een huwelijksaanzoek; of op pag. 117 bij Ps. 4:2b (drukfout; moet zijn: Ps. 104:2b) betreffende een optrekking in de derde hemel (zie wat Paulus erover schrijft). Laat ons een gezond geestelijk leven zoeken. Dan zal de bevinding naar het Woord Gods zijn. Dit alleen is tot opbouw in het allerheiligste geloof. Onderwijzing door de Schriften onder de bediening van de Geest verbindt de ziel aan de Heere en Zijn volk. Mijn voorzichtige kritiek doet van het goede in deze levensbeschrijving niets af. U zult het al begrijpen: ik beveel het werkje met gemengde gevoelens ter lezing aan. Daarom sluit ik af met het veelvuldig advies van Ds. G.H. Kersten in oude Saambinders over bekeringsgeschiedenissen, hierop neerkomend: het is goed ze ter hand te nemen, maar lees er niet té veel en verhef ze zeker niet tot norm.

Tholen,

ds. C. de Jongste.

Ds. C. Sonneveld, Veenendaal
Ds. C.G. Vreugdenhil,
Groningen

Secundi: Ds. C. Hogchem, Barneveld
Ds. G. Hoogerland, Drachten
Ds. D.W. Tuinier,
Terwolde-De Vecht

Deputaten art. 49 DKO:

Primi: Ds. L. Blok, Ermelo
Ds. G. Hoogerland, Drachten
Ds. A. Schreuder, Rijssen
Secundi: Ds. F. Mulder, Wageningen
Ds. C.G. Vreugdenhil,
Groningen
Ds. D.W. Tuinier,
Terwolde-De Vecht

Classis Rijssen: Scriba van de classis:
K.H. de Heer, Lugtigheidsstraat 16
7642 RW Rijssen, tel. (0548) 51 28 36.

Pag. 152 Gemeente Elspeet: De scriba, de heer J.M. van Koevinge is verhuisd naar:
Wethouder van de Zandeweg 8,
8075 DD Elspeet, tel. (0577) 49 21 02.

EEN NIEUWE EVANGELIST

Op de laatstgehouden vergadering van het Deputaatschap voor de Evangelisatie is per D.V. 1 september a.s. tot evangelist benoemd dhr. A. van Setten (40 jaar), Klooster 1, 3335 DK Zwijndrecht.

Er is op dit moment nog niet definitief besloten wat zijn standplaats zijn zal. Moge de benoeming zijn in 's Heeren gunst en moge de Heere hem bekwamen en ook door middel van zijn arbeid Zijn Naam verheerlijken en Zijn Koninkrijk uitbreiden.

G.D. Pas, algemeen secretaris

ZGG



De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Doetinchem en het Deputaatschap voor de Zending der

Gereformeerde Gemeenten nodigen u hierbij uit tot het bijwonen van de kerkdienst, waarin de fam. R. Hahné zal worden uitgezonden naar Nigeria. De heer Hahné hoopt in Izi (Nigeria) te gaan werken als directeur van het kerkelijk Bureau van de Nigeria Reformed Church.

De uitzending zal plaatsvinden op D.V. dinsdag 29 juli 2003 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Bezelhorstweg 54 te Doetinchem, aanvang 19.30 uur. Consulents ds. R. Kattenberg hoopt in deze dienst voor te gaan en de uitzending zal worden verricht door ds. W. Harinck, secretaris Nigeria van het Deputaatschap voor de Zending.

Na de dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen van de heer en mevrouw Hahné. Op D.V. 30 juli 2003 hopen zij naar Izi (Nigeria) te vertrekken. Na de gebruikelijke oriëntatieperiode in Izi zal de heer Hahné zijn werk aanvangen.

*Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Doetinchem,
D. Ebbers, scriba*

Kerknieuws

Aangenomen:

naar Opheusden: kandidaat G. Pater.

Beroepen:

te Aalst en te Meeuwen:
ds. G. Mouw te Uddel;
te Bodegraven, te Moerkapelle, te Ridderkerk-Slikkerveer en te Vlissingen:
ds. G. Clements te Gouda;
te Genemuiden:
ds. J. Schipper te 's-Gravenpolder;
te Leiderdorp: ds. W. Harinck te Woerden;
te Hendrik-Ido-Ambacht en te Westkapelle: ds. G.J.N. Moens te Goes;
te Rotterdam-Zuidwijk:
ds. R. Kattenberg te Arnhem;
te Tricht-Geldermalsen:
ds. P. Mulder te Dordrecht;
te Lethbridge, Alberta (Canada):
ds. C. Sonneveld te Veenendaal;
te Krimpen a/d IJssel,
ds. M. Karens te Werkendam.

Bedankt:

te Beekbergen, te Brakel, te Emmeloord, te Enkhuizen, te Gorinchem, 's-Gravenzande, te Hilversum, te Hoogeveen, te Hoogvliet i.c.m. Spijkenisse, te Katwijk aan Zee, te Kootwijkerbroek, te Kruijningen, te Leerdam, te Leiderdorp, te Lelystad, te Meliskerke, te Middelburg, te Naaldwijk, te Nieuwdorp, te Oosterland, te Ouddorp, te Poortugaal, te Puttershoek, te

Ridderkerk, te Rilland-Bath, te Rotterdam-Alexanderpolder, te Rotterdam-Centrum, te Rotterdam-IJsselmonde, te Rotterdam-Zuid, te Scherpenzeel, te Sint-Annaland, te Stolwijk, te Urk, te Utrecht, te Vlaardingen, te Zoetermeer, te Zwijndrecht en te Zwolle, kandidaat G. Pater te Genemuiden.

WIJZIGINGEN KERKELIJK JAARBOEK 2003

Het Kerkelijk Jaarboek 2003 is uitgekomen en heeft zijn weg al gevonden naar vele gebruikers. Hieronder volgen enkele correcties en aanvullingen.

Pag. 62. Emeritus Evangelist L. Versteeg, per 5 juli 2003: Schoutenstraat 108, 3771 CL Barneveld, tel. 0342-401084.

Pag. 84, 85 CGO: Penningmeester wordt Ds. A.B. van der Heiden¹⁾, Oostkapelle; Ds. J. Karels en Ds. J.B. Zippro vervallen; Adviseur ds. A. Moerkerken vervalt. Toevoegen: Ds. J.S. van der Net²⁾, Houten.

Pag. 102 Particuliere Synode Oost: roepende kerk is Uddel. De vergaderdatum is D.V. donderdag 13 mei 2004.

Deputaten art. 48 DKO:

Primi: Ds. C.A. van Dieren, Rijssen

Contactadres voor brievenverzending via
DHL naar het zendingsveld in Nigeria: De
heer J. Verhaar, Benedenrijweg 285, 2983
GD Ridderkerk (tel. 0180-417060).

INGEBRUIKNEMING KERKGEBOUW THOLEN

In verband met de komende vakanties,
delen wij thans reeds mede, dat de officiële
ingebruikneming van ons nieuwe kerk-
gebouw aan de Ds. G.H. Kerstenstraat in
Tholen zal plaatsvinden op D.V. woensdag-
avond 3 september a.s., aanvang 19.30 uur.
De kerkenraad

Moens en 14.00 uur leesdienst; Gouda 9.30
en 16.30 uur leesdienst; 's-Gravenhage
10.00 en 16.30 uur ds. Driessen; 's-
Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur (H.D.) ds.
Schipper en 14.00 uur leesdienst;
Groningen 9.45 en 15.30 uur ds. Vreug-
denhil; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en
18.00 uur leesdienst; Hendrik-Ido-Ambacht
10.00 uur ds. Paul en 18.00 uur stud. G.
Beens; Houten 11.00 en 16.30 uur ds. Van
der Net; Kampen 9.30 en 16.00 uur ds.
Kleppe; Kapelle-Biezeling 9.30 en 14.00
en 18.00 uur leesdienst; Klaaswaal 9.30 en
18.00 uur ds. Van Aalst; Kootwijkerbroek
10.00 en 19.00 uur ds. P. Blok; Leiderdorp
18.45 uur ds. Kattenberg; Lelystad 17.00
uur ds. P. Mulder; Marknesse 14.30 uur ds.
P. Mulder; Meliskerke 9.30 en 14.30 en
19.00 uur ds. Hogchem; Melissant 18.00 uur
ds. J. Karels; Middelburg-Centrum 9.30 en
14.00 en 18.30 uur stud. De Heer;
Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Van
Gelder en 14.00 uur leesdienst; Middelharnis
15.00 uur ds. Hakvoort; Nieuw
Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. De Wit;
Nieuwdorp 14.30 uur ds. Tanis; Nieuwer-
kerk Zld 9.30 en 15.30 uur ds. Gunst; Nisse
14.00 uur ds. Verweij; Nunspeet 9.30 en
15.00 uur ds. Schot; Oostburg 19.00 uur ds.
A.B. van der Heiden; Oosterend 11.15
en 16.30 ds. Van Dijk (in Ned. Herv. Kerk);
Oostkapelle 9.30 en 15.00 uur ds. A.B. van
der Heiden; Opheusden 10.00 en 18.30 uur
ds. J. Karens; Oud Beijerland 9.30 en 18.00
uur ds. Van Krimpen; Oudemirdum 9.30 en
19.00 uur ds. Van Dieren; Poortugaal 14.30
uur ds. Van Krimpen; Poortvliet 14.30 uur
ds. Brugge; Puttershoek 19.00 uur ds.
Silfhout; Rhenen 10.00 en 17.30 uur ds.
Veenendaal; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur
ds. Baaijens; Ridderkerk-Slikkerveer 9.30
en 16.30 uur ds. Mijnders; Rijssen-Noord
9.30 en 18.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds.
Schreuder; Rijssen-West 9.30 uur ds. Mol;
Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds.
Schreuder en 14.30 uur leesdienst;
Rotterdam-Alexanderpolder 15.30 uur ds.
W. Harinck; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 en
15.00 uur stud. G. Beens; Scherpenisse 9.30
en 18.30 uur ds. Brugge en 14.00 uur lees-
dienst; Scherpenzeel 10.00 en 18.30 uur ds.
De Jongste; Scheveningen 10.00 en 17.00
uur ds. Zippro; Sint Annaland 14.30 uur ds.
Brugge; Soest 9.30 en 19.00 uur stud.
Terlouw; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur lees-
dienst; Terwolde-De Vecht 9.30 en 14.30 uur
ds. Tuinier; Tholen 9.30 en 14.30 en 18.30
uur leesdienst; Tricht-Geldermalsen 19.15
uur ds. Sonnevelt; Uddel 10.00 en 18.30 uur
ds. Mouw; Urk 10.00 en 17.00 uur stud.
Bakker; Utrecht 19.00 uur ds. Van der Net;
Veen 9.30 en 18.00 uur leesdienst;
Veenendaal 9.30 en 17.00 uur ds. Sonnevelt;
Vlaardingen 16.30 uur ds. Paul; Vlissingen
15.00 uur ds. Van Gelder; Waarde 9.30 en
18.00 uur ds. Hofman en 14.00 uur lees-
dienst; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds.
Mondria; Wageningen 10.00 en 18.30 uur
ds. F. Mulder; Werkendam 10.00 en 18.00
uur ds. M. Karens; Westkapelle 9.00 en
14.30 en 18.30 uur ds. Meeuse; Woerden
10.00 en 18.30 uur ds. W. Harinck;



Berichten

CURSUS GODSDIENST ONDERWIJS (C.G.O.)

Op de sluitingsbijeenkomst van het cursus-
jaar 2002-2003, op zaterdag 28 juni, wer-
den weer de diploma's uitgereikt aan dege-
nen die de A- en de B-cursus gevolgd heb-
ben. Het is de gewoonte om de geslaagden
van de B-cursus, die dus de gehele basis-
cursus met goed gevolg hebben afgelegd in
De Saambinder te melden. Het zijn dit
maal de volgende cursisten:

***Cursusplaats Amersfoort:** mw. H. Bos,
Culemborg; J.J. van Dam, Veenendaal; J.J.
Don, Bennekom; D.W. van den Dool,
Woudenberg; mw. A.G. Hazeleger,
Nijkerkerveen; E. de Koning, Harskamp;
J.C. Laurens, Veenendaal; J. Meulenolk,
Ermelo; mw. M. Schijf, Ochten; W. van der
Tas, Zeist; mw. P.H. Thijssen-Alblas, Deil;
G. Vissink, Woudenberg; mw. Vissink-
Amptmeijer, Woudenberg; mw. S.
Vreugdenhil, Barneveld.

***Cursusplaats Dordrecht:** mw. M.
Heijboer, Dordrecht; mw. P.C. de Keijzer,
Dordrecht; A.D.M. Lambregts, Dordrecht;
mw. v.d. Hoven-Los, Zwijndrecht; mw. H.
Petersen, Capelle a/d IJssel; R. Schild,
Hardinxveld-Giessendam; H.J. van Schot-
horst, Leerdam; F. van Seters, 's Graven-
zande; mw. A. van Sorge, Ridderkerk.

***Cursusplaats Goes:** C. van Bosse,
Oostkapelle; J.G. Don, Dirksland; A.
Duine, Vossemeer; P.S. Geldof, Vlissingen;
mw. J. Goedbloed-Dammers, Middelburg;
mw. W. Goedbloed-Quant, Seroos-
kerke(W); L. Kemeling, 's Gravenpolder;
mw. G.J.D. Maljaars-van Steenis,
Scherpenisse; mw. J.N.H. Meeuwse,
Kruiningen; mw. M.N. Schrijver-de Regt,
's Heer Arendskerke.

***Cursusplaats Gouda:** M. van Belzen,
Wekendam; mw. B.J. de Borst, Gouda; mw.
J.R. van Brenk, Gouda; mw. P.J.H. Dam,
Papendrecht; mw. J.N. van Dam-Kraal,
Gouda; A.N. Démoed, Hazerswoude Dorp;
D.C. Démoed, Hazerswoude Dorp; J.J.
Doornebal, Veenendaal; mw. I.R. van der
Heiden-Ebbers, Maartensdijk; A. Leune,
Stolwijk; mw. J.A. Leune, Stolwijk; mw.
C.E.A. van Meeuwen, Werkhoven; R.
Nagel, Westbroek; J.A.D. Nieuwenhuysse,
Moerkapelle; J.T. Noorland, Zevenhuizen
Z.H.; J.J. Oosterwijk, Capelle a/d IJssel;
mw. H.G. Pos, Benthuisen; W.J. de Potter,
Amersfoort; mw. J. de Ron, Werkendam.

***Cursusplaats Rijssen:** mw. J.R.
Guichelaar, Rijssen; mw. J. Ordelman-
Spaan, Zelhem; G.A. van der Wal, Rijssen;
mw. S.W. van der Wal-Kodde; mw. W.A.
Wetink, Doetinchem.



Predikbeurten

ZONDAG 13 JULI 2003

Aagtekerke 8.45 uur ds. Neele en 14.30 uur
leesdienst en 19.00 uur ds. Neele; Aalburg
9.30 en 18.00 uur leesdienst; Aalst 14.30 uur
ds. M. Karens; Alblasterdam 9.30 en 16.30
uur ds. B. van der Heiden; Amersfoort 9.30
en 16.30 uur leesdienst; Apeldoorn 10.00 en
17.00 uur leesdienst; Arnhem 10.00 uur ds.
Kattenberg en 16.00 uur leesdienst;
Barneveld 9.30 en 19.00 uur leesdienst;
Beekbergen 10.00 uur ds. Bac;
Berkenwoude 19.15 uur ds. Golverdingen;
Borssele 9.30 en 14.00 en 18.00 uur ds. J. de
Pater; Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds.
Golverdingen; Capelle a/d IJssel-

Middelwatering 10.00 en 16.30 uur ds.
Silfhout; Capelle a/d IJssel-West 10.00 en
17.00 uur ds. Moerkerken; De Valk-
Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. Van Boven;
Delft 19.15 uur ds. Zippro; Deventer 18.30
uur ds. Melis; Dirksland 10.00 uur ds.
Hakvoort; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur
ds. Melis; Dordrecht 10.00 en 17.00 uur
leesdienst; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds.
Hoogerland; Emmeloord 9.30 uur ds. P.
Mulder en 15.30 uur kand. G. Pater;
Enkhuizen 19.30 uur ds. Kleppe; Enschede
18.30 uur ds. Tuinier; Enter 9.30 en 16.00
uur ds. Visscher; Ermelo 9.30 en 18.30 uur
ds. L. Blok; Goes 9.30 en 18.00 uur ds.

Wolphaartsdijk 9.30 uur ds. Tanis en 14.00 uur ds. Schipper; Yerseke 9.30 en 18.00 uur (H.D.) ds. Verweij en 14.00 uur leesdienst; Zeist 10.00 en 18.30 uur (H.D.) ds. Van Ekeveld; Zoetermeer 16.30 uur ds. Kattenberg; Zwijndrecht 14.30 uur ds. De Wit; Zwolle 9.30 19.00 uur kand. G. Pater.

DINSDAG 15 JULI 2003

Andijk 19.30 uur ds. Driessen; Borssele 19.30 uur ds. Brugge; Enter 19.30 uur ds. Visscher; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. Silfhout; Leerdam 19.30 uur ds. Veenendaal; Nieuwdorp 19.30 uur ds. Meeuse; Nisse 19.30 uur ds. Mondria; Rotterdam-Centrum 19.45 uur ds. Tuinier; Sint Annaland 19.30 uur ds. A.B. van der Heiden; Urk 19.30 uur stud. Bakker.

WOENSDAG 16 JULI 2003

Aalst 19.30 uur ds. Van Krimpen; Beekbergen 19.30 uur ds. Silfhout; Brakel 19.30 uur ds. Van Aalst; Hoogeveen 19.30 uur ds. De Jongste; Opheusden 19.30 uur stud. Van Manen; Puttershoek 19.30 uur ds. J. de Pater; Ridderkerk 19.30 uur ds. Van Gelder; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. Kattenberg; Scherpenzeel 19.30 uur ds. Verweij; Stolwijk 19.30 uur ds. Schreuder; Westkapelle 19.30 uur ds. Hakvoort; Zwolle 19.30 uur ds. Neele.

DONDERDAG 17 JULI 2003

Dirksland 19.30 uur ds. Mondria; Krimpen a/d IJssel 19.30 uur ds. J. Karels; Lisse 19.45 uur ds. B. van der Heiden; Mijdrecht 19.30 uur ds. Schot; Nieuwer ter Aa 19.45 uur ds. Brugge; Oostkapelle 19.30 uur ds. A.B. van der Heiden (uitzenddienst fam.

J.M.I. Wisse); Ouddorp 19.30 uur stud. Terlouw; Wierden 19.30 uur ds. De Jongste.

VRIJDAG 18 JULI 2003

Kapelle-Biezelinge 15.00 uur ds. C. Harinck (huw. bev.).

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN

Alkmaar:

Kerkgebouw 't Wuiver 2-a, Oudorp NH, gem. Alkmaar. Diensten zondag 13 juli om 10.00 uur evangelist G. Baan en 17.00 uur leesdienst.

Amsterdam:

Evangelist J. Krijgsman; Bij Simon de Looier, Looiersgracht 70; dienst iedere zondag om 10.30 uur. Bijbelcursussen elke dinsdag vanaf 18.30 uur.

Ook in de zomervakantie bent u hartelijk welkom in onze evangeliepost. Van dinsdag t/m zaterdag tussen 10.00 tot 16.00 uur!

Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-I te Emmen. Diensten zondag 13 juli om 9.30 en 15.30 uur evangelist L. Versteeg.

Leeuwarden:

Evangelist G. van de Breevaart; Kerk van de Zevende Dags Adventisten, Eeskwerd 1. Diensten zondag 13 juli om 9.30 uur evangelist G. van de Breevaart en 15.30 uur ds. Hoogerland.

Merksem:

Evangelist J. Witte; Prot. Kerk, Oude Barreelei 64; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

Tilburg:

Kerkgebouw Offenbachstraat 105-107. Diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur evangelist H.J. van den Boogaart. U bent hartelijk welkom in de BIJBEL-winkel van dinsdag-zaterdag, tussen 10.00 en 17.00 uur. Offenbachstraat 107.

Advertenties

KLASSIEKE ORGELS

Hoofddealer van *Johannus, Eminent, Ahlborn, Sweelinck, enz.*

Stolk orgels

Tel.: 0180 - 31 56 52

Nieuwerkerk a/d IJssel, Vrijheidslaan 55
Krabbendijke, Oostpolderweg 1
Nederhemert Noord, Kapelstraat 1
Beesd, Veerweg 14
Papendrecht, Overtoom 18

UNIEK IN KLASSIEKE

Christelijke
Begrafenisonderneming

**Voor een verantwoorde en
stijlvolle begrafenis**
(geen crematies)

Begrafenisverzorgers:
R.C. Brouwer
G. Wegenaar

Regentesselaan 43
3905 GT Veenendaal
Centraal Meldnummer:
Tel. 06 - 51504726

RST
Zorgverleners

KRAAMZORG

THUISZORG

RST Zorgverleners.
500 zorgverleners staan voor u klaar!
Voor identiteit en kwaliteit.

Bel voor informatie over kraamzorg,
wijkzorg, gespecialiseerde
verzorging, verpleging,
(huishoudelijke) verzorging:
0342 - 42 23 24.
Of wordt zelf RST Zorgverlener!
Reageer op: 0342 - 40 54 65 of
info@rstzorg.nl.

Identiteit
Kwaliteit!

Tel (0342) 42 23 24

Burg. Kuntzelan 27-a • Postbus 154
3770 AD Barneveld • Fax (0342) 42 25 50
www.rstzorg.nl • E-mail: info@rstzorg.nl

CGO Thema avonden

CD **CGO 2003.** **MC**

THEMA:
Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?
Ds. J.J. van Ekeveld
Incl. forumbespreking o.l.v. dhr. J. de Jager met
de inleider, ds. J.W. Verweij en ds. B. van der
Heiden. Duur 120 min.
MC EUR 8,50 en dubbel CD EUR 15,50
**Ook van andere thema-avonden zijn
MC's verkrijgbaar!**

BEL/BESTEL: 0113 - 230 340
TOT 22:00 uur 's avonds
FAX 0113 - 218 691

Uitgeverij
de Ramshoorn
Putwei 6 • GOES

www.ramshoorn.nl

begrafenisverzorging T. den Hollander

Begravenissen in Vlaardingen, Rotterdam, Gouda, den Haag en omstreken.

Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst uitvaartcentrum of thuis met koeling

Geen crematies.

Dag en nacht bereikbaar.



Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING...

Uw gedachten over een uniek gedenkteken geven wij gestalte in natuursteen. Vraag naar het fotoboek met vele voorbeelden.



Grafgedenktekens
Zandee & de Kuijper

Goes: Rotonde Ringbaan-West
Telefoon (0113) 216555

Middelburg: Arnesteinweg 40
Telefoon (0118) 612579

Zoetermeer: Argonstraat 66
Industrieterrin Lansinghage
Telefoon (079) 3615010

Email: info@grafgedenktekens.nl

ORGELCENTRUM ANDANTE

Kom gerust eens langs om kennis te maken met ons uitgebreide assortiment nieuwe en gebruikte orgels, bladmuziek en cd's!



Orgelcentrum Andante
A. van Ostadelaan 35
Veendam
0318-50 50 63
Dealer van:
Johannus
Wesley
Opus
Sweetnick
Rembrandt
Monarke
Demus
Content
Rutime sortering
bladmuziek (ook klavier)
& Muziek CD's
Openingsuren
do 13.30 - 17.30
vr 13.30 - 17.30
& 18.50 - 21.00
za 09.30 - 12.00
& 13.30 - 17.00
en volgens afspraak

DE SPECIALIST IN HUISKAMER- EN KERKORGELS

Boeder Scherpenzeel

AMBTSKLEDING

Kostuums: 2 en 3 delig zwart - grijs - e.a.
Preekjassen ~ Jacquets ~ Pantalons
Streepjassen ~ Overhemden ~
Stropdassen ~ Sokken ~ Overjassen
Hoeden ~ Schoenen

Winkel:

Dorpsstraat 229, 3925 KC Scherpenzeel
Telefoon 033-2778899 / 033-2778068

Op afspraak - service aan huis

Vakantiebungalow Oosterend - Texel



6-8 persoons bungalow
voorzien van: douche,
bad, 2 wc's, magnetron,
wasmachine en droger

Samara Ploeg
Bel 0222 318 198

TE KOOP 2e hands

Theologie en geschiedenis

Tel. 0577-401065

Begrafenis Verzorging Tollenaar

van Swindenstraat 25, 4532 KC Terneuzen
Tel. 0115-612554 - Geen crematies

Bungalowpark 'De Verrassing'

wordt geheel gerenoveerd

Na een bestaan van ruim 48 jaar wordt de Verrassing te Oosterend op Texel D.V. geheel gerenoveerd en gedeeltelijk nieuw gebouwd. Tevens gaat de familie W. Stark vanwege de leeftijd plaatsmaken voor een jongere generatie. De Verrassing blijft het familiepark zoals "opa Stark" dat in 1955 met zijn kinderen heeft opgezet.

Daarom zijn wij op zoek naar een

Beheerder

Wij zoeken: Iemand die het de gasten graag naar de zin maakt. Goede contactuele eigenschappen bezit en het een uitdaging vindt om met een grote mate van zelfstandigheid "De Verrassing" te exploiteren, te onderhouden en op een principieel verantwoorde wijze verder uit te bouwen. Wij denken daarbij aan iemand van tenminste 30 jaar.

Wij bieden: Een verantwoordelijke en veelzijdige betrekking waarvan de invulling, mede in verband met meerdere plannen, afhankelijk is van opleiding, ervaring en interesses. Voor bewoning, een (te bouwen) woning op de Verrassing. Een goede salariering afhankelijk van ervaring en taakomschrijving.

Extra informatie: In Oosterend is een Gereformeerde Gemeente en sinds een jaar een eigen Basisschool. In Den Burg is een scholengemeenschap voor VMBO, Mavo, Havo en VWO.

Inlichtingen / solliciteren: W. Ploeg sr. 0222 318 466 of 318 228, of Roel Ploeg 0222 318145 of 318 228. U sollicitatie voorzien van uw uitgebreide CV kunt u richten aan: De Verrassing, Postbus 302, 1794 ZG Oosterend - Texel

Dé GezinsGids

Neem nu een jaarabonnement
op dé Gezinsgids voor € 62,20
en u krijgt € 15,00 korting.



Bel voor een abonnement
(030) 231 33 77
Of mail naar info@gezinsgids.nl
Jaarabonnement € 62,20

Dé gelegenheid...

GEZINSGIDS
Brengt het onder woorden

Van BOEKHANDEL & UITGEVERIJ
Horsssen bv

DORPSSTRAAT 100 - 3881 BE PUTTEN
Tel. 0341 36 22 77 Fax 0341 36 20 77

Statenbijbels - Huisbijbels - Kinderbijbels
Kerkbijbels (alles Statenvertaling)
Theologische werken - Dagboeken
Bijbel- en Catechismusverklaringen
Leesboeken voor jong en oud
Voordeelaanbiedingen
Tweedehands en Antiquarisch
Psalm- en Muziekboeken
Bladmuziek (noten en klavarskribo)
CD's en Musicassettes
Boeken- en CD-bonnen
Wens- en Gelegenheidskaarten

Te huur ruime vakantiewoning
in Zuid-Alberta, Canada,
omgeving van Lethbridge.
Prachtig gelegen, uitzicht op rivier,
prairie en Rocky Mountains,
dichtbij dorp en kerken.
Voor inlichtingen 00-1403-553-4023.
Hollands sprekend.

**Collectebonnen
machinaal tellen?**
vraag demo en/of referentie
0548-515415

Begrafenisverzorging Kina
Begravenissen in Capelle a/d IJssel
e.o. D.W. Schipper, tel. 010-458 31 12.
Wij verzorgen geen crematies.

Wegens annulering nog vrij vanaf 8
aug. **6-8 pers. bungalows.** Bungalow-
park 'De Verrassing' Oosterend **Texel**,
tel. 0222-318391

SnelStart Software is vanaf 1982 actief in de ontwikkeling van administratieve software. Deze programma-tuur geniet landelijke bekendheid onder de naam 'SnelStart' en wordt telefonisch vanaf Texel verkocht en ondersteund. Op dit moment werken 23 mensen met veel enthousiasme continue aan onze producten.

Onze producten bestaan uit modules voor factureren, boekhouden en tebankieren voor het Nederlandse kleinbedrijf. Duizenden bedrijven in honderden branches zijn reeds met SnelStart geautomatiseerd.

Door de toenemende behoefte aan nieuwe modules en koppelingen met andere producten hebben wij in ons ontwikkelteam (7 personen) plaats voor

Software-ontwikkelaars (m/v)

Wij zoeken medewerkers die praktijkervaring hebben met de hedendaagse programmeertalen. Voor het ontwikkelen van SnelStart-modules kunt u zowel individueel als in teamverband uw programmeertalent tot uiting laten komen. Kennis en gevoel voor administratieve procedures met betrekking tot het kleinbedrijf kunnen u een voorsprong geven bij uw sollicitatie.

Geboden wordt: Een uitdagende baan in een goed gestructureerd bedrijf dat ISO 9001 en SRA gecertificeerd is. Een goede honorering afhankelijk van uw opleiding en ervaring. Pensioenregeling bij vaste aanstelling. Medewerking bij het verkrijgen van een woning.

Bent u geïnteresseerd, schrijf dan een sollicitatiebrief aan onderstaand adres. Voor inlichtingen over deze vacature kunt u bellen naar F.W. Ploeg (0222) 31 82 28, privé (0222) 31 86 75.

Bezoek onze internetsite <http://www.snelstart.nl> om een indruk te krijgen van onze producten.

SnelStart Software
t.a.v. F.W. Ploeg
Postbus 302
1794 ZG Oosterend

SnelStart[®]
administratieve software