

De Saambinder

KERKELIJK WEEKBLAD DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN



Meditatie

Wie zijn kinderen Gods

„Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods”.

Rom. 8 : 14

(1)

In het hoofdstuk waarin deze tekst voorkomt, schrijft de apostel zo bijzonder over het werk van de Heilige Geest. Hij trekt de lijn scherp door en maakt een strenge scheiding tussen het bedenken des vleses en dat des Geestes. Ja, hij leert ons, dat we dan alleen het leven Gods deelachtig zijn, indien de Geest Desgenen, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook in onze harten woont.

En in bovenstaande tekst leert hij duidelijk, dat we dan kinderen Gods zijn, indien de Heilige Geest ons leidt.

Dat de derde Persoon in het Goddelijke Wezen bij uitnemendheid de naam *Geest* draagt is een overbekende zaak. Dit is niet, omdat Hij ten opzichte van de andere Personen meer geest of geestelijker zou zijn, dan de Vader en de Zoon, want Zij zijn samen een en dezelfde Geest. Maar omdat deze naam bijzonder de 3e Persoon past, daar Hij bij wijze van blazing uitgaat van de Vader en de Zoon (Joh. 20 : 22). Hier vandaan schijnt Hij dan ook met die naam genoemd, die in het Hebreeuws, Grieks en Latijn, geblaas betekent.

Als tweede oorzaak kan genoemd worden, dat Hij de oorzaak is van alles wat geest en geestelijk in de gelovige is. Want hetgeen uit de Geest geboren is dat is geest. Ook is Zijn manier van werken geheel geestelijk. Verder wordt Hij in onze tekst de Geest *Gods* genoemd. Niet omdat Hij Zelf geen God is, maar omdat Hij uitgaat van de

Vader en de Zoon en zo wordt Hij soms de Geest des Vaders en ook de Geest des Zoons genoemd. Deze Geest nu schrijft de apostel de leiding der gelovigen toe. In Gods Woord wordt gesproken van het wederbarend, het verlichtend, het heiligend, het troostend en het verzegelend werk van de Heilige Geest. Evenwel ook vele malen wordt gesproken van het leiden en de leiding van de Heilige Geest. Het schijnt een gelijkenis *of* van een blinde, die leiding en een leidsman behoeft *of* van een klein kind dat de vermogens mist en aan zichzelf niet is toebetrouwd. Uit deze tekst is het wel zeer duidelijk, dat niet ieder geleid wordt door de Geest Gods. Zolang we leven in onze droeve natuurstaat, worden we door een geheel andere geest geleid. Door een geest, die genoemd wordt de geest der wereld, de geest der zonde, de geest des afgronds en de geest des duivels. Deze geest heeft intrek in ons hart genomen, toen we in het paradijs de Heilige uit ons hart verbannen hebben.

Het is die geest, die ons ten verderve leidt, die ons verblindt en verdwast en de dood boven het leven doet zoeken. O, hoevelen laten zich zo gewillig door die geest leiden, maar het zal eindigen in een eeuwig verderf. En helaas, ook op godsdienstig terrein is er zoveel wat soms zo mooi schijnt en toch is gewerkt door de geest van satan. We zouden die geest ook wel kunnen noemen de geest der nabootsing. Toch zal dit niet baten, want de tekst zegt zo duidelijk, alleen die door de Geest

Gods geleid worden zijn kinderen Gods. Die Geest leidt Gods uitverkorenen uit de macht der duisternis tot het Koninkrijk van Gods wonderbaar licht, Die wederbaart en vernieuwt ons en maakt van de dood levend.

Die Geest leidt ons, neen niet aanstands tot Jezus, maar in onze verloren staat voor God. Immers en laten we dit toch nimmer uit het oog verliezen, aan de openbaring van Christus, als de weg der zaligheid gaat het plaatsmakend werk vooraf. Wat moeten we met Jezus doen, indien we niet zijn ontdekt aan zonden en schuld en de onmogelijkheid van onze zijde om ooit nog zalig te worden. Daarom werkt die Geest ontdekkend en overtuigend. Hij werkt de droefheid naar God, die een onbetrouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Hij werkt dat heimwee in de ziel, dat doet dorsten naar de levende God. Gods kinderen toch is het om God te doen en om Zijn gemeenschap. Daarom worden de zonden zo bitter, omdat die de breuk hebben geslagen tussen God en onze ziel. Dan wordt het: Wee, mijner, dat ik zo gezondigd heb. En noch werken, noch gerechtigheden kunnen hier verlossing brengen. Alles wat uit onszelf is, is bezoedeld door de zonden en voor God een weg-

Inhoud

Meditatie:	
Wie zijn kinderen Gods	1
Lezersvragen	2
In memoriam	
Ds. F. Harinck	3
Opvoeden en onderwijzen vanuit een onveranderlijk fundament	4
Ogenblikjes 2	5
Boekennieuws	6
Kerknieuws	7
Berichten	7
Predikbeurten	8

DE SAAMBINDER
Kerkelijk weekblad
der Gereformeerde Gemeenten.

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur: ds. A. Moerkerken.

Bijdragen van medewerkers en boeken ter recensie aan:
ds. A. Moerkerken,
Händelstraat 1,
2901 JC Capelle aan den IJssel,
tel. 010-4472388, fax 010-4472263.

Redacteur: ds. G.J. van Aalst.
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
tel. 0186-576990, fax 0186-575105

Kerkelijk nieuws en berichten aan:

redactie-secretaris: C.G. van Es
Ronsseweg 527,
2803 ZJ Gouda,
tel. 0182-571292, fax 0182-533928.

Administratie en betalingen van
abbonementen, adreswijzigingen,
predikbeurten en beroepingswerk
aan:

De Saambinder - abonnementen,
Postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599.
Postbankno. voor
abbonementsgelden: 64327.

Alle advertenties aan:

Administratie van De Saambinder:
J. Honkoop, Jan Willem Frisohof 53,
2517 LA 's-Gravenhage,
tel. 070-3514465, fax 070-3512718.
Postbankno. 256686.

Correspondentie-adres
Noord-Amerika:

Mr. Clarence Bleeker
1233 Leffingwell Av, N.E.,
Grand Rapids, Michigan,
U.S.A. 49505.

Abonnementsprijs
bij vooruitbetaling:

voor Nederland: € 11,- per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober
d.m.v. een acceptgiro)

voor het buitenland:
Luchtpost:
Amerika \$ 56,-, Canada \$ 68,-,
Zeepost:
Amerika \$ 49,-, Canada \$ 59,-.

Advertenties € 0,50,- per mm.
Familieberichten
€ 0,40,- per mm.
Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Advertenties dienen uiterlijk
donderdagmorgen in bezit van de
administratie te zijn.

Faxberichten vrijdag voor 12 uur.

Rouwadvertenties tot uiterlijk
maandagmorgen 12 uur (telefonisch).

De redactie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van de
advertenties en de ter recensie
aangeboden boeken.

werpelijk kleeid. O zeker, God is barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig, daarom eist Hij dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Die eis der gerechtigheid wordt door de Heilige Geest op de ziel gebonden en dit drijft de zondaar in de onmogelijkheid van 's mensen zijde. We kunnen Gode Zijn rantsoen niet geven. Machteloos en krachteloos liggen we neer op het vlakke des velds. God is rechtvaardig en wij hebben de dood verdiend.

Hoe eerlijk mogen zij, die door Gods Geest geleid worden, dit gaan erkennen. Ze mogen God gaan toevallen in Zijn heilig recht.

Hebt u daar wel eens iets van ingeleefd? Dat verloren zijn en verdoemelijk liggen in onszelf. Het zijn degenen, die de Heilige Geest tot de Heere Jezus leidt, Die zondaren wil zalig maken.

Het is het ontdekkend werk van de Heilige Geest zo dit bij de aanvang plaats vindt in het zondaarshart. Dit alles heeft echter een doel namelijk om in het hart van die zondaren de Heere Jezus te verheerlijken.

De Heilige Geest leidt zondaren, die geen voeten hebben om te gaan tot de van God gegeven Zaligmaker. Hij doet de zondaar uit zichzelf uitgaan om tot Jezus te gaan en zich als een verloren zondaar aan Zijn voeten neer te leggen. Welke een dierbaarheid en gepast-

heid mag dan in Hem gezien, Die zo gewillig is Zich over zondaren te ontfermen. Alle bezwaren gaat die Geest dan uit de weg ruimen en Hij leert ons bidden: Heere, Gij Zone Davids, ontferm U mijner. Wat wordt het dan een wonder als die Geest onze oren en harten opent en we van Zijn lippen mogen horen: Wat wilt gij dat Ik doen zal. Dan willen we niet anders meer dan door Hem geholpen, gered en verlost worden. Wat kan ons hart dan brandende zijn en vol van liefde. Wat weet de Heilige Geest Jezus toch heerlijk te maken. Alles wat dan aan Hem is, is zo gans begerlijk. We denken soms dat we binnen de kortse tijd ook die geloofswetenschap zullen verkrijgen, welke met de bruid doet uitroepen: Ik ben de Zijne en Hij is de mijne. Waarom vertoeft Hij om te komen? O, wat moet die Geest ons nog veel leren. We weten niet van hoedanige geest we zijn, en zien niet dat de weg die God met Zijn volk gaat een weg der gerechtigheid is. Neen, voordat Gods Geest ons kan leiden tot Jezus, als de grote Levensvorst, gaat Hij ons eerst leiden naar de hof Gethsemané en tot het rechthuis. Dat is een weg, die wij niet willen, zoals ook de discipelen die niet wilden. Daarover een volgende keer.
(Wordt vervolgd)

Kloetinge

Ds. A.F. Honkoop.



Lezers vragen

De heer A. van L. te R. had de volgende vraag: is er wellicht een verklaring voor dat in Genesis 28:12-13 in de droom van Jakob te Bethel sprake is van een eenvoudig middel als een ladder? Heeft de ladder hier een symbolische betekenis?

Deze geschiedenis van Jakob is overbekend. Wat was er veel aan voorafgegaan. In deze verzen ontmoeten we Jakob als een berooide vluchteling, in de donkere nacht vlakbij het stadje Luz. Het is nog veel donkerder in zijn ziel. Hij gevoelt zich ellendig, rampzalig, verloren, verlaten, met de dood op z'n hielen. Een vastgelopen mens. Onbereikbaar ver van God. 'k Wou vluchten, maar 'k kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen, en alle hoop mij gans ontviel

en niemand zorgde voor mijn ziel.' Dan is er onverwacht die wonderlijke droom. 'En hij droomde; en zie, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte en zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.' (Gen.28:12). Deze droom bevat een openbaring van God aan Jakob. De HEERE sprak! Jakob ziet een ladder. Dit eenvoudige beeld, deze ladder ziet zonder enige twijfel op de Heere Jezus Christus. De Zaligmaker heeft dit Zelf verklaard aan Nathanaël en een paar andere discipelen (Joh.1:52). Wat liggen er dan in deze ladder een treffende lessen! Jakob zag een ladder, die de hemel en de aarde verbond. Zo is er maar één Weg, waarin een heilig en rechtvaardig God een doodschuldige en rampzalig zon-

Vervolg op pagina 4

IN MEMORIAM

DS. F. HARINCK

(24 april 1935 - 14 augustus 2003)

Mijn geliefde broer Frans werd op 24 april 1935 geboren in een gezin dat na hem nog een dochtertje zou ontvangen en uit vijf kinderen bestond. Ons gezin was reeds gedurende onze kinderjaren dikwijls een gezin zonder moeder, omdat moeder aan een ernstige, erfelijke ziekte leed en voor rust enige tijd uit het gezin moest. Later is zij blijvend opgenomen. Het was verder een gezin zonder Bijbel en godsdienst. Onze vader was een socialistisch voorman. Ons jonge leven bestond uit studeren, werken, sport, zang en muziek. Mijn broer Frans werd later verantwoordelijk voor het fruitteeltbedrijf, dat hij tot grote bloei bracht en vader hield het meer bij de handel.

Toen op 18-jarige leeftijd de grote geestelijke verandering in mijn leven kwam, ging dat natuurlijk niet ongemerkt aan mijn broer Frans voorbij. Wij sliepen samen op één kamer in hetzelfde bed. Ik werd gedrongen met mijn broer te spreken. Hij betoonde zich echter afkerig van mijn overtuiging dat een mens wedergeboren moet worden en het bloed van Jezus tot Zijn bedekking voor God nodig heeft. Dit kwam vooral ook omdat hij met een meisje verloofd was, dat tot de Hervormde kerk (confessioneel) behoorde. Hij dacht reeds christelijk genoeg te zijn geworden en bezocht ook al de belijdeniscatechisatie met het doel Hervormd te worden. Ik mag echter tot roem van Gods genade zeggen dat de gesprekken tussen Frans en mij niet zonder uitwerking bleven. Hij begon te twijfelen aan wat men in de Hervormde Kerk leerde en stelde de dominee moeilijke vragen. Op een gegeven moment zei deze predikant dat hij met zijn vragen de andere catechisanten maar onrustig maakte en voor antwoorden op die vragen maar naar de Gereformeerde Gemeenten moest gaan. Maar dat wilde Frans niet, want dan zou hij beslist zijn verloofde en de gastvrijheid van haar thuis verliezen.

Toen ik op 23-jarige leeftijd gedoopt ben, is hij echter voor het eerst in een Gereformeerde Gemeente geweest en hoorde ds. A.F. Honkoop preken. Die zondag is er een beslissende wending in zijn leven gekomen. Hij vertelde mij 's maandags op het werk dat hij nu wist onbekeerd te zijn en dat hij buiten

Christus God niet kon ontmoeten. De verloving met het hervormde meisje werd door haar verbroken. Mijn broer Frans is toen in een diepe crisis gekomen. Hij was niet alleen zijn verloofde kwijt, maar hij was God kwijt, onbekeerd, schuldig voor God en hij kende de geborgenheid in Jezus niet. En toch kon en wilde hij niet anders dan bij de Gereformeerde Gemeenten kerken. De Heere heeft op een avond mijn broer op een bijzondere wijze getroost. Hij bracht hem al bijbellezend bij Markus 10:29-30. Het was alsof Jezus Zelf tot hem sprak en beloofde dat niemand akkers, wijngaarden, broers of zusters om Zijntwil en om Zijn Evangelie zal verlaten of hij zal honderdvoud weder ontvangen en hierna maals het eeuwige leven verkrijgen. De Heere heeft mijn geliefde broer daarna in korte tijd tot ruimte in Christus gebracht. Wat was hij vol en verwonderd over de liefde van God in het overgeven van Zijn Zoon, om zo iemand als hij was van de eeuwige dood te redden. Deze verwondering is mijn broer Frans zijn gehele leven bijgebleven. Op een bijna kinderlijke wijze, die dikwijls ook niet begrepen werd, kon hij spreken over de grote liefde van God en de liefde van Zijn Zaligmaker, die voor goddelozen de dood wilde ingaan. Want dit laatste hoorde er bij. Hij bezat reeds vroeg een diepe blik in de vreselijkheid van de val van de mens in het Paradijs en een vernederende kennis van zijn eigen hart. Het waren deze twee zaken, die dan ook later zijn prediking stempelden. Hij sprak over de vreselijkheid van de zonde en de heerlijkheid van Gods genade in Christus.

Mijn broer Frans was twee jaar jonger dan ik. Hij is mij ook steeds met twee jaar gevolgd. Hij werd ook op 23-jarige leeftijd als volwassene gedoopt en werd een jaar later evenals als ik daarvoor ouderling te Goes, om op 25 jarige leeftijd in 1960 toegelaten te worden tot de studie aan de Theologische School. Wij hebben nog twee jaar samen gestudeerd. Zijn eerste gemeente was Benthuizen (1964-1969). Zijn tweede gemeente Den Haag-Zuid (1969-1985). Zijn derde en laatste gemeente was Rotterdam-Zuidwijk (1985-1994). Mijn broer heeft goede

tijden gekend in Benthuizen en Den Haag, maar wat moeilijker jaren gehad in Rotterdam-Zuidwijk. Dit kwam doordat hij leed aan wat wij nu kennen als een 'burn-out', maar toen nog niet begrepen werd. De laatste jaren in Den Haag deed hij zijn werk al onder een voortdurende vermoeidheid, die in Rotterdam steeds erger werd. Hij is toen wel enkele jaren onbegrepen zijn weg gegaan. Het kerkelijke leven met zijn vergaderingen en spanningen is hem altijd moeilijk gevallen.

De laatste jaren was hij met emeritaat. Het zijn nog goede jaren voor hem geworden. Hij was van de last van het gemeentewerk en van het vergaderen bevrijd en kon zich geheel wijden aan het preken. Zo heeft hij in totaal toch bijna 40 jaar gepreekt. Verleden jaar openbaarde zich een ernstige kanker aan dikke darm en lever. Hij is nog geopereerd en heeft diverse chemokuren gehad, maar de ziekte was niet te bedwingen. Frans wist dat hij niet lang te leven had. Vanaf het begin van zijn ziekte is hem grote onderworpenheid en een sterke vertroosting van God ten deel gevallen. Het hogepriesterlijk en medelijdend aspect van de Persoon van Jezus is hem op een bijzondere wijze tot troost geweest. Wat sprak hij over zijn lieve Zaligmaker, Die naast hem stond, hem droeg, troostte en voor hem bad bij de Vader. De weg naar het sterven was lang en smartelijk. Hij had afscheid genomen van deze wereld, zo zei hij, en hij kon zo innig zijn verlangen naar de Heere uitspreken. Nu heeft hij zijn wens verkregen. Hij is mij nu voorgegaan. Wat zal hij Zijn Heere en Zaligmaker eren! Zijn vrouw Corrie heeft hem thuis met al de liefde van haar hart verzorgd. Zij heeft in het begin van zijn ziekte God om die kracht gebeden en de Heere heeft verhoord. Het is mijn bede dat de Heere haar en haar kinderen en kleinkinderen sterken en vertroosten zal. Frans laat in het midden van zijn grote gezin en onze kleine familie een grote lege plaats achter. Hij laat echter ook een voorbeeld achter. 'Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn' (Psalm 37:37).

Terneuzen

ds. C. Harinck

daar weer gemeenschap kunnen hebben. Alleen in en door de Ladder Jakobs, de Middelaar Gods en der mensen. Jezus zeide: 'Ik ben de Weg. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.' (Joh.14:6). In deze ladder behaagt het de Heere iets van Zijn geliefde Zoon aan Jakob te openbaren.

Matthew Henry schrijft: wij hebben geen andere weg om tot de hemel te komen dan langs deze ladder; zo wij langs een andere weg opklimmen, dan zij wij dieven en moordenaars. Zo wijst die door God gestelde ladder bij Bethel op een uitgewerkte zaligheid, door God in Christus voor een verdoemelijke Jakob bereid. Deze Ladder verenigt Jakob met de

HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak. Wat een onbevattelijk heilgeheim! En zie, een ladder!

Kent u de onoverbrugbare kloof tussen God en uw ziel? Weet u van een om eigen schuld gesloten hemel? Heeft u geleerd dat al onze ladders eeuwig te kort zijn om de hemel te bereiken? Is deze Christus u van de hemel geopenbaard?

En zie, een ladder! 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.'

Werkendam

ds. M. Karens.

ken voor een goed lopende school en goed gestructureerde lessen. Natuurlijk is dat wel belangrijk, maar onze ouders hebben niet dáárvoor onze school gekozén. Hun kinderen moeten opgevoed worden naar bijbelse normen en waarden.

Mogelijkheden

De ontstaansgeschiedenis van onze scholen en het feit, dat we deze scholen nog mogen hebben, verplicht tot bezinning. Dan gaat het over persoonlijke vragen, zoals: hoe bestuur ik de school, hoe ben ik leerkracht of hoe functioneer ik als ouder? De week begint met de zondag, de dag des Heeren en dat heeft invloed op ons hele onderwijs. Wat we 's zondags belijden, geldt ook voor de maandag en alle andere dagen. En hoewel de zondag voor geen enkel beroep losgemaakt kan worden van de overige dagen, kan dat zeker niet als je met jongeren omgaat. Zij zijn uiteindelijk op onze opvoeding en ons voorbeeld aangewezen.

Daar komt voor het werken in het onderwijs iets bij. Bezinning is dan niet alleen iets van en voor jezelf. Het is ook iets gezamenlijks, van het bestuur, de directie en het team. Mogelijkheden zijn er voldoende. Denk maar aan inhoudelijke teambijeenkomsten, vragen vanuit het onderwijs en veranderingen in opvattingen, die voortdurend getoetst moeten worden aan onze uitgangspunten. Dat is geen eenvoudige opgave, maar wel een noodzakelijke en blijvende opdracht. Enkele momenten per jaar moet hiervoor bewust ruimte worden gemaakt. Als hulpmiddel voor de inhoudelijke doordenking was al materiaal voor handen. Kortgeleden kwam een nieuwe uitgave erbij.

De pedagogische opdracht

Iemand die bovenstaande opvattingen steeds weer onder de aandacht van de bestuurders en de onderwijsgevenden bracht, is ds. M. Golverdingen. In april 2003 verscheen zijn boek: *Inspirerend Onderwijs*. Dit boek bevat een helder pleidooi voor de pedagogische opdracht van de reformatorische school, zo staat te lezen op de omslag. De inhoud wordt opgedragen aan het hele reformatorische onderwijs en bevat een zestal door hem gehouden en bewerkte lezingen. Na 22 jaar legde ds. Golverdingen

Opvoeden en onderwijzen vanuit een onveranderlijk fundament

'Daarmee biedt deze scholengemeenschap onderdak aan het kostbaarste wat God ons gaf: onze jeugd. Daaruit zal de Koning der Kerk naar Zijn belofte Zijn Kerk in onze lage landen bouwen (...).

In het Paradijs verloren we ook de heilige opmerkzaamheid. Zonder hartvernieuwende genade ontbreekt ons het oog voor de troost van Gods beloften.'

(Citaten uit *Inspirerend onderwijs* van ds. M. Golverdingen).

Wie studie maakt naar de motieven van de oprichters van de reformatorische scholen komt in aanraking met een diepe bewogenheid en grote gedrevenheid. Zij voelden zich vooral verantwoordelijk voor de godsdienstige opvoeding van de kinderen vanuit Gods Woord en de belijdenisgeschriften. De oprichting van deze scholen ging gepaard met een vurig gebed van velen of de Heere wegen wilde openen om onze kinderen niet alleen in het gezin en in de kerk, maar ook op school deze opvoeding te mogen geven. De Heere heeft in de achterliggende negentig jaar op vele plaatsen daartoe de mogelijkheid gegeven. Niet een lust tot afscheiden, maar een overtuiging tot de noodzaak kinderen ook op school te laten opvoeden in de vreze en vermaning des Heeren was de inhoud van hun gedrevenheid.

Vasthouden

Schoolbesturen, directieleden en leerkrachten die nú, in onze tijd, een plaats hebben in het reformatorisch onderwijs, hebben samen te waken over de eigenheid daarvan. Het minste wat hieraan gedaan kan worden, is zich te verdiepen in de geschiedenis van de school, de kring van scholen en de grondslag van dit onderwijs. Daarnaast hebben we ons steeds af te vragen op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan de vormgeving en de inhoud van hun onderwijs.

Het lijkt alsof de tijd daarvoor steeds meer ontbreekt. De huidige eisen vanuit de overheid aan het lesprogramma, de aandacht voor een veranderend kind, de verschillen in theologische opvattingen, een groeiende wereldgelijkvormigheid, aandacht voor de professionalisering van bestuursleden en onderwijsgevenden zetten de interne bezinning behoorlijk onder druk. Welk effect heeft bezinning eigenlijk? Levert bezinning wel iets op? Het zijn vragen die bij menigeen naar boven komen en moedbenemend werken. Desondanks vraagt het aan ieder die bij het reformatorisch onderwijs betrokken is, om te blijven werken vanuit het onveranderlijke fundament, Gods Woord. Doe je dat niet, dan is het gevaar groot alleen te wer-

het voorzitterschap van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) neer. Zijn verbondenheid en betrokkenheid, maar vooral zijn visie op dit onderwijs komen in deze bundel helder naar voren. De reformatorische school heeft een blijvende opdracht, een blijvende pedagogische opdracht. Alle onderwijzen is opvoeden.

Herkenbaarheid

De schrijver kent het reformatorisch onderwijs van binnenuit. Hij was onderwijzer, 'hoofd' van een lagere school en van 1981 tot 2003 voorzitter van de VGS. Zijn belangstelling voor en kennis van (de groei van) het reformatorisch onderwijs zijn groot. Vanuit zijn studies over ds. G.H. Kersten kent hij de motieven voor de oprichting van onze scholen en van de VGS. Hij beschreef de ontwikkeling en de geschiedenis van dit onderwijs in het in 1996 verschenen boek *Identiteit en kwaliteit*. We lezen erin hoe onze voorgangers wensten te waken over de zielen van de kinderen der gemeenten en de zuiverheid van de bijbelse boodschap van zonde en genade. Ds. Kersten riep op tot een leven met hart en ziel uit de kerngedachten van de oude gereformeerde theologie.

In de nieuwe uitgave, die we nu bespreken, wordt deze lijn gevolgd en dat komt in de verschillende lezingen ook duidelijk naar voren. Op pagina 78 lezen we: 'In een tijd van postmodern religieus denken, waarin het pluralisme de toon aangeeft, zullen we ons voortdurend rekening moeten geven van onze eigen geestelijke identiteit, van ons pedagogisch ideaal en van de betekenis daarvan'.

Anno 2003

Duidelijk is, dat vanuit onze maatschappij andere vragen gesteld worden dan enkele decennia geleden of ten tijde van de oprichting van de scholen. De schrijver herkent dit zeker en typeert de veranderingen onder meer met de volgende trefwoorden (pagina 67): het onderwijs als centrum van de zich ontwikkelende kennissamenleving, de snelle technologische ontwikkeling, de digitale revolutie, de globalisering van de economie, een multiculturele samenleving en de snelheid waarmee kennis verandert. Permanente ontwikkeling op basis van ervaring

wordt steeds belangrijker. Deze veranderingen roepen indringende vragen op. Sluit de ontwikkeling wel aan bij de reformatorische visie op de fundamentele overtuiging dat de waarheid door God Zélf is geopenbaard en niet allereerst relatief en subjectief is? Ds. Golverdingen wijst ons op een levensgroot gevaar: we moeten niet gaan denken, dat door allerlei middelen de maakbaarheid van de maatschappij (en dus van de kinderen) wordt gegarandeerd. Niet alles behoeft te worden afgewezen. Maar alleen uitgaan van de praktijk is funest voor het gereformeerde vormingsideaal, dat binnen het reformatorische onderwijs herkenbaar aanwezig is geweest. In een reformatorische visie op onderwijs worden de levensbeschouwelijke en pedagogische doelstellingen zo goed en duidelijk mogelijk vertaald in de praktische vormgeving van het onderwijs. De schrijver erkent dat dit geen eenvoudige opdracht is. Die opdracht laat hij graag over aan de onderwijsgeevenden.

Maar welke consequenties hebben deze bezinnende woorden? Ze zijn rechtstreeks verbonden met onder meer onze visie op onderwijs, de te gebruiken onderwijsmethoden, de relaties tussen leerkrachten onderling, met de ouders en met het bestuur. Ik zie zijn oproep gericht op alle betrokkenen in het reformatorisch onderwijs om zich blijvend te verdiepen in het onveranderlijke fundament in relatie tot de huidige ontwikkelingen. De bundel biedt er ruim voldoende gelegenheid voor.

Leer en leven

Nogmaals citeer ik de schrijver (pagina 48): 'Het centrum van ons onderwijs is geestelijk van aard. Laten we het onderwijs aan onze kinderen omgeven met gebed. Laat in alle opvoedingssituaties de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte, geloof en bekering hartelijk klinken. Laten we bedelen bij de Bron om het water des leven uit genade te mogen ontvangen of opnieuw daarvan te drinken. Laten met name schoolteams zich voortdurend bezinnen op de vormgeving van de eigen identiteit van ons onderwijs. Ook vandaag gaat het om orthodoxie en orthopraxie. Het gaat om de leer en het leven (het voorbeeld!) We hebben een opdracht in ons onderwijs'. Die bezinning is niet alleen

een taak van schoolteams, het is ook de taak van de besturen. Zij moeten daarin een stimulerende functie vervullen.

Is dit dan werkelijk allemaal nodig? Ja zeker, want het is onze Goddelijke opdracht 'onze kinderen op te voeden in de vreze des Heeren.' Ze groeien op in een samenleving, die van God niet meer wil weten. Wat kan dat ook voor de opvoeding in onze gezinnen zwaar zijn. Steeds meer zien we kerken en scholen wegen zoeken om ouders in de opvoeding te ondersteu-

Ogenblikjes

Wetskernen - 2

Toen sprak God al deze woorden

Exodus 20:1ab

Toen: nadat Israël in Sinai's woestijn was gelegerd. De Heere heeft het smeken van Zijn ellendigen in de Nijldelta gehoord. Wonderlijk is Israël verlost: uitgeleid uit Egypte, doorgeleid door de Rode Zee. Vele keren wordt in de Bijbel die genadige Godsdaad in herinnering geroepen. Hoe vaak is die machtige verlossing bezongen in de psalmen. Telkens kwam de Heere Zélf erop terug, als het ondankbare volk niet naar Gods wet wilde wandelen.

Vorige maal vroegen we elkaar: kent gij uw ellende? Uw eigen schuld? Als God in de ziel gaat werken, drukt dat ons. Er komt een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. In het heilig besef van Gods recht, dat de dood van de wetsovertreder eist, klinkt het gebed: genâ, o God, genâ! Wonder, als wij leren alléén door de Rode Zee behouden te kunnen worden en wij door een geschonken geloof de toevlucht nemen tot Christus' alreinigend bloed. Om dan in het woestijnleven dankbaar te zijn. Vóór we daarover gaan nadenken, eerst nog een vraag om te beantwoorden tussen God en uw ziel: werd dit bloed u noodzakelijk, dierbaar en gepast?

Tholen, ds. C. de Jongste.

nen. Naar mijn mening zal dat in de komende jaren alleen maar uitgebreid worden. Ook daar vervult de relatie tussen het onveranderlijke Woord van God en de eigentijdse vragen en ontwikkelen een belangrijke functie. We zien er dezelfde worsteling als in de verhouding tussen leer en leven in het onderwijs.

Toekomst

De toekomst van het reformatisch onderwijs is voor ons verborgen. We mogen verwachten dat er nog vele veranderingen op dit onderwijs afkomen. Hoe zal het reformatisch onderwijs de eigenheid bewaren? Zal het kunnen blijven bestaan? Hoe wordt omgegaan met een veranderende omgeving en de veranderende leerlingen en ouders? Hoelang zal er vanuit de overheid de mogelijkheid geboden blijven voor dit onderwijs? We behoeven het niet te weten. Voor vandaag is het meer dan noodzakelijk stil te staan bij het verleden van ons onderwijs om in het heden op te voeden en te onderwijzen.

Wie meer wil weten over het doel en karakter van het reformatisch onderwijs, over de betekenis van de Bijbel voor dit onderwijs, de pedagogische opdracht en dergelijke vindt in deze uitgave een gedegen stuk werk. Velen, die met mij in de achterliggende jaren de ledenverga-

deringen van de VGS bezochten, hebben ervaren hoe moedgevend, bestraffend en onderwijzend de openingswoorden waren, die door ds. M. Golverdingen werden uitgesproken. Niet alles wat hij wenste, is gerealiseerd. Een kleine gereformeerde pedagogiek is er nog niet. Wel heeft hij de beginselen en contouren hiervan in *Inspirerend Onderwijs* aangegeven. Deze uitgave kan ik van harte aanbevelen voor persoonlijke studie en bezinning op schoolniveau. Het mag als werkdocument op geen enkele school ontbreken, maar ook de belangstellende ouder zal er zeker zijn voordeel mee doen.

Niet het eigen handelen bepaalt de maakbaarheid van de samenleving en het onderwijs. Ten diepste vormt ook niet de bezinning de waarborg voor de identiteit van het reformatisch onderwijs. Bij dit alles – en dat zal ieder bij het lezen van het boek ervaren – blijft: Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs waakt de wachter (Psalm 127: 1).

N.a.v. ds. M. Golverdingen, Inspirerend Onderwijs – De pedagogische opdracht van de reformatische school; uitgeverij Groen, Heerenveen, ISBN 9058293890, april 2003; € 11,50.

Zwijndrecht

N.J. Teerds.

nog meer met het betreffende leerstuk te maken hebben. Verschillende hoofdstukken eindigen met het kopje “toevoeging”, waarin extra stof wordt geboden m.b.t. dwalingen of wat moeilijker leerstof. Dit maakt het boek ook geschikt om op scholen gebruikt te worden, in verschillende niveaus.

Heel handig om te leren en overzichtelijk zijn de schema's die hier en daar een samenvatting geven van een hoofdstuk, bij voorbeeld van de eigenschappen van God (eind hfdst. 6), de besluiten Gods (hfdst. 10), het verschil tussen supra- en infra-lapsarisme (hfdst. 11), enz.

Voor verschillende doeleinden lijkt het mij een zeer bruikbaar boek. Ouders die op de hoogte willen blijven van hetgeen op de catechisatie aan hun kinderen wordt onderwezen, kunnen in kort bestek de stof in dit boek lezen. Wat is het trouwens een goede zaak om op deze wijze op de hoogte te blijven van hetgeen onze kinderen op de catechisatie meekrijgen. En voor de ouders is het niet minder belangrijk om in deze tijd van allerlei wind van leer de voornaamste stukken van onze geloofsleer grondig te kennen. Dat zal het luisteren naar de prediking ook vergemakkelijken.

Het boek is ook een welkome aanvulling ten behoeve van ambtsdragers die catechisatie geven. Men heeft in korte tijd zich een globaal overzicht van een bepaald leerstuk eigen gemaakt. Verder kan het ook gebruikt worden voor cursussen of op verenigingen. In de “Verantwoording” zegt de auteur dat het niet zijn bedoeling is om met zijn boek de *Gereformeerde Dogmatiek* van ds. G.H. Kersten te vervangen, maar dat juist deze beknoptere vorm zal leiden tot nader onderzoek van genoemd standaardwerk. Kortom, hier wordt een boek geïntroduceerd, dat zeker zijn weg wel zal vinden. Laten wij in onze gezinnen een dergelijk werk ook een plaats geven, opdat wij en onze kinderen de noodzakelijke kennis mogen verwerven van de grondstukken der waarheid. Het boek is keurig uitgevoerd en de prijs is voor zo'n werk zeker niet te hoog.

Scherpenzeel

J. de Jager.



Boekennieuws

Ds. C.A. van Dieren, Leerboek (beknopte inleiding tot de geloofsleer), uitg. Gebr. Koster, Barneveld, ISBN 90 555127 10; prijs: € 22,50.

Weer een Dogmatiek? Wel, die zijn er zoveel niet en die er zijn, worden meestal alleen gebruikt door predikanten en andere ambtsdragers die catechisatie geven. Het grote voordeel van bovengenoemd boek is dat de geloofsleer, de dogmatiek, daarin zeer overzichtelijk, beknopt en toch begrijpelijk voor de ‘gewone lezer’ wordt aangeboden.

In de linkerkolom vóór de tekst worden alle belangrijke begrippen met cursieve letter aangeduid. Achterin het

boek kan men ook een totaalijst vinden van die begrippen, met verwijzing naar de bladzijde(n) waar zij voorkomen. Dat is uitermate handig om snel wat op te zoeken. In de rechterkolom naast de tekst staan verwijzingen naar bijbelteksten, artikelen van belijdenisgeschriften, of nummers van bladzijden waar het betreffende begrip of onderwerp ook in het boek voorkomt.

De hoofdstukken zijn zodanig ingedeeld, dat het leerstuk waarover het hoofdstuk handelt allereerst duidelijk omschreven wordt. In de kantlijn vindt men dan de aanduiding “leerstuk”.

Verder wordt door middel van duidelijke “kopjes” aangegeven welke zaken



Kerknieuws

GEMEENTE BERKENWOUDE

Op 22 juli mocht ouderling P. Boom herdenken dat hij vijftig jaar lang ambtsdrager in onze gemeente mocht zijn. Na de scheuring in 1953 is hij gekozen tot diaken en vanaf 1956 ouderling.

Op zondagavond 10 augustus heeft onze consulent, ds. G. Clements, aan dit ambtsjubileum aandacht besteed. Wat is er veel werk gedaan in de gemeente en daar buiten. Als we daarop terugzien is er alleen maar verwondering. Is er schuld en zonde, maar ook genade voor genade ontvangen als een geschenk van de grondeloze barmhartigheid, dat God in Christus om wil zien naar een verloren zondaar!

De dominee sprak de wens uit, dat br. Boom bij het klimmen van de jaren, samen met zijn vrouw, mag leven vanuit de verwondering: Mijn God, U zal ik loven, omdat Gij 't hebt gedaan!

Staande werd hem toegezongen Psalm 92:8 'In Hem, mijn vaste rots is 't onrecht nooit gevonden'.

Namens de kerkenraad:
I.A. Kole, scriba

DOVENDIENST TE WERKENDAM

Ds. M. Karens hoopt op D.V. zaterdag 30 augustus voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden.

De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Sigmondstraat 47 en vangt aan om 15.00 uur. Horenden zijn eveneens hartelijk welkom.

KERKELIJK JAARBOEK

M.i.v. heden is de koster van Nijkerk: J.R. van Slooten
Steenbeek 34
3861 LH Nijkerk
Tel. 033 - 246 43 63 (blz. 230)

ALPHEN AAN DEN RIJN EEN AFDELING

Sinds 1 november 2002 belegt de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Boskoop kerkdiensten in Alphen aan den Rijn. Het goede verloop daarvan heeft ertoe geleid, dat met ingang van 1 september deze diensten zullen worden voortgezet in de vorm van een Afdeling. De afdeling zal gediend worden door enkele ambtsdragers met een speciale opdracht. Eenmaal per maand zal er ook een weekdienst worden gehouden. Ouderling L. Huisman, Jan Pieterszoon Coenlaan 26, 2404 AN Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-493953, regelt de predikbeurten voor de afdeling.

De kerkenraad van Boskoop

gekregen voor de opvoeding van hun kinderen in deze moeilijke tijd.

Het aantal inschrijvingen voor de P-cursussen was begin augustus nog niet voldoende. Er moeten minstens 15 deelnemers zijn. Zijn er te weinig deelnemers, dan ontvangen de reeds ingeschrevenen bericht dat de cursus niet doorgaat.

Voor alle bovenstaande cursussen kan men zich nog opgeven bij de heer A.W. Burghout, Zijpestraat 26, 4675 CV St. Philipsland; tel. 0167-57 31 18. Inlichtingen kunnen ook gevraagd worden bij de rector: tel. 033-277 25 81.

Het bestuur heeft besloten dit jaar op twee plaatsen een officiële opening van het cursusjaar te houden. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk docenten en cursisten een van de openingen, nu de afstand redelijk is, kunnen bijwonen:

Amersfoort: D.V. vrijdagavond 29 augustus; in de kerk van de Geref. Gemeente, Waterdaal 1. Na de opening door de voorzitter, ds. B. van der Heiden, houdt ds. W. Visscher een lezing over "De inwendige roeping".

Dordrecht: D.V. dinsdagavond 2 september; in de kerk van de Geref. Gemeente, Mauritsweg 286. Na de opening door de voorzitter zal ds. D. de Wit een lezing houden over "Met bevel van bekering en geloof" (D.L. II-5).

Aanvang van de bijeenkomsten 19.30 uur.

J. de Jager, rector

ZOMERCONFERENTIE

Deputaatschap voor Studerenden van de Gereformeerde Gemeenten

Hierbij nodigen wij studenten, die studeren aan Universiteiten en instellingen voor Hoger Beroeps Onderwijs, uit voor de jaarlijkse zomerconferentie.

De conferentie zal worden gehouden op D.V. vrijdag 5 en zaterdag 6 september aanstaande. De plaats van bijeenkomst is enigszins afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren: de conferentie wordt gehouden in het Driestar College, gebouw Zeta, Bleulandweg 492 te Gouda (hoek Bleulandweg - Dreef).

Het thema luidt: "ISRAËL EN DE KERK". Op vrijdagavond zal ds. C. Sonneveld een lezing houden over "ISRAËL EN DE CHRISTELIJKE KERK, de geschiedenis van een broedertwist".

Op zaterdagmorgen zal Ds. C.J. Meeuse een lezing houden over "DE TOEKOMST VAN ISRAËL".

De conferentie vangt aan op vrijdagavond om 18.30 uur; het ochtendprogramma op zaterdag start om 09.45 uur en zal om 13.30 uur afgesloten worden. Voor de eerstejaarsstudenten is er op vrijdagmiddag om 15.30 uur een aparte bijeenkomst waarin o.a. informatie wordt verstrekt over het functioneren van de diverse kringen. Ook wordt het boekje "Student en kerk" uitgereikt, een uitgave van het Deputaatschap, dat als handreiking voor (aanstaande) studenten is bedoeld. Aansluitend is er een broodmaaltijd.

Van de deelnemers zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd van maximaal € 7,50 voor de gehele conferentie; het bijwonen van een deel kost € 3,50; de overnachting inclusief ontbijt kost € 1,25.



Berichten

CURSUS GODSDIENST ONDERWIJS (C.G.O.)

Binnenkort beginnen de cursussen op de verschillende plaatsen weer. Aanmeldingen voor alle cursussen kunnen nog plaats hebben tot op de begindatum van elke cursus (zie onder). Misschien hebt u, die dit leest nog gearzeld om u op te geven. Doe het dan zo spoedig mogelijk. Vraag eventueel kennissen en/of vrienden die reeds de C.G.O. gedaan hebben hoe profijtelijk het is deze cursus te volgen.

De data waarop de cursussen D.V. in de verschillende plaatsen beginnen, zijn als volgt:
De A- en de B-cursus:

Amersfoort: zaterdag 30 augustus, 8.30 uur in het Van Lodenstein College, Utrechtseweg.

Dordrecht: zaterdag 6 sept., 8.30 uur in het Wartburg College, lokatie Marnix, Montessorilaan 3.

Goes: zaterdag 6 sept., 8.30 uur in het Calvijn College, Klein Frankrijk 19.

Gouda: donderdagavond 4 sept., 19.15 uur, in het Driestar College, gebouw B, Ronsseplein 1.

Rijssen: zaterdag 30 augustus, 8.30 uur, in de Zuiderkerk, Opstallstraat 2.

De E-cursus begint op woensdagavond 3 sept., 19.15 uur in het Driestar College, gebouw B, Ronsseplein 1, Gouda. (N.B. Op woensdag 27 augustus zijn er inhaaltentamen; aanvang 19.15 uur. Voor deelname opgeven bij de connector, tel. 0180-431245).

We willen het cursusjaar 2003-2004 ook weer de volgende P-cursussen geven:

Apeldoorn: begint D.V. woensdagavond 17 sept., 19.30 uur in een zaal van de kerk van de Geref. Gemeente, Gr. van Lijndenlaan 9.

Dordrecht: begint D.V. donderdagavond 18 sept., 19.30 uur in een zaal van de kerk van de Geref. Gemeente, Mauritsweg 286.

Tholen: begint D.V. donderdagavond 18 sept., 19.30 uur in een zaal van de kerk van de Geref. Gemeente, ds. G.H. Kerstenstr. 2.

Veenendaal: begint donderdagavond 18 sept., 19.30 uur in een zaal van de kerk van de Geref. Gemeente, Vijftien Morgen 51.

Op de P-cursussen worden actuele opvoedkundige onderwerpen behandeld, waar al vele (a.s.) ouders praktische adviezen hebben

Voorzover de OV-jaarkaart niet van toepassing is, vergoedt het deputaatschap een enkele reis tweede klas van Gouda naar je woon-/studieplaats. Als je van de overnachting in Gouda gebruik wil maken, neem dan zelf een slaapzak en luchtbed mee.

Om het inkopen voor de maaltijden te vergemakkelijken en onnodige kosten te voorkomen, verzoeken wij jullie je **zo spoedig mogelijk** aan te melden voor de conferentie.

Aanmelding kan tot 29 augustus 2003 op 2 manieren:

- schriftelijk bij het Deputaatschap voor Studerenden, p/a Kerkelijk Bureau Geref. Gemeenten, Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden.
- per e-mail gericht aan kbgg@cbgg.nl. Vermeld in beide gevallen: aanmelding studentconferentie, 'gehele conferentie' of geef aan welke onderdelen je wilt bijwonen: 5 sept. middag (bijeenkomst 1e jaars), 5 sept. avond, overnachting, zaterdagmorgen 6 sept.

Tevens willen wij graag weten in welke stad je studeert en in welk jaartal je met je studie bent gestart; geef dit s.v.p. ook aan.

Graag tot ziens op de aanstaande conferentie!

Dr. G. van der Hoek, secretaris
Deputaatschap voor Studerenden.

SSNR-CONGRES NADERE REFORMATIE 2003

De Nadere Reformatie en de cultuur

Op D.V. 13 september organiseert de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) een congres over de confrontatie van de Nadere Reformatie met de cultuur in een periode die wel wordt gezien als de geestesbloei van onze beschaving. Aan de orde is de zienswijze van de Nadere Reformatie op praat, gewaad en daad, beeldende kunst en toneel in het Nederland van de 17^e en 18^e eeuw.

Sprekers dr. W.J. op 't Hof, dr. H. van 't Veld en drs. C.J. Meeuse. Aanvang: 10.30 uur. Sluiting: 15.00 uur. Plaats: Christelijke Hogeschool 'De Driestar', Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda. Toegang: 12,50 euro. (inclusief koffie/thee en lunchmaaltijd) op postbankrekening 535262 of bankrekening 25.14.87.458, beide ten name van Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven.

SGP-STUDIEKRINGEN ROTTERDAM

Ook het komende seizoen (2003/2004) belegt SGP-studievereniging Kernpunt in Rotterdam speciale kringen voor studenten in het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. Zij die hiervoor belangstelling hebben, dienen zich vóór maandag 1 september 2003 aan te melden bij Bert-Jan Ruissen, tel. 0180-551463, e-mail: ruissen12@zonnet.nl. Ook voor inlichtingen kun je bij hem terecht. Je kunt je opgeven voor een dinsdag of een donderdagkring. Beide kringen komen ééns in de vijf weken bijeen.

De vergaderdata worden in onderling overleg vastgesteld. Deelnemers betalen 8,50 euro contributie (28-plussers 10,50 euro) en zijn daarmee automatisch lid van de organiserende vereniging, studievereniging Kernpunt. Tevens zal een bijdrage worden gevraagd voor de te bestuderen readers. Uiteraard zijn ook studenten uit andere studentensteden van harte welkom.



Predikbeurten

ZONDAG 24 AUGUSTUS 2003

Aagtekerke 9.30 en 19.00 uur ds. Neele en 14.30 uur leesdienst; Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. J. de Pater; Aalst 14.30 uur ds. Melis; Alblasserdam 9.30 en 16.30 uur ds. B. van der Heiden; Almelo 18.30 uur ds. De Wit; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. Visscher; Apeldoorn 10.00 en 17.00 uur ds. Meeuse; Arnhem 10.00 en 16.00 uur ds. Kattenberg; Barneveld 9.30 en 19.00 uur ds. Hogchem; Berkenwoude 14.30 uur ds. W. Harinck; Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds. Golverdingen; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 en 16.30 uur ds. Silfhout; Capelle a/d IJssel-West 10.00 en 17.00 uur ds. Moerkerken; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. Van Boven; Deventer 18.00 uur ds. Kleppe; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. Van Dieren; Doetinchem 19.30 uur ds. Meeuse; Dordrecht 10.00 en 17.00 uur ds. P. Mulder; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. Hoogerland; Elspeet 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Emmeloord 19.00 uur ds. Schot; Enschede 15.00 uur ds. Schreuder; Ermelo 9.30 en 18.30 uur leesdienst; Goes 9.30 en 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Gorinchem 19.00 uur ds. Kattenberg; Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. Clements; 's-Gravenhage 10.00 en 16.30 uur ds. Driessen; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur (H.D.) ds. Meeuse en 14.00 uur leesdienst; 's-Gravenzande 19.15 uur ds. Zippro; Groningen 9.45 uur ds. Vreugdenhil en 15.30 uur leesdienst; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ido-Ambacht 16.30 uur ds. Paul; Hoofddorp 19.00 uur ds. Sonneveld; Houten 11.00 en 16.30 uur ds. Van der Net; Kampen 9.30 en 15.00 uur ds. Hoogerland; Kamperland 14.30 uur ds. Hakvoort; Kapelle-Biezeling 9.30 en 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. Van Aalst; Krabbendijke 9.30 en 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Krimpen a/d IJssel 10.00 en 16.30 uur stud. Beens; Leerdam 10.00 en 16.00 uur kand. G. Pater; Leiderdorp 10.00 en 16.30 uur ds. Sonneveld; Lelystad 16.00 uur ds. Vreugdenhil; Marknesse 19.00 uur ds. Tuinier; Meliskerke 14.30 uur stud. De Heer; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. Hakvoort en 14.30 uur leesdienst; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Van Gelder en 14.00 uur leesdienst; Middelharnis 15.00 uur stud. Terlouw; Mijdrecht 19.00 uur ds. Clements; Moerkapelle 9.30 uur ds. Paul (doventolk); Nieuw Beijerland 9.30 en 18.00 uur leesdienst; Nieuwdorp 9.30 en 18.30 uur ds. C. Harinck en 14.30 uur ds. Van Gelder; Nieuwer ter Aa 19.00 uur ds. Visscher; Nieuwerkerk Zld 9.30 en 15.30 uur ds. Gunst; Nisse 18.30 uur stud. Van Manen;

Nunspeet 9.30 en 15.30 uur ds. Schot; Oostburg 15.30 uur ds. Neele; Oosterend- Texel 11.15 en 16.30 uur ds. Van Dijk (in de N.H. kerk); Oostkapelle 9.30 en 15.00 uur leesdienst; Opheusden 10.00 en 18.30 uur ds. J. Karens; Oud Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. Van Krimpen; Oudemirdum 19.00 ds. Vreugdenhil; Poederoyen 9.30 en 18.30 uur stud. Bakker; Poortugaal 15.00 uur ds. W.J. Karels; Poortvliet 14.30 uur ds. De Jongste; Rhenen 10.00 en 17.30 uur leesdienst; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. Boogaard; Ridderkerk-Slikkerveer 9.30 en 16.30 uur ds. Baaijens; Rijssen-Noord 9.30 en 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Rijssen-West 18.30 uur (H.D.) ds. Mol; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Schreuder en 14.30 uur leesdienst; Rilland-Bath 14.00 uur ds. Schipper; Rotterdam-Alexanderpolder 10.00 uur ds. Bac; Rotterdam-Centrum 19.00 uur ds. Silfhout; Rotterdam-Zuid 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. Van Krimpen; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 en 17.00 uur ds. Mijnders; Scherpenisse 9.30 en 18.30 uur ds. Brugge en 14.00 uur leesdienst; Scheveningen 10.00 en 17.00 uur ds. Zippro; Sint Philipsland 15.00 uur ds. Brugge; Spijkenisse 14.30 uur ds. P. Mulder; Sprang Capelle 15.00 uur ds. J. de Pater; Stolwijk 19.00 uur stud. Beens; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur leesdienst; Terwolde-De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. Tuinier; Tholen 10.00 en 18.30 uur ds. De Jongste en 14.30 uur leesdienst; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. Tanis; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. Mouw; Utrecht 10.00 uur (H.A.) en 19.00 uur ds. Van der Net; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. Melis; Veenendaal 9.30 en 17.00 uur leesdienst; Vlaardingen 19.00 uur ds. Van der Net; Vlissingen 9.30 en 17.00 uur stud. De Heer; Waarde 9.30 en 18.00 uur ds. Hofman en 14.00 uur leesdienst; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. Mondria; Wageningen 10.00 en 18.30 uur ds. F. Mulder; Werkendam 10.00 en 18.00 uur ds. M. Karens; Westkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. J. Karels; Woerden 10.00 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Wolphaartsdijk 14.00 uur ds. Verweij; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. Verweij en 14.00 uur leesdienst; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. Van Ekeveld; Zwolle 9.30 uur ds. Kleppe en 15.00 uur ds. L. Blok.

DINSDAG 26 AUGUSTUS 2003

Andijk 19.30 uur ds. Van Dieren; Benthuizen 19.30 uur ds. Van Gelder; Haarlem 19.30 uur stud. De Heer; Middelburg-Centrum 19.30 uur stud. Van Manen; Nijkerk 19.30 uur ds. Hoogerland; Poortugaal 19.30 uur ds. F. Mulder; Poortvliet 19.30 uur ds. Van Ekeveld;

Rotterdam-Centrum 19.45 uur ds. Brugge;
Urk 19.30 uur ds. Sonneveld.

WOENSDAG 27 AUGUSTUS 2003

Beekbergen 19.30 uur ds. Melis;
Berkenwoude 19.30 uur ds. Silfhout;
Dirksland 19.30 uur ds. Schipper;
Emmeloord 19.30 uur ds. Schreuder;
Gorinchem 19.30 uur ds. W. Harinck; 's-Gravenhage 14.15 uur ds. Driessen (huw. bev.); Hilversum 19.45 uur ds. Schot; Hoofddorp 19.30 uur ds. Kattenberg; Hoogvliet 19.45 uur ds. Verweij; Katwijk aan Zee 19.45 uur stud. Beens; Mijdrecht 19.30 uur ds. Hogchem; Ouddorp 19.30 uur ds. J. de Pater; Ridderkerk 19.30 uur ds. W.J. Karels; Rijssen-West 19.30 uur ds. L. Blok; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. Vermeij; Rotterdam-IJsselmonde 19.30 uur ds. Tuinier; Rotterdam-Zuid 19.45 uur ds. Van der Net; Rotterdam-Zuidwijk 19.45 uur ds. B. van der Heiden; Scherpenzeel 19.30 uur ds. Clements; Stolwijk 19.30 uur ds. Van Krimpen; Zwolle 19.30 uur ds. Hakvoort.

DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2003

Breda 19.30 uur ds. Schipper; Capelle a/d IJssel-West 19.45 uur ds. J. Karens; Delft 19.45 uur ds. L. Blok; 's-Gravenzande 19.45 uur ds. P. Mulder; Hellevoetsluis 19.30 uur ds. Hakvoort; Hendrik-Ido-Ambacht 19.30 uur ds. Mondria; Kampen 19.30 uur stud. Bakker; Krimpen a/d IJssel 19.30 uur ds. Neele; Leerdam 19.30 uur ds. Visscher; Puttershoek 19.30 uur stud. Terlouw; Ridderkerk-Slikkerveer 19.30 uur ds. Paul; Tricht-Geldermalsen 19.30 uur ds. Driessen; Zaandam 19.30 uur ds. Kleppe.

VRIJDAG 29 AUGUSTUS 2003

Rijssen-Zuid 13.45 uur ds. Hoogerland (huw. bev.); Veenendaal 13.00 uur ds. Sonneveld (huw. bev.).

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2003

Werkendam 15.00 uur ds. M. Karens (dovendienst).

Te koop in Gouda: hoekwoning met garage. Info: home.rdnnet.nl/jj.huls of (0182) 55 14 60.

- Voor een waardige en stijlvolle verzorging van begrafenissen, naar wens van de familie;
- Geen crematies;
- Opbaren met kistkoeling in het sterfhuis of in de voor u bekende aula's;
- Dag en nacht bereikbaar en overal te ontbieden; ook voor de verzorging van de overledene door een gediplomeerde verpleegster.

AL UW PERSOONLIJKE WENSEN WORDEN DOOR
ONS IN ALLE RUST EN VERTROUWELIJK BEHARTIGD.

Begravenisonderneming de Jongh

Kerkstraat 15a, 4181 AA Waardenburg
Tel. 0418-652039

Reepster 5
3371 JC Hardinxveld-Griessendam
Tel. 0184-611154



EVANGELISATIESAMENKOMSTEN

Alkmaar:

Kerkgebouw 't Wuiver 2-a, Oudorp NH, gem. Alkmaar; diensten 24 augustus om 10.00 uur evangelist G. Baan en 17.00 uur leedienst.

Amsterdam:

Evangelist J. Krijgsman; Bij Simon de Looier, Looiersgracht 70; dienst iedere zondag om 10.30 uur.

Ook in de zomervakantie bent u hartelijk welkom in onze evangeliepost. Van dinsdag t/m zaterdag tussen 10.00 tot 16.00 uur!

Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-1 te Emmen; diensten iede-

re zondag om 9.30 en 15.30 uur.

Leeuwarden:

Evangelist G. van de Breevaart; Kerk van de Zevende Dags Adventisten, Eeskwerd 1; diensten iedere zondag om 9.30 en 16.00 u.

Merksem:

Evangelist J. Witte; Prot. Kerk, Oude Barreelei 64; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

Tilburg:

Kerkgebouw Offenbachstraat 105-107. Diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur evangelist H.J. van den Boogaart.

U bent hartelijk welkom in de BIJBELwinkel van dinsdag-zaterdag, tussen 10.00 en 17.00 uur. Offenbachstraat 107.

Advertenties

Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.

Mattheüs 25 : 21

Maar uit Hem ben ik in Christus Jezus, Die mij geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing.

1 Korinthe 1 : 30

Ontslapen in de Hoop van het eeuwige Leven mijn geliefde man, onze vader, schoonvader en opa

FRANÇOIS HARINCK

Verbi Divini Minister

in de leeftijd van 68 jaar.

Nieuwerkerk aan den IJssel: C. Harinck-Fierloos

Nieuwerkerk aan den IJssel: Wouter Harinck

Nelleke Harinck-de Dreu

Amersfoort: Levina van Toor-Harinck

Maarten van Toor

Vierpolders: Leen Harinck

Angélique Harinck-Babstist

Barendrecht: Corina Noordzij-Harinck

Joop Noordzij

Dordrecht: Simon Harinck

Karin Harinck-de Ron

Dordrecht: Anton Harinck

Lennie Harinck-de Ron

Harderwijk: Cor Harinck

Willy Harinck-Slagboom

Barendrecht: André Harinck

Ariënné Harinck-Donker

Rotterdam: François Harinck

Marga Harinck-de Frel

Groningen: Monique Fahner-Harinck

Tiemen Fahner

en kleinkinderen

14 augustus 2003

Lek 60, 2911 GB Nieuwerkerk aan den IJssel

De begrafenis heeft dinsdag 19 augustus, na een rouwdienst in de "Elimkerk" te Capelle aan den IJssel, plaatsgevonden op de begraafplaats "Essehof" te Nieuwerkerk aan den IJssel.

... "en de troon Gods en van het Lam zal daarin zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;" Openbaring 22 : 3b

De Koning van de Kerk heeft in Zijn heerlijkheid tot Zich genomen Zijn dienst-
knecht

DS. F. HARINCK

Van 1985 tot 1993 heeft hij de gemeente van Rotterdam-Zuidwijk in alle
getrouwheid en met ijver mogen dienen.

Hij mag nu zijn Koning in alle eeuwigheid de lof, de eer en de dankzegging toe-
brengen die Hem alleen toekomt.

De Heere gedenke zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie in dit
grote verlies en heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente
Rotterdam Zuidwijk e.o.

L.P. de Pater, preses

M. Kramer, scriba

Rotterdam, 14 augustus 2003

"Want hij verwachtte de stad die fondamenten heeft, welker
Kunstenaar en Bouwmeester God is" Hebr. 11 : 10

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente 's-Gravenhage heeft met ont-
roering kennis genomen van het overlijden van

DS. F. HARINCK

Van 5 februari 1969 tot 15 augustus 1985 heeft hij de voormalige gemeente van
's-Gravenhage-Zuid, met de hem geschonken gaven, mogen dienen.

Van harte wensen we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen toe dat de Heere hen
zal ondersteunen in dit grote verlies.

Moge de gedachtenis van deze rechtvaardige tot zegen zijn.

Namens de kerkenraad voornoemd:

Ds. J. Driessen, preses

J. Honkoop, scriba

Namens de voormalige kerkenraad van 's-Gravenhage-Zuid

G.H. Verweij

C. van Bale

's-Gravenhage, 14 augustus 2003

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van
Woerden heeft met droefheid kennis genomen van het over-
lijden van zijn oud-koster

AALT VAN DE POL

op de leeftijd van 87 jaar.

Van 1961 tot 1977 heeft hij de gemeente in getrouwheid als
koster mogen dienen.

De Heere vertrooste de achtergebleven familie en Hij
heilige deze roepstem aan aller hart.

Namens de kerkenraad:

Ds. W. Harinck, preses

J. Kroon, scriba

Woerden, 8 augustus 2003

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te
Meliskerke geeft met ontroering kennis van het overlijden
van haar oud-diaken, de heer

WILLEM MEIJERS

in de leeftijd van 81 jaar.

Van 1968 tot 1996 heeft hij de gemeente in getrouwheid
mogen dienen.

De Heere ondersteune de achtergebleven familie in dit ver-
lies en heilige de roepstem aan ons aller hart.

Namens de kerkenraad

M. Jacobse, preses

S. Riemens, scriba

Meliskerke, augustus 2003

Christelijke begrafenisverzorging

De Bruijn

Voor een meer eervolle begrafenisverzorging
in de provincie Utrecht en
de regio's Gouda en Hilversum.

Tel. 0346-281711.

Dag en nacht bereikbaar. (Geen crematies).

Uitgesneden teksten div. modellen

G. v.d. Dikkenberg, Munnikenweg 11,
3905 MD Veenendaal, tel. 0318-540252

Voor een paar dagen of langer, gezell-
igheid en sfeer, **pension 'De Peel'**,
gelegen in de mooie **Betuwe**, waar het
gewoon goed is, Fam. Knuivers,
Boveneindsestraat 14, 4041 EJ
Kesteren, tel. 0488-481687

begrafenisverzorging

T. den Hollander

Begravenissen in Vlaardingen,
Rotterdam, Gouda, den Haag
en omstreken.

Opbaarmogelijkheden in een
door u gewenst uitvaartcentrum
of thuis met koeling.

Geen crematies.

Dag en nacht bereikbaar.

Mozartlaan 13

3131 ES Vlaardingen

Tel. 010 - 4600509



TE KOOP 2e hands

Theologie en geschiedenis

Tel. 0577-401065

BOEKEN EN MUZIEK

VAN DER BOOM

Voorstraat 41 - 3245 BG Sommelsdijk
Tel. (0187) 482614 - Fax (0187) 484520



**SFEERVOL,
NATUURLIJK**



**KROON
NATUURSTEEN**

VLOEREN - TRAPPEN - GEVELS
Energieweg 8c • 4231 DJ Meerkerk
Tel. +31(0)183-354225 • Fax +31(0)183-354375
www.kroonnatuursteen.nl • email: info@kroonnatuursteen.nl
openingstijden showroom: di-vr: 09.30-17.00 uur, za 09.30-15.00 uur

Voor een verantwoorde keus in:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| * Prekenboeken | * Bijbels |
| * Catechismusverklaringen | * Kinderbijbels |
| * Levensbeschrijvingen | * Psalmboekjes |
| * Leesboeken voor ouderen | * Wenskaarten |
| * Leesboeken voor kinderen | * Enz. enz. |

naar een vertrouwd adres:

BOEKHANDEL R. VAN DER MEIJDEN

Nedereindsestraat 7 – 4041 XE Kesteren

Tel. 0488-482226 (Bgg. 0488-482134) Maandag gesloten.

Wij kunnen ook voor een snelle verzending zorgen!

BARNEVELDSE BEGRAFENISVERENIGING

Voor een eervolle, eenvoudige verzorging van begrafenissen in Barneveld en omstreken.

- geen CREMATIE
- eigen personeel
- vervoer van en naar alle plaatsen
- dag en nacht te ontbieden
- levering van grafstenen
- opgave van lidmaatschap

J. de Groot b.g.g.: G. de Groot
Barnseweg 87 J.H.D. Vermeulenstraat 5
3771 RN 3774 JW
Barneveld Kootwijkerbroek
Tel.: 0342-490728 Tel.: 0342-441812

Harkes Begravenissen

Berkenbroek 7
2811 NZ Reeuwijk
tel. 0182 - 30 04 23

Dag en nacht bereikbaar

*Wij verzorgen
alleen begravenissen*



Leerboek

C.A. van Dieren v.d.M.

Beknopte inleiding in de geloofsleer

U kent dat wel! Men hoort of leest ergens een uitdrukking, die heel bekend voorkomt. "Heeft dat misschien iets met de Bijbel of de geloofsleer te maken? Wat zou die term precies betekenen en staat hij wel op goede voet met Schrift en belijdenis?"

In dit Leerboek wordt door ds. C.A. van Dieren de dogmatiek overzichtelijk, en voor iedere lezer begrijpelijk behandeld.

De Bijbel is onveranderlijk; daarom is de leer die daarop gegrond is ook onveranderlijk. De nauwe overeenkomst tussen de geloofsleer en Gods Woord wordt in het Leerboek aangegeven door het toegevoegde tekstenbestand. Door middel van de kernwoorden en het register wordt het eenvoudig gemaakt om begrippen uit de geloofsleer op te zoeken. ✂

Het onderzoek van de geloofsleer is niet alleen nuttig, maar is en blijft ook nodig, want "Mijn volk vergaat verloren omdat het geen kennis heeft."

Voor verschillende doeleinden is dit een heel bruikbaar boek. Ouders die op de hoogte willen blijven van hetgeen op de catechisatie aan hun

kinderen wordt onderwezen, kunnen in kort bestek de stof in dit boek lezen. Het is voor ouders belangrijk om in deze tijd van allerlei wind van leer de voornaamste stukken van onze geloofsleer grondig te kennen. Dat zal bovendien het luisteren naar de prediking vergemakkelijken. Het Leerboek is ook een welkome handreiking aan ambtsdragers die catechisatie geven. Zij kunnen zich in korte tijd een overzicht van een bepaald leerstuk eigen maken. Het kan ook gebruikt worden voor cursussen of op verenigingen.

Een standaardwerk, dat zeker een plaats in uw boekenkast verdient!

Geb. 224 blz.

Prijs: **22.50**

verkrijgbaar bij de boekhandel

Stuur de bon, zonder postzegel, aan:
BOEKHANDEL GEBR. KOSTER
Antwoordnummer 1052
3770 VB Barneveld



Gebr. Koster

Nairacstraat 17, Barneveld
Tel. (0342) 41 69 86

Dé GezinsGids

Neem nu een jaarabonnement
op dé Gezinsgids voor € 62,20
en u ontvangt dé Gezinsgids tot
december 2003 gratis.

(Daarna weer normale prijs)



Dé gelegenheid...

Bel voor een abonnement
(030) 231 33 77
Of mail naar info@gezinsgids.nl
Jaarabonnement € 62,20

GEZINSGIDS
Brengt het onder woorden

Heeft u er wel eens over nagedacht?

Pleeggezin worden

Soms kunnen kinderen en jongeren wegens omstandigheden voor korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor een aantal van hen wordt dan een pleeggezin gezocht. Het pleeggezin neemt de dagelijkse opvoeding van het kind (tijdelijk) over van de ouders van het kind.

Iets voor u?

De SGJ organiseert regelmatig informatieavonden voor mensen die overwegen een kind in hun gezin op te nemen. U kunt daaraan deelnemen! Neemt u dan contact op met het secretariaat Pleegzorg en vraag een informatiepakket aan. Onze medewerkers helpen u graag. **Telefoon: 033-4226900**

Wij nodigen u uit op één van onze informatieavonden:
woensdag 27 augustus a.s. in Amersfoort (cluster Midden)
dinsdag 16 september a.s. in Dordrecht (cluster Zuid)

In verband met een uitgestelde cursus wordt er in cluster Noord dit najaar geen informatie-avond georganiseerd. Wel kunt u via ons secretariaat een informatiepakket aanvragen.



Christelijke Jeugdzorg

Postbus 1564 • 3800 BN Amersfoort
Tel. (033) 422 69 00 • E-mail: info@sgj.nl • Internet: www.sgj.nl

Begravenisverzorging Kina

Begravenissen in Capelle a/d IJssel
e.o. D.W. Schipper, tel. 010-458 31 12.
Wij verzorgen geen crematies.



Voor info bel:
0416-692787
of
0184-630180

Reformatrice Vereniging van
Ongewild Kinderloze Echtparen

Van BOEKHANDEL & UITGEVERIJ
Horsen bv

DORPSSTRAAT 100 - 3881 BE PUTTEN
Tel. 0341 36 22 77 Fax 0341 36 20 77

Statenbijbels - Huisbijbels - Kinderbijbels
Kerkbijbels (alles Statenvertaling)
Theologische werken - Dagboeken
Bijbel- en Catechismusverklaringen
Leesboeken voor jong en oud
Voordeelaanbiedingen
Tweedehands en Antiquarisch
Psalm- en Muziekboeken
Bladmuziek (noten en klavarskribo)
CD's en Musicassettes
Boeken- en CD-bonnen
Wens- en Gelegenheidskaarten



Begravenisonderneming

Voor uitvaartzorg in :

- ◆ Scherpenzeel
- ◆ De Valk-Wekerom
- ◆ Barneveld
- ◆ Amersfoort
- ◆ Veenendaal
- ◆ Reeuwijk
- ◆ Koolwijkerhout
- ◆ Woudenberg

Geen crematies

Prinsenlaan 30

3925 BM Scherpenzeel

Tel. 033 277 0555

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING...

Dw. gedachten over een uniek gedenkteken geven
wij gestalte in natuursteen. Vraag naar het
fotobook met vele voorbeelden.



Zandee & de Kuijper

Goes: Rotonde Ringbaan-West
Telefoon (0113) 216555

Middelburg: Arnesteinweg 40
Telefoon (0118) 612579

Zoetermeer: Argonstraat 66
Industrieterrein Lansinghage
Telefoon (079) 3615010

Email: info@grafgedenktekens.nl