

De Saambinder

KERKELIJK WEEKBLAD DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN



Meditatie

De Plaatsbereider

Ik ga heen om u plaats te bereiden

Johannes 14:2b

De tekstwoorden zijn genomen uit het afscheidswoord van Christus tot Zijn discipelen. De Middelaar spreekt over Zijn heengaan tot de Vader. Dit spreken heeft het hart van de discipelen diep ontroerd! Zij konden Hem immers niet missen. Bovendien verstonden zij het nut van Zijn heengaan niet. We lezen in de laatste verzen van het vorige hoofdstuk: 'Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen, maar gij zult Mij namaals volgen'. Ook Thomas zegt in dit hoofdstuk: Heere, wij weten niet waar gij heengaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Het werk van de Middelaar in de staat van Zijn verhoging is zo'n verborgenheid voor de ware gelovigen. Toch ligt er juist zo'n troost in als daar eens licht over mag vallen. Het is noodzakelijk dat Christus Zijn kinderen hierin profetisch onderwijs gaat geven. In onze tekstwoorden vinden wij dat onderwijs. Het bijzonder nut van de hemelvaart is de plaatsbereiding der Zijnen. De tekst leert dat er plaats voor hen bereid moest worden. Geliefde lezer, er is in de hemel voor de mens van nature geen plaats. In onze val in Adam hebben wij elk recht op die hemelwoning verloren. De hemel te moeten missen zou nog het ergste niet zijn, ware het niet dat Christus dit het huis Zijns Vaders noemt. Geen plaats in dit huis betekent verstoten uit Gods gunst en gemeenschap. Wat is het

nodig, niet een hemelzoeker, maar een Godzoeker te worden.

Christus zegt tot de discipelen: Ik ga heen! Hij geeft hen niet de opdracht zichzelf een plaats te bereiden. Zij kunnen geen plaats bereiden. Hoe troosteloos zouden deze discipelen dan achtergebleven zijn. Hij doet wat zij niet kunnen. Hij kan plaats bereiden. Hij heeft aan Gods recht voldaan. Velen proberen misschien zelf een plaats in de hemel te bereiden. En zeker, als de dingen der eeuwigheid in het hart gaan wegen, zal een mens ook alles gaan proberen om daar een plaats te verkrijgen. Arme mens die het buiten Christus lukt zich een plaats te bereiden. Zulken bemerken straks tot hun schrik dat niemand tot de Vader komt dan door Hem. Buiten Christus is er voor niemand plaats in de hemel. Hebben wij dit ook al bevindelijk geleerd? Verstandelijk zal ieder dit wel beamen, maar wat is het nodig om door de ontdekking des Geestes aan het einde van de werken der wet gebracht te worden. Gods recht ontnemt ieder mens het recht op een plaats in die woning. Alleen als de Heilige Geest ons daarvan overtuigt zal een zondaar dit werkelijk beamen. In die weg krijgt Christus zo'n waarde. Hij is: de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Hem.

Christus gebruikt hier een opmerkelijke uitdrukking: plaats bereiden. Als Hij dit zegt zijn er reeds vele wonin-

gen. Toch moeten ze nog bereid worden. Zoals een aardse woning in gereedheid moet worden gebracht, zo is het met de hemelwoning. Reeds van eeuwigheid zijn er vele woningen door het welbehagen Gods en de plaatsbekleding van Christus. Toch moeten die plaatsen ook in gereedheid worden gebracht. De erfgenamen van de hemel moeten ook voor de hemel geschikt gemaakt worden.

Plaats bereiden doet Christus als Profet. In het voorgaande hoofdstuk sprak Hij tot Petrus: 'Gij zult Mij namaals volgen'. De kanttekenaar schrijft hiervan: 'nl. als gij uw loop en dienst zult volbracht hebben, en in het geloof sterker zult zijn'. Daar was nader onderwijs voor nodig. Plaats bereiden doet Christus als Hogepriester. De hemel is de plaats van Gods hoogheid en heiligheid. Hoe zal een verloren zondaar daar ooit een woning ontvangen? Nodig is niet alleen onderwijs, maar ook verzoening, voorbede en zegening. Plaats bereiden doet Christus als Koning. Hem is gegeven alle macht, zowel in de hemel als op de aarde.

Geliefde lezer, een persoonlijke vraag: Wordt ook voor ons een plaats bereid? Wij kunnen in de plaats van onze

Inhoud	
Meditatie:	
De Plaatsbereider	1
Niet idealiseren niet etaleren	2
Bij het regeringsjubileum van koningin Beatrix	4
Een heilig ijvervuur moet ontbranden	6
Hemelvaartsdag en D66	7
Kerknieuws	7
Berichten	8
Preekbeurten	8

DE SAAMBINDER
Kerkelijk weekblad
der Gereformeerde Gemeenten.

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. A. Moerkerken.

Bijdragen van medewerkers en boeken ter recensie aan:
ds. A. Moerkerken,
Händelstraat 1,
2901 JC Capelle aan den IJssel,
tel. 010-4472388, fax 010-4472263.

Redacteur: ds. G.J. van Aalst.
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
tel. 0186-576990, fax 0186-575105

Kerkelijk nieuws en berichten aan:

redactie-secretaris: J.J. Verhage
Klooslaan 9, 2985 CK Ridderkerk
tel. 0180-420865, fax 0180-423583

Administratie en betalingen van
abonnementen, adreswijzigingen,
predikbeurten en beroepingswerk aan:

De Saambinder - abonnementen,
Postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599.
Postbankno. voor abonn. gelden: 64327.
email: kbgg@cbgg.nl

Alle **advertenties** aan:

Administratie van De Saambinder:
J. Honkoop, Jan Willem Frisohof 53,
2517 LA 's-Gravenhage,
tel. 070-3514465, fax 070-3512718.
Postbankno. 256686.
email: saambinder-adv@kliksafe.nl

Advertenties € 0,50,- per mm.

Familieberichten

€ 0,40,- per mm.

Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Advertenties dienen uiterlijk donderdag
in bezit van de administratie te zijn.

Rouwadvertenties tot uiterlijk
maandagmorgen 9 uur.

Correspondentie-adres

Noord-Amerika:

Mr. Clarence Bleeker
1233 Leffingwell Av, N.E.,
Grand Rapids, Michigan,
U.S.A. 49505.

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling:

voor Nederland: € 11,- per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober
d.m.v. een acceptgiro)

voor het buitenland:

Luchtpost:

Amerika \$ 56,-, Canada \$ 68,-.

Zeepost:

Amerika \$ 49,-, Canada \$ 59,-.

De redactie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van de
advertenties en de ter recensie
aangeboden boeken.

woning niet altijd verblijven. De woningen waar hier over gesproken wordt hebben in het oorspronkelijke de betekenis van een verblijfplaats. Hier op aarde hebben wij geen blijvende stad. Nu zegt Christus dat er in het huis Zijns Vaders vele woningen zijn. 'In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen'. Wie kan het beter weten dan Hij? Anderszins zo zou Hij het zeker gezegd hebben. De vraag is niet of er wel woningen zijn, maar of er voor mij en u een plaats bereid zal zijn. Dezelfde Christus zegt ook: 'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij iemand wederom geboren worde, hij kan het

koninkrijk Gods niet zien'. Christus spreekt hier persoonlijk tot Zijn discipelen: u te bereiden! Zoals Hij hier de ontroerde discipelen persoonlijk troost, kan Hij nog een arme zondaar troosten. Kunt u ook met minder niet gerust zijn? U, die dit op goede gronden weten mag, het zal eenmaal waar worden: 'En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder, en zal u tot Mij nemen opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben'.

Nunspeet,

ds. A. Schot

Niet idealiseren, niet etaleren

'De oprechte liefde tot het Vorstenhuis zal ons in tegenstelling met de joelende en dansende scharen, doen zoeken de genade Gods voor de Vorstelijke ouders en hun jong geboren lieveling. De Heere verheerlijke Zich naar de rijkdom Zijner ontferming in de Oranjetelg, opdat Hem de eer worde toegebracht. Hem, Wien alleen de dankzegging toekomt en in Wiens verheerlijking de zaligheid Zijner uitverkorenen ligt. Hij make de jonge Prinses een Juliana van Stolberg, als de Friese Vorstin van wie de geschiedschrijver meldt dat zij een christin was, niet naar de mode van de tijd, maar door hartvernieuwende genade. Dat zijn de ware christenen...'

25 jaar

Bovenstaande woorden zijn van ds. G.H. Kersten. Ze werden geschreven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix, 31 januari 1938. Lang geleden! Wie de preek leest (over 1 Thessalonicenzen 5:18, 'Dankt God in alles'), krijgt een indruk van de liefde en eerbied die in die tijd leefden bij ons kerkvolk voor het vorstenhuis. Nu heeft elke tijd ongetwijfeld zijn eigen wijze van verwoorden. Onze vaders drukten zich doorgaans wat plechtiger en verhevener uit dan wij gewoon zijn te doen. Maar dat neemt niet weg: waar liefde en respect het hart vervullen, zal dat ook uitkomen in de bewoordingen die men kiest. Dan vallen de grofheid en platheid van de tijd waarin wij vandaag leven des te meer op.

Zaterdag hoopt de prinses over wie ds. Kersten met zoveel bewogenheid sprak, alweer 25 jaar onze vorstin te zijn. Velen staat de dag van haar inhuldiging, 30 april 1980, nog scherp voor de geest. Koningin Juliana tekende 's ochtends in het koninklijk paleis in Amsterdam de akte van abdicatie. Na 32 jaar droeg zij haar ambt over aan haar oudste dochter. In de Nieuwe Kerk legde Koningin Beatrix 's middags de eed af voor een publiek van duizenden gasten, onder wie de leden van de Staten-Generaal. Daar citeerde zij de bekende woorden uit het zesde couplet van ons volk lied: 'Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer'. Het ontroerde velen van hen die nog beseften waar de wortels van ons volksbestaan liggen. Anderen zei het weinig of niets. Inmiddels gistte de stad. Van heide en verre gekomen relschoppers probeerden ten koste van tientallen gewonde politiemensen de orde te verstoren. Een ellendige en verdrietige gebeurtenis. Nederland op zijn smalst. Hoevelen van de oproerkraaiers van 1980 zullen trouwens inmiddels een vooraanstaande positie in ons land hebben gekregen? Het is maar een vraag...

Een stervende Oranje

Het verwijt komt nogal eens naar ons toe dat wij met betrekking tot de levensstijl van leden van het koninklijk huis veel meer accepteren dan wij van een 'gewoon' kerklid zouden doen. Terecht? Er zit misschien een kern van waarheid in. Maar als wij ons vorsten-

huis hoogachten, wil dat niet zeggen dat wij blind zijn voor die dingen waarin dat huis – zowel in leven als in leer – niet gaat in de sporen van Gods Woord. Van die dingen kunnen wij alleen maar zeggen: helaas, helaas. Zo waren de interviews met prins Bernhard die na diens overlijden zijn verschenen, weinig verheffend. Men kan nu wel zeggen dat prins Maurits destijds vergelijkbare of nog ergere dingen had gedaan, maar op die stelling is wel wat af te dingen.

Onlangs zat ik nog wat te lezen in het boekje waarin ds. Johannes Bogerman – voorzitter van de grote Synode van Dordrecht – verslag doet van zijn bezoeken aan het sterfbed van prins Maurits. In alle eerlijkheid sprak Bogerman aan dat bed van 'de zonden, die strijden met Gods allerheiligste geboden, voor Hem gruwelijk zijn en de oorzaak zijn van Zijn toorn en van alle plagen, zowel tijdelijke als eeuwige, en tevens van de bittere dood door de Zoon Gods geleden'. 'We moeten ze oprecht haten en veroordelen', zei Bogerman, 'en ons schamen voor de ogen van de alwetende en rechtvaardige God, en die zonden belijden en bekennen'. De predikant vervolgde: 'Hoe meer wij hierbij ons hart uitstorten, zoveel geschikter zullen wij worden om de rijkdom der genade Gods in Christus met een vrolijk en dankbaar hart te ontvangen...'

Toen ik deze dingen las, dacht ik: 'Zou iemand bij het sterfbed van prins Bernhard deze dingen ook hebben gezegd?' Aangrijpend was de reactie van Maurits. Hij werd niet boos. Met tranen in zijn ogen erkende de prins dat hij gezondigd had, grof gezondigd. Bogerman werd daarop heel bewogen. Hij wees de prins op Christus, de enige verzoening voor de zonden. Maurits vouwde de handen en zei tot die Christus de toevlucht te nemen. Direct daarna beleed hij zijn schuld dat hij God niet meer had gediend. Er ontwikkelde zich een lang gesprek tussen de zieke prins en de bezoekende predikant. Voortdurend cirkelde dit gesprek om twee polen: schuld en genade. De stervende dacht bepaald niet licht over zijn zonden – en de zielszorger dekte

ze niet toe! Hier staan we bij een ziekbed, waar van twee kanten *eerlijkheid* is.

Idealiseren of etaleren

Hoe moeten we nu omgaan met dingen in ons vorstenhuis die ons moeite kosten? Het komt mij voor dat we het beeld van het huis van Oranje maar niet moeten idealiseren en dat we de gebreken ervan ook niet moeten etaleren. Zal het eerste onder ons wel eens voorkomen, het laatste gebeurt op aanzienlijk grotere schaal in de boulevardpers en andere media. Het wrange verschijnsel doet zich daarbij voor, dat men enerzijds propageert dat alles moet kunnen en mogen en aan de andere kant met zeker leedvermaak de



misstappen van leden van het koninklijk huis breed uitmeet.

Mag ik het zo zeggen: wie liefheeft, kan veel dingen niet ontkennen. Liefde is niet blind, al wordt dat vaak beweerd. De liefde kan zich ook nooit verblijden in de ongerechtigheid, maar alleen in de waarheid. En wat doet zij nog meer? Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen (1 Korinthe 13:7). Graag wil ik de woorden van ds. Kersten onderstrepen in een preek die hij in augustus 1939 hield naar aanleiding van de geboorte van prinses Irene, dat wij achting hebben voor het vorstenhuis, 'ook al is er veel dat ons bedroeft, al speuren wij de ijver tot handhaving der zuivere gere-

formeerde leer niet, gelijk die van anderen uit het Oranjehuis ons in de historieblaân is vermeld; al smart ons de ontheiliging van Gods dag en al ware er nog zoveel dat wij om Gods eer tot heil des lands anders begeerden...'

De balans

Maken wij na een kwart eeuw de balans op. Zijn de verwachtingen die bij sommigen misschien gewekt werden toen onze vorstin in 1980 het volkslied citeerde, beschaamd? In godsdienstig opzicht eigenlijk wel. Misschien waren die verwachtingen ook niet reëel. Wij wisten dat onze kroonprinses een vrijzinnige levensovertuiging had. Dat kwam reeds uit

bij de keuze van de predikant toen zij belijdenis deed. Haar religie is toch van andere aard dan die van prins Willem van Oranje, van stadhouder-koning Willem III en van sommigen uit de Friese tak van haar voorgelacht.

Waarin wij beslist niet zijn teleurgesteld, is het voorbeeldige plichtsbefes waarmee onze vorstin haar ambt heeft uitgeoefend. Daarnaast is zij in haar persoonlijk en huiselijk leven in veel opzichten een voorbeeld geweest voor velen van haar onderdanen. Ongetwijfeld zijn er heel wat staatshoofden met minder kennis van zaken, minder betrokkenheid en minder plichtsbefes dan onze koningin. Een zware slag betekende voor haar het

overlijden van haar echtgenoot, prins Claus, op 6 oktober 2002. Soms kan het gevoel een mens bekruipen dat een vrouw als onze koningin erg eenzaam moet zijn, op zo'n hoge post, door zovelen omringd, levend in zo'n glazen huis.

De toekomst

Wat de toekomst Nederland en Oranje zal brengen, is ons onbekend. Wel moeten we met droefheid vaststellen dat in de 25 jaren van de regering van onze vorstin het verval in ons land schrikbarend verder is toegenomen. Onze natie dreigt in stukken uiteen te vallen. Het samenbindend cement is weg. Ieder heeft een weg die hem recht schijnt, maar het einde ervan zijn

paden des doods. In ons nog steeds welvarende land is het doden van vele ongeborenen in de moederschoot inmiddels wettelijk geregeld, het homohuwelijk aanvaard, het recht op grove belediging onbetwist, het wegstervend leven meer en meer onveilig, Gods dag massaal ontheiligd, Gods Naam bruut onteerd en Gods zaak een voorwerp van spot. Wat kunnen we dan voor toekomst verwachten, anders dan Gods ontzettende gerichten? Maar vergeten we één ding toch niet. God veracht het verbroken hart en de verslagen geest niet. Zo was het in Davids tijd – denk aan Psalm 51 – en zo is het nog. Waar ons vorstenhuis zo dringend behoefte aan heeft, is niet het idealiseren door een deel van het volk dat om het huis van Oranje een waas van romantiek weeft – en al evenmin aan het etaleren door een ander deel van de natie van de smetten die op het blazozen van het vorstenhuis te zien

zijn. Maar er is behoefte aan mensen die de schuld mogen eigenen voor het aangezicht Gods. U weet wel wie dat mocht doen: Daniël, die ‘zeer gewenste man’. Let u toch op zijn ootmoedig smeekgebed: ‘O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaders, omdat wij tegen U gezondigd hebben’. *Wij* – en niet alleen maar: *zij!* En het schuldverslagen hart is ook altijd een biddend hart. Laat onze vorstin in de toekomst maar gedragen mogen worden door het gebed van Gods keurlingen. Dat gebed is al zovaak de dragende kracht geweest in het bestaan van een volk. We hopen dat het aan het huis van Oranje gegeven mag zijn nog lang de monarchie te zijn van het Koninkrijk der Nederlanden.

Capelle aan den IJssel

ds. A. Moerkerken

memoreerde eerst de geboorte van prinses Beatrix, op 31 januari van dat jaar: “Bij vernieuwing heeft de Heere Oranje en Nederland gevoerd tot een mijlpaal Zijner groote goedertierenheden. Nog leeft in onze harten de trilling na uit de spannende dagen van de sterke verbeiding der geboorte van een Oranje-telg (...) nog gedenken wij het voorrecht, dat onze jonge Prinses in den Heiligen Doop aan den Drieeenigen God werd opgedragen”. Ds. Kersten wees op de bange tijd voor Gods kinderen op aarde. Hij herinnerde eraan hoe de Heere Jezus voor Zijn jongeren, toen het hun op aarde bang werd, op de hemel wees en sprak: “In het huis Mijs Vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om u plaats te bereiden”. Al eerder bepaalde Jesaja het volk “in de bange wereldweeën voor de Kerke Gods” bij de grote dag der verlossing. Ja, het was een benauwendende tijd. De zonde nam hand over hand toe, de ongerechtigheid vermenigvuldigde. En “... zwaarder druk, grootere ellende; bitterder vijandschap zijn onder de uitgieting van de fiolen van Gods gramschap te wachten. Maar Gods geheiligd volk zal uit de verdrukking overwinnend uitkomen”. Als God Zijn Naam uit volkomen soevereiniteit en loutere genade aan ons openbaren mocht, dan zouden Oranje en Nederland met het volk van Jesaja’s dagen uitroepen: “Tot Uw Naam en tot Uwe gedachtenis is de begeerte onzer ziel”.

Profetische woorden

Ds. Kersten ging in zijn gedachtenispreek in op de geschiedenis van land en volk, alsmede de actualiteit van toen: het waren immers, in economisch opzicht, crisisjaren? Hij noemde feiten uit de geschiedenis die in andere herdenkingspreken minder aandacht kregen. Weliswaar vierden Oranje en Nederland in 1938 feest, “doch ziende op de gerichten Gods, betaamde het ons wel in het zwart te gaan. Een groote verarming is over ons gekomen; een vòòr dezen ongekende werkloosheid houdt nog steeds aan; oorlog bedreigt ons van dag tot dag. En wat het allerergste is, er is geen vernedering voor God. Feest houden; pret maken; dansen; dat wil ons volk. O, wie weet, hoe spoedig onze feestdagen in rouw zullen veranderen. Mochten wij in benauwdheid den Naam des Heeren gedenken”.

Het waren profetische woorden, nietwaar? Spoedig zou de Tweede Wereld-

Bij het regeringsjubileum van Koningin Beatrix

Een mijlpaal

In deze weken wordt grote aandacht besteed aan het vijftienvijftigjarige regeringsjubileum van H.M. koningin Beatrix. De pers wijdt er ook de nodige artikelen aan. Deze mijlpaal behoort eveneens in *De Saambinder* aandacht te krijgen. Naar wij aannemen, zal in alle gemeenten tijdens de diensten voorbede worden gedaan. Mogelijk worden er herdenkingspredikaties gehouden, zoals dat eerder gebeurde bij de jubilea van de koninginnen Wilhelmina en Juliana. Enkele van die preken zijn destijds in druk verschenen. Het kan goed zijn na tientallen jaren sommige passages weer te geven. Hieronder komen drie van die brochures ter sprake. Wij kunnen zo overeenkomsten en verschillen signaleren tussen het verleden en het heden. Allereerst moet erop gewezen worden dat het niet iedere vorst(in) gegeven is te jubileren. Zo zat koning Willem II slechts negen jaar op de troon: 1840-1849. Zijn vader, koning Willem I, regeerde van 1813 tot 1840. Willem I bepaalde in 1838 dat er geen speciale aandacht aan zijn vijftienvijftigjarige regeringsjubileum besteed mocht worden. Toen koning Willem III in 1874 vijftienvijftig jaar staatshoofd was,

wenste hij aanvankelijk zijn jubileum ongemerkt te laten passeren. Zijn belangrijkste overweging was dat hij meende van minder grote betekenis voor ons land te zijn dan zijn grootvader. Kon hij dan wel de aandacht op zich laten vestigen die men aan Willem I niet schonk? In 1890 stierf koning Willem III, de laatste mannelijke Oranje-Nassau.

Van 1890 tot 1898 nam koningin Emma het regentschap waar voor haar minderjarige dochter Wilhelmina, die in 1898 zélf de troon beklom. Zij regeerde Nederland van 1898 tot 1948, dus een halve eeuw. In 1907 is tijdens haar regeringsperiode het kerkverband der Gereformeerde Gemeenten ontstaan. Onze predikanten en gemeentelieden behoorden altijd tot de trouwste aanhangers van het Oranjehuis. Dit vorstenhuis schonk God immers aan ons volk?

Door God geschonken

Dat was ook de opvatting van ds. G.H. Kersten, die op 5 september 1938 onder de titel *De Gedachtenis van den Naam des Heeren* een herdenkingspredikatie hield bij het veertigjarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Zijn tekst was Jesaja 26:8b. Hij

oorlog uitbreken. Maar ds. Kersten wees er met nadruk op: telkens als het benarde vorstenhuis met het volk de Naam des Heeren mocht aanroepen, wendde de Heere ons lot en vernederde de machtigste vijanden. Hij herstelde Oranje uit de diepste versmading. Ds. Kersten beklemtoonde dat het weinig Oranjes gegeven werd veertig jaar hun taak te mogen uitoefenen. Dat gold slechts voor de stadhouders Maurits en Willem V, en koning Willem III. In 1938 viel dat voorrecht koningin Wilhelmina te beurt. Tijdens haar regering kwam er ook rouw, “toen de onverbiddelijke dood het leven afmaaide van der Koninginne Moeder en korten tijd daarna, toen de Prins-gemaal van Hare Majesteits zijde werd weggerukt”.

De predikant van Rotterdam-Centrum wenste vurig dat de erkenning van de weldaden Gods het Nederlandse volk zou vernederen en dat de nood der tijden werd opgemerkt, want “van het Godvergeten feestgejoel waarin het oog moedwillig wordt gesloten voor de gramschap Gods en waarin men tracht in brooddronkenheid de ellende te vergeten, is niet anders te wachten, dan verzwaring van ons lot en groeiend gevaar voor het Vorstenhuis. Gedenkt Oranje en Nederland, gedenkt den Naam des Heeren en stelt dien Naam tot uwe sterkte ten tijde der benauwdheid. Hij zal u niet beschamen”.

Gods trouw

In zijn preek *Gods trouw aan vorstenhuis en volk* besteedde ds. C. Hegeman – toen te Tholen – op 5 september 1973 aandacht aan het vijftienvijftigjarige regeringsjubileum van H.M. koningin Juliana. Hij wees erop dat Oranje nog over Nederland mocht regeren, terwijl kort daarvoor de Grieken hun koning Constantijn hadden verjaagd. Had ook Nederland niet gezondigd? Zijn tekst – Jeremia 3:23b – spreekt over Gods trouw. Redenen om te juichen en te roemen waren er volgens ds. Hegeman niet. Nederland kende immers vele volkszonden? En begint het oordeel niet vanaf het huis Gods? Waren er nog bidders voor het vorstenhuis en het volk? De predikant stelde dat wij het Huis van Oranje beminnen om der vaderen wil. Hij noemde ook Juliana van Stolberg, naar wie koning Juliana was vernoemd. “Is niet van haar een kostelijk getuigenis gegeven, een getuigenis van Gods vreze en genade?” De Thoolse predikant be-

paalde zijn luisteraars en lezers ook bij graaf Jan van Nassau, diens zoon Willem Lodewijk (die de remonstrantse religie met kracht bestreed) en bij Willem III, de koning-stadhouder. Het was Willem Lodewijk die onze gereformeerde religie zelfs als “het bloed en hart der Republiek” aanduidde.

Ds. Hegeman haalde verder een uitspraak aan van Aletta Vermeer uit haar voorrede bij de catechismusverklaring van haar broer, de bekende mr. Justus Vermeer. Zij memoreerde dat verschillende van Gods knechten en volk na de verdrinkingsdood van Johan Willem Friso er hoop voor hadden dat de Heere uit “de afgehouden Oranjestam weer een spruit zou verwekken”, hetgeen ook gebeurd is bij de geboorte van Willem IV. De predikant van Tholen vroeg zich af hoe lang het Oranjehuis nog zou worden geduld. En inderdaad, als we ons niet vergissen, koesterden in de bewogen jaren ‘70 veel Nederlanders republikeinse gevoelens! Ds. Hegeman noemde verschillende zonden bij name: “De kinderzegen is voor velen een vloek geworden. De zonde van Sodom wordt goed gepraat, en misdaden en overvallen zijn aan de orde van de dag”. Wij kunnen bepaald niet zeggen dat het in ons land in dat opzicht beter is geworden!

Ook ds. Hegeman spaarde de zonden van ons vorstenhuis niet, maar “dat wij genade mochten ontvangen om de zonde van vorstenhuis en volk te bewenen. Van nature zijn wij genegen de schuld van degenen, die wij natuurlijk lief hebben te gaan bedekken. Maar als wij persoonlijk door Woord en Geest zondaar voor God worden, dan worden wij ook schuldenaar voor de zonden van Vorstenhuis en volk. Dan gaat de oprechte belijdenis van schuld steeds gepaard met de billijking van Gods recht en de rechtmatigheid der straf. Gelukkig volk, dat deze gestalte mag kennen”. Ds. Hegeman beëindigde zijn preek met deze woorden: “Hij geve aan ons volk, ware ootmoed en verzuchting voor de toekomst. Al scherper wordt de tegenstelling volkssoevereiniteit of de soevereiniteit des Heeren. Maar wat een troost, de Heere regeert. Loof den Heere mijne ziel. Hallelujah. Amen”.

Bij de gratie Gods

Ds. A. Vergunst, die destijds de Gereformeerde Gemeente van Veen diende, hield eveneens een herdenkingspredikatie, getiteld *Bij de gratie Gods*.

Daarop moest de volle nadruk vallen. Hij stond stil bij de oorsprong van het gezag waarmee koningin Juliana in 1973 vijftienvijftig jaar was bekleed en koos de tekst uit Spreuken 8:15a, “Door Mij regeren de koningen”. Met instemming citeerde de predikant artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, een artikel dat in 2005 ook onder reformatorische christenen ter discussie staat. Ds. Vergunst ging in zijn preek eerst op enkele staatsrechtelijke aspecten van het koningschap in. Hij herinnerde er aan dat ons volk een opleving van godsdienstig besef had meegemaakt onder de zware druk van de Tweede Wereldoorlog, maar dat kort daarna een droevig verval intrad, dat zich in versneld tempo voortzette. “Dingen, die voor vijftienvijftig jaren geleden onvoorstelbaar waren, zijn nu voor velen heel gewoon. De uitspattingen, welke zich in het volksleven voordoen, doen ons denken aan het diep verval van het Romeinse rijk, dat in zedelijke verwording onderging. Daarom kunnen we niet dit regeringsjubileum gedenken zonder een oproep tot waarachtige bekering”.

De Veense predikant stond ook stil bij de roeping van de kerk in het midden van het leven van ons volk. Predikte de kerk wel telkens het “bij de gratie Gods”, zodat zij de overheid het feit van haar goddelijke instelling voorhield, en de profetische verkondiging van het Woord Gods voor de overheid een richtsnoer om naar te handelen was? Ds. Vergunst moest vaststellen dat de kerk in die roeping ernstig tekortschoot. “Een kerk, die in het nationale leven ook zo droevig verscheurd en verbroken is, is zo weinig nationaal-profetisch. Ook hier begint het oordeel bij het huis Gods”. Hij concludeerde: “We mochten ons vandaag wel met rouw over de nationale zonden voor God verootmoedigen”. Moest ds. Vergunst in 1973 zeggen dat bepaalde ontwikkelingen in de jaren kort na de oorlog volstrekt onvoorstelbaar waren, zou het velen die toen leefden niet met schrik vervuld hebben als ze maar enigszins konden vermoeden hoe het er in 2005 in ons land voorstaat? En hoe is het met de gemeenten, die hem zo lief waren?

Ook ds. Vergunst bepaalde de luisteraars en lezers bij de rijke historie van het vorstenhuis. Hij citeerde ondermeer uit twee vrij onbekende brieven van Juliana van Stolberg aan haar zoon Lodewijk van Nassau, brieven waaruit blijkt dat zij bewogen was met het lot

van ons volk, waarvoor in de loop der jaren vier van haar zoons stierven. Haar godsvrucht blijkt uit haar schrijven. Verdrietig was zij over de twisten tussen de luthersen en de calvinisten, waarin zij een gebrek aan broederlijke zag. Zij klaagde: "Er is volstrekt geen verbetering bij ons allen". Ds. Vergunst concludeerde: "Hoever zijn we dan als volk en vorstenhuis van de godsvrucht van de voorgelachten afgeweken! Wordt niet het tijdelijke meer gezocht dan het eeuwige, het stoffelijke dan het geestelijke?" Deze gedenkdag en het acht geven op de leiding Gods in de geschiedenis zou ons moeten bewegen tot waarachtige bekering: "Land, land, land, hoort des Heeren Woord! Immers zo de Heere niet erkend wordt, het "bij de gratie Gods" meer en meer een loze, ledige zin wordt, zal het oordeel Gods niet achterblijven". Tot zover de woorden van ds. Vergunst bij het jubileum van koningin Juliana.

De beste wens

In deze tijd mogen wij stilstaan bij het zilveren regeringsjubileum van H.M. koningin Beatrix. In de vijfentwintig

achterliggende jaren is er in ons land heel veel veranderd, meestal niet ten goede, als we aan Gods inzettingen denken. Wat zouden we haar moeten toewensen? De wens waarmee ds. Kersten zijn herdenkingspreek voor koningin Wilhelmina afsloot! Het was zijn bede dat de vorstin in vrede zou mogen regeren in de dagen die God haar nog had toegedacht. "Ja Hij werke ook in onze Koninginne de begeerte tot den Naam en de gedachtenis van den God harer vaderen, opdat ook Zij moge gekend worden onder degenen, die eens den Naam des Heeren zullen prijzen tot in alle eeuwen eeuwigheid". Wij wensen koningin Beatrix toe dat dit ook voor haar en haar familie waarheid zou worden! Bij haar inhuldiging citeerde zij het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer". Mocht in deze tijd ook de lijfspreuk van Amalia van Solms, de echtgenote van stadhouder Frederik Hendrik, voor haar van bijzondere betekenis zijn. Die luidde: "Wat zal ik den HEERE vergelden?"

Zwijndrecht,

C.R. van den Berg

Tal van ontmoetingen had Van de Panne tijdens zijn colportagetochten, rapporteerde hij: „Zo liep ik langs een weg waar ik drie mannen van Roomse zijde ontmoette, die niets van God en Zijn Woord wisten, maar die toch allen een Bijbel meenamen. Met de laatste kreeg ik een gesprek over de dwaling daar hij in verkeerde en wel over het vagevuur, de biecht en de goede werken. Dat duurde wel een half uur; och, wat is de mens toch blind.”

Ontkerkelijkheid

Na zijn pensionering in 1958 werd Van de Panne opgevolgd door D.P. Polder. Van de Panne was rondreizend evangelist geweest, maar de deputaten besloten zich nu meer op één plaats te concentreren. Evangelist Polder opende op 26 oktober 1959 in Merkssem de eerste evangelisatiepost. Sindsdien is het werk verder uitgegroeid. In de tijd dat Van de Panne zijn werk verrichtte, was een groot deel van ons volk nog christelijk. Recente cijfers laten zien dat er van de 200.000 kinderen die er per jaar in Nederland worden geboren, nog maar 50.000 worden gedoopt. In 2003 werd slechts 14 procent van de huwelijken kerkelijk bevestigd. Vorige maand, in de week voor Pasen, bleek dat van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 15-40 jaar nog maar 22 procent in de opstanding van de Heere Jezus gelooft.

Dr. R. Kranenburg sprak vorige maand bij zijn afscheid als docent godsdienstwetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam als zijn verwachting uit dat de kerken in de komende tijd verder afkalven en dat de evangelische beweging zal groeien. Een groot deel van de Nederlandse bevolking blijft hangen in een vage, diffuse religiositeit. De meeste mensen zijn echter niet echt met religieuze dingen bezig, constateerde dr. Kranenburg. De westerse landen zijn zendingsgebied geworden. De Gereformeerde Gemeenten werken al ruim veertig jaar in Nigeria, maar inmiddels hebben de protestantse kerken in Nigeria zeshonderd zendelingen uitgezonden naar andere landen, onder wie dertig naar de Verenigde Staten!

Jubileum

Het komende jaar wordt aandacht besteed aan het 75-jarig bestaan van ons evangelisatiewerk. De noodzaak van dit werk is in die 75 jaar steeds groter geworden. Daarom is een plaats in de voorbede, maar ook financiële

“Een heilig ijvervuur moet ontbranden”

75 jaar evangelisatie vanuit de Gereformeerde Gemeenten

“Ieder kan wel begrijpen, dat hier grote uitgaven zijn, al stelt dhr. v.d. Panne zich met een zeer matige vergoeding tevreden. Bijbels en andere werkjes moeten worden gekocht en besproken en weggegeven aan mensen die wellicht nog nooit een Bijbel zagen. Hoevelen zijn er toch in ons land, die de Naam van de Heere Jezus wel hoorden noemen, maar helaas! niet anders dan om Hem te vloeken. De Heere mocht dit eenvoudige werk met Zijn onmisbare zegen kronen.”

Met die woorden kondigde ds. A. Verhagen in *De Saambinder* van 24 april 1930 de benoeming van de eerste evangelist aan: J. van de Panne uit Zierikzee. Aanstaande zondag is het 75 jaar geleden dat het evangelisatiewerk van de Gereformeerde Gemeenten begon. „Juist 1 mei, toen door ons land de rode vaandels der socialisten wapperden, was deze broeder op weg om Gods Woord aan de mensen te brengen,” schreef ds. Verhagen. „Ik

doe een oproep aan allen die zuchten geleerd hebben om die broeder in zijn moeilijke arbeid de Heere op te dragen, opdat hij moed en dapperheid moge ontvangen om in dat werk volstandig voort te gaan.”

Mee- en tegenvallers

Evangelist Van de Panne begon zijn werk in Zeeuws-Vlaanderen. Later richtte hij zich vooral op Brabant, terwijl hij een enkele keer ook naar Limburg en België reisde. Gemakkelijk was het niet. „Werkelijk, hij heeft goddelijke ondersteuning en moed nodig om geduldig voort te gaan,” schreef ds. Verhagen toen hij de eerste berichten binnenkreeg. „Hier werd hij afgesnauwd; op een andere plaats werd de deur toegesmeten. Maar hij mocht ook het genoeg smaken om in zeven Roomse gezinnen een Bijbel achter te laten. Men beloofde hem erin te zullen lezen.”



steun vanuit de gemeenten onmisbaar. Tijdens de laatste Generale Synode is opgemerkt dat de inkomsten met 12 procent zullen moeten toenemen om het werk in stand te kunnen houden. Mogen we u daarom om een jubileum-gift vragen? (Banknr. 5039.26.094 t.n.v. Dep. Evangelisatie te Woerden). De oproep van ds. Verhagen is nog altijd actueel: „Zouden wij, die in zulke grote voorrechten mogen delen, ook niet denken aan hen die dat Evangelie nog nooit gelezen of gehoord hebben?”

Dure roeping

De nood van zijn onwetende medemens trof evangelist Van de Panne. „Hoe groot is dan onze schuld en hoe duur onze roeping om hen met de waarheid van Gods Woord bekend te maken,” schreef hij. „Immers dragen zij allen een onsterfelijke ziel in zich en zullen ook eenmaal geopenbaard moeten worden voor Gods Rechtersstoel.” Ook ds. Verhagen legde het de lezers van *De Saambinder* aan het hart: bekommerden zij zich om het lot van hun medeburgers? En wat hadden ze ervoor over? „O, de Heere mocht die pogingen eens willen zegenen in

ons diep gezonken vaderland. Vreselijk is het als men verneemt dat er velen zijn die niet eens weten dat er een Bijbel is. De Heere bemoedige onze broeder in zijn zware arbeid. O, laten wij de handen aan het werk slaan, om biddende werkzaam te zijn tot Gods ere. Wij begrijpen allen dat veel voor die arbeid nodig is, en daarom blijven wij op uw aller steun rekenen. Het gaat om des Heeren zaak en ook om het belang van mensen die voor de eeuwigheid zijn geschapen. Een heilig ijvervuur voor de zaak der zending moet in de ganse gemeente ontbranden. Die zaak mag en moet niet de zaak van enkelen zijn. Immers, in de tijd dat de kerk hoog stond, het geestelijk leven bloeide, werd het meest voor de zaak der zending gevoeld en gedaan.”

Van de Panne begon zijn werk in 1930 in de weken rond Pinksteren. Na het eerste Pinksterfeest ging het Evangelie uit over de gehele wereld. „Gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.” Het begon in Jeruzalem. Dicht bij huis.

Scherpenzeel

L. Vogelaar

waren daar in hun tijd duidelijk genoeg over. Dat neemt niet weg: de Heere geeft ons nog de gelegenheid om deze heilsfeiten te horen verkondigen. Meen niet dat dit een vanzelfsprekende zaak is en dat dit altijd zo blijven zal. Enkele jaren geleden heeft D66 al de mogelijkheid geopperd om één of meer christelijke feestdagen voor islamitische te ruilen. Deze en andere politieke partijen willen in een rap tempo alles wat aan het christendom herinnert uit ons land laten verdwijnen. Wie weet hoe spoedig we zelf vrije snipperdagen op zullen moeten nemen om hemelvaartsdag en andere christelijke feestdagen te kunnen vieren, of wellicht wordt het nog erger en mogen we straks helemaal geen christelijke feestdag meer houden. Wat hebben we er dan voor over? Maar wat zou erger zijn? Dat D66 het ons afneemt, of dat we zelf ons zo van deze zegeningen beroven? De jutefabriek in Rijssen gaf de arbeiders vroeger voor biddag en dankdag een vrije dag om naar de kerk te gaan. Weet u hoe daar een eind aan kwam? Omdat de kerkmensen de dag gebruikten om in hun tuin te werken en niet naar de kerk te gaan. Terecht zei de directie van de jutefabriek dat men dan net zo goed in de fabriek kon werken als in de eigen tuin. Terecht zegt straks D66: als de hemelvaartsdag voor u zo weinig betekenis heeft dat u liever op vakantie gaat, kunnen we hem net zo goed ruilen voor een islamitische feestdag. Ziet u hoe ver dit strekt? Laat dit toch niet de oorzaak zijn dat we straks onze feestdagen zouden kwijtraken. Hopelijk willen ook de schooldirecties bij vakantieplanning hiermee rekening houden.

Rijssen

ds. C.A. van Dieren

Hemelvaartsdag en D66

Het is al weer heel wat jaren geleden dat de meivakantie zijn intrede deed. Aangezien de koninginnedag en de bevrijdingsdag binnen één week vielen, besloten de scholen er een vrije week van te maken. Voor velen is deze week een welkome gelegenheid om er enkele dagen tussenuit te gaan. Dit jaar echter valt de hemelvaartsdag in deze meivakantie. Velen, ook schooldirecties, zullen zich dit niet gerealiseerd hebben. De hemelvaart bepaalt ons bij een van de grote heilsfeiten, waarvan er niet een gemist kan worden. Hoe bepaalt de hemelvaart ons bij het onuitsprekelijke wonder dat de hemel, die door de zonde gesloten was, weer door Christus als Borg voor al Zijn volk geopend is. Op grond van Zijn voldoening heeft Hij toegezegd heen te zullen gaan tot de Vader en dat Hij in het huis van Zijn Vader voor al Zijn uitverkorenen plaats zou maken. Dit maakt de hemelvaart even onmisbaar tot zaligheid als kerstfeest, goede vrij-

dag of paasfeest. Wanneer we dit goed tot ons door laten dringen, zal het toch niet kunnen zijn dat we de hemelvaartsdag inruilen voor vakantie. Het is waar dat de christelijke feestdagen voor ons niet dezelfde waarde hebben als de dag des Heeren. Onze vaders



Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Beroepen:

te Middelharnis:
ds. A. Schreuder te Rijssen-Zuid;
te Ridderkerk: ds. G. Clements te Gouda;
te 's-Gravenhage
(voor het zendingswerk in Ecuador):
ds. J.B. Zippro te Scheveningen.

Bedankt:

voor Bodegraven:
ds. J. van der Net te Houten;
voor Kapelle-Biezeling:
ds. D.W. Tuinier te Terwolde de Vecht;
voor Leiderdorp:
ds. G. Clements te Gouda;

voor Randburg (Zuid-Afrika):
ds. A.A. Brugge te Scherpenisse;
voor Rotterdam-IJsselmonde:
ds. W.J. Karels te Hardinxveld-Giessendam;
voor Zwijndrecht:
ds. A. Schreuder te Rijssen-Zuid.

DOVENDIENST TE DORDRECHT

Op D.V. 7 mei hoopt ds. P. Mulder voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden in de kerk van de

Geref. Gemeente te Dordrecht, Mauritsweg 286. Deze dienst begint om 15.00 uur. Horenden zijn eveneens hartelijk welkom.

MUTATIE KERKELIJK JAARBOEK

Pag. 341, PLAATSELIJKE KERKBODES
Wijziging van persoon voor kopij
"Kerknieuws" van de gemeente
Enschede: mevr. H.M.H.J. van Zeijl-
Wisgerhof, A. Vördingstraat 2, 7558 AH
Hengelo, tel. 074-277 34 45.

Melissant. Er is een zeer groot assortiment etenswaren, kleding, boeken, etc. etc. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Voor de allerkleinsten is een crèche aanwezig. Tevens is er een rommelmarkt. De opbrengst is t.b.v. de zending van de Geref. Gemeenten. De markt is geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

ROMMELMARKT IN BOSKOOP

Op D.V. zaterdag 7 mei wordt in Boskoop van 9.30 tot 16.00 uur de jaarlijkse rommelmarkt gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor acties voor een drietal "goede doelen". Naast de gebruikelijke artikelen die een rommelmarkt typeren, treft men daar ook een grote verscheidenheid van etenswaren aan. Natuurlijk ontbreken bloemen en de Boskoopse bomen niet.

De rommelmarkt wordt gehouden op het parkeerterrein naast de kerk van de Geref. Gemeente te Boskoop, Mendelweg 20. Borden verwijzen u naar deze plek.

REGENJAS VERMIST

Na de vergadering van de particuliere synode te Werkendam op 14 april jl. bleek mijn zwarte regenjas weg te zijn. Er zaten ook 3 sleutels in een jaszak. Een andere jas is blijven hangen. Wie kan mij informeren?

Ds. P. Mulder, Krispijnseweg 8,
3314 KK Dordrecht, Tel. 078-613 56 77



ZANGAVONDEN

Goes

Traditiegetrouw organiseert het mannenkoor "Elim" uit 's-Gravenpolder D.V. ook dit jaar op **koninginnedag** weer een "Oranjezangavond" in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. Hieraan werken mee, naast dit mannenkoor, een trompettist en een pianiste. Tevens is er veel ruimte voor samenzang. Er worden naast psalmen en geestelijke liederen ook vaderlandse liederen gezongen door zowel het koor als samen met de aanwezigen.

De opening wordt verzorgd door ouderling De Kraker.

Aanvang: 19.30 uur. Reeds vanaf 19.15 uur is er samenzang van vaderlandse liederen. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Strijen

Op D.V. zaterdag 7 mei is er in de Grote of St. Lambertuskerk te Strijen een koor- en samenzangavond. Hieraan hopen mee te werken o.a.: het mannenkoor "Rehoboth" uit Klaaswaal en Klaas Jan Mulder die de begeleiding van het koor en de samenzang verzorgt.

De algehele leiding berust bij ds. G.J. van Aalst, die tevens een meditatie hoopt te houden. Naast koorzang staan er op het programma ook samenzang, een orgelsolo en een muzikaal intermezzo. Aanvang: 19.30 uur.

Yerseke

Op D.V. 6 mei wordt er een bevrijdingsavond gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Yerseke, die onder leiding zal staan van ds. J.W. Verweij. Medewerking hieraan wordt verleend door het mannenkoor "Ethan" en het kinderkoor "David". Er is ook veel samenzang.

De netto-opbrengst van de collecte is bestemd voor De Vluchtheuvel. Aanvang: 19.30 uur.

Zoetermeer

Op D.V. 7 mei, om 19.30 uur, wordt er in de Vredekerk van de Geref. Gemeente te Zoetermeer, Zwaardslootseweg 44 (hoek

Europaweg) een bevrijdingszangavond gehouden. Medewerkenden zijn: het mannenkoor "Groot Rotterdam" en de gemengde koren "Deo Favente" en "De Bazuin". Appélwoord door ds. A.B. van der Heiden. De collecte is bestemd voor het Deputaatschap Evangelisatie.

ZENDINGSMARKT TE MELISSANT

Ook dit jaar, 7 mei, wordt de flakkeese zendingmarkt met ongeveer 80 kramen gehouden op het terrein van de fa. Mijnders aan de provinciale weg te



ZONDAG 1 MEI 2005

Aagtekerke 9.30 en 19.00 uur ds. Golverdingen; Aalst 14.30 uur ds. Melis; Alblasserdam 9.30 en 16.30 uur ds. B. van der Heiden; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur leesdienst; Amsterdam-Noord 10.00 en 15.30 uur stud. Van Belzen; Apeldoorn 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Arnhem 10.00 en 16.00 uur ds. Kattenberg; Barendrecht (in CGK; Voordijk 252) 13.30 en 19.00 uur ds. Terlouw; Barneveld 9.30 en 19.00 uur ds. Hogchem; Benthuizen 9.30 en 18.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Berkenwoude 9.00 uur ds. Moerkerken en 14.30 uur ds. A.B. van der Heiden; Boskoop 9.30 en 16.30 uur leesdienst; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 en 16.30 uur ds. Silfhout; Capelle a/d IJssel-West 10.00 uur leesdienst; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. Van Boven; Deventer 10.00 uur ds. Kleppe en 15.00 uur ds. Schreuder; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. Schipper; Dordrecht (Nassauweg) 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. Hoogerland; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. Vermeij; Emmeloord 18.00 uur ds.

Kleppe; Enschede 16.00 uur ds. J. Karels; Enter 9.30 en 15.00 uur ds. Zippro; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. L. Blok; Genemuiden 9.30 en 15.30 uur ds. Hakvoort; Gouda 9.30 en 16.30 uur leesdienst; Goudswaard 15.00 uur ds. De Wit; 's-Gravenhage 10.00 en 16.30 uur ds. Driessen; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. Boogaard en 14.00 uur leesdienst; Haamstede 10.00 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 en 16.30 uur ds. Clements; Hilversum 18.30 uur stud. Van Belzen; Hoogvliet 18.30 uur ds. J. de Pater; Houten 11.00 en 17.00 uur ds. Van der Net; Kampen 9.30 en 15.00 uur ds. Tanis; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. Van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. Beens; Kortgene (in Herv. Kerk) 18.30 uur ds. P. Mulder; Krabbendijke 9.30 en 18.00 uur ds. Verschuure en 14.00 uur leesdienst; Leerdam 10.00 en 18.00 uur stud. Van Manen; Leiderdorp 10.00 en 16.00 uur ds. Brugge; Lelystad 16.00 uur ds. Van Ekeveld; Lisse 10.00 en 16.00 uur leesdienst; Meeuwen 14.30 uur ds. M. Karens;

Meliskerke 9.30 en 14.30 uur ds. P. Mulder; Middelburg-Centrum 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Van Gelder en 14.00 uur leesdienst; Mijdrecht 10.00 (H.A.) en 19.30 uur ds. Mondria; Moerkapelle 19.00 uur ds. Silfhout (doventolk); Nieuw Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. De Wit; Nieuwdorp 9.30 en 18.30 uur ds. C. Harinck; Nieuwerkerk Zld 9.30 en 15.30 uur leesdienst; Nunspeet 9.30 en 15.00 uur leesdienst; Ooltgensplaat 18.00 uur ds. De Jongste (bev. amtsdr.); Oostburg 18.30 uur ds. Vreugdenhil; Oosterland 10.00 en 18.30 uur ds. Gunst; Oostkapelle 9.30 en 15.00 uur ds. Meeuse; Opheusden 10.00 en 18.30 uur ds. G. Pater; Oud Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. Van Krimpen; Poortugaal 19.00 uur ds. Clements; Rhenen 10.00 en 17.30 uur ds. Veenendaal; Ridderkerk 15.00 uur ds. W.J. Karels; Ridderkerk-Slikkerveer 9.30 en 16.30 uur ds. Mijnders; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur (H.D.) ds. Van Dieren en 14.30 uur leesdienst; Rijssen-West 9.30 uur ds. Mol; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Schreuder en 14.30 uur leesdienst; Rotterdam-Centrum 10.00 uur ds. Paul; Scherpenisse 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst; Scheveningen 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Sint Philipsland 9.30 (H.A.) en 15.00 uur ds. De Jongste; Soest 18.00 uur ds. Tuinier; Spijkenisse 10.00 en 15.30 uur ds. J. de Pater; Terneuzen 15.00 uur ds. Van Gelder; Terwolde-De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. Tuinier; Tholen 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. Mouw; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. Bakker; Utrecht 10.00 uur ds. Van Eckevelde en 16.00 uur ds. Visscher; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. Melis; Veenendaal 9.30 en 17.00 uur ds. P. Blok; Vlissingen 9.30 en 16.00 uur ds. Vreugdenhil; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Wageningen 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Werkendam 10.00 en 18.00 uur ds. M. Karens; Westzaan 10.00 uur (H.A.) en 15.30 uur ds. Neele; Woerden 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Wolphaartsdijk 14.00 uur ds. Golverdingen; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. Verweij en 14.00 uur leesdienst; Zaandam 18.30 uur ds. Neele; Zeist 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Zoetermeer 16.30 uur ds. Paul; Zwijndrecht 9.30 en 16.30 uur ds. Baaijens;

DINSDAG 3 MEI 2005 (HEMELVAARTSDIENST)

Eindhoven 19.30 uur ds. Van Eckevelde;

WOENSDAG 4 MEI 2005 (HEMELVAARTSDIENSTEN)

Alphen aan den Rijn 19.30 uur ds. Schipper; Breda 19.30 uur ds. Brugge; Gorinchem 19.30 uur ds. P. Mulder; Haarlem 19.30 uur ds. Meeuse; Hellevoetsluis 19.30 uur ds. Terlouw; Lelystad 19.15 uur ds. Kattenberg; Naaldwijk 19.45 uur ds. De Wit; Oostburg 19.30 uur ds. Moens; Poederoyen 19.30 uur ds. Mondria; Sint Philipsland 19.30

uur ds. Verweij; Spijkenisse 19.45 uur ds. M. Karens; Terneuzen 19.30 uur ds. Van Gelder; Utrecht 20.00 uur ds. B. van der Heiden; Wierden 19.30 uur ds. Hakvoort; Zoetermeer 19.30 uur ds. Van Eckevelde.

DONDERDAG 5 MEI 2005 (HEMELVAARTSDAG)

Aagtekerke 9.30 uur ds. C. Harinck; Amersfoort 9.30 uur ds. Visscher; Apeldoorn 10.00 uur ds. Meeuse; Arnhem 9.30 uur ds. Kattenberg; Barendrecht (in CGK; Voordijk 252) 12.00 uur ds. Terlouw; Benthuizen 9.30 uur ds. A.B. van der Heiden; Boskoop 9.30 uur ds. Golverdingen; Brakel 11.15 uur ds. W.J. Karels; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 9.00 uur ds. Silfhout; De Valk-Wekerom 9.30 uur ds. Van Boven; Dirksland 10.00 uur ds. P. Blok; Dordrecht 9.30 uur ds. P. Mulder; Drachten 9.30 uur ds. Hoogerland; Elspeet 10.00 uur ds. Vermeij; Enter 9.00 uur ds. J. Karels; Ermelo 9.30 uur ds. L. Blok; Genemuiden 9.30 uur ds. Hakvoort; Gouda 9.00 uur ds. Clements; 's-Gravenhage 9.00 uur ds. Driessen; 's-Gravenpolder 9.30 uur ds. Schipper; Haamstede 11.15 uur ds. Vreugdenhil; Hardinxveld-Giessendam 9.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ido-Ambacht 9.30 uur ds. Mijnders; Hilversum 10.00 uur ds. Kleppe; Hoogvliet 11.00 uur ds. Silfhout; Houten 11.00 uur ds. Van der Net; Kampen 9.30 uur ds. Tanis; Katwijk aan Zee 15.00 uur ds. Van Aalst; Klaaswaal 9.30 uur ds. Van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 uur ds. Beens; Krimpen a/d IJssel 10.00 uur stud. Van Manen; Kruiningen 9.30 uur ds. J. Karens; Leiderdorp 10.00 uur ds. Bac; Meliskerke 11.00 uur ds. De Heer; Middelburg-Centrum 9.00 uur ds. De Heer; Middelburg-Zuid 9.00 uur ds. Van Gelder; Moerkapelle 9.30 uur ds. Paul; Nieuw Beijerland 9.30 uur ds. De Wit; Nunspeet 9.00 uur ds. Schot; Opheusden 10.00 uur ds. G. Pater; Ridderkerk 10.00 uur stud. Van Belzen; Rijssen-Noord 9.00 uur ds. Van Dieren; Rijssen-West 9.00 uur ds. Mol; Rijssen-Zuid 9.00 uur ds. Schreuder; Rilland-Bath 10.00 uur ds. J. de Pater (openb.bel.); Rotterdam-Centrum 9.00 uur ds. Terlouw; Rotterdam-IJsselmonde 11.00 uur stud. Van Belzen; Scheveningen 10.00 uur ds. Zippo; Sint Annaland 11.00 uur ds. Brugge; Stolwijk 11.00 uur ds. Clements;

Terwolde-De Vecht 9.30 uur ds. Tuinier; Tholen 10.00 uur ds. De Jongste; Uddel 10.00 uur ds. Mouw; Urk 10.00 en 16.00 uur ds. Bakker; Vlissingen 9.00 uur ds. Vreugdenhil; Waardenburg 9.30 uur ds. Mondria; Wageningen 11.00 uur ds. Veenendaal; Werkendam 9.30 uur ds. M. Karens; Woerden 9.00 uur ds. W. Harinck; Wolphaartsdijk 11.00 uur ds. Moens; Yerseke 9.30 uur ds. Verweij; Zeist 10.00 uur ds. Van Eckevelde.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN

Alkmaar:

Evangelist G. Baan; kerkgebouw 't Wuiver 2-a, Oudorp NH, gem. Alkmaar; diensten iedere zondag om 10.00 en 16.30 uur.

Amsterdam:

Evangelist J. Krijgsman; kerkgebouw Bij Simon de Looier, Looiersgracht 70. Samenkomsten iedere zondag 10.30 en 17.00 uur. Donderdag 5 mei: 10.30 uur evang. J. Krijgsman.

Dagje Amsterdam? Bezoek dan eens onze evangelisatiepost. Open van dinsdag t/m zaterdag tussen 10.00 - 16.00 uur. Hartelijk welkom!

Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-I te Emmen; diensten iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur.

Leeuwarden:

Evangelist S. de Visser; kerkgebouw Achter de Hoven 2-c; diensten iedere zondag om 9.30 en 16.00 uur. Zondag 1 mei: 9.30 en 16.00 uur evang. G. van de Breevaart. Donderdag 5 mei: evang. L. Versteeg.

Merksem:

Evangelist A. van Setten; Prot. Kerk, Oude Barrelei 64; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

Tilburg:

Evangelist H.J. van den Boogaart; kerkgebouw Offenbachstraat 105-107. Diensten iedere zondag om 10.00 en 18.30 uur. U bent hartelijk welkom in de BIJBEL-winkel van dinsdag t/m zaterdag, tussen 10.00 en 17.00 uur. Offenbachstraat 107.

Advertenties

Gezinsvriendelijk en goedkoop.
Mooie **stacaravan** te huur op minicamping de Lingeheuve, Spijk. Nog vrij in de meivakantie. 0183-628864.

CHR. BEGRAFENISONDERNEMING
G. WEGENAAR

Regentesselaan 43 Tel.: (0318) 52 66 41
3905 GT Veenendaal Fax: (0318) 55 42 04



Website op zondag sluiten?

Kijk op <http://www.heinosoft.nl/zondag/>

Of bel 015-2128463, email: info@heinosoft.nl

Vakantie op Texel

Rust en ruimte
alle jaargetijden
in eigen sfeer



Bel 0222 31 83 91

begrafenisverzorging T. den Hollander

Begravenissen in Vlaardingen,
Rotterdam, Gouda, den Haag
en omstreken.

Opbaarmogelijkheden in een
door u gewenst uitvaartcentrum
of thuis met koeling.

Geen crematies.

Dag en nacht bereikbaar.



Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509



Uitgaande van de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland biedt de
SHG gekwalificeerde kraamzorg,
gezins-, en bejaardenzorg die
aansluit bij uw manier van leven.
Dit houdt voor ons in dat Bijbelse
normen en waarden de basis
vormen voor uw dagelijkse
levenshouding en mediagebruik.

Gekwalificeerde kraamzorg

Meldt u tijdig aan (om teleurstelling te voorkomen).
U kunt ons dagelijks telefonisch bereiken.

Bel 0187 - 48 91 73 b.g.g. 0342 - 49 21 55

Gezins- en bejaardenzorg

Voor gepaste hulp in uw situatie kunt u de SHG
via het telefonisch spreekuur bereiken onder
telefoonnummer 0166 - 65 26 05.

Op werkdagen van 8.30 - 10.30 uur en
op vrijdagavond van 19.00 - 20.00 uur.

De gratis brochure zenden wij u graag toe.



Begrafenisonderneming

Voor uitvaartzorg in :

- ◆ Scherpenzeel
- ◆ De Valk-Wekerom
- ◆ Barneveld
- ◆ Amersfoort
- ◆ Veenendaal
- ◆ Renswoude
- ◆ Kootwijkerbroek
- ◆ Woudenberg

Geen crematies

Stationsweg 411

3925 CD Scherpenzeel

Tel. 033 277 0555



PSYCHOLOGENPRAKTIJK BROUWER

hulpverlening aan kinderen en
volwassenen

vestigingen

RIDDERKERK

Verlengde Kerkweg 11

BARNEVELD

Rozenstraat 1-a

METEREN (GELDERMALSEN)

Dorpsstraat 18

Bel voor informatie of aanmelding

(0180) 42 69 55



Voor een verantwoorde
en stijlvolle begrafenis

- * mogelijkheid voor thuis opbaren
- * eigen rouwvervoer
- * kist wordt schoudergedragen
- * gratis laatste wens boekje

R.C. Brouwer Bentincklaan 1a, Leersum
tel. 0343-461880 b.g.g. 06-51504726

- Amerongen - Amersfoort - Doorn - Elst -
- Longbroek - Leersum - Maarn - Maarsbergen -
- Rhenen - Woerden - Woudenberg -

WESOTRONIC

DE OPLOSSING voor kerktelefonie:

DKtel

(Draadloze Kerktelefoon via
de ether)

De belangrijkste voordelen zijn:

- ✓ geen telefoonkosten / internetaansluiting
- ✓ aanmerkelijk goedkoper dan andere systemen
- ✓ uitstekende geluidskwaliteit
- ✓ eenvoudig en flexibel in gebruik
- ✓ CE gecertificeerd

Al tientallen kerken werken met DKtel.
Wij bedanken de kerken voor het in ons
gestelde vertrouwen.

Wesotronic B.V.
Nunspeet, Barendrecht
Telefoon 0341 - 271000
www.wesotronic.nl

In samenwerking
met slKN

Waardige en stijlvolle verzorging

van begravenissen met aandacht
voor persoonlijke wensen. In alle rust,
vertrouwelijk en met bescheidenheid.

- opbaren met kistkoeling bij u thuis of
in een voor u bekende aula
- dag en nacht bereikbaar en overal
te ontbieden
- wij verzorgen alleen begravenissen
- laatste verzorging van de overledene
door een gediplomeerd verpleegster

Begrafenisverzoorgers:

• H.de Jongh • P.H. van der Leer • E. Treur

Begrafenisonderneming de Jongh

Hardinxveld-Giessendam:

Reepijzer 5, Tel. (0184) 61 11 54

Waardenburg:

Kerkstraat 15a, Tel. (0418) 65 20 39

Zeist:

Van Reenenweg 171, Tel. (030) 69 24 258

BOEKHANDEL RITMEESTER

Uw KONINKRIJK KOMT

De Bijbel naverteld
door L. Snoek

docent godsdienst op het Van Lodenstein college



Uw Koninkrijk komt is geschreven in een hedendaagse vertelstijl voor jongeren van 10 jaar en ouder.

De vele kleurenillustraties van Jaap Kramer sluiten prachtig aan bij de verhalen.

Gebonden in 2 delen

Prijs: € 79,50

Franco verzending

(na 31-12-2005 € 89,50)

BOEKHANDEL RITMEESTER

TOLSTRAAT 34, 4231 BC MEERKERK
TEL. 0183-351108

OOK GEVESTIGD IN GORINCHEM
EN BOVEN-HARDINXVELD
BOEKHANDEL.RITMEESTER@WANADOO.NL

Nieuw project



Stichting China

Stichting China is gestart met vertaling van de **Commentaren van Calvijn**

Een noodzakelijk project!

De Chinese huiskgemeenten nu ook in de voetsporen van Calvijn. laet de Muur geen belemmering zijn!

Steun de vervolgd kerke in China en maak een bijdrage over op

giro 320666

Info@stichtingchina.nl
Postbus 1150 - 3907 BR Veenendaal
tel. 0318-310520 - mail@stichtingchina.nl
Giro 320666 in v. Stichting China
www.stichtingchina.nl



Voor kerkenraden, verenigingen, commissies enz. heeft het Deputaatschap Evangelisatie een informatieve presentatie over het evangelisatiewerk in Nederland en België. Onze voorlichter komt graag bij u langs (ook overdag).

- *Nederland en de geestelijke nood van onze naaste*
- *Het werk van onze evangelisten*
- *Noodzaak van evangelisatie*

DIA-PRESENTATIE EVANGELISATIEWERK



Voorlichter **dhr. C.W. van Haften: 0341-253588**

Van BOEKHANDEL & UITGEVERIJ Horssen bv

DORPSSTRAAT 100 - 3881 BE PUTTEN
Tel. 0341 36 22 77 Fax 0341 36 20 77

Statenbijbels - Huisbijbels - Kinderbijbels
Kerkbijbels (alles Statenvertaling)
Theologische werken - Dagboeken
Bijbel- en Catechismusverklaringen
Leesboeken voor jong en oud
Voordeelaanbiedingen
Tweedehands en Antiquarisch
Psalm- en Muziekboeken
Bladmuziek (noten en klavarskribo)
CD's en Musicassettes
Boeken- en CD-bonnen
Wens- en Gelegenheidskaarten

JOHANNUS - CONTENT - DOMUS



ma. gesloten
di - vr. 09.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30
vr. avond. 16.30 - 21.00
za. 09.30 - 12.00 / 13.30 - 17.00
rijke collectie bladmuziek (ook klaver) en CD's



ORGELCENTRUM
ANDANTE

A. van Oostadeaan 35
3904 TJ Veenendaal

Tel: 0318 - 505083
Fax: 0318 - 505851



info@andanteorgels.nl
www.andanteorgels.nl

DE SPECIALIST IN HUISKAMER- EN KERKORGELS

BELIJDENISGESCHENKEN

Nieuwe Boeken

Joh. Calvijn,	De Institutie 3 delen (Aanbieding)	€ 99,00
Wilh. a Brakel,	De Redelijke godsdienst 2 delen	€ 115,00
Ds. A. Moerkerken,	Ons Troostboek	€ 54,50
Ds. G.H. Kersten,	De Heidelb. Catechismus	€ 24,50
Is. Ambrosius,	Het zien op Jezus	€ 49,50

(en vele andere nieuwe boeken uit voorraad leverbaar)

Boekhandel de Roo

van Meelstraat 12 (zijstraat burg.janssenlaan)

Zwijndrecht

tel. 078 - 6124081 (ma.gesl./ vrij parkeren)

'Geen vervanging, maar vervulling'

Deputaatschap voor Israël organiseert studiedag

Op D.v. vrijdag 6 mei, de dag na Hemelvaart,

vindt een bijzondere bijeenkomst plaats. Het Deputaatschap voor Israël wil dan samen met u en jou nadenken over de vraag welke beloften in Oude en Nieuwe Testament nu nog gelden. Welke betekenis is er voor het Joodse volk in onze dagen en welke consequenties zijn er voor de kerk? Het ontstaan en de achtergrond van de zogenaamde vervangingstheologie zal uitgebreid aan de orde komen. Ook is er aandacht voor wat het Nieuwe Testament ons zegt over de positie van het Joodse volk en welke beloften er nog voor dit volk liggen. En: welke plaats krijgen bekeerde Joden in de kerk?

Ds. W. Silfhout:

Ds. C.J. Meeuse:

Geef u/je nu op voor deze dag. Deelname kost 5 euro, te voldoen bij binnenkomst. Bij de prijs is een lunch inbegrepen. Opgave voor deze dag kan bij het **Deputaatschap voor Israël** Postbus 400, 3440 AK Woerden tel. 0348-489929 e-mail: dep-israel@cbgg.nl

Deze interessante bijeenkomst wordt weer gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Kousseweg 1-3. Aanvang 10.00 uur. Vanaf half tien is er ontvangst met koffie. De studiedag wordt rond 15.30 uur afgesloten.

Met een PowerPoint presentatie wordt u op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen in het werk van het deputaatschap. In de pauze is er ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting. Er is ook een boekentafel.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een forum-discussie onder leiding van ds. J.M.D. de Heer.

WELKOM



Voor een paar dagen of langer, gezelligheid en sfeer, **Pension "De Peel"**, gelegen in de mooie Betuwe, waar het gewoon goed is. Familie Knuijvers, Boveneindsestraat 14, 4041 EJ Kesteren. Tel. 0488-481687

Begrafenisverzorging Kina
Begravenissen in Capelle a/d IJssel e.o. D.W. Schipper, tel. 010-458 31 12. Wij verzorgen geen crematies.

Te huur: **Hoekwoning in Ermelo**. Loopafstand van bos, hei en supermarkt. Rustige buurt, veel groen. wk. 29 + 30. € 550,- tel: 0341-493184



Onderhoud van uw Kerkgebouw Voor alle installaties

Bel Aktie 010-4517471



Voor info bel: 0341-425712 of 0416-692787

Reformatrische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen

Reist u naar **Zuidelijk Afrika** voor zaken, vakantie of privé? **Umfula Tours** helpt u graag met uw programma, reis, verblijfsplanning en uitvoering.

tel 0027 11 706 4809
fax 0027 11 463 6810

e-mail wybe@umfulatours.com
website: www.umfulatours.com



IN LIEFDEVOLLE HERINNERING...

Uw gedachten over een uniek gedenkteken geven wij gestalte in natuursteen. Vraag naar het fotoboek met vele voorbeelden.



Goes: Ronde Ringbaan-West
Telefoon (0113) 216555

Middelburg: Arnesteinweg 40
Telefoon (0118) 612579

Zoetermeer: Argonstraat 66
Industrieterrein Lansinghage
Telefoon (079) 3615010

Email: info@grafgedenktekens.nl

Een mooie vakantie in Twente



- * Comfortabele 3*** bungalows v.v. wasmachine en magnetron
- * 2 t/m 6 persoons
- * Gebruik van overdekt zwembad
- * Prachtige omgeving voor fiets- en wandeltochten

Bel voor 55+ en andere leuke aanbiedingen!

Vakantieoord Holsappel - erkend bungalowpark ANWB***

Fam. Timmerman - Molendijk 105 ZUNA - Telefoon 0548 - 51 27 90