

De Saambinder

KERKELIJK WEEKBLAD DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN



Meditatie

De enige schuilplaats

*Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is
gezet, die zal vernachten in de schaduw des
Almachtigen.*

Psalm 91:1

Psalm 91 is een Psalm zonder opschrift. We weten dus niet wie de dichter is geweest. Is het Mozes geweest of David, de man naar Gods hart? We kunnen er geen antwoord op geven. Wel weten we dat de dichter een man des geloofs was. Een man die God tot zijn deel had. Hij spreekt over een schuilplaats. Dat is een bekend beeld onder oud-Israël. De herders schuilden er met hun vee wanneer ze achtervolgd werden door rovende nomaden of wanneer er hevige onweer woedde. David had zo'n schuilplaats in de spelonk van Adullam.

Maar hier wordt gesproken over de schuilplaats des Allerhoogsten. Adam in het paradijs had die niet nodig, want er was geen gevaar, alles ademde vrede. Maar door de zonde werd alles anders. Door de zonde is de dood en het verderf in de wereld gekomen. En nu dreigt het gevaar van alle kanten. Hebt u de gevaren wel eens gezien die u bedreigen? Dat u onderworpen bent aan de drievoudige dood, aan allerhande ellendigheid, zelfs aan de verdorvenheid? Een mens heeft veel schuilplaatsen. De één een trouwe kerkgang. Een ander leeft o zo netjes. We vertrouwen er heimelijk op. Maar we hebben allemaal nodig dat die schuilplaatsen van ons eens weggeblazen worden door de ontdekking van de Heilige Geest. Vraag daar toch om! Om de enige schuilplaats te leren vinden. De

schuilplaats des Allerhoogsten.

De Allerhoogste, dat is God de Vader, Die alles regeert en heerschappij heeft over al het geschapene. De Allerhoogste, dat is God de Zoon, Die door de engel Gabriël "de Zoon des Allerhoogsten" wordt genoemd. Hij heeft voor die schuilplaats gezorgd. Hij is de Schuilplaats Zelf. Voor Hem was er geen schuilplaats. Op Hem zijn de scherpe pijlen van de Goddelijke gramschap neergekomen. Hij heeft in een betrekkelijk kort tijdsbestek geleden wat Zijn Kerk anders rechtvaardig eeuwig had moeten ondergaan. Om zo in die weg voor armen en ellendigen het leven en de zaligheid te verdienen, maar ook door de Heilige Geest toe te passen.

De schuilplaatsen in Israël waren vaak verborgen. Men had een gids nodig die de weg wees. Zo is het ook in het leven van zondaren. Want het is niet genoeg dat we weten dat er een Schuilplaats is. Dat kunnen we gelukkig nog iedere zondag horen. Maar van nature zwerfen wij wel buiten deze Schuilplaats. En wie heeft er nu die Schuilplaats nodig gekregen? Alleen toch degenen wier hart onrustig is gemaakt en wier ogen geopend zijn. Mensen die voor God niet kunnen bestaan en zonder God niet kunnen leven. Zij die eeuwigheidsogen hebben gekregen; die beleven: 'k Wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voor

handen scheen. Maar toen zij als verlorenen aan Gods voeten neervielen, werd voor hen de deur geopend. Een deur der hoop voor al hun zonden in Jezus' diep doorboorde wonden. In Jezus alles gezien.

Onze tekst spreekt echter niet van een zien van de schuilplaats, maar een zitten in de schuilplaats. En wie daar in zitten mag is veilig. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. In die schuilplaats zitten mensen die zich gedurig aan de Heere betrouwen en wier gebed het is: "Wees mij tot een rotssteen om in te wonen, om geduriglijk daarin te gaan". Die mogen ook vernachten in de schaduw des Almachtigen. We denken weer even aan het Oosten, waar de brandende zon zijn verzengende stralen doet schijnen. Wat is het dan een voorrecht om in de schaduw te mogen schuilen. Zo is nu in Christus voor Gods gemeente veiligheid te vinden.

Het woord vernachten betekent letterlijk de nacht doorbrengen. En de nacht is het beeld van tegenspoed, van verdrukking. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. En toch, uit die alle redt hun de Heere. Gij hebt mij bijgestaan. Dat heeft Daniël ervaren in de leeuwenkuil en de



Inhoud

Meditatie:	
De enige schuilplaats	1
Als schapen ter slachting (1). 2	
Gods Woord en onze kleding (4)	3
Commentaar:	
Christendom en Islam (2)	5
Een boodschap voor verwende mensen	6
Kerknieuws	8
Berichten	8
Preekbeurten	9

DE SAAMBINDER
Kerkelijk weekblad
der Gereformeerde Gemeenten.

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur: ds. A. Moerkerken.

Bijdragen van medewerkers en boeken ter recensie aan:
ds. A. Moerkerken,
Händelstraat 1,
2901 JC Capelle aan den IJssel,
tel. 010-4472388, fax 010-4472263.

Redacteur: ds. G.J. van Aalst.
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
tel. 0186-576990, fax 0186-575105

Kerkelijk nieuws en berichten aan:

redactie-secretaris: J.J. Verhage
Klooslaan 9, 2985 CK Ridderkerk
tel. 0180-420865, fax 0180-423583

Administratie en betalingen van
abbonementen, adreswijzigingen,
predikbeurten en beroepingswerk aan:

De Saambinder - abonnementen,
Postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599.
Postbankno. voor abonn. gelden: 64327.
email: kbgg@cbgg.nl

Alle **advertenties** aan:

Administratie van De Saambinder:
J. Honkoop, Jan Willem Friso Hof 53,
2517 LA 's-Gravenhage,
tel. 070-3514465, fax 070-3512718.
Postbankno. 256686.
email: saambinder-adv@klikSAFE.nl

Advertenties € 0,50,- per mm.

Familieberichten

€ 0,40,- per mm.

Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Advertenties dienen uiterlijk donderdag
in bezit van de administratie te zijn.

Rouwadvertenties tot uiterlijk
maandagmorgen 9 uur.

Correspondentie-adres

Noord-Amerika:

Mr. Clarence Bleeker
1233 Leffingwell Av, N.E.,
Grand Rapids, Michigan,
U.S.A. 49505.

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling:

voor Nederland: € 11,- per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober
d.m.v. een acceptgiro)

voor het buitenland:

Luchtpost:

Amerika \$ 56,-, Canada \$ 68,-.

Zeepost:

Amerika \$ 49,-, Canada \$ 59,-.

De redactie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van de
advertenties en de ter recensie
aangeboden boeken.

drie jongelingen in de brandende oven.
Dat zullen al Gods kinderen ervaren,
want Israëls Wachter sluimert niet. En
als de dood komt, mogen zij voor altijd
bij de Heere zijn. Nog worden we

geroepen, gewaarschuwd en genodigd
om schuiling te zoeken in deze enige
Schuitplaats.

Nieuwerkerk,

ds. A. J. Gunst

Als schapen der slachting

(1)

Eerst een opmerking over de titel
boven dit artikel. Die is ontleend aan
Romeinen 8:36. Zelf meende ik altijd
dat er stond: 'schapen ter slachting'.
Misschien dacht menige lezer dat ook
en in sommige bijbels staat het inder-
daad ook zo. De titel is echter goed:
het woordje 'der' ziet op een tweede
naamval en wil de *hoedanigheid* van
de schapen aanwijzen: zij zijn slacht-
schapen, bestemd voor de slacht. In
Jesaja 53:7 moet het woordje 'ter' wél
staan: '... als een lam werd Hij ter
slachting geleid...'. Maar dit terzijde.
In een tweetal artikelen willen we her-
inneren aan een aangrijpend stukje
kerkgeschiedenis: de eerste christen-
vervolging in het jaar 64 onder keizer
Nero. Weliswaar brak reeds veel eer-
der, na de dood van Stefanus, een grote
vervolging uit tegen de discipelen van
Christus (Hand. 8:1), maar toen betrof
het alleen gelovigen uit de Joden.
Onder keizer Nero ging het vooral om
christenen uit de heidenen. We weten
overigens dat de discipelen pas in
Antiochië voor het eerst christenen
werden genoemd (Hand. 11:26). Het is
goed in deze tijd, waarin we nogal eens
willen klagen over de vijandschap die
zich allereerst tegen het christelijk
geloof openbaart, ons eens te herinne-
ren hoe het de kerk des Heeren in die
bewogen jaren van de eerste eeuw is
vergaan.

Een keizer van 17 jaar

Hij was zeventien jaar oud toen hij kei-
zer werd: Lucius Domitius Ahenobar-
bus (Roodbaard). Een wat pafferige
jongen, achterdochtig en lichtgeraakt
van karakter. De omstandigheden
waaronder hij tot het hoogste ambt in
de toenmalige wereld kwam, waren
ellendig. Zijn moeder, de sluwe
Agrippina, was de vierde vrouw van
keizer Claudius. Uit haar eerste huwe-
lijk had zij haar zoon meegebracht en
zij had niet gerust voordat stiefvader

Claudius haar zoon (die toen 13 jaar
oud was) als zijn eigen kind had
geadopteerd. Vanaf dat moment schaf-
te men de naam Roodbaard voor haar
zoon af. Voortaan heette de jongen
Nero Claudius Caesar Drusus Germa-
nicus – kortweg: Nero. Onder die
naam is hij een van de meest beruchte
personen in de wereldgeschiedenis
geworden. Zijn moeder had in feite
maar één doel: haar zoon moest keizer
worden. Agrippina was de zus van de
krankzinnige keizer Caligula (37-41)
en – zoals gezegd – de vierde vrouw
van keizer Claudius, die regeerde van
41 tot 54. Zo was dus zij de zus van
een keizer en de vrouw van een keizer:
nu wilde zij nog de moeder van een
keizer worden...

Om dat doel te bereiken, schuwde zij
geen enkel middel. In feite minachtte
zij haar man Claudius, die nogal hak-
kelde en een besluiteloze indruk maak-
te, maar wel door velen onderschat
werd. In oktober 54 slaagde Agrippina
erin, haar man te vergiften. Claudius'
eigen zoon, de jonge Britan-
nicus, die de voornaamste gegadigde
voor de keizerstroon was, werd door
Agrippina opgesloten. Na een paar
maanden heeft Nero – die de kunst van
het vergiften van zijn moeder had
afgekeken – de arme Britannicus ver-
moord. Zelf beweerde Nero dat
Britannicus was gestorven aan een
aanval van epilepsie. Om elk bewijs
van de moord weg te nemen, liet hij
het lijk van zijn jonge concurrent ver-
branden...

En zo werd Nero dan keizer van het
toen nog zo machtige Romeinse impe-
rium. Hij was nog maar 17 jaar oud!
De eerste vijf jaren van zijn keizer-
schap (54-59) verliepen vrij rustig. Dat
was vooral te danken aan de matigen-
de invloed van Nero's leermeester, de
kundige filosoof Seneca. Het is
bekend dat het eerste boek van
Johannes Calvijn een commentaar is
op een boek van deze Seneca, *De cle-*

mentia (Over de zachtmoedigheid). Wel een bewijs van het respect dat Calvijn voor deze geleerde heiden gevoelde!

Nero's wandaden

Langzaam maar zeker echter brokkelde de invloed van Seneca op Nero af. Hij kreeg verkeerde raadslieden. Dat is al vaak een oorzaak van veel ellende geweest. We kunnen denken aan de bijbelse voorbeelden van Rehabeam en Ahasveros, die onder invloed van hun verkeerde adviseurs dwaze besluiten hebben genomen. Nero meende dat hij een bijzonder talent had voor kunstzinnige uitingen. Hij verwaarloosde steeds meer het bestuur van het rijk en gaf zich over aan zijn hartstochten: kunst, drank en ontucht... Hij wilde persé zijn talenten tonen voor de leden van de Senaat en voor het volk van Rome en trad soms in het openbaar urenlang op als dichter, zanger en toneelspeler. Vele 'vrienden' juichten hem dan toe, maar de meer eerlijken onder de Romeinen geneerden zich voor zulke belachelijke vertoningen. Dat te laten blijken was echter levensgevaarlijk.

Erger waren Nero's seksuele uitpattingen. Hij verlaagde zich tot perversiteiten die elke beschrijving tarten. We durven ze hier ook niet eens neer te schrijven. Het moet genoeg zijn te vermelden dat hij zijn eerste vrouw liet ombrengen, diverse buitenechtelijke avonturen heeft gekend en ook homo-seksuele contacten niet schuwde. Hij liet zich zelfs officieel met een schandknaap in het huwelijk verbinden... Berucht is het liederlijke festijn dat hij op een avond in Rome voor belangrijke burgers van de stad liet aanrichten op een in een parkmeer drijvend vlot, waarbij hij de oevers van het meer had laten ombouwen tot één groot bordeel.

Ik beroep mij op de keizer...

We zullen maar niet meer vermelden over de schanddaden van deze man. Eén ding nog: wat moet het voor de apostel Paulus toch zijn geweest, zich op déze keizer te hebben beroepen! Nero's naam komt in het Nieuwe Testament niet voor. Maar wanneer Paulus tegen stadhouder Porcius Festus zegt: 'Ik beroep mij op de keizer' (Hand. 25:11), wordt met deze keizer Nero bedoeld. Het is dan omstreeks het jaar 60. Het gaat dan in Rome juist de verkeerde kant op met de jonge keizer: we zagen dat reeds. Paulus zal nog niet geweten hebben tot

welke vreselijke uitpattingen Nero zou komen. Wat hij wél heeft geweten, is dat hij voor deze man zou moeten verschijnen. Tijdens de vliegende storm waarin het schip waarmee Paulus naar Rome werd vervoerd uiteindelijk zou vergaan, heeft een engel de apostel in de nacht bemoedigd met de woorden: 'Vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden!' Gij *moet*. Over dat woord mogen we niet heen lezen. In de oorspronkelijke taal duidt het een Goddelijk moeten aan. Het wordt wel meer zo gebruikt in de Schrift. De apostel wist dat het naar Gods raadsbesluit was dat hij levend in Rome zou aankomen en vervolgens voor de keizer zou verschijnen. Mede daardoor mocht hij tijdens die twee

verschrikkelijke weken op de Middellandse Zee zo opvallend rustig zijn. Er zijn weinig dingen die Gods kind meer rust kunnen geven dan het stil berusten in de altoos wijze raad des Heeren. Dan gaat het altijd goed, hoe verkeerd het ook schijnt te gaan.

Terug naar ons onderwerp: keizer Nero en zijn vervolging van de jonge kerk in Rome in het jaar 64. De vraag dringt zich op: hoe heeft het – schijnbaar onverwacht – tot zo'n verschrikkelijke vervolging kunnen komen? Daarover hopen we in een tweede artikel iets te schrijven.

(wordt vervolgd)

Capelle aan den IJssel

ds. A. Moerkerken

Gods Woord en onze kleding

(4)

De vorige keer zagen we dat kleren iets over onszelf zeggen. Kleren maken de man of vrouw. Ze kunnen de man of vrouw ook mismaken of verlagen. Natuurlijk zijn we er niet met een aardige of degelijke buitenkant. We kunnen ons zo anders voordoen dan we in werkelijkheid zijn. Toch laat kleding iets zien van iemands persoonlijkheid. Er zijn redenen waarom bepaalde mensen bepaalde kleding dragen.

Er zijn ook bepaalde redenen waarom onze Schepper ons kleding schónk. We hebben onze reinheid in het paradijs verloren. Nu dienen we onszelf en onze medemens te beschermen. Het loutere feit dat we kleren nodig hebben moet ons al verootmoedigen. Kleren getuigen van onze zondige aard. Tegelijk getuigen ze van Gods goedheid. Hij wil ons beschermen tegen koude en hitte. Hij wil ons ook beschermen tegen onbeschaamde blikken, tegen de zonde van overspel en alles wat dat met zich meebrengt. Modehuizen hebben met dit alles weinig op. Het kan mode-ontwerpers niet schelen wat de Bijbel over kleding zegt. Zij hebben er belang bij dat mensen toch vooral met hun uiterlijk bezig zijn, zodat onze trots en ijdelheid gestreeld wordt. Zij spelen in op verborgen zinnelijke verlangens en buiten die op een geraffineerde manier uit. Ze

hopen hun eigen kas te vullen, terwijl de portemonnee van de koper wordt omgekeerd. Kortom, ze richten een nieuw standbeeld op, een afgod waarvoor iedereen moet buigen. Wie weigeren daaraan mee te doen, lopen het gevaar als ouderwets gebrandmerkt te worden, als mensen die oogkleppen dragen en een eeuw te laat geboren zijn.

Opgang en neergang van culturen

Het is opvallend dat de kleding begint te veranderen, waar ook ter wereld het christendom zijn intrede doet. De christenen in de tijd van de Vroege Kerk waren bekend met badhuizen waar men zich in het openbaar ontkleedde en met stadions waar atleten naakt deelnamen aan de wedstrijden. Mensen die tot bekering kwamen konden, echter niet meer meedoen met dit alles. Zij begonnen zulke plaatsen te mijden. Op zendingsterreinen vandaag gaat het eigenlijk net eender. Als het Woord van God beslag legt en harten worden vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest, krijgt dat een doorwerking in het leven van de mens en de maatschappij waarin hij leeft. In een samenleving waar weinig of geen kleding gedragen wordt, gaan mensen anders denken en handelen zodra het Evangelie de harten raakt. Het is ontroerend om te zien hoe men in zulke culturen het heidense verleden loslaat

en hoe netjes gekleed men zich onder het Woord zet.

In onze westerse samenleving zien we helaas het tegenovergestelde gebeuren. De afbraak van alle christelijke en traditionele normen en waarden gaat ongelooflijk snel. Het lijkt erop dat we terugkeren naar het begin van onze jaartelling. In de eerste hoofdstukken van zijn brief aan de Romeinen geeft de apostel Paulus ons een helder beeld van die dagen. Er is misschien zelden zo'n decadente beschaving geweest als die van de Romeinen. Het Romeinse rijk is dan ook niet ten onder gegaan omdat het in militair opzicht onderdeel voor zijn tegenstanders, maar omdat het in morele zin totaal corrupt was.

We kunnen vrezen dat onze hedendaagse cultuur op de rand verkeert van een volledig geestelijk en moreel faillissement. Europa staat bekend als een werelddeel waar alles kan en alles mag, terwijl Amerika volgens zeggen nummer één is in de productie en export van pornografische lectuur. Er wordt in het westen veel gesproken over het op gang brengen van democratie in andere landen, maar het is de vraag of men daar wel zit te wachten op de vrijheidscultuur van Europa en Amerika. Moslims leven met het idee dat het westen een bolwerk van het christendom is. Wat ze in de praktijk zien, maakt hen echter zo kopschuw dat ze nauwelijks willen nadenken over de waarheid van het christelijk geloof. Een vrouw die door haar kleding een onzedelijke uitstraling heeft en toch doorgaat voor christelijk, is één van de meest doeltreffende vormen van anti-reclame voor de Bijbel.

Praktisch onderwijs

Iemand werpt misschien tegen: staat er dan ergens in de Bijbel iets over de wijze waarop wij gekleed moeten gaan? Leggen wij niet veel te veel nadruk op zulke dingen? Is het eigenlijk niet allemaal een zaak van traditie? Het antwoord op deze vragen is niet zo moeilijk. Natuurlijk kunnen we doorslaan naar de andere kant. We hoeven echt geen reformatorisch Iran te worden. Maar Gods Woord heeft wel degelijk iets te zeggen over onze levenswandel en ook over onze kleding. Niet alleen Genesis 2, maar ook veel andere plaatsen in de Schrift werpen licht op deze zaken. Laat bijvoorbeeld 1 Corinthe 6 niet duidelijk zien dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest dient te zijn? God wil verheer-

lijkt worden in onze geest en in ons lichaam! Hij regeert in het heiligdom en wil dat alles toegaat naar Zijn reine wil. Dat heeft ook met onze kleding te maken. "Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren" (1 Timotheüs 2:9a). "Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is" (Judas, vers 23).

Van groot belang is ook het zevende gebod: "Gij zult geen overspel doen." Onze Heidelbergse Catechismus verklaart dit gebod op een zowel diepe als praktische manier. Het zevende gebod leert ons "dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten" (vraag en antwoord 108). Dit gebod heeft dus niet alleen te maken met de zonde van overspel. God verbiedt ook "alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en *wat de mens daartoe trekken kan*" (vraag en antwoord 109). Laten vrouwen die maar half-gekleed rondlopen, bedenken dat zij allerlei gevoelens losmaken en daarmee anderen in verzoeking brengen. Het verleiden tot zonde is net zo goed zonde als het bedrijven van de zonde.

We kunnen in dit verband ook denken aan ons huwelijksformulier. Het bevat heel veel praktisch onderwijs voor de man en de vrouw. Zo wordt de bruid ertoe opgewekt haar man "in alle goede en oprechte dingen behulpzaam te zijn, op haar huishouding goede acht te hebben, en in alle ingetogenheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht, te wandelen, opdat zij anderen een goed voorbeeld van zedigheid mag geven". Zou dit onderwijs geen gevolgen hebben voor de wijze waarop de bruid op haar trouwdag voor Gods aangezicht verschijnt? Zou een laag uitgesneden trouwjurk, een blote rug of een jurk zonder mouwen dan op zijn plaats zijn? We hoeven daar niet lang over na te denken. Zou datzelfde onderwijs geen consequenties hebben voor onze dagelijkse levenswandel in huwelijk en gezin? De vraag stellen is de vraag beantwoorden!

Geroepen om anders te zijn

De Heere roept ons om anders te zijn. Het volk Israël moest een afgezonderd volk zijn (Num. 23:9). En wij moeten dat ook zijn. Een gedoopt voorhoofd verplicht ons tot een heilige levenswandel. Als we zeggen dat wij anders

dan de wereld zijn en intussen achter de wereld aanrennen, moeten we ons niet verbazen dat de buitenwacht met ons spot of – wat erger is – met de Heere spot. Het is een verdietige waarheid dat van nationale zonden na verloop van tijd niet meer wordt aangevoeld dat het zonden zijn. De wereld dringt steeds dieper de kerk binnen. Zelfs zonder het te beseffen nemen we dikwijls de patronen van onze samenleving over. Daarom moeten we elkaar er op wijzen dat Gods gebod nooit verandert. Durf anders te zijn! Durf, als het nodig is, alleen te staan!

Zo'n opwekking is vooral nodig in de zomertijd. Het lijkt er soms op dat het kwik maar even boven de 20 graden Celsius hoeft te stijgen of veel mensen raken ieder schaamtegevoel kwijt. Toen een Nigeriaanse predikant eens in juli een bezoek aan Nederland bracht, wist hij van schaamte haast niet waar hij moest kijken. "Waarom lopen zoveel mensen in hun ondergoed op straat?" Hij was er verlegen mee. Zijn wij het ook? Of beginnen we er langzaam maar zeker aan te wennen? Gaan we tenslotte zelf ook meedoen? Laten we niet leven met een dubbele standaard: één voor de winter en een andere voor de zomer, één voor thuis en de andere voor op reis. We hebben te doen met een God Die alle dingen ziet en weet. Denk daar eens aan, ook als u of jij op vakantie bent en een poesje elders verblijft. We moeten rekenschap geven van onze daden.

Dat geldt heel bijzonder van de wijze waarop we ons kleden wanneer we naar de kerk toe gaan. Het is altijd ongepast wanneer meisjes of vrouwen de rok boven de knie dragen, ook in de week. Een jurk of rok moet lang genoeg zijn om de knie te bedekken, ook bij het zitten. Hoe veel te meer als het Gods dag is en wij voor Zijn aangezicht verschijnen! Dan mag toch eerbied verwacht worden voor Gods inzettingen? Het is een schande wanneer vrouwen (en mannen!) in onfatsoenlijke kleding zich neerzetten in de kerk. Het is een aanstoot voor anderen, het bedroeft Gods kinderen en het doet afbreuk aan de reinheid van het heiligdom. Hoe kunnen we een zegen verwachten als dergelijke zaken naar binnen sluipen?

De beste kleding

Het zou kunnen zijn dat sommige lezers zich intussen wat wrevelig gaan voelen. Waarom moeten we zo precies zijn in al die dingen? Is het niet genoeg

dat er af en toe gewaarschuwd wordt tegen het dragen van een lange broek door vrouwen en meisjes? Waarom moet er nu ook al worden gewaarschuwd tegen de korte rok? Misschien haalt deze of gene zijn schouders op. "Allemaal wetticisme! Laat die zaken toch aan de mensen zelf over! Iedereen heeft toch zijn eigen verantwoordelijkheid?" Anderen zullen pleiten voor een christelijke of evangelische vrijheid, waarbij het eigen geweten beslist. Wat moeten we daarop antwoorden? Er is een verschil tussen *wettisch* en *wettig*. We moeten nooit wettisch zijn in onze wandel, maar die wandel moet wel wettig zijn. Anders gezegd, ze moet in overeenstemming zijn met Gods Wet. Zou een waarlijk evangelische gezindheid geen rekening houden met de eisen van Gods Wet? Dan vrees ik dat ze niet voortvloeit uit de bron van het Evangelie! Inmiddels wordt het er niet gemakkelijker op voor onze gezinnen. Het valt niet mee om nette kleding te kopen in de winkels vandaag. Mensen die er moeite mee hebben de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen zich niet veroorloven de gang naar duurdere kledingzaken te maken. Moeders van grote gezinnen zijn bijna wel gedwongen zelf kleren te naaien voor hun kinderen en voor zichzelf. We onderschatten dit alles niet en schrijven dan ook niet vanuit de hoogte, maar we begeren te waarschuwen vanuit de liefde.

Bovenal willen we wijzen op de beste

kleding die te krijgen is. Het is het kleed van Jezus' gerechtigheid. Toen Adam en Eva na hun diepe val een kleed ontvingen tot bedekking van hun naaktheid, gebruikte de Heere daar dierenhuiden voor. Het bloed van een dier dat nooit gezondigd had moest vloeien voor de mens! Dat wees heen naar het bloed van Hem Die in de wereld zou komen als het vlekkenloze Godslam. De kleding van de mens getuigde niet alleen van Gods algemene goedheid en een tijdelijke bescherming; ze getuigt ook van Zijn bijzondere gunst en een eeuwig behoud. Wij allen hebben die klederen des heils zo nodig. We mogen aan de buitenkant een nette, godsdienstige indruk maken, maar vanbinnen zijn we ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. Zijn we daar reeds aan ontdekt? Zijn we ooit dat kleed van eigengerechtigheid kwijtgeraakt? Leerden we verlangen naar die witte klederen, gewassen in het bloed des Lams (Openb. 7:14)? Van de bruid van Christus lezen we dat ze geheel verheerlijkt is inwendig (Psalm 45:13). O, laat er geen rust wezen totdat u deze kleding hebt ontvangen uit vrije, soevereine genade! Dat is de beste kleding. Zoek die gerechtigheid van Christus, "en zijt met ootmoedigheid bekleed" (1 Petrus 5:5). Want ootmoed is een kleed dat een ieder past!

Lethbridge (Canada), ds. C. Sonneveld

middel van geweld en met bloed verspreid. Het christendom is verspreid door mensen te bekeren, maar de islam is verspreid door oorlog te voeren". Uiteraard mogen we niet vergeten dat ook het christendom zich schuldig heeft gemaakt aan het gebruik van dwang door het zwaard en door andere middelen om mensen tot het christendom te 'bekereren'. Die uitwassen zijn er helaas, maar die mogen niet aan het christendom in zijn algemeenheid worden toegeschreven. Christenen en joden worden in de koran nog steeds elkaanders verbonden genoemd, waarmee een moslim geen vriendschap mag sluiten. Er zijn 200 plaatsen in de koran aan te wijzen waarin moslims opdracht krijgen de ongelovigen en schriftbezitters (joden en christenen) te onthoofden (bron: *Bijbel en onderwijs*, Amersfoort). De vloek van Allah is dreigend in de koran aanwezig. Denk aan Soera 9, vers 30 "En de Joden zeggen; "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah's vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!" Deze en andere teksten worden door fanaten als Mohammed B. en waarschijnlijk ook door hen die de terroristische aanslagen in Londen pleegden, als een opdracht gezien voor hun verschrikkelijke daden.

Vertrouwen

Het is mijns inziens een illusie te denken dat samenwerking met de islam vrijblijvend zou kunnen. Niet van de zijde van de islam, want de opdracht om de wereld te islamiseren valt niet te onderdrukken. Ook niet van de zijde van het christendom, want dan moeten we het Woord van God opgeven. Moslims zullen zeker bereid zijn om samen te werken als het gaat om het behoud van de verworvenheden van onze democratische rechtsstaat, maar als de partij waarmee men wenst samen te werken vasthoudt aan de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, heilzaam voor individu en samenleving en aan de ene Naam tot zaligheid, dan denk ik dat deze samenwerking van korte duur zal zijn. Want Allah is immers god en Mohammed is zijn profet. En dat is niet de God van de Bijbel. En Mohammed is niet de Zaligmaker van zondaren. Er is geen andere Naam, dan de naam van Jezus. De profeten van het Oude Testament hebben het volk van Israël moeten



Christendom en islam

(2)

Alleenheerschappij

In een gesprek dat ik enige tijd geleden had met een christen-arabier in Galilea, sprak deze zijn verbazing uit over de naïviteit van de meeste westerlingen als het om de ware aard van de islam gaat. Hij leeft midden in een voornamelijk islamitisch dorp. Hij kent de wereld van binnen uit. Er zijn volgens hem drie manieren waarop de moslims hun geloof verbreiden:

1. Door het zwaard.

2. Door een huwelijk met andersoortige gelovigen aan te gaan en zich in het begin in verregaande mate aan te passen.
3. Door het hebben van veel kinderen. Een moslim geeft zijn geloof nooit op. Samenwerking met moslims op welk terrein dan ook, zal altijd door hen worden benut om de alleenheerschappij van de islam te bevorderen, zo hield hij ons voor.

In dezelfde zin spreekt ook Labuschagne. "De islam heeft zich door

waarschuwen toch hun hoop niet op Egypte te stellen, maar op de Heere alleen. In Psalm 9:11 spreekt David zijn geloofsvertrouwen uit in de Heere: “En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.” Kennen we nog iets van dat vertrouwen? Geloven we nog dat we te doen hebben met een almachtig God? Zou Hij niet kunnen bewerken dat we ook als reformatorisch volksdeel nog een poosje mogen houden wat we hebben? En als het anders gaat? Dat we het dan toch maar in Gods handen mogen geven en met het overblijfsel van het volk instemmen door genade: “Ik dank U, HEERE, dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij. Ziet, God is mijn Heil, ik zal niet vrezén, want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden” (Jes. 12:1,2).

Botsende culturen

Jammer dat de PKN niet samen met andere kerken zich beijvert om het Nederlandse volk op te roepen terug te keren tot de Heere en tot Zijn inzettingen, die heilzaam zijn voor volk en samenleving. Jammer dat men samen met moslims benadrukt dat zowel de islam als het christendom bevrijdend willen werken. Hoe meer ik van de islam lees en hoor, hoe meer ik er van overtuigd raak dat de islam geen bevrijdende godsdienst is, maar een slaafse dienst. Alle mooie woorden ten spijt. Natuurlijk zijn alle moslims geen terroristen. Natuurlijk zijn er onder hen goedwillende mensen, die de christenen niet zullen vervolgen of verdrukken, maar het gaat niet om het individu, maar om de leer. Islam en christendom passen niet bij elkaar. Ze sluiten elkaar zelfs uit. Ook een moslim zal pas tot zijn wezenlijke bestemming komen als hij de kracht van het verzoenend bloed van Christus mag kennen. Daar ligt de roeping van het christendom. Predik het Evangelie aan alle creaturen! Daar komt geen zwaard bij te pas. Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn-Geest zal het geschieden.

Na de aanslagen van 11 september 2001 schreef W.B. Kranendonk in het *Reformatorisch Dagblad* over de houding van de regering en andere overheidsfunctionarissen ten opzichte van de moslims: “We moeten de islam niet aanrekenen wat een kleine groep terroristen doet. We moeten niet zeggen dat de ene godsdienst beter is dan de ande-

re. We moeten niet discrimineren. We moeten vooral lief zijn voor elkaar en veel begrip hebben voor de moeilijke positie van etnische minderheden. (...) Ze (de overheid, WS) sturen aan op een boterzacht, niemand kwetsend, ethisch verantwoord en politiek correct poldermodel waarbij ze echte verschillen tussen de moslimcultuur en de westerse samenleving niet ter discussie stellen.” Dat was in 2001. In 2005 bespeur ik dezelfde geest bij de kerk in Nederland. De verschillen moeten bespreekbaar worden gemaakt om ze te overwinnen. Wie zal uiteindelijk de overwinning claimen? Niet de dominee, die de ‘ene Weg’ niet zo exclusief acht, dat hij van een andere ‘weg’ iets zou durven zeggen. Niet de kerk die aanstuurt op een boterzacht, niemand kwetsend, ethisch verantwoord en politiek correct poldermodel, waarbij de goddelijkheid van Jezus Christus gerust ter discussie mag worden gesteld, maar waarin het verboden is twijfels te hebben over de profeet Mohammed. De meeste moslims zijn er van overtuigd dat er onoverbrugbare verschillen bestaan met het christendom. Daarom willen zij zich niet aanpassen aan de westerse samenleving. Christendom en islam zijn botsende culturen.

Bekering

De geestelijke armoede van ons volk, de spirituele woestijn waarin het christelijke westen is terechtgekomen, doet de mens zoeken naar alternatieven om zijn spirituele gevoel te bevredigen. Voetballers worden goden en zangers

van smartlappen kunnen rekenen op massaal eerbetoon bij hun overlijden, nog meer dan bij hun leven. Als de moslims zich niet aan deze samenleving willen aanpassen, dan kan ik ze ook nog geen ongelijk geven.

Europa en daarmee ook Nederland zullen alleen tegen de islam zijn opgewassen wanneer de joods-christelijke traditie de structuren van onze samenleving weer gaan bepalen. Als we ons als volk weer bewust worden van het waardevolle van deze traditie. Een reveil is nodig. Een terugkeer tot wat we met schade achter ons hebben gelaten. Bekering van land en volk. Ook in het persoonlijk leven. Want als de persoonlijke bekering tot God niet meer gekend wordt of niet meer nodig wordt geacht, zal een nationale bekering niet plaatshebben. Die bekering is ook nodig voor de bijna 1 miljoen moslims in ons land. Zij zijn ook mensen op reis naar de eeuwigheid. De omgang met hen in de dagelijkse praktijk is een vraag, waar ook wij niet aan voorbij kunnen gaan. Al zijn de meeste terroristen wel moslims, toch is niet elke moslim een terrorist met explosieven om zijn middel. Profeten hebben we nodig die als de oudtestamentische boetgezanten het volk oproepen tot bekering. Mensen die durven te zeggen waar het op staat. Die zich niet schamen voor de naam en zaak van Koning Jezus. We moeten als christenen meer uit onze schulp kruipen. Het is hoog tijd, misschien al te laat.

Capelle aan den IJssel, ds. W. Silfhout

Een boodschap voor verwende mensen

“Evangelisatie is plicht en roeping der kerk. In deze tijd van ongeloof en revolutie zelfs haar roeping bij uitnemendheid.” Kernachtig vatte de Rotterdamse hoofdonderwijzer Tj. Molenaar zijn visie samen in zijn vragenrubriek in het jongerenblad *Daniël*: evangelisatiewerk „moet uitgaan van de kerk, die toch van Christus de last heeft ontvangen alle creaturen het Evangelie te prediken. De band aan de gemeente wordt gesterkt door het vasthouden aan de belijdenis, door het aanvaarden van ambtelijke leiding en opzicht, en door te arbeiden met de bedoeling het verlorene voor

Christus te winnen.”

Molenaar schreef dit in 1957, juist voordat de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten het evangelisatiewerk ter hand nam. Het was een voortzetting van de inwendige zending zoals die in 1930 door de Zuidelijke Particuliere Synode was opgezet.

Bodem onder de voet

Vasthouden aan de belijdenis, schreef de bovenmeester uit Rotterdam-Zuid. Dat staat haaks op: verzwijgen en verzachten van elementen die de postmoderne mens niet aanspreken. „Slechts

het volle, zuivere Evangelie van Gods genade in Christus vermag artsenij te bieden tegen de schrijnende wonden en de diepe ellende der zonde," stelde Molenaar. En: „Wie wil redden degenen die in het moeras zonken, moet zelf een vaste bodem onder de voet hebben."

Enkele maanden geleden hield prof. dr. A. van de Beek de bezoekers van een bezinningsavond van de hervormde Inwendige Zendingsbond voor dat de boodschap van Gods Woord niet naar de mens is. „Ondergaan in de dood is voor verwende mensen geen aantrekkelijk vooruitzicht. Maar het Evangelie behaagt mensen niet. Het is bedoeld om te redden." Van de Beek bekritiseerde de pogingen het Evangelie acceptabel te maken, het wegslijpen van de scherpe randjes, zowel in de prediking als in het evangelisatiewerk. Het leidt tot oppervlakkigheid. „Als we dat niet in de gaten hebben, vervlakt Psalm 103: 'Gij doet ons niet naar onze zonden.' Dan gaan we zeggen dat Onze-Lieve-Heer de kwaadste niet is. Ik hoop dat de boodschap dat alleen uit de dood het leven komt, in de gemeenten gehoord zal worden. Anders vergaat het ze net zoals de middenorthodoxe gemeenten die bloeiden in de jaren zestig. Als ik er nu preek, ben ik in de regel de jongste."

Mee eens?

Onze Amerikaanse zustergemeenten hebben al sinds 1954 een evangelisatiepost in Baldwin, een dorp in de staat Michigan. Een kledingwinkel voorziet er in de materiële nood. Ernaast staat een eenvoudig wit kerkje. Om de andere vrijdagmiddag komen enkele tientallen mensen bijeen in een dienst waarin een predikant of ouderling uit Grand Rapids of Kalamazoo voorgaat. Het is een gemengd gezelschap: een oude vrouw uit de zwarte bevolkingsgroep, haar gezicht half verborgen onder een gehaakte geel-groene muts. Een chique geklede man, leunend op een stok, want hij is al op jonge leeftijd getroffen door een beroerte. Een goedlachse bejaarde vrouw, die de diensten al tientallen jaren bezoekt. Een man van wie het gezicht grotendeels schuilgaat achter een warrige baard. Halverwege de preek schuift nog een bezoeker naar binnen. Vroeger reed hij de bus die een aantal kerkgangers voor elke dienst ophaalt, maar hij was niet te bewegen zelf ook binnen te komen. Hij reed weg en kwam terug als de dienst voorbij was. Nu komt hij soms opeens het kerkje in en zet zich zwijgzzaam neer in een hoek.

Het Woord wordt verkondigd. Stil en aandachtig luisteren de bezoekers. Het einde van de preek beantwoorden ze veelstemmig: „Amen!" Hardop, zoals ze dat van huisuit gewend zijn. Heftig knikkend onderschrijven ze de boodschap die ze zojuist gehoord hebben. Zijn ze het er werkelijk mee eens? Het werk in Baldwin is niet zonder vrucht gebleven. Er zijn echter ook veel gezinnen afgehaakt. „Het Evangelie behaagt mensen niet. Het is bedoeld om te redden," zei prof. Van de Beek. Daarom moet de boodschap van het evangelisatiewerk naar Gods Woord zijn, onverkort, onbewimpeld en eerlijk.

Roesten of slijten

De meeste bezoekers van de diensten in Baldwin wonen in oude woonwagens en vervelozе huisjes aan de zandwegen in de bossen van Michigan. In Nederland begon het evangelisatiewerk van de Gereformeerde Gemeenten 75 jaar geleden ook op het platteland. Vanaf de jaren zestig concentreerde het zich in de grote steden. De gemeenten in de dorpen moeten echter hun eigen omgeving niet uit het oog verliezen, alsof daar niets te doen zou zijn! „Evangelisatie is plicht en roeping der kerk," schreef meester Molenaar. In een rapport van de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika werd in 1857 vermeld: „De binnenlandse zending zij ten ernstigste opgedragen aan al (!) de gemeenten van onze Kerk, naar vermogen te zorgen dat de behoeften van de heidenen in haar midden zowel als verachterde christenen worden vervuld."

Dat vergt inspanning. Evangelist G.H. Kieviet, die al 61 jaar was toen hij op onze evangelisatiepost in Merksem zijn werk begon, leidde elke zondag twee diensten: „Het is dan wel een erg drukke dag, want ik moet voor de diensten van Merksem en Antwerpen ook nog verschillende van mijn klantjes ophalen en weer thuisbrengen, dus is er die dag niet veel tussenruimte. Maar och, slijten is toch altijd nog beter dan roesten. En slijten in de dienst des Heeren is toch ergens nog een aangenaam en lieflijk slijten ook. Het maakt toch ook nog een groot verschil uit, wáár je 's avonds moe van bent. Bovendien is het Israëls God Die krachten geeft."

Roesten of slijten, voor die vraag staat niet alleen een evangelist, maar feitelijk elk kerkmens. Het is de gemakkelijkste weg om de ogen voor de nood van onze medemens te sluiten en te zeggen: „De kerkdeuren staan toch open?" De latere prof. G. Wisse gaf in 1912 een rede uit,

opdat er weer „liefde en zin ontwaakt voor inwendigen zedingsarbeid." Als de wereld de levensbehoeften van de mens niet kan vervullen, „welk een vreugde moet het ons dan zijn, dat we aan dien zondaar nog een boodschap van nieuwe hoop en van nieuw leven kunnen brengen." De kerk had daaraan te weinig aandacht besteed. „Bij hoeveel ambtsdragers was het alsof de geestelijke stromingen en worstelingen hun niets aangingen. (...) Zelfgenoegzaam eigengerechtig zette menigeen zich in zijn hoekje met of zonder boekje neder, zonder enig begrip van levensroeping temidden der hoogst ernstige levensworsteling. O christenen onzer dagen, ge moogt niet rustig in uw fraai kerkgebouw kunnen nederzitten" zonder u om anderen te bekommeren die van het Evangelie vervreemd zijn of daarvan nog nooit hoorden.

Ontkerkelijkjng

Sinds ds. Wisse zijn rede publiceerde, is de noodzaak van het evangelisatiewerk alleen maar toegenomen. De secularisatie heeft vooral vanaf de jaren zestig hard toegeslagen, al is veel van het achterliggende gedachtegoed al terug te voeren op de achttiende-eeuwse Verlichting en het in de negentiende eeuw zo overheersende liberalisme, buiten én binnen de kerk. Premier Colijn wees in 1933 op de terugwijkende invloed van de godsdienst, ook tijdens de crisisjaren: de Nederlanders waren „een verdeeld volk, een morrend volk, bovenal een volk dat in brede kring afviel van de hoge God en soms zelfs in weerbarstige verbolgenheid de vuisten naar de hemel heft, in stede (in plaats van, LV) de knie te buigen en van Hem hulp en redding af te smeken." Tijdens de volkstelling van 1947 bleek dat ook de verschrikkingen van de oorlogsjaren de secularisatie geen halt toegeroepen hadden. Een medewerker van het jongerenblad *Daniël* voorzag toen al „een collectief afwijzen van alles wat naar God en godsdienst zweemt. Inderdaad indroevig. En een reden om dagelijks te vragen: Heere, verlaat ons niet al te zeer. Bindt ons aan Uw Woord en Uw Getuigenis, want daarvan is toch alleen heil te verwachten." Ruim een halve eeuw later is de situatie erger dan hij toen kon voorzien. Kerkverlaters nemen bewust afscheid; slechts één of twee generaties later is er een geslacht dat nergens meer van weet. Zo kan het gebeuren dat de zoon van een ambtsdrager de kerk de rug toekeert en dat de kleinzoon bij een vraag naar zijn grootvader slechts weet te melden: „Hij was

diep religieus, heb ik weleens begrepen. Hij was een aardige man, hoor, maar verder weet ik er niets van...”

Rooms bolwerk

Brabant, waar het eerste evangelisatiewerk van de Gereformeerde Gemeenten zich concentreerde, is er een voorbeeld van hoe snel religieus leven te loor kan gaan. Toen J. van de Panne in 1930 als eerste evangelist uitging, stuitte hij op een bijna ondoordringbaar bolwerk, waar de kapelaan de bijbels kwam opeisen die parochianen van de evangelist hadden gekregen. In de kerk werd het kenteken van Van de Pannes auto bekendgemaakt: de parochie was gewaarschuwd! Dat roomse bolwerk is grotendeels verkruid. De godsdienst beheerst het leven niet meer en die ontwikkeling duurde nauwelijks twee generaties. Het is een van de veranderingen sinds ons evangelisatiewerk 75 jaar geleden begon.

Een geopende deur

Merksem was in 1959 de eerste vaste evangelisatiepost. Inmiddels zijn er zes. Veel werk wordt ook door de plaatselijke evangelisatiecommissies en kinderclubs verzet. In Leidsche Rijn kwam een classicaal project van de grond en in Rotterdam en Den Haag worden voorbereidingen getroffen voor een inlooplegeenheid. Dit jaar, een jubileumjaar na 75 jaar evangelisatiewerk, probeert het deputaatschap de kring van donateurs uit te breiden en ook op andere wijze aan voorlichting en fondswerving te doen. Het werk zou niet moeten worden belemmerd door voortdurende geldnood. Het evangelisatiewerk mag nu nog in alle vrijheid gebeuren. De noodzaak is groter dan ooit. Als de nood van onze medemens ons aan het hart gaat, zijn herhaalde dringende oproepen om steun niet nodig.

Van de gemeente van Filadelfia wordt in Openbaring 3 gezegd dat ze, hoewel ze kleine kracht had, een geopende deur had ontvangen. Ze had Gods Woord bewaard en Zijn Naam niet verloochend. Het kleine aantal gemeenteleden zweeg niet over dat Woord en die Naam. Een heel ander beeld schetst de apostel Johannes van Laodicea: niet koud, niet heet. Lauw! Rijk en verrijkt, en geen gebrek ervarend. Ogenzelf is dan nodig om te gaan zien wat er ontbreekt. Filadelfia of Laodicea. Een van die twee voorbeelden past het best bij onze inzet en steun voor het evangelisatiewerk.

Scherpenzeel,

L. Vogelaar



Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Beroepen:

Te Gorinchem:

ds. B. van der Heiden te Alblasserdam;

Te Grand Rapids (USA):

ds. C.A. van Dieren te Rijssen-Noord.

BEVESTIGING/INTREDE

KAND. G. VAN MANEN

D.V. woensdag 7 september zal kandidaat G. van Manen als herder en leraar worden verbonden aan onze gemeente. De bevestigingsdienst zal geleid worden door ds. A. Moerkerken en vangt aan om 15.00 uur. De intrededienst begint om 19.30 uur. Beide diensten worden gehouden in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente van Dirksland, Mozartsingel 2, aldaar.

Kerkenraad Geref. Gemeente
Middelharnis.

PASTORIEZORGEN

Uw krankheen kent

Zoals u misschien al wel vernomen hebt zijn er zorgen over de gezondheid van onze broeder, *ds. C. van Krimpen*, onze buurman uit Oud-Beijerland. Vanwege aanhoudende pijn en koorts moest hij in het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam worden opgenomen. Vrijdagmiddag 12 augustus om 14.00 uur bleek daar zelfs een ingrijpende spoedoperatie dringend noodzakelijk. We mogen wel zeggen: onder Gods zorg en zegen een levensreddende operatie. Hoewel de medische staf tevreden is over het verloop, wacht hem nog het één en ander tot nader herstel. Onze broeder is ontzettend zwak na alles wat achter ligt. Groot is het te vernemen, hoe de Heere niet alleen door dit alles heen droeg, maar ook sprak tot zijn ziel. Er mocht zelfs in sprakeloze verwondering een verlangen zijn, om af te reizen naar het land, waar niemand meer zeggen zal 'ik ben ziek'. Hoe zoet bleken de ogenblikken van overgave aan Gods wijze raad aangaande heengaan of blijven. Zijn hartelijke begeerte is ook verder deze raad te dienen. Als het 'beter is te blijven om uwentwil', zo liet hij

de gemeente van Oud-Beijerland via de dienstdoende ouderling weten tijdens de leesdienst van zondag 14 augustus. Psalm 73 laat licht vallen over de krommingen in ons levenslot. Maar de God van Asaf over te houden, de overste Leidsman te aanschouwen en Hem te volgen waar Hij ook heen gaat. Wij mensen kunnen uiteraard niet in de toekomst zien. Menselijkerwijs gesproken kan verder herstel nog wel enige tijd duren. Maar we hebben te doen met een wonderdoend God.

De gemeente(n) zullen hem voorlopig moeten ontzien. Het is duidelijk, dat hij een tijd van rust nodig heeft. Laten we dat hem en zijn gezin dan ook gunnen. Dat er allereerst in gebed met hem en de zijnen worde meegeleefd! Verder de schriftelijke blijken van meelevens, liever voorlopig niet telefonisch. De scriba van zijn gemeente, diaken Joh. Hoek, wil graag in voorkomende gevallen intermediair zijn. De Heere ontferme Zich over onze broeder in de bediening van het Woord, over zijn gemeente Oud-Beijerland, maar ook over onze classis Ridderkerk, waar de nood groot is en de arbeiders weinig.

ds. G.J. van Aalst

MUTATIE KERKELIJK JAARBOEK

- Pag. 208, gemeente MELISKERKE.
Het nieuwe adres (tijdelijk) van ds. G.J.N. Moens is Parkweg 10, 4361 JE Westkapelle, tel. 0118-572247.
- Pag. 268, gemeente SCHERPENZEEL
M.i.v. D.V. 1 september 2005 wordt het scribaat waargenomen door: W.J. Krone-man, Lijsterbeslaan 11, 3925 JH Scherpenzeel, tel. 033-277 37 23.
- Pag. 265, gemeente ROTTERDAM-ZUIDWIJK.
De nieuwe scriba is: J. Kwেকেboom, Cantatelaan 30, 2992 GM Barendrecht, tel. 0180-627905, e-mail: j.kwেকেboom@filternet.nl.
- Pag. 504, TESTAMENTAIRE BESCHIKKINGEN
De vermelding van de Stichting OnderDak dient te vervallen.



Berichten

75 JAAR EVANGELISATIE IN NEDERLAND VANUIT DE GEREF. GEMEENTEN

D.V. zaterdag 10 september is zeker een

datum om in uw agenda te reserveren voor de "Open dag" in de evangelisatiepost te Tilburg. Vanaf 9.30 staat op het adres Offenbachstraat 105/107 de koffie/thee of

fris voor u klaar.

Het morgenprogramma ziet er als volgt uit:

10.00 uur. Opening door evangelist H.J. v.d. Boogaart, die aansluitend een kort overzicht van de gang van zaken m.b.t. het evangelisatiewerk in Tilburg zal geven. Na de pauze houdt dhr. L. Vogelaar een lezing, getiteld: 75 jaar evangelisatie in Nederland vanuit de Geref. Gemeenten."

12.00 uur sluiting.

Uw eigen lunchpakket kan in de post worden genuttigd. Voor koffie/thee of fris wordt gezorgd.

Het middagprogramma zal worden verzorgd door het groot samengesteld mannenkoor o.l.v. Dick van Luttkhuizen. Het optreden van dit koor en de samenzang zal in de openlucht in de prachtige Loonse en Drunense duinen plaatsvinden. Het belooft een unieke middag te worden waarvoor wij u hartelijk uitnodigen. Aanvang: 14.30 uur. Lokatie: in de directe omgeving van restaurant Bosch en Duin, Oude Bosschebaan 1, 5071 RP Udenhout.

Parkeergelegenheid bij het restaurant en van daaruit volgt u de borden "Zingen in de duinen." Voor degenen die wat geriefelijk willen zitten raden wij aan een tuinstoeltje mee te brengen.

APPELAVOND IN

RIDDERKERK-SLIKKERVEER

Op D.V. 3 september organiseert district Zuid-West een appèlavond in de kerk van de Geref. Gemeente te Ridderkerk-

Slikkerveer, Oranjestraat 110. Ds. G.J. van Aalst zal dan een inleiding houden over: "Belijdenis doen". Aanvang: 19.45 uur.

JONGERENBIJEENKOMST IN TERNEUZEN

De commissie jeugdzorg van de classis Middelburg organiseert op D.V. 3 september een jongerenbijeenkomst in de kerk van de Geref. Gemeente te Terneuzen, Frans Halslaan 1. Ds. A.A. Brugge hoopt dan te spreken over "Gods leiding in je leven".

Aanvang: 19.45 uur.



De Vluchtheuvel

DE VLUCHTHEUVEL

Landelijk bureau

Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden

tel. (0348) 489990

Vertrouwde en vertrouwelijke psychosociale hulpverlening.

Voor vragen kunt u iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur bellen naar het spreekuur voor aanmelding en advies **0348-489999**.

Let op! Alle hulpvragen van jongeren en met betrekking tot jongeren (en kinderen) tot en met 17 jaar: 033-4753300. Iedere werkdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

'Help de Vluchtheuvel helpen!' Wordt donateur, voor meer informatie hierover kunt u ons bereiken op tel. 0113-213098 of stort uw gift op bankrek. nr.: 1125.06.399.

17.00 uur ds. Van der Net; Kampen 9.30 uur leesdienst en 19.00 uur ds. Baan; Kapelle-Biezeling 18.30 uur ds. Tanis (H.D.); Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. Van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. Beens; Krabbendijke 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Krimpen a/d IJssel 10.00 en 16.30 uur leesdienst; Leiderdorp 16.30 uur ds. Paul; Lelystad 18.45 uur ds. Kattenberg; Lisse 10.00 en 16.00 uur ds. Neele; Meeuwen 9.30 en 18.00 uur stud. De Waard; Meliskerke 9.30 en 19.00 uur ds. Moens; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. De Heer en 14.00 uur leesdienst; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. P. Blok; Mijdrecht 10.00 uur ds. Bac; Moerkapelle 19.00 uur leesdienst (doventolk); Nieuw Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. Schot; Nieuwdorp 9.30 en 14.00 uur (H.D.) ds. Meeuse; Nieuwerter Aa 19.00 uur ds. L. Blok; Nieuwerkerk Zld 9.30 en 15.30 uur leesdienst; Nunspeet 9.30 en 15.00 uur ds. Boogaard; Oostburg 18.30 uur ds. Vreugdenhil; Oosterend-Textel 10.00 en 16.00 uur ds. Hoogerland; Oostkapelle 9.30 en 15.00 uur ds. Tanis; Opheusden 10.00 en 18.30 uur ds. G. Pater; Oud Beijerland 9.30 en 18.00 uur leesdienst; Oudemirdum 9.30 en 19.00 uur ds. Kleppe; Poederoyen 14.30 uur ds. Melis; Poortugaal 19.00 uur ds. Silfhout; Poortvliet 14.30 uur ds. Brugge; Rhenen 10.00 en 17.30 uur ds. Veenendaal; Ridderkerk 9.30 uur ds. Baaijens en 15.30 uur ds. Schot; Ridderkerk-Slikkerveer 16.30 uur ds. Baaijens; Rijssen-Noord 9.30, 14.30 (bijbellezing) en 18.30 uur ds. Van Dieren; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur leesdienst; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Schreuder en 14.30 uur leesdienst; Rilland-Bath 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Pater; Rotterdam-Alexanderpolder 18.00 uur stud. Van Belzen; Rotterdam-Centrum 10.00 uur ds. Terlouw; Rotterdam-Zuidwijk 19.00 uur stud. Joosse; Scherpenisse 9.30 en 18.30 uur ds. Brugge en 14.00 uur leesdienst; Scherpenzeel 10.00 en 18.30 uur ds. De Wit; Scheveningen 10.00 uur leesdienst en 19.00 uur ds. Driessen; Sint Annaland 14.15 uur ds. De Jongste; Sint Philipsland 15.00 uur stud. Heijkamp; Soest 19.00 uur ds. Visscher; Spijkenisse 10.00 en 16.00 uur stud. Joosse; Sprang Capelle 15.00 uur stud. De Waard; Stad a/h Haringvliet 10.00 uur ds. Gunst; Tholen 10.00 en 18.30 uur ds. De Jongste en 14.30 uur leesdienst; Tricht-Geldermalsen 15.00 uur ds. Veenendaal; Uddel 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. Bakker; Utrecht 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Veen 9.30 en 18.00 uur leesdienst; Veenendaal 9.30 en 16.30 uur ds. Schipper; Vlaardingen 18.30 uur ds. Tuinier; Vlissingen 9.30 en 16.00 uur ds. Vreugdenhil; Waarde 9.30 en 18.00 uur ds. Hofman en 14.00 uur leesdienst; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. Mondria; Wageningen 10.00 en 18.30 uur ds. F. Mulder; Werkendam 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Westkapelle 14.30 uur ds.



Predikbeurten

ZONDAG 28 AUGUSTUS 2005

Aagtekerke 9.30 en 19.00 uur ds. Clements en 14.30 uur ds. De Heer; Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. Van Boven; Alblasserdam 9.30 en 16.30 uur ds. B. van der Heiden; Almelo 10.00 uur ds. J. Karels; Alphen a/d Rijn 19.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. Visscher; Apeldoorn 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Arnhem 10.00 en 16.00 uur ds. Kattenberg; Barendrecht (in CGK; Voordijk 252) 13.30 uur ds. Terlouw en 19.00 uur ds. Mijnders; Barneveld 9.30 en 19.00 uur ds. Hogchem; Beekbergen 10.00 en 19.00 uur ds. Mouw; Benthuizen 9.30 en 18.00 uur leesdienst; Bodegraven 10.00 uur ds. Paul; Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds. Golverdingen; Breda 10.00 (H.A.) en 15.00 uur ds. W.J. Karels; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 en 16.30 uur ds. Silfhout; Capelle a/d IJssel-West 10.00 en 17.00 uur ds. Moerkerken; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur leesdienst;

Dinteloord 10.00 en 18.30 uur stud. Heijkamp; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur (H.D.) ds. Baan; Dordrecht 10.00 uur ds. Mijnders; Drachten 9.30 en 19.00 uur leesdienst; Ede (Noorderkerk, Amsterdamseweg 9) 12.00 uur ds. F. Mulder en 19.00 uur ds. Schipper; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. Vermeij; Emmeloord 15.00 uur ds. Kleppe; Enschede 15.00 uur ds. Schreuder; Enter 9.30 en 15.00 uur ds. C. Harinck; Ermelo 9.30 en 18.30 uur leesdienst; Genemuiden 9.30 en 15.30 uur ds. Hakvoort; Goes 14.00 uur ds. Verweij; Gorinchem 10.00 en 15.00 uur stud. Van Belzen; Gouda 9.30 en 16.30 uur leesdienst; Goudswaard 18.00 uur ds. P. Mulder; 's-Gravenhage 10.00 en 16.30 ds. Driessen; 's-Gravenpolder 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; 's-Gravenzande 9.30 en 15.30 uur ds. Tuinier; Haarlem 19.30 uur ds. Van der Net; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.00 uur leesdienst; Hendrik-Ido-Ambacht 9.30 (H.A.) en 15.30 uur ds. P. Mulder; Houten 11.00 en

Van Gelder; Westzaan 19.00 uur ds. Neele; Wierden 18.30 uur ds. J. Karels; Woerden 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Wolphaartsdijk 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. Verschuure; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. Verweij en 14.00 uur leesdienst; Zaandam 9.30 (H.A.) en 16.30 uur ds. A.B. van der Heiden; Zeist 10.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. Van Eeckevel; Zwolle 19.15 uur ds. Meeuse.

DINSDAG 30 AUGUSTUS 2005

Ede (Noorderkerk, Amsterdamseweg 9) 19.30 uur ds. J. de Pater; Enter 19.30 uur ds. Mondria; Naaldwijk 19.45 uur ds. Verweij; Nisse 19.30 uur ds. Tanis; Poederoyen 19.30 uur ds. Van Dieren; Rotterdam-Centrum 19.45 uur stud. Van Belzen; Rotterdam-IJsselmonde 19.30 uur ds. Mouw; Sint Annaland 19.30 uur ds. Van der Net.

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2005

Aalburg 19.30 uur stud. Van Belzen; Beekbergen 19.30 uur ds. Driessen; Berkenwoude 19.30 uur ds. Silfhout; Brakel 19.30 uur ds. Bakker; Delft 19.30 uur ds. Meeuse; Eindhoven 19.30 uur ds. B. van der Heiden; Haarlem 19.30 uur ds. A.B. van der Heiden; Hilversum 19.45 uur ds. Neele; Hoogvliet 19.45 uur ds. Paul; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. Beens; Nieuwdorp 19.30 uur ds. Melis; Nijkerk 19.30 uur stud. Joosse; Ouddorp 19.30 uur ds. Van der Net; Rijssen-West 19.30 uur ds. De Wit; Stolwijk 19.30 uur ds. Hogchem; Vlaardingen 19.30 uur ds. Schot; Westkapelle 19.30 uur ds. De Jongste; Zoetermeer 19.30 uur ds. Brugge; Zwolle 19.30 uur ds. Hakvoort.

DONDERDAG 1 SEPTEMBER 2005

Aalst 19.30 uur ds. Moens; Breda 19.30 uur ds. Schipper; Enkhuizen 14.45 uur ds. Neele (huw.bev.); Hoofddorp 19.30 uur ds. Visscher; Klaaswaal 15.00 uur ds. Van Aalst (huw.bev.); Kootwijkerbroek 19.30 uur ds. Beens (H.D.); Meeuwen 19.30 uur ds. F. Mulder; Melissant 19.30 uur ds. Van Gelder; Oosterland 19.30 uur ds. Veenendaal; Oostvoorne 19.30 uur ds. Van Eeckevel; Poortugaal 19.30 uur ds. Neele; Puttershoek 19.30 uur ds. L. Blok; Ridderkerk-Slikkerveer 19.30 uur ds. Tanis; Sprang Capelle 19.30 uur ds. Mondria; Terwolde-De Vecht 13.00 uur ds. Tuinier (huw.bev.); Tricht-Geldermalsen 19.30 uur ds. Schot; Zwijndrecht 19.30 uur ds. Verweij.

VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2005

Drachten 15.00 uur ds. Hoogerland (huw.bev.); Krabbendijke 14.30 uur ds. Verschuure (huw.bev.).

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN Alkmaar:

Evangelist G. Baan; kerkgebouw 't Wuiver 2-a, Oudorp NH, gem. Alkmaar; diensten iedere zondag om 10.00 en 16.30 uur.

Amsterdam:

Evangelist J. Krijgsman; kerkgebouw Bij Simon de Looier, Looiersgracht 70. Samenkomsten iedere zondag 10.30 en 17.00 uur.
Dagje Amsterdam? Bezoek dan eens onze evangelisatiepost. Open van dinsdag t/m zaterdag tussen 10.00 - 16.00 uur.
Hartelijk welkom!

Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-I te Emmen; diensten iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur.

Leeuwarden:

Evangelist S. de Visser; kerkgebouw

Achter de Hoven 2-c; diensten iedere zondag om 9.30 en 16.00 uur.

Merksem:

Evangelist A. van Setten; Prot. Kerk, Oude Barreellei 64; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

Tilburg:

Evangelist H.J. van den Boogaart; kerkgebouw Offenbachstraat 105-107. Diensten iedere zondag om 10.00 en 18.30 uur.
U bent hartelijk welkom in de BIJBELwinkel van dinsdag t/m zaterdag, tussen 10.00 en 17.00 uur.
Offenbachstraat 107.

Advertenties

"De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn"

2 Tim. 2:19

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen deelt met droefheid mede dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze oud-ambtsdrager

TOMAS DE BRUIN

in de leeftijd van 74 jaar.

Van 1969 t/m 2005 heeft hij de gemeente in getrouwheid als diaken, met de hem van God geschonken gaven, mogen dienen.

De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in dit grote verlies en heilige de roepstem aan ons aller hart.

Namens de kerkenraad:
A.H.A. Thijsen, preses
G.J. van Zijl, scriba

Geldermalsen, 16 augustus 2005

De volgende 7 cassettes bieden wij u t.b.v. de zending te koop aan:

Ds. C.A. van Dieren - Lukas 5:33-39
Ds. B.J. van Boven - Matth. 13:45-46
Ds. B. van der Heiden - Joh. 10:18
Ds. C. de Jongste - Jesaja 49:14-16
Ds. A. Schot - Lukas 15:4-7
Ds. A. Verschuure - 1 Kon. 17:17-24
Ds. C. Vogelaar - Hand. 16:14-15

De cassettes zijn helder en duidelijk opgenomen. De prijs is slechts € 23,-
Geen Portokosten.

Tevens hebben wij diverse preek cd's de prijs hiervan is € 8,50.

Inl. I. Bos, Leusbroekerweg 15, 3832 BG Leusden. Tel. en Fax nummer: 033-2862261 Dagelijks van 8-22 uur.
Bgg. 06-40786066.

Waardige en stijlvolle verzorging

van begrafenissen met aandacht voor persoonlijke wensen. In alle rust, vertrouwd en met bescheidenheid.

- opbaren met kistkoeling bij u thuis of in een voor u bekende aula
- dag en nacht bereikbaar en overal te ontbieden
- wij verzorgen alleen begrafenissen
- laatste verzorging van de overledene door een gediplomeerd verpleegster

Begrafenisverzoegers:

• H. de Jongh • P.H. van der Leer • E. Treur
Begrafenisonderneming de Jongh

Hardinxveld-Giessendam:

Reepijzer 5, Tel. (0184) 61 11 54

Waardenburg:

Kerkstraat 15a, Tel. (0418) 65 20 39

Zeist:

Van Reenenweg 171, Tel. (030) 69 24 258

Te koop gevraagd: THEOLOGISCHE EN AANVERWANTE BOEKEN.

Antiquariaat Den Hertog/G.J. Zwofersink, tel. zaak: 030-634 66 81

Nog enkele plaatsen vrij op SVR-camping De Grote Bremen in Oene op de Veluwe. Gelegen in de IJsselvallei, rustiek wandel en fiets gebied. Zie ook www.degrotebremen.nl Bert ter Beek, Bremensallee 2, 8167 PH Oene, tel. 0578 646171 of 06 22 62 18 96

Vakantie op Texel

Rust en ruimte alle jaargetijden in eigen sfeer



Bel 0222 31 83 91

CHR. BEGRAFENISONDERNEMING G. WEGENAAR

Regentesselaan 43 Tel.: (0318) 52 66 41
3905 GT Veenendaal Fax: (0318) 55 42 04

Begrafenisverzorging Kina

Begravenissen in Capelle a/d IJssel e.o. D.W. Schipper, tel. 010-458 31 12. Wij verzorgen geen crematies.



www.natuursteenhuis.nl

NatuursteenHuis

vakmensen vertalen uw wensen

Zandee & De Kuijper heet sinds kort NatuursteenHuis. Onveranderd is ons vakmanschap en onze persoonlijke service. Wij vertalen uw wensen in een gedenkteken van steen, glas of metaal of een unieke combinatie. Kijk ook eens op: www.natuursteenhuis.nl

Goes tel (0113) 216555

Wierdenburg tel (0118) 612579

Wierdenburg leveringen buiten Zeeland

Zandee & De Kuijper

Van Horssen bv

BOEKHANDEL & UITGEVERIJ

DORPSSTRAAT 100 - 3881 BE PUTTEN
Tel. 0341 36 22 77 Fax 0341 36 20 77

Statenbijbels - Huisbijbels - Kinderbijbels
Kerkbijbels (alles Statenvertaling)
Theologische werken - Dagboeken
Bijbel- en Catechismusverklaringen
Leesboeken voor jong en oud
Voordeelaanbiedingen
Tweedehands en Antiquarisch
Psalm- en Muziekboeken
Bladmuziek (noten en klavarskribo)
CD's en Musicassettes
Boeken- en CD-bonnen
Wens- en Gelegenheidskaarten



Website op zondag sluiten?

Kijk op <http://www.heinosoft.nl/zondag/>

Of bel 015-2128463, email: info@heinosoft.nl

Voor een paar dagen of langer, gezelligheid en sfeer, Pension "De Peel", gelegen in de mooie Betuwe, waar het gewoon goed is. Familie Knuivers, Boveneindsestraat 14, 4041 EJ Kesteren. Tel. 0488-481687



Voor info bel:
0341-425712
of
0416-692787

Reformatische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen

Voor een zorgzame begeleiding



Wordt zelfstandig wonen moeilijker? Huur een zitslaapkamer met voll. verzorging in Lunteren. D.V. dit najaar opent WZC Dannenborgh haar deuren. Vraag de broch. aan en/of informeer naar de mogelijkheden. Persoonlijke aandacht in een reform. sfeer. Fam. E. Top, 0342-417606. www.dannenborgh.nl

begrafenisverzorging T. den Hollander

Begravenissen in Vlaardingen, Rotterdam, Gouda, den Haag en omstreken.

Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst uitvaartcentrum of thuis met koeling.

Geen crematies.

Dag en nacht bereikbaar.



Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509



Voor een verantwoorde en stijlvolle begrafenis

- * mogelijkheid voor thuis opbaren
- * eigen rouwvervoer
- * list wordt schoudergedragen
- * gratis laatste wens boekje

A.C. Brouwer Bentincklaan 1a, Leersum
tel. 0343-461880 b.g.g. 06-51504726

Amerongen - Amersfoort - Doorn - Elst -
Langbroek - Leersum - Maarn - Maarsbergen -
Rhenen - Woerden - Woudenberg

Heerlijk na-zomereren op Ameland/Terschelling of

Bakkeveen (fri) t.h. k-chalets/stacars alle comf. v.a. € 20,- p.d. of v.a. € 125 p.w. 0512-516096 www.vdsluisvakanties.nl

Nog even van het mooie Gaasterland in FRIESLAND genieten? Er zijn nu weer campingplaatsen vrijgekomen, (in sept. aanbidding) en als u voor D.V. 2006 zou willen boeken, wacht dan niet te lang met bellen, er zijn nog maar enkele plaatsen vrij in het hoogseizoen. Het duurt nog lang, maar het blijft altijd "bij leven en welzijn". U kunt een vak. woning huren vanaf 17 sept. m.u.v. 15/10 - 22/10 '05. Hartelijk welkom op "De Verborgene Hoek". fam. Wierds-Tuinier, Harich. Tel. 0514-602065. www.deverborgenhoek.nl

JOHANNUS - CONTENT - DOMUS

ma gesloten
di - vr 09.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30
vrijdag 16.30 - 21.00
za 09.30 - 12.00 / 13.30 - 17.00
(uitbe collectie bladmuziek, loek klavir) en CD's



ORGELCENTRUM
INDANTE

A. van Ostadelaan 35
3884 TJ Veenendaal

Tel: 0318 - 505083

Fax: 0318 - 505051

info@indantecorgels.nl
www.indantecorgels.nl

DE SPECIALIST IN HUIKAMER- EN KERKORGELS

De Heidelberg

52 PREKEN OVER DE
HEIDELBERGSE CATECHISMUS
DOOR DS. CHR. VAN DER POEL

VERSCHIJNT BINNENKORT!



Omvang: ca. 750 blz.
Uitvoering: Gebonden
Formaat: 23,5x 15,5 cm.
Prijs: € 49,95
Verschijning: DV september 2005

Het initiatief om tot deze verklaring van de Heidelbergse Catechismus te komen, werd genomen door enkele leden van de gemeente in Yerseke. Omdat de opbrengst van deze uitgave bestemd is voor de Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten, gaf ds. Van der Poel toestemming om zijn catechismuspreken uit te geven.

Op eenvoudige, indringende wijze confronteert ds. Van der Poel de lezer met de aloude leer die de zondaar op het diepst vernedert en God in Christus op het hoogst verheerlijkt. Het is zijn hartelijke wens dat deze verklaring van Sions Troostboek mag dienen tot onderwijs en vertroosting, tot verheerlijking van Gods Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Deze advertentie werd mogelijk gemaakt door:
N.N.

BESTELBON

Zend mij direct na verschijning:

.....ex. DE HEIDELBERGER

52 PREKEN OVER DE HEIDELBERSE CATECHISMUS
DOOR DS. CHR. VAN DER POEL

Naam:

Adres:

Postcode: tel. nr:

Woonplaats:

U kunt deze bon in een gesloten envelop zenden aan:

J. Nieuwenhuize, De Burcht 10, 4401 JL Yerseke

U kunt ook telefonisch bestellen: 0113 57 06 17 - 0113 57 33 90 - 0113 57 27 60

De opbrengst van deze uitgave is t.b.v. de Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten

