

De Saambinder

KERKELIJK WEEKBLAD DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN



Meditatie

Discipelen achter gesloten deuren

'Vrede zij ulieden!'

Johannes 20:19c

De Heere is opgestaan! Hij heeft Zich geopenbaard aan de vrouwen. Daarna aan de discipelen. Wat een voorrecht, als de opgestane Christus Zich aan ons komt te openbaren. Het is immers niet genoeg dat we veel weten van de opstanding van de gezegende Middeelaar. Wat voorwerpeijk is aangebracht door Christus in de trappen van Zijn vernedering en van Zijn verhoging zal ook onderwerpelijk moeten worden toegepast in ons leven door de werking van Gods Geest. Dat was ook nodig in het leven van de discipelen. Zij hadden drie jaar mogen vertoeven in Zijn nabijheid. Ze hadden profetisch onderwijs ontvangen van de Leraar der gerechtigheid. Ook onderwijs in de priesterlijke gang die Hij zou gaan. Maar daarvan hadden ze aanvankelijk niet veel begrepen: er was weinig of geen inzicht in de noodzakelijkheid van de prijsbetaling door dat dierbare bloed. Ze moesten in die weg zelfs ontdekt worden aan hun vijandschap en aan hun ergernis. Ze moesten leren dat zalig worden alleen mogelijk is uit louter genade op grond van het geheel enige Borgwerk van Christus.

En nu, op de eerste dag der week, op de dag van Christus' verrijzenis uit het graf, hebben de discipelen (op Thomas na) elkaar weer opgezocht. Bij alle onderscheiden wegen en gangen in hun leven ging het toch bij hen allen om dezelfde Jezus. Ze voelden zich hartelijk aan Hem verbonden en zijn Hem vervolgens kwijtgeraakt. Maar de

vrouwen hebben toch de boodschap verkondigd dat de steen was afgewenteld? Zeker, maar dat hebben de discipelen niet zo maar kunnen geloven. Ze wilden wel geloven, maar ze konden het niet. Echter, als ook Petrus een getuigenis geeft van Zijn openbaring, komt er toch wat hoop in hun hart. Zou het toch waar zijn? Ze leven tussen hoop en vrees!

Weet u, ze konden het niet doen met de bevinding en beleving van anderen. En dat is maar goed ook. Misschien begrijpt u dat vanuit uw eigen leven. Als u een kind van God hoort spreken over wat in het leven van Godswege mocht worden ervaren en u loopt zelf in het donker, kan dat wel eens wat moed geven. Dat kan ook onder de verkondiging van het Evangelie. Dat geloofd mag worden, dat het niet alleen voor anderen is weggelegd, maar dat het voor u ook nog kan. Maar anderzijds: als Gods volk in de banden zit, dan kunnen anderen wel ruim spreken over de goedertierenheden des Heeren, maar daarmee zijn ze zelf nog niet uit de banden. Dan moet de Heere er Zelf aan te pas komen!

Zo zitten ze bij elkaar. De deuren gesloten om de vreze der joden: bang voor hun leven. Als hun Meester niet gespaard is gebleven, hebben zij ook voor hun leven te vrezen. Daar is ongelooft en vrees op de opstandingsdag! Ze hebben alles dichtgedaan. Ze verwachten kennelijk ook Jezus niet. Ze rekenen niet op Hem. Het is donker

vanbinnen en donker vanbuiten. En zo is het meestal, vlak voordat Hij komt. Dan is het afgesneden, onmogelijk en duister. Maar dan zal het wonder des te groter zijn, als Hij dan komt.

Als Jezus Zich gaat openbaren, zijn er gesloten deuren. Maar Hij breekt ze open. Hij gaat Zichzelf bekendmaken aan vrezende discipelen. Hij komt in en zegt: 'Vrede zij ulieden!' Wat een wonder dat Hij Zijn hand tot de kleinen wil wenden en dat Hij deze woorden spreekt. Bij de joden was het gebruikelijk elkaar zo te begroeten. Maar als Christus deze woorden in de mond neemt, wordt het dagelijkse bijzonder. Dan wordt het gewone buitengewoon. Want als Hij spreekt, is het er! Dan is er ook vrede! Ook bij mensen, die van nature geen vrede in het hart hebben, omdat ze zich losgescheurd hebben van de Bron van vrede. We hebben in het paradijs de vrede opgezegd en God de rug toegekeerd. Dus waar komt die vrede vandaan? Wel, het is God Zelf Die in de stilte der eeuwigheid vredesgedachten gekoesterd heeft over een gevallen mensengeslacht. En in de tijd wordt dit waargemaakt, als Hij hen opzoekt. Wat een wonder, dat de Heere omziet naar degenen, die nooit naar Hem zouden hebben omge-



Inhoud

Meditatie:	
Discipelen achter gesloten deuren	1
Christendom in Nederland (3)	.. 2
Ziekten in de Bijbel 3
Vader zijn: leider en dienaar 5
Kerknieuws 6
Berichten 6
Predikbeurten 7

DE SAAMBINDER
Kerkelijk weekblad
der Gereformeerde Gemeenten.

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur: ds. A. Moerkerken.

Bijdragen van medewerkers en boeken ter recensie aan:
ds. A. Moerkerken,
Händelstraat 1,
2901 JC Capelle aan den IJssel,
tel. 010-4472388, fax 010-4472263.

Redacteur: ds. G.J. van Aalst.
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
tel. 0186-576990, fax 0186-575105

Kerkelijk nieuws en berichten aan:
redactie-secretaris: J.J. Verhage
Kloosplantsoen 131,
2985 SC Ridderkerk
tel. 0180-420865, fax 0180-423583

Administratie en betalingen van
abbonementen, adreswijzigingen,
predikbeurten en beroepingswerk aan:

De Saambinder - abonnementen,
Postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599.
Postbankno. voor abonn. gelden: 64327.
email: kbgg@cbgg.nl

Alle **advertenties** aan:

Administratie van De Saambinder:
J. Honkoop, Jan Willem Frisohof 53,
2517 LA 's-Gravenhage,
tel. 070-3514465, fax 070-3512718.
Postbankno. 256686.
email: saambinder-adv@kliksafe.nl

Advertenties €0,50,- per mm.
Familieberichten
€0,40,- per mm.
Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Advertenties dienen uiterlijk donderdag
in bezit van de administratie te zijn.

Rouwadvertenties tot uiterlijk
maandagmorgen 9 uur.

Correspondentie-adres
Noord-Amerika:

Mr. Clarence Bleeker
1233 Leffingwell Av, N.E.,
Grand Rapids, Michigan,
U.S.A. 49505.

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling:
voor Nederland: € 11,- per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober)
voor het buitenland, per jaar:
Europa € 56,-
Canada \$ 98,-
Amerika \$ 85,-

De redactie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van de
advertenties en de ter recensie
aangeboden boeken.

zien. Wij hebben Hem lief, omdat Hij
ons eerst heeft liefgehad!

Wij mensen kunnen elkaar allerlei din-
gen toewensen, maar we kunnen elkaar
niets geven. Hier is dat anders.
Christus zegt: 'Vrede zij ulieden!' En
dan geeft Hij die vrede ook. Dat is een
heel andere vrede dan de vrede van de
wereld. Want de vrede van de wereld is
eigenlijk alleen maar onvrede. De
wereld gaat voorbij met alles wat daar-
in is. Maar Zijn vrede heeft eeuwig-
heidswaarde. Hij zegt: 'Vrede laat Ik
u, mijn vrede geef Ik u!' Dat is de
vrede met God door onze Heere Jezus
Christus. In Hem wordt de Kerk
gerechtvaardigd. En waar die Kerk
gerechtvaardigd is, daar heeft ze vrede

bij God. Een vrede die alle verstand te
boven gaat!

De Heere schenke u de wetenschap
van hetgeen in dit Schriftgedeelte
opgesloten ligt: ellende, verlossing en
dankbaarheid. Hij geve kennis aan de
gebrokenheid en de duisternis achter
gesloten deuren, kennis aan de geze-
gende en verlossende groet van
Christus, maar ook aan datgene wat er
uit voortvloeit: 'De discipelen dan
werden verblijd, als zij den Heere
zagen' (20b). Dat is nodig te weten,
opdat ge welgetroost zalig leven en
sterven moogt. Haast en spoedt u dan
om uws levens wil!

's-Gravenpolder, ds. J. Schipper

Christendom in Nederland

(slot)

Globalisering

Ik wil nog wijzen op een ander aspect,
naast het materialisme, dat de seculari-
satie bevordert en het christendom in
onze samenleving verdringt. Religie
vaagt ook *nationale grenzen* uit. Religie
wordt steeds meer een onderdeel van
een globaliserend proces en doorbreekt
de religie die in een bepaald land de
heersende religie is en kenmerkend is
voor de nationale identiteit. Spanje is
een land waar de heersende religie
rooms is. Zo zijn er andere landen te
noemen. Nederland is een land waar de
heersende religie gedurende vele eeu-
wen de protestantse religie was. De ver-
schillen tussen de Europese staten zullen
in de toekomst steeds kleiner worden.
Spanje zal minder rooms worden en
Nederland minder protestant. Dat bete-
kent helaas niet dat Spanje dan meer
protestant zal worden. Ook daar en ook
in Nederland werkt de globalisering
door in de secularisatie. Allerlei interna-
tionale bewegingen trekken zich van
nationale grenzen niets meer aan. Dat
bewijst de praktijk. Radicale elementen
uit de islam halen hun ideeën gewoon
van internet. Men hoeft daarvoor niet
naar Pakistan of Iran.

Relativering

Weer even terug naar onszelf. Het is een
gegeven dat de reformatorische bevol-
kingsgroep hard bezig is de achterstand

in maatschappelijk opzicht in een snel
tempo in te halen. De 'kleine luiden' van
de negentiende en twintigste eeuw zijn
niet meer klein. Het aantal afgestudeer-
den aan hogeschool en universiteit is
ook onder ons aanmerkelijk toegenomen.
Vijftig jaar geleden was het in onze
kringen echt niet gewoon dat iemand
naar het buitenland ging. Ik kende in
mijn omgeving geen mensen die meer
van de wereld gezien hadden dan hun
eigen dorp en een beetje daar omheen.
Dat is in geweldig tempo veranderd.
Vakanties naar de meest verre bestem-
mingen zijn geen uitzondering meer.
Zakenrelaties worden aangeknoopt met
voorheen onbereikbare landen als China
en Japan. Jongeren trekken de wereld
over in het kader van studie of stage. Bij
al deze internationale contacten komen
de 'globalisten' ook andere culturen en
godsdiensten tegen. Dat behoeft echter
geen probleem te zijn. Problemen kun-
nen ontstaan daar waar we christenen
tegenkomen die weliswaar in hun
gewoonten en culturele uitingen anders
zijn dan wij, maar die toch aan hun
christelijk geloof uitdrukking geven op
een wijze die respect afdwingt. Het
gevaar is dan dat hetgeen van huis-uit is
meegekregen wordt gerelativeerd.
Sommigen raken door deze cultuur-
schok geheel van hun stuk en gaan in het
relativeren zo ver dat ze de oude ver-
trouwde waarheden als oud aan de kant
zetten. Anderen worden juist door deze

contacten zich meer bewust van het goede van de eigen cultuur, ook in godsdienstig opzicht. Dat echter deze internationalisering ingrijpende gevolgen heeft voor de eigen godsdienstige beleving zal duidelijk zijn. Wat is het dan nodig dat we niet alleen overtuigd zijn van de waarheid, maar ook van de waarde van onze gereformeerde belijdenis. Ook van het geheel van de waarden en normen die op grond van Schrift en belijdenis als uitgangspunt moeten – en als we de waarde daarvan zien is het ook een *mogen* – dienen voor een christelijk leven in een weliswaar gesecculariseerde samenleving, maar waarin het nog vrij is om het geloof in het openbaar te belijden.

Traditionele kerken

Steeds minder mensen zijn lid van een vereniging of club. Die ontwikkelingen gaan kerk en religie niet voorbij. De traditionele kerken zullen niet meer groeien, zo is de algemene verwachting. Groei zal er nog wel zijn bij de evangelische en charismatische groeperingen. Vooral de in theologisch opzicht vrijzinnige kerken hebben te maken met dalende ledenaantallen. De Engelse zendingswetenschapper Patrick Johnstone zegt: “Liberale theologie wordt in steeds kleiner wordende gemeenten in steeds leger kerkgebouwen gepredikt.”

Overigens gelooft niet iedereen dat er nog groei zal zijn bij charismatische groepen. De Schotse godsdienstsocioloog Steven Bruce is zelfs van mening dat de charismatische stroming de verwereldlijking binnen traditionele kerken alleen maar zal versnellen. Hij kon wel eens gelijk hebben. In charismatische kringen denken mensen iets meer van God te vinden dan in de bestaande kerken mogelijk is. Ze willen meer intieme gemeenschap met God, meer warmte, meer spontaniteit en vreugde. Het moet wat meer zijn dan het gewone. Het moet iets bijzonders zijn. Maar iets dat bijzonder is, *blijft* niet bijzonder. Het wordt ook weer gewoon. En iets dat bijzonder is, maar uitsluitend uit de mens voortkomt, zal niet lang tot de verbeelding spreken. Ook de aantrekkingskracht van de charismatische beweging zal daardoor minder worden. Er is alleen bestaansrecht voor kerken waar de waarheid van het Woord van God in alle ernst wordt gelegd aan het hart van de hoorders. De boodschap van zonde en genade moet en zal blijven klinken in deze wereld, waar dan ook. Steeds weer zullen er zondaren zich tot God bekeren door Woord en Geest. Steeds weer zul-

len er zijn die de kracht, de gloed en de warmte van het Evangelie leren verstaan. Zij vormen de Kerk en zullen de Kerk blijven vormen.

Werfkracht

Wat moet er dan gebeuren om de mensen bij de kerk te houden? Moeten de kerken een brug slaan naar de omringende cultuur en hun toevlucht nemen tot eigentijdse vormgeving van de eredienst? De praktijk wijst uit dat dit niet werkt. Prof. Bruce noemt dat zelfmoord. Iemand van buiten de kerk zal niet door de kerk worden aangetrokken als de kerk zoveel mogelijk de westerse cultuur imiteert. Seculiere mensen hebben al seculiere middelen. Bovendien vervreemden de getrouwe gemeenteleden van de kerk. Nee, geen compromissen sluiten. De kerk moet kerk blijven. Alleen als mensen merken dat kerkgangers iets hebben dat zij missen, zal er wervingskracht van de kerk uitgaan. En daar zit het nu juist op vast. Zovele kerkgangers onderscheiden zich in de week niet zoveel van hun seculiere volksgenoten. Ze vloeken natuurlijk niet, ze hebben nog wel vrijmoedigheid om voor het eten te bidden ook al verkeren ze in een vijandige omgeving, ze komen er voor uit dat ze 's zondags naar de kerk gaan. Maar kunnen anderen merken dat ze iets hebben wat de ander mist? Met andere woorden: kunnen wereldse mensen jaloers op ons worden? Gaat er werfkracht van mijn leven uit voor het Koninkrijk van Christus? We kunnen ach en wee roepen over het verval van het christendom en het is verschrikkelijk dat het eens christelijke westen dreigt te vervallen tot een modern heidendom, maar is het niet tot onze schande dat we moeten zeggen: Het is tijd, dat het oordeel begint van het huis Gods? Ons gebed moge wel zijn met Habakuk: “Uw werk, o HEERE! Behoud dat in het leven in het midden der jaren; maak het

bekend in het midden der jaren; in de toorn gedenk des ontfermens.”

Opwekking

Kan God geen opwekking geven? Zeker. God is machtig om ondanks alle negatieve gedachten van godsdienstsociologen en cultuurpessimisten de ontkerkelijking te doorbreken en de voortgaande secularisatie een halt toe te roepen. De Heere heeft nog een overblijfsel naar de verkiezing van Zijn genade. Hij zal een overblijfsel hebben tot de laatste dag toe. En dat Gods uitverkoren kinderen zalig zullen worden, is zeker. Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan de zeven gemeenten van Klein Azië. Waar zijn ze gebleven? Is de regenbui van het Evangelie, zoals Luther daarover spreekt, dan inderdaad weggetrokken om nooit meer terug te keren? Zal dat lot ook Nederland treffen? De Heere verhoede het. Hoe het ook moge gaan, voor de Kerk gaat het toch goed. Voor hen die door genade behoren tot de heilige vergadering van ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest, komt het ogenblik nabij dat de Koning van de Kerk Zijn bruidsgemeente thuis zal halen. De bruid verlangt naar de bruidegom. Verlangt u ook naar de hemelse Bruidegom? Bij alle min of meer pessimistische toekomstverwachtingen: het christendom verloopt niet, want Christus leeft! Het welbehagen van de Vader zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Christus zal nooit zonder onderdanen zijn en de Kerk zal nooit zonder Christus zijn, want Hij heeft Zelf gezegd: “En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.”

Capelle aan den IJssel, ds. W. Silfhout

Ziekten in de Bijbel

Oogziekten

En zie, twee blinden zittende aan de weg (Matth.20:30a)

Ontroerend is de geschiedenis van de twee blinden. Zij zitten langs de druk-

ke weg in Jericho. Daar hebben deze, door de samenleving afgeschreven, bedelaars nog kans iets te krijgen. Als ze horen dat Jezus voorbij komt, gaan ze roepen: ‘Heere, Gij Zone Davids,

ontferm U onzer!’ De twee blinden houden aan, ondanks dat zij door de voorbijgangers bestraft worden. Op de vraag van de Heere Jezus wat Hij hen doen zal, antwoorden ze: ‘Heere, dat onze ogen geopend mogen worden.’ Jezus, innerlijk met barmhartigheid bewogen, raakt hun ogen aan. Direct kunnen ze zien. Een wonder!

Ouderdom

In de Bijbel lezen we met enige regelmaat over oogaandoeningen. Het beeld van de blinde die in de middag rondtastte als iemand in het donker, was helaas maar al te vertrouwd (Jes. 59:10). Van de oude Izak staat beschreven dat zijn ogen donker stonden zodat hij niet kon zien (Gen.27:1). Bij de profeet Ahia waren de ogen stijf vanwege de ouderdom (1 Kon.14:4). En ook van de oude Eli weten we dat zijn ogen stijf stonden, zodat hij niet kon zien (1 Sam. 3:2). Blindheid op hoge leeftijd wordt het meest waarschijnlijk veroorzaakt door *staar* of *maculadegeneratie*. Staar is het gevolg van troebeling van de lens, waardoor het zicht steeds waziger wordt. Behandeling in onze tijd vindt plaats door het operatief plaatsen van een kunstlens. Maculadegeneratie wordt veroorzaakt door veroudering van de gele vlek, het centrum van het netvlies. Dit is een ernstige aandoening, die ook thans, ondanks veel wetenschappelijk onderzoek, moeilijk tot niet te behandelen is.

Blindheid

Het is vooral het Nieuwe Testament waar we blindheid tegenkomen. Vele blinden zijn door de Heere Jezus genezen. Soms worden de blinden genoemd in een reeks genezingen van stommen, doven en verlamden. Op andere plaatsen wordt uitvoerig ingegaan op de genezing van één of twee blinden. Zo lezen we in Mattheüs 20, Markus 10 en Lukas 18 over de genezing van de blinde Bartimeüs in Jericho. Mattheüs maakt bij deze geschiedenis nog melding van een tweede blinde. Op een andere plaats beschrijft dezelfde evangelist de genezing van twee andere blinden (9:27-30). Verder vermeldt Markus uitvoerig hoe in Bethsaïda een blinde ziende wordt (8:22-26). En Johannes besteedt hoofdstuk 9 geheel aan de genezing van de blindgeborene. Toch zijn niet alle blinden door de Heere Jezus genezen. Zo lagen rond het badwater Bethesda niet alleen lammen, maar

ook blinden te wachten op de roering van het water. Nergens lezen we over hun genezing.

Oorzaken

Over de *oorzaken* van blindheid vermeldt de Bijbel een enkele maal iets. Bij Simson en koning Zedekia werden de ogen uitgestoken (Richt.16, Jer.39). Van Elymas de tovenaer lezen we dat hij door de Heere werd gestraft met blindheid (Hand.13). In Johannes 9:1 gaat het over een mens, blind van geboorte. Behalve dat deze man blindgeboren is, weten we de precieze oorzaak niet. Wel is bekend dat kinderen een oogaandoening kunnen hebben door een aangeboren vorm van staar. Toch lijkt in een subtropisch land als Palestina een infectieuze oorzaak meer waarschijnlijk. Zo kan de veel voorkomende parasitaire infectie *toxoplasmose* tijdens de zwangerschap in het oog van de foetus komen en tot blindheid leiden.

Van de overige genoemde blinden in de Bijbel weten we zelfs niet of ze blindgeboren waren of op latere leeftijd blind zijn geworden. Naar de oorzaak moeten we dus gissen. Hierboven schreef ik al dat infecties veel voorkomen in warme landen. Bij infecties die oogaandoeningen geven, kunnen we denken aan een bacteriële infectie, een virusinfectie of een worminfectie. Maar de belangrijkste oorzaak van blindheid in het oosterse klimaat is wel het zogenaamde *trachoom*. Door een besmetting met een bacterie raken de oogleden ontstoken. Hierdoor trekken de oogleden naar binnen en ontstaat een ontsteking van het hoornvlies en het bindvlies van het oog. Zonder behandeling is blindheid het gevolg. Er zijn aanwijzingen dat het trachoom al 4000 jaar geleden in Egypte voorkwam.

In de koninklijke graven zijn speciale pincetten gevonden om de naar binnengetrokken oogleden uit te trekken. Onder de Joden kwam het trachoom eeuwenlang veelvuldig voor. In Amsterdam bestond zelfs, tot voor de Tweede Wereldoorlog, een speciale polikliniek voor trachoompatiënten. Het trachoom werd wel de gesel van de Amsterdamse jodenbuurt genoemd. En nog steeds is het trachoom de meest voorkomende oorzaak van blindheid ter wereld. Naar schatting lijden 150 miljoen mensen aan een actief trachoom. Thans bestaat de behandeling, als de mogelijkheid er is, uit het toedienen van antibiotica.

Had Paulus een oogaandoening?

Veel is gespeculeerd over de zwakheid van Paulus. Was Paulus ziek? Met name Galaten 4 doet ons denken van wel. In Galaten 4:13 lezen we immers over de zwakheid van Paulus' vlees. Hierdoor kon hij niet verder reizen. In vers 14 schrijft Paulus dat de Galaten de verzoeking die in zijn vlees kwam, niet verfoeid hebben. Dit doet ons vermoeden dat hij leed aan een ziekte die hem afzichtelijk maakte. Toch hebben de Galaten hem niet veracht. Integendeel, zij hebben hem omringd met liefde. Volgens vers 15 zouden zij wel hun ogen willen uitgraven om aan Paulus te geven! We kunnen dit figuurlijk uitleggen als uiting van hun liefde. Maar het kan ons ook doen vermoeden dat Paulus aan een oogziekte leed. Waren zijn ogen misschien ontsierd door een trachoom? Was dit de scherpe doorn in het vlees (2 Cor.12:7)? Opmerkelijk is wel dat we in Galaten 6:11 lezen: ‘Ziet, hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand.’ Zeer waarschijnlijk heeft Paulus het hier niet over een lange brief, maar over grote letters. In het Grieks wordt namelijk het woord *grammasin* gebruikt, dat letters betekent. Waarom schreef Paulus met grote letters? Was het omdat hij een slecht handschrift had als tentenmaker? Was het omdat hij het slot van de brief met hoofdletters wilde benadrukken? Of was het omdat hij aan een oogziekte leed? Paulus is regelmatig in gezelschap geweest van de dokter Lukas. Opvallend is dat in het boek Handelingen, dat door Lukas zeer nauwkeurig is geschreven, geen enkele vermelding over de lichaamskwaal van Paulus staat. Het zou toch mooi geweest zijn als we juist van Lukas een diagnose hadden gehoord? Waarom zwijgt Lukas over de ziekte van Paulus? Het antwoord is heel eenvoudig. Lukas was arts. Hij had ooit de eed van Hippocrates (460-377 v. Chr.) gezworen, waarin de zwijgplicht verwoord is. Lukas had dus een beroepsgeheim.

Medicijn

We zagen al dat de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde diverse blinden ziende maakte. Verschillende malen sprak Jezus daarbij over het geloof van de blinden. Soms raakte Hij daarbij ook hun ogen aan, waarop de blinde direct werd genezen. Tweemaal vermeldt Gods Woord ons ook een genezing in fasen: bij de blindgeborene en de blinde te Bethsaïda. Bij bei-

den gebruikte Jezus eerst speeksel. De blindgeborene werd ziende nadat hij zich gewassen had in het badwater Siloam. En de blinde te Bethsaïda werd pas geheel ziende na de tweede aanraking van de Heere Jezus.

Verder noemt de Bijbel maar één medicijn tegen oogaandoeningen: *ogenzalf* (in de brief aan de Laodicezen, Openb.3:18). De stad Laodicea had in die tijd een befaamde medische opleiding waar ogenpoeder bereid werd. Van deze poeder werd de wereldberoemde Frygische ogenzalf gemaakt. De apostel Johannes maakt hierop een geestelijke toepassing wanneer hij schrijft: 'En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.'

Geestelijke lessen

Veel is in de loop der eeuwen geprekt en geschreven over de blinden en hun genezing. De reformatoren en de nader reformatoren trokken er geestelijke lessen uit. Lessen die voluit verantwoord zijn. Gods Woord spreekt immers over de geestelijke blindheid en het geestelijk zien! Het moet ons opvallen dat Christus de blinden een poos liet roepen. Volgens *Johannes Calvijn* was dit om hun geloof te beproeven (*Bijbelverklaring* bij Lukas 18). Opvallend is verder dat Jezus de blinde te Bethsaïda niet direct geheel genas. Volgens de *kanttekenaren* schijnt het dat Christus dit deed 'om af te beelden dat onze geestelijke verlichting allengskens meer en meer geschiedt'. De bekende oudvader *Floren-*

tius Costerus komt in zijn boek *De geestelijke mens* tot een zelfde vergelijking (p.155). 'De Heere Jezus, zekere blinde genezende, hield daarin die orde, dat Hij hem op de ogen spooog, en de handen opleggende het zover bracht, dat hij de mensen zag wandelen als bomen; doch andermaal de handen op de ogen leggende, werd hij hersteld, en zag hen allen ver en klaar, Mark.8:23-25. Zo gaat het ook toe in de bekering van de blinde zondaar; hij ziet eerst mannen als bomen. Hij ziet wat en hij weet niet wat hij ziet, hij gevoelt wat en hij weet niet wat het is, totdat hij eindelijk tot meer klaarheid en vastheid komt.'

Hoe troostvol is het Woord van God voor mensen die de donkere nacht van hun ellendige bestaan moeten inleven. 'En Ik zal de blinden leiden door de weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal hen doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen en Ik zal hen niet verlaten (Jes.42:16).' Een belofte voor geestelijk blinden!

*'t de HEER', Wiens mededogen
Blinden schenkt het lieflijk licht;
Wie in 't stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht.
God, Die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die rechtvaardig leeft.
(Psalm 146:6, berijmd)*

Capelle aan den IJssel, H.J. Agteresch

Verantwoordelijkheid

De hulpverleners van *De Vluchtheuvel* ontmoeten in de praktijk van het werk gelukkig veel vaders die op positieve wijze betrokken zijn bij hun gezin. Die investeren in een goede huwelijksrelatie, die tijd besteden aan de zorg voor hun kinderen, die hierin prioriteiten durven te stellen. Er is echter ook een andere kant. Keer op keer blijkt dat er ook vele vaders zijn die veel te weinig aandacht besteden aan hun huwelijk en gezin. Vaders die druk zijn met veel dingen, zonder in dezen hun verantwoordelijkheid te nemen. Ligt hierin één van de oorzaken van de vele ontwrichte huwelijken en gezinnen, ook in christelijke kring? Soms komen de gevolgen pas jaren later openbaar, maar daarmee zijn ze niet minder schrijnend! Dit alles is pijnlijk voor de betrokkenen. Maar het is ook zonde tegenover de Heere, omdat een man hiermee niet beantwoordt aan zijn roeping als echtgenoot en vader.

Prioriteit

Het is van groot belang dat een man en vader leert om prioriteiten te stellen. Eerst moet een stevige basis worden gelegd: een gezonde zorg voor zichzelf, voor een goed huwelijk en een gezond gezin. Dat vraagt tijd en energie. Dat vraagt soms offers en zelfverloochening. Denk ook aan de zorg die elke man heeft voor zijn eigen ziel. Geldt ook hierin niet wat de Heere Jezus Zelf heeft gezegd: 'Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden'? De zorg voor het (geestelijk) welzijn van zichzelf, zijn huwelijk en zijn gezin, is de eerste roeping van een vader. Vanuit dit stevige fundament kan een vader zijn gaven, tijd en energie geven aan de kerk, politiek en andere (bestuurlijke) verantwoordelijkheden. Om zo ook in bredere verbanden te dienen.

Leiden en dienen

Vaderschap kan worden gekenmerkt met de twee woorden die boven dit artikel staan: *leider* en *dienaar*. Een vader dient *leiding* te geven, als het hoofd van het gezin draagt hij verantwoordelijkheid voor zijn gezin. Dat uit zich onder andere in het investeren in een positief gezinsklimaat. Soms moet een vader ook corrigerend optreden in de opvoeding van zijn kinderen. Het is belangrijk dat dit leiding geven niet op een hard-autoritaire, maar op een zachtmoedige en liefdevolle wijze gebeurt.

Vader zijn: leider en dienaar

Met de geboorte van het eerste kind breekt er in de levensfase van een (jong) echtpaar een geheel nieuwe fase aan: het vader- en moederschap. Dat is een onbeschrijflijk groot wonder. Deze nieuwe verantwoordelijkheid vergt echter ook heel wat van ouders. In dit artikel staat de vraag centraal hoe mannen vorm kunnen geven aan deze roeping: het vaderschap.

Appel

Vader zijn is geen kleinigheid. Dat is altijd al zo geweest. Ook in onze tijd is het niet eenvoudig om aan de roeping

van het vaderschap gestalte te geven. Veelal heeft een vader een fulltimebaan. Daarnaast wordt van hem gevraagd om leiding te geven aan zijn gezin en om zijn vrouw bij te staan in alle dingen. Ook vanuit de kerk, school, familie, vriendenkring en politiek wordt op vaders een beroep gedaan.

Van veel kanten wordt een appel gedaan op vaders, om hun gaven, tijd en energie beschikbaar te stellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel vaders het moeilijk vinden om in dit alles de juiste keuzes te maken.

Daarnaast is een vader *dienaar*. Zijn leiderschap is een dienend leiderschap. Als een priester bidt hij voor zijn gezin. Hij dient zijn vrouw, hij dient zijn kinderen. Zijn aanwezigheid is dan geen belasting, maar geeft rust en stabiliteit binnen het gezin. Het is een voorrecht als een vader mag dienen in navolging van Christus, Die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen!

Afhankelijk

Vader zijn is niet eenvoudig. Vader zijn

is zelfs ónmogelijk. Daarom is het zo ontzettend nodig dat vaders veel te vinden zijn aan Gods genadetroon. Want alleen in afhankelijkheid van de Heere Zelf is het mogelijk om invulling te geven aan deze roeping. Dan wil de Heere zondige vaders gebruiken, om Zijn Koninkrijk te bouwen.

E.J. Verbruggen
Maatschappelijk werker
Stichting De Vluchtheuvel

land; opnieuw een dochter en zusje uit Zijn hand; Hij heeft haar aan ons toevertrouwd; dat Hij haar moge leren de keus die nooit berouwt”.

Eunice is geboren op 26 februari 2005 in een zuidelijke provincie van het grote China. Ze is dus ruim één jaar. Tijdens de reis naar China, die twee weken duurde, mochten de adoptieouders haar op 27 maart 2006 in hun armen sluiten, waarna ze op vrijdag 7 april j.l. met elkaar behouden met haar thuis mochten komen. Een blijde gebeurtenis in het huwelijks- en gezinsleven, waarmee we ook hierbij willen meelevens en van harte mogen feliciteren. Hoe de Heere door vele vragen en zorgen heen Zijn leiding toont en Zijn zorg uitbreidt. Dat Zijn genade als in het leven van Ruth, een buitenstaander, door Gods wonderlijke, vrijmachtige leiding op de akker van Boaz gebracht, inderdaad in de levenskeus zou openbaar komen, is ook onze hartelijke wens en bede voor hun kind(eren). Spreekt Petrus niet over “allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal”? Hij gedenke in de dagelijks praktijk van het pastorielevens in Zijn gunst in Christus Jezus. “Gedenkt Zijner wonderwerken die Hij gedaan heeft...”, lezen we in 1 Kron 16 :12a, toen David “te dienzelven dage ten eersten deze psalm gaf om de HEERE te loven (vers 7) door de dienst van Asaf en zijn broederen...vraagt naar de Heere en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk... (vers 11)”.

ds. G. J. van Aalst



Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Beroepen:

Te Meeuwen i.c.m. Sprang-Capelle:
ds. A. Verschuure te Krabbendijke;
Te Nieuw-Beijerland: ds. P. Melis te Veen;
Te Oosterend (Texel):
ds. G. Hoogerland te Drachten;
Te Zwijndrecht:
ds. C.J. Meeuse te Apeldoorn.

Bedankt:

Voor Leerdam, voor Rilland-Bath
en voor Rotterdam-Alexanderpolder:
ds. A.J. Gunst te Nieuwerkerk;
Voor Rotterdam-IJsselmonde:
ds. W.J. Karels te Hardinxveld-Giessendam;
Voor Utrecht:
ds. D.W. Tuinier te Terwolde-De Vecht;
Voor Vlaardingen:
ds. M. Golverdingen te Boskoop.

ACTA GENERALE SYNODE 2004

De Acta van de Generale Synode 2004 zijn gereed. De Acta voor kerkenraadsleden worden via de kerkenraden verspreid. Deze worden zoveel mogelijk meegegeven aan bezoekers aan het Centraal Bureau in Woerden. Als u de Acta voor uw gemeente in Woerden op wilt (laten) halen, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. Belangstellende leden kunnen de acta bestellen door € 16,50 (dit is inclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer 3224.03.685 t.n.v. Kerkelijke Administratie te Woerden. Bij de omschrijving vult u in: “Acta 2004” plus het adres, waar de acta na ontvangst van uw betaling heengestuurd kan worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden, tel. 0348-489900, fax 0348-483588, e-mail: kbgg@cbgg.nl

DOVENDIENST TE GOUDA

Op D.V. 22 april hoopt ds. C.J. Meeuse voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente van

Gouda, Ronsseweg 1. Deze dienst begint om 15.00 uur. Horenden zijn eveneens hartelijk welkom.

PASTORIEVREUGDE

Thuiskomst Eunice Hakvoort

In de pastorie van Genemuiden mag blijdschap zijn door de thuiskomst van het derde kind. Een zusje van Jonathan en Lydia. Op het kaartje verwoordt onze ambtsbroeder ds. E. Hakvoort - van der Poel, het zo :”De Heere gaf ons in dat verre



Berichten

BONDSDAG VROUWENVERENIGINGEN

Het bestuur van de Bond van vrouwenverenigingen nodigt u hartelijk uit tot het bijwonen van haar jaarlijkse Bondsdag D.V. 25 april a.s. in de “Adventskerk” van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal, Vijftienmorgen 51.

De Bondsdag duurt van 10.15 uur tot ca. 16.00 uur en staat onder leiding van onze voorzitter, ds. C.A. van Dieren. Deze zal de vergadering ook openen met een meditatie. ‘s Morgens zal verder ds. J. Mijnders voor ons spreken over “Tijd en eeuwigheid”. In de middagvergadering (aanvang 13.30 uur) hoopt dhr. J. de Jager nader op het onderwerp in te gaan n.a.v. de Christen- en Christinnereis.

De collecten van deze dag bevelen wij u van harte aan. ‘s Morgens is deze ter bestrijding van de onkosten en ‘s middags voor de vakantieweken gehandicapt. Wij hopen u D.V. te mogen begroeten!

ZENDINGS- EN PLANTENMARKT

D.V. zaterdag 22 april wordt er van 10.00 tot 14.00 uur een plantenmarkt (t.b.v. de kerkbouw van de Geref. Gemeente te Barendrecht) en een zendingsmarkt (t.b.v. zending en evangelisatie) gehouden. Naast diverse artikelen die er te koop zijn, geeft een glasblazer een demonstratie glasblazen. Hartelijk welkom in de hal van de fa. Kraaijeveld, Handelsweg 190, Ridderkerk.

REGIONALE ZENDINGSBIJEENKOMST

Op D.V. donderdag 27 april zal er in de kerk van de Geref. Gemeente te Aagtekerke een regionale zendingsbijeenkomst worden gehouden. Spreker is ds. N. Ude uit Nigeria. Het door hem gesproken zal vertaald worden door ds. C. Harinck. Aanvang: 19.30 uur.

ZANGAVONDEN Apeldoorn

Op D.V. zaterdag 22 april zal er een

Oranjezangavond worden gehouden in de kerk van de Geref. Gemeente, Graaf van Lijndenlaan 9, Apeldoorn. Hieraan werken mee: het mannenkoor "Jubilate Deo", het jongerenkoor "Laudate Deum" en het kinderkoor "Met hart en en stem". Spreker is ds. C.J. Meeuse. Collecte t.b.v. het deputaatschap Israël. Aanvang: 19.30 uur.

Barendrecht

De ring West-Nederland van de bond van zangverenigingen van de Geref. Gemeenten organiseert op D.V. zaterdag **22 april** een koor- en samenhangavond in het kerkgebouw van de Chr. Geref. Kerk te Barendrecht, Voordijk 252. Opening: ds. K. Visser. Medewerkenden zijn: het jeugdkoor "Opent Uwen Mond" en het gemengd koor "De Lofstem" uit Barendrecht en het jeugdkoor "Jedidja" uit Vlaardingen.

De collecte is bestemd voor de Stichting hulpverlening voor mensen in psychische nood "De Vluchtheuvel". Aanvang: 19.30 uur.

Berkenwoude

D.V. zaterdag **22 april** belegt het gemengd koor "Met hart en Stem", samen met het kinderkoor "De Jonge Lofstem" een zangavond in de kerk van de Geref. Gemeente te Berkenwoude, Prinses Beatrixstraat 3. De opening zal worden verzorgd door een diaken van die gemeente. Er zal een appelwoord gesproken worden in betrekking tot het kinderevangelisatiewerk in Nederland. Aanvang: 19.30 uur.

COMMISSIE VERZORGENDE BEROEPEN REGIO DORDRECHT

Bovengenoemde contactcommissie organiseert op D.V. donderdag **27 april** een bijeenkomst in de Julianakerk, Mauritsweg

286 te Dordrecht. Spreker: dr. R. Seldenrijk over "Orgaandonatie of donorcodicil" Aanvang: 19.30 uur.

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDINGEN

Op 14 maart is ons lid dhr. A. Schouten koninklijk onderscheiden. Na een periode van 12 jaar als voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de SGP te Moordrecht te hebben gefunctioneerd, werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hartelijk gefeliciteerd!

Kerkenraad Geref. Gemeente Gouda

6 april was voor onze ouderling K. de Wit uit Bodegraven een bijzondere dag. Tijdens de bijeenkomst van het bedrijf DWA dat zijn 20-jarig bestaan herdacht, kreeg hij een koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester van Bodegraven. Hij is vanwege zijn werk als grondlegger en directeur van DWA, het vele werk voor o.a. zorginstellingen en het werk voor de kerkenraad van de Geref. Gemeente in Bodegraven benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Al meer dan 30 jaar mag hij in onze gemeente dienen in het ambt van ouderling. We zijn dankbaar voor wat hij in al die jaren voor onze gemeente heeft betekend. Een stuk erkenning voor ons werk hebben we allen nodig, de goedkeuring van de grote Koning der koningen is onmisbaar. Daarom moeten we niet eindigen in broeder De Wit maar de Heere erkennen en Hem hulde brengen. Het is nodig dat Hij telkens weer genade geeft. Dat wensen wij als kerkenraad hem, zijn vrouw en familie van harte toe in zijn verdere leven.

J. Proos, scriba.

uur ds. Schipper en 14.00 uur leesdienst; Haamstede 10.00 uur ds. Vreugdenhil; Hardinxveld-Geissendam 9.30 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ido-Ambacht 15.00 uur ds. W. Harinck; Herkingen 14.30 uur ds. Van Manen (openb.bel.); Hilversum 10.00 en 19.00 uur ds. Beens; Hoofddorp 9.30 uur ds. Paul en 18.30 uur ds. Neele; Hoogeveen 19.00 uur ds. Schot; Houten 11.00 uur leesdienst en 17.00 uur ds. Van der Net; Kampen 9.30 en 15.00 uur leesdienst; Kapelle-Biezelinge 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. Van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur leesdienst; Kortgene 14.30 uur ds. Van Gelder; Krabbendijke 9.30 en 18.00 uur (H.D.) ds. Verschuure en 14.00 uur leesdienst; Krimpen a/d IJssel 9.30 en 16.30 uur ds. Schreuder; Leerdam 18.30 uur stud. Van Belzen; Leiderdorp 10.00 en 16.30 uur ds. Baan; Lelystad 9.30 uur leesdienst en 16.00 uur ds. Kattenberg; Lisse 10.00 en 16.00 uur ds. Neele; Marknesse 19.00 uur ds. Hoogerland; Meliskerke 9.30 en 14.30 uur ds. Moens; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. De Heer en 14.00 uur leesdienst; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Van Gelder en 14.00 uur leesdienst; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur leesdienst; Mijdrecht 15.00 uur ds. Beens; Moerkapelle 15.30 uur ds. A.B. van der Heiden (doventolk); Naaldwijk 9.30 (H.A.) en 16.00 uur ds. Driessen; Nieuwdorp 18.30 uur ds. Van der Poel; Nieuwer ter Aa 10.00 (H.A.) en 19.00 uur ds. Van der Net; Nieuwerkerk Zld 9.30 en 15.30 uur ds. Gunst; Nisse 14.30 uur ds. Schipper; Nunspeet 9.30 en 15.00 uur ds. Schot; Oostkapelle 15.00 uur ds. Tuinier (openb.bel.); Opheusden 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Oud Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. Van Krimpen; Oudemirdum 9.30 (H.A.) en 14.30 uur ds. Hoogerland; Poederoyen 14.30 uur ds. Melis; Poortugaal 9.30 uur ds. Moerkerken; Poortvliet 10.00 en 18.30 uur ds. Van Dijk; Putterhoek 14.30 uur ds. Van Krimpen; Rhenen 10.00 en 17.30 uur ds. Veenendaal; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. Mijnders; Ridderkerk-Slikkerveer 9.30 en 16.00 uur stud. Joosse; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. Van Dieren en 14.30 uur leesdienst; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur (H.D.) ds. De Wit; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur (H.D.) ds. P. Mulder en 14.30 uur leesdienst; Rotterdam-Alexanderpolder 19.00 uur ds. Driessen; Rotterdam-Centrum 18.30 uur stud. Joosse; Rotterdam-IJsselmonde 14.30 uur ds. Schreuder; Rotterdam-Zuidwijk 19.00 uur ds. Silfhout; Scherpenisse 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst; Sint Annaland 9.00 en 18.30 uur ds. Van Manen; Soest 15.00 uur ds. L. Blok; Spijkenisse 10.00 uur ds. Terlouw; Stolwijk 10.00 en 15.00 uur ds. Hakvoort; Terneuzen 18.30 uur ds. Tuinier; Terwolde-De Vecht 9.30 en 14.30 uur leesdienst; Tholen 10.00 en 18.30 uur ds. De Jongste en 14.30 uur leesdienst; Tricht-Geldermalsen 19.00 uur ds. Visscher; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. Mouw; Urk



Predikbeurten

ZONDAG 23 APRIL 2006

Aagtekerke 9.30 uur ds. Tuinier en 14.30 uur ds. De Heer; Aalburg 14.30 uur ds. M. Karens; Alblasterdam (in Havenkerk, Wilgenplein) 11.30 en 18.30 uur leesdienst; Alphen a/d Rijn 10.00 en 16.00 uur stud. De Waard; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. Visscher; Apeldoorn 10.00 en 17.00 uur ds. Meeuse; Arnhem 19.15 uur ds. Meeuse; Barendrecht (in CGK; Voordijk 252) 13.30 en 19.00 uur ds. Terlouw; Barneveld 9.30 en 19.00 uur ds. Hogchem; Benthuizen 9.30 en 18.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Berkenwoude 14.30 uur ds. W.J. Karels; Bodegraven 18.30 uur stud. De Waard; Borsselo 9.30, 14.00 en 18.00 uur ds. J. de Pater; Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds. Golverdingen; Brakel 10.00 en 18.00 uur stud. Heijkamp; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00

en 16.30 uur ds. Silfhout; Capelle a/d IJssel-West 10.00 en 17.00 uur leesdienst; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. Van Boven; Delft 19.00 uur ds. Golverdingen; Deventer 15.00 uur ds. De Wit; Dinteloord 15.00 uur ds. De Jongste; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur stud. Van Belzen; Drachten 9.30 en 19.00 uur leesdienst; Ede (Noorderkerk, Amsterdamseweg 9) 12.15 uur ds. Veenendaal en 19.00 uur ds. G. Pater; Elspeet 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Emmeloord 9.30 (openb.bel.) en 18.30 uur ds. Kattenberg; Enschede 10.00 uur ds. J. Karels; Enter 15.00 uur ds. J. Karels; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. L. Blok; Genemuiden 9.30 en 15.30 uur leesdienst; Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. Clements; 's-Gravenhage 10.00 en 16.30 uur leesdienst; 's-Gravenpolder (kerkgebouw Spoorstraat) 9.30 en 18.00

10.00 en 17.00 uur ds. Bakker; Veen 9.30 uur ds. Melis; Veenendaal 9.30 en 16.30 uur ds. G. Pater; Vlaardingen 10.00 en 16.30 uur ds. Baaijens; Waarde 9.30 en 18.00 uur ds. Hofman en 14.00 uur leesdienst; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. Mondria; Wageningen 10.00 en 18.30 uur ds. F. Mulder; Werkendam 10.00 uur ds. M. Karens; Westkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. B. van der Heiden; Wierden 15.00 uur ds. P. Mulder; Woerden 10.00 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. Verweij en 14.00 uur leesdienst; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. Van Ekeveld; Zoetermeer 16.30 uur ds. Paul; Zwijndrecht 9.30 en 16.30 uur ds. Boogaard; Zwolle 9.30 en 19.00 uur ds. Vermeij.

DINSDAG 25 APRIL 2006

Aalburg 19.30 uur ds. Schipper; Andijk 19.30 uur ds. Hoogerland; Berkenwoude 19.30 uur ds. Van der Net; Brakel 19.30 uur ds. Hakvoort; Dirksland 19.30 uur ds. W.J. Karels; Haarlem 19.30 uur ds. P. Mulder; Herkingen 19.30 uur ds. Van Ekeveld; Lisse 19.45 uur ds. Neele (bijbellezing); Moerkapelle 19.30 uur ds. Baan; Naaldwijk 19.45 uur ds. Meeuse; Poortugaal 19.30 uur ds. M. Karens; Puttershoek 19.30 uur ds. Van Gelder; Ridderkerk 19.30 uur ds. Beens; Rotterdam-Centrum 19.45 uur ds. Tuinier; Sprang Capelle 19.30 uur ds. Van Krimpen; Stolwijk 19.30 uur stud. Joosse.

WOENSDAG 26 APRIL 2006

De Valk-Wekerom 19.30 uur ds. Van Boven (bijbellezing); Delft 19.30 uur ds. Veenendaal; Dinteloord 19.30 uur stud. Van Belzen; Doetinchem 19.30 uur ds. P. Mulder; Gorinchem 19.30 uur ds. Schot; Goudswaard 19.30 uur ds. Van der Net;

Hardinxveld-Giessendam 19.30 uur ds. W.J. Karels (bijbellezing); Hilversum 19.45 uur ds. Terlouw; Hoofddorp 19.30 uur ds. Vermeij; Kruiningen 19.30 uur ds. Verweij (bidstond Part. Synode); Leiderdorp 19.30 uur stud. Heijkamp; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. F. Mulder; Scherpenzeel 19.30 uur ds. Van Dieren; Vlaardingen 19.30 uur ds. Mouw; Westzaan 19.30 uur ds. Bakker; Yerseke 14.15 uur ds. Verweij (huw.bev.); Zoetermeer 19.30 uur ds. Meeuse.

DONDERDAG 27 APRIL 2006

Leerdam 19.30 uur ds. Mouw; Nieuw Beijerland 13.30 uur ds. Van Krimpen (huw.bev.); Ooltgensplaat 19.30 uur ds. Baan; Poortvliet 19.30 uur stud. De Waard; Ridderkerk-Slikkerveer 19.30 uur ds. Melis; Rotterdam-IJsselmonde 19.30 uur ds. Hogchem; Tricht-Geldermalsen 19.30 uur ds. G. Pater; Zwijndrecht 19.30 uur ds. J. de Pater.

VRIJDAG 28 APRIL 2006

Den Helder 19.30 uur ds. Neele; Drachten 13.30 uur ds. Hoogerland (huw.bev.); Middelburg-Centrum 14.15 uur ds. De Heer (huw.bev.); Scherpenzeel 14.00 uur ds. Van Boven (huw.bev.); Yerseke 14.30 uur ds. Verweij (huw.bev.).

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN

Alkmaar:

Evangelist G. Baan; kerkgebouw 't Wuiver 2-a, Oudorp NH, gem. Alkmaar; diensten iedere zondag om 10.00 en 16.30 uur.

Amsterdam:

Evangelist J. Krijgsman; kerkgebouw Bij Simon de Looier, Looiersgracht 70.

Samenkomsten iedere zondag 10.30 en 17.00 uur. Ook voor u staat de deur van onze evangelisatiepost open.

U bent hartelijk welkom op dinsdag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-I te Emmen; diensten iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur.

Leeuwarden:

Evangelist S. de Visser; kerkgebouw Achter de Hoven 2-c; diensten iedere zondag om 9.30 en 16.00 uur. Zondag 23 april 16.00 uur ds. J.J. Tanis.

Merksem:

Evangelist A. van Setten; Prot. Kerk, Oude Barreellei 64; diensten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

Tilburg:

Evangelist H.J. van den Boogaart; kerkgebouw Offenbachstraat 105-107. Diensten iedere zondag om 10.00 en 18.30 uur. U bent hartelijk welkom in de BIJBEL-winkel van dinsdag t/m zaterdag, tussen 10.00 en 17.00 uur. Offenbachstraat 107.

Advertenties

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Wageningen deelt met grote droefheid mee dat de Heere op het onverwachtst, in de hope des eeuwigen levens, uit ons midden heeft weggenomen onze ambtsbroeder

Dirk Jan Laros

in de leeftijd van 67 jaar.

Vanaf 1991 heeft hij onze gemeente met de liefde van zijn hart en in alle getrouwheid als ouderling mogen dienen.

De Heere gedenke zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in dit smartelijke verlies en heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Namens de kerkenraad, Ds. F. Mulder, preses
B. Paanstra, scriba

Wageningen, 13 april 2006

Begrafenisonderneming
Brouwer

**Voor een verantwoorde
en stijlvolle begrafenis**

- * mogelijkheid voor thuis opbaren
- * eigen rouwvervoer
- * kist wordt schoudergedragen
- * gratis laatste wens boekje

R.C. Brouwer Bentincklaan 1a, Leersum
tel. 0343-461880 b.g.g. 06-51504726

- Amerongen - Amersfoort - Doorn - Elst -
- Langbroek - Leersum - Maan - Maarsbergen -
- Rhenen - Woerden - Woudenberg -

Te huur: In Nunspeet, eengezinswoning (5 à 6 slaappl.) v.g.a.v. week 29 en 30. Tel: 0341-261243

BRUINISSE: Kamperen bij de boer. 10 min. van Grevelingenmeer. Tevens verhuur caravans. Voor info www.dewelblok.nl of tel. 0111-482523

Putten te huur 2 pers. vakantiehuysje bij boerderij. Mooie omgeving om te fietsen 033-2459443.

IS HET AVONDMAAL OOK VOOR MIJ?

Deze vraag wordt beantwoord in het boek **'Christen zijn in kerk en wereld'** waarin auteur Adriaan van Belzen een aantal onderwerpen bespreekt met 9 bevindelijk-gereformeerde predikanten, o.a. G. Bouw, M. van Kooten, A. Kort, F. Mallan, L.W. v/d Meij, J. Veenendaal en W. Visscher. Andere behandelde thema's zijn: het verband tussen het Heilig Avondmaal en belijdenis doen, de betekenis van de doop, jongerenpastoraat, de positie van de vrouw, de toekomst van de kerk, enz.

Prijs (excl. verzendkosten) **€ 18,90**
Bestellen: Tel. 0342-421031

begrafenisverzorging T. den Hollander

Begravenissen in Vlaardingen, Rotterdam, Gouda, den Haag en omstreken.

Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst uitvaartcentrum of thuis met koeling.

Geen crematies.

Dag en nacht bereikbaar.



Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509

TH: appartem. voor **getrouwd stel** of evt. 2 studenten. Apart huisnr. en berging. Tussen A'dam en Utr. Goed bereikbaar met OV. Zondagsrust respecteren. Info: 0294-293184



OPVOEDEN is mensenwerk

Heeft u problemen bij het opvoeden van uw kind of is de relatie tussen u en uw kind verstoord? Neem dan contact op met SGJ Toegang.



SGJ Toegang werkt samen met De Vluchtheuvel.

Professionele hulp voor christenen

033 - 475 33 00
www.sgj.nl



LASERGRAVEREN IN VEEL MATERIALEN

Bijv. In spiegels: -Trouwtekst
-Foto
-Bedrijfslogo/pand

ook uw adres voor trouw-belijdenisteksten



C. van Veldhuizen
Vogelwikke 25
3773 CP Barneveld
Tel. 0342-444008

Tevens voor al uw gegraveerde relatie geschenken

Voor een zorgzame begeleiding



Barnveld, Schierpenzeel e.o.
Telefoon: 033 277 0555
Amersfoort, Nijkerk, Hoevelaken, G.C. van Haaren
06 5590 7879

Kantoor: Stationsweg 411
3925 CD Schierpenzeel
Centraal nummer (24 uur):
033 277 0555

NatuursteenHuis
vakmensen vertalen uw wensen

- Marmer, graniet en hardsteen (voor binnen & buiten)
- Grafmonumenten
- Vakkundig advies

Goes tel (0113) 216555
Middelburg tel (0118) 612579
ook voor leveringen buiten Zeeland

Begrafenisverzorging "Honestum"

0180 - 628908 (dag en nacht)
L. Melleste-Verveer en D.D.E. Melleste
Voor Rotterdam - Barendrecht - Ridderkerk
H.J.Ambacht - Zwijndrecht - Dordrecht e.o.

Help Chinezen het Evangelie te verkondigen

In China zijn de velden wit om te oogsten. **Help ons** om voorgangers op te leiden, zodat zij het **Evangelie** kunnen verkondigen. Uw gift is voor hen van **levensbelang**.

**Stort uw gift op bankrekening
3473.76.029** te Nunspeet.



Vertaal-,
onderwijs-,
opleidings-
en water-
projecten

De **REHOBOTH CHRISTIAN SCHOOL** in Norwich, Ontario, Canada, heeft vacatures voor het komende schooljaar, 2006-2007, zowel in de basisschool als in de klassen van het voortgezet onderwijs (High School).

Wij zoeken

leerkrachten en PABO studenten

die geïnteresseerd zijn om in het Engels les te geven in onze Christelijke school, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Norwich.

Voor verdere informatie wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de directeur van de school, dhr. John Heikoop. U kunt hem bereiken per telefoon 001-519-863-2403 (school) of 001-519-863-3088 (privé), per fax 001-519-863-3984, of per email john@heikoop.net.

Sollicitaties kunnen worden verzonden naar de secretaris van het schoolbestuur, Mr. Corney Van Wyk, R.R. 1, Salford, ON NOJ 1 WO, of per fax: 001 519-485-1258.

Israëltreizen

8-dagen vanaf € 945,- p.p.

D.V. in 2006 hopen we weer een aantal reizen te organiseren naar Israël. Deze reizen voeren u naar de bekende bijbelse plaatsen met Jeruzalem als hoogtepunt.

30+-reis, vertrek D.V.12 juli

Jongerenreis,

vertrek D.V. 9 augustus

Alle leeftijdenreis,

vertrek D.V. 6 september

Wij proberen tijdens onze reizen ook, in samenwerking met het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, aandacht te schenken aan de Messiasbelijdende Joden.

0548-514188 / www.kreijkes.nl



Reizen / Hotels / Pensions / Vakantiewoningen

Kreijkes Vakantie Idee



Voor info bel:
0341-425712
of
0416-692787

Reformatische Vereniging van
Ongewild Kinderloze Echteparen

RUST, PRIVACY!

Te koop: **luxe chalet** op uniek gelegen 50-plus-parkje aan de rand van nat. geb. Mooie tuin. Volledig inger. Dicht bij Ger. gem. De Valk.
€ 39.500,00

0318-461124 / 06-11054771

Te huur omg. Fort Macleod, Alberta, Can. Ruime vak. woning met prachtig uitzicht op de Rocky Mountains.
Voor inl. bel 0014035532239

CHR. BEGRAFENISONDERNEMING G. WEGENAAR

Regentesselaan 43 Tel.: (0318) 52 66 41
3905 GT Veenendaal Fax: (0318) 55 42 04

BEGRAFENISVERZORGING KINA 010-458 31 12

voor Rotterdam, Krimpenerwaard, Gouda e.o.
D.W. Schipper 010-4506626 J. Kooijman 0182-583932

Waardige en stijlvolle verzorging

van begrafenissen met aandacht voor persoonlijke wensen. In alle rust, vrouwelijk en met bescheidenheid.

- opbaren met kistkoeling bij u thuis of in een voor u bekende aula
- dag en nacht bereikbaar en overal te ontbieden
- wij verzorgen alleen begrafenissen
- laatste verzorging van de overledene door een gediplomeerd verpleegster

Begrafenisverzorgers:

- H.de Jongh • P.H. van der Leer • E. Treur

Begrafenisonderneming de Jongh

Hardinxveld-Giessendam:

Reepijzer 5, Tel. (0184) 61 11 54

Waardenburg:

Kerkstraat 15a, Tel. (0418) 65 20 39

Zeist:

Van Reenenweg 171, Tel. (030) 69 24 258

GEERTS HERENKLEDING VOORHEEN: BOEDER SCHERPENZEEL



Ambtskleding

Kostuums: 2- en 3-delig zwart - grijs - e.a.

Trouwkostuums - Jacquets - Pantalons

Streeppantalons - Overhemden

Stropdassen - Sokken - Overjassen

Hoeden - Schoenen

Winkel: Dorpsstraat 229, Scherpenzeel
Telefoon 033-2778899 b.g.g: 06-30189592

OPENINGSTIJDEN: MA. GESLOTEN,
DI T/M DO 9-18 UUR,
VR 9-21 UUR EN ZA 9-17 UUR.
OP AFSpraak MOGELIJK

Van BOEKHANDEL & UITGEVERIJ

Horssen bv

DORPSTRAAT 100 - 3881 BE PUTTEN
Tel. 0341 36 22 77 Fax 0341 36 20 77

Statenbijbels - Huisbijbels - Kinderbijbels
Kerkbijbels (alles Statenvertaling)
Theologische werken - Dagboeken
Bijbel- en Catechismusverklaringen
Leesboeken voor jong en oud
Voordeelaanbiedingen
Tweedehands en Antiquarisch
Psalm- en Muziekboeken
Bladmuziek (noten en klavarskribo)
CD's en Musicassettes
Boeken- en CD-bonnen
Wens- en Gelegenheidskaarten

Zorg dichtbij

Actief in uw regio!

Waar u ook woont, Agathos brengt zorg dichtbij:

- Huishoudelijke verzorging
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Psychosociale zorg

Bel de Zorglijn (010) 264 07 77 en u krijgt uw rayoncoördinator aan de lijn. Agathos stelt zelf indicaties voor veel zorgvragen. Kunnen we geen indicatie stellen? Dan begeleiden we u bij de CIZ-aanvraag. U ziet, ook indicatiestelling is onze zorg!

Agathos THUISZORG

T 010 264 07 77 | www.agathos-thuiszorg.nl

Zorg met een eigen kleur

HARKES Begravenissen

Persoonlijke zorg voor uw begrafenis

Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop

Telefoon (0172) 21 21 22

Begrafenisverzorgers:

D. Harkes en J.E. van Staveren

Wij verzorgen alleen begravenissen - Dag en nacht bereikbaar

Ik heb geen mens...



Joop is één van de vele dak- en thuislozen in Nederland. Zijn ouders zijn gescheiden. Door gebrek aan opvoeding kreeg hij verkeerde vrienden. Hij belandde al snel in de wereld van drugs en alcohol en kwam op straat terecht.

Ontmoeting helpt mensen zoals Joop: dak- en thuislozen, junks en prostituees. Mensen die bitter eenzaam zijn. Uw steun is daarvoor nodig! Wordt daarom donateur van Ontmoeting. Meldt u aan via onze website.

www.ontmoeting.org

Help Joop en word donateur van Ontmoeting!

Stichting Ontmoeting

Postbus 263

3990 GB Houten

T 030 - 635 40 90

F 030 - 635 40 99

info@ontmoeting.org

www.ontmoeting.org

Rabobank 38.76.69.140



Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament

Matthew Henry

Matthew Henry's
bijbelverklaring
is ongetwijfeld
één van
de meest
gebruikte
commentaren
op de gehele Bijbel

INTEKENPRIJS

€ 295,-

Geen verzendkosten!

als u nu intekent, na verschijnen € 350,-

Auteur: Matthew Henry (1662-1714)
was presbyteriaans predikant te Chester en
Hackney. Zijn verklaring is het resultaat van
een leven lang onderzoeken en overdenken
van de Schrift.

- * Ongewijzigde herdruk
- * Negen in cabra-leer gebonden delen
- * Intekenvoordeel
- * Verschijnt september 2006
- * Prijs € 295,- na verschijnen € 350,-

De verklaring van Matthew Henry heeft door de eeuwen heen haar waarde bewezen. Het ging hem niet om geleerde uiteenzettingen, maar om een eenvoudige en praktische verklaring van de Bijbel. Sinds de eerste uitgave van het werk heeft het een ereplaats ingenomen in zowel de studeerkamers van predikanten als in de huiskamers van talloze christelijke gezinnen.

"Van de veelzijdigheid der Schrift doet de bijbelverklaring van Henry ons iets verstaan. Ze is letterlijk en praktisch, uitleggend en toepassend, onderwijzend en vertroostend. Zij vertolkt de Schrift als de kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, als het Woord Gods, dat eeuwiglijk blijft." (Uit de voorrede van Dr. H. Bavincq bij het eerste deel van de verklaring van het Nieuwe Testament)

HERUITGAVE VAN EEN GELIEFD STANDAARDWERK



Gespecialiseerd in 'oude schrijvers' in nieuwe en oude druk!
Tevens inkoop van al uw theologische boeken. Telefoon: 078 612 40 81

BOEKHANDEL ANTIQUARIAAT

DE ROO

VAN MEELSTRAAT 10-12 - 3331 KR ZWIJNDRECHT
telefoon: 078 612 40 81 - www.derooboeken.nl - maandag gesloten

INTEKEN-BESTELBON

Ja, ik bestel: ex. bijbelverklaring Matthew Henry, 9 dl. voor € 295,- per set
Naam: _____
Adres: _____
Postcode: _____
Woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____
Boekhandelaar: Boekhandelaar de Roo, antwoordnummer 118,
3330 VB Zwijndrecht (geen verzendkosten)

Let op! U kunt de bestelbon in gesloten enveloppe versturen ZONDER POSTZEGEL!

T.H. Mooie bungalow's in Zuna
bij Rijssen rustige omgeving met
speeltuin en overdektzwemmen 55+
buiten schoolvk 20% korting.
Bel voor folder info
Vakoord Holsappel tel 0548-512790.

Voor een paar dagen of langer gezelligheid en sfeer, Pension „De Peel”, gelegen in de mooie Betuwe, waar het gewoon goed is. Familie Knuivers, Boveneindsestraat 14, 4041 EJ Kesteren. Tel. 0488-481687.



Stichting China

Veenendaal

Kinderellende in China

"Wij hebben geen huis.
Ik leef op een vuilnisbelt!
Krijg ik eten
en een kinderbijbel?"

giro 320666

Info/secretariaat:
Postbus 1150 • 3900 BD Veenendaal
e-mail info@stichtingchina.nl
Giro 320666 t.n.v. Stichting China
www.stichtingchina.nl
tel. 0318-510320



**Stichting
Zorgverlening**

van de
Gereformeerde Gemeenten
in Zeeland

Wegens vertrek van de huidige directeur zoekt Stichting Zorgverlening een **inspirerende directeur.**

De functie

Vanuit uw betrokkenheid met de zorg bent u integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de stichting. U ziet ontwikkelingen, kunt ze op waarde schatten en weet ze te vertalen naar de organisatie. Op inspirerende wijze stimuleert u de organisatie om vanuit de christelijke zorgvisie in te spelen op de vraag van cliënten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. U bouwt aan een efficiënte en effectieve organisatie met aandacht voor de medewerkers. U versterkt de positie van Stichting Zorgverlening als reformatorische zorgaanbieder in Zeeland door goede externe contacten. Daarbij neemt u op constructieve wijze deel in samenwerkingsverbanden, altijd gericht op de kwaliteit van de zorgverlening en het behoud van de reformato-

rische identiteit. U vertegenwoordigt de stichting en draagt zorg voor een transparante verantwoording naar kerk en samenleving.

Directeur m/v

Stichting Zorgverlening van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland maakt zich sterk voor wonen, zorg en welzijn in Zeeland.

De grondslag van de stichting is de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.

Zij beheert de zorgcentra Rehoboth te Goes met 60 plaatsen, Eben-Haëzer te Middelburg met 65 plaatsen en

120 seniorenwoningen in de provincie Zeeland. In de regio worden dagverzorging en extramurale zorg gerealiseerd en worden woonzorgzones ontwikkeld in samenwerking met woningcorporaties en collega-zorgaanbieders.

Stichting Zorgverlening participeert in diverse samenwerkingstrajecten.

Het bestuursmodel van de stichting wordt gewijzigd in een Raad van Toezicht-model.

De nieuwe directeur wordt dan bestuurder.

Het profiel

U functioneert op academisch denk- en werkniveau.

U heeft brede managementervaring.

U heeft affiniteit met zorg.

U denkt strategisch en visionair. U bepaalt de koers en kunt in aansluiting daarop tactisch handelen.

U bent een ondernemer en kunt onderhandelen.

U bezit uitstekende communicatieve vaardigheden

U stemt van harte in met de identiteit van de stichting en bent lid van de Gereformeerde Gemeenten.

Wij bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatieprocedure

Een informatiepakket is op te vragen bij mevrouw J. Francke via (0113) 22 45 00.

Inlichtingen over de inhoud van de functie worden verstrekt door de huidige directeur, mevrouw drs. J.M. Blankenstijn, (0113) 22 45 00.

De sollicitatiegesprekken zijn op DV 18 en 19 mei 2006.

De vervolgesprekken zijn op DV 22 mei 2006.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae ontvangen wij graag voor DV 9 mei 2006. U kunt uw sollicitatie, gericht aan de secretaris van het bestuur, de heer W. de Ruiter, sturen aan:

Stichting Zorgverlening van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland

Sollicitatiecommissie directeur

Bergweg 1

4461 LX Goes

STICHTING ZORGVERLENING... VOOR WONEN, ZORG EN WELZIEN