

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

donderdag 7 augustus 2008

MEDITATIE

De eer is weg

Een jonge vrouw, stervend in het kraambed. Een ontzettend gebeuren, dat in vroeger tijden vaak voorkwam en ons ook in de Heilige Schrift meermalen wordt vermeld.

Zelden zal zulk een sterven echter aangrijpender geweest zijn dan in dit geval van de huisvrouw van Pinehas. Wat is toch het geval? In de slag bij Afek heeft Israël opnieuw de nederlaag geleden tegen de Filistijnen. Dertigduizend infanteristen sneuvelen. En de ark Gods werd genomen! Die mare ging als een lopend vuur door Israël. De oude Eli stortte op het vernemen hiervan van zijn stoel en brak de nek. En op het sterfbed van deze moeder bemerken we eenzelfde ontzetting bij het vernemen van de onheilstijding van het verlies van de ark. Het zijn ook nogal geen boodschappen, die zij - terwijl haar weeën haar overvallen - te verwerken krijgt! De ark is genomen! Uw schoonvader is gestorven! Uw man is niet meer! Wie zou, bij het vernemen van zulke tijdingen en in zulke omstandigheden, zich kunnen beheersen? Laten wij ons echter niet vergissen. Trach-

En zij noemde het jongskens I-kabod, zeggende: De eer is weggevoerd uit Israël.

1 Samuël 4:21a

ten wij de oorzaak van haar diepe smart en van de bange uitroepen die haar sterven vergezellen te peilen, dan treft het ons, dat noch het sterven van haar man, noch dat van haar schoonvader, noch ook Israëls nederlaag bij Afek haar het meeste treft. Nee, het is de boodschap, dat de ark Gods genomen is, die haar doet kermen en sterven. Zelfs van haar barensweeën, die toch niet gering zullen zijn geweest, rept zij niet. Zelfs wanneer de vrouwen die bij haar staan haar het pasgeboren kind in de armen leggen, beurt haar dat niet op. 'Zij antwoordde niet en nam het niet ter harte', zo lezen wij. En wat ons wellicht nog het meest treft is het feit, dat zelfs het naderen van de dood haar blijkbaar geen schrik aanjaagt. Een sterfbed vol raadsels! Raadsels, die echter worden opgelost bij het

vernemen van haar stervensklacht. Eigenlijk is die klacht samen te vatten in dat ene woord, dat zij haar pasgeboren zoon als naam meegeeft: I-kabod. Zelf geeft zij van dat woord de verklaring in haar allerlaatste woorden, die luiden: 'De eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen.'

I-kabod. Letterlijk betekent het: geen eer, geen heerlijkheid. Wat bedoelt zij toch? Wat zouden wij de jonge moeder onrecht doen, als wij haar woorden alleen zouden betrekken op Israëls nederlaag, alsof zij slechts bedoelen zou, dat Israëls eer en aanzien onder de volkeren door deze nederlaag gekrenkt zou zijn. O, veel, veel dieper gaan haar gevoelens dan gekrenkte nationale trots! I-kabod: de heerlijkheid is weg. Wij moeten beseffen, dat het Hebreeuwse woord 'kabod' in het Oude Testament dikwijls gebruikt wordt, om de genadige en gunstrijke tegenwoordigheid des Heeren mee aan te duiden. Die 'kabod' is de 'heerlijkheid des HEEREN', zoals die zich openbaarde in de wolkkolom, die hing boven het gouden verzoendeksel van de ark. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Ezechiël 9:3, dat de 'heerlijkheid (kabod) van de God Israëls' zich ophief van de cherub, waarop hij was, en naar de dorpel van het heiligdom ging. Nu is de ark genomen en naar het besef van deze jonge stervende vrouw was het daarmee of de Heere Zelf het land verlaten had, wellicht voorgoed! Dat deed haar letterlijk sterven van smart. Natuurlijk vergiste Pinehas' huisvrouw zich ten dele. De ark was de Heere niet. Gods gunst en tegenwoordigheid hingen niet aan de houten ark, maar aan Zijn eeuwig en onwankelbaar genadeverbond. Laat ons echter deze moeder om haar klein geloof en donker sterven maar niet laken. Er is veel, waarin zij ons beschaamd maakt. Immers: de tegenwoordigheid en de gunst van de Heere ging haar boven alles, boven haar gestorven man, boven haar pasgeboren kind, boven de schrik des doods zelfs. Is dat niet een kenmerk

Inhoud

- 1 De eer is weg
- 2 Evangelisch (14)
- 4 Generaties: Het ene geslacht gaat (2)
- 5 Bijbelse kernwoorden: Geloof
- 6 Van zee tot zee:
Een weekdienst in La Broquerie
- 8 Kerknieuws
- 8 Berichten
- 9 Kerkdiensten

86e jaargang

Nr. 44

bij uitnemendheid van het leven dat uit God is, dat het ons de gunst en de tegenwoordigheid van God boven alles doet waarderen? Die gunst, die toch slechts in Christus, van Wie de ark een schaduw was, kan worden gekend? Bovendien: deze stervende moeder ging de nood van land en volk ter harte. Niet alleen voor haar persoonlijk betekende het verlies van de ark een zware beproeving, maar zij heeft het in haar laatste woorden over Israë! Zij droeg op het sterfbed de nood van land en volk mee de dood in. Hoevelen zullen zó sterven? Ach, het was zo'n donkere tijd. Wij lezen dat het woord des Heeren dierbaar, dat wil zeggen, schaars was in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. Er was veel goddeloze godsdienstigheid en weinig tedere godsvrucht. Eli begreep zelfs een bidden de Hanna niet. Dat alles weet deze jonge moeder en zij lijdt eronder. Zij vreest zo, dat de Heere het land verla-

ten en Zijn Woord wegnemen zal. Daarom schokt het verlies van de ark haar tot stervens toe. Zouden er zulke jonge moeders en vaders nog zijn in deze ellendige tijd, die in zo veel opzichten het treffend beeld is van de dagen van Ikkabod? Laat ons niet te spoedig zeggen dat zij er niet meer zijn, omdat wij er zo weinig van zien. Zeg eens eerlijk: wie zou de vrouw hebben verwacht in het huis van de zo door en door goddeloze Pinehas? Maar zij was er. Zij staat ons in de Schriften getekend als een voorbeeld van 's Heeren onwankelbare trouw aan Zijn heilig verbond, ook in dagen van diepe duisternis. Zolang de Heere nog zulk een overblijfsel in een land en volk laat, is er hoop. 'Gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt, men zegt: Verderf ze niet, want er is een zegen in' (Jes. 65:8).

Capelle a/d IJssel, ds. A. Moerkerken

zijn. Maar nu we gehoord hebben hoe gesproken wordt over geloof en bekering, kunnen we van herkenning helaas niet meer spreken. We willen ons afvragen hoe dat komt en welke lessen er voor ons liggen.

Oorzaken

Waarom stoot de evangelische manier van spreken en schrijven over geloof en bekering vaak af? Enkele oorzaken willen we benoemen. Het zijn de algemene en oppervlakkige manier van spreken over zonde en genade, de manier waarop de blijde boodschap van het Evangelie aan mensen wordt aanbevolen, de sterke nadruk op de keuze van de mens, de grote plaats van het zogenoemde zondaarsgebed en de manier waarop mensen over zichzelf spreken. Tenslotte willen we iets schrijven over de verhouding van wedergeboorte en geloof binnen de evangelische beweging.

We hebben er al op gewezen dat de evangelische beweging de zonde en de zondeval niet ontkent. Sommige schrijvers ontlopen het onderwerp zonde en schuld niet, maar toch is dit niet algemeen. De totale verlorenheid van de mens, de hemelhoge schuld die op ons rust en die we dagelijks groter maken, onze onbekwaamheid tot enig goed en geneigdheid tot alle kwaad zijn onderwerpen die in een doorsnee evangelische toespraak niet voorkomen. Tekenend is een bekend lied binnen de evangelische beweging. Het luidt als volgt: "Heer' ik prijs Uw grote Naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want U bent de weg gegaan, die mij redding gaf ten leven. U daalde neer

14

Evangelisch

In een aantal artikelen maken we kenkennis met de evangelische beweging.

We hebben uitvoerig geluisterd naar de manier waarop in evangelische kring wordt gesproken over bekering en geloof en hoe dit beleefd wordt. Als afronding van dit onderdeel in de

serie willen we enkele conclusies trekken.

Verschillende malen hebben we ons afgevraagd of leer en leven binnen de evangelische beweging herkenning oproept. In de geloofsleer bleken inderdaad punten van herkenning te

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur:
ds. A. Moerkerken.

Bijdragen van medewerkers aan:
ds. A. Moerkerken, Händelstraat 1,
2901 JC Capelle aan den IJssel,
tel. 010-4472388, fax 010-4472263
e-mail: moerkerken@kliksafe.nl

Redacteur: ds. G.J. van Aalst.

Boeken ter recensie en meditaties aan:
ds. G.J. van Aalst, Molendijk 136,
3286 BK Klaaswaal
tel. 0186-576990, fax 0186-575105

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk) en berichten aan:
redactie-secretaris: J.J. Verhage
Kloosplantsoen 131, 2985 SC Ridderkerk,
tel. 0180-420865, fax 0180-423583
E-mail: jj.verhage@kliksafe.nl

Aanlevertijd:
Uiterlijk **woensdag 17.00 uur** vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk aan:
Kerkelijk bureau Geref. Gemeenten,
postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599,
e-mail: kbgg@cbgg.nl

Advertenties en familieberichten aan:
Administratie van De Saambinder:
J. Honkoop, Jan Willem Frisohof 53,
2517 LA 's-Gravenhage,
tel. 070-3514465, fax 070-3512718,
e-mail: saambinder-adv@kliksafe.nl
Postbankno. 256686 t.n.v. de administratie van De Saambinder.

Advertenties € 0,70 per mm.
Familieberichten € 0,40 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Advertenties dienen **uiterlijk donderdag** in het bezit van de administratie te zijn.
Rouwadvertenties
uiterlijk maandagmorgen 9 uur.

Abonnementenadministratie
Adreswijzigingen enz. aan:
Kerkelijk bureau Geref. Gemeenten,
postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599,
e-mail: kbgg@cbgg.nl

Betalingen abonnementsgelden:
Postbanknr. 64327 t.n.v. De Saambinder-
abbonementen te Woerden.

Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling):
voor Nederland: € 11,50 per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober);
voor het buitenland:
€ 23,- per jaar + extra portiekosten.
Canada \$ 110,-; USA \$ 110,-.

Correspondentie-adres
Noord-Amerika:
Mr. Clarence Bleeker
1233 Leffingwell Av, N.E.,
Grand Rapids, Michigan,
U.S.A. 49505.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.

van Uw troon, om mens te zijn, van de stal naar het kruis, droeg U mijn pijn...". Opvallend, dat woordje pijn. Zo wordt vaak gesproken over het werk van de Heere Jezus. Hij draagt de pijn, de moeite, de problemen van mensen, zodat zij die vastlopen in hun leven, het niet meer zien zitten bij Hem steun vinden. Een beminnelijke en gepaste Zaligmaker voor verloren zondaren? Zo wordt de Middelaar binnen evangelische kringen niet gepredikt.

Blijde boodschap

Ook de manier waarop de evangelische beweging de boodschap van het Evangelie uitdraagt, stoot af. We bedoelen nu niet de middelen die daarvoor worden ingezet, zoals dans en drama. Daarop hopen we nog terug te komen. Het gaat nu om de boodschap zelf. Het Evangelie, het woord zegt het al, is een boodschap van blijdschap en vreugde voor hen die treuren over de zonde. Het is goed nieuws voor slechte mensen. Nooit mogen we daar iets van af doen. De rijkdom van Gods genade en eeuwige zondaarsliefde mag en moet worden verkondigd.

Echter, heeft God Zijn knechten de opdracht gegeven om het Evangelie zo uit te dragen dat het min of meer kan concurreren met de genoegens die de wereld aan zijn volgelingen biedt? "Gratis feest bij de Koning" zo stond er in het evangelische blad *Idea* boven een bijbelstudie van ds. Meenderink, voorganger in de Kerk van de Nazarener. "Bruiloften draaien om de Liefde, de Hoop en de Blijdschap. Er wordt veel gelachen, heel veel soms. God wil een feest van Liefde, Hoop en blijdschap met ons en Zijn Zoon vieren. De enige eis om op het feest van de Koning en Zijn Zoon te komen is om er zelf heen te gaan." Bedoelt Christus in Zijn gelijkenis echt een soort wereldse sfeer van blijdschap als Hij de gelijkenis van de koninklijke bruiloft vertelt? Of is het een blijdschap die een gevolg van is van diepe verwondering over zoveel zondaarsliefde van God tot gevallen zondaren?

Opvallend in dit verband is dat in het evangelische taalgebruik het woord feest zo vaak verbonden wordt met het Evangelie. De EO-Jongerendag wordt door de omroep steevast een feest, een spektakel genoemd. Trots liet de EO vorig jaar een bekende wereldse acteur aan het woord die de dag had bezocht en het een "spetterend spektakel" noemde. De tekst "want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt" past binnen zo'n sfeer helemaal niet meer. De aantrekkelijkheid van

het Evangelie ligt echter helemaal niet in de sfeer die mensen eromheen maken, maar in de boodschap zelf. Hoe meer daar om heen bedacht wordt om jong en oud aan te trekken, hoe meer het goud van het Evangelie verdonkerd wordt.

Keuze

Ook de sterke nadruk op de keuze van de mens zorgt voor een gevoel van vervreemding ten opzichte van de evangelische beweging. Om misverstanden uit te sluiten, in de Bijbel lezen we vaak een zeer klemmende oproep tot bekering. De Heere Jezus begon Zijn prediking ermee: "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." Maar nergens lezen we dat Gods knechten in de Bijbel de mensen zo snel mogelijk moeten leiden tot een 'keuze voor Jezus'. Die nadruk op het keuzemoment is echter zo overheersend en zo bepalend voor het evangelische denken over bekering, dat het niet meer weg te denken is.

Hiermee hangt samen de grote plaats van het zogeheten zondaarsgebed in evangelische kringen. In een vorig artikel schreven we al over dit voorbeeldgebed waardoor mensen hun zonden belijden, Jezus uitnodigen om in hun

Aan de aanneming des geloofs gaat het werk Gods der inlijving in en toerekening van Christus vooraf

hart te komen wonen en Hem danken voor het offer dat Hij voor hen aan het kruis bracht. Dit zondaarsgebed is ook zo diep ingesleten in evangelische kring dat het een onmisbaar onderdeel lijkt te zijn van een bekering. Let wel, een belijdenis van schuld is onmisbaar, het roepen om genade en om een Borg kan niet gemist worden. Maar loopt dit langs het patroon van een voorbeeldgebed? Waar staat het in de Bijbel dat zo'n voorbeeldgebed gemaakt mag worden om mensen de beslissende stap te laten zetten? En bovendien, klopt de inhoud van het zondaarsgebed met Gods Woord? Het zondaarsgebed is immers een vaststelling dat we zondaren zijn, dat Jezus voor ons stierf en dat we Jezus aannemen als Zaligmaker. Het is niet moeilijk om meerdere dwalingen in dit gebed te vinden.

Door de nadruk op de keuze van de mens komt het werk van de Heilige Geest in evangelische kringen sterk in

gedrang. Er wordt nog wel gesproken over het wonder dat God Zijn Zoon zond op deze aarde. Maar het is toch evenzeer een wonder als Gods Geest Zijn intrek neemt in vuile zondaarscherten om een geestelijk dood mens tot het leven op te wekken? Gods kinderen leren in verwondering terugblikken op hun leven, waarin niet zij de eerste waren maar de Heere.

Kippenvel

De manier waarop mensen over hun bekering spreken trekt ook niet aan. Na afloop van de EO-Jongerendag van vorig jaar publiceerde de omroep enkele getuigenissen van jongeren en ouderen die de dag hadden bijgewoond. Een meisje van zestien jaar vertelde het volgende: "Het was voor mij een heel bijzondere dag. Constantijn hield een preek over God als je Vader, je pappie. Dat sprak me zo aan. Iedereen die God zijn / haar Vader wilde noemen, mocht naar voren komen. Ik begon helemaal te trillen, heel vreemd, en had kippenvel. Maar ik voelde dat ik moest opstaan en naar voren moest lopen. Dat heb ik toen ook gedaan. Bij het hek heb ik meegebeden met Constantijn. Ik voelde en wist op dat moment: er is meer, God is echt mijn Vader."

Bij het lezen van zo'n getuigenis kan medelijden het hart vervullen. Arm kind, denk je dan, heb je jezelf zo laten meeslepen door de sfeer? Maar ook, wat een verantwoordelijkheid om jonge mensen zo te bedriegen. Vol trots meldde de EO dat er minstens 100 jongeren waren die een eerste keuze voor Jezus hadden gemaakt...

Wedergeboorte

Binnen evangelische kringen wordt gesproken over de wedergeboorte. Het gebruik van zulke vertrouwde termen zorgt ervoor dat veel mensen, zonder nadenken, wel geloven dat de boodschap betrouwbaar is. Bedoelen we echter hetzelfde als we over wedergeboorte spreken?

In de *Verbintenis van Lausanne* lezen we dat we door "wedergeboorte deel uitmaken van Zijn Koninkrijk". Deze belijdenis is in de verklaring slechts een tussenzinnetje en functioneert verder nauwelijks. Wat met deze uitspraak wordt bedoeld, blijft wat in het vage hangen. Als de *Verbintenis* met wedergeboorte bedoelt wat de Heere Jezus ermee bedoelde in Zijn gesprek met Nicodemus, dan zijn we het van harte met elkaar eens. Er is een Gods-wonder in ons leven nodig; we moeten van dood levend gemaakt worden.

Overheersend binnen de evangelische beweging is de opvatting dat door de keuze van Jezus de mens een nieuwe richting inslaat. Die keuze wordt de wedergeboorte genoemd. Zo lezen we in de *Evangelicale verklaring*: "Het Evangelie verzekert ons ervan dat allen die hun leven aan Jezus Christus hebben toevertrouwd, opnieuw-geboren kinderen van God zijn." In de Jongerenbijbel wordt het als volgt verwoord: "Opnieuw geboren worden: als je gelooft, krijg je een nieuw en eeuwig leven. Hoe gebeurt dat? Wat moet je daarvoor doen? Behalve geloven, helemaal niets! En geloven is niet anders dan: op God vertrouwen. Geloven dat Jezus voor jou aan het kruis is gegaan en weer is opgestaan." En elders: "Als je gaat geloven in Jezus Christus, dan word je als het ware opnieuw geboren als een kind van God!"

We kennen vanuit onze belijdenis het onderscheid tussen de wedergeboorte in engere zin - de ogenblik van de levendmaking - en de wedergeboorte in ruimere zin - de levensheiliging. Nergens lezen we in de Bijbel echter dat de eerste daad van het geloof de wedergeboorte is. Het is wel een onlosmakelijk gevolg van de wedergeboorte, maar de wedergeboorte is en blijft een Godsdaad. Het is levensgevaarlijk als we een geloofsdaad de wedergeboorte gaan noemen. Dat deden de remonstranten (Dordtse Leerregels, hoofdstuk III/IV, verwerping, art. 6). Voor hen was geen plaats meer in de kerk. Laten we hun opvattingen ook geen plaats geven in de kerk.

Spiegel

Als ik me niet vergis, heeft het evangelische spreken over bekering en geloof meer invloed op ons dan we in de gaten hebben. Uit vrees voor lijdelijkheid wordt soms zoveel nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de mens dat de indruk haast wordt gewekt dat de mens zijn zaligheid bewerkt. Soms wordt over het toepassende werk van de Heilige Geest bewust een tijdlang gezweven, om de mens toch aan het werk te zetten. Soms wordt zo algemeen gesproken over Gods beloften, dat de stap naar de algemene verzoening niet groot meer is.

Het is in dit verband goed om de toelichting van ds. G.H. Kersten bij vraag 18 van Kort Begrip in zijn boekje *Korte lessen over Kort Begrip* nog eens na te lezen. Met alle klem waarschuwt hij tegen de leer van de algemene verzoening, die

1 de soevereine verkiezing des Vaders loochent,

- 2 het bloed van Christus onrein acht,
 - 3 de zaligmakende bediening des Heiligen Geestes miskent,
 - 4 de doodstaat van de mens loochent.
- Toen ik deze punten op me in liet werken, dacht ik: dat is precies de kern van onze bezwaren tegen de evangelische beweging. "Verwerp toch die leugenleer der algemene verzoening", zo besluit ds. Kersten de derde afdeling van zijn boekje.

Wat ds. Kersten schrijft over de remonstranten is zeer actueel: "De remonstranten beweren in het voetspoor van Pelagius, dat de mens het vermogen heeft om uit zichzelf te geloven en Jezus aan te nemen. En velen, die zich nog wel gereformeerd noemen, schijnen in de praktijk zeer tot de remonstranten over te hellen. Er is onder hen niets algemener dan de roep: Gij moet in Jezus geloven. Hij is voor zondaren gestorven en gij moet Hem aannemen. Doch een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij (Joh. 3:27). Aan de aanne-

ming des geloofs gaat het werk Gods der inlijving in en toerekening van Christus vooraf... Dat aannemen is dan ook een omhelzen van de gegeven Jezus... Wij moeten een gegeven Jezus hebben. Hij heeft de zaligheid verdiend, maar Hij past ze de Zijnen ook toe. Doch daarmee valt dan ook geheel de leer der algemene verzoening."

Het fundament

Alle belijdende leden van de Gereformeerde Gemeenten zijn als het goed is onderwezen in het boekje van ds. Kersten, waarin hij de leer en de praktijk der godzaligheid zo helder en eenvoudig uiteenzet. We moesten ons maar niet van dit schriftuurlijke fundament laten aftrekken door hedendaagse, populaire lectuur. We hebben immers één ziel die we maar één keer kunnen verliezen.

(wordt vervolgd)

Middelburg,

ds. J.M.D. de Heer

GENERATIES

2

Het ene geslacht gaat

Verschuivingen in kerk en maatschappij, zo zagen we, komen nogal eens tot stand doordat een jongere generatie de plaats inneemt van de ouderen. Die ouderen vallen weg door de dood, stellen zich vanwege hun gezondheid niet meer beschikbaar, hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of hebben het maximale aantal zittingstermijnen er op zitten. Dat betekent dat posities en verantwoordelijkheden worden overgedragen.

Daarmee verandert er niet alleen wat in stemverhoudingen en gezagsrelaties. In een aantal gevallen was het ook zo dat die ouderen een bepaalde invloed hadden op de generatie die na hen kwam. Die deed bepaalde dingen niet of wel zolang die oudere generatie nog aanwezig was. Daarna vond echter geleidelijk aan of meer abrupt een heroriëntatie plaats.

In de Bijbel vinden we daar ook voorbeelden van. Zolang de priester Jojada leefde, aan wie hij veel te danken had, deed de jonge koning Joas „wat recht was in de ogen des HEEREN". Maar na de dood van Jojada voelde hij zich

kennelijk vrij om zijn eigen gang te gaan (2 Kron. 24:2). Zo zien we dat ook om ons heen gebeuren. Zolang vader of moeder nog leven, doen kinderen bepaalde dingen wel en laten ze bepaalde dingen na, uit respect voor hen. Ze willen hun ouders niet zeer doen. Op zich is dat prijzenswaardig. Maar na hun overlijden wordt de drempel lager, bijvoorbeeld om naar een andere kerk te gaan, om tv te nemen of hun kleding aan de heersende mode aan te passen.

Als een van de verklarende factoren voor de ingrijpende verschuivingen in de Gereformeerde Kerken en allerlei christelijke organisaties en verbanden na het midden van de vorige eeuw, is wel genoemd het wegvallen van de oudere generatie. Theologen als Berkouwer en politici als Bruins Slot voelden zich toen vrijer om met de moderne ontwikkelingen mee te gaan.

Omgekeerde opvoeding

Maar over het krachtenveld tussen de generaties is meer te zeggen. Er is ook zo iets als de omgekeerde opvoeding. Kinderen worden in de regel opgevoed

door hun ouders. Die brengen hen gewoonten, waarden en normen bij. Hopelijk onderwijzen ze hen ook in „de waarachtige en volkomen leer der zaligheid”. Maar als kinderen groter worden, vindt er soms ook een omgekeerde opvoeding plaats. Dat is niet altijd positief. Als volwassen kinderen dingen gaan doen die de ouders altijd afgewezen hebben, zie je soms dat de ouders hen daarin volgen, in plaats dat ze daartegen blijven waarschuwen. Men wil z'n kinderen niet afvallen en daarom heeft men er alle begrip voor dat ze naar een andere kerk gaan of dat ze op een hete zondagmiddag naar het strand gaan in plaats van naar de kerk. Predikanten in de gereformeerde gezindte die altijd tegen de vrouw in het ambt waren, veranderden van opvatting toen hun eigen dochter predikant werd. Daar is meer dan één naam bij te noemen.

Dat verklaart ook waarom mensen in organisaties en verbanden die voorheen een tamelijk principiële koers voorstonden en in praktijk brachten, soms bij het ouder worden hun standpunten bijstellen. Dat heeft niet alleen te maken met de verhouding tot hun kinderen, maar ook met hun relatie tot de jongere generatie in het algemeen. Men wil de band met hen niet verliezen en probeert zich aan te passen bij de jongeren om een generatiekloof te vermijden. Dat is een sympathieke gedachte. Maar dat mag niet ten koste gaan van een principieel verantwoorde opstelling.

In een dynamische maatschappij als de onze worden de kennis, ervaring en levenswijsheid van ouderen niet erg gewaardeerd. Veel minder in ieder geval dan in meer traditionele maatschappijen. In de huidige situatie hebben ouderen vaak een kennisachterstand als het gaat om allerlei nieuwe methoden en technieken. De internetsector is daar een sprekend voorbeeld van. Recent wordt weer meer de nadruk gelegd op de noodzaak om mensen langer in het arbeidsproces te houden, maar dat wordt meer ingegeven door economische factoren dan door een grotere waardering voor de oudere generatie.

Onder ons zijn bijbelse noties over de ouderdom gelukkig meer in ere gebleven. Maar de voortdurende wisseling van generaties behoort wel tot de natuurlijke orde der dingen. Alles heeft een bestemde tijd, zo leert ons de Prediker. Het is duidelijk dat mensen ook te lang door kunnen gaan met het bekleden van een ambt en het vervullen van bestuursfuncties of andere

Bijbelse kernwoorden

Geloof

Een blinde mist een deel van de werkelijkheid. Geluiden worden gehoord, het gevoel functioneert, maar het zien van de dingen ontbreekt. Het is onmogelijk om het verschil in kleuren aan een blinde duidelijk te maken. Hoogstens kan een omschrijving plaatsvinden.

Hoe de kleuren echter in werkelijkheid zijn, blijft voor een blinde duister. Een mens van nature mist het zicht op de geestelijke werkelijkheid. De Heere is er en Hij regeert. Toch rekent de natuurlijke mens niet met Hem. Hoe komt dit toch? Hij ziet de geestelijke werkelijkheid niet! Het is zo waar wat de apostel zegt: 'Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden (1 Kor. 2:14).'

Dit geldt ook voor mensen die leven onder het Woord. De geestelijke werkelijkheid wordt hen verkondigd en uitgeschilderd en toch niet gekend. Het is als een blinde die volledige uitleg krijgt over een schilderij van Rembrandt, maar niet kan ervaren wat de echte schoonheid ervan is. Zo wordt ons de totale verlorenheid van de mens verkondigd. En we ervaren het niet. De schoonheid van Christus wordt uitgeschilderd en van nature zien we in Hem geen heerlijkheid. Hoe ellendig bent u als de geestelijke kennis wordt gemist! U vraagt misschien: 'Hoe kan ik dan de geestelijke werkelijkheid leren kennen?' Lezer, hoe kan een blinde zien? Als hij *ogen* krijgt om te zien.

De geestelijke werkelijkheid wordt gekend als we *geloof* ontvangen. Iemand die ogen heeft, kan zien. Alleen als iemand het geloof heeft, kan hij geloven. Hoe zou een blinde ooit kunnen zien, als hij geen ogen heeft? Geloofsogen worden ontvangen in het moment van de wedergeboorte. Dan schenkt de Heere het geloof. De geestelijke werkelijkheid wordt voor het eerst waargenomen. O, wat is het een ontdekking als we zien dat we buiten God zijn. Maar ook is het onverklaarbaar als de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. Door het geloof zien we ook wat zonde en schuld is. Mis-



schien al jaren erover gehoord en toch nooit begrepen wat de werkelijkheid ervan is. De vraag wordt levend: hoe word ik met God verzoend?

Ogen van een baby worden geoefend om steeds meer te zien. Het geloof moet worden geoefend om meer en meer de geestelijke zaken te kunnen verstaan. Het geloof wordt geoefend om van zichzelf af te zien. De zielsogen moeten geoefend worden om te zien op het grote Voorwerp van het geloof, Christus. Weet u wat geleerd wordt in de oefening van het geloof? Totale onwaardigheid en afhankelijkheid. Onwaardig om het geschenk van de geloofs-oefening te ontvangen. Afhankelijk van de grote Gever in de hemel. Het zijn lessen die Gods volk tot de laatste snik moet leren. Een levensles die in een stervensweg wordt beoefend. Over geloof en geloven wordt veel gesproken. De eis om te geloven lezen we in Gods Woord. Dat moeten wij laten wegen. De Heere zal erop terugkomen als we staan voor Zijn rechterstoel. Maar al te vaak wordt echter de eis om te geloven omgebogen in een *mogelijkheid* om te kunnen geloven. Eerst zou je moeten geloven en achteraf wordt gezien dat het een geschenk van God is, zo wordt dan gezegd. De gelovende mens staat centraal. Onze vaders hebben hierin een groot gevaar gezien. Niet de mens, maar Gods soevereiniteit staat centraal. Het geloof en het geloven zijn beide een genadegeschenk Gods. Dit wordt niet achteraf gezien, maar in een stervensweg beleefd.

Tot slot artikel 14 uit hoofdstuk III,IV van de Dordtse Leerregels: 'Zo is dan het geloof een gave Gods; niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort; ook niet daarom, dat God alleen de macht om te geloven zou geven, en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachten; maar omdat Hij, Die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in de mens tweeweg-brengt beide, de wil om te geloven en het geloof zelf.'

Lisse

ds. C. Neele

posten. Zo was er in het verleden onder SGP-vertegenwoordigers sprake van een sterke vergrijzing. Ook in andere verbanden kwamen en komen we dat wel tegen.

Oudere mensen blijven vaak langdurig op posten zitten en blijven jarenlang ambten vervullen vanuit een sterk verantwoordelijkheidsbesef. Dat is te respecteren. Maar het kan ook te lang zijn. Uiteraard is het een pijnlijk proces om te moeten constateren dat men allerlei dingen die men vroeger met vreugde deed, nu niet meer kan of nog slechts gebrekkig kan. Men dient echter de goede zaak niet, die men zegt te willen dienen, wanneer men duidelijk te lang doorgaat. Dan mag zeker de vraag gesteld worden of het nu gaat om onze eigen eer (om het bereiken van een bepaalde zittingstermijn of een bepaald ambtsjubileum) of om de zaak van Gods Koninkrijk.

Opvoedingsproblemen

Ook in de sector van de opvoeding is er vaak sprake van botsende generaties. Ruim een jaar geleden kwam in het nieuws dat zich juist in de rechterflank van de gereformeerde gezindte nogal wat opvoedingsproblemen voordoen. Het aantal kinderen dat uit huis geplaatst moest worden, was volgens het jaarverslag van de instelling voor Christelijke Jeugdzorg SGJ onrustbarend gestegen: van 34 naar 62. Directeur Nitrau, zelf vrijgemaakt gereformeerd, sprak van repressief en soms bijna tiranniek optredende ouders, die hun gezin willen afsluiten en beschermen tegen invloeden van buitenaf. Nu komen er helaas ook onder ons allerlei droevige en problematische gezinssituaties voor. Van kindermisbruik tot gebrek aan communicatieve vaardigheden en alles wat daar tussen zit. Daar moeten we uiteraard onze ogen niet voor sluiten. De opvoeding vereist meer pedagogische kennis en vaardigheden dan vroeger. Maar er is meer van te zeggen.

Na de publicatie van het SGJ-jaarverslag is er al op gewezen dat wanneer zich in een paar grote gezinnen ernstige problemen voordoen (zoals in 2006 het geval was) dat fors doortelt in het aantal uit huis geplaatste kinderen. Die incidentele gevallen vertekenen het beeld. Inmiddels is het jaarverslag over 2007 verschenen. Daarin valt voor de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Ned.) een aanzienlijke daling te constateren: van 62 naar 37 kinderen. Kennelijk was 2006 een uitzonderlijk jaar. Bovendien is een juiste vergelijking

met de gezinsproblemen in andere kerkverbanden niet zo eenvoudig. Men kan dan niet volstaan met alleen naar de ledentallen te kijken. Je moet ook de gemiddelde gezinsgrootte in rekening brengen. De (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Ned.) tellen relatief veel jongeren. Daarbij komt dat de behoefte aan identiteitsgebonden zorg onder christelijk gereformeerden en hervormd gereformeerden minder groot is dan in de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Bij de eerstgenoemden komen probleemgezinnen gemakkelijker bij neutrale hulp-

Als Gods Geest werkt, dan vallen de generatieverschillen weg. Ook dat mag onder ons gezien worden. Dan is het één kudde en één Herder.

verleners terecht en tellen dan niet mee in de statistieken van de SGJ.

Ook geldt dat het voor ouders in de rechterflank extra moeilijk is om hun kinderen op te voeden. De kloof met de wereld is voor hen groter. Groter dan voor gezinnen die hun kinderen veel meer toegeven als het gaat om kleding, muziek, vrijetijdsbesteding, omgang met vrienden en vriendinnen enz. Uiteraard moeten ouders met takt en wijsheid optreden. Je moet je kinderen met liefde winnen. Maar Eli mag niet ons voorbeeld zijn. En als we opvoedingsproblemen in verschillende kerkelijke milieus met elkaar vergelijken, dan moeten we het gezichtspunt van die bredere kloof wel in rekening brengen.

Generatiekloof

De jongere generatie groeit op in een maatschappij waarvan meer dan ooit gezegd moet worden dat die van God en godsdienst (althans van de ware godsdienst) niet weten wil. Waarin

kwaad genoemd wordt wat goed is en goed wat kwaad is. Zelfs zij die zogenoemd bij de kerk blijven, nemen daar gemakkelijk wat van mee. Men is gewend aan allerlei dingen die in onze maatschappij gangbaar zijn en normaal gevonden worden, maar niettemin volstrekt verkeerd zijn. Zo werkt de vrije seksuele moraal ook door onder de kerkjeugd.

Dat was toch anders voor de generatie die rond het midden van de vorige eeuw opgroeide. Het huwelijk was toen nog de norm, echtscheiding kwam betrekkelijk weinig voor en werd in ieder geval als iets ergs beschouwd. Niet alleen voor kerkmensen maar ook voor de meeste onkerkelijken was homoseksualiteit volstrekt geen normaal verschijnsel. Ook al had de onkerkelijkheid in de grote steden en bepaalde regio's grote vormen aangenomen, elders was het behoren tot een kerk en was de zondagse kerkgang normaal. Een dergelijke achtergrond zet onmiskenbaar een stempel op onze levensoriëntatie.

Is er onder ons sprake van een forse generatiekloof? Daar zou ik geen ja op willen zeggen. Zo liggen de verhoudingen gelukkig niet. Maar de opvolging van de generaties, de verhouding tussen ouderen en jongeren, is wel een aspect van het kerkelijk leven, zoals je daar ook elders in de maatschappij mee te maken hebt. Een aspect dat onze aandacht verdient.

Als het gaat om de verhouding tussen de generaties eindigt het Oude Testament met een belofte. Van de profeet Elia (Johannes de Doper) wordt immers gezegd: „hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaders” (Mal. 4:6). Als Gods Geest werkt, dan vallen de generatieverschillen weg. Ook dat mag onder ons gezien worden. Dan is het één kudde en één Herder.

Apeldoorn,

C.S.L. Janse

VAN ZEE TOT ZEE

Een weekdienst in La Broquerie

Een weekdienst of een weekbeurt - zoals een doordeweekse kerkdienst wel eens door studenten van de Theologische School wordt genoemd - is ook in Noord Amerika geen onbekend

verschijnsel. Alleen komen zulke diensten veel minder voor dan in Nederland. Dat heeft vooral te maken met de lange afstanden en het gebrek aan predikanten. Een dominee van de

Veluwe die op een doordeweekse avond voorgaat in een Zeeuwse gemeente kan, als het een beetje meezit, vóór middernacht nog thuis zijn. Maar wat doe je als een vacante gemeente 1300 kilometer verderop ligt? Het antwoord laat zich raden: je gaat er een hele zondag heen. Je stapt dus vrijdags of zaterdags op het vliegtuig en je hoopt een dag of twee, drie daarna weer thuis te zijn.

Voor de afwisseling ben ik onlangs een keer afgeweken van deze gewoonte. Het winterseizoen was immers ten einde en je maakt jezelf wijs dat je dan wat meer tijd hebt voor andere zaken. Op een onweersachtige dinsdagmiddag ben ik daarom in de auto gestapt en op woensdagavond, na ongeveer veertien uur rijden, kwam ik in La Broquerie aan, precies op tijd voor de afgesproken weekdienst. Over deze avond in een weggescholen dorpje en de tocht erheen wil ik graag iets vertellen.

Een jong en modern land

Mijn reis begon op de zogeheten "Canada Day". Op 1 juli 2008 was het 141 jaar geleden dat Canada geboren werd uit een confederatie van de Engelstalige gebiedsdelen en het Franstalige gedeelte dat Quebec heet en dat dit jaar al vier eeuwen bestaat. Het land telde op het moment van de confederatie drie en een half miljoen inwoners, een aantal dat inmiddels bijna vertienvoudigd is. Elk jaar wordt het ontstaan van Canada herdacht met veel festiviteiten en een vrije dag voor de meeste inwoners. Worden in ons oude vaderland verschillende burgers geridderd op Koninginnedag, in deze jonge bruisende natie gebeurt dat op "Canada dag".

Helaas werd dit feestelijke gebeuren ditmaal overschaduwd door de benoeming van de abortusactivist Henry Morgentaler tot lid in de Orde van Canada. Het is aan deze moderne Herodes te danken dat in 1988 alle restricties op abortus zijn komen te vervallen. In de praktijk betekent dit dat in Canada het doden van kinderen in de moederschoot legaal is gedurende alle negen maanden van de zwangerschap - een situatie die zelfs in Europa ongekend is! Ons hoofd zou wel water en ons oog een springader van tranen moeten zijn om de zonden van land en volk te bewenen.

Het schandelijke feit dat "dokter" Morgentaler mocht delen in de lintjesregen van 1 juli heeft geleid tot een storm van protest vanuit verschillende krin-

gen. Zo heeft de Rooms Katholieke aartsbisschop van Vancouver zijn eigen onderscheiding teruggegeven. Gevreesd moet echter worden dat de ontwikkelingen in Canada alleen maar door zullen gaan. "De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder." Het jonge, moderne land bevindt zich, net als West Europa, op een hellend vlak en zal haar ondergang tegemoetgaan, tenzij de Heere ingrijpt.

Speld in een hooiberg

Mijmerend over deze dingen was ik inmiddels in de provincie Saskatchewan beland. De zon was achter de horizon verdwenen en het werd dus tijd om voor de nacht een onderkomen te zoeken in een van de vele wegmotels langs de TransCanada Highway. Deze weg, die de westkust met de oostkust verbindt, heeft een lengte van 7821 kilometer. Met haar negen miljoen vierkante kilometer is Canada - op Rusland na - het grootste land van de wereld, groter nog dan buurland Amerika. Vanwege het weidse karakter van dit land zijn er heel wat minder fileproblemen dan in Holland. De twee uur rijden tussen de Veluwe en Zeeland

Mocht de Koning der kerk willen wonen onder dat eenvoudige volk om ook vandaar Zijn gekenden toe te brengen en Zijn gunstgenoten te vertroosten.

kan meer van je zenuwen vergen dan de veertien uur tussen Lethbridge en Winnipeg, de grootste stad in de buurt van La Broquerie. Een beetje geduld moet je hier natuurlijk wél hebben.

Wie Winnipeg zegt, zegt Manitoba. Winnipeg is namelijk de hoofdstad van Manitoba, de provincie die ingeklemd is tussen het meer westelijk gelegen Saskatchewan en het ontzaglijk grote Ontario aan de oostkant. Ergens tussen Winnipeg en Ontario ligt het dorpje La Broquerie als een speld in een hooiberg. Daar moest ik dus zijn voor mijn "weekbeurt". Van eerdere bezoeken stond me nog bij dat het dorp ongeveer een uur boven de grens met Amerika ligt, maar het was wel even zoeken om er te komen.

De naam van La Broquerie wijst er op dat in het verleden veel Franse immigranten hier zijn neergestreken. De omgeving van La Broquerie herbergt echter ook veel volgelingen van de Nederlander Menno Simons (1496 -

1561), mensen die voor een groot deel afkomstig zijn uit Duitsland en de Oekraïne. Zelfs vandaag komen er nog geloofsgenoten uit die landen bij, zoals ik bij geval ontdekte op mijn zwerftocht. Op zoek naar het juiste adres belandde ik onbedoeld op het erf van een paar gezinnen die nog maar pas in Canada waren gearriveerd. Het Duitse accent van de mannen, de ingetogen kleding en haardracht van de vrouwen, maar ook het grote kindertal in en rond de huizen wezen onmiskenbaar in de richting van een behoudende mennonietengemeenschap.

Het stekje geplant

Hoe zijn onze eigen mensen hier nu eigenlijk terechtgekomen? zo vraagt iemand zich onwillekeurig af. Als je er de tijd voor neemt, willen ze je dat graag vertellen.

Meer dan twintig jaar geleden emigreerde een Nederlandse man met vrouw en kinderen naar Manitoba. Hoewel er geen reformatorische kerk was in dit gebied, had hij de innerlijke overtuiging dat hij er tóch moest zijn. In de week werkte hij hard op het land en op zondag las hij driemaal preek voor zijn gezin. Toen een paar andere gezinnen erbijkwamen, trouwden enkelen van zijn kinderen met de zoons en dochters van deze nieuwkomers. Zodoende begon de huisgemeente langzaam maar zeker te groeien, maar de babies die geboren werden, bleven ongedoopt. Het bracht de oude vader op zijn knieën en hij kreeg te geloven dat de Heere op Zijn tijd de weg zou banen naar een geordend kerkverband. Zelf durfte hij echter niets te ondernemen.

Niet lang daarna kwam een van onze predikanten in Noord Amerika op wonderlijke wijze in contact met deze kleine groep getrouwen. Zijn prediking viel in het hart van de hoorders en hem werd gevraagd weer terug te komen. De nadere kennismaking leidde kort daarop tot aansluiting bij de Nederlands Reformed Congregation van Norwich en zodoende bij ons kerkverband aan deze zijde van de oceaan. Het was een onvergetelijke zondag toen in een morgendienst meerdere volwassenen openbare belijdenis des geloofs aflegden en in de middagdienst een groot aantal kinderen werd gedoopt. Toen de oude vader die avond thuiskwam, was hij verwonderd. De Heere had Zijn Woord waargemaakt. Er was blijdschap in het hart van de pionier en zijn trouwe metgezellen. Slechts enkele dagen later overleed hij op het alleronverwachtst, maar

het kleine stekje uit Holland was niet alleen geplánt - het had ook een kerkelijk onderdak verkregen.

Op het erf van de kerk

Wie in La Broquerie zoekt naar een herkenbaar kerkgebouw van deze noeste immigranten zoekt tevergeefs. De kerk staat immers op een erf. Een oude schuur is omgebouwd tot kerkzaal en een zijkamertje doet dienst als consistorie. Ambtsdragers zijn er (nog) niet, maar een tweetal broeders gaat wekelijks voor in de leesdiensten, terwijl de eigenaar van de boerderij fungeert als koster. Het orgel wordt doorgaans bespeeld door een dochter van de overleden voorganger. Aangezien hun moeder veel moeite heeft met de Engelse taal, worden twee van de drie zondagse diensten in het Nederlands gehouden. Een aardige bijkomstigheid is dat men in La Broquerie nog zingt uit de berijming van Datheen en dat een gastpredikant er "op de zak preekt". Hij gaat dus letterlijk met de buit van die dag naar huis.

Op de genoemde avond was vrijwel de hele gemeente opgekomen. Gewoonlijk heeft men in La Broquerie maar op twee of drie zondagen per jaar een predikant en weekdiensten zijn helemaal uitzonderlijk. Het was ontroerend te zien hoe eerbiedig de vele kinderen - zelfs de kleinste jongens waren keurig in het pak gestoken - zaten te luisteren. Ook bij de ouderen was er stille aandacht voor de boodschap uit Ezechiël 36 vers 25 tot 27. Aan de hand van het thema "Een drievoudige belofte voor een diepschuldig volk" mocht worden op de zegeningen van rein water, een nieuw hart en de Heilige Geest. Hoewel er beter werd geluisterd dan gesproken, werd op deze avond door de prediker toch iets van een heilig vermaak geproefd bij het uitdragen van het Woord in deze eenvoudige "schuurkerk".

Een goede Koning

Na afloop van de dienst werd "op het kerkelijk erf" nog een ogenblik nagepraat in de koelte van de avond. Ook werd koffie geserveerd in het huis van de oude weduwe en haar vier ongetrouwde kinderen. Het was er goed toeven en er mocht gesproken worden van de wegen des Heeren met zondaren die alles verbeurd hebben en die het alleen maar kunnen verknoeien, elke keer opnieuw. Wat heeft de Heere een werk aan Zijn volk! En wat heeft Christus veel moeten lijden om de schuld van albedervers te verzoenen en om die drievoudige belofte aan hen

te kunnen vervullen! Ja, hoe groot en goed is Sions eeuwige Koning! Tegen middernacht werd de thuisreis naar Alberta weer aanvaard. Op de voorbank van de auto lag inmiddels een enorme stapel boterhammen met ham en kaas naast een flink aantal flesjes frisdrank, genoeg voor een wereldreis. De gastvrouw had kennelijk haar uiterste best gedaan om de dorsende os niet te muilbanden en dat was haar goed gelukt. Een half uur later lag La Broquerie weer achter ons, verscholen tussen de

bossen en akkers van de provincie Manitoba. Het kleine stekje van de kerk heeft er een plaats gevonden op vreemde bodem. Mocht de Koning der kerk willen wonen onder dat eenvoudige volk om ook vandaar Zijn gekenden toe te brengen en Zijn gunstgenoten te vertroosten. Dan wordt het waar, ook in La Broquerie: "Van zee tot zee zal Hij regeren, zover men volken kent; men zal Hem van d' Eufraat vereren, tot aan des aardijks end".

Lethbridge (Canada), ds. C. Sonneveld

KERKNIEUWS

■ BEROEPINGSWERK

BEDANKT:

Voor Doetinchem:
ds. A.B. van der Heiden te Benthuisen;
Voor Meeuwen i.c.m. Sprang-Capelle en voor Sint Annaland:
ds. A.J. Gunst te Nieuwerkerk;
Voor Oud-Beijerland: ds. P. Melis te Veen;
Voor Rhenen:
ds. W.J. Karels te Hardinxveld-Giessendam.

■ MUTATIE KERKELIJK

JAARBOEK 2008

Pag. 205, **gemeente HOOFDDORP**.
Het adres van de secretaresse van de zendingsvereniging is nu:
Ter Veenlaan 195, 2131 WP Hoofddorp.
Haar nieuwe telefoonnr. is:
023-549 89 42.

BERICHTEN

■ PSALMZANGAVOND IN KAMPEN

Op **zaterdag 20 september** wordt er in de Bovenkerk te Kampen een psalmzangavond t.b.v. de stichting Stéphanos gehouden. Deze stichting is werkzaam onder weeskinderen in Malawi. Jan Grootenboer, organist van de Geref. Gemeente te Zwolle, zal de samenzang begeleiden. Ds. C. Vogelaar zal een meditatie verzorgen. Collecte t.b.v. Stéphanos. Aanvang: 19.30 uur.

■ UITNODIGING ZOMER- CONFERENTIE STUDERENDEN

Het Deputaatschap voor Studerenden van de Gereformeerde Gemeenten nodigt alle studenten uit die studeren aan een WO- of HBO-instelling voor een conferentie op **vrijdag 5 en zaterdag 6 september a.s.** Het thema is 'Leiding'.

Op vrijdagavond is er een lezing over 'leiderschap' door dhr. L.N. Rottier. Daarna zijn er drie workshops:

1. 'Kerkelijk leiderschap' door dhr. A. van den Broek uit Zeist.
2. 'Bedrijfskundig leiderschap' door dhr. J.P. van den Brink uit Eindhoven.
3. 'Leiderschap in de non-profit' door dhr. E. van Hell uit Woerden.

Het geheel wordt afgesloten met een forumbespreking.

Op zaterdagmorgen is er een lezing over 'Leiding in je leven of Gods leiding in je leven' door ds. A. Schreuder. Daarna vindt bespreking in groepen plaats.

In het jongerenblad Daniël van 29 augustus 2008 vind je een speciale katern met nadere informatie over het thema van de conferentie.

Plaats: Chr. Hogeschool Driestar-educatief, Burg. Jamessingel 2, Gouda. Aanvang vrijdag: 18.30 uur; aanvang zaterdag:

9.45 uur (ontvangst v.a. 9.15 uur). Er is volop gelegenheid voor onderling gesprek en ontmoeting.

Voor de eerstejaarsstudenten is er vrijdag om 16.00 uur een aparte bijeenkomst met informatie over de diverse kringen. Ook wordt dan het boekje "Student en kerk" uitgereikt, een handreiking voor (aanstaande) studenten.

De gevraagde bijdrage in de kosten is maximaal € 7,50 (€ 3,50 per dagdeel; € 1,25 voor overnachting + ontbijt). Voor zover je geen OV-kaart kunt gebruiken, vergoedt het deputaatschap een enkele reis tweede klas van Gouda naar je woon-/studieplaats. Neem voor de overnachting in Gouda zelf een slaapzak en luchtbed mee.

Aanmelden kan tot **1 september 2008**:

- per post gericht aan Deputaatschap Studerenden, p/a KBGG, Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden;
- of per e-mail gericht aan conferentie@cbgg.nl

Vermeld daarbij voor welke onderdelen je wilt komen:

- hele conferentie, incl. 1^e jaars
- hele conferentie, excl. 1^e jaars
- vr.mi. 5 sept. (bijeenkomst 1e jaars)
- vr.av. 5 sept.
- overnachting
- za.mo. 6 sept.

Geef ook aan:

- je adresgegevens
- je e-mailadres
- in welke stad je studeert,
- of je aan het HBO of WO studeert en
- in welk jaar je begonnen bent met je studie (b.v. 2006).

Meer informatie over de conferentie kun je vinden op de website: <http://www.studentengg.nl>

■ OPROEP

Voor begeleiding van onze kinderen in onze schoolbus vanuit de Bommelerwaard zoeken we vrijwilligers. Voor enkele kinderen die onze school gaan bezoeken is begeleiding van zeer groot belang. Het zou mooi zijn als we een groep vrijwilligers kunnen vormen die elkaar kunnen afwisselen. Wilt u deze oproep in overweging nemen en ook met anderen bespreken? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. G. Geneugelijk, tel thuis: 0318-543326. Ds. D.A. Detmarschool voor speciaal basisonderwijs te Ede.

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

Indien de Heere wil en wij leven.

KERKDIENTEN

■ ZONDAG 10 AUGUSTUS 2008

Aagtekerke 8.45 en 14.30 uur ds. Tuinier; Alblasterdam 9.30 en 16.30 uur leesdienst; Almelo 18.30 uur stud. G.W.S. Mulder; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. Verweij; Apeldoorn 10.00 en 17.00 uur ds. Van Ruitenburg; Arnhem 10.00 uur stud. Van Rijswijk en 18.45 uur ds. Kattenberg; Barendrecht 10.00 en 17.00 uur ds. Mijnders; Barneveld 9.30 en 19.00 uur ds. Hogchem; Beekbergen 10.00 en 19.00 uur ds. Van Ekeveld; Benthuizen 9.30 en 18.00 uur leesdienst; Berkenwoude 14.30 uur ds. Van der Net; Bodegraven 16.30 uur ds. Paul; Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds. C. Harinck; Brakel 10.00 en 18.00 uur stud. Bredeweg; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 en 16.30 uur ds. Silfhout; Capelle a/d IJssel-West 10.00 uur ds. Moerkerken; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. Van Boven; Delft 16.30 uur ds. Paul; Deventer 10.00 uur ds. Heijkamp en 15.00 uur ds. De Wit; Dirksland 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur ds. B. van der Heiden; Dordrecht 10.00 en 17.00 uur ds. Brugge; Drachten 9.30 en

19.00 uur ds. Schipper; Ede (Noorderkerk, Amsterdamseweg 9) 12.15 uur ds. Terlouw en 19.00 uur ds. P. Mulder; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. Van Manen; Emmeloord 18.00 uur ds. Kleppe; Enkhuizen 10.00 en 16.00 uur leesdienst; Enschede 10.00 en 16.00 uur stud. G.W.S. Mulder; Enter 9.30 en 18.30 uur ds. Van Aalst; Ermelo 15.00 uur ds. Van Manen; Goes 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. Clements; 's-Gravenhage 10.00 en 16.30 uur ds. Driessen; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. Hakvoort en 14.00 uur leesdienst; 's-Gravenzande 19.00 uur ds. Driessen; Groningen 10.00 en 16.00 uur ds. M. Karens; Haamstede 9.00, 11.00 en 18.30 uur ds. Schreuder; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 en 16.30 uur leesdienst; Herkingen 10.00 (H.D.) en 18.00 uur ds. P. Blok; Hilversum 10.00 uur ds. Kleppe; Houten 11.00 (doventolk) en 17.00 uur ds. Van der Net; Kampen 9.30 en 15.00 uur ds. Tanis; Kamperland 10.00 en 18.00 uur ds.

Beens; Kapelle-Biezeling 9.30 en 18.00 uur ds. Baan en 14.00 uur leesdienst; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur leesdienst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur leesdienst; Kortgene 14.30 uur ds. De Heer; Krabbendijke 9.30 uur ds. Verschuure en 14.00 uur ds. Beens; Kruidingen 9.30 en 18.00 uur ds. Hoogerland en 14.00 uur leesdienst; Lelystad 9.30 en 16.00 uur ds. Kattenberg; Lisse 10.00 en 16.00 uur leesdienst; Meeuwen 19.00 uur ds. L. Blok; Meliskerke (in Ger. Gem. Aagtekerke) 11.30 en 19.00 uur ds. Moens; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. De Heer en 14.00 uur leesdienst; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. Moens; Mijdrecht 15.30 uur stud. Maljaars; Moerkapelle 9.30 en 18.30 uur stud. Boeder; Nieuw Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. Vermeij; Nieuwdorp 9.30 en 18.30 uur ds. Boogaard en 14.00 uur ds. Hakvoort; Nieuwe Tonge 17.00 uur ds. Joosse; Nieuwer ter Aa 10.00 en 19.00 uur stud. Maljaars; Nieuwerkerk Zld 9.30 en 15.30 uur ds. Gunst; Nijkerk 9.30 en 18.30 uur ds. Terlouw; Nunspeet 9.30 en 15.00 uur leesdienst; Ooltgensplaat 18.00 uur kand. Labee; Oostburg 18.30 uur ds. Tuinier; Oosterland 10.00 en 14.30 uur ds. Joosse; Oostkapelle 9.30 en 15.00 uur ds. Golverdingen; Opheusden 10.00 en 18.30 uur ds. Pater; Ouddorp 9.30 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Oudemirdum 9.00, 11.00 (vakantiegasten), 14.30 en 18.30 uur (vakantiegasten) ds. Schot; Poederoyen 14.30 uur ds. Melis; Puttershoek 10.00 en 15.30 uur stud. IJsselstein; Rhenen 10.00 en 16.30 uur ds. P. Mulder; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. De Leeuw; Ridderkerk-Slikkerveer 14.30 uur ds. Brugge; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. Van Dieren en 14.30 uur leesdienst; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur ds. De Wit; Rijssen-Zuid 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst; Rotterdam-Centrum 14.30 uur ds. De Leeuw; Rotterdam-Zuidwijk 18.30 uur stud. IJsselstein; Scherpenzeel 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Sliedrecht (Middeldiepstraat 31) 12.00 uur ds. W.J. Karels en 19.00 uur leesdienst; Soest 15.00 uur ds. F. Mulder; Spijkenisse 19.00 uur ds. Silfhout; Stolwijk 10.00 en 19.00 uur ds. De Waard; Terneuzen 15.30 uur ds. Baan; Terwolde-De Vecht 9.30 uur ds. J. Karels en 14.30 uur (H.D.) ds. Heijkamp; Tholen 10.00 en 18.30 uur ds. De Jongste en 14.30 uur leesdienst; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. Neele; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. Mouw; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. Bakker; Utrecht 19.15 uur ds. Van Belzen; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. Melis; Veenendaal 9.30 en 16.30 uur ds. Van Belzen; Vlaardingen 16.00 uur ds. De Waard; Vlissingen 9.30 en 16.00 uur ds. Vreugdenhil; Waarde 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Werkendam 10.00 en 18.00 uur leesdienst; Westkapelle 9.30, 14.00 en 18.30 uur ds. Mondria; Wierden 14.00 uur (in Herv. Kerk te Hoge Hexel, Piksenweg 2) en 19.00 uur (in

Taborkerk te Wierden, Jacobsonstraat 8-a) stud. Van Rijswijk; Woerden 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Wolphaartsdijk 14.00 uur ds. Van Krimpen en 18.30 uur ds. Golverdingen; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. Van Krimpen en 14.00 uur leesdienst; Zeist 10.00 en 18.30 uur leesdienst; Zoetermeer 16.00 uur stud. Boeder; Zwijndrecht 9.30 en 16.30 uur ds. Veenendaal; Zwolle 9.30 en 19.00 uur ds. Vogelaar.

■ **DINSDAG 12 AUGUSTUS 2008**

Brakel 19.30 uur ds. Hoogerland; Drachten 19.30 uur ds. Van Dieren; Enter 19.30 uur ds. Van Aalst; Meeuwen 9.30 uur ds. De Heer; Naaldwijk 19.45 uur ds. Melis; Nieuwe Tonge 19.30 uur ds. Hakvoort; Rhenen 19.30 uur ds. Van Boven; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. Tuinier; Uddel 19.30 uur ds. Mouw.

■ **WOENSDAG 13 AUGUSTUS 2008**

Elspeet 19.30 uur ds. Van Belzen; Ermelo 19.30 uur ds. Verweij; Hoogeveen 19.30 uur ds. Terlouw; Kamperland 19.30 uur ds. Baan; Katwijk aan Zee 19.45 uur kand. Labee; Krabbendijke 19.30 uur ds. W.J. Karels; Nieuwer ter Aa 19.45 uur ds. Hogchem; Nisse 19.30 uur ds. Bakker; Opperdoes 19.30 uur ds. De Leeuw; Poortugaal 19.30 uur stud. Van Rijswijk; Puttershoek 19.30 uur ds. De Wit; Scherpenisse 19.30 uur ds. Beens; Soest 19.30 uur ds. Schipper; Sprang-Capelle 19.30 uur ds. Gunst; Westzaan 19.30 uur stud. Bredeweg.

■ **DONDERDAG 14 AUGUSTUS 2008**

Genemuiden 19.30 uur ds. Tanis; Melissant 19.30 uur ds. F. Mulder; Ouddorp 19.30 uur ds. Melis.

■ **VRIJDAG 15 AUGUSTUS 2008**

Kortgene 14.30 uur (huw.bev.) ds. Baan; Krabbendijke 14.30 uur (huw.bev.) ds. Hoogerland; Scherpenzeel 12.30 uur (huw.bev.) ds. Verschuure.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN

■ **ZONDAG 10 AUGUSTUS 2008**

Alkmaar ('t Wuiver 2-a) 10.00 en 16.30 uur oud. G. van Pijkeren; Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 17.00 uur oud. K. Brandemann; Emmen (Prinsesselaan 6-l) 9.30 en 15.30 uur ev. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2-c) 9.30 en 16.00 uur ev. S. de Visser; Merksem (Oude Bareellei 64) 10.00 en 17.00 uur ev. A. van Setten; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 18.30 uur ev. H.J. van den Boogaart.

Te huur, ruime **vakantiewoning** in **Lunteren/De Valk**. Landelijk gelegen, dicht bij bossen. Geschikt voor gezinnen met kinderen en 55+ die van rust en ruimte houden. Max. 12 pers. Vrij v.a. 5 sept. Bel voor info 0318-461156

ADVERTENTIES

Daar het ons onmogelijk is u persoonlijk te bedanken voor de belangstelling en de vele blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen na het plotseling overlijden van mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en lieve opa

Hubrecht van Eenennaam
echtgenoot van Johanna Paulina van den Berg

betuigen wij u onze oprechte dank. Ondanks het gemis heeft uw medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk ons heel goed gedaan.

J.P. van Eenennaam-van den Berg
Kinderen en kleinkinderen

Breda, augustus 2008

Ondergronds, maar onmisbaar
Steun het drukken van
reformatorische lectuur in China!

Stort uw gift op 3473.76.029

t.n.v. Hudson/Taylor/SBHC te Rhenen



Voor info of voorlichting: Bel 06 200 13 173 of kijk op www.hudson-taylor.nl

Begrafenis Verzorging Tollenaar

Voltastraat 21, 4532 LG Terneuzen
Tel. 0115-612554 - **Geen crematies**



Wij verzorgen begrafenissen
(geen crematies) op de gehele Veluwe,
in Kampen e.o. en in Rijssen e.o.

Begrafenisverzorgers:
G. v.d. Berg | D. Markusse | B.F. Nijhof | B. Vos

Nunspeet, Elburg e.o. T 0341-253813
Kampen e.o. T 06-53363828
Rijssen e.o. T 0548-540053
overige plaatsen en b.g.g. T 0577-401689

Begrafenisverzorging Vos

Aardhuisweg 74, 3888 MG Uddel
tel. 0577-401689

BEGRAFENISVERZORGING VOS - VERTROUWDE VERZORGER

BEGRAFENISVERZORGING KINA
010 - 458 31 12

Rotterdam, Drechtstreek, Krimpenerwaard, Gouda
D.W. Schipper 018-4506626 J. Kooijman 0182-583932
Capelle aan den IJssel Gouda

Te koop: goed onderhouden
4 kamer appartement aan de
Ridder van Catsweg (nr. 30) te
Gouda op de derde verdieping.
Volledig dubbel glas (energie-label
aanwezig), met een prachtig uit-
zicht, met een inpandige berging
op de begane grond. Centraal
afgesloten entree en liftoegang.
Rustige ligging en een breed en
zonnig balkon gesitueerd op het
Zuidwesten. Dichtbij kerken, open-
baar vervoer, centrum en Driestar
College. Voor nadere informatie:
tel. 0182-680117.

T.K.: Buitendams 191 te
H'veld-Giessendam
 Starters-/dijkw. met auth. det. en
 kl. tuin. Gel. bij kerk+school.
 Ind. dijkniv.: hal+woonk.
 Souterrain: woonkeuken, tussen-
 port.+toilet. Verd.: overl. badk.
 tussenport.+ 2 slaapk.
 Vraagpr.: € 167.500,- k.k.
 Info: tel. 06-53153195.

**CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING
 G. WEGENAAR**

Buurtlaan West 26 tel. 0318-526641
 3905 JR Veenendaal www.wegenaar.nl

Wij verzorgen begrafenissen in Veenendaal,
 Ede, Bennekom, Wageningen, Rhenen e.o.

Te huur. Ons **chalet** voor 4-pers. in
 de bossen van Elspeet. Is nog
 enkele weken te huur. In sept., de
 bronstijd van de herten en in okt.
 Voor info tel. 0577-492428.

BOEKENMARKT

op D.V. 16 augustus bij de
 Hoge Wal in Rijssen. Van 10-17 uur.
 P. Helder. 0318-543570.

Vakantie op Texel



De Verrassing.nl

Veertien accommodaties, waaronder
 acht bungalows en vijf nieuwe chalets.



De Noordel

Park achter De Verrassing. Vijf luxe
 bungalows met veel privacy.



De Noorderhoeve.nl

Twee vakantiewoningen voor
 zorgvakanties. Ook uitermate geschikt
 voor minder validen.

Boeken? Bel 0222 31 89 06

Orgelcentrum Andante is dealer van
JOHANNUS - MONARKE - CONTENT - EMINENT



**ORGELCENTRUM
 ANDANTE**

In onze beide winkels is een ruim
 assortiment aan bladmuziek in zowel
 notenschrift als klavarscribo te vinden.

A. van Ostadeaan 35, VEENENDAAL | Oranjestraat 6, RIJSSEN
 Tel: 0318 - 505063, Fax: 0318 - 505851 | Tel: 0548-515866, info@andanteorgels.nl

u vindt ons ook op www.andanteorgels.nl

DE SPECIALIST IN HUISKAMER- EN KERKORGELS

GEREFORMEERDE GEMEENTE UTRECHT

In verband met het a.s. vertrek van ons huidige kostersechtpaar zijn wij op
 zoek naar een

KOSTER

of

KOSTERSECHTPAAR

Onze gemeente heeft 450 leden en doopleden. Ons kerkgebouw en aan-
 grenzende kosterwoning zijn gesitueerd in het centrum van Utrecht.

De functie:

- zorg voor een goede gang van zaken rond de eredienst;
- schoonhouden van het kerkgebouw;
- opvang en catering van diverse bijeenkomsten en vergaderingen
 waaronder Generale Synode;
- beheer en bediening van de technische apparatuur;
- voorraadbeheer;
- uitvoeren van eenvoudig onderhoud.

Wij verwachten dat u:

- lid bent van de Gereformeerde Gemeenten;
- een dienstverlenende instelling heeft;
- representatief en vriendelijk bent;
- goede contactuele vaardigheden bezit;
- affiniteit met computers en geluidsapparatuur heeft;
- bij voorkeur een opleiding EHBO en bedrijfshulpverlener heeft
 gevolgd of bereid bent om deze te volgen.

Wij bieden:

- een dienstverband van 20 uur per week;
- een veelzijdige functie;
- vrij wonen in de, aan de kerk grenzende, kosterwoning.

Uw sollicitatie met curriculum vitae, alsmede opgave van kerkelijke en zo
 mogelijk zakelijke referenties, kunt u, tot uiterlijk 22 augustus 2008, richten
 aan de scriba van de kerkenraad, de heer R.H. Maasse, Looydijk 73a, 3732 VC
 De Bilt, e-mail: rhmaasse@solcon.nl. Ook voor nadere informatie kunt u con-
 tact opnemen met de scriba, tel. 030-2204717.

Orgelbouw Advies Commissie
 een betrouwbare partner!



nieuwbouw - restauratie - overplaatsing - onderhoud

ook voor akoestische vraagstukken



Neem voor meer informatie contact op met
 Dhr. H. den Hollander
 Tel. (010) 435 44 35

Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten

Te koop: **Appartement** in historisch pand (bjr. 1903) in **Rotterdam-Kralingen**. Het appartement is voorzien van een nieuwe keuken, badkamer, CV, etc. en ideaal gelegen ten opzichte van Erasmus Universiteit, OV, winkels en Kralingsche bos. Vraagprijs: € 175.000 k.k. Voor meer informatie of bezichtiging bel: 06 - 23 49 05 34.



RST
 Zorgverleners

KRAAMZORG

THUISZORG

RST Zorgverleners.
 800 zorgverleners staan voor u klaar
 Voor identiteit en kwaliteit.

Bel voor informatie over kraamzorg, wijkzorg, gespecialiseerde verzorging, verpleging, (huishoudelijke) verzorging: 0342 - 42 23 24.
 Of wordt zelf RST Zorgverlener!
 Reageer op: 0342 - 40 54 65 of
 info@rstzorg.nl.

Identiteit
Kwaliteit!

Tel. (0342) 42 23 24

Burg, Kuntzelaan 27-a • Postbus 154
 3770 AD Barneveld • Fax (0342) 42 25 50
 www.rstzorg.nl • E-mail: info@rstzorg.nl

Te huur **ruime vakantiewoning** in **Zuid-Alberta, Canada**, omgeving van Lethbridge. Prachtig gelegen, uitzicht op rivier, prairie en Rocky Mountains, dichtbij dorp en kerken. Voor inlichtingen 00-1403-553-4023. Hollands sprekend.

Wonen met zorg,
De Heemhoeve en dagbesteding De Twisselt
 een woon/zorgvoorziening in Zelhem, op de grens van Doetinchem

Nieuwe namen maar een vertrouwde reformatorische achtergrond!
 Binnen ons kleinschalig wooncomplex de Heemhoeve hebben de eerste senioren en jongeren hun woning of appartement betrokken. Voor zowel alleenstaande ouderen met een zorgvraag en mensen met een beperking die (beschermd zelfstandig willen wonen in een vertrouwde omgeving) zijn er nog enkele appartementen vrij. Hebt u een zorgindicatie? Ons eigen zorgteam kan deze zorg verlenen. Is er naast wonen ook dagbesteding nodig? Ook op onze zorgboerderij De Twisselt zijn er mogelijkheden! Schroom niet om met ons die mogelijkheden, ook voor een plaatsing in de toekomst, te komen bespreken. Voor meer informatie, zie onze websites: www.deheemhoeve.nl of www.detwisselt.nl

Stichting HEEMZORG exploiteert De Heemhoeve en De Twisselt.
 Bultensijweg 18, 7021 JX Zelhem

D. Ebbers (voorzitter Raad van Toezicht) J.H. Hanskamp (manager)
 0314-391428 0314-378268



HARKES
 Begrafenis

Telefoon (0172) 21 21 22

Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop
 Wij verzorgen alleen begravingen - Dag en nacht bereikbaar

begravenisverzorging
T. den Hollander

Begravingen in Vlaardingen, Rotterdam, Gouda, den Haag en omstreken.
 Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst uitvaartcentrum of thuis met koeling.
 Geen crematies.
 Dag en nacht bereikbaar.



Mozartlaan 13
 3131 ES Vlaardingen
 Tel. 010 - 4600509

KLASSE
 MAAKT ONDERSCHIED

Stolk Orgels is hoofddealer van:
Johannus - Eminent
Domus - Ahlborn



Stolk Orgels
 tel.: 0180 - 31 56 52

Nieuwerkerk a/d IJssel, Vrijheidslaan 55,
 Krabbendijke, Oostpolderweg 1
 Nederhemert Nrd., Ormelingsstraat 36
 Beesd, Veerweg 14
 Papendrecht, Overtoom 18

UNIEK IN PRIJS

Te huur in **Opheusden:**
2 zelfstandige woonruimtes geschikt voor 1 persoon. Ook kunnen deze 2 woonruimtes samengevoegd worden. Tel. 0488-441489 of 06-51148856

Begravenisverzorging Kamsteeg
 0183-449494 06-22140547
 dag en nacht bereikbaar en overal te ontbieden.
 P.F. Kamsteeg - Andel



BOEDER SCHERPENZEEL
COMFORT
KLEDING



SERVICE AAN HUIS MOGELIJK

AMBTSKLEDING | **ROUWKLEDING**
KOORKLEDING | **ZAKELIJKE KLEDING**

WWW.BOEDERCOMFORTKLEDING.NL
 GLASHORST 123A | 3925 BR SCHERPENZEEL | T (033) 258 98 30