

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

donderdag 12 augustus 2010

MEDITATIE

Christus is alles

Dit zijn woorden van de apostel Paulus. Hij mag een rijk getuigenis doen horen. In de gemeente te Colosse waren dwaalleraars binnengedrongen.

Er ontstond in de gemeente spanning want deze dwaalleraars beoordeelden mensen op hun uiterlijke voorrechten. Een Jood was meer dan een Griek. Als ik besneden was, dan was ik meer dan als ik niet besneden was. Zo maakte men allerlei menselijke onderscheidingen en verbond daaraan het kenmerk of men meer of minder christen was. Daartegen gaat Paulus schrijven in dit vers. Hij zegt dat er bij God geen onderscheid is tussen volken, dat ook uitwendige godsdienstige plichten op zich voor God niet tellen en dat de Heere ook geen onderscheid maakt naar onze maatschappelijke positie. De onderscheidingen die wij kunnen aanleggen, gelden voor de Heere niet. Paulus trekt een andere scheidslijn. De scheidslijn van dood en leven. Wie met Christus is opgewekt is een nieuw schepsel (vers 1) en als dat gebeurt in ons leven, dan komt dat openbaar in het afleggen van de oude mens en het

Christus is alles.

Colossensen 3:11

aandoen van de nieuwe mens (vers 8, 10). Dit is de waarachtige bekering. En wie deel heeft aan dit nieuwe leven, die moet niet zoeken naar allerlei dingen die hem ten opzichte van andere mensen onderscheiden. Nee, zegt Paulus, die moeten werkzaam zijn met Christus. In de wedergeboorte wordt aan Gods kinderen Christus en al Zijn weldaden toegerekend van Gods kant, maar nu is nodig in het leven van zulken dat ze door het geloof in Christus in Hem alles mogen gaan vinden en eigenen.

Voor God is Christus alles. In Christus heeft God Zijn welbehagen geopenbaard. In de nooit begonnen eeuwigheid heeft God in de vrede raad genomen dat Zijn Zoon Zich als Knecht des Vaders Borg stelde om al Zijn deugden te gaan verheerlijken en als Hoofd van het genadeverbond zo

de zaligheid te gaan aanbrengen voor alle uitverkorenen. Ook in de volheid des tijds was Christus alles want Hij heeft met Zijn dadelijke en tijdelijke gehoorzaamheid voldaan aan alle eisen van het genadeverbond. En toen Christus het uitriep 'het is volbracht', toen heeft dat niet alleen op de aarde geklonken maar ook in de hemel voor de troon. Omdat Christus alles is voor God, daarom kan en hoeft er niets bij van de mens in het werk der zaligheid. Buiten Christus, Die alles is, kan God geen genade bewijzen aan een verloren zondaar. Zo sluit dit 'Christus is alles' van Gods kant alle mensenwerk uit om zalig te worden. En nu gaat de Heilige Geest dit zalige heilgeheim verklaren door hen er ook van te gaan overtuigen dat in Christus alles is voor hun zaligheid. In de weg van de zaligmakende overtuiging gaat de Heilige Geest een mens overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ervan overtuigen dat Hij niets is. Zo brengt Hij een mens als een schuldige en vloekwaardige aan Zijn voeten, die niet anders kan dan Gods rechtvaardig oordeel onderschrijven en God toevallen in Zijn recht. Dan blijft er alleen over de bedde om genade. En wat een wonder als dan diezelfde Heilige Geest gaat openbaren dat in Christus alles is. Dat in Zijn wonden uitdelging van de schuld te vinden is. Dat Hij de prijs heeft opgebracht, die ik nooit meer kan opbrengen. Dan gaan we bij aanvang verstaan wat het woord vergeving betekent: een genadegift. Christus is ook alles in de strijd tegen de zonde. O die macht van de zonde. Dat onheilige hart, al die verleidingen. In die strijd lijdt de Kerk zoveel nederlagen, maar wat een wonder als de Geest ons in onze krachteloosheid, hulpeloosheid en moedeloosheid gaat brengen bij deze Held en Hulp Die verlossen kan. Dan mag dat volk stil zijn en gaat Hij voor ze strijden. Christus is ook alles in hun hoop op de toekomst. Wie heeft er een geweer tegen de dood? Niemand. Maar waar Hij inkomt, daar moet zelfs de vrees voor de dood wijken. Christus is ook alles in de dag des oordeels voor Zijn

Inhoud

- 1 Christus is alles
- 2 Eredienst of zondendienst?
- 3 De Naam: Bijbelstudie over de namen van de Middelaar (31)
- 4 Waar ben je lid?
- 5 Identiteit van het onderwijs (1)
- 7 Kleine gemeenten (4): Hellevoetsluis
- 8 Boekennieuws
- 9 Kerknieuws
- 9 Berichten
- 10 Kerkdiensten

88e jaargang

Nr. 45

kinderen. In die grote dag zal God onze harten, gedachten, woorden en daden wegen. Wie zal dan kunnen bestaan? Niemand. Maar dan zal Christus hun Redder zijn, hun alles. Christus zal ook alles zijn in de hemel. Daar zal niets anders hun lof, dienst zijn dan Christus. Zo is Christus een volkomen Zaligmaker ten opzichte van God en ook ten opzichte van Zijn Kerk. Meer dan Hem hebben we niet nodig en met minder kan het ook niet. Maar nu komt tot ons allen de allesbeslissende vraag of Hij in ons leven al eens alles geworden is? Welk antwoord moeten wij daarop geven? Velen geven als antwoord dat Christus voor hen niets is. Dit is het antwoord dat wij van nature geven. Dan vinden we alles wat ons hart begeert in dit leven en bekommeren we ons niet om het heil van onze kostelijke ziel. Christus is ons dan niets omdat we nog nooit last van de zonde hebben gekregen. En wie niet in waarheid een zondaar voor God is geworden, heeft ook geen Zaligmaker nodig.

Die vindt niets in Christus en gaat aan Hem voorbij tot zijn eeuwig verderf. Anderen geven als antwoord dat Christus voor hen iets is geworden. De Bijbel laat ons niet onverschillig. Misschien wel eens indrukken dat het anders zou moeten in ons leven, dat we bekeerd moeten worden. Maar de wereld trekt zo, ons hart gaat nog zo uit naar de dingen van de tijd, naar de zonde. Dit is de mens die twee heren wil dienen. Maar God en Christus

moet in ons leven niet iets worden maar alles. Weer anderen geven als antwoord dat Christus voor hen veel is. Dat klinkt heel mooi en innemend. Ze roemen zelfs in Christus als ze over Hem horen spreken. Ze kunnen misschien wel veel over Hem vertellen, maar zijn nooit als een goddeloze door Hem gezaligd. Ze zijn afkerig van een ontdekkende prediking die ze bepaalt bij hun oude Adamsbestaan. Ze kennen de oude waarheid niet, 'de eerste Adam niet geleerd, de tweede Adam nooit begeerd'. Ook dit is tekort. Het enige goede antwoord is dat Christus alles wordt. Dan hebben we eerst met God te doen gekregen en ben ik niets geworden. Bent u zo al in uw verlorenheid aan Gods voeten terecht gekomen? In dat dodelijk tijdsgericht wordt geleerd dat

er bij God vandaan nog doen aan is. Daar gaat de Heilige Geest Christus aan het zielsoog openbaren en ga ik zien dat in Hem alles ligt voor mijn zaligheid en dat er in Hem weer een gerechtigheid en heiligheid te verkrijgen is waarmee ik weer voor God kan bestaan. Dan komt er een andere levensgang in mijn leven en komen er in een weg van strijd werkzaamheden dat Hij alles mag worden in mijn leven. Hier in dit leven zijn dat maar ogenblikken, dat Hij alles is. Maar in het leven van Gods kinderen zijn die ogenblikken er wel. Dit volk gaat een toekomst tegemoet. Want eenmaal zal Hij altijd alles zijn. De vraag is nu voor ons of Christus al eens alles geworden is in ons leven.

Rijssen,

ds. A. Schreuder

Eredienst of zondedienst?

De kerk hoort wel in de wereld, maar de wereld hoort niet in de kerk, zo wordt wel eens gezegd. En dat is terecht opgemerkt. Toch zien we helaas een groeiende wereldgelijkvormigheid de kerken binnendringen. Soms

meer subtiel, soms zelfs in grove vorm. Zo werd afgelopen zondag door de PKN-gemeente in Amsterdam een roze kerkdienst gehouden ter afsluiting van de Gay Pride.

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Wvd. hoofdredacteur:

ds. G.J. van Aalst

Bijdragen van medewerkers en boeken ter recensie aan:

ds. G.J. van Aalst, Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
tel. 0186-576990, fax 0186-575105
e-mail: gjvanaalst@kliksafe.nl

Redacteur: ds. C. Neele

Meditaties aan:

ds. C. Neele, Hyacinthenstraat 1, 2161 XN Lisse,
tel. 0252-413800, fax 0252-420471
e-mail: c.neele@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk) en berichten aan:

redactie-secretaris: J.J. Verhage
Kloosplantsoen 131, 2985 SC Ridderkerk,
tel. 0180-420865, fax 0180-423583
E-mail: jj.verhage@kliksafe.nl

Aanlevertijd:

Uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk aan:

Kerkelijk bureau Geref. Gemeenten, postbus 608, 3440 AP Woerden, tel. 0348-489900, fax 0348-483599, e-mail: kbgg@cbgg.nl

Advertenties en familieberichten aan:

Drukkerij Verloop, postbus 33, 2950 AA Alblasterdam tel. 078-6912899, fax 078-6919536 e-mail: saambinder@verloop.nl

Advertenties € 0,70 per mm.
Familieberichten € 0,40 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Advertenties dienen **uiterlijk donderdag** in het bezit van de drukker te zijn.
Rouwadvertenties **uiterlijk maandagmorgen 9 uur.**

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan: Kerkelijk bureau Geref. Gemeenten, postbus 608, 3440 AP Woerden, tel. 0348-489900, fax 0348-483599, e-mail: kbgg@cbgg.nl

Betalingen abonnementsgelden:

Postbanknr. 64327 t.n.v. De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling): voor Nederland: € 11,50 per halfjaar (te betalen per 1 april en 1 oktober); voor het buitenland: € 23,- per jaar + extra portiekosten. Canada \$ 110,-; USA \$ 110,-.

Correspondentie-adres Noord-Amerika:

Mr. Clarence Bleeker, 1233 Leffingwell Av, N.E., Grand Rapids, Michigan, U.S.A. 49505.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.

Bijbelstudie over de namen van de Middelaar

MENS
NAZARÉNER
OFFERANDE
OPGANG
OPZIENER

'En Zichzelven voor ons heeft overgegeven, tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekende reuk.'

Efeze 5:2

Die jaarlijkse Gay Pride is een weerzinwekkende manifestatie van homoseksualiteit. Ook voor tal van mensen die verder geen moeite hebben met homoseksualiteit, overschrijdt die manifestatie, onder andere door de boottocht door de Amsterdamse grachten, zonder meer de grenzen van het fatsoen. Maar zeker voor hen die weten hoe in de Bijbel over homoseksuele relaties gesproken wordt, geldt dit voor onze hoofdstad als een jaarlijks dieptepunt. Hier wordt wat zonder meer verwerpelijk is, als een vorm van amusement gepresenteerd. De Gay Pride en met name de Canal Parade trekken jaarlijks vele duizenden toeristen.

Allerlei instellingen en bedrijven presenteren zich daar. Dit jaar vaart de NS voor het eerst mee. 'Wij vinden het belangrijk om als werkgever een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Door met een NS-boot mee te varen op de Gay Pride maken wij ons diversiteitsbeleid zichtbaar', aldus de spoorwegen. In het verleden was minister Plasterk ook present. Erger is nog dat de PKN-gemeente in de hoofdstad hieraan meedoet. Een delegatie vaart mee op het zogenaamde 'Heilig Bootje'.

Welke toekomst?

En of dat nog niet erg genoeg is, werd ter afsluiting van de Gay Pride ook een kerkdienst belegd. Al eerder vonden er zogenaamde roze kerkdiensten plaats, maar die gingen niet officieel uit van de Amsterdamse PKN-gemeente. Nu was dat wel zo. Daarmee wilde de gemeente, aldus het persbericht dat men had opgesteld, op een positieve manier aandacht vragen voor de combinatie van homoseksualiteit met kerk en christendom. Onder het motto 'Celebrating the Future' (De toekomst vieren) moest het een feestelijke kerkdienst worden.

Daarmee zegt men nogal wat! Is dat de toekomst die men als christelijke gemeente wil vieren? De toekomst waar men met verwachting naar uitzielt is er kennelijk een waarin de zonde wordt goed gepraat en aangeprezen. Waarin zedeloze homorelaties normaal gevonden worden en een onderdeel geworden zijn van onze beschaving. Waarin de overheid zich niet meer beijvert om de menselijke ongebondenheid (art. 36 NGB) te bedwingen, maar waarin zij juist optreedt tegen hen die het kwade nog kwaad durven te noemen en in ieder geval in eigen kring nog dienovereenkomstig willen handelen.

Deze opstelling van de Amsterdamse

Nadat Paulus in deze brief geschreven heeft over de levendmaking en het zalig-worden uit genade om de verdienste van Christus, gaat hij in het laatste gedeelte van zijn brief in op de levenswandel van Gods kinderen. Deze praktijk der godzaligheid mogen wij ook niet uit het oog verliezen. Dat gebeurt helaas maar al te veel. De apostel spreekt in dit hoofdstuk uitvoerig over een wandel in de liefde. Hij stelt daarin Christus ten voorbeeld. Christus heeft immers de wet vervuld. En de hoofdsom van de wet is liefde. Hij heeft volkmaakt in de liefde gewandeld. Als bewijs van Zijn liefde noemt Paulus Zijn offerande voor de Zijnen. Die opofferende liefde dient er ook in het leven van de Efeziërs te zijn. Dit kan slechts een vrucht zijn van de toepassing van Zijn liefde in het leven der Zijnen. En van Gods kinderen mag ook verwacht worden dat zij Zijn navolgers zijn.

Christus bracht een offerande. We denken daarbij veelal alleen aan Zijn lijden en sterven aan het kruis. En zeker daar bracht Christus de allergrootste offerande. Zijn offerande was een Zelfofferande. Voor Izak was er in Gods voorzienigheid een ram, die in zijn plaats geofferd mocht worden. Maar Christus was zowel de Hogepriester als het Lam. Op dat offer heeft de Kerk van het Oude Testament gewacht. Het bloed van stieren en bokken bracht geen verzoening aan. De gehele offerdienst is in Hem vervuld. Hij was het brandoffer, het slachtoffer, het zondoffer, het paasoffer

Hieruit blijkt dat Zijn offerande vele malen groter geweest is, dan de laatste uren van Zijn lijden. Zijn gehele leven op aarde was een offerande. De ware offeranden zijn bijvoorbeeld gehoorzaamheid (1 Sam. 15:22); barmhartigheid (Hos. 6:6); een gebroken geest (Psalm 51:19); het horen naar Gods stem (Jer. 7:23) enz. Die offeranden worden van ons mensen gevraagd. Is het uw begeerte reeds geworden zulke offers te mogen brengen? Al deze offeranden heeft Christus plaatsbekledend voor Zijn kinderen gebracht. Hij kwam om te dienen. Iedere gedachte die in Hem opkwam; ieder woord wat Hij sprak; iedere stap die Hij deed, was een offerande. Van al die offeranden geldt 'Gode tot een welriekende reuk'.

Wat ligt hier een onuitsprekelijke rijkdom aan troost. Christus heeft niet alleen een offerande voor de schuld gebracht. Hij heeft ook alles verworven wat tot heiliging dienen moet. Was Zijn Naam niet 'Offerande' er was geen vergeving mogelijk. Maar er was ook geen heiliging mogelijk. Deze Naam leert ons dat de opdracht 'wandelt in de liefde' alleen in de gemeenschap met Hem kan worden vervuld. Buiten Hem zijn al onze offeranden een stank. Dat gaan Gods kinderen bevindelijk leren. Maar in de ware gemeenschap met Hem wordt hetgeen van nature onmogelijk is, toch praktijk:

*Ik houd, oprecht van handel,
Daar 'k in Uw waarheid wandel,
Mijn schreden naar Uw wet gericht.
(Psalm 26:3 ber.)*

Nunspeet, ds. A. Schot

PKN-gemeente is huiveringwekkend. Zo wordt immers de eredienst tot een zondedienst. Maar voor wie de ontwikkelingen op het kerkelijk erf bijhoudt, komt dat niet echt als een verrassing. In haar kerkorde biedt de Protestantse Kerk in Nederland er immers heel bewust ruimte voor dat ook andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Destijds was deze acceptatie van het homohuwelijk en andere alternatieve relaties voor tal van hervormd gereformeerden een reden te meer om niet mee te gaan bij de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ook in andere kerken, zelfs in de brede gereformeerde gezindte, valt een groeiende acceptatie van homoseksuele relaties te constateren. Gelukkig stuit dat hier en daar op een krachtig verzet. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Anglicaanse kerkenfamilie, waar met name de bisschoppen uit Afrika en Azië zich fel verzetten tegen de wijding van homobisschoppen door de Episcopale Kerk in Amerika. En terwijl de meeste Lutherse kerken in Europa al lang om zijn, wijst de Lutherse Kerk (Missouri Synode) in de VS homoseksuele relaties af.

Scheppingsorde

Nu zou het bepaald onjuist zijn om het standpunt ten aanzien van homoseksualiteit als het beslissende criterium voor kerk en christenen in de 21^e eeuw te presenteren. Beslissend is niet de vraag: wat dunkt u van de homo, maar wat dunkt u van de Christus? Maar de veranderde visie op homoseksualiteit, veranderd vergeleken met de standpunten die nog een of twee generaties geleden in brede lagen van de christenheid en daarbuiten werden aangehangen, is wel een fundamentele zaak. Dat raakt heel duidelijk de scheppingsorde. God created Adam and Eve, not Adam and Steve (God schiep Adam en Eva, niet Adam en Steven) zo werd dat in Amerika eens onder woorden gebracht.

De aanvaarding van homoseksuele relaties als een volstrekt normale leefwijze is niet los te zien van heel de seksuele revolutie van de laatste halve eeuw. Men wil in onze tijd niet meer weten van de Bijbelse verhouding tussen man en vrouw, waarin niet alleen sprake is van gelijkwaardigheid, maar ook van een wezenlijk onderscheid. Men wil niet meer weten van de fundamentele betekenis van huwelijk en gezin. Die in de scheppingsorde aangereikte structuren voor het menselijk

samenleven zijn voor velen te beknelend geworden.

Het gezag van de Bijbel is hier duidelijk ook in het geding. Een nieuwe visie op homoseksualiteit gaat, net als een andere visie op de man-vrouwverhouding, gepaard met een andere manier van omgaan met de Bijbel. Dat is dan niet meer het gezaghebbende Woord van God, maar een in allerlei opzichten cultureel bepaald en daarmee veelal achterhaald document. Men meent het thans beter te weten dan Paulus. Door dergelijke concessies probeert men in de hedendaagse wereld de geloofwaardigheid van het evangelie (althans wat men daaronder verstaat) te redden.

Gods liefde

De Amsterdamse ds. Hoogenkamp, de initiatiefnemer van de roze kerkdienst, noemde in het RD die dienst een kans om in een stad als Amsterdam iets door te geven van Gods liefde. Dat is inderdaad een belangrijke Bijbelse notie. 'God is liefde', zo staat er zelfs (1 Joh. 4:8). Die liefde gaat uit tot 'al Zijn schepselen, bijzonder Zijn uitverkozenen in Christus Jezus', zo zeggen de kanttekenmakers. Daarom mogen we de mens met homofiele gevoelens niet afwijzen, maar moeten we hem met liefde bejegenen. Maar wat God zonde noemt, mogen we niet met de mantel der liefde bedekken.

Want het is erg wanneer die eigenschap van de heilige God misbruikt wordt om goed te praten en aan te prijzen wat volstrekt verkeerd en zondig is. Zo wordt in de Bijbel niet met het kwaad omgegaan. Niet als het gaat om homoseksualiteit en ook niet als het gaat om andere zonden. De toorn van God over de zonde is een diepe re-

aliteit. 'Wie kent de sterkte Uws toorns en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezten zijt?' (Psalm 90:11). 'God is wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig', zo houdt de catechismus (vraag 11) ons voor. Pas tegen de achtergrond van onze diepe zondes Schuld, verstaan wij werkelijk iets van Gods liefde.

Ook in intermenselijke relaties is de liefde van grote betekenis. Wij moeten onze naaste liefhebben als onszelf. Maar dat is dan altijd wel binnen de kaders van Gods wet. In meer orthodoxe kring, waar men allerlei homoseksuele uitspattingen afwijst, weerklinkt tegenwoordig nogal eens een pleidooi voor de aanvaarding van een seksuele relatie in liefde en trouw tussen twee mannen of tussen twee vrouwen. Maar een mens kan ook liefde hebben tot het kwade en trouw zijn aan verkeerde uitgangspunten. Als we dat niet in het oog houden, komen we gemakkelijk op een dwaalspoor.

Het beleid van de overheid is duidelijk gericht op de maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit. De minderheid die daar anders over denkt (moslims, gereformeerden, evangelischen, strenge rooms-katholieken, orthodoxe joden en wellicht nog een paar groepen) maakt zich schuldig aan discriminatie. Op allerlei manier moet dat bestreden worden. Wat de Bijbel daarover zegt, is geen verontschuldiging om aan een afwijzend standpunt vast te houden, zo durft men openlijk te verklaren. Dat de overheid, die Gods dienaar zou moeten zijn, zich zo opstelt is erg. Maar erger nog is het wanneer de kerk in dat spoor meegaat. En dat zien we hier in Amsterdam gebeuren.

Apeldoorn,

C.S.L. Janse

Waar ben je lid?

Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig. Je bent lid van de gemeente in de plaats waar je woont. Of, als er in diezelfde plaats meerdere gemeenten zijn, van de gemeente waartoe je behoort op grond van de tussen die gemeenten gemaakte afspraken over de kerkelijke grenzen tussen die gemeenten. Zo eenvoudig is het. De praktijk is vaak weerbarstiger. Vragen die mij hierover bereikten

vormen de aanleiding om er in De Saambinder aandacht aan te geven, ter overweging.

Ik wil het nu niet hebben over het verschijnsel shoppen: het voorbijrijden van de eigen gemeente om elders te kerken. Omdat me dat beter uitkomt, of omdat daar een predikant voorgaat die me beter ligt, of omdat ik ook wel eens wat anders wil dan altijd lees-

dienst, of omdat...

In dit artikel wil ik het hebben over het verschijnsel dat mensen geen lid willen zijn in de plaats waar ze wonen, maar in een naburige gemeente lid willen worden. Dat kan eigenlijk niet. Ds. K. de Gier schrijft terecht dat het gereformeerde kerkrecht op Schriftuurlijke gronden altijd heeft aangenomen dat iedere gemeente haar vaste grenzen heeft, zodat binnen die grenzen wonende gemeenteleden tot die gemeente behoren. De plaats waar iemand woont, is de plaats waar hij lid is en behoort te zijn.

Velerlei zijn de argumenten die van stal worden gehaald om dat beginsel maar te doorbreken. Ook hier geldt dat de mens 'veel vonden heeft gezocht' (Pred 7:29). Maar er kunnen soms inderdaad specifieke omstandigheden zijn die er toe nopen om in een naburige gemeente lid te worden. Laten we echter niet al te snel aannemen dat er van die specifieke omstandigheden in ons geval sprake is. Want veel van de aangevoerde argumenten houden echt geen steek.

Kleine gemeente

Eén van de aangevoerde argumenten is vaak dat de gemeente in de eigen woonplaats klein is. Daarentegen is voor sommige mensen dat overigens weer een reden om de grote gemeente in de eigen woonplaats voorbij te gaan! Echter als een gemeente klein is, dan 'is er vaak weinig voor de jeugd. Iedereen kent iedereen. Het is allemaal vaak zo ingezonken'.

Is dit een steekhoudend argument? Door de gemeente in de eigen woonplaats voorbij te gaan, werkt men er zelf aan mee dat die gemeente steeds kleiner wordt. Men is daar dan zelf mede de oorzaak van. Als men wel in de eigen woonplaats zou blijven, zou dat voor de gemeente een welkome aanvulling zijn. Het kerkelijke leven in die gemeente zou er door gestimuleerd kunnen worden.

Ook accentverschillen mogen geen reden zijn de gemeente in de eigen woonplaats voorbij te rijden. Van werkelijk fundamentele verschillen is veel minder vaak sprake dan men wel voorwendt of aanvoert. Zolang de waarheid naar Gods Woord niet in het geding is, is onze plaats daar waar we wonen. Gemeenten mogen ook niet verworden tot vluchtheuvels van mensen die ontevreden zijn met de eigen gemeente.

Meeleven

Soms voert men als argument aan

dat men eigenlijk liever in de grotere plaats met de grotere gemeente had willen wonen, maar de huizenprijzen zijn daar veel hoger dan in het nabijgelegen dorp. Daarom is het toch wel gewenst om in het dorp te wonen, maar lid te worden of – bij verhuizing of huwelijk – te blijven in de grote gemeente.

Ook daarvan kun je je afvragen of het een valide argument is. Ik meen van niet. Want een gemeente is – als het goed is – ook een gemeenschap. Een gemeenschap die zich plaatselijk manifesteert. Een gemeenschap waarin de gemeenteleden met elkaar meeleven in lief en leed. Waarin men elkaars noden mee helpt te dragen in het gebed en in de daad. Hoe zullen we dat kunnen doen als we 's zondags in een andere plaats onder het gehoor zitten dan in de eigen woonplaats en niet horen van de noden van andere gemeenteleden? We lopen dan het risico door ons eigen gedrag onszelf buiten de gemeenschap te plaatsen. Dat geldt in het bijzonder ook voor de kinderen. Zeker in die situatie waar de plaats waar de kinderen naar school gaan een andere is dan de plaats waar ze ter kerk gaan.

Vorbijrijden

We zijn tegenwoordig mobiel. Een paar kilometers meer of minder, ook op zondag, daar tillen we niet zo zwaar aan. Maar het is toch wel schrij-

nend als we de gemeente in onze eigen plaats voorbijrijden om ons naar een andere gemeente te begeven. Schrijnend voor de ambtsbroeders die in afhankelijkheid van 's Heeren hulp en zegen hun ambtelijk werk doen. Schrijnend voor die gemeenteleden die proberen met alle gebrek en tekort hun schouders te zetten onder het nodige werk van de gemeente.

Het kerken in een andere plaats dan waar we wonen brengt ook nog andere bezwaren met zich mee. Ik denk bijvoorbeeld aan het bezoek van de kinderen aan de catechisatie. Vooral de kleine kinderen zullen elke keer naar de catechisatie gebracht moeten worden. Zo gauw kan daar de klad in komen en hoor ik een ouder verontschuldigend zeggen: Helaas, deze keer is het me niet gelukt om de kinderen op tijd weg te brengen, of: Het was niet zo best bij de weg vandaag, ze moeten maar een keer verzuimen.

Graag wil ik naar alle berokkenen een pleidooi houden voor het handhaven van de kerkelijke grenzen. Op orde rust zegen, op wanorde niet. Onnodig heen en weer rijden op de zondag zouden we met elkaar niet moeten willen. Ook de kerkenraden niet van die gemeenten die leden van naburige gemeenten 'wegzuigen', ook al doen ze dat misschien niet bewust.

Capelle aan den IJssel, ds. W. Silfhout

1

Identiteit van het onderwijs

Aanslagen van buitenaf

Veel oude Zwitserse houten woningen staan op vier palen. Ik bedoel dan niet de chalets, maar de kleinere huizen en vooral de schuren. Soms meerdere bij elkaar in een kleine dorpskern. En wat dan opvalt is dat halverwege, de paal wordt onderbroken door een grote platte steen. Deze enorme plakken natuursteen lijken wel op een deksel of schild. We vragen ons af waarom die steen daar is aangebracht. Wat is het nut? Het antwoord krijgen we van een echte Zwitser. 'Dan kunnen er geen muizen naar boven komen om onze oogst aan te knagen. De onderkant

van dit horizontale vlak kunnen ze niet overbruggen'. Je moet maar op het idee komen. Bescherming tegen 'aanvallen' van buitenaf.

Identiteit

Wanneer we het van Dale Handwoordenboek raadplegen, vinden we voor identiek 'geheel gelijk of gelijkwaardig'. En achter identiteit staat 'volkomen overeenstemming'.

Iemands identiteit vaststellen is vaststellen dat men de persoon heeft die men zoekt. Denk maar aan de vlieg-ramp in Libië. Gaan we stemmen, dan zijn we verplicht onze identiteit aan te tonen, ons te identificeren. We moeten

bewijzen dat wij het echt zijn. Daarvoor gebruiken we dan ons paspoort of onze identiteitskaart.

Zo is het ook met de identiteit van het reformatorisch onderwijs. Het is datgene, waaraan je kunt zien dat het echt reformatorisch onderwijs is. Waaraan je reformatorisch onderwijs herkent. Het gaat om die facetten in ons onderwijs, die ons helder onderscheiden van andere scholen. Het gaat dan ten diepste om de levensbeschouwing. U zult begrijpen dat we dan niet in de eerste plaats denken aan kleding, sportactiviteiten, schooltelevisie en ritmisch zingen. Er zijn hogere, belangrijker onderwerpen als het gaat om de identiteit van het reformatorisch onderwijs. Maar, het gaat wel om zowel de vorm als het wezen. Daarom wijs ik nu al op het rake gezegde: 'Zonder vorm geen inhoud'.

Alleen als ons schoolgebouw op het fundament van de Schrift staat, zal het niet instorten.

Ik noemde het woord identificeren. U begrijpt nu wat dat betekent, namelijk 'vereenzelvigen'. Dus twee zaken als één en hetzelfde beschouwen. Zo kan een kind zich identificeren met zijn vader door bijvoorbeeld 's morgens naast hem te gaan staan en zich ook zogenaamd gaan scheren. Een Schotse predikant zei eens midden in een gesprek tegen iemand: 'Ik houd van u, omdat ik in u het beeld van mijn Meester zie.' Dat is een wonder, als een ander ons zo mag leren kennen. Als een ander iets van ons mag zien en bemerken dat van God is. 'Het beeld van onze Meester'. Hoogst mogelijke identificatie

Onderwijs

Elke politieke partij heeft zo z'n eigen visie op onderwijs. Maar als we de verkiezingsprogramma's vergelijken, valt in ieder geval op dat sommige partijen kort en bondig weergeven wat zij willen veranderen aan het huidige onderwijsbestel. Ik geef een paar voorbeelden waaraan we kunnen zien dat de moderne mens niet rust, maar doorgaat met het ondergraven van de laatste resten van het christendom.

De PvdA zegt over bijzonder onderwijs: 'Wet aanpassen, zodat geen enkele school leerling en leraar vanwege sek-

suele geaardheid mag weigeren'. De SP voegt er een ander speerpunt aan toe: 'Acceptatieplicht scholen, acceptatierecht leerlingen, mits ouders schoolgrondslag erkennen. Homoseksuele leraar of leerling niet weigeren'. De VVD noemt een volgend issue: 'Vergoeding voor leerlingvervoer naar bijzonder onderwijs afschaffen'. Tot slot D66: 'Artikel 23 niet houdbaar. Strengere scholen moeten vrijzinniger leerlingen en leraren accepteren'. Bij Trost op Nederland lezen we: 'Vrijheid van onderwijs zeer belangrijke pijler. Ouders bepalen zelf naar welke school hun kinderen gaan'.

De christelijke partijen vinden qua onderwijsvisie nagenoeg geen steun. Het net om de vrijheid van onderwijs wordt steeds strakker aangetrokken. Wat staat ons (en onze kinderen) nog te wachten? Gelukkig de wetenschap dat er iemand boven alle partijen staat. Dat Hij de vrijheid zou mogen beschermen.

Diepe ergernis

Het gaat om achterhaalde standpunten. Achterlijke ideeën. De 'buitenwacht' gooit islamitische, joodse en reformatorische scholen op één hoop. Men kan het niet verkroppen dat er scholen zijn die zeer ouderwetse, onacceptabele denkbeelden voorstaan en toch (nog) overheidssubsidie krijgen. Dit moet verboden worden. Want het gaat uiteindelijk (ook) om de financiën. Om ons geld, zo zegt men. Dan maar weg met de vrijheid van onderwijs.

Men indoctrineert op die bijzondere scholen de kinderen. Je mag ze niet op jonge leeftijd leren dat vrouwen 'minderwaardige wezens zijn' en homoseksualiteit een enge ziekte is. Want zo redeneert men. Dit onderwijs verwoest kinderen. Onbegrijpelijk dat overheid en inspectie niet ingrijpen...!

Op scholen moeten kinderen hun Bijbels op de kapstok achterlaten. Natuurlijk mag men er spreken over allerlei geloofsopvattingen en religieuze stromingen, maar geen meningen opleggen. Kinderen moeten vrij kunnen kiezen. We zien steeds duidelijker hoe onderwijsland eruit gaat zien wanneer links aan de macht komt. Blijven we ook dan vasthouden aan onze onopgeefbare Bijbelse principes?

In dit verband denk ik terug aan de standpunten en meningen binnen onze scholen over medezeggenschap. Zijn we ten aanzien van dit onderwerp vergeleken met twintig jaar geleden niet opgeschoven? Hoe moeilijk is het om tegen de stroom in te gaan. Geza-

menlijke waakzaamheid is geboden. Vooral gebed is noodzakelijk.

Acceptatieplicht

Het gaat allemaal zo geleidelijk. Zeg maar sluipend. Maar ze gaan wel door. Vooral de PvdA, SP, GroenLinks en D66. En wat hen drijft? Ze zullen niet rusten, voordat ze hun gelijk hebben gekregen. Het bijzonder onderwijs heeft altijd het recht gehad om leerlingen (en ouders) die de grondslag van de school niet onderschrijven, toegang tot de school te weigeren. Om dit af te zwakken, komt het respecteren van de grondslag van de school in beeld. Dan is men het niet met de identiteit van de school eens, maar men respecteert de standpunten wel. Men schikt zich en zal geen stampij maken. Maar dit gaat genoemde politieke partijen niet ver genoeg.

Alle scholen moeten alle leerlingen accepteren. Ook het bijzonder onderwijs moet alle leerlingen toelaten. Dat is hun einddoel. Wil men ook allochtone leerlingen op reformatorische scholen? Is men jaloers op de resultaten, veiligheid, sfeer en het pedagogisch klimaat van veel van onze scholen? Wil men de pijn van leerlingen met (taal)achterstanden gelijkelijk verdelen? Wij kunnen roepen dat de vrijheid van onderwijs in het geding is. Wij kunnen handtekeningen verzamelen. En het is goed om onze stem duidelijk te laten horen. Maar ze gaan wel door.

Wat moeten we doen als we echt elke leerling moeten toelaten? Schoolbeleid ombuigen naar beleid voor evangelisatie-instituut? Wat zal het gevolg zijn voor het bewaren van de aloude identiteit van onze scholen? Ik denk een verwateren en verzakken van de grondbeginselen. Alleen als ons schoolgebouw op het fundament van de Schrift staat, zal het niet instorten.

Geestelijke strijd

We kunnen nog meer onderwijsvoorbeelden geven van de fronten waarop buitenstaanders de aanslag richten. Maar de belangrijkste items zijn genoemd. De bekostiging van ons onderwijs komt in gevaar. Wat staat ons te doen, wanneer er weer een schoolstrijd is te voeren? Onze kinderen toch de woorden Gods inscherpen, zoals opgetekend in Deuteronomium 6 en Psalm 78. Met liefde en toewijding alles voor onze kinderen en leerlingen over hebben. Hen blijven toerusten vanuit Gods Woord. Hen voorbereiden op een staan in de samenleving, die niet-christelijk, zelfs antichristelijk is. Onze jeugd juist meer dan ooit

bekend maken met de boodschap van het Woord.

Dan is van belang dat ouders en leerkrachten zelf gevoed worden door het gepredikte Woord. En dat zij mogen

staan in de geestelijke wapenrusting van Efeze 6. Met het schild des geloofs. Om te weren alle vurige pijlen. Om tegen te houden alles wat van buiten af bederf aan brengt. Dan zijn we weer

terug bij die oude Zwitserse schuur.

(wordt vervolgd)

Barneveld,

A. Karens

KLEINE GEMEENTEN

4

Hellevoetsluis

Met slechts 23 leden en 5 doopleden is Hellevoetsluis momenteel de kleinste gemeente van ons kerkverband. Omdat de gemeente behoorlijk is vergrijsd en aanwas van buitenaf ontbreekt, lijkt een verdere daling van het ledental onafwendbaar. Toch gaat Gods Woord iedere zondag nog open en is de Heere geen land van uiterste donkerheid!

De gemeente Hellevoetsluis is zo'n vijftig jaar geleden ontstaan. In De Saambinder van 16 oktober 1958 wordt er voor het eerst melding van gemaakt dat er in Hellevoetsluis kerkdiensten gehouden zullen worden, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. Het initiatief voor deze diensten ligt bij J. Zuidijk, die zich vanuit Vlaardingen in Hellevoetsluis heeft gevestigd. De kerkdiensten worden aanvankelijk op doordeeweekse avonden gehouden. Als plaats van samenkomst fungeert de Gereformeerde kerk, die om niet gebruikt mag worden.

Begin januari 1959 wordt de eerste zondagse dienst gehouden. De belangstelling daarvoor valt echter tegen: naast de kerkenraad en de organist zijn er maar drie personen aanwezig. Toch worden de diensten voortgezet en al spoedig voegen zich nieuwe leden bij de gemeente. Als de Gereformeerde kerk in 1962 een nieuwe kerk in gebruik neemt, wordt de Gereformeerde Gemeente als eerste in de gelegenheid gesteld om het oude kerkgebouw over

te nemen. De kostprijs bedraagt slechts 15.000 gulden. Hoewel de opkomst ook dan nog gering is -er zijn diensten waarbij het aantal aanwezigen op de vingers van één hand geteld kan worden- grijpt men deze kans aan.

Door de komst van nieuwe gezinnen ontstaat er in 1965 een forse groei. Als de gemeente wordt geïnstitueerd, bedraagt het aantal leden al 82 en tien jaar later is dit gestegen tot 133. Een groei van meer dan vijftig procent. In 1982 bedraagt het ledental zelfs 159. Vanaf dat moment gaat het echter bergafwaarts.

Ouderling T.A. Dijkhuizen, die zich in 1971 vanuit het Westland in het nabijgelegen Vierpolders vestigde, heeft het wel en wee van de gemeente van nabij meegemaakt. In 1973 werd hij gekozen tot diaken. Sinds 1990 dient hij de gemeente als ouderling. 'De opbloei van de gemeente in de jaren zestig en zeventig was vooral een gevolg van het feit dat Hellevoetsluis werd aangewezen als groeikern', aldus Dijkhuizen. 'Als kerkelijke gemeente profiteerden we hiervan, temeer omdat er in Rotterdam en omgeving moeilijk een huis te krijgen was. Vanuit diverse plaatsen in de regio vestigden jonge gezinnen zich toen hier. Omdat de schoolkinderen per bus naar de reformatische school in Hoogvliet werden vervoerd, was Hellevoetsluis in die tijd ook voor gezinnen met kinderen een prima locatie om te wonen'.

Het tij is echter gekeerd. Dijkhuizen: 'Vooral het ontbreken van een eigen basisschool in de directe omgeving en de afstand tot het voortgezet onderwijs in Rotterdam was voor verschillende gezinnen reden om naar elders te vertrekken. Daar komt nog bij dat Hellevoetsluis, laat ik maar zeggen zoals het is, een wereldse stad is, helemaal gericht op het hier en nu. Kerkelijk meelevende gezinnen met opgroeiende kinderen vestigen zich dan ook liever

Van de 157 gemeenten die ons kerkverband telt, zijn er 21 met minder dan honderd leden en doopleden. Sommige gemeenten zijn altijd klein geweest; andere gemeenten hebben vooral de laatste jaren met een daling van het ledental te maken, met alle gevolgen vandien. In tien afleveringen gaan we op bezoek bij kleine gemeenten. Dit keer: Stad aan 't Haringvliet.



elders. Het ontbreekt ons dus gewoon aan jonge aanwas'.

Ondanks het geringe aantal leden en doopleden heeft het kerkelijke leven tot op heden nog zijn voortgang. Naast Dijkhuizen bestaat de kerkenraad momenteel uit nog twee diakenen. Omdat twee keer voorgaan op één zondag een te grote belasting voor Dijkhuizen vormt, leest een van de diakenen 's avonds een preek. Wel opent Dijkhuizen die tweede dienst en doet hij het grote gebed. Overigens is het nog maar betrekkelijk kort geleden dat de gemeente nog twee ouderlingen had. 'Ruim 36 jaar is de gemeente op stichtelijke wijze gediend door ouderling A. Harlaar. Een eenvoudige man, met een enorme kennis van de Schrift. Na een betrekkelijk kort ziekbed overleed hij begin 2009. Dat was een grote slag voor de gemeente. Omdat ik in die tijd ook met mijn gezondheid te kampen had, hebben verschillende classisgemeenten toen hulp geboden'.

De zondagse kerkdiensten worden veelal door een kleine twintig personen bezocht. Tijdens weekdiensten wordt dit aantal echter niet gehaald. 'Soms hebben we maar tien hoorders', aldus Dijkhuizen, 'maar voor de meeste predikanten vormt dat geen beletsel. Toen we eens tegen een gastpredikant zeiden: 'Dominee, het is maar een klein clubje hoor', was zijn antwoord:



'Wij hoeven ze niet te tellen, dat doet de Heere!' En zo is het.'

Wat de preekvoorziening betreft, is het aantal malen dat er 's zondags een predikant of student in de gemeente voorgaat niet zo groot. 'Gelukkig krijgen we nog wel eens een derde beurt, waar we erg blij mee zijn. Daarnaast proberen we iedere maand een weekdienst te beleggen. Het strekt ons wel eens tot verwondering dat de predikanten nog willen komen en dat ze hier hun woord nog kwijt kunnen'. Hoewel het aantal doopleden uitermate klein is, wordt er nog steeds catechisatie gegeven. Dijkhuizen: 'Momenteel hebben we vier catechisanten uit onze eigen gemeente en één uit Oostvoorne. Belijdeniscatechisanten waren er dit jaar niet; dat is al weer drie jaar geleden'.

Ook doopdiensten en huwelijksbevestigingen komen bijna niet voor. Daarnaast ligt het verenigingswerk al weer enige jaren stil en ontbreekt het aan voldoende mensen om zendings- en evangelisatieactiviteiten te ontplooiën. 'In het verleden hadden we een jeugdvereniging en een vrouwenvereniging en hielden we zondagschool. Maar daar zijn we noodgedwongen mee gestopt, hoe jammer dat ook is'.

In materieel opzicht kent de gemeente geen zorgen. De offervaardigheid is groot en het onderhoud aan het kerkgebouw wordt zoveel mogelijk door de leden zelf uitgevoerd. Vanuit dat oogpunt bezien, bestaat er dan ook geen reden om de gemeente op te heffen. Temeer geldt dit omdat samenvoeging met Oostvoorne op dit moment geen reële optie is. Toch sluit Dijkhuizen zijn ogen niet voor de realiteit. 'Laatst keek ik vanaf de preekstoel de gemeente in en toen dacht ik zomaar bij mezelf: Waar moet dat toch heen? Maar tegelijk dacht ik: Als we hier stoppen, is het Woord helemaal weg. En dat gaat je ook aan het hart. Als we daarnaast nog wel eens mogen ervaren dat de Heere van ons afweet en ook nog wel eens overkomt, dan stop je niet zomaar. Dan is er in heel Hellevoetsluis geen betere plaats dan in ons kerkje'.

Ten aanzien van de toekomst van de gemeente is de kerkenraad met gemengde gevoelens vervuld. 'Zolang het verantwoord is en het nog gaat zoals het gaat, is het onze intentie om hier te blijven. Maar er kunnen zich natuurlijk altijd omstandigheden voordoen, dat het niet meer gaat. Dat tijdstip is voor ons echter verborgen. Het ligt alles in Gods hand en de weg die Hij bepaalt, is altijd de beste'.

Krabbendijke,

J.P. Sinke

**"Wonderen ... de wereld uit?";
dr. H.J. Agteresch e.a.; uitg. De Banier,
Apeldoorn; 175 blz.; prijs 14,90.**

Door alle eeuwen heen is er over wonderen gesproken. Er zijn mensen en bewegingen (geweest) die alles wilden en willen berekenen en redelijk verklaren. Anderen gingen achter wonderen aan en bleven er in steken.

"Wonderen ... de wereld uit?" is een gedegen studie waarin over wonderen wezenlijk nagedacht wordt. Er wordt ingegaan op de wonderen in de tijd van de Bijbel. De gedachten over wonderen in de gereformeerde traditie komen ter sprake. Wonderen in Gods Woord zijn tekenen, zo wordt uitgelegd. De heilsfeiten komen ter sprake. Centraal wordt gesteld het Wonder aller wonderen: de komst van Gods Zoon in het vlees.

Stilgestaan wordt bij de houding van het naturalisme ten opzichte van wonderen. Ook wordt op actuele zaken en vragen ingegaan. Gebedsgenezing, wondere informatie via internet komt tot onze jongeren. In lijn met wat het christendom in de historie deed, wordt in deze bundel nagedacht over de betekenis en de geloofwaardigheid van wonderen. Dat gebeurt gedocumenteerd en doordacht.

Gedachten uit vele publicaties worden meegenomen. Steeds wordt vanuit Gods Woord de mening gevormd. Echt gereformeerde denkers worden daarbij geraadpleegd. En ook wordt vanuit hetgeen besproken wordt de lijn naar het hart van de lezer gelegd. Hoe gaan we om met 'wonderen' in ons eigen leven? Daarbij komen vragen rondom de voorzienigheid naar voren. En om de levensvraag: 'Weten we al van *het* wonder in ons persoonlijk leven?' wordt niet heen gegaan. In het laatste hoofdstuk gaat het over de overwinning van Christus.

In deze uitgave staan bewerking van lezingen en artikelen die gehouden en geschreven zijn rond het jaarthema van de studentenvereniging Solidamentum. Een tiental scribenten levert een tiental waardevolle bijdragen. Deze inhoudsrijke uitgave wil ik dan ook graag aanbevelen. Vooral onze jongeren en degenen



die veel met jongeren omgaan en zeker studenten wil ik met nadruk op deze uitgave attenderen.

Krimpen aan den IJssel, ds. P. Mulder

**"Uw ambt bekleedt met eer",
door ds. C.A. van Dieren;
uitg. Gebr. Koster, Barneveld;
ISBN 978-90-5551-554-7,
108 blz.; € 12,50.**

Dit is het vijfde deel in een serie over de oud-testamentische eredienst. In dit deeltje behandelt broeder Van Dieren de kleding van de Hogepriester n.a.v. Exodus 28, nl. de hemelsblauwe

mantel, de efod, de borstlap, de Urim en de Thummim in de borstlap, en de gouden plaat aan de hoed van de hogepriester. Gedurig trekt hij lijnen vanuit de tekst naar het bevindelijke leven van Gods kinderen. Wat kan er veel onderwijs geput worden uit wat de Schrift hier met betrekking tot deze zaken weergeeft. Bovendien is er een preek n.a.v. Jozua 9:27 over de houthakkers en de waterputters in de dienst des Heeren. De laatste preek n.a.v. Numeri 12:6-8a handelt over Mozes' getrouwheid in het huis Gods. Hoewel Mozes uitnemende heerlijkheid had, en zelfs de middelaar van het oude verbond genoemd wordt, is er Eén Die uitnemender is dan hij, namelijk Christus. Van Hem spreekt het laatste gedeelte van deze preek: 'Een heeft er gestaan, Die beter is dan Mozes. Hij onderwees het volk niet alleen, maar hij kon het ook volvoeren, volbrengen. ... Hij nam de taak op Zich om te leren en te onderwijzen. Weet u hoe? O, ver boven Mozes en veel uitnemender dan hij. Mozes kon doodslaan en onder het oordeel brengen, maar weet u wat hij nooit heeft gedaan? Iemand uit de dood opgewekt. ... Mozes kan echter niemand het leven geven. Hij is maar een heenwijzing, een tegenbeeld. Christus daarentegen is gekomen als de Apostel, als de Gezant des Vaders, om doden te doen horen. Hij is gewillig en bekwaam om het volk te leren. Weet u, Hij is veel gewilliger om u te leren, dan dat u gewil-



lig bent om van Hem geleerd te worden.' Met ernst wordt dan gesproken over de dwaasheid van de ongehoorzaamheid aan het Evangelie en de verwerping van de meerdere Mozes. Een mens is tegen zijn eigen behoud en zaligheid. Maar gewezen wordt op Hem, de dierbare Christus, Die door de kracht van Zijn Geest de hoogmoed verbreekt en gewillig doet buigen aan Zijn voeten.

Van deze grote Profeet en Priester, Christus, kunnen we nooit te veel te zeggen. Wij kunnen maar stamelen van de heerlijkheid van Zijn volbrachte arbeid voor zondaren, maar ook van Zijn werk, door Zijn Geest in de harten van zondaren. Hij is immers een Middelaar van verdienste en van toepassing, en daarom een volkomen Zaligmaker. Een Zaligmaker Die noodzakelijk, dierbaar en gepast wordt in

de harten van een door Zijn Geest ontdekte en ontledigde zondaar. Gelukkig wie zo'n Zaligmaker, ook in de oud-testamentische schaduwdienst, mag ontmoeten. We hopen dat ook het lezen van deze preken van onze broeder daarvoor mogen worden gebruikt.

Staphorst,

ds. C. Vogelaar

KERKNIEUWS

■ BEROEPINGSWERK BEDANKT

Voor Lynden (U.S.A.):
ds. G.M. de Leeuw te Ridderkerk;
Voor Oostkapelle:
ds. L. Terlouw te Barendrecht.

■ AMBTSJUBILEUM DS. J. MIJNDERS

Op **zaterdag 28 augustus** hoopt onze emeritus predikant, ds. J. Mijnders, zijn 40-jarig ambtsjubileum te gedenken. Er wordt op die dag een herdenkingsdienst gehouden in de Adventkerk van onze gemeente, waarin ds. Mijnders hoopt voor te gaan. Deze dienst vangt aan om 14.30 uur. De kerkenraad nodigt leden, doopleden en belangstellenden uit hierbij aanwezig te zijn.

Het is gezien de leeftijd van ds. Mijnders niet mogelijk hem persoonlijk de hand te drukken na de dienst. Maar een hartelijke blijk van meeleven met onze oud-predikant, in de vorm van een brief, kaart of andere attentie, wordt zeer op prijsgesteld.

Kerkenraad Geref. Gemeente
Veenendaal

■ BEVESTIGING/INTREDE DS. A.J. DE WAARD

Met blijdschap delen wij u mee, dat op **woensdag 25 augustus** ds. A.J. de Waard als herder en leraar aan onze gemeente verbonden zal worden. De bevestigingsdienst, die om 15.00 uur aanvangt, zal geleid worden door onze consulent, ds. J.S. van der Net. De intrededienst begint om 20.00 uur. Beide diensten zullen worden gehouden in ons kerkgebouw, Bergstraat 54 (hoek Catharijnekade).

Kerkenraad Geref. Gemeente Utrecht

■ BEVESTIGING/INTREDE KAND. G.W.S. MULDER

Wij delen u met blijdschap mee, dat op **woensdag 1 september** kandidaat G.W.S. Mulder als herder en leraar aan onze

gemeente verbonden zal worden. De bevestigingsdienst begint om 14.30 uur. In deze dienst zal ds. P. Mulder voorgaan. De intrededienst begint om 19.00 uur. Wij nodigen u hartelijk uit tot het bijwo-

BERICHTEN

■ MEDEDELING CGO

De Bijbel lezen in de grondtalen?

Bij voldoende inschrijvingen starten in het komende cursusjaar opnieuw cursussen Hebreeuws en/of Grieks. U kunt inschrijven voor een beginnerscursus of voor een post-hbo-cursus. Beide cursussen duren twee jaar en worden gegeven op woensdagavonden in het gebouw van het Driestar College, Ronsseplein 1 te Gouda.

U kunt een folder en een inschrijfformulier downloaden via de site www.cgo.nu. Nadere informatie kunt u ook verkrijgen bij mevr. drs. C.J.J. Clements, tel. 0182-531522, e-mail cjj@solcon.nl.

■ MUZIEK- EN SAMENZANG- AVOND IN ZOETERMEER

Muziek- en samenzangavond in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente van Zoetermeer Zwaardslotseweg 44 (hoek Europaweg) op **woensdag 18 augustus**, aanvang 20.00 uur, m.m.v. Andre Knevel (orgel) en Liselotte Rokyta (panfluit). De collecte is bestemd voor het inloophuis. "Het Kompas" te Den Haag.

■ BIJZONDERE NODEN VERLEENT NOODHULP AAN PAKISTAN

Het deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten steunt

nen van deze diensten, die worden gehouden in de Vredekerk, Zwaardslotseweg 44 (hoek Europaweg) te Zoetermeer. Met ingang van 16 augustus is het nieuwe adres van de fam. G.W.S. Mulder: Turfberg 53, 2716 LV Zoetermeer, (tel. 079 323 87 00).

Kerkenraad Geref. Gemeente
Zoetermeer

een noodhulpproject in het noorden van Pakistan. Dit gebied werd in de afgelopen weken getroffen door overstromingen, waardoor duizenden uit hun woningen werden verdreven. Zij werden opgevangen in tijdelijke kampen. Door slechte hygiëne en een tekort aan schoon (drink) water zijn veel mensen ziek geworden. Op verschillende plaatsen is een uitbraak van cholera geconstateerd.

De fondsen van Bijzondere Noden worden aangewend voor medische zorg in de opvangkampen, die wordt verleend door de Church of Pakistan, waarmee het deputaatschap al vaker samenwerkte. Deze kerk heeft in het verleden namelijk medische zorg geboden na aardbevingen en oorlogsgeweld. Via mobiele klinieken zullen door de Church of Pakistan de komende drie maanden ongeveer 10.000 mensen in de opvangkampen worden geholpen. Bijzondere Noden heeft € 20.000,- toegezegd voor dit project. Graag bevelen wij dit project aan in uw gebeden en in uw milddadigheid. Uw giften kunt u overmaken op girorekening 307447 t.n.v. Bijzondere Noden te Woerden, onder vermelding van 'Overstroming Pakistan'. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

L. van der Maas, alg. secretaris.

KERKDIENTEN

ZONDAG 15 AUGUSTUS 2010

Aagtekerke 9.30 uur ds. Tuinier en 14.30 en 19.00 uur leesdienst; Aalburg 9.30 uur ds. Zippro en 19.00 uur ds. L. Blok; Aalst 14.30 uur ds. Karens; Alblasserdam 9.30 en 16.30 uur leesdienst; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. Visscher; Apeldoorn 10.00 (H.D.) en 16.00 uur ds. Golverdingen; Barendrecht 10.00 en 16.30 uur ds. Terlouw; Barneveld-Zuid 9.30 en 19.00 uur ds. Bredeweg; Benthuizen 9.30 en 18.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Berkenwoude 15.00 uur ds. W. Harinck; Bodegraven 15.30 uur ds. A.B. van der Heiden; Boskoop 16.30 uur ds. Paul; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 en 16.30 uur ds. Silfhout; Capelle a/d IJssel-West 15.30 uur kand. G.W.S. Mulder; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. Van Boven; Den Helder 10.00 en 16.00 uur ds. Boogaard; Dinteloord 15.00 uur stud. Baaijens; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. Schipper; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur (H.D.) ds. B. van der Heiden; Dordrecht 10.00 en 17.00 uur leesdienst; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. Bakker; Ede (Nieuwe Kerk, Verl. Maanderweg 33) 12.15 uur ds. Sonneveld en 19.00 uur ds. Golverdingen; Eindhoven 10.00 en 15.00 uur ds. Kattenberg; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. Van Manen; Emmeloord 18.00 uur ds. Kleppe; Enkhuizen 10.00 en 16.00 uur leesdienst; Enschede 15.00 uur ds. De Wit; Enter 9.30 en 18.30 uur ds. Van Aalst; Ermelo 9.30 uur ds. Sonneveld en 15.30 uur ds. Van Manen; Genemuiden 9.30 en 15.30 uur ds. Hogchem; Goes 9.30 en 18.00 uur ds. Meeuse en 14.00 uur leesdienst; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Gouda 9.30 uur ds. Clements en 16.30 uur leesdienst; 's-Gravenhage 10.00 uur (H.D.) ds. Driessen en 19.00 uur ds. Clements; 's-Gravenpolder 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; 's-Gravenzande 9.30 en 15.30 uur ds. Van Rijswijk; Groningen 15.30 uur ds. Bakker; Haamstede 18.30 uur stud. Visser; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 en 16.30 uur ds. Joosse; Hilversum 10.00 uur ds. Kleppe en 16.00 uur ds. Labee; Hoogvliet 19.00 uur ds. Terlouw; Houten 11.00 uur leesdienst en 17.00 uur ds. Van der Net; Kapelle-Biezeling 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur kand. G.W.S. Mulder; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. Beens; Krabbendijke 9.30 en 18.00 uur kand. Maljaars; Krimpen a/d IJssel 9.30 en 16.30 uur ds. P. Mulder; Kruijningen 9.30 en 18.00 uur ds. Hoogerland en 14.00 uur leesdienst; Leerdam 19.00 uur ds. Vischer; Lisse 10.00 en 16.00 uur ds. Neele; Marknesse 19.00 uur ds. Schot; Meliskerke

9.30 en 19.00 uur ds. Moens en 14.30 uur leesdienst; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. De Heeren 14.00 uur leesdienst; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Tanis en 14.00 uur leesdienst; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. Gunst; Mijdrecht 15.30 uur ds. Baan; Moerkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Naaldwijk 16.30 uur ds. Driessen; Nieuw Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. Vermeij; Nieuwdorp 14.00 uur ds. De Heer en 18.30 uur stud. Huijser; Nieuwe Tonge 10.00 en 18.00 uur ds. P. Blok; Nieuwer ter Aa 10.00 en 19.15 uur ds. Van der Net; Nieuwerkerk Zld 9.30 en 15.30 uur ds. De Waard; Nijkerk 18.30 uur ds. Sonneveld; Nisse 14.00 uur ds. Van Krimpen; Nunspeet 9.30 en 15.00 uur ds. Schot; Ooltgensplaat 18.00 uur ds. De Waard; Oosterend-TeXel (in de Maartenskerk) 11.30 en 16.30 uur leesdienst; Oostkapelle 9.30 en 15.00 uur stud. Huijser; Opheusden 15.30 uur ds. De Leeuw; Oud Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. Pater; Ouddorp 9.30 en 14.30 uur stud. Visser; Oudemirdum 9.30 en 19.00 uur ds. Van Dieren; Poederoyen 14.30 uur ds. Melis; Rhenen 10.00 en 18.00 uur ds. De Leeuw; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur leesdienst; Rijssen-Noord 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. Schreuder en 18.30 uur ds. J. Karels; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur ds. De Wit; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. Schreuder en 14.30 uur leesdienst; Rotterdam-Alexanderpolder 16.00 uur ds. Van Gelder; Rotterdam-Centrum 19.00 uur ds. Joosse; Rotterdam-IJsselmonde 14.30 uur ds. P. Mulder; Scherpenisse 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst; Scherpenzeel 10.00 (H.D.) en 18.30 uur ds. Verschuure; Scheveningen 18.30 uur ds. Van Rijswijk; Sint Philipsland 9.30 en 18.30 uur stud. Baaijens; Sliedrecht (Middeldiepstraat 31) 12.00 uur ds. W.J. Karels en 19.00 uur ds. Van Gelder; Spijkenisse 19.00 uur ds. Silfhout; Sprang-Capelle 15.00 uur ds. Zippro; Stolwijk 15.00 uur ds. Clements; Terneuzen 18.00 uur ds. C. Harinck; Terwolde-De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. Boeder; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. Labee; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. Mouw; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. Van Belzen; Utrecht 10.00 uur ds. Van Gelder; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. Melis; Veenendaal 9.30 en 16.30 uur ds. Verweij; Vlissingen 9.30 en 16.00 uur ds. Vreugdenhil; Waarde 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. Mondria; Wageningen 10.00 en 18.30 uur ds. F. Mulder; Werkendam 10.00 en 18.00 uur ds. Karens; Westkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. Heijkamp en 14.30 uur ds. Moens; Wierden 14.00 uur (in Herv. Kerk Hoge Hexel) ds. J. Karels en 18.30 uur

(in Herv. Kerk, Tabor, Wierden) leesdienst; Woerden 10.00 en 18.30 uur ds. Baan; Wolphaartsdijk 9.30 uur ds. C. Harinck; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. Van Krimpen en 14.00 uur leesdienst; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. Van Ekeveld; Zoetermeer 19.00 uur ds. Zippro; Zwolle 9.30 en 19.00 uur ds. Vogelaar.

DINSDAG 17 AUGUSTUS 2010

Borssele 19.30 uur ds. Pater; Drachten 19.30 uur ds. Van Ekeveld; Ede (Noorderkerk, Amsterdamseweg 9) 19.30 uur ds. Vogelaar; Enter (in de Geref.Kerk, Rijssenseweg 11) 19.30 uur ds. Joosse; Kamperland 19.30 uur ds. Meeuse; Middelharnis 19.30 uur ds. Van Krimpen; Naaldwijk 19.45 uur ds. Melis; Poortvliet 19.30 uur ds. Mondria; Uddel 19.30 uur ds. Mouw.

WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2010

Berkenwoude 19.30 uur ds. Schot; Brakel 19.30 uur ds. Gunst; Capelle a/d IJssel-West 19.45 uur ds. Beens; Den Helder 19.30 uur ds. Van der Net; Ermelo 19.30 uur ds. Terlouw; Hilversum 19.45 uur ds. W.J. Karels; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. Mondria; Leiderdorp 19.30 uur ds. Schipper; Nieuwer ter Aa 19.45 uur ds. Van Belzen; Nijkerk 19.30 uur ds. P. Mulder; Oostkapelle 19.30 uur ds. Brugge; Opperdoes 19.30 uur ds. Visscher; Ouddorp 19.30 uur ds. Vermeij; Puttershoek 19.30 uur ds. Van Manen; Rhenen 19.30 uur ds. Van Boven; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. Kleppe; Rotterdam-IJsselmonde 19.30 uur ds. Verschuure; Soest 19.30 uur ds. Silfhout; Spijkenisse 19.45 uur ds. De Heer; Stolwijk 19.30 uur ds. Schreuder; Veenendaal 19.30 uur kand. Maljaars; Werkendam 19.30 uur ds. Van Ekeveld (voor de Zending); Westzaan 19.30 uur ds. Van Rijswijk; Wolphaartsdijk 19.30 uur ds. De Leeuw; Zwijndrecht 19.30 uur ds. Tanis.

DONDERDAG 19 AUGUSTUS 2010

Delft 19.30 uur ds. De Leeuw; Goudswaard 19.30 uur ds. L. Blok; Kampen 19.30 uur ds. Melis; Leerdam 19.30 uur ds. Hogchem; Melissant 19.30 uur ds. Karens; Poederoyen 19.30 uur ds. Van Boven; Rhenen 18.30 uur ds. Van Boven (huw.bev.); Scherpenzeel 14.30 uur (huw.bev.) ds. Verschuure en 19.30 uur ds. P. Blok (voor de Evangelisatie); Urk 19.30 uur ds. Mondria.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN

ZONDAG 15 AUGUSTUS 2010

Alkmaar ('t Wuiver 2-a) 10.00 en 16.30 uur ev. G. Baan; Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 17.00 uur ev. J. Krijgsman; Emmen (Prinsesselaan 6-l) 9.30 en 15.30 uur ev. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2-c) 9.30 en 16.00 uur ev. S. de Visser; Merkssem (Oude Barellei 64) 10.00 en 17.00 uur ev. A. van Setten; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 17.00 uur ev. J. Witte.

ADVERTENTIES

HOUTSNIJWERK

Ook teksten in div. modellen.
G. van den Dikkenberg, Munniken-
weg 11, 3905 MD Veenendaal.
Tel./fax 0318 540252.

Essenzo

werkend leren met passie

De commerciële en administratieve deelnemers van Essenzo zoeken per D.V. september 2010 een werkgever.

De deelnemers wonen in de regio's Gouda, Barneveld, Veenendaal, Rijssen, Opheusden, Tiel, Hardinxveld-Giessendam en Ridderkerk.

Voor de actuele stand van regio's en deelnemers zie onze website.

We zoeken ook nog een docent voor een administratieve groep in Gouda.

T 088 2806 010
www.essenzo.nu

Jongen (21) zoekt per direct (zelfstandige) **woonruimte** in de omgeving Amersfoort-Barneveld-Ede. Tel: 06-23699650

Christelijke begrafenisverzorging
De Bruijn

Voor een meer evolvende begrafenisverzorging in de provincie Utrecht en de regio's Gouda en Hilversum.
Tel. 0346-281711.
Dag en nacht bereikbaar. (Geen crematies).



Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland

Identiteitsbewust, Persoonlijk, Vertrouwelijk, Doelgericht

Wij bieden identiteit bewuste **hulp** aan **kinderen, jongeren** en **volwassenen** met o.a.:

- Relatieproblemen
- Opvoedingsvragen
- Gedragsproblemen
- Gezinsproblemen
- Persoonlijke problematiek (zoals Depressie, Angst, Identiteitsvragen)
- Arbeidsproblemen
- Autistisch Spectrum Stoornis

Tevens bieden wij hulp bij PGB aanvragen en verlengen.

Voor meer informatie of aanmelding:
010 - 483 64 08

Vestigingslocatie: Alblasserdam
info@rpnederland.nl www.rpnederland.nl

AVONDMAAL-SERVIEZEN

Uit voorraad of naar tekening.
Schoonhovens Silverhuys B.V.
Postbus 35, 2870 AA Schoonhoven,
Telefoon 0182 - 382614.

GOEREE en OVERFLAKKEE

Rust in de natuur, vlak bij water.
Boerenlandcamping
www.Grevelande.nl
Tel. 0187-669317

begrafenisverzorging

Den Hollander

Begravenissen in Vlaardingen, Rotterdam, Gouda, Den Haag en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.



T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen

Tel. 010 - 4600509

www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

REVOKE

I www.revoke.nl
E info@revoke.nl
T 0184-642253

Reformatorische Vereniging van
Ongewild Kinderloze Echtparen

Te Koop **Apeldoorn** Leidekkersdreef 19, grote geschakelde woning geschikt voor dubbele bewoning/groot gezin/praktijk aan huis. Woonoppervlakte 195 m2 en inhoud 535 M3. Er zijn 2 keukens, 3 badkamers, 5 slaapkamers plus nog een ruime zolder.

Woning keurig onderhouden. Nabij snelwegen en ref. kerken. De basisschool Eben-Haëzer ligt in dezelfde wijk. Vraagprijs verlaagd naar € 324.500 k.k. Meer info: www.makelaarsland.nl. Voor bezichtiging of brochure bel (06) 10821053. Huren ook mogelijk.

Karel Pul begrafenisverzorging

- Dag en nacht bereikbaar voor persoonlijke zorg
- Wij verzorgen begrafenis op de gehele Veluwe en omliggende plaatsen

Tel. 0341-562757 www.karelpul.nl
Korpersteeg 24a, 3853 LD Ermelo

Begrafenisverzorging van der Vliet

Voor een stijlvolle begrafenis

in Elspeet en omstreken

G.J. van der Vliet, Boekweitweg 22,
8075 CP ELSPEET
Tel: 0577-492830, b.g.g. 06-12934519
Dag en nacht voor u bereikbaar.

Wij verzorgen alleen begrafenis.

BBV

Barneveldse Begrafenis Vereniging

voor een evolvende, eenvoudige verzorging van begrafenis in Barneveld en omstreken

- eigen personeel
- vervoer van en naar alle plaatsen
- dag en nacht te ontbieden
- levering van grafstenen
- laatste wilsbeschikking
- drukwerk
- opgave van lidmaatschap
- geen crematie

dhr. G. de Groot
(06) 50 21 72 55

Zr. J.H.D. Vermeulenstraat 5
3774 JW Kootwijkerbroek
(0342) 44 18 12

Te huur eenvoudige **stacaravan** bij boerderij op de **veluwe** vrij vanaf 13-8, mooi plekje. 6-pers. mag tent bij gezet worden. info: 0571-292012.

Te huur: ruime vakantiewoning in **ZOUTELANDE**, op loopafstand van strand. Vrijgekomen van 30 augustus t/m 1 oktober! Tel. 0118-581664

Te Huur: in **Den Haag** omgeving L.v. Meerdervoort 3 etages in oud volledig gerenoveerd pand. Alles volledig voorzien van keuken, bad, douche, tuin, terras, balkon. Per unit voor meerdere personen. Inl: tel 06-24281419.



AMBSKLEDING | ROUWKLEDING
KOORKLEDING | ZAKELIJKE KLEDING

T (033) 258 98 30

Tel. bereikbaar van ma - za van 8.00 - 20.00 u
SERVICE AAN HUIS MOGELIJK

OOSTEINDE 85A | SCHERPENZEEL
WWW.BOEDERCOMFORTKLEDING.NL

Zorg dichtbij

Actief in uw regio!

Waar u ook woont, Agathos brengt zorg dichtbij:

- Huishoudelijke verzorging
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Psychosociale zorg

Bel de Zorglijn (010) 264 07 77 en u krijgt uw rayoncoördinator aan de lijn. Agathos stelt zelf indicaties voor veel zorgvragen. Kunnen we geen indicatie stellen? Dan begeleiden we u bij de CIZ-aanvraag. U ziet, ook indicatiestelling is onze zorg!

Agathos

THUISZORG

T 010 264 07 77 | www.agathos-thuiszorg.nl

Zorg met een eigen kleur

***** ERMELO *****

LAST MINUTE -20%

Vrijst. bungalow nog 3 weken vrij vanaf 20 augustus.

Bel: 0570-513944 / 06-16546054 of kijk snel op www.cottagehuren.nl

Voor een waardige en stijlvolle verzorging van begrafenissen

met aandacht voor uw persoonlijke wensen.
In alle rust, vertrouwelijk en met bescheidenheid.

Wij verzorgen alléén begrafenissen door het gehele land en zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

- H. de Jongh • P.H. van der Leer • D.D.E. Melieste.

Begrafenisonderneming de Jongh

Hardinxveld-Giessendam T (0184) 611 154
 Waardenburg T (0418) 652 039
 Werkendam T (0183) 701 017

www.begrafenisondernemingdejongh.nl

HARKES *Persoonlijke zorg voor uw begrafenis*

Telefoon (0172) 21 21 22

Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop

Wij verzorgen alleen begrafenissen
Dag en nacht bereikbaar - overal te ontbieden

kina
 begrafeniszorg

Tel. (010) 458 31 12

Dag en nacht bereikbaar Overal te ontbieden

D.W. Schipper 010-450 66 26
 Capelle a/d IJssel

J. Kooijman 0182-58 39 32
 Gouda

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Van Horssen bv
 BOEKHANDEL & UITGEVERIJ

Dorpsstraat 100 - 3881 BE PUTTEN
 Tel. 0341 36 22 77 - info@van-horssen.com
www.van-horssen.com

Het juiste adres voor:
 Bijbels, Theologische boeken, Leesboeken voor jong en oud, Voordeelboeken, Tweedehands, CD's en bladmuziek.

Familie/ vakantiehuis "Haus Irmgard" op de Hunsrück (Duitsland) ± 25 km vanaf de moezel en ± 25 km vanaf de Rijn. 25 slaapplekken, onderverdeeld in div. appartementen. Ook per appartement te huur. www.hetankermaritiem.nl/hausirmgard.html Tel. 06 20735340/ 0620735341

PSYCHOLOGENPRAKTIJK BROUWER

hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen

RIDDERKERK
 Verlengde Kerkweg 11

BARNEVELD
 Wilhelminastraat 14

METEREN (GELDERMALSEN)
 Dorpsstraat 18

Bel voor informatie of aanmelding:
0180 - 42 69 55
 of kijk op www.psychbrouwer.nl

BURGTTOURS

Israël – 13-daagse vliegreis 11 t/m 23 november / info-avond
 Een reis in rustig tempo. € 1.495,- incl. alle excursies, fooien en transfers Schiphol.

Normandië – 5-daagse busreis
 27 september. Vertrekgarantie. € 559,-.

Moezelreis – 5-daagse busreis
 6 september. Vertrekgarantie. € 395,-.

Parijs – 5-daagse busreis Parijs (nieuw) 25 oktober.
 Deelnameprijs € 479,-. Let op: opgeven kan t/m 1 september.

Prinsjesdag Den Haag
 dinsdag 21 september. Deelnameprijs € 25,-.

Mannenzangmiddag Kampen zaterdag 23 oktober
 Deelnameprijs € 25,- incl. entree.

De prijzen van onze meerdaagse reizen zijn inclusief alle excursies, excursiegelden, ontbijt en diner, luxe touringcar en reisleader. Wij rekenen geen administratiekosten of welke andere kosten dan ook. Wij houden onze opstap/uitstaproutes heel erg kort. Dus zowel op de heen- als de terugweg: geen urenlange routes door half of heel Nederland, geen gedoe met overstappunten of wisselen van bussen en geen gesjouw met uw koffers. U wilt immers een comfortabele reis van begin tot eind. Burgtours begrijpt dat. Voor uitgebreide info zie onze website. Van maandag t/m vrijdag kunt u zowel overdag als 's avonds bellen. Ook op zaterdag overdag staan wij u te woord.

BURGTTOURS - Margrietstraat 30 - 4401 EZ Yerseke
 E-mail: info@burgtours.nl - tel. 0113-573681 - www.burgtours.nl

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING G. WEGENAAR

Buurtlaan West 26 tel. 0318-526641
 3905 JR Veendam www.wegenaar.nl

Wij verzorgen begrafenissen in Veendam, Ede, Bennekom, Wageningen, Rheden e.o.

- DIVERSE BLOKFLUITEN
- DWARSFLUITEN
- MUZIEKSTANDAARDS
- ROEMEENSE PANFLUITEN
- VIOLIN

R. MULDER - STAPHORST
 06 12 610 628 B.G.G. 0522 253944

Voor een zorgzame begeleiding

KOSTER
 Begrafenisonderneming

Barneveld, Scherpenzeel e.o.
 A. Koster
 Telefoon: 033 277 0555

Kantoor: Stationsweg 411
 3925 CD Scherpenzeel

Centraal nummer (24 uur):
033 277 0555