

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

donderdag 26 mei 2011

MEDITATIE

Wij weten!

Gods Woord geeft het duidelijk aan dat er kenmerken zijn van het nieuwe leven. Ook de apostel Johannes schroomt niet om dit te benadrukken. Hij ziet hoe er in de gemeente sprake is van een groot gevaar dat men het makkelijk ging nemen met de zonde en met het gebod van de broederliefde. Speelt dat vandaag ook niet?

Alles wordt goedgepraat en alles kan er mee door. In grote oppervlakkigheid wordt er geleefd. Onze gesprekken en gedachten cirkelen om mode, sport en vermaak. Bovendien wordt de broederliefde hier genoemd, want men kon het kennelijk makkelijk uithouden om in haat en nijd met de naaste te leven. Het was ook te veel gevraagd om je krachten en je geld ten nutte van je naaste te besteden. En dan spreekt Johannes hier over twee staten: dood en leven. Van nature zijn we allemaal in de staat des doods. Alleen door de wedergeboorte komen we in de staat des levens. Johannes heeft er al meer heel scherp

Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben.

1 Johannes 3:14a

op gewezen dat de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar zijn. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over: er zijn maar twee wegen, twee staten en twee soorten mensen: je bent of een kind van de duivel of je bent een kind van God. Eerst spreekt Johannes over dood. U moet maar nu niet direct zeggen dat u daar alles van weet, omdat u veel sterfgevallen hebt meegemaakt en veel rouw kent. Want Johannes spreekt hier niet alleen over de lichamelijke dood, maar juist over de geestelijke dood. God had het in het paradijs gezegd: "Ten dage, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven." Daarom stierf na de zondeval Adam en zijn hele nageslacht. Al leefde Adam in het

lichaam nog meer dan negenhonderd jaar, we zijn van nature allemaal geestelijk doodgeboren kinderen.

Vervolgens spreekt Johannes over het leven. Daarmee bedoelt hij niet het natuurlijke leven, zoals wij dat allemaal kennen zolang wij in het heden der genade zijn. Hij bedoelt het geestelijke leven dat uit God is, het eeuwige leven. "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt." (Johannes 17:3) Dat is een leven dat de gemeenschap met God herstelt. Dat leven wordt gekend als de zondaar door een waar geloof wordt ingelijfd in Hem Die de Wijnstok is, de Heere Jezus Christus.

Nu zegt Johannes dat er overgegaan zijn uit de dood in het leven. Dat is hetzelfde wat Paulus zegt:

"Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde." "Ja", zegt hij in de brief aan de Efeziërs, "U heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de zonden en de misdaden." Dat wonder moet in ons leven gekend worden.

Die overgang moet plaatsgevonden hebben, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Zoals bij een plaatselijke verandering het één verlaten wordt en men bij wat anders komt, zo moet ook bij deze staatsverandering sprake zijn van een merkbare wijziging. Ik wil u, lezer(es) vragen: is er een breuk gekomen met de zonde en de wereld in uw leven? Is er, omdat de liefde van God in uw hart is uitgestort, een hongeren en dorsten gekomen naar de God des levens? Want al het onze zal de dood blijken te zijn, omdat het niet voor God kan bestaan. Hebben we Hem tot ons deel ontvangen?

Dan zegt Johannes heel pertinent: "Wij weten!" Hij zegt niet: "Ik vermoed het." Hij zegt ook niet: "Ik mag een klein beetje hoop hebben." Nee, hij zegt: "Ik weet het!" Dat is geen geestelijke hoogmoed of grootspraak. Het is geloofswetenschap. Dat is die geloofszekerheid waar ieder kind van God naar uitziet en naar staat.

Wat is nu de toetssteen? Lees het

Inhoud

89e jaargang

Nr. 34

- 1 Wij weten!
- 2 Kerken die over zijn
- 3 Wat is uw naam?:
De namen van Gods kinderen (21)
- 4 Als de amandelboom bloeit(1)
- 5 Even maar...
- 6 De vreze des Heeren, wat is dat? (5)
- 7 In memoriam:
Oud-evangelist Johannis Witte (1934-2011)
- 8 Jakobs ladder (18)
- 9 Boekaankondigingen
- 10 Boekennieuws
- 11 Kerknieuws
- 12 Berichten
- 13 Kerkdiensten

maar goed wat hier staat: “dewijl wij de broeders liefhebben.” Dat was niet de grond of de oorzaak van de overgang van de dood naar het leven, maar het gevolg, de vrucht. Calvijn zegt: “Omdat de liefde de voornaamste vrucht van de Geest is, zo is zij ook zeker een teken van de wedergeboorte.” De eerste levenstekenen van degenen die overgegaan zijn uit de dood in het leven, zijn een hartelijke liefde

en betrekking op God, maar ook op alles wat van God is: Zijn Woord, Zijn huis, Zijn dag, maar ook Zijn volk en kinderen. En als we zelf de grootste der zondaren zijn, zullen we een ander altijd uitnemender achten dan onszelf. Maak daarom vanuit deze kenmerkenprediking van Johannes de toepassing voor uzelf.

Houten,

ds. J.S. van der Net

wordt de oude kerk ingericht als tentoonstellingsruimte, als atelier of als kantoor. Ook komt het voor dat er appartementen in gemaakt worden, terwijl de aanblik van het gebouw vrijwel onveranderd blijft. Soms is er een andere kerkelijke gemeenschap die het kerkgebouw wil kopen of anders wel huren. Zo zijn in de grote steden allerlei allochtone gemeenten op zoek naar een geschikt gebouw.

Met kerkgebouwen die geen monumentaal of beeldbepalend karakter dragen, kan men gemakkelijker omspringen. Sloop is dan een reële optie als de kerkelijke gemeente het gebouw niet meer nodig heeft. Bouwgrond op een goede locatie kan een aardig bedrag opleveren. Of het pand wordt door een meer of minder ingrijpende verbouwing geschikt gemaakt als tapijthall, opslagruimte of wat dan ook.

Maar niet alleen het onroerend goed behoort tot het religieus erfgoed dat bedreigd wordt. Er is ook het roerend goed: avondmaalsilver, kerkbijbels, wandborden, kroonluchters, doopvonten, preekstoelen en monumentale kerbanken. Waar moet dat allemaal naar toe wanneer een kerk gesloopt of in ieder geval gesloten wordt? Vooral rooms-katholieke kerken hebben een omvangrijke inboedel, van biechtstoelen tot heiligenbeelden toe. Met het oog op deze problematiek werd recent de Handreiking Roerend Religieus Erfgoed gepresenteerd.

Zoals van de kerkgebouwen gezegd kan worden dat je niet alles uit het verleden in stand kunt houden, geldt ook voor deze kerkinventarissen dat je niet alles kunt bewaren. Tal van objecten hebben echter onmiskenbaar een grote historische en artistieke waarde. En weg is weg. Maar niet elke vorm van hergebruik wordt passend gevonden en dat is terecht. Je kunt bepaalde dingen beter vernietigen dan dat ze op een profane manier gebruikt worden. De ene kerkelijke gemeente zal daar gevoeliger voor zijn dan de andere.

Geen heilig gebouw

Voor rooms-katholieken geldt dat hun kerkgebouwen gewijd en heilig zijn. Dat betekent dat zo'n gebouw, wanneer het door het teruglopend aantal kerkgangers overtollig is geworden, niet zomaar voor wereldse doeleinden kan worden gebruikt. Verkoop aan een protestantse of oosters-orthodoxe kerkgemeenschap is wel een optie. Maar een moskee mag de voormalige roomse kerk niet worden

Kerken die over zijn

De afgelopen jaren zijn tal van kerkgebouwen gesloten. Ze werden gesloopt of kregen een andere bestemming. Naar verwachting zal dat proces de komende jaren onverminderd doorgaan. Zo verwachten de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland dat zij de komende tien jaar tussen de 1000 en de 1200 kerken zullen moeten sluiten. Dat is een kwart van alle kerkgebouwen die zij hebben.

Dat alles is duidelijk een gevolg van de ontkerstening. Het ledental neemt af, het kerkbezoek wordt minder. Veelal zijn het voornamelijk 50-plussers die de kerbanken bezetten. Dat zegt wat over de toekomst van deze kerkgemeenschappen.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft bovendien te maken met de gevolgen van het fusieproces. Wanneer in een plaats hervormden en gereformeerden samengaan, komt vrijwel

altijd de vraag aan de orde of men nu niet teveel kerkgebouwen heeft. Het kerkbezoek was toch al matig tot slecht en gereformeerden en hervormden kunnen met gemak in één kerkgebouw. Vaak wordt dan besloten het gereformeerde kerkgebouw af te stoten. Dat gebouw is nu eenmaal meestal minder monumentaal dan de eeuwenoude hervormde kerk.

Maar ook veel monumentale kerken, althans kerken die voor een plaats beeldbepalend zijn, zijn overcompleet. De forse onderhoudskosten zijn niet meer op te brengen. Maar slopen is ook wat. Vaak zijn ook allerlei mensen die niet (meer) kerkelijk meelevend zijn, bereid om geld te geven voor het in stand houden van het kerkgebouw. Dat gebouw, waar het voorgelacht zondags naar toe ging, hoort nu eenmaal bij het dorp of de wijk. Een plaats zonder kerk en zonder toren, dat kan toch niet!

Andere bestemming

Als het aantal kerkbezoekers minimaal geworden is, wordt vaak gezocht naar een andere bestemming. Zo kunnen kerken gebruikt worden voor concerten en lezingen. Dat laat zich nog gemakkelijk combineren met het gebruik voor de zondagse eredienst. Soms



Soms wordt de oude kerk ingericht als tentoonstellingsruimte, als atelier of als kantoor.

Getrouwen



Hemelvaartslied

De dag der kroning is gekomen!
 O all' gij vorsten, kust den Zoon.
 Hij heeft de hefburcht ingenomen,
 De Triumfeerder stijgt den troon.
 Aard' en hemel galmen,
 Sion, van uw psalmen,
 Davert het heelal.
 God is opgevaren
 Met gejuich der scharen,
 Met bazuingeschal.

Die dag reeds groette met verlangen
 Het heilverbeidend voorgeslacht.
 Die riepen z' uit met ommegangen
 Toen d' arke Gods werd opgebracht.
 Met gewijde reien,
 Trommels en schalmeien
 Vierde reeds dit feest,
 Deze dag ter ere
 Van Zijn Zoon en Heere,
 David in den Geest!

G' ontsloot u voor de Vorst der ere,
 O poorten der gerechtigheid!
 G' ontvingt der legerscharen Heere
 In Zijne Midd'laars majesteit.
 Jezus daalde neder.
 Jezus keerde weder
 In Zijn heerlijkheid,
 Daar Hij voor de Zijnen
 Tot Hij zal verschijnen
 Bidt, en plaats bereidt.

Isaac da Costa

'Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in den lande.'

Psalm 101:6

Met de naam Getrouwen noemt David Gods kinderen in deze Psalm. Het is een naam die de natuurlijke mens niet past. De ontrouw is in het Paradijs begonnen en is te vinden bij al Adams nakomelingen. De dichter van Psalm 116 liet zich deez' harde taal ontglippen: 'Bij mensen is noch trouw, noch waarheid meer'. En de profeet Jeremia schrijft: 'Och, dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars had! Zo zou ik mijn volk verlaten en van hen trekken; want zij zijn allen overspelers, een trouweloze hoop'.

De ontrouw is kenmerkend voor het ganse menselijke geslacht. In deze Psalm zegt David dat hij met zulken niet meer kan samengaan: 'Ik zal geen Belialsstuk voor mijne ogen stellen; ik haat het doen der afvalligen; het zal mij niet aankleven'.

Hebben wij in de ontrouwen reeds beeld van onszelf gezien? Alle trouw die er nog is, is een vrucht van de algemene genade. Als die genade eens zal ophouden, zal blijken wat er leeft in het hart van de natuurlijke mens. Daar worden Gods kinderen in dit leven aan ontdekt. Ze worden bang van zichzelf, want de Heere zegt bij monde van de apostel: 'en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen'. Toch noemt David Gods kinderen hier met die kostelijke naam. Gods kinderen zijn de getrouwen in den lande. Waarom zijn Gods kinderen getrouw? Zij zijn het ook niet van nature, maar zij worden getrouw gemaakt. God is immers getrouw, daarom kan Hij de ontrouw in het leven van Zijn kinderen niet laten bestaan.

De trouw is een van Gods heerlijke deugden. Het is ook een van de kenmerken van de vernieuwde mens. Gods trouw kunnen we omschrijven als Zijn waarachtigheid. Men kan altijd op Zijn woord aan. Hij houdt altijd vast aan het doel dat Hij voor ogen heeft. Hij laat niet varen de werken Zijner handen. In het woord trouw zit iets van bestendigheid. Die deugd wordt in het leven van Gods kinderen hersteld.

Waarin zijn zij getrouw? Niet in de gehoorzaamheid aan de vorst der duisternis. Hem moeten ze afvallen. Als trouwe dienstknechten der zonde zeggen zij hun gehoorzaamheid aan hem op. Maar ze worden getrouw aan Gods Woord, getrouw aan Gods geboden, getrouw aan hun eigen beloften. Is er dan bij David geen ontrouw meer? O, was dat maar waar. Zolang het gehele hart nog niet vernieuwd is blijven Gods kinderen een tweemens. Slechts het vernieuwde deel kan deze naam dragen. Hadden zij geen getrouwen Zaligmaker, het was voor hen ook voor eeuwig verloren. Maar zelfs indien zij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw.

Lezer, wie zijn uw vrienden? David begeert dat deze Getrouwen hem omringen. Hij wil zich slechts door hen laten raden. Gaat daar ook uw hart naar uit? Helaas moeten we David nazeggen: 'De getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen' (Psalm 12:2), maar ze mogen er nog zijn. Straks mogen die getrouwen uit de mond van de Koning horen: 'Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u zetten'.

Nunspeet, ds. A. Schot

en een restaurant ook niet. Dan maar liever slopen.

Onder ons wordt een kerkgebouw wel met een speciale dienst in gebruik genomen, maar daarmee is het gebouw nog niet heilig geworden. Dat wil niet zeggen dat er in zo'n kerkgebouw allerlei activiteiten kunnen plaats vinden. En als het verkocht moet worden, maakt het wel degelijk wat uit, welke bestemming het voortaan krijgt. Het mooist is als het kerkgebouw overgedaan kan worden aan een verwant kerkverband.

De kerkenraad zal zeker niet willen dat het een moskee, een rooms-katholieke kerk of een Koninkrijkszaal van de Jehovah Getuigen gaat worden. En als het zijn bestemming als kerkgebouw verliest, zal men het onaanvaardbaar vinden dat er een bioscoop, een speelhof of een bordeel van gemaakt wordt. Bij de verkoop kan men een dergelijke

Het is ook geen vooruitgang wanneer kerken hun deuren moeten sluiten. Er groeien daardoor generaties op die volstrekt vervreemd zijn van de inhoud van de Bijbel.

eis aan de nieuwe eigenaar opleggen en via een kettingbeding ook aan zijn opvolgers. Tegelijkertijd geldt ook hier dat je niet alles kunt voorzien en niet alles in de hand kunt houden.

Nu maakt het wel wat uit of het kerkgebouw afgestoten moet worden omdat het te klein geworden is (en uitbreiding niet mogelijk is) of dat het moet worden afgestoten omdat de gemeente zeer is teruggelopen of moet worden opgeheven. In het eerste geval mag de vreugde over de groei van de gemeente overheersen boven de weemoed over het teloor gaan van het oude kerkgebouw. Maar het is begrijpelijk dat het ook dan mensen aan het hart gaat dat die oude kerk, waar zij vele jaren gekerkt hebben, gesloopt gaat worden of voortaan als magazijn dienst doet.

Op die preekstoel hebben immers Gods knechten het Woord des levens verkondigd. Voor die preekstoel heeft men gestaan toen men belijdenis deed of een kind ten doop hield. Daar mocht men aanzitten aan de dis des verbonds en Gods gunst smaken. In die oude kerk heeft de HEERE tot hun ziel gesproken. Zou het dan vreemd zijn als bij het afscheid nemen van dat kerkgebouw de gedachten zich vermenigvuldigen?

Oppervlakkig en inhoudsloos

In de meeste gevallen zijn leegstand en sloop van kerkgebouwen het gevolg van de ontkerstening. Maar ook demografische en planologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het overcompleet worden van kerkgebouwen. In het centrum van onze grote steden wonen veel minder mensen dan vroeger het geval was. Veel panden zijn ingericht als winkel of kantoor, restaurant of hotel. En voor zover ze nog wel een woonbestemming hebben, wonen er thans vaak maar een of twee mensen in een pand, waar vroeger wel een gezin met vijf of zes kinderen huisde. Ook al was de kerkelijkheid op het oude peil gebleven, dan zouden de vele kerken die bijvoorbeeld in de Amsterdamse binnenstad staan en gestaan hebben, niet meer vol komen.

In het noorden van het land zie je in dorpjes en gehuchten soms kerkgebouwen staan, waarvan je denkt: hoe is men er toe gekomen om hier zo'n grote kerk te bouwen? Omgekeerd geldt van veel plaatsen dat het oude kerkgebouw zondags nog tamelijk bezet is, omdat er de afgelopen decennia veel bijgebouwd is. Al is het aandeel van de kerkgangers vergeleken met 40 of 60 jaar geleden fors gedaald, in absolute zin is de kerkgang door die nieuwbouw nog enigszins op peil gebleven.

In de gereformeerde gezindte worden gelukkig nog kerken uitgebreid en nieuw gebouwd omdat de gemeente gegroeid is en het kerkbezoek is toegenomen. Elders (met uitzondering van de evangelische gemeenten) is het beeld geheel anders. Zowel in de grote RK Kerk en de PKN als in de kleine vrijzinnige kerkgenootschappen is er sprake van een structurele terugloop, zodat de ene kerk na de andere gesloten moet worden. Het einde daarvan is nog niet in zicht.

Nu moet gezegd worden dat mensen weinig missen als ze niet meer naar de mis gaan. En in veel van die inmiddels gesloten protestantse kerken was de prediking al jarenlang zo oppervlakkig en inhoudsloos, dat men zich kan voorstellen dat mensen daarvoor niet meer in beweging kwamen. Ondanks alle aanpassingen en vernieuwingen hoefde het met name voor de jongere generatie niet meer.

Maar het is ook geen vooruitgang wanneer deze kerken hun deuren moeten sluiten, waarna het kerkgebouw gesloopt wordt of een andere bestemming krijgt. Daarmee verdwijnt immers het christelijk gelaat van onze natie. Er groeien daardoor generaties op die volstrekt vervreemd zijn van de inhoud van de Bijbel. Dat is erg, heel erg.

Apeldoorn,

C.S.L. Janse

1

Als de amandelboom bloeit

Gedachten over ouderenpastoraat

De titel van deze reeks artikelen is ontleend aan de Prediker. In het laatste hoofdstuk spreekt Salomo over de afbraak van het lichaam. Het lichaam vergelijkt hij met een voor-naam huis. Wachters staan voor de deur. Maar de wachters gaan beven.

Onze armen en benen gaan dus minder functioneren bij het ouder worden. Die door de vensteren zien, zullen verduisterd worden. Onze ogen gaan minder functioneren als de leeftijd stijgt. Zo lezen we ook van de amandelboom die zal bloeien. Onze haren krijgen een andere kleur.

Al die tekenen van vermindering van lichaams- en geestvermogens zeggen

dat we op weg zijn naar ons eeuwig huis, het graf. Op die weg roept de Prediker ook bij het ouder worden: Gedenk aan Uw Schepper nu het nog kan. In het ouderenpastoraat gaat het ook over die roep. In zes artikelen willen we daarover nadenken.

Waarom ouderenpastoraat

De kerk heeft niet alleen een roeping om op zondag Gods Woord te verkondigen, om jongeren te onderwijzen in Gods Woord op de catechisatie, maar ook een roeping om mensen thuis te bezoeken. Het is de Heere Jezus Zelf geweest Die in herderlijk ontfermen met Nicodemus sprak, de Samaritaanse vrouw opzocht, een zieke

aansprak in Bethesda en hem na zijn genezing opnieuw opzocht. Herderlijke zorg vraagt om individuele ontmoetingen. Het gaat in het pastoraat om zielszorg als ambtelijke dienst in opdracht van Christus in het midden van de gemeente.

De vraag kan rijzen of extra pastorale aandacht voor ouderen gewenst is. Het zijn toch leden, net als alle andere leden van de gemeente. Daarbij komt dat ook binnen een kerkelijke gemeente mensen zich steeds minder snel laten rekenen tot de ouderen. Verder wordt de groep ouderen binnen kerkelijke gemeenten over het algemeen ook steeds groter. Niet te ontkennen valt dat het aantal gezonde ouderen tegenwoordig groter is dan vroeger. Ouderen kunnen in de ambtelijke dienst onder jong en oud een gewaardeerde plaats innemen. Dus een zekere schifting onder ouderen is bij pastorale begeleiding zeker gewenst.

Voor ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis geldt vandaag de dag in ieder geval, zeker gelet op de vele zorgen, dat pastorale aandacht vanuit de gemeente noodzakelijk is.

Er zijn echter nog een aantal zaken die extra pastorale aandacht nodig maken bij het ouder worden. Zo zijn er veranderingen in levensvulling die vragen met zich meebrengen en die zorgen geven. Denk aan het staan

buiten het arbeidsproces, het geen kinderen meer thuis hebben.

Daarnaast ontstaan bij het ouder worden vaak vele lichamelijke problemen, achteruitgang in ons denken, zorgen rond ziekte en verlies van geliefden. Ook geeft het naderende levenseinde een bepaalde reactie. Depressieve gevoelens komen bij ouderen veel meer voor dan bij jongeren.

Reden te meer om aan ouderen extra pastorale zorg te besteden.

Wie is oud?

We zeggen wel eens: Iedereen is even oud. Of je nu 10 bent, of 80, er is maar één schrede tussen ons en de dood. Aan de andere kant geldt dat jonge mensen kunnen sterven, oude mensen moeten sterven.

Als ouderenpastoraat van belang is, moeten we eerst vast proberen te stellen wie tot de groep ouderen behoren. Mensen die tussen de 20 en de 30 zijn, vinden iedereen boven de 60 oud. Als jezelf 60 bent, wordt dat anders. Je zult weinig mensen vinden die met 70 jaar zeggen: Ik ben oud. Op een ouderenmiddag in de gemeente zul je meestal niet zo veel mensen ontmoeten. Wie wil er tot de ouderen behoren? We spreken daarom van een "contactmiddag". Daar kun je heen zonder dat je het stempel "oudere" draagt.

We leven in een wereld waar iedereen probeert jong te blijven. Het verven van de haarkleur en een facelift voor



We zeggen wel eens: Iedereen is even oud. Of je nu 10 bent, of 80, er is maar één schrede tussen ons en de dood.

het gezicht moeten ervoor zorgen dat een oudere er nog jeugdig uitziet. Onze kleding moet soms onze leeftijd verhullen. Hoeveel ouderen zoeken in de winkel hun kleding juist daar waar men de kleding voor jongeren heeft hangen.

De reclame wil ons doen geloven dat we 75 kunnen zijn zoals we 40 waren. In de hang naar het leven in het hier en nu, en in het de dood verre van ons stellen, doen kerkmensen volop mee. We zijn de vader der leugenen toegevallen en willen nu eenmaal be-

Even maar...

In hoger beroep

Hoger beroep. Want daar heeft een mens toch minstens recht op. Als het vonnis niet zint, dan is daar de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Hier zouden vele voorbeelden van te noemen zijn, maar dat moesten we maar niet doen. Dit doet ons denken aan Anna Katharina Merks. Misschien kent u haar boekje wel, van deze vrouw die in de gevangenis waarachtig tot God bekeerd werd. Ze was ter dood veroordeeld. En nee, ze ging niet in hoger beroep. Even daargelaten of de mogelijkheden er wa-

ren. Ze wist zelf des doods schuldig te zijn. Ondanks haar bekering is het vonnis - hoe aangrijpend - toch voltrokken.

Anna had zo'n innige betrekking gekregen op de Misdadiger, Die niet in hoger beroep kon en wilde gaan, de Borg van Sion en de Middelaar des verbonds. Wie had er ooit meer recht om in hoger beroep te gaan dan Hij? De hoogste Profeet, de enige Hogepriester en de eeuwige Koning. Ach, heeft u Hem daarin lief gekregen? Nee, dan bent u zelf ook niet in hoger beroep gegaan, toen u het doodvonnis werd

aangezegd. Integendeel. Het deed u met de Psalmberijming van Datheen uitroepen: 'Heere, Gij zijt volmaakt in gerechtigheid, daarom ook wat Gij doet tot allen tijden; Geschiedt met recht ende met billijkheid'. Of met 1773: 'Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig'.

Daar billijkt een verloren mens het zondaarloon; daar is geen hoger beroep. Erkennen dat Hij de rechtvaardige Heere is! En wij? Niet anders zijn, ook met Datheen, 'dan stof en stank onrein'. Dan vergaat alle lust tot hoger beroep.



drogen worden. Binnen de kerkelijke gemeente moet dit verschijnsel in prediking en pastoraat blijvend aan de orde worden gesteld.

Hoevelen zijn er niet die denken: "Na mijn pensioen, dan..." Maar, als het pensioen er is, blijken er opeens ernstige gezondheidsproblemen te zijn. Dangaathetzo anders dan wedachten. Een oudere zei kortgeleden: "Het valt niet mee om oud te zijn. Ik had gedacht dat het anders zou zijn". Op de vraag: Waarom dacht u dat? antwoordde hij: "Ik had gedacht dat ik op mijn tachtigste zou zijn zoals ik was op mijn vijftigste".

Men brengt wel eens een verdeling aan onder ouderen. Die kan van belang zijn om pastorale zorg voor ouderen goed te verdelen. Men spreekt wel van jongbejaarden (65-75 jaar), van hoogbejaarden (75-85 jaar), en van zeer hoogbejaarden (85+).

Doordat mensen vandaag, door betere hygiëne en gezondheidszorg, onder Gods voorzienigheid steeds ouder

worden, neemt het aantal ouderen toe. De zogenaamde 'gewonnen jaren' zijn echter vaak jaren met extra gezondheidsproblemen. Mensen worstelen dus bij het ouder worden meer en langer met kwalen en gebreken.

Daarnaast neemt het aantal jongeren af. Het percentage 65-plussers stijgt volgens de statistieken tussen 2000 en 2025 van 13% naar 25%. Het percentage van de bevolking boven de 65 bedroeg in 1900 nog maar 6%.

Verder dienen we ermee te rekenen dat ouderenzorg maatschappelijk gezien kostbaar is en dat personeel en financiële middelen schaars zijn.

Kerkelijk gezien zal dit in pastoraal opzicht, maar ook op het gebied van mantelzorg, in toenemende mate aandacht vragen, nu en in de nabije toekomst. Woord en daad dienen daarin samen op te gaan. Maar de daad moet steeds staan in dienst van het Woord.

Barendrecht,

ds. L. Terlouw

God. Als vader ver weg is, dan verlangt dat kleine kind dat vader weer thuis komt en dicht bij hem is. In de vreze des Heeren gaan we doorleven dat we door de zonde zo ver weg zijn van God, dat de zonde zo'n diepe kloof heeft geslagen tussen de Heere en ons. Dat geeft een diepe droefheid in het hart.

De vreze des Heeren weet van de droefheid over de zonde en de droefheid van het Godsgemis. Dat doet roepen met de dichter van Psalm 42: 'Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?' De droefheid over de zonde en de dorst naar God heeft alles te maken met de liefde. Dan gaat het er niet allereerst om dat ik in de hemel kom, maar dat ik God beledigd heb door mijn zonde. Het gaat mij het zwaarst wegen dat ik God kwijt ben door eigen schuld. Daarom zegt Calvijn dat de gelovigen in de kinderlijke vrees meer bevreesd zijn om God te kwetsen dan dat zij bevreesd zijn voor de straf.

5

De vreze des Heeren, wat is dat?

Uit het voorgaande bleek dat de vreze des Heeren een zaak is, die doortrokken is met de liefde Gods in het hart uitgestort. Daarom spreken we over een kinderlijke vrees. In de wedergeboorte wordt die liefde in het hart uitgestort. De Heere heeft Zijn kinderen van eeuwigheid liefgehad in Zijn verkiezende liefde. Vandaaruit worden ze in de wedergeboorte van kinderen des toorns gemaakt tot kinderen Gods. Dat komt uit in de kinderlijke vrees, die zo heel anders is dan de slaafse vrees.

Eigenschappen van kinderen

De vrees in het hart van Gods kinderen is dus de kinderlijke vrees. Die vrees komt op uit de liefde. In de wedergeboorte wordt alles geschonken, ook al hebben we daar niet direct de bewustheid van. Daar zijn de geloofs-oefeningen voor nodig.

We hebben eerder gezien hoe de Dordtse Leerregels in één adem noemen *het ware geloof in Christus en de kinderlijke vrees* (DL, I, 12). Dus de kinderlijke vrees is ten nauwste ver-

bonden met het geloof. Gods Woord zegt dat het geloof door de liefde is werkende (Gal. 5:6). Dan geldt dat ook de kinderlijke vrees. Daarin is de liefde, geschonken in de wedergeboorte.

Om te weten wat die kinderlijke vrees is willen we enkele eigenschappen noemen van kinderen. En dan denk ik daarbij vooral aan kleine kinderen, die nog zo pril en spontaan zijn. Daarop doelde Christus toen Hij zei dat we moeten worden als een kind. Hij stelde zo'n klein kind ten voorbeeld.

Liefde

Allereerst heeft een kind zijn vader lief. Al kan dat kind daar in het begin nog niet direct rekenschap van geven. Waaruit blijkt die liefde? Als het kind ondeugend geweest is en vader is boos, dan kruipt het kind toch weer naar vader toe. Het kan niet rusten voor het weer goed is met vader. Zien we daarin niet iets van de kinderlijke vrees?

Vanuit de liefde Gods in de wedergeboorte in het hart uitgestort komt er een heimwee, een verlangen naar

Getrokken naar de Heere

Een klein kind kruipt onder de slagen toch weer naar vader toe. Het krijgt wel eens een tik van vader en dan kruipt dat kind weg bij vader vandaan, maar uiteindelijk kruipt het toch weer naar vader toe. Dat is ook iets van de kinderlijke vrees. In de slaafse vrees slaan de beproevingen en de slagen ons bij God vandaan. In de kinderlijke vrees worden we daardoor juist naar de Heere toegeslagen, beter gezegd: toegeroepen. Want als een vader zijn

**Het was goed voor mij
verdrukt te zijn geweest,
opdat ik dus Uw goddelijk
recht zou leren.**

kind straft, doet hij dat uit liefde. En het kind voelt dat. De Heere kastijdt Zijn kinderen uit liefde. De kinderlijke vrees voelt iets van die liefde in de slagen en beproevingen. Daardoor wordt men toch weer naar de Heere toegeroepen. Later zegt die kinderlijke vrees: Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus Uw goddelijk recht zou leren.

De kinderlijke vrees leert dat beproevingen een *oefenschool* zijn, waardoor het geloof geoefend en bevestigd wordt. Ja, dan worden de kastijdingen de bewijzen van het kinschap.

Want als we zonder kastijdingen zijn dan zijn we geen kinderen (Hebr. 12). Juist die beproevingen doen ons meer en meer zien wie we in onszelf zijn en blijven, maar in die weg wordt naar het woord van Calvijn het geloof met vreezen en beven 'sterker en standvastiger' gemaakt. Zo gaan we begrijpen dat in de geloofsbeproevingen de geloofsoefeningen liggen.

Vertrouwen

Het gaat dus over kleine kinderen, zoals Jezus ten voorbeeld stelde. Want als die kinderen ouder worden, dan wordt het soms zo anders. Maar die kleine kinderen vertrouwen ook op vader. In het spreken van Schrift en belijdenis over de vreeze des Heeren,

zo zagen we eerder, is die vreeze *steeds weer verbonden met vertrouwen*. Dat kleine kind zegt soms: 'Papa heeft het zelf gezegd'. Dat is dan het eind van alle tegenspraak.

Een voorrecht als we zo worden als een kind en zeggen: de Heere heeft het Zelf gezegd. En zou die God niet doen wat Hij gezegd heeft? Dan wordt het waar in de kinderlijke vrees: 'Op Uw Woord heb ik gehoopt' (Ps. 119:114). De kinderlijke vrees heeft het Woord lief, ook als dat Woord ons veroordeelt, want het heeft de God van het Woord lief.

Wat ontbreekt dat kinderlijke vertrouwen toch al te zeer bij Gods kinderen. Wat is er vaak een wantrouwen. Daar heeft die trouwe Heere het toch niet

naar gemaakt. Heeft Hij Zijn kinderen ooit beschaamd? Hij beproeft de Zijnen wel omdat zij het nodig hebben, maar beschaamt ze nooit. Weet u wat die kinderlijke vrees zegt midden in de beproevingen? Die trouwe Heere weet veel beter wat goed voor me is, dan dat ik het weet. Mag ik dan maar achteraan komen. Waarom zoveel opstand en tegenspraak in het hart van Gods kinderen? Omdat de kinderlijke vreeze zo weinig levend is in het hart. Want als die kinderlijke vrees teer en levend in het hart is, dan is het goed wat de Heere doet.

Erbied en hoogachting

De voorbeelden uit Schrift en belijde-

IN MEMORIAM

OUD-EVANGELIST JOHANNIS WITTE (1934-2011)



Dinsdag 17 mei 2011 kwam aan het tijdelijke leven van Johannes Witte een einde. Hij overleed in zijn woonplaats Goes.

De heer Witte was de grondlegger van TMC woonwinkels en is gedurende vele jaren als ouderling verbonden geweest aan enkele gemeenten, van 1989 tot 2004 als ouderling met een bijzondere opdracht van de Gereformeerde Gemeente van Yerseke. Hij sprak in Yerseke een afscheidswoord naar aanleiding van 1 Timotheüs 1:15: "Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben." Dit was ook de boodschap die de heer Witte van 1989 tot 2004 mocht brengen als evangelist, verbonden aan de evangelisatiepost te Merksem in België. Dit was tegelijkertijd de bijzondere opdracht: de boodschap van zonde en genade bekendmaken aan Belgen die nog nooit van de Bijbelgehoord hadden dan wel van de Bijbelse boodschap vervreemd waren. Vijftien jaren mocht Witte deze boodschap in België uitdragen met al de lust en liefde van zijn hart. Hij werd daarin bijgestaan door zijn vrouw.

In een interview in 2004 stelde Witte: "Hier en daar ben ik gebruikt voor iemand die eruit gehaald moest worden. Dat mag ik geloven." Hij had er weet van dat het voor een evangelist een groot gevaar is om de mensen naar de mond te praten: "We zijn zo gauw geneigd om de waarheid wat vriendelijker te maken, om klanten te winnen, om stoelen te vullen. Maar dat is een van de slimste strikken van de satan. Ook een evangelist ziet graag dat er nieuwe mensen binnenkomen, dat z'n clubje op zondag groeit. Tevergeefs is echter al onze vlijt, als God niet Zelf de stad bevrijdt."

Het afscheid nemen van het evangelisatiewerk viel Witte zwaar: "Het voelt als een ontsteking. Het doet me gewoon pijn, want bij de Belgen ligt een stuk van m'n leven", sprak hij. Waar was de ontsteking het pijnlijkst? "Dat ik zondags zwijgen moet! Het is zo'n lief werk om je Koning groot te maken, om te vertellen wat Hij geleden heeft om doodschuldige zondaren zalig te maken. Als je daarvan iets hebt geproefd, dan zou je je longen wel uit je lijf willen preken: Mensen, alsjeblijft, waarom wil je nou toch niet voor deze Koning

buigen? Daarmee is het antwoord al bekend. We willen niet dat Hij Koning over ons leven is. Onze onwil is veel groter dan onze onmacht."

Aan Wittes levensboompje werd heftig geschud door meerdere hartinfarcten en het ondergaan van een nieroperatie. Het waren dan ook gezondheidsredenen die hem noopten het werk neer te leggen, maar hij was blij dat hij af en toe, in geval van ziekte of vakantie van een evangelist, in mocht vallen.

Aan een arbeidzaam leven kwam een einde. Het is niet de bedoeling om te eindigen in een nietig en zondig mensenkind. Het was de Heere Die Witte bedeede met gaven om met het evangelisatiewerk bezig te zijn. In de eeuwigheid zullen de vruchten ervan geopenbaard worden. Witte mag zich nu storeloos verheugen in Zijn Koning. We hopen dat dit tot troost mag zijn voor mevrouw Witte, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de verdere familie.

Namens Deputaatschap
Evangelisatie,
Mr. G. Golstein,
algemeen secretaris

nis hebben ons ook duidelijk gemaakt dat de kinderlijke vrees alles te maken heeft met eerbied en hoogachting voor de Heere. Denk nog eens aan dat kleine kind. Het ziet hoog tegen vader op. Vader is zo sterk. Vader kan zoveel. Het kind zegt soms: mijn papa kan alles. O, wat ziet de kinderlijke vrees hoog tegen de Heere op, wat is het vervuld met eerbied en hoogachting voor Hem. Het zingt van harte mee: 'God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goden'. Weet u wat kinderlijke vrees is? Zij zullen u eerbiedig vrezen (Psalm 72:3, berijmd). De vreze des Heeren is vervuld met diepe eerbied voor de Heere.

Daarom ook dat hartelijke buigen onder God zelfs in de diepste wegen.

Dat deed Abraham zeggen toen hij tot de Heere naderde om te pleiten voor Lot en voor Sodom: 'Ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben' (Gen.18:27). In de vreze des Heeren wordt de Heere zo groot en word ik zo klein. Dan word ik stof en as voor God, waard om door de Heere te worden weggeblazen. Met de moordenaar aan het kruis leer ik mijn strafwaardigheid en Gods rechtvaardigheid erkennen. En toch kan ik die God niet loslaten.

In dat niets worden voor de Heere ligt zaligheid. Al die kinderen weten dat het zalig is niets te zijn voor God. Als Hij dan maar alles is.

(wordt vervolgd)

Zeist,

ds. J.J. van Ekeveld

18

Jakobsladder

Het lege graf een preekstoel der engelen

'En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.'

(zie Lukas 24:5 en 6^a en Matthëus 28:6)

'En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had.'

(Johannes 20:12)

Hoe het moet zijn, hoe het gaat

Jezus had gezegd: 'Gijlieden zult treuren en klaaglijk wenen'. Hij wist wel hoe het zou gaan met Zijn discipelen en discipellinnen. Zeker, het zou heel anders geweest moeten zijn. Met harten vol vreugde zouden ze tezamen gejuicht moeten hebben: Ten derde dage zal Hij opstaan, gelijk Hij ons gezegd heeft. Het zal de dag zijn door de Heere gemaakt! Wij zullen Hem zien in de heerlijkheid van Zijn middeleersgraveerselen, Hem ontmoeten in Vaderlijke gunst - de Heere onze gerechtigheid!

Maar hoe het moet zijn en hoe het gaat, daar is nogal wat verschil tussen. Weet u daar ook van? U had moeten geloven, maar toen de grond uit al uw

bevindingen werd weggeslagen... U had moeten gedenken aan hetgeen de Heere tot u gezegd had, maar toen u meer en meer van uw leven werd afgesneden... O, als dat zwaard van de majesteit van Gods rechtvaardigheid door al de samenbindselen heengaat, dan blijft een onverzoende schuld en een verloren staat over.

Sion door recht verlost?

De vrouwen in de morgen der opstanding waren zusters in de genade, dienstmaagden des Heeren. Zij waren vernieuwd door Gods Geest en door de Vader tot de Zaligmaker getrokken. Hoe vermoeid en belast ze ook waren, Hij had hen niet uitgeworpen maar aangenomen. En toen? Er was geen andere weg die zij wilden en konden gaan: zij waren hun Meester gevolgd van Galilea om Hem te dienen van hun goederen (Matth. 27:55,56, Luk. 8:2,3). Waar de Heere ging, gingen zij in dienende wederliefde. In Zijn nabijheid, delend in Zijn gunst en onderwijs. Alsof het nooit meer ophield, alsof hun schuld al was betaald.

Maar aan die zoete omgangen was een einde gekomen. Nooit hadden zij kunnen denken dat ze aanschouwers zouden zijn van de gekruisigde Jezus, dat ze zouden toezien hoe Jezus in een

nieuw graf werd gelegd (Matth. 27:55^a, 61, Luk. 23:55). Zwijgend zijn ze heengegaan. Dat dit hen tot nut was? Dat Hij Zijn bruidsgemeente door recht gekocht en verlost had? Op de sabbat rustten zij zonder rust. In diepe rouw, moegepeinsd en moegeveend. Het Voorwerp van hun liefde, de Inhoud van hun leven was in het graf. Afgesneden van elke hoop was ook hun leven in de dood geëindigd.

In de vroege morgen zijn ze uitgegaan om het graf te bezien, om nog eenmaal te dienen. De specerijen die ze bij zich hebben, zijn als het albasten flesje met nardus waarmee de zondares Jezus zalfde (Luk. 7:37, 38). Echter, zij zijn op weg om hun dode Liefste te zalven. Zéker, dat zullen ze doen, als uitgietend hun hart: Nochtans zullen wij U al onze liefde waardig schatten. Wonderlijk genadegoud te midden van veel modder. Hoewel onverstandigen en tragen van hart om te geloven, vergaat de liefde nimmermeer.

Hij is opgestaan!

De vrouwen gingen naar het graf en in het graf. Dán (niet eerder, niet later) zal blijken dat achter de dood het leven ligt. De engelen in witte kleding schitteren in hemelse gloed. Bevend van schrik en vol verwarring wendden de vrouwen hun gezichten van hen af. Zij verwachtten de grauweheid van de dood, maar zagen deze blinkende mannen. De tegenstelling is voor hen volkomen, de zichtbare prediking een grote verborgenheid. Maar dan wordt hen toegeroepen: Vreest gijlie-

**Jezus leeft - is er bij u nog steeds de dood?
Het komt er maar op aan of u met Hem opgewekt zijt.**

den niet! Wat zoekt gij de Levende bij de doden? De engelen juichen het uit, hun woorden zijn als bazuinstoten die het jubeljaar aankondigen: Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft! Jezus leeft! En de vrouwen? Zij gingen naar en in het graf, nú gaan zij door en uit het graf. Het heilsfeit is hen verklaard, zij hebben licht ontvangen over Zijn woord en hun harten branden van vreugde-heimwee naar hun Liefste, hun Redder en hun God. En zie, zoals Jezus altijd de eerste is, zo ook nu. Hij kwam tot hen en is hen ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En

zij tot Hem komende, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem (Matth. 28:9).

Vrouw, wat weent gij?

Aan Maria Magdalena heeft de opgestane Heere Zich het eerst geopenbaard. Toen zij voor de tweede keer bij het graf gekomen was en er bukkend en zoekend ingegaan was, zag ze twee engelen zitten in witte kleding. Elk op zijn plaats: één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had.

Aldaar *zitten* zij; zij zitten *aldaar*. Tussen hen liggen de doeken die om Jezus' lichaam gewonden waren geweest; in stijve rondingen, doordrenkt van gemengde mirre en aloë. Bij de engel aan het hoofdeinde ligt, nu samengegord, de zweetdoek die op Zijn hoofd was geweest (Joh. 20:7). Op de plaats tussen de engelen lag Jezus lichaam. Zij geven de grens aan, markeren die plaats, de nu lége plaats. Jezus is daar niet. Maria, hier is de plaats waar u de Heere achterliet, waar Hij enkele dagen gelegen heeft. Ziet u de lege plaats, ziet u de doeken? Ziet u dat ze Hem niet weggenomen hebben? Jezus is opgestaan en het graf uitgegaan! Hij leeft!

Ach, Maria zoekt het lichaam van Jezus en ziet engelen. Zij zoekt Eén en ziet er twee. Is zij verwonderd of verschrikt? Verstaat zij hetgeen ze zo aandachtig beziet? Niets van dat alles. Wat dan? De engelen spreken haar aan en zeggen: Vrouw, wat weent gij? Wat buigt gij u neder, bedroefde ziel? De plaats tussen ons is leeg tot onze onuitsprekelijke blijdschap, en bent u onuitsprekelijk bedroefd? Maar Maria zei tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij Hem gelegd hebben. Hebt gij Dien gezien, Dien mijn ziel liefheeft? Waarom zoekt en weent u niet met mij? En dan keert ze zich van hen af. Jezus is daar niet. Verstrikt in eigen gedachten en krank van liefde bukt ze zich om door de lage opening het graf te verlaten. Haar ogen zijn als de vijvers van Hesbon. Zij weent om eeuwig door te wenen, totdat zij leeggeweend is en geen tranen meer heeft.

Zulke mensen zijn er nog. Ze gaan door de wijken en straten van de stad en maken getier, omdat er buiten Jezus geen leven is. Ziende blind en horende doof zitten ze onder de rijkste prediking. In plaats van beter wordt het al erger en onmogelijker. Wie zal hen dan nog het licht doen opgaan? De engelen hebben gezwegen. Zij wisten dat ze deze Mara niet konden helpen én dat er Eén gekomen was Die sterker was dan zij.

Zij mogen hoorders en aanschouwers zijn van het wonder dat Jezus Zich aan haar openbaart. Die haar als toeroept: 'Hoe schoon is uw uitnemende liefde, Mijn zuster, o bruid! Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uwer oliën dan alle specerijen' (Hoogl. 4:10).

Maria!

Rabbouni!

De Eerstgeborene en Zijn stem

Op de eerste dag van de week waren de engelen de predikanten, de vrouwen de toehoorders. Bovenal, Jezus openbaarde Zich in Zijn genadekracht en heerlijkheid. Op de eerste dag van de week komen wij tot de gemeente Gods om Gods Woord te horen. Er zijn geen engelen, er is geen blinkende kleding. Er zijn wel gezanten van Christus en vele toehoorders. Hoe is ons hart? Hebt u ooit gehoord: 'Ik raad u dat gij van Mij koopt...witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde' (Openb. 3:18)?

Jezus leeft - is er bij u nog steeds de dood?

Jezus leeft - zult gij eeuwig sterven?

Het komt er maar op aan of u met Hem opgewekt zijt. O, indien Jezus Zich niet zou bekendmaken in de kracht van Zijn opstanding! Maar de Eerstgeborene uit de doden zal door Woord en Geest nog vele geestelijk doden Zijn stem doen horen. En die ze gehoord hebben zullen leven. Ja, de opgestane Heere overwint alle ongelooft en dwaasheid. Hij raapt op wat midden in de dood ligt.

Het Evangelie past bij verloren mensen, om te behouden; bij naakte zondaren, om te bekleden; bij goddelozen, om te rechtvaardigen. Het roept hen toe dat hun ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen hebben voor al haar zonden (Jes. 40:1,2).

Wie God zoekt zal Hem prijzen.

Die Mij vindt, vindt het leven!

(wordt vervolgd)

Genemuiden,

ds. C. Hogchem

BOEKAANKONDIGINGEN

"Heilig willen leven.

Als God tot dankbaarheid stemt",

door ds. P. van Ruitenburg.

Uitg. Den Hertog – Houten;

ISBN 978 90 331 2381 8;

71 pag.; € 9,90.

Het gaat in dit boekje niet concreet over de Tien Geboden, maar over de noodzaak en het verlangen om heilig te leven. De vraag is dus wat de Bijbel zegt over heilig leven. Wat is heilig leven, waarom wordt het van ons gevraagd, is het moeilijk, welke strijd brengt het mee, Wat is de drijfveer om heilig te leven? M.a.w.: wat is ware heiligmaking?

"Opgestaan",

door ds. P. van Ruitenburg.

Uitg. Den Hertog – Houten;

ISBN 978 90 331 2369 6;

155 pag.; € 9,90.

In dit eerste deeltje van de nieuwe serie Heilsfeiten wordt kort en krachtig een aantal kanten van de opstanding belicht.

"Een jaar met Kohlbrugge".

Uitg. De Groot Goudriaan – Kampen;

ISBN 978 90 8865 2011; € 9,90.

In dit boekje is voor elke dag van het jaar een gedachte van H.F. Kohlbrugge vermeld. Ze zijn enerzijds typisch Kohlbruggiaans, maar anderzijds zo universeel dat ook Augustinus, Thomas a Kempis of Luther ze uitgesproken zouden kunnen hebben.

Vier uitgaven van Lectori Salutem, te bestellen bij dhr. K.A. Meeuse, Prinses Christinastraat 27, 4455 BC Nieuw-dorp, tel. 0113-613740:

1. "Al wat de profeten gesproken hebben", door Arthur W. Pink;

21 pag.; € 6,-.

Deze brochure bevat een oproep tot evenwicht in het geloof n.a.v. Lukas 24:25. Pink waarschuwt ernstig tegen eenzijdigheid, die niet alleen voorkomt bij arminianen, maar ook bij calvinisten.

2. "Gods eer als het doel van ons leven, gesteld tegenover de godonterende sportverdwazing zoals deze zichtbaar wordt in o.a. de Tour de France, door ds. C.J. Meeuse;

16 pag.; € 6,-.

Preek n.a.v. 1 Korinthe 10:31.

3. "De kerk en het jodendom", door ds. C.J. Meeuse; 21 pag.; € 6,-.

De inhoud van deze brochure bevat de inleiding, getiteld "De kerk en het jodendom", die ds. Meeuse gehouden heeft op de jaarlijkse studiedag van het deputaatschap voor Israël op 14 mei 2010.

4. "De stervende tamboer", 13 pag.; € 6,-.

Deze brochure gaat over de bekering van een Joodse arts, door hemzelf beschreven.

Een drietal uitgaven van Theologische Universiteit Apeldoorn, te bestellen via: bestellen@tua.nl

1. "Aspecten van het werk van J.P. Versteeg", onder redactie van dr. G.C. den Hertog en dr. T.M. Hofman; 111 pag.; € 10,-.

Op 18 mei 2008 zou J.P. Versteeg de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben. Ter gelegenheid daarvan is op 7 juni van dat jaar een symposium belegd, dat gewijd was aan diverse aspecten van zijn werk. De referaten die op die dag gehouden werden, zijn in min of meer bewerkte vorm in deze bundel opgenomen.

2. "Praeceptor Europae", door dr. H.J. Selderhuis, 48 pag.; € 9,95.

In deze studie komen de thema's "Melanchthon en de Europese universiteiten" en "Melanchthon en het kerkrecht" aan de orde.

3. "Correlatie": Tussen bijbelwetenschap en systematische theologie", onder redactie van G.C. den Hertog; 75 pag.; € 10,-.

In deze bundel zijn bijdragen opgenomen die door een vijftal systematische theologen over vragen rond bijbelwetenschap en systematische theologie op een conferentie aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn zijn gehouden.

"De Nederlandse geloofsbelijdenis", door dr. W. Verboom. Uitg. Boekencentrum – Zoetermeer; ISBN 978 90 239 2600 9; 127 pag.; € 8,90.

In dit boekje doet de auteur een poging om de Nederlandse geloofsbelijdenis dichterbij te brengen. Hierin geeft hij allereerst een eigentijdse weergave van de NGB. Daarnaast biedt hij bij elk artikel informatie om de betekenis duidelijk te maken en geeft hij bij elk hoofdstukje een paar gespreksvragen.

"Zingen in de kelder", door M.H. Karrels-Meeuse. Uitg. Den Hertog – Houten; ISBN 978 90 331 2332 0; 142 pag.; € 8,90.

De Tweede Wereldoorlog heeft Nederland in zijn greep gehouden. Ook het Twentse Rijssen, toen nog een stadje van ongeveer 10.000 inwoners. In dit historische verhaal is te lezen hoe enkele personen met hun familie de oorlog meemaken in de voor hun zo vertrouwde omgeving.

"William Tyndale, de Engelse schatdelver", door J. Bout en J. Spaan. Uitg. GBS – Leerdam; ISBN 978-90-72186-59-1; 172 pag.; € 9,95.

William Tyndale, in 1494 in Engeland geboren, ziet haarscherp hoe zijn volk met opzet door de roomse kerk onwetend wordt gehouden. Nadat hij de Bijbel uit het Grieks en Hebreeuws heeft overgezet in de taal van het Engelse volk, komt hij in een conflict met de bisschoppen en priesters die de Bijbel aan de ketting willen houden. Tenslotte wordt hij ge-

vangengenomen en eindigt in 1536 zijn leven op de brandstapel in België.

"Pa, wees een vent", door Nico van der Voet. Uitg. Boekencentrum – Zoetermeer; ISBN 978 90 239 2598 9; 176 pag.; € 14,90.

De ondertitel van dit boek is "Opvoedingsboek voor vaders". Een boek voor betrokken vaders die hun eigen rol in de opvoeding serieus willen nemen.

"Waar is de Bijbel", door Ditteke den Haan. Uitg. GBS – Leerdam; ISBN 978-90-72186-60-7; 41 pag.; € 5,50.

Dit leesboekje voor kinderen vanaf ongeveer zes jaar gaat over een meisje in Oostenrijk. Het verhaal is al meer dan 200 jaar oud. In die tijd mocht men niet uit de Bijbel lezen. In dit boekje is te lezen hoe God helpt in nood.

BOEKENNIEUWS



"Gebonden schoven", Wulfert Floor; uitg. De Groot Goudriaan, Kampen; ISBN 978 90 8865 121 2; 255 blz.; € 24,90.

Wie kent de preken van 'de eenvoudige landbouwer van Driebergen' niet? Ook nu worden zijn preken nog wel eens in heel wat kerken gelezen. En terecht! Want Wulfert Floor stond niets anders voor ogen dan om 'arme medezondaren op de grote reis naar de eeuwigheid nuttig te zijn', zoals hijzelf schrijft. En dat wordt gevoeld! Al had hij dan weinig scholing genoten, Wulfert Floor was rijkelijk onderwezen op de leerschool der genade! Daarom had hij de Schrift zo lief en wenste hij in zijn oefeningen ook dicht bij Gods Woord te blijven.

Dat blijkt ook uit deze bundel waarin we 25 oefeningen lezen die hij zelf heeft geschreven, maar die nog niet eerder zijn uitgegeven. Wulfert Floor was geen man die grote gedachten van zichzelf had. Zo lezen we in zijn oefening over Psalm 51: 'Ziedaar, zo heb ik met heel veel gebrek mijn gedachten over deze verzen opgetekend'. En juist dát maakte hem zo aangenaam. Tegelijk weet hij met onderscheiding te spreken als hij vervolgens

optekent: 'Nu dan, mijn vrienden, zoals David hier zijn zonden belijdt en betreurt en daarover vergeving en daaruit verlossing zoekt, zo zult gij dat voor uzelf ook moeten leren doen, hetzij dat gij oud zijt of jong, roekeloos of zedig. Onze zonden hebben ons ongelukkig gemaakt en van God afgescheiden en als wij geen verzoening van die zonden krijgen, dan zullen wij eeuwig van God vervreemd blijven. Daarom is het voor mij en voor u eerst nodig om door Gods Woord en Geest ontdekt te worden aan onze zonden en vervloeking en even zowel is het nodig om met die zonden tot God in Christus dagelijks de toevlucht te nemen'.

In zijn oefeningen worden de onbekeerden, heilbegerigen en hen die God vrezen aangesproken. Floor geeft hen onderwijs en zoekt hen allen leiding te geven op reis naar de eeuwigheid. Er zou meer te noemen zijn. Evenals de voorgaande delen "Vergaderd koren" en "Volle aren" is ook dit boek in dezelfde keurige uitgave verschenen. Op voortreffelijke wijze heeft dhr. Joh. A. Bunt deze preken uit origineel handschrift overgezet zodat ze voor publicatie geschikt waren. Ook dit boek zal zijn weg onder ons wel vinden. Tolle Lege. Van harte aanbevolen! De

Heere mocht deze eenvoudige oefeningen willen zegenen aan veler harten!

's-Gravenpolder, ds. E. Hakvoort

**"De onbekende Calvijn";
E.A. de Boer en P. van de Breevaart
(red.); uitg. Kok, Kampen; 252 blz.;
prijs € 19,90.**

Het zogenaamde Calvijnjaar ligt al weer geruime tijd achter ons. Toch verschijnen er ook nu boeken over de reformator van Geneve. Er is ook altijd wel weer wat anders naar voren te halen uit de grote schat van zijn werken en uit de rijke geschiedenis van zijn leven.

In "De onbekende Calvijn" wordt in 18 hoofdstukken aandacht gegeven aan verschillende facetten die wat minder of toch wel wat meer bekend waren. Er wordt over heel aardige dingen geschreven zoals de reformatie van de doopnamen, het feit dat Calvijn zich ook een Belg noemde, dat hij plezier aan vriendschap beleefde, dat hij met spot wist om te gaan. Er komen ook heel serieuze zaken aan de orde zoals de geloofsaan-



vechting van Calvijn, over de diepste drijfveer van hem, Zijn gerichtheid op de eer van God. En uiteraard gaat het over punten waarover toen (en ook nu) veel strijd bestond, zoals de verhouding tot de Rooms-Katholieke Kerk, de uitverkiezing, de verhouding kerk-overheid, het huwelijk van zijn bijzondere vriend, de 'verstokte' vrijgezel Farel die op 69-jarige leeftijd trouwde met een jonge vrouw van amper 20 jaar.

Zo is er over het werk en uit het leven van Calvijn altijd weer op een goede wijze een boek samen te stellen. Waarbij steeds opvalt zijn grote gehoorzaamheid aan het Woord van God in alle opzichten. Ook bij onderwerpen die voor velen omstreden waren (en zijn). Zoals bijvoorbeeld de uitverkiezing. 'Het is geen dogma dat later is bedacht; het stamt uit de Heilige Schrift. En wij weten dat Calvijn niet anders wilde dan leerling van de Heilige Schrift zijn' (blz. 85). Deze uitgave van Kok is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Protestants Nederland. Bekende auteurs zoals Balke, De Reuver, Van 't Spijker en ook Moehn, De Greef, Van den Berg en anderen hebben inderdaad voor een veelkleurig portret gezorgd. Het is een boek dat gemakkelijk leest en verrijkend zal zijn voor geïnteresseerden in dit deel van de kerkgeschiedenis.

Krimpen aan den IJssel, ds. P. Mulder

Gemeente te Dordrecht nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de dienst op **woensdag 15 juni**, waarin ds. A.A. Brugge afscheid zal nemen als predikant van onze gemeente. Deze dienst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in ons kerkgebouw, Mauritsweg 286, hoek Krispijnseweg.

Kerkenraad
Geref. Gemeente Dordrecht

■ OFFICIËLE GEDENKSTEENLEGGING

De officiële gedenksteenlegging van het nieuwe kerkgebouw van onze gemeente zal plaatsvinden op **zaterdag 11 juni** om 10.45 uur door ds. S. Maljaars. Voor deze steenlegging worden naast externe relaties ook de kerkenraden en de (oud-) predikanten van de classisgemeenten uitgenodigd.

Na de steenlegging wordt u ter plaatse een kopje koffie aangeboden en is er vervolgens gelegenheid tot plm. 12.30 uur het gebouw te bezichtigen.

Er is nog weinig parkeergelegenheid op de bouwlocatie. Daarom verzoeken wij u, indien mogelijk, geen gebruik te maken van uw auto en attenderen wij u erop dat er in de omgeving parkeerplaatsen zijn bij de Lidl, Gamma en de begraafplaats.

Kerkenraad
Geref. Gemeente Middelharnis

KERKNIEUWS

■ BEROEPINGSWERK BEROEPEN

Te Dordrecht:
ds. W. Visscher te Amersfoort.

BEDANKT

Voor Apeldoorn:
ds. P. Mulder te Krimpen a/d IJssel;
Voor Opheusden:
ds. C.A. van Dieren te Rijssen-Noord;
Voor Puttershoek:
ds. B. van der Heiden te Alblasserdam.

■ AANGEPASTE KERKDIENTST TE GENEMUIDEN

Op **zaterdag 28 mei** zal in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente van Genemuiden een aangepaste kerkdienst worden gehouden voor mensen met een verstandelijke handicap. In deze dienst hoopt voor te gaan: ds. C. Hogchem.

Ds. hoopt te spreken n.a.v. Matth. 14:21 t/m 35. De dienst begint om **14.30** uur. Iedereen is van harte welkom.

■ AANGEPASTE KERKDIENTST TE VEENENDAAL

Op **zaterdag 4 juni** zal in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Veenendaal een aangepaste kerkdienst gehouden worden voor mensen met een verstandelijke handicap. In deze dienst, die om 15.00 uur begint, hoopt ds. A.J. de Waard voor te gaan. Het thema van de preek is: "De hemelvaart van de Heere Jezus", n.a.v. Hand. 1:1-11. Iedereen – wel of niet gehandicapt – is van harte welkom.

■ AFSCHIEDSDIENTST DS. A.A. BRUGGE

De kerkenraad van de Gereformeerde

■ GERICHTE TOERUSTING AMBTSDRAGERS

De belangstelling voor de gerichte toerusting ambtsdragers valt wat tegen. De eerste avond moest zelfs worden afgeblazen wegens onvoldoende deelname. Graag brengen we onze ambtsdragers nog eens in herinnering welke avonden gegeven worden.

Woerden	26 mei	Vrijwillige hulpverlening
Kampen	7 juni	Persoonlijkheidsstoornissen
Amersfoort	8 juni	Pastoraat aan hen die verblijven in een ggz-instelling
Dordrecht	11 okt.	Gevolgen van echtscheiding
Gouda	11 okt.	Diaconaat in 2011
Kampen	11 okt.	Gemeenteleden met een beperking
Geldermalsen	9 nov.	Diaconaal giftenbeleid
Kampen	17 nov.	Gevolgen van echtscheiding

Aanmelding graag via de e-mail aan: dmz@cbgg.nl Ook brochures met meer informatie over deze avonden kunnen via dit adres worden aangevraagd.



■ WELKOM OP DE ZENDINGSDAG 25 JUNI 2011

Namens het deputaatschap Zending Gereformeerde Gemeenten nodig ik u van harte uit om onze jaarlijkse zendingdag bij te wonen. Het meeleven met het zendingswerk, door onze gemeenten verricht, is altijd weer verblijvend.

Het is bemoedigend om te zien hoe zovelen uit het hele land blijk geven van hun betrokkenheid bij het zendingswerk door naar de jaarlijkse zendingdag te komen. Op een dag als deze gaat het er immers over hoe het werk zijn voortgang mag hebben en of het werk des Heeren hierin gezien mag worden.

Het thema voor de 55e zendingdag is: 'Zending en de voltooiing'. De Heere Jezus Zelf verbindt de voltooiing van de zendingsoverdracht en Zijn tweede komst nauw aan elkaar in Mattheüs 24: 14: "En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen." Wat wijst de Heere ook hier op het belang van het zendingswerk. Zoveel mensen met een onsterfelijke ziel op reis naar de eeuwigheid. Nog moeten er worden toegedaan en zullen ook nog worden toegebracht als vrucht op het zendingswerk. Maar ook zal de vraag aan ons hart gelegd worden hoe het met ons zal zijn als die grote dag komt.

Tijdens de zendingdag hopen we te horen dat de Heere doorgaat in het vervullen van Zijn raad. Ouderling Muñoz uit Ecuador, die op die dag in ons midden zal zijn, zal ons vertellen over de voortgang van het zendingswerk in Ecuador. Ook zullen we iets horen van het bijbelvertaalwerk dat binnen het werk van onze zending altijd een voorname plaats heeft gehad en nog heeft. Wat is het belangrijk om Gods Woord in de moedertaal te kunnen lezen.

Er wordt ook een verhaal verteld voor de kinderen en in de middagpauze zijn er enkele workshops. De pauze is traditioneel ook bedoeld voor ontmoeting. Daarnaast is er gelegenheid om verschillende stands te bezoeken. De zendingdag zal voor het eerst gehouden worden in de Evenementenhal te Gorinchem. Deze ruime hal is uitstekend bereikbaar. Ook is er ruime (gratis) parkeergelegenheid. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zendingdag.nl.

Misschien hebt u nog nooit de zendingdag bezocht. Dan nodigen wij u in het bijzonder uit deze dag eens bij te wonen. U bent van harte welkom.

We hopen op een goede en gezegende dag op zaterdag 25 juni aanstaande.

Ds. G.J.N. Moens, voorzitter ZGG

■ THEMADAG 2011 DEPUTAATSCHAP ISRAËL

Thema: De (nadere) Reformatie en het Joodse volk

Spreekers: ds. M. van Campen, ds. C.J. Meeuse, ds. W. Silfhout

Datum: **vrijdag 3 juni** (na Hemelvaartsdag)

Locatie: kerkgebouw Geref. Gemeente Gouda, Nieuwe Gouwe OZ 2b

Aanvang: 10.00 uur

Deelname aan deze dag kost € 7,50 p.p., m.u.v. jongeren en studenten tot 25 jaar. Graag vooraf opgeven i.v.m. de te bestellen lunch en consumpties. Tel. 0348 – 489 929
e-mail: info@boardforisrael.nl

■ THEMA-AVOND VAN DE CGO

Op **donderdag 9 juni** wordt de jaarlijkse thema-avond gehouden. Ook u/jij bent hartelijk welkom in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, te Gouda, Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b. Aanvang: 19.30 uur. Thema: De vreze des Heeren, *een fontein van heil!* Inleider: ds. M. Karens. Forum o.l.v. J.H. Mauritz, m.m.v. ds. J.J. van Ekeveld en ds. B. van der Heiden. Er is op deze avond informatie over de cursus beschikbaar. Iedereen is hartelijk welkom.

■ P-CURSUS VAN DE CGO

De CGO biedt een mooie cursus aan voor ouders van jonge kinderen en tieners. De opvoeding van onze kinderen verdient meer dan ooit onze aandacht.

De cursus wordt komend cursusjaar gehouden in Goes, Dordrecht, Gouda (speciaal voor ouders van tieners), Veenendaal en Genemuiden.

De folder is verkrijgbaar bij de heer J. van Roest: voorlichting@cgo.nu.

Meer informatie en opgave: www.cgo.nu.

■ MANNENKOOR ETHAN ZINGT

OP SAMEN-UIT-DAG HELPENDE HANDEN

Op **zaterdag 28 mei** is de landelijke Samen-Uit-Dag van Helpende Handen in het Openluchtmuseum te Anhem. Mannenkoor "Ethan" uit Yerseke zingt dan met en voor de gehandicapte vrienden. Organist Pieter Heykoop. De (samen) zangtijden in boerderij Midlum zijn 11.30, 14.00 en 15.00 uur. Het Openluchtmuseum is geopend van 10.00-17.00 uur. Informatie over de toegangsprijs van het Openluchtmuseum vindt u op www.openluchtmuseum.nl.

■ ZANGAVONDEN

Muziek- en samenzangavond in Tholen

Muziek- en samenzangavond op **zaterdag 28 mei**, aanvang 19.30 uur, in de kerk van de Geref. Gemeente van Tholen. M.m.v. enkele instrumentalisten. Dhr. L. Joosse zal dan iets vertellen over de doelen van de actie "Wordt vervolgd" en het werk in het Midden-Oosten. Collecte t.b.v. deze jeugdbondactie.

Kampen

Datheensamenzangavond op **donderdag 2 juni** (Hemelvaartsdag), aanvang: 19.30 uur, in de Bovenkerk te Kampen, Koornmarkt 28. Organist: Pieter Heykoop. Opening, meditatie en sluiting door ds. C. van Krimpen. Collecte t.b.v. Adullam, Siloah en De Schutse.

Zeist

Pinksterzangavond op **zaterdag 4 juni**, aanvang: 19.30 uur, in de Rehobothkerk van de Geref. Gemeente te Zeist, Joubertlaan 5 (hoek Bergweg). M.m.v. het gemengd koor "Sursum Corda", muzikaal ensemble, het kleinkoor "Con Amore" en een soliste. Opening en meditatie door ds. J.J. van Ekeveld. Collecte t.b.v. "Siloah" in Den Dolder.

■ JUBILEUMCONCERT GROOT SAMENGESTELD JONGERENKOOR

Jubileumconcert op **zaterdag 28 mei**, aanvang: 19.30 uur, in de Maartenskerk te Zaltbommel. M.m.v. Groot Samengesteld Jongerenkoor en mannenensemble Cantare o.l.v. Evert van Dijkhuizen, Marco den Toom, orgel, Arjan en Edith Post, trompet, Johan Bredewout, vleugel. Algehele leiding: H.P. Kranendonk. Entree: volwassenen € 10,-, tot 12 jaar: € 2,50. Collecte voor Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

■ VERKOPINGEN/MARKTEN Barneveld

Verkoopdag op **zaterdag 28 mei**, van 10.00-15.30 uur, in Zorgcentrum Elim,

Vliegersvelderlaan 42 in Barneveld. Ook zijn er verschillende activiteiten voor de kinderen. De opbrengst is voor de bewoners van Elim.

Krimpen aan den IJssel

Verkoop/rommelmarkt op **zaterdag 28 mei** van 9.30-14.00 uur, in en rond de Sebakerk, Kon. Wilhelminaplein 1 te Krimpen a/d IJssel. Ook de kinderen kunnen zich bij ons vermaken. De opbrengst is bestemd voor de ZGG, Evangelisatie Rotterdam en Deputaatschap Israël.

Oostkapelle

Verkoop- en rommelmarkt op **zaterdag 11 juni**, van 9.00-15.30 uur, op het terrein van de Saronkerk, Noordweg 34 in Oostkapelle. Verkoop bij opbod start om 10.00 uur. Er zijn ook kinderspelen voor verschillende leeftijden. De opbrengst is bestemd voor o.a. de ZGG.

Rhenen

Verkoop, rommelmarkt en veiling op **vrijdag 3 juni**, van 11.30-19.00 uur. Plaats: in en om het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Rhenen, Achterbergsestraatweg 59a. De opbrengst is voor de schulddelging van de kerk.

Woerden

Rommel- en activiteitenmarkt op **vrijdag 27 mei**, van 17.00-22.00 uur, in en bij de Bethlehemkerk van de Geref. Gemeente, Oudelandseweg 50, Woerden. De opbrengst is bestemd voor de actie van de JBGG "Wordt vervolgd". Kinderen kunnen ook volop aan hun trekken komen. Mail voor meer informatie naar info@aktiemarkt.com.

FIETSTOCHT DOOR DE BIESBOSCH

Fietstocht, te organiseren door de zendingscommissie te Werkendam, op **zaterdag 4 juni** door de Biesbosch. Route 35 km. Dhr. De Pater zal een presentatie geven over Albanië. Opstapplaats: op industrieterrein "Bruine Kilhaven" te Werkendam. (aangegeven vanaf de A27, afslag Werkendam/Sleeuwijk). Starttijd tussen 9.00 en 11.00 uur. Onderweg zijn er consumpties te koop. Deelnamekosten: € 3,50 p.p., kinderen onder 12 jaar € 2,50, max. € 15,- per gezin. De opbrengst is voor de ZGG. Fietshuur is mogelijk (tijdig opgeven). Voor meer info en opgave: 0183-504554/502509.

JONGERENDAG SBO/ PRO HELPENDE HANDEN

Voor jongeren vanaf 17 jaar, die na het speciaal basisonderwijs naar het praktijkonderwijs gegaan zijn en in het laat-

ste jaar zitten of al ouder zijn en werken, organiseert Helpende Handen een jongerendag. We gaan die dag naar Barneveld: naar het Borduurmuseum en naar het Pluimveemuseum met aan het einde een chinees buffet. Zie www.helpendehanden.nl.

Datum: zaterdag 18 juni 2011

Tijd: 10.00 - 18.00 uur

Plaats: Barneveld

Kosten: Als je in het laatste jaar van de PRO-school zit, kost het € 10,00. Als je werkt, kost het € 15,00. De kosten van de jongerendag zijn zo laag omdat Talenta (www.talentawerkt.nl) deze dag wil sponsoren.

Wil je ook een uitnodiging of meer informatie ontvangen?

Bel naar Helpende Handen:

0348 48 99 70 of stuur een mail naar info@helpendehanden.nl.

Aanmelden: voor **6 juni 2011**.

BIJENKOMST VERENIGING 'IN DE KNOP GEBROKEN' TE DORDRECHT

Op **vrijdag 27 mei** wordt er door de reformatorische vereniging "In de knop gebroken" een bijeenkomst gehouden voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte een of meer kinderen zijn overleden. Spreker is: ouderling W. Visser uit Nunspeet over het thema: "Troost voor tranen om verlies". Locatie: kerk Geref. Gemeente te Dordrecht, Mauritsweg 286. Aanvang: 19.30 uur. Ook zij die geen lid zijn, maar wel tot de doelgroep behoren zijn van harte welkom. Info: www.indeknopgebroken.nl of 06- 49 49 94 99.

OPEN HUIS BETHESDA

Open huis van de woon- en dagbestedingslocatie Bethesda, een locatie van Siloah Gehandicaptenzorg, op **zaterdag 18 juni**, van 14.00-16.30 uur. Er is een kleine markt aanwezig. Het adres van de locatie is: Paltzerweg 210a, Den Dolder, tel. 030-22 97 422. Allen van harte welkom!

KERKDIENSTEN

ZONDAG 29 MEI 2011

Aalburg 18.00 uur ds. M. Karens; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Andijk 10.00 uur ds. W.J. Karels; Apeldoorn 15.00 uur ds. G. van Manen; Arnhem 18.45 uur ds. R. Kattenberg; Barend-

KONINKLIJKE ONDSCHIEDINGEN

Op 29 april, de dag van 'lintjesregen', is dhr. J. Schouls, oud-ouderling van onze gemeente, gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lenferink van Leiden heeft namens Hare Majesteit de Koningin de uitreiking verricht in de Hooglandse Kerk te Leiden. De koninklijke onderscheiding is toegekend voor het vele werk dat dhr. Schouls voor de Gomarusschool te Leiderdorp, de RMU, de SGP en vooral voor de Gereformeerde Gemeente van Leiderdorp heeft verricht. Wij willen dhr. Schouls, met zijn vrouw, hiermee van harte gelukwensen. Er gaat niets boven Gods goedkeuring en genade, maar menselijke waardering is daarom ook op haar plaats.

Kerkenraad

Geref. Gemeente Leiderdorp

Op 29 april jl. heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel, de heer J. Koen, namens Hare Majesteit de Koningin, aan ons gemeentelid, de heer J.W. Weijers, de versierselen uitgereikt van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn grote inzet bij Eneco, maar ook voor diverse maatschappelijke functies. Zo is hij plaatselijk, provinciaal en landelijk actief in de SGP. Was hij onder meer bestuurslid van twee zorgcentra, en leverde hij een bestuurlijke bijdrage voor onze gehandicapten (Siloah), ook liet hij zich niet onbetuigd als adviseur in het onderwijs. De kerkenraad en de gemeente willen hem, waarbij we graag zijn behulpzame vrouw betrekken, van harte feliciteren met zijn hoge onderscheiding. We kennen de heer Weijers als actief, deskundig en betrokken. Wat zou het groot zijn als er naast de maatschappelijke eer, er een groter verlangen in zijn hart mocht zijn naar de eerkroon, om het eeuwig welbehagen!

Kerkenraad Geref. Gemeente
Capelle a/d IJssel-West

recht 10.00 en 16.30 uur ds. L. Terlouw; Barneveld-Centrum 9.30 en 19.00 uur ds. M. Joosse; Beekbergen 10.00 en 19.00 uur ds. P. Melis; Berkenwoude 10.00 uur ds. H. Paul en 19.00 uur ds. P. Mulder; Boddegraven 15.30 uur ds. L. Blok; Boskoop

9.30 uur ds. D.W. Tuinier en 19.00 uur ds. W. Silfhout; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 en 16.30 uur ds. W. Silfhout; Capelle a/d IJssel-West 10.00 uur ds. A. Moerkerken en 14.30 uur ds. A.A. Brugge; Delft 10.00 uur ds. J. Driessen en 16.30 uur ds. H. Paul; Den Helder 16.00 uur ds. W.J. Karels; Dinteloord 10.00 en 18.30 uur ds. J.W. Verweij; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper; Doetinchem 15.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Dordrecht 10.00 en 17.00 uur ds. A.A. Brugge; Drachten 19.00 uur stud. A.T. Huijser; Ede (Verl. Maanderweg 33) 12.15 uur ds. F. Mulder en 19.00 uur ds. P. van Ruitenburg; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; Emmeloord 9.30 en 16.00 uur ds. A. Schot; Enkhuizen 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Enschede 10.00 en 16.00 uur ds. K. Boeder; Enter 15.00 uur ds. D. de Wit; Genemuiden 9.30 en 15.30 uur ds. C. Hogchem; 's-Gravenhage 16.00 uur ds. D.W. Tuinier; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. E. Hakvoort; 's-Gravenzande 9.30 en 15.30 uur ds. J. van Rijswijk; Groningen 10.00 en 16.00 uur stud. A.T. Huijser; Hilversum 17.00 ds. J.M. Kleppe; Hoedekenskerke 9.30 en 16.00 uur ds. G.J. Baan; Houten 11.00 uur ds. J.S. van der Net; Kampen 9.30 en 15.00 uur ds. G. Clements; Kamperland 10.00 en 17.00 uur ds. G. Hoogerland; Kapelle-Biezeling (in Sionkerk te Goes) 11.30 en 18.00 uur ds. G.J. Baan; Klaaswaal 9.30 en 18.30 uur ds. G.J. van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. G. Beens; Kortgene 14.30 uur ds. E. Hakvoort; Krabbendijke 9.30 en 18.30 uur ds. A. Verschuure; Krimpen a/d IJssel 9.30 uur ds. P. Mulder; Leerdam 10.00 uur stud. A.P. Baaijens en 18.00 uur ds. M.J. van Gelder; Leiderdorp 16.30 uur ds. J. Driessen; Lelystad 9.30 en 16.00 uur ds. R. Kattenberg; Lisse 9.30 uur ds. G. Heijkamp en 16.00 uur ds. J.S. van der Net; Marknesse 19.00 uur ds. A. Schot; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. J.J. Tanis; Middelharnis 18.00 uur ds. S. Maljaars; Moerkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Nieuw-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. A. Vermeij; Nieuwdorp 9.30 uur ds. C. Harinck; Nieuwer ter Aa 19.00 uur ds. A.J. de Waard; Nieuwerkerk 15.30 uur ds. A.J. Gunst; Nijkerk 9.30 uur ds. P. van Ruitenburg en 14.30 uur ds. M. Joosse; Nisse 18.30 uur ds. C.J. Meeuse; Oosterend (Texel) 10.00 en 16.00 uur stud. R.A.M. Visser; Oosterland 10.00 en 14.30 uur ds. S. Maljaars; Oostkapelle 15.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Opheusden 10.00 en 18.30 uur ds. G. Mouw; Oud-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. G. Pater; Poortugaal 9.30 uur ds. M.J. van Gelder en 15.00 uur ds. G. Pater; Poortvliet 10.00 uur ds. A.J. Gunst en 14.30 uur ds. E. Bakker; Puttershoek 19.00 uur ds. L. Terlouw;

Rhenen 10.00 en 18.00 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. G.M. de Leeuw; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur ds. D. de Wit; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. A. Schreuder; Rilland-Bath 14.00 uur ds. C. van Krimpen en 18.30 uur ds. B. Labee; Rotterdam-Alexanderpolder 10.00 en 17.00 uur ds. J. Mijnders; Rotterdam-IJsselmonde 16.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Scherpenisse 9.30 en 18.30 uur ds. E. Bakker; Scheveningen 18.30 uur ds. D.W. Tuinier; Sliedrecht (Middeldiepstraat 31) 12.00 en 19.00 uur stud. A.P. Baaijens; Soest 9.30 uur ds. J.M. Kleppe en 19.00 uur ds. J. van Rijswijk; Sprang-Capelle 9.30 en 15.30 uur ds. M. Karens; Terneuzen 10.00 uur ds. B. Labee en 18.00 uur ds. C. Harinck; Tholen 14.30 uur ds. A. Verschuure; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. J. van Belzen; Utrecht 10.00 en 16.30 uur ds. A.J. de Waard; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. B.J. van Boven; Veenendaal 9.30 uur ds. A.B. van der Heiden en 15.30 uur ds. M.J. van Gelder; Vlaardingen 19.00 uur ds. J.S. van der Net; Vlissingen 9.30 en 16.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Wageningen 10.00 en 18.30 uur ds. G. Bredeweg; Westkapelle 18.30 uur ds. G.J.N. Moens; Wierden 18.30 uur ds. K. Boeder; Woerden 10.00 en 18.30 uur ds. L. Blok; Wolphaartsdijk 9.30 en 14.00 en 18.00 uur ds. M. Mondria; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. J.J. van Eckveld; Zoetermeer 10.00 en 18.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Zwijndrecht 14.30 uur ds. G.M. de Leeuw; Zwolle 9.30 en 19.00 uur ds. C. Vogelaar.

■ DINSDAG 31 MEI 2011

Drachten 19.30 uur ds. C. Vogelaar; Rhenen 13.30 uur ds. F. Mulder.

■ WOENSDAG 1 JUNI 2011

Breda 19.30 uur ds. J. Schipper; Eindhoven 19.30 uur ds. M. Joosse; Hellevoetsluis 19.30 uur ds. L. Terlouw; Nieuwer ter Aa 19.45 uur ds. A. Verschuure; Nijkerk 19.30 uur ds. G. Beens; Oostburg 19.30 uur ds. E. Hakvoort; Poederroijen 19.30 uur ds. M. Mondria; Poortugaal 19.30 uur ds. G.J. Baan; Scheveningen 19.30 uur ds. P. Mulder; Sint Philipsland 19.30 uur ds. G.

Pater; Spijkenisse 19.45 uur ds. A.A. Brugge; Terneuzen 19.30 uur ds. D.W. Tuinier; Wierden 19.30 uur ds. C.A. van Dieren.

■ DONDERDAG 2 JUNI 2011 HEMELVAARTSDAG

Aagtekerke 9.30 uur ds. D.W. Tuinier; Aalburg 11.00 uur ds. B. Labee; Alblasersdam 9.30 uur B. van der Heiden; Amersfoort 9.30 uur ds. W. Visscher; Andijk: zie Enkhuizen; Apeldoorn 9.00 uur ds. J.M. Kleppe; Barendrecht 9.00 uur ds. L. Terlouw; Barneveld-Zuid 9.00 uur ds. G. Bredeweg; Bodegraven 10.00 uur ds. J. Driessen; Brakel 11.15 uur ds. W.J. Karels; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 uur ds. W. Silfhout; Capelle a/d IJssel-West 19.45 uur ds. A. Moerkerken; De Valk-Wekerom 9.30 uur ds. B.J. van Boven; Dirksland 10.00 uur ds. J. Schipper; Dordrecht 9.30 uur ds. A.A. Brugge; Ede (Noorderkerk, Amsterdamseweg 9) 9.30 uur ds. P. van Ruitenburg; Elspeet 10.00 uur ds. G. van Manen; Emmeloord 11.00 uur ds. R. Kattenberg; Enkhuizen 10.00 uur ds. G. Heijkamp; Ermelo 9.30 uur ds. P. Melis; Genemuiden 9.30 uur ds. C. Hogchem; Goes 9.00 uur ds. C.J. Meeuse; Gouda 9.30 uur ds. G. Clements; 's-Gravenpolder 9.30 uur ds. E. Hakvoort; 's-Gravenzande 9.00 uur ds. J. van Rijswijk; Hardinxveld-Giessendam 9.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 uur ds. M. Joosse; Hoofddorp 9.30 uur ds. R. Boogaard; Houten 10.00 uur ds. J.S. van der Net; Kampen 11.15 uur ds. A. Schot; Kapelle-Biezeling (in Sionkerk te Goes) 11.30 uur ds. G.J. Baan; Katwijk aan Zee 19.00 uur ds. J. van Rijswijk; Klaaswaal 9.30 uur ds. G.J. van Aalst; Kortgene 9.30 uur ds. G.J. Baan; Krimpen a/d IJssel 9.30 uur ds. P. Mulder; Kruijning 9.30 uur ds. G. Hoogerland; Leerdam 10.00 uur ds. M.J. van Gelder; Leiderdorp 9.00 uur stud. R.A.M. Visser; Lelystad 9.00 uur ds. R. Kattenberg; Lisse 11.15 uur stud. R.A.M. Visser; Meliskerke 9.00 uur ds. G.J.N. Moens; Middelburg-Centrum 9.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 9.30 uur ds. J.J. Tanis; Middelharnis 9.30 uur ds. S. Maljaars; Moerkapelle 9.30 uur ds. W. Harinck; Naaldwijk 11.00 uur ds. J. van Rijswijk; Nieuw-Beijerland 9.30 uur ds. A. Vermeij;

■ WIJZIGING RUBRIEK KERKDIENTEN

Onlangs is De Saambinder een samenwerking aangegaan met het Reformatorisch Dagblad. Deze samenwerking houdt in dat De Saambinder gebruik maakt van het kerkdienstenbestand van het RD. Dit levert de administratie van De Saambinder een flinke tijd- en kostenbesparing op. In samenhang hiermee heeft het Deputaatschap De Saambinder tevens besloten tot het doorvoeren van enkele wijzigingen in de kerkdienstenrubriek:

- Van alle predikanten worden ook de voorletters vermeld
- Leesdiensten worden niet meer vermeld
- Toevoegingen (zoals H.A., H.D. en huw. bev.) worden niet meer vermeld.

Nieuwdorp 11.00 uur ds. C.J. Meeuse; Nieuwerkerk 9.30 uur ds. A.J. Gunst; Nunspeet 9.00 uur ds. A. Schot; Oostkapelle 9.30 uur ds. C. Harinck; Opheusden 11.15 uur ds. F. Mulder; Puttershoek 11.15 uur ds. A.A. Brugge; Ridderkerk 9.30 uur ds. G.M. de Leeuw; Rijssen-West 9.00 uur ds. D. de Wit; Rijssen-Zuid 9.00 uur ds. A. Schreuder; Rotterdam-Alexanderpolder 11.15 uur ds. P. Mulder; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 uur ds. J. Mijnders; Rotterdam-Zuidwijk 11.00 uur ds. L. Terlouw; Scherpenzeel 10.00 uur ds. A. Verschuure; Sliedrecht (Middeldiepstraat 31) 12.00 uur ds. G.M. de Leeuw; Soest 9.30 uur ds. J.W. Verweij; Terwolde- De Vecht 9.30 uur ds. K. Boeder; Tricht-Geldermalsen 9.00 uur ds. B. Labee; Uddel 10.00 uur ds. G. Mouw; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. J. van Belzen; Utrecht 10.00 uur ds. A.J. de Waard; Veenendaal 11.00 uur stud. A.P. Baaijens; Vlissingen 9.30 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Waardenburg 9.00 uur ds. M. Mondria; Wageningen 9.00 uur stud. A.P. Baaijens; Woerden 9.30 uur ds. H. Paul; Wolphaartsdijk 11.15 uur ds. G.J.N. Moens; Yerseke 9.30 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 10.00 uur ds. J.J. van Ekeveld; Zoetermeer 10.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Zwijndrecht 11.00 uur stud. A.T. Huijser.

■ VRIJDAG 3 JUNI 2011

Terwolde- De Vecht 14.00 uur ds. K. Boeder.

■ ZATERDAG 4 JUNI 2011

Dordrecht 15.00 uur ds. C.J. Meeuse; Veenendaal 15.00 uur ds. A.J. de Waard.

■ EVANGELISATIESAMENKOMSTEN

Alkmaar ('t Wuiver 2-a) 10.00 en 16.30 uur ev. G. Baan; Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 17.00 uur ev. J. Krijgsman; Emmen (Prinsesselaan 6-l) 9.30 en 15.30 uur ev. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2-c) 9.30 en 16.00 uur ev. S. de Visser; Merkssem (Oude Bareellei 64) 10.00 en 17.00 uur ev. A. van Setten; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 18.30 uur ev. H.J. van den Boogaart.

■ EVANGELISATIESAMENKOMSTEN DONDERDAG 2 JUNI 2011 HEMELVAARTSDAG

Alkmaar ('t Wuiver 2a, Oudorp) 10.00 uur evang. G. v.d. Breevaart; Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 uur evang. J. Krijgsman; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 uur evang. H.J. van den Boogaart.

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

Indien de Heere wil en wij leven.

ADVERTENTIES

De kerkenraad van de Ger. Gemeente te Yerseke geeft met leedwezen kennis dat overleden is, in de Hope des Eeuwigen Levens, de heer

Joh. Witte

op de leeftijd van 76 jaar.

Gedurende de periode van 1989 tot 2004 heeft hij met de liefde van zijn hart als ouderling met bijzondere opdracht van de gemeente Yerseke op de post Merkssem gediend als evangelist. Hij is nu in mogen gaan in die Rust die er overblijft voor het volk van God.

De Heere sterke de bedroefde weduwe, kinderen, kleinkinderen en familie en heilige de roepstem aan ons aller hart.

Namens de kerkenraad, ds. C. van Krimpen, preses
L.J. Goud, scriba

Yerseke, 17 mei 2011

“Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven”
Openb. 14 : 13

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwdorp geeft met droefheid kennis van het overlijden van haar geliefde oud ambtsbroeder

Johannis Witte

in de leeftijd van 76 jaar

Hij heeft onze gemeente in alle getrouwheid en liefde als ouderling gediend van 1972-1989

De Heere vertrooste en ondersteune zijn vrouw, kinderen, klein-en achterkleinkinderen en heilige de roepstem aan ons aller hart.

Namens de kerkenraad, D. den Haan, preses
J.R. de Visser, scriba

Nieuwdorp, 17 mei 2011

“En nu, vreest den HEERE” (Jozua 24: 14a)

Onze lieve ouders, grootouders en overgrootouders

Jacobus Neels

en

Johanna Cornelia Neels-Simon

hopen D.V. 21 juni 2011 te herdenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in Canada,
Zuid-Afrika en Nederland

Suite 108; 8920-2 Broadway Street; Chilliwack BC; V2P 5W1; Canada

Ambtskleding
2- of 3-delige kostuums, preekjassen
overhemden, dassen, hoeden

Trouwkostuums
jacquets, gilets, schoenen,
accessoires

Geerts
herenkleding Dorpsstraat 229,
3925 KC Scherpenzeel
tel. (033) 277 88 99

Teksten schrijven
Redigeren Columns
Vertalen

DE KUNST VAN HET SCHRIJVEN
VOOR AL UW TEKSTEN

THE ART OF TRANSLATION
PROFESSENELE VERTALINGEN

CHRISTINA STRAAT 45
3921 BS ELST (UTR)

www.BRAND-SCHOUTEN.NL BRAND & SCHOUTEN

Boerenlandcamping Grevelande.
Kamperen in het landschap
bij boerderij.
Rustig in eigen sfeer, 10 min lopen
naar kerk. Vlakbij Grevelingenmeer
en 20 min naar de zee.
www.Grevelande.nl
Fam. van der Velde
heet U hartelijk welkom!
Peuterdijk 59 Herkingen
0187-669317

Door annulering te huur
4/5 pers Chalet week 31/32/33/34
prijs € 410,- p.w.
stacar. nog vrij week 27/32/33/34
prijs € 365,- p.w. Kampeerplaatsen
ook nog vrij in hoogseizoen.
www.campingdebeukenhof.com
0528-331246

Vakantie Oostenrijk:
Te huur: luxe Chalet en
Appartementen 2-9 pers.,
in omg. Saalbach-Hinterglemm /
Zell am See, Kerkdiensten
tijdens zomervakantie.
Info: 0180-322181 / 06-51166845

Begrafenis Verzorging Tollenaar
Voltastraat 21, 4532 LG Terneuzen
Tel. 0115-612554 - **Geen crematies**

2 studentes verpleegk. zoeken
i.v.m. studie kamer/kosthuis omg.
DORDRECHT / ZWIJNDRECHT
per 1 sept. '11 tel. 0118-571251

in- en verkoop
THEOLOGISCHE BOEKEN
www.boekhandelversprille.nl

Boekhandel en antiquariaat Versprille

Noordweg 9a Krabbendijke.
0113-502004. Maandag gesloten

BOEKENMARKT op DV
zaterdag 4 juni bij winkelcentrum
De hoge wal in Rijssen. Van 10-16
uur. Veel keus in tweedehands en
nieuwe (afgeprijsde) boeken.
P. Helder, 0318-543570

DE VALK/LUNTEREN mooie om-
geving van **BOS, HEIDE, ZAND-
VERSTUIVING** een rustig gel.
gezellig ing. schone **vak. won.**
tel 0318 - 461624 **vrij voor wk 29
na wk 35 evt. tijd mogelijk**

Te huur: **zelfstandige woonruim-
te** voor 1 of 2 personen
Omgeving Gorinchem/Werkendam
Info: woonruimtete huur@live.nl

T.H. ERMELO, ruime hoekwoning
met mooie tuin. 1 km. van bos, hei,
zwembad, dorp. Van 22-7 t/m 10-8.
Tel. 0341-561699 / 0623735516

Te huur in Canada, een
**vakantiewoning dichtbij Norwich
(Ontario)**. Tel. 001519 688 0947.
Hollands sprekend.

BIJ HET BELIJDENIS DOEN... GESCHENKBOEKJES

nieuw



9,95

ds. G.H. Kersten
EEN VOLKOMEN OFFERANDE
Twee nooit eerder uitgegeven preken
over Goede Vrijdag en Pasen.
Geb. 58 blz.

nieuw



10,90

ds. C.A. van Dieren
DE ZEVENDE VRIJSTAD
Drie preken over Numerie 35,
met veel geestelijke lessen.
Geb. 77 blz.



ds. C.J. Meeuse
CHRISTUSKENNIS
en de toegang tot het Heilig
Avondmaal
Wat is eigenlijk 'kennis van
Christus'?
Geb. 80 blz.

10,90



Jonathan Edwards
**STRIJD DE GOEDE
STRIJD**
Drie preken.
Vertaald door
drs. G.H.C. Pas-Donker.
Geb. 80 blz.

10,90



Jonathan Edwards
**U ZOEKT MIJN
HART**
Preek over Lukas 16:16.
Vertaald door
drs. G.H.C. Pas-Donker.
Geb. 72 blz.

10,90



ds. C.J. Meeuse
**BOVEN DE GLANS DER
ZON**
Vijf overdenkingen over de
bekering van Saulus van
Tarzen.
Geb. 123 blz.

12,50

Uitgeverij Boekhandel

GK Gebr. Koster
Nairacstraat 17, 3771 AW Barneveld
Tel. (0342) 41 69 86

4 nummers inclusief het extra dikke zomernummer!

GezinsGids Zomeractie!

www.gezinsgids.nl
030 230 35 00



4 nummers
€ 7,50

Deze zomer nóg meer leesplezier met het **extra dikke zomernummer** van de GezinsGids. Meld u telefonisch aan of ga naar www.gezinsgids.nl

Doe mee met de PRIJSPUZZEL!

Identiteit voor nu

Aanmeldingen voor deze actie dienen voor 14 juni 2011 bij ons binnen te zijn.

gezinsgids

Te huur in Zeeland:
deze zomer, (€700,- p.mnd.) gez.
land. huisje voor ouder echtpaar
of alleenstaande, tussen Goes en
Bergen op Zoom. Strand Domburg
40 min., bossen Bergen op Zoom
20 min. Nette bewoning vereist.
Tel. 06-51634102


**GERT JAN
KREIJKES**
uitvaartverzorging

dienstbaar in vertrouwen

*ongeacht uw verzekering
verzorgen wij begrafenissen in Rijssen en omstreken*

G.J. Kreijkes	G. Pluimers
Piet Heinstraat 26 7461 EZ Rijssen	De Steege 1 7462 VA Rijssen
Tel. 06-51911174 Tel. 0548-520159	Tel. 06-15683351 Tel. 0548-515946

www.gertjankreijkes.nl

Te huur in Zeeland:
deze zomer, (€700,- p.mnd.) gez.
land. huisje voor ouder echtpaar
of alleenstaande, tussen Goes en
Bergen op Zoom. Strand Domburg
40 min., bossen Bergen op Zoom
20 min. Nette bewoning vereist.
Tel. 06-51634102

Vakantie op de Veluwe?
www.rusteenweinig.nl


Dorst
BEGRAFENISVERZORGING

Molenpad 4
4696 BP Stavenisse
Telefoon: 0166 - 69 74 38
Mobiel : 06 - 10 64 28 07
www.dorstbegrafenisverzorging.nl

Wij verzorgen alléén begrafenissen

Samenwerkingsprobleem?
Arbeidsconflict?

Mediation is een optie.

 dr. S.D. Post MPM
nmi-mediator
06 49 49 81 44
info@sdpadvies.nl

Ook voor coaching en training

 E. Treur
Kroostweg 22
3704 ED Zeist
Telefoon 030 - 6924258
Mobiel: 06 - 57315689
www.begrafenisondernemingtreur.nl
info@begrafenisondernemingtreur.nl

Begrafenisonderneming Treur

Wij verzorgen alleen begrafenissen

Orgelbouw Advies Commissie

een betrouwbare partner!



nieuwbouw • restauratie • overplaatsing • onderhoud

*ook voor akoestische
vraagstukken*

 Vereniging van
Organisten der
Gereformeerde
Gemeenten

Neem voor meer informatie
contact op met
Dhr. H. den Hollander
Tel. (010) 435 44 35

Te koop: Hoevelaken, **v.o.n. aktie!**
Riant vrijstaand herenhuis,
vrij uitzicht op vijver,
grote tuin, carport, oprit, garage,
grote woonkamer, woonkeuken,
5 slaapk. waarvan een op b.g.,
3 x toilet, 2 badkamers,
veel glas met electr. zonnewering,
nabij reform. kerken en scholen
in het midden van het land.
€525.000,- **v.o.n.** 06-11477628
(aktie geldt in de maand mei 2011)


begrafenisverzorging

Tel. (010) 458 31 12

Dag en nacht bereikbaar Overal te ontbieden

D.W. Schipper 010-450 66 26 Capelle a/d IJssel	J. Kooijman 0182-58 39 32 Gouda
--	---------------------------------------

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Vakantie in Zeeland.
Mooie kampeerplaatsen te huur.
Onze kl. boerderijcamping is kind-
vriendelijk, gezellig, rustig en ruim.
Kijk op **www.hoevedehond.nl** of
bel 0111-671653. Fam. vd Velde

Familie/ vakantiehuis
"Haus Irmgard" op de Hunsrück
(Duitsland) ± 25 km vanaf de moe-
zel en ± 25 km vanaf de Rijn.
25 slaapplekken, onderverdeeld
in div. appartementen.
Ook per appartement te huur.
[www.hetankermaritiem.nl/
hausirmgard.html](http://www.hetankermaritiem.nl/hausirmgard.html)
Tel. 06 20735340/ 0620735341

KLASSIEKE ORGELS...

Johannus
Eminent
Domus
Monarke
Cantilena
enz.

Ruime ervaring
in zaal- en
kerkorgels


**Stolk
Orgels**

NIEUWERKERK A/D IJssel
Vrijheidsaan 55 - tel. (0180) 31 56 52

Krabbendijke
Nederhemert Nrd.
Papendrecht

www.stolkorgels.nl

AANBIEDINGEN!
DeRooBoeken.nl

Te Huur in **ACHTERBERG**
bij Rhenen vakantiewoning voor
max. 8 personen, genieten van rust
en ruimte. met prachtig uitzicht op
de Grebbeberg, wandel- en fiets-
gebied. Vrij vanaf week 22 t/m 29
en vanaf week 33 tel 0317-619173

 **B. Janssen** Begrafenisverzorging 0113 - 34 03 07

*Wij verzorgen begrafenissen
in geheel Zuid- en Noord Beveland*

*Wilsbeschikking kunt u bij ons aanvragen
"Zo wil ik het als mijn sterven daar is"*

Havikskruid 10, 4421 MN Kapelle,
Mobiel 06 53 23 73 20
www.begrafenisverzorging-janssen.nl

Geen crematies




RST
Zorgverleners



Verpleging & Verzorging

**"Fijn dat ik nog thuis
kan blijven wonen"**

Verpleging & Verzorging door
medewerkers met een reformatorische
identiteit, dat is **een vertrouwd idee.**
Meer informatie? www.rstzorg.nl
of bel 0342 - 42 23 24.

RST Zorgverleners biedt ook **kraamzorg**
en **huishoudelijke hulp**

begrafenisverzorging Den Hollander

Begravenissen in Vlaardingen, Rotterdam, Gouda, Den Haag en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.



T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Orgelcentrum HET BINNENVELD In- en verkoop van klassieke orgels

JOHANNUS
DOMUS
UNICO
VIVACE
CONTENT



Onze showroom is geopend op afspraak.

Wim en Jenny Achterstraat
Friesesteeg 56
3911 VR Rhenen
telefoon 0317 - 61 20 10

www.orgelcentrum.nl

HARKES *Persoonlijke zorg
voor uw begravenissen*

Telefoon (0172) 21 21 22

Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop

*Wij verzorgen alleen begravenissen
Dag en nacht bereikbaar – overal te ontbieden*

Fides

praktijk voor diagnostiek en psychosociale hulpverlening

Een vertrouwd adres voor hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen vanuit een Bijbelse visie.

Wij bieden o.a. hulp bij:

- Opvoedingsvragen
- Relatie- of werkproblemen
- Sombereheid, angst, piekeren
- Psychische klachten
- Gezinsproblemen
- Identiteits- en andere vragen

U kunt ook bij ons terecht voor psychologisch onderzoek, PGB-aanvragen, sociale vaardigheidstrainingen en onderzoek en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Bel gerust voor informatie of aanmelding! Tel. 0342 - 41 99 77
www.fideshulpverlening.nl

Schoutenstraat 94a
3771 CL Barneveld

We hebben nog zo
weinig goede boeken.

Helpt u ons
alstublieft!



Stort uw bijdrage op

rekening 32 06 66
t.n.v. Stichting China
Postbus 1150
3900 BD Veenendaal

Vakantiebungalow in Elspeet? www.tnisje-elspeet.nl

De Laatste Zorg
Begravenisverzorging
Joop van Dijk Joh. zn.

- Geen crematies.

- Begravenissen verzorgen wij geheel naar wens van de familie.
- Gespecialiseerd in thuisopbaring.
- Wij verzorgen begravenissen in elke plaats waar u wenst.
- Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Burg. ten Veldestraat 22 M 06-20 36 10 34
8281 ZS Genemuiden F 038-385 87 66
T 038-385 42 30 E info@delaatstezorg.nl
I www.delaatstezorg.nl

Te koop gevraagd Theologische boeken 0577-401065

*Begravenisonderneming
De Floe*

Delkant 8 | 5311 CJ Gameren

Tel. 0418 - 56 21 74

www.begravenisondernemingdekloe.nl

De Saambinder Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur:

ds. G.J. van Aalst

Bijdragen van medewerkers en boeken ter recensie aan:

ds. G.J. van Aalst,
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
tel. 0186-576990, fax 0186-575105
e-mail: gjvanaalst@kliksafe.nl

Redacteur: ds. C. Neele

Meditaties aan:

ds. C. Neele,
Hyacinthenstraat 1, 2161 XN Lisse,
tel. 0252-413800, fax 0252-420471
e-mail: c.neele@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk) en berichten aan:

redactie-secretaris: J.J. Verhage
Kloosplantsoen 131, 2985 SC Ridderkerk,
tel. 0180-420865, fax 0180-423583
E-mail: jj.verhage@kliksafe.nl

Aanlevertijd:

Uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór
de datum van verschijning van De Saam-
binder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk aan:

Kerkelijk Bureau Geref. Gemeenten,
postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599,
e-mail: saambinder@cbgg.nl

Advertenties en familieberichten aan:

Drukkerij Verloop,
postbus 33, 2950 AA Alblasserdam
tel. 078-6912899, fax 078-6919536
e-mail: saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen **uiterlijk
donderdag** vóór de week van
verschijning aangeleverd te zijn.
Rouwadvertenties **uiterlijk
maandagmorgen 9 uur**.

Advertenties € 0,95 per mm.
Familieberichten € 0,40 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 19% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
Kerkelijk Bureau Geref. Gemeenten,
postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599,
e-mail: saambinder@cbgg.nl

Betalingen abonnementsgelden:

Postbanknr. 64327 t.n.v. De Saambinder-
abbonementen te Woerden.

Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling):
voor Nederland: € 12,00 per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober);
voor het buitenland:
€ 24,- per jaar + extra portiekosten.
Canada \$ 115,-; USA \$ 115,-.

Correspondentieadres

Noord-Amerika:

Mr. Clarence Bleeker, 1233 Leffingwell Av,
N.E., Grand Rapids, Michigan, U.S.A. 49505.

*De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid betreffende de inhoud van de advertenties
en de (recensies van de) aangekondigde boeken.*

Welkom op de
THEMADAG 2011



Datum: D.V. vrijdag **3 juni 2011**

na Hemelvaartsdag

Locatie: Kerkgebouw Geref. Gemeente **Gouda**

Nieuwe Gouwe OZ 2b

Aanvang: **10.00 uur**

De (nadere)

REFORMATIE en het **JOODSE VOLK**

M.m.v. ds. M. van Campen, ds. C.J. Meeuse en ds. W. Silfhout

Deelname aan deze dag € 7,50
m.u.v. jongeren en studenten tot 25 jaar

Graag vooraf opgeven i.v.m. de te bestellen lunch en consumpties

Tel. 0348 - 489 929 of e-mail: info@boardforisrael.nl

