

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

donderdag 11 juli 2013

MEDITATIE

Een ernstige waarschuwing van Paulus

Je zou het een pinksterwaarschuwing kunnen noemen. Een waarschuwing van de apostel Paulus aan de Efeziërs: "En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet!"

Het gaat hier niet om een zonde, die in de wereld bedreven wordt, of in allerlei verkeerde godsdienst, maar het gaat om een zonde, die Paulus tegenkomt binnen de gemeente van Efeze. Het is dan ook een waarschuwing voor de gelovigen. Juist voor hen die de Heilige Geest ontvangen hebben. Juist in het leven van degenen die wedergeboren zijn uit water en Geest. Het zijn degenen die tot God bekeerd zijn, en die door de Geest vernieuwd zijn. Ze kennen de werkingen van die Geest in hun leven. Ze kennen de ontdekkende en overtuigende kracht van de Heilige Geest in hun harten. Over welke zonde gaat het hier? Het gaat hier inderdaad om een grote zonde, waardoor de Heilige Geest als het ware bedroefd wordt. Hoe teer wordt

En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet.

Efeze 4 : 30a

deze zonde aangeduid: bedroeven! Juist iemand die veel van mij houdt, wordt bedroefd, wanneer ik dingen doe die hij of zij niet goed vindt. Een vader is bedroefd over een zoon, van wie hij veel houdt. Dit is dus niet de zonde tegen de Heilige Geest, zoals de Heere Jezus daarvan sprak tot de Farizeeën in Matthéüs 12. Dit is ook niet het wederstaan en het lasteren van de Heilige Geest, waarvan Stéfanus sprak tot het Sanhedrin, maar het is een zonde van Gods kinderen in het geestelijke leven bedreven tegen een goeddoend God. De kanttekening van de Statenvertaling schrijft: "...Zijn vriendelijke werking in ons verduistert en in plaats van Zijn liefde

ons Zijn gramschap laat gevoelen (gelijk een vader een droevig gelaat trekt over Zijn kinderen)". Ook de Dordtse Leerregels waarschuwen: "Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, en bedroeven de Heilige Geest (DL, V, par. 5).

Op welke wijze wordt deze zonde bedreven? Wat is de oorzaak van deze kwaal in het geestelijke leven? Wel, door ongehoorzaam te zijn. Door bepaalde zonden te koesteren. In plaats van tegen de zonde te strijden, de zonde toe te laten. Dat kan een langzaam proces zijn. Een proces van langzame gewinning. Hoe zien we dat in het leven van Lot. Eerst woont hij aan de rand van Sodom, even later zien we hem midden in de stad. Noach bedroefde de Heilige Geest, toen hij dronken lag in zijn tent. We zien het ook in het leven van Simson. David bedroefde de Heilige Geest door zijn zonde met Bathséba. En zij waren toch allemaal mensen die de Heilige Geest ontvangen hadden! Maar zij bedroefden de Heilige Geest.

We kunnen de Heilige Geest bedroeven door weer op te gaan in de dingen van de wereld. De geest van materialisme neemt ons in beslag. Oude zonden, waarvan we vroeger hartelijk afscheid genomen hadden, nemen ons weer in. We worden door ijdelheid bevangen, door eigenliefde en vleeselijke lust. We kunnen de Heilige Geest bedroeven doordat de hoogmoed in ons hart heerst. De discipelen streden over de vraag, wie van hen de meeste zou zijn. We kunnen de Heilige Geest bedroeven door onze zonden te bedekken. David zegt daarvan in Psalm 32: "Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag". Zolang de zonde van mijn leven niet beweend en beleden is, is de Heilige Geest bedroefd, en kan er ook geen opwas zijn in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus.

We kunnen de Heilige Geest bedroeven, wanneer er geen onderzoek is in het Woord van God. De Bijbel blijft gesloten. De geschriften van onze va-

Inhoud

91e jaargang

Nr. 41

- 1 Een ernstige waarschuwing van Paulus
- 2 Mazelenepidemie
- 3 Bijbelstudie: Spreuken (14)
- 4 Zendingswerk is Gods werk
- 5 Psyche en prediking (1)
- 6 Een waardig afscheid van een gewaardeerd man
- 7 Vanwege de nood der tijden...
- 7 Even maar...
- 9 Onderwijs ten opzichte van gezin, kerk en samenleving (2)
- 10 Alternatieve geneeswijzen (2)
- 10 Boekennieuws
- 12 Kerknieuws
- 13 Berichten
- 13 Kerkdiensten

deren worden niet meer gelezen. Er is geen honger meer naar geestelijk voedsel. Wat kunnen ze toch ver weg zijn in het geestelijke leven. Ze grijpen nog eerder naar de krant, dan dat zij nu een hartelijke begeerte hebben om te graven naar de schatten van het Koninkrijk van God. Met de vijf wijze maagden zijn ze in slaap gevallen. Deze hadden wel olie van de Heilige Geest, maar door hun gedrag werd de Heilige Geest bedroefd. We kunnen de Heilige Geest bedroeven, door zelfingenomenheid. We kunnen rijk geworden zijn met verkregen weldaden. We gaan onszelf verheffen. Het is een roemen in eigen krachten. We liggen neer op het bed van zorgeloosheid. Een voorbeeld ervan lezen we in de Christenreis. Halverwege de heuvel Moeilijkheid staat een priegel. Daar gaat Christen wat uitrusten en valt hij in slaap. De rol met het zegel van de Geest valt nu uit zijn handen. Wat is het gevolg van deze zonde? De kanttekening van de Statenvertaling is hier onderwijzend: "...waaruit ook een bedroefd gemoed rijst in de gelovigen, en de zekerheid van hun zaligheid wordt verduisterd". Ze gaan zwijgende over de wereld en lopen in

het donker, terwijl ze vroeger licht in de ziel hadden en konden zingen van Gods goedheid. Hoe kunnen we van deze kwaal genezen worden? Door te bidden om ontdekkend licht van de hemel. Door acht te geven op de opwekkingen uit Gods Woord. Door een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de kwaal. Door voor God te buigen, onze zonden hartelijk te belijden, neer te vallen voor God in het stof en te smeken om Zijn genade. Want er is nog een weg terug. Voor deze zonde is nog vergeving. Het is niet de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest. Wel kunnen we ver gegaan zijn in bepaalde zonden en overtredingen, maar er is nog vergeving in het bloed van Christus. Al hadden we met Petrus de Heere verloochend. Al waren we met Thomas verstrikt in de zonde van het ongelooft, maar de Heere is de Machtige en Getrouwe. Hij zal niet laten varen het werk dat Zijn hand begon. Het goede werk, dat Hij begonnen heeft, zal Hij voleindigen tot op de dag van Jezus Christus!

Haren (Gr.),

ds. J.B. Zippro

plaatsvinden aan de groep kinderen die een duidelijk verhoogd risico op besmetting lopen. Ouders die hun kinderen niet hebben gevaccineerd, zal opnieuw geadviseerd worden dit wel te doen. Gelukkig spreekt de brief niet over vaccinatiedwang.

Discussie in eigen kring

Naast de aandacht in de media voor vaccinatie en voor de medische aspecten ervan, geeft de mazelenepidemie ook in eigen kring aanleiding voor een nieuwe discussie over het gebruik van de middelen. Daarbij komen dan de Zondagen 9 en 10 van onze Catechismus, over de voorzienigheid Gods, ter sprake. En als het goed is ook zondag 50: het (gebeds)leven in afhankelijkheid van de Heere, 'geef ons heden ons dagelijks brood'. (Zie 'Even maar...' in dit nummer). Op grond van zijn geweten meent de ene ouder voor Gods aangezicht het te kunnen verantwoorden om wel te vaccineren, en kan de andere ouder vaccinatie niet verantwoorden en besluit om het niet te doen. Het gaat in beide gevallen om een gewetenszaak. De discussie over wel of niet vaccineren laten we dit keer rusten. Daarvoor verwijzen we naar artikelen die daarover in het verleden reeds in De Saambinder verschenen zijn. Zonder anderen tekort te doen, willen we ons in dit artikel richten tot ouders die op dit moment worstelen met het feit dat hun kinderen niet gevaccineerd zijn en ziek kunnen worden, of al ziek zijn.

Lege handen

Wat sta je als ouders - vooral vaak de moeders - voor je gevoel met lege handen. Opeens moet je als ouder je verantwoorden voor keuzes die je maakt in de opvoeding van je eigen kind. In je geweten voel je voor Gods aangezicht dat je niet anders kunt en dat je het beste zoekt voor je kind. Maar de omgeving vraagt vooral naar argumenten en motieven, wil weten waarom je zo afwijkt van wat in Nederland normaal en gebruikelijk is. Moeders moeten op consultatiebureaus uitleggen waarom ze vaccinatie afwijzen. Soms is er acceptatie, maar ook nogal eens onbegrip. Om over erger maar te zwijgen. Al kun je naar anderen toe uitleggen wat je standpunt is, toch geeft het vaak een worsteling. Zijn we ontaarde ouders als we ons kind niet laten vaccineren? Van alle kanten bevroegd worden en tegelijk met lege handen staan, betekent je eenzaam en onbegrepen

Mazelenepidemie

De redactie heeft ds. A. Schreuder, die vroeger arts was, gevraagd wat te schrijven vanwege de actualiteit van de mazelen. In zijn artikel verwijst hij naar eerdere publicaties op dit terrein in De Saambinder. O.a. van wijlen ds. A. Vergunst. U kunt die vinden in Digibron.

In bepaalde delen van Nederland is een mazelenepidemie uitgebroken. De gebieden waar daarvan sprake is, worden samen de "biblebelt" genoemd. Daar wonen immers de mensen die om principiële redenen hun kinderen niet laten vaccineren, gezinnen die behoren tot de reformatorische gezindte. Opnieuw staat zo'n epidemie volop in de publieke belangstelling. Nauwkeurig wordt bijgehouden hoe de ziekte verloopt, hoeveel kinderen er

in een ziekenhuis worden opgenomen en hoe erg de complicaties zijn.

Aandacht in media en vanuit de overheid

Het uitbreken van een epidemie zoals nu het geval is, kan ook rekenen op grote aandacht in de media. In het gunstigste geval wordt er redelijk evenwichtig verslag gedaan. In meer ongunstige gevallen wordt er sterk afkeurend gereageerd. Ook hoor je altijd weer geluiden die pleiten voor vaccinatiedwang. Ouders ontzeggen immers hun kinderen de mogelijkheid om voor een bepaalde ziekte 'gevrijwaard' te blijven? Van overheidswege krijgt deze epidemie ook de nodige aandacht. De minister heeft op 24 juni in een brief aan de Tweede Kamer uitgelegd hoe haar beleid is in de aanpak ervan. Er zal de komende tijd een extra vaccinatie

voelen. Bestoekt te worden met veel vragen waarop je zelf ook niet altijd precies een antwoord weet. Zeker niet als de media er ook nog eens bovenop zitten om je met vragen te bestormen.

Machteloze handen

Als in een gezin een kind ziek is, voel je als ouders hoe dierbaar een kind is. Je wilt alles doen om het te verzorgen. Tegelijk voel je als ouders op zo'n moment een stuk machteloosheid. Juist bij ziekte voel je als ouder hoe broos een kind is, een pand, van de Heere gekregen.

Opeens moet je als ouder je verantwoord voor keuzes die je maakt in de opvoeding van je eigen kind.

In iedere opvoeding doen zich situaties voor waarin een ouder zich bij tijden machteloos voelt. Het gaat met het kind niet zoals je graag zou wensen. Je kunt niet meer dan er zijn, je kind aandacht en liefde geven en goed verzorgen. De zorg drukt je neer en de onrust over hoe het verder zal gaan, kan het gevoel van machteloosheid nog groter maken. Bij wie kun je terecht met je zorg? Gelukkig als er familie, vrienden en bekenden zijn die meelevend. En ook ambtsdragers.

Gevouwen handen

Het belangrijkste is als we met en voor onze kinderen onze handen vouwen. Zegt de Heere niet tegen de vader van de maanzieke knaap in Markus 9: 'Brenge hem tot Mij'? Kinderen brengen bij de Heere, dat is de enige weg die overblijft. Ze toevertrouwen aan Zijn zorg. Buigen onder Zijn beleid. Vragen om bewaring en genezing, maar ook de uitkomst in Zijn hand leggen. Dat deed die vader ook: 'Maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons'.

Bedelen om kracht. Worstelen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid, maar ook om hun zielenheil. Is het dan ook niet vaak zoals die vader uitriep: 'Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp'. Dan mag gelukkig wel eens ervaren worden dat de Heere niet teveel oplegt om te dragen.

SPREUKEN

14

De afkomst van Christus



'Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van den aanvang, van de oudheden der aarde aan'.

Spreuken 8:23

Zoals eerder is aangegeven, betekent de Wijsheid in het spreukenboek de Zoon van God. In de loop van de eeuwen is hier vaak anders over gedacht. Maar de kerkvaders hebben al aangegeven dat met de Wijsheid Christus wordt bedoeld. Van groter belang is het dat het Nieuwe Testament deze betekenis aangeeft. De Zaligmaker wordt immers de kracht en de wijsheid Gods genoemd? (1 Kor. 1:24, Ef. 1:17, Kol. 2).

Deze betekenis wordt nog meer onderstreept als we het achtste hoofdstuk lezen van het spreukenboek. De rijkdom van Christus wordt uitgestald. Hij is van eeuwigheid. Dit zegt Salomo in vers 22: 'De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan'. De afkomst van eeuwigheid wordt nadrukkelijk omschreven in de verzen 23 tot en met 26. Maar voordat de koning van Israël deze afkomst aangeeft, beschrijft hij eerst de vrucht daarvan, in vers 21: 'Opdat Ik Mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is; en Ik zal hun schatkamers vervullen'.

Wie gevonden mag worden in de eeuwige Zaligmaker zal een eeuwigheidswerk ontvangen in de ziel. Wordt uw hart vervuld met het werk van Christus? Zonder Zijn werk gaan we voor eeuwig verloren. Met Hem zijn we voor eeuwig behouden.

De Zoon van God is ook de Schepper. Hij is van eeuwigheid af gezalfd, maar ook de Schepper van hemel en aarde. 'Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef... (vs 27). Ook dit vinden wij in het Nieuwe Testament (Joh. 1:1-14, 1 Kor. 1:24, 30, Hebr. 1:1-4).

Wat hebben wij nog meer uit de Zaligmaker nodig? Deze verwondering vinden wij in de laatste verzen van het hoofdstuk: 'Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE...'

De Heere wil in het bijzonder jonge mensen laten delen in het werk van Zijn Zoon. Van de hemel wordt geroepen: 'Nu dan, kinderen, hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij, die Mijn wegen bewaren' (vers 32). Al eerder kwam de oproep tot de kinderen: 'Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden' (vers 17).

Het is een oproep met een belofte. Er is een Zaligmaker van eeuwigheid. Hij is Schepper en Herschepper.

Poortugaal, ds. C. Neele

Zendingswerk is Gods werk

“ZGG voert namens de Gereformeerde Gemeenten kerkelijk zendingswerk uit volgens de opdracht van de Heere Jezus”. Kernachtiger kan het werk van het deputaatschap voor de Zending van de Gereformeerde Gemeenten eigenlijk niet weergegeven worden.

Van dit werk legt het deputaatschap verantwoording af op de Generale Synode. Maar daarnaast houdt men ook graag voortdurend de gemeenten en de leden op de hoogte. Ons bekende zendingsblad Paulus is daarvan getuige. En is daartoe een goed middel. Bovendien wordt er jaarlijks een officieel Jaarverslag uitgebracht. Het is goed aan dit Jaarverslag aandacht te besteden in ons kerkelijk blad De Saambinder.

Het Jaarverslag telt 56 pagina's. Op actuele wijze heeft de vormgeving plaats gevonden. Er is veel informatie in te vinden. Over de verschillende zendingsgebieden. Over het werk van de deputaten, van het zendingsbureau, over de financiën. Het geheel is van dienstig cijfermateriaal voorzien. De uitgave is rijk geïllustreerd. Geplaatste foto's geven duidelijke indrukken weer van zaken waarover het gaat. De daarbij geplaatste korte stukjes tekst maken helder waar het dan feitelijk over gaat. Deze manier

van weergeven komt de leesbaarheid duidelijk ten goede.

Zendingsopdracht

De kern van het zendingswerk is de verkondiging van het Woord Gods. Dat is immers de opdracht van de Heere Jezus: “Gaaf heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen” (Markus 16:15). Dit werk mag vrucht dragen. Ten diepste is de geestelijke vrucht door ons mensen niet te bepalen. Wel mag opgemerkt worden dat in de zendingsgebieden mensen naar het Woord gaan horen, uit het Woord onderwezen willen worden; levens van mensen zijn wezenlijk gaan veranderen. Vanuit deze kern vragen vervolgens ook veel andere zaken aandacht. Feitelijk komt het hele leven in alle facetten aan de orde. Bijbelvertaalwerk is heel belangrijk. Op Papoea is op dat terrein al veel gebeurd en nog veel aan de gang. Toerusting van gemeenteleden is van wezenlijke waarde. Zoals in Ecuador waar verdiepend onderwijs vanuit de Schrift en de geloofsleer alle aandacht krijgen. Uiteraard is er de catechese, zowel aan ouderen als aan jongeren. Zeker ook ter voorbereiding op de geloofsbelijdenis. Uiteraard is er aandacht voor de opleiding voor aanstaande ambtsdragers, met name evangelisten en predikanten.



De jonge kerken op Papoea en in Nigeria zijn zelfstandige kerken geworden.

Op Bali mag werk gedaan worden aan de theologische opleiding. Het gaat dan over kerkelijke opleidingen en opleiding voor godsdienstleraar. Maar er zijn ook andere zaken. Er wordt een kleine duiding gegeven van werk dat in Guinee gebeurt aan medische zorg, ontwikkeling op het terrein van alfabetisering, hulp in zaken rond de primaire levensbehoeften zoals drinkwater. Evenzeer is er toerusting voor christelijke opvoeding. Ook in Albanië is het belangrijk te benadrukken dat ouders er moeten zijn voor hun kinderen. En de opvoedingsverantwoordelijkheid van vaders blijkt al helemaal geen gemakkelijk onderwerp. Bij het werken in Oost-Azië krijgt men ook met mensen te maken die met psychosociale problematiek worstelen.

Gebed

Het doornemen van het Jaarverslag doet een beetje kijken in de keuken van het werk dat onder verantwoordelijkheid van ZGG gebeuren mag. Dan mag opgemerkt worden dat zaken tot verwondering stemmen. Immers, als er doorwerking van het Woord plaatsheeft, is dat een wonder. Want dat komt niet uit Adamskinderen voort. Ginds niet en in Nederland niet. De Heere doet door Zijn Geest met Zijn Woord wat Hem behaagt. Het is een verwaardiging dat het werk van ZGG daarin een plaats mag hebben. Tege-lijk is zendingswerk dure plicht. De jonge kerken op Papoea en in Nigeria zijn zelfstandige kerken geworden. De moederkerk is zusterkerk geworden. Dan komen verantwoordelijkheden anders te liggen. In verbondenheid blijken verdere samenwerking en betrokkenheid een goede zaak te zijn.

In de praktijk van het werk is er volop de ervaring van de weerbarstigheid. De doorwerking van het Woord heeft tijd nodig; ontwikkelingen hebben wij niet echt in de hand en kunnen wij niet sturen. Er is het gebed dat er de heilzame invloed van het Woord mag zijn. Door de werkingen des Geestes. Ook is te lezen dat er zorgen zijn. Soms is er weinig zichtbare vrucht; het breekt niet door.

Er komen nog meerdere andere onderwerpen aan de orde. Zoals het vele, zeer gewaardeerde werk dat door het thuisfront mag gebeuren. Laat het gebed voor het zendingswerk er voortdurend mogen zijn, op de kansels en in de binnenkamers.

Geldermalsen,

ds. P. Mulder

Het is al weer een tijdje geleden dat de redactie van De Saambinder een brief kreeg met het verzoek om iets te schrijven over dit thema "Psyche en prediking". Het was een vraag die gesteld werd vanuit persoonlijke nood.

Hoe in prediking en pastoraat, en ook in de gemeente om te gaan met somberheid? Wat is overtuiging van zonde en wat is depressiviteit? En hoe te voorkomen dat spreken over zonde en schuld ertoe leidt dat mensen die lijden aan somberheid steeds verder wegzakken in gevoelens van hulpeloosheid en waardeloosheid?

Dat waren zo de - heel positief geformuleerde - vragen van de briefschrijver. Dit keer een eerste aanzet om daar met u samen over na te denken. De vraag die ik eerst aan de orde wil stellen is: wat is eigenlijk overtuiging van zonde?

Het is goed om bij de Bijbel zelf te rade te gaan. Menselijke ervaring wordt zo gekleurd door menselijke karakters. De één is rationeel, de ander meer emotioneel, de één nuchter, de ander gevoelig. De Schrift is en blijft de norm. Er is een helder Bijbels getuigenis over wat de Heilige Geest doet in het werk van de bekering, van de overtuiging van zonde. Bij sommigen krachtig en snel, zoals in het leven van Saulus van Tarsen; bij anderen meer geleidelijk.

Maar toch is er bij alle verschil in leeftijd en karakter een zeker Bijbels patroon op te merken in het overtuigende werk van de Heilige Geest. 'Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel' (Joh. 16:8-9). Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar hoe doet de Heilige Geest dat, dat overtuigen, dat - meer letterlijk gelezen - aan het licht brengen van de zonde?

De profeet Zacharia heeft erover geprofeteerd: 'Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage

over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene' (Zach. 12:10).

Zij zullen rouwklagen als over het verlies van een enige zoon. Hoe groot dat verdriet is weet niemand, alleen diegene die het jaren later nog voelt als een snijdende pijn in het hart. Het blijft altijd. Het gaat nooit meer weg. Overtuigd worden in de weg van bekering is: gebracht worden in (1) *diepe rouw*, omdat ik tegen God gezondigd heb. Rouw is een hartenzaak. Rouw kun je niet altijd en alleen aflezen aan tranen. De één huilt om niets, een ander toont nooit een traan. Maar er is diep verdriet in het hart. Verdriet dat (2) *klein maakt, verootmoedigt, doet buigen*: Heere, ik ben het niet waardig dat U ooit nog naar me zou omzien. Het is de erkenning van de Kananese vrouw: ik ben als een onreine hond voor U (zie ook: Psalm 143:2).

Depressiviteit zou je kunnen zeggen is somber zijn in jezelf. Overtuiging van zonde is verbroken en verslagen zijn voor God.

Een droefheid die niet anders kan dan (3) *brenge tot een hartelijke belijdenis*: Ik heb tegen U gezondigd. 'Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE' (Ps. 32:5). En daar zien we tegelijkertijd ook iets van de richting van deze droefheid. Het blijft niet steken in malen over mijn fouten en tekorten, over mijn hopeloosheid en hulpeloosheid, uiteindelijk terechtkomend in wanhopigheid. Er is een richting. Het belijden van mijn zonden is een belijden (4) *voor God*. Het roepen van mijn hart is een roepen vanuit de diepten: tot God (Psalm 130:1).

Daar zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar in het kader voor het verschil tussen somberheid en verdriet

enerzijds en oprechte overtuiging van zonde door Gods Geest zijn deze vier dingen voldoende: een diepe rouw, een vernederd hart, een hartelijke belijdenis voor God en een roepen vanuit de diepten naar omhoog.

Somberheid en depressiviteit - soms, maar ook niet altijd verbonden aan karaktereigenschappen - kenmerken zich door verdriet, gedachten van schuld, gevoelens van hopeloosheid en waardeloosheid. Vaak zijn er sombere, in onszelf ronddraaiende gedachten, er is gepieker, getob, opzien tegen dingen, gebrek aan energie om dingen te doen, weinig trek in eten, moeite met slapen, en ook prikkelbaarheid en gejaagdheid kunnen erbij horen.

U merkt, er zijn wat verschillen met wat ik eerder beschreef. Alles wat ik aan het begin beschreef, heeft iets in zich van: 'ik tegenover God'. Er is een richting. Want er is door Gods genade weer een band gelegd tussen God en de mens, en juist in die band wordt pijn, verdriet, schuld en schaamte ervaren. Ik ben onwaardig *in Gods oog*, schuldig *voor Hem*, hoe moet het verder *voor God*, de heilige en rechtvaardige God?

Depressiviteit zou je kunnen zeggen is somber zijn in jezelf. Overtuiging van zonde is verbroken en verslagen zijn voor God.

Het is goed om dat verschil te weten voor jezelf, maar ook ambtsdragers doen er goed aan dit onderscheid op te merken. Om depressieve mensen naar een dokter te verwijzen, om verbroken en verslagen harten met geestelijke wijsheid te leiden. Over die beide onderwerpen in het volgende artikel wat meer.

(wordt vervolgd)

Kampen,

ds. J. IJsselstein

"Wanneer satans aanvechtingen uw grootste verzoeken zijn, zullen zijn verzoeken u nooit kwaad doen of schaden. Daarom, wanneer dit met u het geval is: weest stil".

Thomas Brooks

Een waardig afscheid van een gewaardeerd man

'Wie ben ik, HEERE God, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?' Deze woorden van koning David werden door de heer P. Verweij herhaald tijdens zijn afscheid als directeur van het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Gemeenten. Want na een arbeidsleven van 43 jaar, waarvan de laatste 15 jaar als directeur van het Kerkelijk Bureau, rest er voor Verweij slechts verwondering over de trouwe zorg die de Heere heeft betoond.

15 jaar heeft Verweij zich met grote toewijding ingezet voor het geheel van onze gemeenten. Niet als de 'belangrijkste man van de Gereformeerde Gemeenten' zoals iemand hem onlangs noemde, maar wel als een 'spin in het web', aldus Verweij. Wie is Verweij en wat deed hij zoal?

Groenteveiling

Reeds vele jaren was Verweij als hoofd administratie werkzaam bij de groenteveiling in Bleiswijk, tot zijn oog viel op een advertentie van het Deputaatschap Algemene Kerkelijke Zaken, waarin gevraagd werd om een hoofd Kerkelijk Bureau. Verweij, die op dat moment al vele jaren als ouderling mocht dienen in de Gereformeerde Gemeente van Gouda,

voelde in zijn hart het verlangen om in de gevraagde functie dienstbaar te zijn voor het geheel van de Gereformeerde Gemeenten. Er was echter een nadeel aan de functie verbonden: het was een dienstverband van 80%. En om zijn vrouw en drie zoons goed te kunnen onderhouden had Verweij eigenlijk een volledig dienstverband nodig. De toenmalige voorzitter van het Deputaatschap, de heer G.H. Verweij - overigens geen familie van de scheidend directeur - zei hem echter: 'Zorg er dan zelf maar voor dat het 100% wordt.'

Op 1 maart 1998 trad Verweij in dienst. Het Kerkelijk Bureau telde destijds drie medewerkers, waarvan twee parttime. De hoeveelheid werk nam echter snel toe. Al na enkele maanden kreeg Verweij een volledig dienstverband. En nu, 15 jaar later, laat Verweij een Kerkelijk Bureau achter met 9 medewerkers op de loonlijst.

Werkzaamheden

Ook de aard van de werkzaamheden is veranderd. Waren de werkzaamheden aanvankelijk vrijwel uitsluitend administratief en secretariael van aard, in de loop van de tijd kwamen er steeds meer vragen van organisatorische, kerkrechtelijke of juridische aard. 'Is onze gemeente BTW-plichtig?', 'Hoe

zit het precies met de ANBI-regeling?', 'Meneer Verweij, ik heb een conflict met mijn kerkenraad, kunt u bemiddelen?' Zomaar wat vragen die gesteld werden. Bij de laatstgenoemde vraag heeft Verweij overigens aangegeven dat men daarvoor bij hem niet aan het juiste adres was... Belangrijke momenten in het kerkelijke leven zijn de Synodedagen. Hoewel dit slechts zes dagen in de drie jaar betreft, geeft dit het Kerkelijk Bureau steeds een grote hoeveelheid extra taken. Maar wat de werkzaamheden dan ook waren, Verweij stelde zich daarin steeds dienstbaar en dienstverlenend op.

Persoonlijk

In het persoonlijke leven was er vreugde maar ook zorg. Vreugde, want de familie Verweij breidde in de loop van de jaren uit met drie schoondochters en elf kleinkinderen. Maar ook zorgen. De oude schoonouders van Verweij kregen meer hulp nodig. Daarom verhuisde het echtpaar Verweij enkele jaren geleden van Gouda naar Barneveld. Hun nieuwe woning bood de mogelijkheid om de schoonouders in huis op te nemen. Enkele weken geleden moest de schoonmoeder het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. De oude schoonvader mag nog steeds met veel liefde door Verweij en zijn vrouw worden verzorgd.

Afscheid

'Alles heeft een bestemde tijd' schrijft de Prediker. Zo kwam ook het einde van het arbeidsleven van Verweij in zicht. Verweij, gekenmerkt door een grote bescheidenheid, vond eigenlijk dat er maar niet veel aandacht aan gegeven moest worden. Toch werd besloten hem een afscheidsreceptie aan te bieden. Vlak voordat het zover was, fluisterde Verweij me toe: 'Bart, ik vraag me soms af waar ik aan begonnen ben. Zo meteen komt er helemaal niemand!' Die angst bleek echter ongegrond. Zo'n 200 belangstellenden, afkomstig van Yerseke tot Rijssen en van Den Haag tot Apeldoorn, kwamen naar Gouda om Verweij de hand te drukken. 'Ik ben beschaamd en verwonderd,' zei Verweij na afloop, 'maar ik vond het bijzonder fijn!' Een waardig afscheid van een gewaardeerd man. Terugziende op het vele werk dat in de afgelopen 15 jaar is verricht, rest slechts de bede uit Psalm 90: 'En bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.'

Gouda,

B.W. Drost



15 jaar heeft Verweij zich met grote toewijding ingezet voor het geheel van onze gemeenten.

Vanwege de nood der tijden...

Op dinsdag 11 juni 2013 werd in de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat ambtenaren die geen homohuwelijk willen sluiten voor de toekomst uitsluit van deze functie. Met de aanvaarding van dit wetsvoorstel werd eigenlijk voor het eerst goed duidelijk dat ons land de seculiere moraal heeft omhelsd. Wat reeds langer in de samenleving gemeengoed is, krijgt handen en voeten in de praktijk van het beleid. Orthodoxe christenen komen hierdoor hoe langer hoe meer aan de zijlijn te staan. Een ontwikkeling die de komende tijd in versnelde mate zal voortgaan.

Het is ingrijpend wat er de laatste jaren allemaal overhoop is gehaald. Rond de eigen scholen, de zondagrast, de beschermwaardigheid van het leven en vele andere zaken is er veel in beweging. Middenstanders bijvoorbeeld zullen heel concreet gaan merken dat het niet eenvoudig is om hun zaak op zondag gesloten te houden. Voor onze eigen scholen wordt het klimaat ook met de dag somberder. We hoeven alleen maar te wijzen op de 'verplichte' voorlichting over seksualiteit. Die is minder onschuldig dan we zo op het eerste gezicht vermoeden.

Daar komt nog bij dat het kleine overblijfsel van christelijk Nederland ook geen opwekkend beeld laat zien. Er is een enorme verdeeldheid en over het geestelijke leven kunnen we helaas ook niet hoog opgeven. Binnen alle kerken is er sprake van het binnendringen van een andere, dan Bijbelse moraal. Het geestelijke leven is ook tanende. Hoewel er natuurlijk uitzonderingen zijn en de Heere Zich niet onbetuigd laat, moeten we toch zeggen dat de kerk over het algemeen een treurig beeld vertoont. Het gaat niet goed met ons land, onze kerken, ons volk en onze overheid. Dat is de diepe nood waarin we vandaag de dag verkeren. We hebben de Heere verlaten! Bovendien lijkt deze nood ook niet echt door te dringen in de harten en de levens van veel kerkmensen. We hebben het vaak druk met de dagelijkse dingen. Dat kan het gezin zijn. Dat kan ons werk zijn. Dat kan onze kerk of ons ambt zijn. We hebben het allemaal druk en worden in beslag ge-

Even maar...



Geef ons heden....

Het is de moeite waard om de verklaring van het volmaakte gebed in de Grote Catechismus van Westminster (1648) na te gaan en stil te overdenken. Met het oog op de actualiteit van 'gezondheid en ziekte' beperken we ons dit keer tot de uitleg van de vierde bede. Daar lezen we antwoord 193: 'In de vierde bede - welke luidt 'Geef ons heden ons dagelijks brood' - **erkennen** wij:

- * dat wij in Adam en door onze eigen zonde alle recht op de uitwendige zegeningen in dit leven verloren hebben,
- * en dat wij verdienen dat God ze ons helemaal ontnemt,
- * en dat ze bij het gebruiken ervan een vloek worden,
- * en dat zij van zichzelf ons niet kunnen onderhouden,
- * en dat wij ze niet kunnen verdienen of door onze ijver kunnen verkrijgen, maar geneigd zijn om ze te begeren, te krijgen en te gebruiken op een onwettige manier.

Wij **bidden** voor onszelf en voor anderen:

- * dat zowel zij als wij met gebruikmaking van de geoorloofde middelen van dag tot dag verwachtede van de voorzienigheid Gods, als een onverdiende gave van Hem en zoals Zijn vaderlijke wijsheid dat het beste acht, een toereikend deel ervan mogen ontvangen,
- * en dat dit moge voortgaan en aan ons gezegend mag worden in ons heilig en geriefelijk gebruik ervan en onze tevredenheid ermee,
- * en ook dat we bewaard blijven voor alles wat ons tijdelijk onderhoud en onze welstand zou tegenstaan'. Tot zover deze vooftmoedigende uitleg in de Engelse belijdenis die wordt gefundeerd op 19 verwijsteksten van de Heilige Schrift.

Dus wij **erkennen** vijf zaken: onze totale rechteloosheid (geen recht op Gods dagelijkse zorg), onze

onwaardigheid (we zijn waard dat Hij ons alles onthoudt), onze vloekwaardigheid (overall ligt de vloek op), onze afhankelijkheid (we zijn zo hulpeloos), onze verkeerdheid (dat wij er van onszelf geen recht gebruik van kunnen maken). En wij **bidden** om drie zaken: Gods gunst over de geoorloofde middelen, Zijn toedeling dag aan dag, Zijn bewaring dag aan dag.

Wéten we eigenlijk wel wat we in de zes gebedswoorden van Immanuel allereerst erkennen? En wat bidden we hierin vervolgens? Wie zal er zó van zichzelf deze woorden op Zijn lippen nemen? Daarom belijden onze vaders herhaaldelijk in de formulieren en christelijke gebeden dat de Middelaar dat leert bidden. 'Gelijk Hij ons geleerd heeft...' Bent u verlegen om dit gebedsonderwijs? Elke dag weer opnieuw... Ook in gezondheid en ziekte...?

v. A.

nomen door de dagelijkse sleur van het leven. Kortom, het staat er met de christenheid in ons land ook niet best voor. Het is triest om te zeggen, maar het is gewoon de aanwijsbare realiteit.

Wat moeten we eigenlijk doen? Wat is een antwoord op de zorgen en noden van vandaag de dag? In Eilandennieuws, een blad dat verspreid wordt op Goeree-Overflakkee las ik een opmerkelijk verslag. Het was een verslag van een bidstond 'vanwege de nood der tijden'. Het was een bidstond 'met schuldbelijdenis en bede om Gods barmhartigheid'. De kerkenraad van de christelijke gereformeerde kerk te Middelharnis had besloten een dergelijke bidstond op 12 juni 2013 te houden. De plaatselijke predikant schreef: "In de Canadese kerken wordt dit vanwege de nood der tijden ook zo gedaan".

De bidstond had als uitgangspunt Joël 2:13: Blaast de bazuin te Sion. In de preek werd gewezen op de zorgen in ons land. Ook werd de nood van de kerk in Nederland duidelijk benoemd. 'Wij zijn hier vanavond bijeen om de Heere onze nood voor te leggen. Dan is het wel van belang dat we onze nood kennen, of leren zien... Ja, er is ook geestelijke nood...'. Opmerkelijk is dat de profeet de opdracht krijgt om de bazuin (sjofar) *te Sion* te blazen. De bazuin moet geblazen worden 'om schrik aan te jagen'. De Heere laat de bazuin te Sion blazen omdat 'het verbondsvolk ontrouw is geworden'. Ook echter laat de Heere de bazuin klinken als roepstem tot bekering. Een geestelijke herleving kan niet zonder bekering. God kan en zal alleen een opwekking en herleving geven in de weg van verootmoediging, bekering, verbrijzeling en verbreking. Zonder boetvaardigheid komt er geen herstel. Dat is de doorgaande boodschap van de Bijbel. Laten we dat ook vandaag goed bedenken.

De bidstond werd ook gebruikt om meer dan gewoonlijk de noden van jongeren, gezinnen, land, volk, de wereld en Israël aan de Heere voor te leggen. De bidstond bestond uit twee onderdelen: 'een korte predikatie en meer ruimte voor het gebed dan tijdens de zondagse eredienst het geval is'. Nog een enkele belangrijke zin uit het verslag in Eilandennieuws: 'Laten we om alles en voor allen bidden om Gods genade'.

Het verslag besluit met de overweging dat wellicht meerdere keren per jaar

een dergelijke bijeenkomst zou kunnen worden gehouden. "Onze hulp is in Uw naam, zo werd de smeekbede - en daarmee ook de bidstond - afgesloten".

De bidstond werd ook gebruikt om meer dan gewoonlijk de noden van jongeren, gezinnen, land, volk, de wereld en Israël aan de Heere voor te leggen.

Wat is er nu zo opmerkelijk aan deze bidstond? Eigenlijk niets. Er zijn gewoon mensen naar de kerk gegaan om de Heere de nood van jongeren,

gezinnen, land, volk en overheid voor te leggen. Er kwamen mensen, onder ambtelijke leiding, samen om te doen wat het Woord aanwijst. We hebben de Heere nodig. Juist in onze verworden en moeilijke tijden. En de Schrift leert ons dat God de Hoorder is van het gebed. Wat moeten we doen? Waar moeten we heen? Hoe moet het met onze kinderen? Wij weten het niet! Maar laten we maar bidstonden beleggen. God weet het wel. En van God is de verwachting van de levende Kerk. Geve de Heere dat er in de toekomst op veel plaatsen en in veel kerken en met een zekere regelmaat dergelijke bidstonden mogen komen. Het is de beste dienst van de kerk aan ons diep vervallen land. Voor ons en onze kinderen. Tot eer van Gods Naam. *Blaast de bazuin te Sion!*

Amersfoort,

ds. W. Visscher

Een stem uit het verleden

Welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed.

Handelingen 28:15

Het is opmerkelijk dat Lukas hier schrijft dat Paulus moed greep op die plaats. Tot nu toe is Lukas opvallend sober geweest in het spreken over de toestand van de ziel van zijn reisgenoot. Tot in de kleinste bijzonderheden heeft hij verhaald wat er op deze reis voorgevallen is. Maar van Paulus' innerlijke zieletoestand vermeldt hij niet. Er schemert wel gedurig doorheen welk een hoog begenadigd mens de apostel is, wat uitkwam in zijn houding zowel overdag als 's nachts. Nu noemt Lukas echter iets, dat stof tot nadenken geeft.

Paulus greep moed. Hij greep nieuw geloofsvertrouwen in zijn God. We mogen hier niet uit afleiden dat Paulus kort tevoren een tijdperk van persoonlijke geloofsinzinking doorleefd heeft. Niet dat dat niet mogelijk zou zijn. Paulus verklaart van zichzelf in 2 Korinthe 7 dat er bij hem van buiten strijd en van binnen vrees geheerst heeft.

Toch betreft deze vrees niet in de eerste plaats zijn eigen persoon. Nee, Paulus heeft zorg over de gemeenten. Wat zijn persoon betreft kende Paulus nauwelijks zorgen. Verdrukkingen, benauwdheid, honger, naaktheid, zwaard, zij hinderden hem niet in zijn loop. Aan dezelfde Romeinen, die hem nu tegemoet kwamen, schreef hij, dat hij al deze dingen schade achtte en dat deze dingen hem niet konden scheiden van de liefde van Christus. Hij achtte zichzelf in dit alles meer dan overwinnaar. Hij vreesde zelfs de dood niet. Hij had zich bereid verklaard, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven voor de Naam van de Heere Jezus. Zelfs voor Nero sidderde Paulus' heldenhart niet. De Heere was met hem, en daarom vreesde hij geen kwaad.

Hoe had Paulus zich enkele dagen geleden temidden van het vreselijk woeden van de orkanen gedragen? Had iemand angst in zijn ogen gezien? Had men hem zien beven, zoals eenmaal Belsazar, toen hij voor de dood geplaatst werd? O nee, integendeel. Bij Paulus leefde het: 'Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.'

Er was dus een andere oorzaak, waarom Paulus nodig had, door de ontmoeting met de Romeinse broeders bemoedigd te worden. Het enige wat de apostel somtijds neerdrukte, zodat het hem te zwaar viel om het te dragen, was de zorg om de gemeenten. Zij waren als zijn kinderen, die hij door het Evangelie geteeld had. Hij was bezorgd, omdat hij hen liefhad.

Onderwijs ten opzichte van gezin, kerk en samenleving

In het eerste artikel van de werkgroep Onderwijs van het deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs is iets gezegd over 'onderwijs en ouders'. Dit tweede artikel gaat over de plaats van het onderwijs ten opzichte van gezin, kerk en samenleving. Het is een overzichtsartikel. In de volgende artikelen zullen de hier aangestipte zaken verdieping krijgen.

Gezin, kerk, school en samenleving

Ieder van ons (dus ook onze kinderen) heeft zijn of haar plaats in onze liberaal-seculiere samenleving. Om die plaats als christen te kunnen innemen is reformatisch onderwijs en Bijbelse vorming van wezenlijk belang. Hoe belangrijk is het als kinderen in het gezin, op school, in de kerk en op de catechisatie dingen horen en leren die bij elkaar horen! De bijdrage van reformatisch onderwijs (kinderen op de basisschool zitten ruim 25 uur per week op school!) kan niet genoeg onderstreept worden. Een bekend schema laat de functie van de school zien in relatie tot gezin, kerk en samenleving.



In het eerste artikel is ingegaan op het gezin en de ouders als eerstverantwoordelijken voor de opvoeding en vorming van hun kinderen. Hieronder iets over de school, de kerk en de samenleving.

School

De school heeft als hoofdtaak te onderwijzen (kennis en vorming) en ondersteunt waar mogelijk de ouders bij de opvoeding. Ouders hebben opvoeden en vormen als hoofdtaak en ondersteunen waar mogelijk het on-

derwijs. School en gezin zijn daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen staan ze voor het onderwijs, de vorming en de opvoeding van de kinderen.

De reformatische school dient de leerlingen te onderwijzen vanuit het perspectief van de eeuwigheid. Het is daarom noodzaak de kinderen te onderwijzen en te vormen tot 'vreemdelingen': wel in de wereld, maar niet van de wereld! Onderwijsgeveden moeten zich verdiepen in wat dat Bijbels vreemdelingschap inhoudt. Ze moeten weten wat de kenmerken van onze samenleving zijn en hoe die Bijbels te duiden zijn. Dan kan de onderwijsgevende wezenlijk bijdragen aan de vorming van de kinderen en hun staan in de samenleving. Laten we elkaar hierin niet misverstaan: overdragen wat Bijbels vreemdelingschap is, kan ten diepste alleen als de onderwijsgevende daar zelf iets van geleerd heeft door genade.

Kerk

De verantwoordelijkheid van de kerk wordt verwoord in de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 103: 'Wat gebiedt God in het vierde gebod? Allereerst dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden...'. De kerken zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs aan de kinderen van de gemeente. Ds. J. Fraanje verwoordde het als volgt: 'Toen is het mij een dure plicht en roeping geworden om uit te zien naar een school waarin onze jeugd onderwezen zal worden naar de eis van Gods Woord'.

Maar hoe kan die verantwoordelijkheid worden vormgegeven? Het ideaal is als de kerkelijke gemeente zelf in staat is om een school te stichten en te onderhouden. Voor het basisonderwijs is dat maar op enkele plaatsen in ons land het geval. In de meeste gevallen (en zeker in het reformatisch voortgezet onderwijs) gaat het om scholen waar in het bestuur meerdere reformatische kerkgenootschappen participeren. Voor de kerken is het van belang om iemand namens



De reformatische school dient de leerlingen te onderwijzen vanuit het perspectief van de eeuwigheid.

de kerk zitting te laten hebben in die schoolbesturen en ook betrokkenheid te tonen in woord en daad.

Ook in de prediking en de catechese is het zaak om voortdurend aandacht te vragen voor het onderwijs aan de kinderen en te bidden voor de school en de personeelsleden, die dagelijks de verantwoordelijke taak hebben de kinderen te wijzen op de enige weg tot zaligheid en de kinderen daarin voor te leven.

Samenleving

Onze samenleving is de laatste jaren in hoog tempo ingrijpend veranderd. Onze 'veilige' zuil is er niet meer! Onze kinderen worden dagelijks geconfronteerd met de seculiere wereld waarin we leven. De omgeving waarin onze kinderen opgroeien lijkt veilig, maar de moderne (sociale) media en de vriendengroepen (ook de kerkelijke) doorbreken dagelijks die veiligheid. Het is dus een schijnveiligheid. Daarom is het van groot belang dat onze kinderen in het gezin, op school en de kerk leren in welke samenleving zij opgroeien en hoe ze de zaken waarmee ze worden geconfronteerd kunnen duiden op grond van Gods Woord.

Wat is een goede samenwerking van alle betrokkenen bij het opvoeden en onderwijzen nodig en wat is dat een verantwoordelijke taak in de door onze zonden gebroken werkelijkheid. Het is én opdracht én opgave.

Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs

Alternatieve geneeswijzen

Magnetiseren

Magnetiseren behoort tot de paranormale geneeswijzen. Het wordt beoefend door mensen met paranormale gaven. Hieronder verstaan we het bezitten van krachten die een bovennatuurlijke oorsprong hebben. Magnetiseurs maken gebruik van helderziendheid, heldervoelendheid, helderhorendheid, helderwetendheid, enz. Reeds ver voor de christelijke jaartelling werd in Egypte het magnetiseren beoefend.

Magnetiseurs beweren dat zij energie uit de kosmos kunnen opnemen en aan anderen kunnen doorgeven. Zij laden zich op en kunnen door het bestrijken met de handen zieken genezen.

Patiënten die naar een magnetiseur gaan, zijn vooral mensen die al heel wat afgedokterd hebben.

Het magnetiseren begint met 'instralen'. Hierbij legt de magnetiseur de handen of vingertoppen op de zieke plaats. Vervolgens strijkt hij boven het zieke lichaamsdeel. In deze fase wordt de magnetische kracht overgedragen op de patiënt en gebracht naar de zieke plek. Erna schudt de genezer met de handen. Dit is het 'afslaan'. Het magnetiseren kost zoveel energie dat sommige magnetiseurs na korte tijd uitgeput raken of pijn krijgen.

De magnetiseur kan zichzelf in een trancetoestand brengen en de patiënt kan in hypnose (een slaaptoestand) worden gebracht. Magnetiseren kan zelfs op afstand via een foto plaatsvinden. Ook water kan worden gemagnetiseerd.

Werkt magnetisme?

Patiënten die naar een magnetiseur gaan, zijn vooral mensen die al heel wat afgedokterd hebben. Nergens vonden ze baat. Hun klachten blijven.

Meestal zijn dat onbegrepen klachten van de spieren en gewrichten en niet goed definieerbare vage klachten. Ook komt psychische problematiek voor.

In de reguliere geneeskunde heeft het placebo-effect een plaats. Dit wordt onderkend en erkend. Juist ook bij het magnetiseren zijn alle voorwaarden voor dit effect aanwezig. De patiënt vertrouwt op de genezer. Hij krijgt aandacht, steun en tijd. Bovendien komt de paranormale genezer heel dichtbij. Dit maakt nog extra gevoelig voor beïnvloeding.

Mag magnetisme?

Magnetisme is een geneeswijze uit het heidendom. De Syrische generaal Naäman hield de profeet Elisa voor

een magnetiseur, toen hij meende, dat deze wel zijn hand zou heen en weer bewegen en zo de melaatsheid zou wegnemen (2 Kon. 5:11).

In de praktijk blijken veel magnetiseurs spiritisten te zijn. Het mensbeeld van de magnetiseur wordt bepaald vanuit het kosmologisch holisme. Energie uit de kosmos wordt doorgegeven aan de zieke mens, waardoor het gestoorde kosmische evenwicht wordt hersteld. De patiënt wordt zodoende opengesteld voor beïnvloeding van demonen doordat de genezer in de diagnostiek gebruik maakt van paranormale waarnemingen. Op grond van Deuteronomium 18:9-14 zijn dit occulte methoden. Het praktiseren van magnetisme moet dan ook beschouwd worden als een vorm van toverij waarvan we ons verre moeten houden.

(wordt vervolgd)

(Reageren mag via alternatief@kliksafe.nl)

Capelle aan den IJssel, H.J. Agteresch
Rijssen, J.H. Baan

BOEKENNIEUWS



"De gangen van mijn God en Koning", ds. J. Mijnders; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2498 3; 130 blz.; € 17,90.

Voor mij ligt een boek waarvan de titel aangeeft waar het over gaat. De titel is ontleend aan het lied dat zo uitnemend de verlossing van al Gods gunstgenoten bezingt: Psalm 68.

In het voorwoord geeft onze broeder, ds. J. Mijnders (92), aan dat het hem gaat om de verheerlijking van Zijn God en Koning. In de opvoering van de ark des verbonds naar Sion kreeg de Heere de eer en Zijn volk in het geloof de verwondering dat God in de bediening van de verzoening de plaats der eer mocht ontvangen onder Zijn volk: 'O God! zij hebben Uw gangen gezien, de gangen mijns Gods, mijns

Konings, in het heiligdom' (Psalm 68:25). Over de uitnemende gangen van deze enige Koning en Zaligmaker gaat het in de tien preken die handelen over de heilsfeiten: een adventspreek, een kerstpreek, een lijdenspreek, een Goede vrijdag-preek, een paaspreek, een hemelvaartspreek, een preek voor de weeszon-dag, een preek voor Pinksteren en als slot een oudejaars- en een nieuwjaarspreek. Hiermee zal voorzien worden in de behoeften in de vacante gemeenten voor de leesdiensten.

Wat de inhoud van de preken betreft is het duidelijk waar de auteur de nadruk op laat vallen: Jezus Christus en Dien gekruisigd. Het gaat om de eer van de drie-enige God en de uitnemende zaligheid van Zijn duurgekochte bruidsgemeente. Er komt niets van een mens in aanmerking. Hier mogen al die ellendigen hun

blijdschap vinden in de uitnemende gangen van Sions betalende Borg. De Heere stelle deze feeststoffen tot vertroosting van de van verre staanden en tot verzegeling van Zijn werk in de harten van de bestreden Sionieten. Maar boven dit alles tot de verheerlijking van Zijn Naam en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in de harten van 's Konings vijanden. Want Sion is van God begeerd, 't wordt met Zijn woning hoog vereerd! Wat een zegen dat op de hoge leeftijd van onze broeder de bazuin van het Evangelie een zeker geluid mag geven. Van harte in veler handen aanbevolen tot lering en bekering in het allerheiligste geloof in de harten van jong en oud. Zijn Woord zal niet ledig wederkeren, maar zal doen al wat Hem behaagt! Hierin zullen de gangen van Sions Koning geroemd en geprezen worden. De erekroon is op het hoofd van Hem Die de doornenkroon droeg.

Leusden,

ds. J.W. Verweij

"Geloven en verwachten",
ds. J.J. van Ekeveld;
uitg. Den Hertog, Houten;
ISBN 978 90 331 2487 7;
250 blz.; € 23,50.

Van de hand van onze broeder verscheen een bundel meditaties over de Nederlandse Geloofsbelijdenis, een van onze drie Formulieren van Enigheid. Het belijdenisgeschrift waarin de Kerk met de mond belijdt wat ze met het hart gelooft. In de loop der jaren heeft onze broeder tweemaal een preken serie gehouden over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze preken liggen ten grondslag aan deze uitgave.

Op een heldere, eenvoudige, maar ook op het leven van Gods Kerk toegespitsende wijze worden de 37 artikelen in 33 hoofdstukken in het kort behandeld. Het zou te ver voeren om in dit bestek alle hoofdstukken te behandelen. Immers, dit hele belijdenisgeschrift is waardevol voor de Kerk. Bijzonder ook in onze tijd waar er steeds meer getornd wordt aan de leer der godzaligheid. Enkele zaken wil ik eruit lichten zonder het overige te kort te doen.

Het trof mij hoe teer er in hoofdstuk 18 gesproken wordt over de voldoening van Christus voor verloren zondaren.



'Heeft de naam Jezus ooit geklonken in ons hart? Dan komt er in de diepte van ons verloren leven een weg waar geen weg meer was, want Jezus is de enige Weg tot God'. Dit is immers een moment voor de Kerk dat ze nooit zullen vergeten. Wat een wonder dat er een weg geopend wordt waar geen weg is. Wat een wonder dat het heeft geklonken uit de mond van de engel: 'Gij zult Zijn Naam heten Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden'.

Maar ook bij de behandeling van artikel 26, in hoofdstuk 23, waar het gaat over de Voorbidder in de hemel, wordt zo duidelijk getekend welk een grote waarde deze Voorbidder heeft voor de Kerk. Voor een volk dat inleeft niet te kunnen bidden, maar ook niet waardig te zijn om gehoord en verhoord te worden. Maar om dan te mogen geloven dat er Eén is Die voor hen bidt en dat op grond van Zijn verdienste en daarom altijd gehoord en verhoord zal worden.

Ook in de artikelen van wat meer praktische aard wordt een heldere en waardevolle uitleg gegeven. Dan denk ik bijvoorbeeld aan artikel 36, door velen vandaag onbegrepen en bestempeld als niet meer van deze tijd. Op een evenwichtige manier wordt aangegeven dat ook dit artikel nog betekenis en waarde heeft in de tijd waarin wij leven.

Kortom, mijns inziens, is onze broeder er in geslaagd om met deze uitgave onze Nederlandse Geloofsbelijdenis dichterbij te brengen. Wij willen deze uitgave dan ook van harte aanbevelen voor persoonlijk gebruik. Maar wellicht is het ook een mooie handleiding om in verenigingsverband de Nederlandse Geloofsbelijdenis te behandelen. Het is immers de moeite meer dan waard om de inhoud van dit belijdenisgeschrift te kennen.

Ermelo,

ds. P. Melis

"Let op: liefde!",
Sarina Brons-van der Wekken;
uitg. De Banier, Apeldoorn;
ISBN 978 90 33632525;
139 blz., € 14,95.

In de serie "Zorg voor elkaar" verscheen het boekje "Let op: liefde!", als gezamenlijke uitgave van stichting De Vluchtheuvel en uitgeverij De Banier. Het is een geheel herziene uitgave van "Niet los verkrijgbaar".



De schrijfster heeft gekozen voor 'gangbaar' taalgebruik onder onze jongeren, al wordt dat door mensen ervaren als 'plat'. Ondanks deze waarschuwing vooraf doen verschillende uitspraken aan als te 'plat'. Moeten we bijvoorbeeld echt spreken over 'Gods timing', als het gaat om het krijgen van een levensgezel? Nog los van erg 'platte' uitspraken rond seksualiteit lijkt me dat echt te ver gaan. Tegelijk voorziet dit boekje in een grote behoefte. In de wereld waarin onze jongeren (en ouderen!) leven, wil dit boekje evenwicht bieden aan een vrije seksuele moraal die huiveringwekkend is.

Op duidelijke wijze wordt vanuit de Heilige Schrift aangegeven dat seksuele gemeenschap alleen in het huwelijk thuishoort. De ernst van het overtreden van Gods gebod klinkt door, terwijl tegelijkertijd de geestelijke, emotionele en sociale gevolgen ervan worden omschreven. Sterk zijn de voorbeelden om seksualiteit, als geschonken gave, in een Bijbels kader te zetten. Bijvoorbeeld het beeld van 'seksualiteit als schat'. Een citaat waarin een vader spreekt met zijn dochter over gemeenschap binnen het huwelijk: 'Je hebt een schat en die zit in een kist. Er zullen jongens komen die jouw schat willen hebben. Ze willen er alles aan doen om het deksel open te maken, want ze willen hem zien en aanraken. Wat je het beste kunt doen, is de kist goed dicht houden en zelf op de kist te gaan zitten. Op het moment dat jij wilt, kun jij jouw schat weggeven. Doe dat aan iemand met wie je door het leven wilt gaan'.

Heel concreet volgen allerlei verleidingen (zowel voor jongens als meisjes) en nadrukkelijke adviezen over 'praat, daad en gewaad'. De schrijfster laat heel wat passeren: intimiteit in het algemeen en in verkeringstijd, omgang met allerlei verleidingen, zelfbevrediging, pornografie, misbruikt worden en seksualiteit binnen het huwelijk.

We sluiten af met enkele van de vele waardevolle tips aan jongeren (en ouderen): 'Breek met alles wat je tot seksuele zonden brengt. Schakel de voedingsbronnen uit. Neem een filter op internet (...). Bedenk dat seksualiteit iets moois, reins en goeds is en dat je jezelf niet langer wilt vervuilen. Bid om hulp in de strijd tegen de zonde. Bedenk dat het een strijd is die je niet in eigen kracht kunt winnen, maar dat het ook niet hoeft'.

Deze paperback sluit af met een uitgebreide literatuurlijst, aanbevolen websites en enkele instellingen voor hulpverlening.

Veenendaal,

ds. B. Labee

■ DOVENDIENST TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Op **zaterdag 13 juli** hoopt ds. G.J. van Aalst voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Capelle a/d IJssel-West, Doormanstraat 12. Deze dienst begint om 15.00 uur. Horenden zijn eveneens hartelijk welkom.

■ BEVESTIGING/INTREDE DS. J.B. ZIPPRO TE GRONINGEN

Na een vacante periode van ruim 9 jaar werd op woensdag 26 juni ds. J.B. Zippro bevestigd als predikant van onze gemeente. Ds. Zippro was predikant in Grand Rapids, Michigan, USA.

Ds. R. Kattenberg, emeritus predikant te Lelystad leidde de bevestigingsdienst, uit Openbaring 22:16a. 'Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden, om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeenten'. Naar aanleiding van deze tekst was het thema van de preek: 'De voortgang van het Evangelie'.

1. Gewaarborgd in deze Naam; 2. De dienaren daartoe; 3. De boodschap die daarbij weerklinkt.

Jezus is de grote inhoud van de Evangelieverkondiging. Hij heeft geleefd als Jezus de Nazaréner, zo is Hij ook gestorven en zo zit Hij aan 's Vaders rechterhand. Wie let op het wereldgebeuren zou bang kunnen zijn dat het God uit de hand loopt. In deze Jezus ligt de waarborg dat het goedgaat. Als je klem zit met je zonden en schuld is het groot als het wolkendek scheurt in deze Naam: Ik, Jezus. Ook als je bang bent dat er geen vrucht is, of je preken niet goed zijn, wat een rijkdom als je mag zien op deze Jezus. Als deze Jezus zegt: 'Ik ga u voor', moet je volgen. Dat is de ernst en ook de kracht van de ambtelijke dienst. Zo moet de gemeente haar dienaar ontvangen, die komt in de Naam van Jezus. Er moet steeds contact zijn tussen de Zender en de gezondene. Als prediker ben je de eerste hoorder van de preek. De dienaar moet al luisterend nieuwe en oude dingen voortbrengen uit Gods Woord. Als een dienaar gedaan heeft wat hij kon in de voorbereiding

mag Hij de Heere vragen te doen wat eraan ontbreekt.

De boodschap die verkondigd wordt bestaat uit alles wat God in Zijn Woord heeft willen openbaren. Een speerpunt is de leer van de twee wegen, die elke keer opnieuw geprekeerd wordt. Door onze zonde is de weg naar het paradijs gesloten. Dat moet persoonlijk ingeleefd worden. Deze 'Ik Jezus' Zelf draagt zorg voor Zijn Kerk in een gevallen wereld, door zijn dienaren te zenden en bekwaam te maken om de ontmaskerende boodschap van Zijn lijden en opstanding te verkondigen. In Zijn hand ligt alles vast. Waar u de dood ingaat in uzelf, blijkt Hij het leven te verkondigen. Deze 'Ik, Jezus' is Zelf de weg naar het nieuwe paradijs.

De doorboorde handen van deze Jezus kunnen zelfs de meest verstokte zondaar bereiken. Niemand is buiten Zijn bereik, daarom is er geen verontschuldiging. Voor wie behouden wordt is er anderszijds geen roem dan in de Naam van deze 'Ik, Jezus'.

Na de bevestigingsdienst voerde wethouder J. Seton het woord, namens het college van B&W van Groningen. Hij legde de nadruk op het feit dat de overheid de kerk nodig heeft. Kernachtig was de opmerking dat er wel een scheiding is tussen kerk en staat, maar niet tussen kerk en samenleving.

In de intrededienst preekte ds. J. B. Zippro uit Romeinen 1:15. "Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen". Het thema van de preek was: 'De verkondiging van het Evangelie'. 1. De begeerte tot; 2. De inhoud van; 3. De vrucht op deze verkondiging.

Paulus' begeerte om het Woord in Rome te brengen was zo sterk dat daaruit de Romeinenbrief is ontstaan. Centraal in deze brief staat de rechtvaardiging door het geloof om Jezus' wil, uit genade. Vanuit deze inhoud heeft de nieuwe predikant dezelfde begeerte om Gods Woord in Groningen te prediken. Al vanaf de tijd dat zijn schoonvader, nu wijlen ds. D. Hakkenberg, de gemeente van Groningen diende ligt er betrekking op de

gemeente van Groningen.

Het Woord van God is een kracht Gods, zoals dynamiet, tot zaligheid voor ieder die gelooft. Daar is de dood op stukgeslagen. Heeft u deze dierbare kracht van Gods gerechtigheid, geopenbaard in het evangelie van Jezus Christus, ervaren?

De roeping van de prediker is om het Woord in de wereld te brengen. De prediking is niet volgens het schema van deze wereld. De vrucht op de prediking is de toebrenging van zondaren en de opbouw van Gods kinderen. Het gaat er niet om dat de dienaar of Gods kinderen worden opgebouwd in zichzelf, maar dat men elkaar mag vinden in het offer van Christus. In deze prediking heeft de wet een plaats, maar het eindigt in 'Ik, Jezus', de Naam Die in de bevestiging centraal stond. Hem zij alleen de eer.

Na de intrede volgden toespraken door ds. J. IJsselstein namens de classis Kampen en de PS-Oost, ds. E.C. Luth namens de plaatselijke protestantse kerken en door ouderling L. van der Spek namens de kerkenraad en de gemeente.

Tenslotte legde de nieuwe predikant voor het eerst als eigen herder en leraar de zegen op de gemeente.

Kerkenraad Geref. Gemeente Groningen

■ PETRAKERK GEREFORMEERDE GEMEENTE EDE



In gebruik genomen op 5 juni 2013
(Zie De Saambinder van 4 juli jl.)

■ MUTATIE KERKELIJK JAARBOEK 2013

Pag. 178, **gemeente Emmeloord.**

Koster is m.i.v. 1 augustus 2013: M.J. Wisse, Vikingbank 12, 8303 VX Emmeloord tel. (0527) 613574, 0622300470, e-mail: kosters@gergememeloord.nl

BERICHTEN

VAN DE REDACTIE

De Saambinder zal **niet** verschijnen op **1 augustus a.s.** Het nummer van **25 juli a.s.** zal dus voor **twee weken** gelden.

■ VOORAANKONDIGING ZOMERCONFERENTIE VOOR STUDENTEN

De werkgroep voor studenten van de Gereformeerde Gemeenten belegt op **vrijdag 13 en zaterdag 14 september** een conferentie voor alle studenten die studeren aan een WO- of HBO-instelling. Het thema is "**De vrijheid van een christen**".

Op vrijdagavond is er een lezing over '*Christelijke vrijheid*' door ds. G.W.S. Mulder.

Op zaterdagmorgen is er een lezing over "*Gebondenheid in vrijheid: de tredmolen van het hedonisme?*" door prof. dr. J.J. Polder. Het geheel wordt afgesloten met een forumbespreking.

De conferentie wordt gehouden in het gebouw van Driestar Educatief te Gouda. We zien uit naar een goede bijeenkomst. Er is altijd volop gelegenheid voor onderling gesprek en ontmoeting. Voor de eerstejaarsstudenten is er op vrijdagmiddag 13 september om 16.00 uur een speciale introductiebijeenkomst. Noteer alvast de data!

Meer informatie kun je vinden op de website: www.studenteng.nl

■ PSALMZANGAVOND TE NUNSPPEET

Psalmzangavond op **zaterdag 20 juli**, aanvang: 19.30 uur, in de kerk van de Geref. Gemeente van Nunspeet, Brinkersweg 17. Algehele leiding en meditatie door ds. A. Schot. Organist: A. van den Hoorn. Collecte voor het Deputaatschap Evangelisatie.

■ ZANGAVOND TE WERKENDAM

Zangavond met, voor en door mensen met een beperking op **woensdag 17 juli**, aanvang 19.30 uur, in de Bethelkerk te Werkendam, Sigmondstraat 47, m.m.v. jongerenkoor Cantilena en gelegenhedskoor vakantieweek De Nieuwe Erf. Organisten Gerard Bakker en Mariette de Haan. Meditatie/bijbelvertelling door ds. M. Karens. Collecte voor de Commissie Vakantieweken van de VBG.

■ BOEKENVERKOPING TE NUNSPPEET

Verkoping van tweedehands boeken op **donderdag 18 juli en 1 en 15 augustus** in de boekenshuur, Oogstweg 18 te

Nunspeet. We verwachten u van 19.00-21.30 uur. Telefoon 0341-254980. De opbrengst is t.b.v. Bijzondere Noden.

■ MARKTEN

Hoge Hexel

Zendingsmarkt vanuit Geref. Gemeente te Wierden op **zaterdag 20 juli** in het Kulturhus, Nieuwe Schoolweg 5 te Hoge Hexel. Opening om 9.30 uur door student H. van der Heiden. Sluiting: 13.30 uur. De opbrengst is t.b.v. zendingspiloten Geref. Gemeenten bij MAF Nederland en evangelisatie.

Melissant

Zendingsmarkt op **zaterdag 13 juli**, van 9.00-15.30 uur, op het terrein bij de fa. Mijnders te Melissant. De opbrengst is t.b.v. zendingspiloten Geref. Gemeenten bij MAF Nederland.

Noordscheschut

Zendingsmarkt regio Kampen op **woensdag 31 juli**. Locatie: kerk Geref. Gemeente van Hoogeveen, Coevorderstraatweg 50, 7914 TM Noordscheschut. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten. Opening: 9.30 uur door ds. A. Schot, sluiting: 14.30 uur door ds. C.J. Meeuse.

■ JEUGDBOND-VAKANTIES

Zin in een vakantie mét inhoud? Om samen met leeftijdgenoten te ontspan-

nen, maar ook te bezinnen rondom Gods Woord? Kies nu een last-minute vakantie met fikse korting! Kijk voor het reisaanbod op www.jbgg.nl/vakantie of bel 0348-489948.

■ KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Vrijdag 7 juni werd tijdens het jaarlijkse brandweerdiner van de Ambachtse Brandweervereniging door burgemeester Heijkoop van H.I. Ambacht een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan ons gemeentelid de heer M. Terlouw. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Melis Terlouw is veertig jaar als vrijwilliger in dienst van de brandweer. Als zodanig heeft hij zich geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen of anderen gestimuleerd en zich op bekwame en gemotiveerde wijze ingezet voor de brandweer en de inwoners.

Wij willen hem van harte feliciteren met zijn benoeming en wensen hem toe dat bij het dragen van dit onderscheidingsteken zijn gedachten mogen uitgaan naar de allerhoogste onderscheiding, die van de Koning der koningen.

Kerkenraad Geref. Gemeente
H.I. Ambacht.

KERKDIENTEN

■ ZONDAG 14 JULI 2013

Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; Aalst 14.30 uur ds. M. Karens; Alblasserdam 9.30 en 16.30 uur ds. J.J. van Ekeveld; Alphen a/d Rijn 18.30 uur ds. G. Hoogerland; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Apeldoorn 10.00 uur ds. J.W. Verweij en 16.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Arnhem 17.00 uur ds. J.M. Kleppe; Barendrecht 10.00 en 16.30 uur ds. L. Terlouw; Barneveld-Centrum 9.30 en 19.00 uur ds. D. de Wit; Barneveld-Zuid 9.30 en 19.00 uur ds. G. Bredeweg; Beekbergen 10.00 en 19.00 uur ds. J.M.D. de

Heer; Benthuizen 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Berkenwoude 19.00 uur kand. J. van Laar; Bodegraven 16.30 uur ds. R. Kattenberg; Boskoop 19.00 uur ds. G. Clements; Brakel 15.00 uur ds. J. van Rijswijk; Capelle a/d IJssel-West 10.00 en 16.30 uur kand. J. van Laar; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; Deventer 18.00 uur ds. A.P. Baaijens; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur ds. A.P. Baaijens; Dordrecht 10.00 uur ds. W.J. Karels en 17.00 uur ds. H. Hofman; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. P. Melis;

Ede (Petrakerk, Lunterseweg 25) 9.30 en 16.00 uur ds. A.A. Brugge; Eindhoven 10.00 en 15.00 uur stud. H. van der Heiden; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; Emmeloord 9.30 en 15.30 uur stud. P.D. den Haan; Enkhuizen 9.30 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Enter 9.30 uur ds. A. Moerkerken; Goes 9.30 en 18.00 uur ds. C.J. Meeuse; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Gouda 9.30 (H.D.) en 16.30 uur ds. G. Clements; Gravenhage 10.00 uur ds. H. Paul; Gravenpolder 14.00 uur ds. C.J. Meeuse; Groningen 10.00 en 16.00 uur ds. J.B. Zippro; Haamstede 10.00 uur kand. S.W. Janse; Hardinxveld-Giessendam 9.30 uur ds. H. Hofman en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Hellevoetsluis 19.00 uur ds. L. Terlouw; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 en 16.30 uur (H.D.) ds. M. Joosse; Hilversum 19.00 uur (bev. ambtsdr.) ds. W. Visscher; Hoofddorp 19.00 uur ds. J.S. van der Net; Hoogeveen 9.30 en 15.30 uur ds. D.W. Tuinier; Hoogvliet 18.30 uur stud. H. Brons; Houten 15.30 uur ds. A. Verschuure; Kamperland 14.00 uur ds. C. van Krimpen; Kapelle-Biezelinge 17.00 uur stud. H.A. van Zetten; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. G. Beens; Krabbendijke 9.30 en 18.00 uur ds. C. Sonneveld; Krimpen a/d IJssel 15.30 uur ds. M.J. van Gelder; Leerdam 19.00 uur ds. B. Labee; Leiderdorp 10.00 uur ds. J.S. van der Net en 15.30 uur ds. H. Paul; Lelystad 15.00 uur ds. G. van Manen; Lisse 10.00 en 16.00 uur ds. A.J. Gunst; Marknesse 19.00 uur stud. P.D. den Haan; Meeuwen 15.00 uur ds. A.T. Huijser; Meliskerke 19.00 uur ds. C. Hogchem; Melissant 10.00 en 18.00 uur stud. W.A. Zondag; Middelburg-Centrum 18.30 uur ds. J.J. Tanis; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. S. Maljaars; Mijdrecht 18.30 uur ds. J.W. Verweij; Moerkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Naaldwijk 19.00 uur ds. M. Joosse; Nieuw-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. A. Vermeij; Nieuwdorp 9.30 uur ds. C. Harinck; Nieuwerkerk 15.00 uur ds. E. Bakker; Nijkerk 9.30 uur ds. J.M. Kleppe en 18.30 uur ds. A. Schot; Nisse 9.30 en 14.30 uur stud. H.A. van Zetten; Nunspeet 9.30 en 15.00 uur ds. A. Schot; Ooltgensplaat 14.30 uur ds. S. Maljaars; Oostburg 18.00 uur ds. R.A.M. Visser; Oostkapelle 9.30 en 15.00 uur ds. C. Hogchem; Opheusden 10.00 en 18.30 uur ds. G.M. de Leeuw; Ouddorp 14.30 uur stud. W.A. Zondag; Poederrijen 19.00 uur ds. L. Blok; Poortugaal 9.30 uur ds. C. Neele; Rhenen 18.00 uur kand. C. van Ruitenburg; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur (H.D.) ds. G. Pater; Ridderkerk-Slikkerveer 9.30 uur ds. J. Driessen; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur

(H.D.) ds. A. Schreuder; Rilland-Bath 14.00 uur kand. S.W. Janse; Rotterdam-Alexanderpolder 10.00 uur kand. C. van Ruitenburg en 18.00 uur ds. M.J. van Gelder; Rotterdam-Centrum 14.30 uur ds. H. Hofman; Rotterdam-Zuidwijk 16.00 uur ds. J. Driessen; Scherpenisse 9.30 en 18.30 uur ds. E. Bakker; Scherpenzeel 10.00 (bev. ambtsdr.) en 18.30 uur ds. A. Verschuure; Scheveningen 15.30 uur ds. W. Harinck; Sint Philipsland 14.30 uur ds. J. Schipper; Sliedrecht 9.30 en 18.00 uur ds. A.T. Huijser; Soest 18.30 uur ds. A.A. Brugge; Spijkenisse 10.00 en 16.00 uur stud. H. Brons; Sprang-Capelle 15.00 uur ds. P. Mulder; Stolwijk 10.00 en 15.00 uur ds. G. Hoogerland; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur ds. R.A.M. Visser; Terwolde - De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. K. Boeder; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. P. Mulder; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. G. Mouw; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. J. van Belzen; Utrecht 10.00 en 18.30 uur ds. A.J. de Waard; Veen 15.00 uur ds. W.J. Karels; Veenendaal 9.30 en 16.30 uur ds. B. Labee; Vlaardingen 16.30 uur ds. J.S. van der Net; Vlissingen 9.30 en 16.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Waarde 18.00 uur kand. S.W. Janse; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. M. Mondria; Wageningen 15.30 uur kand. C. van Ruitenburg; Werkendam 10.00 en 18.00 uur ds. M. Karens; Westkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. C. van Krimpen; Wierden 14.00 uur (H.D.) ds. A. Schreuder en 18.30 uur ds. K. Boeder; Woerden 10.00 uur ds. M.J. van Gelder en 18.30 uur ds. R. Kattenberg; Wolphaartsdijk 18.00 uur ds. C. Harinck; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. B. van der Heiden; Zwijndrecht 9.30 en 16.30 uur ds. J. Mijnders; Zwolle 9.30 en 19.00 uur ds. G.J.N. Moens.

■ DINSDAG 16 JULI 2013

Brakel 19.30 uur ds. A. Verschuure; Den Helder 19.30 uur ds. A.J. de Waard; Drachten 19.30 uur ds. G. Bredeweg; Enter 19.30 uur ds. A. Moerkerken; Opperdoes 19.30 uur ds. M. Mondria; Oudemirdum 19.30 uur ds. J. van Belzen; Rotterdam-Centrum 19.45 uur ds. W. Visscher; Tholen 19.30 uur ds. J.J. van Ekeveld.

■ WOENSDAG 17 JULI 2013

Aalst 19.30 uur ds. C.A. van Dieren; Alphen a/d Rijn 19.30 uur ds. G.J. van Aalst; Beekbergen 19.30 uur ds. J.S. van der Net; Capelle a/d IJssel-West 19.45 uur ds. G. Hoogerland; De Valk-Wekerom 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Ede (Petrakerk, Lunterseweg 25) 14.30 uur (huw.bev.) ds. A.A. Brugge; Elspeet 19.30 uur ds. G. van Manen; Gouda 14.00 uur (huw.bev.) ds. G. Clements; Gravenpolder 19.30 uur ds. J. van Rijswijk; Herkingen 19.30 uur ds. G.M. de Leeuw; Hilversum 19.45

uur ds. W.J. Karels; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. A.T. Huijser; Kootwijkerbroek 13.30 uur (huw.bev.) ds. G. Beens; Krimpen a/d IJssel 19.45 uur stud. H.A. van Zetten; Leerdam 19.30 uur ds. J.W. Verweij; Nieuw-Beijerland 19.30 uur ds. A. Vermeij; Nieuwer ter Aa 19.45 uur ds. J. van Belzen; Nieuwe-Tonge 19.30 uur ds. G. Bredeweg; Nisse 19.30 uur ds. A. Verschuure; Oostkapelle 19.30 uur ds. C.J. Meeuse; Oud-Beijerland 19.30 uur ds. G. Beens; Ouddorp 19.30 uur ds. P. Mulder; Poortvliet 19.30 uur kand. S.W. Janse; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. B. van der Heiden; Rotterdam-IJsselmonde 19.30 uur ds. A.A. Brugge; Soest 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Spijkenisse 19.45 uur ds. E. Bakker; Veenendaal 15.00 uur (huw.bev.) ds. B. Labee.

■ DONDERDAG 18 JULI 2013

Bodegraven 19.30 uur ds. W.J. Karels; Gouda 14.30 uur (huw.bev.) ds. G. Clements; Hoogeveen 19.30 uur ds. G. Bredeweg; Kootwijkerbroek 19.30 uur ds. G. Beens; Leiderdorp 19.30 uur ds. B. van der Heiden; Melissant 19.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Mijdrecht 19.30 uur ds. K. Boeder; Naaldwijk 19.45 uur ds. A. Schot; Oosterland 19.30 uur ds. L. Blok; Oude-Tonge 19.30 uur ds. A. Vermeij; Sprang-Capelle 19.30 uur ds. G.M. de Leeuw; Wageningen 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Wolphaartsdijk 19.30 uur ds. M. Joosse.

■ VRIJDAG 19 JULI 2013

Spijkenisse 14.30 uur (huw.bev.) ds. P. Mulder.

■ EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 14 JULI 2013

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 uur evang. G. Baan en 17.00 uur evang. J. Krijgsman; Emmen (Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 16.00 uur evang. S. de Visser; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 18.30 uur evang. H.J. van den Boogaart.

■ EVANGELISATIEPOSTEN

Alkmaar:

Evangelisatiepost 'Bij de Bron', Willem Buytewechstraat 2, 1816 GL Alkmaar; samenkomsten iedere zondag om 10.00 en 16.30 uur.

U bent hartelijk welkom op onze post. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 – 15.00 uur.

Tel. 072-5129195 email info@bijdebronalkmaar.nl website www.bijdebronalkmaar.nl

Amsterdam:

Evangelist J.Krijgsman; Evangelisatiepost

Bij Simon de Looier; Looiersgracht 70-72.
Tel. 020-6227742.

Samenkomsten iedere zondag 10:30 uur
17:00 uur. U bent van harte welkom in
onze evangelisatiepost.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag
van 10:00-12:00 uur en 12:30-16:00 uur.

U kunt bij ons ook CD's en boeken kopen.
Door uw aankoop steunt u het evangeli-
satielwerk. Telefonisch of per mail bestel-
len kan ook: 0252-419560;

cvleenen@kliksafe.nl

Bekijk ook eens onze site:

www.bijsimondelooier.nl

Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw
Prinsesselaan 6-1 te Emmen; samenkom-
sten iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur.
Inloophuis de Hoeksteen: Kolhoopstraat
24, Emmen. Openingstijden: elke dins-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag-
middag van 13:30 tot 16:30 uur. Tel. 0591
- 653915

www.inloophuisdehoeksteen.nl

Leeuwarden:

Evangelist S. de Visser; kerkgebouw
Achter de Hoven 2-c; samenkomsten ie-
dere zondag om 9.30 en 16.00 uur.

Op vakantie in Friesland? Welkom in
onze inloop, die geopend is op donder-
dag en vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur en
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. Bekijk
ook eens onze site: www.inloophuisach-
terdehoven.nl

Merksem:

Evangelist A. van Setten; protestants
centrum "De Bron", Jaak de Boeckstraat
21-23; samenkomsten iedere zondag om
10.00 en 17.00 uur.

U bent ook hartelijk welkom in het in-
loophuis, geopend van dinsdag t/m vrij-
dag van 13.00-16.00, donderdagavond
van 18.00-21.30 uur en zaterdag van
10.30-13.00 uur.

Rotterdam:

Inloop- en Bijbelcentrum 'In de Gouw-
straat', Gouwstraat 36-b, Rotterdam-

Charlois. Kom eens langs, u bent hartelijk
welkom. De inloop is geopend van dins-
dag tot en met zaterdag tussen 10.00 en
16.00 uur.

Tilburg:

Kerkruimte: Offenbachstraat 105 Tilburg.
Zondagse samenkomsten om 10.00 en
18.30 u.

Het inloopcentrum: Het Kruispunt, is ge-
opend op di en wo van 14.00-17.00 u. Do
van 10.00-17.00 u. Vr van 10.00-15.00 u. U
bent van harte welkom.

Den Haag:

Inloophuis 'Het Kompas': Apeldoorn-
selaan 228, Den Haag.

Openingstijden: dinsdag 10.00 - 16.00
uur; woensdag 10.00 - 13.00 uur; donder-
dag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Voor alle in dit nummer genoemde
toekomstige data geldt:

Indien de Heere wil en wij leven.

ADVERTENTIES

Elspeet te huur

vak.huisje 4 pers. vrij na w.k 32
tel 0577-491044 of 06 /10322703

Vakantie

Welkom op Grevelande.
Samenhorig vakantie beleven.
Op loopafstand van **kerk**
Geniet van rust en ruimte,
op onze boerenlandcamping.
Vlakbij Grevelingenmeer en kerk.
20 km van **Noordzee** en Zeeland.
Luxe sanitair en **kruidentuin**.
Gemeenschapsruimte.
www.Grevelande.nl 0187-669317
Fam. Lies en Beijke v.d. Velde

Kom naar Twente!

Vakantieappartement te huur in
het mooie Vriezenveen voor
2 personen. Het hele jaar nog
beschikbaar. Voor info 0546566368

Kom naar de BETUWE!

4 pers. vakantiewoning, achterop
boerderij "Ruimzicht" te Ommeren,
het gehele jaar te huur.
De tijd v/d fruitpluk breekt weer aan,
kom proeven v/h Betuwse fruit.
Maar deze landelijke streek biedt nog
veel meer... Info: 0627-120291

**Toch nog even weg aan de
Zeeuwse kust?** Te huur ruime,
vrijstaande woning in Aagtekerke.
Vrij week 31, 32 en vanaf
24 augustus. Tel.nr: 0651485518

GARDEREN EN PUTTEN.

Te huur, op rustige parken,
vakantiewoningen t/m 14 pers.
Inl. c.h.es@hetnet.nl / 0184-634267

UNIEK AANBOD: SCHERPE PRIJS

Royale 6-persoons **bungalow**
in de bossen van Beekbergen
Eigen bostuin; klein, rustig park
Info: 055-5786893 / 06-47004637
www.vakantiehuisverkoop.nl

Vakantie Oostenrijk:

Te huur: luxe Chalet en
Appartementen 2-9 pers.,
in omg. Saalbach-Hinterglemm /
Zell am See, Kerkdiensten
tijdens zomervakantie.
Info: 0180-322181 / 06-51166845

Het deputaatschap voor evangelisatie in Nederland en België zoekt een:

Algemeen secretaris

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij:

- Van harte in onze gemeenten staan
- Affiniteit hebben met het evangelisatiewerk
- Ervaring hebben in het besturen en leidinggeven
- Een HBO werk- en denkniveau hebben
- Zowel schriftelijk als mondeling goed kunnen communiceren
- Een goed administratief inzicht hebben
- Ervaring hebben in organisatie, fondswerving en PR
- Bereid zijn ook in de avonden te werken
- Hun medewerking verlenen aan een assessment.

Wij bieden:

- Een volledige werkweek
- Een inschaling afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer K. Bel. Tel. 06-41938146
of k.bel@kliksafe.nl. Sollicitatiebrieven dient u voor 31 juli 2013 te zenden naar
de secretaris prof. dr. ir. A.G. Bregman, **p/a Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden.**

Lastminute! Voordelig met het hele gezin in eigen sfeer naar zon, water en bergen?
Voor €495,- all-in per week staat uw stacaravan in Oostenrijk klaar. Kerkdiensten en recreatieve activiteiten voor jong en oud. Kijk nu voor **lastminute prijzen** op www.es-vakanties.nl of bel 055 3030083

Een rustig plekje op een **kindvriendelijke christelijke camping in Drenthe?**

Ons 8 pers. chalet met grote veranda is te huur!
Week 30 t/m 33 is verhuurd.
Met zwembad en recreatie-programma + schit. omgeving.
Voor meer info. bel 06-22118425

Boekenmarkten Elspeet
D.V. 20 en 27 juli, 3 en 10 augustus
Aan de Schapendrift vindt u weer zo'n 30 kramen met theologische, jeugd- en kinderboeken.
Info 0184 - 684808
www.vanderwalboeken.nl



ZEELAND: (Biervliet) Te huur wegens annulering : DV 23-8 tot 30-8. Ons gezel. luxe vak.verblijf.
2 - 8 pers. Rustig achter boerderij, in natuurgebied. Tel: 0115-482785.
Info: www.braakmanzicht.nl

Nog geen vakantie geboekt?
Misschien is dan onze stacaravan (2-4 pers.) met C.V. iets voor u.
Kijk voor info op onze site of bel 0341-750380.
INTRODUCTIEPRIJZEN vanaf € 100,- per week excl. toer.bel., parkgeld en milieuheffing.
Het hele jaar nog vrij.
www.anneroos-nunspeet.nl

kina
begrafenisverzorging

D.W. Schipper

010-458 31 12

Capelle a/d IJssel

J. Kooijman

0182-58 39 32

Gouda

Dag en nacht bereikbaar

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN



Woonzorgcomplex **Anewende**

STICHTING WOONZORG GEREFORMEERDE GEMEENTE ERMELO

Appartementencomplex Anewende, een uniek project op een unieke plaats!

Nog maar enkele te huur

Door de Stichting Woonzorg Gereformeerde Gemeente Ermelo is in het centrum van de mooie gemeente Ermelo, direct naast de kerk van de Gereformeerde Gemeente een appartementencomplex gerealiseerd, bestaande uit zestien appartementen. De meeste zijn inmiddels verhuurd.

Voor wie?

Anewende is in de eerste plaats bedoeld voor (oudere) echtparen en alleenstaanden die graag zo lang mogelijk, al of niet met een stukje thuis- of mantelzorg, zelfstandig blijven wonen en lid zijn van de Gereformeerde Gemeente.

Voorzieningen

Er is een gezellige gemeenschapsruimte voor ontmoeting, het houden van verjaardagen, het gezamenlijk doen van spelletjes enz. Aansluitend aan de gemeenschapsruimte is een op het zuiden gelegen terras en jeu de boules-baan aanwezig. Ook kunnen gasten van de bewoners gebruik maken van een logeerappartementje. De zorginstelling Curadomi houdt spreekuur in het complex.

Gebouw en ligging

Onder het complex bevindt zich een parkeerkelder en voor ieder appartement is een berging aanwezig. Anewende ligt op loopafstand van het gezellige (winkel)centrum van het dorp. Ermelo is omringd door prachtige bossen, heidevelden en landgoederen.

Appartementen

De appartementen bestaan elk uit een ruime woonkamer met compleet ingerichte open keuken en twee slaapkamers. Elk appartement beschikt over een badkamer, die direct aan een slaapkamer grenst, met douche, wastafel en toilet,. Daarnaast is tevens een apart toilet en een berging aanwezig.

Alleen te huur

Van dit unieke project is op de begane grond nog een tweetal appartementen te huur terwijl op de verdieping nog één appartement beschikbaar is. Op de begane grond beschikken de appartementen over een terras. De huurprijs, inclusief de servicekosten, bedraagt € 800,00 per maand. Apart is een parkeerplaats in de parkeerkelder te huur.

Huurverlaging door uniek spaarplan

Door de Stichting is een uniek spaarplan ontwikkeld, waardoor het mogelijk is om door inbreng van (een deel van) uw spaargeld of de opbrengst van de verkoop van uw huidige woning de huursom (sterk) te verlagen. Ook zij die niet overwegen om te huren kunnen tegen een aantrekkelijke rente (3 %) en gunstige voorwaarden hun spaargeld bij de Stichting onderbrengen.

Brochure aanvragen

Voor geïnteresseerden is een kleurrijke brochure met uitgebreide informatie beschikbaar. Verdere informatie wordt graag verstrekt door de secretaris van de Stichting.

Dhr. L.M. Verhoeks

Telefoon: 0341-556965

E-mail: anewende@solcon.nl

STEUN

bijbelscholen in China

De huisgemeenten willen regionale Bijbelscholen met een internaat opzetten. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Bel voor info en/of voorlichting: 06-200 13 173



Stort uw gift op: 3473.76.029
t.n.v. Hudson Taylor/SBHC te Rhenen.

 **HUDSON TAYLOR**
Stichting Bijbelse Hulpverlening China
WWW.HUDSONTAYLOR.NL

Onderwijs | Lectuur | **Toerusting** | Diaconaat

gezocht: kamer/woonruimte voor een verpleegkundige studente in (de buurt) van **Apeldoorn**. Van september tot februari
21572@hoornbeeck.nl/0625243089

- DIVERSE BLOKFLUITEN
- MUZIEKSTANDAARDS
- ROEMEENSE PANFLUITEN

R. MULDER - STAPHORST
06 12 610 628 B.G.G. 0522 253944
**WWW.MULDERMUZIEK
INSTRUMENTEN.NL**

Voor een zorgzame begeleiding

 **KOSTER**
Begravenisonderneming

Barneveld,
Scherpenzeel e.o.
A. Koster
Telefoon: 033 277 0555

Kantoor: Stationsweg 411
3925 CD Scherpenzeel
Centraal nummer (24 uur):
033 277 0555



**Reformatorische
Psychologenpraktijk
Nederland**

Identiteitsbewust, Persoonlijk, Vertrouwelijk, Doelgericht

Wij bieden identiteit bewuste **hulp** aan **kinderen, jongeren** en **volwassenen** met o.a.:

- Relatieproblemen
- Opvoedingsvragen
- Gedragsproblemen
- Traumatische ervaring(en)
- Gezinsproblemen
- Persoonlijke problematiek (zoals Depressie, Angst, Identiteitsvragen)
- Arbeidsproblemen
- Autisme Spectrum Stoornis

Voor meer informatie of aanmelding:

078 - 69 32 808

Adres: Plantageweg 5, 2951 GN Alblasterdam
info@rp nederland.nl www.rpnederland.nl


Van Manen
timmerbedrijf

kerkbanken
bankstofferings
kansels
doopvonts
lessenaars
collectezakken



Timmerbedrijf Van Manen B.V.
Puurveenseweg 47 | Kootwijkerbroek
t (0342) 44 29 60
www.timmerbedrijfvanmanen.nl

Te koop in Neder-Betuwe.
Vrijstaande jaren 30 woning.
Geschikt voor zorgwoning, dubbele woning, kantoor aan huis, etc.,
prijs n.o.t.k.
Reacties: multiwoning@kliksafe.nl

in- en verkoop
THEOLOGISCHE BOEKEN
www.boekhandelversprille.nl



Boekhandel en antiquariaat Versprille

Noordweg 11 Krabbendijke.
0113-502004. Maandag gesloten

Per direct beschikbaar/
te huur:

KAMER IN H.I. AMBACHT

voor alleenstaande
man of vrouw

Meer informatie: 06 53 55 60 42

Toch nog op vakantie in **Middelburg?**
2 t/m 9 aug, max. 6 pers en 1 baby,
€350. Voor info: ellenvkj@hetnet.nl.

**BED & BREAKFAST
"ALBLASSERWAARD".**

Kom genieten van de Alblasserwaard
en de randsteden
En boek een B&B in Sliedrecht.
Inl. c.h.es@hetnet.nl / 0184-634267



E. Treur
Kroostweg 22
3704 ED Zeist
Telefoon 030 - 6924258
Mobiel: 06 - 57315689
www.begravenisondernemingtreur.nl
info@begravenisondernemingtreur.nl

Begravenisonderneming Treur

Wij verzorgen alleen begravenissen

Teken in voor prentenboek Mary Jones!

AANBIEDING!

leverbaar vanaf begin oktober

In dit prentenboek wordt de waargebeurde geschiedenis van Mary Jones en haar Bijbel op een eenvoudige wijze naverteld aan jonge kinderen. Het boek telt **35 hoofdstukken**. De tekst is geschreven door Ditteke den Haan. De **35 illustraties** zijn getekend door Ella Bakker. De ene helft is fullcolour, de andere zwart-wit. Het boek is voor te lezen voor kinderen vanaf 4 jaar. Het is zelf te lezen voor kinderen vanaf 7 jaar.



Teken nu in voor het prentenboek 'Mary Jones en haar Bijbel'!

U kunt dat doen via:
info@gereformeerdebijbelstichting.nl
maar ook telefonisch: (0345) 61 01 55.
Bij intekening vóór D.V. 17 augustus 2013 betaalt u niet € 14,95, maar € 12,95.
Vanaf 3 exemplaren betaalt u geen verzendkosten.



Nijverheidstraat 21
Postbus 168, 4140 AD Leerdam
Telefoon (0345) 61 01 55
E-mail: info@gereformeerdebijbelstichting.nl
Giro 1.355.824 t.n.v. penningmeester GBS te Leerdam



gereformeerde
BIJBELSTICHTING

ORGEL OF PIANO KOPEN?

Joh.deHeer

méér dan muziek, sinds 1898.

Leeghwaterstraat 46/47 Sliedrecht
facebook.com/johdeheer • www.johdeheer.nl



't Boekenhoekje

Het adres voor verantwoorde lectuur

Leesboeken	Theologische werken	Cadeau-artikelen
Kinderboeken	Verklaringen van	CD's
Bijbels	Bijbel, Catechismus e.a.	Muziekcassettes
(Statenvertaling)	Levensbeschrijvingen	Bladmuziek
Psalmboeken	Diverse wenskaarten	

Opentijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 u. tot 16.00 u. zaterdag van 9.00 u. tot 13.00 u.
Goudenregenstraat 24 - 2906 CM Capelle a/d IJssel - tel. (010) 442 22 12 - privé (010) 451 28 82



VAN STAVEREN
Begravenisverzorging
Sumatrastraat 11 ~ 2405 EM Alphen aan den Rijn
Dag en nacht bereikbaar, in elke regio
(0172) 23 33 38
Wij verzorgen alleen begravenissen

begravenisverzorging
Den Hollander
Begravenissen in Den Haag, Westland, Gouda, Rotterdam, Vlaardingen en omstreken.
Wij verzorgen alleen begravenissen.
Dag en nacht bereikbaar.
 P.N. den Hollander
T. den Hollander
Tel. 010 - 4600509
www.begravenisverzorgingdenhollander.nl

 **Agathos**

- Nette **hulp** bij het **huishouden** voor vader?
- Beter omgaan met uw zoon met **autisme**?
- Weer een **gezellige gezinsmaaltijd**?
- Hulp bij het **douchen** voor uw moeder door een bekwame verzorgende?
- **Mantelzorg** ondersteuning?

Agathos is een reformatorische organisatie en biedt zorg en hulp aan iedereen die dat nodig heeft.

(010) 26 40 777
www.agathos-thuiszorg.nl

Agathos is onderdeel van Lelie zorggroep (leliezorggroep.nl).


Houtsnijwerk.nl
Uw trouwtekst in hout uitgesneden?
Tel. 0418-551383
www.houtsnijwerk.nl


0182 - 35 15 20
voor de Krimpenerwaard
Gouda & omstreken
Speksnijder Begravenisverzorging
www.speksnijderbegravenisverzorging.nl

Rust en ontspanning in de prachtige Eifel! Ruime appartementen te huur. Inl.: 0049 6594 258990 en www.huizesolagratia.nl

Handen van de kerk wereldwijd

VOEDSELZEKERHEID



Cuba



Zuid-Afrika



Oost-Europa

Help mee!

- Organiseer een actie • Geef een gift
- Nodig ons uit voor een presentatie

SPONSOR WORDEN?
Bel ons!

HANDEN VAN DE KERK
Bijzondere Noden
GIRO 307447

DEPUTAATSCHAP TOT HULPVERLENING IN BIJZONDERE NODEN VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN
Houttuinlaan 7 • 3447 GM Woerden • T 0348 48 99 10 • E bijzonderenoden@cbgg.nl • I www.bijzonderenoden.nl

Dé inrichter voor Kantoor, Kerk en School



HOEKMAN
Kantoor & Project

*Uw partner in complete
kantoor- en projectinrichting*

Showroom: Marconistraat 13 - 4461 HH Goes - T: 0113 57 29 07
E: info@piethoekman.nl - www.piethoekman.nl - www.hoekmanismeer.nl

Psychologiepraktijk  Van Pelt

*Behandeling van volwassenen
met psychische problemen*

Rozenhof 33-303 • 3311 JT Dordrecht
T 078-2000250 • E info@praktijkvanpelt.nl
www.praktijkvanpelt.nl



BOEKEN EN MUZIEK
VAN DER BOOM
Voorstraat 41 - 3245 BG Sommelsdijk
Tel. (0187) 48 26 14 - Fax (0187) 48 45 20

Alle nieuwe titels
www.derooboeken.nl
078 - 6124081

NIEUW

uw eigen chalet op Camping Schoolzicht

**Ons nieuwe terrein
begint aardig te
vullen. Kom deze
zomer vrijblijvend
eens kijken.**

**Wellicht is het
iets voor u!**

**ook enkele
jonge
gebruikte
chalets
te koop**

Royale kavels

Rust en privacy

Zondagsrust


**Camping
Schoolzicht**

**INFORMEER NAAR
DE MOGELIJKHEDEN
(0118) 58 33 33**

Brouwerijweg 5 - Aagtekerke
www.schoolzicht.nl

De Saambinder Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur:
ds. G.J. van Aalst

**Bijdragen van medewerkers en boeken
ter recensie aan:**

ds. G.J. van Aalst,
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
tel. 0186-576990, fax 0186-575105
e-mail: gjvanaalst@kliksafe.nl

Redacteur: ds. C. Neele

Meditaties aan:

ds. C. Neele,
Egge 28, 3171 DE Poortugaal,
tel. 010-5017707
e-mail: c.neele@kliksafe.nl

**Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk)
en berichten aan:**

redactie-secretaris: J.J. Verhage
Kloosplantsoen 131, 2985 SC Ridderkerk,
tel. 0180-420865, fax 0180-423583
E-mail: jj.verhage@kliksafe.nl
Aanlevertijd:

Uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór
de datum van verschijning van De Saam-
binder in de daarop volgende week.

**Opgaven kerkdiensten
en beroepingswerk aan:**

Kerkelijk Bureau Geref. Gemeenten,
postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599,
e-mail: saambinder@cbgg.nl

Advertenties en familieberichten aan:

Drukkerij Verloop,
postbus 33, 2950 AA Alblasserdam
tel. 078-6912899, fax 078-6919536
e-mail: saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen **uiterlijk
donderdag** vóór de week van
verschijning aangeleverd te zijn.
Rouwadvertenties **uiterlijk
maandagmorgen 9 uur**.

Advertenties € 1,05 per mm.
Familieberichten € 0,40 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
Kerkelijk Bureau Geref. Gemeenten,
postbus 608, 3440 AP Woerden,
tel. 0348-489900, fax 0348-483599,
e-mail: saambinder@cbgg.nl

Betalingen abonnementsgelden:

Postbanknr. 64327 t.n.v. De Saambinder-
abbonementen te Woerden.

Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling):
voor Nederland: € 12,00 per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober);
voor het buitenland:
€ 24,- per jaar + extra portiekosten.
Canada \$ 115,-; USA \$ 115,-.

Correspondentieadres

Noord-Amerika:

Mr. A.M. Berman, P.O. Box 20188,
St. Catharines, ON L2M 7W7, Canada
e-mail: purlin@sympatico.ca

*De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid betreffende de inhoud van de advertenties
en de (recensies van de) aangekondigde boeken.*

HARKES
Begravenissen

Dokter Hamburgerlaan 59
2771 JR Boskoop

www.harkesbegravenissen.nl

Wij verzorgen alleen begravenissen

0172 - 21 21 22

Orgelbouw Advies Commissie
een betrouwbare partner!



nieuwbouw · restauratie · overplaatsing · onderhoud

ook voor akoestische vraagstukken



Vereniging van Organisten op Gereformeerde Gemeenten

Neem voor meer informatie contact op met
Dhr. H. den Hollander
Tel. (010) 435 44 35

Begravenisverzorging I. Janssen

Dag en nacht bereikbaar op
0113 - 33 09 36
06. 53 23 73 20

Dienstverlening in geheel Zeeland



www.begravenisverzorging-janssen.nl
Havikskruid 10, 4421 MN Kapelle

Wij verzorgen geen crematies

Welkom op de Institutie cursus



Opnieuw start de CGO met de Institutie cursus.
Een waardevolle cursus waarin de Institutie van Johannes Calvijn behandeld wordt.
De cursus omvat 11 avonden met 22 lessen.
We gebruiken de editie vertaald door dr. C. A. de Niet.

De cursus wordt gehouden in Amersfoort en Gouda.
We beginnen om 19.15 uur en sluiten om 22.00 uur.
Het rooster is te vinden op de website van de CGO.

Kosten voor deze cursus € 165,-

Anmelding via de website van de CGO: www.cgo.nu

Informatie bij de cursusleider: hvandam@kliksafe.nl



CURSUSGODSDIENSTONDERWIJS

Annette van Maaren (Msc.)
Reformatoerisch Psycholoog



Haastrecht Oudewater
Montfoort Gouda
0348-558000 of 06-42504158
www.phhaastrecht.nl

Psychologische Hulpverlening

Begravenisonderneming H. de Jongh
De Jongh P.H. van der Leer
D.D.E. Meliëste

Voor een waardige en stijlvolle verzorging van alleen begravenissen.

Wij zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Hardinxveld-Giessendam	0184 - 611154
Waardenburg	0418 - 652039
Werkendam	0183 - 701017
Papendrecht	078 - 6412740

www.begravenisondernemingdejongh.nl

RECENT VERSCHENEN



14,90

A. Vogelaar- van Amersfoort
HET BOEK DAT SPREKEN KAN
Vijfendertig zendingsverhalen
Toean Jezus is naar deze wereld gekomen om zondige mensen gelukkig te maken. Die boodschap stuit vaak op tegenstand. De invloed van medicijnmannen en dorpschouwen is groot. Dat maakt de zendelingen en hun helpers wel eens moedeloos. Toch mag er soms een lichtstraal van het Evangelie vallen in een duister hart.
Geb. 150 blz.

(voor)leesverhalen voor kinderen vanaf 8 jaar.
Dit boek is ook verkrijgbaar via de ZGG.



16,90

W. Visser (red.)
EEN SCHAT VAN WIJSHEID
Handvat bij de Heidelbergse Catechismus
In deze bundel leggen zesentwintig predikanten de Heidelbergse Catechismus op eenvoudige wijze uit.
Elke overdenking wordt afgesloten met een Bijbelgedeelte, een psalmvers en drie gespreksvragen.
Geb. 230 blz.

Een waardevolle aanwinst voor elk gezin met opgroeiende kinderen!

Uitgeverij Boekhandel



Gebr. Koster
Nairacstraat 17, 3771 AW Barneveld
Tel. (0342) 41 69 86



Psychologenpraktijk
Brouwer

- Onderzoek
- Advies
- Begeleiding
- Behandeling

O.a.: ADHD · angst · burn-out · depressie
faalangst · fobie · gedragsproblemen
identiteitsproblemen · lichamelijke
spanningsklachten · negatief zelfbeeld
onzekerheid · opvoedingsproblemen
paniek · piekeren · PDD-NOS
relatieproblemen · slaapproblemen
somerberheid · spanning · stress
syndroom van Asperger

Informatie en aanmelding via:
T 0180 - 42 69 55
E info@psychbrouwer.nl
I www.psychbrouwer.nl

Vestigingen in: Ridderkerk, Barneveld en Meteren