



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de

AAMBINDER



Uit het leven van ds. M. Hofman [p.6]

Gereformeerde Gemeente Hoogvliet

07/07/2016
jaargang 94

nr **41**

In de zomer van 1962 ontstaat er in Hoogvliet een afdeling van de Gereformeerde Gemeente te Poortugaal. Op 3 april 1963 wordt deze afdeling reeds zelfstandig. Aanvankelijk worden de kerkdiensten in het Hervormd 'Jeugdgebouw' aan de Achterweg gehouden. In verband met de groei van de gemeente én omdat het 'Jeugdgebouw' op de nominatie

staat om gesloopt te worden, betreft men in 1966 een houten noodkerk aan de Posweg. Omdat dit gebouw niet mag blijven staan, valt in 1970 het besluit om aan de Baarsweg tot nieuwbouw over te gaan. Op 18 oktober 1972 wordt de nieuwe 'Bethlehemkerk' (met 328 zitplaatsen) in gebruik genomen. De gemeente is vacant. Het aantal leden en doopleden bedraagt 76.

De Heere wacht...

Binnenkort zullen de schoolvakanties weer beginnen. Wat is het goed om na een tijd van werken, studeren en nadenken wat rust te nemen. Ook voor onze jongeren is een periode van rust belangrijk.

'En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gericht; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.'

Jesaja 30:18

Laten we die rust ook goed gebruiken. We kunnen daarbij denken aan onszelf. Vaak sticht dat toch niet. Maar als we denken aan God, de God van de Bijbel. Wie is God en wat doet God voor zondige mensen. We lezen in deze tekst dat de HEERE zal wachten. Wonderlijk eigenlijk. God Die wacht opdat Hij u genadig zij. Iets om over na te denken, vooral in de komende tijd.

Wachten vinden wij vaak niet aangenaam. In een ziekenhuis kan het gebeuren dat we lang moeten wachten. Dat geeft spanning en soms ook ergernis. Ook elders, bijvoorbeeld in een winkel achter een kassa, is dat het geval. Mensen wachten niet graag op hun beurt. Zeker als wachten wat langer duurt geeft dat irritatie.

Wonderlijk

Deze tekst wijst ook op wachten. Het gaat niet over het wachten van mensen, maar over het wachten van de Heere: Daarom zal de HEERE wachten. Het is nodig dat mensen op de hoge, genadige en heilige God wachten. Dat we wachten op Zijn gunst en genade. Dat we verlegen zijn om Zijn kracht en nabijheid. Daar is echter in dit hoofdstuk geen zicht op.

Het volk van Israël heeft de Heere helemaal niet nodig. Ze gaan liever naar Egypte, (vers 2). Te midden van nood en zorg zoeken ze hulp bij de machten van deze wereld. En de Heere hebben ze niet gewild (vers 15).

Wat een treffend en leerzaam beeld van de natuurlijke mens. Hij

verwacht alles van zichzelf of van mensen. Hij heeft God niet nodig. Het is de harde realiteit die we tegenkomen bij het volk van Gods keuze, Israël. Kan de ellende en het ongeloof dieper en ernstiger getekend worden? Er is eenvoudig geen verlangen om op de Heere te vertrouwen. En daarom is het zo opmerkelijk dat de Heere wacht. Dat is eigenlijk de verrassing van deze tekst. Mensen hebben God niet nodig. Maar God wacht 'opdat Hij u genadig zij'. Zo ook vandaag, aan het begin van de vakantietijd, ontmoeten we een 'wachtende God'. Heeft ons dat niet veel, ja alles te zeggen?

Waarom wacht de Heere? God heeft Zijn beloften en Zijn toezeggingen aan Abraham en zijn zaad gegeven. De Heere kan van Zijn Woord niet af. Daarom wacht Hij totdat het volk zal wederkeren tot Hem. De Heere heeft lang, lang gewacht. Jaren achter elkaar heeft de Heere het volk gedragen en bewaard.

Zo wacht de Heere ook reeds lang in ons leven. Vanaf onze geboorte wacht de Heere. Hij wacht in het teken van de doop. Hij wacht in de schenking van Zijn Woord. Hij wacht in de prediking van zonde en genade. Hij wacht om genadig te zijn. Helaas, van nature doen we net als het volk Israël. We hebben God eenvoudig niet nodig. We kunnen het ook zonder God wel stellen. En zo leven we verder. De eeuwigheid tegemoet.

Zullen we erom denken dat God wacht, maar niet altijd. Zullen we in de komende vakantietijd die God aanlopen? Er komt, en dat als waarschuwing, een tijd dat de Heere niet meer wacht. De eerste wereld kreeg 120 jaar uitstel. Maar tenslotte kwam de zondvloed. En de genadetijd was voorbij. Slechts Noach, zijn acht zielen, werden behouden. Anderen kwamen ellendig om.

Toch zal de Heere Zijn beloften vervullen. Naar Zijn welbehagen bouwt God Zijn gemeente. Ook in de 21^e eeuw. Het wachten van de Heere heeft een doel. Hij wacht opdat Hij u genadig zij.

ds. W. Visscher,
Amersfoort

In dit nummer

- 5** De evangelische heiligmaking
- 6** Uit het leven van ds. M. Hofman [1]
- 8** Kerkelijk jaarboek NRC 2016

- 2** De Heere wacht...
- 3** Het geloof een vaste grond [27]
- 4** De islam als gewelddadige godsdienst [2]
- 7** Even maar
- 9** Boekennieuws
- 10** Kerknieuws
- 10** Berichten
- 11** Kerkdiensten
- 16** Waarom nooit een afsluiting van het winterseizoen en schooljaar?

VAN DE REDACTIE

De Saambinder verschijnt niet op 4 augustus a.s.
Het nummer van 28 juli a.s. zal dus voor twee weken gelden.



Enoch [27]

Genade

Genade is een wonderlijk woord. We komen het vaak tegen in de Bijbel. Genade betekent dat God Zijn heil soeverein schenkt aan zondige mensen. De zonde is erg. Het beledigt God en het is een lokmiddel van de satan. De zonde brengt ook de dood. Toch staat de zonde God niet in de weg. De HEERE wacht om genadig te zijn. God bewijst heil aan schuldige mensen. Zo geeft de Heere wederbarende genade. Dan wordt een zondaar levend gemaakt door de Geest. Hij gaat zijn zonde zien en bewenen. De Heere geeft ook verlichtende genade. We zien dan hoe erg de zonde is, maar ook hoe heerlijk Gods genade is.

God schenkt ook heilbrengende genade. Dan mag de lege hand van het geschenken geloof de aangeboden Zaligmaker zien en omhelzen. Dan krijgen we Christus hartelijk lief en nodig.

God is genadig. Niet vanzelf. God is genadig in Zijn Zoon. Het Evangelie is de boodschap van genade in Christus. Christus heeft de schuld betaald en Hij heeft de wet volbracht. Genade is in Zijn lippen uitgestort. Wat is het dwaas om elders heil en redding te zoeken. Wat zijn we van nature veel aan het zoeken in Egypte. Dat stelt echter altijd teleur. De Heere wacht ook vandaag om genadig te zijn.

Hij wacht bij het hart van onbekeerde zondaren. Helaas, u heeft geen lust om de Heere te zoeken. Kom, sta er de komende tijd eens wat meer bij stil... Bij de Heere is genade voor de grootste der zondaren. Het Evangelie leert dat duidelijk. Kom, laat u door satan niet verder meeslepen op de weg naar de dood. Bekeert u en gij zult leven.

Gebruik dagen van rust om een gewillige Zaligmaker te zoeken. Hebben we die genade ondervonden in ons leven? Dan maakt dat klein en ootmoedig. Dan doet dat steeds weer vluchten tot de heerlijke Persoon van de Middelaar. Alles ligt alleen en volkomen in Hem. Paulus wist zich de grootste der zondaren. Goddelozen worden uit genadig zalig. Omdat God in Christus wacht om genadig te zijn. Ook in de vakantietijd.



Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.

Hebreeën 11:5

Paulus herhaalt wat Mozes reeds berichtte: 'En hij was niet meer, want God nam hem weg', maar de apostel geeft nog nadere toelichting van dat wegnemen, zeggende: 'Enoch is weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien'. Zonder twijfel dus is Enoch opgenomen naar ziel en lichaam in eeuwige heerlijkheid. Later zal de Schrift ons nog melden van Elia, die ten hemel voer: En eens zal het zijn als de dag der dagen daar is, dan zullen mensen op aarde leven; en dan zullen degenen die dan nog leven, zonder te sterven, in een punt des tijds veranderd worden. En die verandering werkt, dat het sterfelijke van ons lichaam onsterfelijke zal aandoen en het verderfelijke onverderfelijke zal aandoen. Het de dood onderworpen lichaam verkrijgt dan een eeuwig bestaan, opdat óf het oordeel der verdoemenis óf de gelukzaligheid der vromen zal kunnen gedragen worden in aller eeuwen eeuwigheid. Dan zal de dood niet meer zijn; dan zal de volle zaligheid het volk Gods ongestoord geschonken worden'. Dat volle heil nu is Enoch geschonken toen God hem wegnam. Hij werd voor de hemel geschikt. Zelfs hier geen sprake van een vagevuur. Wat zouden de gewassenen in Christus' bloed ook meer ter reiniging behoeven? Zij hebben hun klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

O, volk van God, houdt moed. In Enoch heeft de Heere u voor ogen willen stellen welk eeuwig heil u is bereid; welhaast als ge uw loopbaan zult voleindigd hebben naar de ziel; en eens ook naar het lichaam. Geen zondige beweging zal uw vlees meer aftrekken; geen krankheid u meer hinderen; geen armoede van woorden uw tong meer belemmeren. Uw vernederd lichaam, vernederd als het is door de zonde, zal het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Dan zullen wij altoos bij de Heere zijn!

De Heere vertrooste en sterke u; en doe u gemoedigd uw krankheden en zwakheden en verdrukkingen dragen. Welhaast zijn wij het al te boven, om de eeuwige jubelzang te zingen met de schare der verlostten, die gekocht zijn met Christus' bloed; een schare zo groot dat niemand ze tellen kan.

Zou dat heil ons hart niet bekoren? Zou ons oog niet gericht worden op de dag van Christus' komst?

Zouden wij met de Geest en de Bruid niet uitroepen: 'Kom, Heere Jezus, ja kom haastelijk!'

Onze wandel zij meer in de hemel, vanwaar wij onze Zaligmaker verwachten.

(wordt vervolgd)



ds. G.H. Kersten
Uit: "Meer dan overwinnaars"

De islam als gewelddadige godsdienst [2]

De profeet



Hoe komt het toch dat de islam een godsdienst is die zich dikwijls zo gewelddadig uit? Ik wil zes factoren noemen: de profeet (Mohammed), de Koran (het heilige boek), de heilige oorlog ("jihad"), de traditie ("hadith"), de wetgeving ("sharia") en de cultuur (Arabishe wortels). We zetten in bij de stichter van de islam.

ds. C. Sonneveld,
Krabbendijke

Volgens velen is Mohammed met goede bedoelingen begonnen. Vanaf 610 na Chr. keert hij zich tegen het veelgodendom dat vooral in Mekka welig tierde. Het gaat echter mis als de inwoners van Mekka zijn boodschap radicaal afwijzen. Met enkele getrouwen wijkt hij in het jaar 622 uit naar Jathrib, een stad die hij de naam Medina ("staat") geeft. Deze nieuwe naam is veelzeggend. Mohammed wordt thans de leider van een gebied. Hij is nu méér dan prediker; hij is ook politicus. Als godsdienstig en wereldlijk leider probeert Mohammed een islamitische gemeenschap op te bouwen volgens staatkundig model. Dit is zo belangrijk voor moslims dat zij met de vlucht naar Medina hun jaartelling laten beginnen.

Hassouna Mosbahi, een Tunesische auteur die ervan overtuigd is dat de huidige terreur van moslimfundamentalisten wortelt in hun religie, wijst op de oorsprong van de islam. Na de verdrijving van Mohammed in 622 breekt het moment van "het zwaard" aan. Een verrassende krijgszege op de Mekkanen in de slag bij Badr (624) stijft hem in zijn voornemen de strijd aan te binden tegen de "ongelovigen". Tot deze

categorie rekent hij nu ook "de bezitters van het Boek", dat wil zeggen joden en christenen.

Veldheer en politicus

Op aanstichten van Mohammed zijn maar liefst 27 veldslagen en 46 kleinere expedities gevoerd. Zelf vocht hij in negen veldslagen; de andere werden door zijn metgezellen geleid. Er bestaat een overlevering waarin een joodse stam zich overgeeft in Medina en de profeet persoonlijk 700 oorlogsgevangenen onthoofdt. Dit verhaal is waarschijnlijk nogal aangedikt. De gezaghebbende geschiedschrijver Martin Gilbert beweert echter dat dit bloedbad wel degelijk heeft plaatsgevonden. De moordpartij had de instemming van de profeet en werd uitgevoerd onder zijn toezienend oog.

Aanvankelijk bestond het leger van Mohammed uit slechts 1500 man. Een paar jaar later, nadat de joodse stammen waren geplunderd, de mannen waren gedood en de vrouwen en kinderen slaaf waren gemaakt, was het moslimleger aangegroeid tot 10.000 man. De profeet vond vervolgens een excuus om het verdrag te

verbreken dat hij met de Quraysh-stam had gemaakt. Zo'n verdrag was kennelijk niet meer dan een time-out volgens het principe: 'Kus de hand van je vijand totdat je de gelegenheid krijgt die hand af te hakken'. Triest.

Een gevaarlijke combinatie

Mohammed als profeet, rechter, generaal en heerser: is dat niet een gevaarlijke combinatie? Is dat geen riskante vermenging van kerk en staat? Maken veldheren en heersers niet per definitie vuile handen? Waarom beweren moslims voortdurend dat er bij de verovering van Mekka geen bloed is gevloeid? De oudste bronnen (zoals de biografie van Ibn Ishaq over Mohammed) loochenen dit. Het pleit niet voor een godsdienst als zij alleen maar staande gehouden kan worden wanneer de feiten worden verdraaid.

Jawel, zegt iemand, maar ook het christendom heeft zich in de eerste eeuwen ontwikkeld tot een staatkundige grootheid. We geven dat toe. Met het aantreden van keizer Constantijn de Grote zijn altaar en troon met elkaar verbonden geraakt. Dit heeft niet alleen positieve gevolgen gehad. Toch heeft het christendom zich anders ontwikkeld dan de islam. Het christelijk geloof heeft het Romeinse rijk overgenomen in een langdurig en moeizaam proces. Hoewel de kerk een boodschap had voor heel de wereld, sprak ze daarover op geestelijke wijze. Ze maakte onderscheid tussen God en de keizer. Bij de verbreiding van de islam is het heel anders toegegaan. Van meet af aan!

Anders dan Christus

Dit kardinale verschil tussen de verbreiding van de islam en het christendom hoeft ons niet te verwonderen. Het heeft mede te maken met de stichters van deze godsdiensten. Terwijl de "profeet" Mohammed regeerde als politicus en streed als generaal, heeft Christus zo niet gehandeld. In de hof van Gethsemané heeft de ware Profeet tot Petrus gezegd: 'Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan' (Matth. 26:52).

De Heere Jezus leerde Zijn discipelen bidden voor hun vervolgers (Matth. 5:44) en gaf Zelf het goede voorbeeld. Zijn eerste woord aan het kruis was: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen' (Luk. 23:34). Is er een betere Profeet, een barmhartiger Hogepriester, een machtiger Koning?

(wordt vervolgd)

De evangelische heiligmaking

Er is een opnieuw vertaalde uitgave verschenen van het bekende werk van Walter Marshall met als titel "De evangelische heiligmaking". De titel van de oorspronkelijk Engelse uitgave is "The Gospel Mystery of Sanctification".

ds. J.J. van Eckeveld,
Zeist



Walter Marshall was predikant van het Engelse dorp Hursley (graafschap Hampshire).

De Engelse prediker Walter Marshall leefde van 1628 tot 1680. Na zijn studie in Oxford werd hij in 1656 predikant. In 1662 werd in Engeland de Act of Uniformity afgekondigd. De predikanten werden daardoor gedwongen zich te houden aan de Anglicaanse eredienst en de bisschoppelijke structuur van de Engelse Kerk. Marshall kon zich met veel andere predikanten niet verenigen met deze wet. Ze werden daarom uit het ambt ontzet. Hij werd daarna predikant van een onafhankelijke protestantse gemeente, die hij diende tot zijn overlijden. Zijn bekende publicatie over de heiligmaking verscheen in 1692. De bekende Alexander Comrie heeft een vertaling in het Nederlands verzorgd. Hij vond het een zeer belangrijk boek, waarin hij zich van harte vinden kon. De vertaling van Comrie

verscheen in 1739. Wat heeft Marshall gedrongen dit boek te schrijven? Het ging hem om het Schriftuurlijke zicht op de heiligmaking. Het geloof en de rechtvaardigmaking door het geloof stonden in zijn prediking centraal. Er is een preek over de rechtvaardigmaking aan het boek toegevoegd. Marshall legt er alle nadruk op dat de staat van een zondaar vernieuwd moet worden. Dan pas kan zijn leven vernieuwd worden. Met alle nadruk verzet Marshall zich tegen de gedachte dat we door het gebruik van het 'natuurlijk licht van de rede' vernieuwd kunnen worden tot heiligmaking. Hij waarschuwt voor de vermenigving van Wet en Evangelie. Die vermenigving brengt ons terug bij Rome. Hoe wordt iemand nu een oprecht christen, die wandelt in een nieuw leven? Mars-

hall wijst in dat verband op het woord van Paulus in Handelingen 16 tot de wanhopige stokbewaarder: 'Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.' Zo moeten alle evangeliepredikers Christus verkondigen.

De nodiging en de oproep tot Christus te komen is bij Marshall heel indringend. Door de prediking wordt iedere zondaar geroepen om zonder uitstel in Christus te geloven. Hij wijst er daarbij op dat berouw en geloof noodzakelijk zijn. Als we de eerste Adam niet hebben leren kennen en de werkelijkheid van onze totale verlorenheid, dan zullen we nooit door het geloof tot Christus vluchten. Marshall noemt het geloof dan ook een zelfontledigende genade.

Met het oog op de heiligmaking is het geloof in Christus noodzakelijk. Paulus zegt immers in 1 Korinthe 1:30 dat Christus van God geschonken is, ook tot heiligmaking. Een heiligmaking, die geen vrucht is van het geloof in Christus, heeft voor de Heere geen waarde.

Marshall schreef zijn boek in zijn strijd tegen de neonomianen, waarvan Richard Baxter een belangrijke vertegenwoordiger was. De neonomianen waren van oordeel dat de mens eerst de zonde moet verlaten voordat hij tot Christus mag vluchten. Marshall noemt dit een vorm van remonstrantisme. Daarmee is hij echter nog geen antinomiaan, zoals hem wel verweten is. Volgens de antinomianen zou de wet hebben afgedaan. Integendeel, Marshall benadrukt dat de wet een leefregel der dankbaarheid is. Gods eis blijft overeind staan, we moeten werken der dankbaarheid voortbrengen, maar dat is alleen mogelijk door een waar geloof in Christus. Daarom spoort hij zijn lezers zo indringend aan te staan naar de geloofsvereniging met Christus.

De kern van het werk van Marshall, zo stelt de vertaler in zijn inleiding, is geen zaak, maar een Persoon, namelijk de Heere Jezus Christus. Het geloof in Christus staat in dit boek in het middelpunt als het rechtvaardigend en heiligend geloof. Zowel de rechtvaardigmaking als de heiligmaking zijn onlosmakelijk aan dat geloof verbonden.

Het boek van Marshall is het waard gelezen en herlezen te worden in een tijd zoals de onze, met zoveel verwarrende opvattingen over de heiligmaking.

N.a.v. Walter Marshall, "De evangelische heiligmaking"; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2743 4; 312 blz.; € 29,90.



Uit het leven van ds. M. Hofman [1]

‘Het zijn maar Galileeërs waar wij onder arbeiden’

Van 1917 tot 1945 worden de Gereformeerde Gemeenten gediend door ds. M. Hofman. Na ruim zes jaar in Rijssen te hebben gestaan, vertrekt hij in 1924 naar Krabbendijke. Twaalf jaar later volgt zijn laatste gemeente: Moerkapelle. Deze zomer blikken we in enkele artikelen op zijn leven terug.

J.P. Sinke,
Krabbendijke

Over het leven van ds. Hofman is betrekkelijk veel bekend. Dit komt vooral omdat hij in "Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt" het nodige heeft geschreven over zijn leven en zijn roeping tot het predikambt. In 1946, een jaar na zijn overlijden, verschijnt deze autobiografie in boekvorm bij uitgeverij De Banier.

Voordat ds. Hofman van wal steekt, vertelt hij in het Voorwoord hoe hij tot het schrijven van zijn levensgeschiedenis is gekomen: 'Het eerste dat mij wel hoofdzakelijk hiertoe aanzet is dat ik eens, misschien drie of vier jaar geleden, in een bijzonder drukkende toestand verkeerde,

die wellicht de lezer nader in deze bladen zal omschreven vinden. In deze toestand verkerende en als staande voor een voor mij ongelooflijke en onoverkomelijke zaak, herinner ik mij, dat mij in de eenzaamheid deze woorden ontvielen: 'Heere, zo Gij nog eenmaal deze zaak voor mij effen maakt, die mij thans onmogelijk schijnt, dan zal ik daarna voor de mensen zulks in geschrift bekend maken en Uwe daden voor het nageslacht onvergetelijk stellen.'

Even later voert hij nog een reden aan: 'Dan vraag ik mij af: Mag ik het bedekken? Heeft God het daarom niet gedaan, opdat het strekke tot ere Zijns Naams en mag

ik dan zwijgen? (...) Och, alleen een eenvoudig volkje zal het in handen krijgen. De geleerden, de wijsheid dezer eeuw, zal het toch niet zoeken. Bij diegenen, die 'niet vele wijzen zijn naar het vlees' wordt toch de geleerdheid ook niet gezocht of begeerd. Het zijn maar 'Galileeërs', waar wij in alle zwakheid en met veel gebrek onder arbeiden en wij vertrouwen dat die het gebrekvolle daarvan bemerkende, wel zullen denken dat zij ook maar met een 'aarden vaatje' te doen hebben, die zichzelf zeer wel daarvan bewust is; die ook niet komt pochen welk een voornaam man hij is of geweest is en hoe goed hij bekeerd is of van de Heere geroepen tot de bediening des Heiligen Evangeliums, maar die alleen de wonderlijke leidingen Gods met hem aan anderen gaat mededelen, opdat de Heere verheerlijkt worde'.

Enkele jaren later schrijft ds. Hofman: 'Bijna vijf jaren heeft dit Voorwoord stil in 'n kast op mijn studeerkamer gelegen. Maar thans bij vernieuwing aandrang gevoelden tot schrijven, neem ik het ter hand in het jaar 1920'.

Eenvoudig van afkomst

Marinus Hofman wordt op 3 maart 1873 geboren in het buurtschap Lieren, onder de rook van Beekbergen. Hij is het vierde kind van Albert Hofman (1836-1890) en Maria van Amersfoort (1837-1910). Zijn vader is dagloner en verdient slechts een karig loon. Met vier à vijf gulden per week moet hij met zijn gezin zien rond te komen.

Kerkelijk behoort het ouderlijk gezin tot de Nederlandse Hervormde Kerk, waar Marinus ook wordt gedoopt. Van een nauwgezette kerkgang is bij zijn vader echter geen sprake. Naar eigen zeggen heeft hij 'veel te veel zorg om voor het gezin brood te verdienen en nauwelijks kleren om fatsoenlijk voor de dag te komen, zo-

Het
alwijze
Godsbestuur
verheerlijkt

Ds. M. Hofman



Hervormde Kerk te
Beekbergen.

Verzlagen Gods gaven

dat hij dan zondags maar wat uitrustte! Wat zijn moeder betreft, merkt ds. Hofman op, vast te mogen geloven 'dat zij een gekende des Heeren was'. Hij voegt er echter aan toe: 'Doch uit mijn vroege jeugd herinner ik mij dat zij, althans toen, weinig geoefend was, zowel in waarheid als in godzaligheid, omdat er bij ons ter tijd geen openbaring der waarheid, noch samenleving van 't volk van God was'. Verder speelt haar geringe opleiding een rol. Ze heeft slechts 'een weinig' leren lezen, en schrijven kan ze in het geheel niet. Toch wordt de kinderen een gebedje geleerd en wordt ze erop gewezen dat ze bekeerd moeten worden.



ds. M. Hofman

Bidvertrek in het achterhuis

Reeds op jonge leeftijd beseft Marinus dat hij eenmaal moet sterven: 'Ik was nog zeer klein en jong, toen ik soms sterke indrukken had van dood en eeuwigheid. Zelfs vóór mijn schooljaren weet ik als ik ongehoorzaam geweest was, hoe bang en bevreesd ik was te moeten sterven en beloofde dan morgen beter op te passen. Ik weet hoe ik in het achterhuis mij dagelijks verstopte om te gaan bidden en ik over mijn zonden schreide, menende dat het niemand wist of hoorde; maar merkte later dat mijn moeder mij soms beluisterd had en dan schaamde ik mij erg.'

(wordt vervolgd)



Het einde van het schooljaar komt langzamerhand in zicht. Voor de één van onze leerlingen is het einde dichterbij dan voor de ander. Maar met een verschil van enkele weken is het einde van het cursusjaar 2015/16 bijna daar. Altijd weer spannend en 'rommelig' zo'n jaarafsluiting. Op school en – niet te vergeten – thuis. Iedereen natuurlijk blij... Maar het einde van een cursusjaar heeft ook wel iets weemoedigs... Zeker bij schoolverlating. De één beleeft het bewuster dan de ander. Straks na een examen elders vervolgonderwijs of gaan werken of een combinatie daarvan. De beleving wisselt en een mens ziet aan wat voor ogen is. Zeker op die leeftijd zijn buitenkant en binnenkant niet hetzelfde.

Wanneer het om het examen gaat, hoop ik dat je geslaagd mag zijn. Gefeliciteerd, zeg ik dan van harte. Bij deze felicitatie zou ik je nog twee dingen willen zeggen. In de eerste plaats een vraag aan jou: Wat heb je dat je niet ontvangen hebt? In 1 Kor. 4 vers 7 staat het zo: 'Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt. En zo gij het ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen hebt?' Wat je mocht bereiken, dat heeft de Heere je dus gegeven. Zul je op dit soort kruispunten van je leven bedenken dat het om **gaven**, Gods zorg en leiding gaat. In de tweede plaats een wens voor jou: van harte Gods zegen toegewenst voor de toekomst. Zegen is meer dan succes. Weet je het verschil tussen deze twee? Bij succes heb je de wind mee. Bij zegen heb je God mee. Bij succes gaat het je voor de wind, maar het is alleen voor de tijd. Gods zegen strekt tot je totale welzijn, voor tijd en eeuwigheid dus. Vandaar dat ik je voor de toekomst van harte Gods ZEGEN toewens!

Wanneer is je slagen nu voor jou werkelijk tot zegen? Dan komen we even terug op het woord **gaven**. Je hebt heel verschillende gaven, meer gaven of minder gaven, andere gaven. Gaven van hoofd, hart en handen. Het is op weg naar de volwassenheid van belang om reëel zicht te mogen hebben op je specifiek eigen gaven of talenten. Dat waar je 'goed' in bent, dat wat je graag doet, dat wat je niet ligt, wat je gewoon niet kunt, hoezeer je het ook geprobeerd hebt. Een mooi woord eigenlijk 'gaven'. Het herinnert aan de Gever van jouw gaven. De Gever geeft jou dus voortdurend gaven. Heidenen in Athéne moesten dit goed beseffen (Hand. 17:28). Dan jij met je gedoopte voorhoofd toch zeker: in onze Schepper leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. We zijn totaal van Hem afhankelijk geschapen en gehouden. Met welk doel? Dat jij met de gaven terugkomt bij de Goede Gever. Dat jij aan je Schepper denkt. Eigenlijk zijn en blijven die gaven van Hem. Hij geeft ze aan jou in bruikleen. Met een bepaalde bedoeling: dat jij er mee zult bezig zijn - ja met inzet en ijver - opdat de Gever er de eer van zal ontvangen; en dat je naaste er ook nut van zal hebben. Dan zal het voor jou werkelijk tot zegen zijn. Anders niet. Want van dit gebruik van Gods gaven zullen we eenmaal verantwoording moeten afleggen. Dan staat er ook nog zo iets van 'vetgemest ter slachting'. Vreselijk nietwaar?

Het is de afgelopen tijd duidelijk geworden in je leven: God dient de (jonge) mens. Met het doel: dat de mens zijn God zal dienen (NGB 12). Geslaagd en verslagen. Hoort dat bij jou bij elkaar? 'Heere waaraan heb ik dit verdiend?' Dat is zegen.

v. A.



Chilliwack, British Columbia



Grand Rapids - Beckwith, Michigan



Lethbridge, Alberta



Norwich, Ontario



Picture Butte, Alberta



Rock Valley, Iowa

Kerkelijk jaarboek NRC 2016

Onlangs verscheen het kerkelijk jaarboek van onze zustergemeenten in Noord-Amerika, the Netherlands Reformed Congregations (NRC), onder de titel: "NRC Church and School Directory 2016".

M.T. Al-Chalabi,
Genemuiden

Verspreid over het immense oppervlak van Noord-Amerika telt het kerkverband van de NRC momenteel zo'n 11.000 leden. Afgezet tegen de 350 miljoen mensen die in de Verenigde Staten van Amerika en Canada woonachtig zijn, zou veel te zeggen zijn over dit kleine getal. Als we echter zien op de gestage jaarlijkse groei van het ledenaantal en het feit dat men wekelijks getrouw opkomt naar de diensten om de Schriftuurlijk-bevindelijke prediking van het Woord te horen, moeten we maar vooral zien op de trouw des Heeren, die doorgaat met Zijn kerkvergaderend werk, ondanks de zonden van land en volk.

De leden van de NRC zijn verdeeld over 23 gemeenten en vier afdelingen die worden bediend door elf predikanten. Daarnaast volgen momenteel vier mannen de studie aan de Theologische School te Grand Rapids om opgeleid te worden tot predikant. Nooit eerder in de geschiedenis van de

NRC volgden zoveel studenten tegelijk de studie. Een zaak van grote blijdschap en verwondering. Het boek telt 185 pagina's waarin alle relevante informatie over de gemeenten, afdelingen en predikanten is terug te vinden. Tevens zijn, traditiegetrouw, foto's opgenomen van alle kerkgebouwen. Liefhebbers van cijfers en statistieken worden ruimschoots bediend en ook is alle relevante informatie opgenomen aangaande het basis- en middelbaar onderwijs dat op diverse plaatsen uitgaat van de gemeenten.

De meditatie is dit jaar afkomstig van de hand van ds. J. den Hoed uit Franklin Lakes en handelt over Efeze 2:4-5. Het jaaroverzicht is opgetekend door ds. E. C. Adam uit Corsica. Na indringende woorden over de noden en zorgen van de tijd, memoreert hij de gedenkwaardige gebeurtenissen en mutaties die plaatshadden in de gemeenten, de ambtelijke dienst, de Theologische School, het onderwijs en het zendingswerk in Bolivia.

Afsluitend wijst ds. Adams op de noodzaak en de kracht van het gebed. Terugkijkend op het voorgaande jaar waarin de Heere de Getrouwe was en verblijd heeft door Zijn daden, maar ook met het oog op het toekomstige: 'Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des HEEREN onzes Gods zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat' (Psalm 90:16-17).

Dat deze bede maar aan beide zijden van de oceaan mag opklinken en dat de Heere Zijn gunstvolk ook in Noord-Amerika zal onderhouden, Zijn Kerk wil bouwen en uitbreiden tot de eer van Zijn grote en heilige Naam.

De "NRC Church and School Directory 2016" is te bestellen bij het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening in Woerden, info@cbgg.nl, of via tel. 0348-489900; kosten zijn: € 5,- (excl. verzendkosten). 

Boekennieuws



"Beperkt geloof je vrijheid? En andere vragen over het christelijk geloof", W. van Klinken (red.); uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 627 83904; 128 pag.; € 9,95, e-book € 7,49.

Beperkt geloof je vrijheid?

In 29 bijdragen van dertien verschillende auteurs uit de breedte van de gereformeerde gezindte wordt in dit boek ingegaan op de vraag of het christelijk geloof niet achterhaald en intolerant is. In een seculiere samenleving roept het christelijk geloof veel vragen op.

Het boek is samengesteld uit artikelen die eerder verschenen in de rubriek WeerWoord in het Reformatorisch Dagblad. Het boek verschijnt ook in de serie WeerWoord van uitgeverij De Banier. De artikelen zijn uitermate geschikt om andersdenkenden uit te leggen wat het christelijk geloof inhoudt.

Uiteraard kan ik slechts summier ingaan op de inhoud. Alle artikelen hebben een opschrift met een vraagteken. Om er slechts enkele te noemen: Hoe weet ik dat de Bijbel waar is? Is het boek Openbaring niet veel te gewelddadig? Kan het christelijk geloof wel waar zijn als christenen het over zo veel dingen niet met elkaar eens zijn? Bevordert de Bijbel de onderdrukking van vrouwen?

Vooraf ook de artikelen die gaan over de vraag of religie leidt tot onrecht, spreken me aan. Het is een mening die vooral ook in onze tijd veel wordt gehoord. Een mening die mede wordt ingegeven door het vele geweld in de wereld door het radicale islamitische terrorisme. Die opvatting wordt niet alleen in het algemeen verkondigd, maar krijgt ook bijval in wetenschappelijke publicaties. Als we kijken naar de vele scheppings- en zondvloedverhalen uit

het oude Oosten kan de vraag rijzen of het scheppingsverhaal uit Genesis een vrije versie is van een oude overlevering of dat daarvan gebruik is gemaakt. Het artikel van prof. dr. M.J. Paul zet de verschillen tussen en de overeenkomsten met de verschillende zondvloedverhalen naast elkaar. Hij komt tot de conclusie dat er louter wetenschappelijk gezien allerlei mogelijkheden zijn. Hij schrijft dan: 'Vanuit het geloof kan gekozen worden voor de betrouwbaarheid van de overlevering in Genesis. Of we dat doen, heeft alles te maken met ons hart'.

Het zou wat mij betreft wat stilliger hebben gekund. Vanuit het christelijk geloof kan niet gekozen worden. Het christelijk geloof gelooft dat het Woord van God waar is van het begin tot het eind, ook het scheppingsverhaal. Ook al kunnen we niet alles begrijpen.

Er wordt ons in dit boek veel geboden wat ons kan helpen in het gesprek met andersdenkenden.

ds. W. Silfhout, Capelle aan den IJssel



"De verborgenheid van het geloof ontsloten", Andrew Gray; uitg. Den Hertog, Houten, ISBN 978 90 331 2727 4; 142 blz.; € 15,90.

De verborgenheid van het geloof ontsloten

Van de preken van de Schotse predikant Andrew Gray is wel gezegd dat ze 'biddend werden voorbereid, vol vuur uitgesproken en gevolgd werden door een rijke zegen'. De preken in het boek "De verborgenheid van het geloof ontsloten" leggen daar getuigenis van af.

De preken (het zijn er zes, geen zeven, zoals op de achterflap staat) gaan alle over de tekst van 1 Johannes 3:23: 'En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus'. Bij de eerste uitgave van deze preken, in 1715, was een Woord vooraf gevoegd, geschreven door twee ambtsbroeders van Gray, Robert Traill en John Stirling. Dat inleidende hoofdstuk is ook in deze nieuwe uitgave opgenomen. Traill en Stirling wijzen erop dat Gray nog maar net twintig jaar was toen hij aan zijn bediening begon: 'Het leek er voor ons werkelijk een beetje op alsof de Heere een klein kind nam en dat plaatste in het midden van Zijn twistende discipelen'.

De oorspronkelijk bundel bestond uit negen preken. Drie daarvan sloten echter niet aan bij het thema "Verborgenheid", waarna vertaler N.A. Eikelenboom ervoor koos deze drie niet op te nemen.

Gray's preken kenmerken zich door een ruime nodiging en grote

ernst, door haast en gedrevenheid. Voortdurend wijst hij op de korthed van het leven en de noodzaak om tussen wieg en graf Christus te leren kennen, als 'de edelste Gave die de hemel kon schenken'. Het is, zegt hij, het grote gewin om die Gave te ontvangen.

In de laatste preek brengt hij een boodschap aan allen die deze Gave missen 'en die dit uitnemende Voorwerp niet door het geloof willen aannemen': 'U zult altijd stervende zijn, maar toch nooit kunnen sterven. Er is een kroon van smart, die op uw hoofd gezet zal worden als u voor eeuwig de klacht zult uiten: O, dat ik vernietigd zou worden, tot niets zou worden gemaakt'.

Op de preekstoel in Glasgow Cathedral heeft Gray slechts drie jaar klaagliederen gezongen en op de fluit gespeeld. Hij stierf in de leeftijd van bijna 23 jaar.

J. van 't Hul, Lieren

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Bedankt:

Voor Barneveld-Zuid,
ds. G. Hoogerland te Stolwijk.

DOVENDIENST TE CAPELLE A/D IJSSEL-WEST

Op zaterdag 9 juli hoopt ds. H.A. van Zetten voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slachthorenden. Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Capelle a/d IJssel-West,

Doormanstraat 12 en begint om 15.00 uur.
Horenden zijn eveneens hartelijk welkom.

MUTATIES KERKELIJK JAARBOEK 2016

*Pag. 266, **gemeente LEIDERDORP.**

Koster is nu: J. Kooiman, Asserstraat 4, 2313 GJ Leiden, tel. 06 30516350, e-mail: koster@ggleiderdorp.nl

*Pag. 404, **gemeente VLISINGEN.**

Scriba is nu: M. van Mourik, postadres: Marnixplein 41, 4386 AA Vlissingen (adres van Marnixkerk van die gemeente), tel. (0118) 553102, e-mail: scriba@marnixkerk.nl

“

**TWEE KOUDE STUKKEN
VUURSTEEN KUNNEN
VUUR EN WARMTE
VOORTBRENGEN.
ZO KUNNEN GEESTELIJKE
GESPREKKEN SOMS OOK
KOUDE HARTEN WARMEN.**

THOMAS BOSTON

Berichten

VELUWSE ZENDINGSMIDDAG TE BARNEVELD

Op woensdag 13 juli wordt in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente van Barneveld-Centrum een zendingsmiddag gehouden. Sprekers: ds. B.J. van Boven en ds. G. Beens. Opening en sluiting door ds. D. de Wit. Aanvang 14.00 uur, sluiting 15.45 uur.

PSALMZANGAVOND TE AAGTEKERKE

Op zaterdag 30 juli organiseert het deputaatschap voor Israël i.s.m. het Isaac da Costa Fonds een psalmzangavond. Aanvang: 20.00 uur, in de kerk van de Geref. Gemeente te Aagtekerke, Prelaatweg 17, organist Pieter Heykoop. Spreker: student W. Mouw. Collecte t.b.v. evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening in Israël.

PSALMEN ZINGEN IN DE PETRAKERK TE EDE

Op de zaterdagen 16, 23 en 30 juli, en 6 en 13 augustus wordt een psalmzanguur belegd in de Petrakerk van de Geref. Gemeente te Ede, Lunterseweg 25. Aanvang: telkens om 19.00 uur. Duur: ongeveer één uur. Collecte t.b.v.

schulddelging kerkelijke gemeente.

SAMEN ZINGEN OP WALCHEREN

Traditioneel organiseert Omnis Cantare ook dit jaar een aantal zomerzangavonden. Deze worden gehouden op: zaterdag 16 juli in de Dorpskerk te Aagtekerke, orgel Geert Jan Hoekman, zaterdag 23 juli in de Odulphuskerk te Meliskerke, orgel Harrie Roubos, woensdag 3 augustus in de Dorpskerk te Aagtekerke, orgel Martin Weststrate en trompet Harald Schipper, zaterdag 13 augustus in de Odulphuskerk te Meliskerke, orgel Ron van Ommen en ter afsluiting op zaterdag 3 september in de Moriakerk te Westkapelle, m.m.v. het christelijk samengesteld mannenkoor Zeeland o.l.v. Ron van Ommen met als organist Jacco Goud. Collecte voor de Stichting de Vluchtheuvel en de evangelisatiepost te Merksem.

Informatie over doel en organisatie: www.omnis-cantare.nl

ZEEUWSE BOVENSTEMGROEP ZINGT VOOR ZGG

Liefhebbers van het zingen van psalmen met bovenstem kunnen zich opgeven om een

aantal keren in de Rehobothkerk van Tholen te zingen.

De oefenavonden zijn op vrijdag 9 september, 14 oktober, 2 december en 20 januari, Tijden: van 19.00-20.15 uur. De psalmzangavonden zijn op 10 september in Middelharnis, leiding: student E.J. Boudewijn en op 28 januari in Tholen, leiding: ds. P. D. den Haan. Deelnemeprijs: € 12,50 p.p., echtparen: € 20,- en gezinnen met kind(eren): € 25,-. Opbrengst is t.b.v. ZGG. Opgeven voor deelname via diannegeluk@solcon.nl

WELKOM OP DE A-, B- EN C-CURSUSSEN VAN DE CGO!

Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenis? Voelt u zich betrokken bij de kerk en ethische vragen? Dan is de Cursus Godsdienstonderwijs iets voor u/jou. Er is een tweejarige cursus voor beginners (A-cursus) en een tweejarige cursus voor gevorderden (B-cursus). Er wordt lesgegeven in de vakken Bijbelkunde, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Bijbelse oudheidkunde/aardrijkskunde, Kerkelijke Oriëntatie/Apologetiek. De cursussen starten begin september in Amersfoort, Dordrecht, Goes, Gouda,

Kampen en Rijssen.

U kunt zich ook inschrijven voor de eenjarige C-cursus, die komend jaar in Amersfoort en Goes wordt aangeboden; er worden verdieplingslessen in de vakken Bijbelkunde Dogmatiek en Ethiek gegeven.

Kijk op de website voor meer informatie: www.cgo.nu. Informatie is ook verkrijgbaar bij de directeur: jh.mauritz@cgo.nu.

CGO-LEERGANG EVANGELISATIE IN APELDOORN

Komend cursusjaar organiseert de CGO in Apeldoorn, i.s.m. het Deputaatschap Evangelisatie, een boeiende leergang Evangelisatie. Steeds vaker kom je als gemeentelid in aanraking met mensen die weinig weten van de Bijbel en het christelijk geloof. Je wilt ze graag iets doorgeven van de Bijbelse boodschap, maar hoe doe je dat? Hoe leg je contacten met andersdenkenden of met moslims? Is het dan ook belangrijk om iets te weten over een bijbels-gereformeerde visie op evangelisatie? Tijdens zeven lesavonden komen deze en andere thema's aan de orde. Docenten behandelen leerzame onderwerpen. Bent u betrokken bij evangelisatiewerk? Of gewoon geïnteresseerd? Schrijf u in. Voor het lesprogramma en aanmelding kunt u terecht op de CGO-website www.cgo.nu.

GESPREKSGROEP VOOR VOLWASSENEN MET AUTISME

Sinds enkele jaren bestaat in het westen van Nederland een gespreksgroep voor volwassenen vanaf 25 jaar met autisme en een (boven)gemiddelde intelligentie.

Deze gespreksgroep voorziet in een behoefte. Ze vinden herkenning bij elkaar en wisselen ervaringen en tips uit.

Zaterdagmorgen 10 september start bij voldoende belangstelling een nieuwe gespreksgroep in de regio Barneveld. Bent u of kent u een volwassene met autisme en een (boven) gemiddelde intelligentie, die behoefte heeft aan contact met mensen in een vergelijkbare situatie? Dan komen we graag met u in contact. Kijk voor meer informatie op: www.helpendehanden.nl/gespreksgroepen of neem contact op met Inge van Hell via w.vanhell@helpendehanden.nl of (0348) 48 99 70.

CONTACTGROEPEN HELPENDE HANDEN

Helpende Handen organiseert de komende maanden verschillende contactgroepbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten is er voor jongeren en volwassenen met een beperking, hun ouders en verwanten gelegenheid voor ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen. U/jij bent van harte welkom!

Jongeren met autisme zijn zaterdag 3

september welkom op een bijeenkomst in Woerden. Twee jongeren vertellen over het onderwerp 'autisme en werk'.

Zaterdag 10 september wordt in Woerden een bijeenkomst gehouden voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun verwanten. Tijdens deze bijeenkomst zal ds. L. Terlouw spreken over 'Pastoraat bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel'.

Voor ouders van kinderen met een visuele beperking wordt zaterdag 17 september een bijeenkomst gehouden. Mevr. S.H. Bronsvan der Wekken zal spreken over 'Minder zien; niet minder zijn'. Er is een afzonderlijk programma voor kinderen met een visuele beperking.

Er worden drie bijeenkomsten gehouden over het thema 'Brussen van kinderen met autisme'. Deze bijeenkomsten worden gehouden op 27 oktober in Apeldoorn, 1 november in Moerkapelle en 24 november in 's-Gravenpolder.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op: www.helpendehanden.nl/contactgroepbijeenkomst. U kunt ook mailen naar info@helpendehanden.nl of bellen naar 0348 48 99 70.

Kerkdiensten

ZONDAG 10 JULI 2016

Aagtekerke 9.30 en 19.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; Aalst 15.00 uur ds. W.J. Karels; Alblasserdam 9.30 en 16.30 uur ds. B. van der Heiden; Alphen a/d Rijn 10.00 uur ds. M. Golverdingen; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Apeldoorn 10.00 en 16.30 uur ds. R.A.M. Visser; Arnhem 18.45 uur ds. R.A.M. Visser; Barendrecht 16.30 uur ds. M.J. van Gelder; Barneveld-Centrum 9.30 en 19.00 uur ds. D. de Wit; Barneveld-Zuid 9.30 en 19.00 uur ds. A.A. Brugge; Beekbergen 10.00 en 19.00 uur ds. C. Sonneveld; Benthuizen 9.00 en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; Berkenwoude 19.00 uur ds. R. Kattenberg; Bodegraven 10.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil en 16.00 uur ds. W.A. Zondag; Borssele 9.30 en 14.00 en 18.00 uur

ds. G.J.N. Moens; Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds. J.J. Tanis; Brakel 15.00 uur ds. J. van Rijswijk; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 15.30 uur ds. A.T. Huijser; Capelle a/d IJssel-West 10.00 uur ds. A. Moerkerken en 15.00 uur ds. H.A. van Zetten; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; Den Helder 10.00 en 16.00 uur stud. J.B. Huisman; Deventer 15.00 uur ds. J. van Laar; Dinteloord 14.30 uur ds. P.D. den Haan; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. K. Boeder; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur stud. W. Mouw; Dordrecht 10.00 en 15.00 uur kand. M.H. Schot; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. P. Melis; Ede 9.30 en 16.00 uur ds. M. Joosse; Emmeloord 9.30 en 16.00 uur ds. P.G. Heijkamp; Enkhuizen 9.30 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Enschede 10.00 en 15.00 uur stud. E.J. Boudewijn; Enter 18.30 uur stud. E.J. Boudewijn; Genemuiden

9.30 en 15.30 uur ds. C. Hogchem; Goes 9.30 en 18.00 uur (H.D.) ds. C.J. Meeuse; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. G. Clements; 's-Gravenhage 10.00 en 16.30 uur ds. J.W. Verweij; 's-Gravenpolder 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. S.W. Janse; 's-Gravenzande 17.00 uur ds. M. Golverdingen; Groningen 10.00 en 16.00 uur ds. J.B. Zippro; Haamstede 14.30 uur ds. D.W. Tuinier; Hardinxveld-Giessendam 9.30 uur ds. G.J. van Aalst en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Herkingen 18.00 uur ds. A.J. Gunst; Hilversum 19.00 uur ds. W. Visscher; Hoedekenskerke 14.30 uur ds. S.W. Janse; Hoogeveen 19.00 uur stud. W. Mouw; Hoogvliet 19.00 uur ds. W. Silfhout; Houten 17.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Kampen 9.30 en 15.30 uur ds. J. IJsselstein; Kamperland 10.00 uur ds. A.J. Gunst; Kapelle-Biezeling 18.15 uur

ds. G.J. Baan; Klaaswaal 9.30 uur ds. W.J. Karels en 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. G. Beens; Kortgene 14.00 uur ds. G.J. Baan; Krimpen a/d IJssel 9.30 en 16.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Kruijningen 9.30 en 18.00 uur (H.D.) ds. G. Bredeweg; Leerdam 19.00 uur ds. M. Joosse; Leiderdorp 10.00 uur ds. J. Driessen en 19.00 uur ds. L. Terlouw; Lelystad 19.00 uur ds. J. IJsselstein; Marknesse 19.00 uur kand. M.T. Al-Chalabi; Meeuwen 14.30 uur ds. E. Bakker; Meliskerke 9.30 en 19.00 uur ds. S. Maljaars; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; Mijdrecht 19.00 uur ds. B. Labee; Moerkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Naaldwijk 16.00 uur ds. W. Silfhout; Nieuw-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. A. Vermeij; Nieuwdorp 9.30 en 18.30 uur ds. A.J. de Waard; Nieuwer ter Aa 15.30 uur ds. P. Mulder; Nijkerk 14.30 uur ds. A. Verschuure; Nisse 14.30 uur ds. A.J. de Waard; Nunspeet 9.30 en 15.00 uur ds. A. Schot; Ooltgensplaat 14.30 uur ds. J. van Belzen; Oosterend 11.30 en 16.30 uur ds. G. van Manen; Oosterland 10.00 en 18.30 uur ds. J. van Belzen; Oostkapelle 15.00 uur ds. C.J. Meeuse; Oostvoorne 19.00 uur ds. C. van Ruitenburg; Opheusden 10.00 en 17.30 uur ds. G.M. de Leeuw; Opperdoes 19.00 uur stud. J.B. Huisman; Oud-Beijerland 9.30 uur ds. J. Mijnders en 19.00 uur ds. L. Blok; Ouddorp 14.30 uur ds. A.P. Baaijens; Oudemirdum 9.30 en 19.00 uur stud. J. de Kok; Poederrijen 14.30 uur ds. F. Mulder; Poortugaal 17.30 uur kand. M.H. Schot; Poortvliet 14.30 uur ds. K. Boeder; Puttershoek 10.00 uur ds. C. Harinck en 15.30 uur ds. W. Harinck; Rheden 10.00 en 18.00 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. G. Pater; Rijssen-Noord 9.30 uur en 18.30 uur (H.D.) ds. C.A. van Dieren en 14.30 uur kand. M.T. Al-Chalabi; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur ds. J. van Laar; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur (H.D.) ds. A. Schreuder; Rilland-Bath 14.00 uur ds. C. van Krimpen; Rotterdam-Alexanderpolder 10.00 uur ds. H. Paul en 16.00 uur ds. R. Kattenberg; Rotterdam-IJsselmonde 14.30 uur ds. G. Pater; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 uur ds. W. Silfhout en 16.30 uur ds. J. Driessen; Scherpenisse 9.30 en 14.00 en 18.30 uur ds. A.B. van der Heiden; Scherpenzeel 10.00 (H.D.) en 18.30 uur ds. A. Verschuure; Scheveningen 16.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Sint Annaland 18.00 uur ds. C. Harinck; Sliedrecht 9.30 en 18.00 uur ds. A.T. Huijser; Soest 9.30 en 16.00 uur ds. J.S. van der Net; Stolwijk 10.00 en 19.00 uur ds. G. Hoogerland; Terwolde - De Vecht 14.30 uur ds. A. Schreuder; Tholen 10.00 (H.D.) en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. P. Mulder; Uddel 10.00 uur ds. G. Mouw; Utrecht 10.00 en 16.30 uur ds. L. Terlouw; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. E. Bakker; Veenendaal 9.30 en 16.30 uur ds. B. Labee; Vlissingen 9.30 en 16.00 uur ds. G.J. Baan; Waarde 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. D.W. Tuinier; Wageningen 10.00 en 18.30 uur ds. H. van der Heiden; Werkendam 10.00 en 18.00 uur ds. M. Karens; Westkapelle 9.30 en 14.00 en 18.30 uur ds. M. Mondria; Wierden 9.30 uur kand. M.T. Al-Chalabi en 15.00 uur ds. C. Sonneveld; Woerden 10.00 en 18.30

uur ds. W.A. Zondag; Wolphaartsdijk 14.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. J.J. van Ekeveld; Zoetermeer 10.00 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Zwijndrecht 9.30 uur ds. M.J. van Gelder; Zwolle 19.00 uur ds. A. Schot.

DINSDAG 12 JULI 2016

Brakel 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Enter 19.30 uur ds. J. IJsselstein; Kruijningen 19.30 uur (voor de evangelisatie) ds. G. Hoogerland; Middelburg-Centrum 19.30 uur ds. M. Mondria; Opheusden 19.30 uur (voor de zending) ds. J. van Laar; Opperdoes 19.30 uur ds. G. Heijkamp; Rheden 14.15 uur (huw.bev.) ds. F. Mulder; Rilland-Bath 19.30 uur ds. S. Maljaars; Uddel 19.30 uur (H.D.) ds. G. Pater; Westkapelle 19.30 uur ds. C.A. van Dieren; Westzaan 19.30 uur ds. W. Harinck.

WOENSDAG 13 JULI 2016

Alphen a/d Rijn 19.30 uur ds. P. Mulder; Beekbergen 19.30 uur ds. C. Sonneveld; Capelle a/d IJssel-West 19.45 uur ds. G. Beens; Elspeet 19.30 uur ds. A. Verschuure; Hoofddorp 19.45 uur ds. C. Hogchem; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. B. van der Heiden; Krabbendijke 19.30 uur (voor de zending) ds. C.A. van Dieren; Meeuwen 19.30 uur ds. K. Boeder; Middelburg-Zuid 19.30 uur ds. J. IJsselstein; Mijdrecht 19.30 uur ds. E. Bakker; Nieuwer ter Aa 19.45 uur ds. A. Schot; Oosterend 19.00 uur ds. G. van Manen; Opheusden 15.30 uur (huw.bev.) ds. G.M. de Leeuw; Ouddorp 19.30 uur ds. M. Karens; Oudemirdum 19.30 uur ds. F. Mulder; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. A.T. Huijser; Sint Annaland 19.30 uur ds. S.W. Janse; Soest 19.30 uur ds. A.A. Brugge; Waardenburg 19.30 uur ds. G.M. de Leeuw.

DONDERDAG 14 JULI 2016

Arnhem 14.30 uur (huw.bev.) ds. A. Schreuder; Benthuizen 15.00 uur (huw.bev.) ds. H.A. van Zetten; Bodegraven 19.30 uur ds. R.A.M. Visser; 's-Gravenzande 19.45 uur ds. C. van Ruitenburg; Hoedekenskerke 14.15 uur (huw.bev.) ds. S.W. Janse; Houten 14.30 uur (huw.bev.) ds. C.G. Vreugdenhil; Kootwijkerbroek 14.15 uur (huw.bev.) ds. G. Beens; Melissant 19.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Middelharnis 19.30 uur ds. G.J.N. Moens; Naaldwijk 19.45 uur ds. J.M.D. de Heer; Nieuwerkerk 19.30 uur ds. J.J. van Ekeveld; Rotterdam-IJsselmonde 19.30 uur ds. A. Verschuure; Urk 19.30 uur ds. W.J. Karels; Zwijndrecht 19.45 uur ds. J.W. Verweij.

VRIJDAG 15 JULI 2016

Nunspeet 14.30 uur (huw.bev.) ds. A. Schot; Terwolde - De Vecht 14.00 uur (huw.bev.) ds. K. Boeder.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 10 JULI 2016

Alkmaar (Willem Buytewechstraat 2, Alkmaar) 10.00 uur evang. G. Baan; Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 17.00 uur evang. J.

Krijgsman; Emmen (Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 16.00 uur evang. S. de Visser; Merkssem (Jaak de Boeckstraat 21-23, Merkssem) 10.00 en 17.00 uur evang. A. van Setten; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 18.30 uur evang. H.J. van den Boogaart.

EVANGELISATIEPOSTEN

Alkmaar:

Evangelisatiepost 'Bij de Bron', Willem Buytewechstraat 2, 1816 GL Alkmaar; samenkomsten iedere zondag om 10.00 en 16.30 uur. U bent hartelijk welkom op onze post. Openingsdagen: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 - 15.00 uur. Tel. 072-5129195 email info@bijdebronalkmaar.nl website www.bijdebronalkmaar.nl

Amsterdam:

Evangelist J.Krijgsman; Evangelisatiepost Bij Simon de Looier; Looiersgracht 70-72. Tel. 020-6227742. Samenkomsten iedere zondag 10:30 uur 17:00 uur. U bent van harte welkom in onze evangelisatiepost. Openingsdagen: dinsdag t/m zaterdag van 10:00-12:00 uur en 12:30-16:00 uur. U kunt bij ons ook CD's en boeken kopen. Door uw aankoop steunt u het evangelisatiewerk. Telefonisch of per mail bestellen kan ook: 0252-419560; cvleenen@kliksafe.nl Bekijk ook eens onze site: www.bijsimondelooier.nl

Breda:

Inloopcentrum 'De Lichtboei', Vriesdongen 1, Breda Contactadres: info@inloopdelichtboei.nl Openingsdagen: dinsdag en zaterdag 10.00-12.30 uur Voor actuele informatie: www.inloopdelichtboei.nl

Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-I te Emmen; samenkomsten iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur. Inloophuis de Hoeksteen: Kolhoopstraat 24, Emmen. Openingsdagen: elke dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur. Tel. 0591 - 653915 www.inloophuisdehoeksteen.nl

Den Haag:

Inloopcentrum 'Het Kompas', Apeldoornsestraat 228, Den Haag De openingsdagen van de inloop zijn op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.30 uur tot 15.30 uur; tussen de middag is de inloop gesloten van 12.30 tot 13.30 uur. De inloop is op woensdag en donderdag geopend van 10.30 tot 12.30 uur, soms ook op donderdagmiddag. U bent van harte welkom. Nadere informatie: www.inloophuis-het-kompas.nl; u kunt ons ook bellen 070 2050008. Per e-mail: denhaag@bijbelcentrum.nl

Leeuwarden:

Evangelist S. de Visser; kerkgebouw Achter de Hoven 2-c; samenkomsten iedere zondag om 9.30 en 16.00 uur.

Op vakantie in Friesland? Welkom in onze inloop, die geopend is op donderdag en vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. Bekijk ook eens onze site: www.inloophuisachterdehoven.nl

Merksem:

Evangelist A. van Setten; protestants centrum "De Bron", Jaak de Boeckstraat 21-23; samenkomsten iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur.

U bent ook hartelijk welkom in het inloophuis,

geopend van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-16.00, donderdagavond van 18.00-21.30 uur en zaterdag van 10.30-13.00 uur.

Rotterdam:

Inloop- en Bijbelcentrum 'In de Gouwstraat', Gouwstraat 36-b, Rotterdam-Charlois. Kom eens langs, u bent hartelijk welkom. De inloop is geopend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Tilburg:

Kerkruimte: Offenbachstraat 105 Tilburg. Zondagse samenkomsten om 10.00 en 18.30 u. Het inloopcentrum: Het Kruispunt, is geopend

op di en wo van 14.00-17.00 u. Do van 10.00-17.00 u. Vr van 10.00-15.00 u. U bent van harte welkom.

Utrecht/Leidsche Rijn:

Bijbelcentrum 'De Hoeksteen', Monarchvlinderlaan 200, Utrecht. Wilt u meer weten over ons werk in de wijk Leidsche Rijn? Kijk dan eens op onze website www.hoeksteen-leidscherijn.nl

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

Advertenties

Te koop in Veenendaal: zeer ruime hoekwoning, 6 kamers, vrij uitzicht, nabij bossen, ideale gezinswoning, direct beschikbaar, Bunzingslaan 27.

De Oud Ger. Gem. in Ned. te 's-Gravendeel komt graag in contact met geïnteresseerden voor de **huur van een woning** naast het kerkgebouw. Bel 06-10170404 voor inlichtingen.

Nu LAST-SECONDS; 2e week gratis! **Oostenrijk stacaravans** op gezinscamping. Kerkdiensten, recreatieteam, zon, water en bergen. Meer info op: www.es-vakanties.nl of bel 055 3030083.

Te huur: 2-3 pers. gastenverblijf, Valkseweg 8 te Barneveld. Tel. 0342-412663.

Vakantie Oostenrijk
Te huur: luxe chalet en appartementen, 2-9 pers., in omg. Saalbach-Hinterglemm / Zell am See.
Info: 0180-322181 / 06-51166845.
www.vakantieindebergen.nl

Unieke gelegenheid: **te koop in Ermelo** geïsoleerde en uitgebouwde **ruime hoekwoning** (Steynlaan 21, zie Google streetview) met carport. Op loopafstand van heide en reform. basisschool. Vraagprijs € 272.500. Tel. 0341-558995

3 extra zitplaatsen in uw auto?
www.kinderachterbank.nl
RDW-goedgekeurd
0645 986 229

Grote vrijstaande woning aan de Jol 16 37 te **Lelystad**. Maar liefst 6 slaapkamers, mogelijkheid tot werken aan huis, prachtige tuin en een riante oprit met plaats voor meerdere auto's. Kerk en school op korte afstand. Lelystad is centraal gelegen en heeft goede verbindingen met het westen, noorden en oosten van het land. De 4 Linden Makelaardij, 0320 237120 / www.de4linden.nl zie ook Funda.nl

Last minute.
Woudenberg/Scherpenzeel. Minicamping 'Klein Oudenhorst' Nog enkele weken vrij: 2-12 pers. vak.huisje + stacaravans. Tevens st.plaatsen voor uw eigen kampeermiddelen. Tel. 0343-481558 / 0640023232 www.kleinoudenhorst.nl

Te koop: onze mooie, op een zonnige plek gelegen, **stacaravan met staanplaats op camping De Klimberg in Hardenberg.** Vraagprijs € 6.950,00. Oplevering vanaf 01-09-2016. Voor info en foto's: bel 0317-615989 of mail naar c.visser35@solcon.nl

Refojobs

REFOJOBS.NL

BANEN BIJ REFORMATORISCHE WERKGEVERS

Wijkverpleegkundigen • RST Zorgverleners • Div. plaatsen

Verzorgenden niv. 3 • RST Zorgverleners • Div. plaatsen

Hovenier Tuinonderhoud • Kok Hoveniers • Ridderkerk

Coördinator / Redacteur • BladenMakers • Houten

Int. Projectleider / Engineer • Profielnorm • Tholen

Vacature aanmelden? info@refojobs.nl / (06) 8143 0157

PARTNERS



Goede boeken en Theologie?
5eboekgratis.nl

FOTOKAARTEN VOOR HET GOEDE DOEL
HOLLANDKAART
WWW.HOLLANDKAART.COM



E.Treur
Kroostweg 22
3704 ED Zeist
Telefoon 030 - 6924258
Mobiel: 06 - 57315689
www.begraafenisondernemingtreur.nl
info@begraafenisondernemingtreur.nl

Begraafenisonderneming Treur

Wij verzorgen alleen begravenissen

Annette van Maaren (Msc.)
Reformatoisch Psycholoog



Haastrecht Oudewater
Montfoort Gouda
0348-558000 of 06-42504158
www.phaastrecht.nl

Psychologische Hulpverlening



'Het instrument voor bekoorlijke muziek'

Altijd een vernieuwend en groeiend aanbod geestelijke en klassieke muziek.



Nu 1 maand gratis bij aanmelding via familystream.nl



HUIB RUIJGROK

ERFRECHT & NALATENSCHAPPEN

Juridisch advies en administratieve en praktische hulp bij:

- nalatenschappen
- testamenten
- erfbelasting
- bewind en executele

Burg. Houtkoperweg 7 4033 BJ Lienden

T 0344 745 104

M 06 19452290

info@huibruijgrok.nl

www.huibruijgrok.nl

Begravenisonderneming de Jongh

Voor een waardige en stijlvolle verzorging van alleen begravenissen

Hardinxveld-Giessendam
0184 - 61 11 54

Waardenburg
0418 - 65 20 39

Werkendam
0183 - 70 10 17

Dordrecht e.o.
078 - 641 27 40

Nieuw-Lekkerland
0184 - 68 38 38

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

H. de Jongh
D.D.E. Melieste
M.K. Ligthart
A.J. van Lieburg

www.begravenisondernemingdejongh.nl

Boekhandel

De ZONNEBLOEM

Dorpsstraat 164 - Scherpenzeel (gld)
033-2774355

www.boekhandeldezonnebloem.nl



Voor een zorgzame begeleiding

KOSTER

Begravenisonderneming

Barneveld,
Scherpenzeel e.o.
A. Koster

Telefoon: 033 277 0555

Kantoor: Stationsweg 411
3925 CD Scherpenzeel

Centraal nummer (24 uur):
033 277 0555

Heel veel Aanbiedingen!

www.deroeboeken.nl

078-6124081

HARKES

Begravenissen

Dokter Hamburgerlaan 59
2771 JR Boskoop

www.harkesbegravenissen.nl

Wij verzorgen alleen begravenissen

0172 - 21 21 22

Uitzicht

'In Uitzicht vind ik altijd een luisterend oor of iemand om me gezelschap te houden.'

Uitzicht is een gezellig woonzorgcentrum en biedt sfeervolle zorgappartementen, zelfstandige huurappartementen, een kleinschalige woongroep en twee appartementen voor kortdurende opname. In en vanuit het woonzorgcentrum bieden wij u de zorg en diensten die u nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven!

Net als in alle locaties van Cedrah proberen we u in Uitzicht een thuis te geven waar u zich welkom weet. We luisteren naar uw wensen en behoeften en bieden waar nodig ondersteuning en professionele zorg op maat. Er is alle ruimte en gelegenheid om op te trekken met mensen die over wezenlijke dingen vaak hetzelfde denken als u. We stellen u graag op uw gemak door de vertrouwde reformatorische leef sfeer en bieden u een veilige woon- en leefomgeving.

Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Cedrah gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijke Gereformeerde Kerken in Rotterdam en omgeving.

Meer informatie?

Bel naar 010 474 17 55,
mail naar zip-info@cedrah.nl
of ga naar cedrah.nl.

Cedrah

Wonen · Zorg · Diensten

GOEDE VAKANTIE!

Gaat u op reis? Dan ontmoet u veel mensen. We zijn allemaal op reis, want de levensreis maakt ieder mens. Vaak hebben we juist tijdens vakantie-reizen gelegenheid om met mensen te spreken. Op het vliegveld, in het hotel, of op het vakantiepark. EVGG ontwikkelde een kernachtige flyer onder de titel 'Levensreis'. Neemt u hem mee op reis?

Naast Nederlands beschikbaar in Arabisch, Duits, Engels en Frans. Meerdere vertalingen zijn in ontwikkeling. Bestel vandaag nog:
<http://evgg.nl/materiaal/anderstalig>



EVANGELISATIE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Goedeboeken
nieuw en tweedehands
Kerkbuurt 30, Sliedrecht
0184-769003
www.goedeboeken.nl

Studeren in Gouda, Rotterdam of Utrecht? Te huur in het centrum van Gouda: ruime kamer van 25 m² op de beg. gr., 5 min van station en Driestar.
Tel. 06-53934431.

RST
Zorgverleners



Kraamzorg

In verwachting?

Cliënten waarderen ons met een 9,4

Onze kraamverzorgenden:

- ✓ verlenen vroegtijdige assistentie bij de bevalling thuis of in het ziekenhuis
- ✓ geven professionele begeleiding bij de borstvoeding
- ✓ delen kennis met de moeder over de verzorging van de baby
- ✓ zijn alert op medische complicaties bij moeder en baby
- ✓ dragen zorg voor de hygiëne en de huishouding
- ✓ zorgen voor het hele gezin
- ✓ zijn geschoold om zorg te geven na een keizersnede
- ✓ werken vanuit een reformatorische levensovertuiging

Voldoet dit aan je verwachting?

Schrijf je dan in op www.rstzorg.nl of bel 0342-42 23 24.

begrafenisverzorging

Den Hollander

Begravenissen in Den Haag, Westland, Gouda, Rotterdam, Vlaardingen en omstreken. Wij verzorgen alleen begravenissen.

Dag en nacht bereikbaar.



P.N. den Hollander
T. den Hollander

Tel. 010 - 4600509

www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Colofon

De Saambinder
Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteur: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J.J. Verhage

Bijdragen van medewerkers

ds. G.J. van Aalst,
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
T 0186-576990
E givanaalst@kliksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"

ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-51 35 97
E b.labee@kliksafe.nl

Meditaties

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 055-5063639
E jvthul@refdag.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk) en berichten

J.J. Verhage
Kloosplantsoen 131, 2985 SC Ridderkerk
T 0180-420865, F 0180-423583
E jj.verhage@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening, postbus 608, 3440 AP Woerden
T 0348-489900, F 0348-483599
E saambinder@cbgg.nl

Advertenties en familieberichten aan

Verloop drukkerij
postbus 33, 2950 AA Alblasterdam
T 078-6912899
F 078-6919536
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór de week van verschijning aangeleverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,15 per mm.
Familieberichten € 0,40 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan: Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening, postbus 608, 3440 AP Woerden
T 0348-489900
F 0348-483599
E saambinder@cbgg.nl

Betalings abonentengelden

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling):

voor Nederland: € 13,00 per halfjaar (te betalen per 1 april en 1 oktober); voor het buitenland: € 26,- per jaar + extra portokosten. Canada \$ 115,-; USA \$ 115,-.

Correspondentieadres Noord-Amerika

Mr. A.M. Berman, P.O. Box 20188
St. Catharines, ON L2M 7W7, Canada
E purlin@sympatico.ca

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.

Ds. Labee over:

Waarom nooit een afsluiting van het winterseizoen en schooljaar?

Waarom is het wel gebruikelijk om een opening te hebben voor het winterseizoen in de kerk en een jaaropening van het schooljaar en ontbreken afsluitingsbijeenkomsten?

Praktische redenen

De plaatselijke gewoonte die de vraagsteller beschrijft, is wellicht op veel andere plaatsen gebruikelijk. Aan het begin van het catechisatie-, verenigings- en huisbezoekseizoen komt men veelal samen. Ook onze scholen kennen een jaaropening. Behalve het nadrukkelijk verbinden van kerk, school en gezin zijn deze bijeenkomsten bedoeld om Gods onmisbare zegen af te smeken voor het komende jaar. Gelukkig worden deze openingen doorgaans heel trouw bezocht.

Aan het einde van het seizoen is de Heere het zo waard erkend te worden voor alles wat Hij gaf! Ook het vragen om verzoening over al wat zondig was, het doen van voorbede als er lege plaatsen of ander verdriet gekomen is en een zegen over al het werk dat verricht werd, mag niet ontbreken.

Mijn indruk is dat om *praktische redenen* een gezamenlijke bijeenkomst vaak ontbreekt. Zo loopt in veel gemeenten het catechisatie-seizoen voor belijdeniscatechisanten langer door. Ook zijn er ouderlingen (en diakenen) die pas vlak voor de zomervakantie van het basisonderwijs stoppen met huisbezoeken. In het schoolleven zijn examenkandidaten al (veel) eerder klaar en ook de diverse opleidingen kennen zo hun eigen indeling van de laatste weken.

Verskil

Toch is het niet verkeerd om te melden dat er wel verschil is. Al enkele jaren mogen wij met onze basisschoolkinderen elk schooljaar gezamenlijk beginnen in één van de betrokken kerkgebouwen met heel de schoolbevolking. Op de laatste schooldag is er standaard weer zo'n afsluitende bijeenkomst. Alle ouders worden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben om bovengenoemde redenen een afsluiting per leerjaar, zonder ouders. Ook met de (geslaagde) examenkandidaten is er zo'n afsluitende bijeenkomst, waar Gods Woord open mag gaan.

In het kerkelijk leven zijn er ook voorbeelden te noemen van gezamenlijke afsluiting. Soms door alle betrokkenen uit te nodigen voor een laatste catechisatieles. Of door het uitnodigen van een spreker voor heel de gemeente. Wellicht dat het goed is om zulke initiatieven te overwegen...

Ware erkenning

Met de vraagsteller hoop ik dat de achterliggende zorg gedeeld wordt! We hebben de zegen van de Heere nodig over alles wat de Heere ons nog geeft in Zijn goedheid en trouw. Maar moeten we niet evenzeer de grote Gever van zoveel goeds erkennen voor wat Hij gaf? Als we zien wat we in deze wereld vol zorg en ellende en te midden van onze onrustige -van God afwijkende samenleving- nog krijgen, is het zo gepast dat dit 'leeft' op de bodem van het hart. Het grootste wonder zou zijn als het geen 'opgelegde' zaken zouden zijn! Als we door genade iets mogen kennen van verwondering, ware erkenning van Gods goede Hand over ons. Maar als we ook met Daniël (9:18, 19) leren bidden: 'Neig Uw oor, mijn God, en hoor, doe Uw ogen open, en zie onze verwoestingen, en de stad die naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het, vertrek het niet; om Uws Zelfs wil, o mijn God; want Uw stad en Uw volk is naar Uw Naam genoemd'.



VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt - zo mogelijk - altijd een reactie. Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog wel ongeveer zeventig vragen op een reactie te wachten.