



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

AAMBINDER



Vrijheid van onderwijs, een broos bezit [p.5]

Gereformeerde Gemeente Middelharnis

Als ds. H. Kieviet op 3 april 1928 een nieuw kerkgebouw aan de Chr. de Vrieslaan in Middelharnis in gebruik neemt, ontstaat er in deze plaats een afdeling van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland. Op 24 juni 1928 wordt Middelharnis reeds zelfstandig. Bij de watersnoodramp van 1953 komt er een halve meter water in de kerk te staan. In verband met de groei van de gemeente

wordt het aantal zitplaatsen in 1958 uitgebreid tot ongeveer 500. Tevens wordt de voorgevel daarbij ingrijpend gewijzigd. Omdat het kerkgebouw niet verder mag worden uitgebreid, verhuist men in 2012 naar de nieuwe 'Sionkerk' (met 600 zitplaatsen) aan de Landbouwweg. Momenteel is de gemeente vacant. Het aantal leden en doopleden bedraagt 771.

15/12/2016
jaargang 95

nr **11**

Adventsoverdenking

Het is maar een enkele regel uit de lofzang van Zacharias ter overdenking. Het is echter wel de kern van het adventsleven.

*Om te verschijnen
dengenen die
gezeten zijn in
duisternis en
schaduw des doods.
Lukas 1:79a*

Zacharias wist uit ondervinding wat het betekent te zitten in duisternis en schaduw des doods. Weten wij het ook? Van nature zitten we er allemaal in, maar beleven het niet. Dan zijn we net als de mijnwerkers in Hongarije, waar Philpot over schrijft in één van zijn preken. Deze mensen zaten jaren achter elkaar in de mijnen met hun gezinnen. Daar werden zelfs kinderen geboren. Zij hadden het daglicht nooit aanschouwd, ja zij wisten niet eens dat er daglicht bestond. U begrijpt dat het dan heel wat is als zulke kinderen van een jaar of zeven voor het eerst de zon krijgen te zien.

Dodelijke gerustheid

Maar van nature leven we allen zo. In duisternis en schaduw des doods. Duisternis van ongeloof, zonde, ongerechtigheid en schuld. En dan dood in de zonden en de misdaden. Ja, gezeten! Dat ziet op de do-

delijke gerustheid, waarmee mensen in die duisternis verkeren.

Is dat bij ons al anders geworden? De Heere maakt doden levend. Zij beleven wat de tekst zegt. Ze leren de duisternis van hun boze hart kennen. Daar wordt hen wijsheid bekend gemaakt. De duisternis van een leven zonder God en zonder hoop. Wat wordt dat smartelijk beleefd. De duisternis van mijn gruwelijke zonden, die ik tegen God bedreven heb. De schaduwen des doods, die zich neigen over mijn leven. Dan komt de eeuwigheid zo nabij. En dat betekent dat ik God moet ontmoeten en niet kan ontmoeten.

Ach, als we daar iets van gaan beleven, dan proberen we toch alles te doen om uit die duisternis te komen? Velen steken daar zelf het kunstlicht aan van eigenwillige godsdienst. Maar zie, dat kan een oprecht-gemaakte ziel niet!

Er komt een ogenblik dat hij 'gezetten' is in die duisternis. Dat betekent: hij kan er zichzelf niet meer uithelpen. Dan wordt het zo bang en benauwd. Dan wordt er iets van geleerd, dat God geen onrecht doet als Hij mij in die duisternis laat zitten, want ik heb mezelf erin gebracht. Dan krijgt Adam de schuld niet, maar word ik schuldenaar voor en onder God.

Opgang uit de hoogte

O, wat krijgt voor zulke mensen de tekst ter overdenking waarde. Deze spreekt van de Opgang uit de hoogte! Daarmee wordt de Messias bedoeld. Hij komt als de Opgang uit de hoogte. Als in de vroege morgen, na het duister van de nacht, de eerste stralen van het licht doorbreken, dan is dat een prediking van de komst van de zon. Zo wil nu de Heere de eerste stralen van Zijn Evangelie doen doorbreken in het hart van één die in duisternis is gezeten. 'Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde' (Jes. 66:5m). O, wat een wonder als de Heere spreekt. Zeker, zo'n ziel wordt bestreden of het wel werkelijk van de Heere was.

ds. B.J. van Boven,
De Valk-Wekerom

In dit nummer

4 Kinderdoop of
volwassendoop [2]

7 Gezin, school
en kerk [1]

11 'Gelijk schapen die
geen herder hebben'

- 2** Adventsoverdenking
- 3** Noach [49]
- 5** Commentaar: Vrijheid van onderwijs,
een broos bezit
- 6** Een bevoorrecht tweetal [2]
- 8** Inn goede orde: Vragen rond censuur
- 9** Gedwongen hulpverlening,
wat nu? [3]
- 10** Voor u gelezen:
Uit het leven van ds. P. Honkoop sr.
- 12** Boeknieuws
- 13** Kerknieuws
- 13** Berichten
- 14** Kerkdiensten
- 20** Simeon



Noach [49]

Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde, aangaande de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.

Hebreeën 11:7

Maar geliefde lezer(es), dat mag dan tot onderzoek zijn! Als de Heere spreekt, werkt dat altijd vernedering. Dan word ik zo klein voor Gods aangezicht. Maar het werkt ook verwachting. Het geeft een uitzienend leven naar de vervulling van Zijn Woord. Immers, alleen de Heere kan Zijn woord vervullen.

Bezoeken en verschijnen

'Om te verschijnen! Zie, Zacharias spreekt van het wonder van de openbaring van die Opgang. Hij gebruikt daarvoor twee woorden: bezoeken en verschijnen. Bezoeken ziet op Zijn gunst, verschijnen op Zijn heerlijkheid. Van beide leren de 'zittenden in duisternis' iets kennen, als het Kindeke geopenbaard wordt aan hun ziel.

Vraagt u hoe dat gaat? Welnu, lezer, dat gaat in een weg van recht. Daar leer ik al mijn rechten verliezen en Gods recht liefkrijgen. Dat zoete bukken en zalige buigen leidt tot de kribbe. Daar leren de armen van geest knielend aanschouwen. Daar verschijnt voor hun geloofsoog de Opgang uit de hoogte. Daar wordt hun verlangen bij aanvang vervuld. Daar stamelen ze de bruid na: 'Alles wat aan Hem is, is gans begerlijk.' Daar zien ze ook waar die Opgang vandaan komt: uit de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods. Uit het eeuwig welbehagen van de Vader. Uit de Vrederaad Gods. Uit het verbond der genade.

Kennen wij iets van dit adventsleven? Mogen er onder de lezers zijn, die in het uitzien naar de komende Kerstdagen niet verder komen dan een eerbiedig bedelen:

*Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij!*

(Psalm 130:4)



Een zondvloed komt niet weer! Dat heeft God gezworen; de regenboog is ons ten pand gegeven. Maar zal Gods recht niet roken tegen de zonde? Zal de Heere zwijgen over de gruwelen? Tel de bittere klachten, die dag aan dag geslaakt worden. Tel ze op, zo ge kunt; maar neen, er is geen tellen aan. De smarten worden vermenigvuldigd. Waar blijft nu de wereld met haar genot? In moedeloosheid zakken haar dienaars weg. Zelfmoord, die ten eeuwigen verderve voert, wordt de toevlucht der God vergetenen in een angstwekkend toenemend getal. Arme wereld. Wend u naar God toe. Maar..., wie is bevreesd geworden voor het naderend oordeel? Wie zoekt ontkoming? De rechtvaardigen, gewis zij zullen ontkomen; zij zullen hun ziel tot een buit hebben.

Doch dan heb ik een vermaning: Scheidt u van de wereld af! Verzaakt haar goddeloze wandel. Gedenkt de vermaningen aan u gegeven; de gebeden die voor u liggen voor de troon. Ziet de tranen in het oog van vader en moeder, die tot uw welzijn werden geschreid; vergeet de woorden niet, gesproken door de lippen van de stervende. Vliedt, om uws levens wil. Ja, vliedt tot de ark der behoudenis.

De ark van Noach wijst op Christus. In Hem moeten wij geborgen worden door het geloof. In de doop is dat ons bezegeld. Maar het teken en zegel van de doop werkt zelf die gemeenschap aan Christus niet. Wij moeten wedergeboren worden. Het kan niet minder. Wie wij zijn, in de ark zullen wij moeten worden ingebracht.

En nu huppelt zo menigeen om die ark heen. Vol verbazing; onder de indruk soms; doch zonder waarlijk in te gaan. Of wilt ge, menigeen is in de kerk naar haar zichtbare vertoning, doch hij heeft geen waarlijk deel aan Christus. In de ark was Cham. Uit Sodom trok ook de vrouw van Lot. Met Naómi toog ook Orpa op. Zovelen gaan met Gods volk mee en verkeren onder het Woord; en hebben indrukken; en schreien gevoelige tranen soms; maar..., waar alles op aankomt, zij hebben geen deel aan Christus! Laat vrij het christendom naar de mode van deze tijd varen, dat aan doop en belijdenis genoeg heeft, doch denk aan eigen oppervlakkigheid. Wij gaan de eeuwigheid tegemoet. Wij zullen God ontmoeten! Zijn recht zal ons oordelen. En gij leeft gerust? Elke dag brengt ons nader tot het grote oordeel; maar gij telt het niet? Uw gemoedelijke bewegingen zijn uw grond en doen u rusten? Geen Borg hebt ge nodig? Geen ark behoeft voor u gebouwd? Heeft dan de Zone Gods vergeefs geleden? Weet gij een weg buiten Christus ter zaligheid? O, dat God de grond wegneme van onder uw voeten.



ds. G.H. Kersten
Uit: "Meer dan
overwinnaars"

(wordt vervolgd)

Kinderdoop of volwassendoop [2]

ds. G. Clements,
Gouda

In dit tweede artikel proberen we een Bijbels antwoord te geven op de twee belangrijkste bezwaren van de baptisten tegen de kinderdoop.

Eerste bezwaar: De doop kwam niet in plaats van besnijdenis. Volgens de baptisten hoort de besnijdenis bij het oude verbond met Israël en de doop bij het nieuwe verbond met de gelovigen. Het zijn twee verschillende verbonden. Inderdaad is er sinds de scheuring van het voorhangsel veel in de vorm van de eredienst veranderd. Onze kerkdienst ziet er anders uit dan de tempeldienst. Toch is bij alle verschil in vorm de inhoud wezenlijk gelijk gebleven.

In het Oude Testament gaat het over de beloofde Christus, in het Nieuwe Testament over de gekomen Christus. Deze vervullingsgedachte komen we in heel het Nieuwe Testament tegen. 'Heden is deze Schrift in uw oren vervuld' (Luk. 4:21). Met name de brief aan de Hebreëen laat zien hoe de oude ceremoniën in Christus zijn vervuld.

De baptisten maken daarom een ernstige vergissing. Zij verbreken de eenheid van de Schrift. Oud en nieuw verbond zijn twee bedelingen van hetzelfde genadeverbond. Christus is de grote Inhoud van zowel de besnijdenis als de doop. Paulus stelt zonder enige aarzeling doop en besnijdenis op één lijn:

Begraven in de doop

'In Welken gij ook *besneden* zijt met een *besnijdenis*, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de *besnijdenis* van Christus. Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft' (Kol. 2:11-12).

De kanttkening zegt dat de apostel met deze woorden wil bewijzen dat wij de be-



Doop Clovis (496)

snijdenis niet meer nodig hebben, omdat de doop 'hetzelfde betekent en verzegelt'. Daarom zegt het Doopformulier terecht: 'Dewijl dan nu de Doop in de plaats van de Besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen, als erfgenamen van het rijk Gods en van Zijn verbond, dopen.'

Tweede bezwaar: Geloof en doop mag men niet scheiden

Het is juist wanneer de baptisten zeggen dat in de Bijbel geloof en sacrament bijeen horen. Ook Calvijn zegt dat de doop ons niet van het minste voordeel is als wij in ongelof en onbekeerlijkheid voortleven (Inst. IV, 15). Maar hoe kunnen calvinisten dan voorstander zijn van de kinderdoop, vragen de baptisten zich af. Zuigelingen hebben toch geen geloof?

Calvijn wijst dan in de eerste plaats op de *almacht* van God. Hij is bij machte om ook

in kinderharten Zijn genade te werken, zoals bij Johannes de Doper. Vervolgens wijst Calvijn op de *soevereiniteit* van God. God is niet aan de tijd van de doopplechtigheid gebonden. Hij zal het geloof en de bekering op Zijn tijd naar Zijn welbehagen schenken. De Westminster Confessie zegt: 'De kracht van de Doop is niet gebonden aan het tijdstip waarop hij wordt bediend' (§ 28, 6).

Het hele huisgezin

Wanneer een baptist vraagt waarom wij het hele huisgezin dopen, luidt opnieuw ons antwoord: Omdat God het wil! Het is Gods bevel om het hele 'huis' erbij te betrekken. Dat geldt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

'Even op dezen zelfden dag werd Abraham besneden, en Ismaël, zijn zoon. En alle mannen van zijn *huis*, de ingeborenen des *huizes*, en de gekochten met geld, van den vreemde af, werden met hem besneden' (Gen. 17:26-27).

'En als zij (Lydia) gedoopt was, en haar *huis*' (Hand. 16:15).

Ja, werpt de baptist tegen, maar hier staat toch niets over kinderen? Dat is het punt ook niet. Het gaat erom dat rond die ene persoon, die tot bekering kwam, 'meerdere' betrokken worden. Zelfs de 'vreemden' in de tent worden besneden. Er gaat van Gods genade in de geroepen persoon een 'heiliging' uit. 'Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig' (1 Kor. 7:14). De kanttkening noemt dit een uiterlijke verbondsheiliging.

Maar Gods genade is toch altijd persoonlijk? Dat is zeker waar, maar toch krijgt dit persoonlijke nooit de trekken van iets individueels. De enkele persoon heeft een dure roeping in de verbanden van huis, gezin en nageslacht, ja, zelfs van de wereld (Rom. 4:13). 'En wees een zegen', sprak God tot Abraham (Gen. 12:2). 'Opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht' (1 Petr. 2:9).

Er zijn rijke voorbeelden te noemen hoe de Heere deze 'uiterlijke' heiliging gezegend heeft. We denken aan Augustinus en zijn biddende moeder Monica. De Heere heeft door de eeuwen heen Zijn Kerk willen bouwen uit het zaad van de Kerk. 'Het zaad zal Hem dienen; het zal den HEERE aangeschreven worden tot in geslachten' (Ps. 22:30).

(wordt vervolgd)

Vrijheid van onderwijs, een broos bezit



Geen land ter wereld biedt zoveel ruimte voor christelijk onderwijs als ons lage landje bij de zee. De vrijheid van onderwijs, in 1917 in de Grondwet vastgelegd, is een groot goed. Die biedt veel mogelijkheden, maar zij is ook een broos bezit. In die zin dat er steeds aan geknabbeld wordt. Zoals rond de acceptatieplicht.

P. Schalk,
Veenendaal

Waar draait het om bij de acceptatieplicht? Kort gezegd gaat het om de plicht voor scholen om iedereen toe te laten als leerling. Het hoger onderwijs heeft al te maken met die verplichting. Bijvoorbeeld Driestar Educatief kan er niet omheen en zoekt daar een zorgvuldige route in. Maar het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kennen die verplichting nog niet. Gelukkig maar, want de acceptatieplicht gaat wel heel ver. Daardoor kan een school in de situatie terecht komen dat heel veel leerlingen op school zitten die geen enkele affiniteit hebben met de identiteit van de school. Bijvoorbeeld, omdat de school in de buurt staat. Dan is het lekker gemakkelijk om je kind daar op school te doen. Of omdat ouders op zoek gaan in inspectierapporten en constateren dat de reformatorische school ter plaatse een hoog niveau biedt. Dat kan reden zijn om die school te kiezen voor de kwaliteit en niet voor de identiteit. Die nemen ze dan maar voor lief.

Aan het doopvont

Nu is het de vraag of dit goed is voor de verschillende partijen binnen een schoolgemeenschap. Bestuur en leerkrachten, ouders en leerlingen, ze hebben allen een belang. Bestuur en leerkrachten zitten, als het goed is, op een lijn. Als het benoemingsbeleid goed op orde is, dan is de identiteit verankerd. Niet alleen op papier, want dat is geduldig. Veel meer is die identiteit geborgd, als het goed is, in de harten van mensen. Dat zal ook geen verschil zijn met ouders en kinderen uit de eigen achterban. Die ouders zullen heel blij zijn als hun 'ja-woord' bij het doopvont mede inhoud krijgt in de klas. Wat dat betreft is de derde vraag in het klassieke doopformulier, zoals onder ons gelukkig nog steeds gehanteerd, zeer relevant. Hun wordt immers gevraagd 'of gij niet belooft en voor u neemt (u voorneemt, PS), deze kinderen, als zij tot hun verstand gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzeide (hier voorgenoemde, PS) leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen?' Dus,

te doen of te helpen onderwijzen, dat betekent dat de schoolkeuze daarbij van belang is.

Zaak van het hart

Dat was ook van groot belang bij het stichten van scholen, overal in den lande. Zorgen voor christelijk en reformatorisch onderwijs, dat was een zaak van het hart, en heel vaak ook een zaak van gebed. Voor veel ouders en kinderen is het vandaag heel normaal. We accepteren gewoon wat er is, namelijk een eigen school. Dat is echter niet zo gewoon. Het is een bijzonder voorrecht dat we bijzondere scholen hebben. Helaas wordt dat bijzondere voorrecht telkens opnieuw betwist. Onder andere doordat diverse politieke partijen vinden dat scholen geen toelatingsbeleid mogen hebben, dat alleen gericht is op identiteit. Men wil dan graag dat iedereen terecht kan, ook kinderen uit gezinnen met een andere geloofsopvatting of een andere levensovertuiging. Een belangrijke vraag daarbij is of dat helemaal uitgesloten moet worden. Dat kan per situatie verschillen. Maar een acceptatieplicht, dat gaat veel te ver en is in strijd met de vrijheid van onderwijs.

Verwonderd

Vreemd genoeg schommelt de druk vanuit de politiek om de acceptatieplicht in te voeren door de jaren heen. Diverse partijen nemen steeds een andere positie in. Al meer dan tien jaar ligt er een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, SP, D66 en GroenLinks op de plank. Tot nu toe is de behandeling van dit wetsvoorstel steeds geblokkeerd, met name door de christelijke partijen. In ruil voor gedoogsteun aan kabinetten is bedongen dat deze acceptatieplicht niet wordt doorgedrukt. Enkele jaren geleden gaf de VVD plotseeling aan dat men ook wel voelde voor die acceptatieplicht. Dat was een vreemde beweging voor de partij die tot nu toe steeds aangaf veel belang te hechten aan artikel 23 van de Grondwet. Maar plotseeling is de VVD weer teruggekeerd van dit pad. Toch geen acceptatieplicht. Waarom niet? We weten het niet. Maar dit weten we wel: dat we ons verwonderen!

De vrijheid van onderwijs is er nog steeds. Onze scholen mogen leerlingen toelaten, ze mogen ze ook weigeren. En onze scholen mogen hun identiteit nog behouden. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid: 'Bewaar het pand'. Niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van de Heere. Want Hij regeert!

Een bevoorrecht tweetal [2]

Filippi had de rang van een Colonia. Dat wil zeggen dat het gold als een klein Rome. Er was een Capitool-tempel en de magistraten hadden Romeinse titels. Het belangrijkste was dat de burgers Romeins burgerrecht hadden. Fik Meijer schrijft in "Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome" dat, als Paulus eerder had gezegd dat hij het Romeins burgerrecht had, twee hoge magistraten (duoviri) een uitgebreid onderzoek hadden ingesteld. Voordat eventueel gevangenneming plaats zou vinden.

We staan bij de gevangenisruïne.



A. Karens,
Barneveld

Ze zitten onschuldig gevangen. Paulus en Silas, evenals voorheen hun Meester. Maar ze mogen Gode lof zingen. Evenals voorheen hun Meester, Die daarna uitging naar de Olijfberg. Door een aardbeving schudt de gevangenis op haar grondvesten. Maar de muren storten niet in. Wel zijn de gevangenen vrij. De stokbewaarder wil zich van het leven beroven.

We hebben bij de restanten van de gevangenis gestaan. In het reisverslag van een van de deelnemers aan deze reis staat: 'Om 12.45 uur rijden we naar de oude stad Filippi. De gids vertelt. Dit is hier het oudste theater, namelijk uit de 4e eeuw voor Christus. Het theater werd in de Griekse tijd ook als arena gebruikt voor gladiatorengevechten. Daarom heeft men voor de veiligheid de eerste rij zitplaatsen

verwijderd. Die grote gaten in het midden dienden ervoor om de wilde dieren uit de ondergang naar boven te halen. Nu hebben we mooi zicht op de oude stad zelf. Het forum en de basiliek, een langgerekt gebouw, waarvan we het fundament en nog twee grote zuilen zien. Hoge rotsen omranden de restanten. We staan bij de gevangenisruïne. Wat ingemetselde muren en houten steunbalken zijn over. We lopen door naar de onderste ruïnes.'

Lydia en de stokbewaarder

Lydia, die de Heere al diende. Is zij onder de preek van Paulus levend gemaakt? Heeft de Heilige Geest toen haar hart geopend? Ze was naar de gebedsplaats gekomen en las thuis trouw in de boekrollen van Mozes. Ze diende de Heere toch al? Kunnen we de Heere dienen zonder dat

Gods Geest ons hart heeft geopend? Dat kan. Dan dienen we net als de Samaritaanse vrouw de Heere op onze eigen manier. Zij sprak over onze vader Jakob en over: Wij hebben op deze berg aanbeden. De Heere opent het hart van Lydia. Ze gaat achtgeven op Gods Woord. Dat Woord wordt haar lief. Zó heeft ze nog nooit geluisterd. En de vrucht? Zij en haar huis worden gedoopt. En ze wil persé dat de broeders bij haar in huis komen. Herbergzaamheid. Er is een geestelijke band gelegd. Dienstbaarheid, uit liefde tot God en de naaste. De eerste en de tweede tafel van Gods Wet.

En de stokbewaarder? Hij wordt langs een héél andere weg tot Jezus geleid. De Heere is zo vrij in Zijn handelen. Als een pottenbakker, die met het leem doet wat hem behaagt. Ziekte, tegenslag, eenzaamheid, een sterfgeval in ons gezin of de familie. De Heere kán het gebruiken.

Hier een grote aardbeving. Kijk eens naar Handelingen 16:30, het kernvers. Wat zal de apostel die man hebben verstaan. 'Wat moet ik doen...?' Heeft hijzelf op weg naar Damascus niet uitgeroepen: 'Wat wilt Gij dat ik doen zal...?'

Hij kent de situatie waarin de cipier zich bevindt. Ook Paulus kent dat onvoorwaardelijk vallen op de grond. Ook hij kent dat vragen om licht. En dan dat kernachtige antwoord, waar het ten diepste om gaat: 'Geloof in de Heere Jezus Christus.' Heere, de Kurios, Eigenaar. Jezus, de Zaligmaker en Christus, de Gezalfde. Alle drie de namen staan hier genoemd. In Hem, in Hem alleen is de zaligheid.

Na dit kernwoord gaan ze naar binnen. Daar mag nader uitleg worden gegeven. Wat zal die man, wat zullen zijn huisgenoten hebben geluisterd. Wat zullen ze op het Woord acht hebben gegeven. Paulus legt hen de weg van de Heere nader uit. Het Woord gaat open.

En wat is de vrucht, de uitwerking bij deze stokbewaarder? Hij en zijn huis, ze worden gedoopt. En weer dat dienen in liefde. Herbergzaamheid, een kenmerk van het nieuwe leven. Wat zal dát voor Paulus een blijdschap zijn geweest. Jesaja schrijft: 'Wie heeft onze prediking geloofd?' Paulus heeft het misschien ook weleens gedacht. Ploegen op rotsen. Vijandschap en weerstand, ja, veel verzet van de Joden. Maar, de Heere Zelf zorgt voor de vrucht. Zijn doen is enkel majesteit. Hij opent harten, Hij roept een cipier.

Mogelijk heeft de man later wel gezongen: 'Ik lag gekneld in banden van de dood... En, toen hoorde God...!' (Ps. 116)

(slot)

Gezin, school en kerk [1]

‘Drieërlei wijze van catechiseeren’



Ds. A. Schot
in overleg met
de Werkgroep
Onderwijs

We lezen in de acta van de 17e zitting van de
Synode van Dordrecht (1618–1619) op de
30ste November, Vrijdagvoormiddag:

‘Omdat de Christelijke jeugd van hare teedere jaren aan, naastiglijk in de fundamenten der ware religie onderwezen, en met ware godzaligheid vervuld moge worden, zoo moet deze drieërlei wijze van catechiseeren waargenomen worden:

- in de huizen van de ouders;
- in de scholen van de schoolmeesters;
- en in de kerken, van de predikanten, ouderlingen, en lezers, of ziekenbezoekers.’

Is dit bemoeizucht van de kerk met gezin en school? Nee, je proeft daarin de hartelijke liefde tot de waarheid enerzijds en de verantwoordelijkheid tot de jeugd anderzijds.

Het ambt der ouders

De synode begint met de verantwoordelijkheid van de ouders: ‘Het ambt der ouders is tehuis hunne kinderen en ook het gansche huisgezin hun toebetrouwd, in de beginselen der Christelijke religie, op het vlijtigst naar eens ieders begrip te onderwijzen, ernstiglijk en met vlijt tot de vreeze Gods en oprechte godzaligheid te vermanen, tot de oefening van heilige huisgeboden te gewennen, met zich mede te nemen tot het gehoor des Goddelijken Woords, de gehoorde predikatiën inzonderheid de catechetische, vlijtig met hen te verhalen, eenige kapitels der heilige Schrift voor te lezen, of ter voorlezing te geven, de uitne-

mendste plaatsen der Schriftuur te geven om van buiten te leeren, en in te prenten, en dezelve op een gemeenzame en voor de teedere jonkheid bekwame wijze te verklaren, en hen alzo voor de catechisatie in de scholen te bereiden, en wanneer zij tot dezelve gekomen zijn, te bevestigen, op te wekken, en naar vermogen te bevorderen.’

Daarna lezen we de taak van de scholen. De onderwijsgevende verdient een eerlijke bezoldiging, maar moet van ganser harte achter de belijdenis staan. Het ambt van de schoolmeesters heeft vooral betrekking op het onderwijzen en uit het hoofd laten leren van de Catechismus. Bij de jongere kinderen worden genoemd: ‘de Artikelen des geloofs, de Tien Geboden, ‘t Gebed des Heeren en de instelling der Sacramenten en der kerkelijke discipline, met eenige korte gebedkens, en eenvoudige vragen, gepast op de drie deelen van den catechismus. Bij dezen zullen mogen gevoegd worden eenige voornaamste spreuken der heilige Schriftuur, tot godzaligheid verwekkende.’

Ook loopt er van school een regelrechte lijn naar de kerk omdat de schoolmeesters rekenschap zullen afvorderen over de catechismuspreken. Tenslotte wordt gewezen op de taak van predikanten en ouderlingen. Hun eerste taak is toezicht te houden op het onderwijs.

Zij dienen ‘alle de scholen, zoo bijzondere als publieke, dikwijls te bezoeken, de vlijtigheid der meesters op te scherpen, in de

wijze van catechiseeren voor te gaan, en met hun exempel de jeugd te onderrichten, dezelve vriendelijk aan te spreken, te ondervragen, en met heilige vermaningen, loftuigen, en met kleine prijsjes tot vlijt en godzaligheid opwekken. De meesters, indien eenigen nalatig bevonden worden in hun ambt, zullen van de predikanten, en (zoo ‘t noodig is) van den Kerkeraad, ernstiglijk aangaande hun ambt vermaand worden.’

Verder krijgen de predikanten de opdracht ‘de catechismuspredikatiën dermate openlijk aan te stellen, dat ze behoorlijk kort zijn en naar ‘t begrip, niet alleenlijk der volwassenen, maar ook der jeugd.’

Uitvoerig wordt het catechetisch onderwijs onder de aandacht gebracht: ‘en de gewoonte getuigt, dat de levende stem zeer groote kracht heeft, wanneer door gemeenzame en naar eens ieders begrip gepaste vragen en antwoorden, welke beste wijze is van catechiseeren, de beginselen der religie in de harten ingedrukt worden.’

Verder is hun ambt ‘alle degenen, die leerzaam zijn, zoo uit de lidmaten der Kerk, als andere volwassenen, alle weken bijeenroepen, met hen gemeenzaam van de hoofdstukken der Christelijke religie handelen, en naar gelegenheid van hun begrip, voortgang en verstand dezelve catechiseeren, catechetische predikatiën met hen verhalen, en alle vlijt aanwenden, dat een ieder tot een klare en bondige wetenschap van den catechismus kome.’

Wakker en zorgvuldig

Bijzonder moeten zij acht geven op degenen die zich tot de gemeente willen begeven: ‘Maar deze voorzichtigheid zullen de predikanten gebruiken, dat zij zoodanigen tot zich roepen om onderwezen te worden, welke zij zien, dat eenige merklijke hoop van vrucht van zich geven, en die zij weten, dat met de zaligheid hunner zielen bekommerd zijn.’

Dit dienen de predikanten te doen met ‘een lust, wakkerheid, zorgvuldigheid, getrouwheid, ijver en discretie, als betaamelijk is van de predikanten, die eenmaal rekenschap zullen moeten geven van de kudde, die hun toebetrouwd is.’

Deze drieërlei verantwoordelijkheid geldt vandaag nog. Volgende keer zullen we praktisch laten zien hoe dit bijna 400 jaar na dato ingevuld kan worden.

Reacties kunt u mailen naar
p.kieviet@versluijsschool.nl



Vragen rond censuur

Intussen doet de kerkenraad wat gedaan moet worden. Maar dat gebeurt in stilte.



Censuur is niet de gemakkelijkste zaak in het kerkelijke leven. Als iemand er persoonlijk mee te maken krijgt, is dat diep ingrijpend en heel ernstig. Censuur is ook een zaak waarover nog wel eens wat vragen leven. Daarom is het goed er eens verder over na te denken.

ds. P. Mulder,
Geldermalsen

Censuur gaat over leer en leven. Als iemand tot ernstige zonde vervalt of wat de leer betreft tot dwaalgevoelens komt, zal de censuur toegepast moeten worden.

Eerst vindt er vermaan plaats. Van ambtelijke zijde wordt ernstig met betrokkene gesproken. De zaak kan zodanig ernstig zijn, bijvoorbeeld doordat bepaalde zonden heel lang bedreven zijn, dat er een tuchtmaatregel moet worden genomen. Het eerste wat dan meestal gebeurt, is de stille afhouding van het Avondmaal. Dit is tijdelijk. De ernst van de zaak kan vereisen dat er vervolgens een werkelijke maatregel van censuur moet worden genomen. Dat is dan altijd de stille censuur. Dit houdt in dat men de rechten van het lidmaatschap (toegang tot de sacramenten en tot de ledenvergadering) niet mag uitoefenen. De stille censuur kan heel lang duren. Soms wel een leven lang.

Volhardt en verhardt men in de zonde, dan kan overgegaan moeten worden tot de eerste trap van de grote ban. Dat gebeurt

niet dan nadat er eerst weer ettelijke vermaningen door ambtsdragers hebben plaatsgevonden. Van de eerste trap wordt mededeling aan de gemeente gedaan. Althans: er wordt aan de gemeente meegedeeld dat met leedwezen iemand vanwege zonde tegen een bepaald gebod onder de eerste trap is geplaatst. De gemeente wordt opgeroepen tot gebed. In een heel ernstig geval van verharding in het kwade kunnen dan de tweede trap en de afsnijding moeten volgen. Ook dan zal er meerdere keren vermaand zijn. Er zit dan ook steeds veel tijd tussen voordat een volgende stap eventueel gezet wordt. Het moet opvallen dat er eerst sprake is van *stille* afhouding en daarna van *stille* censuur. En als de eerste trap van de grote ban aan de orde komen moet, ook dan wordt er nog steeds geen naam genoemd van de gecensureerde. De kerkenraad maakt de zonde en de zondaar zolang mogelijk niet bekend. Alleen indien er sprake is van verharding en volharding in het kwade, en dan nog in een veel later stadium van de ambtelijke behandeling van de zaak.

In een bepaalde situatie van zonden wordt weleens gedacht: doet de kerkenraad er niets aan? Intussen doet de kerkenraad zeker wel wat gedaan moet worden. Maar dat gebeurt in stilte.

Vragen die kunnen voorkomen

Er wordt weleens gezegd: wordt er dan niet met twee maten gemeten, want die en die hebben schuldbelijdenis gedaan en dat is aan de gemeente meegedeeld. Nu moeten we bedenken wat schuldbelijdenis is. Dat is niet het begin van een ambtelijk tuchtbehandeling. Schuldbelijdenis is juist de afsluiting daarvan. Immers, dan doet men met tekenen van boetvaardigheid en berouw schuldbelijdenis voor de kerkenraad. Dit betekent ook dat de censuurmaatregel opgeheven wordt. Bij een openbare zaak zal van deze schuldbelijdenis mededeling aan de gemeente gedaan worden. Overigens kunnen bij ernstige en ingrijpende zaken er jaren overheen gaan voordat op een goede en verantwoorde wijze voor God en tegenover mensen die er bij betrokken waren schuldbelijdenis afgelegd wordt. Daartoe is vaak menig gesprek, ernstig vermaan en rustig onderwijs, en vooral veel gebed en de onmisbare inwerkingen van de Heilige Geest nodig.

Lange termijnen

Er is nog een punt dat weleens vragen kan oproepen. Er is iemand onder de eerste trap van de grote ban geplaatst. Daarvan is mededeling aan de gemeente gedaan (zonder dat de naam genoemd werd). Daarna hoort de gemeente niets meer. Hoe komt dat?

Daar kunnen verschillende achtergronden van zijn. Zoals eerder opgemerkt, duren inzake censuur termijnen gewoonlijk lang. Verder moet, voordat overgegaan mag worden tot de tweede trap, toestemming van de classis gevraagd worden. Daarmee is op zichzelf uiteraard ook tijd gemoeid; immers, misschien stelt de classis eerst wel een eigen onderzoek in. En als de classis geen toestemming geeft tot de tweede trap, of deze ontraadt, dan volgt niet de tweede trap, maar zal meestentijds 'teruggedaan' worden naar de stille censuur. En daarvan wordt weer geen mededeling gedaan aan de gemeente. Laat het ons een wonder mogen zijn wanneer wij niet met de censuur in aanraking zijn gekomen. Wat onderscheidt ons dat wij bewaard werden? En laten we in stilheid het gebed mogen doen om bewaring, om verootmoediging voor ons en anderen. En voor de ambtelijke arbeid ook in dezen. 

Gedwongen hulpverlening, wat nu? [3]

In dit laatste artikel over gedwongen hulpverlening gaan we in op de taak en positie van een gezinsvoogd, hoe het ouderlijk gezag functioneert en ronden we af met enkele slotopmerkingen.

Gezinsvoogd

Een gezinsvoogd heeft tot taak om samen met de ouders de hulp in gang te zetten die nodig is om de bedreigde ontwikkeling van het kind weg te nemen. Samenwerking in een vrijwillig kader gaat vaak gemakkelijker af. Het is in het belang van het kind om met elkaar die samenwerking te zoeken. Het ontkennen of bagatelliseren van problemen werkt niet bevorderlijk voor de samenwerking. Door actief mee te denken en ook de mogelijkheden van praktische en emotionele hulp vanuit de gemeente te benutten, kan al wat verlichting in de gezinssituatie ontstaan. Per halfjaar wordt bezien in hoeverre verlenging van de ondertoezichtstelling noodzakelijk is. Het streven zal altijd zijn om zo licht mogelijke hulp in te zetten.



Een kind is kwetsbaar en heeft bescherming nodig.

Uithuisplaatsing

Is er sprake van uithuisplaatsing, dan zijn er vormen van gastopvang, pleegzorg en gezinshuizen met een christelijke identiteit. Bedacht moet worden dat er sprake kan zijn van specifieke problematiek, waarbij (helaas) niet direct christelijke opvang mogelijk is. Te denken valt aan ernstige, agressieve gedragsstoornis (ODD en CD). Een jongere heeft in dat geval opname in een specifieke behandelinstelling. Uithuisplaatsing zal nooit een doel op zichzelf zijn. Soms is het nodig om tijdelijk afstand van elkaar te nemen om de ouder-kindrelatie te herstellen.

Ouderlijk gezag

Hoewel de kinderrechter beslissingen nemen kan die tegen de wil van ouders ingaan, blijft het ouderlijk gezag bij een ondertoezichtstelling bij de natuurlijke ouders. Het kan voelen dat men weinig of niets meer te zeggen heeft over het kind. In veel gevallen functioneerde het gezag ook niet meer zoals het in een christelijk gezin behoort te functioneren.

De hulpverlening dient er op gericht te zijn dat er weer een gezond leefklimaat in het gezin ontstaat, waarbij ouders weer in staat worden gesteld om hun ouderlijk gezag op een Bijbelse wijze te kunnen uitoefenen. Is dit geen perspectief meer, bijvoorbeeld ingeval van ernstige verwaarlozing vanwege psychische stoornis of verslaving van ouder(s), dan kan worden overgegaan tot beëindiging van het ouderlijk gezag, een verderstrekkende maatregel. Dan krijgt een zorginstelling of krijgen pleegouders het gezag c.q. de voogdij toegewezen. De voogd dient ouders nog

wel – voor zover mogelijk – te informeren over het kind.

Ingrijpende maatregel

Mag de overheid op deze wijze wel ingrijpen in een gezin? Laten we eerst vaststellen dat iedereen wel gevallen kent van kinderen die in hun jeugd misbruikt zijn in een kerkelijk gezin. Ook binnen onze gezindte komt het voor dat ouders vanwege eigen problematiek of door pedagogische onmacht niet in staat zijn om hun kinderen veiligheid en geborgenheid te bieden. De Heere wil dat onze kinderen christelijk en godzaliglijk opgevoed worden (doopformulier). Echter, de verdorvenheid van het menselijk geslacht doortrekt ook onze reformatorische gezindte. En niet zelden draagt een kind de problematiek weer mee in de volgende generatie. En juist uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht heeft God de overheid verordend, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede ordinantiën onder de mensen toega (artikel 36 NGB).

Een kind is kwetsbaar en heeft bescherming nodig. Ingeval dat niet kan worden geboden door de eigen ouders is de overheid hiertoe geroepen.

We hopen u met deze informatie, zowel ouders als ambtsdragers, te dienen om ingeval van dergelijke gezinsproblematiek behulpzaam te zijn. Een ondertoezichtstelling is en blijft een ingrijpende maatregel, zowel voor ouders als voor kinderen, voor familieleden en andere betrokkenen. Maar wel een maatregel die tot doel heeft dat kinderen op een verantwoorde manier volwassen kunnen worden.

(slot)



Bereikbaarheid:

Veilig Thuis

www.vooreenveiligthuis.nl
tel. 0800-2000

De Vluchtheuvel

www.stichtingdevluchtheuvel.nl
info@stichtingdevluchtheuvel.nl
tel. 0113-213098

Werkgroep Jeugdhulp

wergroepjeugdhulp@cbgg.nl

Deputaatschap DMZ

www.deputaatschapdmz.nl
dmz@cbgg.nl
tel. 0348-489915

Uit het leven van ds. P. Honkoop sr.

‘In mij verliest ge maar een mensenkind, maar ge houdt God over’

Na bijna negen jaar in Rijssen te hebben gearbeid, neemt ds. P. Honkoop sr. op 21 mei 1956, tweede Pinksterdag, afscheid van de gemeente. In een volledig gevulde Noorderkerk bedient hij het Woord uit Johannes 14:16: ‘En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid’.

J.R. ten Hove,
Rijssen

Er waren vanaf 1933 banden der liefde gelegd met de gemeente van Yerseke, en die werden op 13 februari 1955 sterk vernieuwd.

Op 1 maart 1956 is het in Yerseke weer ledenvergadering. Het tweetal voor een te beroepen predikant bestaat uit ds. M. Blok van Rotterdam en ds. P. Honkoop uit Rijssen. De laatste wordt gekozen. Op het moment dat men over de uitslag belt, is de dominee er niet. Hij preekt die avond in Wierden. Als hij thuiskomt, zegt zijn zoon dat er gebeld is. ‘Ik weet het al, Yerseke heeft mij beroepen. De Heere heeft het me al op de preekstoel in Wierden gezegd. En ik ga ook. Ik moet naar Yerseke toe.’

Zending van de Trooster

Zo komt het moment van afscheid van Rijssen op 21 mei 1956. Het thema van de preek is: ‘De zending van de Trooster’. Hij stond stil bij de Zoon Die bidt, de Vader Die zendt en bij de Geest Die troost. ‘Wij mochten ons geven in de hand des Heeren om Hem te volgen in alle droeve omstandigheden, daar wij zeer veel naar het vlees moeten achterlaten. De lust mijner ogen werd aan de schoot der aarde toebetrouwd; de rustplaats der heiligen tot de jongste dag.’ Ook moest hij zijn jongste zoon ter verzorging achterlaten. Hoe smartelijk dit ook



‘Eerst het geloof in Christus Jezus, en dan beproefd worden. Dat leidt tot de zaligheid en dat brengt ons de zalige vruchten aan.’

voor hem was, toch mocht hij zeggen: ‘Mijn Jezus leeft. Die grote Voorbidder bij de Vader heeft beloofd door Zijn Geest ons te leiden en te sterken, en bij ons te blijven.’ Hij bepaalde zijn hoorders bij het grote geluk en de uitnemende eer en heerlijkheid,

toen Jezus werd gezien op de wereld. Ook was het een grote troost voor de gelovigen die Fontein des heils en die Mond der wijsheid bij hen te hebben.

Het scheen dan ook een groot verlies voor Gods Kerk, toen de Heere Jezus aan Zijn zegekar geklonken, opvoer tot in het centrum van Zijn rijksgebied. Hij zei: ‘Het missen van Jezus’ tegenwoordigheid is altijd een harde zaak voor de Kerk, want Gods tegenwoordigheid is de luister en het leven voor de Kerk’.

Jezus troostte dan ook de ontroerde gemoederen, zeggende: ‘Het is u nut dat Ik wegga, en dat Ik heenga om u plaats te bereiden’.

Het gestaltelijke leven

In de eerste plaats wees ds. Honkoop zijn hoorders op het nut dat Jezus Zijn Kerk ging verlaten met Zijn dadelijke en gevoelige tegenwoordigheid. ‘Dat Zijn volk gespeend worde aan die gemoedelijkheid, aan die gevoeligheid, aan dat gestaltelijke leven, opdat zij uit Christus door het geloof zouden leren leven door de Heilige Geest’.

Hij zei: ‘Eerst het geloof in Christus Jezus, en dan beproefd worden. Dat leidt tot de zaligheid en dat brengt ons de zalige vruchten aan.’ In de tweede plaats is hieruit te leren dat Jezus Zijn bruidskerk geen wees zou laten. Ook werden de bedroefden vertroost. ‘O, gij bedroefden, gij eenzamen, die geen Man hebt, gij kunt de tranen wel drogen, want die Man zal niet rusten, totdat die zaak voleind zal zijn’.

In de derde plaats zou Jezus Zijn volk en erfdeel nooit begeven en verlaten. ‘In de vierde plaats is hieruit te leren dat u, gemeente, zal gegeven worden al wat gij de Vader bidt in Zijn Naam. Wanneer wij u straks gaan verlaten, dan kan men beter bidden dan profeteren. Treedt met uw verzoeken, treedt met uw noden toch in het koninklijk paleis, en leg uw brieven en harten dan open voor Hem’.

In liefdevolle woorden sprak ds. Honkoop de gemeente aan: ‘Zouden wij dan in de vereniging des geloofs met Christus, in Zijn Naam niet bidden voor u, gemeente, om die Geest, opdat de hemelen voor u geopend werden; en dat op onze klacht de hemel scheurde, om met Asaf het heiligdom Gods te betreden en voor u te bidden? Geeft dan de teugels, mijne broeders, toch in de handen van Jezus. Laat Hij uw Raadsman en uw Leidsman zijn. Verliest ge dan mij, dan verliest gij maar een mensenkind, maar gij houdt God, de getrouwe Jehova, over; en dan zal de Heilige Geest bij u blijven.’

‘Gelijk schapen die geen herder hebben’

Carterton, 18.000 kilometer van huis

‘Gelijk schapen die geen herder hebben’. Deze woorden uit Matthéüs 9:36 kwamen in mijn gedachten tijdens een bezoek aan de gemeente Carterton in Nieuw-Zeeland. Samen met mijn broer heb ik van 15 tot 29 november een bezoek gebracht aan deze gemeente.

ds. J.B. Zippro,
Groningen

Carterton is de gemeente binnen ons kerkverband ‘die het verste van ons afstaat’... Dat bedoel ik dan geografisch: meer dan 18.000 kilometer vanaf Groningen, de gemeente ‘waar ik sta’. Al is het een enorme afstand en al kost het meer dan 25 vlieguren voordat je in de hoofdstad Wellington bent, wat natuurschoon betreft van deze twee eilanden (waaruit Nieuw-Zeeland bestaat), is het de reis zeker waard.

Aardbeving en kiwi’s

Nieuw-Zeeland werd onlangs getroffen door een zware aardbeving. Het centrum ervan lag op het Zuidereiland, maar de beving werd gevoeld tot ver op het Noordereiland. Arie Verheij (oud-Sche-

veninger en ouderling van de gemeente Carterton) woont al meer dan dertig jaar in Nieuw-Zeeland, maar zei dit nog nooit zo heftig te hebben meegemaakt. De schade op het Noordereiland viel gelukkig mee.

Nieuw-Zeeland staat bekend om de kiwi. De kiwi is de naam van een bijzondere vogel (die niet vliegen kan), maar is ook de naam van een heerlijke en zeer gezonde vrucht. Verder wonen er meer schapen dan mensen. Het aantal schapen wordt geschat op dertig miljoen, terwijl het aantal Nieuw-Zeelanders (ook kiwi’s genoemd!) net boven de vier miljoen ligt. In Matthéüs 9 worden mensen vergeleken met schapen die geen herder hebben. In Adam hebben wij God verlaten. De

Heere Jezus ziet de schare en wordt met innerlijke ontferming bewogen, omdat ze vermoeid en verstrooid zijn. Zo heb ik de gemeente van Carterton gezien en zo heb ik het bezoek ook ervaren.

Sinds het vertrek van ds. A. Th. Vergunst naar Waupun (VS) in november 2013 is de gemeente ‘herderloos’. In het afgelopen jaar zijn er wel ‘visiting ministers’ geweest. Het vergt ook wel kennis van de Engelse taal om hier voor te gaan. En een dienst leiden in het Engels is nog wat anders dan een paar woorden spreken in een gesprek. Ik herinner mij nog goed dat ik in 1995 hier de eerste dienst in het Engels deed. Maar de Heere hielp door.

Nog andere schapen

In dit stukje in De Saambinder zou ik mijn geliefde medebroeders in de bediening nog eens op Carterton willen wijzen, om deze gemeente aan het uiterste der aarde niet te vergeten en zo mogelijk eens een bezoek te brengen. De kosten worden vergoed, ook van een medereiziger, dus dat hoeft geen reden te zijn om ervan af te zien.

Wel is een stukje bewogenheid van het hart nodig. Zoals de bewogenheid van de Zaligmaker, Wiens komst in het vlees we in deze tijd gedenken en Die ‘een verre reis’ heeft willen maken om op deze aarde de menselijke natuur aan te nemen en de weg te gaan van lijden en sterven.

De Heere gedenke de gemeente van Carterton naar de rijkdom van Zijn genade. Hij gaat door met Zijn werk. Er moeten nog schapen worden toegebracht ook uit Nieuw-Zeeland. Zoals Hij Zelf getuigde: ‘Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn, deze moet Ik ook toebrengen, en het zal worden één kudde, en één Herder’.

Reformed Congregation van Nieuw Zeeland





Boekennieuws

"In het hart van de zending - Het leven van Gert Nieuwenhuis", Huib de Vries; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 6278 8817; 272 blz.; € 13,95.

Er is een interessant boek verschenen, geschreven door Huib de Vries, over een 'stukje' zendingsgeschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten. De titel van het boek luidt "In het hart van de zending", met als ondertitel "Het leven van Gert Nieuwenhuis".

De Vries laat in deze publicatie Nieuwenhuis zelf steeds aan het woord zodat het in de 'ik-vorm' is geschreven. De ondertitel zou kunnen doen denken aan een In Memoriam. Maar dat is zeker niet het geval omdat onze broeder Nieuwenhuis nog volop actief is. Ik zou in de ondertitel willen lezen dat het leven van Gert Nieuwenhuis vele jaren lag in het zendingswerk. Dat was zijn leven. Daarin klopte zijn hart.

In de tweede helft van de zeventiger jaren werkte hij in Nigeria in het Igedegebied. Daarna werd hij, zoals dat al spoedig genoemd werd, algemeen secretaris van de Zending van de Gereformeerde Gemeenten (ZGG). Als zodanig was hij zeer nauw betrokken bij het zendingswerk.

Het boek heeft iets heel persoonlijks. Nieuwenhuis laat er iets in zien van zijn persoonlijk leven. Daarin stelt hij zich kwetsbaar op als hij schrijft over zijn moeiten, soms zodanig dat het hem teveel werd. Al spoedig werd zijn persoonlijk leven nauw verbonden met het zendingswerk, dat de liefde van zijn hart kreeg. Daarom vinden we in dit boek een belangrijk deel van 'onze' zendingsgeschiedenis. Al lezend maakt men het als het ware mee en raakt men erbij betrokken.

In de beginjaren was er het spanningsveld tussen woord en daad. In het Igedegebied lag - achteraf gezien - het accent teveel op de daad en te weinig op het woord, hoewel dat ook zeker in Igede geklonken heeft. Het is een pijnlijk proces geweest om daarin een evenwicht te vinden. Al lezend beleeft men de worsteling hiermee.

Vele reizen heeft Nieuwenhuis ook mogen maken. Het is bijzonder interessant, die in dit boek mee te maken. Een aantal van die reizen heb ik zelf met hem mogen maken. Uitvoerig komt ook aan de orde de onvergetelijke reis, die we in het begin van de jaren negentig maakten naar Siberië, kort nadat het communisme ten onder gegaan was en de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen was. Als ik ooit op zendingsreizen heb ervaren dat de Heere de leiding had, dan is het toen wel geweest. Ook wordt uit dit boek duidelijk hoe de Heere steeds weer leidde naar nieuwe zendingsterreinen zoals in Guinee en Ecuador.

Ieder, die zich betrokken weet bij de zendingsopdracht, die de Heere Zijn kerk heeft gegeven, zal dit boek met belangstelling lezen. Deze publicatie stijgt boven het persoonlijke uit en laat iets zien van de strijd en de vreugde, die het zendingswerk met zich meebrengt. Met alle zonden en tekorten. Maar ook van de wonderlijke leidingen des Heeren, Die er garant voor staat dat er straks een schare uit alle volken voor de troon zal staan om het Lam, en daarin de Drie-enige, eeuwig te loven en te prijzen. Het is een zegen daarin kerkelijk en persoonlijk een plaats gehad te hebben.

ds. J.J. van Eckeveld, Zeist

Boekaankondigingen

"Ruth de Moabitische op de akker van Boaz", ds. J. Mijnders; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2801 1; 205 blz.; € 14,90.

Dit boek bevat 52 meditaties, waarin de geschiedenis van Ruth aandacht krijgt. Deze meditaties bevatten veel geestelijk onderwijs, gericht op de praktijk van het leven. Daarnaast klinkt steeds de boodschap door dat alleen in Christus ware vrede te vinden is.

"Op de Steenrots gegrond", ds. A. Schot; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 94 6278 9005; 172 blz.; € 14,95.

In deze bundel met 52 meditaties klinkt de oproep door om de Heere te zoeken. Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties kunnen gelezen worden bij een weekopening of -sluiting, maar ook persoonlijk. Geschikt voor ouderen vanwege het grote lettertype.

"Beterschap", ds. P. van Ruitenburg; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2802 8; 69 blz.; € 10,50.

Deze meditaties zijn bedoeld voor (chronisch) zieken en voor gezonde mensen, die op ernstige ziekten voorbereid willen zijn. De schrijver nodigt de lezers uit zich voor te stellen wat het is om chemokuren te krijgen, een zware operatie te moeten ondergaan, met een hartinfarct op de intensive care te liggen. Ds. Van Ruitenburg benadrukt meer tijd te besteden aan gebed, aan het lezen van de Bijbel en van goede boeken.

"Geef mij een zegen", ds. B.A. Ramsbottom; uitg. Pro Lectori, Klaproos 18, 9363 LK Marum, tel. (0594) 643202, e-mail: info@prolectori.nl

Dit is de negende preek in de gratis prekenreeks "Bethel Pulpit". Het betreft een uit het Engels vertaalde preek over Jozua 15:18-19. Ds. Ramsbottom (1929) is predikant bij de Gospel Standard Strict Baptists (in de lijn van Philpot).

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Beroepen:

te Arnhem,
ds. A.T. Vergunst te Waupun (Wisconsin, VS);
te Brant County (Ontario, Canada),
ds. A. Verschuure te Scherpenzeel (Gld);
te Grand Rapids-Covell Avenue (VS),
ds. F. Mulder te Rhenen;
te 's-Gravenhage-Scheveningen,
ds. J. van Rijswijk te Aalburg;
te Lynden (Washington, VS),
ds. E. Hakvoort te Norwich (Ontario, Canada);

te Markham (Canada),
ds. J.B. Zippro te Groningen;
te Ooltgensplaat,
ds. C. Sonneveld te Krabbendijke;
te Waardenburg,
ds. J. van Laar te Rijssen-West.

Bedankt:

voor Oosterend (Texel),
ds. G. van Manen te Elspeet;
voor Urk,
ds. A.T. Huijser te Sliedrecht.

AFSCHEID DS. A. SCHREUDER VAN RIJSSSEN-ZUID

Wij delen u mede dat ds. A. Schreuder, in verband met zijn vertrek naar de gemeente van Beekbergen, op woensdag 11 januari hoopt voor te gaan in een afscheidsdienst. Deze dienst zal gehouden worden in ons kerkgebouw, Jacob Ruysdaelstraat 1. Aanvang 19.00 uur.
Kerkenraad Gereformeerde Gemeente te Rijssen-Zuid

MUTATIE KERKELIJK JAARBOEK 2016

* Pag. 350, gemeente Rijssen-Zuid.
Toevoegen: Regeling preekbeurten:
J.W. Rietman, Jan Luikenstraat 14,
7461 ZC, Rijssen.
tel. (0548) 517526.
e-mail: jwrietman@concepts.nl

Berichten

DE BALANS VAN 2016

Het jaar 2016 is al bijna voorbij. Het tekent de vluchtigheid van onze reis door deze tijd, met die van onze medemens - ver weg en dichtbij. In het achterliggende jaar is er veel gebeurd. Voor ieder persoonlijk, vanuit de ambten en ook in het evangelisatiewerk. Het was voor EVGG bemoedigend om tijdens de vergadering van onze Generale Synode constructief te kunnen spreken over het evangelisatiewerk. Uit de bespreking bleek dat het werk van ons deputaatschap wordt gewaardeerd. Juist binnen een samenleving die steeds verder seculariseert probeert EVGG op alle terreinen een invulling te geven aan het hem opgelegde mandaat. Vanuit de evangelisatieposten, maar ook in toerusting en materiaalvoorziening waarin we de gemeenten van dienst zijn.

Op zoveel plaatsen wordt immers gezaaid; in alle eenvoud mag Gods Woord verspreid worden onder jong en oud. Werk wat gedaan wordt met het oog op de komende Christus. Daaraan werd in de Generale Synode gerefereerd: 'Naar onze bescheiden inschatting rest ons nog een korte tijd tot Zijn komst. En we moeten niet activistisch worden, want in verloren zondaarsharten is een eenzijdig Gods-werk nodig. Toch mag ons die wetenschap wel bezetten. Binnen onze samenleving merken we steeds weer zorgwekkende ontwikkelingen op. Daar tegenin mag, des te sterker, gewezen worden op het enig behoud in de

Heere Jezus Christus. In alle voorzichtigheid zou het 'kom ga met ons en doe als wij' toch wel mogen leven, ook onder ons'.

Of zoals de synodevoorzitter het zo treffend uitdrukte: 'Als de Bruidegom komt om Zijn bruidskerk te halen dan zou het ons uitdrukkelijk verlangen moeten zijn dat het een gemeente is die ook in de eindtijd gebouwd werd. Wellicht door het eenvoudige werk van evangelisatie'.

Over enkele weken wordt de balans over 2016 opgemaakt. Uw bijdrage blijft onmisbaar om het evangelisatiewerk voort te kunnen zetten. Is er bij u nog ruimte voor een extra bijdrage aan het werk van EVGG? Dat is een gift met meerwaarde. Van harte aanbevolen!

Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (EVGG)

VOORJAARSCURSUSSEN VAN CGO

Zeist

Vanwege de grote belangstelling biedt de CGO komend voorjaar in Zeist opnieuw de Leergang Israël en de Bijbel aan. De cursus wordt in samenwerking met het Deputaatschap voor Israël aangeboden; de lessen worden gegeven door diverse docenten die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk. Onderwerpen die aan de orde komen: de geschiedenis van het Joodse volk - de plaats van Israël in het NT - Joodse rituelen; Judaïsme - de vervangingsleer getoetst - de messiasverwachting in het OT - de Messias-

verwachting in de Joodse godsdienst - onze houding t.o.v. Israël, oudtestamentische profetieën en Israël - onze opdracht t.o.v. Israël. Er worden geen tentamens afgenomen en er hoeven geen lesboeken te worden aangeschaft. Heeft u interesse? Kijk snel op de website van de CGO (www.cgo.nu) voor een uitgebreid programma, de lesdata en schrijf u in.

Goes

In de maanden februari t/m mei biedt de CGO, in samenwerking met het Deputaatschap Evangelisatie, een boeiende leergang Evangelisatie in Goes aan. Steeds vaker kom je als gemeentelid in aanraking met mensen die weinig weten van de Bijbel en het christelijk geloof, zoals collega's of burenen. Je wilt ze graag iets doorgeven van de Bijbelse boodschap, maar hoe doe je dat? Hoe leg je contacten met andersdenkenden of met moslims? Is het dan ook belangrijk om iets te weten over een bijbels-gereformeerde visie op evangelisatie? Tijdens zeven lesavonden komen deze en andere thema's aan de orde. Deskundige docenten behandelen interessante en leerzame onderwerpen. Bent u betrokken bij evangelisatiewerk? Of gewoon geïnteresseerd? Op de website (www.cgo.nu) kunt u terecht voor de inhoud van het lesprogramma en aanmelding.

ZANGAVONDEN

Amsterdam

Kerstzangavond in de Jordaan, te organiseren door evangelisatiepost Bij Simon de Looier te Amsterdam, op vrijdag 23 december, van 19.30-21.00 uur, m.m.v. mannenkoor David i.s.m. jongerenkoor Jesárela uit Lisse. Locatie:

Noorderkerk, Noordermarkt 48 (open om 18.45 uur). Appelwoord: evangelist J. Krijgsmann. Collecte voor evangelisatiewerk.

Den Haag

Kerstzangavond op zaterdag 17 december, aanvang: 19.45 uur, in de Bethaniëkerk van de Gereformeerde Gemeente te Den Haag, m.m.v. gemengd koor Eben-Haëzer (gemeente Scheveningen) en enkele musici. Spreker: ouderling M.M. van Winkelen van de gemeente te Den Haag. Deze avond wordt gehouden met en voor gasten van inloophuis Het Kompas. Collecte t.b.v. Het Kompas.

Emmen

Kerstzangavond op zaterdag 17 december, aanvang 19.00 uur, op de evangelisatiepost te Emmen, m.m.v. gemengd koor Cantica uit Rijssen en organist Han Beverdam. Opening en meditatie: evangelist C. van Drunen.

Enkhuizen

Kerstzangavond (met samenzang) op vrijdag 16 december, aanvang: 19.30 uur, in de Ontmoetingskerk van de Gereformeerde Gemeente te Enkhuizen, m.m.v. jongerenkoor Hosanna en gemengd koor Soli Deo Gloria. Meditatie: ouderling Van Pijkeren.

Geldermalsen

Kerstzangavond op dinsdag 20 december, aanvang: 19.15 uur, in de Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeente te Geldermalsen, m.m.v. mannenkoor Rehoboth, gemengd koor De Lofstem, meisjeskoor Maria, kinderkoor De kleine Lofstem en organist Jan Rozendaal. Meditatie: ds. P. Mulder. Collecte t.b.v. Bijzondere Noden.

Goes

Kerstzangavond op vrijdag 23 december, aanvang 19.30 uur, in de Maria Magdalena-

kerk te Goes, Singelstraat 21, m.m.v. groot Zeeuws jongerenkoor, jong mannenkoor Salomo, jong dameskoor Shira en enkele instrumentalisten. Spreker: ds. S.W. Janse. Collecte t.b.v. JBGG.

Gorinchem

Psalmzangavond (m.m.v. bovenstemgroepen uit Hardinxveld-Giessendam en Waddinxveen) op vrijdag 23 december, aanvang: 19.30 uur, in de Grote kerk te Gorinchem. Organist: André Nieuwkoop. Leiding: ds B.J. van Boven. Collecte t.b.v. Deputaatschap voor Israël.

Krabbendijke

Kerstzangavond (met samenzang) op zaterdag 17 december, aanvang: 19.30 uur, in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke, m.m.v. gemengd koor Sursum Corda, jeugdkoor Matthithja en mannenkoor Jeduthun. Leiding en meditatie: ds. C. Sonneveld.

Krimpen aan den IJssel

Kerstzangavond op vrijdag 23 december, aanvang: 19.30 uur, in de Seba-kerk te Krimpen a/d IJssel, m.m.v. Seba-gemengd koor, Seba-meisjeskoor en Seba-kinderkoor. Leiding: ds. C. van Ruitenburg. Collecte t.b.v. Deputaatschap Bijzondere Noden.

Leeuwarden

Kerstzangavond, uitgaande van de evangelisatiepost Achter de Hoven te Leeuwarden, op vrijdag 23 december, aanvang: 20.00 uur, in de Grote Kerk, m.m.v. het Noordermannenkoor uit Rijssen, organist Harm Hoeve en de ensembles Animato en Creâte Cantus. Meditatie: evangelist S. de Visser.

Rotterdam

Eindejaarszangavond op dinsdag 27 december, aanvang: 14.00 uur, m.m.v. kinderkoren, soliste Rianne Vogelaar, groot samengesteld

gemengd koor en een samengesteld Rotterdamse mannenkoor. Leiding en meditatie: ds. J. W. Verweij. Collecte t.b.v. JBGG. U kunt kaartjes reserveren via www.dedoelen.nl.

Werkendam

Kerstzangavond op zaterdag 17 december, aanvang 19.30 uur, in de Bethelkerk te Werkendam, m.m.v. jeugdkoor Asaf, gemengd koor Sijer Hasjiriem en jongerenkoor Cantilena. Orgel: Anton de Raad. Spreker: A. Karens. Collecte t.b.v. Deputaatschap voor Israël.

Zoetermeer

Kerstzangavond op vrijdag 23 december, aanvang: 19.30 uur, in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Zoetermeer. m.m.v. samengesteld projectkoor uit Benthuisen, Boskoop, Delft en Zoetermeer. Collecte voor ZGG (nieuw zendingsgebied in Cambodja)

PROMOTIE

Op 30 november heeft ons gemeentelid J.C. Drooger jr. zijn proefschrift 'Behandeling van borstkanker: omgaan met toxiciteit' verdedigd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en daarmee de doctorstitel verworven. In het proefschrift en de verdediging werd gefocust op de diverse behandelingen van borstkanker in relatie tot de uitwerkingen. Graag feliciteren wij de jonge promovendus met dit behaalde wetenschappelijke resultaat. De Heere mocht Zijn zegen er aan willen verbinden, opdat het in de middellijke weg bij mag dragen aan de behandelingen voor degenen die met deze ernstige ziekte te maken hebben. We wensen de promovendus daarbij van harte toe dat de inhoud van Spreuken 10 vers 9 bewaarheid mag worden: 'Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen.'

Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Oud-Beijerland

Kerkdiensten

ZONDAG 18 DECEMBER 2016

Aalst 14.30 uur ds. P. Mulder; Alblasserdam 9.30 en 16.30 uur ds. B. van der Heiden; Alphen a/d Rijn 10.00 uur ds. J. Driessen en 15.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Vischer; Amsterdam 10.00 en 16.00 uur ds. H. Brons; Arnhem 10.00 uur ds. J.S. van der Net en 16.00 uur ds. B. Labee; Barendrecht 10.00 en 16.30 uur ds. G.J. van Aalst; Barneveld-Zuid 9.30 en 19.00 uur ds. G. Beens; Benthuisen 9.30 en 18.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Berkenwoude 10.00 uur ds. H. Paul en 19.00 uur ds. R. Kattenberg; Bodegraven 10.00 uur ds. M.J. van Gelder en 16.30 uur ds. J.S. van der Net; Borssele 14.00 uur ds. C. van Krimpen; Boskoop 9.30

en 16.30 uur ds. G. Clements; Brakel 10.00 en 18.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 19.00 uur ds. C. van Ruitenburg; Capelle a/d IJssel-West 10.00 uur ds. A. Moerkerken en 15.30 uur ds. W.A. Zondag; Delft 17.00 uur ds. G. Hoogerland; Den Helder 10.00 (H.A.) en 16.00 uur ds. D. de Wit; Deventer 10.00 uur ds. R.A.M. Visser en 17.00 uur ds. A. Schot; Dinteloord 18.30 uur stud. W. Mouw; Doetinchem 9.30 uur ds. B. Labee en 18.30 uur ds. A.B. van der Heiden; Dordrecht 9.30 (H.A.) en 17.00 uur ds. W.J. Karels; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. G. Mouw; Eindhoven 15.30 uur stud. H.J. Agteresch; Enkhuizen 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Enschede 15.00 uur ds. R.A.M. Visser; Enter 9.30

(H.A.) en 16.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Goes 9.30 en 18.00 uur ds. C.J. Meeuse; Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J.J. Tanis; Goudswaard 15.00 uur ds. M. Mondria; 's-Gravenhage 10.00 uur ds. W. Silfhout en 19.00 uur ds. W. Harinck; 's-Gravenzande 9.30 en 15.30 uur ds. J. van Rijswijk; Groningen 10.00 en 16.00 uur ds. J.B. Zippro; Haamstede 10.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; Hardinxveld-Giessendam 9.30 uur ds. L. Blok en 18.00 uur ds. M.J. van Gelder; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 en 16.30 uur (H.D.) ds. M.H. Schot; Herkingen 10.00 (H.A.) en 18.00 uur ds. S. Maljaars; Hilversum 10.00 en 17.00 uur ds. P. Melis; Hoedekenskerke 10.00 en 14.30 uur ds. P.D. den Haan; Hoofddorp 9.30 en 16.00 uur stud. E.J. Boudewijn; Hoogeveen 19.00 uur ds. C.A. van Dieren; Hoogvliet 14.30 uur ds. S. Maljaars; Houten 17.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Kamperland 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. S.W. Janse; Kapelle-Biezelinge 10.00 (H.A.) en 15.00 uur ds. D.W. Tuinier; Katwijk aan Zee

10.00 en 16.00 uur ds. L. Terlouw; Kortgene 14.30 uur stud. J.B. Huisman; Krimpen a/d IJssel 9.30 en 16.30 uur ds. C. van Ruitenbur; Kruiningen 9.30 en 18.00 uur ds. G. Bredeweg; Leerdam 10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper; Leiderdorp 10.00 en 16.00 uur ds. A. Verschuure; Lelystad 9.30 (H.A.) en 16.00 uur ds. J. IJsselstein; Lisse 10.00 en 16.00 uur ds. G.J.N. Moens; Marknesse 9.30 (H.A.) en 15.30 uur ds. C. Hogchem; Meeuwen 14.30 uur ds. L. Blok; Melissant 10.00 en 18.00 uur stud. H.E.P. Fortuyn; Middelburg-Centrum 9.30 (H.A.) en 14.30 en 18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 9.30 uur ds. G.J. Baan en 16.00 uur ds. C. Harinck; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. F. Mulder; Mijdrecht 10.00 en 14.30 uur stud. M. Blok; Naaldwijk 15.00 uur (H.D.) ds. H.A. van Zetten; Nieuworp 9.30 (H.D.) en 18.30 uur ds. A.J. de Waard; Nieuwer ter Aa 19.00 uur ds. J. van Rijswijk; Nieuwerkerk 9.30 uur ds. A.J. Gunst en 14.30 uur ds. S.W. Janse; Nieuwe-Tonge 15.30 uur ds. F. Mulder; Nijkerk 9.30 en 18.30 uur ds. B.J. van Boven; Nisse 14.30 uur ds. C.J. Meeuse; Ooltgensplaat 9.30 uur ds. A.T. Huijser en 18.00 uur ds. D.W. Tuinier; Oosterend 10.00 en 16.00 uur ds. A. Vermeij; Oosterland 10.00 en 18.30 uur ds. J. van Belzen; Oostkapelle 15.30 uur (H.D.) ds. A.P. Baaijens; Oostvoorne 15.00 uur stud. H.E.P. Fortuyn; Opheusden 10.00 (H.D.) en 17.30 uur ds. G.M. de Leeuw; Opperdoes 10.00 uur ds. G. Heijkamp en 19.00 uur ds. D. de Wit; Oud-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. M. Mondria; Ouddorp 14.30 uur ds. A.T. Huijser; Oudemirdum 19.30 uur ds. J.B. Zippro; Poederloijen 9.30 en 18.30 uur stud. H.J. Agteresch; Poortugaal 9.30 uur ds. M. Karens en 14.30 uur ds. G. Pater; Poortvliet 14.30 en 18.30 uur ds. H. van der Heiden; Puttershoek 18.00 uur ds. A.J. Gunst; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. G. Pater; Ridderkerk-Slikkerveer 9.30 uur ds. J. Mijnders en 17.30 uur ds. P. Mulder; Rijssen-Noord 14.30 en 18.30 uur ds. A. Schreuder; Rijssen-West 9.30 uur ds. A. Schreuder en 18.30 uur (H.D.) ds. J. van Laar; Rijssen-Zuid 9.30 en 14.30 uur ds. J. van Laar; Rilland-Bath 14.00 en 18.30 uur ds. G.J. Baan; Rotterdam-Alexanderpolder 10.00 uur ds. H. van der Heiden en 16.00 uur ds. R. Kattenberg; Rotterdam-Centrum 16.00 uur ds. W. Silfhout; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 en 16.30 uur ds. J.W. Verweij; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil en 16.30 uur ds. J. Driessen; Scherpenisse 9.30 en 14.00 en 18.30 uur ds. E. Bakker; Scheveningen 10.00 (H.A.) en 16.30 uur ds. W. Harinck; Sint Annaland 14.30 uur ds. J. van Belzen; Sliedrecht 18.00 uur ds. A.T. Huijser; Soest 9.30 en 15.30 uur ds. M. Joosse; Spijkenisse 10.00 en 15.30 uur stud. W. Mouw; Sprang-Capelle 19.00 uur ds. L. Blok; Terneuzen 10.00 uur ds. C. Harinck; Terwolde - De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. A. Schot; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. K. Boeder; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur stud. J. de Kok; Werkendam 18.00 uur ds. M. Karens; Westkapelle 9.30 en 14.00

uur ds. C. Sonneveld; Westzaan 19.00 uur ds. A. Verschuure; Wierden 17.30 uur ds. R.A.M. Visser; Woerden 10.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. W.A. Zondag; Wolphaartsdijk 9.30 uur en 18.00 uur stud. J.B. Huisman en 14.00 uur ds. A.J. de Waard; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. J.J. van Ekeveld; Zoetermeer 10.00 en 18.30 uur ds. H.A. van Zetten; Zwijndrecht 9.30 uur ds. P. Mulder; Zwolle 9.30 en 15.00 uur ds. C.A. van Dieren.

DINSDAG 20 DECEMBER 2016

Dirksland 19.30 uur ds. K. Boeder; Oosterland 19.30 uur ds. J. van Belzen.

WOENSDAG 21 DECEMBER 2016

Hilversum 19.45 uur ds. B. van der Heiden; Meeuwen 19.30 uur ds. J.W. Verweij; Poortvliet 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Rilland-Bath 19.30 uur ds. G. Bredeweg; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. A. Schot.

DONDERDAG 22 DECEMBER 2016

Scherpenisse 14.00 uur (huw.bev.) ds. J. van Belzen; Scherpenzeel 13.00 uur (huw.bev.) ds. A. Verschuure.

VRIJDAG 23 DECEMBER 2016

Genemuiden 14.00 uur (huw.bev.) ds. C. Hogchem.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 18 DECEMBER 2016

Alkmaar (Willem Buytewechstraat 2, Alkmaar) 10.00 en 16.30 uur evang. G. Baan; Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 17.00 uur evang. J. Krijgsman; Emmen (Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 (Bijbeluur) en 16.00 uur evang. S. de Visser; Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23, Merksem) 10.00 uur evang. H.J. van den Boogaart en 16.15 uur ds. G.J. Baan; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 evang. A. van Setten en 18.30 uur evang. H.J. van den Boogaart.

Advertenties

Daar het voor ons onmogelijk is om ieder persoonlijk te bedanken voor het hartelijke medeleven betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oud-oma

Aaltje Paul-Bos

zeggen wij langs deze weg u allen onze hartelijke dank.

H. Paul
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Moerkapelle, december 2016

Uitgesneden teksten div. modellen

Info: tel. 06-16870314 of mail
houtsnijderdikkenberg@klikksafe.nl

Te huur in Kootwijkerbroek:

vrijstaande woning met 3 slaapkamers
en een flinke bergruimte voor
max. 1 1/2 jaar. Tel. 06 53405696.

Heel veel Aanbiedingen!

www.deroeboeken.nl

078-6124081

ES Vakanties
Vakanties in eigen sfeer

OOSTENRIJK, vanaf €495,- huurt u een **stacaravan op gezinscamping**. Recreatieteam, kerkdiensten, zon, water en bergen. Info: 055-3030083
www.es-vakanties.nl

De Luntersche Winkel

Voor Verantwoorde lectuur:

- Nieuwe boeken
- Veel 2^e hands boeken, bij 5 boeken één gratis

Mini onderneming beginnen?

- Huur dan bij ons een plaatsje in de winkel en verkoop uw eigen spullen.

- Ook is er 2^e hands kleding bij ons verkrijgbaar.



www.5eboekgratis.nl
www.delunterschewinkel.nl

Dorpstraat 165 • Lunteren • tel: 06-24 11 43 26

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

Chalet **te koop** door omstandigheden.
Sterk in prijs verlaagd. **Ruim chalet**,
55 m2, **op rustige camping in Uddel**.
Prijs € 35.000,-. Inl. 0342-43 0014.

Oosterland (Zld): vak.huis te huur,
mooi/gezellig, vrij uitzicht, CV.
Tel: 0111-644950.

NIEUWE UITGAVE

Preken van John Kershaw, Deel 1 + 2
samen 34 preken, 704p €37,-
078-6933783 www.hetbraambos.nl

Annette van Maaren (Msc.)
Reformatoisch Psycholoog



Haastrecht Oudewater
Montfoort Gouda
0348-558000 of 06-42504158
www.phhaastrecht.nl

Psychologische Hulpverlening

Te koop: recreatiewoning Holten,
reformatoisch park, 2013,
10 pers., grote kavel, 135000,-
eigen gebruik of verhuur via Vakanz.
www.vandam-recreatiewoningen.nl

Begrafenisonderneming Knuivers en van Setten

Voor Geldermalsen, Neerijnen, de Betuwe,
Veenendaal, Rhenen en Ede e.o.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
0619856085
www.knuiversenvansetten.nl
info@knuivers.com

Goedeboeken
nieuw en tweedehands
Kerkbuurt 30, Sliedrecht
0184-769003
www.goedeboeken.nl



Bond van Vrouwenverenigingen
der Gereformeerde Gemeenten

Tabitha -het blad van de
Vrouwenbond- verschijnt
binnenkort zelfstandig.
De redactie ziet uit naar
versterking voor het
schrijven van teksten en
voor het leveren van foto's.

Profiel scribent:

- Heeft goede kennis van de Nederlandse taal
- Is computervaardig
- Heeft mogelijkheden om een artikel te schrijven

Profiel fotografe:

- Levert bijpassende foto's

Overige informatie:

- Is belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten
- Heeft affiniteit met het werk van de Vrouwenbond
- We bieden een onkostenvergoeding
- Meer info:
www.vrouwenbondgergem.nl

Reacties met referenties
tot D.V. 10 januari 2017
kunnen naar
tabitha@vrouwenbondgergem.nl,
of naar mevr. J.A. de Jonge,
Van Gorcumdwarstraat 11,
3245 BD Sommelsdijk.



Speksnijder AANDACHT VOELT BETER
MODE
www.speksnijder.nl Bergambacht - Veenendaal - Kampen

PSALMZANGAVOND

DV zaterdag 14 januari 2017
Oude kerk te Barneveld
m.m.v. de Betuwse Bovenstergroep
Peter Wildeman: orgel
Leiding: Ds. J. van Laar
collecte t.b.v. St. Stephanos
aanvang: 19.30 uur

Waardevolle uitgaven...



ds. G. Bredeweg
**Niet van de wind
bewogen**
Zeven preken over het leven
van Johannes de Doper
Geb. 156 blz.

14,90



ds. P. Blok
**Waarom spreekt
Gij door
gelijkenissen?**
10 preken over de gelijke-
nissen van de Heere Jezus
Geb. 165 blz.

deel 2

14,90



ds. P. Blok
**De nalezing van
een bijwoner**
Een handvol aren -
honderdzesentwintig
overdenkingen
Geb. 136blz.

12,90



ds. C.A. van Dieren
Uw geestelijk huis
Dertien preken
Geb. 201 blz.

17,90



R. van Kralingen
Altijd dienende
Facetten uit het leven van
Anna Schot (1904-1991)
Geb. 111 blz.

11,90



**MOUNT CHEAM
CHRISTIAN SCHOOL**

**ARE YOU READY FOR NEW
CHALLENGES, EXCITING
EXPERIENCES, AND GOING
INTERNATIONAL?**

MCCS is run by the Reformed Congregations of North America in Chilliwack. For the next few years, we expect to have a number of vacancies, both in elementary and secondary. Due to the length of the immigration process, we welcome early applications for 2017-2018. Meanwhile, applicants can improve their language skills. Teachers at MCCS are required to be at Cambridge English, Proficiency (CPE).

INTERESTED?

Contact Mr. J. Neels, principal:
jneels@mccs.ca or +1 (604) 794-3072.

APPLYING?

Send your resume and cover letter with references to Mr. J. Neels and the secretary of the school board, Mr. E. Van Maren, ericv@vanmarengroup.com.

Mount Cheam Christian School, 48988
Yale Road, Chilliwack, BC V4Z 0B2,
Canada - www.mccs.ca



Basisschool Timótheüs

Basisschool Timótheüs is een kleine privéschool in Oosterend op Texel.

Ter versterking van ons lesgevend team zoeken wij per direct een

Juf

(max 0,8-1 fte)

Voor ca. 6 leerlingen in de onderbouw (groep 1-4)

Wij vragen

- Hartelijke instemming met de grondslag van de school: Gods Woord en de Drie formulieren van Enigheid
- Kerkelijk behorend tot de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland)

Solliciteren

Stuur je sollicitatie vóór vrijdag 30 december naar de secretaris van het schoolbestuur: dhr. Jac. Stark, Cor Bremerstraat 25, 1794 AX Oosterend.
Per e-mail: jstexel@kliksafe.nl. Ook kun je hem bellen voor praktische informatie: 06-12326452.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met onze directeur, dhr. H.W. de Mooij.
Telefoon: 06-11495833. E-mail: directeur@basisschool-timotheus.nl

Begrafenisonderneming STAM
Molenstraat 153, 2961 AK Kinderdijk
Tel. 078 6919005 - **Geen crematies** -

**In de knop
gebroken**
Reformatische vereniging voor ouders bij wie tijdens de
zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden
www.indeknopgebroken.nl tel. 06 - 49 499 499

ABC CONSULTS
RELATIONELE- EN SEKSUOLOGISCHE HULPVERLENING
WWW.ABCCONSULTS.NL

Vakantiewoning "Haus Irmgard"
Gelegen op de Hunsrück (Duitsland)
± 25 km vanaf de moezel en
± 25 km vanaf de Rijn. 25 slaappleatsen,
onderverdeeld in div. appartementen.
www.hausirmgard.nl
0049-67653799946

begrafenisverzorging
Den Hollander
Begravenissen in Den Haag, Westland, Gouda,
Rotterdam, Vlaardingen en omstreken.
Wij verzorgen alleen begravenissen.
Dag en nacht bereikbaar.
P.N. den Hollander
T. den Hollander
Tel. 010 - 4600509
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Te huur: **Vakantiewoning** op boerderij
in **ZEELAND**. Wi-Fi, afwasmachine,
wasmachine, magnetron, kinderbed,
kinderstoel aanwezig.
Kinderen vinden het altijd erg leuk om het
boerderijleven mee te maken.
www.boerderijvakantiezeeland.nl

Luxe fotokaarten
voor elke gelegenheid
Scherpe prijs voor uw eigen vereniging
en/of goede doel.
www.scheurfotokaarten.nl

Te huur in BARNEVELD:
tussenwoning, 3 slaapkamers,
ruime zolder. In kindvriendelijke wijk
De Burgt. Vanaf half febr. 2017.
Tel. 06 24 99 61 96.

Op vakantie naar Canada? Kijk op
www.CanadianHolidayRentals.ca voor
accommodaties en autoverhuur.

NIEUW! Prekenbundel t.b.v. de ZGG: 'Zij zullen komen...' deel 2

Deze bundel bevat 10 preken die gehouden zijn in de Rehobothkerk van de Geref. Gemeente te Tholen in de jaren 1975-1990.

Van de volgende predikanten is een preek opgenomen:
ds. A.J. Gunst, ds. C. Hegeman, ds. B. van der Heiden,
ds. A. Hofman, ds. A.F. Honkoop, ds. G. Mouw sr.,
ds. G. Mouw jr., ds. Chr. van der Poel,
ds. C. Sonneveld, ds. J.J. Tanis.

Speciaal voor de ouderen een groter lettertype.

Deze preken zijn nog nooit eerder uitgegeven. Het is een éénmalige uitgave, bestel dus tijdig om teleurstelling te voorkomen.

Deel 1 is nog zeer beperkt verkrijgbaar!
Beide bundels zijn níet verkrijgbaar in de boekhandel!

Prijs € 14,95, exclusief verzendkosten. Ongeacht het aantal exemplaren: max. € 2,50 verzendkosten per bestelling.
Bestellen via telefoonnr. 0166-603004 of mail naar: jctakershoek@hotmail.com



Deze advertentie is mogelijk gemaakt door N.N. en N.N.

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING
P.H. VAN DER LEER

Wij verzorgen alleen begrafenissen



P.H. van der Leer
De Dijk 30
3911 SN Rhenen (Achterberg)

T 0318 - 526641 E info@phvanderleer.nl
M 06 - 46376232 W www.phvanderleer.nl

MH
STICHTING VRIENDEN VAN
de Matthew Henry



"Verstaat gij ook hetgeen gij leest?"

U kent de Matthew Henry als eenvoudig en pastoraal getoetst. Help mee de rijke inhoud van deze Bijbelverklaring ook voor de miljoenen christenen in Indonesië toegankelijk te maken, in hun eigen taal.

Steun het vertaalproject met uw gift!
IBAN NL68 RABO 0143 0706 30 ANBI

info@vriendenvandematthewhenry.nl
www.vriendenvandematthewhenry.nl

E. Treur
Kroostweg 22
3704 ED Zeist
Telefoon 030 - 6924258
Mobiel: 06 - 57315689
www.begrafenisondernemingtreur.nl
info@begrafenisondernemingtreur.nl

Begrafenisonderneming Treur

Wij verzorgen alleen begrafenissen



Koop bij winkels die zondags gesloten zijn

U bent consument. Weet u welke winkels en bedrijven op zondag gesloten zijn? Steun deze winkels, kijk op koopzondagnee.nl en doe uw inkopen bij deze ondernemers. Op koopzondagnee.nl ziet u waar u de ondernemers kunt vinden.

Ondernemers: meld uw bedrijf aan!

 **koopzondagnee.nl**

RST
Zorgverleners



Verpleging & Verzorging

"Fijn dat ik nog thuis kan blijven wonen"

Verpleging & Verzorging door medewerkers met een reformatorische identiteit, dat is **een vertrouwd idee**.

Meer informatie? www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.

RST Zorgverleners biedt ook **kraamzorg** en **huishoudelijke hulp**

Waarom Paul Roescher?
Wij geven u twaalf redenen! **7**

Geén korting, maar in één keer de laagste prijs!

PVC vloer. Incl. inmeten + Egalise + Primer + Egaliseren + Primer aanbrengen + Leggen Elders 66,-



Kraakprijs: 39,95 / p/m²

PAUL ROESCHER
KEUKEN • BAD • VLOER • HAARD

Totaal 17.500 m² in Rijssen en Apeldoorn
Tel. 0548 530 350 www.paulroescher.nl

BOEKEN EN MUZIEK
VAN DER BOOM

Voorstraat 41 - 3245 BG Sommelsdijk
Tel. (0187) 48 26 14 - Fax (0187) 48 45 20
www.boekhandelvanderboom.nl

Begrafenisonderneming
De Klooe

Delkant 8 | 5311 CJ Gameren
Tel. 0418 - 56 21 74
www.begrafenisondernemingdeklooe.nl

Begrafenisonderneming
de Jongh

Voor een waardige en stijlvolle verzorging van alleen begrafenissen

Hardinxveld-Giessendam
0184 - 61 11 54

Wardenburg
0418 - 65 20 39

Werkendam
0183 - 70 10 17

Dordrecht e.o.
078 - 641 27 40

Nieuw-Lekkerland
0184 - 68 38 38

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

H. de Jongh
D.D.E. Melieste
M.K. Lighthart
A.J. van Lieburg

www.begrafenisondernemingdejongh.nl

Voor een zorgzame begeleiding

KOSTER
Begrafenisonderneming

Barneveld,
Scherpenzeel e.o.
A. Koster
Telefoon: 033 277 0555

Kantoor: Stationsweg 411
3925 CD Scherpenzeel

Centraal nummer (24 uur):
033 277 0555

Boekhandel
De ZONNEBLOEM

Dorpsstraat 164 - Scherpenzeel (gld)
033-2774355
www.boekhandeldezonnebloem.nl



HELPT U MEE DE WAARHEID TERUG TE BRENGEN IN DUITSLAND?

Wij weten de weg om uw gaven daar goed te besteden!

Zie onze website www.svvhed.org voor informatie of bel 0345-58 08 10. Voor giften NL35 ABNA 0548 9879 20.

STICHTING VRIENDEN VAN HEIDELBERG & DORDRECHT



VOGG... AL 65 JAAR MUZIEK VOOR KERK EN HUIS

Voor kerkenraden EXAMENCOMMISSIE
Voor advies bij de selectie en benoeming van organisten

ORGELBOUWADVIESCOMMISSIE
Bij aanschaf, bouw of onderhoud van het orgel

MODELINSTRUCTIE
Voor de aanstelling van organisten

Voor organisten en andere muzikliefhebbers
KERK & MUZIEK Ons tweemaandelijks blad
BUNDELS met Psalmwerkingen
CURSUS Kerkelijk Orgelspel
Allerlei ACTIVITEITEN

Meer informatie of bladmuziek bestellen?
www.kerkenmuziek.nl of mail naar info@kerkenmuziek.nl

VOGG
VERENIGING ORGANISTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Het Evangelie ook voor hén!



Stort uw gift op:
NL 02 INGB 0000 320 666
t.n.v. Stichting China
Hartelijk dank.



Postbus 1150 | 3900 BD Veenendaal

Hollands grootste in
klassieke stijlmeubelen!



BÉVÉ MEUBEL

Antwerpseweg 9, 2803 PB Gouda
Telefoon 0182-692111, www.beve-meubel.nl

**WILVORST
Ambtskostuums**

Klein Kleding Sliedrecht en Zierikzee

HARKES
Begravenissen

Dokter Hamburgerlaan 59
2771 JR Boskoop

www.harkesbegravenissen.nl

Wij verzorgen alleen begravenissen

0172 - 21 21 22



ANDANTE
-orgelcentrum-

Uw dealer van

**Johannes
Monarke
Content
Domus
Viscount
Mixtuur**
(Hauptwerk orgels)

- * Ruim assortiment bladmuziek (ook klavier)
- * Verkoop en verhuur, ook voor zaal en kerk
- * Collectie kleine blaasinstrumenten

Industrielaan 26 • Veenendaal • tel 0318 - 50 50 63
www.andanteorgels.nl

H Heijkoop's
Houtsnijwerk
Houtsnijwerk.nl

Uw trouwtekst in hout uitgesneden?
Tel. 0418-551383
www.houtsnijwerk.nl

FamilyStream

'Muziek in de oren voor
de hele familie'

Dé betaalbare keuze voor geestelijke
en klassieke muziek en vertellingen.



Nu 1 maand gratis bij aanmelding via familystream.nl



Colofon

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de
Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteuren: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J.J. Verhage

Bijdragen van medewerkers

ds. G.J. van Aalst,
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
T 0186-576990
E givanaalst@kliksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"

ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-51 35 97
E b.labee@kliksafe.nl

Meditaties

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 055-5063639
E jvthul@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk) en berichten

J.J. Verhage
Kloosplantsoen 131, 2985 SC Ridderkerk
T 0180-420865, F 0180-423583
E jj.verhage@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten:
uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum
van verschijning van De Saambinder in de
daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
postbus 608, 3440 AP Woerden
T 0348-489900
E saambinder@cbgg.nl

Advertenties en familieberichten aan

Verloop drukkerij
postbus 33, 2950 AA Alblisserdam
T 078-6912899
F 078-6919536
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk
donderdag vóór de week van
verschijning aangeleverd te zijn.
Rouwadvertenties uiterlijk
maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,30 per mm.
Familieberichten € 0,45 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
postbus 608, 3440 AP Woerden
T 0348-489900
E saambinder@cbgg.nl

Betalings abonnementsgelden

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v.
De Saambinder-abonnementen te
Woerden.

Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling):

voor Nederland: € 14,00 per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober)
voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
*afwijkend tarief voor:
Canada en USA: vooralsnog ongewijzigd

Correspondentieadres Noord-Amerika

Mr. A.M. Berman, P.O. Box 20188
St. Catharines, ON L2M 7W7, Canada
T 1 905 651 2320
E amberman47@gmail.com

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.

Ds. Labee over: **Simeon**

De Bijbel leert ons dat de profetes Anna heel oud was. Waarom wordt dat van Simeon ook gezegd? Is er grond voor? Licht dat in de woorden van vers 29 'Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw Woord'? En is zijn begeerte om te sterven wel goed?

Een mens

Rondom de geboren Koning der Joden lezen we van verschillende nevenfiguren. Eén van hen is Simeon die opmerkelijk sober in de Heilige Schrift getekend wordt: 'En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon' (Lukas 2 vers 25a). Op de ingekorte vragen van twee inzenders willen we ingaan. Simeon is niet een bijzonder persoon uit het Sanhedrin of een invloedrijk man die een belangrijke rol speelt in de Bijbel. Zijn naam wordt twee keer genoemd in Lukas 2 en dan lezen we niet meer van hem. We krijgen de indruk dat het een eenvoudige man was, die in stilheid zijn weg ging. En zijn weg voert in dit hoofdstuk naar de tempel. Toch is het opmerkelijk dat deze 'mens' wordt genoemd! Hoeveel mensen zouden er in Jeruzalem gewoond hebben? Maar deze mens blijkt een gekende van de hemel te zijn. Gods vrijmacht schittert in dit Adamskind, waarin een wonder heeft plaatsgevonden. Zijn leeftijd wordt ons niet verteld. Verklaarders menen dat er inderdaad -in de belofte aan hem gedaan- wel iets lijkt te liggen dat gedachten geeft aan een oudere man. Ook op schilderijen (onder andere van Rembrandt van Rijn) en op plaatjes bij navertellingen van de Bijbel voor kinderen en jongeren zien we een oude man. Het heeft Gods Geest niet behaagd om ons dit precies mee te delen. Wat zijn trouwens 60, 80 of 100 jaar in het licht van de eeuwigheid?



Rechtvaardig en godvrezend

Oneindig veel belangrijker dan beschouwingen over zijn leeftijd is zijn 'achternaam'. Allereerst rechtvaardig en godvrezend. In dat Jeruzalem waarin een kleine 33 jaar later het grootst mogelijke onrecht door de Joodse Raad en een Romeinse rechter wordt bedreven, leeft een rechtvaardige. Dat zijn we alleen door een waar geloof in de Heere Jezus Christus. Ook mag hij God vrezen te midden van de zogenaamd heilige stad, waar de tempel stond en waar onnoemelijk veel godsdienst maar weinig Godsvreze gevonden werd. We lezen verder dat hij de 'vertrouwing Israëls' verwachtte. Hij zag verlangend uit naar de beloofde Messias. Een man die leefde in advent! Iemand die blijkbaar ongetroost is, zichzelf niet kan troosten of laten troosten dan door de Trooster, de komende Messias. Tenslotte horen we dat de Geest der profetie (kanttekening 33) op hem was. Ja, nog meer ontving Simeon. Door een Goddelijke openbaring had hij de belofte ontvangen, dat hij niet zou sterven, eer de Heiland was gekomen. Vanaf die persoonlijke toezegging is zijn leven één groot wachten geworden op de vervulling van de belofte. Tekent dat ook ons leven in adventtijd?

Gaan in vrede

Het is niet om uit te spreken wat het voor deze mens geweest moet zijn toen de Geest hem drong om naar de tempel te gaan. Wat het zeggen wil als Simeon, door de Geest geleid, in dat kleine Kind dat inkomt in de tempel, de Zaligmaker mag zien. Als hij -meer dan hem beloofd was- zijn Zaligmaker in de armen neemt! Dan mag hij zijn lofzang uitspreken en de Zaligmaker voor Jood en heiden aanwijzen. Dan spreekt hij ook die geladen woorden: 'Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw Woord'. Onze kanttekenaren (37) hebben zo kernachtig geschreven: 'ontbind, laat los, namelijk van dit ellendig leven, volgens Uw belofte'. Ja dat is een goede begeerte! Staande, als aan de oever van de oceaan van eeuwige vrede, is er dat onuitsprekelijke verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid, Zaligmaker, gezien!

VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt - zo mogelijk - altijd een reactie. Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog wel ongeveer zeventig vragen op een reactie te wachten.