

KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de AAMBINDER



Ingezonden gebedsleven [p.20]

Gereformeerde Gemeente Poortugaal

Nadat verschillende personen uit Poortugaal in 1922 hun lidmaatschap van de plaatselijke kerken hebben opgezegd, komen zij voortaan in een woning bijeen om een preek te lezen. In 1930 betrekken zij echter een eigen gebouwtje aan de Achterweg. Vijf jaar later sluit het gezelschap zich aan bij de Gereformeerde Gemeenten. Na verschillende jaren als afdeling van Rotterdam-Zuid

te hebben gefungeerd, wordt Poortugaal op 31 juli 1942 zelfstandig. In 1939 verrijst er achter het bestaande kerkgebouw een nieuwe kerk met 180 zitplaatsen. Later wordt dit aantal teruggebracht tot 160. Van 2011 tot 2016 worden de preekbeurten waargenomen door ds. C. Neele. Momenteel is de gemeente vacant. Het aantal leden en doopleden bedraagt 190.

15/06/2017
jaargang 95

nr **37**

Mozes aan de poort van Kanaän

Mozes is gekomen aan de poort van Kanaän. Vele jaren heeft hij Israël geleid. Nu ze gekomen zijn aan de grenzen van het beloofde land, mag hij dat land niet in, omdat hij gezondigd had en op de steenrots had geslagen, terwijl de Heere bevolen had tegen de steenrots te spreken.

Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.

Deuteronomium 34:5

ds. J.J. van Ekeveld,
Zeist

Wat zal dat Mozes een pijn hebben gedaan. Hij heeft de pijn van zijn zonde gevoeld. Waar Gods werk in het hart is, daar is de straf op de zonde niet het ergste, maar de zonde zelf.

Mozes mag Kanaän niet in. Maar er is een ander Kanaän. Het hemelse Kanaän. Daar zal hij binnengaan. Die poort zal voor hem opengaan. Ook Gods kinderen moeten sterven. De dood blijft voor hen de laatste vijand. Maar die is tenietgedaan door de Middelaar van het Nieuwe Testament, Die Mozes, de middelaar van het Oude Testament, ver te boven gaat, de Heere Jezus Christus.

Naar de berg Nebo

We lezen hier dat Mozes naar de berg Nebo moet, voordat hij sterft. Daar gaat de Heere hem heel het beloofde land aanwijzen. Hij mag van verre heel Kanaän zien. Vanaf de Nebo kon men heel ver zien,

maar zó ver toch niet. Door een wonder Gods mag hij heel het land zien van het noorden naar het zuiden en van het oosten tot het westen, tot de Middellandse Zee toe.

Zo brengt de Heere Zijn volk weleens in geestelijk opzicht op de Nebo. Dan mogen ze, nog in de aardse strijd, toch van verre het hemelse Kanaän al zien liggen. Dat vervult het hart dan met een onuitsprekelijk heimwee. Dat doet hen dan zeggen: Wanneer komt die dag, dat ik bij U mag wezen en zien Uw aanschijn geprezen. Het hemelse Kanaän is het einde van de strijd en van de zonde om eeuwig God te verheerlijken. Dat doet Gods kinderen zo verlangen als de Heere van verre dat uitzicht geeft. Mozes moet sterven. Ook Gods kinderen moeten sterven, want de dood is de bezoldiging der zonde. Maar Christus heeft voor hen de prikkel van de dood weggenomen. 'Alzo stierf Mozes, de knecht des Heeren, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.' Mozes wordt hier de knecht des HEEREN genoemd. Daarmee is zijn leven getekend. Een dienstknecht van God, een dienend leven. Gods bijzondere knecht, die zo teer met de Heere omging, van aangezicht tot aangezicht.

Smeek toch om de bediening van de Heilige Geest, Die in zondaarsharten plaatsmaakt voor die Zaligmaker. Nog gaat Gods werk door. Nog moeten er worden toegebracht. En wat zal sterven meevallen voor allen, die van Christus zijn.

Er staat hier, dat hij stierf naar de mond des Heeren. Dat wil zeggen, zoals God het gezegd heeft. De Heere maakt Zijn Woord altijd waar, zowel Zijn bedreigingen als Zijn beloften. In oude Joodse geschriften wordt het zo gelezen: Mozes stierf aan de mond des Heeren. Daar wordt het als volgt uitgelegd: Mozes stierf door een kus van God. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: op de mond des Heeren. We mogen het ook zo lezen: Toen hij stierf was het alsof

In dit nummer

4 Commentaar:
Tot Illyricum toe

8 Geslaagd!
Beroep en studie

20 Ingezonken
gebedsleven

- 2** Mozes aan de poort van Kanaän
- 3** Onderwijs van vader Smytegelt [24]
- 5** IVF - waarom niet? [2]
- 6** Uitbreiding diaconaal gastenhuis de Oase
- 7** Dat wil zeggen
- 9** Honderd jaar gelijkstelling openbaar en bijzonder onderwijs [2]
- 10** Jeugdtribiek
- 11** Boeknieuws
- 12** Kerknieuws
- 12** Berichten
- 13** Kerkdiensten

er een kus van God op hem werd gedrukt. Een kus is een teken van liefde. Zo stierf Mozes, omgeven door Gods liefde.

De laatste vijand

Is dat niet om jaloers op te worden? Zo sterven ten diepste al Gods kinderen, ook al is het tijdens hun sterven donker in de ziel. Maar wat kunnen ze tegen de dood als de laatste vijand opzien!

Waarom kon Mozes zo sterven? Niet omdat hij dat waardig was. Mozes kon vanwege zijn zonden niet ingaan in het aardse Kanaän, maar de Heere zag hem aan in de grote Middelaar van het Nieuwe Testament, Christus. Daarom ging de poort van het hemelse Kanaän voor hem open.

Men heeft zijn graf niet meer gevonden, want God Zelf heeft hem begraven. Maar later ontmoeten wij Mozes weer op de berg der verheerlijking als hij samen met Elía met Jezus spreken mag over Diens uitgang naar Jeruzalem. Want in Jeruzalem, op de heuvel Golgotha, heeft Jezus ook betaald voor de schuld van Mozes.

Wat een wonder dat die Middelaar van het Nieuwe Testament er is. Buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Smeek toch om de bediening van de Heilige Geest, Die in zondaars harten plaatsmaakt voor die Zaligmaker. Nog gaat Gods werk door. Nog moeten er worden toegebracht. En wat zal sterven meevallen voor allen, die van Christus zijn.

Koning der verschrikking

Hier blijft de strijd. Het meest tegen het eigen zondaarsbestaan. Hier blijft de dood de koning der verschrikking, waarvoor Gods kinderen zo kunnen vrezen. Dat geldt niet alleen bekommerde harten, maar ook degenen die door de oefeningen des geloofs gekomen zijn tot de vastheid, die in Christus is. Maar weet het, om Christus' wil zal sterven voor al Gods kinderen, de kleinen met de groten, meevallen.

Sterven omgeven door Gods liefde. Sterven met een kus van God. Sterven, rustend op de verdiensten van Christus. Dan is sterven erven, eeuwige winst. Dan zal de poort van het hemelse Kanaän opengaan en zal het moegestreden kind thuiskomen. En wat zal er dan overblijven? Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan.



Onderwijs van vader Smytegelt [24]

Vr. Wat belijden wij ten laatste van de ware Kerk?

Antw. Dat wij zo'n lidmaat eeuwig zullen blijven. Het is te zeggen: 'Dat geloof ik, dat ik nooit zal afvallen'. Zij zullen somtijds wel zwaar vallen, maar nooit geheel afvallen! De rechtvaardige vallende, wordt niet weggeworpen. Het komt weleens zo ver dat men zou zeggen: 'Waar is bij zo iemand zijn genade?' Doch zij worden weder opgericht. Salomo kreeg weder zijn eerste liefde. Zij kunnen niet voor eeuwig vallen.

1e. Als gij ziet aan de zijde van God de Vader. Zij rusten op een eeuwige verkiezing, op een vast en in alles wel geordineerd genadeverbond, 2 Timótheüs 2:19: 'Eenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen die Zijne zijn'. Ook rusten zij op een gift des Vaders aan de Zoon, Johannes. 17:6: 'Zij waren Uwe, en Gij hebt Mij dezelve gegeven, en zij hebben Uw Woord bewaard'.

2e. Zij kunnen niet voor eeuwig vallen, als gij het ziet aan de zijde van God de Zoon. Hij heeft Zijn bloed voor hen gegeven, Hij heeft ook Zijn krachtig gebed voor hen gedaan, Johannes 17:9, 11, 19. En Hij heeft Zelf verklaard in Johannes 10:28-30: 'En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns vaders. Ik en de Vader zijn één'.

(wordt vervolgd)



ds. B. Smytegelt
Uit: "Maandagse
Catechisatiën"

Tot Illyricum toe

Er zullen niet veel mensen zijn die weten waar Illyricum ligt. De naam is vandaag ook niet meer zo bekend. Tweeduizend jaar geleden was Illyricum een provincie van het grote Romeinse Rijk. Het gebied strekte zich uit van Albanië tot Kroatië.

ds. G. Clements,
Gouda



Doopkapel Butrint
(6e eeuw)

Vermoedelijk is de apostel Paulus in het Albanese deel van Illyricum geweest om het Woord te prediken. Albanië heeft een prachtige natuur, kent hoge bergen en grillige kusten. Met zijn 3,6 miljoen inwoners is het land dunbevolkt.

Twee weken geleden bezocht een delegatie van onze zending dit gebied. Albanië heeft in Nederland geen goede naam. Uit recent onderzoek blijkt dat Albanië het laagste scoort in populariteit van alle Oost-Europese landen. Daar zijn ongetwijfeld redenen voor. Het land zucht onder de corruptie en jong talent emigreert. Als gevolg daarvan komt het land niet goed tot ontwikkeling. Voorlopig zullen de deuren van de EU voor Albanië wel gesloten blijven. Deze politieke isolatie staat de voortgang van het Evangelie gelukkig niet in de weg.

Gods Woord in Albanië

De geschiedenis van Albanië begint zo'n duizend jaar vóór Christus. Dan trekken de Illyriërs vanuit Centraal-Europa naar de

Balkan. Het zaad van Gods Woord wordt er voor het eerst gestrooid door de apostel Paulus. In de brief aan de Romeinen schrijft de apostel dat hij 'van Jeruzalem af en rondom tot Illyrikum toe' het Evangelie van Christus vervuld heeft (Rom. 15:19). In de stad Butrint kunnen we de ruïnes van een oude doopplaats nog vinden. De geschiedenis van de christelijke kerk in Albanië komt in zwaar weer vanaf het jaar 1501. In dat jaar nemen de Turken de macht over. Na de machtsovername volgt een fanatieke islamisering van het land, wat de christelijke kerk naar de rand van de samenleving heeft gedrongen. Het verklaart waarom de Reformatie er geen enkele voet aan de grond kreeg.

Communisme in Albanië

De Turkse bezetting duurde tot aan het begin van de vorige eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog werd de macht overgenomen door de communisten onder leiding van Enver Hoxha (1908-1985). Hij regeerde het land met harde hand. In 1967 werd alle religie zelfs verboden. Veel geestelijke

leiders zijn omgebracht. Albanië wordt de eerste atheïstische staat ter wereld. Hoxha sterft in 1985. Als in 1991 de eerste vrije verkiezingen worden gehouden, mogen hieraan ook niet-communistische partijen deelnemen. Na vele eeuwen onderdrukking verkeert Albanië in desolate toestand, op economisch maar ook op geestelijk gebied. Iemand schreef dat Albanië 'een gat in het hart' heeft. En waar wordt dat gat mee gevuld? Dat is de grote vraag voor de toekomst.

Zending in Albanië

Het zendingswerk uitgaande van onze gemeenten begon hier in 1994. De zendingsposten bevinden zich in het midden en zuiden van het land. Hoewel de geestelijke bodem hard is, geldt ook voor dit land: 'En het woord Gods wies.' Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van mevrouw Ferroa, een belijdend lid van de zendingkerk in Delvenë. Zij is een bekende in het stadje vanwege haar boekwinkel op de markt. Zoals de meesten van haar landgenoten was zij een overtuigde atheïst, totdat zij in aanraking kwam met een van onze zendingelingen. Ferroa wilde aanvankelijk niets van de zendingeling weten. Toen hij haar boekwinkel op de markt bezocht, liet ze haar aversie duidelijk blijken. Maar de zendingeling liet zich niet uit het veld slaan. "Wil je dan wel mijn boekjes drukken?" Ja, dat wilde ze wel, want daar zou die zendingeling goed voor betalen.

's Avonds als de luiken van de drukkerij gesloten waren en de drukmachine begon te ratelen, zat Ferroa de boeken te lezen. Gaandeweg werd zij aangetrokken door de ernst van het Woord. Ze voelde in haar hart dat dit de waarheid is. Ons leven is niet bedoeld voor een paar jaar hard werken in de drukkerij en daarna sterven. Nee, we zijn geschapen tot Gods eer en moeten met God verzoend worden. Op een zekere zondag kon ze het niet laten om de gang naar het verachte kerkje te maken. Het zou haar naam te schande maken en haar drukkerij in gevaar brengen. Ze is een trouw kerkganger geworden. Jaren later volgde ook haar man haar. Hij mag nu deel uitmaken van het kerkbestuur.

Dit is zomaar een greep uit de vele verhalen. Afgelopen weesavond was het kerkje bij de markt geheel gevuld. Een jonge vrouw werd gedoopt en een jongen deed belijdenis. De grenzen van de prediking van Gods Woord houden niet op bij EU, maar gaan tot de einden der aarde. 'Tot Illyrikum toe!'

IVF - waarom niet? [2]

ds. C. Sonneveld,
Krabbendijke

Aan het eind van het vorige artikel werd de vraag opgeworpen: is het niet mogelijk IVF op een verantwoorde manier te gebruiken? Het slechte gebruik heft toch het goede gebruik niet op?

Op die vraag wil ik ditmaal ingaan. Daarbij noem ik eerst enkele praktische bezwaren en vervolgens een belangrijk principieel bezwaar.

Je kunt respect hebben voor jonge echtparen die gebruik willen maken van IVF met duidelijke inachtneming van het zesde en zevende gebod van Gods wet. Dat respect ontbreekt echter in veel ziekenhuizen. Slechts op enkele plaatsen gaat men mee met de wens van zulke echtparen. De meeste ziekenhuizen doen dat niet, en je kunt begrijpen waarom. Artsen hebben graag succes. Dus dringen ze erop aan meerdere eicellen te laten bevruchten. Ze willen ook graag een 'goed product' leveren. Vandaar de eerdergenoemde kwaliteitscontrole, selectie en invriezingsprocedures. Wie met zulke artsen te maken krijgt moet roeien tegen de stroom op. Hoe standvastig moet een echtpaar dan niet zijn, juist als toegeven de kans op een kind lijkt te verhogen!

Andere factoren

Wie IVF overweegt, zal nog een aantal andere zaken moeten bedenken. Allereerst is er de fysieke en psychische belasting voor de vrouw. Deze is bepaald niet gering.

De hormonenbehandeling kan een zware tol eisen van het lichaam. Ook mentaal kan het hele proces diepe sporen trekken bij het echtpaar.

In de tweede plaats kan er teveel verwacht worden van deze methode. De werkelijkheid is dat zelfs na meerdere pogingen vaak geen kind in de armen wordt gesloten. Zoiets grijpt in. Daarbij komt de vraag wat IVF doet met kinderen die langs deze weg in het aanzijn worden geroepen. Daarover is nog weinig bekend, maar sommige wetenschappelijke studies geven nu reeds aan dat zulke kinderen kwetsbaarder zijn dan anderen. Mag alles wat kan? Moeten we alles willen wat kan? Zelfs wanneer dit nadelige gevolgen kan hebben voor de kinderen waarnaar we verlangen?

Vertechnisering van het leven

Er is echter nog een ander bezwaar. Dit betreft het proces van de bevruchting als zodanig. Wanneer een echtpaar in liefde samenkomt en gemeenschap heeft, is dat een bezegeling van hun huwelijk. In die intieme eenwording wil de Heere kinderen schenken. Nee, dat is geen vanzelfsprekende zaak; kinderloze echtparen weten dat maar al te goed. Maar mag dan een

alternatieve route worden bewandeld? Mogen wij het proces van de bevruchting uit handen geven aan een medisch team? Mag een kind worden verwekt buiten het moederlichaam om?

De bekende ethicus prof. W.H. Velema ziet dit als onnatuurlijk. In het boek "Reageerbuisbevruchting – Verantwoord?" waarschuwt hij ernstig tegen een toenevende "vertechnisering" van het leven. Op een indrukwekkende wijze onderbouwt hij zijn visie. Het zou te ver voeren dit alles hier weer te geven. Graag verwijs ik naar deze uitgave. Bij IVF wordt een grens overschreden die de Schepper Zelf heeft getrokken.

In gevaar brengen

In het proces van IVF gaan vaak meerdere embryo's (kinderen!) verloren. Zeker, dit geldt ook van embryo's die zich langs natuurlijke weg vormen in de moederschoot. Zij sterven vaak ongemerkt af. Mensen zijn daar echter niet verantwoordelijk voor. Ze zijn dat wel als ze op een kunstmatige wijze kinderen proberen te wekken. Is het bijbels gezien verantwoord om te kiezen voor een proces waarvan harde cijfers laten zien dat slechts één op de drie pogingen lukt en dat andere kleine mensjes sterven in het lab of ten gevolge van invriezen c.q. ontdooien? Breng je dan niet hun leven en hun ziel in gevaar?

"...of ik sterf!"

Een kinderloos echtpaar stopte eens met een reeds ingezette IVF-procedure. Ten koste van alles hadden ze een kind willen hebben. Totdat ze de geschiedenis van Rachel lazen. Als Rachel geen kind van Jakob kreeg, kon en wilde zij niet meer verder leven. Welnu, ze kreeg een kind en noemde hem Jozef ("Moge God er nog méér bijdoen"). Ook die wens werd vervuld: Benjamin werd geboren. Maar juist dát werd Rachels dood!

Deze geschiedenis ging bij het echtpaar naar binnen. Steeds was het geweest: "Geef mij kinderen, of ik sterf!" Nooit hadden ze geroepen: "Geef mij Jezus, of ik sterf!" Dat werd schuld voor de Heere. Toen mochten zij alles in Gods handen overgeven. Het was goed wat Hij zou doen of niet zou doen. Als ze Hem maar mochten leren kennen! Hem Die gezegd heeft: "Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid". Hem Die al het overige schenkt (of onthoudt) in Zijn gunst. Geve God ons aller(m)ee(r)st om die gunst verlegen te zijn. Of we nu kinderloos zijn of niet!

(slot)

Kinderloze
echtparen worden
vaak niet begrepen.



Uitbreiding diaconaal gastenhuis de Oase



Vier jaar geleden opende diaconaal gastenhuis de Oase zijn deuren. Sindsdien vonden ruim 250 gasten hun weg naar Ouddorp. Voor een adempauze, voor een periode van rust.

ds. A.J. de Waard,
pastoraal werker
A. van Wolfswinkel,
coördinator

De Oase voorziet blijkbaar duidelijk in een behoefte. Er is veel nood! Daarom is uitbreiding noodzakelijk. Wellicht kent u één van onze gasten. Of iemand die toe is aan een verblijf in de Oase. Wellicht ook niet. Psychische nood is immers vaak verborgen, onzichtbaar. Maar ook dichtbij en o zo schrijnend. Onze gasten hebben doorgaans jaren van zorg achter zich. Door een veelvoud aan factoren raakten ze uitgeput. De rek is er uit, zich uitend in een lastige combinatie van lichamelijke en psychische klachten. En daarnaast de geloofs- en levensvragen, waarmee men worstelt.

Pastoraat

Daarom biedt de Oase naast psychosociale begeleiding ook pastorale zorg. Ds. A.J. de Waard is pastoraal werker in de Oase. Hij verzorgt de wekelijkse Bijbelbespreking en houdt gesprekken met de gasten. Daarnaast levert hij een bijdrage aan de toerusting van het team.

Nadrukkelijk zien we de Oase als het verlengstuk van de thuisgemeente van de gast. We zijn blij met het meeleven vanuit de eigen kerkelijke gemeente. De Oase is niet 'in plaats van het thuispastoraat', maar is aanvullend. Zo nodig vindt onderling overleg plaats, met goedvinden van de gast.

De Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Er bleek behoefte aan een diaconaal gastenhuis met een duidelijke reformatische identiteit.

Onze gasten komen uit heel Nederland. Afstand blijkt dus geen probleem te zijn. Juist het afstand nemen van de thuissituatie is helpend om tot rust te komen. Om jezelf te hervinden; een belangrijke voorwaarde om te kunnen herstellen.

Uitbreiding

Eerder kreeg de Oase groen licht van de kerken om uit te breiden. Uitbreiding is nodig vanwege de wachttijd. Regelmatig kunnen we mensen niet direct plaats bieden. Met uitbreiding tot 12 gastenplaatsen kan dat wel.

Een enquête onder alle betrokken kerkenraden bevestigt het beeld dat vooralsnog een gastenhuis van deze omvang afdoende is. Besloten is om in Ouddorp uit te breiden. De huidige Oase is klein en kwetsbaar, zeker wat betreft de formatie. Daarmee staat de toekomstbestendigheid onder druk. Door enige schaalvergroting kan de Oase op de basis worden versterkt. Daarmee behoudt onze achterban een eigen huis. Onze missie verandert niet. Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht blijven belangrijke uitgangspunten. Gasten geven aan juist daarom onze aanpak te waarderen.

De Oase staat voor een belangrijke opdracht. Die kunnen we niet alleen volbrengen. Daarin weten we ons afhankelijk van de HEERE. Terugkijkend mogen we Gods werk opmerken in de korte geschiedenis

Teksten krijgen

Regelmatig, wanneer ik iemand hoor spreken over de bekering of eventueel zijn roeping tot het ambt, gebeurt het dat ik denk: 'over het krijgen van woorden zou betrokkene meer duidelijkheid moeten krijgen'. Dit met het oog op allerlei vragen: Wordt wel voldoende onderscheiden wanneer en hoe de Heere tot een zondaar spreekt? Hoe kunnen we weten of het waar is? Onderscheiden we nog wel wat 'een voorkomende waarheid' is? Of een 'invallende gedachte'? Beseffen we dat een mens arglistig is, ook in het naar zich toetrekken van Bijbelwoorden? Wat is nu eigenlijk het spreken des Geestes op kruispunten van het leven. Dat is dus niet een zaak die zo vaak voorkomt. De regelmatige, eenvoudige onderwijzing door de ambtelijke Woordbediening is Gods gewone weg. Het bijzonder krijgen van teksten is uitzondering. Het best zou u zelf kunnen lezen: ds. I. Kievit 'het krijgen van woorden en teksten' (Zie 'Vreugde bij de Bron', de Banier, 2014, pagina 425-448). Voor het onderstaande heb ik daarvan dan ook gebruik gemaakt. Er moet volstaan worden met enkele opmerkingen.

Ons past eerbied voor de onderscheiding van bediening van Woord en Geest. Echter kritisch onderscheiden mag niet ontbreken. Er kan namelijk dwaling zijn, zonder opzettelijk bedrog. Daarom moet de prediking de zuivere toon van de levende bevinding aanslaan door het Woord waarlijk te bedienen. Dan wordt er Schriftuurlijk licht verspreid over deze dingen, het snode van het kostelijke onderscheiden. Naarmate ons leven nauwer verbonden is aan de Schrift, Kerk, bediening van Woord en sacramenten en wij in deze weg leven en bediend worden, is het krijgen van woorden in beperkte mate meer betrouwbaar, al blijven vergissingen mogelijk. Alleen de Heilige Geest kan wet en Evangelie kracht doen hebben in ons hart. Vanwege ons arglistige hart zullen we voorzichtig en sober zijn. Naarmate de omgang met God teerder is, zal de zuiverheid van het beleven hiervan groter zijn en de vergissingen minder. De Geest der waarheid maakt waar en leert ons begeren waar te zijn, zeker in deze wezenlijke zaken. De drie vragen: 'hoe was het ervoor, eronder en erna?' blijven ter toetsing zo nodig. Anders gezegd: is het ontvangen Woord gepast, wordt het verstaan, en leidt het tot verootmoediging? Het zal toch een werkelijk Schriftwoord moeten zijn, naar de zin en mening des Geestes. Dus men kan niet tot het ambt geroepen worden met de woorden: 'de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen'. Dit slaat namelijk uniek op de maagdelijke geboorte. Zo zouden er (helaas) meer voorbeelden genoemd kunnen worden. De Geest in het Woord en in het hart zullen helemaal met elkaar overeenstemmen. Ook is het een gevaarlijk verschijnsel wanneer we denken, dat het geestelijke leven ópgaat in het krijgen van woorden. Om maar te zwijgen van imitatie: de één krijgt woorden, dan kan ik niet achterblijven.

Genoeg ter overdenking dit keer.

v. A.

van de Oase. Dat geeft moed voor de toekomst.

De Oase is een geschenk van de kerken voor haar leden. De Oase is van u! Daarom doen we vrijmoedig een beroep op u. Wilt u ons en onze gasten gedenken in het gebed? Bouw mee en steun ons financieel met een gift op NL15 INGB 0007290852 t.n.v. Stichting de Oase te Capelle aan den IJssel. Voor informatie over de mogelijkheden om ons financieel te steunen kunt u contact opnemen met A.J. Bax, penningmeester: 06-13059295 / 010-4519137 of penningmeester@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Uit de dagelijkse praktijk

Onlangs hadden we een gesprek, tenminste, daar hunkerde ze naar. Het begon met een vraag: 'Zou iemand mij begrijpen?' Bij veel mensen blijft het gesprek zo oppervlakkig. Er wordt wel gevraagd hoe het nu met me is, maar willen ze ook een eerlijk antwoord horen? Hoopt de ander misschien op: 'O, 't gaat wel hoor'. Want dan kun je weer zeggen: 'Nou, moed houden maar, hoor!'

Is er begrip voor dat ik mezelf kwijt ben? Dat ik soms boos..., soms verdrietig..., soms gelaten..., soms toch weer vervuld ben met hoop? En als ik dan eens mag spreken dat de Heere het niet verkeerd doet, dan zegt men soms: 'Nou, nou, dat is wel een hele les hoor, om het met Hem eens te mogen worden!' Of dat ik dat zelf ook niet besef. Sterker nog: 'Ik word het nooit eens met de Heere, tenzij Hij mij eenswillend maakt!'

En zo tob ik zo vaak..., zou iemand mij nog begrijpen? Of: Ja, toch, bij de Heere zijn uitkomsten, ook voor moedelozen en radelozen in zichzelf. Als ik dan weer eens mag zien op Hem Die werkelijk Zijn weg alleen is gegaan. Onbegrepen en versmaad..., wilt gijlieden ook niet heengaan? Dan antwoordt Petrus: 'Heere, tot Wien zouden wij heengaan, Gij hebt de woorden des eeuwigen levens!'

Uit de Westminster Confessie, hoofdstuk 1: de Heilige Schrift

VII. Niet alles in de Schriften is op zichzelf genomen even duidelijk en ook niet even helder voor iedereen.¹ Toch is alles wat voor onze zaligheid moet worden gekend, geloofd en nagevolgd in bepaalde Schriftgedeelten zo duidelijk voorgesteld en geopenbaard dat niet alleen de geleerde, maar ook de onwetende mensen voldoende kennis daarvan kunnen verkrijgen door de gewone middelen goed te gebruiken.²

1. 2 Petr. 3:16 • 2. Ps. 119:105,130.

IX. De Schrift is zelf de onfeilbare richtlijn voor de Schriftuitleg. Als er daarom een vraag is over de echte en volledige betekenis van een Schriftgedeelte dat niet velerlei betekenis kan hebben maar slechts één, dan moet dit onderzocht en in het licht gesteld worden met behulp van andere Schriftgedeelten die duidelijker spreken.¹

1. Hand. 15:15-16; 2 Petr. 1:20-21.

DE GROTE CATECHISMUS VAN WESTMINSTER

Overgenomen uit 'Gewogen Woorden', Thera Tanis-Baars/prof.dr. A. Baars, de Banier Uitgeverij

Geslaagd! Beroep en studie

H. van Grol,
Scherpenzeel

Het is het bekende beeld half juni. Tassen aan vlaggen of andere vreugdevolle uitingen. Deze week hebben duizenden jongeren in Nederland te horen gekregen of ze geslaagd zijn. En als dat zo is, dan mag je dat inderdaad wel laten zien.



WERKGROEP
STUDENTEN GG

Trots of dankbaar? Dat hebben we mooi gepresteerd? Of: God heeft ons kracht gegeven om dit te mogen bereiken? Logisch als je gewerkt hebt? Of een gunst die je hebt ontvangen? Geef zelf het antwoord maar. Eén vraag nog: heb je de Heere werkelijk gedankt

voor je resultaat? Hem past immers alle dank, lof en eer. Ook als het gaat om je examenuitslag. En nu verder. Eerst uitrusten, vakantie houden en dan verder studeren, een duaal traject werken/leren volgen, of meteen de arbeidsmarkt op. Het is een van de mijlpalen die je in je leven mag meemaken. En bij een mijlpaal - zei mijn opa vroeger al - kijk je terug en kijk je vooruit. Terug in erkentelijkheid dat je hier gekomen bent en verder -mocht het zijn - in vertrouwen dat de Heere je leven leidt.

Staande blijven

Je komt in een nieuwe, onbekende en - zeker als je christelijk-reformatorisch onderwijs hebt gevolgd - wellicht in een a-christelijke wereld. Een wereld waar met de Heere en Zijn geboden geen rekening wordt gehouden. Ach, tolerantie zul je nog wel tegenkomen. Jij bent christen? Tja, die zijn er ook nog in Nederland. Het christendom wordt door veel mensen als een folkloristisch randverschijnsel gezien. Interessant, maar na verloop van tijd verdwijnt het vanzelf...

En dan staande blijven. Staande blijven kan ten diepste alleen door het ware zaligmakende geloof in God. En dan nog moet je bewaard blijven voor de zonde. Denk maar aan David. Vraag de Heere of Hij je dit ware geloof wil schenken. En als je dat nog mist, rust dan niet voordat je je geborgen mag weten in het werk van de Heere Jezus Christus.

Spreek verder altijd goed over de Heere. Dat is Hij waard! En laat in je beroep en/of in je studie uitkomen dat je christen bent. Soms kan dat door je doen en laten. Soms kan dat door er ook iets over te zeggen. Maar laat in ieder geval je leer en leven overeenkomen. Het zou vreemd zijn als je collega's of medestudenten er pas na maanden achter komen dat je christen bent.

Als je meteen gaat werken na je middelbare school of MBO-studie, dan krijg je een beroep. Heb je er weleens over nagedacht wat dat woord betekent? In de kern zit daar het woord roeping in. Luther gebruikte het woord beroep zelfs in de betekenis van

ambt. Dat is een mooie gedachte, zeker als je je door God geroepen weet tot je beroep. Immers, alle beroepen die niet strijdig zijn met Gods Woord (die zijn er ook!) zijn Goddelijke beroepen. De zeventiende eeuwse predikant P. Wittewrongel schrijft in zijn boek over de christelijke huishouding dat kinderen een beroep mogen kiezen naar hun eigen bekwaamheid en talenten, maar wel in overeenstemming met Gods Woord! En dan werken in je beroep. Niet altijd gemakkelijk. Gesprekken gaan over de voetbalwedstrijd van de afgelopen zondag en over vrijetijdsbesteding die niet naar Gods Woord is. Er wordt misschien gespot en gevloekt, er hangen prikkelende en uitdagende posters aan de muur, de muziek staat snoeihard. En als christen in zo'n wereld werken? Dat is niet gemakkelijk. Maar laat je niet verleiden tot aanpassing. In de trant van: als ik 's morgens wat extra bid voor mijn eten, dan hoeft ik dat vanmiddag in de kantine niet te doen en dan dank ik 's avonds wel wat langer. Redeneer zo nooit. Dat is niet wat de Heere van ons vraagt. Vraag biddend om wijsheid van de Heere. Probeer een zoutend zout te zijn. Doe je werk trouw, blijf oprecht en toon uit je gedrag dat je anders bent. Een christen is immers het eigendom van de Heere. Vraag veel om de zegen van de Heere in de uitoefening van je beroep.

Vraag de Heere of Hij je dit ware geloof wil schenken. En als je dat nog mist, rust dan niet voordat je je geborgen mag weten in het werk van de Heere Jezus Christus.

Veel van onze jongelui met een havo/vwo-diploma gaan studeren. Studeren is mooi en als je de talenten hebt gekregen, mag je die ook gebruiken. Besef wel dat de studentenwereld een seculiere wereld is. De ratio staat centraal. Dat geeft weleens conflicten met het geloof. In het boek "Overwinteren" geeft de schrijver daarvan een aantal schrijvende voorbeelden. Blijf contact houden met je eigen kerkelijke gemeente. Vanuit onze gemeenten zijn er ook de GG-studentenkringen. Bezinning en ontspanning zijn daarbij sleutelwoorden. Salomo vroeg in 2 Kronieken 1 om wijsheid en wetenschap om het volk te kunnen leiden. Vraag Gods wijsheid in je leven om in de wetenschap je plaats te mogen vinden. Onder Gods zegen!

Honderd jaar gelijkstelling openbaar en bijzonder onderwijs [2]



Op 17 mei werd tijdens de herdenkingsbijeenkomst in Gouda ter gelegenheid van de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, de zogenaamde "Onderwijspacificatie", een openingswoord gesproken naar aanleiding van Psalm 33:1-12. Vorige week publiceerden we het eerste deel daarvan; vandaag het tweede deel.

ds. H.A. van Zetten,
voorzitter Raad van
Toezicht VGS

De dichter van Psalm 33 roemt in de deugden Gods: Zijn trouw, Zijn goedertierenheid, Zijn almacht. En ook in de deugd van Zijn **rechtvaardigheid**. Lees maar mee in vers 5. Daar wordt gesproken van 'gerechtigheid en gericht'. Wij worden met onze scholen voor God geplaatst. Als de Heere nu zou zeggen: 'Betaal Mij wat gij schuldig zijt!' Dan kunnen we niets meebrengen. Wij hebben alles verzondigd en verknoeid. Wanneer hebben wij nu werkelijk één keer onbezoedeld Gods eer bedoeld?

Daar komt nog iets bij. Want: waar zijn al die andere scholen, al die andere kinderen, al die andere mensen, die niet uit Gods Woord horen aan het begin van elke dag? Gods Woord zegt ons toch: 'Vreest God en houdt Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen?' Iemand zegt: er is toch vrijheid? Wel, die vrijheid is een groot goed. Maar we moeten eerlijk zijn en alles vanuit God bezien, van boven naar beneden. Wij zijn

zo geneigd om van beneden naar boven te zien.

Eindigen in het wonder

Wij staan met God in rekening. En wij wandelen voor Zijn aangezicht. En Hij zegt: 'zijt oprecht!' Wij moeten Zijn Woord ook oprecht brengen. Dat Woord zegt: God zal ieder mens in het gericht brengen! Ieder mens. En elke les. Niet alleen elke christen, ook elke heiden. Wat een ontzaglijke werkelijkheid! 'God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad!'

Dan mogen we vanavond wel eindigen in het wonder. 'Het zijn de goedertierenheden des HEEREN dat wij niet vernield zijn'. En dit moet de boodschap op onze scholen zijn en blijven: God heeft recht op ieders hart en leven, want Hij roept het ons allen toe: 'Geef Mij uw hart'. Daarnaast moet de kinderen worden voorgehouden en (vooral) voorgeleefd dat Gods volk gelukkig is. Is dát niet hetgeen

in Psalm 33 uitschittert en waar de Schriftlezing op uitliep: 'Welgelukzalig is het volk welks God de HEERE is; het volk dat Hij Zich ten erve verkoren heeft' (vers 12). 'Wel-geluk-zalig'. Driedubbel gezegend, als het 'wel' met u gaat, als u 'gelukkig' bent, als u 'zalig' worden mag. Dan jubelt de dichter het uit: 'Zingt vrolijk in den HEERE!' Het is zo 'welgelukzalig' om God tot uw deel te hebben, door Jezus Christus. Want dat kan alleen door Hem. Daarom: laat die ene Naam, Jezus Christus en Dien gekruisigd, in het middelpunt staan, door Wie wij moeten zalig worden en... kunnen zalig worden. De Heilige Geest zal doodschuldige zondaren leiden tot Christus. Gods kinderen zijn welgelukzalig. Ze hebben vrede met God door Jezus Christus. Hun zonden zijn verzoend. Ze ontvangen een recht op het eeuwige leven. En ze worden in dit aardse leven zo veilig bewaard. Ze hebben een Schuilplaats.

Verberging in de storm

Heeft u al een Schuilplaats? Of moet u alles nog zelf doen? En als dan de vloed komt en we hebben geen Schuilplaats tegen de vloed? En geen verberging tegen de storm?

Gods kind is veilig. Dat is het ware geluk. Drievoudig geluk: wel-geluk-zalig. Dat ware geluk gunnen we elk kind. Wat is het groot als er in de scholen voorbeelden zijn die iets van dat ware geluk mogen doorgeven. Niet alleen in wat ze zeggen. Maar vooral ook in wie ze zijn. Op school de leraren. Thuis de ouders. Opdat de kinderen zullen proeven: 'Hij is gelukkig, zij is welgelukzalig'. Het gaat echt niet over onze deugden. Het gaat om Gods deugden. Hij is getrouw; wij niet. Hij is almachtig; wij hebben geen kracht, geen macht tegenover de seculiere meerderheid. God is goedertieren. Dat kan geen mens van zichzelf zeggen. God is werkelijk rechtvaardig. O, dat wij dan zouden beven met heel ons bestaan voor de heilige God. Vreest God!

En laten we smeken om een opwekking, om een wederkeer tot de God van de Bijbel. Met die God kunnen we ook de toekomst in.

(slot)





Mus

L. van der Ham, Krimpen aan den IJssel

Wellicht is de mus zoals deze in de Bijbel genoemd wordt niet de mus die wij kennen en die zoals wij die in onze tuin zien. Toch is de mus in de Bijbel een vogel die genoemd wordt. De meest bekende regel voor jou is ongetwijfeld: 'Zelfs vindt de mus een huis, o HEER' (Ps. 84:2 berijmd).

Naar alle waarschijnlijkheid heeft koning David deze psalm gedicht. In ieder geval is er veel overeenkomst met Psalm 63 van wie we zeker weten dat David deze heeft gemaakt. David is op de vlucht. Hij heeft de koninklijke stad Jeruzalem moeten verlaten. Daarmee verliet hij ook de heilige stad. De heilige stad, omdat het huis van God

zich daar bevond. Terwijl David rondzwerft, denkt hij aan de mus. Ja, de mus had een huis. Zélf s de mus. Maar hij niet. De mus bevond zich in de nabijheid van Gods huis, ja zelfs bij de altaren. En hij? Hij was ver bij de tempeldienst vandaan.

De mus had een huis gevonden. Daar vond zij veiligheid, rust, een woning. Dat is nu precies wat David miste. Dat maakte hem zo jaloers op deze mus.

Wat kan een kind van de Heere uitzien om als die mus te zijn. Welke plaats is er immers beter dan te wonen in Gods huis? Daar waar de rust ervaren wordt, daar waar de nabijheid van de Heere gevoeld wordt. Ze verlangen ernaar om in Gods huis te wonen. 'Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in

het huis des HEEREN' (Ps. 27:4a). Daar mogen Gods kinderen weleens op het altaar, op het Offer zien.

En al valt de duivel Gods kind aan, dan mogen ze de bescherming en de hulp van de Heere ervaren. De Heere, Die zelfs zorgt voor de mus. Zou Hij dan niet voor Zijn kinderen zorgen? Zij gaan vele musjes te boven (Matth. 10:31).



MAARTEN LUTHER

vervolgverhaal

24

*een trouwe
dienstknecht van God*

H. van Dam

Cajetanus is ook in Augsburg aangekomen. Met zijn dienaren. Daar komt al een dienaar van Cajetanus naar het klooster toe. Hij komt met een boodschap van Cajetanus: Luther moet maar direct herroepen. Dan is hij overal vanaf.

Maar dat doet Luther natuurlijk niet. Nu moet hij voor Cajetanus verschijnen. Eerst krijgt hij van een vriend een nieuwe monnikspij. Met zijn oude plunje kan hij niet bij die voornamen kardinaal komen. Cajetanus heeft zelf zulke mooie, dure kleren aan.

Wat is de kardinaal vriendelijk tegen hem! Luther is erg beleefd. Hij buigt diep voor die deftige kardinaal.

Cajetanus zegt: 'Als je een goed lid van de kerk wil blijven en genade van de paus wil ontvangen, moet je alles maar herroepen. Dan zal je verder niets gebeuren'. Nee, Cajetanus wil eigenlijk liever niet met Luther over de godsdienst praten. Want Luther is een knappe professor. Stel je voor dat Luther hem eens de baas zou zijn!

Even later zijn ze druk met elkaar in gesprek. Luther bewijst uit de Bijbel dat mensen alleen uit genade en door het geloof kunnen zalig worden. En niet op de manier zoals mensen dat bedenken. Zelfs de paus kan dwalen!

Nu is de vriendelijkheid van Cajetanus over. Hij wil Luther bang maken. Daarom zegt hij: 'Pas op, broedertje, want de paus kan de ban over je uitspreken. Dat is het ergste wat er is. En waar moet je dan blijven?'

Maar Luther antwoordt: 'Dan blijf ik onder de blote hemel van Gods genade'. Die geleerde en voornamen kardinaal kan het niet winnen van Luther. Van dat 'monnikje', zoals hij Luther spottend noemt. Luther wil alleen herroepen, als Cajetanus hem laat zien dat hij dingen zegt, die tegen Gods Woord zijn. En dat kan Cajetanus niet. Daarom wordt hij steeds bozer. Met een bulderende stem roept hij tenslotte: 'Ga, ga weg en kom niet meer onder mijn ogen.'

Boekennieuws



"Van ploeg naar kansel. Het leven van ds. David Janse (1828-1902) in woord, beeld en document", 447 blz.; € 24,95; uitsluitend te bestellen via Joh. van Eijzeren te Middelburg (tel. 0118-626542) of P. Janse te Arnhem (tel. 0118-601776).

Van ploeg naar kansel.

Het leven van ds. David Janse (1828-1902) in woord, beeld en document

Een boek met een rijke inhoud. Dat is "Van ploeg naar kansel". Het boekwerk bevat onder meer de inhoud van de zogeheten 'schoendoos van ds. David Janse'. Ds. Janse (1828-1902) ontving als predikant vele brieven en kreeg er even zoveel terug. Deze bewaarde hij zorgvuldig, met nog andere documenten.

De jaartallen bij ds. Janse laten zien dat de brieven al vele jaren oud zijn. Ze raakten steeds minder leesbaar. In de loop der jaren waren er ook al verloren gegaan. Het nageslacht van de predikant besefte dat ze voor een keuze stonden. Ze maakten een uitstekende keuze, namelijk door de brieven in boekvorm uit te geven. Niet alleen zijn de brieven uitgegeven en voorzien van aantekeningen, maar ook is het leven van ds. Janse beschreven. Dat gebeurt aan de hand van verschillende brieven waarin de predikant schrijft over de weg die de Heere met hem ging. Dit verhaal is aangevuld vanuit de brieven en andere gegevens.

Al met al is het een inhoudrijke uitgave geworden, die ook nog eens keurig verzorgd is. Het boek bevat niet alleen veel kerkhistorische informatie, maar vooral ook geestelijk onderwijs.

Juist dat onderwijs is zo waardevol en jaloersmakend. Eén zin daaruit (net zoals in het boek zijn de taalfouten er niet uitgehaald): 'Maar het is noch de gedurige behoefte aan den troon der genade de volle zaak nog eens deelachtig te mogen worden, om uit genade door het gelove te mogen zeggen; Ik weet in Wien ik geloofd hebbe. Maar het word toch meer een vrijm. kinderl. toegaan tot den Vader door Jezus Christus, bij tijden. Soms kan er geen woord voortgebracht worden!'

Een flink deel van de oplage van het boek is al verkocht. Als iedereen nu het laatste deel van de oplage wil hebben, is er vast een tweede druk nodig. Van harte is dat mijn wens.

ds. J.M.D. de Heer, Middelburg



"Een dierbare Naam", zeven preken; John Kershaw; uitg. Brevier, Kampen; 136 blz.; € 14,95.

Een dierbare Naam

John Kershaw werd geboren in Rochdale (Engeland) op 25 augustus 1792. In zijn jonge jaren leidde hij een zondig leven. Hij werd echter door de Heere gearresteerd en zondaar voor God gemaakt. Na een tijd van grote donkerheid werd hem de weg der zaligheid in Christus geopenbaard. Toen was hij vol vreugde, omdat er een nieuwe en levende weg was geopend, waarin God Zijn rechtvaardigheid kon handhaven en tegelijkertijd arme, schuldige zondaren kon zalig maken. Hij werd gedoopt en als arme, ongeletterde wever geroepen om het Evangelie te verkondigen. Dat heeft hij meer dan 50 jaar mogen doen in zijn gemeente te Rochdale. Op 77-jarige leeftijd is hij overleden.

Van de zeven preken in dit boekje zijn er drie uit het Oude Testament genomen en vier uit het Nieuwe Testament. Uit de preken blijkt dat Kershaw geen theoloog was in wetenschappelijke zin. Ook gaf hij niet zoveel aandacht aan het verband van zijn tekst. Daar staat tegenover dat de preken getuigen van een rijke bevinding, waarin de Christus centraal staat en als enige Grond van de zaligheid wordt aangewezen en uitgestald, met uitsluiting van alle eigengerechtigheid, zowel in de rechtvaardigmaking als in de heiligmaking. Het leven van de hongerende en dorstende naar de gerechtigheid wordt niet weggeslagen, maar ook geen rust gegund buiten Christus.

Kershaw heeft verschillende persoonlijke ervaringen en voorvallen in zijn preken verweven. Als voorbeeld daarvan een ontmoeting met een oude man, die onder zijn preek een zegen ontving: 'Kort daarna lag deze oude man op zijn sterfbed en twee of drie van zijn vrienden bezochten hem. Hij was erg gelukkig en zei dat hij op twee krukken naar de hemel ging. Zijn rechterkruk was: 'Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen' (...) Zijn linkerkruk: 'En die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen'.

De uitgave ziet er netjes uit. De correctie van de tekst had mijns inziens iets meer aandacht mogen krijgen. De inhoud is echter zo lezenswaardig, dat de smaak die een levende ziel er in zal vinden, door deze kleine gebreken niet zal worden bedorven.

ds. G. Hoogerland, Stolwijk

Kerknieuws

UITZENDDIENST FAM. HAKVOORT

Op dinsdag 27 juni vindt de uitzending plaats van de familie Hakvoort. Dhr. T. Hakvoort is door de ZGG benoemd als evangelist in Guinee. De uitzenddienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel. Deze dienst wordt

geleid door ds. A. Verschuure. Ds. G.W.S. Mulder hoopt als deputaat de uitzending te verrichten. Aanvang 19.30 uur.

MUTATIES KERKELIJK JAARBOEK 2017

Pag. 177, **gemeente DORDRECHT**. Het juiste huisadres van K. Gertenbach, die

m.i.v. 1 juli scriba wordt, is: Menno ter Braakstraat 3, 3351 CV Papendrecht. Diens juiste e-mailadres is: karel.gertenbach@hetnet.nl Het juiste e-mailadres van de koster is: koster.julianakerk@kpnmail.nl

Berichten

OPEN HUIS GERENOVEERD BORGHAVE TE ZWIJNDRECHT

In de achterliggende periode is hard gewerkt aan de renovatie van wooncomplex Borghave, onderdeel van woonzorgcentrum Nebo, Hoofdland 1 in Zwijndrecht. Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 21 juni het resultaat van deze renovatie te bekijken.

Van 14.30-16.00 uur bent u hartelijk welkom om een aantal appartementen in Borghave te bezichtigen. Daarnaast worden er rondleidingen verzorgd over de afdeling Verzorgd Wonen in Nebo.

Ook kunt u dan uw vragen stellen en meer informatie ontvangen over het wonen in woonzorgcentrum Nebo.

Wij zien uit naar uw komst.

Woonzorgcentrum Nebo

VERKOPINGEN/MARKTEN

Dirksland

Markt op zaterdag 24 juni, van 9.30 tot 15.00 uur, in en rondom snuffelmarkt 't Lôdsje, Spuikolk 6 te Dirksland. De opbrengst is bestemd voor de Gereformeerde Gemeente.

Leerdam

(Rommel)markt op zaterdag 24 juni 2017, van 10:00 tot 15:00 uur, op de locatie Hoogeind 30a te Leerdam. Voor meer informatie: www.hoogeindsemarkt.nl. De opbrengst is voor kerkelijke doeleinden.

Nijkerk

Verkoping en rommelmarkt op zaterdag 17 juni, van 10:00-14:00 uur, op het parkeerterrein naast de pastorie van de Gereformeerde Gemeente te Nijkerk, Vrijheidslaan 20. De opbrengst is voor de PZC en de kerk.

ZANG- EN ORGELAVONDEN

Ede

Psalmzangavond (met samenzang) op woensdag 21 juni, aanvang: 19.00 uur, in de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente te Ede, m.m.v. het gastenchoor Het Bosgoed uit Lunteren, het interkerkelijk psalmzangkoor Jong Crescendo uit Ede, Ton Burgering en Andries van Vliet, organisten. Algehele leiding en bijbelvertelling: ds. J. van Laar. Collecte t.b.v. vakantieweken voor mensen met een beperking.

Gouda

Orgel- en samenzangavond op zaterdag 24 juni, aanvang: 20.00 uur, in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Gouda, m.m.v. ds. G.J. Baan als organist. Hieraan voorafgaand, vanaf 19.00 uur, wordt door ds. Baan een toelichting gegeven op zijn promotieonderzoek "Een theologisch-muzikale analyse van de Paascantates van Johann Sebastian Bach".

Vlissingen

Koor- en samenzangavond "500 jaar Refor-

matie in Vlissingen" op zaterdag 24 juni, aanvang: 19.30 uur, in de Grote of St. Jacobskerk te Vlissingen, m.m.v. een groot samengesteld mannenkoor bestaande uit Rehoboth uit Tholen, het chr. samengesteld mannenkoor Zeeland, de Lofzang uit Goes en Martin Weststrate, organist. Leiding: K. Kleppe, bestuurslid Hudson Taylor Stichting. Collecte voor deze stichting en Siloah.

FIETSTOCHT ROND BREDA

Fietstocht op zaterdag 1 juli vanuit inlooppcentrum De Lichtboei in Breda, Vriesdongen 1. Keuze uit fietsroutes rond de 25 km met en zonder gids. Voor routes met gids is opgeven verplicht, t/m dinsdag 27 juni per e-mail: info@inloopdelichtboei.nl of telefonisch: 06 - 38 62 45 37. Starten vanuit inlooppcentrum tussen 13.00 en 13.45 uur. Deelnemerkosten: € 6,50 p.p. en € 15,00 per gezin. De opbrengst is t.b.v. aanleg tuin.

KERKHISTORISCHE WANDELINGEN MIDDENBURG

Kerkhistorische wandelingen met herinneringen aan ds. B. Smijtegelt op de volgende data: donderdag 29 juni en donderdag 20 juli. Start voor het oude stadhuis op de Markt om 15.00 uur. De wandeling met gids voert langs oude kerken en hun bewogen geschiedenis. De opbrengst (uw vrijwillige bijdrage) is bestemd voor de Stichting Vrien-

den van Heidelberg en Dordrecht. Groepen op afspraak.
Aanmelding: P.C. Beeke,
p.c.beeke@kliksafe.nl / 0118-633828.

HISTORISCHE STADSWANDELING DORDRECHT

Historische stadswandeling in Dordrecht op zaterdag 1 juli. Verzamen bij de Grote Kerk om 11.00 uur. Duur: circa 2 ½ uur.
Collecte t.b.v. Stichting Vrienden van Hei-

delberg en Dordrecht. Voor inlichtingen: e-mail: rietveldjj@filternet.nl, tel. 078-6180040 en 06-29113626.

STADSWANDELING/RONDVAART DOOR ENKHUIZEN

Heeft u interesse in een wandel- en/of vaartocht door onze historische stad o.l.v. een gids? Meld u dan snel aan voor deelname op zaterdag 1 juli, zaterdag 8 juli of zaterdag 22 juli door te mailen naar

stadswandelingenhuizen@gmail.com of telefonisch contact op te nemen met Marit Bos (06) 13 49 71 07.

REÛNIE EBEN-HAËZERSCHOOL TE RHENEN

Reünie van de Eben-Haëzerschool te Rheden, Koerheuvelweg 1, op zaterdag 9 september, t.g.v. het 50-jarig bestaan van deze basisschool. Voor informatie en aanmelding: www.ehschool-rhenen.nl/reunie

Kerkdiensten

ZONDAG 18 JUNI 2017

Aagtekerke 9.30 en 19.00 uur ds. A.P. Baaijens; Aalst 14.30 uur ds. J.S. van der Net; Alblasserdam 19.00 uur ds. B. Labee; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Amsterdam 15.00 uur ds. H.A. van Zetten; Apeldoorn 10.00 en 16.00 uur ds. R.A.M. Visser; Arnhem 10.00 (H.A.) en 16.00 uur ds. J. van Rijswijk; Barendrecht 10.00 en 15.30 uur stud. E.J. Boudewijn; Barneveld-Centrum 9.30 en 19.00 uur ds. G. Pater; Beekbergen 10.00 (H.A.) en 19.00 uur ds. A. Schreuder; Benthuizen 9.30 en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; Berkenwoude 10.00 uur ds. H. Paul en 19.00 uur ds. J.S. van der Net; Borssele 9.30 (H.A.) en 14.00 en 18.00 uur ds. D. de Wit; Brakel 10.00 en 18.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 uur ds. J. Driessen en 19.00 uur ds. C. van Ruitenburch; Capelle a/d IJssel-West 10.00 uur ds. A. Moerkerken en 17.00 uur ds. W. Silfhout; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; Deventer 19.00 uur ds. J. van Rijswijk; Dirksland 10.00 (H.A.) en 18.00 uur ds. K. Boeder; Doetinchem 15.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Dordrecht 9.30 (H.A.) en 17.00 uur ds. H. Hofman; Ede 9.30 (H.A.) en 16.00 uur ds. M. Joosse; Elspeet 10.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. G. van Manen; Emmeloord 9.30 en 16.00 uur ds. P.G. Heijkamp; Enkhuzen 9.30 uur ds. G. Heijkamp; Genemuiden 9.30 (H.A.) en 15.30 uur ds. C. Hogchem; Goes 9.30 en 18.00 uur ds. C.J. Meeuse; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Gouda 9.30 (H.A.) en 16.30 uur ds. G. Clements; Goudswaard 18.00 uur ds. A.J. Gunst; 's-Gravenhage i.c.m. Scheveningen (kerkgebouw 's-Gravenhage) 10.00 uur ds. J.S. van der Net en 15.30 uur (H.D.) ds. W. Harinck; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur (H.D.) ds. S.W. Janse; 's-Gravensande 15.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Haamstede 15.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Hardinxveld-Giessendam 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 en 16.30 uur (H.D.) ds. M.H. Schot; Hilversum

19.00 uur ds. W. Visscher; Hoedekenskerke 10.00 en 14.30 uur stud. H.E.P. Fortuyn; Hoogeveen 19.00 uur stud. M. Blok; Hoogvliet 10.00 uur ds. W. Silfhout; Houten 10.00 (H.A.) en 17.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Kamperland 14.30 uur ds. A.J. de Waard; Kapelle-Biezeling 10.00 (H.A.) en 18.15 uur ds. G.J. Baan; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 (H.A.) en 19.00 uur ds. G. Beens; Krabbedijke 9.30 (H.A.) en 18.30 uur ds. C. Sonneveld; Krimpen a/d IJssel 9.30 en 16.30 uur ds. C. van Ruitenburch; Kruijningen 9.30 (H.A.) en 14.00 en 18.00 uur ds. G. Bredeweg; Leerdam 10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper; Lelystad 9.30 en 16.00 uur ds. J.B. Zippro; Lisse 9.30 (H.A.) en 16.00 uur ds. G.J.N. Moens; Meliskerke 9.30 (H.A.) en 19.00 uur ds. S. Maljaars; Melissant 10.00 uur ds. A.J. Gunst en 14.30 uur ds. K. Boeder; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 9.30 (H.A.) en 16.00 uur ds. J.J. Tanis; Middelharnis 9.30 en 18.30 uur ds. M. Mondria; Moerkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Naaldwijk 16.30 uur ds. J. Driessen; Nieuw-Beijerland 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. A. Vermeij; Nieuwdorp 9.30 en 18.30 uur ds. A.J. de Waard; Nieuwer ter Aa 15.30 uur ds. A. Verschuure; Nieuwe-Tonge 19.00 uur ds. H. Brons; Nijkerk 18.30 uur stud. J.B. Huisman; Nisse 14.30 uur ds. S. Maljaars; Nunspeet 9.30 (H.A.) en 15.00 uur ds. A. Schot; Ooltgensplaat 18.30 uur stud. H.E.P. Fortuyn; Oostburg 14.30 uur ds. S.W. Janse; Oosterland 10.00 en 18.30 uur ds. J. van Belzen; Oostkapelle 9.30 (H.A.) en 16.00 uur ds. J.W. Verweij; Opheusden 10.00 en 15.30 uur stud. J.B. Huisman; Oud-Beijerland 9.30 uur ds. B. van der Heiden; Ouddorp 18.30 uur ds. C. Harinck; Poederloijen 14.30 uur ds. E. Bakker; Poortvliet 14.30 uur stud. W. Mouw; Puttershoek 19.00 uur ds. G. Clements; Rheden 10.00 (H.A.) en 18.00 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk 14.30 uur ds. J. Schipper; Ridderkerk-Slikkerveer 9.30 uur ds. C. Harinck; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; Rijssen-West 9.30 (H.A.)

en 18.30 uur (H.D.) ds. J. van Laar; Rijssen-Zuid 18.30 uur ds. R.A.M. Visser; Rilland-Bath 14.00 uur ds. C.J. Meeuse; Rotterdam-Centrum 17.00 uur ds. M.J. van Gelder; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 uur ds. J. Mijnders en 18.30 uur stud. E.J. Boudewijn; Rotterdam-Zuidwijk 15.30 uur ds. W.A. Zondag; Scherpenisse 9.30 uur en 18.30 uur stud. W. Mouw en 14.30 uur ds. J. van Belzen; Scherpenzeel 10.00 (H.D.) en 18.30 uur ds. A. Verschuure; Scheveningen i.c.m. 's-Gravenhage (kerkgebouw 's-Gravenhage) 10.00 uur ds. J.S. van der Net en 15.30 uur ds. W. Harinck; Sint Annaland 18.00 uur ds. B. van der Heiden; Sint Philipsland: zie Tholen; Slidrecht 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. A.T. Huijser; Soest 18.30 uur ds. A. Schot; Spijkenisse 19.00 uur ds. M.H. Schot; Sprang-Capelle 15.30 uur ds. A.T. Huijser; Stolwijk 10.00 en 19.00 uur ds. G. Hoogerland; Terneuzen 15.30 uur ds. A.P. Baaijens; Terwolde - De Vecht 9.30 en 14.30 uur stud. M. Blok; Tholen 10.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; Tricht-Geldermalsen 10.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. P. Mulder; Uddel 10.00 uur ds. G. Mouw;

HET WOORD 'ZALIG' KRIJGT WAARDE VOOR IEMAND DIE TERNEERGEDRUKT WORDT DOOR EEN SCHULDIGE CONSCIËNTIE.

JOHN BUNYAN

Urk 10.00 en 17.00 uur stud. H.J. Agteresch; Utrecht 10.00 uur ds. A.B. van der Heiden en 15.30 uur (H.D.) ds. P. Mulder; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. E. Bakker; Veenendaal 9.30 en 16.30 uur ds. B. Labee; Vlaardingen 10.00 en 16.30 uur ds. H. Brons; Waarde 9.30 (H.A.) en 18.30 uur ds. D.W. Tuinier; Wageningen 10.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. H. van der Heiden; Werkendam 10.00 (H.A.) en 18.00 uur ds. M. Karens; Westkapelle 14.00 en 18.30 uur stud. J. de Kok; Wierden 15.00 uur ds. A. Schreuder; Woerden 10.00 en 18.30 uur ds. W.A. Zondag; Wolphaartsdijk 14.00 uur ds. C. Sonneveld; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. J.J. van Ekeveld; Zoetermeer 10.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Zwijndrecht 9.30 uur ds. M.J. van Gelder en 19.15 uur ds. H. Hofman; Zwolle 19.00 uur ds. M. Joosse.

DINSDAG 20 JUNI 2017

Enter 19.30 uur ds. W.A. Zondag; Hoedekenskerke 19.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Hoogvliet i.c.m. Spijkenisse (kerkgebouw Spijkenisse) 19.45 uur ds. A.P. Baaijens; Meeuwen 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Oostvoorne 19.30 uur ds. J. van Belzen; Ridderkerk 19.30 uur stud. W. Mouw; Scherpenzeel 19.30 uur ds. A. Schreuder; Spijkenisse i.c.m. Hoogvliet (kerkgebouw Spijkenisse) 19.45 uur ds. A.P. Baaijens.

WOENSDAG 21 JUNI 2017

Aalburg 19.30 uur (H.D.) ds. C. Hogchem; Aalst 19.30 uur ds. A. Verschuure; Barendrecht 19.30 uur ds. J.J. van Ekeveld; Barneveld-Zuid 19.30 uur (H.D.) ds. G. Beens; Berkenwoude 19.30 uur ds. A.T. Huijser; Capelle a/d IJssel-West 19.45 uur ds. J.M.D. de Heer; De Valk-Wekeroom 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Elspeet 19.30 uur ds. G. van Manen; Hilversum 19.45 uur ds. R.A.M. Visser; Hoofddorp 19.45 uur ds. P. Mulder; Hoogeveen 19.30 uur ds. G. Bredeweg; Kapelle-Biezeling 19.30 uur ds. J. van Rijswijk; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. W.J. Karels; Leiderdorp 19.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Nieuwer ter Aa 19.45 uur ds. G. Pater; Nieuwe-Tong 19.30 uur ds. D. de Wit; Ooltgensplaat 19.30 uur stud. E.J. Boudewijn; Ouddorp 19.30 uur ds. A.P. Baaijens; Oudemirdum 19.30 uur ds. E. Bakker;

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

www.hoeksteenboekhandel.nl
Woerden T: 0348-421933

LASTMINUTE: boek in juli/aug met 30% korting uw vakantie op onze gezellige camping! Safaritent/ stacaravan/ kampeerplaats. **www.dewelblok.nl**
Tel 0111-482523

Oude-Tong 19.30 uur ds. W. Silfhout; Rhenen 14.00 uur (huw.bev.) ds. G. van Manen en 19.30 uur ds. F. Mulder; Rilland-Bath 19.30 uur ds. S. Maljaars; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. S.W. Janse; Rotterdam-Centrum 19.45 uur ds. G.J.N. Moens; Scherpenisse 19.30 uur ds. J. van Belzen; Sliedrecht 19.30 uur (voor de zending) ds. W. Harinck; Urk 19.30 uur ds. A. Schot; Wageningen 19.30 uur (voor de evangelisatie) ds. M. Joosse.

DONDERDAG 22 JUNI 2017

Bodegraven 18.45 uur (huw.bev.) ds. J.J. Tanis; Kootwijkerbroek 14.00 uur (huw.bev.) ds. G. Beens; Krabbendijke 19.30 uur (voor de evangelisatie) ds. G. van Manen; Middelburg-Centrum 19.30 uur stud. H.J. Agteresch; Mijdrecht 19.30 uur ds. L. Blok; Naaldwijk 19.45 uur ds. A. Schreuder; Opheusden 19.30 uur (GBS-dienst) ds. A.T. Huijser; Oud-Beijerland 13.30 uur (huw.bev.) ds. J.J. Tanis; Ridderkerk-Slikkerveer 19.30 uur ds. C. van Krimpen; Sliedrecht 13.30 uur (huw.bev.) ds. A.T. Huijser; Uddel 19.30 uur ds. A. Verschuure; Westkapelle 19.30 uur ds.

P.D. den Haan; Woerden 13.30 uur (huw.bev.) ds. W.A. Zondag.

VRIJDAG 23 JUNI 2017

Ede 14.00 uur (huw.bev.) ds. M. Joosse; Lisse 19.00 uur (huw.bev.) ds. G.J.N. Moens; Rijsen-Zuid 13.15 uur (huw.bev.) ds. J. van Laar; Tricht-Geldermalsen 13.30 uur (huw.bev.) ds. P. Mulder; Yerseke 16.00 uur (huw.bev.) ds. C. van Krimpen.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 18 JUNI 2017

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 17.00 uur evang. J. Krijgsman; Emmen (Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 uur 16.00 uur ds. J. IJsselstein en 12.00 uur evang. S. de Visser; Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23, Merksem) 10.00 uur evang. H.J. van den Boogaart en 16.15 uur ds. G.J. Baan; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 uur evang. A. van Setten en 18.30 uur evang. H.J. van den Boogaart.

Advertenties

Voor de zeer vele welgemeende hartelijke blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve, onvergetelijke man, vader en opa

Pieter Melis v.d.m.

willen wij u oprecht bedanken. Wij voelen ons omringd door uw gebed en steun. Moge de Heere de lege plaats maar met Zichzelf willen vervullen.

M. Melis-van de Bospoort
Kinderen en kleinkinderen

Oud-Beijerland, juni 2017

Daar het moeilijk is een ieder persoonlijk te bedanken, die op welke wijze dan ook medeleven heeft getoond, na het plotselinge overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, dochter en schoondochter

Neeltje Neele - van Delft
~ Nelly ~

willen wij u via deze weg hartelijk bedanken. Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, dat u zich zo betrokken voelde bij dit grote verlies.

C. Neele
Kinderen, kleinkinderen
en verdere familie

Ridderkerk, juni 2017

Cursus Godsdienst onderwijs

Toerusting en HBO-opleiding



Welkom op de A-/B- cursus

De A-cursus start op D.V. zaterdag 9 september 2017.

- Belangstelling voor Bijbelse vakken? Dan bent u / ben jij hartelijk welkom in Amersfoort, Dordrecht, Goes en Rijssen! Een waardevolle en boeiende cursus op 20 ochtenden; drie vakken per ochtend.

De A-cursus start ook op donderdagavond 7 september in Gouda en op dinsdagavond 12 september in Zwolle.

- Op deze avonden worden telkens twee vakken gegeven.
- De jaarcursus in Gouda omvat 30 avonden; die van Zwolle 22 avonden, omdat dit een driejarige cursus betreft.

De B-cursus gaat ook van start in september!

- Op zaterdag 9 september in Amersfoort, Dordrecht en Goes; op donderdag 7 september in Gouda; op dinsdag 12 september in Zwolle.

Kosten: € 240,-. Reductie voor studenten en echtparen met één gezamenlijk inkomen. Boekenlijsten: www.cgo.nu.

Welkom op de C-cursus

De C-cursus is een verdiepcursus met dit jaar lessen Bijbelkunde en lessen over de Reformatie.

- In Dordrecht worden de lessen op 9 zaterdagochtenden verzorgd door ds. H.A. van Zetten, ds. B. van der Heiden, B.S. van Groningen, e.a. Start: 9 september.
- In Goes worden de lessen verzorgd door ds. D. de Wit, ds. C. Harinck, drs. J. van Mourik e.a. Start: 23 september.
- In Rijssen geven o.a. ds. A. Schreuder, ds. A. Schot, ds. R.A.M. Visser les. Start: 9 september. Zeven lesochtenden.

Het cursusgeld bedraagt voor Dordrecht en Goes € 175,- en voor Rijssen € 135,-

Leergang Reformatie Actueel

Op 14 september start in Veenendaal de leergang 'De actualiteit van de Reformatie'.

- Op vijf avonden staan we stil bij thema's uit de Reformatie en de betekenis voor vandaag.
- De lessen worden gegeven door drs. H.R. Keurhorst, drs. J. Pas, ds. H.A. van Zetten, ds. W. Visscher en ds. W.A. Zondag. De lestijden zijn van 19.30 – 21.45 uur. Kosten: € 90,-

Leergangen Israël en de Bijbel

Er worden opnieuw twee cursussen in samenwerking met het Deputaatschap voor Israël aangeboden, namelijk in Middelharnis en in Rijssen.

- In Middelharnis wordt tijdens 8 donderdagavonden op boeiende wijze door Israëldeskundigen lesgegeven over o.a. Judaïsme, de Oudtestamentische profetieën, Messiasverwachting, Joodse gebruiken en feesten en andere onderwerpen. Start: 21 september. Kosten: € 125,-
- Er wordt tevens in het najaar een waardevolle verdiepcursus van vijf avonden gehouden in de Tabernakelkerk in Rijssen. Start: 28 september. Kosten: € 95,-
- Beide cursussen beginnen om 19.30 uur.

Leergang Evangelisatie

Een mooie cursus in Gouda, in samenwerking met het Deputaatschap Evangelisatie!

- Tijdens 14 lessen (zeven donderdagavonden) zullen deputaten en evangelisten lesgeven over Evangelisatie in bijbels-gereformeerd perspectief. Wat betekent evangeliseren in onze tijd? Hoe leggen we contacten? Hoe ga ik in gesprek met onkerkelijke mensen en moslims?
- De cursus start op donderdag 14 september om 19.15 uur in het Driestar College te Gouda. Cursusgeld: € 105,-

Leergang Vervolgde Kerk

Een speciale leergang in Goes over de kerk in lijden en vervolging.

- Deze cursus wordt in samenwerking met het Deputaatschap Bijzondere Noden georganiseerd.
- Tijdens zes avonden wordt door deskundige docenten lesgegeven. Onderwerpen: de vroege kerk en de Reformatie; vervolging in China, Noord Korea en het Midden Oosten; Hindoeïsme en Islam; roeping voor de kerk vandaag, e.a.
- Start: 14 september 2017, om 19.30 uur. Kosten: € 95,-

HBO-opleiding Theologie

Heb jij een boodschap aan jongeren?

Denk dan eens aan de opleiding tot **docent godsdienst**. Gaat jouw hart uit naar zending, evangelisatie of jeugdwerk? Schrijf je dan in voor de opleiding tot **pastoraal werker**. Wil je alleen je theologische kennis uitbreiden? Kies dan voor de **algemene variant**.

Wil je de **Bijbel lezen in de grondtalen**? Ook dan kun je bij de hbo-opleiding terecht. De HBO-colleges worden gegeven in het gebouw van Driestar Educatief te Gouda en de cursus Grieks in Gouda en Rijssen.

Voor meer informatie en aanmelding voor Toerusting en HBO, zie: www.cgo.nu



CURSUSGODSDIENSTONDERWIJS

Tegels... als geen ander

Ook bij Kroon
TEGELOUTLET
veel keuze, vanaf
€ 3,95 / m²

Vloertegels en wandtegels
Meer dan duizend soorten
Vakkundig advies en gelegd
Vloerverwarming
Altijd scherpe prijzen

KROON
VLOEREN IN STEEN

Energieweg 8c, Meerkerk | tel. 0183-354225 | www.kroonvloereninsteen.nl

Woudenberg/Scherpenzeel. Te huur op mini-camping "Klein Oudenhorst":
12-persoons vakantiehuisje,
sta-caravans en kampeerplaatsen.
Tel: 0343-481558 / 0640023232
www.kleinoudenhorst.nl

Fietsen in het Gaasterland? Camping "De Verborgten Hoek" organiseert dit jaar een COMPLEET VERZORGDE fietsvakantie met elke dag een leuk UITSTAPJE. Meer info: 0514-602065
www.fietsvakantiegaasterland.nl

Fides
praktijk voor hulpverlening en diagnostiek

Een vertrouwd adres voor hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen vanuit een Bijbelse visie.

Wij bieden o.a. hulp bij:

- Opvoedingsvragen
- Relatie- of werkproblemen
- Sombereheid, angst, piekeren
- Psychische klachten
- Gezinsproblemen
- Identiteits- en andere vragen

U kunt bij ons ook terecht voor psychologisch onderzoek, indicatieaanvragen en onderzoek, begeleiding en training van mensen met een verstandelijke beperking.

Bel voor informatie of aanmelding
Tel. 0342 - 41 99 77
Van Breugelplantsoen 1
3771 VM Barneveld
www.fideshulpverlening.nl

VERTEL CD

EEN SPANNEND
EVANGELISATIEVERHAAL
VAN JOS KARDOL

vertel-cd

**ZOEKTOCHT
VAN
PETER**

€10,-
Opbrengst: EVGG

EVGG

Bestellen: www.evgg.nl

EVANGELISATIE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

*Begravenisonderneming
de Jongh*

*Voor een waardige en stijlvolle verzorging
van alleen begravenissen*

Hardinxveld-Giessendam
0184 - 61 11 54

Waardenburg
0418 - 65 20 39

Werkendam
0183 - 70 10 17

Dordrecht e.o.
078 - 641 27 40

Nieuw-Lekkerland
0184 - 68 38 38

Dag en nacht
persoonlijk
bereikbaar.

H. de Jongh
D.D.E. Melieste
M.K. Ligthart
A.J. van Lieburg

www.begravenisondernemingdejongh.nl

Praktijk den Uijl
biedt hulp vanuit een Bijbelse visie
aan kinderen, jongeren
en volwassenen bij o.a.:

- Verlies- en rouwverwerking
- Seksueel misbruik en seksverslaving
- Opvoedingsvragen en opvoedingsondersteuning
- Laag zelfbeeld en faalangst
- Problemen binnen huwelijk, gezin en/of relatie
- Weinig zelfvertrouwen
- Arbeidsproblemen en burn-out
- Vragen rondom persoonlijkheid en gedrag
- Talent en hoogbegaafd
- Andere problemen waar u mee 'zit' en over wilt spreken

Veelal worden de gesprekken (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Praktijk den Uijl
psychosociale hulpverlening & contextuele therapie

Wormerhoek 14M
2905 TX Capelle a/d IJssel
010 - 7 411 411
06 43 85 85 08
info@praktijkdenuijl.nl

Gesprekslocaties in Capelle a/d IJssel, Barneveld en Yerseke
www.praktijkdenuijl.nl

KLASSIEKE ORGELS...

Johannes Eminent
Domus Monarke
Cantilena enz.

Ruime ervaring in zaal- en kerkorgels



Stolk Orgels

NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Vrijheidslaan 55 - tel. (0180) 31 56 52

Krabbedijkje
Nederhemert Nrd.
Papendrecht

www.stolkorgels.nl

Janssen
begrafenisverzorging

Waardig afscheid nemen.

Dienstverlening in heel Zeeland sinds 1959.

0113 - 330 936
(Dag en nacht bereikbaar)

begrafenisverzorging-janssen.nl

Waardig. Persoonlijk. Vertrouwd.



✓ **Ambtskleding**
✓ **HERENKLEDING**
✓ **Trouwkostuums**

Geerts
herenkleding

Dorpsstraat 229
3925 KC Scherpenzeel

033 277 88 99
www.geertsherenkleding.nl

Psychologenpraktijk Brouwer

- Onderzoek
- Advies
- Begeleiding
- Behandeling

Hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen

Bij o.a.: ADHD · angst · burn-out · depressie · faalangst · fobie · gedragsproblemen · identiteitsproblemen · lichamelijke spanningsklachten · negatief zelfbeeld · onzekerheid · opvoedingsproblemen · paniek · piekeren · PDD-NOS · relatieproblemen · slaapproblemen · somberheid · spanning · stress · syndroom van Asperger.

Voor verdere informatie en aanmelding:

T 0180 - 42 69 55
E info@psychbrouwer.nl
I www.psychbrouwer.nl

Vestigingen in Ridderkerk, Barneveld en Meteren



-zorgboerderij-
"Buyskêrke"

Zorgboerderij 'Buyskêrke' biedt zinvolle dagbesteding aan mensen met een beperking. Zowel voor kinderen, junioren als senioren.

D.V. 8 JULI 2017 OPEN DAG!!
10.00 uur-16.00 uur

Er is op de open dag van alles te doen en te koop:

- ✓ Koffie/ fris met bolus;
- ✓ Rondleiding op de boerderij;
- ✓ Fotopresentatie; Grabbelton;
- ✓ Kaarten en diverse cadeau-artikelen;
- ✓ Schoonmaakartikelen; Ondergoed;
- ✓ Tupperware; Boeken;
- ✓ Groente en fruit; Snoeprollen enz;
- ✓ Friet, knakworst en ijs;
- ✓ Alpaca wolspinnen;
- ✓ Babbelaars bakken; Kaas

De opbrengst komt ten goede aan onze cliënten.

Voor meer inlichtingen en vragen over de zorgboerderij kunt u contact opnemen met fam. Verhage.

Boudwijnskerke 5 0118-563142
4374 SB Zoutelande 06-49408050

Goedeboeken
nieuw en tweedehands
Kerkbuurt 30, Sliedrecht
0184-769003
www.goedeboeken.nl

BOBELDIJK
FINANCIËLE ZORGVERLENING

Professionele bewindvoering

030-697 77 31
www.bobeldijk.nu



Gezocht : DIRIGENT
(PROJECT-) JONGERENKOOR

In Benthuizen willen we een (project-) jongerenkoor opzetten waarbij de leeftijd van de koorleden ligt tussen de 12 en 18 of 20 jaar.

We hopen begin september te kunnen starten om rond Advent/Kerst een uitvoering te kunnen geven. Het is de bedoeling om elke donderdagavond te repeteren. Daarvoor zijn we op zoek naar een enthousiaste dirigent (m/v) om de repetitieavonden te leiden. Lijkt het u/jou iets? Stuur dan een mailtje vóór 20 juni naar: jkhosanna@gmail.com

Bestuur Jeugdkoor HOSANNA
Benthuizen

Hollands grootste in klassieke stijlmeubelen!



BÉVÉ MEUBEL

Antwerpseweg 9, Gouda
www.beve-meubel.nl

Wie heeft er interesse in complete jaargangen van "De Saambinder" en "Daniël" vanaf 1975 t/m 2015?
Gratis ophalen. Info: 0113 214978.

BESCHERM JOODSE KINDEREN TEGEN TERREUR!

De christelijke stichting "Vrienden van het Cheider"

- Zorgt voor beveiliging van de joods-orthodoxe school "het Cheider" in Amsterdam
- Keert zich tegen antisemitisme en terreur
- Helpt joodse kinderen

Stichting Vrienden van het Cheider

Maak uw gift over op IBAN: NL22 INGB 0000 419925
of NL08INGB065301463 t.n.v. Vrienden van het Cheider
www.heidervrienden.nl





Luxe compleet ingerichte
SAFARITENTEN
op campings in Drenthe
en op de Veluwe.
www.sfeertent.com.

NU 30% KORTING!

WerkmetTalent.nl VACATURE PLAATSEN? VOORHEEN: Refjobs
EELCO@WERKMETALENT.NL 06-3633 4536

- DIRECTEUR ZORGVERLENERS / RST ZORG / BARNEVELD
- COMMERCIELE KEUKENONTWERPER / KEUKENHOF SLIEDRECHT
- AFD. MANAGER DAMESMODE / SPEKSNIJDER MODE / BERGAMBACHT
- ONLINE MARKETEER (SEO ERV.) / PRESENTATION PARTNER / ZOETERMEER

PARTNERS: RMU, SIRJON, CEDRAH, FLYING EAGLE EN DRIESTAR EDUCATIEF

Vakantie Oostenrijk Te huur: luxe chalet en appartementen, 2-9 pers., in omg. Saalbach-Hinterglemm / Zell am See.
Info: 0180-322181 / 06-51166845.
www.vakantieindebergen.nl

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING
P.H. VAN DER LEER
Veenendaal Rhenen



Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding bij het verzorgen van alleen begrafenissen

P.H. van der Leer
T 0318 - 526641 E info@phvanderleer.nl
M 06 - 46376232 W www.phvanderleer.nl

SHG al meer dan 35 jaar een begrip



Kraamzorg
Bel voor informatie:
0187 - 48 91 73

Ma t/m vr: 9.00 - 11.00 uur /
13.00 - 15.00 uur.
Tevens op vr: 19.00 - 21.00 uur.



Zie voor informatie en aanmelden www.shgzorg.nl

Van Kooten
TUIN & BUITEN LEVEN®




Van Kooten Tuin en Buiten Leven is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van blokhutten, chalets, tuinhout, terrasoverkappingen, tuinkamers, tuinmeubelen, barbecues en andere aanverwante artikelen. De onderneming is in 12 jaar tijd uitgegroeid tot marktleider in de Benelux. Momenteel heeft de organisatie 6 verkoopvestigingen, meerdere webshops en 2 logistieke centra. In de organisatie zijn ruim 60 mensen werkzaam. Om onze organisatie verder uit te bouwen en de groeiambities te verwezenlijken zijn wij voor onze organisatie op zoek naar nieuwe collega's.

VERKOPER (Amersfoort + Wommelgem + Numansdorp) Wij zijn op zoek naar een ervaren Verkoopadviseur. In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de verkoop van onze producten. Je benadert en helpt klanten op een professionele en klantvriendelijke wijze. Je luistert naar wensen en creëert verkoopmogelijkheden, zowel in de showroom als op locatie. Je adviseert, inspireert en begeleidt klanten, stelt offertes en verkoopovereenkomsten op en zorgt voor een perfecte afwerking hiervan. Je bent in staat om met targets te werken, acquisitie te plegen en proactief mee te denken bij de verdere ontwikkeling van de verkooporganisatie. Als rechterhand van de bedrijfsleider geef je eveneens ondersteuning bij algemene werkzaamheden.

1ste MONTEUR (Velp) Als monteur ben je dagelijks op locatie bij onze klanten om hun aankopen te monteren. Dit doe je meestal met één of meerdere collega's, maar jij hebt de leiding en draagt de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Voor dit gevarieerde werk zijn bouwtechnisch inzicht, twee rechterhanden, samenwerken en verantwoordelijkheidsgevoel belangrijke kernzaken. Wil jij helpen om onze klanttevredenheid maximaal te houden door prachtige producten bij hen thuis te monteren? Ons montageteam bestaat uit ruim 20 mensen.

STAGIAIRES 2017/2018 en BBL leerlingen Studenten bieden wij volop kansen voor hun maatschappelijke vorming. In al onze winkels zijn commerciële stageplaatsen en BBL plaatsen beschikbaar waar jongeren zich uitstekend kunnen ontwikkelen. Voor het hoofdkantoor in Numansdorp zijn meerdere administratieve en logistieke stageplaatsen beschikbaar.

Voor deze vacatures vragen wij ook jonge mensen die net van school zijn om te reageren. Er zijn bij ons volop doorgroeimogelijkheden. Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden binnen onze merken en vestigingen, doelgerichte opleidingen en een prettige werksfeer in een professionele omgeving. Geïnteresseerden nodigen wij uit om vrijblijvend te solliciteren. Kom ook gerust eens langs in één van onze winkels. Je kunt je sollicitatie + CV voor 24 juni 2017 per post of per mail richten aan Dhr. B. de Jong (vacature@blokhutvillage.nl).

Hoofdvestiging: J. van der Heijdenstraat 10, 3281 NE Numansdorp (NL) T: +31 (0) 186-655990






Velp (NL) Amersfoort (NL) Strijen (NL) Hillegom (NL) Wommelgem (BE)

www.blokhutvillage.com www.verandavillage.com www.tuinhoutvillage.com

ES Vakanties
Vakanties in eigen sfeer

OOSTENRIJK, vanaf €495,- huurt u een **stacaravan op gezinscamping**. Recreatieteam, kerkdiensten, zon, water en bergen. Info: 055-3030083 www.es-vakanties.nl

Te koop in Barneveld nabij alle kerken en scholen: fraai gelegen vrijstaande woning met slaap- en badkamer op de begane grond, op loopafstand van het centrum. Kavelgrootte 542 m². Vraagprijs: € 417.500,- Voor info: www.calcant.nl

Stijlvolle rouw-/gelegenheidsjurkjes **kindergelegenheidskleding.nl**

Voor een zorgzame begeleiding



Begravenisondernehmung
Barneveld,
Scherpenzeel e.o.
A. Koster
Telefoon: 033 277 0555

Kantoor: Stationsweg 411
3925 CD Scherpenzeel
Centraal nummer (24 uur):
033 277 0555

Vakantie in Duitsland!
Wij verhuren twee ruime comfortabele vakantiewoningen in de overweldigende natuur van het Nordpfalzerbergland: uitgestrekte wandel- en fietspaden in de directe omgeving, historische plaatsen als Heidelberg, Trier en Worms op dagtocht afstand. Ook fietsverhuur! Rust, natuur en cultuur.
Meer informatie: fam. Moussault, op www.beth-etham.de of onder tel.nr. 0049-6385-92 555 77 (Nederlandstalig)

RST
Zorgverleners

Kraamzorg



In verwachting?

Clënten waarderen ons met een 9,4

Onze kraamverzorgenden:

- ✓ verlenen vroegtijdige assistentie bij de bevalling thuis of in het ziekenhuis
- ✓ geven professionele begeleiding bij de borstvoeding
- ✓ delen kennis met de moeder over de verzorging van de baby
- ✓ zijn alert op medische complicaties bij moeder en baby
- ✓ dragen zorg voor de hygiëne en de huishouding
- ✓ zorgen voor het hele gezin
- ✓ zijn geschoold om zorg te geven na een keizersnede
- ✓ werken vanuit een reformatorische levensovertuiging

Volddoet dit aan je verwachting?
Schrijf je dan in op www.rstzorg.nl of bel 0342-42 23 24.

Annette van Maaren (Msc.)
Reformatorisch Psycholoog



Haastrecht Oudewater
Montfoort Gouda
0348-558000 of 06-42504158
www.phaastrecht.nl

Psychologische Hulpverlening

De Verrassing
Bungalowpark

Welkom terug op ons park!

Al 60 jaar verrassend op Texel!

www.deverrassing.nl | 0222 31 89 06

HARKES
Begravenissen

Dokter Hamburgerlaan 59
2771 JR Boskoop

www.harkesbegravenissen.nl

Wij verzorgen alleen begravenissen

0172 - 21 21 22

De Luntersche Winkel

Voor Verantwoorde lectuur:

- Nieuwe boeken
- Veel 2^e hands boeken, bij 5 boeken één gratis

Mini onderneming beginnen?

- Huur dan bij ons een plaatsje in de winkel en verkoop uw eigen spullen.
- Ook is er 2^e hands kleding bij ons verkrijgbaar.



www.5eboekgratis.nl
www.delunterschewinkel.nl

Dorpstraat 165 • Lunteren • tel: 06-24 11 43 26

NATUUR- EN LANDSCHAPSCAMPING

"DE VERBORGEN HOEK"

Kom kamperen op Camping De Verborgen Hoek FRIESLAND of huur CHALET of compleet ingerichte LODGETENT (6-8 of 8-10 pers.) bij de FRIESE MEREN.

www.deverborgenhoek.nl 0514-602065

E. Treur
Kroostweg 22
3704 ED Zeist
Telefoon 030 - 6924258
Mobiel: 06 - 57315689
[www.begrafenisondernehmungtreur.nl](mailto:info@begrafenisondernehmungtreur.nl)
info@begrafenisondernehmungtreur.nl

Begrafenisondernehmung Treur

Wij verzorgen alleen begravenissen

begravenisverzorging

Den Hollander

Begravenissen in Den Haag, Westland, Gouda, Rotterdam, Vlaardingen en omstreken.
Wij verzorgen alleen begravenissen.

Dag en nacht bereikbaar.



P.N. den Hollander
T. den Hollander
Tel. 010 - 4600509

www.begravenisverzorgingdenhollander.nl

Boekhandel

De ZONNEBLOEM

Dorpsstraat 164 - Scherpenzeel (gld)
033-2774355
www.boekhandeldezonnebloem.nl



HULP NA EEN ongeval

Bent u slachtoffer van een ongeval? Heeft u hierdoor schade? DB Letselschade kan u geheel kosteloos begeleiden bij het verhalen van uw schade.



db-letselschade.nl
0252-701108



db LETSELSCHADE

Colofon

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteurs: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J.J. Verhage

Bijdragen van medewerkers

ds. G.J. van Aalst
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
T 0186-576990
E givanaalst@kliksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"

ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-51 35 97
E b.labee@kliksafe.nl

Meditaties

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 06-57773987
E jvthul@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk) en berichten

J.J. Verhage
Kloosplantsoen 131, 2985 SC Ridderkerk
T 0180-420865, F 0180-423583
E jj.verhage@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
postbus 608, 3440 AP Woerden
T 0348-489900
E saambinder@cbgg.nl

Advertenties en familieberichten aan

Verloop drukkerij
postbus 33, 2950 AA Alblisserdam
T 078-6912899
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór de week van verschijning aangeleverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,30 per mm.
Familieberichten € 0,45 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
postbus 608, 3440 AP Woerden
T 0348-489900
E saambinder@cbgg.nl

Betalingen abonnementsgelden

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementsprijzen

(bij vooruitbetaling):

voor Nederland: € 14,00 per halfjaar (te betalen per 1 april en 1 oktober) voor het buitenland*: € 150,00 per jaar *afwijkend tarief voor:
Canada: \$ 165, USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika

Mr. A.M. Berman, P.O. Box 20188
St. Catharines, ON L2M 7W7, Canada
T 1 905 651 2320
E amberman47@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten en advertenties zonder overleg aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.

Ds. Labee over:

Ingezonken gebedsleven

Hoe komt het dat mijn gebedsleven zo ingezonken is, terwijl het een aantal jaren geleden zo anders was? En hoe kan het, dat het zelfs zover komt dat ik er tegenop zie om nog een gebedje over m'n lippen te krijgen?

Nood

Deze vraagsteller liet zich even in het hart kijken: 'Een aantal jaren geleden voelde ik 's avonds bij het bidden - voordat ik ging slapen - en 's morgens - voor ik de dag begon - en tussendoor dat er een schreeuw vanuit mijn hart naar boven ging. De schreeuw: O God, wees mij zondaar genadig! Ik voelde me klein en nietig als ik bad tot de levende God, Die met onze zonden geen gemeenschap kan hebben (...). Nu is het zo ingezonken dat ik amper een gebed over mijn lippen kan krijgen, laat staan schreeuwen om genade. Onze dominee spoort de gemeente vaak aan om toch naar de troon der genade te vluchten en niet eerder op te houden met 'schreeuwen' totdat je geen kracht meer hebt. Onze ziel is zo kostbaar! Dan denk ik: kon ik dat maar. Ik zie er zelfs tegenop om te bidden, want ik kan het niet. Hoe kan de Heere nu zo'n gebed (een paar nietige, loze woorden) horen, laat staan verhoren? Hij is zo groot en heilig en ik zo klein en biddeloos (...)'.

Groter nood

Het is een zegen als we iets van deze dingen (her)kennen in ons van nature zo oppervlakkige leven. Als er werkelijk nood in onze ziel geboren wordt en we leren in rekening te staan met een heilig en rechtvaardig God, Die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. En in de

prediking moet steeds worden aangewezen dat bij aan- en voortgang 'God Zijn genade en de Heilige Geest *alleen* aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken' (Heidelbergse Catechismus, zondag 45). De hoogste Profeet en Leraar heeft het Zelf gesproken: 'Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden' (Mattheüs 7 vers 7 en 8). De vraagsteller meent zo'n tijd gekend te hebben dat het uitdreef naar de troon van Gods genade.

Maar de nood is groter geworden. Er is een andere tijd gekomen waarin tot schande en smart geleerd wordt dat 'echt' bidden genadevrucht van het nieuwe leven is. Wat een nood! Dan ga je walgen van je eigen gebeden met zelfbedoeling en bijbedoeling. Dan wordt het tijd om te bedelen: Heere, leer mij bidden want ik kan geen gebed (en ook geen gebedje) meer over m'n lippen krijgen. Ds. J.G. van Minnen, een zielsvriend van ds. F. Bakker die het mooie boekje 'Gebedsgestalten' schreef, dichtte:

*Ik had m'n hande beide,
In stilte van de nacht,
Geheven naar de hemel.
Gevouwen en gewacht...
'k Kon niet meer vragen, klagen,
Ik kon niet meer gewagen
Hoe arm m'n ziele was.*

Onhoudbare nood

Beste vraagsteller en lezer(es), de Heere geve dat het een onhoudbare nood wordt. Dat dit ongeluk ons - als rechteloze - drijft in de binnenkamer. Wat krijg je dan die Voorbidder nodig, Jezus Christus, Die Zijn Kerk leert bidden. Dan heb je geen redevoeringen meer zoals die Farizeeër (uit Lukas 18), maar blijft het bedelaarsgebed van die tollenaar over. En als er geen woorden meer zijn, de Heere hoort ook het piepen van een belaagde zwaluw, het kirren van een angstige duif en het krassen van de jonge raven. Laat dit maar overblijven met de dichter van Psalm 5: 'Sla ied're zucht, mijn hart ontgleden, opmerkend gâ...'



VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt - zo mogelijk - altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.