



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de

AAMBINDER



Gereformeerde Gemeente Ooltgensplaat

14/05/2020
jaargang 98

nr **33**

Van 1968 tot 1995 wordt de gemeente van Ooltgensplaat in het ambt gediend door ouderling A. de Bonte. Na zijn onverwachte overlijden op 16 februari 1999 schrijft ds. C. de Jongste onder meer: 'Onze broeder heeft gedurende 27 jaar de gemeente op De Plaat gediend in grote liefde en onvergetelijke eenvoud. In zijn optreden en voorgaan mocht door genade iets afstralen van de les van de grote Ambtsdrager: 'En leert van Mij dat Ik

zachtmoedig ben en nederig van hart'. (...) Meer dan zestig predikanten logeerden bij De Bonte, waaronder tientallen studenten die voor het eerst van hun leven in het openbaar het Woord Gods gingen bedienen. Het echtpaar De Bonte was een vast en vertrouwd adres voor het curatorium om studenten te laten beginnen. Voor velen zijn onvergetelijke banden gevallen. De gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegening zijn'.

Jezus' opdracht om te bidden voor arbeiders in Zijn oogst

De Heere Jezus preekt het Evangelie van Zijn Koninkrijk. Daarbij geneest Hij zieken en zij die kwalijk gesteld zijn.

Bidt dan de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.

Matthéüs 9:38

We lezen in Matthéüs 9 dat de Alwetende de diepe geestelijke nood van de mensen peilt (vers 36). Allen leven op het erf van Zijn genadeverbond. Allen zijn bevoorrecht. Allen zijn kinderen van Abraham, afgezonderd van de wereld en de omliggende heidenvolken. Toch is er meer nodig... Uitwendige zegeningen zijn groot, maar maken niet zalig. De Hartenkenner is ontroerd tot in het diepst van Zijn ziel. De toestand van de mensen die Hij voor Zich ziet, is gelijk aan een kudde schapen die geen herder heeft. Zo'n kudde is altijd, maar zeker in Israël, te beklagen. De schapen raken zo vermoeid dat ze uiteindelijk van ellende ergens op de grond gaan liggen, verstrooid en uitgeput. Het volk heeft wel herders, maar dat zijn huurlingen. De kerkelijke leiders in die dagen bedriegen de mensen voor de eeuwigheid. Ze leggen lasten op die te zwaar zijn om te dragen. Arme schapen die altijd maar met de zweep van de wet geslagen worden. Arme schapen die stipt moeten leven naar de regels van de wetten van Mozes. Arme kudde die de zaligheid moet 'verdienen'. Liefde, ernst en bewogenheid van hun herders kennen zij niet. De Naam van Jezus Christus, de ene Naam tot zaligheid, wordt

ds. D.W. Tuinier,
Kampen

niet genoemd. Israël heeft echte herders nodig, die het beeld van de goede Herder vertonen.

Arbeidskrachten nodig

U hoeft er niet aan te twifelen of Jezus hier spreekt over de roeping van Zijn jongeren in een *noodsituatie*. In het volgende hoofdstuk zendt Hij Zijn discipelen uit. Maar dat is blijkbaar niet voldoende. Er zijn meer arbeidskrachten nodig. Waarom? Omdat Gods Zoon in het Galilea van Zijn dagen, maar ook wereldwijd, een grote oogst ziet rijpen. Die moet worden binnengehaald. Daarvoor is extra mankracht nodig.

Immanuël zal naar Golgotha gaan. Daar zal Hij Zijn leven afleggen. Hij zal het wederom nemen. De vrucht daarvan zal zijn dat Hij zaad ziet. De nieuwtestamentische tijd breekt aan. Verloren schapen van het huis van Israël zullen worden toegebracht. Andere schapen, die van Zijn stal niet zijn, zullen Zijn stem ook gaan horen. Zijn huis zal vol worden.

De schapen van Zijn kudde hebben voedsel nodig. Juist in de oogsttijd zijn arbeiders onmisbaar. Die nood probeert Jezus Zijn discipelen duidelijk te maken. Hij zegt heel nadrukkelijk: 'Bidt dan...'. Vooral het woordje 'dan' geeft de klem hiervan aan. Er wordt een werkwoordsvorm gebruikt die ziet op een gedurige activiteit. Bidt zonder ophouden! Volhardt in het gebed. Het is een bevel. Het is Zijn eis. Ook als u niet bidden kunt of wilt, toch doen, al is het met uw verstand. Wees verlegen om Gods Geest en Zijn genade. Nodig is dat Gods Geest uw ogen en hart opent. U doorleeft uw nood, maar krijgt ook een levend besef van de nood van uw naaste. Zoveel zielen die met u op reis zijn naar de eeuwigheid, waaronder nog zo velen die de Heere niet kennen. De liefde Gods uitgestort in de ziel, geeft wederliefde tot Hem, Zijn Woord, Zijn geboden, Zijn inzettingen en Zijn Kerk. Ook al kunt u niet alles begrijpen, u zoekt de binnenkamer op en doet wat de Koning van de Kerk van u vraagt. Het is *Zijn* opdracht om te bidden voor arbeiders in de oogst. Uw gebed, door Gods genade, uit de nood geboren, komt op vanuit de diepte, vanuit de verootmoe-

In dit nummer

- 6** Commentaar: Waar was God in Auschwitz?
- 9** Onderwijs in coronatijd, grensverleggend?
- 20** Zoeken en niet vinden

- 2** Jezus' opdracht om te bidden voor arbeiders in Zijn oogst
- 3** Leren op de school van Christus [20]
- 4** Bijbelstudie [2] De geadresseerde
- 5** Monica, Augustinus' moeder [2]
- 7** De engelen, gediensstige geesten [4]
- 8** Veiligheid onder elkaar [2]
- 10** Toerusting mogelijk gemaakt in Nazareth
- 11** Boekennieuws
- 12** Kerknieuws
- 12** Berichten
- 13** Kerkdiensten
- 19** Jeugdrubriek

Leren op de school van Christus [20]

diging met het besef dat het onverdiend is dat de Heere naar u omziet. Maar er is ook geloof, een vertrouwen en verwachting (hoe klein misschien ook) dat de God van de oogst uw gebed hoort en verhoort, op Zijn tijd en wijze, om Zijn grote Naam, om Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, Die Hij altijd hoort en verhoort op grond van Zijn werk en voorbede.

Zijn oogst

In Hem ligt de vastheid en de zekerheid. Hij is de grote Eigenaar van de oogst, verkoren door de Vader, gekocht met Zijn bloed, bijeen verzameld en toegebracht door Zijn Geest, totdat de gehele oogst rijp is en binnengehaald wordt in de hemelse schuur. Er komt geen mens aan te pas. Die schakelt Hij wel in, maar Hij schakelt op Zijn tijd ook weer uit. Het is Zijn oogst. Daarom is er ook een zekere verwachting dat de oogst er komt. Maar ook een geloofsvertrouwen dat Hij voor arbeiders zal zorgen, ook al is het aan onze kant onverdiend.

God staat garant voor de oogst en voor de arbeiders. Hij stoot uit... In de kanttekeningen lezen we: 'uitzenden, door de kracht van Zijn Geest gewillig en bekwaam gemaakt'.

Ondanks hun bezwaren, tegenstand en onmogelijkheden buigt God hun wil om en maakt hen gewillig. Er komt een overgave en gehoorzaamheid, geloofsvertrouwen en stil berusten in Zijn beleid. Ze mogen volgen, Hem volgen. Dan gaat het nooit verkeerd. Mozes mag zich niet aan zijn roeping onttrekken. Jeremia heeft geen bezwaren meer. God wint Jesaja en al Zijn knechten in om de weg te gaan, die Hij wil dat zij gaan zullen.

Hem volgen, Zijn voetstappen drukken, zichzelf verloochenen, hun eigen vlees kruisigen en Zijn beeld vertonen, Zijn kruis dragen om door Hem gebruikt als een nietig instrument, als slijk in Zijn vingers, bruidswerver te zijn voor de hemelse Bruidgom, zielen tot Hem leiden, Zijn oogst bijeen verzamelen en binnenhalen in Zijn hemelse schuur, dat is het heerlijkste werk dat er is. Het is onmogelijk in onszelf, maar de kracht ligt in de Meester, Die roept, Die de Getrouwe is en het ook doen zal. 



Ralph Venning

Deel II Zuigelingen

VI HET GELOOF VAN DE ZUIGELINGEN

Het tweede beginsel van de leer van Christus, dat melk wordt genoemd maar toch ook een echt fundament is, is het geloof in God. Het voorwerp is God, de daad is het geloof, en de manier waarop het geloof zijn kracht uitoefent is dat het op God, en op Hem alléén, gericht is.

We kunnen hier zien hoe goed de King Jamesvertaling dit woord* op deze plaats (Hebr. 6:1) gebruikt, want het Griekse woord *epi* wordt in de vierde naamval verder bijna nergens in de Schrift gebruikt met betrekking tot het geloof. Het wijst op een gerichtheid en is daarom goed overgezet in de Engelse vertaling als 'geloof dat op God gericht is'.

Zo wordt dit voorzetsel *epi* ook gebruikt in Lukas 10:9: 'Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen', of 'is u genaderd'; het staat voor de deur. Het geloof waar we hier over spreken is dus een naderen tot God. Het heeft zijn volmaaktheid en zijn doel nog niet bereikt, maar is in beweging en heeft een richting. Deze zuigelingen - ik heb het over de geringste en de zwakste - zijn nabij gekomen. Men kan zeggen dat ze aan het komen zijn, niet dat dat ze al gekomen zijn. Het woord wijst op slechts een graduele vordering. Het is nog geen volledige of volmaakte daad, maar een handeling die begonnen is en zich voltrekt. Toch zal dat geloof op Gods tijd volmaakt worden en wordt het voor dit ogenblik door Hem aanvaard, want we lezen in Johannes 6:37: 'Die tot Mij komende is (zo staat er in het Grieks), zal Ik geenszins uitwerpen'.

Het voorwerp van dit geloof is God de Vader, niet God tegengesteld aan de Zoon, maar wel onderscheiden van de Zoon, in zoverre de christen geworden Hebreeën, die doorgaans nog zuigelingen waren, vasthielden aan de geest van het Oude Testament. Dit geloof was weliswaar niet zonder oog voor de Messias, aangezien de Vader én de Zoon samen werken in de ziel en deze op beiden gericht is - niemand kan immers tot de Vader komen dan door de Zoon, noch kan iemand tot de Zoon komen tenzij de Vader hem trekke. Toch was het vooral op de Vader gericht. Het geloof ziet op God de Vader als de Persoon Die het zwaarst beledigd is en met Wie het in de eerste plaats verzoend moet worden. Kortom, de ziel richt zich voornamelijk tot de Vader, maar dóór Christus, of -zoals Daniël zegt- 'om des Heeren wil' (Dan. 9:17).

* In de Engelse King Jamesvertaling staat 'faith towards God' (geloof dat op God gericht is), de Nederlandse Statenvertaling van dezelfde tekst luidt: 'geloof in God'.

(wordt vervolgd)



Uit: "Leren op de school van Christus", Ralph Venning (uitg. Brevier).



De brief aan Titus

Hoofdstuk 1:3b, 4

De geadresseerde

3 ...aan Titus, mijn oprechten zoon, naar het gemeen geloof:

4 Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker.

Deze korte pastorale brief van Paulus is gericht aan Titus (vers 3b). Wie is deze jonge man? Nee, het is niet de Romeinse generaal, die in het jaar 70 na Christus met zijn legers Jeruzalem heeft verwoest. Onze Titus is een Griek, geboren uit heidense ouders en onbesneden (Gal. 2:3). Maar er is een groot wonder gebeurd in zijn leven. De prediking van Paulus is gebruikt tot zijn bekering.

ds. M. Karens,
Middelburg

Titus is een trouw metgezel van Paulus geweest op veel van zijn zendingsreizen. Dertien verwijzingen naar hem staan er in de brieven van Paulus. De apostel heeft deze jonge prediker naar Korinthe gezonden om een collecte te houden voor de (arme) gelovigen in Judea. Hierbij prees hij Titus voor zijn troostvolle optreden (2 Kor. 7:13-14). Paulus laat hem achter op het eiland Kreta, gelegen in de Middellandse Zee. Zo was Titus de apostel tot grote steun. De aanhef besluit met de apostolische zegengroet (vers 4). Deze zegenbede bevat drie dingen: genade, barmhartigheid en vrede. Drie rijke genadegaven, die voortkomen uit God de Vader en de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker. Opvallend: in vers 3 wordt God onze Zaligmaker genoemd. In vers 4 Jezus Christus. Zalig maken, redden, behouden, dat is het werk van de drie-enige God! Het welbehagen van de Vader is de Bron en Christus heeft de genade en de vrede verdiend op Golgotha. Maar Hij wil deze gaven door de Geest ook schenken en toepassen aan goddelozen en vijanden. Titus heeft - en al Gods kinderen hebben - deze zaken dagelijks nodig. Genade en vrede om staande te blijven. Zingt u al mee? 'Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet; de vrede met een kus van 't recht gegroet'.
(wordt vervolgd)

De Heilige Geest heeft door het zaad van het Woord deze heiden wedergeboren tot een levende hoop. Het zaligmakend geloof is geplant in zijn hart. 'Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God' (Rom. 10:17).

Paulus noemt Titus (vers 3b): 'mijn oprechte zoon naar het gemeen (gemeenschappelijk) geloof'. De apostel ziet zich als de geestelijke vader van Titus, maar ze bezitten allebei hetzelfde algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Het geloof dat hen beiden en alle uitverkorenen gemeen is, waarmee Paulus te kennen geeft dat Titus niet zijn natuurlijke zoon is, maar zijn geestelijke zoon (kanttekening).

Kan de apostel dit ook van u en jou schrijven? Bezit ik ook dát geloof, een gave van God? Deel ik - door dat geloof in Christus - in de gemeenschap der heiligen? Niet te snel ja zeggen! Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf (2 Kor. 13:5a). Beproeven, namelijk aan de ware proeven en merktekenen van het ware geloof en van de ware vereniging met Christus (kanttekening).

Onderzoek uzelf of
gij in het geloof zijt,
beproeft uzelf

Een wens vervuld

P.C. Beeke,
Middelburg

Augustinus had gebeden 'om kuisheid en zelfbeheersing, maar nu nog niet. Want ik vreesde dat U mij terstond zou verhoren en genezen van de begeerte en ik wilde liever dat die verzadigd werd dan uitgedoofd'. Wilde jaren hebben plaatsgemaakt voor eerzucht. De rebelse zoon wordt leraar in welsprekendheid.

Negen jaar lang is hij in de ban van de Manicheeërs. Hij bestudeert de astrologie en schrijft een boek over "Schoonheid en harmonie". Het sterven van een vriend kan hij moeilijk verwerken. Contacten met de geleerde Faustus eindigen in meningsverschillen. Augustinus zoekt een nieuwe uitdaging. Hij wordt docent in Rome. De échte oorzaak van deze verandering begrijpt hij pas later: 'Uw verborgen voorzienigheid, mijn God, trok de handen niet af van mijn ziel en het hartenbloed van mijn moeder werd door haar tranen dag en nacht voor mij geofferd'. De Heere heeft een ander plan.

Rome

Zijn vertrek is tegen de zin van Monica. Zij wil hem tegenhouden, maar met een smoes vaart hij af zonder haar. Als zij daarachter komt, is Augustinus allang op zee. 'Ik beloog mijn moeder - en dat nog wel zo'n moeder'. Verdrietig blijft ze achter, maar 'na zich beklaagd te hebben over mijn bedrog en wreedheid, keerde zij terug om U voor mij te bidden. Maar ik ging naar Rome!'

Nog maar net aan land gekomen wordt hij ernstig ziek. Zal het sterven worden? 'Ware haar hart met die wond geslagen, het zou nooit genezen zijn'. Dan zou het gebed ophouden en haar moederdroom niet meer vervuld worden. Augustinus herstelt, 'hoewel ik nog steeds ziek was in mijn goddeloos hart'.

Van Rome gaat het naar Milaan waar Augustinus een eervol ambt krijgt. Hij ziet zijn moeder terug, die hem nagereisd is.



'Gij hebt ons geschapen tot U en ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U.'

(Augustinus na zijn bekering)

De christelijke voordrachten van bisschop Ambrosius spreken aan. Ze maken kennis met Ambrosius, die Augustinus 'gelukwens met zulk een moeder; maar hij wist niet wat voor zoon zij had'. Zijn leven wordt hinken op twee gedachten en zoeken naar waarheid. Nu eens spelen oude zonden op, dan weer is er vrees voor dood en oordeel. Als hij de brieven van Paulus leest, 'overdacht ik Uw werken en huiverde'. Bij het horen van verschillende bekeringen in zijn omgeving schaamt hij zich.

Neem en lees

Een geweldige strijd drijft Augustinus ver de tuin in. Daar voert hij zijn inwendige strijd met God. Op leven en dood, tussen vlees en geest. Als hij bitter weent, klinkt vanuit een naburig huis een kinderlied: 'Tolle, lege; neem, lees'. Augustinus staat op,

'daar ik het niet anders kon verklaren, dan dat mij van Godswege bevolen werd, het boek te openen en het eerste hoofdstuk, dat ik zou vinden, te lezen'. Het worden de laatste woorden van Romeinen 13: 'Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden'.

Monica, het 'geboorteberechtigd' vernemend, 'sprong op van vreugde, prees U, Die mij zoveel meer geschonken had, dan zij in haar treurende en klagelijke zuchtigen placht te vragen'. Het tranenkind wordt in Milaan gedoopt.

Wat doe ik nog hier?

Enkele dagen voor haar sterven zit Monica met Augustinus aan het venster bij de tuin. Zij spreken samen over 'hoe het eeuwige leven der heiligen zou zijn'. Hun harten opgeheven tot hemelse vergezichten, zoals het schilderij laat zien.

Dan zegt Monica: 'Mijn zoon, wat mij aangaat, niets in dit leven bekoort mij nog. Wat ik hier nog moet doen en waarom ik hier ben, weet ik niet, want van deze wereld verwacht ik niets meer. Eén ding was er waarom ik nog een weinig in dit leven wenste te blijven, namelijk dat ik jou mocht zien als een kerkelijk Christen voor mijn sterven. Meer dan mijn verlangen heeft God mij geschonken, zodat ik zelfs mag zien dat je met verachting van aards geluk Zijn dienaar bent. Wat doe ik nog hier?' Gelukkig wie eenmaal die laatste zin mag nazeggen.

Ze besluiten samen terug te keren naar Afrika. Daar zal Monica echter niet meer komen. Haar is een beter vaderland bereid. Tijdens de reis overlijdt ze in Ostia, de haven van Rome. Haar taak is gedaan, haar wens vervuld.

Met haar woorden en haar leven spreekt ze nog nadat ze gestorven is.

Volgende week deel 3:

Een moeder in Israël



Rectificatie:

In het eerste artikel over Monica stond in het kader: een kind van zoveel tranen, maar juist is: zulke tranen. Dit is bij de correctie ten onrechte veranderd. De Latijnse tekst luidt: filius istarum lacrimarum. Dat is een niet onbelangrijk verschil. De bisschop die dit zei had begrepen dat niet de hoeveelheid tranen van belang zijn, maar de aard van de tranen.

Waar was God in Auschwitz?

Jaarlijks wordt op 4 mei de dodenherdenking gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Met name de Joden waren doelwit van deze naziterreur.

ds. G. Clements,
Gouda



Elie Wiesel (zie pijl)

Het kamp in Auschwitz staat symbool voor de moord op zes miljoen Joden. Huiveringwekkend kwam aan het licht waartoe de mens in staat kan zijn. De kampbeulen waren geen wilde heidenen, maar veelal afkomstig uit het Duitse christenvolk. Auschwitz laat zien dat elk mens na zijn afval van de goede Schepper geneigd is om God en zijn naaste te haten. Opmerkelijk genoeg heeft de heersende theologie deze les niet getrokken. Integendeel, zij roept God Zelf ter verantwoording. Hij moet rekenschap geven van Zijn daden, waarom er zoveel ellende is. Laat ons nagaan wat de Schrift zegt over Gods bestuur en het kwaad in de wereld.

Elie Wiesel

De vraag naar God en het kwaad leefde ook bij de Jood Elie Wiesel († 2016), de latere Nobelprijswinnaar voor de vrede. Wiesel werd geboren in Sighet, in het noorden van Roemenië. Hij was een vrome joodse jongen die elke dag de Talmoed bestudeerde. Elie was nog geen vijftien jaar toen het gezin Wiesel in een beestenwagen op transport werd gezet naar Auschwitz-

Birkenau. Bij aankomst werd Elie geslagen en kaalgeschoren. Zijn vader zag hij voor het eerst huilen. De beruchte dr. Joseph Mengele bepaalde wie er naar de gaskamer of naar het werkkamp moest. Gelukkig mocht zijn vader naar het werkkamp. Elie begon aan zijn geloof te twijfelen toen hij hoorde over de crematoria. Hoe kon de hemel zwijgen, terwijl zoveel joodse mensen vergast werden? Heel aangrijpend is de passage over het ochtendappèl in zijn bekende boek "De Nacht". Twee mannen werden samen met een kind opgehangen. 'Waar is de goede God, waar is Hij?' vroeg iemand achter mij. De gevangenen van Auschwitz moesten in defilé langs de stervenden lopen. Het kind bleef een half uur langer leven omdat het lichter was. Toen uiteindelijk ook het kind stierf, stierf in het hart van Elie Wiesel, de God van Israël.

Waarom?

Als God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Waarom grijpt Hij niet in? Elie Wiesel had zijn antwoord klaar. De God van Abraham, Izak en Jakob bestaat niet. Hij verviel tot een soort opstandsatheïsme. Veel moderne mensen

argumenteren op gelijke wijze als Wiesel. Anderen willen het bestaan van God nog wel erkennen, maar zeggen dat Hij onmachtig is. Hij is bewogen met ons lot, maar kan het ook niet veranderen. Eigenlijk is dit ook een vorm van atheïsme, want een onmachtige god is geen God. Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden: óf al wat op de wereld gebeurt, wordt beheerst door toeval, óf alles wordt geleid door de hand des Heeren.

Ondertussen mogen we de vraag 'waar is de goede God?' op het ochtendappèl niet bagatelliseren. Ook Bijbelheiligen als Job en Asaf hebben met deze vraag geworsteld. Sinds Kain gaat er een stroom van bloed door de wereld. Het volk Israël heeft buitensporig veel geleden. Onder de slavendienst van Farao riepen zij uit de benauwdheid. Onder de heerschappij van Assyriërs, Babyloniërs en Romeinen zijn de Joden langdurig gekweld. In menige klaagpsalm klinkt de waaromvraag. 'Waarom verbergt Gij U in tijden van benauwdheid?' (Ps. 10:1).

Medelijdende Hogepriester

Welk antwoord geeft de Bijbel dan op deze noodschreeuw? Als we de geschiedenis van Job lezen, valt het ons op dat de Heere geen direct antwoord geeft. De Heere openbaart Zich aan Job in Zijn scheppingsheerlijkheid. Dan verfoeit Job zich en legt de hand op zijn mond. Ook Asaf erkent dat hij onvernünftig is en niets weet. De Nederlandse Geloofsbelijdenis raadt ons ootmoedig te zijn en het hoge Godsbestuur niet nieuwsgierig te onderzoeken buiten de palen der Schrift (NGB, art. 13).

In de tweede plaats dragen de goddelozen in de Bijbel de volle verantwoordelijkheid voor hun gruweldaden. Niet GóD is de Auteur van het kwaad, maar de zondige mens. De werkers der ongerechtigheid zullen geoordeeld worden. 'Gij zet hen op gladde plaatsen, Gij doet hen vallen in verwoestingen (Ps. 73:18).

Tenslotte geeft de Schrift een duidelijk antwoord op de vraag: 'Waar was God in Auschwitz?' Geen wereldreligie kan na zeggen wat de Schrift hierover openbaart. De Zoon van God Zelf is in de allerdiepste smaadheid en angst der hel geweest is. 'Hij gebonden, opdat Hij ons ontbinden zou' (avondmaalsformulier). Ook in Auschwitz mochten Gods kinderen zich getroost weten door deze medelijdende Hogepriester. 'Want in hetgeen Hij Zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan Hij dengenen die verzocht worden, te hulp komen' (Hebr. 2:18).

Een engel roerde Elia aan

'En hij legde zich neder en sloep onder een jeneverboom; en zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: Sta op, eet. (...) En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder, en roerde hem aan en zeide: Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn'.

1 Koningen 19:5-8

Nadat de Heere regen op de aardbodem heeft gegeven (1 Kon. 18:1), ziet Elía met groot verlangen uit naar geestelijke groei en bloei: Achab zal de baäldienst uitroeien en het volk Israël zal de HEERE navolgen. Ja, het woord van de profeten, die nog zo kortgeleden door Obadja verborgen waren, zal nu met majesteit klinken!

ds. C. Hogchem,
Aalburg

roert de hemelbode Elía aan. Aanroeren, dat is behoedzaam aanraken met de vinger toppen, vriendelijk en zachtjes schudden. Zó was het de engel opgedragen. De knecht roert het kind aan. Er moet Vaderlijk met dit kind gehandeld worden. Elía wordt wakker en hoort dat iemand hem beveelt: 'Sta op, eet'. We lezen niet van verwondering, vrees of blijdschap. Heeft de profeet er wel erg in dat een engel tot hem spreekt? Vraagt hij zich niet af waar dat voedsel vandaan komt, hier bij hem in de woestijn? Ach, Maria Magdalena was zo bedroefd, dat ze niet zag en hoorde dat het haar Heere was Die tot haar sprak. Aan het hoofdeinde van Elia is een koek, op kolen gebakken, en een fles met water. Lusteloos en moedeloos als hij is, richt hij zich slechts wat op en eet een deel van de koek en drinkt wat water. Dan gaat hij weer liggen om verder te slapen, als krachteloos. Zijn ziel weigert getroost te worden. Het is genoeg, meent hij.

Nogmaals aangeroerd

Het zijn grote diepten waarin de zwakheid van het vlees schijnt te heersen over de genade Gods. Maar trapsgewijs zal Elía er uit worden opgehaald. Zie, daar ligt hij. Is de engel bij hem gebleven? In elk geval komt hij opnieuw en roert hem voor de tweede keer aan. En zegt: 'Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn' (7). Nu staat de profeet op, en eet en drinkt en gaat 'door de kracht derzelve spijs' veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb' (vers 8). De Horeb, waar eeuwen geleden het verbond der genade nationaal werd geopenbaard. Is dat verbond nu ten einde? 'Wat maakt gij hier, Elía?' vraagt de HEERE hem. Wie heeft u naar de Horeb gezonden? Nadat de profeet zich heeft uitgeklaagd voor het aangezicht van zijn God, ontvangt hij oplossende genade. Gods verbond zal niet wijken noch wankelen. Er is en blijft een overblijfsel naar de verkiezing der genade (Rom. 11:5). En daarom: 'Elísa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats' (1 Kon. 19:16^b).

Maar het gaat anders. Izébel - vol woede en zwerend bij Baäl - bedreigt Elía met de dood. Zodra de profeet dat ziet, slaat hij op de vlucht (1 Kon 19: 3). Alsof nu alles verloren is, alsof de duivel en Izébel hebben overwonnen. Zeker, Elía ziet het verkeerd, maar zo gaat het als de dadelijke genadebediening onthouden wordt. Dan ziet ook Elía door ongeloof en moedeloosheid alles op z'n zwartst. En blijkt dat hij een mens van gelijke bewegingen is als wij (Jak. 5:17).

De profeet verlaat het kerkelijk erf. Hij steekt in het zuiden bij Berséba 'de grens' over. Na een dagreis door de verzengend hete woestijn zet hij zich neer onder een jeneverboom en bidt of hij sterven mag. 'Het is genoeg' - zegt hij - 'neem nu, HEERE, mijn ziel' (1 Kon 19: 4). Bang is het in zijn verbijsterde ziel (zie vers 10). Hij legt zich neer en sterft... niet, maar slaapt. Blijkbaar is het niet genoeg, kennelijk is zijn ambtelijke dienst niet ten einde. Ook zal hij niet sterven, maar eens met lichaam en ziel ten hemel opgenomen worden.

Gods verbond zal niet wijken noch wankelen. Er is en blijft een overblijfsel naar de verkiezing der genade (Rom. 11:5).

Aangeroerd door een engel

Hoe nú verder? Ziel! Op die eenzame plaats komt 'een engel (5)'. Niet om hem hardhandig te wekken en hem met scherpe woorden verwijten te maken dat dit zo niet kan en dat hij ver van zijn plaats is, enzovoort. Nee, integendeel. 'Wij hebben' - zo belijdt Gods Kerk - 'geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden' (Hebr. 4:15). Christus buigt Zich over Zijn moedeloze Elía. Hij is in alle dingen verzocht geweest gelijk als de strijdende Kerk. En Hij weet wat smart, verlating, bestrijding en verzoeking is. Ja, het werd door Hem zoveel dieper doorleefd dan een van de Zijnen ooit. Doch: zonder zonde. In opdracht van dé Engel des HEEREN

(slot)



Een veilig baken

Tijdens het schrijven van dit artikel zitten we nog midden in de coronacrisis. Onduidelijk is hoe het allemaal zal gaan en zal zijn tijdens het verschijnen van dit artikel. Duidelijk is dat we in zorgvolle tijden leven.



Joke Zwerus,
aandachtsfunctio-
naris huiselijk geweld
Stichting De Vlucht-
heuvel

Zorgvolle tijden, als het gaat om onze gezondheid en om de gezondheid van mensen die dichtbij ons staan. Als het gaat om de kerkgang, die nu digitaal plaatsvindt. Waarbij het een wonder is dat de verkondiging van het Woord van God onverminderd zijn voortgang vindt. Als het gaat om het thuis werken en zijn. De eenzaamheid bij ouderen neemt toe. Ouders werken veelal thuis, kinderen doen hun schoolwerk thuis. Er zijn daarvoor minder 'vlucht-mogelijkheden' en spanningen in gezinnen kunnen daardoor extra hoog oplopen in deze tijden.

Wat een gezin nodig heeft is een veilig baken. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om elkaar en hun kinderen deze veiligheid te bieden, fysiek en emotioneel. Door de coronacrisis is iedereen, menselijkerwijs gesproken, teruggeworpen op zichzelf. Het vraagt heel wat van ouders om thuis te werken, of buitenshuis in de vitale beroepen, en om daarnaast hun kinderen te begeleiden, het huishouden te

doen, enzovoorts. Het vraagt heel wat om het met elkaar gezellig te houden, als je allemaal thuis bent en er minder mogelijkheden zijn tot afstand nemen, als dat nodig is. Het vraagt heel wat als je rouwt om geliefden die overleden zijn door het coronavirus, of in de periode van deze coronacrisis, waardoor er geen goed afscheid is geweest door de afstand die gehouden moet worden. En waardoor de mensen om je heen ook afstand moeten houden en niet kunnen troosten en nabij zijn, zoals dat vóór de coronacrisis wel kon.

Omgaan met angst

Het meer aangewezen zijn op jezelf, de afstand tot anderen, doet een beroep op verschillende vaardigheden. Bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met angst. Elke dag worden we geconfronteerd met zorgvolle verhalen. Dat kan angst oproepen en onzekerheid. En hoe ga je er goed mee om als je je overbelast en gespannen voelt? De mogelijkheid om dingen te kunnen relativeren wordt dan minder, waar-

door spanningen in de relatie en in het gezin kunnen toenemen. Durf je ruimte te nemen voor jezelf en voor de ander, kun je samen nog tijd vinden om (onderliggende) behoeften naar elkaar uit te spreken? In het nieuws worden de zorgen besproken over wat de coronacrisis met mensen kan doen. Toename van huiselijk geweld is een zorg. Doordat we allemaal thuis zitten en de hulpverlening meer op afstand is gekomen, is hier minder zicht op. Vanuit machteloosheid kan er een onveilige gezinssituatie ontstaan, waar verder niemand vanaf weet.

Daarom enkele tips:

- Blijf als echtpaar momenten zoeken voor jullie samen, om de (onderliggende) behoeften met elkaar te kunnen blijven bespreken.
- Zoek af en toe rustmomenten voor jezelf en het gezin. Verwacht niet dat je precies dezelfde taken kunt doen als vóór de coronacrisis.
- Neem bewust extra tijd voor stille tijd. Want waar kunnen we anders heengaan, dan naar de Heere? Hij weet van onze situatie af, Hij staat er boven en bij Hem mogen we schuilen (Psalm 91).
- Zoek steun wanneer het u teveel wordt, in uw netwerk, of neem contact op met de hulpverlening. Erover praten kan soms al helpend zijn. Er komt veel op ons af, dat zullen we allemaal zo beleven in deze tijd, en hulp inschakelen is kracht en geen zwakte. Je neemt daardoor verantwoordelijkheid. De ervaring heeft geleerd dat hulp op afstand - telefonisch of via beeldbellen - onder Gods zegen helpt.

Wij mensen kunnen proberen elkaar een veilig baken te bieden. In deze onvolmaakte wereld is dat beperkt en gebrekkig. Gelukkig is er een weg omhoog. De Heere staat boven alles, ook in deze coronacrisis. Hem zal het nooit uit de hand lopen. Bij Hem kunnen en mogen we terecht, met al onze vragen, angsten, spanningen en onzekerheid. Alleen Hij kan rust geven in deze onzekere en spannende tijden. 



De Vluchtheuvel

De Vluchtheuvel biedt ook in deze bijzondere tijden hulp.
Tel: 0113-213098,
www.stichtingdevluchtheuvel.nl

Onderwijs in coronatijd, grensverleggend?

Ook het onderwijs gaat gebukt onder de coronacrisis. Deze crisis zet ons allen stil. Wat zijn wij klein en kwetsbaar! Hoe afhankelijk zijn we van de Heere.



Er zijn leerlingen die het ook op afstand prima doen.

Werkgroep Onderwijs vanuit deputaatschap KGJO

De gevolgen van de crisis voor het onderwijs zijn groot. Leerkrachten hebben echter laten zien erg creatief en flexibel te kunnen zijn. In korte tijd werd het afstandsonderwijs op poten gezet. Er zijn leerlingen die het ook op afstand prima doen. Ze zijn trouw en maken ijverig elke dag hun taak. Andere leerlingen zijn snel afgeleid of missen de uitleg van de leerkracht. Sommige moeders en vaders kunnen prima overweg met kinderen die thuis aan de slag moeten. Voor anderen is dat lastig. Leerkrachten doen hun uiterste best de leerlingen in het oog te houden. We weten dat er ook kinderen thuis in onveilige situaties kunnen leven. Het is echter niet mogelijk zicht te houden op alles wat achter iedere voordeur gebeurt.

Onderwijs is veelzijdig. Voor een veelheid aan vakken worden taken gemaakt. Dat is niet voor elk vak even gemakkelijk. Denk aan de expressievakken, bewegingsonderwijs en muziek, om maar wat te noemen. Hoe gaan we dan om met vorming en thuis-onderwijs?

Het kan zijn dat een groep leerlingen te maken krijgt met achterstanden. Maar dat weten we pas als de leerlingen weer op school zijn. De Onderwijsraad opperde al om in de zomervakantie tijd in te halen. Inmiddels is duidelijk dat dit niet aan de orde is.

Toegenomen werkdruk

Leerkrachten leren in deze tijd veel. Huiswerk in een planner zetten en taken uitdelen is het begin. Je wilt als leerkracht echter ook weten of de taken zijn verwerkt en of de leerling toeneemt in kennis en begrip. Op afstand is het moeilijker om daar achter te komen dan in het klaslokaal. Het kan zijn dat de werkdruk voor leerkrachten, door de vele onzekerheden en de andere manier van werken,

is toegenomen. Hoe gaat het met de werkdruk als leerkrachten én afstandsonderwijs geven én een halve groep voor zich hebben? Dit vraagt creativiteit en improvisatievermogen. We wensen de leerkrachten daarbij veel wijsheid toe. Laten leerkrachten en schoolleiders een vaste lijn kiezen en zorgen voor eenvoud en eenduidigheid, voor goede onderlinge afstemming.

Wat een meevaller dat er internet is. Opeens zijn leerkrachten nog meer gebruik gaan maken van digitale middelen en afstandsonderwijs. De techniek kan ons geweldig helpen. Anderzijds is het niet goed als kinderen onbepaald achter het scherm kunnen zitten of doelloos op internet rondstruinen. Werkt deze crisis drempelverlagend? Of hebben ouders en scholen juist nu geleerd om kritisch afstand te bewaren? Goed mediaonderwijs is meer dan ooit nodig, maar dat wisten we al. We blijven kritisch over digitalisering als het gaat over sociale ontwikkeling en vorming.

Ontberen en waarderen

Meer dan ooit voelen we de waarde van ons onderwijs. Ontberen doet waarderen: de rol van de leerkrachten in het leven van kinderen, de veiligheid van het dagelijks ritme en de schoolgang. Hebben we wel voldoende beseft welke zegen we uit Gods hand ontvangen hebben in onze scholen?

Een crisis zet je stil bij waar het echt om gaat. Scholen willen met leerlingen leren en leven vanuit de Bijbel. Komt dat in deze crisistijd ook uit de verf? Weten we nu dat we van onszelf geen zekerheden hebben voor dit leven? Hebben we ondervonden dat we moeten (leren) uitzien naar de stad die fundamenten heeft? Hebben ziekte en dood een plaats in ons denken? Als deze crisis voorbij is, wat blijft er dan over van het leven in een tijd van crisis? Jeremia klaagt over de inwoners van Jeruzalem (Jer. 5:3). Hij zegt dat ze geslagen zijn, maar dat ze geen pijn hebben gevoeld. Ze hebben hun gezichten harder dan een rots gemaakt. Ze hebben geweigerd zich te bekeren. Weten we dat de pijn van ziekte en tegenslag een aanwijzing van God is, een oproep dat we ons tot Hem moeten bekeren?

De crisis raakt ons allen. Laten we ook allen bidden om bekering en vernieuwing door de Heilige Geest, want deze crisis alleen gaat dat niet doen.

(Eventuele reacties naar p.kieviet@versluijsschool.nl)



Toerusting mogelijk gemaakt in Nazareth

In februari vroegen wij in een artikel in **De Saambinder** aandacht voor de noodzaak van toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden in de jonge gemeente Nechama in Nazareth.

Na de bevestigingsdienst van ds. M.L. Dekker, van links naar rechts: diaken Ari ben Dayan, Rosa ben Dayan, ouderling Hilton ben Shimon, Pamela ben Shimon en ds. en mevr. Dekker.



Om de toerusting voor de ambtsdragers mogelijk te maken, is het nodig dat zij geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van hun werk. Omdat het deputaatschap die extra kosten niet kon dragen, is gevraagd aan kerkenraden en gemeenteleden om dit werk met een extra gift te steunen. We zijn nu ruim drie maanden verder en we willen u graag informeren over de stand van zaken.

Wij zijn verrast en verwonderd over de goede respons op onze oproep. Zo schonken de kerkenraden namens de gemeenten bijna 90.000 euro en kwam er via particulieren en bedrijven ook een mooi bedrag binnen. De Heere heeft nog voorzien en na Hem willen we ieder hartelijk danken voor de ruimhartige bijdrage. Deze opbrengst heeft het mogelijk gemaakt dat vanaf begin april ds. M.L. Dekker kon beginnen met onderwijs aan diaken Ari ben Dayan en ouderling Hilton ben Shimon. Eerstgenoemde kan nu vanuit de gemeente worden onderhouden. In de kleine gemeente van Nazareth kwam er tot nu toe veel neer op de schouders van ds. Dekker. Het zal voor hem een hele verlichting zijn nu hij bepaalde werkzaamheden, zoals het leidinggeven aan de tweedehandskledingwinkel en de shop waar mensen koffie kunnen drinken, met

Ari kan delen. Ouderling ben Shimon zal voorsnog in dienst blijven bij zijn huidige werkgever, waar hij inmiddels een andere functie heeft gekregen. Dit geeft ook voor hem ruimte om aan de studie te beginnen. Het studieprogramma zal op beide ambtsdragers afzonderlijk worden afgestemd. We zijn met hen zeer verblijd over deze voor het werk zo belangrijke ontwikkeling. We hopen van harte dat het onderwijs dat ds. Dekker nu mag geven, gebruikt mag worden om de prille gemeente van Nazareth te funderen in de gereformeerde leer die ons zo lief is.

Vervolgde kerk

Een andere ontwikkeling is dat ouderling Khalil Fawakhry per 1 april in dienst is getreden van onze commissie Vervolgde kerk, ressorterend onder het deputaatschap Bijzondere Noden. Hij zal zich bezig gaan houden met het onderzoek naar en de begeleiding van moslims die christen geworden zijn, de zogenaamde Muslim Background Believers (MBB's). Ouderling Fawakhry was tot nu toe verantwoordelijk voor het werk in de koffieshop Balalaika. Zijn plaats wordt ingenomen door mevrouw Rosa ben Dayan, echtgenote van diaken ben Dayan. Ook deze ontwikkeling is verblijdend. Dit zijn bemoedigende zaken in een verwarrende tijd. Het werk in Israël en in Oost-Europa wordt belemmerd door de coronacrisis. Anderzijds mogen we opmerken dat het werk toch mag doorgaan en contacten vaak zelfs worden verdiept. Zo blijkt ook hier weer, dat niets het Woord kan tegenhouden. Het werk van de Evangelieverkondiging zal door de hand van de opgestane Levensvorst, de Heere Jezus Christus, gelukkig voortgaan.

Voortgang

Ondanks dat deze tijd veel onzekerheden met zich meebrengt, mag het werk van de verschillende deputaatschappen toch zijn voortgang hebben en daarmee inhoud worden gegeven aan de roeping om Gods Woord te verkondigen onder Jood en heiden. De wijze waarop de Heere in het verleden de harten heeft geneigd om hiervoor te geven, is voor ons ook bemoedigend met het oog op de toekomst. Mogen we u vragen het werk onder het Joodse volk in uw persoonlijke en ambtelijke gebeden te gedenken. De Heere zegene het werk, tot eer van Zijn Naam en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Namens het deputaatschap voor Israël, ds. A. Schot, voorzitter

Boekennieuws



"Het zaad zal Hem dienen",
ds. A. Moerkerken;
uitg. Den Hertog,
93 blz., € 12,50.

Het zaad zal Hem dienen

In de tijd van Pasen en Pinksteren doen veel jonge mensen in onze gemeenten geloofsbelijdenis. Dat is elk jaar weer ontroerend en moedgevend. Ds. A. Moerkerken schrijft daarover in zijn nieuwe boekje "Het zaad zal Hem dienen": 'In een tijd van verbijsterend verval en van toenemende afval zorgt God ervoor dat er altijd een zaad zal zijn dat Hem zal dienen. Naar het woord van Psalm 22'. Dat is ons houvast in deze tijd waarin de belijdenisdiensten niet kunnen doorgaan vanwege het coronavirus. We mogen zien op de belofte dat 'zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden' (Ps. 72:17).

Ds. Moerkerken schreef over het doen van openbare belijdenis al eerder in *De Saambinder*. Het is een goede gedachte geweest om die artikelen uit te breiden en te bundelen in een boekje. Zoals we van broeder Moerkerken gewend zijn, schrijft hij in een heldere schrijfstijl behartenswaardige dingen over bijvoorbeeld de belijdenisvragen, de zichtbare en onzichtbare kerk, de inhoud van de belijdenis, de relatie tussen Doop, belijdenis en Avondmaal. Er is veel verwarring over de vraag waarvan we nu eigenlijk belijdenis doen. Doen we belijdenis van de leer, die we verstandelijk voor waar houden? Of gaat het om het belijden van je persoonlijke geloof, van je bekering? Nee, benadrukt de schrijver, 'We belijden van harte onze instemming met de leer waarin we zijn opgevoed en onderwezen. We moeten daarbij goed beseffen dat de Heere

ons hart aanziet, en dat belijdenis met de lippen zonder meer Hem nooit behagen kan'. Ds. Moerkerken wil heel graag de spanning erin houden: de geloofsleer moet geloofd en belééfd worden.

De aanspraak in het boekje wisselt. Jongeren worden aangesproken, maar ook ambtsdragers worden gewezen op hun roeping en verantwoordelijkheid. Laten we in de gemeenten aan de ene kant bewogen uitzien naar jongeren die zich van harte willen verbinden aan de Heere en aan Zijn dienst, maar aan de andere kant ook toezien op de goede belijdenis van de geloofsleer en een Bijbelse levenswandel. Dat is moeilijk en weerbarstig in onze tijd, maar het gaat om de eer van God, de heiligheid van de gemeente en het eeuwig welzijn van onze jongeren. Dit boekje van ds. Moerkerken kan daarbij zeker dienstbaar zijn.

L.A. Kroon, Woerden



"Bekering, hoe gaat dat?",
ds. J.M.D. de Heer;
uitg. Den Hertog,
128 blz., € 13,90.

Bekering, hoe gaat dat?

Door onze broeder ds. J.M.D. de Heer is een boekje samengesteld voor jongeren, met als titel "Bekering, hoe gaat dat?". Zoals hijzelf schrijft in het 'Woord vooraf' heeft hij in het Reformatorisch Dagblad veel vragen van jongeren mogen beantwoorden. Veel van die vragen gingen over de bekering.

In deze uitgave wordt dat onderwerp 'bekering' na een inleiding besproken in 16 hoofdstukjes, die elk door vetgedrukte kopjes zijn onderverdeeld. Daardoor is het gemakkelijk leesbaar en toegankelijk, met name voor de doelgroep, onze jongeren. Als voorbeeld: 'Bekering en verkiezing' (hoofdstuk 3), 'Bekering en zondekennis' (4), 'Bekering en Christus kennis' (5), 'Bekering en geloof' (9), 'Bekering en het Heilig Avondmaal' (12).

Op gevoelvulde en tere wijze worden jongeren in het boekje aangesproken in voor hen begrijpelijke bewoordingen en in overinstemming met hun belevingswereld. Onze broeder geeft er blijk van die belevingswereld van jongeren te kennen en zich daarin te kunnen verplaatsen.

Het onderwerp bekering bepaalt ons enerzijds bij onze verantwoordelijkheid. Gods Woord roept ons op veel plaatsen op tot bekering. Het is anderzijds een eenzijdig Godswerk. Het gevaar is groot om bij de bespreking van dit onderwerp het ene zoveel nadruk te geven, dat het ten koste gaat van het andere. Na lezing

van het boekje ben ik van mening dat de schrijver zich het gevaar van eenzijdigheid goed bewust is geweest en dat de inhoud mag worden beoordeeld als evenwichtig.

Wat me vooral opviel, is de Bijbelse fundering. Er is nauwelijks een bladzijde te vinden waar het geschrevene niet wordt onderbouwd met meerdere Bijbelteksten. Dus naast evenwichtig is het ook zeer Schriftgetrouw. Ook komen de belijdenisgeschriften regelmatig aan de orde. Het boekje is niet bedoeld als een handboek om bekeerd te worden. Het is een hulpmiddel om jongeren leiding te geven bij hun vragen. Ik wil het daarom onze jongeren van harte aanbevelen. Ook voor ouderen is het nuttig om er kennis van te nemen met het oog op het gesprek met jongeren.

ds. G. Hoogerland, Rotterdam

Kerknieuws

VERSLAG VERGADERING CLASSIS BARNEVELD 6 MAART 2020

Namens de roepende kerk van Barneveld-Centrum opent ds. B.J. van Boven op de gebruikelijke wijze de vergadering. De volgende gebeurtenissen worden gememoreerd:

Op 5 maart was het 12 ½ jaar geleden dat ds. M. Joosse als predikant is bevestigd. Ook wordt gememoreerd dat onverwacht de moeder van ds. Joosse na een ernstig ongeval is overleden.

In Scherpenzeel overleed op 4 februari oud-diaken Visser. Hij diende de gemeente van 1979 tot 2000 en mocht de hoge leeftijd van 99 jaar en 11 maanden bereiken. Op 6 februari overleed W. Nieuwenhuizen. In april 2019 had hij na 36 jaar het diakenambt in de gemeente van Wageningen neergelegd. Ook wordt gememoreerd dat het op 17 februari 25 jaar geleden was dat ouderling K. Karels scriba van de classis werd.

De gemeenten zijn vertegenwoordigd door negen predikanten en zeventien ouderlingen. De samenstelling van het moderamen is als

volgt: ds. J.B. Huisman (preses), ds. B.J. van Boven en ds. G. van Manen (assessoren), K. Karels (scriba) en J.M. van Koeveringe (quaestor).

In de afgelopen tijd hebben de commissie gemeentegroei Ede en de betrokken kerkenraden met elkaar gesproken. Na een korte toelichting van de rapportage ontstaat een uitgebreide bespreking. Het rapport van de commissie komt erop neer dat voor de gemeentegroei van Ede opnieuw naar een oplossing aan de zuidzijde van Ede gekeken zou moeten worden. Een oplossing in die richting heeft echter onmiskenbaar gevolgen voor de gemeente Wageningen. Ook zijn er in de afgelopen jaren al verschillende gesprekken geweest. Het zoeken naar een oplossing aan die zijde van Ede zal dan ook alleen zinvol zijn als vooraf classicale uitspraken worden gedaan over de grens tussen Wageningen en Ede. Daarbij wordt nog naar voren gebracht dat bij het vinden van een oplossing aan de zuidzijde waarschijnlijk het probleem van Ede toch niet geheel opgelost zal worden. Besloten wordt het voorstel uit het rapport

over te nemen, dat wil zeggen dat opnieuw gezocht gaat worden naar een oplossing aan de zuidzijde van Ede.

Er wordt kennis genomen van de jaarrapporten van de Raden van Advies van Sirjon en van De Vluchtheuvel. In de komende tijd worden de kerkvisitaties weer gehouden. Op donderdag 4 juni komt de Particuliere Synode Oost bijeen te Kampen. Als afgevaardigden worden gekozen de predikanten ds. B.J. van Boven, ds. B. Labee, ds. G. van Manen en ds. F. Mulder, en de ouderlingen A.C. Duifhuizen, K. Karels, J.M. van Koeveringe en P. Eikelboom.

De volgende classis wordt samengeroepen door Barneveld-Zuid. De datum daarvoor is vrijdag 3 juli of 11 september. Volgens alfabetische volgorde is ds. M. Joosse dan preses. De preses verzoekt ouderling W. van den Brink van Barneveld-Centrum om te eindigen. Daarna sluit de preses de vergadering. K. Karels, scriba

WIJZIGING KERKELIJK JAARBOEK

Blz. 209: Scriba van de gemeente in Melissant is nu: W.P. Markwat, Bernhardstraat 7, 3248 AN Melissant; tel. 0187-745003, e-mail: scribaggmelissant@kliksafe.nl; regeling preekbeurten: C.N. Donselaar, tel. 0187-603630.

Berichten

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDINGEN

Op 24 april is mevrouw H. van der Leede-Treur, lid van onze gemeente, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau (de uitreiking van de onderscheiding vindt later plaats).

Vele jaren heeft zij zich als vrijwilliger ingezet voor onze vrouwenvereniging 'Tryfena', voor mensen met een beperking, voor kringloopwinkel De Cirkel en voor de bakkerij op Leidsche Hoeven te Tricht. We willen haar van harte feliciteren en Gods zegen toewensen.

Kerkenraad Tricht-Geldermalsen

Op vrijdag 24 april is W. de Ruiter, koster van onze gemeente, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze koninklijke onderscheiding, die hij uit handen van burgemeester B. van de Weerd van de gemeente Nunspeet ontving, werd hem verleend van

wege zijn vele vrijwilligerswerk op kerkelijk en maatschappelijk terrein. Naast het kosterschap is hij al jaren betrokken bij Zorgcentrum Oranjehof en bij Helpende Handen.

Kerkenraad Elspeet

C.A. de Keijzer, lid van onze gemeente, werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij mocht 21 jaar in het ambt van diaken dienen. Ook heeft hij veel bestuursfuncties gehad in het kerkelijk en maatschappelijk leven. Ook binnen het kerkverband heeft hij veel mogen betekenen. Wij feliciteren hem van harte met deze onderscheiding en wensen hem Gods onmisbare zegen toe.

Kerkenraad Dordrecht

WEBINAR JEUGDEVANGELISATIE

Er leven veel vragen en onzekerheden over

de evangelisatieactiviteiten. Om ervaringen uit te wisselen over de moeilijkheden en mogelijkheden in contacten met kinderen en jongeren, de online Bijbelclub en andere mogelijke digitale opties, organiseert de LWJ op dinsdag 19 mei (19.45-21.00 uur) een webinar voor leidinggevendenden van kinder- en tienerclubs. Vanuit de LWJ wordt een korte presentatie gegeven over de ervaringen tot nu toe. Er is ruimte voor de leidinggevendenden om vragen te stellen en ervaringen uitwisselen. We zullen ook stilstaan bij de vragen over wanneer en hoe er weer gestart kan worden met de activiteiten als de corona-maatregelen versoepelen. Om een goede uitwisseling mogelijk te maken, is een minimum aantal deelnemers vereist. Opgave voor deze avond kan via lwj@evgg.nl.

Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie

NOODHULPACTIE ISRAËL

Nederlandse Israëlorganisaties gaan samen noodhulp verlenen aan diverse projecten in Israël. Aanleiding zijn de zorgelijke signalen van partners in Israël als gevolg van de co-

ronacrisis. Recent bijvoorbeeld maakte de Messiaanse basisschool Makor HaTikvah in Jeruzalem bekend dat de inkomstenstroom zwaar onder druk staat. Hetzelfde geldt voor andere projecten van lokale Messiaanse en Arabisch-christelijke gemeenten. Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel geraakt door de gevolgen van de crisis. Zij hebben niet alleen te maken met verminderde inkomsten vanwege de

slechte lokale omstandigheden (inmiddels is 25 procent van de Israëlische werkloos), ook de donaties uit het buitenland nemen sterk af. Het initiatief voor de gezamenlijke noodhulp is genomen door Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, Steunfonds Israël/Isaïa Da Costa en het Centrum voor Israëlstudies. Andere participanten zijn: het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, de commissie Israël van de Hersteld

Hervormde Kerk, het Comité Gemeentehulp Israël en Yachad. De website www.noodhulpisrael.nl laat zien welke projecten extra steun nodig hebben en om welk bedrag het gaat. Belangstellenden kunnen via een link op de site een donatie overmaken. Het is ook mogelijk om een gift over te maken op het gezamenlijke rekeningnummer NL56 RABO 0353 8986 00 o.v.v. Noodhulp Israël.



Koningin Máxima jarig

Op 17 mei mag koningin Maxima haar 49ste verjaardag herdenken. Van harte wensen we haar, samen met haar man, onze koning, en hun drie dochters de zegen van de Heere toe. Alleen deze zegen maakt koninklijk rijk, geeft vorstelijke wijsheid, geldt in leven en in sterven en verduurt zowel de tijd als de eeuwigheid. Het mag in deze ernstige tijd ons aller gebed voor het koninklijk huis wel zijn: Wil hen in gunst gedenken, hen Uw genade schenken, zo alleen wordt hun heil volmaakt.

De redactie

Kerkdiensten

ZONDAG 17 MEI 2020

Aagtekerke 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. C. Hogchem; Aalst 14.00 uur ds. G.J. Baan; Alblasterdam 9.30 en 16.30 uur ds. C. Sonneveld; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Arnhem 10.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil en 17.00 uur ds. R.A.M. Visser; Barendrecht 10.00 uur ds. W. Silfhout en 14.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Barneveld-Centrum 19.00 uur ds. E.J. Boudewijn; Barneveld-Zuid 9.30 en 19.00 uur ds. J. van Laar; Beekbergen (in Dorpskerk) 11.30 en 16.00 uur ds. A. Schreuder; Benthuizen 9.30 uur ds. M.H. Schot en 18.30 uur ds. J. van Rijswijk; Berkenwoude 18.30 uur ds. M.H. Schot; Bodegraven 10.00 en 16.30 uur ds. W.A. Zondag; Borssele 9.30 en 14.00 en 18.00 uur ds. D. de Wit; Boskoop 9.30 uur ds. C. van Ruitenburg en 16.30 uur ds. G. Clements; Brakel 10.00 en 18.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 16.30 uur ds. M.H. Schot; Capelle a/d IJssel-West 10.00 en 17.30 uur ds. C.J. Meeuse; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; Delft 19.00 uur ds. H. Brons; Deventer 14.30 uur ds. S.W. Janse; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. K. Boeder; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur ds. A.A. Brugge; Dordrecht 10.00 en 16.30 uur ds. W.A. Zondag; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; Enkhuizen 9.30 uur ds. G. Heijkamp; Enschede 18.00 uur ds. A.A. Brugge; Enter 9.30 en 15.00 uur ds. J.W. Verweij; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. J.B. Huisman; Genemuiden 9.30 en 15.30 uur stud. J. Beens; Goes 9.30 en 18.00 uur ds. G.P. van

Nieuw Amerongen; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Gouda 9.30 uur ds. G. Clements en 16.30 uur ds. J.J. Tanis; Goudswaard 14.30 uur ds. G.W.S. Mulder; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. J. Schipper; Groningen 19.00 uur ds. J. IJsselstein; Haamstede 17.00 uur ds. S. Maljaars; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.00 uur ds. H.J. Agteresch; Herkingen 14.30 uur ds. K. Boeder; Hilversum 19.00 uur ds. A. Schot; Hoofddorp 16.30 uur ds. G. Heijkamp; Houten 19.00 uur ds. W.A. Zondag; Kampen 9.30 en 15.30 uur ds. D.W. Tuinier; Kamperland 17.00 uur stud. P.J. de Raaf; Kapelle-Biezelinge 17.00 uur stud. L. van der Kuijl; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; Kortgene 10.00 en 14.30 uur stud. P.J. de Raaf; Krabbendijke 14.00 uur ds. A.P. Baaijens en 18.00 uur ds. M. Joosse; Krimpen a/d IJssel 9.30 uur ds. J.J. Tanis en 16.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Leerdam 14.30 uur ds. E. Bakker; Meeuwen 15.00 uur ds. P. Mulder; Meliskerke 9.30 en 14.30 uur ds. S. Maljaars; Melissant 15.30 uur ds. G. Pater; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 9.30 en 16.00 uur ds. M. Joosse; Mijdrecht 10.00 en 18.30 uur ds. J.J. van Eckveld; Moerkapelle 16.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Naaldwijk 9.30 uur ds. J. Driessen; Nieuw-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; Nieuwdorp 9.30 en 18.30 uur ds. A.J. de Waard; Nieuwer ter Aa 19.00 uur ds. W. Harinck; Nieuwerkerk 15.00 uur ds. A.J. de Waard; Nijkerk 14.30 uur ds. J.B. Huisman; Nisse 14.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Nunspeet 9.30 en 15.00 uur ds. A. Schot; Oostburg 10.00 en 15.30

uur ds. M. Karens; Oosterend 10.00 en 16.30 uur ds. A. Vermeij; Oostkapelle 15.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Opheusden 10.00 en 17.30 uur ds. W. Mouw; Ouddorp 9.30 en 18.30 uur ds. G. Pater; Oudemirdum 19.00 uur ds. D.W. Tuinier; Oude-Tonge 15.30 uur ds. M. Blok; Poederoijen 19.00 uur ds. B. Labee; Poortugaal 15.00 uur ds. C.J. Meeuse; Puttershoek 19.00 uur ds. L. Blok; Rheden 10.00 en 18.00 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Ridderkerk-Slikerveer 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Rijswijk; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. S.W. Janse; Rotterdam-Alexanderpolder 16.30 uur ds. J. Driessen; Rotterdam-Centrum 14.15 uur ds. M.H. Schot; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 en 16.30 uur ds. G. Hoogerland; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 en 16.30 uur ds. G.J. Baan; Scherpenisse 10.00 en 18.00 uur ds. M. Blok; Scherpenzeel 15.30 uur stud. P.C. Vlot; Sint Annaland 9.30 en 14.30 uur stud. L. van der Kuijl; Sliedrecht 9.30 en 18.00 uur ds. A.T. Huijser; Soest 19.00 uur ds. W. Visscher; Spijkenisse 16.00 uur ds. W. Silfhout; Sprang-Capelle 15.30 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Stolwijk 19.00 uur ds. C. Sonneveld; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur ds. J.B. Zippro; Terwolde - De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. R.A.M. Visser; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. P. Mulder; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Utrecht 10.00 en 16.00 uur ds. W. Harinck; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. E. Bakker; Veenendaal 9.30 uur stud. P.C. Vlot en 16.30 uur ds. B. Labee;

Vlaardingen 10.00 en 16.30 uur ds. H. Brons; Vlissingen 18.30 uur ds. J.B. Zippro; Waarde 9.30 en 18.00 uur ds. C. Harinck; Waardenburg 18.30 uur stud. P.C. Vlot; Wageningen 10.00 en 19.00 uur ds. H. van der Heiden; Werkendam 10.00 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Westkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Kok; Wierden 15.00 uur ds. P.D. den Haan; Woerden 10.00 en 16.00 uur ds. W. Harinck; Wolphaartsdijk 14.30 uur ds. J. Schipper; Zeist 10.00 uur ds. B. Labee en 15.00 uur ds. H.J. Agteresch; Zoetermeer 18.30 uur ds. W. Silfhout.

DINSDAG 19 MEI 2020

Urk 16.00 uur (huw.bev.) ds. G. van Manen.

WOENSDAG 20 MEI 2020

Eindhoven 13.30 uur (huw.bev.) ds. J. van Rijswijk; Groningen 19.30 uur ds. M. Joosse; Klaaswaal 11.15 uur (huw.bev.) ds. G.J. van Aalst; Krabbendijke 14.00 uur (huw.bev.) ds. D. de Wit; Mijdrecht 19.30 uur ds. G. Beens; Nieuwe-Tongeloo 19.30 uur ds. A.T. Huijser; Oostburg 19.30 uur ds. J.B. Zippro; Opperdoes 19.30 uur stud. J. Beens; Poortugaal 19.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Ridderkerk 16.30 uur (huw.bev.) ds. G.W.S. Mulder; Spijkenisse 19.45 uur ds. G.J. Baan; Tholen 19.30 uur ds. S. Maljaars; Wierden 19.30 uur ds. C.A. van Dieren.

DONDERDAG 21 MEI 2020 HEMELVAARTSDAG

Aagtekerke 9.30 uur ds. A.P. Baaijens; Aalburg 9.30 uur ds. C. Hogchem; Aalst 11.15 uur ds. W.J. Karels; Alblaserdam 9.30 uur ds. C. Sonneveld; Amersfoort 9.30 uur ds. W. Visscher; Apeldoorn 10.00 uur ds. R.A.M. Visser; Barendrecht 10.00 uur ds. W. Silfhout; Barneveld-Centrum 9.30 uur ds. E.J. Boudewijn; Barneveld-Zuid 9.00 uur ds. J. van Laar; Beekbergen (in Dorpskerk) 10.30 uur ds. A. Schreuder; Berkenwoude 9.30 uur ds. J. Driessen; Bodegraven 11.30 uur ds. W.A. Zondag; Borssele 9.00 uur ds. D. de Wit; Boskoop 9.30 uur ds. J.J. Tanis; Brakel 9.30 uur ds. M.T. Al-Chalabi; De Valk-Wekerom 9.30 uur ds. B.J. van Boven; Dirksland 10.00 uur ds. K. Boeder; Doetinchem 9.30 uur ds. A.A. Brugge; Dordrecht 9.00 uur ds. W.A. Zondag; Ede 9.30 uur ds. M. Joosse; Elspeek 10.00 uur ds. G. van Manen; Emmeloord 9.30 uur ds. D.W. Tuinier; Enkhuizen 9.30 uur ds. G. Heijkamp; Enter 9.30 uur ds. J.W. Verweij; Ermelo 9.30 uur ds. J.B. Huisman; Genemuiden 11.15 uur ds. A. Schot; Goes 9.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Gorinchem 10.00 uur ds. L. Blok; Gouda 9.30 uur ds. G. Clements; 's-Gravenpolder 11.00 uur ds. D. de Wit; 's-Gravensande 9.00 uur stud. P.J. de Raaf; Hardinxveld-Giessendam 9.00 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 uur ds. M.H. Schot; Houten 10.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Kampen 9.30 uur ds. D.W. Tuinier; Kapelle-Biezelinge 10.00 uur ds. C. Harinck; Klaaswaal 9.30 uur ds. G.J. van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 uur ds. G. Beens; Kortgene 11.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Krabbendijke 11.00 uur stud. P.C.

Vlot; Krimpen a/d IJssel 9.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Kruijningen 9.00 uur stud. P.C. Vlot; Leerdam 11.15 uur ds. P. Mulder; Meliskerke 9.30 uur ds. S. Maljaars; Middelburg-Centrum 9.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 9.00 uur ds. C.J. Meeuse; Middelharnis 9.30 uur ds. G.J.N. Moens; Moerkapelle 9.30 uur ds. J.J. van Eckveld; Naaldwijk 11.00 uur ds. H. Brons; Nieuw-Beijerland 9.30 uur ds. H.A. van Zetten; Nieuwdorp 9.00 uur ds. A.J. de Waard; Nieuwer ter Aa 10.00 uur stud. J. Beens; Nijkerk 11.15 uur ds. J. van Laar; Nunspeet 9.00 uur ds. A. Schot; Oosterend 10.00 uur ds. A. Vermeij; Oostkapelle 9.30 uur ds. M. Karens; Opheusden 10.00 uur ds. W. Mouw; Oud-Beijerland 9.30 uur ds. J. van Rijswijk; Ouddorp 9.30 uur ds. G. Pater; Puttershoek 11.30 uur ds. J. van Rijswijk; Rheden 10.00 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk 9.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Rijssen-Noord 9.00 uur ds. C.A. van Dieren; Rijssen-West 9.00 uur ds. P.D. den Haan; Rijssen-Zuid 9.00 uur ds. S.W. Janse; Rotterdam-Alexanderpolder 11.15 uur stud. P.J. de Raaf; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 uur ds. G. Hoogerland; Rotterdam-Zuidwijk 9.00 uur ds. G.J. Baan; Scherpenisse 10.00 uur ds. M. Blok; Scherpenzeel 10.00 uur ds. J. Schipper; Sliedrecht 9.00 uur ds. A.T. Huijser; Stolk 10.00 uur stud. L. van der Kuijl; Terneuzen 10.00 uur ds. J.B. Zippro; Terwolde - De Vecht 9.30 uur ds. A.B. van der Heiden; Urk 16.00 uur ds. A. Schot; Utrecht 10.00 uur ds. W. Harinck; Veen 9.30 uur ds. E. Bakker; Veenendaal 9.30 uur ds.

B. Labee; Vlaardingen 9.00 uur ds. H. Brons; Vlissingen 11.00 uur ds. C.J. Meeuse; Waarde 11.00 uur ds. A.J. de Waard; Waardenburg 11.15 uur ds. A.T. Huijser; Wageningen 10.00 uur ds. H. van der Heiden; Werkendam 9.30 uur ds. H.J. Agteresch; Westkapelle 9.30 uur ds. J. de Kok; Wolphaartsdijk 11.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Yerseke 9.30 uur ds. C. van Krimpen; Zwijndrecht 9.30 uur ds. H.E.P. Fortuijn.

VRIJDAG 22 MEI 2020

Krabbendijke 14.00 uur (huw.bev.) ds. D. de Wit.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 17 MEI 2020

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 15.00 uur evang. M. Vos; Emmen (Prinsesselaan 6 l) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 11.30 uur (Bijbeluur) evang. S. de Visser; Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23, Merksem) 10.00 en 16.30 uur evang. A. van Setten; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 18.30 uur evang. H.J. van den Boogaart.

DONDERDAG 21 MEI 2020 HEMELVAARTSDAG

Emmen (Prinsesselaan 6 l) 9.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 uur evang. S. de Visser; Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23, Merksem) 10.00 evang. A. van Setten.

Advertenties

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam geeft met droefheid kennis dat de Heere op Zijn tijd heeft weggenomen zijn oud-kosteres

mevrouw N.P. Vink-Smitsman

op de leeftijd van 68 jaar.

In alle getrouwheid en met grote liefde heeft ze haar man tijdens hun kosterschap van januari 2001 tot juni 2013 in alles bijgestaan. Door haar grote betrokkenheid en inzet had ze een grote en gewaardeerde plaats in onze gemeente.

Bij dit smartelijk verlies mocht de HEERE haar man, kinderen, kleinkinderen en verdere familie willen ondersteunen met Zijn nabijheid en vertroosting.

Namens de kerkenraad, ds. H.J. Agteresch, preses
J.A. de Ron, scriba

Werkendam, 1 mei 2020



Nieuw verschenen

De door Jezus gebaande weg naar het Vaderhuis
Wezenzondag | ds. J. van Belzen

ISBN: 978-90-5741-430-5 | 28 blz. | Geniet | € 2,95
www.theologieportaal.nl | E: deschatkamer@kliksafe.nl
Tel.: (0345) 59 93 11

Het bestuur van de Cursus Godsdienst Onderwijs zoekt met ingang van **D.V. 1 september 2020** een

Directeur CGO 0,3 fte (gewijzigde oproep)

De directeur is namens de CGO verantwoordelijk voor:

- het volledige cursusaanbod van CGO toerusting: de verschillende cursussen en leergangen, inclusief cursussen voor ambtsdragers
- de opleidingen van CGO hbo:
 - **godsdienstleraar** (GL-opleiding, vanaf september 2020 D.V. in samenwerking met Driestar Educatief)
 - **pastoraal werker** (PW)
 - het **basisprogramma HBO theologie**

Het volledige functieprofiel kunt u vinden op:
www.cgo.nu/toerusting/vacatures/

Voor inlichtingen kunt u bellen met dhr. J.H. Mauritz, directeur toerusting, 0348 - 401 978 en met dhr. W.M. van der Wilt, directeur HBO, 010 - 451 05 60.

De Cursus Godsdienst Onderwijs gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Van de te benoemen directeur(en) wordt verwacht dat hij de Bijbel en de drie formulieren van enigheid onderschrijft, behoort tot de Gereformeerde Gemeenten en bij voorkeur ook dient als ambtsdrager.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u tot uiterlijk D.V. 25 mei 2020 richten aan het bestuur t.a.v. dhr. B. Agteresch, secretaris en toesturen via secretariaat@cgo.nu.

Gesprekken zullen op D.V. donderdag 28 mei plaatsvinden.



CURSUSGODSDIENSTONDERWIJS

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

Onze enige Troost, Verkl. H.C., Ds. G.M. de Leeuw tot 31-5: € 50,00 i.p.v. € 65,00. Ook in boekhandel.
www.ramshoorn.nl

Vakantie Oostenrijk. Te huur: luxe chalet en appartementen, 2-9 pers., in omg. Saalbach-Hinterglemm /Zell am See.
Info: 0180-318720 en 06-53114531
www.vakantieindebergen.nl

Vakantiewoning te huur aan mooie dijk in Leerdam: **www.dijkhuisleerdam.nl**
Tel. 0345 641703

Bovenverdieping in Veenendaal West: woonkamer 10,5 m² - slaapkamer 10 m² Eigen keuken. Douchen en wc gedeeld.
Tel. 0617383244

De GEZELLIGHEID van de camping, de privacy van een landhuis, de luxe van thuis, Bergzicht, 8 pers.
www.zalmenhuis.nl, 06-51781723.

Te koop: Vrijstaande woning in Kapelle. 4 slaapkamers, garage, 2 badkamers, op 413 m² grond. Voor inlichtingen: tel. 0655702165

Wat uw wens of vraag ook is!
De Vloerenkoning is een specialzaak, die diverse soorten vloeren levert en indien gewenst installeert.
Professioneel, kundig en met respect voor uw persoonlijke omstandigheden.
Wij komen onze collectie graag bij u thuis laten zien.
06-19557166 | info@devloerenkoning.nl

ANDANTE
-orgelcentrum-
Uw dealer van
Johannus Monarke Content Domus Viscount Mixtuur
(Hauptwerk orgels)

* Ruim assortiment bladmuziek (ook klavars)
* Verkoop en verhuur, ook voor zaal en kerk
* Collectie kleine blaasinstrumenten

Industrielaan 26 • Veenendaal • tel 0318 - 50 50 63
www.andanteorgels.nl

Hoe bereik je voorgangers in lockdown?

Help docenten als David Wafula om met online Bijbelgetrouwe cursussen voorgangers te bereiken.

Geef nu!

netfoundation.nl/doneer
of doneer op
NL08RABO0126930619



net wereldwijd
bijbelgetrouw
onderwijs

Cursussen Oudvaders

Lees: Watson, De geloofsleer of Guthrie, Des christens groot interest of Luther, De Galatenbrief e.a. eens.

Lees/studeer in eigen tempo

Aan de hand van vraag en antwoord.
Zo eigent u zich een boek echt toe.

Voor meer info of cursussen zie de website. Vraag een gratis brochure aan. Tel. 0118-583025 / 0172-532796

Begrafenisonderneming de Jongh

Voor een waardige en stijlvolle verzorging van alleen begrafenissen

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar

Hardinxveld-Giessendam 0184 - 611 154
Waardenburg 0418 - 652 039
Werkendam 0183 - 701 017
Dordrecht e.o. 078 - 641 27 40
Nieuw-Lekkerland 0184 - 683 838

info@begrafenisondernemingdejongh.nl
www.begrafenisondernemingdejongh.nl

Herhaalde oproep!

Werken op Texel

Basisschool Timotheüs

Basisschool Timotheüs is een kleine privéschool in Oosterend op het eiland Texel.

Er wordt op onze school lesgegeven aan ca. 15 kinderen in twee klassen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Op de school wordt gewerkt met eigentijdse lesmethoden en leermiddelen. De leerkrachten worden ondersteund door een onderwijsassistente. Op dit moment wordt er gewerkt met een vierdaagse schoolweek.

Vanwege het aanstaande vertrek van onze directeur ontstaat er voor het komende schooljaar een vacature voor de functie van:

Directeur/leerkracht

Wilt u graag leiding geven aan een school, maar krijgt u vooral veel energie van het zelf staan voor de klas? Heeft het overdragen van de Bijbelse beginselen aan jonge kinderen de liefde van uw hart? Geeft u graag onderwijs zelf vorm en inhoud waarbij elk kind individueel de aandacht kan krijgen die het nodig heeft? Dan is deze baan wellicht iets voor u.

Wij bieden

- een kleine school met een fijne sfeer
- veel ruimte voor eigen inbreng
- gelegenheid tot nascholing en begeleiding
- salariering volgens CAO
- vergoeding van reiskosten of verhuizing
- werktijden in overleg

Wij vragen

- Hartelijke instemming met de grondslag van de school: Gods Woord en de Drie formulieren van Enigheid
- kerkelijk behorend tot de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland)
- ervaring in leidinggeven op een reformatorische basisschool

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de huidige directeur van de school, dhr. H.W. de Mooij. Tel. nr. school: **06-83447455**, tel. nr. privé: **0318-517623**. Wij sturen u graag informatie toe over de school en voor een kennismakingsbezoek bent u van harte welkom. Ervaar hoe bijzonder het lesgeven aan kleine groepen leerlingen van verschillende leeftijd is!

Solliciteren

Voelt u zich aangesproken door deze advertentie? Reageren kan via e-mail: **jstexel@kliksafe.nl**. Of per post: stuur uw sollicitatie naar de secretaris van de Stichting tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Oosterend, dhr. Jac. Stark, Cor Bremerstraat 25, 1794 AX Oosterend. Ook kunt u hem bellen voor praktische informatie: 06-12326452.



www.bijzonderenoden.nl/corona

NOODHULP CORONACRISIS

"Soms hebben we niets te eten. Dan bid ik samen met mijn kinderen en vallen we met een lege maag in slaap", vertelt de Pakistaanse Nasreen Bibi. Door de coronacrisis is ze haar baan als dienstmeisje kwijtgeraakt, net als vele anderen in ontwikkelingslanden als Pakistan en Ecuador. Een buffer om de quarantaine door te komen, heeft bijna niemand. Veel mensen leefden voor de crisis al onder het bestaansminimum.

"Vannacht, toen we weer niets gegeten hadden, zei mijn zoon dat God ons morgen eten zal geven. Nu zie ik dat God ons via u hulp heeft gestuurd. Het is voor ons niet alleen voedsel, het is een bron van leven."

Helpt u mee om mensen als Nasreen te voorzien van voedselpakketten en hygiëneproducten?

IBAN: NL52 INGB 0000 3074 47
o.v.v. Noodhulp coronacrisis



**bijzondere
noden**
handen van de kerk





HARKES

Begrafenissen

Voorfscheweg 15a
2771 MA Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN
BEGRAFENISSEN

Vers van de imker!

- Propolis
- Honing
- Royal Jelly
- Keelgelei
- Honey Vital+

En nog veel meer
gezond lekkers..!

Kijk en bestel op **HONINGONLINE.NL**



Praktijk den Uijl

✓ HULPVERLENING

✓ COACHING

✓ TRAINING

✓ TOERUSTING

Nieuwerkerk aan den IJssel | Barneveld | Yerseke

T 010 7 411 411 | E info@praktijkdenuijl.nl
I www.praktijkdenuijl.nl

Veelal vergoed door ziektekostenverzekeraars

**Conflictbemiddeling d.m.v.
Mediation voor zakelijk en privé.
Drs. J.C. de Jonge, gecertificeerd
'Psycholoog - Mediator NIP'.**



Ohmweg 1g, 2952 BD Alblasserdam
078 - 69 32 808 of info@rpnederland.nl
www.dejonge-consultancy.nl

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING

P.H. VAN DER LEER
Veenendaal Rhenen



Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding
bij het verzorgen van alleen begrafenis

P.H. van der Leer

T 0318 - 526641 E info@phvanderleer.nl
M 06 - 46376232 W www.phvanderleer.nl

Bekijk onze videoserie

GODS
WOORD
GAAT
VOORT

Aflevering 2
De ingang

Willemien
van Schothorst

Vanaf 16 mei
online



ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN

► zgg.nl/video

De specialist in het milieubewust
isoleren van uw woning

PROFIJT ISOLATIE

Energiestraat 7 7461 TZ RIJSSEN Tel: 0548 546055

Vloerisolatie
Spouwisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie

Profiteer nu!! landelijke subsidie

www.profijtisolatie.nl

De Schutse - Kesteren

Wil jij onze cliënten ondersteunen
bij het gewone leven? Wij zijn op zoek
naar een Nachtdienstverpleegkundige,
een Logopedist en een Teamleider IZ.

Bekijk onze website:
www.werkenbijdeschutse.nl

Even (samen) er tussenuit?

Huur ons prachtig plekje in Aagtekerke.
Link: mijnvakantiestek.nl/1275

Vakantiehuis op de boerderij in
De Valk nabij Barneveld, 8-10 pers.
Tel. 06-28111226



CURSUSGODSDIENSTONDERWIJS

Theologie studeren op hbo-niveau of de Bijbel lezen in de grondtaal?

Als u docent Godsdienst wilt worden, uw pastorale vaardigheden wilt verbeteren of gewoon geïnteresseerd bent in Theologie op hbo-niveau overweeg dan eens een studie bij de CGO. Wilt u de Bijbel in de grondtaal lezen? Ook dan kunt u bij de CGO terecht.

Voor deze studies met duidelijke meerwaarde wordt voorlichting gegeven op 20 mei en 24 juni. Zie voor meer informatie over alle voorlichtingen: www.cgo.nu.

Van harte welkom


Psychologenpraktijk Brouwer

- Onderzoek
- Advies
- Begeleiding
- Behandeling

Hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen

 Bij o.a.: ADHD · angst · burn-out · depressie · faalangst · fobie · gedragsproblemen · identiteitsproblemen · lichamelijke spanningsklachten · negatief zelfbeeld · onzekerheid · opvoedingsproblemen · paniek · piekeren · PDD-NOS · relatieproblemen · slaapproblemen · somberheid · spanning · stress · syndroom van Asperger.

Voor verdere informatie en aanmelding:
T 0180 - 42 69 55
E info@psychbrouwer.nl
I www.psychbrouwer.nl

Vestigingen in Ridderkerk, Barneveld en Meteren

ORGELBOUW ADVIES COMMISSIE



een betrouwbare partner!

- NIEUWBOUW
- RESTAURATIE
- OVERPLAATSING
- ONDERHOUD

ook voor **akoestische vraagstukken**

Voor meer informatie:
 Dhr. H. den Hollander
T (010) 435 44 35
E h.den.hollander@klicksafe.nl



VERENIGING ORGANISTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN


HUIB RUIJGROK
 ERFRECHT & NALATENSCHAPPEN

Juridisch advies en administratieve en praktische hulp bij:

- nalatenschappen
- testamenten
- erfbelasting
- executele en conflictbemiddeling

Burg. Houtkoperweg 7 4033 BJ Lienden
 T 0344 745 104 M 06 19452290
 info@huibruijgrok.nl www.huibruijgrok.nl


 begrafeniszorg

D.W. Schipper **010-458 31 12**
 Capelle a/d IJssel

J. Kooijman **0182-58 39 32**
 Gouda

Dag en nacht bereikbaar

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Last van pollen: tranende, jeukende ogen, niesbuien, loopneus, verstopte neus? Neem **Betaguard** van Neolife.
 Komme 06-34826766
 www.naturalhealthproducts.nl
 kortingscode KV20B

sinds 1973

VAN MANEN
 meesterlijke interieurs



kerkbanken | kerkstoelen | kansels
 bankstoffering | doopvonts | lessenaars
 collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.nl

Waarom Paul Roescher?
 Wij geven u twaalf redenen! **2**

Europa's grootste keus

Braziliaans eiken Keuken compleet zoals opgesteld en inclusief getoonde 3 apparaten.



Kraakprijs! 1564,-

PAUL ROESCHER
 KEUKEN • BAD • VLOER • HAAR
 Totaal 17500 m2 in Rijssen en Apeldoorn
 Tel. 0548 530 350 www.paulroescher.nl


Reformatische Psychologenpraktijk Nederland

Reformatische Psychologenpraktijk Nederland biedt identiteit bewuste behandeling en begeleiding en psychologisch onderzoek aan volwassenen, jongeren en kinderen met psychosociale en psychologische vragen en problemen.

Ohmweg 1g, 2952 BD Alblasterdam
 078 - 69 32 808 of info@rpnederland.nl

Bezoek onze website voor meer informatie, de tarieven en aanmelding:
 www.rpnederland.nl



Identiteitsbewust • Persoonlijk • Vertrouwelijk • Doelgericht

Colofon

De Saambinder
 Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteuren: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

Bijdragen van medewerkers

ds. G.J. van Aalst
 Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
 T 0186-576990
 E gjvanaalst@klicksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"

ds. B. Labee
 Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
 T 0318-51 35 97
 E b.labee@klicksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk), berichten en meditaties:

J. van 't Hul
 Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
 T 0651-622260
 E jvthul@klicksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening, postbus 608, 3440 AP Woerden
 T 0348-489900
 E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan

Verloop drukkerij
 postbus 33, 2950 AA Alblasterdam
 T 078-6912899
 E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór de week van verschijning aangeleverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,35 per mm.
 Familieberichten € 0,45 per mm.
 Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
 Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
 postbus 608, 3440 AP Woerden
 T 0348-489900
 E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling):

voor Nederland: € 14,50 per halfjaar (te betalen per 1 april en 1 oktober)

voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
 *afwijkend tarief voor:
 Canada: \$ 165, USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika

Mr. A.M. Berman
 3340 Culp Rd. Unit 11
 Vineland Stn. ON LOR 2E0
 T 905 562 1331
 E amberman47@gmail.com

Bezoek ook onze website
 www.desaambinder.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten en advertenties zonder overleg aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.

Mis jij de kerk?

Het is zondag. Normaal gesproken gaat Daan twee keer naar de kerk, samen met de rest van het gezin. Maar nu kan hij niet naar de kerk, doordat het coronavirus in ons land is gekomen. Hij vindt dit erg jammer, want hij gaat altijd graag naar de kerk.

In de Bijbel was er ook iemand die er erg naar uitzag om weer naar de kerk te mogen. David. Hij zegt in Psalm 27:4: 'Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de lieflijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel'. Het is niet helemaal bekend waarom David op dat moment moest vluchten. Als je nadenkt over zijn situatie, wat zou je dan denken? Je zou toch denken dat hij uitziet naar rust, naar veiligheid, naar het einde van zijn problemen. Maar David heeft maar één verlangen: om al de dagen van zijn leven in het huis van de Heere te mogen zijn. Heel zijn leven was gericht op de Heere en Zijn dienst. Hoe is dit bij jou? Waar ben jij allemaal mee bezig?

Mocht deze corona-tijd jou maar stilzetten bij waar het werkelijk in ons leven omgaat. Om Hem te leren kennen. Je kunt nu niet naar de kerk. Wat is dat een gemis. Gelukkig is de Heere niet aan tijd of plaats gebonden. Ook thuis kan jouw hart aangeraakt worden. Dan ga je bidden: 'Heere, David kon U geen dag missen, mag het ook zo in mijn leven worden?. Ik heb al zoveel dagen en jaren zonder U geleefd, maar buiten en zonder U is de dood. Ik heb U nodig in mijn leven'.

Dan zie je, net als David, uit naar de kerk. Omdat je dáár de woorden van eeuwig leven mag horen. Ik hoop dat de kerkklokken snel weer gaan luiden. Jij ook?

A. JANSE-PIETERMAN, RIJSSEN



ELSKE WAARHEEN?

'WE GAAN NAAR BINNEN,
HET WORDT KIL', ZEGT OPA.
HECTOR TILT EVEN ZIJN KOP OP,
GEEUWT EN LEGT ZIJN KOP WEER
OP Z'N POTEN.

Zwijgend gaan opa en oma de woonkeuken binnen. Buiten is het stil. Binnen is het stil. Het is of met Elske al het vrolijke weg is. Maar wat er ook weg is, de Heere blijft. En dat is voor opa en oma de enige troost, hoe stil alles ook is...

Er is ruim een maand voorbijgegaan. Het is zaterdagmorgen. Elske heeft, met Tessa, boodschappen gedaan. Als ze thuiskomt, loopt ze meteen door naar de keuken, zet de tas met een bons op de grond en moppert: 'Ik neem Tessa niet meer mee. Overal zit ze aan en luisteren doet ze niet'. Marja, die bij het aanrecht staat, lacht: 'Wat een gemopper op de vroege morgen. Ik dacht dat jij Tessa wel de baas kon. Maar je mag ze van mij thuis laten hoor'.

Ze gaan koffiedrinken en Tessa begint alweer te zeuren: 'Ik wil naar buiten'. 'Je gaat maar alleen, ik speel niet meer met jou. Je bent een stout kind!' 'Jij is stout!' Tessa geeft Elske een klap. 'Jongens, geen ruzie. Elske, niet zo boos kijken, hoor. Ben je met je verkeerde been uit bed gestapt?' vraagt vader plagend. 'Dat komt door dat nare kind', zegt Elske, nog steeds met een boos gezicht. Ze kan heus wel goed met Tessa overweg, maar vanmorgen is het helemaal mis. 'Ik ga huiswerk maken en doe de deur op slot, anders komt ze steeds zeuren'.

Marja lacht: 'Je doet maar, hoor. Ik heb al eerder gezegd dat Tessa een eersteklas kattenkop is enne... jij een tweedeklas, dus dat botst weleens. O ja, ik kan je misschien nog blij maken. Er is een brief gekomen van je hartsvriendin'.

Ds. Labee over:

Zoeken en niet vinden

Wat is er door God vaak op de deur van mijn hart geklopt. Maar het heeft niets uitgewerkt en dat om eigen schuld. En toen las ik Spreuken 1 vers 28. Zou u daar iets over willen schrijven?

Genade-eind

De vraagsteller liet zich even in het hart kijken en schreef een lange mail. Soms was het alsof het eeuwige 'te laat' op de ziel brandde. Soms leek het alsof het vooral satan was die hiermee probeerde in wanhoop te laten vervallen. Toen kwam met schrik Spreuken 1 vers 28 voor de aandacht: 'Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden.' We willen, in biddend opzien om licht, daar zeker proberen iets over te schrijven. Om te beginnen, dit tekstwoord lijkt in tegenspraak met Spreuken 8 vers 17: 'Ik heb lief die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.' Maar het is een *schijnbare* tegenstrijdigheid! De auteur van de Heilige Schrift is immers de Heilige Geest?

We moeten Spreuken 1 vers 28 dan ook zorgvuldig in het verband lezen. De bekende bijbelverklaarder Matthew Henry (1662-1714) ziet deze tekst als een woord van de allerhoogste Rechter ná dit leven. Dus als de eeuwigheid is aangebroken. (Al zijn er ook wel andere verklaringen, waarop we hieronder nog even terugkomen). We lezen in Henry's verklaring: '...gewoonlijk is er, zolang er nog leven is, plaats voor het gebed en hoop op verhooring, en daarom moet dit zien op de gedenkwaardige gerechtigheid van het laatste oordeel. Dan zullen zij, die God veronachtzaamd hebben, Hem vroeg zoeken, Hem ernstig zoeken, maar tever-

geefs, zij zullen Hem niet vinden, omdat zij Hem niet zochten, terwijl Hij te vinden was.' De rijke man in de hel bad, maar werd afgewezen (...).

Van ds. B. Smtegelt (1665-1739) is ons een preek overgeleverd over deze tekst, te vinden in zijn 'Keurstoffen'. Bij het woord 'dan' (zullen zij tot Mij roepen), schrijft hij dat dit woord zal klinken 'als ze zien dat de dokter en hun vrienden hen opgeven; als ze zeggen: het is gedaan met dezen. Als God hun dat doet ondervinden, dán maken ze groot misbaar'. Vervolgens wijst ook hij op het moment na de opstanding: 'zij zullen zo roepen, dán, als God hen opwekken zal; als ze als een walgelijke scheut zullen opstaan tot versmaadheid en eeuwige afgrijzing (...)'.

Genade-tijd

Met grote ernst wijzen we hier op Saul die nog aan *dé* zijde van de eeuwige verlorenheid al verder en verder van de Heere afzwierf. Wellicht zal deze tekst ook zo waar geweest zijn, toen de ark van Noach gesloten werd en de watervloed de aarde bedekte. Wat zal er zich toen hebben afgespeeld *buiten* de ark? Maar allereerst moeten we dus denken aan de eeuwigheid. De woorden van de Zaligmaker bevestigen dat: 'Namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben; en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open; en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet vanwaar gij zijt' (Luk. 13:25).

Daarom lezer/lezeres, gebruik toch de genadetijd! Ds. Smijtegelt schrijft in genoemde preek: '...het is zeker, een mens zolang hij leeft, mag niet wanhopen; maar in de hel te hopen zal zonde zijn; de wanhoop zal *dán* een deel van de verdorpenis zijn: zolang gij leeft, moet gij het evenwel niet opgeven, of zeggen: ik ben toch onbekeerlijk, ofschoon het wel waar kan zijn, dat uw tijd van genade ten einde is, en dat gij nooit genade zult krijgen'. Aan het slot van deze preek vraagt Smijtegelt: 'Weet gij waaraan gij het weten kunt dat uw tijd van vinden nog niet ten einde is, en dat gij het nog niet moet opgeven?' En dan noemt hij wel acht redenen. We eindigen met zijn eerste reden: 'Dat God u nog het leven geeft, en dat God nog niemand tot u gezonden heeft, om te zeggen, dat Hij u verderven zal, gelijk de profeet tegen de koning Amazia zei: ik merk dat God besloten heeft u te verderven' (2 Kron. 25:16). Zoekt dan de HEERE, terwijl Hij nú te vinden is!



VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.