



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de

AAMBINDER



Gereformeerde Gemeente Moerkapelle

02/07/2020
jaargang 98

nr **40**

In het najaar van 2001 ziet ouderling C.L.M. van Noort uit Moerkapelle zich om gezondheidsredenen genoodzaakt zijn ambt neer te leggen. Vanaf 1979 heeft hij de gemeente in het ambt gediend; eerst vier jaar als diaken, daarna achttien jaar als ouderling. In de kerkbode van 19 oktober 2001 neemt hij met een schriftelijke boodschap afscheid als ambtsdrager: 'Het loslaten doet heel veel pijn en daarbij is Gods genade onmis-

baar van node. We mogen echter weten, dat 'al moog' een zee van ramp ook met haar golven slaan, hoe hoog zij ga, zij raakt ons zelfs niet aan'. Omdat er een Lam is, Dat geslacht werd om onze zonden. In dat Lam is alles te vinden wat wij nodig hebben. In leven, in sterven, in moeiten en zorgen. Voor tijd en eeuwigheid!' Op 2 april 2002 overlijdt Van Noort, in de leeftijd van bijna 58 jaar.

Ons aller beeld

Dat de goddeloze wereld straks voor eeuwig zal omkomen, kan ik begrijpen. Dat straks het ondergaande Nederland door de Heere meer en meer gestraft zal worden, kan ik ook begrijpen'. Zijn dat uw gedachten?

Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.

Romeinen 3:10, 11

Natuurlijk ziet de Heere de zonden van de wereld niet door de vingers. Zeker niet! U bent het wellicht eens met Paulus in de Romeinenbrief, hoofdstuk 1:18: 'Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.'

U denkt: de tekst van deze meditatie past precies bij de moderne wereld: niemand rechtvaardig, niemand verstandig en niemand die God zoekt in waarheid. Zeker, het leven van een heiden wordt ons in Gods Woord getekend: 'En gelijk het hun niet goedgeacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen die niet betamen: vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid; vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatlunkenden, vindere van kwade dingen, den ouders ongehoorzaam; onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; dewelke, daar zij het recht Gods weten (namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doods waardig zijn), niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen (Rom. 1:28-32).

Uitwendige bediening

Laten wij nu eens niet letten op een ander, maar op onszelf! Wie zijn wij temidden van alle voorrechten die de Heere ons geeft? Hij laat ons bij Gods Woord leven! Hij roept nog op tot bekering! Hij laat ons nog leven onder de uitwendige bediening van het genadeverbond. Wie zijn wij daar tegenover en daaronder?

Denkt u, denk jij: Ik ga naar de kerk, (als ik horen mag bij de kerk-

gangers in deze coronatijd, of als ik thuis mee mag luisteren). Ik ben toch ernstig, serieus en zoekende! Ik ga zelfs aan het Heilig Avondmaal.

Misschien beluistert u graag een preek waarin Wet en Evangelie doorklinkt, en heeft u liefde voor de waarheid waarin doorklinkt hoe de Heere dit zielsbevindelijk toepast. Ach, misschien denkt u wel dat de Heere in uw leven is begonnen, want al deze dingen begeert toch niet iedereen? Zo wordt soms bij conclusie geredeneerd.

Medereiziger naar de eeuwigheid, maak uw staat toch op voor de eeuwigheid! Denkt u - diep in uw hart - beter te zijn dan een moderne heiden, van wie wij lezen in Romeinen 1 vers 28-32?

Wat is het nodig dat wij in ons leven eerlijk gemaakt worden voor en door Gods Geest en Woord. Hoor Romeinen 2:1: 'Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.'

Wie wij ook zijn en wat wij ook van onszelf denken, Paulus neemt ons hier mee naar Psalm 14 en 53! Daar staat ons aller beeld:

Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.

Hebt u uzelf al zó leren kennen? Dat gebeurt als de Heere u van dood levend maakt. Dan leert u bij het licht van Gods Geest uzelf zien in de spiegel van Gods heilige wet. 'En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden'. O, gezondigd tegen al de geboden Gods. Daar gaan ze met smart inleven niet alleen zonde te doen, maar ook bij nadere ontdekking zondaar te zijn. Ontdekkend licht leert dat we haters zijn van God en onze naaste.

De spiegel van de wet

Och, als we nooit in de spiegel van Gods wet hebben gezien, dan is een ander altijd slechter dan ikzelf! Dan denken wij heimelijk dat het met ons nog wel aardig gaat. Dan gevoelen wij geen schuld en rechtvaardigen wij onszelf. Als God het niet verhoedt, rechtvaardigen wij onszelf tot de dood toe!

ds. G. Pater,
Ouddorp

In dit nummer

5 Er zijn grenzen...

7 Commentaar: Witwassen of zwart maken

20 Doopnamen

- 2** Ons aller beeld
- 3** Leren op de school van Christus [27]
- 4** Bijbelstudie [9] Onderdanigheid en naastenliefde
- 6** Het uitblussen van de Heilige Geest
- 8** De Heilige Oorlog [3]
- 10** Uit vroeger jaren: Alle stemmen
- 11** Arbeiden in Gods Koninkrijk
- 11** ZGG ziet uit naar vervulling vacatures
- 12** Boekennieuws
- 13** Kerknieuws
- 13** Berichten
- 13** Kerkdiensten
- 19** Jeugdrubriek

Leren op de school van Christus [27]



Ralph Venning

Dan denken wij nog wel verstandig te zijn. Dan menen wij met onze godsdienst de Heere nog wel te zoeken! O, wat dwaas. Zo volmaakt uit Gods hand voortgekomen, dragende liefde voor onze Schepper. Maar zie hier onze actieve doodstaat, door eigen zonde en schuld. Wij ergeren ons ten diepste aan een prediking dat zalig worden een eenzijdig Godswerk is. Dat dat louter en alleen vrije genade is. Dan ergeren wij ons ten diepste aan een boodschap waarin de mens wordt afgebroken tot de fundamenten van zijn bestaan toe.

Ons godsdienstig vlees wil gestreeld en opgebouwd worden. Wij willen horen dat het met ons nog wat meevalt. Maar Paulus onderwijst ons hier dat er van ons, als adamskinderen, door de val en ongehoorzaamheid, niet méér is overgebleven dan een vijand van God en van de naaste. 'Al de heidenen, Heere, die Gij gemaakt hebt', zegt de dichter van Psalm 86. Dat recht te beseffen is nodig in ons leven. Wat is het toch profijtelijk om dit in te leven. Te bekennen, te belijden voor het aangezicht van een goedgeoed, lankmoedig, maar ook een heilig en rechtvaardig God! De Heere snijdt daar alle hoop en verwachting af! Kent u iets van deze stervensgangen en onwaardigheden? Ook de diepe smart over wat we God hebben aangedaan? Dat heimwee naar Zijn gemeenschap en gunst? We zijn uit God gevallen. Die kloof is zo onoverbrugbaar.

Ach, lezers, het is zo nodig om hier geen vreemdeling van te blijven, anders komt er nooit plaats voor Hem Die de Rechtvaardige en het Verstand is. Hij is alleen heilig, zonder zonde. Hij heeft God, Zijn Vader, gediend en Zijn wet voldaan. In alles Gods eer verhoogd en een heidendom in Adam gekocht met Zijn dierbaar bloed.

Wie is deze Middelaar? De Zone Gods, in de menselijke natuur gekomen. De Heere Jezus Christus. Hij Die van eeuwigheid Zich gaf en in de tijd overgaf in de Godsverlating. Zijn komst en diepe vernedering zo bereid en gewillig ondergaan. Opdat godverlaters en goddelozen in de gemeenschap met God gebracht zouden worden. Zielsverootmoedigend wonder! Dat een hater van God Zijn gunst mag proeven in Hem, de Heere Jezus Christus. Dit leven geeft rust, kracht, en wederliefde! Hier komt God aan Zijn eer en de ziel aan de zaligheid.



Uit: "Leren op de school van Christus", Ralph Venning (uitg. Brevier).

Deel II Zuigelingen

VII HUN ONDERWERPING AAN DE DOOP EN ANDERE INZETTINGEN

Hoe de zuigelingen zich houden aan de inzettingen

e. Ze waarderen de inzettingen te vaak op grond van degene die ze uitdeelt en bedient.

Sommige van de Korintische zuigelingen beroemden zich erop dat ze door Paulus gedoopt waren, anderen dat Apollos dat gedaan had en weer anderen dat Cefas het gedaan had (1 Kor. 1:12-16). Zo is het ook met de prediking. Ze zijn geneigd om God te binden aan deze of gene man. Ze houden meer van dezelfde waarheid als deze gepreekt wordt door een bepaald iemand dan door een ander. En ze ontvangen het sacrament liever van deze dan van die prediker. Zo kinderachtig partijdig zijn deze arme zuigelingen.

Het is inderdaad waar dat God de bediening van de één nuttiger kan maken dan die van de ander, en dat maakt de persoon en zijn bediening bijzonder geliefd bij degenen die onder zijn gehoor gezeten hebben. Maar wanneer mensen daarover verdeeld zijn en opgeblazen worden tegen elkaar, dan is dat vleselijk, zoals ik zal aantonen, en bestraft de apostel hen daarover dat ze nog zuigelingen zijn (1 Kor. 3:4 en 4:6). Wanneer mensen ingenomen zijn met een bepaalde inzetting, niet omdat die van God is, maar vanwege degene die haar bedient of uitdeelt, dan is dat erg kinderlijk. Zoals het ook prijzenswaardig is om het Woord te ontvangen, niet als het woord van een mens, maar als Gods Woord (1 Thess. 2:13).

f. Soms voelen deze zuigelingen hun zwakheid en onvermogen in uiterlijke verrichtingen, maar ze hebben weinig oog voor hun innerlijke gebreken, zoals verborgen trots en vertrouwen in de dingen die ze goed lijken te doen.

Ze zeggen mét de discipelen: 'Waarom hebben wij de duivel niet kunnen uitwerpen?' (Matth. 17:19). Ze waren zich ervan bewust dat de kracht hun ontbrak, want ze probeerden het te doen, maar konden het niet. Maar op andere tijden, toen de duivelen hun onderworpen waren, was er een zweem van trots in hun blijdschap (Luk. 10:17-21). En hoewel Christus de Vader dankte voor wat ze ontvangen hadden, noemde Hij hen wel zuigelingen.

Dat woordje 'ons' (de duivelen zijn 'ons' onderworpen) lijkt een deel van de eer aan Christus te onttrekken, hoewel ze erbij zeiden 'in Uw Naam'. Maar u zult zien dat, nadat zij de Geest ontvangen hadden en geestelijk verder gegroeid waren, ze het woordje 'ons' helemaal lieten vallen en alle eer aan God in Christus gaven (Hand. 3:12-13): 'Wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze mens hadden doen wandelen? De God Abrahams en Izaks en Jakobs, de God onzer vaders, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt'.

U ziet dat het woordje 'ons' niet meer genoemd wordt, en dat ze Christus niet meer een deel van de eer ontnemen, zoals eerst. (wordt vervolgd)



De brief aan Titus

Hoofdstuk 3:1-3

Onderdanigheid en naastenliefde

Paulus geeft zijn geestelijke zoon Titus de opdracht om de hele gemeente op Kreta aan te sporen tot een christelijke levenswandel: 'Vermaan hen' (vers 1a). In deze verzen gaat hij vooral in op de plichten en het gedrag van christenen jegens de overheid en de mensen buiten de gemeente. Juist op Kreta kon het er roerig aan toegaan en kon men zeer ongepast met elkaar omgaan.

ds. M. Karens,
Middelburg

Titus moet zijn hoorders inscherpen dat zij de overheden en gezagsdragers in alles gehoorzaam moeten zijn (Rom. 13:1-5). Ook al regeert er een antichristelijke keizer in Rome. Zij moeten bedenken wat God gebiedt in het vijfde gebod. Ook de Heere Jezus leerde onderdanigheid en bracht het - zo jong als Hij was - in praktijk. Er is één grens: als overheden iets bevelen in strijd met Gods Woord. De Heere heeft het hoogste gezag. Men moet ook tot allerlei goede werken bereid zijn. Dat wil zeggen: alles wat de overheid opdraagt gehoorzaam uitvoeren. Hieronder vallen ook het zich houden aan de verkeersregels en het betalen van belastingen!

Titus moet de christenen aansporen om een voorbeeld te zijn in de wereld, opdat door de godzalige wandel ook de naasten voor Christus gewonnen mogen worden. De juiste houding tegenover elk medemens wordt getekend in vier zaken (vers 2a). Ze moeten een ander niet lasteren,

niemand niet in diskrediet brengen en niet smaden. Laten ook wij bedenken: lasteren is een eigen werk van Diabolos, de lasteraar. Duivels werk! Als een ware christen dienen wij juist de eer en het goed gerucht van onze naasten te bevorderen. Hoe staat het hiermee in uw en jouw leven? Het spreekt ook vanzelf dat een ware christen geen vechter (ruziezoeker) moet zijn. Niet twistziek of strijdlustig, niet met woorden en daden. Zij moeten een andere strijd strijden: Strijdt om in te gaan door de enge poort! Strijd de goede strijd van het zaligmakend geloof, een strijd tegen de doodsvijanden, een strijd met de zesde bede in het hart en op de lippen.

Titus vermaant de mensen dat ze bescheiden ('epieikeis') moeten zijn. Dit Griekse woord heeft een brede betekenis en kan ook vertaald worden met: inschikkelijk, mild, tegemoetkomend. Ze moeten bereid zijn een stapje terug te doen. Dat wil zeggen dat iemand niet blijft staan op het uiterste recht, maar zijn naaste omwille

1 Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;

2 Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen.

3 Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.

van de vrede en de stichting toegeeft, zoveel als Gods Woord en een goed geweten verdragen kunnen (kanttekening).

En alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen (vers 2b). Beleefd, vriendelijk, verdraagzaam en geduldig zijn, niet alleen tegenover vrienden, maar jegens alle mensen! Let op: het gaat hier niet om mooie karaktereigenschappen, maar om het werk van de Heilige Geest. Dat is een vrucht van het geloof uit de Heere Jezus Christus, Die gezegd heeft: 'Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven' (Matth. 5:5).

Paulus geeft de reden aan waarom de gelovigen tot alle goed werk bereid moeten zijn tegenover alle mensen. 'Want ook wij waren eertijds...' (vers 3). De gemeente moet zich herinneren dat ze in zichzelf niet beter zijn dan de andere Kretenzen. Ook wij (Paulus sluit zichzelf in) waren eertijds zo, geestelijk dood in de zonden, zonder God, zonder Christus, zonder liefde tot de naasten. Vóór onze bekering waren we net zo verdorven als alle andere mensen op Kreta. Het is alleen Gods wederbarende genade als het anders is geworden. Laten Gods kinderen altijd bedenken waar God hen heeft opgeraapt uit hun diepe verlorenheid. We waren allen ellendige vijanden van God en onze naasten. Goddeloos, ook met onze godsdienst. Het is een uitstekend middel om onze hoogmoed te breken als we bedenken wie en wat we zelf waren en nog zijn. Ellendige zondaren! Paulus noemt maar liefst zeven eigenschappen (vers 3), die kenmerkend zijn voor een onbekeerd mens. Het zijn de werken van het vlees.

Smeek om het licht van de Geest, opdat u in de spiegel van de wet gaat zien dat dit uw leven is. En bedel om het genadewonder dat God zonder ons in ons werkt, namelijk herschepping (Lees DL, III, 12). Het blijft waarheid: 'Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij 't smeekt, mild en overvloedig'.

(wordt vervolgd)

Er zijn grenzen...

De verhouding van de kerk tot de overheid wordt op grond van de Heilige Schrift beleden in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het gaat daar om drie zaken:

- De oorsprong van het ambt van de overheid als dienaars van God;
- De verhouding van de overheid tot de kerk;
- De verhouding van de onderdanen tot de overheid.

v. A.



De liederen Sions hebben zo veel waarde.

In deze lijn hebben we in het begin van de coronacrisis opgeroepen tot respect voor de overheid en voor de noodzakelijke maatregelen, ons ten goede. In een latere fase klonk vanuit ditzelfde geloofsartikel het appel tot bewustzijn van de overheid om met meer zorg oog te hebben voor het levensbelang van 'de heilige kerkdienst'. Samen komen, samen zingen, samen bidden, samen luisteren. We kunnen en willen niet zonder! Dit is de ademhaling van 'de vergadering van de ware Christgelovigen' (NGB, artikel 27). Dit samen-komen mogen we en willen we naar de apostolische vermaning niet anders dan alleen bij bittere noodzaak nalaten (Hebr. 10:25), want dit nalaten heeft ernstige geestelijke gevolgen. Het rustdaggebed roept ons duidelijk op om 'tot de gemeente Gods *naarstig* te komen'

(HC, Zondag 38). Bij dit vierde gebod hoort de bediening van de heilsame sacramenten, en ook dat ik 'bij de gemeenschappelijke gebeden de mijne voeg', zoals het in de Latijnse vertaling staat. Gemeenschappelijke gebeden, gesproken en gezongen, zijn van onuitsprekelijk grote waarde. Zingen is dubbel bidden, heeft ooit iemand gezegd. Zingen is gemeenschapsoefening met elkaar, met de kerk der eeuwen en... met God in Christus.

Spreekkoren

De persconferentie van onze minister-president op 24 juni had een teleurstellend verloop. Natuurlijk is het positief dat er (iets) meer mensen naar de kerk kunnen. Maar het leed is nog lang niet geleden. Wat ons als kerkgemeenschap inmiddels steeds meer pijn doet, is de benadering

van overheidswege van de belangen van de kerk in het algemeen en van de kerkdienst in het bijzonder. Minister Rutte sprak met veel begrip over sekswerkers en bioscopen, maar over de kerk was er geen woord. Er was geen enkele poging tot begrip - laat staan empathie - voor de kerk, noch voor de kerkdienst. Evenmin voor het feit wat de coronacrisis voor de kerk betekent, tot op de dag van vandaag. Voor het openbaar vervoer en het vliegverkeer bleek ruimte te zijn voor uitzonderingen, met alle risico's van dien. Rutte bleek ook goed op de hoogte te zijn van de popwereld en van de probleem die daar nu zijn. Hij merkte op dat we het in Nederland de afgelopen tijd 'zo goed gedaan hebben'. Het riep wel veel vervreemding op dat daarbij zo nodig gevloekt moest worden. Dat is een minister-president onwaardig. En echt, de verdoemenis is te ernstig voor stopwoorden.

Bij de vragenbeantwoording sprak Rutte over spreekkoren, hard zingen en schreeuwen in het stadion. Hij koppelde dat direct aan het zingen in de kerk. Maar er wordt wel een grens gepasseerd wanneer we het zingen van de dierbare liederen Sions op één lijn stellen met spreekkoren en geschreeuw in het stadion.

Voor het opstarten van koren wordt ruimte gezocht, zo hoorden we. Rutte voegde daaraan toe: 'mogelijk gaat dit voor de kerken een andere traditie opleveren'. Gaat de overheid zich hier mengen in de invulling van de liturgie? Op dit terrein mag zij echter geen uitspraken doen, want het betreft hier de (nog) grondwettelijk beschermde ruimte van de kerk.

De eigen weg

De tijd lijkt gekomen te zijn dat we als kerken in Nederland onze zelfstandige verantwoordelijkheid voor Gods aangezicht duidelijker moeten verstaan. Laten we binnen het kader van artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zorgvuldig een eigen weg zoeken, biddend om wijsheid, verlegen om Gods gunst en waakzaam voor ziel en lichaam.

Laten we vooral veel zingen in het gezin, en als het enigszins kan ook in de kerk, zo lang niet vaststaat dat dit laatste te risicovol is. Laten we vooralsnog beperkt, eerbiedig en ingetogen zingen.

Op overheidssteun en overheidsbegrip kunnen de kerken kennelijk niet rekenen. Het doet pijn om dit te moeten vaststellen.

De liederen Sions hebben oneindig veel waarde voor ons. Wie dat bij bevinding weet, zal het van harte beamen.



Het uitblussen van de Heilige Geest

Uitblussen wil zeggen: met alle mogelijke middelen het vuur proberen te doven. Eén ding willen we, dit vuur moet uit!

v.A.

Met het oog op de uitdrukking 'uitblussen van de Heilige Geest' lezen we 1 Thessalonicenzen 5 vers 19: 'Blust de Geest niet uit'. Deze tekst staat in het verband van allerlei afsluitende praktische vermaningen. Vlak voor de laatste wens en zegenbede in deze brief moeten Paulus nog vijf zaken van het hart. De waarschuwing om de Geest niet uit te blussen is de eerste. Alle vijf korte vermaningen (vers 19-22) hebben betrekking op de Heilige Geest. Ze moeten dus in onderlinge samenhang gelezen worden. Ze komen hier op neer: pas op dat je de Geest niet dooft; dat je de door de Geest ingegeven profetieën niet veracht; dat je alles wat van de Geest is eerst onderzoekt; dat je de beproefde uitingen van de Geest goed bewaart, en dat je afstand houdt van alle vorm van kwaad. Want dat laatste is van de bóze geest.

De werkingen van de Geest zijn onlosmakelijk verbonden met het door de Geest geïnspireerde profetische Woord. Woord en Geest zijn onderscheiden, maar nooit van elkaar los te maken.

We beperken ons nu tot 'blust de Geest niet uit' (vers 19), maar lezen dat samen met vers 20: 'veracht de profetieën niet'. Want dan wordt duidelijk wat de apostel aan ons hart wil leggen. De Geest wordt in Zijn werkingen wel vergeleken met vuur. Denkt u maar aan een van de pinkstertekenen: tongen als van vuur. En aan een van de Namen van de Heilige Geest: de Geest des oordeels

en der uitbranding. Hij werkt verwarmend, verlichtend, zuiverend en reinigend. Vuur, daar word je warm van. Vuur brengt aan het licht wat in de duisternis verborgen is, het loutert edelmetalen zoals goud en zilver. Alleen wat tegen vuur bestand is, blijkt echt te zijn. Al het andere verbrandt.

Deze werkingen van de Geest zijn onlosmakelijk verbonden met het door de Geest geïnspireerde profetische Woord. Woord en Geest zijn onderscheiden, maar nooit van elkaar los te maken. We moeten vers 19 dus samen lezen met vers 20.

Wanneer blussen we de Geest uit? Wanneer we het zeer vaste profetische Woord verachten. Hoe verachten we dit Woord? Anders gezegd: hoe gooien we water op het vuur van de Geest? Dat kan op allerlei manieren. Door niet naar het Woord te luisteren, door het Woord te verwerpen, er een verkeerde uitleg aan te geven, of te eigenwijs te zijn om ons onder de ambtelijke onderwijzing te zetten. Water op het vuur gooien, dooft het vuur! Hiervan zegt Paulus in bewogenheid met uw welzijn: doe dat toch niet! Laat het goede Woord Gods toch verlichten, branden en - niet te vergeten - liefdevol verwarmen.

(wordt vervolgd)

Witwassen of zwart maken

Bij de aanpak van terrorisme en witwassen van gelden moeten de kerken niet zwart gemaakt worden. Maar daar lijkt het wel op bij de wet over de UBO-registratie.

P. Schalk,
Veenendaal

Als het goed is, zijn kerken niet betrokken bij het witwassen van geld.



Natuurlijk, zwart geld is fout. Witwassen is belastingontduiking. En als de overheid dat wil aanpakken, dan is dat uitstekend. De vraag is echter of dat op de goede manier gebeurt, nu de bestuurders van kerkgemeenschappen zich moeten laten registreren. Wat is het geval? De regering wil in het kader van het tegengaan van witwassen en als onderdeel van de aanpak van terrorisme dat mensen die een belang hebben in een bedrijf of organisatie zich moeten laten registreren. In de wet gaat het over de Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO's genoemd). Gelukkig was er in deze wet een uitzondering gemaakt voor de kerken. Zij hoefden zich niet te laten registreren. Maar in de Tweede Kamer was er iemand die graag wilde dat de moskeeën werden aangepakt. Om dat te bewerkstelligen, stelde hij voor om de uitzonderingen voor kerkgenootschappen te schrappen. En zo gebeurde dat helaas. En dat betekent nogal wat.

Administratieve problemen
Ten eerste is dit een extra administratieve

last voor de kerken. Bovendien is niet duidelijk wie nu eigenlijk geregistreerd moeten worden: alle kerkenraadsleden, of alleen de scribe en de penningmeester, of de preses?

En dan is er nog een tweede probleem. Degenen die geregistreerd worden, zijn ook te vinden voor hen die er wat geld voor over hebben om het register in te zien. Met naam en functie, en bij religieuze organisaties is dan meteen duidelijk welke geloofsovertuiging iemand heeft. Opnieuw, normaal gesproken hoeft dat geen probleem te zijn. Maar in ons land is het niet gebruikelijk en ook niet wenselijk dat deze gegevens zomaar *openbaar* worden. Die kunnen namelijk verkeerd gebruikt worden. Daar waarschuwt de Raad van State ook voor, omdat bestuurders onevenredige risico's kunnen lopen of anderszins aan onwenselijk gedrag, zoals intimidatie of pesterijen dan wel chantage, kunnen worden blootgesteld.

In de wet is wel geregeld dat zulke gegevens mogelijk worden afgeschermd. Maar daarvoor moet je wel op een speciale lijst

van de politie staan. De meeste kerkenraadsleden zullen daar niet op voorkomen. Ook zou een kerkenraadslid zich kunnen melden bij het Openbaar Ministerie, dat elk individueel geval zal beoordelen. Maar dat is geen realistische route. En voor veel bestuurders van kerkgenootschappen is dat misschien ook niet direct nodig. Voor de meesten van hen is het allemaal misschien niet zo schokkend, al kunnen er wel de nodige kanttekeningen bij worden geplaatst als het gaat over de verhouding overheid-kerk. Hoever mag de overheid gaan in het zich bemoeien met de administratie van de kerk?

Bedreigingen en antisemitisme

Er zijn echter ook geloofsgemeenschappen waar dit heel anders ligt. Dat is het derde grote bezwaar tegen deze wet. Denk aan de Joodse gemeenschap. Velen van hen hebben al te maken met bedreigingen en antisemitisme. Bestuurders in die kring zijn soms ook bestuurder van de Joodse school Het Cheider in Amsterdam. Dat is gewoon een bolwerk geworden, met camera's, hekken en prikkeldraad, bewaking binnen en de marechaussee buiten. Dit zijn de mensen die beschermd moeten worden tegen terrorisme. Hun naam staat straks genoteerd, met adres en al. Daarnaast zijn er ook veel vluchtelingen- of migrantenkerken in ons land. Heel veel van deze vluchtelingen zijn hun land ontvlucht omwille van hun geloofsovertuiging. Wat betekent het voor hen als ze plotseling geconfronteerd worden met een registratie die hun veiligheid op het spel zet?

Achtste gebod

Het primaire doel van de wet is prima. Weg met dat zwarte geld, stop met witwassen, pak terroristen aan op alle mogelijke manieren, liefst door hen op te pakken en te berechten, maar ook door hen financieel aan te pakken. Maar om hier nu kerkgenootschappen bij te betrekken, dát is een verkeerde beslissing. Als het goed is, zijn de kerken immers niet betrokken bij het witwassen van geld. Dat is in strijd met het achtste gebod van de Tien Geboden: Gij zult niet stelen. En onze kerken zijn toch geen partij in terroristische aanslagen? Het zesde gebod spreekt duidelijke taal: Gij zult niet doden. Oppervlakkig beschouwd is een dergelijke registratie dus niet zo'n groot probleem. Echter, nader beschouwd zou de regering er goed aan doen om de kerken niet zwart te maken, maar met rust te laten. 

De beminde stad

Stad Mensziel is moedwillig van El-Shaddai afgefallen en Diabolus toegefallen. Dit was tot grote droefheid van de Koning en het gehele hof. De Koning zei openlijk dat het Hem smartte dat 'de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was' (Gen. 6:5; lees daar kanttekening 15-17).

ds. B.J. van Boven,
De Valk-Wekerom

En zie, daar gaan de Koning en Zijn Zoon Hun binnenkamer in om daar met elkaar te raadplegen. Zij hadden daar vroeger reeds raad gehouden dat stad Mensziel zou vallen én weer in eer zou worden hersteld! De Koning had dit besloten, de Zoon zou daartoe de weg banen en de strijd met Diabolus aanbinden en de Oppergeheimschrijver had dit alles te boek gesteld. Een klein uittreksel van dit geschrift volgt hier: 'Laat allen die het aangaat nu weten dat de Zoon van El-Shaddai, de grote Koning, door een verbond met Zijn Vader Zich heeft verplicht Zijn Mensziel tot Hem weder te brengen; ja, uit kracht van Zijn grenzeloze liefde wil Hij haar zelfs in veel gelukzaliger toestand brengen dan waarin zij ooit verkeerd heeft eer Diabolus haar veroverde.' Geliefde lezer(es), in dit gedeelte van de Heilige Oorlog betreden we als het ware heilige grond. Hoe teer beschrijft Bunyan hier het werk van de drie-enige God in de Vrederaad. Hoe teer beschrijft hij hier de sluiting van het verbond der genade in de eeuwigheid

en de openbaring ervan in de tijd. De Vader in Zijn verkiezende liefde. De Zoon in Zijn kopende liefde. De Heilige Geest in Zijn toepassende liefde. Ach, deze bekendmaking moest toch ieders hart verbreken? Helaas, zo is het niet gegaan. Zeker, de engelen zijn verwonderd over dit kostelijk plan en zij verblijden zich met hemelse blijdschap. Maar zij zijn dan ook niet gevallen. Als Diabolus dit bericht ter ore komt, doet het hem verschrikken. Hij neemt zijn maatregelen, waarover we horen.

Helse maatregelen

Laten we die helse maatregelen eens overdenken. Ten eerste neemt Diabolus het besluit om deze goede boodschap voor Mensziel verborgen te houden. Hij zal er alles aan doen dat in de stad van dit bericht niets bekend wordt. Daarom laat hij voortdurend spionnen in de stad rondgaan. Hij laat de Oorpoort en de Oogpoort extra bewaken. Hij geeft de heer Wil de opdracht om alle goede geruchten van de Koning tegen te staan en alle kwade geruchten van de Koning te bevorderen! Zo is satan altijd bezig! De goede geruchten van de Heere en Zijn dienst zal hij tegenstaan. De middelen om Gods huis gesloten te krijgen zal hij alleen maar bevorderen. En anderzijds zal hij de kwade geruchten over God, Zijn volk en dienst zo breed mogelijk verspreiden. Zo doet satan onder ons volk, in onze kerken en gemeenten en... in ons hart!

Ten tweede laat Diabolus de inwoners opnieuw een eed afleggen om zich met hem te verbinden. Zo lezen we het ook in de Schrift! Jesaja 28:15 spreekt van 'het maken van een voorzichtig verdrag met de hel'.

Geliefde lezer(es), weet u wat de kanttekening daar zegt? Dat de weelde en hoogheid van deze wereld de goddelozen zo verwaand maakt, dat ze denken dat ze voor dood en hel niet hoeven te vrezen, zodat ze zelfs de Almachtige durven uitdagen en trotseren! O, wat een beeld van ons hart! Ten derde laat Diabolus de heer Vuil de stad rondgaan met allerlei vuile pamfletten om zo de stad nog zwakker te maken,



beeld: Bunyansichting

de Zoon van de Koning af te schrikken om naar zo'n vuile stad om te zien. Bovendien wil Diabolus de stad wijsmaken dat de Zoon van de Koning alleen maar komen zal om de stad te verderven. En zo is satan nog bezig! De heer Vuil heeft het in 2020 nog heel druk. In het openbaar door de vele reclameborden langs de weg die tot zonden verleiden. Nog meer in het verborgen door alles wat onzedelijk is via de smartphones voor de Oogpoort te tonen, en uiteindelijk in de harten te brengen. Alles wat Godonterend is via dezelfde middelen door de Oorpoort in het hart te brengen, waar het zijn verderfelijke invloed uitoefent. O, jonge(re) en oude(re) lezer, die dit leest: 'Wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.'

'Wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.'

Ten vierde roept Diabolus iedereen in de stad op om op het marktplein te komen. Na zijn ophitsende toespraak deelt hij de wapens uit die nodig zijn in de strijd tegen El-Shaddai. Leg deze duivelse wapenrusting maar eens naast de geestelijke wapenrusting zoals Paulus die beschrijft in Efeze 6. Wat een ontzaggelijke tegenstelling! En bedenk dan, lezer(es), dat de duivelse wapenrusting ons aller deel is en dat wij de geestelijke wapenrusting van nature niet bezitten! Diabolus geeft de inwoners van de stad allereerst een helm. Het is de helm van de valse hoop. Het is de hoop dat het nog wel goed zal aflopen. Wie deze helm draagt, meent vrede te hebben, ook al wandelt hij in de goddeloosheid en doet hij naar het goeddunken van zijn eigen hart. Met deze helm op het hoofd kan men de scherpe pijlen van Gods Woord best weerstaan. Hoe velen onder ons wandelen met die

helm op? In de wereld allemaal, maar helaas in de kerk ook zeer velen. De 'hoop' dat het allemaal nog wel zal meevallen. De 'hoop' die men zichzelf heeft gegeven door Bijbelteksten op zichzelf toe te passen, door godsdienstig te praten, door zichzelf een geloof aan te praten waar God niet van weet. En dat, terwijl men de wereld blijft dienen en in zijn hele levensopenbaring laat zien dat men van de wereld is. Een valse hoop! Hoe velen gaan met deze helm op naar de eeuwigheid! Gods Woord waarschuwt ons zo ernstig voor deze ijdele hoop. Het zal wat zijn met deze ijdele hoop voor God te verschijnen en dan bedrogen uit te komen. Wat kan Gods oprecht gemaakte volk daar voor vrezen. Maar nu krijgen de inwoners ook een ijzeren borstharnas. Diabolus heeft het in zijn eigen land laten smeden. Het bestaat uit een hard hart, zo hard als ijzer en zo ongevoelig als steen. Als de inwoners dat harnas dragen, dan zal de barmhartigheid hen niet vertederen en het oordeel hen niet verschrikken. Het is de bedoeling dat op dat harnas alle pijlen uit Gods pijlkoker afketsen.

Ach, geliefde lezer(es), het laat ons zien dat satan een week hart haat en alles zal doen om zijn onderdanen zo ongevoelig mogelijk te maken. En... is dat niet de werkelijkheid van ons leven van nature? O, dat harde en ongevoelige hart, dat zich onder alle ernstige roepstemmen en lieflijke nodigheden verhardt en verbittert. Wat een vreselijk borstwapen. En dan het zwaard! Dat is de tong die door het helse vuur gescherpt is. Zo'n tong doet niets liever dan kwaadspreken van God, Zijn Zoon, Zijn wegen en Zijn volk. Leert Jakobus ons niet dat de tong een rad is van de hel ontstoken? Dat kleine lid kan een ontzaggelijke brand teweegbrengen. Wat hebben wij vandaag met onze tong gedaan?

Dan heeft Diabolus ook nog een schild. Dat heet ongeloof. Door dat schild te gebruiken, zal men alles in twijfel trekken van de waarheid Gods en in het bijzonder wat de hoge God uitspreekt over goddeloze



beeld: Bunyanstichting

mensen. Dat betekent dus dat men door dat schild te gebruiken eenvoudig ontkent dat er een hel is, dat er een oordeel wacht en dat er een eeuwige verdoemenis komt. Ach, de grote massa gebruikt dit schild, lezer(es). Maar wij hebben dit schild van nature ook, hoor! Zijn we daar al achter gebracht?

Ten slotte wijst Diabolus nog op het meest uitmuntende wapen in zijn wapenrusting. Dit wapen bestaat uit een gebedsloze geest. Dat wil zeggen een geest die onverschillig is en spot met alle roepen om genade. Dus een geest die spot met het arme zondaarsleven. Hoeveel godsdienstige mensen hanteren dit vreselijke wapen? Zeker, ze bidden wel, maar als bezittende en rijk-bekeerde mensen. Ze spotten met het arme bedelaarsleven en zijn er stekeblind voor dat ze een duivels wapen gebruiken. O, geliefde lezer(es), was er geen eeuwige Vrederaad geweest, het was voor ieder mens eeuwig kwijt! Bedel nog om verlossing uit deze ellendige staat!

Maar God had een geheim verbond waarin dit al' beschreven stond. Stad Mensziel viel door eigen schuld, maar wordt met Godsvrees weer vervuld!

Dit woord was satan tot een schrik. Hij spande weer een nieuwe strik; hij nam de wapens uit de hel en gaf ze Mensziel, op bevel.

(wordt vervolgd)



Alle stemmen

A. Bel,
Vlaardingen

Herkozen worden met niet al te veel stemmen, dat kan voorkomen. Maar een ouderling die alle stemmen krijgt, hoe zit dat?

Bijna honderd jaar geleden was het in de Gereformeerde Gemeente in Vlaardingen weer verkiezing van ambtsdragers. Een aftredende ouderling behaalde de meerderheid van stemmen, maar het was met de hakken over de sloot: de helft plus een klein beetje. Ja, hij nam de benoeming aan, maar hij zei ook: 'Ik bedank de vergadering voor het in mij gestelde wantrouwen'. Dat viel niet in goede aarde bij de voorzitter. 'Man, het moest je op de knieën brengen dat je nog zoveel stemmen gekregen hebt'.

In de Christelijk Afgescheiden Gemeente in Ten Boer (Groningen) was in ongeveer 1840 de uitslag van de stemming heel anders. Ouderling Jan Egberts Broekema werd toen herkozen met alle stemmen. Jan Broekema had geringe gedachten van zichzelf, maar werkzaam in het ambt te zijn was zijn lust en zijn leven. Hij was bang dat hij niet herkozen zou worden en dit dreef hem uit tot gebed. Vurig smeekte hij de Heere of hij in het ambt zou mogen blijven dienen.

Het uur van stemmen brak aan - en Jan kreeg alle stemmen. Onder de broeders ontstond daarover vrolijkheid: 'Jan, dan heb je jezelf gestemd'. Maar toen vertelde Broekema hoe het een gebedszaak was geworden en dat hij, wilde hij eerlijk voor God blijven, dan toch niemand anders stemmen mocht. In zijn verdere leven heeft hij ook steeds op zichzelf gestemd. Dat is vaak voorgekomen, want hij is 63 jaar ouderling geweest. Hij is het tot het eind van zijn leven geweest. Hij is in 1901 overleden en toen was hij 91 jaar oud.

Prins Willem

Tegen het voorgaan in de gemeente zag Broekema altijd op. Vooral het voorgaan in gebed vond hij moeilijk. Maar ook onmisbaar. Eens zei hij: 'Onenigheid in de gemeente moet door gebed overwonnen worden'. Een zacht karakter, dat had Jan Broekema. Toch was hij ook vrijmoedig. Op een tactvolle manier benaderde hij de mensen die op zijn pad kwamen.

Eens was hij met de trekschuit op weg naar Groningen. Hij zat in de roef en aan de andere kant van de tafel zaten mensen te kaarten. De mannen maakten ruzie en er klonk een vloek. Tegen iemand die vlak bij hem zat met enkele kaarten in zijn hand, zei Broekema: 'Laat eens zien, is dat een portret van prins Willem van Oranje?' Verbaasd gaf de man de kaarten aan hem. 'Nee', zei Broekema, 'het is Willem van Oranje niet'. En toen ging hij wat over de prins vertellen. Maar vervolgens sprak hij een ernstig woord van waarschuwing. De mannen luisterden aandachtig en voordat ze er erg in hadden, waren ze op de plaats van bestemming.

Een bijzonder leermiddel

In zijn jeugd zag het er niet bepaald uit dat hij later in het ambt zou dienen. Hij was in 1809 in het armenhuis in het Groningse dorp Garmerwolde geboren. Een armenhuis bestond uit kleine, bedompte en lage kamertjes die zich onder één dak bevonden. In zo'n kamertje woonde dan een gezin dat onderhouden werd door het gemeentebestuur of de diaconie. Vaak ging het om een groot gezin.

Jan heeft zijn jeugd jaren in grote armoede doorgebracht: heel weinig eten, niet naar school en bijna geen kleding. Tot zijn negende jaar liep hij in lompen en lappen. Toen een neefje gestorven was, kreeg hij diens kleren. Zijn moeder nam hem nu ook mee naar de kerk. Ze was een godvrezende vrouw en op zondag liep ze soms urenlang om een rechtzinnige predikant te kunnen horen. Jan begreep niet zoveel van de preek, maar op de terugweg legde zijn moeder het dan uit en zo werd het zaad in zijn hart gestrooid.

Lezen heeft Jan Broekema op een bijzondere manier geleerd. Naar school is hij nooit geweest, maar een jonger broertje had wel lezen geleerd en toen heeft hij zijn broers en zussen ook lezen en schrijven geleerd. Boeken, papier, inkt, pennen, leien, griffels, dat was er allemaal niet. Wat deden ze? Ze strooiden as op een ijzeren vuurplaat en streken de as glad, dan kon je er met je vinger letters in tekenen. En als je kijkt naar de mooie handtekening die Jan Broekema onder de huwelijksakte zette, heeft hij het schrijven goed geleerd. Zijn vrouw, Jaapkje Derks Alkema (1806-1876) kon trouwens ook mooi schrijven. De vader van Jan Broekema heeft pas lezen geleerd toen hij zestig jaar oud was. Hij was toen tot bekering gekomen en het werd zijn innerlijke begeerte Gods Woord zelf te kunnen lezen.



Het armenhuis in Garmerwolde.

Arbeiden in Gods Koninkrijk



Gaat dan henen...
Matthéüs 28:19

De opgestane Levensvorst heeft Zijn zendingsofdracht gegeven aan Zijn apostelen en daarmee aan de kerk van het Nieuwe Testament.

Wat is het groot dat we als gemeenten een klein 'radertje' mogen zijn in deze ofdracht met als doel de verheerlijking van Gods Naam in de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Dat is immers het doel van de ofdracht om onder 'al de volken', hetgeen Christus geboden heeft, te leren en te onderhouden tot bekering van al degenen die God de Vader aan Zijn Zoon van eeuwigheid gegeven heeft. Het is in bijzondere omstandigheden dat we als deputaatschap van de Zending deze ofdracht onder uw aandacht willen brengen. Ook het zendingswerk wordt beperkt door alle maatregelen die genomen worden vanwege het COVID-19 virus. Ondanks de omstandigheden en de beperkingen blijft de zendingsofdracht van kracht. Op bijna alle velden is er een uitzien naar de komst van óf een zendingsofdracht, of een evangelist of een vrouwenwerker. Op de velden wordt daarvan de nood erg gevoeld. Waarom? Omdat de geestelijke nood van onze verre naaste weegt! Bij u ook? En bij jou?

Lege plaatsen

Allereerst willen we als deputaatschap er op wijzen dat we blijven zoeken naar mensen die zich geroepen weten voor gesloten gebieden. Daarnaast zijn er de volgende vacatures:

1. In Ecuador wordt er uitgezien naar een zendingsofdracht ten behoeve van de ontstane gemeenten en de opleiding van een ofdracht en een evangelist. Ook zoekt ZGG voor dit veld nog naar een begeleidster voor het vrouwenwerk.
2. In Albanië wordt er eveneens uitgezien naar een zendingsofdracht om de gemeenten in wording te mogen dienen en de opbouw te begeleiden. Er is in Albanië ook een lege plaats voor een evangelist.
3. In Guinee is er al heel lang een vacature voor een evangelist. Het uitzien naar vervulling ervan is groot. Tevens is er op dit veld een nieuwe vacature ontstaan voor een zendingsofdracht die zich bezighoudt met het ontwikkelen van tekst- en audio-uitgaven die gebruikt

kunnen worden in het bereiken van mensen met de boodschap van het Evangelie.

4. In Cambodja zien we er naar uit dat het werk uitgebreid mag worden. Daarom zijn we op zoek naar een evangelist, waarbij de voorkeur uitgaat naar een echtpaar.

Het is ons uitzien dat de zendingsofdracht een grote plaats mag hebben in het midden van onze gemeenten. Dan zal er iets gezien worden van wat er in de gemeente van Antiochië gezien werd: *En als zij den Heere dienden en vastten... en: Toen vastten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan.*

Het diepe verlangen dat doorklinkt in de tweede bede van het hogepriesterlijke gebed behoort toch tot de kern van ons gemeente-zijn: Uw Koninkrijk kome, opdat Uw Naam worde geheiligd!

We zien er naar uit dat de HEERE in de weg van Romeinen 10:13-16 mensen wil zenden en Zijn Woord gepredikt mag worden tot arme zondaren en er door de krachtige werking van de Heilige Geest mogen horen, geloven en aanroepen. Wanneer u werkzaamheden heeft met een van de vacatures, kunt u contact opnemen met ondergetekenden of de directeur, P. Eikelboom. Voor alle vacatures geldt dat het goed is om vooraf informatie in te winnen bij het zendingsofdracht bureau of bij het deputaatschap.

Namens het deputaatschap ZGG,
Voorzitter: ds. G.W.S. Mulder
Secretaris: ds. P.D. den Haan



ZGG ziet uit naar vervulling vacatures

Zendingswerk is Gods werk. Ondanks de tegenstand die elke verkondiger van het Evangelie ondervindt, zorgt de Heere Zelf voor de wasdom van het gestrooide zaad.

Dat valt op te maken uit het Jaarverslag 2019 van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG). Het zendingswerk mocht ook vorig jaar zijn voortgang hebben. 'Niet in de eerste plaats vanwege de inzet van onze zendingsofdracht, het bureau of de deputaten, maar door de krachtige en onweder-

standelijke werking van Gods Geest'. Opnieuw blijken er 'moeilijk vervulbare vacatures' te zijn op verschillende zendingsofdracht. 'Dit mag wel een zaak van aanhoudend gebed zijn'. Het onder de aandacht brengen van zendingsofdracht bij scholen, jongeren en degenen die vragen hebben over mogelijk bijdragen aan zendingsofdracht, blijft een speerpunt.

Uit het jaarverslag blijkt dat de bezinning over samenwerking voor de vervolgd kerk in gang is gezet. Het openen van een nieuw zendingsofdracht wordt daarin betrokken. In haar financiële beleid streeft ZGG naar structurele verhoging van de inkomsten.

In 2019 werd het gestelde doel bijna bereikt. Vervulling van vacatures en het stijgen van prijzen op zendingsofdracht veroorzaken hogere kosten. De baten kwamen uit op bijna 3,7 miljoen euro. Dit is iets minder dan het voorgaande jaar. Dit komt voornamelijk omdat er in 2018 meer eenmalige baten waren dan in 2019. Een belangrijk deel van de inkomsten komt uit de kringloopwinkels. Ook het zendingswerk ervaart op dit moment de gevolgen van de coronapandemie. Overwogen moet worden wat de gevolgen zijn van deze crisis, 'die armen nog armer zal maken'. Het is voor het eerst dat ZGG met een mondiale crisis geconfronteerd wordt. De organisatie wil nagaan of de aandacht voor 'weerbaarheid' bij een dergelijke crisis tijdens de opleiding voldoende is of verbeterd moet worden.

Het jaarverslag is digitaal te raadplegen op zgg.nl



Boekennieuws



"Ken jij God?",
J.J. Grandia,
uitg. De Banier;
143 blz., € 11,95.

Ken jij God?

De titel is aansprekend en kernachtig: "Ken jij God?" Zo is het boek ook. De vraag wie God is, leeft onder jongeren. Eerlijk en scherp maakt de auteur, J.J. Grandia, dat duidelijk in zijn verantwoording (hoofdstuk 1). Maar hij gaat verder. God is alleen te kennen doordat Hij Zich in genade openbaart. De vraag heeft dus een spits: ken jij Hem zó? De auteur is erin geslaagd om deze zaken op een fijnzinnige manier door de behandeling van de stof heen te weven. In de hoofdstukken 2 en 3 schrijft Grandia, in het dagelijks leven werkzaam als docent godsdienst, over 'Kennen van God' en 'Spreken over God'. Het gaat over de noodzaak en de mogelijkheid om de Heere te kennen. Daarbij komt aan de orde hoe dit functioneert als de Heilige Geest het Woord bekrachtigt en het hart vernieuwt. Maar dan moeten we ook over de Heere spreken. Wat dat betreft wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de Heere Zich openbaart en wat dat betekent voor ons spreken over Hem. In de hoofdstukken 4-6 gaat de auteur, die de Gereformeerde Gemeente van Gouda dient als ouderling, in op 'Wie God is 'boven ons, met ons en in ons'. Hier komen eigenschappen van God aan de

orde en wat deze voor ons betekenen. De vijf kernhoofdstukken eindigen met een samenvatting; het boek besluit met een naschrift (hoofdstuk 7). Met het oog op de kernhoofdstukken zijn verwerkingsvragen opgenomen. Verder is een uitgebreide literatuurlijst toegevoegd.

Ik wil het boekje van harte aanbevelen. Het is geschreven in de wereld van 2020, met een open oor en hart voor onze jongeren en de vragen waarvoor ze komen te staan. De inhoud is Bijbels en doorwrocht. Ik hoop dat met name jongeren uit de hoogste klassen van HAVO en VWO, maar ook degenen die inmiddels een vervolgopleiding doen, er veel aan zullen hebben.

ds. G.W.S. Mulder, Ridderkerk



"Veilig in Gods
hand", ds. B. Labee;
uitg. Den Hertog;
128 blz., € 14,90.

Veilig in Gods hand

Van de hand van ds. B. Labee verscheen een boek over Esther en haar volk. Eerder schreef onze geliefde broeder uit Veenendaal over Daniël. Een jongen die de Heere vreesde. Nu gaat het over een meisje dat een kind van God mag zijn. De jonge Jodin Esther wordt koningin aan het hof in Susan. Daar wordt ze ondergedompeld in de cultuur van de Meden en de Perzen. Dan hoort ze van het grote gevaar dat haar volk, de Joden, bedreigt. Ze vast en bidt, en komt ervoor uit wat ze belijdt. Zo gaat ze naar koning Ahasveros om hulp en ongedacht krijgt ze de gouden scepter toegereikt. God geeft Zijn volk uitkomst.

Hoewel de naam van God niet genoemd wordt in dit Bijbelboek, zien we duidelijk Gods regerende hand. Uit Israël zal de Koning geboren worden Die in een weg van omkomen en ontkomen geopenbaard zal worden, ook in het jaar 2020. Er worden lijnen getrokken naar het leven van alle dag. Onze broeder heeft de gave eenvoudig en actueel te zijn, ook voor onze jeugd. 'Jonge mensen, ken je die Ahasveros-achtige feestjes? Waar het zo ongedwongen aan toe gaat? Er is veel lol en er wordt veel te veel gedronken'. Ds. Labee trekt lijnen naar het geestelijk leven. 'Esther krijgt zichzelf ervoor over om tegen de wet van de koning tot hem te gaan en hem te verzoeken om het leven van haar en haar volk. De weg loopt door de dood. Want de wet eiste de dood... De weg om te ontkomen voert door het omkomen van onze kant heen. De wet is onherroepelijk, ik moet sterven!'

De heenwijzing naar de Middelaar ontbreekt evenmin. 'Esther is hier een flauw type van Christus. Hij heeft ook een bede. Hij heeft ook een verzoek. Denk aan het Hogepriesterlijk gebed, waar Hij bidt: En nu, verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld was!'

Dit is een lezenswaardig boekje over een Bijbelboek dat vaak onbepreekt blijft. Onze broeder kenmerkt zich door grondige exegetische en duidelijke uitleg, regelrecht naar het hart toe. Mocht dit boek, zoals opgemerkt in het Voorwoord, dienen tot: 'Gij zijt die man. Jij bent die jongen, dat meisje. Je kunt niet verschijnen voor God zoals je leven van nature is'. In dit Bijbelboek schittert Gods trouw en opzoekende zondaarsliefde voor verloren zondaren. Door de gespreksvragen is het uiterst geschikt voor het verenigingsleven of een catechisatieles. Van harte aanbevolen, bijzonder bij onze jongeren.

ds. S.W. Janse, Rijssen

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Beroepen:

Te Moerkapelle,
ds. H. Hofman te Kalamazoo (Michigan, VS).

Bedankt:

Voor Waupun (Wisconsin, VS),
ds. H. Brons te Vlaardingen.

DIGITALE Aangepaste Dienst Capelle a/d IJssel-Middelwatering

Op zaterdag 4 juli (15.00 uur) wordt in de Elimkerk van de Geref. Gemeente te Capelle a/d

IJssel-Middelwatering een digitale aangepaste kerkdienst gehouden voor mensen met een beperking. Voorganger is ds. A. Verschuure. Deze dienst is alleen toegankelijk voor genodigden i.v.m. coronavirus. Meekijken en luisteren kan via www.kerkdienstgemist.nl Capelle aan den IJssel-Middelwatering.

WIJZIGINGEN KERKELIJK JAARBOEK 2020

Blz. 128:

Het adres van de scribe van Alblasserdam wijzigt per 9 juli in: Botter 27, 2951 JH Alblas-

serdam. Het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer blijven gelijk.

Blz. 200:

Over de gemeente te Hoogvliet: de mededeling 'Per D.V. november 2020 zal deze gemeente worden samengevoegd met de gemeente van Spijkenisse', wijzigen in: 'Per D.V. 12 september 2020 zal deze gemeente worden samengevoegd met de gemeente van Spijkenisse'.

Blz. 257:

Toevoegen bij de gemeente Oudemirdum: regeling predikbeurten: J. Boonstra, Kerkstraat 44, 8567 JH Oudemirdum; tel. 0514-572199; e-mail: johannesboonstra@kliksafe.nl

Berichten

ZIN-IN LIVESTREAM 'WAT ZING IK EIGENLIJK?'

Op zaterdag 4 juli is er een Zin-In Livestream over het thema 'Wat zing ik eigenlijk?' Lean Maclean spreekt over muziek n.a.v. het boek "De lofzangen Israëls" van Jacob Groenewegen. Locatie: Livestream GG Wageningen; aanvang 19.30 uur. Giften kunnen overgemaakt naar NL95 INGB 0002 3611 33 t.n.v.

Jeugdbond Ger. Gem. Woerden o.v.v. 'gift'. Tijdens de lezing en de pauze kunnen er vragen gemaïld worden naar zininbjgg@gmail.com. Na de pauze worden ze beantwoord. Heb je vragen over de livestream en/of hulp nodig, mail dan ook naar zininbjgg@gmail.com. Deze livestream is achteraf niet terug te luisteren.

KERKHISTORISCHE WANDELINGEN MIDDELBURG

Kerkhistorische wandelingen (RIVM-richtlijn) met herinneringen aan Smijtegelt op de volgende dinsdagen: 7, 14, 21 en 28 juli; en 4, 11, 18 en 25 augustus. Start voor het oude stadhuis op de Markt om 14.00 uur. Wandeling met gids langs oude kerken en hun geschiedenis. Opbrengst (vrijwillige bijdrage) bestemd voor de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Aanmelding verplicht: P.C. Beeke, p.c.beeke@kliksafe.nl / 0118-633828. Groepen op afspraak, datum in overleg.

Kerkdiensten

ZONDAG 5 JULI 2020

Aagtekerke 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; Aalburg 9.30 en 14.30 en 18.00 uur ds. C. Hogchem; Aalst 14.00 uur ds. B. Labee; Alblasserdam 9.30 (openb. bel.) en 16.30 uur (H.D.) ds. C. Sonneveld; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Apeldoorn 10.00 en 16.00 uur ds. R.A.M. Visser; Arnhem 10.00 uur ds. A.B. van der Heiden en 18.30 uur ds. M. Joosse; Barendrecht 15.30 uur ds. A.T. Huijser; Barneveld-Centrum 9.30 uur ds. E.J. Boudewijn; Barneveld-Zuid 9.30 en 14.00 en 19.00 uur ds. J. van Laar; Beekbergen (in

Dorpskerk) 11.30 en 16.00 uur (openb. bel.) ds. A. Schreuder; Benthuizen 15.00 uur (H.D.) ds. J. van Rijswijk; Berkenwoude 19.00 uur ds. C. Sonneveld; Bodegraven 16.30 uur (H.D.) ds. C.G. Vreugdenhil; Borssele 9.30 en 14.00 (H.D.) en 18.00 uur ds. D. de Wit; Boskoop 9.30 en 16.30 uur (H.D.) ds. J.J. Tanis; Brakel 10.00 en 18.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 16.30 uur (H.D.) ds. A. Verschuure; Capelle a/d IJssel-West 10.00 uur ds. A. Verschuure en 19.00 uur ds. C. van Ruitenburg; De Valk-Wekerom 9.30 en 15.00 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; Delft 16.30 uur

ds. J. Driessen; Den Haag-Scheveningen 19.00 uur ds. W.A. Zondag; Deventer 15.00 uur ds. P.D. den Haan; Dinteloord 14.30 uur (H.D.) ds. G. Pater; Dirksland 10.00 (H.D.) en 18.00 uur ds. K. Boeder; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur ds. A.A. Brugge; Dordrecht 9.30 en 13.00 en 16.30 uur ds. W.A. Zondag; Ede 9.30 (H.D.) en 16.00 uur (H.D.) ds. M. Joosse; Elspeet 10.00 en 18.30 uur (H.D.) ds. G. van Manen; Enkhuizen 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Enschede 16.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Enter 18.30 uur (openb. bel.) ds. A.A. Brugge; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. J.B. Huisman; Genemuiden 9.30 en 15.30 uur ds. A. Schot; Goes 9.30 en 18.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Goudswaard 15.00 uur ds. H.A. van Zetten; 's-Gravenpolder 9.30 (openb. bel.) en 18.00 (H.D.) uur ds. G. Clements; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.00 uur stud. P.C. Vlot; Hendrik-Ido-Ambacht

10.00 (openb. bel.) en 16.30 uur (H.D.) ds. M.H. Schot; Hilversum 16.00 uur (H.D.) ds. P. Mulder; Hoedekenskerke 14.30 uur ds. M. Karens; Hoofddorp 9.30 en 15.00 uur stud. L. van der Kuijl; Hoogvliet 15.00 uur ds. H.J. Agteresch; Houten 10.00 uur (H.D.) ds. C.G. Vreugdenhil; Kampen 9.30 (H.D.) en 15.30 uur (H.D.) ds. D.W. Tuinier; Kamperland 15.30 uur ds. C.J. Meeuse; Katwijk aan Zee 10.00 en 17.00 uur ds. J.W. Verweij; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. G. Beens; Kortgene 16.00 uur ds. G.J. Baan; Krabbendijke 14.00 uur ds. G.J. Baan; Krimpen a/d IJssel 9.30 en 16.30 uur (H.D.) ds. C. van Ruitenburch; Leerdam 10.00 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Leiderdorp 19.00 uur ds. W. Silfhout; Lelystad 15.00 uur ds. G. van Manen; Meeuwen 15.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Meliskerke 9.30 en 19.00 uur ds. S. Maljaars; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 15.30 uur (openb. bel.) ds. A.P. Baaijens; Middelhamnis 9.30 en 18.00 uur ds. G.J.N. Moens; Moerkapelle 19.00 uur ds. M.H. Schot; Naaldwijk 16.00 uur ds. W. Silfhout; Nieuw-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; Nieuwdorp 9.30 uur ds. C. Harinck en 14.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Nieuwer ter Aa 19.00 uur ds. W. Harinck; Nieuwerkerk 15.00 uur ds. M. Blok; Nieuwe-Tonge 10.00 (H.A.) en 18.00 uur ds. G. Pater; Nijkerk 14.30 uur ds. J.B. Huisman; Nisse 14.30 uur ds. S. Maljaars; Ooltgensplaat 18.00 uur ds. C. Harinck; Oosterend 10.00 en 16.30 uur ds. A. Vermeij; Oostkapelle 15.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Opheusden 10.00 en 17.30 uur ds. W. Mouw; Opperdoes 10.00 uur ds. G. Heijkamp; Oud-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; Poederroijen 15.30 uur stud. P.C. Vlot; Puttershoek 18.30 uur stud. L. van der Kuijl; Rhenen 10.00 en 18.00 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Ridderkerk-Slikkerveer 9.30 en 16.00 uur stud. J. Beens; Rijssen-Noord 9.30 (openb. bel.) en 18.30 uur (H.D.) ds. C.A. van Dieren; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur (H.D.) ds. S.W. Janse; Rotterdam-Alexanderpolder 15.00 uur (openb. bel.) ds. G.W.S. Mulder; Rotterdam-Centrum 10.00 uur ds. W. Silfhout en 19.00 uur ds. L. Blok; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 (H.D.) en 16.30 uur ds. G. Hoogerland; Scherpenisse 9.30 en 18.30 uur ds. M. Blok; Scherpenzeel 10.00 (H.D.) en 18.30 uur ds. J. Schipper; Sint Annaland 9.30 uur en 18.30 uur stud. P.J. de Raaf en 14.30 uur (H.D.) ds. K. Boeder; Slidrecht 9.30 en 18.00 uur ds. A.T. Huijser; Soest 19.00 uur ds. W. Visscher; Spijkenisse 18.30 uur stud. J. Beens; Sprang-Capelle 14.30 uur ds. E. Bakker; Stolwijk 19.00 uur ds. A. Verschuure; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur ds. J.B. Zippro; Terwolde - De Vecht 9.00 uur (H.D.) ds. A. Schreuder en 14.30 uur ds. H. van der Heiden; Tholen 14.30 uur stud. P.J. de Raaf; Tricht-Geldermalsen 10.00 (H.D.) en 18.30 uur ds. P. Mulder; Urk 10.00 en 17.00

uur ds. A.J. de Waard; Utrecht 10.00 en 18.30 uur ds. W. Harinck; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. E. Bakker; Veenendaal 9.30 en 16.30 uur (H.D.) ds. B. Labee; Vlaardingen 10.00 en 16.30 uur (H.D.) ds. H. Brons; Vlissingen 18.30 uur ds. J.B. Zippro; Waarde 9.30 en 18.00 uur ds. C.J. Meeuse; Wageningen 10.00 (H.D.) en 19.00 uur ds. H. van der Heiden; Werkendam 10.00 en 18.00 uur ds. H.J. Agteresch; Westkapelle 9.30 (H.D.) en 18.30 uur ds. J. de Kok; Wierden 15.00 uur ds. S.W. Janse; Woerden 19.00 uur ds. H. Brons; Wolphaartsdijk 9.30 en 18.00 uur ds. M. Karens; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. J.J. van Eeckevel; Zoetermeer 10.00 uur (H.D.) ds. J. Driessen; Zwijndrecht 9.30 en 17.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; Zwolle 19.00 uur ds. A. Schot.

DINSDAG 7 JULI 2020

Alblasserdam 15.00 uur (huw.bev.) ds. C. Sonnevelt; Capelle a/d IJssel-West 19.45 uur ds. J. van Laar; Dordrecht 13.30 uur (huw. bev.) ds. W.A. Zondag; Enter 19.30 uur ds. B. Labee; Krabbendijke 19.30 uur (tijdrede) ds. G. van Manen; Middelburg-Zuid 19.30 uur ds. C. Hogchem; Oosterland 19.30 uur ds. G. Beens; Opheusden 19.30 uur ds. A. Schot; Rhenen 14.15 uur (huw.bev.) ds. A. Schot; Terwolde - De Vecht 19.30 uur ds. H.J. Agteresch; Uddel 19.30 uur ds. G.W.S. Mulder.

WOENSDAG 8 JULI 2020

Aalst 19.30 uur (H.D.) ds. A. Verschuure; Barendrecht 19.30 uur (openb. bel.) ds. C. van Ruitenburch; Barneveld-Zuid 14.00 (huw.bev.) en 19.30 uur (H.D.) ds. J. van Laar; Beekbergen (in Dorpskerk) 15.00 uur (huw.bev.) ds. A. Schreuder; De Valk-Wekerom 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Dordrecht 19.00 uur ds. W.A. Zondag; Enschede 19.30 uur ds. C.A. van Dieren; Goudswaard 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; 's-Gravenpolder 14.00 uur (huw.bev.) ds. M. Karens en 19.30 uur ds. M. Joosse; Hoogvliet 19.45 uur ds. A.A. Brugge; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. J.B. Huisman; Klaaswaal 14.00 uur (huw.bev.) ds. G.J. van Aalst; Leerdam 19.30 uur (openb. bel.) ds. M.T. Al-Chalabi; Meeuwen 19.30 uur ds. G. Hoogerland; Melissant 19.30 uur ds. W.J. Karels; Nieuw-Beijerland 19.30 uur (openb. bel.) ds. H.A. van

Zetten; Nieuwer ter Aa 19.30 uur ds. W. Mouw; Nunspeet 19.30 uur ds. A. Schot; Poederroijen 19.30 uur ds. C.J. Meeuse; Poortvliet 19.30 uur ds. J.J. van Eeckevel; Rotterdam-Centrum 19.45 uur ds. S. Maljaars; Stolwijk 19.30 uur ds. J. Schipper; Waardenburg 19.30 uur (openb. bel.) ds. G. Pater; Woerden 19.30 uur ds. C. Sonnevelt.

DONDERDAG 9 JULI 2020

Alphen a/d Rijn 19.30 uur ds. G. Pater; Barneveld-Zuid 14.00 uur (huw.bev.) ds. A.T. Huijser; Dordrecht 19.00 uur ds. W.A. Zondag; Genemuiden 19.30 uur ds. M. Joosse; 's-Gravenpolder 14.30 uur (huw.bev.) ds. M. Karens; Kootwijkerbroek 14.00 (huw.bev.) en 19.30 uur ds. G. Beens; Krimpen a/d IJssel 19.45 uur (openb. bel.) ds. C. van Ruitenburch; Nieuwerkerk 19.30 uur ds. L. Blok; Ridderkerk 15.30 uur (huw.bev.) ds. G.W.S. Mulder; Scherpenzeel 14.00 uur (huw.bev.) ds. J.B. Huisman; Sprang-Capelle 19.30 uur (H.D.) ds. E. Bakker; Tricht-Geldermalsen 14.00 uur (huw. bev.) ds. P. Mulder; Veenendaal 14.45 uur (huw. bev.) ds. B. Labee.

VRIJDAG 10 JULI 2020

Barneveld-Centrum 19.30 uur (huw.bev.) ds. E.J. Boudewijn; Barneveld-Zuid 14.00 uur (huw.bev.) ds. J. van Laar; De Valk-Wekerom 14.30 uur (huw.bev.) ds. B.J. van Boven; Klaaswaal 14.00 uur (huw.bev.) ds. G.J. van Aalst; Middelburg-Zuid 14.15 uur (huw.bev.) ds. A.P. Baaijens; Rijssen-Zuid 14.00 uur (huw.bev.) ds. S.W. Janse; Tricht-Geldermalsen 19.30 uur (huw.bev.) ds. P. Mulder; Uddel 14.00 uur (huw.bev.) ds. W.J. Karels.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 5 JULI 2020

Alkmaar (Willem Buytewechstraat 2, Alkmaar) 10.00 uur evang. G. Baan; Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 16.00 uur evang. M. Vos; Emmen (Prinsesselaan 6 l) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 11.30 uur (Bijbeluur) evang. S. de Visser; Merkssem (Jaak de Boeckstraat 21-23, Merkssem) 10.00 en 16.30 uur evang. A. van Setten; Tilburg (Offenbachstraat 105) 11.00 en 18.30 uur evang. H.J. van den Boogaart.

Advertenties

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

Boekhandel
De ZONNEBLOEM
Dorpsstraat 164 - Scherpenzeel (gld)
033-2774355
www.boekhandeldezonnebloem.nl



Berichtje voor de kinderen:

kom je deze zomer lekker kamperen op onze **nieuwe camping De Solse Berg met Privé Sanitair** in Garderen? Ezeltjes, speeltoestellen, voetbaltafel, skelters en een zandbak! Of ga je in het bos bij de camping **een echte hut maken?** O ja, je mag misschien ook 's avonds samen met papa of mama een **kampvuurtje** maken. Boek je vakantie op SolseBerg.nl met de **25% kortingscode: sb-25-procent**

Vakantiepakket van Neolife: **voor alle schoonmaak- en ontsmettingsklusjes in de vakantie (en thuis)**. LDC en Disinfectant | Kommie 06-34826766 www.naturalhealthproducts.nl kortingscode KV20VP

Goedeboeken
nieuw en tweedehands
Kerkbuurt 30, Sliedrecht
0184-769003
www.goedeboeken.nl

ROUW & GELEGENHEIDSJURKJES
kindergelegenheidskleding.nl
0577-401193 / 06-36392103

HKS-Mediation, voor goed gesprek, als je er samen niet meer uitkomt, in je huwelijk, kerk of school.
www.hksmediation.nl

Vakantiehuisje Garderen (5 pers.) - Welkom in onze knusse Boskamer!
Als je de Boskamer binnenstapt, lijkt het alsof je het bos in komt. Met echte boomstammen en bosgroen geverfde muren hebben we de natuur naar binnen gehaald!
Kijk op SolseBerg.nl/boskamer of bel 0577 723 245.

 **WEVERS**
COACHING BEGRAVEN VERLIES

PERSOONLIJK | OPRECHT | BETROKKEN

DAG & NACHT BEREIKBAAR
TEL. 0488-411055
WWW.WEVERSUITVAART.NL
GEEN CREMATIES



U kiest thuis uw nieuwe vloer!
PVC, Parket, Laminaat.
Afspraak maken? 06-19557166
DE VLOERENKONING.NL

Woudenberg/Scherpenzeel. Te huur op mini-camping "Klein Oudenhorst": 10-persoons va kantiehuisje (rolstoel-toegankelijk), sta-caravans met eigen sanitair en kampeerplaatsen.
Tel: 0640023232 www.kleinoudenhorst.nl



Reformatrische
Relatiebemiddeling

**Op zoek naar een partner
in de reformatrische gezindte?**
Tel.nr: 06 - 1732 9621
www.refo-relatie.nl

 **VAN OPIJNEN
& VOSKUIL**
FISCAAL EN FINANCIËEL ADVIES

Van Opijnen & Voskuil is een belastingadvieskantoor in Kootwijkerbroek. Op dit moment is er een vacature.

We zijn op zoek naar een

(Assistent) financieel adviseur

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website. Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Gereformeerde Gemeente Capelle aan den IJssel-Middelwatering

Vanwege het vertrek van onze huidige koster zoekt de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Capelle aan den IJssel-MW per D.V. 1 augustus 2020 een nieuwe

KOSTER

voor een hele weektaak

Informatie:

De Gereformeerde Gemeente Capelle aan den IJssel-MW telt 1060 leden en doopleden. Het kerkgebouw heeft 1000 zitplaatsen en diverse zalen.

Het takenpakket bestaat uit:

- Zorg voor de goede gang van zaken rond de eredienst;
- In gereedheid brengen van de ruimten voor de diverse activiteiten;
- Verzorgen van consumpties tijdens vergaderingen en bijeenkomsten;
- Toezicht houden op een ordelijk verloop van alle activiteiten;
- Verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van het kerkgebouw, het omliggend terrein, het tuinonderhoud;
- Uitvoeren en het laten uitvoeren van onderhoud aan de gebouwen en de technische installaties;
- Houden van toezicht als beheerder op de gebouwen en omliggende terreinen;
- Bedienen van de technische installaties;
- Coördinatie en aansturen van vrijwilligers.

Wij zoeken gegadigden die:

- Belijdend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten;
- Een levensstijl hebben die onbesproken is en die in overeenstemming is met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften;
- Over organisatorische kwaliteiten beschikken;
- Liefde voor het kerkenwerk hebben, wat de basis is voor het uitvoeren van het takenpakket;
- Een goede relatie kunnen onderhouden met de kerkenraad op basis van wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid;
- Goed en prettig om kunnen gaan met kerkbezoekers en zeker met jongeren;
- Op flexibele wijze hun werktijd kunnen indelen;
- Bereid zijn in de omgeving van de kerk te (gaan) wonen.
- Bereid zijn een assessment te ondergaan.

Wij bieden:

- Na een proefperiode een vast dienstverband;
- Salariëring overeenkomstig de richtlijnen van het deputaatschap kerkelijke dienstverlening.

Voor vragen over het takenpakket kunt u contact opnemen met de kerkmeester diaken B. Kok, tel. 06-43011286. Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van gezinssamenstelling, leeftijd, opleiding, werkervaring en kerkelijke en zakelijke referenties uiterlijk één week na het uitkomen van dit blad richten aan de scriba, de heer K. Bel, per mail: k.bel@kliksafe.nl. Of per post: Duikerlaan 330, 2903 AC Capelle aan den IJssel.

Oosterland (Zld): vak.huis te huur,
buiten veel speelruimte.
Vrij wk 34, 35, 36. Tel. 0111-644950

Rust. Natuur. Deluwe.
Camping

Hoeve Kootwijk
Kom kamperen.
www.hoevekootwijk.nl | 0342 - 220022

Laatste preken van JC Philpot 1 €12,50
William Gadsby 1-3 à €12,50
Preken van John Kershaw 1-2 à €19,50
hetbraambos.nl 078-6933783

Jouw bruidsjurk...
-Uniek -Maatwerk -Betaalbaar
 **www.atelier-joline.nl**
Reeuwijk

De specialist in het milieubewust
isoleren van uw woning

**PROFIJT
ISOLATIE**

Energiestraat 7 7461 TZ RIJSSEN Tel: 0548 546055

Vloerisolatie
Spouwisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie

Profiteer nu!! landelijke subsidie www.profijtisolatie.nl

DV 10 juli 2e druk. Reserveer alvast:
'Dit is Gods vinger', coronavirus,
ds. G. Beens, ds. A. Schot,
ds. A.T. Huijser, ds. D.E. van de Kieft,
ds. A. Verschuure, ds. A. Hellenbroek:
www.ramshoorn.nl

**PUTTEN - Gezellig en compleet
vakantiehuisje voor twee personen.**
Eigen tuintje. Vlak bij bossen, hei en dorp.
Per week (€350 van za.-za.) of
per midweek (€225 van ma.-vr.). Geen
verdere kosten. Tel. 06 - 3737 4254.



Deputaatschap
**Kerkelijke
Dienstverlening**
Gereformeerde
Gemeenten

Werken voor de kerk



**Welke doelgerichte, accurate teamspeler wordt onze collega?
Wij zoeken een**

Financieel manager (m/v)

Heb je ervaring in het verwerken en analyseren van cijfers en denk je erover om deze ervaring voor de kerk in te zetten, kijk dan op www.kerkelikedienstverlening.nl voor meer informatie over deze vacature. Je kunt ook bellen met de directeur van het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening, G.J. ten Bolscher via 0348 489 900.

Het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten is er voor de synoden, deputaatschappen, gemeenten en andere stichtingen of organisaties binnen de Gereformeerde Gemeenten.

Prachtig terras in de bossen!



Genieten bij De Lunterse Boer

Geopend van maandag t/m zaterdag voor ontbijt, lunch, diner, overnachting.

Zakelijk vergaderen in de bossen!

Van harte welkom!

HOTEL
RESTAURANT
VERGADERCENTRUM



www.lunterseboer.nl

Boslaan 87 • Lunteren • T. 0318-483657

RDWOUTDOOR

Outdoor-(zater)dagen voor jongens op de Veluwe. Ontspannen, samenwerken en werken aan zelfstandigheid. *D.V. in september/oktober opnieuw een scouting-traject!*
www.rdwoutdoor.nl

Zoekt u een mediator of organisatie-adviseur?

Bel: 06 - 53868881

www.bvissermediation.nl
www.bvisserconsultancy.nl



Voor Top Onions B.V. te 's-Gravenpolder is Green Career Consult op zoek, naar mensen die invulling wensen te geven aan de volgende vacatures:

- **Hoofd Productie (HBO)**
- **Inpak Operator (MBO)**
- **Mechanisch Monteur (MBO)**
- **Heftruckchauffeur (MBO)**

Met het oog op deze functies, zoeken wij gedreven en flexibel ingestelde personen, die met passie hun werk willen doen!

Voor meer informatie – waaronder de volledige vacaturetekst – kunt U contact nemen met:

Bart van Eikema Hommes, senior consultant agribusiness – Green Career Consult
Mailadres:
bart.hommes@greencareerconsult.nl
Telefoonnummer: 06-53159483.


Green Career Consult



Onesiforus

NEDERLANDSE STICHTING
VOOR CHRISTELIJKE HANDEIKING

De doelstelling van de interkerkelijke stichting is het verlenen van geldelijke steun aan, met name vanwege gemoedsbezwaren, in financiële moeilijkheden geraakte personen, gezinnen e.a.

Alle hulpaanvragen worden door een commissie getoetst en besproken met de diaconie.

Om haar doel te realiseren is de stichting afhankelijk van giften, collecten en legaten.

U kunt uw bijdrage storten op:
NL36 RABO 0354 2210 00 of
NL76 INGB 0004 1778 00
t.n.v. "Onesiforus"

Bestuur:

dr. W.J. op 't Hof (voorz.)
W.A. Barth (secr.)
ds. A. den Hartog
G. Hop
J. B. Philibert
C. Vos

Comité van aanbeveling:

Ds. G. Gerritsen
Ds. D. Heemskerck
Ds. J. Roos

Adviescommissie:

mr. drs. S. Visser
F. Bouman
D.C. van der Ploeg

Aanvragen en informatie:
www.onesiforushulp.nl

p.a. Weegje 2 | 3295 CT | 's Gravendeel | info@onesiforushulp.nl



JOH.DEHEER

toetsen en meer, sinds 1898

**UW ORGEL- ÉN
PIANO SPECIALIST**

www.johdeheer.nl

Leeghwaterstraat 46/47
3364 AE Sliedrecht
Tel.: 0184-419 611



begravenisverzorging

Wij verzorgen alléén begravenissen in elke woonplaats in Nederland, maar voornamelijk op de Veluwe, in Kampen en omgeving en in Rijssen en omgeving.

Dag en nacht bereikbaar én beschikbaar.

Regio Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden
Ditmar Markusse tel. 038-3332383

Regio Rijssen, Enter, Wierden
Ben Nijhof tel. 0548-540053

Regio Veluwe en omliggende gebieden
Benny Vos & Mark Vos tel. 0577-401689

Vertrouwd verzorgd

www.begravenisverzorgingvos.nl

www.scheurfotokaarten.nl

Luxe fotokaarten voor elke gelegenheid. Een scherpe prijs voor de verkoop op uw eigen vereniging en/of goede doel.
0317-616735 / 06-51564461



baby- en kinderkleding

Onze winkellocatie tussen Harskamp en Kootwijkerbroek heeft voldoende, gratis parkeergelegenheid voor de deur.

U kunt bij ons terecht voor bruilofts-, rouw-, doop-, zondagse- of schoolkleding.

Onze maten gaan vanaf 44 tot 176.

www.juliaskleding.nl

Het boek Jozua

praktisch verklaard door

ds. I. Kievit

Ds. Kievit legt vanuit het boek Jozua steeds verbindingen met het Nieuwe Testament, wijzend op de Meerdere van Jozua, en zet met actuele vragen de jeugd aan tot onderzoek van de Bijbel. Met een woord van aanbeveling door ds. J. de Bruin.

ISBN 978 9491272 50 9 270 blz. € 16,90
verkrijgbaar bij de boekhandel

§ Boekbinderij en uitgeverij Snoek - Ermelo
fnsnoek@kliksafe.nl 0341 55 66 08

H Heijkoop's
Houtsnijwerk
Houtsnijwerk.nl

Uw trouwtekst in hout uitgesneden?
Tel. 0418-551383
www.houtsnijwerk.nl

Annette van Maaren (Msc.)
Reformatorisch Psycholoog

PH

Haastrecht Oudewater
Montfoort Gouda
0348-558000 of 06-42504158
www.phhaastrecht.nl
Psychologische Hulpverlening

De Verrassing
Bangaloupark

Welkom terug op ons park!

Al 60 jaar verrassend op Texel!

www.deverrassing.nl | 0222 31 89 06

MOOIE COLLECTIE ORGELS
VAN DIVERSE MERKEN
RUIME ERVARING IN
ZAAL- EN KERKORGELS

VERTROUWDE
KLANKEN...

Stolk Orgels

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL VRIJHEIDSLAAN 55 2912 EA NIEUWERKERK A/D IJSSEL	KRABBENDIJK OOSTPOLDERWEG 1S 4413 NN KRABBENDIJK
--	--

TEL. 0180 31 56 52 | WWW.STOLKORGELS.NL

DC begrafenisverzorging
Den Hollander

- Alleen begrafenissen
- Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling
- Dag en nacht bereikbaar

🏠 Mozartlaan 13
3131ES Vlaardingen
☎ 010 - 460 05 09
✉ info@tdenh.nl
🌐 www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland

Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland biedt identiteit bewuste behandeling en begeleiding en psychologisch onderzoek aan volwassenen, jongeren en kinderen met psychosociale en psychologische vragen en problemen.

Ohmweg 1g, 2952 BD Alblasserdam
078 - 69 32 808 of info@rpnederland.nl
Bezoek onze website voor meer informatie, de tarieven en aanmelding.
www.rpnederland.nl

Identiteitsbewust • Persoonlijk • Vertrouwelijk • Doelgericht

Begrafenisonderneming
Treur

Kroostweg 22
3704 ED Zeist
030 692 42 58
06 573 156 89
info@begrafenisondernemingtreur.nl
www.begrafenisondernemingtreur.nl

Uw woning in Veenendaal, Achterberg, Rhenen, Renswoude, Ederveen of omgeving goed verkopen?

Maak een vrijblijvende afspraak voor een gratis verkoopadvies met waardebeoordeling en scherpe offerte!

BURGLAND
Makelaars

Zandstraat 61
3901 CK Veenendaal
0318-628412
www.burglandmakelaars.nl
info@burglandveenendaal.nl

Boek jouw ideale vakantie!
www.diskoffer.nl
vakanties met zondagsrust

Tevredenheid door kwaliteit, met behoud van identiteit

40 JAAR SHG

Kraamzorg
Bel voor informatie

SHG
Stichting Hulpverlening in Gezin

Informatie/aanmelden
0187-48 91 73 www.shgzorg.nl

Colofon

De Saambinder
Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteuren: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

Bijdragen van medewerkers
ds. G.J. van Aalst
Molendijk 136, 3286 BK Klaaswaal
T 0186-576990
E givanaalst@kliksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"
ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-51 35 97
E b.labee@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk), berichten en meditaties:

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 0651-622260
E jvthul@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening, postbus 608, 3440 AP Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan Verloop drukkerij
postbus 33, 2950 AA Alblasserdam
T 078-6912899
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór de week van verschijning aangeleverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,35 per mm.
Familieberichten € 0,45 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie
Adreswijzigingen enz. aan:
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
postbus 608, 3440 AP Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden
IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen (bij vooruitbetaling):
voor Nederland: € 14,50 per halfjaar (te betalen per 1 april en 1 oktober)

voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
*afwijkend tarief voor:
Canada: \$ 165, USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika
Mr. A.M. Berman
3340 Culp Rd. Unit 11
Vineland Stn. ON LOR 2E0
T 905 562 1331
E amberman47@gmail.com

Bezoek ook onze website
www.desaambinder.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten en advertenties zonder overleg aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.

ELSKE WAARHEEN?

'S MIDDAGS KOMT GERALDINE. ELSKE VINDT DAT WEL JAMMER, ZE WAS VEEL LIEVER MET HELEEN SAMEN GEWEEST.

Elske is bang dat Heleen en Geraldine over hun school gaan praten en dat zou ze niet kunnen hebben. Maar het valt mee. Heleen vindt dat Elske ook tegen Geraldine moet vertellen wat ze meemaakt met de leraren. En Elske vertelt weer... De middag vliegt om. Als Elske om vijf uur zegt: 'Ik ga naar huis', vraagt Geraldine: 'Kom je ook een keer bij ons? Dan blijven jullie 's avonds bij ons eten. Dat mag best en m'n vader brengt je wel thuis'. Elske belooft het en zegt meteen: 'Dan zal ik vragen of jullie woensdag mogen komen'. Mevrouw Hofman lacht: 'Jullie hebben het druk. Ik denk dat de vakantie omvliegt. Ik ga ook nog naar juffrouw Baan, eieren brengen. Gaan jullie dan ook mee?' Natuurlijk willen ze mee.

'Ik wilde dat je nog maar hier woonde, dan konden we met z'n drieën vriendin zijn', zegt Heleen, als ze in de gang staan. 'Ja zeg, best leuk', zegt Geraldine spontaan. Elske lacht alleen maar eens. Zij zou zo veel willen, maar daar praat ze niet over. Niemand hoeft dat te weten.

Vol gedachten fietst ze naar huis. Het is droog, maar de lucht is zwaar bewolkt. Het lijkt wel alsof het al een beetje schemerig wordt. Ze denkt terug aan de gezellige dag bij Heleen en zomaar overvalt haar weer een wonderlijk gevoel, een gevoel van heimwee. Wat raar, denkt ze, dat je vrolijk doet en erg moet lachen, maar dat je toch niet echt blij bent. Hoe kan dat eigenlijk? Thuis treft ze alleen oma aan in de gezellige woonkeuken. Het is er lekker warm en de lamp is al aan. 'Zo kind, gezellig geweest?' vraagt oma hartelijk.

Elske gaat in opa's stoel zitten en trekt haar benen op. En opgewekt begint ze te vertellen hoe het geweest is.

Dynamiet

Een paar weken geleden stond het in de krant: 'Koeltoren van een kerncentrale in Duitsland opgeblazen'. Verschillende foto's lieten zien hoe de toren in zeer korte tijd in puin lag. Om de toren omver te halen, werd springstof gebruikt. Dynamiet.

Als dynamiet gebruikt wordt, komen er enorme krachten vrij. Eigenlijk is er niets tegen bestand. Alles wordt omver geblazen. De sterkste gebouwen zakken als een kaartenhuis in elkaar. Het woord dynamiet betekent dan ook kracht. Je vindt dit woord *kracht* ook in de Bijbel terug.

Sterker nog: Paulus noemt de Bijbel zélf dynamiet. Je kunt dit lezen in Romeinen 1 vers 16. Daar schrijft Paulus dat het 'Evangelie is een kracht Gods is tot zaligheid een iegelijk die gelooft'. En Paulus kon het weten. Hij heeft zelf ervaren en meegemaakt wat een kracht het Woord van de Heere doet. Onderweg naar Damascus is hij met deze kracht in aanraking gekomen. Die kracht was slechts één vraag: 'Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?' (Hand. 9:4).

De Heere gebruikte dit 'dynamiet' om het leven van Paulus op zijn grondvesten te doen schudden. Paulus vervolgde eerst Christus, daarna preekte hij Christus. Zijn vijanden werden zijn vrienden. Alles veranderde radicaal. Lees zijn levensverhaal maar in Handelingen 22 en 26.

In 1 Korinthe 1 vers 18 gebruikt Paulus ditzelfde woord 'kracht Gods'. Daar noemt Paulus het 'Woord des kruises' dynamiet. Heb je deze kracht ervaren? Het brengt een totale verandering in het leven. Je levensrichting verandert. Het levensdoel wordt anders. Het gaat niet meer om jezelf, maar om de Heere. Er is een voortdurend strijden tegen de zonde, de verleidingen, de invloeden van de duivel. Gelijktijdig is er een hartelijk verlangen om naar Zijn Woord en geboden te leven.

Het Woord Gods is levend en krachtig (Hebr. 4:12a). Het is dynamiet.

'Want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek'.

Romeinen 1:16b

Ds. Labee over: Doopnamen

Wilt u iets schrijven over doopnamen? We horen zulke wonderlijke namen bij de bediening van de Heilige Doop... Zijn wij ouderwets of is het Bijbels om te vernoemen?

Toekennen

Hoe hoog wij het sacrament van de Heilige Doop ook achten, het is een *oneigenlijk* gebruik om te spreken van doopnamen. Een kind krijgt de naam bij de geboorte en vaak is al eerder bepaald hoe die zal zijn als het een jongetje of een meisje is. In de Roomse Kerk werd de naam altijd als 'echt' beschouwd als die door het doopsel was bevestigd. Ook was het daar gebruikelijk dat er meerdere namen werden gegeven, soms herinnerend aan de naam van een

'heilige'. Maria of Jozef waren de meest voorkomende namen... In sommige streken is/was er een traditie in het toekennen van de namen. De eerste zoon werd genoemd naar de grootvader van het kind in de mannelijke lijn, de eerste dochter naar de grootmoeder van het kind in de vrouwelijke lijn. Een tweede zoon kreeg de naam van z'n grootvader in de vrouwelijke lijn enzovoort. Uit stamboomonderzoek blijkt dat een tweede of derde doopnaam dikwijls die van een peter of meter was. Het woord 'peter' is afgeleid van het Latijnse pater (vader), zoals 'meter' afgeleid is van mater (moeder). Bij de doopplechtigheid werd bij Rome over een nieuwe geboorte gesproken met een 'vader en moeder in het geloof'. Grootouders, ooms en tantes werden meestal gevraagd peter of meter te zijn. Deze peetouders moesten samen de zogenoemde *doopborgers* zijn. Behalve hun functie als getuigen, werd hun ook gevraagd een bijzondere zorg en aandacht te besteden aan de godsdienstige opvoeding van het kind, in het bijzonder wanneer het kind zijn beide ouders zou verliezen.

Met de Reformatie is er sterk geijverd om het vernoemen naar een (bescherm)heilige af te schaffen. Tegelijk verstond men wel het verlangen om een dopeling op te wekken tot de heilige levenswandel van sommige bijbelheiligen. Ook kwam het van oude tijden af al voor dat bij de overgang van het heidendom naar het christendom een nieuwe, Bijbelse naam werd aangenomen. Er

valt natuurlijk nog veel meer over te schrijven. Maar duidelijk moet zijn dat we graag een Bijbelse naam horen en niet van een (goddeloze) wereldgrote of sportheld... Wat een wonder als we toch in de Bijbel lezen van Apollos. Deze Jood droeg een Griekse naam, afgeleid van de god Apollo, maar mocht door genade een kind des Heeren zijn. De Heere geve dat ook in onze tijd jonge(re) en oude(re) gemeenteleden die door adoptie, pleegzorg of andere leiding van de Heere op het erf van het verbond gekomen zijn, dat getuigenis wáár mag zijn. Dan krijgen namen als Mohammed en Achmed toch een andere klank...

Wellicht is het bekend dat Calvijn (1509-1564) in Genève gestreden heeft om regels te stellen rondom de naamgeving. Bijgelovige namen, die aan Christus of de heiligen ontleend waren, moesten niet gebruikt worden in de christelijke kerk. De synode van Dordrecht bepaalde in 1578: 'Het is vrij zulke namen de kinderen te geven als men wil, nochtans zal een iegelijk vermaand zijn, dat hij die namen, die of God of Christus eigen zijn, als daar zijn Emanuël, Salvator, etc, of der officiën (ambten) en bijzondere diensten, als Engel, Baptista, etc, of die welke anderszins superstitieus (bijgelovig) zijn, de kinderen niet late gegeven worden' (artikel 63). Jacobus Koelman (1632-1695) geeft in zijn boek 'De plichten der ouders, in kinderen voor God op te voeden', ook vele aanwijzingen om hierin te sturen.

We kunnen niet aantonen dat het in Bijbels licht geboden is om te vernoemen. Dat het een (mooi!) gebruik is, lezen we bijvoorbeeld in Lukas 1: '...en noemden het Zacharias, naar de naam zijns vaders' (vs. 59b). Op Gods bevel moest de pasgeboren zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet echter 'Johannes' worden genoemd!

Gebruiken

Het is een goed gebruik geworden om de 'doopnamen' te gebruiken bij officiële gelegenheden zoals de belijdenisdienst en de huwelijksdienst. Ook al blijkt dan soms dat de doopnaam geen of weinig verband heeft met de roepnaam... Ten slotte, Gods Woord leert ons dat de gedachtenis van de rechtvaardige tot zegening zal zijn, terwijl de naam van de goddelozen zal verrotten (Spr. 10:7). God geve allermee dat onze naam/namen door genade verbonden zijn aan de Naam van de Zaligmaker, Jezus Christus.

VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.

