



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de

AAMBINDER



Gereformeerde Gemeente Spijkenisse

21/01/2021
jaargang 99

nr **17**

Op 4 februari 1991 overlijdt ouderling C. van Doorn te Spijkenisse, in de leeftijd van 86 jaar. Vanaf 1963 heeft hij de gemeente in het ambt gediend. Na zijn overlijden schrijft de kerkenraad onder meer: 'Broeder Van Doorn was een man, die klein van zichzelf dacht. Hij wist dat aan het kled van zijn werken, ook zijn beste werken, de ongerechtigheid kleefde. Hij was zondaar voor God geworden en daarom ook was hij een bitter, een

worstelaar aan Gods genadetroon voor zichzelf, zijn familie, maar ook voor de gemeente. Zijn woorden waren weinig, doch veelal met zout besprengd. Vaak drong hij - direct of indirect - aan op zelfonderzoek. Het ging hem om waarheid. Om de Waarheid ook, daar door de werken der wet geen vlees voor God gerechtvaardigd wordt. Zo verwachtte ook hij het van de genade Gods in Christus Jezus'.

De vriend van de Bruidegom

Aan de oever van de Jordaan, bij Bethábara, staat een zonderlinge figuur. Hij preekt! Hij brengt de woorden Gods.

Wat zullen wij dan doen?

Lukas 3:10b

Die had er van gezongen: 'Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden'. Hij zou een profeet des Allerhoogsten genaamd worden en voor het aangezicht des Heeren vooruitgaan, om de weg van Christus te bereiden. Daar staat hij, zijn naam is Johannes. Hij is gekleed in een eenvoudige, kamelenharen mantel.

Johannes preekt: 'En de bijl ligt ook alrede aan den wortel der bomen; alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen' (Luk. 3:9). Heel scherp heeft hij Gods oordeel aangekondigd. Hij heeft allen die daar passeerden bij het veer, een oversteekplaats in de Jordaan, eerlijk op hun zonde en ongerechtigheid gewezen. Of het nu heidenen waren of Joden, Romeinse soldaten, tollenaars of farizeeën. En deze ontdekkende prediking heeft vrucht gedragen. Er kwamen allerlei soorten van mensen tot bekering. Ze riepen uit: 'Wat zullen wij dan doen?' (Luk. 3:10b). Zij die door schuldbesef getroffen en verslagen tot hem kwamen, werden gedoopt. De doop der bekering.

Proselietendoop

In die tijd werden alleen heidenen gedoopt. Door die doop, de zogenaamde proselietendoop, werden heidenen Jodengenoten. Zij werden echter nooit echt Jood, want dat was je alleen wanneer je een Joodse moeder had. Dat is vandaag nog steeds zo. Maar door die proselietendoop werd je wel in de gemeenschap van het volk opgenomen.

ds. M. Joosse,
Lunteren

Het was heel ongebruikelijk als een Jood zich liet dopen. Toch kwamen er ook Joden tot Johannes de Doper. Zij hadden zijn prediking gehoord en waren door Gods Geest getroffen in hun hart. Ze werden overtuigd dat hun keurige, vrome leven vol zonde en ongerechtigheid was. Dat ze met hun rechtzinnigheid dood lagen in de zonden en misdaden. De wet eiste veel meer dan alleen het wat uiterlijk onderhouden van geboden en regels. Opeens zagen ze bijvoorbeeld, zoals het geschreven staat in Zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus, dat ze met hun oordelen en helpen veroordelen de eigen werken des duivels deden. Zoals ook vandaag roddel en kwaadsprekerij tot schuld moeten worden. De wet die ten leven bedoeld was, werd hun onder deze prediking de dood. Ze zijn onder de prediking van Johannes gestorven aan de wet.

Wat een onthutsende ontdekking als je gaat inleven dat je afkomst als kind van Abraham samen met je keurige, godsdienstige leven je geen enkel gewin geeft. Dat je met al je vermeende gerechtigheid midden in de dood ligt en dat de bijl alrede aan je levensboom ligt, om je uit te houwen en in het vuur te werpen.

Onder de prediking van de Doper zagen deze Joden dat ze wel hun klederen hadden gescheurd, maar niet hun hart. Ze waren wel besneden in het vlees, maar niet in hun hart. Zo gingen Joden buigen onder welverdiende oordelen. Door schuldbesef getroffen en verslagen gingen ze roepen of er nog een weg was om de welverdiende straf te kunnen ontgaan. Is dat ook uw roep al geworden?

Zoete tijd

In die verslagenheid staan de Joden bij Johannes, overtuigd dat ze rechtvaardig onder moeten gaan en alleen door genade kunnen opstaan. Dit wordt gesymboliseerd door het óndergaan in en het ópkomen uit het doopwater van de Jordaan. Allerlei mensen hebben in die schuldverslagenheid gemeenschap met elkaar gekregen. Wat een wonderlijk zoete tijd, om het te mogen verliezen van de Heere, om in die verbrokenheid en verslagenheid te roepen uit de diepten van ellende tot God Die alleen heil kan zenden. Wat een hartelijke tranen zijn er dan, als je je door de prediking verklaard weet. Dat de Heere je stem nog wil horen, al je smeken en klagen. Wat wonderlijk zoet als de Heere je bij je naam wil noemen en je

In dit nummer

4 Commentaar:
Ongekend onrecht

8 Een huis
van God

20 Van dezelfde lap
gescheurd

- 2 De vriend van de Bruidegom
- 3 De zaligsprekingen [3]
- 5 Anna, de weduwe [4]
- 6 Bijbelstudie 1 Petrus [3]
- 7 Ds. G.H. Kersten in quotes [1]
- 9 Twee dikke delen dogmatiek
- 10 Adviesplein gemeente en gezin
- 11 Afscheid ds. Tanis van Boskoop
- 12 Boekennieuws
- 13 Kerknieuws
- 13 Berichten
- 13 Kerkdiensten
- 19 Jeugdrubriek

De zaligspreekingen [3]

wil bemoedigen: 'Bij de Heere is vergeving en goedertierenheid en veel verlossing'. Zo werden ook Joden hartelijk en innig aan Johannes verbonden.

Maar Johannes was niet gekomen om zichzelf een gemeente te vergaderen. Hij is slechts de vriend van de Bruidegom. Zijn werk is de weg bereiden tot het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes moet als persoon minder worden, steeds meer op de achtergrond komen en uiteindelijk verdwijnen. Het is de bedoeling dat Christus zal 'wassen'. De Heere Jezus moet het voorwerp worden van het geloof. De prediking van Johannes, als vriend van de Bruidegom, was bedoeld opdat er plaats zou komen voor deze Bruidegom en Zaligmaker. Deze Zaligmaker zal alleen noodzakelijk worden wanneer we een vuile zondaar worden voor God en we al onze vermeende gerechtigheid buiten Hem gaan verliezen.

Het Lam Gods

Daar staan twee van de discipelen van Johannes. Ze horen de Doper zeggen: 'Zie, het Lam Gods'. Het is de tweede keer dat ze dit horen, maar nu komt de Heilige Geest er in mee. Ze horen die preek en zien het Lam Gods. Hóe Hij het Lam Gods zal zijn, dat weten ze nog niet, toch kunnen ze nu niet meer bij Johannes blijven. Hoe hartelijk ze ook aan hem verbonden waren. En dat is nu ook de vreugde van de vriend van de Bruidegom. Hij was in zijn werk niet gericht op zichzelf, maar op Hem Wiens weg hij (voor)bereiden mocht. Daar gaan ze: Andreas en Johannes.

Geliefde lezer, het is heel groot als u verbroken en verslagen mocht leren buigen onder de Heere. Groot als u het voor God mocht verliezen, óndergaan, en aan al uw vermeende gerechtigheid mocht sterven. Maar u kunt daar niet blijven. Dan 'verdrinkt' u. Uw tranen en uw gestalten kunnen u niet redden. Uw hartelijke keuze vanuit die eerste liefde is niet genoeg. Er is maar één Naam en één gerechtigheid. Uw eigen ik moet minder worden, sterven zelfs, en dan kan het niet anders, dan zal Christus wassen (Joh. 3:30).

Die twee discipelen zijn Jezus gevolgd. O wonder, Hij heeft hen toegelaten op de leerschool van vrije genade. En op die leerschool mochten ze opwassen in de kennis en genade van de Heere Jezus Christus. Heeft u op die leerschool al een plaats gekregen?



Thomas Watson



Uit: "De zaligspreekingen", Thomas Watson (uitg. Den Hertog).

'Zalig zijn de armen van geest'

Mattheüs 5:3

De zaligheid in het verschiet

Nadat ik over de gelegenheid heb gesproken, kom ik nu tot de preek zelf.

'Zalig zijn de armen van geest'. Christus begint Zijn Bergrede niet zoals de wet werd gegeven op de berg. Dat was met geboden en bedreigingen, met het geklank van de bazuin, met het vlammeende vuur, met het beven van de aarde en dan ook met het beven van de harten van de Israëlieten, omdat ze vreesden. Onze Heiland, Wiens lippen 'drupten van hoingzeem', begint met beloften en zegeningen. De leer van deze hemelse Orpheus was zo liefelijk en verrukkend, dat die, als muziek, de meest woeste naturen kon bezweren, ja, om stenen harten tot Zich te trekken.

Om met het eerste woord te beginnen: *Zalig*. Als er iets van zaligheid in de kennis is gelegen, dan moet dat noodzakelijkerwijs zijn in de kennis van de zaligheid. Om dit duidelijk te maken, zal ik twee korte uitspraken aan u voorleggen.

De eerste: Er is een zaligheid in het verschiet.

De tweede: Degenen die God vrezen zijn in zekere zin al zalig.

De eerste uitspraak

Er is een zaligheid in het verschiet. Gods kinderen krijgen in de weg van het dienen van God te maken met veel ingewikkelde problemen en dingen die hen de moed doen verliezen. Hun gang is niet alleen vermoeiend, maar ook gevaarlijk. Hun hart neigt ertoe de hoop maar te laten varen. Het zal dan ook niet verkeerd zijn de kroon van de gelukzaligheid vóór hen te plaatsen om hen aan te moedigen en hun ijver te doen ontvlammen. Wat zijn er veel Schriftplaatsen die deze olijftak, de boodschap van de zaligheid, in de mond hebben en bij de gelovigen brengen! 'Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende' (Matth. 24:46). 'Komt, gij gezegenden Mijns Vaders' (Matth. 25:34).

De gelukzaligheid is de vervolmaking van een redelijk schepsel. Het is de wetsteen van een vaardig christen, het hoogste in zijn streven, de fleur van zijn vreugde. Gelukzaligheid is het verlangen van alle mensen. Thomas van Aquino*) noemt de gelukzaligheid het 'hoogste doel'. Zij is het doelwit dat elk mens wil raken. Naar dit middelpunt worden alle lijnen getrokken.

Waarin bestaat de gelukzaligheid? Miljoenen mensen vergissen zich niet alleen als het gaat over de aard van de gelukzaligheid, maar ook over de weg erheen. Enkele geleerden hebben 288 verschillende meningen over de gelukzaligheid opgeschreven, en ze waren er allemaal ver naast.

Ik zal u laten zien waarin zij niet bestaat, en waarin zij wél bestaat.

*) Thomas van Aquino (1225/1226-1274), belangrijkste filosoof en theoloog van de Middeleeuwen

(wordt vervolgd)

Ongekend onrecht

P. Schalk,
Veenendaal

‘De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico’s en stelt zich in het haastig gedrang aan allen tot gids’.

Met dit citaat startte de inmiddels demissionaire premier Rutte vorige week vrijdag zijn persconferentie waarin hij aankondigde wat iedereen al wist: zijn kabinet was gevallen. En niet voor het eerst greep de minister-president terug op een illustere voorganger van hem, de bekende Cort van der Linden, premier van 1913 tot 1918. Premier Rutte moest het erkennen: het was grondig misgegaan. Juist het beschermen van de zwakken was in de toeslagenaffaire volledig uit de hand gelopen. Voor zover nu bekend waren er ongeveer 22.000 gezinnen de dupe van het harde beleid. Ze waren weggezet als fraudeurs. Dat leidde tot schrijnende gevallen, tot huwelijken die kapot zijn gegaan en gezinnen die op de pof moesten leven. De rechtsstaat die mensen moet beschermen, had juist het tegenovergestelde gedaan. Het rapport over deze affaire was, opnieuw volgens de minister-president, ‘snoeihard maar fair’.

Falende overheid

Inderdaad, het rapport spaart niemand. De titel spreekt boekdelen: ‘Ongekend onrecht’. Er heeft onrecht plaatsgevonden. De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Dat verwijt geldt niet

alleen de uitvoering, maar ook de wetgever en de rechtspraak. En dat is ongekend, in die zin dat dit totaal niet past bij een democratische rechtsstaat als de onze. Er is ook geen ander voorbeeld te bedenken van de laatste decennia waar de overheid zo breed gefaald heeft. Op alle niveaus is het grondig misgegaan. Zowel in de uitvoering als door het kabinet, het parlement en de rechtspraak; blijkbaar had niemand in de gaten dat de aanpak van fraude zover doorgeslagen was. Totdat het rapport kwam met het oordeel: ‘Ongekend onrecht’. Dat vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid, bestuurlijk en politiek.

Demissionair, doen of laten

Eerst maar de politieke verantwoordelijkheid. Het duurde wel even, maar uiteindelijk werd die genomen. Eerst door Lodewijk Asscher, voorheen verantwoordelijk minister. Hij bood eerst alleen excuses aan, maar uiteindelijk stelde hij zijn lijsttrekkerschap voor de PvdA ter beschikking. Een persoonlijk drama. Een dag later volgde het kabinet. In een bijna serene rust, zonder wapengekletter, zonder ruzies, nam het kabinet voltallig zijn verantwoordelijkheid. Het kabinet Rutte III is gevallen. De pre-

mier moest naar de koning om het ontslag aan te bieden. De koning neemt dat vervolgens in beraad. En de ministersploeg krijgt dan opdracht om alles te doen wat in het belang van het land is, totdat er verkiezingen zijn geweest en een nieuw kabinet is gevormd. Dat betekent dat alleen nog ‘lopende zaken’ afgehandeld worden, en dat omstreden (controversiële) kwesties niet aan de orde komen.

Het doen en laten van een demissionair kabinet ligt heel gevoelig. Vaak worden veel onderwerpen controversieel verklaard. In dit geval is er echter wel een belangrijke kanttekening te plaatsen. Want wat er ook allemaal stil komt te liggen, de besmettingen met het coronavirus gaan helaas door. De aanpak daarvan mag niet stilvallen. Daarom heeft de minister-president ook meteen gezegd dat het kabinet voluit zal doorgaan met de bestrijding van het virus. Daarbij zal het parlement zijn gewone taken voluit blijven uitvoeren.

Plicht van de overheid

Dat doorgaan is niet zomaar iets. Nee, dat is een dure plicht. Want niet alleen de politieke verantwoordelijkheid moet worden genomen. Ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid weegt zwaar. Immers, de overheid is er niet zomaar. Romeinen 13 geeft duidelijk aan dat de ‘machten die er zijn, die zijn van God geordineerd’. De Bijbelse lijn is dat de overheid er is, ons ten goede. Als de overheid dan gefaald heeft, moet zij zich herpakken, haar bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en alles gaan doen om het falen te herstellen.

Daarmee heeft het demissionaire kabinet nóg een uitdaging. Hoe moet het nu verder met al die gedupeerde gezinnen? Daar moeten oplossingen voor komen. Deze mensen moeten zo snel mogelijk gecompenseerd en geholpen worden. Hopelijk wordt dat met man en macht aangepakt. En natuurlijk, ook als het kabinet niet was afgetreden, zou het binnenkort de demissionaire status krijgen. Op 17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Daarna zal er een nieuw kabinet gevormd moeten worden. Een nieuw kabinet, dat wellicht nog verder zal moeten werken aan de strijd tegen het coronavirus. Een nieuw kabinet dat verder moet werken aan een staat, die overmoedigen terugdringt, de zwakken beschermt, de risico’s verdeelt, en zich aan allen in het haastig gedrang tot gids stelt. Aldus Cort van der Linden.

Beter is de Bijbelse lijn, zoals de overheid wordt omschreven in Romeinen 13: ‘Want zij is Gods dienares, u ten goede’. Op hoop van zegen!



Premier Rutte onderweg naar de koning.



‘En er was Anna, een profetes...’

Lukas 2:36a

Anna naderbij gebracht

Anna heeft de tijd uitgekocht. Zo diende ze haar God nacht en dag. Kennelijk heeft dat vasten en bidden weleens een slapeloze nacht gekost.

J. van 't Hul,
Lieren

Het lijkt wel alsof Paulus aan Anna dacht toen hij aan Timótheüs schreef: ‘Die nu waarlijk weduwe is en alleen gelaten, die hoopt op God en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag’ (1 Tim. 5:5).

In onze tijd zeggen we dat iemand ‘in retraite’ gaat, of dat een mens stille tijd houdt, op gezette tijden dus. Maar Anna is altijd aan het vasten en bidden. Ze kan niet anders dan hopen en verwachten. Dat is de ware advent: hopen en verwachten, wachten op Hem Die is en Die was en Die komen zal. Dat is Anna’s dagprogramma. Zo ‘oefent’ ze haar ziel en zo verootmoedigt ze zich. Ze slaat nooit over. Ze heeft de wereld de scheidbrief gegeven, maar ze is niet wereldvreemd. Toch is dit wel haar hele bestaan. De ijver voor Gods huis heeft haar verteerd. Voor Anna is de tempel met recht een plaats des gebeds. Ze is een uitzierend mens. Ze had ‘een nabij leven’.

Het Kind binnengebracht
Anna was in de tempel, altijd. En dus is

Ze dringt zich niet op, want de Heere brengt haar Zelf naderbij: ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke’ (Joh. 6:44a).

ze er ook als Hij er komt, de Christus der Schriften, de Beloofde der Vaderen, de Messias, ook al is Hij nog maar een klein Kind en al moet Hij worden binnengedragen door Zijn moeder. Zo doet Hij Zijn intrede in Zijns Vaders huis. Anna heeft zich in haar leven bij dagen en nachten in de weg der middelen gesteld, maar nu verschijnt haar Middelaar tot haar vreugde. ‘En deze te dierzelfer ure daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden...’ (Luk. 2:38a).

Anna heeft haar leven lang gewacht, ge-

‘... dewelke niet week uit de tempel!’

hoopt en met groot verlangen uitgezien. Bij Abraham lag er 25 jaar tussen het ontvangen van de beloften en de vervulling ervan. Izak heeft in het bijzijn van zijn vrouw 20 jaar gebeden om het beloofde zaad. En David moest zeggen: ‘Ik heb den HEERE lang verwacht’ (Ps. 40:2a). Gods kinderen moeten vaak lang wachten, want dat behoort tot de oefeningen des geloofs. Maar misschien heeft Anna nog wel het langst van allen gewacht. En de tijd gaat dringen. Ze is oud geworden, Anna is al 84 jaar. Maar zolang Hij vertoeft, verbeidt ze Hem, want Hij zal toch zeker een keer komen en niet achterblijven.

Naderbij gebracht

Simeon heeft zijn lofzang gezongen. Anna móét hem wel hebben horen zingen. Wonderlijke woorden klinken nog na: ‘...en Isrel zal verhogen’. Het Kind is weer bij de moeder. Nog even en Simeon zal afscheid van hen nemen. Dan zullen Jozef en Maria met hun Kind de tempel weer verlaten. Dan gaan ze weer naar ‘huis’. Maar dan komt Anna erbij, ze wordt naderbij gebracht, getrokken. De Vader in de hemel brengt haar bij Christus. In Hem zal Hij haar gemis gaan vervullen, haar banden verbreken, haar in de vrijheid stellen, in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Ze dringt zich niet op, want de Heere brengt haar Zelf naderbij: ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke’ (Joh. 6:44a). Daarom komt Anna er ook bij staan, geestelijk nieuwsgierig. Voor haar is dit de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Zo zit het, zou Calvijn zeggen.

Ogen des geloofs

Lukas schrijft dat Anna erbij komt staan en dat ze ‘insgelijks’ (dus net als Simeon) de Heere mag belijden. Had Lukas nu niet iets kunnen zeggen over het feit dat Anna Hem in het oog krijgt, dat ze Hem ziet, dat ze gewaarwordt wie dit Kindeke is? Dat is toch ‘het zien op Jezus’! Het lijkt wel alsof dokter Lukas, die toch zo fijnzinnig allerlei bijzonderheden wist op te schrijven, hier gedacht heeft: wat onbeschrijfelijk is, laat zich niet in woorden opschrijven. Daar is geen beginnen aan. Dit wonder is te groot. Kennelijk is zijn pen opeens te arm.

(wordt vervolgd)



De erfenis

‘Tot een onverderfelijke en onbevleekelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u’.

1 Petrus 1:4

De levende hoop (vers 3) heet hier ‘erfenis’.
Deze erfenis betreft alle facetten van het heil en de zaligheid die God heeft beloofd aan Zijn kinderen.
‘En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus (Rom. 8:17a).

ds. M. Karens,
 Middelburg

Wat een onbevattelijk wonder! Gasten en vreemdelingen op de aarde ontvangen een erfenis van God de Vader. De kanttkening legt uit: ‘namelijk als van onze Vader, Die ons met Zich deel geeft aan Zijn hemelse goederen. Zij zijn mede-erfgenamen van Christus. Namelijk als van onze eerstgeboren Broeder, Die de erfenis in het natuurlijk leven toekomt en Die ons deze erfenis mededeelachtig maakt uit genade.’

In de hemelen bewaard

Er worden drie bijvoeglijke naamwoorden genoemd. Deze erfenis is ‘onverderfelijk’. Dit woord wijst op de onvergankelijkheid. Ze is ‘onbevleekelijk’, dat wil zeggen: niet aangetast door vuil, onrecht of zonde. En ze is ‘onverwelkelijk’. Dat geldt zelfs niet

van de fraaiste bloemen! Petrus voegt er aan toe: ‘die in de hemelen bewaard is’ (vers 4b). Deze erfenis wordt zorgvuldig bewaard in de hemelen. Het is voor de lezers nog verborgen. Daar, in de hemelse heerlijkheid, is de erfenis uiterst veilig. Hier op aarde lopen soms erfgenamen door allerlei praktijken een erfenis mis. Met alle narigheid van dien! Maar deze eeuwige zaligheid zal de lezers niet ontgaan. Bewaard voor... u! Heel persoonlijk. Wij delen allemaal in de erfenis van onze eerste ouders. Een verschrikkelijke erfenis. ‘Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht’ (NGB, art. 15). Geloofst u dat? Maar, hoor ik al bij deze ‘u’? Ben ik wedergeboren tot een levende hoop door de

opstanding van Christus? (vers 3). Dan is er door het geloof in alle verdrukking en strijd echt toekomst: ‘Getrouwe HEER’, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en ‘t deel mijns bekers wezen’.

Bewaren en beschermen

Zoals deze erfenis in de hemelen wordt bewaard, zo worden de gelovigen op de aarde bewaard (vers 5). Het werkwoord betekent beschermen, bewaken, hoeden. De vorm geeft aan dat dit bewaard worden nog steeds doorgaat. Dit is door de kracht van God! Wat is deze Goddelijke bewaring nodig. De erfgenamen zijn dikwijls zo zwak in het geloof. De doodsvijanden bestrijden hen. Maar de eeuwige zaligheid die hen bereid is, zal hen niet ontgaan. Ze worden bewaard in de kracht Gods, door de voorbede van Jezus en door de leiding van de Geest. Dat heeft Petrus heel goed geleerd! Daarom: O, dwaas, vergadert u toch geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, maar vergadert u schatten in de hemel. Heden!

(wordt vervolgd)

Vragen

- Wat is het kenmerk van een erfenis?
- Noem de drie kenmerken van de erfenis die Gods kind wacht. Leg deze woorden uit.
- Petrus schrijft twee keer over bewaren (vers 4 en 5). Waarom is dat nodig?

Dit is het derde deel in een serie Bijbelstudies over de eerste brief van Petrus.





B. Bolier te Elspeet schreef het boek "Kersten in quotes; dienaar, herder, leraar". Het boek bevat een bloemlezing uit de nagelaten werken van ds. Kersten. Op verzoek van de redactie van De Saambinder schrijft Bolier dit jaar een serie artikelen over de thema's die in zijn boek aan de orde komen.

GEVALLEN - de natuurstaat van de mens

Ds. G.H. Kersten liet het hele Woord spreken: zonde en genade, vloek en zegen, Wet en Evangelie. De betekenis en reikwijdte van deze zaken kunnen alleen recht worden gedaan wanneer duidelijk is hoe het bij de oorspronkelijke schepping was en wat de mens door de zondeval heeft verloren.

B. Bolier,
Elspeet

De heerlijkheid Gods

Ds. Kersten sprak vaak over het gegeven van de volmaakte schepping, zonder dit overigens altijd helemaal uit te werken. Vaak koos hij in zijn preken voor het noemen van wat de mens is kwijtgeraakt, om duidelijk te maken wat hij ooit heeft bezeten. Zo deed ook Paulus dat in de Romeinenbrief: 'Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods' (Rom. 3:23).

'Wie heeft woorden om de heerlijke en volmaakte staat te beschrijven, waarin God de mens geschapen heeft?' zo vraagt ds. Kersten zich als het ware hardop af. Toch heeft hij gepoogd om op grond van Gods Eigen Woord iets van deze heerlijke, oorspronkelijke staat van de mens te tekenen.

'Wat stond de mens in het paradijs – als het pronkjuweel van Gods schepping – in een heerlijke en volmaakte staat! Hij was toegerust met alle vermogens, zodat hij staande kon blijven, alle verzoeken van de satan af kon slaan, de duivel kon overwinnen en het proefgebod dat in het verbond der werken was gegeven, kon onderhouden. Dat gebod was niet zwaar. We zouden ons eerder afvragen of de gestelde eis om niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads niet te licht was, met betrekking tot de bedreigde straf van de dood. Die zou bij overtreding op Adam en al zijn nakomelingen rusten tot in eeuwigheid. (...) Hij was geschapen tot heerlijkheid van God. Het was in de staat der rechtheid zijn lust en

vermaak om zijn God en Schepper te loven en te prijzen. Ja, om tot in eeuwigheid de Heere volmaakt te dienen en met Hem in eeuwige zaligheid te leven – als hij slechts God als God zou blijven erkennen.'

Niemand rechtvaardig

Ds. Kersten was er diep van doordrongen dat in de prediking voortdurend aan de orde dient te komen hoe diep verdorven de mens na de zondeval geworden is. 'Er is niemand rechtvaardig, ook niet een. Er is niemand, die verstandig is, er is niemand die God zoekt' (Rom. 3:10-11). Dit moet bevindelijk geleerd worden. 'Opdat de Zijnen zouden weten uit welke grote nood zij verlost worden, wil de Heere hen een zuivere bevindelijke kennis geven van de staat van hun ellende', zo stelde ds. Kersten.

'Geloof mij, de leer van de val is een stuk van zeer groot gewicht. Niet alleen leerstellig, maar ook bevindelijk. De kerk staat of valt ermee. Dat wat naar de Schrift en haar belijdenis is, wordt bevindelijk door Gods volk geleerd. Zo is dan het kennen van de afsnijding van Adam noodzakelijk. Adams val moet onze val worden. Adams ongehoorzaamheid is onze moedwillige verbreking van het werkverbond. Sta toch naar een afsnijding van uw leven, om opgebouwd te worden in Christus. Laat de scherpe prediking, die u schuldig stelt in Adam, u bekoren.'

Toch is het de mens eigen om de schuld van deze val op God te werpen, al dan niet omkleed met godsdienstige motieven. Daar heeft ds. Kersten zich altijd fel tegen gekeerd.

'Het is onze diep gevallen natuur zo eigen om de schuld op God te werpen. Dit lag al in het woord van Adam: 'De vrouw, die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven'. En al is het niet openlijk, heimelijk durft de mens het aan om de schuld op de Heere te werpen, tenzij God hem overtuigt van zijn zonden. Dát ligt in het schuilen achter onze onmacht. Wij willen ons nog wel beklagen bij de gereformeerde leer, maar willen niet weten van eigen schuld. 'Zo ongelukkig is een mens nu eenmaal', zo erkennen wij. Maar wij kunnen het erbij houden en gaan met open ogen naar de hel. 'Ik heb mijzelf toch niet gemaakt en ik kan mijzelf ook niet bekeeren!' Zo roepen wij en zo verwerpen we in een vals-lijdelijke onmacht-leer zelfs de nodiging van het Evangelie.'

Volgende maand deel 2: GEBROKEN - de noodzaak van ontdekking

Een huis van God

De datum van 12 september 1845 wordt gehouden voor het begin van het kwetsbare stekje van de afgescheiden gemeente van Tricht. Dat is nu dus 175 jaar geleden. Hiermee is de gemeente een van de oudste van ons kerkverband.

v. A.

25 jaar geleden werd er een jubileumboek uitgebracht onder de titel "Gij hebt veel goeds gedaan". Daarin had ouderling A.H.A. Thijsen veel waardevol materiaal verzameld. Juist in de afgelopen tijd is hij bijna gelijktijdig met zijn vrouw aan de heersende pandemie bezweken. De kerkenraad van Tricht-Geldermalsen heeft ervoor gekozen de nieuwe herdenkingsbundel op een andere wijze vorm te geven. In "De daden des Heeren gedenken" lees ik eerst een Ten geleide van ds. P. Mulder, die de gemeente binnenkort na zeven jaar gaat verlaten. Daarna volgt een kort historisch overzicht door J. P. Sinke van ongeveer 25 bladzijden. Vervolgens lezen we van de hand van ouderling J. Versloot de levensschetsen van de tien voorgangers die de gemeente hebben gediend. Hij begint met ds. N. Wedemeijer, ds. P. Siemense, ds. W. Eichhorn en oefenaar F. Meijer. Van deze vier was helaas geen preek beschikbaar. Van de volgende zes is dat gelukkig wel het geval: ds. H. van Gilst, ds. J. Baaijens, ds. M.J. van Gelder, ds. J.W. Verweij, ds. B. Labee en ten slotte van ds. P. Mulder. Van hem is bovendien de jubileumpreek van zondag 13 september 2020 opgenomen. Op de twee laatste pagina's staat een overzicht van alle ambtsdragers die de gemeente gedurende deze lange periode gediend hebben. Omdat bij het korte historische overzicht wel erg selectief te werk gegaan moest worden, vormt dit laatste een waardevolle toevoeging.

Verbondenheid

Op de omslag zijn de vier kerkgebouwen van de gemeente afgedrukt. Dat geeft veel gedachten en herinneringen. In het

eerste, allerkleinste kerkje hebben mijn overgrootvader en mijn opa Verweij beiden als diaken gediend. Zowel in het eerste als in het tweede kerkgebouw diende opa Van Aalst van 1911 tot 1946 de gemeente als ouderling. In die kerk ben ik gedoopt en heb daar de onvergetelijke (korte) tijd met ds. Van Gilst meegemaakt. In het derde kerkgebouw heb ik belijdenis gedaan en is ons huwelijk bevestigd door mijn schoonvader ds. Baaijens. In het vierde en nieuwste kerkgebouw mocht ik in 2008 kandidaat B. Labee bevestigen tot predikant. Het gaat in deze herdenkingsuitgave dus om de gemeente waar ik geboren en getogen ben, waaraan ik me met hart en ziel verbonden weet. Het is een oude kruisgemeente, die uitgroeide tot wat



ze nu is. Een gemeente in deze tijd, die vanuit deze hechte wortels gevoed moet worden. Daarom is het zo goed om bij het licht van het Woord 'de daden des Heeren te gedenken', zoals dat ook in deze preken doorklinkt. Vandaar dat ds. Mulder schrijft: 'Het is goed om te gedenken, maar altijd gericht op het Woord des Heeren. Want dat is de kern van het gemeente-zijn. Het gaat vooral om de prediking van het Woord. En om de vrucht op het Woord door de werkingen van de Heilige Geest. Vruchten die zichtbaar geworden zijn of die voor mensen onbekend gebleven zijn. De Heere weet het.'

Jakobs zaad

De onveranderlijke trouw van de God van Bethel is in Tricht-Geldermalsen gebleken. Ondanks de trouweloosheid van Jakobs zaad.

Het is verleidelijk om herinneringen op te halen. Het gaat echter niet om mensen, maar om het loon op de arbeid van de getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. En dat loon is gebleken, in deze streekgemeente in de Betuwe, waar tussen de rivieren de ontkerkelijking aangrijpend heeft toegeslagen. De hoop voor de toekomst ligt dan ook alleen in de verbondstrouw van Jakobs God.

N.a.v. "De daden des Heeren gedenken; 175 jaar Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen"; uitg. Den Hertog; 176 pag.; € 17,50 (excl. verzendkosten); het boek kan besteld worden bij H. Vos (hvoss@klikSAFE.nl of tel. 0345-575362).



Twee dikke delen dogmatiek

ds. J.M.D. de Heer,
Middelburg

Gestaag gaat het project voort. Van de heruitgave van de Theoretisch-praktische godgeleerdheid van Petrus van Mastricht (1630-1706) zijn inmiddels vier van de zes delen verschenen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Gereformeerd Erfgoed.

Het is een indrukwekkend werk, zowel de dogmatiek zelf als de heruitgave. De grondigheid van Van Mastrichts werk is een heilzaam tegenwicht in een tijd waarin snelheid vaak leidt tot oppervlakkigheid.

Aan de Nederlandse universiteiten zijn in de zeventiende en achttiende eeuw talloze studenten op een gedegen manier opgeleid tot het predikantschap. Een van de hoogleraren die daaraan zijn krachten besteedde, was Petrus van Mastricht. Hij liet een zesdelig dogmatisch werk (4400 pagina's) na dat alle onderdelen van de geloofsleer bestrijkt. Het boek verscheen eerst in de academische taal van die tijd, het Latijn. Naderhand werd het in het Nederlands vertaald, inmiddels verschijnt deze uitgave in nieuwe druk en spelling. En dat, met dank aan sponsoren, tegen een zeer lage prijs.

Verlossing

De delen 3 en 4 van de serie gaan over de verlossing door Christus, de toepassing van de verlossing en de kerk. Deel 3 gaat uitvoerig in op de Persoon, de namen en de ambten van de Middelaar. Vervolgens worden de trappen van vernedering en verhoging behandeld. Het loopt uit op een uitvoerig hoofdstuk over de verzoening. Daarin wordt bijvoorbeeld de dwaling van de algemene verzoening weerlegd. Hedendaagse bezwaren tegen de verzoening door voldoening blijken eveneens oud te zijn en worden grondig weerlegd.

Deel 4 behandelt de orde van het heil: roeping, wedergeboorte, rechtvaardigmaking, aanneming tot kinderen, heiligmaking en heerlijkmaking. Tussen wedergeboorte en rechtvaardigmaking staan hoofdstukken



Petrus van Mastricht

over de bekering en de vereniging met Christus.

Het deel over de kerk gaat onder meer over de dienaren van de kerk. Van Mastricht behandelt de 'gewone' ambten uit het Oude en Nieuwe Testament (profeet, priester, koning, predikant, ouderling, diaken), maar ook de bijzondere ambten uit beide testamenten (patriarchen, profeten, apostelen, evangelisten). De sacramenten verdeelt hij in sacramenten van de wedergeboorte (besnijdenis, doop) en van de voeding (pascha, avondmaal). Nuttig zijn ook de hoofdstukken over de tucht en de kerkregering.

Schriftstudie

Je zou het alle ambtsdragers willen aanraden: in de zomermaanden elke week twee dagdelen vrijmaken om het werk van Van Mastricht te bestuderen. In feite is dat Schriftstudie. Immers, elk hoofdstuk

begint met de uitleg van een centrale Bijbeltekst die de kern van het hoofdstuk samenvat. Dit is steeds het verklarende deel in een hoofdstuk. Dan volgt het leerstellende deel. Op een heldere wijze geeft Van Mastricht inzicht hoe de Bijbel de stof voor de geloofsleer biedt. Want, dat is de kracht van een dogmatiek! Steeds opnieuw wordt de Bijbel nagesproken. Vaak valt de hoogleraar terug op het Hebreeuws en het Grieks, de grondtalen van de Bijbel. Deze woorden staan in de oorspronkelijke talen afgedrukt, maar dan altijd met de vertaling erbij. Het is dus geen verhindering voor de lezer die de Bijbeltalen niet kent.

Weerlegging

Op het leerstellende deel volgt het weerleggende deel. Zoals de Dordtse Leerregels een 'verwerping der dwalingen' kennen, zo ook de geloofsleer van Van Mastricht. De weerlegging van dwalingen is misschien niet het meest geliefde deel van een dogmatiek, maar het is wel nodig! Het is ook bijbels. Immers, al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is (2 Tim. 3:16). Liefde tot Gods Woord zorgt ervoor dat we het aantasten ervan niet kunnen verdragen. Hoogachting voor wat God openbaart, doet een vuur ontbranden als de waarheid van de Bijbel wordt ontkracht. En dat gebeurt op zo vele wijzen! Toen en nu. Let er maar eens op hoe vaak in de brieven in het Nieuwe Testament dwalingen worden bestreden. Uit liefde tot God en Zijn Woord.

In het weerleggende deel noemt Van Mastricht de dwalingen van bijvoorbeeld roomsen, socinianen en remonstranten. Maar ook Joden en zelfs moslims worden regelmatig aangehaald en weerlegd. Daaruit blijkt dat de auteur zich behoorlijk heeft verdiept in Joodse bronnen. Na de weerlegging van dwalingen volgt het praktische deel, ofwel de toepassing van de leerstukken. Zeer onderwijzend zijn deze uiteenzettingen! Steeds opnieuw is het Van Mastricht erom te doen om Gods genade aan te prijzen, troost te putten uit Gods Woord en op te roepen tot de praktijk der godzaligheid. Een paragraaf als 'Christus' Middelaarschap geeft een allerzoetste stof tot vertroosting' trekt door de titel al aan om te lezen! 

N.a.v. "Theoretisch-praktische godgeleerdheid" (deel 3 en 4); P. van Mastricht; uitg. Gebr. Koster; 761 en 689 blz.; € 32,50 per deel.

Adviesplein gemeente en gezin

De constatering is niet nieuw, wel blijvend actueel: we beleven een bijzondere tijd, gestempeld door corona. Een tijd van afstand houden en elkaar niet live mogen ontmoeten. Dat treft onze gemeenten, gezinnen en scholen.

In de gezinnen weten inmiddels velen wat het zeggen wil om in quarantaine te zitten, om dagen in afzondering te leven of met elkaar in huis door te brengen. In het onderwijs wordt gewerkt met leerlingen die thuis zitten of met scholen die tijdelijk helemaal dichtgaan. In onze kerkelijke gemeenten zijn er 's zondags en in de week nauwelijks ontmoetingen mogelijk. Wat weten we nog van elkaar? Wie raken er uit beeld? Gelukkig zijn er veel initiatieven ontstaan die voorkomen dat we elkaar uit het oog verliezen.

Hoe gaat het nu in onze gezinnen, met onze kinderen, met onze gemeenteleden? Ieder voelt het zijne: elk huis heeft zijn eigen kruis. Hoe wordt deze tijd ervaren? De gezinnen ervaren deze periode heel wisselend. Er zijn gezinnen die goed met de steeds veranderende situaties kunnen omgaan. Andere gezinnen ervaren het als moeilijk. In het begin van de eerste lockdown leek het nog mee te vallen, maar tijdens de tweede lockdown is het in veel gezinnen zwaarder geworden.

Zorgen om jongeren

Zorgen om onze jongeren zijn er altijd geweest, maar die zijn in het achterliggende jaar wel meer geworden. Sommige opvoeders zitten met de handen in het haar. Er wordt een zeer zware wissel op onze gezinnen getrokken. Naast de zo onmisbare dagelijkse zorg (verzorging), is er nu ook de huiswerkbegeleiding van de kinderen. Dat is nodig, opdat de kinderen niet achter zullen gaan lopen. Sommige kinderen hebben daarbij speciale aandacht nodig, soms zoveel dat ouders niet goed meer weten wat ze wel of niet moeten doen. Scholen doen er veel aan om ouders te ondersteunen, maar kunnen ook niet alles. Waar kunnen de ouders nu met hun zorgen naartoe? Bijeenkomsten over opvoeding zijn geannuleerd en de speciale aandacht op school ontbreekt. Het is niet mogelijk binnen het kader van dit artikel uitgebreid stil te staan bij de problemen die zich voordoen in de gezinnen. Naast de zorgen over de opvoeding van het jonge kind, het schoolkind, de pubers en onze volwassen kinderen, kunnen er ook zorgen ontstaan omdat we zo dicht op elkaar leven. Er ontstaan spanningen tussen

kinderen onderling, of spanningen tussen ouders en kinderen. Ouders en jongeren komen met hun vragen bij kerkenraadsleden. Waar kunnen ouders en ambtsdragers terecht voor advies?

Wat kunnen we samen doen? Allereerst bidden tot de levende God! Dat is altijd onmisbaar, want aan Zijn zegen is alles gelegen! Maar er moet ook gehandeld worden. Hoe en op welke manier?

De achterliggende jaren hebben laten zien dat er mogelijkheden zijn om elkaar te steunen en voor elkaar te zorgen. Dat gebeurt al binnen de gemeenten, maar er zijn meer mogelijkheden. Daarvan is al veelvuldig gebruik gemaakt. Voor de lezers van De Saambinder en kerkenraden zijn die mogelijkheden bekend: opvoedingsondersteuning, mediaopvoeding en huwelijkstoerusting.

Adviesplein

Voor de ontwikkeling van deze middelen is een samenwerkingsverband van verschillende kerkelijke organisaties werkzaam onder de naam 'Adviesplein gemeente en gezin'. Binnen dit adviesplein worden actuele vragen overdacht en naar antwoorden gezocht, speciaal voor gezinnen, kerkenraden en gemeenteleden. U kunt daar ook met uw vragen terecht.

Er is al veel toerustingsmateriaal verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan thema's zoals kerkverlating of godsdienstige opvoeding. Het materiaal is te vinden op het digitale 'Adviesplein gemeente en gezin': www.gemeenteengezin.nl.

Het is de bedoeling om dit aanbod in het tweede kwartaal van 2021 ook op papier, in de vorm van een uitgebreide folder, beschikbaar te hebben. Attendeer elkaar op het bestaan van de website, waar veel suggesties en antwoorden op allerlei vragen te vinden zijn. Met behulp van de betrokken organisaties kunt u op zoek gaan naar de mogelijkheden voor toerusting in coronatijd. Het is een helpende hand in de zorg om onze jongeren, voor gezinnen, alleenstaanden, ouderen en kwetsbaren. De kerkenraad kan hier een bemiddelende rol vervullen.

We mogen - in biddend opzien - alles doen wat onze hand vindt om te doen. 

De samenwerkende organisaties: Cursus Godsdienstonderwijs (CGO), Helpende Handen, de Vluchtheuvel, Jeugdbond, deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ), deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs, en de werkgroep gezin van dit deputaatschap. tel. 0348-489968; e-mail: info@gemeenteengezin.nl

Sommige ouders zitten in deze tijd met de handen in het haar.





Afscheid ds. Tanis van Boskoop

In de oudejaarsdienst op 31 december nam onze geliefde herder en leraar ds. J.J. Tanis afscheid van onze gemeente. Hij memoreerde altijd welgemeend de gemeente als 'geliefde gemeente' te hebben aangesproken.

Kerkenraad Boskoop

De gemeente dankte hij voor alle vertrouwen, de liefde en het altijd aandachtig luisteren naar de prediking. Daarbij riep hij de gemeente op niet alleen hoorders van het Woord te zijn, maar ook daders. In alle bescheidenheid verwoordde ds. Tanis dat hij de gemeente het leven en de dood voorgesteld heeft (Ex. 30:19) en rein te zijn van de zielen van de hoorders (Hand. 20:26). In zijn dankwoord betrok ds. Tanis zijn geliefde vrouw en dankte haar voor alle hulp en steun; na de acht andere gemeenten ook in de gemeente van Boskoop.

De tekst van de afscheids- en oudejaarsprediking was Jeremia 6 vers 16: 'Zo zegt de Heere: Staat op de wegen en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel! Onder het thema 'De weg der bekering' behandelde ds. Tanis de zes werkwoorden uit de tekst: stilstaan, toezien, vragen, kiezen,

wandelen en rust vinden.

Vier wegen werden geschetst. We kunnen voorthollen op de weg van de zonde. Of uiterlijk netjes leven, maar vanbinnen goddeloos zijn. Ook is het mogelijk dat we ons bevinden op het pad van de deugdzzaamheid, waarin men met een grote boog loopt om de plaatsen van ijdelheid, maar men een vijand blijft van vrije genade. Tot slot werd de verbondsweg getekend: een beroepen op doop en belijdenis zoals de oudste zoon maar niet inzien dat God de goddelozen rechtvaardigt. Voor het wandelen op ieder van die wegen geldt: 'Sta stil!'

Droefheid naar God

Het tweede werkwoord was toezien. We moeten inzien dat we ons in een bodemloze put bevinden, dat we in de staat van het verderf zijn. Dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Dat we God kwijt zijn. Dat is de droefheid naar God. We moeten gaan vragen. Vragen is bidden,

bidden wat de goede weg is. Het goede op die weg is gelijk aan de bestemming van die weg: God Zelf. Het gaat dan niet in de eerste plaats om de hemel maar om de vraag van Luther: 'Hoe krijg ik een genadig God?' De Heere ontsluit dan in het dierbaar Evangelie de weg der zaligheid, Christus: 'Ik ben de Weg, Ik ben de Deur!' En altijd weer is er een vragen om onderwijs in Gods Woord en fundering in de belijdenis.

We moeten kiezen wie we dienen zullen. Het gaat om de onberouwelijke keuze van Ruth. Ons kiezen is daarbij altijd vanwege het kiezen van God in de stilte van de eeuwigheid. Maar tot Wie zullen we anders heengaan dan tot Hem bij Wie alle dingen mogelijk zijn?

We moeten ook wandelen. Kiezen alleen is niet genoeg. Ook Ruth had meer nodig dan alleen het rapen van aren, ze had nodig dat Boaz de hele zaak zou voleindigen. Het gaat om het gelovig gebruik maken van de Heere Jezus tot rechtvaardiging, heiligmaking en een volkomen verlossing. In Hem is de rust.

Rust vinden voor de ziel. Die rust mocht in de afgelopen jaren ook worden gevonden in Gods huis onder de prediking van het Woord en de bediening van de sacramenten. En die rust kan gevonden worden omdat de Heere Jezus nacht, stormen en slagen heeft doorstaan. Opdat een volk in Boskoop tot God genomen zou worden en nimmermeer van Hem verlaten zou worden. Of zeggen we met vers 16b: 'Wij zullen daarin niet wandelen?' Wat zal ons einde dan vreselijk zijn, want ook op deze preek zal de Heere terugkomen in de dag der dagen.

Vaarwel

Na de preek werd ds. Tanis toegesproken door ds. G. Clements namens de classis Gouda en de Particuliere Synode Noord-West, waarbij blij werd gegeven van de onderlinge vriendschap en verbondenheid. Ds. Tanis werd een welgemeend Vaarwel! toegeroepen. Daarna werd ds. Tanis toegesproken door ouderling J.J. Buitenhuis namens de kerkenraad en gemeente. Daarbij werd ook mevrouw Tanis betrokken, die haar man deze ruim vijf jaar in alle bescheidenheid met lust en liefde heeft bijgestaan.

De reis gaat nu naar Tholen om vanaf die plaats de gemeenten te dienen als emerituspredikant. Daarom werd ds. en mevrouw Tanis toegezongen: 'De Heer' zal u steeds gadeslaan, met de bede: 'En waar g' u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden.'



Boekennieuws



"Kleine kracht"
(100 jaar Gereformeerde Gemeente Nieuwdorp);
C. Weststrate;
€ 19,50.

"Kleine kracht" (100 jaar Gereformeerde Gemeente Nieuwdorp)

"Kleine kracht", zo luidt de titel van het herdenkingsboek naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente van Nieuwdorp. Deze woorden zijn ontleend aan de korte toespraak die ds. G.H. Kersten als consulent uitsprak bij het leggen van de eerste steen op maandag 23 mei 1921. De consulent sprak toen over Openbaring 3:8, het middelste gedeelte: 'Gij hebt kleine kracht'. Het herdenkingsboek getuigt van het wonder van Gods welbehagen dat in dit 'goddeloze dorp', zoals Nieuwdorp in de jaren dertig van de negentiende eeuw bekend stond, een 'stekje' werd gepland van Gods Koninkrijk. Ook hier wilde de HEERE Zijn volk hebben en heeft Hij gewerkt van geslacht tot geslacht. Tekenend is, dat in dit boek ook de donkere perioden die er waren in de gemeente worden beschreven. Daardoor komt des te meer Gods onverdiende trouw naar voren, die als een rode draad door het boek is geweven. Er is namelijk niets waar de gemeente van Nieuwdorp zich op kan beroemen. Het is Gods onverdiende goedheid en genade dat er vanaf het ontstaan van de gemeente tot aan de dag van vandaag een volk mag zijn dat - in zichzelf geheel verloren en ellendig - in Christus zalig is.

Ik sluit me van harte aan bij de wens van de samenstellers: 'Dat de Heere in alles de eer mag ontvangen en dat dit boek dienstbaar

mag zijn tot opbouw van de gemeente zowel in natuurlijk als in geestelijk opzicht is onze wens'.

Het herdenkingsboek is een mooi geheel geworden. De afwisseling van het verhalen van de geschiedenis, de persoonlijke interviews en de mooie afbeeldingen maken het tot een mooi geheel. Ik wil dit herdenkingsboek u daarom van harte aanbevelen. De verkoopprijs van dit boek is € 19,50. De netto-opbrengst is bestemd voor de pastorie en de uitbreiding van het kerkgebouw. De bestelling kan gedaan worden via: e-mail: acnieuwdorp@outlook.com. Het genoemde bedrag kunt u overmaken naar NL10 RABO 0380501775 t.n.v. J. Hage. Het is ook mogelijk om het boek af te halen op: Pr. Christinastraat 21, 4455 BC Nieuwdorp; tel.nr. 06-30573728.

ds. P.D. den Haan, Rijssen



"De hand van de Wever",
Elisabeth Elliot;
uitg. De Banier;
120 blz.; € 16,95.

De hand van de Wever

Iedereen krijgt vroeg of laat in het leven met lijden te maken. Dit ontbrak ook niet in het leven van de schrijfster Elisabeth Elliot, toen haar man, zendeling in Ecuador, werd vermoord door de Auca-indianen. Veelal wordt bij lijden de waarom-vraag gesteld. Die vraag stelt de schrijfster één keer, waarbij God haar antwoordde door Zijn Woord: 'Vertrouw Mij'. Ze mag bij alles wat er in haar leven gebeurt de hand van de Wever zien, van God Die haar leven weeft. Soms met een draad van verdriet, een andere keer met een draad van vreugde. Ze schrijft: 'Er zijn moeilijke dingen geweest in mijn leven, maar ik kan wel zeggen dat ik Degene ken Die het weet. Ik heb ervaren dat God het zwaarste lijden gebruikte om mij het meeste te leren'. Die gedachte doortrekt het hele boek en wordt uitgewerkt in vier thema's: aanvaarding, dankbaarheid, opoffering en verheerlijking.

Vooral in het hoofdstuk aanvaarding mag de schrijfster veel onderwijzen vanuit Gods Woord. Aanvaarding van het lijden kan alleen in het geloof dat rust op de rots Jezus Christus. Dat stelt volgens de schrijfster in staat om te zeggen: 'Ja Heere, ik vind het niet fijn wat U doet en ik begrijp het niet, maar U heeft de leiding'.

Op een andere plaats verwoordt ze het als volgt: 'Het is nodig voor mij om soms pijn te lijden, omdat God iets veel groters voor ogen heeft. Het is nooit voor niets. Daarom zeg ik: Heere, in Jezus' Naam, door Uw genade aanvaard ik het'.

Zeer behartigenswaardige zaken worden beschreven waarbij de schrijfster de lezer veel stof geeft tot nadenken. Wel is de wijze waarop zij zaken in het boek verwoordt soms anders dan wij gewend zijn, wat het noodzakelijk maakt om met onderscheid te lezen, maar dat is volstrekt geen reden om dit boek niet ter hand te nemen. Het kan in Gods hand een middel zijn tot troost in omstandigheden van moeite, verdriet, rouw en lijden.

ds. J.B. Huisman, Ermelo

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Aangenomen:

Naar Kapelle-Biezeling,
ds. J. IJsselstein te Utrecht, die bedankte voor de overige op hem uitgebrachte beroepen.

Beroepen:

Te Den Haag-Scheveningen en te 's-Gravenzande, ds. J. IJsselstein te Utrecht.

Bedankt:

Voor Berkenwoude,
ds. S.W. Janse te Rijssen-Zuid;
Voor Capelle aan den IJssel-West en Lethbridge (Alberta, Canada),
ds. H. Hofman te Kalamazoo (Michigan, VS);

Voor Rilland-Bath,
ds. J. de Kok te Westkapelle;
Voor Sheboygan (Wisconsin, VS),
ds. M.T. Al-Chalabi te Brakel;
Voor Terwolde - De Vecht,
ds. J. de Kok te Westkapelle.

AANGEPASTE KERKDIENTST OOSTKAPELLE

Op zaterdag 30 januari (14.30 uur) wordt in de kerk van de Geref. Gemeente te Oostkapelle een aangepaste kerkdienst gehouden. Ds. J.B. Zippro spreekt over: Het verloren schaap (Lukas 15). Het is van belang dat gehandicapten, belangstellenden en gemeenteleden zich vooraf voor deze dienst

aanmelden via diaconie@saronkerk.nl. Er is maar een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. U kunt ook meeluisteren via www.saronkerk.nl.

WIJZIGING KERKELIJK JAARBOEK

Blz. 173:

Scriba van Emmeloord is nu: A.G. Verbruggen, Zeeuws Vlaanderen 4, 8302 PC Emmeloord; tel. 0527-619079 of 06-53712146; e-mail: scriba@gergememmeloord.nl

Blz. 210:

Scriba van de diaconie van Krabbendijke is nu: J.P. Sinke, Aalbessestraat 14, 4413 DE Krabbendijke, tel 0113-502457; e-mail: diaconie@gergemkrabbendijke.nl

Berichten

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Op Tweede Kerstdag ontving M.H. Poortvliet-Brouwer van burgemeester Van den Tillaar een koninklijke onderscheiding. Marleen Poortvliet is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat ze onder meer 25 jaar vrijwilliger is geweest bij de Graaf Jan van Nassauschool. Meer dan 15 jaar begeleidde ze wandeltochten voor Dorcas. Sinds 2000 is ze bestuurslid van het Marnixkoor en leidinggevende van De Jonge Zangers. Ze is ook coördinator van de vrijwillige thuiszorg van onze gemeente. Wij feliciteren haar van harte en spreken de

wens uit dat zij nog vele jaren dienstbaar mag zijn in onze gemeente.

Kerkenraad Vlissingen

LIVE-UITZENDING ANTISEMITISME

Op woensdag 27 januari (dag van de Internationale Holocaust Herdenking) verzorgt het deputaatschap voor Israël een live-uitzending met als thema 'Antisemitisme actueel'. Voorlichter A. Karens verzorgt een korte presentatie over antisemitisme nu. Daarna is er een vraagesprek tussen rabbijn L.B. van de Kamp en J.J. de Jong. Er is de mogelijkheid om via een chatfunctie vragen te stellen die

voorgelegd worden aan de sprekers.

De aanvang is om 19.45 uur.

Voor meer informatie en om de uitzending te volgen, zie dep-israel.nl

CLUBMIDDAG MEFIBOSETH

Op zaterdag 23 januari houdt Vereniging Helpende Handen met club Mefiboseth een digitale middag (14.30-16.00 uur). Deze is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl - Ger. Gem. Gorinchem. C. Huisman houdt een Bijbelvertelling over de doop van de Heere Jezus. Er is ook een muzikaal intermezzo en een vrije vertelling.

Kerkdiensten

Deze kerkdiensten zijn fysiek alleen toegankelijk voor eigen gemeenteleden onder de geldende maatregelen

ZONDAG 24 JANUARI 2021

Aagtekerke 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens;

Alblasserdam 9.30 en 14.00 en 16.30 uur ds. C. Sonneveld; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Apeldoorn 10.00 en 16.00 uur (H.D.) ds. R.A.M. Visser; Arnhem 19.00 uur ds. R.A.M. Visser; Barendrecht 10.00 en 16.00 uur ds. H.A. van Zetten; Barneveld-Centrum 9.30

en 19.00 uur ds. E.J. Boudewijn; Barneveld-Zuid 9.30 en 19.00 uur ds. J. van Laar; Beekbergen 10.00 en 15.00 en 19.00 uur ds. A. Schreuder; Benthuizen 18.30 uur stud. L. van der Kuijl; Berkenwoude 10.00 en 19.00 uur stud. M.G. van Middendorp; Bodegraven 10.00 uur ds. J.

“

**WE MOETEN NAUWKEURIG
ZIJN IN HET BELIJDEN VAN
ONZE ZONDEN. NIET OMDAT
GOD ONZE ZONDEN NIET ZOU
WETEN, MAAR OM ONSZELF
TE VERNEDEREN VOOR HEM.**

MATTHEW HENRY

IJsselstein en 16.30 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Boskoop 9.00 uur ds. G. Clements en 19.15 uur ds. W.A. Zondag; Capelle a/d IJssel-West 15.00 uur stud. M.G. van Middendorp en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; De Valk-Wekerom 9.30 en 15.00 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; Den Haag-Scheveningen 14.30 uur ds. W.A. Zondag; Deventer 18.00 uur ds. G. van Manen; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. K. Boeder; Dordrecht 10.00 (H.D.) en 17.00 uur ds. W.A. Zondag; Drachten 9.30 en 15.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Ede 9.30 en 16.00 uur ds. M. Joosse; Eindhoven 15.00 uur ds. J. IJsselstein; Emmeloord 19.00 uur stud. M. Boersma; Enkhuizen 9.30 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Enschede 15.00 uur ds. S.W. Janse; Enter 15.00 uur ds. J.B. Huisman; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. J.B. Huisman; Genemuiden 9.30 en 15.00 en 19.00 uur ds. A. Verschuure; Goes 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Goudswaard 15.00 uur ds. J. van Rijswijk; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. S. Maljaars; 's-Gravenzande 9.30 uur ds. W. Silfhout en 19.00 uur ds. G.J. Baan; Haamstede 15.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 en 15.30 uur ds. M.H. Schot; Herkingen 18.00 uur stud. P.J. de Raaf; Hilversum 18.30 uur ds. M. Joosse; Hoofddorp 18.00 uur ds. R. Kattenberg; Hoogeveen 19.00 uur ds. A. Schot; Houten 10.00 uur (H.D.) ds. C.G. Vreugdenhil en 19.00 uur ds. W. Visscher; Kampen 9.30 en 15.30 uur ds. D.W. Tuinier; Kapelle-Biezelinge 10.00 en 16.30 uur ds. M. Karens; Katwijk aan Zee 10.00 en 16.00 uur stud. J. Beens; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; Kortgene 16.30 uur ds. C. Harinck; Krabbendijke 18.00 uur ds. P.C. Vlot; Krimpen a/d IJssel 16.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Kruijningen 9.30 en 18.00 uur ds. J.W. Verweij; Leerdam 15.30 uur ds. A.T. Huijser; Leiderdorp 10.00 uur ds. A. Vermeij en 16.00 uur stud. L. van der Kuijl;

Lelystad 9.30 en 16.00 uur stud. M. Boersma; Lisse 19.00 uur stud. J. Beens; Meeuwen 15.00 uur ds. H.J. Agteresch; Meliskerke 9.30 en 14.30 uur ds. P.C. Vlot; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 9.30 en 16.00 uur ds. C.J. Meeuse; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. G.J.N. Moens; Mijdrecht 15.30 uur ds. W. Harinck; Moerkapelle 18.30 uur ds. W. Silfhout; Naaldwijk 19.00 uur ds. G. Clements; Nieuwdorp 18.30 uur ds. C.J. Meeuse; Nieuwer ter Aa 10.00 en 19.00 uur ds. W. Harinck; Nieuwerkerk 9.30 en 15.30 uur stud. P.J. de Raaf; Nieuwe-Tonge 14.30 uur ds. K. Boeder; Nijkerk 9.30 en 18.30 uur ds. J. Schipper; Nisse 14.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Nunspeet 9.00 en 11.30 en 15.30 uur ds. A. Schot; Oosterland 18.30 uur ds. J.J. Tanis; Oostkapelle 15.30 uur ds. A.P. Baaijens; Opheusden 10.00 en 17.30 uur ds. W. Mouw; Oud-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; Ouddorp 9.30 en 18.30 uur ds. G. Pater; Oudemirdum 19.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Oude-Tonge 15.00 uur ds. G.J.N. Moens; Poederroijen 15.30 uur ds. B. Labee; Poortugaal 9.30 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Poortvliet 10.00 uur ds. J.J. Tanis; Puttershoek 10.00 uur ds. M.L. Dekker en 18.00 uur ds. M.H. Schot; Rhenen 9.30 en 18.30 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk 9.00 en 11.30 en 17.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Ridderkerk-Slikkerveer 9.30 uur stud. L. van der Kuijl en 18.30 uur ds. C. Sonneveld; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; Rijssen-West 9.30 en 14.30 en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. S.W. Janse; Rotterdam-Alexanderpolder 14.30 uur ds. G.J. Baan; Rotterdam-Centrum 19.00 uur ds. H. Brons; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 en 16.30 uur ds. G. Hoogerland; Rotterdam-Zuidwijk 9.00 en 11.15 en 16.30 uur ds. G.J. Baan; Scherpenzeel 10.00 uur en 18.30 uur ds. J.J. van Eekveld en 15.00 uur ds. F. Mulder; Slidrecht 9.00 en 11.30 en 18.00 uur ds. A.T. Huijser; Soest 9.30 en 16.00 uur ds. A.A. Brugge; Spijkenisse 16.00 uur ds. M.L. Dekker; Sprang-Capelle 14.30 uur ds. E. Bakker; Stolwijk 19.15 uur ds. G.W.S. Mulder; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur ds. J.B. Zippro; Terwolde - De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. G. van Manen; Tholen 10.00 en 18.30 uur ds. M. Blok; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. B. Labee; Uddel 10.00 en 14.30 en 18.30 uur ds. A.J. de Waard; Veenendaal 9.30 en 15.00 uur ds. E. Bakker; Veenendaal 9.30 en 15.00 uur ds. P. Mulder; Vlaardingen 10.00 en 16.30 uur ds. H. Brons; Vlissingen 9.30 en 16.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Waarde 14.00 uur ds. D. de Wit; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. C. Hogchem; Wageningen 10.00 (H.D.) en 18.30 uur ds. H. van der Heiden; Werkendam 9.30 en 18.00 uur ds. H.J. Agteresch; Westkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Kok; Woerden 10.00 uur ds. C. van Ruitenburg en 18.30 uur ds. P. Mulder; Wolphaartsdijk 9.30 uur ds. C. Harinck en 14.00 uur ds. S. Maljaars; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 18.30 uur ds. A.A. Brugge; Zoetermeer 19.00 uur ds. C. van Ruitenburg; Zwijndrecht 9.30 en 15.00 en 18.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; Zwolle 9.30 en 19.00 uur ds. G. Beens.

DINSDAG 26 JANUARI 2021

Oosterland 19.30 uur ds. P. Mulder; Terwolde-De Vecht 19.30 uur ds. B.J. van Boven.

WOENSDAG 27 JANUARI 2021

Aalst 19.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Barneveld-Centrum 19.30 uur (H.D.) ds. E.J. Boudewijn; Beekbergen 19.30 uur ds. A. Schreuder; Benthuizen 19.30 uur ds. M. Joosse; Berkenwoude 19.30 uur ds. J.J. van Eekveld; Drachten 19.30 uur ds. A. Schot; Gouda 19.30 uur (GBS-dienst) ds. A. Verschuure; Hoedekenskerke 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Hoogeveen 19.30 uur ds. F. Mulder; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. G.J.N. Moens; Leerdam 19.30 uur ds. E. Bakker; Mijdrecht 19.30 uur ds. J.W. Verweij; Nieuw-Beijerland 19.30 uur (H.D.) ds. H.A. van Zetten; Nijkerk 19.30 uur ds. J. van Rijswijk; Opperdoes 19.30 uur ds. G. van Manen; Poortugaal 19.30 uur stud. P.J. de Raaf; Rijssen-Noord 19.30 uur ds. C.A. van Dieren; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur stud. M. Boersma; Rotterdam-IJsselmonde 19.30 uur ds. G. Hoogerland; Sint Annaland 19.30 uur ds. D. de Wit; Stolwijk 19.30 uur ds. J. van Laar; Waardenburg 19.30 uur ds. J. Schipper; Werkendam 19.30 uur ds. H.J. Agteresch; Woerden 19.30 uur ds. A.J. de Waard.

DONDERDAG 28 JANUARI 2021

Aalburg 19.30 uur ds. C. Hogchem; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 19.45 uur ds. A. Verschuure; Genemuiden 19.30 uur ds. A.T. Huijser; Naaldwijk 19.45 uur ds. C. Sonneveld; Nisse 19.30 uur ds. M. Blok; Oude-Tonge 19.30 uur ds. L. Blok; Sprang-Capelle 19.30 uur ds. W. Mouw; Wolphaartsdijk 19.30 uur (H.D.) ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Zwolle 19.30 uur ds. G. Pater.

ZATERDAG 30 JANUARI 2021

Dordrecht 15.00 uur (dovendienst) stud. M. Boersma; Oostkapelle 14.30 uur (aangepaste dienst) ds. J.B. Zippro.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 24 JANUARI 2021

Alkmaar (Willem Buytewechstraat 2, Alkmaar) 10.00 uur evang. G. Baan; Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 16.00 uur evang. M. Vos; Emmen (Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur evang. S. de Visser; Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23, Merksem) 10.00 en 16.30 uur evang. A. van Setten; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 18.30 uur evang. H.J. van den Boogaart.

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

Advertenties

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk-Slikkerveer heeft met droefheid kennisgenomen van het overlijden van zijn oud-ambtsbroeder

Jan Alderliesten

in de leeftijd van 89 jaar.

Gedurende de jaren 1979 - 2002 heeft hij de gemeente in getrouwheid als diaken mogen dienen. Met dankbaarheid denken wij terug aan al het ambtelijk werk, dat hij in die jaren met liefde en trouw in het midden van onze gemeente heeft mogen verrichten.

We wensen zijn kinderen en (achter)kleinkinderen Gods nabijheid en vertroosting toe.

Namens de kerkenraad van de
Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk-Slikkerveer, J. Voorwinden, preses
J.W. Voorwinden, scriba

Ridderkerk-Slikkerveer, 16 januari 2021

In plaats van kaartjes

Voor de vele blijken van belangstelling en het hartelijk medeleven dat wij van u mochten ontvangen voor en na het overlijden en bij de begrafenis van mijn innig geliefde man, onze lieve, zorgzame vader, schoonvader en opa

Matthijs Mondria

willen wij u hartelijk danken.

De vele kaarten en brieven die we ontvingen en uw aanwezigheid bij de condoleance en de begrafenis waren voor ons een grote steun en heeft ons erg goed gedaan.

J. Mondria-van Grootheest,
kinderen en kleinkinderen

Onze moeder kon niet aanwezig zijn bij de begrafenis omdat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Voor uw hartelijke betrokkenheid ook in deze omstandigheden willen we u mede namens onze moeder heel hartelijk bedanken.

Waardenburg, januari 2021

VerkeerstheorieVanWijngaarden

AUTO THEORIE ONLINE

€9,95



www.verkeerstheorievanwijngaarden.nl

Leerzaam **bouwplatenet** voor kinderen:
www.ramshoorn.nl

TE HUUR: 2-kamer appartement in
WEKEROM. Tel. 06-41844350

Vakantiewoning te huur aan mooie dijk
in Leerdam. Tel. 0345 641703
www.dijkhuisleerdam.nl

Nieuwe vloer nodig?
Onze collectie PVC, laminaat, Parket,
tapijt komen wij graag bij u thuis laten
zien, makkelijker kan toch niet?
06-19557166 info@devloerenkoning.nl

Te huur: Nieuwe **vakantiewoning** in
Uddel. Luxe 6 persoons woning op
2 ha privé bos. Info: www.kroonjuweel.nl

**MOOIE COLLECTIE ORGELS
VAN DIVERSE MERKEN
RUIJME ERVARING IN
ZAAL- EN KERKORGELS**

**VERTROUWDE
KLANKEN...**



Stolk Orgels

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL KRABBENDIJK
VRIJHEIDSLAAN 55 OOSTPOLDERWEG 15
2912 EA NIEUWERKERK A/D IJSSEL 4413 NN KRABBENDIJK

TEL. 0180 31 56 52 | WWW.STOLKORGELS.NL

**GOD SCHELDT ONS
TIENDUIZEND TALENTEN
KIJFT. HOVEEL SCHELDEN
WIJ ONZE BROEDERS KIJFT?**

JOHN BUNYAN

PROFIJT ISOLATIE

Energiestraat 7 7461 TZ RIJSSEN Tel: 0548 546055

Profiteer nu!! landelijke subsidie

De specialist in het milieubewust
isoleren van uw woning

Vloerisolatie
Spouwisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie

www.profijtisolatie.nl

BOEKEN EN MUZIEK
VAN DER BOOM
 Voorstraat 41 - 3245 BG Sommelsdijk
 Tel. (0187) 48 26 14 - Fax (0187) 48 45 20
 www.boekhandelvanderboom.nl

Boekhandel
De ZONNEBLOEM
 Dorpsstraat 164 - Scherpenzeel (gld)
 033-2774355
 www.boekhandeldezonnebloem.nl

Goedeboeken
 nieuw en tweedehands
Kerkbuurt 30, Sliedrecht
0184-769003
 www.goedeboeken.nl

De Verrassing
 Bungalowpark
Al 60 jaar
verrassend op Texel!
 Welkom terug op ons park!
 www.deverrassing.nl | 0222 31 89 06

H Heijkop's
 Houtsnijwerk
 Houtsnijwerk.nl
 Uw trouwtekst in hout uitgesneden?
 Tel. 0418-551383
 www.houtsnijwerk.nl

Hét begeleidingscentrum voor psychosociale hulpverlening, coaching en (ortho) pedagogische dienstverlening.

Het team van Deviaa heeft ruime ervaring met het bieden van hulp binnen reformatorische gezinnen.

- Behandeling op maat
- Begeleiding op maat
- Opvoedondersteuning

Uw adres voor **identiteitsbewuste jeugdzorg**

Deviaa

Onze bezoekadressen zijn:
 Stationsweg 41d, Zwijndrecht
 Vendelier 55a, Veenendaal

T 078-4444 000
 E info@deviaa.nl

deviaa.nl

JOH.DEHEER
 toetsen en meer, sinds 1898

UW ORGEL- ÉN PIANO SPECIALIST

www.johdeheer.nl

Leegwaterstraat 46/47
 3364 AE Sliedrecht
 Tel.: 0184-419 611

M VAN MANEN
 kerkinterieurs



WWW.KERKINTERIEURS.NL

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
VERKOPERS & MONTEURS

BLOKHUTTEN

BUITENVERBLIJVEN

VERANDA'S

TUINKAMERS

KEN JIJ EEN VERKOPER OF MONTEUR? STEL HEM AAN ONS VOOR EN ONTVANG:

€750

SHOWROOM TEGOED
 *shoptegoed wordt uitgekeerd na een half jaar dienstverband.

Check al onze vacatures op **vankootentuinenbuitenleven.nl/vacature**

Van Kooten
 TUIN & BUITEN LEVEN





HUIZEWinterdijk

Vrijwilligers gezocht!

Zij maken onze zorg bijzonder

Meer informatie of direct aanmelden? Bezoek onze website:

www.huizewinterdijk.nl/vrijwilligers



SGV
Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen

De Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen heeft als doel individuele en collectieve voorlichting geven aan en belangenbehartiging van gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen.

Voor € 10,00 per kalenderjaar bent u donateur van de stichting en steunt u haar werk. U krijgt dan de door de stichting opgestelde praktische en principiële brochures gratis toegezonden. Ook ontvangt u enkele keren per jaar een nieuwsbrief met daarin actuele informatie.

Telefonische vragen en donateuraanmelding tijdens kantooruren:
0488 - 44 91 54, of via e-mail:
voorlichting@gemoedsbezwaarden.nl

Kraamzorg in een vertrouwde sfeer

Tevredenheid door kwaliteit, met behoud van identiteit.



SHG
Stichting Kennis en Samenwerking in de Zorg

Bel voor meer informatie of aanmelden
0187-48 91 73 www.shgzorg.nl

Begravenisonderneming STAM
Molenstraat 153, 2961 AK Kinderdijk
Tel. 078 6919005 - **Geen crematies** -

Laatste preken v **JC Philpot 1-2** à €12,50
William Gadsby 1-3 à €12,50
Preken van John Kershaw 1+2 à €32,50
En meer! hetbraambos.nl 078-6933783

Zoekt u een mediator of organisatie-adviseur?



Bel: 06 - 53868881

www.bvissermediation.nl
www.bvisserconsultancy.nl

Relaties
Seksualiteit
Burn-out
Onzekerheid
ADHD – Autisme
Identiteit
Opvoeding
Rouw

WWW.ABCONSULTS.NL

ABCONSULTS
Precies de hulp die je nodig hebt!



Heb jij al vakantieplannen?

Een onvergetelijke vakantiejob bij Cedrah!

Zorg jij deze zomer voor mooie herinneringen? Zeker weten dat je daarna met een koffer vol ervaring en een leuk salaris naar huis gaat!

- Werk waarin je van betekenis bent!
- Vakantiewerk voor scholieren vanaf 16 jaar
- Extra hulp in de (thuis)zorg, keuken en huishouding
- Aantrekkelijk uurloon

Waar?
d'Amandelhof Capelle aan den IJssel,
Beth-San Moerkapelle,
Eben-Haëzer Middelburg,
Hebron Nieuwerkerk, Nebo Zwijndrecht,
Rehoboth Goes, Uitzicht Vlaardingen

Toffe deal voor locaties Beth-San en Eben-Haëzer:
gratis verblijf voor studenten met een zorgopleiding die ver weg wonen!

Meer weten?
cedrah.nl/vakantiewerk



CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING
P.H. VAN DER LEER
 Veenendaal Rhenen



Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding
 bij het verzorgen van alleen begrafenissen

P.H. van der Leer
 T 0318 - 526641 E info@phvanderleer.nl
 M 06 - 46376232 W www.phvanderleer.nl

VOGG... AL 65 JAAR MUZIEK VOOR KERK EN HUIS

Voor kerkenraden
EXAMENCOMMISSIE
 Voor advies bij de selectie en benoeming van organisten
ORGELBOUWADVIESCOMMISSIE
 Bij aanschaf, bouw of onderhoud van het orgel
MODELINSTRUCTIE
 Voor de aanstelling van organisten

Voor organisten en andere muzikliefhebbers
KERK & MUZIEK Ons tweemaandelijks blad
BUNDELS met Psalmbewerkingen
CURSUS Kerkelijk Orgelspel
Allerlei ACTIVITEITEN

Meer informatie
 of bladmuziek bestellen?
 www.kerkenmuziek.nl of mail naar
 info@kerkenmuziek.nl



VERENIGING ORGANISTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Den Hollander begrafenisverzorging

- Alleen begrafenissen
- Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling
- Dag en nacht bereikbaar

🏠 Mozartlaan 13
 3131 ES Vlaardingen
 📞 010 - 460 05 09
 ✉ info@tdenh.nl
 🌐 www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl




New Zealand
 Come 2 Carterton, New Zealand

PONATAHI CHRISTIAN SCHOOL

Our long-standing principal is nearing his retirement and is considering his future. We are seeking expressions of interest for a successor. Please check out the exciting information about our school, church, and local community by visiting our school website at www.ponatahi.school.nz (vacancies).

For further information, please contact the Ponatahi Christian School Board of Trustees via email at come2carterton@gmail.com

RSVP please by 5 February 2021

**ROEMEENSE PANFLUITEN,
 BLOKFLUITEN, MUZIEKSTAN-
 DAARDS EN NOG VEEL MEER!**

R. Mulder - Staphorst
 06-12610628 of 0522-474256

www.muldermuziekinstrumenten.nl

Nieuw product! **Vegan D van Neolife met vit. D2 en D3.** 100% natuurlijk en veganistisch. Komme 06-34826766
www.naturalhealthproducts.nl

Bent u ook op zoek naar iemand die gevoel heeft voor mooie raambekleding? Wij komen bij u thuis adviseren over uw mogelijkheden. We nemen veel stalen, kwaliteit en ervaring mee!
 Bel 06-36294314 of kijk op wiltraamdecoratie.nl

Begrafenisonderneming de Jongh

Voor een waardige en stijlvolle verzorging van alleen begrafenissen

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar

Hardinxveld-Giessendam	0184 - 611 154
Waardenburg	0418 - 652 039
Werkendam	0183 - 701 017
Dordrecht e.o.	078 - 641 27 40
Nieuw-Lekkerland	0184 - 683 838

info@begrafenisondernemingdejongh.nl
www.begrafenisondernemingdejongh.nl

VAN STAVEREN
 Begrafenisverzorging

Met aandacht, zorg en respect

Dag en nacht bereikbaar 0172 23 33 38
vanstaverenbegrafenisverzorging.nl



Waarom Paul Roescher?
 Wij geven u twaalf redenen! **6**

Dé expert van budget tot maatwerk!

Schuifdeurkast 200 x 215 x 65 cm (bxhxd).
 Normaal 1100,-



Kraakprijs! 399,-

PAUL ROESCHER
 KEUKEN • BAD • VLOER • HAARD

Totaal 17.500 m2 in Rijssen en Apeldoorn
 Tel. 0548 530 350 www.paulroescher.nl

Colofon

De Saambinder
 Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteuren: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

Bijdragen van medewerkers
 ds. G.J. van Aalst
 Perengaard 65, 3264 PB Nieuw-Beijerland
 T 0186-576990
 E givanaalst@klicksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"
 ds. B. Labee
 Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
 T 0318-51 35 97
 E b.labee@klicksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk), berichten en meditaties:

J. van 't Hul
 Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
 T 0651-622260
 E jvthul@klicksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk
 Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening, postbus 608, 3440 AP Woerden
 T 0348-489900
 E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan
 Verloop drukkerij
 postbus 33, 2950 AA Alblasserdam
 T 078-6912899
 E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór de week van verschijning aangeleverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,40 per mm.
 Familieberichten € 0,45 per mm.
 Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie
 Adreswijzigingen enz. aan:
 Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
 postbus 608, 3440 AP Woerden
 T 0348-489900
 E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden
 IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen (bij vooruitbetaling):
 voor Nederland: € 14,50 per halfjaar (te betalen per 1 april en 1 oktober)

voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
 *afwijkend tarief voor:
 Canada: \$ 165, USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika
 Mr. A.M. Berman
 3340 Culp Rd. Unit 11
 Vineland Stn. ON LOR 2E0
 T 905 562 1331
 E amberman47@gmail.com

Bezoek ook onze website
www.desaambinder.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten en advertenties zonder overleg aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.

ELSKE WAARHEEN?

ELSKE GAAT WEER LIGGEN EN VADER
STOPT HAAR LEKKER ONDER. 'O JA',
ZEGT ZE DAN. 'M'N FIETS IS GESTOLEN,
BIJ DE GROTE KERK.'

'Ben je dáár helemaal geweest?' Nog steeds snapt vader er niet veel van. Weer knikt Elske. 'Ik hoorde zingen... en de deur was open... Maar papa, m'n fiets...'

'Pieker daar maar niet over, misschien heb je niet goed gekeken. Straks rijd ik er wel even langs. Probeer nu maar te slapen.'

Vader geeft haar een kus en loopt de kamer uit. Soezerig blijft Elske liggen. Wat is ze blij dat ze weer thuis is. En vader was alleen maar bezorgd. Hè, het is lekker in bed... al gauw valt ze in slaap. Als ze wakker wordt, staat Marja bij haar bed. 'Hallo Els. Ik maak je toch niet wakker? Ik ben al een paar keer bij je geweest. Hier, drink maar eens.'

Marja doet heel aardig. 'Ben je nog boos?' vraagt Elske opeens zacht. 'Boos? Welnee, meid. Ik was nog half ziek en jij was ziek, dus we konden geen van tweeën veel hebben. Heb je trouwens geen honger? Je hebt nog helemaal niet gegeten!' 'Ik heb alleen maar dorst.' 'Dan drink je maar veel. Dat is nog beter dan eten. Elske, als je wat nodig hebt, je zegt het maar, hoor.'

Als Elske weer alleen is, denkt ze erover hoe bezorgd ze voor haar zijn. En toch..., waarom gaat het hier steeds niet goed? Omdat het leven hier anders is dan bij opa en oma. Zij wil graag zo leven als opa en oma en dat kan hier niet. Ze deed wel of het haar niets kon schelen, maar het kan haar wel wat schelen. Het is zo moeilijk, allemaal. Onder de dekens vouwt ze haar handen en bidt: 'Heere, ik weet het niet. Wat moet ik doen? U weet alles. Wilt U mij helpen? Om Jezus' wil, amen.'

Oog

Er zijn heel wat uitdrukkingen in onze taal waarin het woord 'oog' voorkomt. Bijvoorbeeld: uit het oog, uit het hart. Dat betekent zoveel als: als ik de ander niet meer zie, kan ik hem ook gemakkelijk vergeten.

Soms is je oog groter dan de maag. Je hebt meer op je bord geschept dan je kunt opeten. Iets kan een doorn in je oog zijn. Je ergert je behoorlijk aan iets. Allerlei (figuurlijke) uitdrukkingen waarin het dus over het oog gaat.

Duidelijk is dat je met je ogen iets kunt zien. Ingrijpend als je dat niet (meer) kunt. Wat moet je dan veel missen. We weten vanuit de Bijbel dat God de mens als ziende mens geschapen heeft. Met ogen. Adam en Eva hebben met hun ogen alles in het paradijs gezien. Gods wonderlijke schepping waarin alles van Hem sprak.

Echter, één blik van begeerte met het oog... en de mens viel van God af. 'En Eva zag dat die boom goed was tot spijze' (Gen. 3:6a). Eén blik van nieuwsgierigheid van Dina... (Gen. 34:1a). Eén blik van verachting... Eén blik van jaloezie... en de gevolgen zijn soms niet te overzien. Wat gebeurt er veel door ons oog!

De Bijbel spreekt echter ook over Gods oog. 'Zijn ogen doorlopen de ganse aarde' (2 Kron. 16:9). Zijn oog is het beeld van Zijn alwetendheid. Hij neemt alles waar wat er op aarde gebeurt. Ook wat er in jouw leven gebeurt. Zijn oog is ook een beeld van ontferming. 'Zijn oog slaat mij in liefde gade' (Ps. 31:17, berijmd). Zijn oog is ten slotte beeld van bescherming. 'Zie, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren noch slapen' (Ps. 121:3 en 4).

De grootste rijkdom is het als je met 'verlichte ogen des verstands' mag zien wat de herders zagen. De blijdschap die hun verkondigd was, hebben ze in de kribbe gezien. 'En als zij Het gezien hadden' (Luk. 2:17). Hún Zaligmaker! Ook die van jou?

*'Mijn ogen zijn
geduriglijk op den
HEERE*

Psalm 25:15a

Ds. Labee over:

Van dezelfde lap gescheurd

Regelmatig hoor en lees ik de uitdrukking 'van dezelfde lap gescheurd'.

Waarom wordt deze uitdrukking, die we tot voor kort nooit hoorden, gebruikt?

Herkomst

Om met het laatste te beginnen, de uitdrukking is al vele jaren in omloop! Zo schrijft de auteur 'Rondkijker' in 'Daniël' van 3 december 1965: 'wij zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd, in zonden ontvangen en geboren'. En in 'De Saambinder' van 29 januari 1998 wordt het boek 'Dierbaar in Zijn oog', over het leven van ds. C. Pieman, ds. D.J. Benjamin en J. van Vliet besproken. Dan lezen we: 'ze waren allen van één lap gescheurd, hebben zichzelf leren kennen als een van God vervreemd en

vijandig mensenkind, maar mochten ook door vrije en soevereine genade bediend worden uit de Borggerechtigheid van Christus'. De vraagsteller meende dat genoemde uitdrukking eigenlijk wat 'minachting' uitdrukt voor de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Weliswaar diep gevallen maar daarmee is de mens toch nog altijd meer dan een 'lap'? En om dan ook nog eens te spreken over het 'gescheurd-zijn' van een lap?

Inderdaad heeft de herkomst - al hebben we het ontstaan van dit gezegde niet kunnen vinden - wel een negatieve klank. Het groot woordenboek der Nederlandse Taal (Van Dale) geeft onder meer als betekenis van een lap: 'verachtelijk, nietswaardig manspersoon'. Bij 'lap en leur' lezen we: 'slecht volk' en ten slotte eindigt dit rijtje met 'dronkenlap'.

Peinzend over deze uitdrukking in het licht van de Heilige Schrift, moesten we denken aan de geschiedenis van de profeet Ahla uit Silo en de (latere) koning Jeróbeam (1 Kon. 11:29-40). Letterlijk

heeft daar de profeet een nieuw kleed aangedaan dat hij tijdens een wandeling met Jeróbeam uittrekt. Dan neemt hij deze lap stof en scheurt er twaalf stukken van. 'En hij zeide tot Jeróbeam: Neem u tien stukken; want alzo zegt de HEE-RE, de God Israëls: Zie, Ik zal het koninkrijk van de hand van Sálomo scheuren en u tien stammen geven. Maar één stam zal hij hebben, om Mijns knechts Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die Ik verkoren heb uit alle stammen Israëls' (vers 31,32).

In het licht van deze geschiedenis past deze figuurlijke uitdrukking letterlijk! Nee, de stam van Juda was niet beter of waardiger maar hier horen we van de voortgaande vervulling van de oude profetie van Jakob: 'Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van den roef opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn' (Gen. 49:8-10).

En het geheim? Het is Gods verkiezend welbehagen dat er deze stam zou zijn. 'En zijn zoon (Rehábeam, de zoon van Sálomo, BL) zal Ik één stam geven; opdat Mijn knecht David altijd een lamp voor Mijn aangezicht hebbe in Jeruzalem, de stad die Ik Mij verkoren heb om Mijn Naam daar te stellen' (vers 36).

Afkomst

Dit alles overwegende, lijkt het ons geen verkeerde uitdrukking. Als we maar blijven bedenken dat Gods Woord altijd blijft spreken over de hoge afkomst van elk mensenkind. Maar na Genesis 3 is ook helder dat de mens 'zichzelf en al zijn nakomelingen, door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid', van vele gaven heeft beroofd. Lezer(es), leerden we al iets van die ontzaglijke werkelijkheid? God geve dat we door genade het citaat uit de oude 'Saambinder' waarmee we openden zouden naspreken: 'ze waren allen van één lap gescheurd, hebben zichzelf leren kennen als een van God vervreemd en vijandig mensenkind, maar mochten ook door vrije en soevereine genade bediend worden uit de Borggerechtigheid van Christus'.



VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.