



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de

SAAMBINDER



Gereformeerde Gemeente Uddel

11/03/2021
jaargang 99

nr **24**

Op 2 november 1996 overlijdt ds. L. Vogelaar, emeritus predikant van de gemeente Uddel, in de leeftijd van 79 jaar. Vijf dagen later wordt hij in De Saambinder herdacht en schrijft zijn zoon, ds. C. Vogelaar, onder meer: 'Nu is dan het einde gekomen van vaders dienstwerk op aarde. Zo vaak ging het door de onmogelijkheid heen naar de preekstoel toe. Nu mag hij echter rusten van de woestijnreis en Hem dienen, nacht en dag in Zijn tem-

pel. Daar is het: Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen. Onzerzijds is alle roem uitgesloten, maar dat welbehagen was de enige oorzaak dat vader op 20-jarige leeftijd lust kreeg de Heere te vrezen en dat God hem niet lang daarna afzonderde tot het predikambt. Daarvan mag hij nu eeuwig zingen. Met jaloersheid mogen we hem nazien, waar hij zijn wens verkregen heeft en God na kortstondig ongeneugt hem eindeloos verheugt'.

Gods Zoon veroordeeld tot de dood

De Zaligmaker is naar het paleis van de hogepriester Kájafas gebracht. Vrijwillig heeft Hij Zich laten binden in de hof van Gethsémané. Hij heeft het gezegd: 'Indien Gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan'.

*Hij is des doods schuldig.
Matthéüs 26:66b*

Hij had geheel vrijwillig van eeuwigheid de taak aanvaard, om de wil van Zijn Vader te doen en Hem te verheerlijken. Maar ook om een volk te kopen met de prijs van Zijn bloed. Nu was naar Gods raad het ogenblik gekomen dat de Zoon des mensen moest worden overgeleverd in de handen der zondaren. Zijn discipelen zijn gevlucht. Zo is het gegaan door de donkere nacht naar het paleis van de hogepriester Kájafas, nadat ze Hem eerst tot Annas hadden gebracht.

Het Sanhedrin is in alle haast bij elkaar geroepen, midden in de nacht. Dat hebben ze er graag voor over. Al lange tijd hadden ze gezocht om Hem te vangen. Ze hebben maar één doel: Christus moet sterven. Dat vonnis stond van tevoren al vast. Het moest in deze nacht alleen onder een schijn van recht nog geveld worden. Want de rechtbank is samengeroepen, de rechter is er, de beklagde, maar er is geen beschuldiging. Die gaan ze zoeken bij valse getuigen. Ze hebben er velen gezocht, maar niet gevonden. Als ze eindelijk een getuigenis hebben van twee van hen, dan zwijgt Jezus op die valse beschuldiging. Dan zegt Kájafas tot Jezus, onder misbruik van de Naam des Heeren: 'Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zone Gods'. Op die vraag zwijgt Jezus niet. De eer van Zijn Vader is er mee gemoeid en het heil van Zijn Kerk. Daarom zegt Hij tegen Kájafas: 'Gij hebt het gezegd'. Al werd deze waarheid Zijn doodsvonnis. Maar daartoe was Hij nu gekomen. Zijn doodsvonnis betekent het leven van Zijn Kerk.

ds. A.P. Baaijens,
Aagtekerke

Vrijwillig schuldig

De hogepriester scheurt in huichelachtige vroomheid zijn klederen, en zegt: 'Hij heeft God gelasterd; wat hebben wij nog getuigen van node? Zie, nu hebt gij Zijn godslastering gehoord. Wat dunkt ulieden? En zij antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig.'

Zonder enige grond wordt de Zaligmaker onschuldig veroordeeld tot de dood. Hij, van Wie gold dat Hij het land doorging, goed doende. Hij kon zeggen: Wie overtuigt Mij van zonde? In Wiens mond nooit enig bedrog geweest is. Die volmaakt in woorden en werken altijd de eer van Zijn Vader heeft gezocht en verheerlijkt. Al is Christus onschuldig, toch staat Hij hier vrijwillig schuldig voor de hemelse Rechter, beladen met zonden en schuld. Niet van Zichzelf, Hij was zonder zonde, maar met de last van heel Zijn Kerk. Jesaja heeft het al geprofeteerd: 'doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt'.

De straf die de Zijnen de vrede aanbrengt was op Hem. Hij staat hier als Borg van zondaren, schuldig aan het recht van God. Daarom moest Hij de dood in. God heeft het 'des doods schuldig' over Christus uitgesproken. Straks zal Hij ook veroordeeld worden onder de wereldlijke rechter Pilatus, opdat Hij de Zijnen van het rechtvaardig oordeel Gods zou verlossen. De straf op de zonde was de dood. Zo had het geklonken in het paradijs: ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En we hebben gegeten en zijn in ongehoorzaamheid tegen God opgestaan. We wilden als God zijn. Het loon op de zonde is de dood. Daarom hebben wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend.

Drievoudige dood verdient

Hebt u zo al voor de hemelse Rechter gestaan? Het is zo'n aangrijpende werkelijkheid: wij allen zijn des doods schuldig, we zijn het leven niet (meer) waard, we hebben ons losgescheurd van Gods gunst en gemeenschap. We moeten ook een keer sterven, waarbij ons lichaam van onze ziel gescheiden wordt. We hebben zelfs de eeuwige onherroepelijke scheiding van God en Zijn gunst verdiend.

In dit nummer

5 Oproep Curatorium van de Theologische School

7 Vervolgde kerk [1]

24 En de waarheid zal u vrijmaken [I]

- 2** Gods Zoon veroordeeld tot de dood
- 3** De zaligsprekingen [10]
- 4** Commentaar: Maar onze ogen zijn op U
- 6** Artikel 4 van de Apostolische geloofsbelijdenis [4]
- 8** Stilstaan bij stemmen
- 9** 'De vijf dochters van de liefde' [3]
- 10** Spreken over eenheid
- 11** Leven en werk van ds. A. Vergunst [5]
- 12** Bijbelstudie 1 Petrus [10]
- 13** "Tijdloos onderwijs" [3]
- 14** Het belang van godsdienstige vorming
- 15** Boekennieuws
- 16** Kerknieuws
- 16** Berichten
- 17** Kerkdiensten
- 23** Jeugdrubriek

De zaligsprekingen [10]

Zalig zijn de armen van geest

'Zalig zijn de armen van geest.'

Mattheüs 5:3



Thomas Watson

Hier kunnen tal van vragen worden gesteld.

Waarom begint Christus met de armoede van geest? Waarom wordt die op de voorgrond geplaatst?

Ik antwoord dat Christus dit doet om te laten zien dat de armoede van geest nu juist de grondslag, het fundament is van alle andere genadegaven die volgen. We kunnen net zo goed verwachten dat een vrucht zal groeien zonder wortel, als de andere genadegaven zonder deze. Zolang iemand niet arm van geest is, kan hij niet treuren.

De tweede vraag is wat het verschil is tussen de armoede van geest en de nederigheid. Ze lijken zo op elkaar dat men ze door elkaar gebruikt. Chrysostomus verstaat onder de armoede van geest de nederigheid. Toch denk ik dat er enig verschil is. Tertullianus* zegt dat niemand arm van geest is dan alleen wie nederig is. Het schijnt dat hij de nederigheid maakt tot de oorzaak van de armoede van geest. Ik denk eerder dat de armoede van geest de oorzaak is van de nederigheid, want als iemand ziet dat hij Christus nodig heeft, en hoe hij leeft van de aalmoezen van vrije genade, dan maakt dat hem nederig. Wie beseft heeft van zijn eigen leegheid en armoede, buigt verlegen en in nederigheid het hoofd. De nederigheid is de zoete specerij die groeit uit de armoede van geest.

Wat is het verschil tussen de armoede van geest en de zelfverloochening? Ik antwoord dat ze in bepaalde dingen overeenkomen en in andere verschillen. In bepaalde dingen komen ze overeen, want iemand die arm is van geest, zal zichzelf verloochenen. Hij laat alle eigendunk varen. Hij erkent dat hij van Christus afhankelijk is. Maar in andere dingen verschillen ze. Iemand die zichzelf verloochent, breekt met de wereld voor Christus. De arme van geest breekt met zichzelf voor Christus, dat wil zeggen met zijn eigen gerechtigheid. De arme van geest beschouwt zichzelf als niets buiten Christus. Wie zichzelf verloochent, zal voor zichzelf niets overlaten ter wille van Christus.

Waarom christenen arm van geest moeten zijn

De redenen zijn ten eerste: Zolang wij niet arm van geest zijn, kunnen we de genade niet ontvangen. Wie vol is van gedachten van eigen uitnemendheid, en zelfvoldaan is, is niet geschikt voor Christus. Ten tweede. Zolang wij niet arm van geest zijn, is Christus niet dierbaar. Voordat we ons gebrek zien, zien we de waardij van Christus helemaal niet. Armoede van geest is zout en specerij, de saus waardoor Christus een aangename smaak krijgt voor de ziel. Genade is de armen van geest heel welkom.

Ten derde. Zolang wij niet arm van geest zijn, kunnen we niet naar de hemel: 'Hunner is het Koninkrijk der hemelen'. Dit brengt ons op de juiste toonhoogte en bereidt ons voor op de hemel. Van nature zit de mens vol zelfvertrouwen, maar de poort van de hemel is zo nauw, dat hij niet kan binnengaan. Welnu, de armoede van geest doet de ziel afnemen.



Uit: "De zaligsprekingen", Thomas Watson (uitg. Den Hertog).

*) Quintus Septimus Florens Tertullianus (ca. 160-ca. 230). Latijns schrijver in de traditie van Rome.

(wordt vervolgd)

De drievoudige dood verdient. Hebt u daar 'amen' op leren zeggen? Dan blijft er niets anders over dan het vonnis van de dood. Van nature hebben we er geen last van, leven we zo gerust voort en drukt het pak van zonde en schuld niet. Hoe moet het dan als u voor God verschijnen moet zonder Borg? Bedel toch om het ontdekkende werk van Gods Geest. Die Geest, Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan wordt het waar: ik heb tegen U, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Ja, Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan komt er dat vragen om een weg ter ontkoming.

En we hebben gegeten en zijn in ongehoorzaamheid tegen God opgestaan. We wilden als God zijn. Het loon op de zonde is de dood.

Wat een wonder als Gods Geest gaat wijzen op Hem, het Lam Gods. Dat er Eén gekomen is Die kan voldoen wat ik onmogelijk meer kan. Wat wordt de Zone Gods dan dierbaar en noodzakelijk. Dan mag Petrus het uitroepen: 'Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods'. Nee, vlees en bloed had hem dat niet geopenbaard. Hebt u het Petrus leren nazeggen? Dezelfde Petrus moest ook leren dat de Borg de weg moest gaan tot in de dood. Zo leert de Heilige Geest het nog in het hart. Wat krijgt dan het bloed van Christus onuitsprekelijke waarde. Dan moet ik alles verliezen wat van mijzelf is, om door de dood heen het leven uit Hem en door Hem te mogen ontvangen. En dat voor zo één. Zijn dood is mijn leven.

Het behaagde God de Vader Zijn geliefde Zoon te verbrijzelen en krank te maken. Christus wilde Zich vrijwillig stellen onder het oordeel van de dood. Niet voor mensen die naar Hem vroegen, maar voor vijanden, die om eigen schuld liggen onder het oordeel van de dood. Daarom liet Hij Zich veroordelen tot de dood. Opdat doodschuldigen vrijgesproken zouden worden. Daar wordt het waar: Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven.

Mag u daar de troost van kennen?



Maar onze ogen zijn op U

C.S.L. Janse,
Apeldoorn

De verkiezingen van volgende week vinden onmiskenbaar plaats onder bijzondere omstandigheden. Vanwege de coronamaatregelen zijn verkiezingsbijeenkomsten niet mogelijk.



Het coronabeleid staat uiteraard ter discussie, maar daarnaast zijn er tal van andere kwesties die de partijen verdelen en daarom in de verkiezingscampagne een rol spelen. Belangrijke en minder belangrijke.

Maar wat belangrijk en minder belangrijk is, ook dat is een zaak waarover men van mening kan verschillen. Materiële strijdpunten zijn voor velen het belangrijkste. In de politiek gaat het in hun ogen vooral om de centen. Om economische groei en de verdeling van de welvaart. Anderen zetten zaken als milieu en duurzaamheid op de eerste plaats.

Belastingdruk

Nu zijn de vragen met betrekking tot de economische politiek, de inkomensverdeling, de belastingdruk en de zorg voor de leefomgeving ongetwijfeld van groot belang. Zo is de onredelijk zware belastingdruk die al jarenlang de eenverdieners in ons land treft een gevolg van de visie die de meeste partijen hebben op huwelijk en gezin. Gehuwde vrouwen moeten per se een (volledige) baan hebben zodat ze economisch onafhankelijk zijn. Alleen dan is er sprake van gelijkwaardigheid, zo meent men. Bovendien ben je dan goed voorbe-

reid op een mogelijke echtscheiding. Wie tracht te leven naar Gods Woord zal ook in de politiek andere keuzes maken dan veelal gemaakt worden. Het gaat er dan niet om dat mensen zoveel mogelijk vrij moeten zijn in hun doen en laten. Men zal geen zaken aan elkaar gelijk stellen die Bijbels gezien volstrekt niet aan elkaar gelijk zijn. Het doel van het overheidsbeleid mag niet zijn om zoveel mogelijk te voldoen aan de menselijke begeerte naar welvaart, vermaak en genot.

Nauwe band

Anders dan in veel andere landen kennen we in Nederland vanouds christelijke partijen. Dat maakt het voor orthodoxe christenen gemakkelijker om politiek actief te zijn en voorkomt ook dat ze zich laten meeslepen door partijen en politici waar je eigenlijk in principieel opzicht helemaal niet achter kunt staan.

Vanuit onze gemeenten is er al meer dan een eeuw een nauwe band met de SGP. Dat is immers een partij op gereformeerde grondslag. Die gemeenschappelijke basis is van groot belang voor het politiek bezig zijn. Op grond daarvan kan de partij ook een appel doen op allen die zich met die gereformeerde beginselen verbonden weten.

Ook ditmaal gaat het er bij de stembus om dat er straks in de Tweede Kamer (en breder genomen in het publieke debat) nog gesproken wordt overeenkomstig de eis van Gods Woord. Het is daarom van groot belang dat er geen stem verloren gaat! Ouderen die vanwege corona beducht zijn om naar het stembureau te gaan, kunnen per brief stemmen. Verder zijn de mogelijkheden verruimd om bij volmacht te stemmen.

Vrijzinnig

De grote christelijke partijen zijn zo'n 40 jaar geleden opgegaan in het CDA. Sindsdien heeft die partij veel van haar aanhang verloren. Ook met het christelijk gehalte ging het steeds verder bergafwaarts. Hoekstra, de huidige lijststaanvoerder, is vrijzinnig, woont ongehuwd samen en is voorstander van het homohuwelijk. De fractievoorzitters van het CDA in de Eerste en de Tweede Kamer zijn mensen die nergens aan doen en zichzelf hooguit als 'cultuurchristenen' betitelen.

Ook de koers van de ChristenUnie roept steeds meer bedenkingen op. Zonder veel discussie heeft men de partij opengesteld voor rooms-katholieken. De gereformeerde belijdenis werd uit de grondslag geschrapt. In het venijnige onderwijsdebat vorig jaar over homoseksualiteit liet minister Slob de reformatische scholen helaas in de kou staan. Staatssecretaris Blokhuis sprak zich openlijk uit voor het homohuwelijk.

Ongetwijfeld had de deelname van de ChristenUnie aan het kabinet ook positieve kanten, bijvoorbeeld ten aanzien van de medische ethiek. Maar de partij werd wel verantwoordelijk voor veel waarvoor je op grond van de Bijbel geen verantwoordelijkheid kunt dragen. En juist dit kabinet ging er toe over om de zondag structureel te misbruiken voor informeel beraad op het Catshuis.

Zo werkt de voortgaande ontkerstening van ons land ook door in de politiek. Met Gods geboden en inzettingen wordt steeds minder rekening gehouden. Wie zich daarop beroept, spreekt voor velen een vreemde taal en geldt bovendien als intolerant. Nog hebben we in dit land allerlei vrijheden en mogelijkheden. Denk maar aan het reformatisch onderwijs. Maar hoe lang nog?

'In ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op U', zo was eens het gebed van de godvrezende koning Josafat (2 Kron. 20:12). Mocht dat ook bij deze verkiezingen ons gebed zijn.

Oproep Curatorium van de Theologische School

Zo de Heere wil en wij leven zal van dinsdag 25 mei tot en met donderdag 27 mei 2021 het curatorium van de Theologische School vergaderen. Deze dagen zijn bijzonder bestemd om de personen te horen die begeren toegelaten te worden tot het volgen van de lessen aan onze Theologische School.

Het zijn belangrijke dagen voor het geheel van onze gemeenten. Het mag onze bede wel zijn of de Heere ons Zelf mannen zou willen schenken met gaven van hart en hoofd om te mogen dienen in het ambt van herder en leraar. In Lukas 10 vers 2 lezen we: 'Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote'. De kanttekenaren (4) zeggen bij 'arbeiders': 'getrouwe leraars'. En bij het woord 'uitstoten' schrijven zij: 'dat is, door de kracht des Geestes daartoe willig en bekwaam gemaakt zijnde, uitzende' (5).

Wat zou het groot zijn wanneer de Heere des oogstes Zelf ons mannen wil toeschikken in Zijn gunst. Toeschikken heeft in zich dat Hij volmaakt weet wat nodig is, dat Hij doet en geeft wat Hem behaagt.

De nood van de vele vacante gemeenten is er en wat komt er veel op de gezinnen en onze jonge mensen af. Het zou dan ook zo'n groot voorrecht zijn als er mannen mochten worden toegelaten, die - na de noodzakelijke toerusting - als dienaren van het Goddelijke Woord met stichting in de gemeenten zouden mogen dienen.

Dan zijn er aan onze kant geen rechten, want de tijdgeest doortrekt ook onze gemeenten en gezinnen op een aangrijpende wijze. Zou er bij de Heere onrecht zijn als Hij ons voorbijging? Laat het ons daarom in de binnenkamer brengen met het gebed om Zijn gunst en Zijn genade in Christus. Opdat Hij Zijn Koninkrijk deed komen, ook voor onze kinderen en kleinkinderen: 'Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden...' (Ps. 72:17a).

De Koning van de Kerk gedenke ons in deze zo gewichtige dagen in Zijn lieve gunst. Het zou onuitsprekelijk groot zijn als er zo mannen mogen worden toegelaten.

Alleen die personen kunnen worden gehoord die een attest van hun kerkenraad hebben ontvangen.

Bij de aanmelding dient de volgende procedure te worden gevolgd:

- 1) U meldt u aan bij uw kerkenraad (voorwaarde: minstens één jaar belijdend lid zijn van onze Gereformeerde Gemeenten).
- 2) Indien de kerkenraad u een attest verleent, wordt dit attest u persoonlijk overhandigd.
- 3) Een brief met het bijgevoegde attest wordt door u verzonden en dient uiter-

lijk **donderdag 29 april 2021** in het bezit te zijn van de secretaris. Aan de kerkenraad wordt daarna een formulier toegezonden, dat volledig en zorgvuldig dient te worden ingevuld. Uzelf wordt ook een formulier toegezonden waarop de van belang zijnde persoonlijke gegevens door u worden verstrekt.

Indien de gemeente vacant is, is het noodzakelijk dat de consulent aanwezig is op de betreffende kerkenraadsvergadering. Op het formulier dient de mening van de consulent duidelijk te worden weergegeven.

Genoemde formulieren dienen op korte termijn aan de secretaris van het curatorium te worden teruggezonden. De betrokkene ontvangt tijdig bericht op welk adres en op welk tijdstip hij verwacht wordt om gehoord te worden. Alle correspondentie moet worden gericht aan de secretaris van het curatorium:

ds. G.J.N. Moens
Frans Halslaan 23
3241 AB Middelharnis

In deze oproep is begrepen het uitzien naar mannen die (na opleiding) als zendingspredikant mogen uitgaan. De nood dringt ook voor de verschillende zendingsgebieden!

De curatoren bevelen zich met de docenten en de studenten bij de voortduur in uw aller voorbede aan. De Heere verlene ons zo elkaars lasten te mogen dragen.

Namens het curatorium:
ds. A. Schreuder, voorzitter
ds. G.J.N. Moens, secretaris

De dood des kruises

We lezen in vraag 39 van onze Heidelbergse Catechismus: 'Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest?' Met andere woorden: 'Maakt dat nog verschil, dat Hij gekruisigd is geweest, of dat Hij met een andere dood gestorven was (bijvoorbeeld door het zwaard of de honger), om zo de prijs te betalen voor de zonde van Zijn kinderen?'

ds. H.A. van Zetten,
Nieuw-Beijerland



'De hitte van Gods gramschap is geblust.'

Het antwoord luidt: 'Ja het; want daardoor ben ik zeker dat Hij de vervloeking, die op mij lag, op Zich geladen heeft; dewijl de dood des kruises van God vervloekt was'. Op elk Adamskind rust de vloek van Gods toorn. Het is de vloek der wet. Immers: 'De ziel die zondigt, zal sterven'. Maar we zijn zo diep gevallen dat we daar van nature blind voor zijn. Wie levend gemaakt wordt door Gods Geest, wordt ermee bekend gemaakt. Hij kijkt in de 'spiegel der wet'. En die is 'heilig, rechtvaardig en goed' (Paulus). Gods Geest werkt liefde tot God. In het licht van de vlekkeloze deugden van God ziet hij zichzelf als... bevlekt, onheilig, vol van ongerechtigheid, slecht. Hij vertoont Gods beeld niet meer! En hij gaat deze onbekende God liefhebben en... missen. Gods Geest toont hem wat de oorzaak is: God kan geen gemeenschap met hem hebben, want hij ligt onder de vloek! En Gods recht eist voldoening.

Galaten 3

Paulus schrijft in Galaten 3:10: 'Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen'. Dat krijgt de ontdekkinge zondaar nooit meer vlak. Dan vervolgt de apostel: 'Christus heeft ons verlost van de vloek der wet' (vers 13a). Hoe kan dat? Hoe heeft Christus hem verlost van die vloek der wet? Hoe heeft Christus de weg tot de Vader gebaad? Wel, Christus is 'een vloek geworden voor ons' (13b). Dat betekent: Christus heeft de vloek voor Zijn kinderen weggenomen door Zelf die vloek te dragen. 'De hitte van Gods gramschap is geblust'. Daartoe moest Hij aan het 'vloekhout' des kruises gehangen worden. Waarom toch moest Hij die smartelijke en smadelijke kruisdood ondergaan? Nog een keer Galaten 3:13: 'Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een

vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt'. Gods Woord zegt immers: 'Een opgehangene is Gode een vloek' (Deut. 21:23).

Plaatsbekledend werk

O, dat plaatsbekledende priesterlijke werk van Christus! Hij is als een lam ter slachting geleid. Hij ging die weg gewillig. Zo heeft Hij beloofd in de Vrederaad van eeuwigheid: 'Zie, Ik kom, om al Uw welbehagen te doen'. Alleen in die weg kan de goddeloze en vloekwaardige met God verzoend worden, met behoud van Gods deugden. Is het geen wonder dat dat mogelijk gemaakt is? Ja, meer nog: die weg heeft de HEERE behaagd, lezen we in Jesaja 53:10: 'Doch het behaagde den HEERE Hem (Christus) te verbrijzelen. Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien'.

Onbevattelijk wonder! Dit heeft de HEERE behaagd. 'Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe' (Joh. 3:16).

Deze Goddelijke zondaarsliefde is zo eeuwig, zo hemels, zo alles-overklimmend, dat God Zijn Zoon aan het kruis liet nagelen. Opdat... vloekwaardigen met Hem verzoend zouden worden.

Gans rechtvaardig

Geliefde lezer, heeft Gods Geest u uw vloekwaardigheid al getoond? Mocht u er 'amen' op zeggen? 'Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig! Zo maakt Hij namelijk plaats voor Christus, de plaatsbekledende Borg en Middelaar.

Of heeft u geen bevindelijke kennis aan dat hartelijke buigen onder Gods recht? Kent u Gods Zoon niet met toepassing voor uzelf? Stoot u zich aan dit Evangelie van vrije genade? Dan rust de vloek der wet nog op u.

Christus is gekruisigd. Niet voor vrome, 'bekeerde' mensen in zichzelf, maar voor... vloekwaardigen. Het is een blijde boodschap voor... goddelozen in zichzelf.

(wordt vervolgd)



Dit is het vierde deel in een serie over artikel 4 van de Apostolische geloofsbelijdenis: '...Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.'

Vervolgd en verdrukt



J.C. Drost,
deputaatschap tot
hulpverlening in
Bijzondere Noden,
werkgroep
Vervolgde Kerk

Volgens verschillende onderzoeksrapporten is wereldwijd de situatie voor christenen aan het verslechteren. Tegenover enkele landen waar meer godsdienstvrijheid is gekomen, nam ook in 2020 de vervolging in veel andere landen toe.

Wist u dat er wereldwijd 340 miljoen (!) christenen lijden onder vervolging? Stichting Open Doors, die jaarlijks een ranglijst voor christenvervolging publiceert, constateert dat in landen waar al sprake is van discriminatie en vervolging de coronapandemie de situatie voor christenen zelfs nog heeft verergerd.

In een serie van vier artikelen gaan we in op de vervolgde kerk. Eerst kijken we wat Gods Woord hierover zegt en welke opdrachten er in liggen, voor ons persoonlijk en voor ons als kerkelijke gemeenten. In het tweede artikel beschrijven we hoe vervolging in de kerkgeschiedenis een rol heeft gespeeld, waarna we in de laatste twee artikelen enkele ervaringsverhalen delen.

Vaststaand feit

De Bijbel spreekt op vele plaatsen over verdrukking en vervolging. Verschillende keren wordt daarbij aangegeven dat lijden om Christus' Naam een vaststaand feit is. Zo zegt Paulus in 2 Timóthéüs 3:12: 'En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden'. Dit wordt ook benadrukt in Johannes 15:20: 'Gedenkt het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn

heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen'. Het gaat hier niet over een misschietje, maar er staat: zullen. Door deze teksten vinden verdrukte christenen vaak een bemoediging in hun moeilijke omstandigheden. Sommigen zeggen zelfs: 'Vraag maar niet in de eerste plaats om beëindiging van de verdrukking, maar vraag om kracht om het te kunnen dragen'. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn. Helaas willen velen in het Midden-Oosten, of ze nu autochtoon christen zijn of een moslim-achtergrond hebben, vertrekken naar een westers land. In de laatste tien jaar zijn honderduizenden christenen vertrokken. Heeft het christendom in het Midden-Oosten nog wel toekomst?

Steun aan vervolgde christenen

Naast bemoedigingen voor de verdrukte en vervolgde christenen geeft Gods Woord ook nadrukkelijk opdracht om die vervolgd te ondersteunen. De Bijbel spreekt over vier concrete daden. Allereerst *gedenken*. Hebréëën 13:3 zegt bijvoorbeeld: 'Gedenkt de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart'. Het Griekse woord dat gebruikt is, betekent zorgen voor iemand. Vervolgens *bidden*, en wel vurig en aan-

houdend. Denk aan Handelingen 12:5: 'Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan'. Daarna *bemoedigen en aansporen*, zoals Paulus de Filippenzen toebid: 'Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden' (Fil. 1:29). Tenslotte *praktische hulp*, door te bezoeken, te verzorgen of pogingen om de gevangenen vrij te krijgen, zoals we lezen in Romeinen 16:4, waar Paulus Aquila en Priscilla bedankt: 'Die voor mijn leven hun hals gesteld hebben; denwelken niet alleen ik dank, maar ook al de gemeenten der heidenen'.

Opdracht voor de gemeenten

Voor wie zijn deze lessen nu bedoeld? Allereerst natuurlijk voor iedereen. Iedereen die de Bijbel leest wordt persoonlijk aangesproken. Deze lessen kunt u dan ook voor uzelf toepassen. Maar daarnaast moeten we ons realiseren dat de nieuwtestamentische brieven, waarin vooral Paulus oproept tot hulp aan verdrukte of gevangengenomen medechristenen, gericht zijn aan de christelijke gemeenten. Juist daarom mag de kerk, en mogen wij ook als Gereformeerde Gemeenten, de ondersteuning van de vervolgde kerk niet aan ons voorbij laten gaan en aan anderen overlaten. De kerk heeft een roeping, zowel in de openbare samenkomst (of op een vereniging), als individueel om verdrukte christenen te gedenken in het *gebed*, met *woorden* om aan te sporen en te bemoedigen, en met *daden* om de nood te verlichten.

U vraagt: Gedenken en bidden kan ik en probeer ik, maar hoe moet ik dan bemoedigen en helpen vanuit Nederland? Daarvoor wonen we toch te ver weg? Vanuit onze gemeenten wordt er door Bijzondere Noden in samenwerking met de deputaatschappen voor Israël en Zending gewerkt onder en voor de vervolgde kerk. Met voorlichting en een CGO-themacursus wordt aandacht gevraagd en worden fondsen geworven. In het Midden-Oosten en Azië, in en om Noord-Korea worden projecten gesteund. Samen met het deputaatschap Bijbelverspreiding wordt Bijbelse lectuur vertaald en digitaal beschikbaar gesteld.

Wilt u dit steunen, met betrokkenheid en gebed, maar ook met uw gift?

Meer informatie op:
www.devervolgdekerk.nl

(wordt vervolgd)



Stilstaan bij stemmen

Stemmen is in een democratie één van de belangrijkste rechten. Tegelijk is het niet vrijblijvend. Het is een grote persoonlijke verantwoordelijkheid om te gaan stemmen én op wie we stemmen. In het bijzonder geldt dat voor een christen. Want aan de hand van onze stem worden de komende jaren belangrijke besluiten genomen. Iets om heel goed bij stil te staan.

André Flach,
kandidaat
kamerlid SGP nr. 4

Zoals bekend worden op 15, 16 en 17 maart de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Verkiezingen onder bijzondere omstandigheden. Het virus dat rondgaat, werpt ook zijn schaduw over de verkiezingen en de campagnes die daaraan voorafgaan. En het lijkt soms wel alsof het in de Tweede Kamer alleen nog maar over corona en de te nemen maatregelen gaat. Gelukkig klinkt daar bij monde van onze SGP-voorman Kees van der Staaij ook nog de oproep om te bedenken wat deze wereldwijde pandemie ons persoonlijk als nietige mensen en als samenleving te zeggen heeft. Bij de aankomende verkiezingen staat namelijk meer op het spel dan alleen maar de aanpak van de coronacrisis. Met de stem van de kiezer in de hand zullen naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren ingrijpende besluiten worden genomen. Besluiten over voltooid leven, over euthanasie bij kinderen, over het kweken van embryo's voor onderzoek, over de positie van het klassieke gezin en over meer

Onze kamerleden kunnen in eigen kracht de seculiere stroom niet keren. Laat daarom het gebed tot de Heere voor een goede uitslag en voor het werk in de Tweede Kamer een taak voor ons allen zijn en... blijven.

rechten voor LHBTI-ers. Er zullen waarschijnlijk ook besluiten genomen worden over vrijheid van onderwijs en godsdienst en over de ruimte die er is om de door God geschapen verschillen tussen man en vrouw te benoemen en te koesteren. Diep ingrijpende besluiten dus, die wissels verder omzetten in een beleid dat steeds verder van God en gebod af beweegt. De Heere verhoede het!

Toenemende intolerantie
Misschien denkt u: dit beeld is mij echt te

somber. Het valt toch nog wel mee? Zeker, we mogen dankbaar zijn dat de Heere ons nog zoveel gelaten heeft. We hebben nog reformatorisch onderwijs, we mogen onder normale omstandigheden ongehinderd naar de kerk gaan, zij het beperkt. Toch zijn deze en andere vrijheden die ons nog gelaten worden beslist niet vanzelfsprekend.

Onder het mom van vrijheid voor iedereen neemt de intolerantie richting mensen die anders denken toe. De ruimte op onze scholen om het onderwijs en het personeelsbeleid in te richten naar de normen van Gods Woord staat onder serieuze druk. En met 'roze stembusakkoorden' wordt onder andere geprobeerd om gezinsvormen die tegen de natuurlijke scheppingsorde ingaan te normaliseren. De aanhangers van de 'genderideologie' proberen ons wijs te maken dat geslacht een persoonlijke keuze is. Onder dit alles gaat een gevaarlijke tijdgeest schuil, die op zoek is naar absolute persoonlijke vrijheid: 'geen God en geen meester'. De absolute waarheid vanuit de Bijbel wordt niet meer getolereerd. Ieder bepaalt zelf zijn of haar eigen waarheid.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Tegen deze tijdgeest past alleen het laten horen van een helder en krachtig Bijbels geluid. Het is belangrijk dat juist in de Tweede Kamer door de SGP gewezen wordt op het heilzame van het houden van Gods geboden: 'Vreest God en houdt Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen'. Laten we ons daarom **allen** op 15, 16 of 17 maart in het stemhokje of per brief bewust zijn van onze belangrijke persoonlijke verantwoordelijkheid om dit Bijbelse getuigenis ook de komende vier jaar te laten klinken in de Tweede Kamer. Natuurlijk gaat uw stem ook over praktische zaken, over de woningmarkt, over werk en over bereikbaarheid. Belangrijke punten, toch zijn de eerder genoemde principiële punten van veel grotere betekenis in het leven van u en uw (klein)kinderen. Lichtvaardig stemmen of zelfs niet stemmen past ons dus niet. Dat kunnen we voor GóD niet verantwoorden.

Onze Kamerleden kunnen in eigen kracht de seculiere stroom niet keren, niet met drie en ook niet met vier zetels. Laat daarom het gebed tot de Heere voor een goede uitslag en voor het werk in de Tweede Kamer een taak voor ons allen zijn en... blijven. Ga daarom biddend stemmen!



Stemmen voor de Tweede Kamer is een grote, persoonlijke verantwoordelijkheid.

Vrede in de kerk

In Zondag 40 van de Heidelbergse Catechismus wordt gesproken over geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid.

De spreuk boven de ingang van de Julianakerk van Dordrecht zal ik niet gauw vergeten: 'In deze plaats zal ik vrede geven.'

ds. H. Hofman,
Kalamazoo (VS)

Vrede in de kerk is een groot goed. Vrede met je familie, buren en vrienden ook. Maar hoe moet dit ooit met iemand die je niet welgezind is? Hoe zit het met het vrede betonen, zoals verwoord in de uitleg van het zesde gebod, uitgerekend met hem of haar die uit is op onenigheid, twist, rijd en haat? Hier is een diepteboring op zijn plaats. Want met vrede tonen zal toch meer worden bedoeld dan oppervlakkig lief zijn voor elkaar? Een dwangmatig opgelegde vrede is voor de humanist misschien voldoende, maar waar gaat het om bij de ware christen? Gods wet is geen dwangbuis maar dankbaarheidswerk. We bespreken de derde dochter van de liefde: vrede.

In de nieuwe uitgave van Ursinus' Schatboek viel me het volgende citaat op: 'De zucht naar vrede en eendracht is hierin gelegen dat wij ons best doen onnodige oorzaken van ontstemming, onenigheid, twist en haat te voorkomen, en degene die op ons of op anderen verstoord zijn, te verzoenen. Dit betekent ook dat wij, om vrede te bewaren, geen moeiten ontzien en alle onrecht verdragen, als God maar geen smaad aangedaan wordt'. In de laatste woorden ligt die diepteboring. Want in een wereld vol haat en onrecht, vol van Adamskinderen die geleerd hebben kwaad te doen, lijkt vrede haast een utopie. Maar waarin ligt de ware vrede verankerd? 'Als God maar geen smaad

aangedaan wordt...! Het zal waar zijn dat de afweging tussen het verdragen van moeite en onrecht enerzijds en het actief tegengaan van twist en haat anderzijds niet altijd zo eenvoudig is als het lijkt. Het is heel moeilijk om onderscheid te maken tussen slapheid en de ander de andere wang toekeren. De afweging tussen wat recht en gerechtigheid is, tegenover lijdzaamheid en de minste zijn, kan een hele strijd zijn. Met andere woorden, de vrede waar het over gaat, moet wel een gefundeerde vrede zijn.

Bemiddelaar en mediator

In het dagelijks leven hebben bemiddelaars en mediators hier een dagtaak aan. Zij bemiddelen tussen partijen die in conflict zijn met elkaar in kerk en samenleving. Mag ik vanuit een andere hoek de Middelaar Gods en der mensen noemen? Wat is Hij komen te staan tussen twee partijen! Wat komt hier naar voren wat Jesaja profeteerde: 'Ik maak de vrede' (Jes. 45:7) en 'de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem' (Jes. 53:5). Christus heeft al die zaken uitgewerkt en de vrede met God die alle verstand te boven gaat, verworven, zonder dat Hij daartoe werd gedwongen. Nee, Hij Die opkwam uit en in de eeuwige vrederaad en Zich daar Borg stelde, was niet in oorlog met Zijn Vader. Hij was spelend in de schoot van Zijn Vader (Spr. 8). Er was dus geen reden om vrede te bestellen. Als Voedsterling bij de Vader

was Hij dagelijks Zijn vermaken, te allen tijde voor Zijn aangezicht spelende. Maar weet u, geliefde lezer, waar Hij naar toe trok? Naar het slagveld en het oorlogsgeweld van deze wereld, waar de mens God de oorlog had verklaard. Onbegrijpelijk dat we in Spreuken 8 lezen dat Zijn vermaken waren met de mensenkinderen, met oorlogvoerende kinderen van Adam dus. Kinderen die in de verschrikkelijke verbondsbreuk God de oorlog hadden verklaard. Kinderen, die uiteindelijk in staat bleken om Hem te kruisigen. Hij is het nu Die ons Zijn vriendschap biedt.

Wederbarende genade

Weet u wat nodig is tot vrede? Niets minder dan wederbarende genade en de daaruit voortvloeiende geloofsgemeenschap met Christus. Anders blijft een mens - hoe vredelievend hij uitwendig mag zijn - volharden in zijn oorlog met God en zijn naasten. Alleen vanuit Christus is het mogelijk waartoe de Catechismus oproept: vrede. Vrede met God, door Christus, en dán met mijn naaste. Dan mag ik het bewijzen. Voelt u hier de dubbele zin van het woord? Bewijzen, in de zin van: tonen, maar ook in de zin van: wáár maken. Dan gaan we de snaren raken bij de vijand, die met zijn speer gereed staat om ons aan de wand te spitten. Laten we het biddend en smekend om Gods hulp en genade eens proberen. Ik sluit af met de woorden van Paulus in Romeinen 15:33 (met een zeer mooie kanttekening 13): 'En de God des vredes zij met u allen'. Hij is de Auteur van alle zegening, goed en voorspoed. En Hij wil dat onder Zijn kinderen altijd vrede gehouden wordt.

(wordt vervolgd)



Spreken over eenheid

ds. J.J. van Eckeveld,
voorzitter van het
deputaatschap
Kerkelijke Eenheid

De publicatie van ds. G. Hoogerland “Om vriend en broed’ren spreek ik nu” over de kerkelijke verdeeldheid heeft veel aandacht gekregen. Wie zijn boekje gelezen heeft, bemerkt dat de nood en de schuld ten aanzien van deze verdeeldheid hem bijzonder weegt.

We mogen er niet aan wennen wanneer kinderen van God door kerkmuren van elkaar verwijderd zijn.



Duidelijk heeft ds. Hoogerland ook onder woorden gebracht dat hier een grote schuld ligt en dat we er nooit aan mogen wennen wanneer kinderen van God door kerkmuren van elkaar verwijderd zijn. Het is een werkelijkheid die ons veroordelen moet. Maar weegt die schuld ons werkelijk?

Op de laatste vergadering van ons deputaatschap Kerkelijke Eenheid was ds. Hoogerland op onze uitnodiging aanwezig. Het was de behoefte van het deputaatschap om met hem over deze belangrijke zaak eens van gedachten te wisselen. We hebben een open gesprek mogen voeren in nauwe verbondenheid. Hoe moeizaam de besprekingen met andere kerken soms ook gaan, toch mag ook worden ervaren dat we in werkelijkheid soms dicht bij elkaar staan en er ook een verstaan is van elkaar in de wegen die de Heere met Zijn kinderen houdt.

Het deed ons goed onze broeder te horen over zijn worsteling ten aanzien van de verdeeldheid van de kerk, waardoor kinderen Gods zo gescheiden van elkaar optrekken en soms zelfs elkaar mijden. Naar zijn diepe overtuiging is de kerkelijke verdeeldheid er mede oorzaak van dat er

Naar zijn diepe overtuiging zou de Heere in de weg van het wonder en van een oprecht schuld belijden toch wonderen kunnen doen.

sprake is van een grote geesteloosheid in de kerk en dorheid bij velen van Gods kinderen. De woorden uit Jesaja 62:6, waar we lezen: ‘O gij die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen’, overtuigden hem ervan dat deze nood meer zou moeten leven en onder de aandacht zou moeten worden gebracht. Overigens werd op de vergadering van de Particuliere Synode Noordwest, waar hierover ook een bespreking heeft plaatsgevonden, geconcludeerd dat hier met name een taak ligt voor ons deputaatschap Kerkelijke Eenheid.

Oprecht schuld belijden

Op onze vergadering heeft ds. Hoogerland de nood en schuld die hij voelt op een indringende wijze aan de orde gebracht. Hij wees erop dat hij van meerdere kinderen van God, waarvan ook uit aanverwante

kerkverbanden zoals de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en uit de Hersteld Hervormde Kerk, positieve reacties op zijn boek heeft ontvangen. Uitvoerig hebben we met elkaar op onze vergadering gesproken over deze ingrijpende problematiek.

Ds. Hoogerland maakte duidelijk dat hij heel goed beseft hoe groot de bezwaren zijn. Naar zijn diepe overtuiging zou de Heere in de weg van het wonder en van een oprecht schuld belijden toch wonderen kunnen doen. Wat het nog moeilijker maakt, is wel het droevige feit dat ook binnen eigen en andere kerkverbanden niet altijd hetzelfde wordt gedacht. *Interne* verdeeldheid maakt de toenadering tot andere kerken alleen maar moeilijker. Maar zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Het deputaatschap beseft heel goed dat er wordt uitgezien naar stappen ter bevordering van meer kerkelijke eenheid. Uiteindelijk heeft de bespreking met broeder Hoogerland ertoe geleid dat we een uitnodiging hebben gedaan aan de vertegenwoordigers van de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten om met elkaar in aanwezigheid van ds. Hoogerland de inhoud van zijn publicatie te bespreken. Hij was daartoe van harte bereid en ook de uitgenodigden hebben aangegeven hierop graag te willen ingaan. Door de corona-omstandigheden hebben deze samsprekingen echter nog niet plaatsgevonden, maar we hopen van harte dat de Heere Zelf spoedig daartoe de weg wil openen. We hopen ook van harte dat de Heere in de middellijke weg ons dichter bij elkaar zou mogen brengen.

Diepe afhankelijkheid

We hebben besloten eerst besprekingen te houden met de verschillende kerken afzonderlijk, om dan wellicht over te gaan tot een gezamenlijke bespreking. In dit alles zijn we diep afhankelijk van de leiding en zegen des Heeren. Zonder die zegen kan het niet. Moge de Heere geven dat we elkaar als schuldigen over kerkmuren heen mochten ontmoeten in het diepe verlangen naar eenheid van wat nu gescheiden is. Moge de Heere ons ook doen zien, in de beleving van het hart, dat hier een schuld ligt, een grote schuld. Christus vroeg aan de Vader of de Zijnen één mochten zijn, zoals de Vader en Hij één zijn. Er is zoveel kerkelijke zelfgenoegzaamheid van waaruit we op onze hoogte neerzien op anderen. De Heere beware ons daarvoor en brenge ons in de schuld en in de nood aan Zijn voeten.

De volken moeten horen...

Het gezin Vergunst wist het. Iedere zaterdagmorgen zat vader in de Torenkamer van de Boezemsingelkerk. Om brieven te tikken, enveloppen dicht te plakken of een stukje te schrijven voor het zendingsblad Paulus. Want de grote opdracht om de onbereikten het Evangelie te brengen, ging hem zeer ter harte.

W.B. Kranendonk,
Amersfoort

Bij zijn afscheid in 1980 schreef ds. Vergunst met dankbaarheid terug te zien op de tweeëntwintig jaar dat hij in het zendingsdeputaatschap mocht dienen. 'Het is een rijke en rijkmakende ervaring geweest; ook werden we wel van veel illusies beroofd, maar bij alle teleurstellingen die het werk met zich bracht en brengt, was er veel meer waarvoor we erkentelijk mogen zijn.' Kort na zijn terugkeer naar Nederland benoemde de Generale Synode van 1959 ds. Vergunst tot zendingsdeputaat. Al snel werd hem het secretariaat toebetrouwd. Hoewel de deputaten voor het voorlichtingswerk konden rekenen op de heer D.P. Polder, moest toch veel bureauwerk door de secretaris worden gedaan. 'Dat was niet alleen gewichtige stukken schrijven maar ook eenvoudig postzegels plakken en adreswijzigingen noteren', zei ds. Vergunst jaren later. Met volharding deed hij dat, want steeds had hij het grote doel voor ogen: de volken moeten het Evangeliewoord horen.

Zendingspredikant Kuijt

Het stemde ds. Vergunst tot grote vreugde

dat de gemeente van Rotterdam-Centrum in 1961 kandidaat G. Kuijt kon beroepen als zendingspredikant. Hij vond het een bijzonder voorrecht dat zijn gemeente de eerste zendende kerk van de Gereformeerde Gemeenten was. Op 15 februari 1962 werd zendeling Kuijt uitgezonden tijdens een speciale dienst die werd gehouden in de Ahoyhallen te Rotterdam. Samen met zuster B. Sonneveld en onderwijzman J.D. ten Voorde met zijn vrouw ging ds. Kuijt naar Irian Jaya.

Met ds. Kuijt had ds. Vergunst een bijzondere verstandhouding. Beiden hadden een sterke eigen mening. Dat botste weleens. Beiden wisten zich ook gedreven door het verlangen en de roeping om het Evangelie te brengen aan mensen die nog nooit van de Naam van Jezus Christus hadden gehoord. Samen moesten ze ook een werkbare relatie zien te vinden tussen deputaten in Nederland en zendingswerkers op veraf gelegen posten. Dat dit proces soms met horten en stoten verliep, laat zich raden. De keus om zendingswerk te beginnen onder de Papoea's had veel te maken met de diepe overtuiging van ds. Kuijt dat hij moest gaan werken op een plaats waar

Christus' Naam nog nooit was genoemd. Het was daarom zoeken naar een ongerept gebied. Voor deputaten was het een oefening in geduld toen ze na de uitzending enkele jaren moesten wachten voordat de inspanningen van ds. Kuijt enig noemenswaardig resultaat hadden. Toen ds. Kuijt in een brief meedeelde opnieuw verder te willen trekken op zoek naar een geschikte plaats, antwoordde ds. Vergunst namens de zendingsdeputaten dat hun geduld zo langzamerhand op was.

Groot was de blijdschap van ds. Vergunst en zijn medebroeders toen ds. Kuijt voorjaar 1970 meldde een eerste doopdienst te hebben gehouden. Eerlijk schreef de zendingssecretaris dat hij en zijn mededeputaten weleens ongeduldig waren geweest. Hij moest toegeven dat ds. Kuijt zorgvuldig te werk was gegaan.

Visitatiereis

De visitatiereis die hij in 1973 samen met zijn mededeputaat ds. H. Rijksen naar de zendingspost van ds. Kuijt maakte, was voor ds. Vergunst onvergetelijk. Met eigen ogen zag hij hoe een jonge gemeente was ontstaan. 'Vijftien jaar geleden geloofden ze nog in geesten en vereerden ze de geesten van gestorven voorouders. Nu mogen ze de Naam van Christus horen en aanroepen', schreef hij in een verslag. Echt schokkend voor ds. Vergunst was toen op vrijdag 17 mei 1974 een telegram werd bezorgd bij de pastorie in Veen, waarin stond dat de post Nipsan totaal was verwoest en alle medewerkers waren vermoord. Zelf had hij nog geen jaar geleden deze plaats bezocht. Ds. Vergunst kon niet bevatten dat alles wat hij daar had gezien en gehoord, weg was. Het heeft hem tijd, tranen en gebeden gekost om dit te verwerken. Na het werk in Irian Jaya kregen de Gereformeerde Gemeenten in de jaren zestig en zeventig ook zendingsposten in Nigeria en Zuid-Afrika. Bij de oriëntatie had ds. Vergunst een belangrijke rol. Hij maakte diverse reizen. Tegelijk betekende deze uitbreiding dat hij als secretaris lang niet meer alle werk kon doen. Een eigen zendingsbureau met een bekwaame staf verlichtte zijn taak. Tegelijk ging ds. Vergunst beseffen dat delegeren ook een kunst is die mensen doorgaans niet van de ene op de andere dag leren.

De start van het zendingswerk in andere streken stemde ds. Vergunst tot dankbaarheid. Maar bij zijn afscheid schreef hij dat niemand het hem euvel moest duiden dat Irian Jaya een speciaal plekje in zijn hart had gekregen.

(wordt vervolgd)



Ds. A. Vergunst op de zendingsdag waar ds. C.G. Vreugdenhil werd uitgezonden

Een rijk begenadigd volk

*‘Maar gij zijt een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterdom, een heilig volk,
een verkregen volk’.*

1 Petrus 2:9

Petrus wijst de vreemdelingen op twee zaken: hun heerlijke voorrechten en hun heilige roeping. ‘Maar gij...’ Een scherp contrast met de mensen uit vers 8. Ze zijn een door God rijk beweldadigd volk.

ds. M. Karens,
Middelburg

Vier grote voorrechten worden genoemd. Hoe zalig is het volk dat dit geklank kent.

Hun eerste voorrecht: ze zijn een uitverkoren geslacht. Daar hebt u de diepste oorzaak van alle zaligheid. De bron is Gods verkiezend welbehagen. Want ook zij waren kinderen des toorns. Maar door herschepping behoren ze tot één familie (geslacht) en hebben allemaal dezelfde Vader. Dit alles alleen vanwege de eeuwige liefde van een drie-enig God.

Geestelijke priesterdienst

Het tweede voorrecht is: ze zijn een koninklijk priesterdom. In priesterlijke overgave zijn ze de Koning der koningen gaan dienen. Een geestelijke priesterdienst. Dat is volgens de Heidelbergse Catechismus

Zondag 12: zichzelf Christus tot een levend dankoffer offeren en tegen de duivel en de zonde strijden.

Wordt uw naam genoemd in deze woorden? Hier tekent Petrus een echte christen in zijn drie ambten. Het zijn mensen die door het geloof een lidmaat van Christus en Zijn zalving deelachtig zijn. Het werd de smart van hun leven: ik werd door mijn afval van God ambteloos en beeldloos. Ik ben een valse profeet, een afgodspriester en een slaaf van de zonde. Door het wonder van Gods genade, door herschepping, door inlijving in Christus wordt Gods beeld weer (in beginsel) hersteld en wordt de zondaar weer ambtsdrager in dienst van God.

Het derde genadevoorrecht is: een heilig volk. Afgezonderd. Niet heilig omdat ze

geen zonden meer doen. Ze struikelen nog dagelijks. Maar de zonde is hen de dood geworden. In zichzelf steeds ellendiger, armer, onreiner en walgelijker. Maar in Christus geheiligd. ‘Ik ben zwart, doch lieflijk’, zegt de bruid daarom.

Het vierde voorrecht is: een verkregen volk. Een volk dat Christus Zichzelf door Zijn bloed tot een eigendom verkregen heeft. Calvijn schrijft: ‘Ons, die niets dan vuiligheid waren, maakt Hij tot Zijn eigendom; de onheiligen geeft Hij de eer van het priesterdom, de slaven van de duivel, de zonde en de dood, verheft Hij tot koninklijke vrijheid’.

Genadevoorrechten

Waarom wordt u en word jij een christen genoemd? Mag u op deze vraag antwoorden tussen een alwetend God en uw ziel: ‘Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijn zalving deelachtig ben, opdat ik Zijn Naam belijde, en mijzelf tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en goede consciëntie (geweten) in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde, en hiernaars in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere?’ (Heidelbergse Catechismus, vraag 32). Het zijn genadevoorrechten. Daarom kan het ook voor u nog!

(wordt vervolgd)

Vragen

- Wat is de diepste oorzaak van de zaligheid?
- Welke vier voorrechten noemt Petrus van de ware gelovigen? Herken je de ambten van Christus hier in?
- Wat betekent: ‘een heilig volk’?



De onvervangbare onderwijzer

Als een vaderlijk onderwijzer geeft de wijze koning Sálomo zijn leerlingen onderwijs. Hij is zelf ook niet zo'n brave leerling geweest (Spr. 5:13, 14), maar met zijn levenswijsheid spreekt hij zijn kinderen en leerlingen gevoelvol toe.



Werkgroep
Onderwijs KGJO

Sálomo weet zich op zijn leerlingen betrokken en noemt hen 'zonen'. Hij roept de leerlingen op het onderwijs ter harte te nemen en hij heeft ook wijze lessen voor de onderwijzers: 'Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijn wegs' (Spr. 22:6). Het gaat Sálomo om de onderwijzer, de leerling én de lesstof.

In het boek "Geloof in het onderwijs" gaat het ook over deze drieslag. Vanwege zijn grote betrokkenheid schreef dr. R. Toes dit boek om de voortgaande bezinning op het christelijk-reformatorisch onderwijs te stimuleren. Hij verdeelt zijn boek in drie onderdelen: het tijdloze, het tijdbetrokene en het tijdkritische element van het onderwijs. Bij elk element stipt hij drie typeringen aan. In twee eerdere artikelen is al stilgestaan bij twee typeringen die horen bij het tijdloze van het onderwijs, namelijk een visie vanuit de eigen identiteit en het onderwijzen. In dit slotartikel zal het gaan over de onderwijzer.

Richting en balans

Waar gaat het in het onderwijs om? Staat de onderwijzer, de leerling of de lesstof centraal? Het antwoord op deze vraag geeft richting aan de onderwijsvisie. En er moet een zekere balans zijn tussen deze drie. Sommige orthopedagogen en on-

derwijskundigen leggen echter een grote nadruk op de leerling en zetten het kind centraal. Is dat een begaanbare, Bijbelse weg? Wat hebben onze leerlingen nodig in deze wereld vol onzekerheden? Een onderwijzer die stabiliteit en structuur biedt, maar ook richting geeft.

In ons denken zijn we beïnvloed door de Verlichting en de Romantiek. Daarnaast hebben de roerige jaren zestig voor een enorme omslag gezorgd. De bevrijdingsbeweging uit deze jaren ging uit van de maakbare mens waardoor de inhoud van het onderwijs op de tweede plaats kwam te staan. Er ontstond een enorme dwang om uit ieder individueel kind te halen wat er in zit. Leerlingen werden verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Maar zijn onze leerlingen wel in staat om die verantwoordelijkheid te dragen?

Sommige wetenschappers gaan er vanuit dat een kind met een 'goed ontwikkelingspotentieel' wordt geboren. Dat staat in schril contrast met het Bijbelse uitgangspunt dat onze kinderen in ongerechtigheid geboren en in zonde ontvangen zijn.

Helaas ging deze ontwikkeling, volgens Toes, gepaard met de teloorgang van goed en inhoudelijk onderwijs. Het gezag van en de waardering voor de onderwijzer kwam onder druk te staan. Maar het is juist door

opvoeding en onderwijs dat het kind onder Gods onmisbare zegen in staat gesteld wordt zijn eigen persoonlijke en unieke identiteit en talenten te ontwikkelen. De onderwijzer heeft juist een belangrijke taak en daarom verdient de onderwijzer waardering.

Een onderwijzer is gezagsdrager, dat is een principieel uitgangspunt. Het is de opdracht van de hoogste Gezagsdrager aan de onderwijzer om de erfenis der eeuwen over te dragen op zijn leerlingen. De onderwijzer doet er toe en er mag middellijk veel van hem of haar worden verwacht. Daarom moet hij of zij goed gekwalificeerd en vakbekwaam zijn. De onderwijzer heeft zich de lesstof zelf eigen gemaakt en kan vandaaruit de inhoud van de lessen tot leven brengen, kan eenvoudig uitleggen, motiveren, enthousiasmeren en leert verbanden te leggen. De onderwijzer brengt de basiskennis bij. Dat begint op de basisschool en loopt door tot de volwassenheid.

Deze kennis moet iedere dag consequent geoefend worden. Uiteraard moet er rekening gehouden worden met de leeftijd en eigenheid van de leerling. Zoals de wijze Sálomo het zei: 'naar de eis zijns wegs'.

Open en vriendelijk

Dit alles vraagt een goede pedagogische grondhouding. Een goede onderwijzer kent de leerlingen, zorgt voor een goede sfeer, schept duidelijkheid en openheid en is vriendelijk en toegankelijk. Een onderwijsgevende kent het evenwicht tussen de liefde voor het vak en de liefde tot de leerlingen.

De weerbarstige praktijk van elke dag kan echter soms zo heel anders zijn. Dan is er opzien tegen die drukke en bewerkelijke groep. Dan lijkt het werk soms meer een ploegen op rotsen. En wat is er te zien van het gestrooide zaad van het Woord? Dat maakt de onderwijzer afhankelijk en nederig. Wie is tot deze dingen bekwaam? Om het prachtige werk van onderwijzer te mogen doen, is het gebed onmisbaar nodig. Zoals M.M. Natziyl 'het gebed van een onderwijzer' aan zijn pabostudenten leerde tijdens zijn schrijfflessen:

*Maar ik, wie ben ik toch, o Heer!
die kind'ren wel Uw wegen leer
maar zelf daar afdwaal keer op keer.*

Dat onze onderwijzers in die afhankelijkheid het mooie en verantwoordelijke werk voor de klas mogen doen.

(slot)

Reacties: p.kieviet@versluijsschool.nl 

Het belang van godsdienstige vorming

CGO
ds. A. Schreuder,
voorzitter
dr. E.G. Bosma,
directeur

In de achterliggende periode is er veel gebeurd bij de CGO. Zo is de opleiding tot godsdienstleraar (GL) ondergebracht in een samenwerkingsverband met Driestar hogeschool.



Daarnaast is er geprobeerd, zo goed en zo kwaad het ging, de opleidingen Basisprogramma HBO Theologie (BHT) en Pastoraal Werk (PW) te continueren, ondanks alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt. De cursussen en leergangen van CGO Toerusting hebben vanwege dezelfde beperkingen deels fysiek en deels digitaal plaatsgevonden. Er zal naar gestreefd worden alle cursussen en leergangen alsnog al dan niet digitaal af te ronden. U begrijpt dat dit geen geringe opgave is voor een relatief kleine organisatie. Het secretariaat heeft de handen vol aan het aanpassen en organiseren van al deze activiteiten.

Naast dit alles heeft er ook een wisseling in de directie plaatsgevonden. Het bestuur heeft de heer Bosma kunnen benoemen.

Hij zal per 1 april de heer Van der Wilt opvolgen als directeur van de CGO-HBO. Binnen afzienbare tijd zal dat ook het geval zijn als de heer Mauritz terugtreedt als directeur CGO Toerusting. De beide vertrekkende directeuren hebben zich de achterliggende jaren met enthousiasme ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs en de toerusting. Het bestuur van de

Onderwijs in de Schriften en in de leer zoals die in onze belijdenisgeschriften ons is overgeleverd, is van blijvende waarde.

CGO wil hen hartelijk dankzeggen voor de voortdurende inzet. De Heere stelle het tot een zegen. Beide directiefuncties worden samengevoegd. Kortom: de CGO maakt een behoorlijke verandering door.

Onderwijs in de Schriften

Wat echter niet veranderd is, is de noodzaak van godsdienstige vorming. Onderwijs in de Schriften en in de leer zoals die in onze belijdenisgeschriften ons is overgeleverd, is van blijvende waarde. Nog steeds biedt de CGO, zowel HBO als Toerusting, waardevol en inhoudsvol onderwijs. De CGO mag zich verblijden in een grote groep enthousiaste en bekwame docenten die studenten en cursisten vormen en toerusten voor hun taak in gezin, school, kerk en samenleving. Daarom willen we belangstellenden, vooral ook jongeren, van harte oproepen om te kiezen voor een opleiding, cursus of leergang van de CGO. Het aanbod is bijzonder divers, maar voor het hele onderwijsaanbod van de CGO geldt dat het dienstbaar wil zijn aan Gods Koninkrijk. Het is onze wens dat in deze tijd, waarin allerlei wind van leer veel verwarring brengt, het werk van de CGO tot een zegen mag zijn voor onze gemeenten en gezinnen.

Vormingsinstituut

Bij de oprichting van de CGO was het doel om als kerk een vormingsinstituut te hebben dat gemeentelieden en ambtsdragers zou toerusten. Centraal stond en staat daarbij de doordenking en de doorwerking van de leer die naar de godzaligheid is. Van meet af aan betrof het dus niet alleen louter theoretische, maar ook bevindelijke en praktische kennis. CGO-opleidingen, cursussen en leergangen hebben steeds een stevige inhoud gecombineerd met de praktijk.

U begrijpt dat onder de huidige omstandigheden zaken weleens anders lopen dan we hopen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat fysieke bijeenkomsten verschoven worden of vervangen worden door digitale bijeenkomsten en colleges. Dat is allemaal niet ideaal omdat het contact van cursisten onderling nauwelijks mogelijk is, maar onder de gegeven omstandigheden is dit wel het hoogst haalbare. We hopen op uw begrip in dezen. We hopen vooral dat het u niet zal weerhouden om toch te kiezen voor een van de vele mogelijkheden van de CGO. Het aanbod is nog steeds zeer divers en er is voor elk wat wils. Voor het aanbod van de CGO verwijzen wij u naar de website: www.cgo.nu

Boekennieuws



"Onnaspeurlijke wegen; het leven van Herbert en Elsie Dawson"; uitg. Gebr. Koster; 233 blz.; € 24,90.

Onnaspeurlijke wegen; het leven van Herbert en Elsie Dawson

Ds. G.D. Buss is predikant van de Old Baptist Chapel in het Engelse stadje Chippenham en voorzitter van de Trinitarian Bible Society in Londen. Hij is een kleinzoon van Elsie Dawson en Herbert Dawson, predikant van de Strict Baptist Chapel van Bethersden, in het graafschap Kent.

Ds. Buss heeft als blijvende herinnering aan zijn grootouders een boek over hun leven samengesteld. Dit boek, "The Hidden Pathway", is door M.A. de Korte vertaald in het Nederlands en door de Gebr. Koster uitgegeven onder de titel "Onnaspeurlijke wegen". Deze uitgave valt in twee delen uiteen. In het eerste en grootste deel beschrijft Elsie Dawson een periode van haar leven. Ze geeft hiermee een boeiend inzicht in het leven binnen de pastorie. Kleinzoon ds. Buss schrijft daarover: 'Het is waar dat God niet alleen loon geeft aan degenen die de strijd aangaan, zoals Zijn knechten doen die het eeuwig Evangelie prediken, maar ook degenen die thuisblijven en bij het gereedschap krijgen hun deel en zijn voor het grote Hoofd van de Kerk net zo dierbaar'.

Aan het slot van dit boek zegt grootvader ds. Herbert Dawson over de predikantsvrouw: 'Het leven van een domineesvrouw is dikwijls moeilijk. (...) In dit opzicht is mijn vrouw wonderlijk ge-

holpen en heeft zij genade gevonden om in tijd van nood te helpen. Ook heeft ze wijsheid van Boven ontvangen om in ingewikkelde zaken wijs te handelen'.

In "Onnaspeurlijke wegen" gaat het veel over strijd en beproeving, maar ook over wonderlijke uitreddingen; veel over nood en donkerheid, maar ook over licht van Boven; veel over de verzoeken van de satan, maar meer nog over het profijt van een nabij leven met de Heere. Daarover schrijft grootmoeder Dawson: 'Als dit boek ooit wordt uitgegeven hoop ik dat het zal laten zien dat de satan vastzit aan een ketting wanneer hij probeert een kind van God ten val te brengen. Dan wordt er tot hem gezegd: 'Tot hiertoe zult gij komen, en niet verder, en hier zullen uw golven gestopt worden'.

J. van 't Hul, Lieren

Het beloofde Woord, Inleiding op het Oude Testament

"Het beloofde Woord, Inleiding op het Oude Testament"; J. van Mourik; uitg. CGO; 284 blz.; € 25,50.

Het is een goed initiatief geweest van de Cursus Godsdienst Onderwijs om te komen tot de uitgave van een inleiding op het Oude Testament. Drs. J. van Mourik is de auteur van dit handboek. Hij is al vele jaren betrokken bij het werk van de CGO en heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door de uitgave van dit boek. Het betreft een gedegen inleiding op de Bijbelboeken van het Oude Testament. Deze inleiding is geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbelboeken in absolute zin waar en betrouwbaar zijn. De Schrift heeft gezegd in zichzelf. In de uitleg is de Bijbelse exegese en hermeneutiek richtinggevend. De CGO-cursist en de belangstellende lezer krijgt in kort bestek veel aangereikt. Het boek is bedoeld als een gids door de boeken van het Oude Testament. Voor elk Bijbelboek worden vaste leesregels gebruikt. Dit geeft niet alleen een ordelijk overzicht, maar maakt ook duidelijk dat de verschillende Bijbelboeken van het Oude Testament één geheel vormen. Per Bijbelboek worden zeven vragen beantwoord: Wie is de schrijver? Wat is de tijd en de plaats van ontstaan? Wat is de historische achtergrond? Wat is de kern van het boek? Wat is de bedoeling van het boek? Hoe komt het boek aan zijn naam? En welke plaats heeft het boek in de canon?

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de vorm en de inhoud van het Bijbelboek. Kaders, landkaarten, tekeningen en foto's geven duidelijke informatie. Per Bijbelboek worden er theologische

lijnen getrokken, waarin bouwstenen worden aangereikt voor de geloofsleer en de ethiek. Aan het slot van de behandeling van elk Bijbelboek wordt de lijn naar het Nieuwe Testament getrokken. Het Woord wil leiden tot Christus, in Wie alleen de zaligheid is voor zondaren.

Het mooie van deze inleiding op het Oude Testament is dat er niet alleen veel uitleg wordt gegeven, maar dat het doel van het Schriftgebruik in het persoonlijk leven niet uit het oog wordt verloren. Het gaat de auteur om meer dan kennis overdragen. God spreekt tot ons in Zijn Woord. Hij werkt bekering en geloof door Zijn Woord en Geest, 'opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust' (2 Tim. 3:17). We stemmen van harte in met de wens van de eindredacteur dat deze uitgave binnen de CGO en daarbuiten tot rijke zegen wordt gesteld.

ds. W. Harinck, Utrecht/De Meern

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Beroepen:

Te Benthuizen, ds. J. de Kok te Westkapelle;
Te Capelle aan den IJssel-West, ds. J. van Rijswijk te Oud-Beijerland;
Te Goudswaard, ds. M. Joosse te Ede;
Te Katwijk aan Zee, ds. C. van Ruitenburg te Krimpen a/d IJssel;
Te Nijkerk, ds. M.T. Al-Chalabi te Brakel.

Bedankt:

Voor Nieuwdorp, ds. J. van Rijswijk te Oud-Beijerland.

OPENING EBEN-HAËZERKERK BEEKBERGEN

De Gereformeerde Gemeente te Beekbergen neemt op zaterdagmiddag 20 maart haar nieuwe Eben-Haëzerkerk in gebruik. Ds. A. Schreuder houdt daarbij een meditatie over 1 Samuël 7 vers 12. D. de Bruin, voorzitter van de bouwcommissie, zal een toelichting geven op de bouw van de nieuwe kerk en het verenigingsgebouw De Akker. Ook wordt er een gedenksteen onthuld. In verband met de maatschappelijke omstandigheden vindt de bijeenkomst in besloten kring plaats. Voor meer informatie: gergembeekbergen.nl

ONLINE EVANGELISATIEDAG

Op zaterdag 20 maart wordt de jaarlijkse landelijke evangelisatiedag gehouden. Vanuit 'Bij Simon de Looier' in Amsterdam wordt een online programma uitgezonden. Het dagthema is 'Een beker koud water', of: laat je daden spreken. Het gaat immers niet alleen om bewogenheid met mensen die het in materieel opzicht moeilijk hebben. Er zijn om ons heen zoveel anderen. Voor christenen geldt: 'Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn' (Matth. 5:14). De openingslezing en de introductie van het thema zijn voor iedereen te volgen via onze website. Hierna volgt de themalezing door evangelist A. van Setten. Er worden workshops aangeboden via Microsoft Teams. Direct na afsluiting is de themalezing online na te kijken. Meer informatie en aanmelding voor de workshops: evgg.nl/evangelisatiedag

Berichten

Zondag 15 Christus heeft onder de rechter Pontius Pilatus geleden, omdat Hij in het openbaar en volgens het gewone recht van de aangestelde rechter veroordeeld en ter dood overgeleverd moest worden, na gehouden onderzoek omtrent Zijn beschuldiging.

ZACHARIAS URSINUS

KLEDINGBEURS KRABBENDIJKKE

In de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke wordt een online kledingbeurs gehouden via het account op Marktplaats.nl: Kledingbeurskrabbendijke. Biedingen lopen tot 15 maart.

De opbrengst is voor de MAF (fam. van Weele), stichting For a Change en stichting Joseba.

PROMOTIE

Op vrijdag 26 februari heeft ons gemeentelid N.J. Overeem aan de Technische Universiteit Twente zijn proefschrift verdedigd. De titel is: 'Multivalent and dynamic interactions of

the influenza virus at lipid membrane interfaces.

Nico heeft een chip ontwikkeld waarmee gekeken kan worden hoe een griepvirus zich bindt aan een celmembraan. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om de aard van nieuwe griepvirussen te voorspellen. Ook kan het gebruikt worden bij ontwikkelingen van antivirale middelen of een bijdrage leveren aan medicijnen tegen kanker.

Het is onze hartelijke wens dat de Heere Zijn zegen zal geven over deze promotie.

Van harte gefeliciteerd.
Kerkenraad Deventer

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

Kerkdiensten

Deze kerkdiensten zijn fysiek alleen toegankelijk voor eigen gemeenteleden onder de geldende maatregelen

ZONDAG 14 MAART 2021

Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. C. Hogchem; Aalst 14.30 uur ds. C. Hogchem; Alblasserdam 9.30 en 14.00 (H.D.) en 16.30 uur ds. C. Sonneveld; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Arnhem 16.00 uur ds. H. van der Heiden; Barendrecht 10.00 en 16.30 uur ds. G.J. van Aalst; Barneveld-Zuid 9.30 en 14.00 en 18.30 uur ds. J. van Laar; Beekbergen 10.00 en 19.00 uur ds. A. Schreuder; Benthuizen 15.00 uur stud. P.J. de Raaf; Berkenwoude 19.00 uur ds. W. Silfhout; Bodegraven 19.00 uur ds. W.A. Zondag; Borssele 9.30 en 18.00 uur ds. D. de Wit; Boskoop 19.00 uur ds. H. Brons; Brakel 10.00 en 18.00 uur ds. L. Blok; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 16.30 uur ds. A. Verschuure; Capelle a/d IJssel-West 10.00 en 19.00 uur ds. A. Verschuure; De Valk-Wekerom 9.30 en 15.00 en 18.30 uur ds. B.J. van Boven; Delft 18.30 uur ds. M.L. Dekker; Den Haag-Scheveningen 10.00 uur ds. M.L. Dekker en 19.00 uur ds. G.J. Baan; Deventer 10.00 (H.D.) en 18.00 uur ds. R.A.M. Visser; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. K. Boeder; Doetinchem 9.30 (H.D.) en 15.00 uur ds. A.A. Brugge; Ede 9.30 en 16.00 uur ds. M. Joosse; Eindhoven 15.00 uur ds. A.T. Huijser; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; Emmeloord 18.00 uur ds. J. IJsselstein; Enschede 15.30 uur ds. R.A.M. Visser; Enter 14.30 uur ds. S.W. Janse; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. J.B. Huisman; Goes 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Gouda 9.30 en 16.00 uur ds. C. van Ruitenburg; Goudswaard 18.00 uur stud. P.J. de Raaf; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur (H.D.) ds. S. Maljaars; 's-Gravenzande 9.30 en 15.30 uur ds. J. van Rijswijk; Groningen 15.00 uur ds. J. IJsselstein; Haamstede 10.00 en 15.30 uur ds. J. de Kok; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.30 uur ds. A.T. Huijser; Hendrik-Ido-Ambacht 9.30 en 12.30 en 15.30 uur (H.D.) ds. M.H. Schot; Herkingen 18.00 uur ds. B. Labee; Hilversum 10.00 en 17.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Hoedekenskerke 18.00 uur stud. J. Beens; Hoofddorp 16.00 uur ds. R. Kattenberg; Houten 10.00 en 17.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Kampen 9.30 uur ds. D.W. Tuinier; Kamperland 10.00 en 16.00 uur ds. M. Karens; Kootwijkerbroek 10.00 en 18.30 uur ds. G. Beens; Kortgene 14.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Krabbendijke 9.30 en 18.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Krimpen a/d IJssel 9.30 en 16.30 uur ds. G. Clements; Kruijningen 14.00 uur ds. S. Maljaars; Leerdam 14.30 uur ds. P. Mulder; Leiderdorp 10.00 uur ds. A. Vermeij en 15.30 uur ds. M.L. Dekker; Lelystad 15.00 uur ds. G. van Manen; Lisse 10.00 uur ds. W.A. Zondag en 18.30 uur ds. J. van Rijswijk;

Marknesse 15.30 uur ds. D.W. Tuinier; Meeuwen 15.00 uur ds. L. Blok; Meliskerke 9.30 en 14.30 uur stud. J. Beens; Melissant 15.30 uur ds. G. Pater; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 9.30 (H.D.) en 15.30 uur ds. A.P. Baaijens; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; Moerkapelle 17.00 uur ds. W.A. Zondag; Naaldwijk 9.30 en 16.00 uur ds. J.W. Verweij; Nieuw-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. G.J.N. Moens; Nieuwdorp 9.30 en 18.30 uur ds. E.J. Boudewijn; Nieuwer ter Aa 18.30 uur ds. W. Visscher; Nieuwerkerk 9.30 uur ds. J.J. Tanis en 15.30 uur ds. H.A. van Zetten; Nieuwe-Tonge 19.00 uur ds. M.H. Schot; Nijkerk 18.30 uur ds. A. Schot; Nisse 14.30 uur ds. C.J. Meeuse; Nunspeet 9.00 en 11.30 en 15.30 uur ds. A. Schot; Oostburg 10.00 (H.A.) en 15.30 uur ds. J.B. Zippro; Oosterend 10.00 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Oosterland 14.30 uur stud. L. van der Kuijl; Oostkapelle 9.30 uur ds. C.J. Meeuse en 18.00 uur ds. A.P. Baaijens; Opheusden 10.00 en 17.30 uur ds. W. Mouw; Ouddorp 9.30 en 18.30 uur ds. G. Pater; Oudemirdum 9.30 en 14.30 uur ds. C.A. van Dieren; Oude-Tonge 16.00 uur ds. B. Labee; Poederroijen 14.30 uur ds. H.J. Agteresch; Poortugaal 9.30 en 16.00 uur stud. M.G. van Middendorp; Puttershoek 10.00 uur ds. B. Labee en 19.00 uur ds. C. Sonneveld; Rhenen 9.30 en 18.30 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk 9.00 (H.D.) en 11.30 en 18.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Ridderkerk-Slikkerveer 9.30 uur stud. P.J. de Raaf en 14.30 uur ds. G.J. Baan; Rijssen-West 9.30 en 14.30 en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur (H.D.) ds. S.W. Janse; Rilland-Bath 14.00 uur ds. P.C. Vlot; Rotterdam-Alexanderpolder 14.45 uur ds. W.A. Zondag; Rotterdam-Centrum 16.30 uur ds. W. Silfhout; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 (H.A.) en 16.30 uur ds. G. Hoogerland; Rotterdam-Zuidwijk 9.00 en 11.30 (H.A.) en 16.30 uur ds. G.J. Baan; Scherpenisse 9.30 en 14.00 en 18.30 uur ds. M. Blok; Scherpenzeel 10.00 uur en 18.30 uur ds. J.J. van Ekeveld en 15.00 uur ds. F. Mulder; Sint Annaland 9.30 uur ds. C. Harinck; Sliedrecht 9.00 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Soest 15.30 uur ds. J.B. Huisman; Spijkenisse 10.00 uur ds. W. Silfhout; Sprang-Capelle 14.30 uur ds. E. Bakker; Stolwijk 19.00 uur ds. C. van Ruitenburg; Terwolde - De Vecht 14.30 uur (H.D.) ds. A. Schreuder; Tholen 10.00 en 18.30 uur stud. L. van der Kuijl; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. P. Mulder; Uddel 10.00 en 14.30 en 18.30 uur stud. M. Boersma; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. A.J. de Waard; Utrecht 10.00 en 16.00 uur ds. W. Harinck; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. E. Bakker; Vlaardingen 10.00 en 16.00 uur ds. H. Brons; Vlissingen 18.00 uur ds. C.J. Meeuse; Waarde 14.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen en 18.00 uur ds. C. Harinck; Wageningen 10.00 en 18.30 uur ds. H. van der Heiden; Werkendam 9.30 en 18.00 uur ds. H.J. Agteresch; Woerden 18.30 uur ds. M.

Joosse; Wolphaartsdijk 14.00 uur ds. D. de Wit en 18.00 uur ds. J.J. Tanis; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 10.00 en 18.30 uur ds. J. Schipper; Zoetermeer 15.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Zwijndrecht 9.30 en 15.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; Zwolle 18.00 uur ds. A.A. Brugge.

DINSDAG 16 MAART 2021

Doetinchem 19.30 uur ds. A.A. Brugge.

WOENSDAG 17 MAART 2021 BIDDAG

Aalst 14.30 en 19.00 uur ds. M. Karens; Alphen a/d Rijn 15.00 en 19.30 uur ds. S. Maljaars; Boskoop 14.00 (H.D.) en 18.30 uur ds. H.A. van Zetten; Hilversum 14.30 en 19.45 uur ds. W. Visscher; Hoofddorp 10.00 en 15.00 uur ds. M. Joosse; Meeuwen 9.30 uur ds. L. Blok en 14.30 en 19.30 uur ds. E. Bakker; Naaldwijk 15.30 en 19.45 uur ds. G. Hoogerland; Nieuwer ter Aa 14.30 en 18.45 uur ds. W. Harinck; Oosterend 10.00 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Oostvoorne 15.00 en 19.30 uur ds. A. Verschuure; Opperdoes 14.30 en 19.30 uur ds. J.B. Huisman; Poederroijen 9.30 en 19.00 uur ds. A.T. Huijser en 14.30 uur ds. W.J. Karels; Spijkenisse 14.00 en 18.30 uur ds. H. Brons; Westzaan 15.00 en 19.30 uur ds. C. Hogchem; Wierden 15.00 en 19.30 uur ds. A. Schot.

WOENSDAG 17 MAART 2021

Berkenwoude 19.30 uur stud. J. Beens; Dinteloord 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Herkingen 19.30 uur ds. J. van Laar; Hoedekenskerke 19.30 uur ds. G.J. van Aalst; Hoogeveen 19.30 uur ds. G. van Manen; Leerdam 19.30 uur ds. J. Schipper; Leiderdorp 19.30 uur ds. G. Pater; Melissant 19.30 uur ds. A.A. Brugge; Oude-Tonge 19.00 uur ds. J.J. van Ekeveld; Poortvliet 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Rhenen 19.00 uur ds. F. Mulder; Rilland-Bath 19.30 uur ds. G.J. Baan; Scherpenisse 19.30 uur (tijdrede) ds. G.W.S. Mulder; Sint Annaland 19.30 uur ds. C.J. Meeuse; Sliedrecht 16.00 uur (huw. bev.) ds. A.T. Huijser; Werkendam 19.00 uur ds. H.J. Agteresch.

DONDERDAG 18 MAART 2021

Aagtekerke 19.30 uur ds. A.P. Baaijens; Alblasserdam 19.30 uur ds. C. Sonneveld; Kamperland 19.30 uur ds. G.J.N. Moens; Kootwijkerbroek 19.30 uur ds. G. Beens; Lisse 19.45 uur ds. F. Mulder; Meliskerke 19.30 uur ds. W.J. Karels; Rijssen-Zuid 14.30 uur (huw.bev.) ds. S.W. Janse; Sliedrecht 19.45 uur ds. A.T. Huijser; Stolwijk 19.30 uur ds. H.J. Agteresch.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 14 MAART 2021

Alkmaar (Willem Buytewechstraat 2) 10.00 uur evang. G. Baan; Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 16.00 uur evang. M. Vos; Emmen (Prinsesselaan 61) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Druenen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur evang. S. de Visser; Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23) 10.00 en 16.30 uur evang. A. van Setten; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 18.30 uur evang. H.J. van den Boogaart.

Advertenties

Boek jouw ideale vakantie!
www.diskoffer.nl
 vakanties met zondagsrust

OOSTENRIJK - Parc Sonnleiten
 Bergen en water in zonnige deel Alpen, kerkdiensten, activiteitenteam.
 Ervaar de uitstekende sfeer.
 Safaritenten, lodges, blokhuizen en kampeerplaatsen. 055 3030083
es-vakanties.nl

 **Reformatische Relatiebemiddeling**
Op zoek naar een partner in de reformatische gezindte?
 Tel.nr: 06 - 1732 9621
www.refo-relatie.nl

Acidophilus Plus (NeoLife):
 probioticum - ondersteunt een goede darmwerking, verhoogt de weerstand tegen ongunstige bacteriën en schimmels. Maart-aanbieding.
 Kommie 0634826766
www.naturalhealthproducts.nl

T.H. "Ons 2e thuis" in Friesland
www.mijnvakantiestek.nl/1103
 EIGEN SANITAIR. 06-40489893

Te koop: mantelzorgwoning voor 1 pers., i.z.g.st., bouwj. 2017, prijs n.o.t.k., te bezichtigen in Veenendaal, 27 m² compleet o.a. CV. Info 06-19947695

Te huur ruime 4-persoons stacaravan in Wijk en Aalburg. Tel. 06-49467009

 **ANDANTE**
 -orgelcentrum-
 Uw dealer van
Johannus Monarke Content Domus Viscount Mixtuur
 (Hauptwerk orgels)

* Ruim assortiment bladmuziek (ook klavar)
 * Verkoop en verhuur, ook voor zaal en kerk
 * Collectie kleine blaasinstrumenten

Industrielaan 26 • Veenendaal • tel 0318 - 50 50 63
www.andanteorgels.nl

Te huur 8-persoons vakantiewoning in **Nunspeet** op park direct aan het Veluwemeer. Zondagsrust. Wasmachine. www.veluwemeervakantiehuis.nl

Bent u ook op zoek naar mooie **raambekleding**? Wij komen vrijblijvend bij u thuis adviseren! We nemen naast veel kleur en stofstalen ook jarenlange ervaring mee. Bel Jan op 06-36294314 of kijk op wiltraamdecoratie.nl

6 pers. chalet, 4 pers. trekkershut en kampeerplaatsen te huur op **Camping Weijdehorst in Uddel**.
 Kijk voor meer info op www.weijdehorst.nl of bel 0577-402520

Op vakantie naar Canada? Kijk op www.CanadianHolidayRentals.ca voor **accommodaties** en **autoverhuur**.

Annette van Maaren (Msc.)
 Reformatorisch Psycholoog



Haastrecht Oudewater
 Montfoort Gouda
 0348-558000 of 06-42504158
www.phhaastrecht.nl

Psychologische Hulpverlening



 **Ds. J. Fraanjeschool De Vesting**

In ons nieuwe schoolgebouw in Barneveld, is met ingang van het nieuwe cursusjaar, plaats voor een

kleuterjuf leerkracht middenbouw gymleerkracht

Leerkrachten zijn fulltime functies
 gymleerkracht 1 dag

Meer informatie of een afspraak voor een bezoek?
 Bel met de directeur-bestuurder G. Nieuwenhuis: 06-49628043
 of kijk op www.fraanjeschool.nl voor verdere informatie

STICHTING OP DOORREIS
 Logeergehuizen Reeuwijk & Barneveld

ZORGPROFESSIONAL & FINANCIËEL ADVISEUR

Stichting Op Doorreis is een nieuwe stichting die logeeropvang mogelijk maakt voor kwetsbare jongeren en volwassenen in nood die tijdelijk een warm thuis nodig hebben.

Om het bestuur uit te breiden en verder te professionaliseren zoeken wij twee bestuursleden. Als eerste een zorgprofessional die warm betrokken is bij de doelgroep, de beheerdersechtparen adviseert en samen de instroomcommissie vormt.

De financieel adviseur is een sparring partner voor bestuur en beheerders, adviseert waar nodig over de exploitatie en voert regelmatige (financiële) reviews uit.

Voor meer informatie en contact
www.stichtingopdoorreis.nl



HARKES
Begrafenissen

Voorofscheweg 15a
2771 MA Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN
BEGRAFENISSEN



Dorst
BEGRAFENISVERZORGING

Tel. 0166 - 69 74 38
begrafenisverzorgingdorst.nl

Voor een respect- en stijlvolle begeleiding



**Praktijk
den Uijl**

- ✓ HULPVERLENING
- ✓ COACHING
- ✓ TRAINING
- ✓ TOERUSTING

Nieuwerkerk aan den IJssel | Barneveld | Yerseke

T 010 7 411 411 | E info@praktijkdenuijl.nl
I www.praktijkdenuijl.nl

Veelal vergoed door ziektekostenverzekeraars

Waarom Paul Roescher?

Wij geven u twaalf redenen! **1**

**Hoog in
kwaliteit!**

Magnolia hoekkeuken Keuken compleet
inclusief apparatuur.



Kraakprijs!
2248,-

PAUL ROESCHER
KEUKEN • BAD • VLOER • HAARD

Totaal 17500 m2 in Rijssen en Apeldoorn
Tel. 0548 530 350 www.paulroescher.nl

ZGG zoekt nieuwe voorlichter

...een verbinder tussen
gemeenten en zendingsveld

...opdat wij medewerkers mogen worden der waarheid.
(3 Joh.: 8b)

Kijk voor meer informatie op
www.zgg.nl/vacatures. Reageren
kan tot en met 22 maart 2021.



ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN



De specialist in het milieubewust
isoleren van uw woning

**PROFIJT
ISOLATIE**

Energiestraat 7 7461 TZ RIJSSSEN Tel: 0548 546055

Vloerisolatie
Spouwisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie

Profiteer nu!! landelijke subsidie

www.profijtisolatie.nl



**Herken
jij talent?**

Waardenvolle
zorg

Je bent een **verbinder** die op een
inspirerende en coachende wijze
leiding geeft aan een lerende
organisatie. Word jij onze **manager HR?**

Meer weten?

- 🕒 1 fte
- 📍 Barneveld
- ☎ 06 37 18 40 23
- 🌐 werkenbijadullam.nl



Adullam
gehancaptenzorg

DE SGP KIEST VOOR 3 THEMA'S:

#Leven

#Gezin

#Nederland

Scan de QR-code of ga naar:

► www.sgp.nl/programma



SGP

15, 16 en 17 maart D.V.

STEM

IN VERTROUWEN

BROUWER
PSYCHOLOGEN

Wilt u weer sterker in het leven staan?

Brouwer Psychologen biedt kinderen, jongeren en volwassenen hulp bij psychische klachten en in moeilijke situaties. Onze medewerkers helpen u gedreven en betrokken verder vanuit onze christelijke identiteit. Lees hoe wij er voor u en jou kunnen zijn op www.brouwerpsychologen.nl. Of bel ons op **0180 - 426955**.

Locaties

Ridderkerk, Barneveld en Geldermalsen

Laatste preken v JC Philpot 1-2 à €12,50

William Gadsby 1-3 à €12,50

Preken van John Kershaw 1+2 à €32,50

En meer! hetbraambos.nl 078-6933783

VanWijngaarden
AUTO THEORIE
ONLINE

 - TIP

www.verkeerstheorievanwijngaarden.nl

Wordt dealer
en ga voor puur.

Mail Daan
Blankestijn via
daan@agicon.nl

Meer weten?
Bel 06 12 02 24 87.

Gezond, natuurlijk
en heerlijk zacht van
smaak.

Glutenvrij en rijk
aan Vitamine B en
mineralen.

Ga naar
boekweitthee.nl



Begrafenisondernehmung
Treur



Kroostweg 22
3704 ED Zeist
030 692 42 58
06 573 156 89
info@begrafenisondernehmungtreur.nl

www.begrafenisondernehmungtreur.nl

Israël Idoed Reizen

Onvergetelijke reis vol indrukken!

Onder leiding van Ds A.A. Brugge

14 t/m 18 juni 2021

Ontdek de historie van Krakau

Indrukwekkende reis van vijf dagen naar Polen. Samen beleven we het rijke heden en verleden van het Joodse volk in Polen. Een geschiedenis vol historische hoogtepunten, maar ook tragische dieptepunten. Een inspirerende en opbouwende reis voor jong en oud!

*Verdieping en
ontspanning*

www.israelidoedreizen.nl

E: info@israelidoedreizen.nl • T: 0314 - 363 280





begrafenisverzorging

Wij verzorgen alléén begrafenissen in elke woonplaats in Nederland, maar voornamelijk op de Veluwe, in Kampen en omgeving en in Rijssen en omgeving.

Dag en nacht bereikbaar én beschikbaar.

Regio Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden
Ditmar Markusse tel. 038-3332383

Regio Rijssen, Enter, Wierden
Mark Vos & Anja van den Belt tel. 0548-540053

Regio Veluwe en omliggende gebieden
Benny Vos & Mark Vos tel. 0577-401689

Vatrouwde verzorging

www.begrafenisverzorgingvos.nl



CAMPING EN CHALETPARK

"DE VERBORGEN HOEK"

Kom kamperen in FRIESLAND of huur CHALET of compleet ingerichte LODGETENT bij de FRIESE MEREN
www.deverborgenhoek.nl 0514-602065



**BOUW-
PLANNEN?**

CASALT.NL

T 06 284 056 98

**Conflictbemiddeling d.m.v.
Mediation voor zakelijk en privé.
Drs. J.C. de Jonge, gecertificeerd
'Psycholoog - Mediator NIP'.**



Ohmweg 1g, 2952 BD Alblasersdam
078 - 69 32 808 of info@rpnederland.nl
www.dejonge-consultancy.nl

Vast gelopen of hulp nodig? Worden de zorgen te groot of het verdriet te zwaar? Bloei Psychosociale Hulpverlening biedt hulp wanneer het even niet meer gaat en staat open voor iedereen die ondersteuning, advies of begeleiding wenst.



Ik bied begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. In de ondersteuning richt ik mij o.a. op:

- Familie/relatieproblemen
- Persoonlijke problemen
- Rouw en verlies

Kijk voor het uitgebreide aanbod op www.bloeihulpverlening.nl of bel naar 06-36462176.

Dorathé van Leeuwen
Haydnstraat 19
3906CS Veenendaal



Waardenvolle zorg

Kom jij met mij spelen?

Op zoek naar een passende plek voor uw kind?
Informeer naar onze **kinderdagcentra!**

Barneveld, Zwolle, Puttershoek

jdegraaf@adullamzorg.nl

adullamzorg.nl/kdc



Tussen ruisende bladeren, fluitende vogels en springende eekhoorns is het geluid van enthousiaste kinderstemmen te horen. Taal, rekenen, spelling en lezen worden afgewisseld met ervaren, doen en beleven. Bovenal gaat Gods Woord iedere dag open.

Aan de bosrand in Doorn bevindt zich onze **reformatorische basisschool**. Deze bruisende school is op zoek naar een nieuwe collega **per 1 augustus 2021**. Wij zoeken een:



Leerkracht groep 7/8

voor 2,5 dag in de week



kijk voor meer informatie op:

www.voetiusschool.com



ADMINISTRATIEF COMMERCIEEL MEDEWERKER

Wil jij er samen met je collega's voor zorgen dat het advertentieproces als een zonnetje loopt? Wij bieden je een veelzijdige baan van 24-32 uur in een enthousiast, zelfsturend team. Nieuwsgierig geworden? Ga voor meer informatie of voor solliciteren naar werkenbijemg.nl.

werkenbijemg.nl



**erdee media
groep**
met overtuiging

Met ingang van het
nieuwe schooljaar
zoeken we een

DIRECTEUR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
dhr. D.J.A. (Dick) de Braal 06 - 8357 4873 (huidige directeur)
of met dhr. A.J. (André) Verwijs: 06 - 3818 8918 (bestuur)
Wij zien uw reactie graag uiterlijk
D.V. zaterdag **20 maart 2021** tegemoet.
Solliciteren via secretariaat@vcpoz.nl

Respect.
Betrokkenheid.
Veiligheid.



GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL
SCHERPENISSE

vcpoz

www.gvpschool-scherpenisse.nl

www.vcpoz.nl

Ook voor onze vervangerspool zoeken wij nog (vaste) leerkrachten en
onderwijsassistenten. Kijk snel op www.colon.nu.

kina

begravenisverzorging

D.W. Schipper
010-458 31 12
Capelle a/d IJssel

J. Kooijman
0182-58 39 32
Gouda

Dag en nacht bereikbaar

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Nieuwe vloer nodig?

Onze collectie PVC, laminaat, Parket, tapijt
komen wij graag bij u thuis laten zien.
06-19557166 info@devloerenkoning.nl

Stijlvolle **rouw - gelegenheid -
doopkleding**

www.kindergelegenheidskleding.nl

Relaties
Seksualiteit
Burn-out
Onzekerheid
ADHD – Autisme
Identiteit
Opvoeding
Rouw

WWW.ABCONSULTS.NL

ABCCONSULTS

Precies de hulp die je nodig hebt!

ORGELBOUW ADVIES COMMISSIE



een betrouwbare partner!

- NIEUWBOUW
- RESTAURATIE
- OVERPLAATSING
- ONDERHOUD

ook voor
akoestische
vraagstukken

Voor meer informatie:
Dhr. H. den Hollander
T (010) 435 44 35
E h.den.hollander@kliksafe.nl



VERENIGING ORGANISTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Colofon

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de
Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteuren: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

Bijdragen van medewerkers

ds. G.J. van Aalst
Perengaard 65, 3264 PB Nieuw-Beijerland
T 0186-576990
E givanaalst@kliksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"

ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-51 35 97
E b.labee@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk), berichten en meditaties:

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 0651-622260
E jvthul@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berich-
ten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór
de datum van verschijning van De Saam-
binder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening,
Houtuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan

Verloop drukkerij
postbus 33, 2950 AA Alblasterdam
T 078-6912899
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag
vóór de week van verschijning aange-
leverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk
maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,40 per mm.
Familieberichten € 0,45 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
Houtuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De
Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen (bij vooruitbetaling):

voor Nederland: € 14,50 per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober)

voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
*afwijkend tarief voor:
Canada: \$ 165, USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika

Mr. A.M. Berman
3340 Culp Rd. Unit 11
Vineland Stn. ON LOR 2E0
T 905 562 1331
E amberman47@gmail.com

Bezoek ook onze website
www.desaambinder.nl

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden bijdragen, kerknieuws, berich-
ten en advertenties zonder overleg aan te
passen, in te korten of zonder opgave van
reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid betreffende de inhoud
van de advertenties en de (recensies van
de) aangekondigde boeken.

ELSKE WAARHEEN?

MARJA KOMT BINNEN MET EEN GLAS APPELSAP. HEEL EVEN KOMT ZE BIJ HAAR ZITTEN.

'Ik moest er opeens aan denken dat we anders in 't Stekkie' hadden gezeten', begint ze. 'Jammer hè, dat het nu misloopt. Zo gauw je weer wat opgeknaapt bent, gaan we samen een avondje uit en we laten je vader dokken.'

Gelukkig blijft Marja daar niet verder over praten. Ze zegt: 'Zojuist belde m'n moeder op. Morgenochtend komen ze Tessa terugbrengen. Nou, ik vind het ook wel stil, hoor, zonder haar. En voor jou is het ook gezelliger. Het geeft een beetje afleiding.'

Als Elske alleen is, ligt ze weer over alles na te denken. Vindt ze het fijn dat Tessa thuiskomt? Diep in haar hart niet. Ze vindt haar heus wel lief, maar ze is altijd zo rumoerig en wil beziggehouden worden. Nou, als ze er geen zin in heeft, doet ze het toch echt niet. Ze hoeft niet altijd met een kind van vier jaar te spelen.

Elske keert zich om in bed. Wat wordt ze moe van al dat gepieker. Ze zal proberen te gaan slapen. Ze wil de raad van de dokter opvolgen: rust en nog eens rust. En slaap is goed voor zieke mensen. Maar hoe graag ze ook zou willen slapen, de slaap komt niet.

De andere morgen komt Marja met een brief binnen. 'Van je hartsvriendin!' lacht ze. 'Lees maar gauw, straks komt Tessa en dan is de rust verstoord!'

Elske maakt de envelop open en er komt een kaart uit. Aan een kant helemaal vol geschreven. Eerst kijkt ze naar het plaatje. Het is een Bijbelse voorstelling en Elske schrikt. Twee vrouwen lopen op een stille landweg, een oude vrouw en een jonge vrouw. Onderaan de kaart staat met gedrukte letters: 'Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethleem kwamen' (Ruth 1:19a).

Brood en vis

Ik zag eens in Breskens, in Zeeland, een bijzonder schilderij. De kunstenaar schilderde het op de muur van een graansilo. Vlakbij liggen de vissersschepen in de haven.

Wat past dat mooi bij elkaar! Een graansilo waar graan wordt bewaard voor de molenaar en vissers die uitvaren met hun vissersboot. Door het brood en de vis konden mensen in Breskens genoeg geld verdienen. De schilder dacht tijdens het schilderen ook aan de Heere Jezus Die brood en vis uitdeelde aan vijfduizend mannen. Ook de vrouwen en kinderen kregen ervan. Voor iedereen was er genoeg! Lees het in Mattheüs 14: er waren zelfs twaalf volle manden over.

Nu hoop ik dat de schilder ook bedoelde dat de mensen het Brood des levens nodig hadden. Je kunt niet zonder brood en vis, maar je kunt zeker niet zonder de Heere Jezus, Die Zichzelf het Brood des levens noemt. Je hebt Hem nodig, niet alleen om het brood en alles wat de Heere je elke dag geeft. De Heere geeft ons veel zegeningen, maar je hebt de Heere nodig voor je hart!

Lees het in Mattheüs 5 in de zaligsprekingen: 'Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden!' Honger betekent hier: uitzien en verlangen naar de Heere, dat je vergeving zoekt voor je zonden.

De Heere kan en wil deze honger naar Hem vervullen. Hij zal zulke hongerigen verzadigen. En dat omdat Hij Zijn leven dorstend gaf aan het kruis. Ook voor uitzierende, hongerige kinderen. Misschien klinkt het van binnen in je hart: 'Ben ik echt zo'n hongerige? Zoek ik de Heere met mijn hele hart?' Zeg dat dan maar tegen de Heere. 'Heere, ik verlang naar U, wilt U het in mijn hart werken door Uw Woord en Geest?'

Als je zo'n honger hebt naar de Heere, houdt dan maar moed. Hij hoort je stem, je smekingen en je klagen.

D. VAN WIJINGAARDEN, VEENENDAAL



Ds. Labee over:

En de waarheid zal u vrijmaken [1]

Wilt u wat schrijven over de vrijmaking door de waarheid, van de wet, als het werk van Christus en over de vrijmaking als het werk van de Heilige Geest in het hart van Zijn kinderen?

Verstaan

De vraagsteller vraagt heel wat, maar we willen proberen in enkele bijdragen hierop te antwoorden vanuit Gods onfeilbaar Woord. Graag zetten we in met het woord van de hoogste Profeet en Leraar, Jezus Zelf. Veel van Zijn discipelen hadden Hem verlaten na het onderwijs dat de Meester gegeven had. Aardse, natuurlijke mensen begrepen niet de geestelijke strekking van de woorden die we kunnen lezen in Johannes 6 en in de volgende hoofdstukken. Er ontstaat ergernis, sommigen willen Jezus grijpen en aan het slot van hoofdstuk 8

nemen ze zelfs stenen op. Wat is het actueel, juist ook in de tijd die we beleven...

Tegelijk zijn er die in Hem geloven. Tot hen klinken die geladen woorden: 'Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken' (Joh. 8:31b,32).

De ware discipelen zullen volharden en trouw zijn onder de bediening van Woord en sacrament. Dááruit wordt het bewijs geleverd dat ze niet zonder de Zaligmaker kunnen. Dan worden er eigenlijk twee 'gevolgen' van dit discipelschap genoemd: het *verstaan* van de waarheid en *vrijmaking* door die waarheid. Eerst is dat 'verstaan' dus nodig. Al kennen we heel de Bijbel uit ons hoofd, daarmee verstaán we de waarheid nog niet. Daartoe hebben we de Heilige Geest nodig, opdat Hij ons in die waarheid zal leiden en ons die waarheid zal doen verstaan. Dan zullen we bevindelijk de waarheid leren kennen, dat we gevallen mensen zijn, in zonde ontvangen en geboren, zondaars voor God, verdoemelijk voor God. Dan zeggen we dit niet alleen na, maar beleven we dit ook met vreze en beven. Ja, dan gaan we verstaan dat er een wonder

gebeuren moet, dat we wederom geboren moeten worden. De waarheid verstaan, wil zeggen dat we onze verlorenheid leren kennen, onze verdorvenheid, ons rechtvaardig verdiende oordeel: ik heb de dood en de hel verdiend, ik ben Uw gramschap dubbel waardig. Maar de waarheid verstaan, betekent ook dat er geen rust zal zijn voor we iets leren kennen van Hem, Die Zichzelf de Waarheid noemt. Het is zo opmerkelijk dat de kanttekening bij dat verstaan aantekent: 'dat is, meer en meer daarin onderwezen en bevestigd worden' (kanttekening 49).

Lezer(es) bent u/ben jij al ontdekt aan de drie ketenen waaraan we gebonden zijn? Vleselijk, verkocht onder de zonde, liggend onder de vloek van de wet en de dood onderworpen. De Heere geve dit te verstaan! Dan zal er ook plaats komen voor het tweede 'gevolg'.

Vrijmaken

De Zaligmaker wijst de enige weg om waarlijk vrij te worden: 'en de waarheid zal u vrijmaken'. Of met vers 36: 'Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn'. In Johannes 8 lezen we dat de discipelen het (nog) niet verstaan. Zij menen vrij te zijn als nakomelingen van Abraham; zij menen hun geestelijke vrijheid overgehouden te hebben. Velen maken vandaag deze vergissing. Ontdekkend gaat de hoogste Profeet hen tekenen als dienstknechten van de zonde ondanks hun eigengerechtigde, wettische vroomheid. En een dienstknecht heeft naar recht geen blijvende plaats in het huis, is niet vrij en wordt straks uitgestoten. Wat een ernst om zo dienstknecht te blijven! Ondanks de welmenende roepstemmen Gods, die zelfs in coronatijd nog mogen klinken en die schuldige gebonden en heenwijzen op de enige Vrijmaker, Jezus Christus. Want Hij gaat de schuld betalen voor een schuldig volk, dat de ware vrijheid mist. Dat volk is een volk van zondaren, van dienstknechten van de zonde, verkocht onder de zonde. Maar o wonder, Hij gaat door Zijn schuldverzoenende arbeid de grond aanbrengen voor de vrijmaking van deze dienstknechten der zonde. Hij koopt het erfrecht met de prijs van Zijn bloed om hen naar recht tot zonen te maken in het huis Gods. En Hij verwerft óók Zijn Geest om de vrijmakende kracht van dat bloed toe te passen in het hart. Daarover willen we de volgende keer nog wat meer schrijven.



VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.