



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de

AAMBINDER



Gereformeerde Gemeente Zeist

22/07/2021
jaargang 99

nr **43**

Op 14 januari 1939 houdt ds. J.R. van Oordt te Zeist ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag een herdenkingsdienst en spreekt hij over Handelingen 26 vers 22a: Dan, hulpe van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag. Als hij daarbij terugblijkt op zijn ambtelijk werk, merkt hij onder meer op: 'Hoe menigmaal hebben wij gedacht met preken maar te zullen ophouden, daar de moed ons ontviel. Maar ook menigmaal gaf de Heere weer vertroosting en

sterkte. (...) Wij mogen alzo nog gedenken wat de Heere schenkt. Wat een weldaad, dat Hij elke week nog lust en bekwaamheid geeft om ons werk te doen. Ik weet het, het is gebrekvol, maar we mogen ook verheugd zijn en zeggen: Dan, hulpe van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag. Daarom is het een dierbare dankzegging, wanneer God ons er bij brengt. Dan zullen wij een gebroken hart en een verslagen geest hebben'.

Simon de tovenaar

Wie was Simon de tovenaar? Hij woonde in Samaria. Hij wordt een tovenaar genoemd. In het Grieks wordt het woord 'magiër' gebruikt.

Doch Simon antwoordende zeide: Bidt gijlieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt. Handelingen 8:24

Magie is occultisme, het omgaan met duistere machten. Het woord heeft iets satanisch. Occultisme, waarzeggerij, contact met doden, en al die dingen meer, behoren bij het domein van de slang. De oude slang uit het paradijs tracht ook op die manier mensen te verleiden en te brengen in de eeuwige dood. Laten we ons er verre van houden. In Samaria deed men dat niet.

Simon had veel aanhang. Hij verrukte de zinnen van het volk en zei van zichzelf dat hij iets groots was. Men vereerde hem als een god. Velen in Samaria, er staat zelfs 'allen', werden door hem meegesleurd naar het verderf.

Toen kwam Filippus, de diaken en evangelist, die het Evangelie ging prediken. Velen kwamen tot geloof en tot de Zaligmaker, Jezus Christus. Zij werden gedoopt. Simon raakte zijn aanhang al meer kwijt. Er kwam dus in Samaria een krachtige werking van de Geest van Pinksteren. Zelfs van Simon lezen we dat hij geloofde en gedoopt werd.

Ook in Jeruzalem werd bekend dat de Heere in Samaria krachtig werkte. Daarom kwamen Petrus en Johannes in Samaria op bezoek om Gods werk daar te zien. Zij kwamen tot de conclusie dat de Heere werkte in Samaria, maar dat de Heilige Geest 'nog op niemand van hen gevallen was'. Dat wil zeggen dat er nog geen krachtige uitstorting van de Geest was gekomen met de tekenen van die Geest. De pinkstervolheid ontbrak nog. 'Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen de Heilige Geest' (vers 17).

ds. J.J. van Eckeveld,
Zeist

De gave van de Geest

In dat verband lezen we weer van Simon. Hij bood de apostelen geld aan, opdat hij ook de handen zou kunnen opleggen en zo de Geest met Zijn tekenen aan anderen zou kunnen meedelen. Wat betekent dat? Hij dacht de gave van de Geest te kunnen kopen. Ligt dat niet diep in ons hart? We zouden Gods genade willen kopen. Daarover ging het in de Reformatie. Rome dacht de genade te kunnen kopen door goede werken, gebeden en eigen verdiensten. Zelfs met geld, zoals in de afluathandel van Tetzl, waartegen Luther getoorned heeft, het geval was. Maar kunnen we ook niet in een ander opzicht de genade en het werk van Gods Geest willen kopen? Hoe leeft het in ons hart om door eigen verdiensten en eigen gerechtigheid Gods genade te kopen: Heb maar geduld, Heere, dan zal ik U alles betalen!

Zalig worden uit vrije genade alleen is zo strijdig met ons zondaarsbestaan. Het woord genade haalt een grote streep door al onze geestelijke 'kooppenningen'. Petrus heeft de godsdienst van Simon ontmaskerd: 'Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt ... Bekeer u dan van deze uw boosheid' (vers 20, 22). Onomwonden noemt Petrus hem 'een gans bittere gal en samenknoping van ongerechtigheid' (vers 23). De Heere houdt het ons zo eerlijk voor wie we door de zonde zijn geworden. Gelukkig als een mens daaronder mag vallen en de Heere gelijk leert geven. Gods kinderen hebben daar iets van leren kennen in hun leven. Dan kan de Heere ons geen kwaad meer doen, omdat Hij alle recht heeft ons voor eeuwig te veroordelen. Gezegende plaats waar een zondaar God gelijk leert geven in Zijn Goddelijke oordelen, terwijl hij in alle strijd en aanvechting de Heere toch niet kan loslaten.

Hartelijke belijdenis ontbreekt

Hoe was de reactie van Simon? We lezen het in vers 24: 'Bidt gijlieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt'. Dat klinkt goed. Is Simon hier tot bekering gekomen? Volgens sommigen, zoals Calvijn, is dat het geval. Uiteindelijk heeft de Heere geoordeeld over deze woorden van Simon. Maar weet u wat in zijn woorden ontbreekt?

In dit nummer

4 Door engelen thuisgebracht [2]

7 Uit vroeger jaren: Huisbezoek in Egypte

16 Schuldig voor niet-bedreven zonden

- 2 Simon de tovenaar
- 3 De zaligsprekingen [29]
- 5 Goed begrepen: Wat is geloofsgehoorzaamheid?
- 6 Omgaan met de smartphone [1]
- 8 Boekennieuws
- 9 Een stem uit het verleden
- 9 Kerknieuws
- 9 Berichten
- 10 Kerkdiensten
- 15 Jeugdrubriek

De zaligspreekingen [29]

Over de barmhartigheid

'Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.'

Mattheüs 5:7

De hartelijke belijdenis van zijn zonde. We horen hem niet zeggen: Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Het gaat hem alleen om verlost te worden van de gevolgen van de zonde. We horen niets over de droefheid over de zonde zelf. Dat is nu juist het kenmerk van een ware bekering. Dan blijven we niet hangen bij de gevolgen van de zonde. Dan leren we onze zonde hartelijk belijden en erkennen dat we Gods gramschap zo waardig zijn. Als dat niet het geval is, zal Christus voor ons geen waarde kunnen krijgen. De Zaligmaker heeft in de woorden van Simon geen enkele plaats.



Thomas Watson

Ten eerste. De barmhartigheid van de ziel heeft medelijden met de ander. 'Als ik ween,' zegt Augustinus, 'om het lichaam waarvan de ziel is uitgegaan, zou ik dan niet wenen om de ziel waarvan God is uitgegaan?' Als we die man in het Evangelie hadden gezien die zichzelf met stenen tot bloedens toe sloeg, zou dat ons medelijden hebben gaande gemaakt (Mark. 5:5). Als we zien dat een zondaar zich doorsteekt en zijn handen met zijn eigen bloed bezoedelt, zal dat bij ons een innerlijk mededogen oproepen. Ons oog moet ons hart beroeren. God was vertoornd op Edom omdat het 'alle medelijden had afgeworpen' (Amos 1:11, Eng. Vert.).

Ten tweede. De barmhartigheid van de ziel is daarin gelegen dat zij zondaars raad geeft en vermaant. Zeg hun in wat voor een droevige situatie zij verkeren, ja, 'in de gal van bitterheid' (Hand. 8:23, Eng. Vert.)

Laat hun hun gevaar zien. Ze lopen langs de rand van een bodemloze afgrond. Als de dood hun een duwtje geeft, vallen ze erin. Wij moeten onze woorden in honing dopen. We moeten mildheid gebruiken, zoveel we maar kunnen. 2 Tim. 2:25: '...met zachtmoeidigheid onderwijzende degenen die tegenstaan.'

Vuur doet smelten, olie verzacht. Woorden van liefde kunnen harde harten zó doen smelten dat ze berouw krijgen. Dat is de barmhartigheid van de ziel.

Ten derde. De barmhartigheid van de ziel is gelegen in het bestraffen van halsstarrige zondaars. Het is een 'wrede' barmhartigheid als we zien dat mensen voortgaan in de zonde en wij hen maar laten begaan. Er is ook een 'barmhartige' wreedheid als we ons fel keren tegen de zonden van mensen, en wij hen niet rustig naar de hel willen laten gaan. Lev. 19:17: 'Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen en zult de zonde in hem niet verdragen.' Al te toegeeflijk medelijden is niet beter dan wreedheid.

Ten vierde. De barmhartigheid van de ziel is gelegen in het bidden voor anderen. Het is als een medicijn dat in een hopeloos geval wordt gebruikt, en vaak de zieke doet herstellen. Jak. 5:16: 'Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.' Het geneest niet alleen het zieke lichaam, maar ook de ziel die ziek is van de zonde. Er is een verhaal over iemand die zijn ziel aan de duivel had overgegeven, en door de gebeden van Luther werd gered. Toen Eutychus van de derde zoldering nederwaarts viel en dood werd opgenomen, is Paulus op hem gevallen. Door de zonde is de ziel van 'een hoge verdieping' gevallen, namelijk uit de staat der rechtheid. Welnu, een krachtig gebed brengt vaak leven in zo'n dode ziel.

Zie eens wat een gezegend werk de bediening van het Woord is! De verkondiging van het Woord is niets anders dan het betonen van barmhartigheid aan de ziel. Dat is het machtige en heerlijke middel in de hand van de Heere der heirscharen om de bolwerken van de duivel te slechten.

(wordt vervolgd)

Laten we onszelf ernstig onderzoeken. Misschien hebben we weleens gebeden tot God toen de gevolgen van de zonde ons neerdrukten. Maar is de zonde zelf onze grootste nood geworden?

Laten we onszelf ernstig onderzoeken. Misschien hebben we weleens gebeden tot God toen de gevolgen van de zonde ons neerdrukten. Maar is de zonde zelf onze grootste nood geworden? Is het ons werkelijk te doen geworden om de Heere en Zijn gunst en gemeenschap? Is Christus ons dierbaar en noodzakelijk geworden in onze zondenood? Dat is wezenlijk voor een waarachtige bekering. Deze geschiedenis staat in de Bijbel om ons te waarschuwen en te onderwijzen. Laat het gebed overblijven: Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn! Dat is een gebed waar ook Gods kinderen, als het goed is, niet boventuit komen. Voor arme en verloren zondaren, die door hun eigen-gerechtigheid zijn 'heen gezakt' en als rechtelozen zijn terechtgekomen aan de voeten van de Zaligmaker, valt het zo eeuwig mee. Daar waar we Gods heilig recht erkennen als Hij ons voor eeuwig voorbij zou gaan, daar gaat het wonder open van het zalig worden uit vrije genade, alleen om de borggerechtigheid van een volkomen Zaligmaker.

Laat Simon de tovenaer maar verdwijnen, opdat Christus alleen zou overblijven.



Uit: "De zaligspreekingen", Thomas Watson (uitg. Den Hertog).

Engelen en Gods kinderen in hun uiterste

ds. C. Hogchem,
Aalburg

De engelen brengen de zielen van Gods kinderen ten hemel. Soms wordt van deze engelendienst door een stervend kind van God gesproken. Een zeldzame keer komt deze engelendienst op een meer bijzondere wijze openbaar. Een paar voorbeelden.

Ds. M. Hofman (1873-1945) schrijft over het ruime heengaan van een kind van God: 'Of dacht u dat de engelen alleen gereed stonden bij de armelijke sponde van Lazarus toen hij insliep, en niet bij anderen die met eenzelfde kostelijke prijs van Jezus' bloed zijn gekocht? We mogen niet alleen onderstellen, maar zeker geloven, dat deze dienstknechten ook gewacht hebben bij het kruis van de boetvaardige moordenaar, toen hij onder beulshanden die hem de beenderen braken, de geest gaf. Ik zeg: toen sliep hij in; alles was toen geleden en de engelen voerden zijn ziel in het hem toegezegde Paradijs waar Jezus was.

Ik herinner mij eens gestaan te hebben bij het sterfbed van een kind van God, dat hier op aarde veel bekommerd voor zichzelf geleefd had. De Heere gaf enige verademing op haar sterfbed. Toen de dood naderde zei ze gedurig: Ik heb steeds een gevoel bij me of ik wat wachtende ben. Er kwam niemand meer. Even daarna stierf ze en liet een glimlach achter op

Toen niemand het meer verwachtte, hief zij in zalige blijdschap de ogen ten hemel en sprak met heldere stem: 'Zijn zij niet allen gediensdige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen?'

haar gezicht. Een zichtbaar en duidelijk teken van blijdschap en verheuging bij het verlaten van het lichaam. De Heere bepaalde mij er toen bij hoe de engelen gewacht hadden op haar laatste snik en zij gewacht had op dat zoete gezelschap, dat haar ziel dragen zou op hun wieken naar de eeuwige heerlijkheid' (uit: "Lazarus, kom uit!"; blz. 56).

'Jenneke, de engelen, de engelen!'

Egbert de Goede (1773-1852) had 'een naar het lichaam gebrekkige' dochter. Hij schrijft van haar dat ze op elfjarige leeftijd diep overtuigd werd van haar zonde en verlorenheid. Kort daarna ontving zij 'een levendig inzien in de Heere Jezus, als Borg en Middelaar. Zij had veel licht in de weg, tot verwondering van al Gods volk (...)' Tien dagen voor haar dood werd zij als opgetrokken in de hemel; gedurig was het alsof zij dood was; en dan kwam zij weer bij en sprak hemelse taal. Eens riep zij onze meid en zei: Jenneke, de engelen, de engelen! En eens riep zij mij en zei: Vader, er is geen waarom, maar een daarom; eeuwige liefde! Zij stierf in 1831, 13 jaar oud.

Getuige van engelendienst

De godvrezende Leendert Potappel (1882-1953) uit Stavenisse vertelde tweemaal bij een sterfbed getuige te zijn geweest van engelendienst. De eerste keer bij het sterven van zijn oude vriend Cornelis van Oeveren (1829-1908). Deze was 45 jaar toen hij onder een preek van ds. D. Bakker in het hart gegrepen werd.

'Toen deze vriend op zijn sterfbed lag, was het alles vrede. Hij lag in stille afwachting uit te zien naar het ogenblik dat hij deze aardse tabernakel zou mogen verlaten, want hij mocht weten dat zijn anker vast lag. Vlak voor hij stierf, stak hij zijn armen



Wat is geloofsgehoorzaamheid?



Begrippen uit het geloofsleven uitgelegd

Als kinderen gewillig onze bevelen of aanwijzingen opvolgen, zijn ze gehoorzaam. Dat vinden wij, ouderen, natuurlijk heel aangenaam. Maar vanzelfsprekend is het niet.

Nog veel minder vanzelfsprekend is het, wanneer mensen gewillig zijn om Góds bevelen op te volgen. Het is voor ons zelfs onmogelijk geworden om te leven overeenkomstig Gods geboden. In het paradijs hebben we naar de wil van God niet geluisterd. De mens is in zonde gevallen. Hij is sindsdien geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Maar Zondag 3 van onze Catechismus voegt er nog wel wat aan toe: '... tenzij wij door de Geest Gods wedergeboren worden.' Als dat door genade gebeurt, schenkt de Heere geloofsgehoorzaamheid. Dan leert Hij de mens gewillig te volgen, ziende op Hem als de overste Leidsman en Vol-einder des geloofs.

Roeping

Je begrijpt wel dat niet iedere vorm van gehoorzaamheid ook geloofsgehoorzaamheid genoemd kan worden. In Genesis 12 zien we bijvoorbeeld dat gehoorzaamheid samenvalt met het beoefenen van een waar geloof. Daar gaat het over de roeping van Abram. Hij werd geroepen uit de goddeloosheid van Ur der Chaldeeën: 'Ga gij uit!' En dan gaat Abram bukken en buigen. Dan zegt hij niet: 'Waarom eigenlijk? Het is toch mijn leven? Dat vul ik zelf wel in!' Nee, Abram mag onvoorwaardelijk gehoorzamen. Abram kende niet alleen een uitwendige, maar ook een inwendige roeping. En die is niet tegen te houden. Dan zien we hem gaan: 'En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had' (Gen. 12:4a).

In het verloren paradijs heeft het eenmaal ook geklonken: 'Ga gij uit!' Dat was vanwege de zonde, waar de mens tegen God was opgestaan. En nu wil een mens wel de zonde, maar de gevolgen van de zonde wil hij niet aanvaarden. Hij wil graag in het paradijs leven. Maar God kan met de zonde geen gemeenschap hebben. De zondaar kon in het paradijs niet blijven: 'En Hij dreef de mens uit!' 'Ga gij uit!'

Tot rechtvaardigen gesteld

Nu gaat de Heere vanwege Zijn lankmoedigheid en vanuit het soeverein welbehagen opnieuw roepen: 'Ga gij uit!' En dan vanuit de wereld van de zonde en van de onrechtigheden. Bekeert u! Die oproep komt ook vandaag nog tot ons. Is het dan mogelijk dat een van God afgevalen zondaar ooit nog zal terugkeren? Kan hij ooit nog gehoorzaam zijn? Nee, uit zichzelf is dat onmogelijk. Maar nu heeft God Zelf een weg gebaad in de Zoon van Zijn liefde, de Heere Jezus Christus! En dat van eeuwigheid. Toen heeft het ook geklonken uit de mond van de Vader: 'Ga gij uit!' En de Zoon is in volkomen gehoorzaamheid gegaan: 'Ik zal Mij met Mijn hart Borg stellen voor dat doemwaardige volk!' Zo zullen door de gehoorzaamheid van Eén velen tot rechtvaardigen gesteld worden (Rom. 5:19). Horen wij daar ook bij? De Heere geve doorboorde oren om te horen in geloofsgehoorzaamheid.

ds. J. Schipper, Scherpenzeel

In de rubriek Goed Begrepen leggen ds. J. Schipper en ds. W. Visscher wekelijks een geloofsbegrip uit. De rubriek is vooral bedoeld voor jongvolwassenen, in de leeftijd van ongeveer 20 tot 40 jaar.

omhoog en riep met een verwonderde en verlangende stem uit: 'Engelen, engelen, engelen!' Potappel zei dat het voor het geestelijk leven voelbaar was dat de gezaligde ziel van die oude vriend door hemelse troongeesten werd afgehaald. De tweede keer was bij het sterven van Kee van de Polder, zo werd ze genoemd. Potappel had haar tijdens zijn dienstjaren leren kennen. 'De vrees en de schrik voor de laatste vijand, waar zij in haar leven zoveel mee bezet was geweest, was weggenomen. De vrienden die rondom stonden, zagen dat de tijd van haar ontbinding nabij was. Toen niemand het meer verwachtte, hief zij in zalige blijdschap de ogen ten hemel en sprak met heldere stem: 'Zijn zij niet allen gediensige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen?' De vrienden mochten er iets van gevoelen, hoe nu haar ziel door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot!'

'Hoor jij dat gezang niet?'

De Heere was Albert Hofman (1909-1969) - een zoon van ds. M. Hofman - al in zijn jonge jaren te sterk geworden. Toen hij 20 jaar was, trok de Heere met hem door. Albert kon en wilde sterven, maar hem werd bekendgemaakt dat hij nog veertig jaar door de aardse woestijn zou moeten zwerven. Toen hij 60 jaar geworden was, wist hij dat het einde van het smalle pad nabij was. Ernstig ziek kwam hij op bed terecht. Albert - die ongehuwd was gebleven - woonde de laatste tijd van zijn leven bij zijn zuster Marie Melis-Hofman in Krabbendijke. Op zijn sterfbed hoorde hij de engelen zingen. 'Ik hoor zingen', zei hij tegen Marie. 'Hoor jij dat gezang niet?' Marie antwoordde: 'Nee, ik hoor niets.'

(wordt vervolgd)

Bijwerkingen van de ideale zakcomputer

In de vorige aflevering van De Saambinder deelde een moeder haar worstelingen over de manier waarop ze de kinderen het beste kon begeleiden in het omgaan met de smartphone. Er is al veel en vaak over geschreven. Toch is het goed om er weer eens bij stil te staan. Deze keer: wat zijn de voor- en nadelen van de smartphone? Volgende keer: Hoe ga je ermee om in het gezin?

Werkgroep gezin
Deputaatschap KGJO

Was de smartphone zo'n vijftien jaar geleden nog nagelnieuw en zeldzaam, inmiddels is het apparaat niet meer weg te denken. Anno 2021 gaan er wereldwijd meer dan een miljard per jaar over de toonbank. Zeker de helft van de aardbewoners bezit er een. Het lijkt wereldwijd bijna een levensbehoefte geworden te zijn. Ook in de gereformeerde gezindte is de smartphone wijdverbreid. Aanvankelijk werd het apparaat met de nodige reserve ontvangen, maar inmiddels zijn er maar weinig huiskamers waar er niet een of meerdere te vinden zijn. Begrijpelijk: het is in feite een kleine computer die bol staat van de handige functies en op allerlei gebied de helpende hand biedt. Het gemak ervan maakt dat vrijwel iedereen inmiddels zo'n smartphone heeft. En al val je niet voor het gemak, de drempel om je aan smartphonegebruik te onttrekken, is best hoog. Omdat de meeste mensen zo'n apparaat hebben, worden veel dingen via

de smartphone geregeld. Heb je er geen, dan val je min of meer buiten de boot. Omdat de meeste mensen inmiddels een smartphone hebben, verstomt de kritiek langzaam maar zeker. Het schijnt normaal geworden. Toch is het belangrijk om kritisch te blijven nadenken en oog te houden voor de (verborgen!) nadelen. Want gewenning maakt de nadelen beslist niet ongedaan. Zoals elk middel heeft ook het gebruik van de smartphone zo z'n bijwerkingen. We noemen de drie meest in het oog springende:

Bijwerking 1: Verslaving

De eerste is wel dat de smartphone verslaving in de hand werkt. Voor een deel omdat het de nieuwsgierigheid prikkelt. Las je vroeger eenmaal daags het nieuws in de krant, nu bieden schermpjes de mogelijkheid om allerlei maatschappelijke ontwikkelingen aan de lopende band te volgen. En je loopt niet meer één keer naar de brievenbus als de postbode is geweest,

maar post kan nu elk moment digitaal binnenkomen. En dus blijf je je mailbox checken. Als het ding oplicht of een pingetje geeft, wil je gewoon even kijken. En ook als er geen melding komt, dringt de neiging zich op om zomaar wat rond te scrollen en te surfen. Meestal gaat het om nogal onschuldige

zaken, maar het ding slurpt ongemerkt en onbedoeld je aandacht en tijd op. Wat daarbij een niet geringe rol speelt, is dat veel apps opzettelijk zo zijn ingericht dat ze verslaving in de hand werken. Dat geldt trouwens evengoed voor tablets of andere schermpjes. Want het probleem zit niet in het apparaat, maar in onszelf.

Bijwerking 2: Verleiding

'De kat in het donker knippen' is een bekende uitdrukking. Het betekent zoveel als: in het geniep dingen doen die niet door de beugel kunnen. Want als er niemand meekijkt, kun je je boze gang gaan. De smartphone maakt dat wel heel gemakkelijk. Met zo'n apparaat heb je de wereld niet alleen in huis, maar ook in je broekzak. Of naast je kussen. De drempel 'om je te ontgaan' wordt daarmee een stuk lager. Live een voetbalwedstrijd volgen? Geen probleem. Pornografie? Je kunt het eindelijk indrinken. Niemand die het ziet. En hoeveel mensen volgen al dan niet stiekem loze tv-series? Of hebben zelfs een Netflix-abonnement? De slimme zakcomputer brengt het gevaarlijk dichtbij.

Bijwerking 3: Beïnvloeding

Een bijwerking die nogal eens wordt onderschat is die van de beïnvloeding. Omdat de smartphone zo dicht op de huid zit, stroomt via allerlei kanalen een voortdurende informatievloed over ons heen. En informatie is nooit neutraal. Bij aangelegen onderwerpen zoals de omgang met genderproblematiek, seksualiteit en diversiteit wordt via media voortdurend een wereldbeeld doorgegeven dat haaks staat op wat de Bijbel ons leert. Dat slijt in, het ondermijnt. Het on-Bijbelse wordt daardoor langzaam normaal. Het heeft een demoraliserend en ondermijnend effect. Het is zaak om daar alert op te zijn. En om deze informatiebubbel te doorbreken en de Bijbelse boodschap er voortdurend tegenover te stellen.

Ouders die leiding willen geven aan hun gezin, zien zich geconfronteerd met deze twee werkelijkheden: Enerzijds het feit dat het bezit van de smartphone standaard is geworden en dus in zekere zin voor onvermijdelijk wordt gehouden. Aan de andere kant de risico's. De vraag is: hoe ga je daar als gezin mee om? In een volgend artikel worden daar handreikingen voor gegeven.

(wordt vervolgd)

Eventuele reacties zenden aan
n.j.teerds@klikSAFE.nl



Huisbezoek in Egypte

Een predikant bracht eens een bezoek aan iemand die in een hutje op de hei woonde. Daarna sprak hij de bewoner van een kapitale boerderij. Een groot verschil, een armoedig hutje en zo'n welvarende hofstede. Maar veel groter nog waren de verschillen tussen die twee mensen.

A. Bel,
Vlaardingen



Een hutje op de hei

Ds. J.D. van der Velden (1859-1947) was predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij was een man van de oude stempel. Zijn eerste gemeente was Buitenpost. Daar deed hij in 1887 intrede. Buitenpost ligt in de zogenoemde Friese Wouden, gelegen tussen Dokkum en Drachten. De Friese Wouden wijken sterk af van het 'traditionele' beeld van Friesland als terpen- en merengebied. Het is een bosrijke omgeving met zandgronden en heidevelden. De bewoners van de heide leefden vroeger in bittere armoede.

Het eerste bezoek dat ds. Van der Velden op de heide bracht, was aan een arme weduwe. Ze woonde in 'Egypte'. Dat was de naam van een buurtschap dicht bij Buitenpost. Het is niet helemaal duidelijk waar die naam vandaan komt. 'Een typische naam, zo heette het zeker niet vanwege de vruchtbaarheid, want het was

er dor', schreef ds. Van der Velden. Het meest aannemelijk is dat een ambtenaar die naam in het begin van de negentiende eeuw verzonnen heeft. Iedere inwoner van Nederland moest zich toen op bevel van Napoleon laten inschrijven op het gemeentehuis en dan moest je uiteraard ook vertellen waar je woonde. Maar wat als het gebied waar je woonde geen naam heeft? Dat was het geval met dat stuk land daar dicht bij Buitenpost. De ambtenaar wist er wat op, en met zwierige letters schreef hij: *Egypte*.

Een praktisch college

Toen de predikant bij de hut kwam, werd hij hartelijk welkom geheten. 'Komt dominee ook bij mij? Ik ben maar een arme weduwe, ik heb niet eens een goede stoel voor u'. Ds. Van der Velden schreef: 'Het zag er met recht armoedig uit, en toch niet slordig en vuil. Trouwens, het kan in de wo-

ning van onze armere broeders en zusters wel zindelijk zijn. Dat heeft me meermalen getroffen. Vooral als er Godsvreze wordt gevonden. Die zet haar stempel ook op de huiselijke omgeving'.

De predikant kwam er al spoedig achter dat er in die hut een arme weduwe woonde die schatrijk was. 'Dominee, u moet maar niet rondom u zien naar mijn nederige en arme omgeving. Ik zal u eens wat vertellen. Er zal wel spoedig verandering in komen, want ik heb een goede erfenis te wachten'. Een goede erfenis? 'Met aandacht luisterde ik en meende eerst werkelijk dat zij doelde op een of ander rijk familielid, waarvan zij erven zou. Maar weldra begreep ik haar bedoeling. Ze vervolgde en zei met een blijde glimlach op het gelaat: 'U moet me goed begrijpen. Gewoonlijk krijgen de mensen een erfenis wanneer een ander sterft; maar ik ontvang de erfenis als ik zelf sterven ga'.

En daarna begon dat arme moedertje op eenvoudige wijze te verhalen van haar zeker uitzicht op de hemelse erfenis en hoe ze in haar uiterlijke armoede door Gods genade in haar Heiland en Verlosser een Koningsdochter was gemaakt. Zo heb ik daar in die schamele hut als het ware een praktisch college bijgewoond, zoals je het aan de beste universiteit niet krijgen kunt. De tijd was omgevlogen. En met een hartelijke dankzegging aan de Heere besloten we het bezoek op de heide'.

Rijk in aardse goederen

'Na de zandweg kwam ik op de brede, schaduwrijke straatweg waaraan het eigenlijke dorp was gelegen. Aan die weg lag een kapitale boerderij en ik moest even bij de rijke bewoner zijn. Ja, hij was rijk in aardse goederen, maar voor de hemelse schatten was er, zover je dat bespeuren kon, weinig oog en hart. Ik zat nog maar nauwelijks, of daar kwamen de vele en velerlei klachten van de ontevreden landbouwer. De regen hield veel te lang aan, de aardappelen groeiden slecht, er was weinig hoop op een goede korenoogst, het hooi had hij niet droog binnen kunnen halen, enzovoort enzovoort. Dat was een ontzuivering na het bezoek aan de hut op de heide. Ik was nog helemaal vervuld van dat bezoek en ik vertelde de man erover, maar het maakte geen enkele indruk op hem. Telkens wanneer ik de richting van het gesprek veranderen wilde, mislukte het. Toen ik weer naar de pastorie liep, werd het woord van de Heilige Schrift mij al duidelijker: Hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan.'

Boekennieuws



"De leer der waarheid",
Justus Vermeer;
uitg. Gebr. Koster;
twee delen samen
925 pagina's;
€ 59,50.

De leer der waarheid

Goede wijn behoeft geen krans. Dat kunnen we zeker toepassen op de inhoud van "De leer der waarheid", een verklaring van de Heidelbergse Catechismus van Justus Vermeer. De beide delen zijn fraai vormgegeven, maar nog veel mooier is de inhoud. Het is niet voor het eerst dat een uitgave van deze catechismusverklaring het licht ziet. In de jaren veertig van de achttiende eeuw zagen de eerste pennenvruchten van Vermeer, twee jaar na zijn overlijden, al het licht. De eerste uitgave van zijn verhandeling van de Heidelbergse Catechismus verscheen slechts enkele jaren later, in 1749. Ook daarna bleek de belangstelling voor deze gedegen verklaring steeds aanwezig te zijn, zodat meerdere keren een herdruk het licht mocht zien. In 1990 gebeurde dat voor het laatst. Toch bleek er behoefte te zijn om het werk van Justus Vermeer opnieuw voor het voetlicht te halen en wel met de bedoeling om het geschikt te maken voor de zondagse leesdienst. Een viertal (ambts)broeders uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft zich hiervoor beijverd.

Deze nieuwe uitgave kan met recht een waardevol werk genoemd worden. De leerredenen zijn enigszins ingekort, zodat ze voor de

leesdiensten uitermate geschikt zijn, terwijl aan de leer der waarheid niets tekort is gedaan. In het Voorwoord noemt ds. J. Roos uit Barneveld de verklaring van Justus Vermeer een kostbaar juweel. En even verderop, onder het kopje Verantwoording, vinden we de uitdrukking: oud goud. Welnu, we willen dit oude goud graag nog eens onder de aandacht brengen van kerkenraden. Dit oude goud is niet alleen heel goed leesbaar, maar is ook voor jongeren verstaanbaar gemaakt. We zien ernaar uit dat deze catechismusverklaring in de vacante gemeenten gelezen zal worden. In de hoop dat de gedachtenis van de rechtvaardige ook op deze wijze tot zegen mag worden gesteld.

ds. E. Bakker, Veen



"Genezing voor beproefde zielen",
Christopher Love;
uitg. De Banier;
347 blz.; € 22,95.

Genezing voor beproefde zielen

Wie een preek van Christopher Love (1618-1651) leest, zal ook denken aan zijn einde. Op 22 augustus 1651 werd aan hem op het schavot van Tower Hill te Londen de doodstraf voltrokken. Zijn laatste woorden voor zijn vrouw Mary, een dag voor de terechtstelling, waren onder meer deze: 'Zodra mijn hoofd van mijn lichaam gescheiden is, zal het met Christus, mijn Hoofd in de hemel, verenigd zijn. En ik ben ervan overtuigd dat ik morgen net zo vrolijk Tower Hill op zal gaan om voor eeuwig martelaar te zijn van mijn Verlosser, als ik naar Gile's Church ging om met jou te trouwen'. Love werd 33 jaar.

In de prachtige serie 'Puriteinse Klassieken' van uitgeverij De Banier verscheen deel 7, met daarin zeventien preken van Love over Psalm 42:12. Prof. dr. A. Baars schreef ook voor dit deel een inleiding. Daarin plaatst hij de preken van Love in zijn historische context en geeft hij een overzicht van het leven van deze Londen-puritein. Deze inleiding alleen is al € 22,95 waard.

In de preken over Psalm 42:12 ('Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, enz.) blijkt de pastorale inslag van Love. Hij wilde de zwakken onder Gods kinderen oprichten, moedelozen moed geven en 'aan een zwakke christen enkele geestelijke katrollen toesteken waaraan hij zich kan optrekken'. Hij wilde graag een reddingsboei zijn 'voor de fundamentele genadegaven van geloof en hoop in de wateren van beproeving, verzoeking en geestelijke verlaten'. De nog jonge Love heeft al die diepe wegen gekend. Hij wist waar-

over hij sprak, wist ook bij ondervinding dat Gods kinderen nooit zonder hoop zijn, maar toch bedroefd en terneergeslagen kunnen zijn, vanwege de zonde, vanwege het gemis van Zijn liefde of vanwege de bedroevende toestand van de Kerk. Hij zegt dan (in preek 11) dat een kind van God al zijn behoeften en verliezen mag 'compenseren in God'. 'Bedenk dat het hebben van één God genoeg is om al de gebreken die u in de wereld hebt, goed te maken'. Onuitputtelijk is Love in zijn waarschuwingen en raadgevingen. Misschien is de beste raadgeving wel deze (uit preek 16): 'Er zijn twee dingen die u van God moet vragen in uw gebed als u de verontrusting in uw ziel wilt stillen. Vraag aan God om een aandeel in het bloed van Christus dat uw vrede verwerft en om een aandeel in de Geest van Christus dat uw vrede bewerkt'.

Dit is een kostelijk boek!

J. van 't Hul, Lieren

In ziekte en doodsgevaar

John Flavel

Een moment om ijverig op ons hart te letten en het met de grootste zorg te behoeden is de tijd van ziekte, als een kind van God dicht bij de eeuwigheid komt, wanneer er in het bovenste gedeelte van de zandloper nog maar een paar korreltjes over zijn en wanneer de satan druk in de weer is.

Van de satan kan hetzelfde gezegd worden als van de slang in de natuur: hij is nooit in zijn volle lengte te zien, tenzij hij sterft. En nu hij de ziel niet van God kan terugwinnen, is het zijn grote oogmerk

om ze te ontmoedigen en onwillig te maken om tot God te gaan.

Terwijl de begenadigde ziel zich dan met Jakob op het sterfbed zou moeten opwekken en zich verblijden dat de bruiloftsdag van het Lam nu bijna aangebroken is. Terwijl de begenadigde ziel dan met de stervende Augustinus zou moeten zeggen: 'Ik veracht het om te leven, teneinde met Christus te leven'. Of met de stervende Milius, toen iemand hem vroeg of hij gewillig was om te sterven: 'Hij is onwillig om te sterven, die

onwillig is om tot Christus te gaan'. Maar o, wat een terugdeinzen voor de dood, wat een ongenegenheid om heen te gaan is er soms (ja, maar al te vaak) bij Gods volk te merken! Hoe ongenegen zijn sommigen van hen om de dood bij zijn koude hand te grijpen! Als ons de vrijheid gegeven zou worden om niet ontbonden te worden voordat we onszelf ontbinden, wanneer zouden we dán met Paulus zeggen: 'Hebbende begeerte om ontbonden te worden?' (Filipp. 1:23)

(uit "Een ware heilige", uitg. Gebr Koster, 2012)

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Bedankt:

Voor Corsica (South Dakota, VS),
ds. J.M.D. de Heer te Middelburg-Centrum;
Voor Lethbridge (Alberta, Canada),
ds. H. Hofman te Kalamazoo (Michigan, VS).

MEDEDELING DEPUTAATSCHAP ZENDING

Per 1 oktober 2021 beëindigt Peter Fris, uitgezonden naar Ecuador, zijn werkzaam-

heden als evangelist in de zendingsgemeente El Camino in Quevedo. Dit houdt verband met zijn besluit om een beroep te aanvaarden dat door een andere gemeente in dezelfde stad op hem is uitgebracht. In goed overleg worden werkzaamheden en verantwoordelijkheden overgenomen door het zendingsteam en lokale werkers. Omdat dit het einde van de uitzending betekent, overweegt het deputaatschap D.V. een vacature te openen om de lege plaats die

in het zendingsteam ontstaat te vervullen. Hierover vindt overleg plaats met het team in Ecuador.

We bevelen de zendingsgemeente El Camino en het zendingsteam in uw voorbede aan. Deze verdrietige ontwikkeling heeft hen en ons overvallen en doet pijn. De Heere gedente ook familie Fris die een andere weg inslaat en afscheid van ons neemt.

ds. P.D. den Haan, secretaris

Berichten

FIETSDAG BEEKBERGEN

Op 21 augustus wordt de jaarlijkse fietsdag vanuit Beekbergen georganiseerd t.b.v. Simon de Looier (Amsterdam) en het nieuwe kerkgebouw van de eigen gemeente. Vanwege de maatregelen is inschrijving vooraf noodzakelijk. Praktische informatie en de mogelijkheid om in te schrijven is te

vinden op www.gergembeekbergen.nl

SSNR-CONGRES OVER EPIDEMIEËN

Op zaterdag 25 september (10.00-15.00 uur) houdt de SSNR in de St. Janskerk te Linschoten haar najaarscongres. Centraal staat de vraag hoe piëtisten in de Noordelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd

epidemieën duiden en hoe zij omgingen met kerkgang en pastoraat in crisistijd. De kosten bedragen € 25,00. Dit bedrag dient voor 10 september te worden overgemaakt op IBAN NL17INGB0005352562, t.n.v. Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bithoven. Aanmelden via: www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie

Kerkdiensten

Deze kerkdiensten zijn fysiek alleen toegankelijk voor eigen gemeenteleden onder de geldende maatregelen.

Voor het uitgebreide overzicht van kerkdiensten voor vakantiegangers zie rubriek 'nieuwsberichten' op www.gergeminfo.nl

ZONDAG 25 JULI 2021

Aagtekerke 9.30 en 14.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. C. Hogchem; Aalst 9.00 uur ds. J.J. van Ekeveld en 14.00 uur ds. G.J. Baan; Alblasserdam 9.30 en 14.00 en 16.30 uur ds. C. Sonneveld; Alphen a/d Rijn 18.30 uur stud. J.M. Evers; Amersfoort 9.00 en 11.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Apeldoorn 10.00 en 16.00 uur ds. R.A.M. Visser; Arnhem 18.30 uur ds. R.A.M. Visser; Barendrecht 18.30 uur ds. M. Blok; Barneveld-Centrum 9.30 en 14.00 uur ds. E.J. Boudewijn; Benthuizen 15.00 uur stud. M. Boersma; Berkenwoude 19.00 uur ds. M. Joosse; Bodegraven 10.00 en 16.00 uur ds. W. Silfhout; Borssele 9.30 en 18.00 uur ds. D. de Wit; Brakel 10.00 en 18.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 15.30 uur ds. C.J. Meeuse; Capelle a/d IJssel-West 15.00 uur ds. H.A. van Zetten; Den Haag-Scheveningen 19.00 uur ds. G.J. Baan; Deventer 10.00 uur ds. P.D. den Haan en 18.00 uur ds. R. Kattenberg; Dinteloord 10.00 en 18.30 uur stud. A.E. Brijder; Doetinchem 9.30 en 15.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Dordrecht 9.30 en 11.45 uur ds. W.A. Zondag; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. E. Bakker; Ede 9.00 en 16.00 uur ds. M. Joosse; Eindhoven 10.00 en 15.00 uur ds. J.B. Zippro; Elspeek 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; Elspeek 15.00 uur ds. G. van Manen (alleen voor vakantiegasten); Emmeloord 15.00 uur ds. E. Bakker; Enkhuisen 16.00 uur ds. G. Heijkamp;

Enschede 10.00 uur ds. J. Schipper en 15.00 uur kand. L. van der Kuijl; Enter 9.30 en 18.30 uur kand. L. van der Kuijl; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. J.B. Huisman; Genemuiden 9.30 en 15.00 en 19.00 uur ds. A. Verschuure; Goes 9.30 en 18.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Gouda 9.30 en 16.00 uur ds. G. Clements; Goudswaard 10.00 uur ds. M. Blok; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. S. Maljaars; Groningen 10.00 en 15.30 uur ds. J. IJsselstein; Haamstede 10.00 en 18.30 uur ds. A. Schreuder; Herkingen 14.30 uur ds. G. Pater; Hilversum 16.30 uur ds. W.A. Zondag; Hoofddorp 9.30 en 16.00 uur ds. F. Mulder; Hoogeveen 9.30 uur ds. B. Labee en 14.30 uur ds. K. Boeder; Houten 17.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Kamperland 16.00 uur ds. A.T. Huijser; Katwijk aan Zee 19.00 uur ds. G. Clements; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. G. Beens; Kortgene 10.00 uur ds. C. Harinck en 18.30 uur ds. A.A. Brugge; Krimpen a/d IJssel 15.00 uur ds. J. van Rijswijk; Leerdam 14.30 uur ds. H.J. Agteresch; Leiderdorp 10.00 en 16.00 uur ds. P. Mulder; Lisse 19.00 uur ds. H. Brons; Meliskerke 14.30 uur ds. J.M.D. de Heer en 19.00 uur ds. S.W. Janse; Melissant 17.00 uur ds. J.J. Tanis; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. A.T. Huijser; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. G.J.N. Moens; Mijdrecht 10.00 en 15.30 uur stud. J.M. Evers; Moerkapelle 9.30 en 18.30 uur stud. M. Boersma; Nieuw-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; Nieuwdorp 9.30 uur ds. J.J. Tanis en 14.00 uur ds. D. de Wit; Nieuwer ter Aa 19.00 uur kand. P.J. de Raaf; Nieuwerkerk 9.30 uur ds. W. Harinck en 15.00 uur ds. A. Schreuder; Nieuwe-Tonge 15.00 uur ds. M. Blok; Nijkerk 14.30 uur ds. J.B. Huisman; Nisse 14.30 uur ds. S. Maljaars; Nunspeet 9.00 en 11.30 en 15.30 uur kand. J. Beens; Nunspeet 19.00 uur kand. J. Beens (alleen voor vakantiegasten); Ooltgensplaat 18.00 uur ds. W. Harinck; Oostburg 10.00 en 15.30 uur ds. M. Karens; Oosterend 10.00 en 16.00 uur ds. P.C. Vlot; Oostkapelle 9.30 en 16.00 uur ds. S.W. Janse; Oostvoorne 10.00 uur ds. G. Hoogerland; Opheusden 10.00 en 17.30 uur ds. W. Mouw; Opperdoes 10.00 uur (H.D.) ds. G. Heijkamp; Oud-Beijerland 9.30 uur ds. J. van Rijswijk; Ouddorp 9.00 en 18.30 uur ds. G. Pater; Ouddorp 11.00 uur ds. G. Pater (alleen voor vakantiegasten); Oudemirdum 9.30 en 19.00 uur ds. A. Schot; Poederloijen 14.30 uur ds. C. Hogchem; Poortugaal 16.00 uur ds. G. Hoogerland; Puttershoek 15.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Ridderkerk 9.00 en 11.30 en 17.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Ridderkerk-

Slikkerveer 9.30 en 16.00 uur stud. J.J. Hoogerbrug; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; Rijssen-West 18.30 uur ds. J. van Laar; Rijssen-Zuid 14.30 uur ds. P.D. den Haan; Rilland-Bath 14.30 uur stud. M.G. van Middendorp; Rotterdam-Alexanderpolder 10.00 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Rotterdam-Centrum 18.30 uur ds. C. Sonneveld; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 en 16.30 uur ds. G.J. Baan; Scherpenzeel 10.00 en 15.00 uur ds. J.W. Verweij en 18.30 uur ds. J.J. van Ekeveld; Sint Annaland 18.00 uur ds. C. Harinck; Sint Philipsland 15.00 uur stud. A.E. Brijder; Soest 9.30 en 15.00 uur kand. P.J. de Raaf; Stolwijk 10.00 en 19.00 uur ds. C.J. Meeuse; Terwolde - De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. J. van Laar en 19.00 uur (H.D.) ds. K. Boeder; Tholen 10.00 en 18.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Tricht-Geldermalsen 18.30 uur ds. W. Silfhout; Uddel 10.00 en 14.30 en 18.30 uur ds. B.J. van Boven; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. A.J. de Waard; Vlaardingen 10.00 en 16.30 uur ds. H. Brons; Vlissingen 9.30 en 15.30 uur ds. A.A. Brugge; Waarde 9.30 en 18.00 uur stud. M.G. van Middendorp en 14.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur st. P. Kleijer; Werkendam 9.30 en 18.00 uur ds. H.J. Agteresch; Westkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Kok; Westzaan 19.00 uur ds. P. Mulder; Wierden 14.00 en 18.30 uur ds. J. Schipper; Woerden 19.00 uur ds. W. Visscher; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 10.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil en 19.00 uur ds. W.A. Zondag; Zwijndrecht 9.30 en 15.00 en 18.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; Zwolle 9.30 en 16.30 uur ds. K. Boeder.

DINSDAG 27 JULI 2021

Drachten 19.30 uur ds. C. Sonneveld; Genemuiden 19.30 uur st. P. Kleijer; Middelburg-Zuid 19.30 uur ds. A.A. Brugge; Naaldwijk 19.45 uur ds. S. Maljaars; Nijkerk 19.30 uur ds. C. van Krimpen; Terwolde - De Vecht 19.30 uur ds. D. de Wit.

WOENSDAG 28 JULI 2021

Boskoop 19.30 uur ds. J. Schipper; Elspeek 19.30 uur ds. G. van Manen; Goudswaard 19.30 uur ds. G. Beens; Hoogeveen 19.30 uur ds. A. Verschuure; Katwijk aan Zee 19.45 uur kand. J. Beens; Krimpen a/d IJssel 19.45 uur ds. C.J. Meeuse; Meliskerke 19.30 uur ds. A.T. Huijser; Nieuwdorp 19.30 uur ds. C. Hogchem; Oosterend 19.00 uur ds. P.C. Vlot; Oostvoorne 19.30 uur ds. G.J.N. Moens; Oudemirdum 19.30 uur ds. K. Boeder; Scherpenisse 19.30 uur ds. A.A. Brugge; Stolwijk 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Wolphaartsdijk 19.30 uur ds. C.A. van Dieren.

GOD HEEFT HET JUK VAN ZONDIGE MENSEN AAN DE HALS VAN JEZUS GEHANGEN, OPDAT ZIJ DOOR ZIJN BANDEN ONTBONDEN ZOUDEN WORDEN.

MATTHEW HENRY

DONDERDAG 29 JULI 2021

Kruiningen 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer;
Lisse 19.45 uur ds. A.P. Baaijens; Meeuwen
19.30 uur ds. C.A. van Dieren; Poederloijen
19.30 uur ds. A. Verschuure.

VRIJDAG 30 JULI 2021

Ede 14.15 uur (huw.bev.) ds. M. Joosse;
Waarde 14.30 uur (huw.bev.) ds. M. Karens.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 25 JULI 2021

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30
en 16.00 uur evang. M. Vos; Emmen
(Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang.
C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de
Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur evang. S. de
Visser; Merkssem (Jaak de Boeckstraat 21-
23) 10.00 en 16.30 uur evang. A. van Setten;
Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 18.30
uur evang. H.J. van den Boogaart

EVANGELISATIEPOSTEN

Alkmaar:

Evangelisatiepost 'Bij de Bron', Willem
Buytewechstraat 2, 1816 GJ Alkmaar; samen-
komsten iedere zondag om 10.00 en 16.30
uur. U bent hartelijk welkom op onze post.
Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van
11.00 - 15.00 uur. Voor actuele informatie of
bezoek, bezoek dan eerst onze website.
Tel. 072-5129195
email info@bijdebronalkmaar.nl
website www.bijdebronalkmaar.nl

Amsterdam:

Evangelist M. Vos. Evangelisatiepost 'Bij
Simon de Looier'; Looiersgracht 70-72, 1016
VT Amsterdam. Tel. 020-6227742 / 06-
38327638 Website: www.bijsimondelooier.nl
Informatie: amsterdam@bijbelcentrum.nl
Samenkomst op zondagmorgen om
10:30 uur, zondagmiddag een Bijbeluur om
16:00 uur. U bent hartelijk welkom in onze
evangelisatiepost. Openingstijden: dinsdag,
woensdag, vrijdag en zaterdag 10:00 - 12:00
en 12:30 - 15:30 uur. Verenigingen en kerken-
raden kunnen bij ons boeken kopen. U steunt
daarmee het evangelisatiewerk in Amster-
dam. Voor informatie en bestellingen:
Mevr. A.G. Aangeenbrug-Westerink:
boeken@bijsimondelooier.nl

Breda:

Inloopcentrum 'De Lichtboei',
Vriesdongen 1, Breda
Contactadres: info@inloopdelichtboei.nl
Openingstijden: dinsdag en zaterdag
10.00-12.30 uur, Zondagse samenkomst
op de 1e en 3e zondag van de maand om
10.00 uur. Voor actuele informatie:
www.inloopdelichtboei.nl

Emmen:

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prin-
sesselaan 6-I te Emmen; samenkomsten
iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur. Voor
vakantiegasten geldt: vooraf telefonisch
contact opnemen met evangelist C. van
Drunen; 0622198035. Kringloopwinkel en
Activiteitencentrum "Bij de Tijd" Hoofdstraat
88, 7811 ES Emmen. Openingstijden: Elke
dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.30 -
16.00 uur en elke donderdag van 13.00 - 16.00
uur. Tel. 0591 - 653517 www.bijdetijdemmen.nl
Coördinator: Geert Baan; coordinator@bijdetijdemmen.nl; 0614691696

Leeuwarden:

Evangelist S. de Visser; Kerkgebouw Ach-
ter de Hoven 2-c; Samenkomsten 9.30 en
16.00 uur Bijbeluurtje 12.00 uur. Als u een
dienst wilt bijwonen kunt u contact opnemen
met Bernard Mijnders. Zijn telefoonnummer
is 058-288 79 69. De inloop is geopend op
vrijdag en zaterdag van 11u-15u. Helaas heb-
ben we maar plaats voor 4 bezoekers. Heeft
u zin in een wandeling door Leeuwarden?
Een wandelroute kunt u afhalen tijdens de
openingstijden van de Inloop tegen een klei-
ne vergoeding. Een gift is welkom op reke-
ningnummer NL79 RABO 0159 3425 70 t.n.v.
Deputaatschap voor Evangelisatie.
Bekijk ook eens onze website:
www.inloophuisachterdehoven.nl

Merkssem:

Evangelist A. van Setten; protestants cen-
trum "De Bron", Jaak de Boeckstraat 21-23;
samenkomsten iedere zondag om 10.00 en
16.30 uur. Voor de openingstijden van De
Bron op maandag t/m zaterdag verwijzen we
u graag naar onze website: www.indebron.be

Rotterdam:

Inloop- en Bijbelcentrum 'In de Gouwstraat',
Gouwstraat 36-b, Rotterdam-Charlois.
Kom eens langs, u bent hartelijk welkom.

VAN DE REDACTIE:
DE SAAMBINDER VERSCHIJNT
NIET OP 5 AUGUSTUS.

HET NUMMER VAN 29 JULI
GELDT VOOR TWEE WEKEN.

De inloop is geopend op dinsdagmorgen,
donderdagmorgen en vrijdagmorgen tussen
10.00 en 12.45 uur. Ook de "Inloopwinkel" in
de Gouwstraat is geopend, op woensdag
van 12.30 - 15.00 uur en op vrijdag van 15.00 -
20.00 uur.

Scheveningen:

Christelijk centrum 'Het Kompas', Keizer-
straat 177, Scheveningen. De openingstijden
zijn i.v.m. corona wat beperkt, nl. de inlooptij-
den zijn op woensdag en zaterdag van 10.30
uur tot 12.30 uur en op donderdag en vrijdag
van 13.30-15.30 uur. U bent van harte welkom.
Nadere informatie: www.kompasscheveningen.nl; u kunt ons ook bellen 070-2050008.
Per e-mail: info@kompasscheveningen.nl

Tilburg:

Evangelist H.J. van den Boogaart; Kerkrui-
nte: Offenbachstraat 105, 5011 EH Tilburg;
samenkomsten iedere zondag om 10.00 en
18.30 uur. In Het Kruispunt worden de zon-
dagse samenkomsten en andere activiteiten
gehouden. Zie voor info en openingstijden,
www.kruispunttilburg.nl
Als u vanwege uw vakantie een samenkomst
wilt bijwonen, dan dient u dit vanwege de
coronabeperkingen aan te vragen per mail,
info@kruispunttilburg.nl

Utrecht/Leidsche Rijn:

Bijbelcentrum 'De Hoeksteen',
Monarchvlienderlaan 200, Utrecht. Wilt u
meer weten over ons werk in de Utrechtse
wijk Leidsche Rijn? Kijk dan eens op onze
website www.hoeksteen-leidscherijn.nl
of neem contact op met de veldwerker
dhr. J. Hakkenberg,
j.hakkenberg@hoeksteen-leidscherijn.nl

Advertenties

D.V. heel augustus 3e tweedehands
boek gratis*, in de winkel en online.
Wesselseweg 178-2, Kootwijkerbroek
www.deboekenkamer.nl

Voor alle in dit nummer genoemde
toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

VACATURE:
BEGELEIDER DAGBESTEDING JEUGD
op zorgboerderij BARNEVELD 12 u p/w
woensdagmiddag, hele zaterdag,
Ped. opl. MBO3 afgerond, MBO4/
HBO 4de jr. Tel. 0342 422432
www.grootkootwijk.nl

Boekenschuurleegverkoop

Boeken voor jong en oud. D.V. 28 t/m 30 juli: **50% korting** en 4 t/m 6 aug.: **75% korting**. Open van 9-21 uur. Graag contante betaling; niet pinnen. Van Wijngaarden, Vliegersvelderlaan 15 (achter het huis), B'veld. Tel. 0342-417335

Kosthuis voor jongen (aankomend student of stagiair) te huur aangeboden in **Nieuw-Lekkerland**. Veel ruimte binnen en buiten. Goede OV verbinding met Rotterdam. Gemeubileerde slaapkamer van ma t/m vrijdag. Tel. 0184-683196

Ouddorp aan zee

Nazomer op een rustig park, vlak bij zee, in een nieuw 6 persoons chalet wat van alle gemakken is voorzien? Kijk en boek op www.ouddorpchalet.nl of bel 0653153744. Weer plaats vanaf 11 september.

Jong gezin zoekt met SPOED een woning in Werkendam en omg., prijs tussen de 3-4 ton max. Tel: 06-18981931



begravenisverzorging Den Hollander

- Alleen begravenissen
- Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling
- Dag en nacht bereikbaar

🏠 Mozartlaan 13
3131ES Vlaardingen
☎ 010 - 460 05 09

✉ info@tdenh.nl
🌐 www.begravenisverzorgingdenhollander.nl



Laatste preken v JC Philpot 1-3 à €10,00
William Gadsby 1-3 à €10,00
Preken van John Kershaw 1+2 €25,00
En meer! hetbraambos.nl 078-6933783



Voorofscheweg 15a
2771 MA Boskoop
harkesbegravenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN
BEGRAFENISSEN



ANDANTE
-orgelcentrum-

Uw dealer van
Johannus Monarke Content Domus Viscount Mixtuur
(Hauptwerk orgels)

- * Ruim assortiment bladmuziek (ook klavier)
- * Verkoop en verhuur, ook voor zaal en kerk
- * Collectie kleine blaasinstrumenten

Industrielaan 26 • Veenendaal • tel 0318 - 50 50 63
www.andanteorgels.nl

Teken nu in op het veelgevraagde, zeer gewaardeerde dagboek 'Morgengedachten', Octavius Winslow voor € 24,95 ipv € 29,95 (franco bij 2 of meer):
www.ramshoorn.nl/0622780238

Goedeboeken
nieuw en tweedehands
Kerkbuurt 30, Sliedrecht
0184-769003
www.goedeboeken.nl

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING

P.H. VAN DER LEER

Veenendaal Rhenen



Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding bij het verzorgen van alleen begravenissen

P.H. van der Leer

T 0318 - 526641

E info@phvanderleer.nl

M 06 - 46376232

W www.phvanderleer.nl



Reformatrice Psychologenpraktijk Nederland

Reformatrice Psychologenpraktijk Nederland biedt identiteit bewuste behandeling en begeleiding en psychologisch onderzoek aan volwassenen, jongeren en kinderen met psychosociale en psychologische vragen en problemen.



Ohmweg 1g, 2952 BD Alblasterdam
078 - 69 32 808 of info@rpnederland.nl
Bezoek onze website voor meer informatie, de tarieven en aanmelding.
www.rpnederland.nl

Identiteitsbewust • Persoonlijk • Vertrouwelijk • Doelgericht



Wat kan of moet ik doen om met iedereen goed contact te hebben?

Hoe kan ik mijn zoon of dochter (beter) leren begrijpen?

Wat moet ik doen om die klant, waar ik geen klik mee heb, te overtuigen?

Hoe kan ik tot een betere samenwerking komen in mijn team?

Dit door te ontdekken hoe je verbindend kan communiceren – en dat is niet bij iedereen hetzelfde – en dat je daardoor meer bereikt.

Maar ook door het ontstaan van miscommunicatie te begrijpen en te weten hoe je het kan ombuigen naar positief contact.

En door negatief stressgedrag en stresspatronen te herkennen en hoe je die kan doorbreken, waardoor je voorkomt dat het van kwaad tot erger gaat.

Wil je hier meer van weten, zodat je er dagelijks je voordeel mee kan doen op je werk en privé? Kijk dan op de website voor de mogelijkheden. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor een 3-daagse vaardigheidstraining op **3, 10 en 17 september (Dordrecht)**.

Maar ook op een ander moment en/of locatie is mogelijk en bespreekbaar. Dat geldt ook voor het houden van een sales- of teamtraining of workshop.

Voor vragen kan je contact opnemen met Arie-Geert Jongeneel, gecertificeerd trainer Process Communication Model®,

de tool die je handvatten geeft om echt verbinding te maken met iedereen

06 - 46 85 24 00 info@bsiec.nl www.bsiec.nl



ZELF SAMENSTELLEN
VASTE LAGE PRIJS
ALL INCLUSIVE

WWW.WILGENHORST-GEDENKEN.NL



VanWijngaarden



THEORIE

www.vanwijngaarden.nl

Vrouwelijke klachten, maandelijks
ongemakken, zwaarmoedig, opvliegers?
Feminine Herbal Complex van NeoLife
Juli-aanbieding | Kommie 06-34826766
www.naturalhealthproducts.nl

 **DINANT VAN DIJK** de laatste zorg
begrafenisverzorging

Respectvolle en persoonlijke aandacht



Verzorgt begravenissen waar u wenst.
Genemuiden - IJsselmuiden - Kampen -
Zwolle - Urk - Staphorst en omgeving

T: 038-337 61 29 Burg, ten Veldestraat 22
M: 06-24 80 09 17 8281 ZS Genemuiden
www.delaatstezorg.nl info@delaatstezorg.nl

dag en nacht bereikbaar - geen crematie

Gezellige **vakantiewoning in Hoog Sauerland**. www.huizesolagrati.nl

 **VAN MANEN**
kerkinterieurs



WWW.KERKINTERIEURS.NL

Begrafenisonderneming de Jongh

Voor een waardige en stijlvolle verzorging van alleen begravenissen

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar

Hardinxveld-Giessendam 0184 - 611 154
Waardenburg 0418 - 652 039
Werkendam 0183 - 701 017
Dordrecht e.o. 078 - 641 27 40
Nieuw-Lekkerland 0184 - 683 838

info@begrafenisondernemingdejongh.nl
www.begrafenisondernemingdejongh.nl

 *Reformatische Relatiebenediging*

Op zoek naar een partner in de reformatische gezindte?
Tel.nr: 06 - 1732 9621
www.refo-relatie.nl

 **VAN DER WILT**
RAAMDECORATIE

UW ADVISEUR AAN HUIS



wiltraamdecoratie.nl

Welkom terug op ons bungalowpark!

De Verrassing
Bungalowpark

AL 65 JAAR VERRASSEND OP TEXEL

www.deverrassing.nl
0222 318906

MOOIE COLLECTIE ORGELS VAN DIVERSE MERKEN
RUIME ERVARING IN ZAAL- EN KERKORGELS

VERTROUWDE KLANKEN...



Stolk Orgels

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL KRABBENDIJK
VRIJHEIDSLAAN 55 OOSTPOLDERWEG 15
2912 EA NIEUWERKERK A/D IJSSEL 4413 NN KRABBENDIJK

TEL. 0180 31 56 52 | WWW.STOLKORGELS.NL

De specialist in het milieubewust isoleren van uw woning

PROFIJT ISOLATIE

Energiestraat 7 7461 TZ RIJSSSEN Tel: 0548 546055

Profiteer nu!! landelijke subsidie

Vloerisolatie
Spouwisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie

www.profijtisolatie.nl

Uw eigen huis = de beste showroom.
De mooiste **PVC & Laminaatvloeren**.
DE VLOERENKONING.NL 06-19557166
Info@devloerenkoning.nl
Relatie artikelen nodig? Altijd voordeliger!! Vrijblijvend prijsopgave.
Actie! Bedrukt met uw naam/logo
2500 pepermuntrolletjes € 150,00
jan@promo-concepts.nl 06-42080811

Begrafenisonderneming STAM
Molenstraat 153, 2961 AK Kinderdijk
Tel. 078 6919005 - **Geen crematies** -

Wordt dealer en ga voor puur.

Mail Daan Blankestijn via daan@agicon.nl

Meer weten?
Bel 06 12 02 24 87.

Gezond, natuurlijk en heerlijk zacht van smaak.

Glutenvrij en rijk aan Vitamine B en mineralen.

Ga naar boekweitthee.nl



 **HOEKMAN**
Kantoor & Project



Levering in heel Nederland

Hoekman is uw leverancier van **tafels en stoelen** voor **kerk, vergaderzaal** of **consistorie**.

Maak een **vrijblijvende afspraak** bij u op locatie.
U kunt dan kennismaken met onze **kwaliteit en jarenlange ervaring**.

Noordzandstraat 34 | 4401 CG Yerseke
T 0113 572907 | www.piethoekman.nl

**“Geen moment
spijt om de
bouw vaarwel
te zeggen.”**

*Jacco was werk-
uitvoerder, is begeleider;
volgt verkorte
opleiding begeleider
gehandicaptenzorg*

Benieuwd naar mijn
verhaal? Bekijk het op
[www.adullamzorg.nl/
zijnstromer](http://www.adullamzorg.nl/zijnstromer)



Stap in
— bij —
Adullam

als
zij-instromer



JOH.DEHEER
toetsen en meer, sinds 1898

**UW ORGEL- ÉN
PIANO SPECIALIST**

www.johdeheer.nl

Leeghwaterstraat 46/47
3364 AE Sliedrecht
Tel.: 0184-419 611



VAN STAVEREN

Begravenisverzorging

Met aandacht, zorg en respect

Dag en nacht bereikbaar 0172 23 33 38
vanstaverenbegravenisverzorging.nl



HUIB RUIJGROK

ERFRECHT & NALATENSCHAPPEN

Juridisch advies en administratieve
en praktische hulp bij:

- nalatenschappen
- testamenten
- erfbelasting
- executele en
conflictbemiddeling

Burg. Houtkoperweg 7 4033 BJ Lienden
T 0344 745 104 M 06 19452290
info@huibruijgrok.nl www.huibruijgrok.nl

Boekhandel
De ZONNEBLOEM

Dorpsstraat 164 - Scherpenzeel (gld)
033-2774355
www.boekhandeldezonnebloem.nl



Colofon

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de
Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteuren: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

Bijdragen van medewerkers

ds. G.J. van Aalst
Perengaard 65, 3264 PB Nieuw-Beijerland
T 0186-576990
E givanaalst@kliksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"

ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-51 35 97
E b.labee@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk), berichten en meditaties:

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 0651-622260
E jvthul@kliksafe.nl

**Aanlevertijd van kerknieuws en berich-
ten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór
de datum van verschijning van De Saam-
binder in de daarop volgende week.**

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening,
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan

Verloop drukkerij
postbus 33, 2950 AA Alblasterdam
T 078-6912899
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag
vóór de week van verschijning aange-
leverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk
maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,40 per mm.
Familieberichten € 0,45 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De
Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling):

voor Nederland: € 14,50 per halfjaar
(te betalen per 1 april en 1 oktober)

voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
*afwijkend tarief voor:
Canada: \$ 165, USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika

Mr. A.M. Berman
3340 Culp Rd. Unit 11
Vineland Stn. ON LOR 2E0
T 905 562 1331
E amberman47@gmail.com

Bezoek ook onze website
www.desaambinder.nl

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden bijdragen, kerknieuws, berich-
ten en advertenties zonder overleg aan te
passen, in te korten of zonder opgave van
reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid betreffende de inhoud
van de advertenties en de (recensies van
de) aangekondigde boeken.



Vaarwel

Op de Grassmarket in Edinburgh herinnert een eenvoudige gedenksteen aan dominee James Renwick. De zwervende predikant stierf hier om zijn geloof, 26 jaar oud.

Hij vluchtte uit zijn schuilplaats, struikelde op de trappen van kasteel Edinburgh en werd direct gearresteerd. Na enkele dagen in de gevangenis werd hij ter dood veroordeeld. Vlak voor zijn onthoofding sprak hij zijn vrienden toe:

Zie niet teveel op het lijden in deze tegenwoordige wereld. Dat is niets vergeleken bij de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Ik mag tot eer van God zeggen, dat Zijn kruis voor mij liefelijk en licht was. Sinds ik in de gevangenis ben, heb ik veel blijde uren en geen vrees meer gehad. Hij sterkte mij om over mensen heen te zien en de dood te trotseren. Ik verlang nu naar het blijde uur van mijn ontbinding (= sterfuur). Behalve u is er niets in de wereld dat ik niet graag verlaat. Ik ga naar een beter gezelschap en daarom moet ik afscheid nemen van u allen. Vaarwel geliefden, die lijdt voor het Lam en het Lam volgt. Vaarwel, christelijke boezemvrienden. Vaarwel, christelijke moeder en zusters die mij tot troost bent geweest. Vaarwel, zoete gezelschappen en begeerlijke bijeenkomsten. Vaarwel, u die voor Christus zwerfen moet in nacht, kou en vermoeidheid. Vaarwel, lieve Bijbel en prediking van het Evangelie. Vaarwel, zon, maan en sterren en alle aardse dingen. Vaarwel, worstelingen met een lichaam vol zonde en dood. Welkom schavot, voor de dierbare Christus. Welkom hemels Jeruzalem. Welkom ontelbaar gezelschap van engelen. Welkom algemene vergadering en kerk van eerstgeborenen. Welkom kroon der heerlijkheid, witte klederen en gezang van Mozes en het Lam. Bovenal, welkom, o Gij gezegende Drie-eenheid en enige God! O, eeuwige God! Ik beveel mijn ziel in Uw eeuwige rust!

De zwerver is Thuis, de martelaar heeft rust gevonden.

Leestip: Openbaring 21.



P.C. BEEKE, MIDDELBURG

Voor niemand bang

KONING EDUARD III HEEFT EEN GESPREK MET WYCLIFFE.

In het koninklijk paleis sluit de kamerheer met een diepe buiging de deur achter het bezoek voor de koning.

'Welkom, Wycliffe, welkom,' zegt koning Eduard III hartelijk, terwijl hij zijn gast uitnodigt om plaats te nemen in een van de twee vorstelijke zetels.

'Ik wil meteen maar met de deur in huis vallen. U weet waarom ik u ontboden heb. Graag zou ik vanmiddag met u nadenken over de steeds groter wordende macht van de paus. En ook over de houding van de andere geestelijken. Ik heb me laten vertellen dat u daar een uitgesproken mening over hebt. U durft die niet alleen uit te spreken, maar ook op te schrijven. Klopt dat?'

Wycliffe knikt instemmend. 'Inderdaad, Majesteit. Ik maak me al lange tijd grote zorgen over ons land én over de Roomse Kerk. En hoe meer ik erover nadenk, hoe duidelijker ik zie dat veel problemen die er zijn, voortkomen uit de verkeerde houding van de kerk. Zij heeft veel te veel macht en misbruikt deze. Staat u me toe dat ik hardop denkend u enkele zaken noem?'

'Zeker, Wycliffe, zeker. Ik ben een en al oor.'

De koning gaat er echt voor zitten. Verwachtingsvol kijkt hij de geleerde professor aan.

'De macht van de kerk én het misbruik van die macht zorgen voor veel problemen. De paus zegt dat hij de stadhouder van Christus op aarde is. Daarom vindt hij dat koningen en keizers hem moeten gehoorzamen. Maar dat heeft grote gevolgen. Daarom durft hij het bijvoorbeeld ook aan om u steeds hogere belastingen te laten betalen. En dat geld wordt niet gebruikt voor de belangen van ons land. Integendeel, koning. Daar leeft de paus zelf vorstelijk van. Het is een schande!'

Ds. Labee over:

Schuldig voor niet-bedreven zonden

In de prediking hoor ik dat een mens aan elk gebod schuldig komt te staan. Tegelijk wordt weleens gezegd dat de zonden die niet bedreven zijn, niet beleden hoeven te worden. Is dat niet met elkaar in tegenspraak?

Zondenschuld

Het kan inderdaad wat tegenstrijdig lijken als beide uitdrukkingen klinken. Toch zijn beide waar! Om met het laatste te beginnen, als de Heere ons werkelijk ontdekt aan onze dadelijke zonden (vloeken, liegen, stelen, roddelen enz.) dan gaan we zien aan welke geboden we vooral schuldig staan. Dan kunnen we de bedreven zonden niet meer verkleinen of verdoezelen. Wat een wonder als we ze gaan belijden, laten en haten... Tegelijk laat de Heere door Zijn Geest dan meer en meer zien dat Zijn gebod zeer 'wijd' is. De Heidelbergse Catechismus wijst dat zo treffend aan in de Zondagen 34 tot en met 44. En als de Heere brengt van de

'zondenstroom' naar de 'zondenbron' dan gaan we Zondag 23 verstaan. Daar horen we in antwoord 60 dat de consciëntie (het geweten) aanklaagt 'dat ik tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb'. O, als een mens toch oog krijgt voor de zonden van bedrijf en nalatigheid, de zonden van woorden, gedachten en werken, de erfschuld en de erfsmet, de onbewuste (onbekende) zonden... Lezer(es), is de 'beerput' van uw leven opengegaan?

Zielensmart

We zouden er veel over kunnen schrijven maar laten liever meelesen met een brief van meester Arie Bloot in 1892 aan een vriend. We citeren: 'Toen zag ik hoe ik van nature onder de vloek lag met

een vloek vervloekt; toen had niet Adam alleen gezondigd en ik was ongelukkig om Adams zonden, neen, toen zag ik, ik had gezondigd in Adam, zo, alsof ik zelf recht uit de handen van mijn Maker voortgekomen was, alsof ik zelf mijn eigen hand aan de verboden vrucht geslagen had in het Paradijs en alsof ik zelf mijn mond daar gebruikt had om de verboden vrucht te eten. En op dit eten was het vonnis gevolgd persoonlijk als tot mij: Ten dage als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ik had gegeten en was gestorven, en daar lag ik nu, dood door de misdaden en de zonden. Zolang er nog leven was, was er nog hoop, maar nu lag al mijn hoop afgesneden door de rechtvaardige uitvoering van Gods heilig recht, dat ik liefhad met mijn ganse hart.

Nu vraagt ge wellicht, waar bleven nu uw twaalfjarige ervaringen, nl. de ontdekking, het spreken van God tot uw ziel, de zachte woorden waarmee de Heere u menigmaal had verkwikt, de woorden en beloften waarop gij u reeds zalig had gevoeld en uw liefdesuitgangen tot de Heere Jezus en zoal. Maar lieve vriend, al hetgeen er in die afgelopen twaalf jaren gebeurd was stond mij zo helder voor de geest, alsof het diezelfde dag nog was gebeurd, maar in plaats dat ik er hoop uit schepte tot behoudenis, stond al die arbeid van Gods liefde, al die lieflijke voorkomingen van Gods zijde als even zovele getuigen ter veroordeling tegenover mij, met die woorden: Zie, Ik kom nu al zovele jaren, zoekende vrucht, maar vind die niet. Ik stond dus in mijn ganse naaktheid uitgeschud voor het aangezicht van mijn rechtvaardige Rechter en moest zwijgen - alleen ik beaamde met mijn ganse hart het vonnis: Houw hem uit, waartoe beslaat hij onnuttelijk de aarde? Maar dat woord sprak mijn Rechter niet. Gij ziet, alles waarmee ik mij vroeger vermaakt en geveid had, en wat mij hoop en verwachting had geschonken, werd niet alleen onder mijn voet weggeslagen, maar bovendien het hielp mij rechtvaardig verdoemen, want het was alles arbeid van Gods liefde en goedertierenheid geweest, maar al die mest om die boom had nooit een levende spruit uit de boom kunnen halen, omdat de boom vervloekt was!

Het is daarbij niet gebleven in het leven van de schoolmeester: de Heere heeft de zielensmart weggenomen door de vereniging met de Heere Jezus Christus door het rechtvaardige geloof.



VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.