



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de

AAMBINDER



Gereformeerde Gemeente Zwolle

19/08/2021
jaargang 99

nr 46

Op 3 augustus 2020 overlijdt oud-diaken A. Koolmees te Zwolle, in de leeftijd van 82 jaar. Van 1968 tot 2010 heeft hij de gemeente in het ambt gediend. Behalve diaken was hij ook 41 jaar scriba en 28 jaar catecheet. 'Het gemis wordt gevoeld. Hij was als vergroeid met de kerkenraad', aldus ds. C. Vogelaar tijdens de classisvergadering van 25 maart 2010. Als hij na zijn overlijden in de kerkbode wordt herdacht, schrijft de kerkenraad onder meer: 'Tevens

was hij een vriend met wie je soms zo maar even van hart tot hart mocht en kon spreken. Wat was zijn verlangen naar de gemeenschap met de Heere dan sterk als hij mocht vertellen over: Mijn hoop is op de Heere mijn God'. Op 8 augustus wordt Koolmees in Staphorst begraven. Tijdens de rouwdienst mediteert ds. A. Schot over Psalm 48 vers 15: Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe.

De beproeving van het geloof

Een droevige roep welt op uit het zondaarshart tot het Vaderhart. Vele verzoeken kwellen het kind van God. Het voelt zich zo zwak van moed en klein van krachten wanneer de verleidingen vanuit de wereld, die aansluiting vinden bij het vlees, niet weerstaan kunnen worden.

Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 1:7

De pijn doorsteekt het hart wanneer de zonde en het ongelooft de overhand krijgen. Het kind dreigt om te komen in de zorgen, het lijden en de verdrukkingen in het leven. De gebeden verflauwen en de hemel lijkt wel gesloten. Het wordt donker en de arme zondaar denkt voor eeuwig verloren te gaan. Een droevige roep klinkt tot Gods genadetroom: 'O God, wees mij de zondaar genadig'. Bent u zo'n bedroefde vanwege de menigerlei verzoeken in uw leven? Petrus noemt de menigerlei verzoeken (vers 6) in het zevende vers 'de beproeving uws geloofs'. De beproeving is onmisbaar in het geestelijk leven. Wie deze beproeving niet kent, is geen waar kind van God en bezit het ware geloof niet.

De waarde van de beproeving

God beproeft Zijn eigen werk. Immers, wanneer het gaat over de beproeving van het geloof gaat het over een beproeving van Gods gave (Ef. 2:8). De apostel Petrus gebruikt als voorbeeld het beproeven van goud door middel van vuur. Door middel van het vuur komt openbaar of het goud echt is en tegelijkertijd wordt het goud gezuiverd van al het vuil. De methode van beproeving van goud is belangrijk. Hoe beter de methode van beproeving, hoe zuiverder het goud.

ds. P.D. den Haan,
Rijssen

In dit vers zegt Petrus dat de beproeving van het geloof van meer waarde en nauwkeuriger is dan de beproeving van het goud. Hoe komt het dat de beproeving van het geloof van groter waarde is dan de beproeving van goud? De reden is dat er een drie-enig God door wordt verheerlijkt. Want goud, dat kostbare edelmetaal, vergaat. Maar het ware geloof zal eindigen in de eeuwige zaligheid. Immers, het einde van het geloof (vers 9) is de zaligheid voor Gods volk!

De noodzaak van de beproeving

We zouden ons af kunnen vragen of het wel nodig is dat het geloof, als een volkomen gave van God, beproefd wordt. De HEERE geeft toch geen onvolkomen gaven? Dat is waar. Echter, Gods kinderen maken deze volkomen gave vies door hun verdorvenheid, ongelooft en eigen gerechtigheden. En nu zorgt God er door middel van de beproeving voor dat Zijn gave wordt gezuiverd en de grote waarde van Zijn gave openbaar komt. Zodat Zijn grote Naam verheerlijkt wordt. Zodat ze weer gaan roepen tot God. Zodat ze Zijn Vaderlijke ontfermingen, liefde en vertroosting weer gaan missen. Zodat Gods gave, het ware geloof, gaat schitteren tot eer en verheerlijking van God. Zodat de handen van het geloof weer uitgestrekt worden naar de grote barmhartigheid (vers 3) van God in Christus Jezus. Zodat het dierbaar bloed van het Lam (vers 19) weer benodigd wordt en het toepassende werk van de Heilige Geest (vers 2) weer onmisbaar wordt.

Het doet pijn om in het vuur van de beproevingen terecht te komen, maar het is zo nodig om al het vuil van Gods gave af te branden. Door de beproeving van God wordt er droefheid gewerkt in het hart van Gods kinderen.

Het gevolg van de beproeving

Het doet pijn om in het vuur van de beproevingen terecht te komen, maar het is zo nodig om al het vuil van Gods gave af te branden. Door de beproeving van God wordt er droefheid gewerkt in het hart van Gods kinderen. Een droefheid naar God. Een droefheid over de zonde. Deze

In dit nummer

4 Het gebed voor onze overheid geboden

7 Bijbelstudie Jona(2): Jona's weg

20 Groot en eeuwig Opperwezen

- 2** De beproeving van het geloof
- 3** De zaligsprekingen [32]
- 5** Goed begrepen: Begrippen uit het geloofsleven uitgelegd
- 6** Schoolopening en eenheid
- 8** Ds. G.H. Kersten in quotes [7]
- Geleid - de standen in het genadeleven
- 9** "Het begon op Sint Jan"
- 10** Boekennieuws
- 11** Kerknieuws
- 11** Berichten
- 12** Kerkdiensten
- 19** Jeugdtribune

droefheid is de weg om weer teruggebracht te worden in de tere gemeenschap van Gods Vaderlijke goedheid. Daar worden deze bedroefden ontvangen met milde handen en vriendelijke ogen. Daar wordt hen bij vernieuwing de verheerlijkte Christus voorgesteld in Wie alleen de volkomen verzoening met God te vinden is. Daar mag de Borg en Middelaar door het geloof, gewerkt door de Heilige Geest, weer omhelst worden. Zodat Gods kinderen zich weer in Christus mogen verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde (vers 8).

Kent u deze droefheid gewerkt door Gods beproevingen? Misschien wordt u wel bespot en veracht vanwege uw droefheid, uw zuchten, uw worstelen. Weet echter dat de droefheid zal overgaan in eeuwige blijdschap. Een blijdschap waarvan Gods kind in dit leven mag proeven als gevolg van de beproeving van hun geloof, maar waar ze straks voor eeuwig in mogen leven.

Het gemis van de beproeving

De wereld kent deze beproeving niet. De tijdgelovige en huichelaar ook niet. Al het geloof wat niet van God, is verdort als de menigerlei verzoeken komen. Het ene door de brandende zon van de verdrukking. Het andere door de verstikkende doornen van de zorgvuldigheden van het leven.

Welk geloof is er in mijn leven? Ken ik dat beproevende werk van God in mijn leven? De HEERE werkt op Zijn eer aan en daarom moet Zijn onuitsprekelijke gave, het geloof, iedere keer weer gezuiverd worden van alle onreinheid. Zodat het werk van God bevonden worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus. Daar werkt de HEERE op aan in het leven van Zijn kinderen. Het gaat naar de wederkomst van Christus toe voor ons allemaal. Wanneer we dan door het krachtige werk van de Heilige Geest het ware geloof niet ontvangen hebben, zullen we voor eeuwig verloren gaan. Hoe netjes we ook geleefd hebben. Hoe vroom we ook waren. Hoeveel goede werken ik ook gedaan heb. Hoe vaak ik ook onder de prediking mocht zitten. Niets kan bestaan voor de eeuwige gloed van Gods heerlijkheid. Niets blijft over in de verzen-gende hitte van Gods toorn. Alleen diegenen die door een waar geloof op het vaste en enige Fundament staan, zullen staande blijven. Zij mogen een drie-eng God gaan loven en prijzen in de eeuwige heerlijkheid. Waar zullen wij straks zijn?



Thomas Watson



Uit: "De zaligsprekingen", Thomas Watson (uitg. Den Hertog).

De zaligsprekingen [32]

Over de barmhartigheid

'Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.'
Mattheüs 5:7

Wij moeten barmhartig zijn als de ander ons beledigt of kwetst.

Zo was het bij de eerste martelaar, Stefanus. Handelingen 7:60a: 'En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe!' Toen hij voor zichzelf bad, stond hij, maar toen hij voor zijn vijanden ging bidden, knielde hij neer, om, zoals Bernardus het zegt, te laten zien dat het hem ernst was in het bidden en dat hij zeer verlangde dat God hun vergeving zou schenken. Het is een zeldzame vorm van barmhartigheid om aan een overtreding voorbij te gaan (zie Spreuken 19:11). De barmhartigheid in het vergeven van beledigingen is de toetssteen, en dan ook de kroon van het christen-zijn. Wij moeten barmhartig zijn als het gaat over het gebrek van de ander. Dat is het wat de tekst vooral bedoelt te zeggen. Een goed mens kronkelt niet, zoals een slang. Hij beweegt zich recht vooruit. Hij draait niet. Hij ontfermt zich altijd (Ps. 37:26). Ten aanzien van het gebrek van anderen bestaat deze barmhartige liefdadigheid in drie dingen:

Het eerste is een verstandig nadenken. Psalm 41:2a: 'Welgelukzalig is hij, die zich verstandelijk gedraagt jegens een ellendige'. Daarbij moeten we aan vier dingen denken.

- Het had uw eigen situatie kunnen zijn. Misschien had u zelf de hulp van anderen nodig; wat zouden die stromen voor u dan welkom en verkwikkend zijn geweest!
- Bedenk hoe droevig het is om arm te zijn. Al noemt Chrysostomus de armoede de verheven weg naar de hemel, dan zal toch degene die deze weg aanhoudt er al wenende naartoe gaan.
- Meer nog: bedenk dat armoede vaak niet alleen een kruis, maar ook een valstrik wordt. Zij stelt aan veel kwaad bloot, wat Agur ertoe bracht om te bidden: 'Armoede geef mij niet' (Spr. 30:8)
- Bedenk waarom de wijze God de ongelijkheid in de wereld heeft toegelaten. Het is nu juist omdat Hij wilde dat de barmhartigheid geoefend zou worden.

Het tweede is een teder medelijden. Jesaja 58:10a: 'En zo gij uw ziel opent voor de hongerige...'. Vrijgevigheid begint met medelijden. Het Hebreeuwse woord voor 'barmhartigheid' betekent 'ingewandend'. Eerst had Christus mededogen met de schare, en daarna heeft Hij het wonder verricht om haar te spijszigen (Matth. 15:32). Liefdadigheid die het medelijden mist, is dierlijk. Het redeloze schepsel kan ons op veel manieren helpen, maar geen medelijden met ons hebben. De ware godsdienst brengt tederheid voort. Zij doet het hart in tranen van diep berouw jegens God smelten, en dan ook de ingewanden van het mededogen jegens anderen (Jes. 16:11).

Het derde is dat de barmhartigheid bestaat in het geven van gulle bijdragen. Deuteronomium 15:7 en 8: 'Wanneer er onder u een arme zal zijn, een uwer broederen, in een uwer poorten... gij zult hem uw hand mildelijk opendoen'. Het Hebreeuwse woord voor 'uitstrooien' (Ps. 112:9) betekent een 'ruime, gulle gift'.

(wordt vervolgd)

Het gebed voor onze overheid geboden

U moet weten dat ik geen politiek bloed in mijn aderen heb. Het is dus misschien wat gewaagd om te schrijven over het gebed voor onze overheid. Dat doe ik dan ook niet als politiek deskundige, maar als dienaar van het Woord. Want in dit Woord heeft God ons Zijn wil geopenbaard.

v. A.

Deze wil Gods heeft ook betrekking op onze verhouding tot de overheid. Daarmee worden de overheden bedoeld in de verschillende geledingen zoals wij die kennen: ons stenhuis, de (nu demissionaire) regering, de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders. Het gaat er niet om of de overheid onze sympathie heeft. Het gaat er zelfs niet om of de overheid rekening houdt met Gods Woord. Daartoe is zij zeker wel geroepen, maar de voorbede mag daarvan niet afhangen. Juist als de overheid geen rekening houdt met Gods Woord, heeft zij onze voorbede nodig. In onze verwoording van deze voorbede moet respect

doorklinken. Al mag en moet er ook de pijn zijn over zaken die God ontoren en de samenleving verwoesten. Naar Gods uitdrukkelijke bedoeling moeten onze overheden weerhouders tegen het kwaad zijn. Al zijn ze (helaas!) aanjagers van het kwaad, Gods gebod blijft van kracht: bid voor de overheid.

De Heilige Schrift

De voorbede voor onze overheid wordt ons in de Heilige Schrift bevolen, onder meer in 1 Timótheüs 2:1-4, Romeinen 13:1-7 en in 1 Petrus 2:13 en 14. Deze overheden zijn in het Nieuwe Testament meestal heidens en goddeloos. In de loop van de tijd is er met deze opdracht best geworsteld. Wanneer ooit iemand reden had om deze voorbede

na te laten, dan was het wel Guido de Brès, de opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB). Hij werd vervolgd en is voor zijn belijdenis lafhartig aan de galg gehangen. Juist hij heeft echter zo helder doorzien wat de consequentie van een doperse levenshouding is. Dat is een levenshouding die zich van de politiek en van de overheden niets aantrekt en het liefste 'de boel de boel laat'. De politiek vindt men dan 'te goddeloos voor de voorbede'. Maar De Brès schrijft: 'En hierin verwerpen wij de Wederdopers en andere oproerige mensen die de overheden verwerpen...'. Laat die houding van onverschilligheid onder ons niet gevonden worden! Want het Woord verbiedt dat.

De belijdenis

We gaan luisteren naar artikel 36 van de NGB, het voorlaatste van de 37 artikelen. Daar lezen we drie Bijbelse kernzaken:

- de verhouding van de overheid tot de kerk.
- de verhouding van de kerk tot de overheid.
- onze plichten ten opzichte van de overheid.

Bedenk dat dit (ook) een gelófsartikel is. De levende Kerk der eeuwen spreekt zich hier uit op grond van Gods Woord. Het gaat er niet om wat wij van de overheid vinden, noch minder om wat er van terecht komt, maar om wat God wil. Aan deze geopenbaarde wil zijn de kerk én de overheid gebonden.



De betekenis van 'bij het altaar'



Begrippen uit het geloofsleven uitgelegd

Wij komen door de Bijbel en de kerk in aanraking met Gods goede boodschap.

Door de doop leven we onder de bediening van het genadeverbond en God legt daardoor vanaf onze kinderjaren beslag op ons leven. We worden geroepen om tot Zijn eer te leven, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Helaas maakt de zonde dit onmogelijk, maar God geeft genade aan zondige mensen. Door de wederbarende genade Gods, die ons deel wordt door Woord en Geest, gaan we weer in Gods wegen wandelen. Het ware geloof verenigt namelijk met Christus en geeft een godzalig leven.

Hoe hebben de mensen in de Bijbel Gods wil gehoord en gekend? Er was immers geen geschreven Bijbel. Ook waren er geen kerken en scholen zoals wij die kennen. Bovendien was Christus nog niet gekomen en werd Gods heilsbelofte slechts heel beperkt bekend. Hoe heeft Abram dan Gods goede boodschap leren kennen en doorgegeven? We lezen in Genesis 13 vers 18 dat Abram zijn tent opsloeg en woonde bij de eikenbossen van Mamre. Ook lezen we dat hij een altaar bouwde, waarop hij dieren heeft geofferd. Abram wist slechts enkele woorden van God. God had tot hem gesproken en daarop was hij naar Kanaän gegaan. Gods belofte van heil werd geloofd. De belofte dat eenmaal een Kind geboren zou worden, heeft Abram doorverteld. We kunnen ons voorstellen dat men 's avonds samenkwam rond het altaar en dat Abram vertelde van de levende God. Bij het altaar werd als het ware kerk gehouden. Er was nog geen geschreven Woord, maar Abram had wel gesproken woorden van God. Die werden overdacht en doorgegeven.

Op het altaar werd regelmatig geofferd. Iedereen offerde wel een dier of iets dergelijks. Toch had het offer voor Abram een diepere betekenis. Het offer en het altaar waren een heenwijzing naar de komende Verlosser. Heel fundamenteel is de gedachte dat het Oude Testament spreekt over de beloofde Messias. Daar werd over gesproken en over nagedacht. Alleen deze komende Messias zou kunnen verlossen van de dood, de zonde en de duivel.

Sommigen hebben door Gods onbegrijpelijke genade die belofte en dat heil geloofd. We lezen in Genesis 15 vers 6 dat Abram geloofde. Daardoor stond hij recht voor God, was hij met Christus verenigd en rechtvaardig voor God. Er is dan geen verdoemenis voor allen die in Christus zijn (zie Rom. 8:1). Er waren echter ook mensen die niet geloofden in de komende Messias. Ezau had niet veel zin om elke keer maar weer rond het altaar samen te komen. Gods boodschap vond hij niet belangrijk. Hij was besneden, had een bekeerde vader en moeder en heeft geweten van de komende Messias. Maar in ongehoorzaamheid heeft hij dit alles verworpen en kwam eeuwig om. Dat was zijn eigen schuld, hoewel dit niet losstaat van Gods handelen. Behoud is genade en verloren gaan is eigen schuld. De boodschap van behoud heeft bij het altaar geklonken. En klinkt ook vandaag in de dienst der verzoening. Bij het altaar.

ds. W. Visscher, Amersfoort

In de rubriek Goed Begrepen leggen ds. J. Schipper en ds. W. Visscher wekelijks een geloofsbegrip uit. De rubriek is vooral bedoeld voor jongvolwassenen, in de leeftijd van ongeveer 20 tot 40 jaar.

Aan gehoorzaamheid aan deze wil is de zegen van de Heere verbonden, aan ongehoorzaamheid de brandende toorn van God. Beseffen we dat dit ook deze (politieke) zaken geldt? Want 'wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijke geslacht overheden verordend heeft...!'

Twee uitdrukkingen

Er zijn twee uitdrukkingen die vanuit de Schrift en de belijdenis direct of indirect in de voorbede moeten doorklinken. Allereerst of God in Zijn algemene genade wil zorgen voor het overheidsgezag, want zij is '**Gods dienaars**'. Daarvan is de uitdrukking 'bij de gratie Gods' afgeleid (die nog steeds in onze wetgeving verankerd ligt). Let wel, het gaat hier over Gods algemene genade. Binnen dat kader functioneert de uitdrukking dat 'onze goede God overheden verordend heeft'.

Het tweede dat vanuit de Schrift en de belijdenis moet doorklinken, is het gebed of onze overheden '**ons ten goede**' werkzaam zullen zijn. Wat wordt hier met 'goed' bedoeld? Niet wat naar onze zin en tot ons gemak is, maar wat ten nutte van de Kerk is, van de Kerk dus die weet heeft van een leven in godzaligheid, van een leven en wandel in de tere vreze des Heeren. Daar bidden we dus om, zeker ook ambtelijk: 'Heere, mogen onze overheden zó tot ons gehele welzijn dienstbaar zijn?' Ambtsdragers hebben hier ook in houding en verwoording het goede voorbeeld te geven.

Samenvattend

Het is een goede gewoonte om de voorbede voor onze overheid op Gods dag in de tweede dienst een plaats te geven. Laat dat zo blijven! Dus ook tijdens de leesdiensten. Laat zeker in dit ernstige tijdsgewricht deze voorbede niet ontbreken. Het is zo dringend noodzakelijk! Of de overheidspersonen het zelf beseffen of niet, ze hebben onze voorbede zo nodig. Ook nu het ene wee nog niet voorbij is, of het andere wee dient zich al weer aan. Ook nu de verwarring en verharding alleen maar toenemen. Ook nu de chaos van de wetteloosheid sterker dreigt. Ook nu er zelfs bijna geen kabinet meer gevormd schijnt te kunnen worden. Laat het gebed voor 'allen die bestuurlijk over ons gesteld zijn' gezamenlijk opgezonden worden, opdat 'onze goede God hen stieren wille in al hun wegen'. Onze overheid verdient de verhoring niet, maar wij zeker ook niet. Maar juist daarom bidden we er volhardend om, op Gods eigen bevel!

Schoolopening en eenheid

W.J. de Potter, bestuurder van het Hoornbeek en Van Lodenstein College en voorzitter van het bestuurdersoverleg reformatorisch voortgezet onderwijs

Binnenkort gaan de scholen weer open. De reformatische scholen beginnen het nieuwe cursusjaar met een ‘traditionele’ openingsbijeenkomst. Een bijeenkomst, meestal in een kerkgebouw, waar samen met leerlingen, ouders en schoolpersoneel de zegen van de Heere wordt gevraagd voor het nieuwe cursusjaar.



Onderwijs geven binnen het reformatisch onderwijs is onderwijs geven aan kinderen van de kerkelijke gemeente.

Het is een gewoonte, maar eigenlijk ook heel bijzonder dat we anno 2021 met een geopende Bijbel het jaar in vrijheid en rust mogen beginnen met leerlingen, hun opvoeders en mede-opvoeders. Zo'n bijeenkomst onderstreept het belang van Gods Woord voor de school. Maar laat ook iets zien van de drieslag: gezin, kerk en school. Een teken van verbondenheid van alle drie aan de Bijbelse grondslag.

Onderwijs geven binnen het reformatisch onderwijs is onderwijs geven aan kinderen van de kerkelijke gemeente. Dat zijn voor het grootste deel gedoopte kinderen. Bij de doop wordt door de ouders een belangrijke belofte gedaan inzake de opvoeding van de kinderen. De ouders zijn als eersten geroepen om christelijk onderwijs aan hun kinderen te geven. En deze roeping en plicht rust daarom op hen. Het formulier van de Heilige Doop spreekt eerst over het zelf onderwijzen en daarna over het te één onderwijzen. Dat eerste ziet op de taak van de ouders. Het tweede ziet op de taak van kerk en school. Het één staat dus niet los van het ander. Het onderwijs op

school ligt daarom in het verlengde van de opvoeding door de ouders thuis.

De Bijbelse leer

Het is een grote zegen als ouders hun kinderen naar een school kunnen laten gaan waar het onderwijs gegeven wordt in overeenstemming met de geestelijke achtergrond van thuis. Toch blijven de ouders de eerste opvoeders. Geen enkel godsdienstig onderwijs buitenshuis ontslaat de ouders van de plicht hun kinderen zelf in de Bijbelse leer te onderwijzen. Kerk en school kunnen de gezinsopvoeding nooit vervangen, maar wel aanvullen. Hoewel school en gezin aan elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijke levensbeschouwing, heeft ieder in de opvoeding een eigen verantwoordelijkheid. Ligt het accent van kerk en gezin meer op de godsdienstige vorming, op school sluiten we daarbij aan en is er ook veel aandacht voor maatschappelijke vorming.

Het is moeilijk aan te geven waar de taak van het gezin stopt en die van de kerk of school begint. De verantwoordelijkheden overlappen elkaar soms. Ze betreffen hetzelfde kind. Daarom is het belangrijk

dat men vanuit verschillende verantwoordelijkheden wel op dezelfde golflengte zit, waar dezelfde beginselen vanuit het Woord van God worden aangedragen. Het scharnierpunt van de beide verantwoordelijkheden ligt in het *zielenheil* van het kind.

Breedte van de kring

In het reformatisch vo, mbo en hbo betreft het scholen die de breedte van de reformatische gezindte bedienen. Deze scholen mogen voor de schoolopening gebruikmaken van de kerkgebouwen uit de verschillende kerkverbanden die onze gezindte heeft. Predikanten vanuit de verschillende kerkverbanden spreken tijdens de schoolopening, vaak vanaf een kansel van een ander kerkverband. Ouders, leerlingen en schoolpersoneel die (doop)lid zijn van de verschillende kerken zitten naast elkaar in de kerk. Al zijn er verschillen tussen de kerken, er is veel wat bindt. De verbondenheid met Gods Woord is merkbaar. Er is herkenning in de belijdenisgeschriften. Met elkaar zijn we dankbaar voor het reformatisch onderwijs dat ons door de Heere gegeven is.

Maar het is wel onderwijs dat gegeven wordt door zondige docenten aan zondige leerlingen en daardoor geen volmaakt onderwijs. Onderwijs waar binnen de scholen de kerkelijke eenheid ondervonden wordt, maar waar ook de gebrokenheid van de mensheid zichtbaar is. Onderwijs aan gedoopte kinderen, die ook wedergeboren moeten worden. Juist daarom heeft de school het gebed van kerk en gezin zo nodig. Wie kan zonder de zegen en hulp van de Heere onze jongeren onderwijzen in een wereld waar van alles op onze jongeren af komt? Daarbij komt dat het op de Bijbel gefundeerde onderwijs steeds meer onder druk komt te staan. De boodschap van de Bijbel schuurt en wekt ergernis in politiek en samenleving. Dat vraagt afhankelijkheid van de Heere. Dat vraagt ook om eenheid om gezamenlijk het toebetrouwde pand te bewaren. Dat vraagt om eenheid in de doorleving van de Gods Woord. Laten we als gezindte biddend, schouder aan schouder blijven staan. Octavius Winslow geeft aan dat de ware christelijke broederschap te vinden is in de eenheid met de Heere Jezus Christus, gewerkt door Gods Geest. Dat we uit de liefde van Christus onze jongeren mogen voorleven en dat diezelfde liefde de leden van de verdeelde kerk bij elkaar mag brengen.

Jona's weg

‘Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met henlieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN’.

Jona 1:3

Wat is Jona een gelukkig mens. Hij is een kind van God. Dat gelooft u toch wel? Als knecht van God is Hij door de Heere zo duidelijk geroepen om naar de grote stad Ninevé te gaan.

ds. C.A. van Dieren,
Rijssen

Wat een kostelijke opdracht! Er is immers geen treffelijker werk dan goed van God te spreken, zelfs voor de goddeloze Ninevieten. We zouden denken dat er nu staat: ‘En Jona maakte zich op om in gehoorzaamheid naar Ninevé te gaan’. Nee, dat staat er niet. We lezen: ‘Maar...’ Dat ellendige woord kant zich altijd tegen God en Zijn Woord. Dat tegenspreken kunnen wij en onze kinderen ook zo goed. Jona wil niet. Als kind van het verbond zondigt hij tegen de geopenbaarde wil van God. Daarmee zinkt hij dieper weg dan de Ninevieten, die Gods Woord niet kennen. Hebt u daar weleens aan gedacht? Wij, kerkmensen, zijn erger dan de wereld.

Genadig en barmhartig

Wat is de reden waarom Jona ongehoorzaam is? Niet omdat hij verwacht dat het tevergeefs is om naar Ninevé te gaan. Niet omdat de reis veel te lang en te vermoeiend voor hem zou zijn. De oorzaak beschrijft hij zelf in Jona 4 vers 2: ‘Ik wist dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad’. Onbegrijpelijk, zegt u. Laat hij al die mensen zomaar verloren gaan? Wacht, laat de stenen maar liggen. Hoe is het met uw bewogenheid? Is dat hardvochtige

hart van Jona ook niet bij ons te vinden? Gelukkig is er één Profeet geweest, Die voor Zijn vijanden bad en in het bitterste lijden uitriep: ‘Vader, vergeef het hun!’ Het leert ons dat de zaligheid niet afhangt van een mens.

Als Jona afdaalt naar de kust, naar de havenstad Jafo, ligt daar al een schip voor

hem gereed. Wat gaat het hem voor de wind. Is dat een zegen? We kunnen dat soms denken. Dan redeneren we: ‘Ik mag toch wel zien en geloven dat dit Gods weg is, want het komt me zo goed uit’. Maar dat loopt meestal verkeerd af en met al onze voorspoed reizen we steeds verder bij God vandaan.

Onderhandeld over de terugreis

De zeereis die Jona wil maken, kost veel geld. Misschien moet Jona er wel alles voor overhebben, net als de verloren zoon. Het is ook geen retourtje dat hij koopt. Wat is dat een zaak! Jona zal de terugreis nooit kunnen betalen. Toch zal die wegloper door de Heere worden teruggehaald. Dat kan alleen omdat er in de eeuwigheid over de terugreis van weglopers onderhandeld is. Ook al is Jona hoe langer hoe meer de diepte ingegaan, ook al bent u al tachtig jaar op weg naar Tarsis, God laat ook vandaag preken dat er voor ieder mensenkind in Christus nog een weg terug is. Héden, want morgen kan het te laat zijn.

Vragen:

1. *Waarom is het zo erg dat Jona weigert naar Ninevé te gaan?*
2. *Wat betekent het dat Jona de terugreis niet kan betalen?*
3. *Welke boodschap blijft er over voor een onwillige Jona en voor ons?*

(wordt vervolgd)



GELEID - de standen in het genadeleven

Hoewel in iedere geloofsoefening zekerheid ligt, hebben niet al Gods kinderen dezelfde mate van geloof en zekerheid. In de prediking van ds. G.H. Kersten is daarom ruime aandacht voor de onderscheiden standen in het genadeleven. Hij gebruikte dit begrip om de noodzaak van opwas in de genade te beklemtonen.

B. Bolier,
Elspeet

Sommigen stoten het vaste fundament van de levende hoop omver en leggen het kindschap in de oefeningen van het geloof. In een zekere groei, in de werkzaamheden van de ziel, zo constateerde ds. Kersten. Hij achtte dit geen goede zaak, want zowel een klein als een groot geloof is rechtvaardigend. Maar toch: 'Er is zoveel doorvloeien in het gestaltelijke leven. Ik probeer in eenvoudigheid de standen van het genadeleven aan te geven. Niet om de kleinen te slaan, maar om hen uit te drijven naar Christus.'

Geen derde weg

De door Gods Geest gewerkte Christus-kennis wordt door de oefeningen van het geloof erkend en toegeëigend. Hier moet oog voor zijn, 'opdat het bekommerde volk



niet enerzijds zal worden buitengesloten, maar anderzijds de zielen niet worden opgebouwd op gronden buiten Christus'. Ds. Kersten sprak niet over bekommerden alsof dat een soort 'derde weg-christenen' zijn buiten Christus. 'Niet al Gods kinderen zijn van de zaligheid in Christus verzekerd. Maar de kleinste gelovige kan het buiten de enige Borg en Middelaar niet houden. Dat maakt de levende bekommerning van Gods kinderen uit.'

Bekommerden zijn dus mensen met geloofskennis van Christus, maar die de volle zekerheid missen. 'Velen van degenen voor wie de weg van verlossing ontsloten is, verkeren vaak in grote bekommerning of zij wel in waarheid deel aan Christus hebben. Zij missen het rechte zicht op en bevindelijke kennis van de Goddelijke vrijspraak. De predikant poogde dezulken uit te lokken en tevens nader onderwijs te geven. 'De Vader Zelf heeft u lief! Alleen het licht in uw ziel ontbreekt.'

'Heeft uw ziel ooit door het geloof die grote verlossing in Christus gezien? Deerden uw zonden u toen? Zou u toen geheel de wereld niet hebben willen toeroepen dat er verlossing is teweeggebracht? Het is zeker dat geen van Gods kinderen deze zaken kan ontkennen. Hoe vaak heeft de Heere Zich door Zijn beloften aan uw ziel verbonden!' 'Wat zijn dat anders dan de omhelzingen van Christus, die de vrede en de blijdschap in de ziel afwerpen?'

Opwas in de genade is nodig, om helder zicht te krijgen op de dingen die van God geschonken zijn. 'De satan weet heel goed dat Gods kinderen de innerlijke vrijheid om 'Abba, Vader' te roepen, missen, zolang het deelgenootschap aan Christus betwifteld wordt'. Het voortgaande werk van de Heilige Geest is nodig.

'Als de Heere de zondaar statelijk in Zijn gemeenschap opneemt en Zijn genade verheerlijkt, dan is het niet zo dat zij vandaag zeggen: 'Ik geloof dat ik een kind Gods ben' en morgen: 'Ik ben die zekerheid weer kwijt'. Zulke verzekeringen kunnen wel in het standelijke leven liggen. Als God hun in tegenstelling tot die Geest der dienstbaarheid de Geest der aanneming tot kinderen geeft en zij worden in de gemeenschap met God de Vader gebracht, dan zijn ze het niet zomaar weer kwijt. Dan kan het wel weer donker worden en er zijn niet altijd evenveel genietingen van de liefde van de Vader. Maar wel is er dat gelovig gebruikmaken van Christus, Die hun eigendom en Voorbidder is aan Gods rechterhand: Lieve Vader!'

Organisch, niet schematisch

Ds. Kersten waarschuwde tegen 'modelwerk'. 'De bediening van de Heilige Geest is zo rijk en zo veelzijdig, dat we Gods eer zouden aanranden als we van Zijn organische werk modelwerk zouden maken'. Modelwerk is mensenwerk. 'De stenen die wij bakken zijn even lang en breed en hoog, en de metselaar weet ze op de centimeter af samen te voegen. Maar Gods werk is altijd organisch, altijd één en altijd onderscheiden', zo stelde hij. 'De Heere leidt eenieder zoals het Hem behaagt. Laat de bekering van de één nooit de maatstaf zijn voor de ander'. De predikant wees hierbij op een Bijbels voorbeeld. 'Paulus is heel onverwacht, plotseling neergeveld, Timotheüs kent die uitwendige verandering niet. (...) Het komt er toch maar op aan, dat wij als geheel verlorenen de zaligheid in Christus mogen vinden. Juist daarin lag de band tussen Paulus en Timotheüs'. Zo wist hij ook pastoraal leiding te geven. 'U die zo vaak vreest dat uw grondslag niet uit God is, omdat u geen krachtdadige omkeer kent of omdat uw overtuiging van zonde niet zo zwaar was als van andere kinderen van God: Beproof uzelf hieraan, of u een wezenlijke zielendrang naar Christus kent.' 'Sta niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid.'

(wordt vervolgd)

”Het begon op Sint Jan”

De kerkenraad van Aagtekerke heeft jaren geleden een commissie ingesteld om de geschiedenis van de gemeente te onderzoeken. Het resultaat van dit commissiewerk is een dik maar zeer waardevol boek geworden: ”Het begon op Sint Jan”.

ds. C. Neele,
Ridderkerk



Het boek is geschreven door Hans Maljaars, een oud-Aagtekerker. Dat blijkt al uit het eerste prachtige hoofdstuk. Een oma maakt in haar oude Peugeotje een fictieve rondrit door Aagte. Ze neemt twee jongens mee en geeft hun allerlei lessen. (Volgens mij zijn het persoonlijke ervaringen van de schrijver in zijn jonge jaren). In de volgende hoofdstukken gaat het over Walcheren in het heidendom, het beginnend christendom, de Middeleeuwen, de Reformatie en de Afscheiding van 1834. De instituering van de gemeente vond plaats in 1836(!), door ds. H.J. Budding, de

predikant van de Afscheiding in Zeeland. Men kwam samen op de buitenplaats van Jhr. W. Versluijs te Sint Jan ten Heere, een gehucht dicht bij Aagtekerke. De jonkheer was de weldoener van de gemeente. Hij betaalde onder andere de boetes die de toenmalige overheid oplegde. Oefenaar J.W. Vijgeboom ging daar vaak voor. Het wordt allemaal uitvoerig en boeiend beschreven. Ook het leven van Leuntje Dekker-Wisse, een kind van God uit de negentiende eeuw, wordt beschreven. Haar dagboek aantekeningen getuigen van een rijk geestelijk leven. Waardevol om te lezen: 'Mijn hart was vervuld met de liefde des Vaders in de overgift van Zijnen Zoon en de toepassing des Heiligen Geestes. (...) O ik was overwonnen van een gevangenslaaf (tot, CN) een lijfeigene van den Heere. Ik lag als in verwondering neder van dood levendig. (...) Het sterven was toen mijn gewin' (blz. 91).

Nieuwe kerk

Na de dood van Jhr. Versluijs verdween de buitenplaats in Sint Jan ten Heere en werd er een nieuwe kerk gebouwd

aan de Zandweg, de latere Prelaatweg. Uiteindelijk is de huidige kerk ook op die plaats gebouwd.

De bijzondere vereniging tussen de Ledeboerianen en Kruisgezinden komt ook aan de orde. In 1907 speelden Jacob Corré, uit Aagtekerke, en ds. G.H. Kersten, uit Meliskerke, daarin een beslissende rol.

Aagtekerke heeft intussen ds. H. Kieviet als eigen predikant. Hij is een innemende man die voorzitter is van het toenmalige curatorium. Als jong predikant nam hij een grote plaats in de gemeente in. Tien jaren mag hij de gemeente dienen, van 1915-1925. In die jaren is er veel gebeurd. In 1921 wordt de gemeente van Westkapelle geïnstitueerd. Ds. R. Kok, de opvolger van ds. Kieviet, zet zich erg in voor een eigen lagere school. Dat gaat moeizaam, ook omdat de gemeente vreest voor onenigheid in het dorp. Maar de school komt er toch. Het is de derde gereformeerde gemeenteschool in Nederland. Eerst kwam er een in Lisse, de tweede kwam in Borssele, in 1924 volgde Aagtekerke.

De eerste vrouw van de predikant overlijdt in het kraambed. Een van de twee pasgeboren kinderen overlijdt ook. Opvallend trouwens is dat er telkens lijnen lopen naar Lisse. De eerste vrouw van ds. Kok is een Segers, een familie uit Lisse. De eerste school van de Gereformeerde Gemeenten stond in Lisse. Als Aagtekerke later vacant is, komt ds. H.A. Minderman een zondag uit Lisse. Zo zijn er meer verbanden aan te wijzen.

Gods werk

Er is in de gemeente van Aagtekerke veel gebeurd. We lezen van de andere predikanten, over het verenigingsleven, maar bovenal lezen we heel regelmatig over het werk van God in harten van zondaren. Juist dit laatste maakt dit boek erg waardevol. De commissie is jarenlang bezig geweest om al deze gegevens te verzamelen. Hans Maljaars heeft er een mooi boek van gemaakt. Vele illustraties maken het compleet.

Het boek is gemakkelijk leesbaar, ook voor jongeren. Dat was immers de opdracht die de commissie kreeg van de kerkenraad. Daarin zijn ze goed geslaagd. Een prachtig boek!

**N.a.v. "Het begon op Sint Jan",
Hans Maljaars; uitg. in eigen beheer;
576 blz., € 35,00; verzendkosten
€ 7,25. Te bestellen bij Leny Maljaars,
tel. 0118-586150.**



Boekennieuws



"Sterven is winst",
A. Jobse;
uitg. De Banier;
120 blz., € 11,95.

Sterven is winst

Het boekje "Sterven is winst" heeft als ondertitel "Gods weg met zendingsecht paar John en Betty Stam". Deze uitgave hoort bij de serie "Kroongetuigen". Dit zijn verhalen van christenen die om hun geloof zijn vervolgd.

Het boekje bestaat uit 16 hoofdstukken, een voorwoord, 2 bijlagen en een bronvermelding. De bijlagen zijn een goede aanvulling. De eerste bijlage gaat over de China Inland Mission (CIM) en bijlage 2 over het christendom in China.

Het eerste hoofdstuk 'Gevangengenomen' brengt ons direct midden in het verhaal. Het echtpaar is uitgezonden door de CIM. Kortgeleden zijn ze aangekomen in hun nieuwe werkterrein Tsingteh. Het echtpaar heeft samen met zes Chinezen ontbeten. John gaat aan het werk en Betty zorgt voor hun drie maanden oude baby Helen. De anderen in huis voeren ook hun taken uit. Dan komt er een boodschapper aan de deur: 'Weest op uw hoede!' Het stadje wordt namelijk ingenomen. Korte tijd later staan er soldaten, communisten, aan de deur. John, Betty en de kleine Helen worden meegenomen en gevangengezet in een huis in de stad.

John Stam en Betty Scott zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Betty en haar familie woonden ook lange tijd in China. Beiden zijn opgevoed in een christelijk milieu. Ze studeerden aan het Moody Bible Institute. Betty studeerde er al een jaar toen John aan zijn eerste studiejaar begon. Op het instituut was ook een gebedsgroep van de CIM. Daar leerden zij elkaar kennen.

In de volgende hoofdstukken wordt uitgebreid geschreven, vaak tot in details, over het volgen van de studie en hoe hun weg leidde naar China.

John en Betty zijn getrouwd op 25 oktober 1933. Op 11 september 1934 wordt hun dochtertje geboren, Helen Priscilla. Met z'n drieën komen ze eind november aan in Tsingteh. Begin december vallen communistische soldaten het stadje binnen. John, Betty en de kleine Helen worden dus gevangengenomen.

Op zaterdag 8 december worden John en Betty op brute wijze vermoord. Hun dochtertje wordt gevonden. Zij komt uiteindelijk terecht bij haar grootouders Scott. Ze bracht haar leven verder door in Amerika.

Het boekje beschrijft het korte leven van dit zendingsecht paar. Telkens komt naar voren hoe hun leven was in afhankelijkheid en in dienst van Hem.

Neem de tijd om dit indrukwekkende verhaal te lezen!

Ida Molendijk, Ridderkerk



"Klaar voor de strijd",
ds. D.W. Tuinier;
uitg. Brevier;
123 blz., € 12,50.

Klaar voor de strijd

Voor mij ligt een boekje met de ferme titel "Klaar voor de strijd", met als illustratie een hand stevig geklemd om een zwaard. Het is geschreven door ds. D.W. Tuinier. Inmiddels verschenen er al heel wat (dag)boeken van zijn hand, vaak gericht op jongeren. Jongeren hebben namelijk, zo blijkt ook weer uit dit boekje, een bijzondere plek in zijn hart.

Schrijven heeft de Kamper predikant wel in de vingers. In 25 overzichtelijke hoofdstukjes gaat hij in op de geestelijke wapenrusting en de betekenis daarvan in onze tijd. In het Voorwoord schrijft ds. Tuinier dat hij wil uitleggen wat het betekent dat er een geestelijke strijd ontbrandt waar God Zijn Koninkrijk bouwt. Zo is het altijd geweest en zo zal het ook altijd blijven.

Het aansprekende van dit boekje is dat de woorden van Efeze 6 duidelijk en met voorbeelden worden uitgelegd. Dat zal de doelgroep – 13- tot 17-jarigen, schat ik – wel aanspreken. Ik heb de proef op de som genomen en het een van onze dochters in die leeftijdsgroep laten lezen. Ze liet me weten dat het boekje een heldere verhaallijn heeft en Efeze 6 echt dicht(er)bij brengt.

Voor de verwerking vond ze het mooi dat ieder hoofdstukje eindigt met één of meer scherpe en persoonlijke vragen.

Ds. Tuinier benadrukt steeds de noodzaak van het gebed, het Bijbellesen en de overdenking. Uit de catechesepraktijk blijkt dat dit beslist niet overbodig is. Ik citeer iets uit het laatste hoofdstuk: 'Als je niet bidt, als je niet ademt, stik je. Zo is het ook in het geloofsleven. Als er geen gebedsleven is, dan is er geen geestelijk leven. Of je geestelijk leven met God is ... verstikt. En smeken? Ja, dat gaat samen met volhouden, geweld uitoefenen op het Koninkrijk van God. Als je op die manier bidt en smeekt, word je nooit teleurgesteld'. Van deze strijd krijg je nimmer spijt.

A.J.C. van Bommel, Gouda

Kerknieuws

In memoriam ds. M. Nekwek

De Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP), zusterkerk van onze Gereformeerde Gemeenten, berichtte ons op 6 augustus over het overlijden van ds. M. Nekwek. Dit overlijden is een grote slag voor de GJRP. Ds. Nekwek behoorde tot de eerste generatie predikanten van



de zusterkerk en heeft veel voor het kerkverband betekend. Als voorzitter had hij zitting in het moderamen van de Generale Synode van de GJRP in de periode 1994-2012. Verschillende keren was hij als afgevaardigde aanwezig bij de Generale Synode in Nederland en ging hij onder ons voor in de bediening van het Woord.

Ds. Nekwek heeft vaak deelgenomen aan besprekingen tussen ZGG, Buitenlandse Kerken en de GJRP. Op Papoea vervulde hij de rol van rector aan de theologische hogeschool in Wamena. Ds. Nekwek heeft met de hem door de Heere

geschonken gaven zijn leven in dit deel van Gods wijngaard mogen besteden. Hij werd 56 jaar oud.

De deputaatschappen voor de Zending en Buitenlandse Kerken zijn getroffen door het overlijden van ds. Nekwek en hebben hun medeleven betuigd aan de familieleden en de zusterkerk. Wij bevelen alle betrokkenen aan in uw gebed.

Ds. P.D. den Haan, secretaris Zending Gereformeerde Gemeenten
Ds. W. Harinck, secretaris
Deputaatschap Buitenlandse Kerken

Berichten

OPEN LESSEN CGO

Wilt u vrijblijvend kennismaken met de basis cursus of de B-cursus van de CGO? U wordt uitgenodigd om de open les bij te wonen:

Amersfoort, 28 augustus,
Utrechtseweg 230 (9.30 uur)

Dordrecht, 3 september,
Prof. Waterinklaan 41 (19.30 uur)

Elspeet, 31 augustus,
Nachttegaalweg 11 (19.30 uur)

Goes, 27 augustus,
L. de Coligny laan 177 (19.30 uur)

Gouda, 26 augustus,
Noordelijk Halfroond 10 (19.30 uur)

Rijssen, 2 september,
J. Ruysdaelstraat 1 (19.30 uur)

Vooraf aanmelden is verplicht via:
www.cgo.nu/toerusting/nieuws/open-lesse-n-cursusjaar-2021-2022

CGO biedt ook korte themaleergangen aan.

Meer informatie voor het nieuwe cursusjaar: www.cgo.nu/toerusting

WIJZIGING KERKELIJK JAARBOEK

Blz. 182:

Met ingang van 1 september berust het scribaat van de gemeente Ermelo bij: diaken L. van Dalftsen, Kozakkenkamp 33a, 3851 GJ Ermelo; tel. 0341-745061. Het e-mailadres blijft: scriba@gergemermelo.nl

“

**HOE MEER WIJ GOD
KENNEN, HOE MEER WIJ
OP HEM BETROUWEN.**

MATTHEW HENRY

De Medicijnmeester der armen

Samuel Rutherford

‘O, ik mag die zielen wel lijden die altijd treuren over de zonde, die altijd klagen over een hard, opstandig, onbesneden en stenen hart. Doch hier is een grond van vertroosting voor de zodanigen, dat Gods Woord machtig is door de kracht Gods de zonde terneer te werpen. Indien wij maar eens daartoe konden geraken om de zonde als een last te beschouwen, dat zou goed voor ons zijn, want dat zou ons tot Christus uitdrijven. Gij zijt dichter bij de hemel wanneer gij de staat van uw harde hart beweent, en het ter genezing in de handen van Christus stelt, dan wanneer gij denkt

dat alles wel goed met u staat. Dan zijt gij geschikt om het medelijden van Christus op te wekken, want Hij is een Heere Die klaar staat om al de zodanigen te vergeven die in nederigheid tot Hem komen. Hij is een Heelmeester Die dezulken wil behandelen om hen te genezen, die geen geld hebben om Zijn behandeling te betalen. Hij is inderdaad de Medicijnmeester der armen. Hij begeert niet meer van ons dan alleen dat wij Hem vertellen dat wij ziek zijn. Hij heeft een hamer om het harde hart te verbrijzelen. Hij heeft een zwaard om het aan stukken te slaan. Hij kan het verbroken en wegens de zonde verdrukte

hart helen. Hij kan een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Laat uw hart niet terneer gebogen zijn, omdat gij bevindt dat uw hart zo hard is. Werpt om dat alles uw vertrouwen niet weg, maar geloof in Gods Woord, dat machtig is door de kracht Gods om dat alles te boven te komen. De Heere zij gedankt, dat er zoveel kracht in het Evangelie van Christus is, dat het een ziel die ziek is vanwege de zonde, gezond, en een hart dat hard is, week kan maken’.

(uit: "Het bedrukte en verdrukte wormke Jakobs")

Kerkdiensten

Deze kerkdiensten zijn fysiek alleen toegankelijk voor eigen gemeenteleden onder de geldende maatregelen

Voor het uitgebreide overzicht van kerkdiensten voor vakantiegangers zie rubriek 'nieuwsberichten' op www.gergeminfo.nl

ZONDAG 22 AUGUSTUS 2021

Aagtekerke 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. C. Hogchem; Aalst 15.00 uur ds. J.J. van Eckeveld; Amersfoort 9.00, 11.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Apeldoorn 10.00 en 16.00 uur ds. R.A.M. Visser; Arnhem 18.30 uur ds. R.A.M. Visser; Barendrecht 15.30 uur ds. J. van Rijswijk; Barneveld-Centrum 11.00 en 19.00 uur ds. E.J. Boudewijn; Barneveld-Zuid 8.30 en 14.30 uur ds. J. van Laar; Beekbergen 10.00, 15.00 en 19.00 uur ds. A. Schreuder; Berkenwoude 10.00 uur ds. J.J. van Eckeveld en 19.00 uur ds. R. Kattenberg; Bodegraven 10.00 uur kand. P.J. de Raaf; Borssele 9.30 en 18.00 uur ds. D. de Wit; Capelle a/d

IJssel-Middelwatering 18.00 uur ds. M.H. Schot; Capelle a/d IJssel-West 16.30 uur ds. A.T. Huijser; De Valk-Wekerom 9.30, 15.00 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; Delft 10.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. H.A. van Zetten; Den Helder 17.00 uur ds. G. Heijkamp; Deventer 14.30 uur ds. S.W. Janse; Dinteloord 14.30 uur ds. P.C. Vlot; Doetinchem 9.30 uur ds. A.A. Brugge; Dordrecht 17.00 uur ds. W.A. Zondag; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. W. Silfhout; Ede 9.00 en 16.00 uur ds. M. Joosse; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; Emmeloord 9.30 en 15.00 uur ds. B. Labee; Enschede 10.00 uur stud. M.G. van Middendorp en 17.30 uur ds. C. Sonneveld; Enter 18.30 uur ds. A.A. Brugge; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. J.B. Huisman; Genemuiden 9.30, 15.00 en 19.00 uur ds. A. Verschuure; Goes 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Gouda 9.30 en 16.00 uur ds. G. Clements; Goudswaard 19.00 uur ds. G.J. Baan; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. S. Maljaars; Groningen 16.00 uur ds. W. Silfhout; Haamstede 10.00 en 18.30 uur kand.

L. van der Kuijl; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 18.30 uur ds. W.J. Karels; Hendrik-Ildo-Ambacht 10.00 en 15.30 uur ds. M.H. Schot; Herkingen 10.00 en 18.00 uur kand. J. Beens; Hilversum 19.00 uur ds. A. Schot; Hoofddorp 19.00 uur stud. A.E. Brijder; Hoogeveen 15.30 uur ds. M. Blok; Houten 10.00 uur ds. W.A. Zondag; Kampen 9.30 en 15.30 uur ds. D.W. Tuinier; Katwijk aan Zee 10.00 en 16.00 uur stud. A.E. Brijder; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. G. Beens; Kortgene 10.00 en 15.30 uur ds. C.J. Meeuse; Krabbendijke 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot; Krimpen a/d IJssel 15.00 uur ds. H.A. van Zetten; Kruiningen 9.30 en 18.00 uur ds. M. Karens; Leerdam 14.30 uur ds. F. Mulder; Leiderdorp 10.00 en 16.00 uur ds. P. Mulder; Lelystad 15.00 uur ds. G. van Manen; Lisse 10.00 en 16.00 uur ds. H. Hofman; Marknesse 9.30 (H.A.) en 15.30 uur ds. E. Bakker; Meeuwen 15.00 uur ds. J. Schipper; Meliskerke 9.30 en 19.00 uur ds. H.J. Agteresch; Melissant 15.00 uur kand. J. Beens; Middelburg-Centrum 14.00 uur ds. S. Maljaars; Middelburg-Zuid 9.30 uur

ds. J.J. Tanis en 15.30 uur ds. A.P. Baaijens; Middelharnis 9.30 en 18.00 uur ds. G.J.N. Moens; Mijdrecht 19.00 uur ds. P. Mulder; Naaldwijk 9.30 en 16.00 uur stud. J.J. Hoogerbrug; Nieuwdorp 14.00 uur ds. D. de Wit; Nieuwer ter Aa 15.30 uur ds. J.B. Huisman; Nieuwe-Tonghe 15.30 uur ds. G. Pater; Nijkerk 9.30 en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; Nunspeet 9.00, 11.30 en 15.30 uur ds. A. Schot; Nunspeet 19.00 uur ds. M. Blok (alleen voor vakantiegasten); Ooltgensplaat 14.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Oostburg 18.30 uur ds. J.B. Zippro; Oosterend 10.00 en 16.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Oosterland 14.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen en 18.30 uur ds. J.J. Tanis; Oostkapelle 9.30 en 16.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Opeusden 10.00 (H.D.) en 17.30 uur ds. W. Mouw; Opperdoes 10.00 uur ds. G. Heijkamp; Ouddorp 9.00 en 18.30 uur ds. G. Pater; Ouddorp 11.00 uur ds. G. Pater (alleen voor vakantiegasten); Oudemirdum 9.30 en 19.00 uur ds. C.A. van Dieren; Oude-Tonghe 15.00 uur ds. G.J.N. Moens; Poederroijen 19.00 uur ds. L. Blok; Puttershoek 14.30 uur (H.D.) ds. W.A. Zondag; Rhenen 9.30 en 18.30 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk 9.00, 11.30 en 17.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Ridderkerk-Slikkerveer 19.00 uur ds. W.A. Zondag; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. J.W. Verweij; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. S.W. Janse; Rilland-Bath 18.30 uur ds. J. IJsselstein; Rotterdam-Alexanderpolder 14.30 uur ds. G.J. Baan; Rotterdam-Centrum 9.30 en 15.00 uur stud. J.M. Evers; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 en 16.30 uur ds. G. Hoogerland; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 en 16.30 uur ds. G.J. Baan; Scherpenzeel 10.00, 15.00 en 18.30 uur stud. M. Boersma; Sint Annaland 14.30 uur ds. C. van Ruitenburger; Sliedrecht 9.00, 14.00 en 19.00 uur ds. A.T. Huijser; Soest 9.30 en 16.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Spijkenisse 19.00 uur ds. H. Brons; Sprang-Capelle 14.30 uur ds. C. Hogchem; Stolwijk 19.00 uur stud. J.J. Hoogerbrug; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur ds. J.B. Zippro; Terwolde - De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. C. Sonneveld; Tholen 10.00 en 18.30 uur ds. C. van Ruitenburger; Tricht-Geldermaalsen 19.00 uur ds. W. Visscher; Uddel 10.00, 14.30 en 18.30 uur

ds. K. Boeder; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. A.J. de Waard; Utrecht 10.00 en 16.00 uur ds. W. Harinck; Vlaardingen 10.00 en 16.30 uur (afscheidsdienst) ds. H. Brons; Vlissingen 16.00 uur ds. H.J. Agteresch; Waarde 9.30 en 18.00 uur ds. C. Harinck; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. J. Schipper; Wageningen 10.00 en 18.30 uur ds. H. van der Heiden; Westkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Kok; Wierden 14.00 en 18.30 uur stud. M.G. van Middendorp; Woerden 18.30 uur stud. J.M. Evers; Wolphaartsdijk 18.00 uur ds. C.J. Meeuse; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 18.30 uur ds. M. Joosse; Zoetermeer 16.00 uur kand. P.J. de Raaf; Zwolle 9.30 uur ds. M. Blok.

DINSDAG 24 AUGUSTUS 2021

Drachten 19.30 uur ds. A. Verschuure; Kortgene 19.30 uur ds. A. Schot; Rotterdam-Centrum 19.45 uur ds. G. Beens; Terwolde - De Vecht 19.30 uur ds. C. Sonneveld; Westzaan 19.30 uur ds. W. Harinck; Wolphaartsdijk 19.30 uur ds. A.P. Baaijens.

WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2021

Barneveld-Centrum 19.30 uur (H.D.) ds. E.J. Boudewijn; De Valk-Wekerom 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Dinteloord 19.30 uur ds. W.J. Karel; Ede 14.15 uur (huw. bev.) ds. M. Joosse; Elspeet 19.30 uur ds. G. van Manen; Enschede 19.30 uur (voor de zending) ds. P.D. den Haan; Hilversum 19.45 uur ds. S.W. Janse; Hoedekenskerke 19.30 uur ds. J. van Rijswijk; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Krimpen a/d IJssel 19.45 uur ds. A. Schot; Kruiningen 19.30 uur ds. F. Mulder; Leerdam 19.30 uur ds. C. Hogchem; Marknesse 19.30 uur ds. J. Schipper; Mijdrecht 19.30 uur (GBS-dienst) ds. G. Hoogerland; Nieuwdorp 19.30 uur ds. A.A. Brugge; Nieuwerkerk 19.30 uur ds. L. Blok; Nijkerk 19.30 uur ds. G. Pater; Oosterend 19.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Opperdoes 19.30 uur ds. K. Boeder; Rilland-Bath 19.30 uur ds. G.J. van Aalst; Sint Annaland 19.30 uur ds. G.J. Baan; Stolwijk 19.30 uur ds. A.P. Baaijens; Waardenburg 15.00 uur (huw. bev.) ds. G. Pater; Woerden 19.30 uur ds. A.J. de Waard; Zwolle 19.30 uur ds. J. van Laar.



GODS KINDEREN MOETEN HET NIET VREEMD ACHTEN ALS DE STROOM HUN TEGEN IS. VELE VIJANDEN RIEPEN TOT CHRISTUS: 'KRUIS HEMI'

MATTHEW HENRY

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2021

Bodegraven 15.30 uur (huw. bev.) ds. W.A. Zondag; Capelle a/d IJssel-West 19.45 uur stud. J.M. Evers; De Valk-Wekerom 13.30 uur (huw. bev.) ds. B.J. van Boven; Den Helder 19.30 uur ds. P. Mulder; Middelburg-Zuid 19.30 uur ds. G.J.N. Moens; Moerkapelle 15.15 uur (huw. bev.) ds. G.W.S. Mulder; Oude-Tonghe 19.30 uur ds. L. Blok; Poederroijen 19.30 uur ds. G. Pater.

VRIJDAG 27 AUGUSTUS 2021

's-Gravenpolder 14.30 uur (huw. bev.) ds. S. Maljaars; Kootwijkerbroek 14.00 uur (huw. bev.) ds. G. Beens; Rotterdam-IJsselmonde 19.00 uur (huw. bev.) ds. G. Hoogerland; Zoetermeer 15.30 uur (huw. bev.) ds. H. Brons.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 22 AUGUSTUS 2021

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 16.00 uur evang. M. Vos; Emmen (Prinsesselaan 6 l) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur evang. S. de Visser; Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23) 10.00 en 16.30 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 18.30 uur evang. H.J. van den Boogaart

Advertenties

D.V. heel augustus 3* tweedehands boek gratis*, in de winkel en online.
Wesselseweg 178-2, Kootwijkerbroek
www.deboekenkamer.nl

Reserveer nu veelgevraagde, geheel herziene dagboek **'Morgengedachten'**, Octavius Winslow voor € 24,95 ipv € 29,95. In bkh vanaf 23 aug!
www.ramshoorn.nl/06-22780238

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

ZGG zoekt evangelist voor Ecuador



Kijk voor meer informatie op www.zgg.nl/vacatures. Reageren kan tot en met 3 september 2021.



ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN

Fietstocht langs de Linge voor het goede doel. Stichting Stephanos; Karin in Malawi. Vertrekpunt: Ger. Gem. Tricht-Geldermalsen. D.V. 4 september: Vetrekken tussen 9 uur en 11 uur. Inschrijfgeld: € 5,- pp max € 20,- per gezin. Afstanden van +/- 16 km, 30 km en 40 km. Informatie: lissetevanmeeuwen@live.nl

ACHTERBERG (RHENEN)

D.V. zat. 4 sept. (puzzel)fiets-/autotocht, NIEUW happen en trappen, t.b.v. kerkbouw OGGin Achterberg. Startpunt: Welysestraat 25A Dodewaard. Aanmelden verplicht. Info/aanmelden: www.klompfietsstocht.nl of 06-5340779



VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

Met aandacht, zorg en respect

Dag en nacht bereikbaar 0172 23 33 38
vanstaverenbegrafenisverzorging.nl



Huize ds. W.H. Blaak

(LL) VERZORGENDE- IG'ERS GEZOCHT

Fulltime/ parttime

Word jij onze nieuwe collega?

Ook beschikbaar voor alleen nachtdiensten.

www.huizeblaak.nl



**Bel
06-41853839
voor meer
informatie**

VOGG... AL 65 JAAR MUZIEK VOOR KERK EN HUIS

Voor kerkenraden

EXAMENCOMMISSIE

Voor advies bij de selectie en benoeming van organisten

ORGELBOUWADVIESCOMMISSIE

Bij aanschaf, bouw of onderhoud van het orgel

MODELINSTRUCTIE

Voor de aanstelling van organisten

Voor organisten en andere muzikliefhebbers

KERK & MUZIEK Ons tweemaandlijks blad

BUNDELS met Psalm bewerkingen

CURSUS Kerkelijk Orgelspel

Allerlei **ACTIVITEITEN**

Meer informatie
of bladmuziek bestellen?
www.kerkenmuziek.nl of mail naar
info@kerkenmuziek.nl



VERENIGING ORGANISTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN

BROUWER
PSYCHOLOGEN

Wilt u weer sterker in het leven staan?

Brouwer Psychologen biedt kinderen, jongeren en volwassenen hulp bij psychische klachten en in moeilijke situaties. Onze medewerkers helpen u gedreven en betrokken verder vanuit onze christelijke identiteit. Lees hoe wij er voor u en jou kunnen zijn op www.brouwerpsychologen.nl. Of bel ons op **0180 - 426955**.

Locaties

Ridderkerk, Barneveld en Geldermalsen

Bent u ook op zoek naar mooie **raambekleding**? Wij komen vrijblijvend bij u thuis adviseren! We nemen naast veel kleur en stofstalen ook jarenlange ervaring mee. Bel Jan op 06-36294314 of kijk op wiltraamdecoratie.nl



WEVERS
COACHING | BEGRAVEN | VERLIES

PERSOONLIJK | OPRECHT | BETROKKEN

DAG & NACHT BEREIKBAAR
TEL. 0488-411055
WWW.WEVERSUITVAART.NL
GEEN CREMATIES



Begrafenisonderneming
Treur

Kroostweg 22
3704 ED Zeist
030 692 42 58
06 573 156 89
info@begrafenisondernemingtreur.nl
www.begrafenisondernemingtreur.nl



Wilt u kleiner gaan wonen?
Evt. met zorg. Landelijk gelegen, omgeving Waardenburg, 1 a 2 pers.
Bel voor Info: 0653933283
Of kijk op www.rijnwaard-waardenburg.nl

**Zomermarkt & fietstocht
t.b.v. Stichting Timotheos**

Op D.V. zaterdag 28 augustus organiseert werkgroep Ede / TFC Bep Klok een zomermarkt aan de Klompersteeg 11, Veenendaal. Met veel standhouders, rommelmarkt, terras, veiling en activiteitenplein. Doe ook mee aan de fietstocht (25 of 50 km). Alles onder voorbehoud van coronaregels. Meer informatie en aanmelden: www.timotheos.nl/zomermarkt



POSITIONS AVAILABLE

Educating Youth for Christian Living

For the next few years, we expect an **URGENT NEED** for teachers, both in elementary and secondary.

Mount Cheam Christian School is connected to the Reformed Congregation in North America (RCNA), which is affiliated with the Gereformeerde Gemeente in Nederland. Our school is located between the mountains of the Fraser Valley in beautiful British Columbia, Canada. Currently, 370 students Kindergarten to Grade 12 (aged 5 to 18) attend our school.

Due to the consistent growth of our church and school community, we would like to connect with teachers that are willing to provide education based on the infallible and unchangeable truth of God's Word (King James Version), as expressed in the Three Forms of Unity, established by the Synod of Dort (1618-1619).

Inquiries: Mr. Jan Neels (Principal) - jneels@mccs.ca

Send resume + cover letter to:

Mr. Jan Neels - jneels@mccs.ca

Mr. Eric Van Maren - ericv@vanmarengroup.com

48988 Yale Road, Chilliwack, BC, V4Z 0B2, Canada +1 (604).794.3072



BOUWHOF
BEZIG MET JE HUIS.

BOUW, SANITAIR, KEUKEN EN INTERIEUR

SHOP.BOUWHOF.NL

Edisonstraat 115 2723 RT Zoetermeer 079 - 3310700 www.bouwhof.nl



**'Specialist in
vloertegels,
wandtegels en
PVC vloeren'**



KROON
VLOEREN IN STEEN

Energieweg 8c | 4231 DJ Meerkerk | 0183 - 354225 | kroonvloereninsteen.nl



De specialist in het milieubewust
isoleren van uw woning

PROFIJT ISOLATIE

Energiestraat 7 7461 TZ RIJSSSEN Tel: 0548 546055

Profiteer nu!! landelijke subsidie www.profijtisolatie.nl

Vloerisolatie
Spouwisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie

Nieuwe vloer nodig?
Onze collectie PVC, laminaat, Parket
komen wij graag bij u thuis laten zien.
06-19557166 info@devloerenkoning.nl



Wij verzorgen alleen begrafenissen in elke woonplaats in Nederland, maar voornamelijk op de Veluwe, in Kampen en omgeving en in Rijssen en omgeving.
Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar.
Regio Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden
Ditmar Markusse T 058 33 323 83
Regio Rijssen, Enter, Wierden
Jan Kamp & Mark Vos T 0548 540 053
Anja van den Belt - van den Dijk, Contactpersoon/verzorgster
Regio Veluwe en omliggende gebieden
Benny Vos & Mark Vos T 0577 401 689
Votuwand verzorging
www.begrafenisverzorgingvos.nl



Wordt dealer
en ga voor puur.

Mail Daan
Blankestijn via
daan@agicon.nl

Meer weten?
Bel 06 12 02 24 87.

Gezond, natuurlijk
en heerlijk zacht van
smaak.

Glutenvrij en rijk
aan Vitamine B en
mineralen.

Ga naar
boekweitthee.nl




D.W. Schipper
010-458 31 12
Capelle a/d IJssel

J. Kooijman
0182-58 39 32
Gouda

Dag en nacht bereikbaar

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Laatste preken v JC Philpot 1-3 à €12,50
William Gadsby 1-3 à €12,50
Preken van John Kershaw 1+2 €32,50
En meer! hetbraambos.nl 078-6933783



**Op zoek naar een partner
in de reformatorische gezindte?**
Tel.nr: 06 - 1732 9621
www.refo-relatie.nl

Annette van Maaren (Msc.)
Reformatorisch Psycholoog



Haastrecht Oudewater
Montfoort Gouda
0348-558000 of 06-42504158
www.phhaastrecht.nl
Psychologische Hulpverlening



**PROBLEMEN MET
VERSLAVING?**

Wacht niet langer!
Er is hulp!

Voor jou en jouw naaste(n).
Met oog en hart voor identiteit.

085 - 0601964 www.addisa.nl

Werken op Texel *Basisschool Timótheüs*

Wie komt ons bijbels onderwijs geven op Texel?

**BASISSCHOOL TIMÓTHEÛS OOSTEREND
zoekt dringend groepsleerkracht(en)**

Basisschool Timótheüs is een kleine privéschool in Oosterend op het eiland Texel.

Op onze school wordt in twee groepen lesgegeven aan ca. 15 leerlingen. Wie helpt ons om een schoolweek van 5 dagen weer mogelijk te maken? Er zijn verschillende opties bespreekbaar. Er wordt gewerkt met eigentijdse lesmethoden en leermiddelen.

Wat wij van je vragen...

De drive om (een deel van) de volgende afwisselende taken op zich te nemen:

- 'Meer handen in de groep' (al dan niet in hetzelfde lokaal);
- Lesgevende taken aan de onderen/of bovenbouw;
- Leerlingen die extra leertijd nodig hebben individueel begeleiden;
- Voorkomende administratieve en huishoudelijke taken.

Wat wij jou bieden...

- Een kleine school met een fijne sfeer;
- Veel ruimte voor eigen inbreng;
- Gelegenheid tot nascholing en begeleiding;
- Salariëring volgens CAO;
- Vergoeding van reiskosten of verhuizing;
- Taakverdeling en werktijden in overleg.

Geef je graag onderwijs zelf vorm en inhoud waarbij elk kind individueel de aandacht kan krijgen die het nodig heeft? Dan is deze baan wellicht iets voor jou.

Naast pedagogische en didactische kwaliteiten, is het een pre als je energiek en flexibel bent en zelfstandig kunt werken.

Contactpersoon
W. Heenck
06-21695526
directeur@basisschool-timotheus.nl

Basisschool Timótheüs
Harkebuurt 3
1794 HM OOSTEREND-TEXEL

Omega-3 Plus van Neolife: verbetert de concentratie en het geheugen, voor soepele gewrichten, verzachtende invloed op het hoofd, verhoogt de weerstand. Augustus-aanbieding
Kommie: 06-34826766
www.naturalhealthproducts.nl

Begravenisonderneming STAM
Molenstraat 153, 2961 AK Kinderdijk
Tel. 078 6919005 - **Geen crematies** -

VanWijngaarden
VOEDCURSUS - DEFENEXAMENS - RUILES ONDERSTEUNING - THEORIEBOEKEN
www.verkeerstheorie.vanwijngaarden.nl

**HEEREN
VAN
OPHEUSDEN**

AMBTSKLEDING
MAATKOSTUUMS
TROUWKOSTUUMS
GELEGENHEIDSKLEDING

AFSPRAAK MAKEN?
We bieden de mogelijkheid voor een afspraak in de avonden of voor bezoek bij u aan huis.

HEERENVANOPHEUSDEN.NL | 0488 42 96 90 | INFO@HEERENVANOPHEUSDEN.NL
BURGEMEESTER LODDERSTRAAT 38 | 4043 KM | OPHEUSDEN

**Boekhandel
De ZONNEBLOEM**
Dorpsstraat 164 - Scherpenzeel (gld)
033-2774355
www.boekhandeldezonnebloem.nl

Houtsnijwerk.nl
Uw trouwtekst in hout uitgesneden?
Tel. 0418-551383
www.houtsnijwerk.nl



Werk jij graag in een fijn team, voor mooie doelen en met ruimte om je te ontwikkelen? Bij Erdee Media Groep ben je op de juiste plek! Kom eens bij ons koffiedrinken (of thee) als je iets ziet in een van de volgende functies:

- REDACTEUR BINNENLAND
- REDACTEUR ECONOMIE
- WEBREDACTEUR
- REDACTEUR VIDEO-AUDIO
- ONLINE MARKETEEER
- WEBONTWIKKELAAR
- ICT-SPECIALIST
- SECRETARESSE
- ADMINISTRATIEF-COMMERCIEEL MEDEWERKER

Nieuwsgierig geworden? App naar 06 - 49 49 87 66 en kom kennismaken. Of stuur een mail naar sollicitatie@erdeemedia.nl.

Zit er niets voor u/jou bij, maar weet u/jij wel iemand anders voor een van deze functies? Geef het door!

Help ons de juiste kandidaat te vinden en ontvang **GRATIS** een jaarabonnement op het RD of Terdege. Kijk voor de werkwijze en voorwaarden op werkenbijemg.nl.



Over ons

Erdee Media Groep is een eigentijds mediabedrijf in Apeldoorn met een duidelijke missie. Via diverse kanalen bieden we, vanuit Bijbelse principes, een origineel, inspirerend, helder en hoopgevend geluid. We doen ons werk met overtuiging.

werkenbijemg.nl



Praktijk den Uijl

♥ HULPVERLENING
♥ COACHING
♥ TRAINING
♥ TOERUSTING

Nieuwerkerk aan den IJssel | Barneveld | Yerseke
T 010 7 411 411 | E info@praktijkdenuijl.nl
www.praktijkdenuijl.nl

Veelal vergoed door ziektekostenverzekeraars

Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland

Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland biedt identiteit bewuste behandeling en begeleiding en psychologisch onderzoek aan volwassenen, jongeren en kinderen met psychosociale en psychologische vragen en problemen.

Ohmweg 1g, 2952 BD Alblasserdam
078 - 69 32 808 of info@rpnederland.nl
Bezoek onze website voor meer informatie, de tarieven en aanmelding.
www.rpnederland.nl

Identiteitsbewust • Persoonlijk • Vertrouwelijk • Doelgericht



WILGENHORST
gedenken



**ZELF SAMENSTELLEN
 VASTE LAGE PRIJS
 ALL INCLUSIVE**

WWW.WILGENHORST-GEDENKEN.NL

**Conflictbemiddeling d.m.v.
 Mediation voor zakelijk en privé.
 Drs. J.C. de Jonge, gecertificeerd
 'Psycholoog - Mediator NIP'.**


 Ohmweg 1g, 2952 BD Alblasserdam
 078 - 69 32 808 of info@rpnederland.nl
 www.dejonge-consultancy.nl



ANDANTE
 -orgelcentrum-

Uw dealer van
**Johannus
 Monarke
 Content
 Domus
 Viscount
 Mixtuur**
 (Hauptwerk orgels)

* Ruim assortiment bladmuziek (ook klavier)
 * Verkoop en verhuur, ook voor zaal en kerk
 * Collectie kleine blaasinstrumenten

Industrielaan 26 • Veenendaal • tel 0318 - 50 50 63
www.andanteorgels.nl

“Begeleiders met de juiste competenties én die onze identiteit onderschrijven zijn hard nodig.”



als zij-instromer

Herber was assistent accountant, is begeleider en praktijkopleider

Benieuwd naar mijn verhaal? Bekijk het op www.adullamzorg.nl/zijnstromer



Colofon

de Saambinder *Bewuste keuze*

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteuren: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

Bijdragen van medewerkers

ds. G.J. van Aalst
 Perengaard 65, 3264 PB Nieuw-Beijerland
 T 0186-576990
 E givanaalst@kliksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"

ds. B. Labee
 Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
 T 0318-51 35 97
 E b.labee@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk), berichten en meditaties:

J. van 't Hul
 Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
 T 0651-622260
 E jvthul@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening, Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
 T 0348-489900
 E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan

Verloop drukkerij
 postbus 33, 2950 AA Alblasserdam
 T 078-6912899
 E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór de week van verschijning aangeleverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,40 per mm.
 Familieberichten € 0,45 per mm.
 Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
 Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
 Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
 T 0348-489900
 E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen (bij vooruitbetaling):

voor Nederland: € 14,50 per halfjaar (te betalen per 1 april en 1 oktober)

voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
 *afwijkend tarief voor:
 Canada: \$ 165, USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika

Mr. A.M. Berman
 3340 Culp Rd. Unit 11
 Vineland Stn. ON LOR 2E0
 T 905 562 1331
 E amberman47@gmail.com

Bezoek ook onze website www.desaambinder.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten en advertenties zonder overleg aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.



Voor niemand bang

IN 1374 MAG WYCLIFFE MEE NAAR BRUGGE MET EEN DELEGATIE VAN KONING EDUARD III OM SAMEN MET JAN VAN GENT (DE ZOON VAN DE KONING) TE ONDERHANDELEN MET VERTEGENWOORDIGERS VAN DE PAUS UIT ANDERE LANDEN.

Krr... krr... krr... klinkt het scherpe geluid van de krassende ganzenveer in de pastorie van Lutterworth. Ingespannen probeert Wycliffe zo duidelijk mogelijk op te schrijven wat hem dwarszit. Sinds hij in Lutterworth pastoor is geworden, heeft hij nog meer tijd om zich grondig in de Bijbel te verdiepen. En elke keer leest hij daarin dat het inderdaad niet goed gaat met de kerk. Tegenwoordig schrijft hij artikelen en soms ook korte stukjes. Die worden door een vaste groep vrienden overgeschreven. Andere vrienden verkopen ze.

Koning Eduard III staat gelukkig achter hem. Ze hebben inmiddels al heel wat afgepraat samen. De koning ondervindt ook zoveel hinder van de paus. In Wycliffes ogen verschijnt een donkere blik. Jammer dat het overleg tussen de afgevaardigden van koning Eduard III en de afgevaardigden van paus Urbanus V twee jaar geleden op niets is uitgelopen. Hij voelde zich destijds best vereerd toen de koning hem vroeg of hij in Brugge namens hem het woord wilde voeren. Samen met Jan van Gent, een van de vier zonen van de koning, was hij erheen gegaan. Ze hadden de vertegenwoordigers van de paus gewaarschuwd. Aan de hand van de Bijbel hadden ze gezegd dat het niet gepast was dat de kerk nog rijker zou zijn dan het koninklijke hof. Ook hadden ze uitgelegd dat de paus – als de Heilige Vader – zich niet met de politiek moet bemoeien. Maar helaas, de gesprekken waren op niets uitgelopen. Alles is gebleven zoals het was. De paus wil niets veranderen.

Water

Wist je dat jouw lichaam als kind uit ongeveer 65% water bestaat? Dit water in ons lichaam is verdeeld over verschillende organen. De organen die het meeste water bevatten, zijn je nieren, je hart en je bloed. Zonder 'water' kun je niet in leven blijven.

Maar water kan ook heel gevaarlijk zijn. Ieder jaar verdrinken er kinderen en volwassenen. Recent zijn er bij de overstromingen in Duitsland ook veel mensen omgekomen. Wat triest! Door heel veel regen konden de rivieren het water niet meer aan, waardoor er meerdere dorpen en steden onder water kwamen te staan. Huizen zijn ingestort. Wat een macht kan het water hebben! In Psalm 93 lezen we daarom: 'De rivieren verheffen, o HEERE! de rivieren verheffen haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting. Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee' (Psalm 93:3-4).

In Nederland zijn er gelukkig geen slachtoffers gevallen. De Heere heeft ons nog onverdiend willen sparen. Maar deze natuurramp is wel weer een roepstem voor ons. Het bepaalt ons erbij dat het einde van deze wereld dichterbij komt. Wie weet hoe spoedig! En het wil niet eens zeggen dat jij en ik die dag nog mogen beleven, want je kunt ook wel eerder uit het leven weggerukt worden. Iedere (vakantie)dag heb je Zijn bewaring nodig, net zoals je water nodig hebt om in leven te blijven.

Maar wat je nog véél harder nodig hebt, is het 'water' dat Hij jou uit genade wil schenken. Daar spreekt de Heere over in Johannes 4:13-14: 'Een ieder, die van dit (gewone) water drinkt, zal wederom dorsten; maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten'. Dit water is de genade in en om de Heere Jezus Zelf. Wie van dit water mag drinken, zal niet verloren hoeven te gaan, maar zal tot in eeuwigheid mogen leven!

Leestip: Psalm 93



Ds. Labee over:

Groot en eeuwig Opperwezen

Mijn vader bad vroeger aan tafel hardop; hij sprak de Heere heel eerbiedig aan met: 'Groot en eeuwig Opperwezen in den hemel...'. Nu hoor ik die uitdrukking niet meer. Is er iets tégen op deze benaming?

Oneindige afstand

De vraag is heel herkenbaar. En als we wat thuis zijn in de geschriften van onze vaders, weten we dat zij ook deze aanspraak tot God gebruikten. Ds. C. Mel (1666-1733) zegt over de Allerhoogste: 'Een Opperwezen dat te beminnen is en te eren valt met een kinderlijke vreze'. In een leerrede van ds. Joh. Groenewegen (1709-1769) lezen we: 'Hij, de grote en geduchte Schepper van 't heelal, als de volmaakte gelukzalige God, het onafhankelijk en eeuwig alwaardig Opperwezen, de God des verbonds, de rechtvaardige, heilige, genoegzame, genadige barmhartige en drieënige God, Die wil

geëerd zijn'. Ook predikanten als ds. Th. van der Groe (1705-1784), ds. J. Barueth (1709-1782) en oefenaar J. Vermeer (1696-1745) spreken over God als het Opperwezen. Via ds. G.H. Kersten (1882-1948) is het in onze gemeentekring niet ongebruikelijk dit na te volgen. Hij schreef in een persoonlijke brief in de oorlogsjaren: 'Ik werd verwaardigd Gods oordelen als rechtvaardig te zien om der zonden wil en vol van Zijn Majesteit, zodat ik buigen mocht onder het aanbiddelijk Opperwezen'.

Na deze namenlijst zouden we het niet durven om iets op deze benaming tégen te hebben, tenzij het strijdig is met Gods Woord. Dat laatste kunnen we echter niet stellen. Naar onze waarneming wilde men uitdrukken de oneindige afstand tussen een heilig God en een klein mensje. Zou het niet de kwaal van ons bestaan zijn om God te 'modelleren' naar de menselijke maat? Dan spreken we liever – al dan niet met het wijzen naar de Verlichting, waarin het woord Opperwezen heel goed paste – over God de Vader.

Dat is natuurlijk óók naar de Heilige Schrift maar hebben we dat eerste 'ziels-bevindelijk' geleerd? Dat moet Abraham vervuld hebben, toen hij sprak: 'Zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot den Heere, hoewel ik stof en as ben' (Gen. 18:27b).

Maar we moeten eerlijk uitspreken dat nergens in de Bijbel, de Naam 'Opperwezen' te vinden is. Ook onze Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels) gebruiken deze Naam niet. Ondergetekende hoort daarom altijd vele malen liever een van de vele andere Namen waarmee de God van het verbond Zichzelf bekend heeft gemaakt in Zijn Woord. Dat we de Naam 'Opperwezen' gebruiken, heeft ongetwijfeld te maken met de Psalmberijming van 1773. Negentien keer in zestien berijmde Psalmen komen we deze Naam tegen. Opmerkelijk is dat er vaak een bijvoeglijk naamwoord voorafgaat: *rechtvaardig* Opperwezen (Psalm 7), *grootmachtig* Opperwezen (Psalm 8), *eeuwig* Opperwezen (Psalm 21, 38, 78), *aanbidd'lijk* Opperwezen (Psalm 68 en 113), *heilig* Opperwezen (Psalm 71 en 96), *machtig* Opperwezen (Psalm 81) en *albestierend* Opperwezen (Psalm 102).

Onuitsprekelijke nabijheid

Als de Heere nu iets leert van onze totale verlorenheid en de onmetelijke afstand tussen Hem, Die onze Schepper en Rechter is, en ook het ware geloof plant in ons hart, wordt Zijn onuitsprekelijke nabijheid in Christus zo'n wonder. Dan gaan we verstaan dat de kern van het ware geloof ligt in de kennis van een Drie-enig God, zoals onze Heidelbergse Catechismus zo duidelijk zegt op grond van de Heilige Schrift.

Dan ga ik eerbiedig de woorden spellen van Zondag 9: 'Wat gelooft gij met deze woorden: *Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?* Dat de eeuwige Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, Die ook door Zijn eeuwigen raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om Zijns Zoons Christus' wil mijn God en mijn Vader is; op Welken ik alzo vertrouw, dat ik niet twijfel of Hij zal mij met alle nooddrift des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren; dewijl Hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader'. 

VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.

