



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de

SAAMBINDER



Evangelisatiepost Tilburg

30/09/2021
jaargang 99

nr **52**

Op 1 januari 2016 herdenkt H.J. van den Boogaart uit Tilburg 25 jaar als evangelist werkzaam te zijn: eerst in Emmen, daarna in Alkmaar en vanaf 1999 in Tilburg. Als hij in De Evangelist op die jaren terugblijkt, merkt hij onder meer op: 'Johannes 10 vers 16 was me op het hart gebonden: Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet ik ook toebrengen. Die last heb ik nooit meer kunnen afschudden. Diepe verwondering was er in ons

hart toen we werden benoemd. (...) Ik heb veel moeten afleren. Maar ook moeten bijleren: dat ik geen mensen kan vangen, maar dat de Heere dat Zelf doet. De Heere was goed. Wat hebben we veel voor de Heere willen doen, maar ik heb moeten leren dat de Heere alles voor mij moest doen en dat ook wilde doen. Van mijn kant heeft het aan zoveel ontbroken, maar van Zijn kant niet. De Heere komt alleen de eer ervan toe.'

Het bruiloftskleed van de Koning

Er staan woorden in de Schrift die zeer aangrijpend zijn. Dan gaat het over ons eeuwig wel of eeuwig wee.

En zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde.

Matthéüs 22:12

Dat zijn woorden die ons dwingen tot zelfonderzoek, want er moet een antwoord gegeven worden op de vraag die ElIsa meegaf aan Gehazi voor de Sunamitische: 'Is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind?' (2 Kon. 4:26). Is het wel met u? Ligt het vlak tussen God en uw ziel? Hebt u Christus tot uw deel? Die vraag zal beantwoord moeten worden, en die vraag kan alleen bevestigend beantwoord worden als we bekleed zijn met het bruiloftskleed van Christus. Mijn medereiziger naar de allesbeslissende eeuwigheid, is het wel met u? Hebt u dat bruiloftskleed? Hoe bent u eraan gekomen? Ieder mens wil wel een plaatsje in de bruiloftszaal. Wie wil er niet naar de hemel? We weten dat er twee wegen zijn naar de eeuwigheid en twee plaatsen in de eeuwigheid. Het is óf in de bruiloftszaal, óf eeuwig buiten de bruiloftszaal.

De bruiloft bereid

De Heere Jezus spreekt in deze gelijkenis over een koninklijke bruiloft. 'Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had'. Het is duidelijk dat Hij over Zijn Vader spreekt Die Hem, als Gods Zoon, een bruiloft bereid heeft. Niet vanwege een huwelijk, maar vanwege een heldendaad. Christus, de Zoon van de Vader, heeft een grote heldendaad verricht en daarom wordt Hem een bruiloft bereid.

Let eens op de verhouding tussen Vader en Zoon: de Vader heeft een welbehagen in hetgeen Zijn Zoon voor Hem gedaan heeft. Hij is die smadelijke en smartelijke weg gegaan om de deugden van Zijn Vader te verheerlijken. Is het geen wonder dat daar mensen bij betrokken worden? Ziedaar het Goddelijke welbehagen dat de nodiging uitgaat tot mensen die zich willens en

wetens van God hebben losgescheurd. Wij mogen onder die nodiging leven: Kom tot de bruiloft!

Het blijkt echter dat de nodiging in de wind wordt geslagen. Het schijnt dat de genodigden geen enkel belang hebben bij deze bruiloft. Ze hebben veel belangrijker zaken te doen. De wereld heeft bij de genodigden een grotere plaats dan de zoon van de koning.

Is het niet zeer aangrijpend om onder de nodigingen te leven en er achteloos aan voorbij te gaan? Wat zijn we toch nameeloos diep gevallen. We hebben geen oog voor dat wonderlijke Koninkrijk. We leven zelfs in een vijandig-goddeloze doodstaat, dat blijkt wel uit deze gelijkenis die in het bijzonder van toepassing is op de fari-zeeën. Het blijkt dat de mens met al zijn godsdienst een verklaarde vijand is van vrije soevereine genade. Wij zijn vijanden van God en willen buiten en zonder Christus zalig worden.

Uiteindelijk is de bruiloftszaal geheel gevuld met aanzittende gasten. Er wordt geen lege plaats meer gevonden. Daar heeft de koning in deze gelijkenis zelf voor gezorgd. Hierin zien we een beeld van de eeuwige bruiloftszaal. De hemel zou leeg blijven als er geen welbehagen was.

Aangrijpende les

Dan betreedt de koning de bruiloftszaal en hij overziet de aanzittende gasten. We hebben wel te beseffen dat dit slechts een gelijkenis is; in de hemel zal niemand zonder bruiloftskleed binnengaan! Intussen is het aangrijpend dat de koning zich richt tot die ene aanzittende gast, want die mist het bruiloftskleed. Hij was eraan voorbijgegaan wat de knechten van de koning tegen hem gezegd hadden. Hij had de nodiging wel aangehoord, maar hij had er een geheel eigen invulling aan gegeven. Hij meende in zijn eigen kleed naar de bruiloft te kunnen; het was immers nog een heel best kleed. Hij had zijn adamskleedje een beetje opgeknapt en hier en daar wat vlekken weggepoetst en de rafels afgeknipt en de gaten gestopt. Hij had er nog best veel werk aan gehad om zijn kleed weer wat toonbaarder te maken. Zo voor het oog zag het er weer keurig uit. Hij kon het er best op wagen.

Dat is voor ons allemaal een aangrijpende les! Een mens komt niet in de hemelse bruiloftszaal in het kleed van eigengerechtigheid. We weten dat er een Godswonder in ons leven nodig is. We moeten leren dat we met een heilig en rechtvaardig God te doen hebben. Dan komen we erachter dat we geen bestaansgrond hebben voor het

ds. G. Beens,
Kootwijkerbroek

In dit nummer

4 De HEERE
uw God

8 Ds. G.J. van Aalst:
Hulp van God
verkrengen

24 Ds. Labee over:
Raad des vredes

- 2 Het bruiloftskleed van de Koning
- 3 De zaligsprekingen [38]
- 5 Goed begrepen
- 6 Van overzee: Benen breken
- 7 In memoriam: ds. M.J. van Gelder
- 9 Ds. J.S. van der Net 1976-2021
- 10 Bijbelstudie Jona [8]:
- 11 in de voorzeide leer [1]
- 12 Verdwenen gemeente Ede [1]
- 13 Commentaar: Toenadering tot Rome
- 14 'Begin niet bij de verkiezing, ...'
- 15 Boekennieuws
- 16 Kerknieuws
- 17 Berichten
- 17 Kerkdiensten
- 23 Jeugdrubriek

De zaligspreekingen [38]

Over de reinheid van het hart

'Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.'

Mattheüs 5:8



Thomas Watson

heerlijke Goddelijke Wezen. 'Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid; maar de gerechtigheid redt van den dood' (Spr. 11:4).

Het is zo nodig dat we ontdekt worden aan alles wat van ons is, om in de weg van de geschonken gerechtigheid een bestaan voor God te vinden. God brengt Zijn volk in de kleedkamer. Daar moet alles van de mens eraan en dan staat de mens naakt voor God. O, en dan geen bestaansgrond te hebben, want God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede.

Waar kijkt de Koning naar? Hij kijkt naar het bruiloftskleed. Naar het kleed dat door Christus geweven is op de kruisheuvel van Golgotha. De bloedgerechtigheid van Christus, daar ziet de Koning naar. Daarin heeft Hij een welgevallen. Daarin zijn al Zijn Goddelijke deugden opgeluisterd. Hoe wordt een mens met dat kleed bekleed? Dat kleed wordt door de Heilige Geest geschonken aan de ontdekte mens, want de schenking gaat vóór de aanneming. Is het geen wonder als een mens door het geloof gebruik mag maken van deze bloedgerechtigheid? Waar die mens meende voor eeuwig om te komen vanwege zijn goddeloze bestaan en daarin God volkomen rechtvaardig verklaarde, en dan bekleed te worden met dat kleed! Dan wordt Jesaja verstaan die het uitjubelde: 'Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan' (Jes. 61:10).

De koning in deze gelijkenis spreekt de betreffende man verwijtend aan: 'Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen?' Bent u achteloos voorbijgegaan aan de kledingvoorschriften van mijn koninkrijk? 'En hij verstomde.'

Wat is het een diepaangrijpende gelijkenis. 'Niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed'. Gemeend in te kunnen gaan, en dan voor eeuwig buitengesloten te worden. Een mens gaat verloren, niet omdat hij niet uitverkoren zou zijn, maar om eigen schuld. Menend dat het wel mee zal vallen. Menend ook buiten de toegerekende gerechtigheid van Christus de hemelse bruiloftszaal te kunnen binnengaan. Is het wel met ons?

*Doorgrond m', en ken mijn hart, o Heer!
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproof m', en zie of mijn gemoed
iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt;
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid betreden.*

Christenen mogen niet rusten in uitwendige reinheid

Wij moeten rein van hart zijn, maar dan mogen we niet in uitwendige reinheid rusten. Fatsoen is niet voldoende. Een zwijn kan gewassen worden, maar het blijft een zwijn. Fatsoen wast een mens slechts, maar genade verandert hem. Fatsoen kan in de ogen van de wereld stralen als een ster, maar verschilt er in zuiverheid evenveel van als een kristal van een diamant. Fatsoen is slechts het strooien van bloemen op een dood lichaam. Iemand kan in zedelijk opzicht buitengewoon hoogstaand zijn, maar toch een getemde duivel. Wat hebben velen hun wellevendheid tot hun redder gemaakt! Fatsoen kan u net zo goed veroordelen als verdorvenheid. Een schip met goud kan net zo goed zinken als een schip met mest.

U moet op twee dingen letten:

Het eerste. Al zal een fatsoenlijk mens geen grove zonden begaan, dan is hij toch niet gevoelig voor de zonden van het hart. Hij onderscheidt niet de 'wet die in zijn leden is' (Rom. 7:23). Het ongeloof, de hardheid van zijn hart en de ijdelheid van zijn gedachten verontrusten hem niet. Hij heeft een afkeer van zonden waarvoor hij in de gevangenis moet, maar niet van zonden in de zin van het Evangelie.

Het tweede. Een fatsoenlijk mens krijgt kiespijn bij de gedachte aan het Evangelie. Zijn hart komt in opstand tegen de heiligheid. Een slang is mooi van kleur, maar heeft een dodelijke beet. Een fatsoenlijk mens ziet er keurig uit, maar hij heeft een verborgen afkeer van de wegen van God. Hij haat de genade net zo als de slechtheid. IJver is voor hem even verfoeilijk als onreinheid. We mogen dus in het fatsoen niet rusten. Het hart moet rein zijn. God wilde dat Aäron het ingewand van de offerande zou wassen (Lev. 9:14). Het fatsoen, de wellevendheid, wast slechts de buitenkant. Het innerlijk moet gewassen worden. 'Zalig zijn de reinen van hart'.

De kenmerken van een onrein hart

Wij moeten onszelf maar beproeven, of we rein zijn van hart of niet. Hier zal ik twee dingen doen om de kenmerken te laten zien. Ten eerste de kenmerken van een onrein hart, en ten tweede die van een rein hart.

Een onwetend hart is een onrein hart. Onwetend te zijn omtrent de zonde duidt op onreinheid van hart. Nahas de Ammoniet wilde een verbond sluiten met de mannen van Jabes in Gilead als hij hun het rechteroog mocht uitsteken (1 Sam. 11:2). De satan laat de mensen hun linkeroog behouden. In wereldlijke kennis is hun blik snel genoeg, maar het rechteroog van de geestelijke kennis is uitgestoken (2 Kor. 4:4). Onwetendheid is het bolwerk van de satan (Hand. 26:18). De duivelen zijn gebonden in ketenen van duisternis (Judas:6). Zo is het met alle onwetenden. Het is onmogelijk dat een onwetend hart goed is. Kennis maakt het hart goed. Spreuken 19:2a: 'Ook is de ziel zonder wetenschap niet goed'.

(wordt vervolgd)



Uit: "De zaligspreekingen",
Thomas Watson
(uitg. Den Hertog).

De HEERE uw God

‘De HEERE uw God’. Beseffen we dat deze uitdrukking van Gods wezen elke rustdag vijfmaal tegen ons gezegd wordt?

v. A.

Direct aan het begin van de morgendienst horen we Hem dit zeggen.

1. In de inleiding op de Tien Geboden klinkt het: ‘Ik (ben) de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb’. (Het woord ‘ben’ is hier door de vertalers toegevoegd).
2. In het tweede gebod staat: ‘Want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God...!’
3. In het derde gebod gaat het over: ‘... de naam des HEEREN uws Gods’.
4. In het rustdaggebod horen we: ‘... de sabbat des HEEREN uws Gods’.
5. Aan het einde van het vijfde gebod zegt de Wetgever: ‘... in het land dat u de HEERE uw God geeft’.

Het is geen geringe zaak dat de Heere Zich steeds weer zo aan ons - en niet te vergeten aan onze kinderen - bekend wil maken. Maar, wij zijn toch niet allemaal nieuwgeboren kinderen van God? Daar bij de Sinaï stonden toch ook niet allemaal bekeerde mensen? Paulus moet zelfs in 1 Korinthe 10 vers 5 schrijven dat

‘het meerderdeel’ onbekeerd is gebleven. Laat de gemeente van het Nieuwe Testament zich dat toch realiseren. Aangrijpend! We moeten dus niet al te gemakkelijk en algemeen spreken over ‘de Heere onze God’. Alsof we de hele gemeente voor bekeerd mogen houden. Of voor ‘gelovig’, om in de stijl te blijven zoals in sommige kringen gebruikelijk is.

Ik (ben) de HEERE

Wat bedoelt de Heere dan met deze herhaalde uitdrukking? De Heere zegt dit niet alleen omdat Hij de Schepper van ons allen is, omdat Hij als Schepper en Onderhouder reeds alle recht op ons hart en leven heeft. Hij komt nog dichterbij: ‘Ik wil u afzonderen van het heidendom en u Mijn woorden bekendmaken. Woorden tot uw redding en behoud’. Het is Gods leiding in uw leven dat u mag verkeren onder de bediening van het genadeverbond. Hij is namelijk de HEERE, de Verbondsgod, Die in het verleden, het heden en de toekomst altijd Dezelfde is. In de Naam HEERE klinkt door: ‘Ik wil en zal genade werken, alleen omdat het Mijzelf behaagt en omdat Ik Mijzelf verheerlijkt. Ik neem nooit iets in aanmerking van een verloren zondaar. Mijn genade is altijd soeverein, zoals Mijn wezen is. Mijn genade is altijd vrij, omdat Ik die aan niemand schuldig ben. Mijn genade openbaar Ik uitsluitend in de Middelaar van het genadeverbond, de Zaligmaker met Zijn onuitputtelijke verdiensten. Mijn genade werk Ik alleen door de onwederstandelijke bediening van de Heilige Geest. Mijn genade schenk Ik in de weg van wedergeboorte en bekering’.

U zit op zondagochtend nog maar



*Bij de berg Sinaï
stonden niet
allemaal bekeerde
mensen.*

De Christusopenbaring in het Oude Testament



Begrippen uit het geloofsleven uitgelegd

De Bijbel is het boek van God. In de Bijbel lezen we over Gods schepping, de zondeval en de verlossing. De verlossing zal door de Heere Jezus tot stand worden gebracht. Ieder die in de Heere Jezus geloofd, is behouden en wie niet geloofd is verloren. Dat is de heldere taal van de Schrift.

Hoe echter zijn de mensen in het Oude Testament met Christus bekend geworden? Heel belangrijk is de onderscheiding van de *belofde* en *gekomen* Verlosser. In het Oude Testament is de Verlosser, Christus, beloofd. En door het geloof in de beloofde Verlosser werden zondige mensen behouden. Hoe echter wisten de mensen van de beloofde Verlosser? Er zijn enkele belangrijke lijnen. In de eerste plaats moeten we denken aan Gods belofte. God heeft een Verlosser beloofd (Gen. 3:15). Deze woorden hebben de kinderen Gods eeuwenlang aan elkaar doorgegeven en geloofd. In de tweede plaats waren er de offers. Elk offer wees heen naar de komende en gekruisigde Christus. In de derde plaats waren er de sacramenten, besnijdenis en Pascha. Dit wees ook heen naar de komende Christus. Izak en Jakob hebben dus reeds van kinds af aan de beloofde Verlosser gekend en omhelsd. En daardoor zijn ze behouden. Verder is de Heere Jezus ook concreet aan mensen verschenen. We lezen bijvoorbeeld in de Bijbel over 'de Engel des HEEREN' (Ex. 3:2). In Handelingen 7 vers 38 zegt Stefanus dat met de Engel de Heere Jezus wordt bedoeld. Verder verscheen de Heere ook in dromen en visioenen. En ten slotte lezen we in Genesis 18 vers 3 dat Abram drie mannen ziet. Het blijkt dat de mannen met Abram de maaltijd gebruiken (vers 8). Verder lezen we in Genesis dat Abram één Engel de Rechter van de ganse aarde noemt (vers 25). Uit alles blijkt dat één van de mannen God Zelf is. We kunnen zeggen dat dit de Zoon is, Die voor een tijd een menselijke natuur heeft aangenomen. Later, in de volheid des tijds, heeft de Heere Jezus definitief de menselijke natuur aangenomen. De Middelaar is één Persoon, Hij is God, en heeft twee naturen, een Goddelijke en een menselijke natuur. Beide naturen zijn noodzakelijk om zondige mensen te kunnen verlossen van de zonde en terug te brengen tot God. Overigens heeft de Heere Jezus de menselijke natuur ook nu nog. In de hemel heeft Hij Zijn menselijke natuur ingebracht, hoewel een verheerlijkte menselijke natuur.

We zien dat de Heere Jezus op veel manieren in het Oude Testament aanwezig is. Eigenlijk kunnen we de beloofde Christus op elke bladzijde van het Oude Testament vinden. Daarom is het des te opmerkelijker dat de mensen de Heere Jezus niet als Messias hebben (h)erkend. Keer op keer heeft de Heere tijdens Zijn omwandeling op aarde erop gewezen dat Hij de Messias is. Het werk Gods is dat we geloven dat Hij daartoe van God de Vader in de wereld gezonden is (Joh. 6:29). Wat is het aangrijpend dat zoveel mensen in het Oude Testament die boodschap niet hebben verstaan. Wat is het dan nog erger dat ook vandaag veel mensen niet in de gekomen Verlosser geloven. Dit mag ons wel tot diep nadenken stemmen.

ds. W. Visscher, Amersfoort

In de rubriek Goed Begrepen leggen ds. J. Schipper en ds. W. Visscher wekelijks een geloofsbegrip uit. De rubriek is vooral bedoeld voor jongvolwassenen, in de leeftijd van ongeveer 20 tot 40 jaar.

nauwelijks in de kerk, en dan mag u al horen Wie God in Christus wil zijn. Dan mag u horen wat de Geest tot de gemeente zegt. In de dienst der verzoening wil de HEERE meekomen. In deze kring wil Hij werken en wonen, alleen maar omdat Zijn Naam HEERE is.

En uw zaad na u

Daarom roepen we aan het begin van de dienst deze rijke Naam uit en aan. In deze Verbondsnaam ligt ook de waarheid, dat Hij ook in het heden wil werken zoals Hij dat deed in het verleden. In ons voorgeslacht heeft de HEERE namelijk niet gewerkt omdat het zulke goede, Godzoekende mensen waren. Dat waren ze niet en dat hebben ze wel met hete tranen beweend. Maar Góð werkte in totaal onwaardigen, en wie zal dat verhinderen? In de verbondsnaam HEERE ligt ook de hoorbare prediking; wat er ook verandert, de HEERE verandert niet. Zijn Woord en genadewerk veranderen ook niet. Daarom wil Hij niet alleen de God van Abraham zijn, maar ook van zijn nageslacht. Dat nageslacht zelf was al een totale onmogelijkheid, want Izak was nog niet eens geboren, toen de HEERE dat beloofde. Menselijk gesproken komt er dus niets van terecht, zo verzondigd ligt het onzerzijds. Allen liggen onder het doemvonnis. Maar, zeg eens, zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Zijn Naam blijft wonderlijk: HEERE!

Zijn Naam aanroepen

Zo komt de HEERE in Zijn genadeopenbaring in Christus Jezus in de genadetijd tot ons met Zijn genadewoord: 'de HEERE uw God'. Met de uitdrukkelijke bedoeling dat we Zijn Naam zullen kennen bij bevinding en Zijn Naam zullen leren aanroepen in Geest en in waarheid. Dat we naar Zijn Naam zullen vragen, Zijn Naam gaan beminnen als het hoogste van onze blijdschap. Dan zal wezenlijk 'de HEERE uw God' zijn. Zelfs in de veroordeling zullen we dan vragen: 'Heere, wij geven U alle reden en recht om ons weg te doen van voor Uw heilig aangezicht. Maar mag ik U dan eerbiedig vragen: wat zult U dan met Uw grote Naam doen, Uw Naam die wij ontheiligd hebben?' Dan zal zelfs in de levende klacht van Heman door het ware geloof gemijnd worden: 'O HEERE, God mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik voor U' (Ps. 88:2). De persoonlijke vraag blijft nu liggen: Wat heeft vijfmaal per rustdag de proclamatie van 'de HEERE uw God' in uw hart en leven uitgewerkt? Roep Zijn Naam aan, terwijl Hij nabij is. 

Benen breken

ds. C. Vogelaar,
Towaco (VS)

Nee, het is niet spiegelglad hier. Integendeel. Het is nog volop zomer waar we wonen. De dagen worden echter wel korter en de nachten langer. We vliegen daarheen. Als we dan maar op de Weg mogen zijn.

Het is alweer vele jaren geleden, begin juli 1975, dat ik een weekbeurt in Almelo vervullen zou. Mijn vader vertelde me dat hij ook zou komen. Hij had al eerder gezegd dat hij, zo gauw als dat mogelijk was, mij eens zou komen beluisteren. Ik protesteerde, want ik zag tegen hem op. Maar ik weet nog goed wat hij toen tegen me zei. Allereerst wat hij van zichzelf zei: 'Ach jongen, moet je dáárvóór bang zijn?' Hij was immers in eigen oog maar een gebrekkige prediker. Het tweede wat hij zei was: 'En je moet toch je beentjes breken.' Ik hoop dat u die uitdrukking begrijpt. Iemand die zijn benen breekt, moet immers geholpen en gedragen worden en kan zichzelf niet redden. Benen breken is wel pijnlijk, vooral voor ons vlees, maar is toch wel nodig. Daar wil de Heere Zijn volk en knechten hebben. 'Zonder Mij kunt gij niets doen', heeft de grote Leermeeester tegen Zijn discipelen gezegd. Dat is wel een moeilijke les, die steeds weer

herhaald moet worden, want leren zullen we het hier nooit.

Lastdragers

Het mocht die avond in Almelo meevallen. In de kerk zat een liefhebbende vader, die zelf maar een gebrekkige dominee was, mee te zuchten. Van zo iemand heb je geen last, wel gemak. Zulke lastdragers hebben we zo nodig. Mensen die vóór elkaar zuchten, niet tégen elkaar. De Heere zegt in Zefanja 3:12: 'Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.'

Toen ik een stichtelijk woord begon te spreken, voelde ik me, ik moet het eerlijk zeggen, als een arend die wijd zijn vleugelen mocht uitslaan. Voorgaan was vaak een vermaak. En dat is het nog! Maar nu is het vaak benen breken, overeind geholpen worden, struikelen, soms even opgetild worden, om daarna weer te vallen. Als het toch géén eenzijdig Godswerk was, ook in

de ambtelijke bediening, dan zou er geen verwachting zijn. Aärons en Hurs kunnen je opdragen in het gebed. Maar de grote, verhoogde Koning draagt en redt, ook als we weer eens met gebroken benen niet meer weten voort te gaan. Opdat Zijn kracht in hun zwakheid volbracht zou worden.

Tropische storm

U heeft het misschien wel gelezen: een hevige tropische storm heeft hier grote schade aangericht, vooral in het zuiden van Amerika, maar ook in New Jersey, de staat waar we wonen. Er zijn heel wat slachtoffers gevallen en de schade is groot. In Franklin Lakes was er juist die avond kerk. Degenen die het gewaagd hadden te komen, kwamen soms vele uren later thuis, in één geval zelfs in de vroege morgen van de volgende dag.

De zondag ervoor hadden we in Clifton het Heilig Avondmaal mogen bedienen en de Heere gaf een bijzondere dag. De tekst voor de bediening was Psalm 45:3: 'Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid'. De Heere was kennelijk in het midden, ook 's avonds. Dat gaf verwondering. Maar daar volgt vaak wel wat op, meestal iets waardoor je weer je benen moet breken. De storm had namelijk ook ons huis niet onbeschadigd gelaten. Gelukkig was het alleen materiële schade. Wat is een mens dan nietig bij het geweld van zo'n storm.

Zijn trouw

Bij alle schuddingen in je leven blijft er echter de onbezweken trouw van Sions Koning over voor een in zichzelf vreesachtig volk. Houd dan maar moed, klein kuddeke. Hij zorgt voor Zijn Kerk. Want Hij zorgt voor Zijn eigen eer. Dat mocht hoop geven in de zo bange tijd die we met elkaar beleven. 'De vijand rukt vast aan, met opgestoken vaan'.

Er wordt druk uitgeoefend op de kerk en op de school. Het is wellicht het begin van een grote verdrukking. De Heere mocht maar bij elkaar brengen om Hem aan te lopen voor kracht, moed en getrouwheid. 'Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten'. Christus getuigt het Zelf: 'Ja, Ik kom haastiglijk'. En de bruid antwoordt: 'Amen. Ja, kom, Heere Jezus'.

Mag dat ook uw verwachting en uw uitzien zijn? Dan zullen ze altijd bij Hem zijn. Nooit meer zondigen, nooit meer afdwalen. Dan zijn ze zichzelf kwijt en mogen ze volmaakt doen wat hier hun begeerte geworden is: Hem prijzen. Om Hem voor Zijn goedheid eer te geven.



In memoriam

ds. M.J. van Gelder

7 december 1938

26 september 2021

**Op 26 september overleed mijn geliefde
schoonvader, ds. Maarten Johannis van Gelder,
in de leeftijd van 82 jaar.**

De laatste jaren waren vol van zorg. De ziekte van Alzheimer tastte zijn geestelijke vermogens steeds verder aan, waardoor hij sinds september vorig jaar niet meer thuis kon wonen en aangewezen was op intensieve zorg. Vooral voor mijn schoonmoeder was het een zeer aangrijpend moment toen hij verhuisde naar Zorgcentrum de Wittenberg in Haaften. Afgelopen voorjaar ging hij steeds verder achteruit. Jongstleden zondagmorgen kwam het van God bepaalde levenseinde.

Tijdens enkele heldere momenten in de laatste periode mocht toch Gods genadewerk in zijn leven tot uitdrukking komen. Alsof de nevel dan voor een ogenblik uit zijn gedachten week. Gods genade is een hartenzaak, niet aan te tasten door een ziekte, en met Christus verborgen in God.

Droefheid over de zonden
Maarten Johannis van Gelder werd geboren op 7 december 1938 te Rotterdam-Zuid. Door Gods genade mocht hij op Gods tijd worden wedergeboren tot een levende hoop. In de beginjaren van zijn huwelijk verwekte de Heere namelijk in zijn ziel een droefheid naar God over de zonden. Diep was de ontdekking aan - zoals hij daar zelf van sprak - zijn dodelijk vijandige hart en zijn inwendige verdorvenheid. De Heere bracht hem aan het einde van de wet, en schonk hem God te mogen toevallen in Zijn heilig recht.

Meerdere keren heeft hij mij daarvan verteld. Wat lag de gang van het afsnijdende Godswerk, het ontdekkende en dodende werk van de wet, zuiver in zijn ziel verklaard. Maar wat kon hij ook teer spreken over de openbaring van de Middelaar aan zijn ziel, met de woorden:



'U dan, die gelooft, is Hij dierbaar'. Op een innemende en eenvoudige wijze kon hij spreken over de dierbaarheid van Christus, zoals hij die had mogen bewonderen toen hij voor God was overgebleven als een mens (en nu citeer ik hem) 'met een hart zo goddeloos als de duivel zelf en een ziel zo zwart als de hel'. In 1967 werd hij toegelaten tot de Theologische School. De Heere had hem tijdens zijn werk als assistent-accountant werkzaam gemaakt met de nood van de Noord-Hollandse gemeenten, en in het bijzonder die te Enkhuizen. De Heere sprak: 'Ik zal tot het Noorden zeggen: Geef!

Enkhuizen werd op 22 september 1971 zijn eerste gemeente. Daarna volgden Gouda, Nieuwerkerk (Zld.), Tricht-Geldermalsen, Ridderkerk-Slikkerveer en Middelburg-Zuid. Na zijn emeritaat vestigden mijn schoonouders zich in Geldermalsen. Daarvandaan heeft mijn schoonvader nog verschillende jaren mogen voorgaan in de dienst van het Woord.

Zijn prediking kenmerkte zich door een scherpe, ontdekkende wetsprediking en een ruimhartige en gunnende Christus-prediking. Hij had vaak lage gedachten van zichzelf, omdat hij - naar eigen zeggen - niet 'wel ter tale' was. Mede daarom werd hij misschien wel wat over

het hoofd gezien. Toch zijn er ook velen met hart en ziel aan hem verbonden geweest. De godsdienst kon met hem niet uit de voeten. Maar zij die zich als een monster van goddeloosheid hadden leren kennen, die geen grond meer hadden om op te staan en het moesten hebben van een eenzijdig Godswerk van Boven naar beneden vonden aansluiting in zijn prediking.

Als jongen heb ik er in Slikkerveer als een 'vroom mannetje' in grote vijandschap onder gezeten. Zijn afsnijdende prediking, waarin niet de minste ruimte voor een godsdienstig en goedbedoelend mens overbleef, wekte grote tegenstand. Maar toen de Heere er door Zijn genade onder gaf te buigen, is juist deze prediking me lief geworden. Want zijn prediking bleef in de afsnijding niet steken. Wat kon mijn schoonvader juist dan, 'waar alle hoop de mens gans ontviel, en niemand zorgde voor de ziel', de dierbaarheid en bereidwilligheid van Christus prediken. Christus, Die te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven is. Ambtelijke strijd is hem ook niet bespaard gebleven. In de Goudse tijd kwam zijn prediking zelfs op de synodetafel terecht, en werd hij door zijn opposanten verweten een 'Steenblokkiaan' te zijn. Maar ook daaromheen ging het niet altijd vanzelf. Dat heeft hem pijn gedaan. Maar tijdens zijn afscheidsdienst ter gelegenheid van zijn emeritaat mocht hij het in verbrokenheid en verwondering zeggen: 'Wie mij veracht, God wou mij niet verachten'.

Opmerkelijk is dat hij ook voor meerdere dienaren des Woords in onze gemeenten tot zegen is geweest, hetzij tot hun bekering, hetzij in de weg naar het ambt. De Heere gaf genade en ere.

We zullen hem missen! De Heere stelle zijn nagedachtenis tot zegen. Hij sterke in het bijzonder ook mijn geliefde schoonmoeder in het gemis. De knechten verdwijnen, maar de Meester blijft!
ds. A.T. Huijser, Sliedrecht

Hulp van God verkregen

In de kerkbode van Klaaswaal verscheen de volgende tekst n.a.v. 35 ambtsjaren van onze hoofdredacteur, ds. G.J. van Aalst. Het leek ons als deputaatschap en redactie een goede gedachte om deze hartelijke woorden hier weer te geven voor onze lezers van De Saambinder. We willen ds. Van Aalst en zijn vrouw van harte Gods onmisbare zegen toewensen voor het toekomstige. Deputaatschap en redacteurs De Saambinder

Kerkenraad
Klaaswaal



Op 17 september was het 35 jaar geleden dat ds. Van Aalst in Benthuizen tot predikant werd bevestigd. We hebben de dominee niet zo vaak over deze datum gehoord. Het leek er zelfs een beetje op dat hij het maar stilzwijgend voorbij wilde laten gaan. Dat is op zich begrijpelijk. Jubileren is een gevaarlijk werk, zeker voor een ambtsdrager. Al snel komt een mens in het middelpunt te staan. Maar dat wil niet zeggen dat we niet zouden mogen of moeten herdenken. Het is zelfs een Bijbelse opdracht. 'Vergeet

geen van Zijn weldaden' (Ps. 103:2). 'Gedenkt Zijn wonderen die Hij gedaan heeft' (Ps. 105:5), enz. Daarom wensen we onze geliefde herder en leraar zo van harte toe dat hij mag gedenken zoals Paulus dat mocht doen in Handelingen 26: 'Dan, hulpe van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag' (Hand. 26:22). Want dat is waar gebleken, ook in het leven van onze dominee. Paulus begon niet met het laatste. Hij begon niet met 'ik' en met zijn 'staan'. Nee, als de Heere hem maar een ogenblik losgelaten had, was zelfs deze apostel al lang gevallen. Er was in hem niets te roemen. Maar alle nadruk valt op: 'hulpe van God verkregen hebbende'. Die hulp had de apostel voortdurend

mogen ontvangen. Zo heeft de Heere ook de dominee al die jaren geholpen. Niet alleen van 1986-1992 in Benthuizen en van 1992-2003 in Ridderkerk, maar ook vanaf 2003 tot heden in Klaaswaal.

Niet vanzelfsprekend

Het was niet vanzelfsprekend dat hij ooit op een preekstoel zou 'staan'. Ook al had zijn opa Van Aalst er geloof voor gekregen dat iemand uit zijn nageslacht predikant zou worden. De kleine Gijsbert Johan verdronk bijna, achter zijn ouderlijk huis in de Linge. Als jongeman vluchtte hij uit Klaaswaal (waar hij na zijn huwelijk was gaan wonen) voor het ambt van ouderling. Maar in Nieuw-Beijerland kon hij er niet meer onder uit. Daar werd hij er voor ingewonnen om zijn verkiezing tot diaken aan te nemen. Hij kreeg er een goede leerschool in de omgang met ouderling C.J. Roos. (...) Niet zo lang daarna werd diaken Van Aalst aangenomen door het Curatorium om de lessen te gaan volgen aan de Theologische School. Vier jaar later mocht hij tot predikant worden bevestigd. Na 35 jaar mag hij nog steeds in praktijk brengen wat Paulus in de genoemde tekst uit Handelingen 26 laat volgen: 'betuigende beide klein en groot; niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou; Namelijk dat de Christus lijden moest, en dat Hij, de Eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen dezen volke en den heidenen'. De kanttekenaren verwijzen daarbij ook naar vers 18 van dit hoofdstuk. Paulus zou worden gebruikt als een middel in Gods hand 'om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij'.

Hartelijke wens

Als kerkenraad spreken we bij dit jubileum de hartelijke wens uit dat de Heere in de toekomst de dominee nog wat voor ons wil sparen. Om met Gods hulp 'al de rechten van Gods mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen'.



Benthuizen



Ridderkerk



Klaaswaal

Ds. J.S. van der Net 1976-2021

Alleen Zijn genade is genoeg

Preken gaat vanwege zijn broze gezondheid niet meer. Maar het spreken over Gods rijke genade en trouw kan ds. J.S. van der Net na 45 jaar dienen als predikant nog steeds niet laten. 'De Heere is oneindig goed'.

W.B. Kranendonk,
Amersfoort

Als hij nog één keer zou kunnen preken, zou zijn tekst zijn: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' 'En dan vooral over het woord 'kom': dat is het meest gemakkelijke en tegelijkertijd het meest moeilijke woord. Gemakkelijk omdat je alleen maar hoeft te komen. Moeilijk omdat je arm en naakt tot Hem moet komen. En dat willen wij niet'. Aan verloren zondaren verkondigen dat er verzoening mogelijk is door het bloed van Jezus Christus, dat was zijn liefste werk. 'Als je in Hem het leven hebt gevonden, ben je de gelukkigste mens op aarde'. Wat dat geluk inhoudt, weet ds. Van der Net uit zijn eigen leven. Hij groeide op in een buitenkerkelijk gezin. Toen hij zestien jaar oud was, werd hij door het sterven van zijn oma erbij stilgezet dat ook hij eens voor God moest verschijnen. Door innerlijke onrust gedreven kwam hij in de kerk. In de hervormde gemeente te Den Haag werd hij gedoopt. Daar werd hij lid. Maar in de prediking kreeg hij daar geen antwoord op de grote vragen van zijn leven. Op zijn verdere zoektocht door kerkelijk Den Haag kwam hij onder de prediking van ds. K. de Gier. Daar kreeg hij wel antwoord op zijn vragen. Na verloop van tijd werd hij daar lid en leerde er zijn vrouw kennen - waardoor ds. De Gier voortaan 'oom Klaas' was.

Ds. Van der Net: 'Ik heb het als een wonder van de Heere gezien dat ik in de Gereformeerde Gemeenten ben terechtgekomen. Daar heb ik geestelijk onderwijs gekregen. Dat heeft de Heere willen zegenen. Ik kan daarom slecht tegen discussies over en kritiek op de Gereformeerde Gemeenten.

De Heere wil daar wonen en Hij wil er mensen tot bekering brengen. Nog steeds! Terugziende op 45 jaar dienen in het ambt van predikant, blijft voor ds. Van der Net alleen over: 'Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord; Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord'. Dat woord van de Heere heeft hem ook geholpen in de periode dat hij leed aan depressiviteit. 'De Heere, en alleen Hij, heeft me toen weer op de preekstoel gebracht met de woorden: 'Mijn genade is u genoeg'. Dat was voldoende om mij weer op te richten'.

Zijn ervaring in die donkere periode heeft ds. Van der Net later kunnen gebruiken als mensen met psychische moeiten bij hem kwamen om pastorale hulp. 'Zo rond 1980 was er binnen onze kring nog weinig op gebied van adequate hulpverlening. Mensen belden me, soms zelfs 's nachts'. 'In crisissituaties logeerden er wel mensen bij ons', vertelt mevrouw Van der Net, die deze gasten moest opvangen, terwijl ze ook de zorg had voor tien kinderen.

Ds. Van der Net maakte een aantal jaren deel uit van het bestuur van de Stichting Gehandicaptenzorg. 'Ik heb altijd weinig opgehad met vergaderen. Maar voor het bestuurswerk voor kwetsbare mensen heb ik me graag ingezet'. Voor de catechisatielessen aan mensen met beperkingen ontwikkelde hij samen met de heer M.M. Natzijs lesmateriaal. Ook in de eigen gemeenten stond ds. Van der Net bekend

Jan Simon van der Net werd op 21 november 1941 geboren in Den Haag in een onkerkelijk gezin. Door het sterven van zijn oma ging hij op zoek naar antwoorden op geestelijke vragen. Hij werd aanvankelijk lid van de Nederlandse Hervormde Kerk, maar kwam uiteindelijk terecht in de Gereformeerde Gemeenten. Na werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs werd hij in 1972 toegelaten tot de Theologische School in Rotterdam. Vier jaar later werd hij predikant te Utrecht. Daarna diende hij de gemeenten van Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Apeldoorn en Houten. In 2012 ging hij met emeritaat. Het echtpaar Van der Net heeft tien kinderen.

als een pastor die hartelijk meeleeft in verdriet en vreugde. 'Ik vind het belangrijk dat je als predikant weet wat er bij mensen leeft. Daarom probeerde ik ook elke drem-pel weg te nemen om in gesprek te komen'. Voor doopzitting en voor gezelschap na een avondmaalsbediening zette het echtpaar Van der Net de deuren van de pastorie open. 'Dat waren voor mij, mijn vrouw en onze kinderen bijzondere avonden. Ons verlangen was dan dat er goed over de Heere werd gesproken. We waren dankbaar als onze kinderen daar ook iets van hoorden'. De laatste jaren zijn de gezondheidsproblemen bij ds. Van der Net toegenomen, maar tot nu toe mochten verschillende ingrepen gezegd worden. Net als zijn vrouw lijdt ds. Van der Net aan de ziekte van Kahler, een chronische kwaal. 'Ons lichaam wordt afgebroken. Maar het beste komt nog. Toen ik enige tijd geleden in het ziekenhuis lag en er voor mijn leven werd gevreesd, heb ik tegen mijn kinderen gezegd: 'Ik weet het zeker. Als ik straks sterf en aankom op de eeuwige stranden, staat Hij daar op mij te wachten. Hij heeft in Zijn huis voor mij een plaats bereid'.



Houten

Jona's weg in de diepte

*'De HEERE nu beschikte een groten vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.
En Jona bad tot den HEERE zijn God, uit het ingewand van den vis.*

Jona 1:17 en Jona 2:1

ds. C.A. van Dieren,
Rijssen

Jona is overboord gegaan. Is hij nu verlost? Nee, hij komt van de ene in de andere nood en dood.

Van een vis weet Jona niet af. Hij heeft maar één verwachting. De zee zal zijn graf worden en de Heere zal hem, de rebel, rechtvaardig oordelen. Het is voor hem een verloren zaak. Dan gaat God doen wat niet kan. Hij redt waar geen redding mogelijk is. Er staat: 'De HEERE nu beschikte een groten vis', zoals Hij ook het schip, de storm en het lot, dat de zeelieden wierpen, beschikte.

Ziet u Gods almacht? Als de Heere wil dat Jona naar Ninevé gaat, moet alles meewerken. Bij God zijn geen onmogelijke dingen. Hem staan alle middelen ter beschikking om een mens op zijn plaats te krijgen. Wat een troost voor ellendige zondaren!

Een andere dood

Als Jona in de golven verdwijnt, is daar de grote walvis. Met één hap is het gebeurd

en weg is Jona. Weer komt hij van de ene in de andere dood. Nu zal hij niet in de golven, maar in de buik van de vis zijn graf vinden. Wat zal dat voor Jona geweest zijn! Drie lange dagen en drie lange nachten zit hij opgesloten in de vis. Het is toch onmogelijk dat Jona na die tijd nog zal leven. Maar voor Jona komt de dood niet. Waarom niet? Omdat de Heere de dagen telt. Hij weet hoelang de beproeving voor de Kerk moet duren. Niet te kort, want dan is de verlossing geen wonder meer. Maar ook niet te lang, want dan zal de Kerk in de wanhoop verstikken. Nee, Jona zal niet omkomen, maar op Gods tijd gered worden, want hij is met Middelaarsbloed gekocht. Wat is Jona hier een voorbeeld van Christus, Die drie dagen in het hart van de aarde geweest is.

Wonderlijk bidvertrek

Ook in de diepte van de zee vergeet de Heere Jona niet. Alleen daarom wordt Jona een bidder. In de buik van de vis krijgt hij een bidvertrek. Zo krijgt elk van Gods kinderen een plaats in het verborgene. Kunt u het plekje aanwijzen, waar u voor God leerde buigen? Waar werd het waarheid in uw ziel?

Jona krijgt ook gebedsgenade. Voor bidden is immers genade nodig. Toen Jona op commando van de opperschipper moest bidden, kwam er geen woord uit zijn mond. In de buik van de vis, op de rand van de hel, schenkt God hem een gebed. Hij bidt tot de HEERE zijn God. Dát is een wonder! Zijn God! Kunt u dat begrijpen? Nee, dat is niet te begrijpen. Jona krijgt mét de gebedsgenade ook geloof. Dan heeft hij niets meer in te brengen en niets meer te willen. Dan ligt hij zo gemakkelijk in het ingewand van de vis, hoe omstrengeld en benauwd het ook is. Hoewel hij geen kant uit kan, heeft hij het in tijden niet zo ruim gehad. Zo schenkt de Heere Zijn Kerk soms op de wonderlijkste plaatsen verruiming en gebed. O, eeuwig wonder: de HEERE mijn God!

Vragen

1. Welke troost is er voor ellendige zondaren als ze lezen over Jona en de vis?
2. Jona zal en kan niet omkomen. Waarom niet?
3. Op welke wonderlijke plaatsen kan God verruiming en gebed geven?

(wordt vervolgd)



Kinderen zijn des Heeren

Werkgroep Onderwijs van het Deputaatschap KGJO in samenwerking met het Deputaatschap Opvoeding Onderwijs en Catechese van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Er komt veel af op opvoeding en onderwijs, zeker in onze tijd. Er zijn invloeden van buitenaf en van binnenuit. Juist nu is het van belang om te weten wat Gods Woord en de belijdenisgeschriften ons leren, en hoe voorgangers in het verleden, door Gods Geest geleid, hebben gedacht over onderwijs en opvoeding.

In zes artikelen willen we in samenwerking met het Deputaatschap Opvoeding Onderwijs en Catechese van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 'oud goud over onderwijs en opvoeding' met u delen. Deze oude teksten zijn enigszins aangepast naar het huidige taalgebruik, zonder afbreuk te doen aan de stijl en de boodschap van de schrijvers. Onze hartelijke wens is dat de Heere dit wil zegenen ten goede van onze gezinnen, scholen en kerken, Zijn Naam ter eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Vandaag deel 1, uit een Schoolrede van ds. N.H. Beversluis.



Ds. N.H. Beversluis

In deze beschouwing staan opvoeding en onderwijs van het kind centraal. Allereerst is dit de roeping van de ouders en daarmee ook van allen die hen hierin later zullen bijstaan. Het is immers van grote invloed op de latere levensloop van de kinderen op welke manier de ouders zich aan hun plicht als opvoeders gehouden hebben. Ouders, u draagt de naam van christen. Daarom moeten opvoeding en onderwijs een volstrekt christelijk karakter dragen. Uit welke bron kan dat karakter geput worden? Alleen uit Gods Woord, dat ons leert: 'Voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren' (Ef. 6:4b). Enkele vragen zijn daaruit af te leiden.

Van wie zijn onze kinderen?

In Psalm 128 lezen we: 'De kinderen zijn een erfdeel des Heeren'. De Heere schenkt

de kinderen aan de ouders. En al wat de Heere doet, doet Hij om Zijn Zelfs wil en tot Zijn eer. Opvoeding en onderwijs moeten daarom naar de regel van Gods eeuwig blijvend Woord zijn. Als we hierin in gebreke blijven, dan handelen we tegen de leer van de Heere Jezus, Die zei: 'Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet'.

Onze kinderen zijn 'des Heeren'. God heeft een soeverein recht op ons en hen. Dit recht hebben we te eerbiedigen, óók in opvoeding en onderwijs. Onze verhouding tot onze kinderen is dan ook als die van een betrouwbare rentmeester, die zorgt voor de belangen van zijn heer. Zo moet ook elk ouder onder inwachting van Gods zegen in het opvoeden en onderwijzen van zijn kinderen alleen de belangen van de hoge Schepper zoeken.

Hoe moeten we onze kinderen zien?

Hoor Davids getuigenis: 'Zie, ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren'. En Job zegt: 'Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet één'. Paulus zegt even nadrukkelijk dat we van nature 'kinderen des toorns' zijn. Het zijn kinderen die nooit en te nimmer uit of van zichzelf naar God, hun Maker, zullen vragen. Als de Heere niet naar Zijn eeuwige, vrije liefde ons had geopenbaard dat uit dit ellendig, verloren geslacht een volk is verkoren om Hem tot een eigendom te zijn - waartoe ook kinderen behoren -, dan zouden we nooit tot kennis zijn gekomen van een Godwaardig stelsel van opvoeding en onderwijs. Deze genadige beschikking van God tot behoudenis van zondaren is geopenbaard in het verbond der genade. Uw kinderen, ouders, moeten uit kracht van uw eigen doop en belijdenis, gezien worden als kinderen van 'geliefden in den Heere Christus', die daardoor verkeren onder dezelfde rechten en plichten die u hebt. Daarom hebt u ze in hun prille jeugd gebracht tot het verbond van God, opdat dit in de Heilige Doop aan hen bevestigd zou worden naar Gods Woord.

In die doop hebt u uw kinderen opgedragen en overgegeven aan de Heere als Zijn eigendom. Hierdoor zijn ze in de dubbele zin van het woord: 'des Heeren'. Eerst door schepping en in de doop door verbondshandeling. Met de Heilige Doop bevestigt de Heere aan elke wáre bondeling dat Hij diens God in Christus is en de bondeling Zijn kind. Niet van elke gedoopte kan gezegd worden dat hij of zij een wáre bondeling is. Toch wordt elk kind door de doop gebracht onder de band van gehoorzaamheid. Hierin moeten onze kinderen onderwezen worden. Aan de wezenlijke kennis hiervan hangt hun eeuwig wel of wee af! Hoewel dit wezenlijk kennen alléén door God de Heilige Geest in het hart gewerkt kan worden, leert de Bijbel ons dat de Heere dit wil doen door Zijn Woord. Hiertoe, ouders, hebt u met de doop van uw kinderen u plechtig verbonden voor God en Zijn gemeente, namelijk om ze 'in deze leer te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen'.

Uit de Schoolrede, gehouden door ds. N.H. Beversluis bij de opening van de school te Grand Rapids op 29 april 1909.

(wordt vervolgd)

Reacties naar: p.kieviet@versluisjsschool.nl

Het kerkje van de Mollendeerns

L. Vogelaar,
Scherpenzeel

'Het kerkje van de Mollendeerns'. Vier zussen, mutsenploisters van beroep, schonken de grond aan het Bettekamerpad waarop de Gereformeerde Gemeente van Ede een kerkje bouwde. Het staat er nog steeds; de gemeente werd echter na ruim 50 jaar opgeheven.

'D'aar in dat witte huis aan de Telefoonweg woonden de zussen Mol', wijst H. van der Loo, sinds 2009 beheerder van het vroegere kerkgebouw. Hij wijst om zich heen: 'Hier stonden loodsen, daar was een winkel, daar een boerderij'. Het is allemaal weg. Nu wordt de vroegere kerk omringd door huizen en een flatgebouw. Het Bettekamerpad is verhard en heet nu Bettekamp. Binnen is er ook weinig wat aan vroeger herinnert, al houdt een apostolische gemeente hier elke zondag twee diensten. Dan wordt er een lessenaar neergezet en het plastic gaat van het orgel af. Door-deweeks wordt het gebouwtje verhuurd voor sociale activiteiten, vooral 's avonds. Wie dorst heeft, kan naar de bar, achter in een hoek. Het kerkje is klein. Dat was de gemeente ook. Heel anders dan de huidige Gereformeerde Gemeente in Ede, die sinds het ontstaan in 2004 snel is gegroeid. De vorige gemeente is nooit groot geweest en uiteindelijk verliep de groep, die toen al ruim vijf jaar zonder ouderling zat.



Het kerkje aan de Bettekamp

De stap van ds. Den Hengst

Van beide gemeenten had het ontstaan wel iets met Veenendaal te maken. Daar ging ds. W. den Hengst in 1913 met een groot deel van zijn gemeente van de Gereformeerde Kerken over naar de Gereformeerde Gemeenten. Groepjes in Ede, Scherpenzeel en Duisburg (in het Duitse Ruhrgebied) volgden hem in die stap. In de notulen van de Gereformeerde Kerk in Ede is daar niet veel over terug te vinden. 'Br. Overeem' wilde naar 'de Gereformeerde Gemeente (Ledeboeriaansch) te Veenendaal', maar een attestatie 'zal natuurlijk niet worden gegeven'. Toch vertrok hij. Van veertien gezinnen is gezegd dat ze 'zich voegden in het Oud-Gereformeerd kerkverband'. En er staat ook weleens: 'Dit standpunt lijkt op scheurmakerij'. Over de prediking van ds. W. Mulder, die toen in Ede stond, was in 1912 al eens 'een vrij ernstige discussie' ontstaan, waarbij de scriba noteerde: 'Gelukkig voor de zaak der kerke kalmeren de broeders spoedig en kon men elkaar in oprechtheid de broederhand weer reiken'. Dat nam de onvrede echter niet weg.



Eigen-Gebouw, de vroegere kerk

Volgens de notulen wilde ds. Mulder 'de leden der kerk voor levende leden houden totdat het tegendeel blijkt'. Over zijn leer werd echter gezegd dat die 'een nieuwe leer is, verzwagerd aan die van Jac. Arminius'. Ook werd 'de Geref. Kerk beschuldigd van vrijzinnigheid' en waren er 'pogingen om scheuringen en sekte te verwekken'. Ds. Mulder schreef in 1913 een brochure, want er was in zijn gemeente sympathie voor ds. Den Hengst.

Kerkbouw

Sommige leden gingen terug naar de Hervormde Kerk. Anderen belegden diensten in Ons Huis, aan de Telefoonweg. Zij wilden zich aansluiten bij de Gereformeerde Gemeenten. Daar rapporteerde ds. Den Hengst in april 1914 aan de classis Barneveld 'over den toestand te Ede. Daar is in de laatste tijd gearbeid, doch daar is geen station'. Er ontstond een afdeling van Veenendaal.

De classisgemeenten kregen in januari 1916 het verzoek van ds. H. Kieviet (Den Hengsts opvolger in Veenendaal) om voor de kerkbouw in Ede te collecteren. Begin mei bleek dat 216 gulden te hebben opgebracht, terwijl de commissie met intekenlijsten 400 gulden had ingezameld. In juli was er zo'n 900 gulden en was de kerkbouw aanbesteed.

Het Edese gemeentebestuur gaf op 24 augustus 1916 een bouwvergunning af. W. van den Top was de architect. Ds. Kieviet zette zijn handtekening op de obligatiebewijzen. Op 17 augustus 1917 werd het gebouw overgedragen. Om de kerkbouw in Ede te kunnen betalen, sloot de Veenendaalse kerkenraad op 19 oktober 1917 een hypotheek af. Er was in die maand f 1133,96 in kas.

Zoeken naar ambtsdragers

In de kleine afdeling werd G. van den Berg tot ouderling gekozen, maar hij bedankte. Daarom gingen ouderlingen uit Veenendaal er preeklezen. Maar eigenlijk hadden ze zelf werk genoeg, dus Koudijs, lid in Barneveld, werd in 1920 gepolst voor het ouderlingschap. Maar 'Koudijs was koud-ijs. Hij kon niet warm worden om zich van Barneveld los te maken en zich bij Ede te voegen'.

G. van den Berg werd alsnog ouderling, van eind 1920 tot begin 1923. Daarna zat de afdeling echter weer jaren zonder ambtsdragers. Een commissie regelde alles; mannen als Klok, Van der Schans, Van Uffelen, Van Wijk, Van den Berg, Verbeek, Huisman en De Bruin.

(wordt vervolgd)

Toenadering tot Rome

C.S.L. Janse,
Apeldoorn

Onmiskenbaar is er de laatste decennia in orthodox-protestantse kring sprake van een zekere toenadering tot Rome. Op allerlei manieren komt dat openbaar.



Zo besloot een protestantse gemeente in Rotterdam onlangs om een kruiswegstatie in de kerkruimte op te hangen. Ook de kloosterspiritualiteit is tegenwoordig bij veel protestanten in trek. Oude kerkgebouwen, die al eeuwenlang voor de protestantse eredienst worden gebruikt, worden steeds vaker genoemd naar de naam van de heilige aan wie zij voordien waren gewijd. Opvallend was ook het recente boek van de christelijke gereformeerde prof. Huijgen over Maria. Zij moest volgens hem meer aandacht en waardering krijgen in onze kerken. De Reformatie zou geen onderscheid hebben gemaakt tussen de gepaste verering van Maria en het aanbidden van haar. Veel protestanten zouden lijden aan Mariafobie. Vandaar zijn pleidooi om dagelijks de Lofzang van Maria te zingen en voortaan jaarlijks op 25 maart het feest van de annunciatie, de aankondiging van Christus' geboorte, te vieren. Ook de Stichting In de Rechte Straat, die zich vanouds richt op het getuigende gesprek met Rome, merkte steeds meer dat in haar achterban de opvattingen over Rome veranderen. Met name onder de jongere generatie. Onlangs werd een enquête uitgezet om die verschuivingen in kaart te brengen. Het is ongetwijfeld van belang wat daar uitkomt.

Openlijk verzet

Hoe zijn deze ontwikkelingen te duiden? Wellicht hebben ze te maken met het feit dat de Rooms-Katholieke Kerk zich, meer dan veel protestantse kerken, openlijk verzet tegen allerlei moderne ontwikkelingen. Ontwikkelingen die een fundamentele breuk betekenen met algemeen christelijke waarden en normen. Of het nu gaat om huwelijk en gezin, om abortus of euthanasie, om homoseksualiteit of transgenderisme, het Vaticaan durft zijn stem daartegen te verheffen.

De huidige paus wekt wel de indruk dat hij het wat gemakkelijker neemt dan zijn voorgangers, maar in de publieke discussie over al deze zaken is de inbreng van de Rooms-Katholieke Kerk veelal positief te duiden. Daar moet wel aan toegevoegd worden dat allerlei misbruikschandalen het morele gezag van Rome fors hebben aangetast. En op het grondvlak van de kerk trekt men zich van de kerkelijke voorschriften weinig meer aan. Veelal is er nauwelijks verschil tussen het levensgedrag van rooms-katholieken en onkerkelijken.

Broeders en zusters

De huidige toenadering tot Rome, ook onder hen die zich gereformeerd noemen, heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat men de leer en dus ook eventuele

leerverschillen niet meer zo belangrijk vindt. Men neemt de kring van broeders en zusters in het geloof tegenwoordig zo ruim dat ook de roomsen daaronder vallen. Het zijn toch immers allemaal christenen. De rest is bijzaak.

Vandaar dat vanouds belijnd protestantse organisaties als de EO en de ChristenUnie hun deuren hebben opengezet voor seriëuze rooms-katholieken. Dat is eigenlijk vrij geruisloos gebeurd zonder dat er veel fundamentele discussie plaatsvond.

Vanuit het postmoderne denken wordt de verscheidenheid en veelkleurigheid van het christendom juist als een verrijking gezien. Uiteraard past het daarbij niet om elkaar in geestelijk opzicht de maat te nemen.

Het spreken van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in artikel 28 en 29 over de ware en de valse kerk is in dit geestelijk klimaat een volstrekt vreemde zaak geworden. Dat is een vorm van kerkelijke hoogmoed. En dat de catechismus (Zondag 7) niet elk geloof voor waar houdt en niet elke bekering (Zondag 33) voor waarachtig, roept ook alleen maar ergernis op.

Helpende genade

Voor ons is er ook na 500 jaar reden genoeg om afstand te blijven houden van de Rooms-Katholieke Kerk, ook al zijn aflaten en relikwieën tegenwoordig niet meer zo aan de orde als in de tijd van de Reformatie het geval was. Rome hanteert altijd nog een tamelijk optimistisch mensbeeld. De ernst van de zonde wordt niet gepeild.

De belijdenis van de catechismus (vraag 6), dat wij 'ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad', zal men dan ook beslist niet onderschrijven. Men spreekt wel over genade, maar genade is bij Rome altijd helpende genade. Een mens moet met de genade meewerken, dan komt hij er wel. In de Dordtse Leerregels kan men zich uiteraard niet vinden. De sympathie van Rome ging destijds duidelijk uit naar de remonstranten. Toenadering tot Rome betekent dan ook afstand nemen van de Reformatie. Wie die kant uit wil heeft helaas niet zoveel binding meer met de gereformeerde belijdenis. Daarmee gaat er wel een wissel om. Verloren zondaren kunnen zich echter met helpende genade niet redden. Die hebben een volkomen Zaligmaker nodig. Een wedergeboorte 'die in haar kracht niet minder noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden' (DL, hoofdstuk III-IV, par. 12).

‘Begin niet bij de verkiezing, maar bij de roeping’

Petra Hooglander-
Bijvank, Gouda

‘De leer van de uitverkiezing kan een obstakel zijn, maar ook een troost’. Zo opende ds. G. Clements de zomerconferentie voor studerenden op 17 september. Ds. C. Sonneveld, die deze avond voor de 120 aanwezigen over Gods verkiezing sprak, benadrukte de positieve kant. ‘De verkiezing stuit op weerstand, maar geeft juist hoop. Als je niet in de uitverkiezing gelooft, word je krampachtig en moedeloos óf activistisch’.

Op 17 en 18 september werd in Gouda de zomerconferentie voor studerenden gehouden.



De spreker sprak ooit met een jongen van buiten de kerk over de onbegrijpelijkheid van de predestinatie: ‘God maakt onderscheid waar het niet is, door Zijn welbehagen. God is God’. Jaren later begreep de jongeman er het belangrijkste van: ‘Als er geen uitverkiezing was, kon ik niet zalig worden. Want wij kiezen niet voor God; wij hebben tegen Hem gekozen. Als Hij niet de eerste is...! Velen vinden het verbond belangrijker en gaan uit van een aanwezig geloof, waarin je alleen nog moet groeien. Ds. Sonneveld: ‘Als wordt gezegd: ‘Jezus wil niets liever dan iedereen zalig maken’, blijft wel iets onbenoemd. Het echte volle Evangelie bevat twee punten: God geeft Zijn Zoon aan de mensen en God geeft mensen aan de Zoon. Je moet Johannes 3:16 in de context lezen (ook vers 3, 11 en 36): wij liggen onder Gods toorn en nemen Hem niet aan, tenzij er een wonder van levendmakende genade gebeurt. Denk echter niet: als ik uitverkoren ben, kan God mij toch wel zalig

maken. Het gaat er niet om wat God kan, maar om wat God wil. Begin niet bij de verkiezing, maar bij de roeping’. Ds. Sonneveld verwees steeds naar Brakels “Redelijke godsdienst”. Daarin wordt duidelijk dat een gelovige verzekerd kan zijn van de verkiezing. ‘Remonstranten vinden ons tobberig, maar als je je eigen hart kent, vind je geen rust in je eigen keuze. Het komt van Gods kant en alles van de mens wordt afgesneden. Dan krijgt Hij alle eer’.



De predikant benadrukte dat de uitverkiezing niet losstaat van het verbond met Israël en de verwachting voor hen. ‘Dat maakt ons bescheiden en het bewaart voor dwalingen’.

Verbond

Op zaterdagmorgen sprak ds. A. Schot over verbond en roeping. ‘Zonder verkiezing geen verbond’, hield hij de zestig studenten voor. ‘Als je een van beide niet helder hebt, ga je schuiven. In de verkiezing heeft God bepaald wie er zalig worden, in het genadeverbond hoe’. Hellenbroek zegt dat God de mens verbondsgewijze regeert, zei ds. Schot. ‘Wij denken vaak individualistisch. God ziet ons echter aan in ons verbondshoofd: of in Adam of in Christus. Het genadeverbond is met Christus opgericht en dat is de weg waarin Hij het eigendom wordt van de zondaar en andersom’.

Beloften

‘Velen laten roeping en verbond samenvallen, zodat de verbondsbeloften voor alle gedoopten zijn. Wij maken onderscheid tussen het wezen en de bediening van het verbond. Wezenlijk behoren alleen Gods kinderen ertoe, zij delen in de beloften van het verbond. De kerkmensen, die leven ‘op de erve van het verbond’, worden uitwendig geroepen. Dat is het aanbod van genade met bevel van bekering en geloof, maar aan die voorwaarden kunnen en willen wij nooit voldoen. Die eis moet ons in de klem brengen. In het genadeverbond belooft God dat Hij Zelf geloof en bekering schenkt; dat zijn geen voorwaarden, maar vruchten van de verkiezing. Die beloften mag je niet losmaken van Christus. Van het genadeverbond moeten we geen werkverbond maken. Wij leggen dan ook de nadruk op wedergeboorte en niet, zoals andere gemeenten, veel meer op het geloof’. In het forumgesprek kwam de vraag aan de orde of we mogen pleiten op Gods beloften. ‘Niet als rechthebbende, maar als een boeteling’.

Boekennieuws



"Het merg van het Evangelie",
Edward Fisher;
uitg. Brevier;
269 blz., € 24,99.

Het merg van het Evangelie

Dit boek met de aansprekende titel "Het merg van het Evangelie" ("The Marrow of Modern Divinity") verscheen voor het eerst in 1645. Daarna volgden er vele heruitgaven en vertalingen. De eerste Nederlandse uitgave verscheen in 1757 en was waarschijnlijk vertaald in opdracht van Alexander Comrie. Dit klassieke puriteinse werk heeft alles te maken met de toenmalige 'discussie over de kern', die in 1722 leidde tot de veroordeling van het boek en een scheuring in de Schotse kerk. Thomas Boston kreeg door het lezen van het werk van Fisher een helder theologisch inzicht in de rijkdom van vrije genade. Hij ging er anders door preken, vertelde hij later.

Er is een versie van "Het Merg" met aantekeningen van Boston. Deze uitgave bevat echter alleen de tekst van Fisher, voorafgegaan door een korte historische inleiding. Het is een goed leesbare uitgave van een boek met thema's die niet alleen in het verleden belangrijk waren, maar die ook voor de kerk van vandaag actueel zijn.

De inhoud richt zich voornamelijk op de verhouding tussen wet en Evangelie bij de orde van het heil.

Fisher wil Bijbels, pastoraal de weg wijzen tussen wetticisme en antinomianisme. Hij maakt een scherp onderscheid tussen werken en genadeverbond. Het boek is opgesteld in de vorm van een samenspraak tussen een aantal personen: Evangelista, een leraar van het Evangelie; Nomista, een wettisch mens; Antinomista, een wetsbestrijder; en Neophytus, een jonge christen. In het eerste deel gaat het over het werkverbond en het genadeverbond. Vooral het onderwijs aan de jonge christen is hier teer en gericht op het zoeken van de zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus. Scherp en ontdekkend is het spreken van de evangeliedienaar aan het adres van beide anderen. In het tweede deel vinden we een verklaring van de Tien Geboden. Het betreft een gesprek tussen de eerder genoemde Evangelista en Neophytus met Nomologista, een prater over de wet.

Het boek bevat diepe gedachten en getuigt van een helder inzicht in de weg waarin God zondaren zalig maakt. Ik meen dat John Owen heeft gezegd dat je een groot theoloog (een 'van God geleerde') moet zijn om het evenwicht te bewaren tussen wet en Evangelie. Fisher is zo'n theoloog. Het luistert nauw om het Evangelie niet toe te passen waar de wet toegepast moet worden. En omgekeerd, om de wet toe te passen waar het Evangelie toegepast moet worden. Uiteindelijk is dit de kern: 'Christus Jezus wil een volkomen Zaligmaker zijn, of geen Zaligmaker; Hij wil alleen u zalig maken, of u helemaal niet zalig maken' (Hand. 4:12). Buiten Christus is er geen waarheid maar leugen. Zo verkondigt Fisher krachtig en helder de dierbaarheid en noodzakelijkheid van Christus vanuit wet en Evangelie.

ds W. Harinck, Utrecht

BOEKAANKONDIGINGEN

"De hoofdman Cornelius",
ds. J. Schipper; uitg. Gebr. Koster;
121 blz.; € 12,90.

In dit boekje staan vijf preken over Handelingen 10 waar de zoekende Cornelius en de geroepen dienstknecht Petrus bij elkaar worden gebracht. Gods wonderlijke leiding en het rijke onderwijs aan de Romeinse hoofdman worden verklaard.

"Vrees niet, geloof alleenlijk",
ds. J. W. Verweij; uitg. Gebr. Koster;
94 blz.; € 11,90.

Twee preken over de bloedvloeiende vrouw, één preek over het dochtertje van Jaïrus en één preek over de genezing van de man die 38 jaar ziek is geweest. Sterk wordt gewezen op de enige Geneesmeester, Die van de dodelijke kwaal kan en wil genezen.

"Jonathan, Sauls zoon", ds. G. Beens;
uitg. De Schatkamer; 60 blz.; € 5,95.

Paperback met drie preken over Jonathan, dicht bij 1 Samuël 14. Jonathan is een held des geloofs en de Heere bewerkt de overwinning door zijn hand. Meer dan de koningszoon is de grote Koning.

"Toevlucht in het lijden", Octavius Winslow;
uitg. Den Hertog; 111 blz.;
€ 11,50.

In dit boek richt Winslow zich met name tot de oudere en zieke medemens. Hij spreekt over de wijsheid van God in onze beproevingen. Ook laat hij zien hoe heilzaam het gebed is.

"Iets goeds voor de Heere", Christopher Love;
uitg. Den Hertog; 91 blz.;
€ 11,90.

Vijf preken met als uitgangspunt 1 Koningen 14 vers 13. Daar gaat het over Abia, de zoon van Jerobeam. Hij leefde in een goddeloze omgeving, maar vreesde de Heere.

"Martin Luther", dr. Harm Veldman;
uitg. De Banier; 160 blz.; € 16,95.
Dit mooi geïllustreerde boek geeft een kroniek van Luthers leven en werk in de context van zijn tijd. Per jaar geeft de auteur weer wat er plaatsvond in kerk en samenleving.

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Beroepen:

te Groningen,
ds. S.W. Janse te Rijssen-Zuid;
te Den Haag-Scheveningen,
ds. J.B. Zippro te Terneuzen;
te Kruijningen,
ds. G. Hoogerland te Rotterdam-IJsselmonde;
te Middelburg-Zuid,
ds. A.T. Huijser te Sliedrecht;
te Nijkerk, ds. F. Mulder te Rhenen;
te Rotterdam-Alexanderpolder,
ds. J. van Rijswijk te Oud-Beijerland;
te Tricht-Geldermalsen,
ds. J.B. Huisman te Ermelo;
te Waardenburg,
ds. C.A. van Dieren te Rijssen-Noord;
te Woerden,
ds. S.W. Janse te Rijssen-Zuid;
te Zoetermeer,
ds. M. Joosse te Ede.

Bedankt:

voor Sioux Center (Iowa, VS),
ds. J.B. Zippro te Terneuzen.

OVERLIJDEN MEVROUW VAN STUIJVENBERG-VOS

'Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras'. Dat werd op 23 september waar in het leven van mevrouw D. van Stuijvenberg-Vos, sinds 8 juli 1995 weduwe van wijlen ds. Th. van Stuijvenberg. Mevrouw Van Stuijvenberg mocht de hoge leeftijd bereiken van 95 jaar, toch ging ook voor haar het woord in vervulling: 'Alle vlees is gras'. Trouw heeft ze haar man bijgestaan in alle ambtelijke arbeid in de zeven gemeenten die hij mocht dienen.

We condoleren de familie, de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen met dit grote verlies. Mocht de God van alle genade de roepstem willen heiligen aan ons aller hart.

Redactie De Saambinder

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

VERSLAG BEVESTIGING EN INTREDE DS. VAN DER KUIJL TE WAARDE

Na een vacante periode van drie jaar ontving de gemeente van Waarde op woensdag 15 september weer een eigen herder en leraar in de persoon van ds. L. van der Kuijl. 's Middags werd kandidaat Van der Kuijl door zijn schoonvader, ds. M. Joosse, bevestigd tot predikant. Ds. Joosse sprak over Jeremia 1:11-12. Het thema van de preek was: 'De Heere laat zien te waken over Zijn Woord'. Er werd stilgestaan bij: aan wie de Heere dit laat zien; hoe Hij dat laat zien; en hoe Hij dat maakt.

Een jonge priester werd geroepen tot profeet. Van zijn kant waren er de bezwaren, van Gods zijde klonk de verzekering, de opdracht en de vertroosting. Zijn opdracht was niet eenvoudig. Hij moest spreken tot een hardnekkig volk en achtereenvolgens uitrukken, afbreken, verderven en verstrooien, om daarna ook te bouwen en te planten. Er moest nog een overblijfsel worden geroepen uit de ballingschap en terug worden gebracht naar het altaar. De Heere gebruikt het beeld van de amandelroede, een klein ontluikend twijgje in het voorjaar, om duidelijk te maken dat Hij het Woord zal zegenen. Er zal een overblijfsel zijn dat naar Hem gaat vragen. Hij vervult wat Hij heeft beloofd: 'Ik zal wakker zijn over Mijn Woord'. Daarom zál Het Woord vrucht dragen en mag er verwachting zijn van de levende God.

Na het lezen van het formulier om de dienaren des Woords te bevestigen, antwoordde kandidaat Van der Kuijl op de gestelde vragen met: 'Ja ik, van ganser harte'. Aan de handoplegging werd deelgenomen door ds. J.M.D. de Heer, ds. A. Schot, ds. M.H. Schot, ds. D. de Wit en ouderling L.M. Harthoorn.

Staande werd de geknielde predikant toegezongen Psalm 20:1. In een persoonlijke toespraak memoreerde ds. Joosse het moment waarop de jonge predikant voor het eerst met hem sprak over zijn roeping. Hij drong aan om als leerjongere van Hem veel in de binnenkamer en in de studeerkamer te verkeren.

's Avonds deed ds. Van der Kuijl intrede met de woorden uit Handelingen 10:42-43. Het thema van de preek, 'De Christus-

prediking van Petrus', werd uitgewerkt in twee gedachten: als Rechter en als Redder.

Petrus mag het Woord proclameren aan Cornelius en allen die bij hem zijn. Plechtig spreekt Petrus dat God geen aannemer des persoons is. Dat is hoopgevend enerzijds, afsnijdend anderzijds. Hij spreekt over Christus' vernedering en Zijn verhoging, maakt Hem bekend als de Rechter. Geen boodschap die hij zelf heeft gekozen, maar in opdracht van de Koning der koningen. Hij heeft gerechtigheid aangebracht voor een iegelijk die in Hem gelooft, afgebracht van eigen werken, buigend onder het oordeel en tegelijk met een onverklaarbare liefde tot deze Rechter. Daar ontvangt de zondaar vergeving der zonden. Het is het verlangen van het hart om deze boodschap te mogen verkondigen.

Ds. Van der Kuijl bedankte allen die bij de opleiding, de overkomst en de bevestiging betrokken waren, tevens zijn familie en gezin. Daarna werd hij toegesproken door ds. D. de Wit namens de classis Goes en de PS Zuid, door ds. G. Hoogerland namens het curatorium, door student A.E. Brijder namens de studenten van de Theologische School en door SGP-wethouder M. Both namens het gemeentebestuur van Reimerwaal.

Ouderling Harthoorn riep de nieuwe predikant en zijn gezin namens kerkenraad en gemeente een hartelijk welkom toe. Op zijn verzoek werd ds. Van der Kuijl staande toegezongen Psalm 134:1 en 3.

Kerkenraad Waarde

DE VOLKOMEN CHRISTEN DRAAGT HET BEELD VAN GOD HIERIN, DAT HIJ GOED IS EN GOED DOET.

MATTHEW HENRY

Berichten

VERKOPING POORTVLIET

Op donderdag 7 oktober houdt de vrouwenvereniging te Poortvliet een verkoping in de kerk aan de Zuidstraat 15. Tijden: 15.00-17.00 en 19.00-20.00 uur. Bestellijsten voor kaas, gebak en textiel zijn op te vragen via vrvergergempoorvliet@kliksafe.nl

BOEKENMARKT ZEIST

Op vrijdag 8 oktober (14.30-21.00 uur) wordt in Zeist een boekenmarkt gehouden. De opbrengst is geheel voor ZGG. RIVM-richtlijnen worden gevolgd. Locatie: Rehobothkerk, Bergweg 26. www.gergemzeist.nl

PSALMZANGAVOND NUNSPPEET

In de kerk van de Geref. Gemeente te Nunspeet wordt op zaterdag 9 oktober (19.30 uur) een psalmzangavond gehouden m.m.v. Bovenstemgroep en organist Pieter Heykoop. Ds. A. Schot heeft de leiding. Collecte t.b.v. verbouw kerkzaal en parkeerplaats.

FIETSTOCHT VEEN

Vrouwenvereniging Lydia in Veen organiseert op zaterdag 9 oktober (9.30-13.30 uur) een fietstocht. Startpunt is: Bagijnhof 66 te Veen. De opbrengst is voor zending en evangelisatie.

GEDENKBOEK AALBURG (RECTIFICATIE)

In 2029 is het 100 jaar geleden dat in Aalburg een Gereformeerde Gemeente werd geïnstitueerd. De kerkenraad heeft het voornemen om ter gelegenheid daarvan een gedenkboek uit te geven. De eerste stap hierin is het verzamelen van informatie. Heeft u herinneringen, foto's, brieven of andere zaken die met de (voor)geschiedenis van onze gemeente te maken hebben, dan komen wij graag met u in contact. Bellen kunt u naar J. Vos: 0416-695148, post kunt u sturen naar zijn adres Polstraat 5, 4261 BP Wijk en Aalburg, mailen naar: geschiedenis@gergemaalburg.nl

Kerkdiensten

Deze kerkdiensten zijn fysiek alleen toegankelijk voor eigen gemeenteleden onder de geldende maatregelen

ZONDAG 3 OKTOBER 2021

Aagtekerke 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. C. Hogchem; Aalst 14.30 uur ds. C. Hogchem; Alblasserdam 9.00, 11.30 en 16.30 uur ds. C. Sonneveld; Apeldoorn 10.00 (H.A.), 15.30 (H.A.) en 19.00 uur ds. R.A.M. Visser; Arnhem 18.00 uur ds. R. Kattenberg; Barendrecht 16.30 uur ds. W. Silfhout; Barneveld-Centrum 11.00 en 19.00 uur ds. E.J. Boudewijn; Barneveld-Zuid 8.30 en 14.30 uur ds. J. van Laar; Beekbergen 10.00 en 19.00 uur ds. A. Schreuder; Benthuizen 9.30 uur ds. W. Silfhout en 15.00 uur stud. A.E. Brijder; Berkenwoude 10.00 en 19.00 uur stud. A.E. Brijder; Bodegraven 15.30 uur ds. J. van Rijswijk; Boskoop 9.00, 11.15 en 16.30 uur ds. P.J. de Raaf; Brakel 10.00 en 18.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 10.00 en 15.00 uur ds. A.A. Brugge; Capelle a/d IJssel-West 19.00 uur ds. W. Silfhout; Den Haag-Scheveningen 19.00 uur ds. G.J. Baan; Deventer 15.30 uur ds. J.B. Huisman; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. K. Boeder; Ede 9.00 en 16.00 uur ds. M. Joosse; Elspeet 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; Enkhuizen 9.30 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Enter 9.30 (H.A.), 15.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. W.A. Zondag; Ermelo 9.30 (H.D.)

en 18.30 uur ds. J.B. Huisman; Genemuiden 9.30, 15.00 en 19.00 uur ds. A. Verschuure; Goes 9.30 en 18.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Gorinchem 10.00 en 16.00 uur ds. L. Blok; Gouda 9.30 en 16.00 uur ds. G. Clements; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. S. Maljaars; 's-Gravenzande 19.00 uur ds. C. Sonneveld; Groningen 19.00 uur ds. A.J. de Waard; Hendrik-Ildo-Ambacht 10.00 en 16.30 uur ds. M.H. Schot; Herkingen 14.30 uur (H.D.) ds. K. Boeder; Hilversum 19.00 uur ds. W. Harinck; Hoedekenskerke 15.00 uur ds. A.P. Baaijens; Hoofddorp 14.30 uur ds. H.A. van Zetten; Hoogeveen 9.30 en 15.30 uur ds. A.J. de Waard; Houten 17.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Kampen 9.30 en 15.30 uur (H.D.) ds. D.W. Tuinier; Kamperland 16.30 uur ds. C. Harinck; Kapelle-Biezeling 10.00 en 16.30 uur ds. J. IJsselstein; Katwijk aan Zee 17.00 uur ds. H.A. van Zetten; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; Kootwijkerbroek 10.00 en 19.00 uur ds. G. Beens; Krabbendijke 9.30 uur ds. P.C. Vlot; Krimpen a/d IJssel 17.30 uur ds. A.A. Brugge; Kruiningen 14.00 uur (H.D.) ds. S. Maljaars; Leerdam 10.00 en 18.00 uur ds. D. de Wit; Leiderdorp 10.00 en 16.00 uur ds. P. Mulder; Lelystad 18.00 uur stud. M. Boersma; Lisse 10.00 uur ds. H.A. van Zetten; Marknesse 9.30 en 15.30 uur stud. M. Boersma; Meliskerke 9.30 en 14.30 uur stud. M.G. van Middendorp; Melissant 15.30 uur ds. C. van Ruitenburch; Middelburg-Centrum 9.30 en

18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 9.30 (H.A.), 14.30 (H.A.) en 18.30 uur ds. C.J. Meeuse; Middelharnis 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. G.J.N. Moens; Moerkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. H. Brons; Naaldwijk 9.30 en 16.00 uur ds. H. van der Heiden; Nieuwerter Aa 10.00 en 19.00 uur ds. J. Schipper; Nieuwerkerk 9.30 uur ds. J.J. Tanis; Nieuwe-Tonge 15.30 uur ds. G. Pater; Nijkerk 9.30 en 18.30 uur ds. J.W. Verweij; Nisse 15.30 uur ds. M. Karens; Nunspeet 9.00, 11.30 en 15.30 uur (H.D.) ds. A. Schot; Oosterland 14.30 uur ds. P.C. Vlot; Oostkapelle 9.30 en 16.00 uur (H.D.) ds. J. de Kok; Opheusden 10.00 en 17.30 uur ds. W. Mouw; Oud-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; Ouddorp 9.30 en 18.30 uur ds. G. Pater; Oude-Tonge 15.30 uur ds. M. Blok; Poederloot 16.30 uur (H.D.) ds. A.T. Huijser; Poortugaal 15.00 uur ds. H.J. Agteresch; Putterhoek 14.15 ds. M.H. Schot; Rhenen 9.30 (H.D.) en 18.30 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk 9.00, 11.30 en 17.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Ridderkerk-Slikerveer 9.30 uur ds. C.G. Vreugdenhil en 15.00 uur ds. H. Brons; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur (H.D.) ds. C.A. van Dieren; Rijssen-West 9.30, 14.30 en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; Rijssen-Zuid 9.30, 14.30 en 18.30 uur ds. S.W. Janse; Rilland-Bath 18.30 uur ds. J. IJsselstein; Rotterdam-Alexanderpolder 14.30 uur ds. G.J. Baan; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 en 16.30 uur ds. G. Hoogerland; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 en 16.30 uur ds. G.J. Baan;

Scherpenisse 9.30 en 18.30 uur ds. M. Blok; Scherpenzeel 10.00 (herdenkingsdienst), 15.00 en 18.30 uur ds. J. Beens; Sint Annaland 18.00 uur ds. J.J. Tanis; Soest 19.00 uur ds. A. Schot; Sprang-Capelle 19.00 uur ds. L. Blok; Stolwijk 19.00 uur stud. J.J. Hoogerbrug; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur ds. J.B. Zippro; Terwolde - De Vecht 14.30 uur (H.D.) ds. A. Schreuder; Tholen 10.00 en 18.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Tricht-Geldermalsen 15.00 uur ds. F. Mulder en 18.30 uur ds. B. Labee; Utrecht 10.00 en 16.00 uur ds. W. Harinck; Veen 9.30 (H.A.), 14.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. E. Bakker; Veenendaal 9.30 (H.D.) en 15.00 uur ds. B. Labee; Vlaardingen 18.30 uur ds. H. van der Heiden; Vlissingen 10.00 uur ds. C. Harinck en 15.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Waarde 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuij; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. B.J. van Boven; Werkendam 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. H.J. Agteresch; Woerden 10.00 en 18.30 uur ds. J.J. van Ekeveld; Wolphaartsdijk 9.30 en 18.00 uur ds. M. Karens; Yerseke 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; Zeist 9.00 (H.A.), 11.30 (H.A.) en 18.30 uur ds. W. Visscher; Zoetermeer 19.15 uur ds. G.W.S. Mulder; Zwijndrecht 9.30, 15.00 en 18.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn.

DINSDAG 5 OKTOBER 2021

Opperdoes 19.30 uur ds. G. van Manen.

WOENSDAG 6 OKTOBER 2021

Aalst 19.30 uur ds. C.A. van Dieren; Alphen a/d Rijn 19.30 uur ds. W. Mouw; Barendrecht 19.30 uur ds. G.J. van Aalst; Barneveld-Zuid 19.30 uur ds. J. van Laar; Berkenwoude 19.30 uur ds. D. de Wit; Bodegraven 16.00 uur (huw.bev.) ds. W.A. Zondag; Hilversum 19.45 uur (voor de evangelisatie) ds. E. Bakker; Hoedekenskerke 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Hoofddorp 19.45 uur ds. G.J.N. Moens; Hoogeveen 19.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Kamperland 19.30 uur ds. C. Hogchem; Katwijk 19.45 uur ds. P.J. de Raaf; Leerdam 19.30 uur ds. M. Karens; Lelystad 19.30 uur ds. W. Harinck; Meliskerke 19.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Nieuwer ter Aa 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Nijkerk 19.30 uur ds. S.W. Janse; Ooltgensplaat 19.30 uur (tijdrede) ds. P.C. Vlot; Oostvoorne 19.30 uur ds. M. Blok; Poederroijen 19.30 uur ds. G. Beens; Poortugaal 19.30 uur ds. A. Schot; Rotterdam-Alexanderpolder 19.30 uur ds. P. Mulder; Rotterdam-IJsselmonde 19.30 uur ds. G. Hoogerland; Soest 19.30 uur ds. F. Mulder; Stolwijk 19.30 uur ds. A. Verschuure; Terwolde - De Vecht 19.30 uur ds. J.B. Huisman; Veenendaal 19.30 uur ds. B. Labee; Werkendam 19.30 uur ds. H.J. Agteresch; Zwolle 19.30 uur ds. G. Pater.

DONDERDAG 7 OKTOBER 2021

Alblasserdam 19.30 uur ds. C. Sonneveld; Capelle a/d IJssel-Middelwatering 19.30 uur (huw.bev.) ds. G.J. Baan; 's-Gravenzande 19.45 uur ds. J.J. van Ekeveld; Hendrik-Ido-Ambacht 19.30 uur ds. M.H. Schot; Krimpen a/d IJssel 19.45 uur ds. E.J. Boudewijn; Kruiningen 19.30 uur ds. H.J. Agteresch;

Lisse 19.45 uur ds. C. Hogchem; Meeuwen 19.30 uur ds. W. Visscher; Rilland-Bath 19.30 uur ds. J.W. Verweij; Waardenburg 19.30 uur (GBS-dienst) ds. A.T. Huijser.

VRIJDAG 8 OKTOBER 2021

Hendrik-Ido-Ambacht 14.15 uur (huw.bev.) ds. C. van Ruitenburg; Emmeloord 15.00 uur (huw.bev.) ds. D.W. Tuinier.

EVANGELISATIESAMENKOMSTENZONDAG 3 OKTOBER 2021

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 16.30 uur evang. M. Vos; Emmen (Prinsesselaan 6 l) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur evang. S. de Visser; Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23) 10.00 en 16.30 uur evang. A. van Setten; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.30 (aangepaste dienst) en 18.30 uur evang. H.J. van den Boogaart.

EVANGELISATIEPOSTEN

Alkmaar: Evangelisatiepost 'Bij de Bron', Willem Buytewechstraat 2, 1816 GJ Alkmaar. Voor samenkomst en opgave zie onze website. De inloop is geopend op zaterdag, van 11-15 uur. Wilt u meer weten over ons werk? Kijk dan op onze website www.bijdebronalkmaar.nl of neem contact op met de evangelist J. Geerts, jan@bijdebronalkmaar.nl / 06-15954135. Voor actuele informatie of bezoek, bezoek dan eerst onze website.

Amsterdam: Evangelist M. Vos. Evangelisatiepost 'Bij Simon de Looier', Looiersgracht 70-72, 1016 VT Amsterdam. Tel. 020-6227742 / 06-38327638 Website: www.bijsimondelooier.nl Informatie: amsterdam@bijbelcentrum.nl Samenkomsten zondagmorgen 10:30 uur en Bijbeluur 16:00 uur. U bent hartelijk welkom in onze evangelisatiepost. Openingsdagen: dinsdag, woensdag en zaterdag 10:30-12:00 en 12:30-15:00 uur. Verenigingen en kerkenraden kunnen bij ons boeken kopen. U steunt daarmee het evangelisatiewerk in Amsterdam. Voor informatie en bestellingen: Mevr. A.G. Aangeenbrug-Westerink: boeken@bijsimondelooier.nl

Breda: Inloopcentrum 'De Lichtboei', Vriesdongen 1, Breda Contactadres: info@inloopdelichtboei.nl Openingsdagen: dinsdag en zaterdag 10.00-12.30 uur Zondagse samenkomst op de 1e en 3e zondag van de maand om 10.00 uur. Voor actuele informatie: www.inloopdelichtboei.nl

Emmen: Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-l te Emmen; samenkomsten iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur. Kringloopwinkel en Inloophuis "Bij de Tijd" Hoofdstraat 88, 7811 ES Emmen. Openingsdagen: Elke dinsdag, vrijdag en zaterdag van

10.30 - 16.00 uur en elke woensdag en donderdag van 13.00 - 16.00 uur. Tel. 0591 - 653915 www.bijdetijdemmen.nl

Leeuwarden: Evangelist S. de Visser; kerkgebouw Achter de Hoven 2-c; samenkomsten iedere zondag om 9.30 en 16.00 uur. I.v.m. de corona maatregelen zijn er naast de diensten geen andere activiteiten in Achter de Hoven. Elk jaar zijn er veel vakantiegasten wat we bijzonder waarderen. Helaas zijn er dit jaar geen plaatsen voor de vakantiegangers beschikbaar i.v.m. de corona-regels en de beperkte ruimte die we hebben. We wensen een ieder een goede en fijne vakantie toe in Friesland. Mocht u een gift willen geven dan kunt u dat doen op rekeningnummer NL79 RABO 0159 3425 70 t.n.v. Deputaatschap voor Evangelisatie. Bekijk ook eens onze website: www.inloophuisachterdehoven.nl

Merksem: Evangelist A. van Setten; protestants centrum "De Bron", Jaak de Boeckstraat 21-23; samenkomsten iedere zondag om 10.00 en 16.30 uur. U bent ook hartelijk welkom in het inloophuis, geopend van dinsdag t/m donderdag van 13.00-16.00 uur.

Rotterdam: Inloop- en Bijbelcentrum 'In de Gouwstraat', Gouwstraat 36-b, Rotterdam-Charlois. Kom eens langs, u bent hartelijk welkom. De inloop is geopend op dinsdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.45 uur. Ook de "Inloopwinkel" in de Gouwstraat is geopend, op woensdag van 12.30-15.00 uur en op vrijdag van 15.00-20.00 uur.

Scheveningen: Christelijk centrum 'Het Kompas', Keizerstraat 177, Scheveningen. De openingstijden zijn i.v.m. corona wat beperkt, nl. de inlooptijden zijn op woensdag en zaterdag van 10.30 uur tot 12.30 uur en op donderdag en vrijdag van 13.30-15.30 uur. U bent van harte welkom. Nadere informatie: www.kompasscheveningen.nl; u kunt ons ook bellen 070-2050008. Per e-mail: info@kompasscheveningen.nl

Tilburg: Evangelist H.J. van den Boogaart; Kerkruimte: Offenbachstraat 105 Tilburg; samenkomsten iedere zondag om 10.00 en 18.30 u. In Het Kruispunt worden de zondagse samenkomsten en andere activiteiten gehouden. Zie voor info en openingstijden, www.kruispunttilburg.nl Als u vanwege uw vakantie een samenkomst wilt bijwonen, dan dient u dit vanwege de coronabeperkingen aan te vragen per mail, hjvdbogaart@kruispunttilburg.nl

Utrecht/Leidsche Rijn: Bijbelcentrum 'De Hoeksteen', Monarchvlienderlaan 200, Utrecht Wilt u meer weten over ons werk in de wijk Leidsche Rijn? Kijk dan eens op onze website www.hoeksteen-leidscherijn.nl

*Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.
Psalm 62:2*

Met grote droefheid, maar ook met dankbaarheid dat zij een zeer hoge leeftijd mocht bereiken, delen we mee dat door de Heere uit dit leven is weggenomen onze zeer lieve, biddende en zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Driesje van Stuijvenberg-Vos

weduwe van Theodorus van Stuijvenberg (VDM) sinds 8 juli 1995

Nunspeet, 1 april 1926

Elspeet, 23 september 2021

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Stuijvenberg

Uw schriftelijk meelevens en condoleances stellen wij zeer op prijs.

Correspondentieadres:

J.M. van Stuijvenberg, F.A. Molijnlaan 1-0027, 8071 AA Nunspeet

De rouwdienst en begrafenis hebben op woensdag 29 september 2021 plaatsgevonden in Nunspeet.

*D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
Psalm 116:4*

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Waarde heeft met ontroering kennis genomen van het overlijden van

mevrouw. D. van Stuijvenberg - Vos

weduwe van onze eerste predikant, wijlen ds. Th. van Stuijvenberg. Wij gedenken in dankbaarheid haar betrokkenheid en liefde voor onze gemeente. De Heere trooste, sterke en ondersteunde de kinderen en kleinkinderen.

Namens de kerkenraad,
Ds. L. van der Kuijl, preses
P.J. Francke, scriba

Waarde, 23 september 2021

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Dirksland geeft met droefheid kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen, na een kort ernstig ziekbed, onze oud-ambtsbroeder de heer

Cornelis Johannes van der Veer

in de leeftijd van 85 jaar.

Gedurende de jaren 1973 tot 1987 heeft hij onze gemeente met de door God geschonken gaven in alle getrouwheid en bescheidenheid mogen dienen als diaken. De Heere gedenke de kinderen, kleinkinderen en verdere familie in dit grote verlies en heilige de roepstem aan ons aller hart.

Namens de kerkenraad, ds. K. Boeder, preses
A. Nagtegaal, scriba

Dirksland, 18 september 2021

Advertenties

Laatste preken v JC Philpot 1-3 à €10,00
William Gadsby 1-3 à €10,00
Preken van John Kershaw 1+2 €25,00
En meer! hetbraambos.nl 078-6933783

Te Koop: Kerkewijk 67C te Veenendaal

Zeer goed onderhouden vrijstaand herenhuis en multifunctionele ruimte op ruim perceel. Loopafstand van centrum en NS station. Woonopp. woning ca. 205m² en het tweede gebouw ca. 84m². Samen een inhoud van maar liefst 1.226m³! Wat dacht u van ruimte voor mantelzorg, thuiswerken en veel hobby's? Kijk op www.kerkewijk67c.nl voor meer informatie en maak een afspraak op 0318-529919 of email naar marco@ginkelbemmelen.nl

Bent u ook op zoek naar mooie **raambekleding**? Wij komen vrijblijvend bij u thuis adviseren! We nemen naast veel kleur en stofstalen ook jarenlange ervaring mee. Bel Jan op 06-36294314 of kijk op wiltraamdecoratie.nl

Acidophilus Plus (NeoLife): probioticum - ondersteunt een goede darmwerking, verhoogt de weerstand tegen ongunstige bacteriën en schimmels.
Kortingscode AP2021 (tot 7/10/21).
Kommie 0634826766
www.naturalhealthproducts.nl

Leuk geld verdienen voor uw goed doel, kerk of vereniging? Rolladeactie! Vleesactie!

Goede marge, mooie opbrengst!
Ook div. andere mogelijkheden bespreekbaar. Tel. 06-18670731
WWW.SLAGERIJBARTADRIAANSE.NL

**MOOIE COLLECTIE ORGELS
VAN DIVERSE MERKEN
RUIME ERVARING IN
ZAAL- EN KERKORGELS**

**VERTROUWDE
KLANKEN...**



Stolk Orgels

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL KRABBENDIJKE
VRIJHEIDSLAAN 55 OOSTPOLDERWEG 15
2912 EA NIEUWERKERK A/D IJSSEL 4413 NN KRABBENDIJKE

TEL. 0180 31 56 52 | WWW.STOLKORGELS.NL

BBV Barneveldse Begrafenis Vereniging

voor een waardige, eenvoudige verzorging van begrafenissen in Barneveld en omstreken

- eigen personeel
- vervoer van en naar alle plaatsen
- dag en nacht te ontbieden
- levering van grafstenen
- laatste wilsbeschikking
- drukwerk
- opgave van lidmaatschap
- geen crematie

Begrafenisverzorger:
Dhr. G. de Groot
(06) 50 21 72 55
0342 - 44 18 12
Dhr. G.M. van Lagen
(06) 20 12 44 00
www.BBVer.nl

Z.s.m. **woonruimte gezocht** voor jonge vrouw i.v.m. werk. Genemuiden en omgeving. Tel. 06-49498832.

Thuis uw nieuwe PVC vloer kiezen?
Maak een afspraak: 06-19557166
Of mail: info@devloerenkoning.nl

Welkom in Holten! Luxe 2-6 persoons vakantieungalow te huur. Rust, ruimte en privacy. www.deholterveste.nl

De mooiste kerstpakketten?
Kijk op: www.promo-concepts.nl/kerstpakketten-2021

DINANT VAN DIJK de laatste zorg
begrafenisverzorging

Respectvolle en persoonlijke aandacht

Verzorgt begrafenissen waar u wenst.
Genemuiden - IJsselmuiden - Kampen - Zwolle - Urk - Staphorst en omgeving

T: 038-337 61 29 Burg. ten Veldestraat 22
M: 06-24 80 09 17 8281 ZS Genemuiden
www.delaatstezorg.nl info@delaatstezorg.nl

dag en nacht bereikbaar - **geen crematie**

WIJ HEBBEN EXTRA BEMANNING NODIG!

Ds. Joh. Groenewegenschool
voor basisonderwijs op Gereformeerde grondslag

Monster aan en vaar mee!

Leerkracht groep 8a
maandag of donderdag

Leerkracht groep 8c
maandag en donderdag of vrijdag

Leerkracht/lioinstroomgroep
per D.V. 1 januari 2022

Ds. Joh. Groenewegenschool
Sportlaan 4, 4251 GD Werkendam
Directeur-bestuurder dhr. A. Geuze

GEÏNTERESSEERD?
Bezoek www.groenewegenschool.nl

WILGENHORST
gedenken

ZELF SAMENSTELLEN VASTE LAGE PRIJS ALL INCLUSIVE

WWW.WILGENHORST-GEDENKEN.NL

WANDER
INTERIEUR

Wij zijn interieurbouwers.
Lij ook?

WIJ LEIDEN VAARDIGEN OP

Kijk voor meer info en de vacature op: wanderinterieur.nl

VanWijngaarden

THEORIE

VIDEOCURSUS - OEFENINGEN - RULES ONDERSTEUNING - THEORIEBOEKEN

www.verbodstheorie.vanwijngaarden.nl

Kraamzorg in een vertrouwde sfeer

Tevredenheid door kwaliteit,
met behoud van identiteit.



Bel voor meer informatie of aanmelden
0187-48 91 73 www.shgzorg.nl

My Little Pants - Baby & Kind. Complete
collectie Jollein | Babybroekjes €7,95
| BIBS & FRIGG - 3 voor €10,50 |
Kraamcadeaus | www.mylittlepants.nl

Goedeboeken
nieuw en tweedehands
Kerkbuurt 30, Sliedrecht
0184-769003
www.goedeboeken.nl



*Wat kan ik doen om met iedereen goed contact te hebben ?
Hoe kan ik alle mensen in mijn directe omgeving beter begrijpen ?
Hoe kan ik elke klant, ook waar ik geen klik mee heb, overtuigen ?
Hoe bereik ik een betere samenwerking in mijn team ?*

Ben ik vatbaarder voor een burn-out of een bore-out en welke signalen gaan daar aan vooraf ?

Dit kan door te ontdekken hoe je verbindend kan communiceren met iedereen en daarmee te bouwen aan sterkere relaties. Maar ook door het ontstaan van miscommunicatie te begrijpen en te weten wat je kan doen om het te voorkomen. En door negatief stressgedrag te herkennen en te weten hoe je dat kan doorbreken, waardoor een burn-out of bore-out wordt voorkomen.

*Wil je hier meer van weten, zodat je er dagelijks je voordeel mee kan doen op je werk en privé? Er zijn **plaatsen beschikbaar** voor een 3-daagse basisvaardigheidstraining op de **vrijdagen 5, 12 en 19 november** of op **vrijdag 3, maandag 6 en vrijdag 17 december**. Genoemde trainingen worden gehouden op een mooie locatie in Dordrecht.*

Een workshop, incompany training, team- of salestraining zijn ook mogelijk.

Neem voor vragen contact op met Arie-Geert Jongeneel,
gecertificeerd trainer Process Communication Model®,
de tool die je handvatten voor meer succes.

06 - 46 85 24 00 info@bsiec.nl www.bsiec.nl



Wordt dealer
en ga voor puur.

Mail Daan
Blankestijn via
daan@agicon.nl

Meer weten?
Bel 06 12 02 24 87.

Gezond, natuurlijk
en heerlijk zacht van
smaak.

Glutenvrij en rijk
aan Vitamine B en
mineralen.

Ga naar
boekweitthee.nl



WEEK VAN HET LEVEN

D.V. 6 tot en met
13 november 2021

Doe een gift op
weekvanhetleven.nl
en ontvang deel 1 van
het eBook **Liefde doet
leven én meer cadeau!**



of maak een gift over naar
NL07 RABO 0382 2947 77 t.n.v.
Stichting Platform Zorg voor Leven

Namens de allerkleinsten en hun moeders:
hartelijk dank!

Diederik van Dijk,
Voorzitter Platform Zorg voor Leven

Tijdens de Week van het Leven willen we aandacht vragen voor de bescherming van ongeboren kinderen en laten zien welke liefdevolle hulp er is voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn.

Bekijk de mogelijke
campagnes op
weekvanhetleven.nl en
stem op uw favoriet!

weekvanhetleven.nl

scan de code en doneer



MAAK DE CAMPAGNE MOGELIJK!

AMBTSKLEDING
MAATKOSTUUM

Advies aan huis mogelijk!

Klamar's
FASHION

Persoonlijk advies voor een betaalbare prijs

www.klamarfashion.nl
Tel. 06 14 53 15 28

Omdat de route niet altijd makkelijk is

Kom eens langs voor een gratis kennismakingsgesprek, wij zijn specialist in **jongenshulpverlening**.

OUTBACKEXPLORERS
...laait relaties weer opgeeft

Kijk voor info en locaties op www.outbackexplorers.nl

Begrafenisonderneming

Treur

Kroostweg 22
3704 ED Zeist
030 692 42 58
06 573 156 89
info@begrafenisondernemingtreur.nl

www.begrafenisondernemingtreur.nl

Vos
begrafenisverzorging

Wij verzorgen alleen begrafenissen in elke woonplaats in Nederland, maar voornamelijk op de Veluwe, in Kampen en omgeving en in Rijssen en omgeving.

Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar.

Regio Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden
Ditmar Markusse T 058 33 323 83

Regio Rijssen, Enter, Warden
Jan Kamp & Mark Vos T 0548 540 055
Anja van den Belt - van den Dijk, Contactpersoon / verzorgdome

Regio Veluwe en omliggende gebieden
Benny Vos & Mark Vos T 0577 401 689

www.begrafenisverzorgingvos.nl

kina
begrafenisverzorging

D.W. Schipper
010-458 31 12
Capelle a/d IJssel

J. Kooijman
0182-58 39 32
Gouda

Dag en nacht bereikbaar

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

begrafenisverzorging Den Hollander

- Alleen begrafenissen
- Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling
- Dag en nacht bereikbaar

Mozartlaan 13
3131ES Vlaardingen
010 - 460 05 09
info@tdenh.nl
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

2 vacatures

onderwijsgroep **GAVE**

>> De Bron - Groep 1
>> Onderwijsgroep GAVE - Invalpool

www.gavescholen.nl/vacatures

De specialist in het milieubewust isoleren van uw woning

PROFIJT ISOLATIE

Vloerisolatie
Spouwisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie

Energistraat 7 7461 TZ RIJSSEN Tel: 0548 546055

Profiteer nu!! landelijke subsidie www.profijtisolatie.nl

Colofon

de Saambinder *Bewuste keuze*

De Saambinder
Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteuren: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

Bijdragen van medewerkers
ds. G.J. van Aalst
Perengaard 65, 3264 PB Nieuw-Beijerland
T 0186-576990
E givanaalst@kliksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"
ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-51 35 97
E b.labee@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk), berichten en meditaties:

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 0651-622260
E jvthul@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan
Verloop drukkerij
postbus 33, 2950 AA Alblasserdam
T 078-6912899
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór de week van verschijning aangeleverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,40 per mm.
Familieberichten € 0,45 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie
Adreswijzigingen enz. aan:
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden
IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen (bij vooruitbetaling):
voor Nederland: € 14,50 per halfjaar (te betalen per 1 april en 1 oktober)

voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
*afwijkend tarief voor:
Canada: \$ 165, USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika
Mr. A.M. Berman
3340 Culp Rd. Unit 11
Vineland Stn. ON LOR 2E0
T 905 562 1331
E amberman47@gmail.com

Bezoek ook onze website
www.desaambinder.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten en advertenties zonder overleg aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.



Voor niemand bang

WYCLIFFE HEEFT AAN ZIJN STUDENTEN VERTELD OVER DE VERKIEZING VAN DE NIEUWE PAUS, URBANUS VI. DE FRANSEN ZIJN OVER HEM NIET TEVREDEN EN HEBBEN EEN TWEDE PAUS BENOEMD, CLEMENS VII.

'Professor, wie van de twee pausen is nu de echte opvolger van Petrus? We moeten toch weten wie we onderdanig moeten zijn? Doen we dat niet, dan kunnen we niet zalig worden. Eren we de verkeerde paus, dan gaan we verloren!

Voordat Wycliffe antwoord kan geven merkt een andere student op: 'Professor, stel dat iemand gedoopt wordt door een priester die door een valse paus is aangesteld, of dat iemand tijdens de viering van het Heilig Avondmaal de hostie krijgt van een priester die is aangesteld door een valse paus. Dan heeft dat toch geen enkele waarde?'

Wycliffe knikt instemmend. 'Het volgen van een valse paus heeft heel grote gevolgen! Weet je wat ik denk? Dat het belangrijker is om persoonlijk God te dienen dan ons nog langer druk te maken om alle ceremoniën van de kerk. Er is maar één echte Opperherder. Dat is Christus. Niet de paus. En zeker nu ik zie hoe de Italiaanse paus Urbanus VI én de Franse paus Clemens VII zich gedragen, hoe ze beiden uit zijn op geld en goed, ten koste van de burgers van ons land, durf ik te zeggen dat de pausen onbetrouwbaar en oneerlijk zijn. Ik durf zelfs te zeggen dat deze pausen de antichrist zijn!'

De studenten hebben heel veel respect voor Wycliffe, maar hier schrikken ze van!

Wycliffe ziet de vertwijfeling in hun ogen en belooft: 'Ik zal een aantal stellingen opschrijven voor de kerkleiding waarin ik aan de hand van de Bijbel zal uitleggen waarom ik dit zeg. Ik kan niet langer geloven dat de paus de plaatsvervanger van Christus kan zijn op aarde!'

Ben jij een leerling?

Ben jij een leerling? Natuurlijk, zeg je. Ik zit op school en ik luister naar de juf of meester. Dat is fijn.

Hopelijk doe je elke dag heel goed je best en luister je goed. Je leert namelijk heel veel door goed op te letten in de klas. En als de Bijbel opengaat, dan moet je zeker goed luisteren!

De discipelen waren ook leerlingen. Hun Meester was de Heere Jezus. Zij begrepen niet alles. Moest de Heere Jezus echt lijden en sterven? Kan Hij geen Koning zijn in Israël? Toch leerden ze steeds meer. Ook nadat de Heere Jezus was gestorven, begraven en weer opgestaan. Tegen de Emmaüsgangers heeft de Heere het gezegd: 'Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?' Later zien we hoe de discipelen, de leerlingen van de Heere Jezus, heel vrijmoedig het Woord van God verkondigden in Jeruzalem tijdens het Pinksterfeest. Toen waren ze niet meer bang, ook niet toen ze in de gevangenis waren opgesloten. De Heere was hun Meester, Hij zorgde voor hen.

Ben jij ook zo'n leerling? Luister je ook elke keer zo naar de juf en de meester en zondags in de kerk? Luister met je hart, je hebt onderwijs nodig. Dat is heel belangrijk! Je leest 's avonds de Bijbel met een dagboek. Lees dat aandachtig, wees dan eens stil en denk er rustig over na. Wat heb je gelezen, waar ging het over, wat kun je ervan leren?

Wat wil de Heere Jezus je vooral leren? Dat weet je wel: hoe je een nieuw hart kunt krijgen. Hij wil je genade geven. Hij leert je ook dat je juist van de Heere vandaan loopt. Gelukkig, de kracht van de Heere is sterker. Hij kan je doen terugkeren. Zing maar veel Psalm 86:6: 'Leer mij naar Uw wil te handelen, 'k zal dan in Uw waarheid wandelen.'

Lezen: Lukas 24:25-32



Ds. Labee over:

Raad des vredes

Onlangs stuitte ik op een merkwaardig verschil in de uitleg van 'de raad des vredes' uit Zacharia 6 vers 13. Zowel de kanttekening als de Bijbel met uitleg geven een andere verklaring dan de onder ons gebruikelijke omschrijving van deze woorden. Wat is de juiste exegese?

Letterlijke woorden

Graag willen we op deze vraag proberen een antwoord te geven. Eigenlijk moeten we dit zeggen: de letterlijke woorden (in onze Statenvertaling) uit Zacharia 6 vers 13 hebben onze vaders in de kanttekening keurig uitgelegd. En de Bijbel met uitleg geeft in dezelfde lijn duidelijkheid over deze woorden. Maar de uitdrukking heeft - onder meer vanuit de catechisatie - voor velen een vaste betekenis!

Om met dat laatste te beginnen, het bekende vragenboekje van ds. A. Hellenbroek (1658-1731) heeft een hoofdstuk over de 'Raad des vredes'. We citeren een vraag en antwoord: 'Wat verstaat u door de raad des vredes? De wil van de Vader van eeuwigheid om de uitverkorenen door Christus' lijden te verlossen, en de wil van de Zoon, Zichzelf tot een Borg stellende voor de uitverkorenen'. Dan volgen er in

de volgende vraag twee bewijspplaatsen. Eerst Psalm 2 vers 7 en 8: 'Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd. Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting'. Als tweede Lukas 22 vers 29: 'En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkewijs Mijn Vader Mij dat verordineerd heeft'. Zacharia 6 vers 13 wordt door Hellenbroek niet genoemd! Ds. G.H. Kersten (1882-1948) schreef in 'De Saambinder' van 28 december 1922 een heel onderwijzend stukje: 'De eerste

Hervormers en eenige navolgende schrijvers hebben met veel ontzag van deze heilige verborgenheid en sommigen in het breede gesproken; ik wenschte dat die eerbied zich ook nu vertoonde, als men daarvan spreekt en hoort spreken. Zij die eerbied ook in onze harten voor het verbond dat God in de eeuwigheid sloot tot zaligheid der uitverkorenen; en dat den naam draagt van: Raad des Vredes; dat ook genoemd wordt Verbond der Verlossing; en ik zou dien naam den voorkeur geven o.a. daarom, dat hij de onderhandeling tusschen God den Vader en den Zoon meer karakteriseert, als een Verbond. Vooral de Engelsche godgeleerden spreken van het Verbond der genade van eeuwigheid. Men leze b.v. Boston over het genadeverbond, een zoo kostelijk werkje dat m.i. veel te weinig onder ons bekend is, waarin Comrie een voorrede schreef over het verbond der werken. De reeds boven aangehaalde Petrus van Maastricht spreekt van het eeuwige verbond der genade. Welken naam gij ook verkiest, steeds hebt ge dit besluit te verstaan als een Verbond tusschen den Vader en den Zoon. Dat nu van eeuwigheid zulk een verbond gesloten is, meldt ons de Schrift op meer dan een plaats.'

Juiste exegese

Als we nu Zacharia 6 vers 13 lezen in het tekstverband, wordt de keuze van onze Statenvertalers duidelijk. Na het achtste nachtgezicht krijgt de profeet de opdracht om kronen te maken 'waardoor het Koninklijke en het Priesterlijke ambt van de Heere Christus beduid worden, Die de tempel des Heeren, dat is Zijn Kerk opbouwen zou, waartoe de heidenen ook zouden geroepen worden' (opschrift boven hoofdstuk 6). De zilveren en gouden kronen moeten op het hoofd van de hogepriester Jozua worden gezet. En dan volgt de profetie van de komende Messias, 'een Man, Wiens Naam is SPRUITE'. Jezus Christus zal de tempel bouwen, Hij zal zitten en heersen als Koning en Priester. 'En de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen', wil dan hier zeggen (kt. 32a): 'Dat is, daar zullen vreedzame raadsragen tussen Hen Beiden zijn, te weten tussen dien Koning en Hogepriester, want Hij zal tegelijk Koning en Hogepriester zijn, hetwelk door die beide kronen werd aangewezen (...). Anderen verstaan dit alzo, dat hier voorzgd wordt, dat die beide ambten, het Priesterlijke en het Koninklijke, steeds en altoos in den Persoon van Christus zouden verenigd zijn en blijven (...).

VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.

