



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

SAAMBINDER



Sunnyside (Washington, V.S.)

21/04/2022
jaargang 100

nr **29**

In de Gereformeerde Kerk van Sunnyside kreeg ouderling P. van Belle kritiek op de preken die hij las. Hij las daarna jarenlang thuis. Later kwam ook anderen luisteren. Vanaf najaar 1940 werden diensten gehouden in een gebouwtje op Van Belles boerderij. Voorjaar 1941 werd een kerkje gebouwd. Ds. J. van de Hoef institueerde de gemeente op 25 juli 1941. Na de oorlog kwamen de families Den Hoed en Van Wingerden uit Ridderkerk. Zij maken nu

bijna de hele gemeente uit. In de kerkenraad zitten drie Den Hoeds en één Van Wingerden. Het ledenaantal schommelde lange tijd rond de 100, steeg tot bijna 140 en slonk sindsdien tot 45. Ds. M. Romeijn nam op 26 november 1968 een nieuwe kerk met 156 zitplaatsen in gebruik. In de jaren negentig werd de vergaderzaal vergroot en een schooltje toegevoegd. De dichtstbijzijnde gemeente is Lynden: op zo'n 435 kilometer afstand, vijf uur rijden.

Het wonder voor Petrus

De vrouwen bij het lege graf horen van de engel dat Jezus is opgestaan. Ze krijgen ook een boodschap mee: ‘Doch gaat heen, zegt Zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galiléa; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft’. Heel nadrukkelijk klinkt het: En Petrus.

‘... en Petrus’
Markus 16:7m

Natuurlijk hoorde Petrus bij de discipelen, maar voor hem was dat niet meer vanzelfsprekend. Hij durft zich niet meer bij de discipelen te rekenen, hij staat er buiten. Hij, Petrus, die drie jaar in de nabijheid van Jezus mocht verkeren en onderwijs had ontvangen. Hij had met de andere discipelen beleden: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’. Maar nu had hij zijn lieve Meester verloochend. De vraag had geklonken: ‘Gij waart ook met Jezus, de Galileeër’. Driemaal verloochende Petrus zijn Heere met vloeken en zweren: ‘Ik ken de Mens niet’. Nee, in eigen beleving is Petrus geen discipel meer. Maar nu klinkt het wonder door in de boodschap van de engel tot de vrouwen: ‘... zegt Zijn discipelen en Petrus’. Dat is vrijmachtige genade Gods. Waar genade valt, daar valt ze vrij. Petrus had zich door zijn erge verloochening buiten de discipelkring geplaatst, maar de Heere laat hem weten: Petrus, de boodschap geldt ook voor jou, voor de discipelen én Petrus. De kanttekening schrijft hierbij: ‘en bijzonder Petrus, omdat hij vanwege zijn verloochening en droefheid inzonderheid troost van node had’.

ds. H. van der Heiden,
Bennekom

In dit nummer

2 Het wonder voor Petrus

6 De sadduceeën en de opstanding [1]

20 Onderwijs van de hemel

- 3** Het gekrookte riet [16]
- 4** Een wonderlijk teken
- 5** De vrucht van Pasen
- 7** De vruchten van de Heilige Doop [3]
- 8** Opvoeding [6]
- 9** Commentaar: God stilt alom het orelogen
- 10** Een onmogelijke taak
- 11** Boekennieuws
- 12** Kerknieuws
- 12** Berichten
- 13** Kerkdiensten
- 19** Jeugdrubriek

Trouw en ontrouw

Wat blijkt hier Gods grote trouw voor een ontrouw volk. Lezers, van ons allen moet gezegd worden: ontrouw. Door onze zonden gaan we eigen wegen bij de Heere vandaan. We hebben niet verdiend dat de Heere omziet naar zulke zondige, ontrouwe mensen als wij zijn. Heeft u zich zo leren kennen door Gods Geest? Bij Petrus zien we dat God in Zijn onbezweken trouw nog wil omzien naar een trouweloze zondaar. In Jezus Christus wil Hij de Getrouwe zijn.

Petrus is diep in zonde gevallen. Ach, wie zijn eigen hart leert kennen, zal zich niet boven Petrus verheffen. Petrus heeft moeten inleven in eigen kracht niet staande te kunnen blijven. In de hof van Gethsémané meende hij nog bereid te zijn om met Christus de dood in te gaan. Maar enkele uren later komt hij ten val in de zaal van Kájafas. Op datzelfde moment treft hem de liefdevolle blik van zijn Meester. Dat doet hem beseffen wat hij heeft gedaan. En de Heere Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren’ (Luk. 22:61).

Die blik van liefde heeft het hart van Petrus doorwond. In eenzaamheid weent hij het uit. Gezondigd tegen de liefde van God! Hij weent bittere tranen van berouw. Om eigen schuld alles verzondigd. Hij is het niet meer waard een discipel genaamd te worden. Petrus ervaart buiten God en Christus te zijn, zonder hoop. Dat geeft diepe smart in zijn hart, omdat de Heere door genade liefde in Petrus’ hart had uitgestort.

De liefde Gods

Al Gods kinderen kennen iets van die liefde van God in het hart. De Heere heeft het in Zijn onbevattelijke goedheid en barmhartigheid Zelf gewerkt. Die liefde kan er nooit meer uit. Al kan er zoveel zonde en schuld zijn, waardoor de liefde wordt bedolven, maar op de bodem van het hart is het aanwezig. Wat geeft het een smart in het hart als Gods Geest indachtig maakt dat we gezondigd hebben tegen de liefde Gods in Jezus Christus. Heel Gods Kerk kent de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Die strijd wordt vooral ervaren als de liefde van God wordt doorleefd. Dan is de smart over de zonde zo groot en bitter, maar ook zo noodzakelijk. Opdat er een leven komt uit de opgestane Levensvorst. De Heere, de Alwetende, weet dat het hart van Petrus na de verloochening met diepe droefheid is vervuld. Daarom wordt zijn

naam apart genoemd: '... zegt Zijn discipelen en Petrus.' Zijn naam staat achteraan, maar wat is het een wonder dat hij er door Gods opzoekende zondaarsliefde nog bij mag staan. Dat blijft het wonder voor heel Gods Kerk.

De Heere is en blijft de Eerste in het leven van Zijn kinderen. Na Zijn opstanding ontmoet Jezus de vrouwen en de discipelen. Maar, hoe onbevattelijk, Jezus zoekt op de Paasdag ook Zijn diepbedroefde discipel Petrus op: 'En is van Simon gezien' (Luk. 24:34). Petrus, de arme, doodschuldige zondaar wordt gevonden door de opgestane Heere. Onpeilbare liefde, Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Naar Galiléa

De vrouwen moeten de boodschap van de engel aan de discipelen én Petrus doorgeven: 'Doch gaat heen, zegt Zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galiléa; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft'. Het mag verkondigd worden: Jezus is dood geweest, maar Hij leeft. Hij is opgestaan en zal u voorgaan naar Galiléa.

Galiléa wordt een bijzondere plaats voor de discipelen, vooral voor Petrus. Daar op het strand bij het meer van Galiléa ontmoeten zij hun opgestane Heere. Petrus wordt door Jezus, te midden van de discipelen, in zijn ambt hersteld. Tot drie keer toe klinkt de vraag van Jezus: 'Hebt gij Mij lief?' Petrus mag door Gods onbevattelijke liefde en onbezweken trouw antwoorden: 'Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb'.

'... en Petrus'. Troostvolle woorden, die hun grond hebben in de grondeloze barmhartigheid van de drie-enige God. Petrus getuigt daar later van in zijn eerste zendbrief: 'Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden'.

Alleen door de kracht van Christus' opstanding is er een levende hoop op het eeuwige leven.

Lezers, een vraag van levensbelang: Is Christus ook voor ons uit de dood opgestaan? Dat wij toch voor Hem zouden buigen en onze zonden belijden. In Hem is de zaligheid, zelfs voor de grootste der zondaren.

'Zegt Zijn discipelen en Petrus'. Dan blijft verwondering en aanbidding over. 



Het gekrookte riet [16]

Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen.

Mattheüs 12:20a

TWEEDE PREDIKATIE

2. Er is onderscheid tussen de onvromen en de vromen. In de onvromen is de hardigheid hun natuur. In de vromen is het bij geval zo. Is er geen onderscheid tussen de hardigheid van een steenrots en de hardigheid van ijs? Schijnt de zon op een steenrots, ze blijft hard, ze zal niet smelten; maar schijnt ze op het ijs, het zal smelten. Kinderen Gods, komt de Geest werken, dan smelt gij weg, al moest ge ook over uw hardigheid klagen. Dan maakt God u wel als David en als Petrus. Zij werden zo bedroefd. En Petrus was zo vol van de liefde tot de Heere dat hij zich op de alwetendheid van de Heere moest beroepen (Joh. 21:7).

V. Een vijfde zwaarigheid: zou iemand die in het allergrootste verval is, kunnen weten dat hij een gekrookt rietje is? Zou er nog wel een blijkje zijn dat hij nog niet gebroken is, en dat hij niet gebroken zal worden? Ja, het is niet te zeggen aan welke tere en fijne draden de genade hangt. Het is ook niet te zeggen aan welke grove draden de inbeelding hangt. Wees zo slecht als ge wilt, anderen zien uw genade. Al is het voor u verborgen, al durft gij het niet uit te spreken, uw tranen spreken, uw klacht openbaart het. Gij zult zeggen: dat voldoet voor mij nog niet. Zeg het mij toch eens of ik een gekrookt rietje ben, dat niet verbroken zal worden.

Ik antwoord u: ge raakt in ongelegenheid zo veel als ge wilt. Kortelijk dit:

1. Als gij daarover klaagt, als ge het naar uw oordeel moet vaststellen dat ge geen genade hebt, zijt ge daar bedroefd over, of is het u tot blijdschap? Ik weet zeker dat gij er bedroefd over zijt. Dan zijt ge een riet dat niet gebroken zal worden.
2. Kunt ge het gemis, het gebrek aan Gods gunst gemakkelijk dragen, of is dat ondraaglijk? Wat dunkt u, als God uw vijand is, kunt ge dat gemakkelijk dragen? Of kunt ge het niet dragen?
3. Zijt ge wel érgens zo mee voldaan als met de gunst Gods? Al gaf God u kronen, zegt ge dan niet, ik moet meer hebben, want dát is God niet!
4. Blijft de Heere Jezus niet uw toevlucht in nood en dood? Als het zo beklemd wordt, is dan de Zone Gods niet uw enige Toevlucht?
5. Hebt ge Gods Naam en zaak niet lief, zou u er niet wat voor willen ontbereren, zou u er niet alles voor overhebben, als de nood u daartoe riep?
6. Kunt ge wel wederkeren tot de wereld en tot uw vorig leven, tot uw oude leven?

(wordt vervolgd)

Uit:
'Het gekrookte riet',
B. Smijtegelt
(uitg. Romijn &
Van der Hoff, 1968).

Een wonderlijk teken

Er staan in het evangelie naar Mattheüs tussen de aangrijpende gebeurtenissen rond het sterven van de Middelaar enkele verzen waarover bij mijn weten maar weinig wordt gepreekt. Dat is misschien ook wel te verklaren: de verzen waarover het gaat zijn moeilijk om te verstaan.

ds. A. Moerkerken,
Capelle aan den IJssel

Het betreft Mattheüs 27:52 en 53. Wij lezen daar: 'En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en uit de graven uitgegaan zijnde na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen'. Bij het lezen van deze woorden kunnen verschillende vragen rijzen. Om er maar enkele te noemen: wie zijn deze 'heiligen', die hier worden opgewekt na het sterven van de Middelaar? Hellenbroek noemt in zijn schone boek "De kruistriomf van Vorst Messias" het instellen van een onderzoek naar deze kwestie 'een ijdelheid'. De kanttekenaren zeggen over deze verzen vrijwel niets, en geven op de vraag wie deze 'heiligen' zijn dus geen antwoord. Sommige verklaarders hebben gedacht aan Abraham, Izak en Jakob. Dit lijkt mij wel ver gezocht. Eén ding is zeker: het waren kinderen Gods, die daar opstonden.

Is het teveel gezegd als wij het vermoeden uitspreken dat het mensen betreft die nog niet zolang geleden gestorven waren, wier graven nog intact waren en die men in Jeruzalem nog had gekend? Duidelijk is dat niet alle kinderen Gods wier lichamen destijds in de omgeving van Jeruzalem begraven lagen, werden opgewekt. De Schrift spreekt van 'velen'. Een verklaarder die er door mij op werd nageslagen, spreekt het vermoeden uit dat hier mensen uit hun graven zijn opgewekt, die tijdens hun leven hadden behoord bij diegenen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten (Luk. 2:38). Mensen als Simeon en Anna dus. Maar wie zal hier het laatste woord spreken?

In de heilige stad

Een andere vraag is waarbij wij de woorden 'na Zijn opstanding' uit vers 53 moeten voegen. Moeten wij het zó lezen dat deze kinderen Gods na de opstanding van Christus werden opgewekt? Of betekent het dat zij pas na Zijn opstanding uit hun graven zijn gegaan? Of moeten we deze woorden verbinden met 'kwamen zij in de heilige stad', zodat dit vers wil zeggen dat zij in Jeruzalem verschenen zijn nadat Christus Zichzelf aan de Zijnen levend had vertoond?

Calvijn is van oordeel dat deze heiligen pas zijn opgewekt na de opstanding van Christus. Hij vindt het ongerijmd te denken dat zij 'drie dagen lang levend en ademend in hun graven zijn blijven liggen'. Hellenbroek laat het in het midden. Dr. F.W. Grosheide in zijn Commentaar op het Nieuwe Testament eveneens.

Lezen wij onze Statenvertaling aandachtig, dan krijgen wij de indruk dat het zó moet zijn gegaan dat terstond na het sterven van de Middelaar een hevige aardbeving heeft plaatsgehad, waardoor steenrotsen scheurden en vele graven opensprongen, door Gods vinger beroerd. Vervolgens zijn op de morgen der verrijzenis velen van Gods ontslapen volk uit die geopende graven opgewekt en uitgegaan. Let wel: er werden geen onherboren mensen, geen goddelozen opgewekt! Christus is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn (1 Kor. 15:20). Wat hier in Jeruzalem gebeurde, is als het ware een heilig voorspel op de jongste dag. Dan zullen immers alle kinderen Gods herrijzen. Ook de ongelovigen zullen dan weliswaar worden opgewekt, maar hún opstanding zal geen vrucht zijn van



de opstanding van Christus, maar enkel geschieden door Gods kracht. Voor Gods ontslapen kinderen echter is Christus de Eersteling geworden door Zijn verrijzenis. De Eersteling, niet de Eerste. Lazarus, het dochttertje van Jaïrus, de jongeling van Naïn, om er maar enkelen te noemen, werden al eerder opgewekt. Maar Hij is de Eersteling. Dat wil zeggen dat Zijn opstanding het zeker pand, de bron en oorzaak is van de zalige opstanding van Gods volk. Men zie, hoe sober en schoon onze Heidelbergse Catechismus dit verwoordt in Zondag 17.

Spiegel en toonbeeld

Weer een andere vraag is, aan wie deze heiligen zijn verschenen. Maar ook: hoe zullen wij ons die verschijningen moeten voorstellen? Is daarbij nog gesproken? Hebben degenen aan wie zulk een verschijning te beurt viel deze opgewekte heiligen herkend? Slaan wij maar weer Calvijn op! Hij zegt dat deze mensen een korte tijd gezien zijn, om 'spiegel en toonbeeld van Christus' kracht' te zijn. Ook zegt de hervormer dat hun personen zijn gebruikt om de levenden in de hoop des levens te bevestigen. Volgens hem dienden deze verschijningen dus mede ter bemoediging van Gods kinderen.

Over de vraag aan wie zij verschenen zijn, laat Calvijn zich niet uit. Hellenbroek wél. Hij schrijft: 'Wel waarschijnlijk ieder aan zijn bekenden, die van hunne dood bewust zijnde, nu hen siende leven, ook overtuigd wierden van hunne mirakeleuse opstanding; en benevens deze ook aan enige anderen, die of in Jesus geloofden, of die van Hem niet geheel vreem waren.' Men heeft er nog op gewezen dat het Griekse grondwoord dat hier met

'verschenen' vertaald is, nooit bij de verschijningen van de Heere Jezus wordt gebruikt. Dit zou er misschien op kunnen wijzen dat de Heere de lichamen van deze mensen alleen heeft getoond aan sommigen, zonder dat daarbij werd gesproken. Maar ook hier moeten wij het beslissende antwoord schuldig blijven.

Waar gebleven?

Niet eenvoudig is ook de laatste vraag, die wij met betrekking tot deze verzen onder ogen willen zien: wat is er ten slotte met deze opgewekte mensen gebeurd? Waar zijn zij gebleven? Hellenbroek noemt twee mogelijkheden: Deze mensen zijn vroeg of laat weer gestorven (Lazarus bijvoorbeeld), óf zij zijn met de hemelvaart van Christus samen met de Middelaar ten hemel gevoerd. Hij acht beide verklaringen goed mogelijk, maar maakt wel de waarschuwend opmerking dat degene die ook op deze vraag een afdoend antwoord hebben wil, zijns inziens probeert in te dringen 'in 't geen wij aan de Goddelijke Alwetenheit en Voorsienigheit behooren aanbevolen te laten'. Calvijn zegt iets dergelijks: 'Zo behoeven wij ons hoofd niet al te zeer te kwellen om iets dat ons niet nodig is te weten te komen'. Hij acht het niet waarschijnlijk dat zij lang onder de mensen verkeerd hebben. Hij wil de mening dat zij na het volbrengen van hun taak weer gestorven zijn niet weerleggen, maar voelt toch het meest voor de opvatting dat het leven dat zij ontvingen hadden hun niet weer ontnomen is. Met andere woorden: zij zullen samen met Christus ten hemel zijn opgenomen.

Niet speculeren

Al met al moeten we veel vragen onbeantwoord laten. Wij kennen zo ten dele.

Het is beter om die zaken waar Gods Woord zich niet duidelijk over uitspreekt, open te laten, dan met onze fantasieën en speculaties in te dringen in hetgeen God verborgen heeft willen houden. De kern van de zaak is echter niet onduidelijk. Deze verzen staan in Gods Woord om ons de ontzaglijke kracht en betekenis van Christus' opstanding te doen verstaan. Hij heeft de sleutels der hel en des doods! Wat zal er een sprake zijn uitgegaan van de verschijning van deze onbekende getuigen, die dan hier, dan daar zich hebben vertoond. Wat een bange vrees moet de harten der vijanden hebben bekropen toen zij van al deze dingen hebben gehoord! Maar wat een bemoediging zal er anderszijds van zijn uitgegaan voor dat kleine, wankelmoedige kuddeke van Christus' discipelen!

Het was een heilig voorspel van de jongste dag, schreven wij. In onze dagen hebben wij zulke tekenen niet te verwachten. Tóch worden er nog gedurig van de doden opgewekt! Christus gaat nog altoos voort de kracht van Zijn opstanding te betonen in de levendmaking van geestelijk dode zondaren. Wellicht worden er in onze tijd niet velen meer opgewekt. Maar zolang het zonlicht schijnt, zal de Heere Zijn onderdanen hebben.

Twee vragen zouden we de lezers mee willen geven. In de eerste plaats: heeft u weleens zulk een levendgemaakte zondaar ontmoet? En ten slotte: kent u in eigen leven de kracht Zijner opstanding? Kent u die beving der wedergeboorte, waardoor het graf van onze doodstaat splijten moet en die ten gevolge heeft dat een van dood levend gemaakte zondaar vroeg of laat bekend wordt in de heilige stad? 

En de graven werden geopend

Mattheüs 27:52a

‘En tot Hem kwamen sommigen der sadduceeën, welke tegensprekende zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, zeggende: Meester, Mozes heeft ons geschreven: Zo iemands broeder sterft, die een vrouw heeft, en hij sterft zonder kinderen, dat zijn broeder de vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken’.

Lukas 20:27,28

Sadduceeën de mond gestopt

In de laatste dagen van Zijn openbare bediening werd de Heere Jezus voortdurend door de farizeeën met strikvrage bestookt. Rusteloos zochten zij Zijn val (Luk. 20:20). De Heere heeft van hen gezegd: ‘... al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet’ (Matth. 23:3).

ds. C. Hogchem,
Aalburg

De farizeeën waren wat de wet van Mozes en de profeten betreft rechtzinnig, maar hun handel en wandel was er niet mee in overeenstemming. De sadduceeën waren vrijzinnigen die vooral van het zienlijke en tastbare leefden. Alles wat daarboven uitging, hielden zij voor hersenschimmen en droombeelden. Alles wat zij niet konden begrijpen, wezen ze af. Zoals de wederopstanding der doden op de jongste dag. Het lichaam van de mens zal tot stof wederkeren - in het stille graf of in de diepten van de zee, door vuur of door wild gedierte. Zullen de armzalige, vaak verstrooide overblijfselen tot een nieuw leven opgewekt worden? Het werd door de sadduceeën volstrekt geloofchend, evenals de onsterfelijkheid van engelen en geesten (Matth. 22:23; Luk. 20:27; Hand. 23:8). Alleen God bestaat, zeiden ze, de oneindige en eeuwige Geest. Toch, de waarheid Gods is geen begripsleer maar een geloofsleer. Een historisch geloof is een groot goed. Het zaligmakende geloof is onmisbaar.

Eenparig in vijandschap

De farizeeën en sadduceeën maakten deel uit van de Hoge Raad of het Sanhedrin. Over enkele weken zouden ze onder leiding van de sadduceeër Kájafas tot het besluit komen dat Jezus moest sterven (Joh. 11:53). Hoe verdeeld ook, in hun vijandschap tegen Jezus waren ze eensgezind. De farizeeën streden tevergeefs tegen Jezus. Van al hun listige vragen bleef niets over, integendeel. Uiteindelijk zou Hij een zeventvoudig wee over hen uitroepen en hen publiekelijk dwazen en blinden noemen, vol van geveinsdheid en ongerechtigheid (Matth. 23:14,28).

Van de sadduceeën lezen we één keer dat ze met een strikvraag tot Jezus kwamen. Op dezelfde dag als waarop de farizeeën geprobeerd hadden Hem in Zijn rede te vangen (Matth. 22:15,23). De Heere had die farizeeën de mond gestopt. Het was koren op de molen van de sadduceeën geweest! Het moedigde hen aan ook eens een vraag aan Jezus voor te leggen. Een vraag waarmee zij de farizeeën klem hadden gezet.

Een vraag die volgens hen bewees dat de opstanding der doden onmogelijk waar kon zijn.

Ze rekenden op een dubbele overwinning. Konden de farizeeën Jezus niet in verlegenheid brengen, hen zou het wél lukken. Nu zou blijken dat de leer van de opstanding der doden onzin was en Jezus' gezag onder het volk zou afnemen. Het liep op het tegendeel uit: óók de sadduceeën werd de mond gestopt.

Leviraats- of zwagerhuwelijk

Voor de sadduceeën had alleen de wet - de vijf boeken van Mozes - bindend gezag. De vraag die zij de Heere stelden, ging uit van het leviraats- of zwagerhuwelijk, zoals Mozes daarover geschreven had in Deuteronomium 25:5-10. Stierf in Israël een gehuwd man en had hij geen zoon, zijn naam was vergaan en zijn erfdeel ging over naar een ander geslacht.

Voor de gelovige Israëliet was het uitwendige het beeld van het geestelijke. Sterven zonder een zoon na te laten, was een ontzaglijke zaak: de gestorvene was door God afgesneden van de beloften aangaande de komende Messias. Hij had geen deel aan het eeuwige erfdeel, het hemelse Kanaän. Over hem heerste het vonnis van de dood, hij was uitgeroeid uit Israël.

Zijn weduwe mocht hertrouwen, maar niet met iemand buiten de familie van haar overleden man. Integendeel: diens ongehuwde broer moest haar tot vrouw nemen en zijn broeder zaad verwekken. 'En het zal geschieden dat de eerstgeborene dien zij zal baren, zal staan in den naam van zijn broeder, van de verstorvene; opdat zijn naam niet uitgedelgd worde uit Israël' (Deut. 25:6).

Die broer van de verstorvene was de lossier. Door te doen wat in deze liefdeswet was bepaald, werd de dood een perk gezet: het geslacht dat afgesneden was, zou niet ophouden te bestaan maar léven. Zeker, die broer kon een huwelijk met de weduwe weigeren en zeggen: 'Het bevalt mij niet haar te nemen'. Maar die liefdeloosheid zou hem als een schandelijk daad worden aangerekend (Deut. 25:7-10).

Alle ceremoniële wetten zijn in Christus vervuld en gelden voor de nieuwtestamentische gemeente niet meer. Maar ze zijn vol van lering! Alles wijst immers naar dé Lossier, Die de dood heeft tenietgedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht (2 Tim. 1:10). En dat voor een geslacht dat zich de eeuwige dood waardig heeft gemaakt.

(wordt vervolgd)

De verbondsoprichting

Opnieuw willen we één van de vruchten van het sacrament van de Heilige Doop onderzoeken. Het is ten slotte een Goddelijke instelling. En Gods instellingen zijn vruchtbare takken van de geestelijke appelboom, Christus. Aan elke tak zijn overvloedig vruchten te vinden. Die vruchten zijn zoet voor het gehemelte van een levende ziel.

ds. G. Hoogerland,
Kruiningen

De Heere Jezus heeft Zijn discipelen en dus ook al Gods knechten geboden te dopen in de Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Elk van de drie Goddelijke Personen betuigt en verzegelt Zijn eigen huis-houdelijke werk aan de Zijnen in de Doop. We lezen weer het doopformulier: 'Want als wij gedoopt worden in de Naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht!'

Een verbond oprichten kan slechts als er twee of meer partijen zijn. God de Vader richtte met Adam een verbond op. Maar dat is verbroken en kan nooit meer hersteld worden. Het verbond waarover hier

gesproken wordt, is dus het genadeverbond. Dat genadeverbond is een eeuwig verbond, zo lezen we. Dus het komt uit de eeuwigheid en het bestaat tot in der eeuwigheid. Het is al opgericht voordat u en ik er waren. Ja, al voor de schepping. Het is opgericht met Christus. In de onderhandeling in Gods vrede raad is dit verbond opgericht. De voorwaarde was de voldoening voor de zonden door de Borg van het verbond, dat is Christus. De beloften van dat verbond waren de vergeving van de zonden van de uitverkorenen en hun aanneming tot kinderen.

Dierbare goederen

Dit verbond wordt met de uitverkorenen in de tijd opgericht als ze persoonlijk in

Christus worden ingelijfd. Christus is het Hoofd van het verbond en zij zijn de leden. Dus in Christus hebben ze deel aan dit verbond en alle dierbare goederen van dat verbond. Ze zijn erfgenamen van alles wat hun Hoofd Christus voor hen heeft verworven.

Nee, niet alle gedoopten zijn wezenlijk in dat verbond. Maar voor Gods kinderen is het water van de Doop een zegel en onderpand van hun 'in-zijn' in dit verbond. David noemt dit een verbond 'dat in alles welgeordineerd en bewaard is' (2 Sam. 23:5). Het is 'welgeordineerd'. Dat wil zeggen: op uitnemende wijze ingericht. Voor een zondaar is het uitnemend dierbaar, omdat in dit verbond alles van één kant komt, van Gods kant. Er kan en mag door hen niets aan worden toegevoegd. Het is geheel tot hun voordeel en tot hun zaligheid.

Het is ook 'wel-bewaard'. Dat wil zeggen: het is in goede handen. Ze hoeven het zelf niet in stand te houden. Het ligt vast in hun Borg, hun Verbondshoofd.

Nee, niet alle gedoopten zijn wezenlijk in dat verbond. Maar voor Gods kinderen is het water van de Doop een zegel en onderpand van hun 'in-zijn' in dit verbond.

De wateren Noachs

Volk des Heeren, hebt u weleens mogen inzien in dit wonderlijke genadeverbond? Hebt u weleens mogen geloven dat u erin begrepen was? Kunt u het niet vasthouden? Zijn er vertwijfelingen en vreze? Zie dan nog eens op het water van de doop. Denk dan nog eens aan uw eigen doop, dat onuitwisbare teken aan uw voorhoofd. En bedenk dan dat God de Vader dit verbond met u wilde oprichten en dat het door u, zelfs door uw snoodste ontrouw, nooit tenietgedaan kan worden. Daar ligt uw troost. God de Vader betuigt: 'Want dat zal Mij zijn als de wateren Noachs, toen Ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan, also heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.'

(wordt vervolgd)



Gevouwen handen

W. Fieret,
Leerdam

'Ik vind opvoeden heel moeilijk', aldus een moeder van ongeveer 35 jaar. Op de vraag waarom ze het zo moeilijk vindt, antwoordt ze: 'Ik moet mijn kinderen opvoeden zoals ik zelf niet ben opgevoed'.



Hiermee slaat die moeder de spijker op de kop. Immers, met dit kernachtige antwoord gaf ze aan dat opvoeden iets is wat je meeneemt uit je eigen jeugd. Opvoeden is nu eenmaal geen activiteit die in een hutje op de hei gebeurt van vandaag. Je voedt je kinderen niet op voor de zeventiende eeuw. De moeite van die moeder is zo voorstelbaar, omdat de maatschappij zo onherkenbaar veranderd is. Daarom is er zoveel opvoedingsonzekerheid en -verlegenheid: 'Bereiken we onze kinderen nog wel? Wat doen ze eigenlijk met hun smartphone? Wat doet die met hen?' In dit terugblikartikel komen drie punten aan de orde en gaan we na wat niet beïnvloedbaar en wat wel beïnvloedbaar is.

Niet beïnvloedbaar: Onze jongeren leven in een open wereld.

Een belangrijk kenmerk van onze samenleving is het open karakter. De terughoudendheid en ingetogenheid die er in vroegere tijden waren, zijn grotendeels verdwenen. Over veel onderwerpen, variërend van de dominant aanwezige genderideologie tot aan de verontrustende klimaatverandering, wordt in alle openheid gesproken. Je moet je er een mening over vormen. De periode waarin de zogenaamde begeleide confrontatie een onderdeel van de opvoeding was, ligt achter ons. De confrontatie dringt zich op, zonder begeleiding.

Wat is bij dit punt wel beïnvloedbaar?

Opvoeders kunnen zich niet meer de luxe permitteren om zich afzijdig van de jongerenwereld te houden. Er zijn twee uitersten: net doen alsof er niets veranderd is én alles op alles zetten om op het niveau van de opgroeiende generatie te komen. Het eerste is niet verantwoord, het tweede is onmogelijk. Houd ogen en oren open, voer het gesprek, oefen jezelf in luisteren en niet al te snel oplossingen bedenken die tot de oudere generatie horen. Daarmee helpen we onze jongeren niet. Dat leidt zelfs tot vervreemding.

Niet beïnvloedbaar: Onze jongeren worden mede gevormd door veel beïnvloeders.

De drie doelgerichte opvoeders, te weten ouders, ambtsdragers en leerkrachten, zetten zich vanuit in hoofdlijnen dezelfde uitgangspunten en met dezelfde doelstellingen in voor de opvoeding van jongeren. Naast die drie doelgerichte opvoeders zijn er veel beïnvloeders. Dat heeft ook te maken met de hierboven genoemde open samenleving en met het hieronder vermelde onderdeel digitale inboorlingen. Dagelijks krijgen onze jongeren informatie en meningen onder ogen die vaak haaks staan op de uitgangspunten en doelstellingen van de drie doelgerichte opvoeders. Het leven in meer dan één wereld

is gewoon een feit. Naast de wereld van thuis zijn er parallelle 'werelden'. De eenduidigheid is verleden tijd.

Wat is bij dit punt wel beïnvloedbaar?

Bunyan schrijft in "De Heilige Oorlog" over de verschillende poorten waardoor informatie binnenkomt. De oogpoort en de oorpoort zijn van groot belang. De vele beïnvloeders maken daar gebruik van. Laten we dat als doelgerichte opvoeders ook bewust doen. De leescultuur is daarbij belangrijk. Werk aan een gezinscultuur waarin lezen een belangrijke plaats heeft. Er komen zoveel verantwoorde boeken uit voor alle leeftijdsgroepen. Veel kerkelijke gemeenten hebben een eigen bibliotheek. Maak er gebruik van.

Hoe komt het nieuws tot ons? Via de NOS of Nu.nl, óf wordt er iedere dag een positief christelijke krant bezorgd? Ook gezins- en kerkbladen hebben vormende waarde. Als de gezinscultuur op die manier gestalte krijgt, is dat voor opgroeiende kinderen normaal. Kinderen pikken veel meer op dan we denken.

Niet beïnvloedbaar: Onze jongeren zijn digital natives.

Hoe je het ook wendt of keert, de digitale wereld is er. De mogelijkheden van de smartphone zijn groter dan die van grote computers die in de jaren zestig van de vorige eeuw werden gebruikt bij de lanceeringen van de raketten naar de maan.

Wat is bij dit punt wel beïnvloedbaar?

Er zijn tal van initiatieven die ouders helpen om hun kinderen op een verantwoorde wijze met de media om te gaan. Een heel ander punt is dat er in deze wereld waarin iedereen met iedereen op ieder moment contact kan hebben, veel eenzaamheid heerst. Jongeren hebben behoefte aan echt contact. Daarom is verbinding van zo'n grote betekenis. Verbinding tussen jongeren en hun ouders, ambtsdragers en leerkrachten. Dat vergt een houding van je openstellen en kwetsbaarheid. Een pittige opdracht, die echter heel wat oplevert.

Opvoeding en vorming zijn niet maakbaar. We moeten doen wat onze hand vindt om te doen, maar het is onmisbaar om die handen regelmatig te vouwen en te bidden: Heere, ontfermt U Zich in genade over ons gedoopte kind!

(Volgende week het slotartikel).



God stilt alom het orelagen

ds. G. Clements,
Gouda

Wereldwijd is geschokt gereageerd op het bericht van de honderden doden in Boetsja, een voorstad van Kiev.

De gruwelijke vondst van dode lichamen in de straten, in tuinen en in huizen doet het ergste vrezen voor wat zich nog meer heeft afgespeeld. Vrijwel zeker gaat het om oorlogsmisdaden die de meesten van ons kennen uit de boeken over de Tweede Wereldoorlog.

De Russische inval in Oekraïne kenmerkt zich door willekeurige aanvallen op dichtbevolkte gebieden. We konden het eigenlijk weten. Zo ging het onder Poetin ook in het Tsjetsjeense Grozny en het Syrische Aleppo. 'Om de lieve vrede' hebben we toen allemaal weggekeken. Maar de feiten liegen er nu niet om. Dit geweld tegen onschuldige burgers moet hartgrondig worden veroordeeld. 'Want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan' (Matth. 26:52). Vandaag hebben velen echter aan de Bijbel geen boodschap: 'Is de Bijbel niet juist een boek van oorlog en geweld? Moeten we wel bij de Bijbel te rade gaan om een uitweg te vinden uit deze conflicten?'

Tweegodenleer

Het is zeker waar dat in de Bijbel het geweld niet afwezig is. We kennen de

geschiedenis van de verwoesting van Jericho. Alleen Rachab en haar familie werden gespaard. Israël krijgt ook zelf te maken met geweld. Psalm 79 klaagt erover: 'Uw knechten zijn geveld, door hun verwoed geweld, hun lijken onbegraven.'

Al deze geschiedenissen in de Bijbel lijken haaks te staan op het woord van Christus om de vijanden lief te hebben. Voor Marcion († 160 n.C.) was dit probleem zo groot dat hij onderscheid maakte tussen de Scheppergod van het Oude Testament en de Vader van Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Volgens Marcion was de God van het Oude Testament een God van geweld en Die van het Nieuwe Testament een God van liefde. Met deze tweeslachtigheid dacht hij het probleem van geweld in de Bijbel op te lossen. Maar zijn opvatting is door de Vroege Kerk algemeen als ketterij veroordeeld.

Recht en gerechtigheid

Hoe moeten we het geweld in het Oude Testament dan duiden? Daarvoor moeten we de toevlucht niet nemen tot de tweegodenleer van Marcion, waarbij de ware God alleen een God van liefde zou zijn. De God van het Oude Testament is immers Dezelfde als Die van het Nieuwe

Testament. Ook het Nieuwe Testament heeft weet van Gods rechtvaardige toorn en vergelding van de goddelozen. Daarbij nemen de apostelen geen afstand van de oordeelsverkondiging van de profeten. Het Oude Testament was voor de apostelen en de jonge christelijke gemeente het gezaghebbende Woord van God. In het boek Openbaring van de apostel Johannes komen we dezelfde gerichten met dezelfde beelden tegen als in het Oude Testament. De eerste wereld is door het water vergaan en de tweede wereld zal door het vuur vergaan. 'De aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden' (2 Petr. 3:10).

Het Oude Testament is principieel hetzelfde over vrede en gerechtigheid als de hele Schrift. Geweld wordt niet verheerlijkt, maar bestreden. Om enkele voorbeelden te noemen: Kaïn werd bestraft. De zondvloed was Gods antwoord op de wereldwijde wrevel (hamas) (Gen. 6:11). Het Hebreeuwse woord 'hamas' kennen wij als de naam van een zeer bloedige Palestijnse verzetsorganisatie.

De wetten voor oorlogsvoering in Deuteronomium 20 matigen geweld. Strijdbare mannen moesten 'de vrouwen, en de kinderkens en de beesten' sparen (Deut. 20:14). Uit dit alles leren wij dat Gods rechtvaardig handelen in onze diep gevallen wereld onrechtmatig geweld tegengaat. De overheid is daartoe geroepen, 'want zij is Gods dienaar, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet' (Rom. 13:4).

De Vredevorst

Het ligt in heel de Schrift verankerd dat God zoekt naar vrede en gerechtigheid. De HEERE is Degene Die de oorlogen doet ophouden (Ps. 46:9). 'Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen' (Zach. 4:6). Eens zullen de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen en hun spiesen tot sikkelen (Jes. 2:4). De vervulling van deze belofte ligt in de handen van de Vredevorst. Christus heeft de overwinning behaald op degene die 'het geweld des doods' had. De komst van Zijn vrede rijk zal komen door het eindgericht heen. 'Vreselijke dingen zult Gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onzes heils!' (Ps. 65:5). Maar nooit willekeurig, nooit onberekenbaar, maar altijd als de uitvoering van Gods wijze raad. 'Want God is geen God van verwarring, maar van vrede' (1 Kor. 14:33). Gods kinderen zullen zich verblijden als Babel uiteindelijk valt. 'Bedrijft vreugde over haar!' (Openb. 18:20).

Een onmogelijke taak

Afgelopen zondag mocht in Clifton het Heilig Avondmaal worden bediend. Dat is niet vanzelfsprekend in deze tijd na (?) corona. Voor veel gemeenten, ook in Canada, was de bediening lange tijd vanwege de pandemie niet mogelijk.

ds. C. Vogelaar,
Towaco (VS)

Doet dat tot Mijn gedachtenis,' heeft Christus Zijn Kerk bevolen. Niet om ze te kwelen, maar om ze te verheugen. Het Heilig Avondmaal is geen droeve begrafenis, maar een liefdebevel aan Zijn eigen volk. Vandaar dat er ook een week van zelfonderzoek moet zijn. Van schuldbelijdenis, van vernedering voor Hem, Die we zo vaak bedroeven door onze zonden en afwijkingen. De vraag is, en dat niet alleen in een week van voorbereiding: ken ik iets van het wonder dat God heeft omgezien naar 'een dode hond als ik ben (2 Sam. 9:8); dat Hij zo onuitsprekelijk goed is voor een slecht mens? Als dat nog nooit een wonder voor ons geworden is, is er immers geen plaats aan de tafel des verbonds. Praten over een wonder is niet zo moeilijk. Napraten kan ook nog heel wat lijken. Maar echte verwondering brengt de mens in het stof, in de laagte. Dan wordt God zo onuitsprekelijk groot en wij worden zo klein. Daar is God voor nodig. Want wij zijn allen bergbeklimmers. Wie kan zijn eigen hart doorgronden? Is het niet arglistig, meer dan enig ding? Gods Kerk

leert het de dichter naspreken: 'Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart; beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwiggen weg'. Er is ook een volk dat toch weleens blij kan zijn dat de Heere alles weet. Zij zeggen met Petrus: 'Gij weet alle dingen, Gij weet dat ... ik U liefheb'.

Verantwoordelijkheid

Wat een opdracht is het om in de voorbereidingspreek het kostelijke van het snode te onderscheiden. Nee, oordelen over de staat van anderen past ons niet. Dat kan alleen God, Die de harten kent en de nieren proeft. Wel moeten we ons in de prediking vrij zoeken te maken van het bloed van hen die aan ons zijn toebetrouwd. Het 'wel' tot de goddelozen moet met ernst en liefde verkondigd worden. Maar dan moet het wel duidelijk zijn wie 'rechtvaardigen' en wie 'goddelozen' zijn. Wat is het groot als een door onweder voortgedrevene, ongetrooste, nog eens zijn of haar naam mag horen noemen. De profeet kreeg de opdracht: 'Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij

zult den dood sterven; en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen' (Ezech. 3:18).

Wie is tot deze dingen bekwaam? Zijn we als predikers vrij van het bloed van onze hoorders? Wie zal dat durven zeggen? Gelukkig dat er de volmaakte Ambtsdrager in de hemel is, Jezus Christus, aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij Die roept, is getrouw. En Hij zorgt voor Zijn eigen werk. Dat mag de troost zijn voor onbekwamen in zichzelf. Als het niet meer kan, dan maakt Hij waar dat geen ding voor Hem onmogelijk is.

Geen volmaakte scheiding

De Heere liet Zich niet onbetuigd die zondagmorgen in Clifton. De tekst was Psalm 22 vers 27: 'De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven'. Van zulke zachtmoedigen is er gelukkig nog een overblijfsel, ook hier. Bij de bediening loopt er een scheiding door de gemeente, soms zelfs onder degenen die aanzitten. Daaruit blijkt dat het hier geen volmaakte scheiding is. Het kan zijn dat de tijdgelovige komt en een arme tobber blijft zitten.

Na de dienst krijg je vanbinnen soms allerlei beschuldigingen naar je toe. Was ik niet duidelijk genoeg? Heb ik te lang of te kort genodigd? Te waarschuwend kunnen we niet zijn, maar was er ook de liefdesdrang in de nodiging? Nodigen is zulk teer werk! Van onze kant is er zoveel tekort. En dan blijft er alleen maar over - ook ambtelijk - verzoening te zoeken in het bloed van Christus.

In de nabetrachting maakte de Heere het verrassend goed met Zichzelf. Echter daarna moesten we de woestijn weer in. Jezelf maar tegenvallen en blijven bedelen om kracht, wijsheid, getrouwheid en liefde. 'Verlaat niet wat Uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden'. O, mijn ziel, gij moogt wel beven, was er Koning Jezus niet. Maar Hij is er toch. En Hij blijft de Onveranderlijke.

Mogen we in de benauwdheid van onze tijd hartelijk meeleven met zovelen die, met name nu in Oekraïne en de vluchtelingen elders, in moeite en rouw verkeren. En mogen we, als we van de strijd tegen zulke machtige geestelijke vijanden geen vreemden zijn, op deze dierbare Koning hopen en dicht bij Hem schuilen. Hij wil ellendigen en armen ten Redder zijn.



*Doet dat tot
Mijn gedachtenis.*

Boekennieuws

Met hart en hand; Bijbels denken over zorg in 52 overdenkingen



"Met hart en hand; Bijbels denken over zorg in 52 overdenkingen", ds. W.A. Zondag; uitg. Den Hertog; 166 blz., € 13,90.

Dit mooie boekje bevat 52 overdenkingen over (ouderen)zorg. Het is bedoeld als ondersteuning voor de bezinning op christelijke zorgverlening aan de hand van de Bijbel. Ds. W.A. Zondag is actief als toezichthouder bij Cedrah en heeft deze meditatiebundel geschreven voor medewerkers en vrijwilligers in de ouderenzorg. Er wordt in deze uitgave een spiegel voorgehouden en een appèl gedaan op ons hart en op onze handen. Er staan in deze bundel meditatie aan de hand van verschillende geschiedenissen uit de Bijbel, zoals de Emmaüsgangers: met een link naar het (pastorale) gesprek en het belang van luisteren met je hart; de genezing van vele zieken, met een link naar onze handen en voeten, die de geur van liefde bij zich moeten dragen. Ook zijn er meditatie over (ethische) spanningen in de christelijke zorgverlening aan de hand van onder andere de geschiedenis van Maria, die de Heere Jezus zalfde, de zieke man bij het badwater van Bethesda, de verlamde man en zijn vier vrienden. Uitgebreid wordt ingegaan op de ziekte, het sterven en de opwekking van Lazarus en hoe de Heere Jezus hier met beweging en met wijsheid in handelde. Hieruit kunnen we ook lessen trekken voor het omgaan met rouw. Er worden veel thema's benoemd in dit prachtige en goed leesbare overdenkingsboekje met als uitgangspunt de Bijbel en

daarnaast praktische tips om zo ons werk te doen in navolging van de Heere Jezus. Elk stukje sluit af met een vraag om te overdenken. Heel goed voor persoonlijk gebruik, maar ook tijdens intervisie binnen het team. Van harte aanbevolen voor alle mantelzorgers en werkers in de zorg. Ds. Zondag heeft dit boekje met innerlijke beweging voor de medemens geschreven. Dat proef je tijdens het lezen. Het is pastoraal en troostvol geschreven en bevat daarnaast veel praktische handvatten om met beweging dicht bij de medemens te komen. Deze publicatie eindigt met een aantal hoofdstukken over het toekomstperspectief voor al Gods kinderen. Eenmaal zullen alle dingen nieuw worden. Voor allen die in de Heere sterven geldt: Het einde van die man, die vrouw zal vrede zijn.

Joke Zwerus, Woerden

De leer der bekering



"De leer der bekering", Thomas Watson; 189 blz., € 12,50 (excl. verzendkosten).

In "Al de werken van Thomas Watson", een groot en lijvig boekwerk, is een hoofdstuk opgenomen over "The doctrine of repentance", dat is 'de leer der bekering'. Destijds is dit hoofdstuk vertaald door ds. Joh. Fabricius, 'om deszelfs uitnemendheid' staat erbij vermeld.

Watson leefde van 1620 tot 1686. Tijdens een persoonlijk gebed is hij overleden en thuisgehaald. Zijn werk en zijn preken zijn doorgetrokken van hemelse wijsheid en praktische Godsvreze. Dat zal ieder die van hem iets leest, moeten erkennen. Wat heeft wijlen ouderling J. de Jager uit Scherpenzeel ook vele werken van Watson met genoegen en met stichting vertaald. Er werd een schat opgelegd en een goudmijn opgedolven en toegankelijk gemaakt voor een eenvoudige lezer! Het is een voorrecht dat nu ook dit deel opnieuw in druk verschijnt.

"De leer der bekering" is een stevig gebonden en handzaam boekje, voorzien van een korte beschrijving van de in deze verhandeling genoemde personen. Om de uitleg van de geloofsleer te verduidelijken, gebruikt Watson talloze aansprekende en eenvoudige voorbeelden uit het dagelijks leven. We willen deze uitgave van harte ter lezing aanbevelen, want het gaat over een zeer belangrijke zaak, de waarachtig bekering. Dat is een onmisbare genadegave, evenals het waar zaligmakend geloof. Het zijn ook zaken waarin velen zich echter bedriegen voor de eeuwigheid. Een wonder als we daar zelf niet bij behoeven te zijn!

Deze publicatie legt een heldere toetssteen aan. Het wezen van de ware bekering wordt uitnemend verklaard, maar ook wordt de nagemaakte bekering liefdevol en getrouw ontleed. Het bevat ook argumenten die aandringen tot bekering, naast waarschuwingen, motieven, toetsingen, aanwijzingen en hulpmiddelen waarvan gebruikgemaakt moet en kan worden. In dit alles blinkt en schittert het soevereine, eenzijdige Godswerk.

Het boek is te bestellen bij de familie Hovestadt-Pronk, Van Gentstraat 23, 2977 AN Goudriaan; tel. 0183-512114 of 06-12249265, of per e-mail: jwhovestadt@hotmail.com Met de aanschaf ervan steunt u de grondige renovatie van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Hardinxveld-Giesendam. De opbrengst van het boek is namelijk geheel bestemd voor deze renovatie.

ds. W.J. Karels, Hardinxveld-Giesendam

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Beroepen

te Middelburg-Zuid,
ds. H.J. Agteresch te Werkendam;
te Nieuwerkerk (Zld),
ds. J. de Kok te Westkapelle;
te Puttershoek,
ds. G.W.S. Mulder te Ridderkerk;
te Woerden,
ds. S.W. Janse te Rijssen-Zuid.

Bedankt

voor Capelle aan den IJssel-West,
Sint Annaland en Zwolle,
ds. D. de Wit te Borssele;

voor Drachten,
ds. M. Blok te Scherpenisse;
voor Hoogeveen,
ds. J. de Kok te Westkapelle;
voor Lethbridge (Alberta, Canada),
ds. M.T. Al-Chalabi te Brakel;
voor Meliskerke,
ds. H.J. Agteresch te Werkendam;
voor Oudemirdum,
ds. C. Sonneveld te Alblasserdam;
voor Rotterdam-Alexanderpolder,
ds. S.W. Janse te Rijssen-Zuid;

VERGADERING PS NOORD-WEST

Op donderdag 12 mei vergadert de

Particuliere Synode Noord-West in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Lisse. Aanvang 10.00 uur. Op woensdag 11 mei wordt een bidstond gehouden in deze kerk. In deze dienst, die om 19.30 uur begint, hoopt ds. W. Harinck, assessor-preses van de vorige synode, voor te gaan.

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

Berichten

NOODHULP JEMEN EN TIGRAY

Hoewel er veel aandacht gevraagd wordt voor de oorlog in Oekraïne, willen wij graag ook uw aandacht, steun en gebed vragen voor 'vergeten' noden. In Tigray (Ethiopië) en Jemen is na jarenlange conflicten onlangs een wapenstilstand aangekondigd. Dit betekent na zeven jaar oorlog een korte periode van vrede. Voor het eerst gaan er geen luchtarmen af en kan er weer brandstof het land binnen gevoerd worden, waardoor er eindelijk mogelijkheden zijn om de hongerslijdende bevolking breder te bereiken door middel van hulptransporten. Ook in Tigray is een wapenstilstand aangekondigd. Het gebied blijft echter moeilijk te bereiken vanwege brandstoftekort, hoge inflatie en de nog altijd zeer zorgelijke veiligheidssituatie. Wilt u bidden voor nieuwe openingen voor onze hulpverlening in zowel Jemen als Tigray? Doneren kan via www.bijzondere-noden.nl/noodhulpjemen of www.bijzondere-noden.nl/ethiopischevluchtelingen

VRIJWILLIGERS ZENDINGS-DAG GEZOCHT

Voor de jaarlijkse zendingsdag (zaterdag 18 juni) zoekt ZGG nog vrijwilligers die graag een steentje bijdragen aan deze

dag. Voor de kindercrèche hebben we nog oppasmeiden en -jongens nodig. Help jij mee, 's ochtends, 's middags, of allebei? Meld je aan via www.zendingsdag.nl We zoeken ook parkeerwachters die het verkeer in goede banen leiden van 9.15-10.15 uur en daarna een oogje in het zeil houden gedurende de ochtend. Aanmelden kan via info@zgg.nl Daarnaast kunnen we ook nog collectanten gebruiken. Wie wil de collecte-emmers door de rijen sturen? Aanmelden graag via info@zgg.nl We zien uit naar uw of jouw hulp! Welkom in de Evenementenhal in Gorinchem op 18 juni. Meer informatie en het programma zijn te vinden op www.zendingsdag.nl.

STADSWANDELING ENKHUIZEN

Op de zaterdagen 7 en 28 mei worden in Enkhuizen wandel- en vaartochten gehouden (13.30 en 15.00 uur). Vertrekpunt: kerkgebouw van de Geref. Gemeente aan de Klopperstraat. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd t.b.v. het kerkgebouw. Aanmelden per mail naar stadswandelingenkhuizen@gmail.com of bel met Marit Bos: 06-13497107.

STADSWANDELING DORDRECHT

Op 14 mei, 18 juni, 16 juli en 17 september

worden in Dordrecht weer stadswandelingen gehouden waarbij gecollecteerd wordt voor de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordt. Verzamelen om 11.00 uur bij de Grote Kerk. Ook andere data zijn mogelijk. Informatie: e-mail: rietveldij@solconmail.nl of tel. 078-6180040 of 06-29113626.

REGIOAVOND EEN HANDREIKING

Op donderdag 19 mei (19.30 uur) houdt vereniging Een Handreiking (voor familieleden van psychisch zieken) een regioavond in de Graaf Jan van Nassauschool te Gouda (Steijnpad 1). Mevr. M. Vermeer, gedragstherapeut bij Deviaa, spreekt over 'De mantelzorg uit balans'.

ZANGAVONDEN

Apeldoorn - Loolaankerk, woe. 27 april (koningsdag), 19.30 uur, psalmzangavond met bovenstem, leiding ds. B.J. van Boven, Pieter Heykoop, orgel; collecte t.b.v. Bijbelverspreiding Moldavië, toegang vrij.
Veen - Tijdelijk kerkgebouw Geref. Gemeente, Veensesteeg 6, zat. 30 april, 19.30 uur, gem. koor Comt nu met Sangh o.l.v. Reinier Korver, Jan Peter Teeuw, orgel (zingen voor Oekraïne).

KONING WILLEM-ALEXANDER JARIG

Zijne Majesteit koning Willem-Alexander hoopt op woensdag 27 april zijn 55ste verjaardag te vieren. Namens de lezers en als redactie van De Saambinder feliciteren we onze koning, met zijn vrouw, koningin Maxima, en hun kinderen, van harte. Het is ons uitzien of de Koning der koningen Zich over hem zou willen ontfermen, voor zijn persoonlijk leven, voor zijn gezinsleven en in het hoge ambt dat hij dragen mag. We hopen dat God hem nog vele jaren wil sparen, voor zijn gezin en familie, en voor ons land en volk.

*De God van vader Jakob beure
u in een hoog vertrek!
Hij doe in gunstrijk welbehagen
uit Sions tempelzalen,
om u te helpen en te schragen,
Zijn zegen nederdalen.*

Psalm 20 vers 1b, berijmd



Beeld: © RVD - Martijn Beekman

Kerkdiensten

ZONDAG 24 APRIL 2022

Aagtekerke 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; Aalst 14.30 uur ds. E. Bakker; Alblasserdam 9.30 en 16.30 uur ds. C. Sonneveld; Alphen aan den Rijn 18.30 uur ds. P. Mulder; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; Amsterdam 10.00 uur (H.A.) ds. H. van der Heiden en 15.30 uur ds. G. van Manen; Apeldoorn 10.00 en 16.00 uur (H.D.) ds. R.A.M. Visser; Arnhem 18.30 uur ds. R.A.M. Visser; Barendrecht 10.00 en 16.00 uur ds. M. Joosse; Barneveld-Centrum 9.30 en 19.00 uur ds. E.J. Boudewijn; Benthuizen 9.30 en 18.00 uur ds. J.W. Verweij; Berkenwoude 19.00 uur ds. C. Sonneveld; Bodegraven 17.00 uur ds. W.A. Zondag; Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds. P.J. de Raaf; Burgh-Haamstede 17.30 uur stud. J.J. Hoogerbrug; Capelle aan den IJssel-Middelwatering 18.00 uur ds. A.T. Huijser; Capelle aan den IJssel-West 10.00 en 16.00 uur ds. W. Mouw; Den Haag-Scheveningen 19.00 uur ds. A. Schot; Den Helder 10.00 en 16.00 uur ds. K. Boeder; Deventer 16.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Dinteloord 14.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Dordrecht 10.00 uur (H.D.) ds. W.A. Zondag; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Ede 9.30 en 16.00 uur ds. A.A. Brugge; Eindhoven 10.00 en 15.00 uur ds. D. de Wit; Emmeloord 19.00 uur ds. C. Hogchem; Enkhuizen 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Enschede 15.00 uur ds. S.W. Janse; Enter 9.30 en 15.00 uur ds. J. IJsselstein; Ermelo 9.30 uur ds. J.B. Huisman en 18.30 uur stud. M.G. van Middendorp; Genemuiden 9.30

en 15.30 uur ds. A. Verschuure; Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. G. Clements; Goudswaard 14.30 uur ds. G.W.S. Mulder; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. S. Maljaars; 's-Gravenzande 19.00 uur ds. P.J. de Raaf; Groningen 19.00 uur (belijdenisdienst) ds. J. IJsselstein; Hardinxveld-Giessendam (tijd. loc.: Herv. Oude kerk, Peulenstraat 234) 12.00 en 20.00 uur stud. M. Boersma; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 en 16.30 uur ds. M.H. Schot; Herkingen 10.00 en 14.30 uur stud. J.J. Hoogerbrug; Hilversum 10.00 en 16.00 uur stud. J.M. Evers; Hoofddorp 9.30 uur ds. G. van Manen en 18.30 uur ds. M. Blok; Hoogeveen 19.00 uur (belijdenisdienst) ds. D.W. Tuinier; Houten 10.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil en 19.15 uur ds. W.A. Zondag; Kampen 9.30 uur ds. D.W. Tuinier; Katwijk aan Zee 16.00 uur ds. M. Blok; Kesteren 12.30 en 18.00 uur ds. B.J. van Boven; Klaaswaal 9.30 en 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; Krimpen aan den IJssel 9.30 en 16.30 uur (H.D.) ds. W.J. Karels; Kruiningen 9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland; Leiderdorp 16.00 uur ds. P. Mulder; Lelystad 9.30 en 15.00 uur stud. M.G. van Middendorp; Lisse 10.00 uur ds. M. Blok; Marknesse 10.00 uur ds. A.B. van der Heiden; Meeuwen 9.30 uur stud. M. Boersma; Meliskerke 14.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Melissant 10.00 en 18.00 uur ds. C.J. Meeuse; Middelburg-Centrum 9.30 en 18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Middelburg-Zuid 15.30 uur ds. A.P. Baaijens; Mijdrecht 18.30 uur stud. J.M. Evers; Naaldwijk 9.30 en 16.00 uur ds. F. Mulder; Nieuwdorp 9.30 uur ds. J.J. Tanis en

18.30 uur ds. M. Karens; Nieuwe-Tonge 18.00 uur ds. C. Harinck; Nieuwer Ter Aa 19.00 uur ds. J.B. Huisman; Nieuwerkerk 15.30 uur (H.D.) ds. G. Pater; Nijkerk 14.30 uur ds. J.B. Huisman; Nisse 14.30 uur ds. S. Maljaars; Nunspeet 9.30 uur ds. A. Schot; Ooltgensplaat 9.30 (H.A.) en 18.00 uur (H.D.) ds. G.J.N. Moens; Oostburg 10.00 en 15.30 uur (H.D.) ds. M. Karens; Oosterend (Texel) 10.00 en 16.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Oosterland 18.30 uur ds. J.J. Tanis; Oostkapelle 9.30 (dovendienst) en 16.00 uur (dovendienst) ds. P.C. Vlot; Opperdoes 18.30 uur ds. K. Boeder; Oud-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; Ouddorp 9.15 en 18.30 uur ds. G. Pater; Oude-Tonge 15.00 uur ds. C.J. Meeuse; Oudemirdum 9.30 en 14.30 uur ds. C. Hogchem; Poederrijen 19.00 uur stud. A.E. Brijder; Poortugaal 18.30 uur ds. H.A. van Zetten; Poortvliet 10.00 uur ds. H.A. van Zetten; Puttershoek 14.30 uur (themadienst) ds. G.J. Baan; Ridderkerk 9.30 en 17.00 uur ds. G.W.S. Mulder; Ridderkerk-Slikkerveer 14.30 uur ds. W.A. Zondag; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur (H.D.) ds. P.D. den Haan; Rijssen-Zuid 9.30 en 18.30 uur ds. S.W. Janse; Rilland-Bath 9.30 en 18.30 uur ds. C. van Krimpen; Rotterdam-Alexanderpolder 17.00 uur ds. R. Kattenberg; Rotterdam-Centrum 15.00 uur ds. J. Beens; Rotterdam-IJsselmonde 15.00 uur ds. J. van Rijswijk; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 (belijdenisdienst) en 16.30 uur ds. G.J. Baan; Scherpenzeel 10.00 (H.D.) en 18.30 uur ds. J. Beens; Sint Annaland

14.00 uur ds. H.A. van Zetten; Soest 9.30 en 16.00 uur ds. J. Schipper; Spijkenisse 19.00 uur ds. M. Joosse; Sprang-Capelle 18.00 uur ds. D. de Wit; Stolwijk 10.00 (H.A.) en 15.00 uur ds. A.T. Huijser; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur ds. J.B. Zippro; Terwolde-De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. B. Labee; Tholen 10.00 en 18.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Tricht-Geldermalsen 19.00 uur ds. W. Visscher; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. J. van Laar; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. A.J. de Waard; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. E. Bakker; Vlaardingen 15.00 uur ds. H. Brons; Waarde 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl; Waardenburg 10.00 en 18.30 uur ds. G. Beens; Wageningen 18.30 uur ds. H. van der Heiden; Werkendam 10.00 en 18.00 uur ds. H.J. Agteresch; Westkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Kok; Westzaan 10.00 uur (H.A.) ds. G. Heijkamp en 19.00 uur ds. G. van Manen; Wierden 15.00 uur ds. P.D. den Haan; Woerden 10.00 en 18.30 uur ds. W. Silfhout; Wolphaartsdijk 9.30 uur ds. C. Harinck; Zeist 18.30 uur ds. F. Mulder; Zoetermeer 16.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; Zwijndrecht 9.30 en 15.30 uur ds. H.E.P. Fortuijn; Zwolle 9.30 en 15.00 uur stud. A.E. Brijder.

DINSDAG 26 APRIL 2022

Barneveld-Centrum 19.30 uur (H.D.) ds. E.J. Boudewijn; Berkenwoude 19.30 uur ds. S.W. Janse; Capelle aan den IJssel-Middelwatering 19.30 uur (bidstond P.S. Zuid-West) ds. H.A.

van Zetten; De Valk-Wekerom 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Den Helder 19.15 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Drachten 19.30 uur ds. M. Blok; Ede 19.30 uur ds. A.T. Huijser; Elspeet 19.30 uur ds. G. van Manen; Ermelo 19.30 uur ds. J.B. Huisman; Herkingen 19.30 uur ds. G. Hoogerland; Hoedekenskerke 19.30 uur ds. G.J.N. Moens; Leerdam 19.30 uur ds. C.A. van Dieren; Leiderdorp 19.30 uur ds. P. Mulder; Lisse 19.45 uur ds. C. van Krimpen; Oude-Tonge 19.30 uur ds. E. Bakker; Oudemirdum 19.30 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Soest 19.30 uur ds. W.A. Zondag; Terwolde-De Vecht 19.30 uur ds. P.D. den Haan; Uddel 19.30 uur (H.D.) ds. G. Beens; Wolphaartsdijk 19.30 uur ds. G. Pater.

WOENSDAG 27 APRIL 2022

Oosterend (Texel) 19.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Poortvliet 19.30 uur ds. D. de Wit.

DONDERDAG 28 APRIL 2022

Aagtekerke 19.30 uur ds. A.P. Baaijens; Barneveld-Zuid 19.30 uur (voor de zending) stud. M.G. van Middendorp; Bodegraven 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; 's-Gravensande 19.45 uur ds. M. Joosse; Hoofddorp 19.45 uur ds. J.B. Huisman; Hoogeveen 19.30 uur ds. W. Silfhout; Kesteren 19.30 uur (voor Israël) ds. A. Schot; Kootwijkerbroek 19.30 uur (H.D.) ds. G. Beens; Meeuwen 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Middelburg-Zuid

19.30 uur ds. C. van Ruitenburg; Nieuw-dorp 19.30 uur (evangelisatiedienst) ds. G. van Manen; Nieuwer Ter Aa 19.30 uur ds. W.J. Karels; Nieuwerkerk 19.30 uur stud. J.J. Hoogerbrug; Poederoijen 19.30 uur ds. G. Pater; Ridderkerk 19.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Rotterdam-IJsselmonde 19.30 uur ds. P.C. Vlot; Sliedrecht 19.45 uur ds. A.T. Huijser; Tricht-Geldermalsen 19.30 uur ds. J. Schipper; Werkendam 14.00 uur (huw.bev.) ds. H.J. Agteresch; Westzaan 19.30 uur ds. J. van Rijswijk.

VRIJDAG 29 APRIL 2022

Middelburg-Zuid 14.30 uur (huw.bev.) ds. A.P. Baaijens.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 24 APRIL 2022

Alkmaar (Willem Buytewechstraat 2) 10.00 uur (H.D.) ds. P. Mulder; Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 16.30 uur (Bijbeluur) evang. M. Vos; Emmen (Prinsesselaan 6 l) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur (Bijbeluur) evang. S. de Visser en 16.00 uur ds. D.W. Tuinier; Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23) 10.00 en 16.30 uur evang. A. van Setten; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 16.00 uur evang. J. Krijgsman.

Advertenties

Th: middenwoning Ermelo, 24 juli-5 aug.
5 slaapkamers incl. babyspullen.
GENIE Top de VELUWE. Tel. 0611657988

Welkom op Camping Weijdehorst in Uddel. Op loopafstand van de bossen en heide. 6 pers. chalet, 4 pers. trekkershut en kampeerplaatsen te huur. Ook voor familiedagen, verjaardagen etc. hebben wij een mooie ruimte te huur. Kijk voor meer info op www.weijdehorst.nl of bel 0577402520

Te huur: ruime, praktisch ingerichte **vakantiewoning voor circa 10 personen in Rotsterhaule (Friesland).** Mooie omgeving met veel water, dit zorgt voor veel vakantieplezier. Nog beschikbaar in week 34 en 35, de weekenden van de weken 31 en 33 en de weken buiten de vakanties. Voor meer informatie, bel: 06 - 37183774.

NIEUW Laatste preken JC Philpot dl 4 €10,-.
105 vragen aan Philpot in Afscheiding en Raadgevingen €15,-. Alle 20 boeken €160,-.
Luisterpreken. hetbraambos.nl 078-6933783



Welkom terug op ons bungalowpark!

De Verrassing
Bungalowpark

AL 65 JAAR
VERRASSEND OP TEXEL

www.deverrassing.nl
0222 318906



Zoekt u een mediator of organisatie-adviseur?

Bel: 06 - 53868881

www.bvissersmediation.nl
www.bvissersconsultancy.nl

Henk van de Maat - boekbinder, Rijssen
Uw Bijbel, (psalm)boek toe aan reparatie?
Een beschermdoos op maat?
Mail of app foto's of bel voor een prijsopgave:
06 33 800 386 / info@wiseknows.nl
Gratis retourzending.



BBV Barneveldse Begrafenis Vereniging

voor een waardige, eenvoudige verzorging van begrafenissen in Barneveld en omstreken

- eigen personeel
- vervoer van en naar alle plaatsen
- dag en nacht te ontbieden
- levering van grafstenen
- laatste wilsbeschikking
- drukwerk
- opgave van lidmaatschap
- geen crematie

Begrafenisverzorgers:

Dhr. G. de Groot
(06) 50 21 72 55
0342 - 44 18 12

Dhr. G.M. van Lagen
(06) 20 12 44 00

www.BBVer.nl

MARIAN HOEDEN in Kootwijkerbroek.
Bezoek en bekijk de grote collectie
kerkhoeden, haarbandhoeden, kinder-
hoeden en kerk- en kindertassen.
www.marianhoeden.nl

Vakantie Oostenrijk. Te huur: luxe chalet
en appartementen, 2-9 pers., in omg.
Saalbach-Hinterglemm /Zell am See.
Info: 0180-318720 en 06-53114531
www.vakantieindebergen.nl

Goedeboeken
nieuw en tweedehands
Kerkbuurt 30, Sliedrecht
0184-769003
www.goedeboeken.nl

Koningsdag geopend van 9.00-16.00 uur,
3e tweedehandsboek gratis*, in de
winkel en online. Wesselseweg 178-2,
Kootwijkerbroek. www.deboekenkamer.nl

Oranjezangavond
Mannenkoor Elim
Grote of Maria Magdalenakerk te Goes
Woensdag 27 april 2022, 19.00 uur
m.m.v. jeugdkoor Jedid Jah uit
's-Gravenpolder
Peter Wildeman, vleugel
Frank en Jens Zuidijk, trompet
Opening door ds. S. Maljaars
Collecte bestemd voor Stichting Ismaël
Vanaf 18.45 uur samenzang
Vaderlandse liederen
Toegang: € 6,00, t/m 12 jaar: € 2,00

Reformatische Psychologenpraktijk
Nederland biedt identiteit bewuste
behandeling en begeleiding aan volwassenen,
jongeren en kinderen met psychosociale en
psychologische vragen en problemen.



Ohmweg 1g, 2952 BD Alblasserdam
078 - 69 32 808 of info@rpnederland.nl
www.rpnederland.nl



**Halverwege april DV verwacht:
Oekraïense kinderbijbel**

Onze vernieuwde herdruk van het
Groot Bijbels Dagboek in de Oekraïense
vertaling wordt op dit ogenblik
gedrukt. Het betreft hier een speciale
evangelisatie-uitgave met extra dun
papier om gewicht en dikte te besparen.
Mede dankzij uw hulp konden we deze
kinderbijbel versneld opnieuw uitgeven in
een volledig nieuw formaat.

Bestel voor €18,75 in de voorinschrijving

Het boek wordt halverwege april
verwacht. U kunt dit boek nu alvast
bestellen in de voorinschrijving voor
slechts €18,75.

Bestellen kan via de website:
www.bunyanstichting.nl

Of door het sturen van een mail:
info@bunyanstichting.nl

Of telefonisch: 0342-461552

Of via ons adres: Thorbeckelaan 22d,
3771 EG Barneveld

**PROFIJT
ISOLATIE**

Energiestraat 7 7461 TZ RIJSSSEN Tel: 0548 546055

De specialist in het milieubewust
isoleren van uw woning

Vloerisolatie
Spouwisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie

Profiteer nu!! landelijke subsidie

www.profijtisolatie.nl

NIET-RITMISCHE

met bovenstem
Psalmzangavond
op Koningsdag

**GROTE KERK
APELDOORN**

Loolaan 16

**D.V. WOENSDAG
27 APRIL 2022**

Aanvang: 19.30 uur **TOEGANG VRIJ!**

Organist: **Pieter Heykoop**

Meditatie: **Ds. B.J. van Boven**

 **Praktijk
den Uijl**

☛ **HULPVERLENING**

☛ **COACHING**

☛ **TRAINING**

☛ **TOERUSTING**

Nieuwerkerk aan den IJssel | Barneveld | Yerseke

T 010 7 411 411 | E info@praktijkdenuijl.nl
| www.praktijkdenuijl.nl

Veelal vergoed door ziektekostenverzekeraars

Full Motion (Glucosamine) van NeoLife

- * Bij pijn a.g.v. slijtage
 - * Bij stijfheid van gewrichten
 - * Bij beschadiging van kraakbeen
 - * Vermindert afbraak van kraakbeen
- Kommie 06-34826766
www.naturalhealthproducts.nl

Begravenisonderneming de Jongh

Voor een waardige en stijlvolle verzorging
van alleen begravenissen

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar

Hardinxveld-Giessendam	0184 - 611 154
Waardenburg	0418 - 652 039
Werkendam	0183 - 701 017
Dordrecht e.o.	078 - 641 27 40
Nieuw-Lekkerland	0184 - 683 838

info@begravenisondernemingdejongh.nl
www.begravenisondernemingdejongh.nl

Al plannen voor de meivakantie
of zomervakantie? Of zomaar een
week(end) tussendoor in mei/juni?
**NIEUW chalet voor 2 volw. aan rand
van net en rustig park in ELSPEET.**
Prachtig uitzicht! Bos en heide op loop-
afstand. Info: boschalet@klikSAFE.nl



VerkeerstheorieVanWijngaarden

ONLINE LEREN + OEFENEXAMENS VOOR CBR AUTO THEORIE EXAMEN



VACATURE DIRECTEUR BASISONDERWIJS

Kom jij werken op onze prachtige school in Katwijk?



DS. G. VOETIUSCHOOL

in Katwijk

1,0 FTE

Ben jij de enthousiaste en betrokken schoolleider die:

- Van harte achter de beginselen en identiteit van onze school staat;
- Open, enthousiast en gedreven is;
- Goede communicatieve vaardigheden heeft richting het team, de leerlingen en de ouders
- Verbindend en coachend aanstuurt?

Dan zijn wij op zoek naar jou! Solliciteren op deze functie kan tot D.V. zaterdag 30 april. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Ga voor meer informatie over deze vacature en de school naar:

www.cooperatiezwn.nl/vacature



NASRANI: BEKEER OF STERF

Met rode spuitbussen wordt de Arabische letter 'n', gevolgd door bovenstaande kreet, op huizen in Irak gespoten. Nasrani: volgelingen van Jezus uit Nazareth. Het is een waarschuwing voor de christenen. Ze mogen kiezen. Hun geloof of hun leven. Zich naar de islam bekeren of sterven. Velen kiezen een derde optie: vluchten. In Jordanië steunen we hen door middel van voedselpakketten, medicijnen en pastorale zorg. Helpt u mee?

Voor € 15- geeft u een
Irakees vluchtelingengezin
een week te eten!



Maak een gift over naar NL52 INGB 0000
3074 47 o.v.v. geloofsvluchtelingen Jordanië
of scan de QR-code.

**bijzondere
noden**
Handen van de herf

Eenzaam, beperking, eenverdiener, rouw of armoede? Stichting kleinsteun.nl luistert en steunt! 06-34180256
jong en oud (bel)maatjes & lotgenoten



Kinderopvang 't Schansje is een kleinschalig, christelijk kinderdagverblijf in Zaltbommel.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, creatieve en flexibele

PEDAGOGISCH MEDEWERKSTERS (KDV/BSO)

Ook studenten die in het laatste jaar van de opleiding zitten, zijn van harte welkom om te solliciteren.

Interesse? Stuur een brief met CV naar ons e-mailadres: info@tschansje.nl t.a.v. de heer A. van der Schans.

Wil je eerst een keer met ons kennismaken en eventueel een ochtend meedraaien, dan ben je van harte welkom.

Heb je nog vragen, dan kun je ook altijd even bellen naar: 06-13 85 26 38

PSALMZANGAVOND MET BOVENSTEM
Ger. Gem. Opeusden
Koningsdag (27 april)
Aanvang 19.00 uur
Leiding: Ds. W. Mouw
M.m.v. Betuwse bovenstemgroep
Orgel: Pieter van Dam
Dwarsfluit: Jolanda van Dam
Trompet: Jacob Siebelink
Solist: Herman van de Bunt
Collecte Noodhulp Oekraïne
(ook bij uitgang)

Waarom Paul Roescher?
Wij geven u twaalf redenen! **5**

Komt u van ver? Rijden loont!

Moderne houtkachel
Elders 1799,-

Kraakprijs: 575,-

PAUL ROESCHER
KEUKEN • BAD • VLOER • HAARD
Totaal 17.500 m2 in Rijssen en Apeldoorn
Tel. 0548 530 350 www.paulroescher.nl

Julia's
baby- en kinderkleding

Webshop: www.juliaskleding.nl
Bij ons bent u aan het juiste adres voor jongens- en meisjeskleding, beenmode en leuke accessoires.
Onze maten gaan vanaf 44 t/m 176.
Op zoek naar iets specifiefs?
Bel / App dan naar 0342 701 520 of mail naar info@juliaskleding.nl

BOEKEN EN MUZIEK
VAN DER BOOM
Voorstraat 41 - 3245 BG Sommelsdijk
Tel. (0187) 48 26 14 - Fax (0187) 48 45 20
www.boekhandelvanderboom.nl

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING
P.H. VAN DER LEER
Veenendaal Rhenen

Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding bij het verzorgen van alleen begrafenissen

P.H. van der Leer
T 0318 - 526641 E info@phvanderleer.nl
M 06 - 46376232 W www.phvanderleer.nl

De Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam is in verband met de pensionering van de huidige directeur-bestuurder op zoek naar een

directeur-bestuurder

die verbindend en met daadkracht leiding wil geven aan onze mooie school.

De Ds. Joh. Groenewegenschool is een school met 500 leerlingen waarin met overtuiging gewerkt wordt aan identiteitsgebonden onderwijs. Wij zoeken een leider die met enthousiasme verder wil bouwen en het team hierin weet mee te nemen.

Wij bieden een school met een stabiel team, een overzichtelijke organisatiestructuur en een mooi schoolgebouw. De teamleiders hebben een duidelijke leidinggevende positie in hun bouwteam, waardoor de nieuwe directeur-bestuurder zijn aandacht kan leggen bij algemene directietaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie zoals de profielschets en de vacaturevideo zie www.groenewegenschool.nl of scan de QR-code.

Solliciteren kan tot D.V. 7 mei 2022. Op D.V. 25 april is er van 19:30 uur tot 21:00 uur een vrijblijvende informatieavond voor geïnteresseerde kandidaten. Of neem contact op met dhr. A. Geuze voor een kennismakingsbezoek (06-51589526 / a.geuze@groenewegenschool.nl). Voor vragen over de procedure of het indienen van een sollicitatiebrief kunt u terecht bij VGS-procesbegeleider dhr. J.M. van Ekeveld (06-48109193 / m.vaneckeveld@vgs.nl).



Ds. Joh. Groenewegenschool
voor basisonderwijs
op Gereformeerde grondslag

• Ds. Joh. Groenewegenschool
• Sportlaan 4, 4251 GD Werkendam

www.groenewegenschool.nl

DE DUITSCERS KENNEN HUN 'EIGEN' HEIDEL- BERGER NIET MEER.

Helpt u mee om dit boekje terug te geven aan het Duitse volk?

Zie onze website www.svvhed.org voor informatie.
Voor giften NL35 ABNA 0548 9879 20.

STICHTING VRIENDEN VAN



HEIDELBERG & DORDRECHT

De Vloerenkoning.nl gecertificeerd

Dealer van www.douwesdekker.nl
Thuis de collectie bekijken?
Plan een afspraak 06-19557166



JOH. DE HEER
toetsen en meer, sinds 1898

**UW ORGEL- ÉN
PIANO SPECIALIST**
www.johdeheer.nl

Leeghwaterstraat 46/47
3364 AE Sliedrecht
Tel.: 0184-419 611

Tel. 0166 - 69 74 38
begrafenisverzorgingdorst.nl
Voor een respect- en stijlvolle begeleiding

Conflictbemiddeling d.m.v.
Mediation voor zakelijk en privé.
Drs. J.C. de Jonge, gecertificeerd
'Psycholoog - Mediator NIP'.



Ohmweg 1g, 2952 BD Alblasserdam
078 - 69 32 808 of info@rpnederland.nl
www.dejonge-consultancy.nl

W **VAN DER WILT**
RAAMDECORATIE

**UW ADVISEUR
AAN HUIS**

☎ 06 - 36 29 43 14
🌐 wiltraamdecoratie.nl

Het **RD** geeft me inzicht in de christelijke waarden die ik mijn leerlingen mee wil geven.

Corstiaan | Directeur basisschool

rd
reformatorisch
dagblad

De een leest graag persoonlijke verhalen, de ander zoekt verdieping bij het nieuws. Maar allemaal hebben we behoefte aan goede, evenwichtige en eerlijke informatie. Aan zicht op het Bijbelse perspectief in ons bestaan.

Het RD wil helpen verder te kijken dan jezelf.

RD, de krant voor het hele verhaal.

*Het RD is er ook voor jou.
Ga naar rd.nl/saambinder*

Colofon

de Saambinder *Bewuste keuze*

De Saambinder

Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteuren: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

Bijdragen van medewerkers

ds. G.J. van Aalst
Perengaard 65, 3264 PB Nieuw-Beijerland
T 0186-576990
E givanaalst@klikSAFE.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"

ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-51 35 97
E b.labee@klikSAFE.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk), berichten en meditaties:

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 0651-622260
E jvthul@klikSAFE.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan

Verloop drukkerij
postbus 33, 2950 AA Alblasserdam
T 078-6912899
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór de week van verschijning aangeleverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,47 per mm.
Familieberichten € 0,45 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen (bij vooruitbetaling):

voor Nederland: € 14,50 per halfjaar (te betalen per 1 april en 1 oktober)

voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
*afwijkend tarief voor:
Canada: \$ 165, USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika

Mr. A.M. Berman
3340 Culp Rd. Unit 11
Vineland Stn. ON LOR 2EO
T 905 562 1331
E amberman47@gmail.com

Bezoek ook onze website
www.desaambinder.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten en advertenties zonder overleg aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.



Voor niemand bang

IN HET JAAR 1382 WORDT JOHN WYCLIFFE IN DE KERK ONWEL. ENKELE MANNEN BRENGEN HEM NAAR DE PASTORIE.

O vreselijk! Daar ... daar valt de pastoor! Een dof geluid klinkt door de kerk. Pastoor Wycliffe ligt op de vloer van de kansel.

Kinderen beginnen te huilen, vrouwen gaan snikken. O, wat is dit erg! Sterft hun pastoor nu in de preekstoel? Enkele mannen rennen gauw de kanseltrap op, doen het deurtje open en buigen zich over de pastoor heen. 'Pastoor Wycliffe moet hier weg. Laten we hem gauw naar de pastorie brengen,' gebiedt een van de mannen kortaf. 'Hij moet zo snel mogelijk naar bed.'

'Waarschuw meteen maar een arts,' zegt een ander. 'Want dit gaat zo echt niet goed.'

Een van de mannen spreekt de gemeenteleden toe. De mensen moeten weer rustig worden. Daarna stelt hij voor om de dienst maar af te breken. Maar eerst moet pastoor Wycliffe geholpen worden. En dat is met zo veel mensen in de kerk nog helemaal niet zo eenvoudig. Aangedaan en totaal verslagen gaan de mensen terug naar huis.

Hoe zou dit aflopen? Zal de pastoor ooit nog wel op de preekstoel komen? Of ... of ...? De mensen durven niet hardop uit te spreken waar ze bang voor zijn. O, maar wat zou dat erg zijn! Ze kunnen hun geliefde voorganger niet missen.

Monument

In jouw woonplaats is misschien wel een monument te vinden. Een beeld dat herinnert aan een gebeurtenis in de geschiedenis van jouw woonplaats. Het is er neergezet om iets uit het verleden nooit meer te vergeten.

In de Bijbel komen we ook heel wat monumenten tegen. Vaak wordt een monument in de Bijbel een 'opgericht teken' genoemd. Er zijn voorbeelden genoeg. Je kunt denken aan de geschiedenis van Jakob. Hij richtte in Bethel een monument op. Een plek om nooit meer te vergeten. Daar in het holst van de nacht heeft de Heere tot hem gesproken. Tot deze vluchteling, tot deze bedrieger. Troostvolle woorden heeft hij daar gehoord: 'En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden' (Gen. 28:15). Zijn kussen maakt hij tot een monument.

Een ander bekend monument uit Israëls geschiedenis zijn de twaalf stenen die het volk bij de intocht in het beloofde land moest neerzetten aan de rand van de Jordaan. Dat is te lezen in Jozua 4. Israël was 'thuis' gekomen. Ze hadden een wonderlijke doortocht door de Jordaan meegemaakt. Als herinnering aan dit wonder van God hebben ze een monument neergezet. Een plek om nooit meer te vergeten.

Maar laten we dichterbij huis blijven. Kijk eens naar je eigen leven. Jij hebt ongetwijfeld ook je monumenten. Plaatsen die herinneren aan een blijde gebeurtenis of verdrietige omstandigheden. Het kunnen momenten geweest zijn waarin je de hulp van de Heere ervaren hebt, toen het echt heel moeilijk was. 'Ik zal gedenken, hoe voor dezen, ons de Heere heeft gunst bewezen'. Momenten waarin je misschien Gods stem tot jou persoonlijk hoorde. 'Ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht'. Dat zijn onvergetelijke tijden. Heb je van deze monumenten in je leven? Wat was het laatste monument dat je 'opgericht' hebt? Waarom zingt Psalm 103: 'Vergeet nooit één.....?'

Leestip: Jozua 4:1-9



Een monument herinnert aan een gebeurtenis uit de geschiedenis.

Ds. Labee over:

Onderwijs van de hemel

Soms vertellen mensen uit hun geestelijk leven alsof het een visioen is met veel bijzondere ervaringen, waarop het geloof volgt. Wilt u nog eens schrijven over de oorsprong van het ware geloof en het spreken van de Heere tot de ziel?

Werkmeester

Alle eeuwen door is er al heel wat verwarring geweest over deze zaken. Maar als we dicht leven bij Gods Woord en dus ook elke zondag onderwezen worden vanuit de Heidelbergse Catechismus, is het antwoord niet zo moeilijk. Het ware geloof kan ook vanuit het 'ontstaan' duidelijk worden onderscheiden van een wonderlijk, tijdelijk en historisch geloof. Uit de Heilige Schrift weten we: 'Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave' (Ef. 2:8). Ons troostboek geeft een onvergelykelijke samenvatting van vele Schriftplaatsen, ook als het gaat over de wijze waarop deze gave

in de ziel gewerkt wordt. We lezen in Zondag 7: 'Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil'.

Weliswaar kan de Heere allerlei dingen gebruiken om te werken in het leven van zondaren. Ds. A. Comrie (1706-1774) spreekt zelfs over dromen! Maar het ware geloof werkt de Heilige Geest, als de Werkmeester van het geloof, door het Evangelie in het hart. In een brief van ds. R. Erskine (1685-1752) lezen we: 'Velen bedriegen zich, die op gevoelige aandoeningen rusten, en hun geloof omtrent Gods liefde niet voornamelijk gronden op hetgeen God gezegd heeft, maar op hetgeen zij gevoeld en ondervonden hebben. Het zal derhalve uw voorrecht zijn, indien de Heere u onthoudt datgeen hetwelk gij noemt: het verzegelend getuigenis

Zijner liefde, tot zolang gij gewillig gemaakt wordt, om Hem de eer van Zijn waarheid te geven, door te geloven Zijn liefde, in Zijn Woord aan u geopenbaard. En dan moogt gij verwachten dat de troost van dezelve aan uw gemoed zal verzegeld worden (...). Indien Gij wacht en verlangt naar gevoelige gewaarwordingen om op datzelve uw geloof te vestigen, dan worden dezelve u gunstig geweigerd, opdat gij op een zekerder grondslag zou bouwen, namelijk op Christus, sprekende in Zijn Woord, als de grond van uw geloof, en dat wel eer gij nog enig gevoel van Hem in uw hart hebt, om u tot het geloof aan te moedigen'.

Woordchristen

Het wordt weleens zo uitgedrukt: wie tot God bekeerd wordt, wordt ook tot de waarheid bekeerd. Leugenaars worden 'waar' gemaakt voor God en krijgen het beschreven Woord, waarin het vleesgeworden Woord geopenbaard is, hartelijk lief. Dan hebben we geen hoorbare stem nodig, maar dan zijn we verlegen om het werk van Gods Geest, waardoor het Woord 'kracht' doet in de ziel. Vanuit dit Woord wil de Heere spreken tot de ziel. Zo sprak de hemel tot de vrouwen op de Paasmorgen. Ze waren uitgegaan met hun specerijen om een 'dode' Jezus hun liefde te bewijzen. Maar de engelen spreken van de 'levende' Jezus. Lukas schrijft: 'En zij werden indachtig Zijn woorden' (24:8). Dan schenkt de Heilige Geest geloof om dit woord te mogen geloven. Op dezelfde dag spreekt de Zaligmaker met twee bedroefde Emmaüsgangers. Hun ogen werden gehouden dat zij Hem niet kenden. Totdat ze aan tafel zitten en hun ogen worden geopend. Hun heerlijk getuigenis is dan zo veelzeggend: 'Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op de weg en als Hij ons de Schriften opende?' (24:32b).

Aan de avond van dezelfde dag is het niet anders. Jezus staat in het midden van de discipelkring en Hij toont de tekenen van Zijn Middelaarsliefde: de doorstoken handen en voeten. Maar het is zo nodig dat de Heilige Schrift ons laat weten: 'Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden' (24:45). 'Namelijk door de verlichting Zijns Heiligen Geestes', schrijft de kanttekenaar (40).

Lezer(es), bent u zo'n Woordchristen geworden? De dichter van Psalm 119 (vs. 25, ber.) zingt: Al 'tgeen Uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven! 

VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.

