



KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

AAMBINDER



Gereformeerde Gemeente Barneveld-Zuid



20/10/2022
jaargang 100

nr **54**



Om het zitplaatsentekort in de Rehobothkerk in Barneveld op te lossen, valt in 2002 het besluit om de gemeente te splitsen. Uiteindelijk duurt het nog tot 4 december 2008 voordat de nieuwe Adullamkerk aan de ds. E. Fransenlaan in Barneveld-Zuid in gebruik kan worden genomen. Ds. C. Hogchem spreekt daarbij over 1 Samuël 22:1-2. Op 12 mei 2009 volgt de instituering tot zelfstandige gemeente. Vanwege de sterke groei van de gemeente wordt er in 2021 een galerij in de kerk aangebracht en wordt er een aantal banken uit de zijvakken verplaatst. Ook wordt de kansel verkleind. Het aantal zitplaatsen stijgt daarmee tot 1930. Op 23 december 2021 neemt ds. J. van Laar het kerkgebouw weer in gebruik met een preek over Jozua 22:27. De gemeente telt 1039 belijdende leden en 1073 doopleden.

De beproefde veehouder

In gedachten gaan we naar Berséba, in het uiterste zuiden van het beloofde land Kanaän. Wie treffen we daar aan? Izak en Abimélech, de koning van de Filistijnen, samen met zijn legeraanvoerder en zijn raadsheer die wellicht zijn veezaken behartigde.

Wij hebben merkelijk gezien dat de HEERE met u is.

Genesis 26:28

Izak is verwonderd. Hij vraagt waarom ze gekomen zijn terwijl ze hem haten, ja, hem weggestuurd hadden uit het land van de Filistijnen. Izak handelt eerlijk en oprecht. Geen rust hadden de Filistijnen hem gegund. En nu, alles is opgelost. Er zijn geen slepende onderhandelingen nodig geweest. Er is geen onderhandelaar aan te pas gekomen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Laten we eens zien hoe God het onmogelijke mogelijk heeft gemaakt.

Vanwege hongersnood had Izak Kanaän moeten verlaten en was hij in het land van de Filistijnen als vreemdeling gekomen. Hij kon daar zijn en mocht daar zijn. Want de HEERE was hem verschenen en had hem onderwezen en beloofd met hem en zijn zaad te zijn. Hoe zal zijn ziel verkwikt en versterkt zijn geweest. O dat wonder, wanneer de HEERE op de wonderlijkste ogenblikken toont van Zijn gunstgenoten af te weten. Dan is Zijn onderwijs zo gepast als wij het niet weten. Welk een kracht en troost gaat er dan van

ds. C.A. van Dieren,
Uddel

Zijn Woord en belofte uit. Echter de krachtigste beloften moeten vervuld worden. En dat doet God naar Zijn eeuwige raad en wijsheid. Dan wordt vlees en bloed niet gespaard.

Zo'n weg is meestal vol beproevingen. Bijzonder als het zo anders gaat dan we ons voorgesteld hadden. Als we overgeleverd schijnen te worden aan hen die het minste begrip niet hebben. Nadat Izaks verblijf kennelijk gezegend werd, kwam voor hem de beproeving. De oorzaak hiervan was jaloezie. 'De nijd is het paard dat de duivel graag berijdt' (Chrysostomus).

Nood en tegenslag

Wat heeft Izak gedaan? Hij heeft zich teruggetrokken in het dal van Gerar. Daar vond hij de plaatsen waar Abraham putten had gegraven, maar die Filistijnen hadden toegestopt. U voelt wel hoe hoog de nood oploopt. Geen rust. De ene tegenslag na de andere. Telkens door de Filistijnen achtervolgd. In plaats van water tot verkoeling en leven was er twist en gekijf. Dan wordt er geleerd: 'En mijn geest doorzocht de reden, waarom God die tegenheden mij in zulk een mate zond'.

Wat waren die redenen voor Izak? Het was een weg om te mogen leren het uit handen te geven, het te mogen verliezen. Bent u ook zo vermoeid van alle onbegrepen kruis- en drukwegen? Van de in- en uitwendige vervolgers die u geen rust gunnen. Hoe gepast wordt dan de nodiging van Christus: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven'. Dan wint Hij zo vriendelijk in: 'Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart'. Dat is het geheim van Izaks leven in deze beproevingsweg door het dal van Gerar. 'Leert van Mij'. Izak bezat dat ook niet van zichzelf. Het gaat hier niet zozeer over een zachtmoedig karakter. Maar het gaat over de vrucht van de geloofsbeoefening door Christus' Geest. Hoe bekwaam en gewillig was Hij Die Zelf dé Zachtmoedige en Nederige van hart wilde worden in de staat van Zijn vernedering. En dat voor een volk dat van zichzelf maar niet kan buigen. Dan mag ik goedkeuren omdat Hij Zijn weg goedkeurde. In het dal van Gerar stemt Izak hartelijk in: 'Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht' (Matth. 11:30).

In Rehobôth

Zo is Izak eindelijk in Rehobôth gekomen. Daar heeft de HEERE zijn zaken opgelost. Hij krijgt ruimte. Op Gods tijd en wijze. En zij twistten om die put niet. Mens en dier mocht hier verkwikt worden uit deze

In dit nummer

2 De beproefde veehouder

8 Serie: Het pastorale gesprek [4]

20 Om der engelen wil

- 3** Het gekrookte riet [41]
- 4** De betekenis van het innerlijke leven
- 6** De Generale Synode (4)
- 7** Commentaar: Prietpraat voor Poetin
- 8** Serie: Het pastorale gesprek [5]
- 9** Serie: Bijbelstudie over Genesis 1-3 [8]
- 10** Van overzee: Verwachten
- 11** Boekennieuws
- 12** Kerknieuws
- 13** Berichten
- 13** Kerkdiensten
- 19** Jeugdtribune

waterput. Welnu, hier kan Izak blijven. Hier heeft de HEERE wonderlijk voorzien in al zijn nood.

Hier is de wereld jaloers op de kerk.

Zou dat van u en mij ook gezegd kunnen worden?

Hoevelen blijven in Rehobôth en kunnen duidelijk getuigen van de uitkomst die God gaf. Izak blijft er niet. Hij getuigde: 'Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt, en wij zijn gewassen in dit land.' Waarom is Izak hier toch niet gebleven? Eenvoudig, hij miste er het spreken van de HEERE. Met dat gemis, dat uitzien, die begeerte reist hij verder en komt te Berséba, waar Abraham lang gewoond had. Daar verschijnt hem de HEERE als de Waarmaker van Zijn Woord en belofte. Dan wordt zijn vrees weggenomen en stilt de HEERE zijn ziel.

Kerk en wereld

En nu doet God nooit half werk. Hij Die Izak deed bukken in de weg van beproeven, doet ook Izaks tegenstander bukken. Izak heeft het niet zelf hoeven op te lossen. Dat heeft God gedaan. Abimélech is van zijn troon afgekomen, heeft de reis naar Berseba ondernomen en begeert nu een bondgenootschap met Izak. Waarom? De tere vrees Gods in het leven van Izak, zijn geloofszachtmoedigheid, zijn afkeer van twistgierigheid, zijn weigeren om te strijden voor eigen recht, heeft Abimélech jaloers gemaakt.

Hier is de wereld jaloers op de kerk.

Zou dat van u en mij ook gezegd kunnen worden? Moet God niet met Zijn oordelen komen, omdat het omgekeerd is? Zijn we niet verzonken in het land der Filistijnen door jaloersheid op de wereld? Tegelijk, zouden onze noden en beproevingen, bijzonder van onze beproefde veehouders, groter zijn dan Izaks nood? Of kan de HEERE de harten van overheden niet meer buigen als bij Abimélech? In de weg van vernedering, schuld en buigen onder God zijn er ook nu uitkomsten bij de HEERE.

Wat ons samen nodig is, is die zachtmoedigheid en nederigheid van hart die met de last van de oordelen brengt tot Hem Die zegt: 'Leert van mij'. Dit is de nood van de tijd, de nood van de wereld, wanneer zulke Izaks gaan ontbreken. Dan begint het oordeel van het huis Gods. Wat ziet de wereld werkelijk aan u en mij?



Uit:
'Het gekrookte riet',
B. Smijtegelt
(uitg. Romijn &
Van der Hoff, 1968).

Het gekrookte riet [41]

'Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen.'

Mattheüs 12:20a

TWAALFDE PREDIKATIE

- Gekrookte rietjes, is Mijn rantsoen van minder waarde dan toen gij u voor het eerst tot Mij bekeerde? Is Mijn bloed niet meer zo vers als toen het gestort werd? Zou u meer op Mij gehoopt hebben, toen Ik daar aan het kruis hing en sprak: 'Het is volbracht'? Heb Ik u toen niet een verse en levende weg bereid om te naderen tot in het binnenste heiligdom? (Hebr. 10:20).
- Ik ben gekomen om verloren schaapjes te zoeken. Dat is het doel van Mijn komst. Naar zulken vraag Ik dus, naar de kleinen en de treurigen (Luk. 19:10). Wel, gekrookte rietjes en rokende lemmetjes, ziet u Mij dan niet staan als met tranen in Mijn ogen, ziet u Mij niet bidden en beloven dat, als u komt, dat het u wel zal gaan? Ik betuig u: doe het, waarom wilt u sterven? Hoe lang zal Ik dan nog bij u moeten blijven, gij kleingelovige? Wat reden zal Ik moeten gebruiken, arm verloren schepseltje? Ik wil dat u tot Mij komt. Als u komt, zal Ik u zegenen. Liefte en dient Mij maar. Als u dat doet, kunt u niet meer over Mij klagen. Hebt u Mij niet lang gezocht? Als Ik eens tot u kom, is het u niet aangenaam? Kom Ik niet tot u door de kloppingen van uw consciëntie, en onder de verkondiging van Mijn dierbaar Woord? Breng Ik het Woord vaak niet zo dicht bij uw ziel dat u het er nauwelijks houden kunt? Meent u dat het niet gezien wordt, uw werkzaamheden, uw zuchten, uw tranen, uw nauwkeurig opletten? Heeft dat alles niets te betekenen?
- Verder zegt de Heere Jezus: Wilt u niet zalig worden? Wat schort er dan aan? Zal Ik het eens zeggen? Och Heere ja, zeg het maar. En daar begint de Heere Jezus te zeggen wat ze graag zouden hebben. Zou u niet, zegt Hij, graag een verzoend God hebben, dat God met u bevredigd was, dat u het geloof in Mij zou oefenen, dat u wedergeboren was, vergeving van zonden zou hebben, heilig leven, dat u gemeenzaam met God zou omgaan, getroost worden, verblijd zijn, en dat uw werk in waarheid was, en dat Ik u bewaarde, u bevrijdde van de hel en u in de hemel bij Mij nam? Zou u dan niet blij zijn? Och ja Heere, zeggen ze, als ik dat mocht hebben, dan zou ik mij gelukkig rekenen.

Wel, dat bied Ik u aan, zegt de Heere. Dat alles is bij Mij, dat alles kan Ik u toebrengen, Ik alleen en niemand anders, en Ik zal het u geven. Wilt u dan wel in Mij geloven? Wilt u Mij dan wel aannemen? Wilt u dan Mij wel achteraan kleven en op Mij hopen? Wilt u het dan wel van Mij verwachten, dat Ik u het geven kan en geven zal?

(wordt vervolgd)



De betekenis van het innerlijke leven

In de achterliggende weken hebben we verschillende zeer waardevolle artikelen van dr. W. Fieret over het innerlijke leven gelezen. Door de kerkgeschiedenis heen blijkt dit een zaak van groot belang te zijn.

ds. W. Visscher,
Amersfoort

Ook vandaag de dag mogen we het innerlijke leven niet vergeten. De zaken die ons in de Bijbel worden geleerd, moeten ook persoonlijk worden beleefd. Dat geldt zeker de boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie, Adam en Christus. Wie nooit zondaar voor God is geworden kan ook niet spreken over genade. Verlossing betekent dat we de zonde persoonlijk in ons leven zijn tegengekomen en ervan worden verlost. Wet en Evangelie zijn de twee zaken waarover het gaat in de Schrift, de prediking en het leven des geloofs. Over het innerlijke leven is al veel strijd gevoerd. Tot op de dag van vandaag gaat dat voort. Laat ik slechts de uitersten benoemen. Sommigen zijn van oordeel dat het innerlijke leven er eigenlijk niet zo toe doet. Het komt dan aan op daden en daaruit zou dan blijken dat iemand een kind van God is. De ervaringen van geloof en bekering worden dan voor verdacht gehouden. Aan de andere kant zijn er ook mensen die uitsluitend stilstaan bij ervaringen, belevingen, maar soms hebben die geen relatie met Gods Woord of met het leven van alle dag. Het is een beetje alsof christen-zijn alleen iets is voor de binnenkamer en het klooster. Uiteraard zijn dit uitersten, maar het is goed om deze dingen te benoemen. Wat is dan wel vandaag de dag de plaats van het innerlijke leven?

Niet aangeboren

Laat ik beginnen met de fundamentele gedachte dat een oprecht innerlijk leven ons in de regel niet aangeboren is. Uiteraard zijn er uitzonderingen, denk aan Johannes de Doper die reeds bij zijn

geboorte een gelovige was, maar dat is niet Gods gewone wijze van werken. We belijden dat een mens tussen wieg en graf opnieuw geboren moet worden. Het innerlijke leven is een geschenk van Gods Geest, dat wordt gewerkt in de wedergeboorte en waarvan wij het geheim niet volledig kunnen doorgronden. De Heere Jezus zegt dat de wind blaast waarheen hij wil. Zo ook is het met Gods genade in onze ziel.

Aan de andere kant is het ook weer niet zo dat genade aan ons innerlijke leven en onze ondervinding voorbijgaat. Integendeel, het zet een diep stempel op ons leven. Ziel en lichaam, verstand en wil, innerlijk en uiterlijk worden door Gods Geest vernieuwd. De bron van dit innerlijke leven is Christus en Zijn gerechtigheid. Laten we dat ook helder onderstrepen. Uiteraard leren Gods kinderen hun ellende kennen. We leven los van God en buiten het paradijs. Die wetenschap maakt ootmoedig en verlegen. Die wetenschap geeft echter geen grond en brengt ook geen redding. Verlossing ligt in Christus, Die in het Evangelie wordt aangeboden. Het innerlijke leven is een leven gericht op Christus en Zijn heil. Een ontwaakte ziel heeft Christus nodig. De Heilige Geest maakt plaats voor Christus. Het ware geloof eigent zich Christus toe en omhelst Hem. Laat niemand denken dat geestelijk leven zonder Christus en zonder het verlangen naar Hem ons kan troosten. We kunnen God alleen ontmoeten in en door Christus. Laten we dat niet vergeten. De bruid in het Hooglied verlangt naar de Bruidegom.

De Geest als werkmeester

De werkmeester van het innerlijke leven is de Heilige Geest. Gods Geest wederbaart zondaren en schenkt het geloof. Het ware



geloof is een gave en een oefening. De Bijbel staat vol met oefeningen des geloofs. Gods kinderen hebben keer op keer onderwijs en leiding nodig. Het leven des geloofs is een wezenlijk onderdeel van het christelijke leven.

Het leven des geloofs is ook een gehoorzaam leven. Het is gericht op Christus en op de eer van God. Hoe plant de Heilige Geest het geloof en hoe wordt het innerlijke leven gewekt? In onze Dordtse Leerregels wordt dan verwezen naar de genademiddelen. We kennen allemaal de uitdrukking: wie nat wil worden moet in de regen lopen. Zo ook rond het geestelijke leven. Daarvoor gebruikt Gods Geest middelen der genade. En zondaren worden geroepen om die middelen te gebruiken. Luther wees in dit verband op meditatie, gebed en aanvechting. Die zijn ook vandaag van grote betekenis.

Meditatie

Met meditatie wordt bedoeld de overdenking van Gods Woord en de toepassing ervan in eigen leven. De Schrift is het eerste middel dat ons gegeven is tot bekering en ook tot opbouw in het allerheiligst geloof. De kamerling, waarover we lezen in Handelingen 8, las op zijn wagen in de profeet Jesaja. Hij begeerde de dingen die hij las te verstaan. Zo ook is vandaag de Bijbel noodzakelijk. Het lezen ervan, maar ook de overdenking. In de prediking, die uitleg is van Gods Woord, komt God met Zijn boodschap tot zondaren. Die boodschap mag en moet met ons meegaan. Let wel, het is niet de bedoeling dat we weten wie er gepreekt heeft, maar wat God gezegd heeft. Het zijn de woorden Gods die wijs kunnen maken tot zaligheid. Het is voor een predikant best ontroerend als je iemand tegenkomt die jaren later

nog weet over welke tekst je vijftien jaar geleden hebt gepreekt. Kennelijk heeft dat Woord hem geraakt, innerlijk. Het is ook best schokkend als je in een kerkenraad vraagt: 'Broeders, waar is zondag over gepreekt?', en niemand dat nog precies weet. Dan heeft het Woord waarschijnlijk niets nagelaten. Het is gevallen bij de weg. Meditatie betekent de overdenking van Schriftwoorden als voedsel voor onze ziel.

Het gebed

Iets anders is het gebed als uiting van het innerlijke leven. Bidden is eerbiedig spreken met God. Door Zijn Woord komt God tot ons. Door het gebed mogen we aan God de dingen van ons leven voorleggen. Het is goed om een zekere opbouw te hebben in het gebed. Sommige dingen zullen we ook regelmatig in ons gebed noemen, maar het moet niet een lijstje dingen zijn die we afwerken.

Het innerlijke leven is heel erg belangrijk. Laten we deze drie dingen niet vergeten: de meditatie, het gebed en de aanvechting.

Innerlijkheid betekent dat we eerlijk en open met de Heere spreken over de noden en zorgen in ons leven. Een moeder kan met de Heere spreken over de zorgen over haar kinderen. Misschien willen ze niet meer mee naar de kerk. Leg zulke dingen aan de Heere voor. En pleit op Gods Woord: Aanschouw het verbond, zo kunnen we lezen in Psalm 74. Bidden is ook God Zijn eigen Woord en beloften voorhouden. De grond voor ons bidden is Gods belofte.

De aanvechting

Tenslotte nog de aanvechting. Aanvechting betekent dat de dingen die we innerlijk heel belangrijk vinden, bestreden worden. Onze oude mens, de zonde in ons en de duivel trekken alles van God en Zijn Woord in twijfel. Dat is een harde realiteit. Ook kan het zijn dat we moedeloos of wanhopig worden over Gods weg in ons leven. Je zult maar een kind door een ongeluk verliezen. Het is een levenslange en diepe kerf in je ziel. In dit verband moeten we ook oppassen voor gemakkelijke antwoorden. Soms kunnen we geen woorden vinden voor ons verdriet en pijn. Dan is zuchten ook voldoende. Echt, de Heere weet wel waar het ons om begonnen is. Eén zucht in oprechtheid heeft voor God meer waarde dan een ellenlange reeks woorden. Het innerlijke leven is heel erg belangrijk. Laten we deze drie dingen dan niet vergeten: de meditatie, het gebed en de aanvechting. In de eerste plaats omdat wij zondige en schuldige mensen zijn en blijven. Dan past alleen maar ootmoed. In de tweede plaats omdat God Zijn Zoon in de wereld zond om zondaren te verlossen. Mensen hoeven niet verloren te gaan. Er kwam een Verlosser Die bereid is om zondaren te redden. Dat mensen niet gered worden, komt door hun onwil om deze Verlosser te omhelzen. Maar Christus is een volkomen en getrouw Zaligmaker. Dat is de diepste innerlijke emotie die Gods Geest wekt. We lezen in de Bijbel dat de discipelen niemand anders zagen dan Jezus alleen. En laten we tenslotte nooit vergeten de noodzaak van het ware geloof. Dit geloof geeft ons een persoonlijk deel aan Christus en Zijn gerechtigheid. Door de oefening van het geloof wordt het innerlijke leven gevoed en gesterkt en krijgt God de eer van Zijn werk. Om Jezus' wil.

De Generale Synode (4)

Namens het moderamen,
ds. H.A. van Zetten
scriba tertius

Donderdag 15 september, de tweede dag van de Generale Synode. De middagpauze geeft gelegenheid om wat bij te praten en de benen te strekken. En nee: geen wolken van blauwe rook, zoals in vorige tijden.

Deputaatschap Buitenlandse kerken

Nadat de vergadering is heropend met Schriftlezing en gebed, staan we stil bij onze 'tegenvoeters' in de gemeenten in Randburg (Zuid-Afrika) en Carterton (Nieuw-Zeeland). Ze zijn vanzelf door hun ligging aan de andere kant van de aarde heel geïsoleerd. Daar komt nog bij dat het lange tijd niet mogelijk was om onze gemeente in Randburg (Zuid-Afrika) te helpen met preekbeurten en sacramentsbediening. De gemeente van Carterton heeft sinds 2021 weer een eigen predikant, opnieuw ds. A.T. Vergunst. De contacten met beide gemeenten worden onderhouden door de 'meest uitgestrekte classis' van ons kerkverband: de classis Utrecht, in samenwerking met het deputaatschap Buitenlandse kerken. Verder dient het deputaatschap contact te onderhouden met onze zusterkerken: de Nigeria Reformed Church, de Gereja Jemaat Reformasi di Papua en met de

Netherlands Reformed Congregations in Noord-Amerika, in goede afstemming met Zending Gereformeerde Gemeenten en de deputaatschappen Bijzondere Noden en Bijbelverspreiding.

Deputaatschap Bijbelverspreiding

Het verspreiden van papieren Bijbels en gereformeerde lectuur vindt nog steeds plaats (onder meer in een boekwinkel in Accra, Ghana), maar er is een verschuiving naar digitale verspreiding. De voordelen zijn groot, zowel financieel als logistiek. Zo worden bepaalde klassiekers, zoals "De Christenreis" van John Bunyan duizenden malen als e-book gedownload, soms in landen met een streng islamitisch regime. Er zijn uitgaven in allerlei talen beschikbaar. Zie www.bibleandbookministry.com Naast het 'brengen' van goede inhoud is ondersteuning en nazorg van groot belang, wil het werk goed 'beklijven' en 'indalen'. Daartoe is persoonlijk contact

onvervangbaar, bijvoorbeeld bij lezingen en conferenties voor predikers in India en Ghana.

Deputaatschap Bijzondere Noden

Ds. F. Mulder vertelt als voorzitter van het Deputaatschap Bijzondere Noden over de noodhulp aan Oekraïne. Er was grote offervaardigheid: 2,7 miljoen euro leidde (onder andere) tot het uitvoeren van 39 transporten met hulpgoederen naar de noodlijdende bevolking. Er is samengewerkt met het Deputaatschap Israël (Zhitomir) en met particulieren. Voor het deputaatschap een ongekend project, overigens met allerlei nieuwe vraagstukken. Het deputaatschap verandert van 'collectebureau' naar 'projectorganisatie'. Dat vraagt een andere werkwijze. Leidraad is dat de hulpverlening bij bijzondere noden gepaard moet gaan met Woordverkondiging. Woord en diaconaat mogen niet los van elkaar staan. Het deputaatschap werkt in toenemende mate samen met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De synode spreekt zijn hartelijke blijdschap hierover uit.

Avondzitting

De commissie-Statenvertaling vertelt over goed overleg met de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en het inmiddels opgestarte project om de Statenvertaling met kanttekeningen te behouden voor ons nageslacht. Wat kan aanleiding geven tot 'misverstaan' en wat wordt 'niet verstaan'? Uiteraard zal de GBS vanuit de geïnspireerde grondtekst werken, met behoud van de vertaalprincipes en het eigene van de Statenvertaling. Vanuit de vergadering wordt met dit voornemen instemming betuigd, waarbij wel wordt aangedrongen op grote voortvarendheid. De commissie vertelt dat er een handreiking verschijnt om het (Bijbel)lezen te bevorderen. Tijdens deze avondzitting komt verder nog (de aanpak van de behandeling van) een aantal appelschriften aan de orde. En dan is het donker. Letterlijk. Na een laatste hartelijke groet aanvaarden de afgevaardigden hun 'reis door de nacht' huiswaarts. Tegenover al de duisternis, in kerk en wereld, (ook in ons hart?) staat de Heere Jezus Christus, de Koning van Zijn Kerk. Hij is het Licht der wereld. Wie op Hem door het geschonken geloof zien mag, heeft moed voor de Kerk. Want de Kerk, dat is *Zijn* werk. Gelukkig maar! (wordt vervolgd)

Uitleg: deputaatschappen en stemmingen

Een deputaatschap is een commissie van de Generale Synode, die op een bepaald terrein werk verricht tussen twee synodes in, dus drie jaar lang. Na zo'n periode rapporteert een deputaatschap aan de synode. Deze blijft eindverantwoordelijk voor het werk dat de deputaatschappen verrichten.

De Generale Synode bepaalt wie er in een deputaatschap zitting hebben. Er worden daarom op elke GS weer opnieuw schriftelijke stemmingen gehouden. Zodoende is bijvoorbeeld het deputaatschap Theologische School ('het curatorium'), het Deputaatschap Zending ('ZGG') en het Deputaatschap Kerkrecht ingevuld vanuit *alle gemeenten* van ons kerkverband. Via getrapte verkiezingen op de classis (waar elke gemeente vertegenwoordigd is) en de Particuliere Synode.

Het is goed om ons te (blijven) realiseren dat ons kerkelijke leven geschoeid is op het uitgangspunt van Calvijn. Daarbij was zijn grote drijfveer dat er geen heerschappij zou ontstaan zoals in de Rooms-Katholieke Kerk. 'Want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders' (Matth. 23:8).



Prietpraat voor Poetin

P. Schalk,
Veenendaal

U kent het verhaal wel, van Tetzal. Hij verkocht aflaten, waardoor de zonden van mensen zouden worden vergeven. Zelfs de zonden van de toekomst.

Voor een klein groepje mensen was dat een uitkomst. Zij bedachten een slim plan. Ze betaalden goed geld voor de aflaat voor toekomstige zonden. Daarna beroofden ze de bedrieger Tetzal. Toen hij hen dreigde met de straf van God lieten ze hem de aflaat zien die hij zelf had verkocht. Hun zonden waren immers vergeven, Tetzal had het zelf gezegd. Zo gaat het verhaal over de aflaat-handel. Maar nu is er een nieuwe aflaat in de handel.

Mobilisatie

Schokkend was de berichtgeving over Rusland, dat zich wederrechtelijk grondgebied van Oekraïne probeert toe te eigenen. De glanzende opmars stuitte op stevig verzet. En na enkele maanden strijd lijken de kansen te keren. Oekraïne strijdt op een wijze die het Russische leger zwaar op achterstand heeft gezet. Dat was het moment waarop Poetin de mobilisatie van manschappen afkondigde. Deze eerste gedeeltelijke mobilisatie is gericht op 300.000 mannen, die zich niet zomaar kunnen onttrekken aan die oproep. Voor velen een schrikbeeld, zeker als langzamerhand het echte nieuws uit Oekraïne

doordringt. Dagelijks sneuvelen er soldaten, en dat kan ook de onervaren nieuwe soldaten overkomen. Protesten werden in de kiem gesmoord. Een deel van hen die protesteerden werden meteen opgepakt en naar het front gestuurd. Vooral leden van etnische minderheden hebben zwaar te lijden onder de mobilisatie. Ze worden zonder vorm van proces van hun bed gelicht en ingezet, soms ongetraind. Logisch dat er grote onrust ontstond onder de bevolking. Vechtpartijen, dronkenschap en suïcide-pogingen waren het gevolg.

Nieuwe aflaat

En dat was het moment dat de Russische patriarch Kirill, de geestelijke leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk, zich voor de media uitsprak. Gekleed in zijn patriarchale gewaad, met een kruis in de hand, sprak hij de volgende opmerkelijke woorden: 'We weten dat dagelijks mensen sneuvelen op het slagveld, waar gestreden wordt op leven en dood. De kerk hoopt dat de strijd snel voorbij is. En dat broeders elkaar zo min mogelijk doden in deze strijd tussen broedervolken. Maar tegelijkertijd beseft

de kerk dat als iemand met plichtsbeseft, die zich geroepen voelt om zich aan afspraken te houden, trouw is, en dan sneuvelt tijdens zijn werk in het leger, dat hij dan boven alle twijfel verheven een daad verricht die beschouwd moet worden als een offer. Hij sterft en offert zichzelf zo op voor anderen. Wij geloven dat zo'n offer alle zonden wegneemt die iemand ooit heeft begaan in zijn leven.'

Prietpraat

Hoe durft de patriarch zo het gezag van de kerk te misbruiken! Dit is niet meer of minder dan de prietpraat van Tetzal. Het woord prietpraat betekent: gebeuzel, kletspraat, zinloos gepraat. Dat is hier aan de orde, als een kerkelijk leider de vergeving van zonden voor het politieke karretje van Poetin spant. De aflaat is nu niet voor geld te koop, maar je kunt betalen met je leven. Wat een bedriegerij van de gewone man in Rusland, die zich onderwerpt aan de overheid en naar het front gaat. Met een leugen van de kerk in zijn binnenzak.

Deze patriarch is een vazal van Poetin. Niet voor niets hebben diverse landen zijn tegoeden bevroren en een inreisverbod uitgevaardigd. In Canada, Groot-Brittannië en Litouwen mag de kerkvorst niet meer komen. Maar die politieke besluiten zijn van andere orde dan wat hier gebeurt. De Russische patriarch meet zich Goddelijk gezag aan, door te beweren dat je zonden vergeven zijn als je voor de Russische agressor sterft.

Zijn verdiensten

Wij geloven dat niet ons eigen bloed reinigt van onze zonden, zelfs niet als wij ons leven opofferen voor het vaderland. Want wij zijn zondaren, die alleen van genade kunnen leven. Onze zonden worden niet vergeven om enige verdienste onzerzijds, maar door de verdiensten van onze Heere Jezus Christus. Alleen Hem is alle macht gegeven, in hemel en op aarde. Ook de macht om de zonden te vergeven. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden. Van Hem kon wel gezegd worden dat Hij Zichzelf heeft opgeofferd, maar dan niet voor Zijn eigen zonden, maar voor de zonden van allen die Zijn Naam ootmoedig vrezten. Over hen gaat het in Zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus: '...dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des Evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God, om der verdiensten van Christus' wil, vergeven zijn.'

Het kerkelijk werk is weer begonnen. Ambtsdragers gaan de huizen langs, in de hoop op een goede ontmoeting. Deze serie artikelen wil een handreiking zijn om te komen tot een geestelijk, pastoraal gesprek.

Vandaag deel 5.



De schuldbrief thuisbezorgd

Jezus ging wellevend om met de Samaritaanse vrouw. Hij prikkelde tot nieuwsgierigheid en deed een beroep op haar verlangen naar geluk. Maar Hij raakte haar ook in haar geweten. Hij overtuigt haar van zonde en zet haar de voet dwars wanneer ze probeert te ontsnappen. Dat zijn de twee aandachtspunten waar we nu bij stilstaan.

ds. C. Sonneveld,
Alblasserdam

Het bevel 'Ga heen, roep uw man en kom hier' heeft doel getroffen. De vrouw krijgt met een alwetend God te doen. Haar schuldregister wordt geopend. Ze heeft wel gevraagd om levend water, maar om dat water te waarden moet er eerst dorst zijn. Ware dorst zal er nooit zijn als er geen schuld-besef gevonden wordt.

Dat is ook weer zo'n les voor het pastorale gesprek. Wij moeten nooit over de schuld heen praten. Het gaat om de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid; in die volgorde. Waar de zondekennis wordt gemist, wordt het wezen gemist. Daar is ook geen werkelijke behoefte aan de Zaligmaker. Daarom schiet Jezus bressen in de muur van deze vrouw.

Een ellendige duivel?

Jaren geleden kwam een buitenkerkelijke jongeman onder het Woord van God. Hij werd heel serieus en was voortdurend bezig met de Bijbel. Het gaf hoop dat de Heere in zijn hart werkte. Die jongeman had echter een probleem. Hij dacht dat hij bezeten was door de duivel en wilde dat een vriend van hem die duivel zou

uitdrijven in Jezus' Naam. Die vriend wist er niet goed raad mee en zocht hulp bij een christelijke arts met veel levenservaring. Deze arts was bereid tot een gesprek. Tijdens dat gesprek gebeurde er iets merkwaardigs. De arts vroeg de jongeman naar het begin van zijn verandering. Deze zei dat hij tijdens een Rijnreis was geraakt door een meditatie over de woorden: 'Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde'. Die woorden hadden hem ontroerd. 'Hoe is dat verder gegaan? Wie was jij daartegenover?' En toen stond de wagen stil. Met boosheid in zijn ogen snauwde hij: 'Hier ben ik niet voor gekomen. Ik wil bevrijd worden van de duivel. Als u mij niet helpen wilt, dan zien ze me nooit meer terug in de kerk!' Kortom, toen er gevraagd werd naar schuld, hield alles op. Dat is bedenkelijk. Als het echt van de Heere is, wordt een mens niet boos. Het is waar dat de vijandschap kan opbruisen ook in het hart van een mens bij wie de Heere is gaan werken. Maar waar de Heere doorwerkt, daar mag het komen tot een buigen onder God. En dan zeggen we niet: Die ellendige duivel ook! Dan is het: 'Ik, ellendig mens!'

Zo ging het bij de Samaritaanse vrouw. Ze belijdt nog niet alles, maar als de Heere haar leven openlegt, wordt ze eerlijk voor God. Straks zal ze zeggen: 'Komt, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb' (vers 29a). Ze wordt van haar

*Die jongen was
altijd met de
Bijbel bezig.*

Het eerste verbond

*‘En de HEERE God gebod den mens, zeggende:
Van allen boom dezès hofs zult gij vrijelijk eten;
maar van den boom der kennis des goeds en des
kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage
als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven’.*

ds. P.J. de Raaf,
Boskoop

Genesis 2:16 en 17

De partijen in het verbond

In deze tekst komen we twee partijen tegen. Enerzijds de HEERE God. De Naam HEERE wordt voor het eerst in Genesis 2 gebruikt. Later geeft de HEERE Zelf de betekenis van deze Naam: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL (Ex. 3:14). De kanttekening geeft daarbij aan: ‘Eeuwig in Wezen, getrouw in Zijn beloften, en almogend in derzelve uitvoering’. Die Hij was, is Hij, en zal Hij zijn. Aan de andere kant wordt ‘de mens’ genoemd. Dat gaat in de eerste plaats over Adam, maar uit Romeinen 5 blijkt dat de betekenis van Genesis 2 zich vanuit Adam uitstrekt over alle mensen. Adam was de vertegenwoordiger van de hele mensheid, het verbondshoofd. God regeert de mens ‘verbondsgewijze’ zegt ds. Hellenbroek. Zo behaagt Hem dat.

De sluiting van het verbond

De HEERE God heeft niet alleen de mens geschapen, maar sluit ook een verbond met hem. Nu zijn er verbonden die gesloten worden tussen twee gelijkwaardige partijen die samen afspraken maken, bijvoorbeeld een huwelijk. Hier is het anders: de HEERE God gebod de mens. Hij ontwerpt het verbond, stelt de eisen en de beloften op. Dat is niet hardvochtig! Zou de goede God iets opleggen aan Zijn schepsel dat schadelijk is? Ook voor de zondeval gold: ‘het gebod is heilig, rechtvaardig en goed’ (Rom. 7:12).

De belofte van het verbond

Het werkverbond was niet zwaar om te houden. De Schepper plaatste Adam in de lusthof en hij mocht vrij eten van alle vruchtbomen. Hij kwam niets tekort, maar had overvloed. Juist in het liefhebben en gehoorzamen van zijn Schepper lag de vreugde en het leven. De boom des levens in het paradijs was de voortdurende herinnering aan de belofte die de HEERE gedaan had: doe dat en gij zult leven.

De eis van het verbond

Er was één boom waarvan niet gegeten mocht worden. Waarom niet? Omdat God het niet wilde! Heeft de mens zijn God zó lief dat hij Hem uit liefde gehoorzaamt, zonder redeneren of tegenspreken? De belofte was duidelijk. Liefdevol gehoorzamen is eeuwig leven, met en voor God.

De bedreiging was ook helder. Eten van deze boom der kennis des goeds en des kwaads betekent: de dood. Stervende sterven, zoals de Hebreeuwse tekst zegt. Het leven zal een ‘gestadige dood’ worden en eindigen in de eeuwige dood. Zó is ons leven anno 2022. Door geboorte delen we als Adamskind in het verbroken werkverbond met al zijn vloeken en eisen die wij niet meer kunnen volbrengen. Maar door wedergeboorte kunnen we deel krijgen aan Christus en het genadeverbond. Bij welk verbondshoofd hoort u?

(wordt vervolgd)

dadelijke zonde gebracht bij de verdorvenheid van haar hart. Hoe belangrijk is het om deze zaken in het oog te houden, ook in het pastorale gesprek!

Ontsnappingspogingen

De Heere doorziet de Samaritaanse vrouw. Ze begint te spreken over ‘onze vaders’ op de berg Gerizim. We kunnen ons afvragen wat er achter zo’n vraag zit. Wil ze horen wat het ware dienen van God is? Er ligt mogelijk iets van heilbegeerte in haar vraag. Ze is God kwijt en ze wil weten waar ze Hem kan vinden. Toch zit er ook een adder onder het gras. Wat doet een mens die in zijn geweten geraakt wordt en door God gearresteerd wordt? Hij gaat reformeren. Hij gaat de zonde loslaten en meent langs die weg God te kunnen behagen. En juist zo staat hij de Heere in de weg. Hij komt in het ‘werkhuis’ terecht en komt op vanuit een verbroken werkverbond. O zeker, de wortel is liefde tot God. De Heere is het zo waard. Maar zo’n ziel is nog dikwijls op een wettische wijze aan het werk om de Heere te bewegen met allerlei beweegoffers. Komen dergelijke ontsnappingspogingen ook voor tijdens het pastorale gesprek? En zo ja, hoe dient een ambtsdrager daarmee om te gaan? In het volgende artikel hopen we in te gaan op deze vragen.

(wordt vervolgd)



Verwachten

ds. C. Vogelaar,
Towaco (VS)

Augustus was een drukke maand. Aan het einde ervan was er de bevestiging en intrede van kandidaat J.R. Slingerland.

Het gaat zo vaak door onmogelijkheden heen: na een reis met hindernissen kwamen we de dag voor de bevestiging pas omstreeks middernacht aan in Sioux Falls. De volgende morgen volgde er nog een autorit van twee uur naar Corsica. Gelukkig waren we op tijd. Het was een voorrecht de kandidaat te mogen bevestigen. We spraken over Micha 7:14: 'Gij dan, weid Uw volk met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land; laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds.' 's Avonds deed ds. Slingerland intrede met 2 Petrus 1:19: 'En wij hebben het profetisch Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten'. De Heere mocht de bediening van onze broeder rijk willen zegenen.

Gunstige ontwikkeling

Recent werd bekend dat Canada de grenzen opent voor mensen zonder vaccinatiewijs. Dat is een gunstige ontwikkeling voor het kerkelijk leven hier,

want nu mag ook iemand zonder vaccinatiewijs Canada in. Als je Amerikaans staatsburger bent, of een verblijfsstatus hebt, kun je zonder moeite terug naar de Verenigde Staten. Dit geldt echter niet voor mensen zonder verblijfsstatus. Daardoor hebben de gemeenten in Canada de studenten Kleijer en Slingerland nog nooit op de preekstoel gezien. Het verlangen is sterk dat de Heere ook die deur wil openen. Classisvergaderingen die drie jaar lang niet gehouden zijn, mochten inmiddels weer plaatshebben, zij het gedeeltelijk digitaal. Als er geen classisvergaderingen zijn, kan de synode niet gehouden worden. En dat is hier al meer dan vier jaar geleden. De Heere regeert. We weten niet of politieke motieven er een rol in spelen dat Amerika tot nu toe weigert de grens te openen. Politiek bedrijven kan een glibberige bezigheid zijn. Wat worden er in Amerika in deze maanden voor de parlementsverkiezingen een pijlen op elkaar afgeschoten. De verkiezingsstrijd kan ongewoon heftig zijn. Mocht de Heere willen opstaan en in gunst gedenken aan een schuldig volk.

Afwachten

We lezen in Gods Woord dat de dichter zegt: 'En nu, wat verwacht ik, o, HEERE? Mijn hoop, die is op U'. We moeten maar afwachten hoe het bij de verkiezingen zal uitvallen in de strijd tussen Republikeinen en Democraten. Afwachten betekent: je kunt er zelf niets aan doen, je hebt het niet in eigen hand. En zo ligt de situatie, ook in het wereldgebeuren. De spanningen in Europa worden groter. Velen vragen zich af: Wat gaat er gebeuren in Oekraïne? Gaat de oorlog escaleren door het gebruik van nucleaire wapens? We wachten met spanning af.

Afwachten? Nee, zo moet het niet. De dichter zingt: 'Ik blijf de HEERE verwachten'. Dat is verwachting met gebed, met het uitzien naar Hem Die alles regeert en Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

Zekerheden wankelen. Absolute normen zijn uit de tijd. We beslissen er zelf wel over. Toch: in plaats van het genieten van ongekende zogenaamde vrijheid is menig hart bezet met onrust. Ook dat van onze jongeren. Het wordt zo donker, zo onheilspellend en drukkend als voor een hevige storm in deze wereld.

Donker was het ook voor Jakob in Genesis 45, toen hij wachtte op de terugkeer van zijn zonen uit Egypte. Zou God Zijn genâ vergeten? Als we alleen op de omstandigheden zien, lijkt het op de ondergang uit te lopen. Dan wankelt het geloof. Dan zegt de bestreden pelgrim, als David weleer: 'Ik zal nog een der dagen door Sauls hand omkomen'.

Toch, ook nu is het waar: 'Hij Zal de Zijnen nimmer om doen komen, in dure tijd of hongersnood'. Nee, afwachten is niet het beste antwoord op alle moeilijkheden. Hoopt op den HEER, gij vromen, want er zal voor u verlossing komen! Verwachten in gebed. Worstelen en pleiten op Zijn eigen Woord.

Beloften

De Heere spreekt. Hij is met Zijn gerichten op de aarde. Hij spreekt ook tot Zijn volk. Hij belooft voor hen te zorgen, ze te dragen en te redden. 'Gedenk aan het Woord, gesproken tot Uw knecht'. Op het noodgeschrei, door de Heere Zelf gewerkt, doet Hij nog grote wonderen. Het grootste wonder zal voor hen zijn als ze over de grens, door de Jordaan van de dood heen, gedragen worden en bij de Heere mogen zijn. Ze gaan dan geen onbekende God en Zaligmaker ontmoeten en geen onbekend werk doen. Om Hem dan voor Zijn goedheid de eer te geven.



Boekennieuws



"Mild en overvloedig" (drie oefeningen bewerkt voor jongeren), Wulfert Floor; uitg. Den Hertog; 71 blz., € 12,50.

Mild en overvloedig

Wulfert Floor. Veel ouderen zullen hem wel kennen. Maar de jongeren? Wulfert Floor leefde van 1818 tot 1876 en hield op de deel van zijn boerderij in Driebergen eenvoudige 'preken' die oefeningen genoemd worden. Hij sprak ook op veel andere plaatsen in ons land. Hij schreef zijn oefeningen uit en zo zijn er veel preken van hem bewaard gebleven. Preken die jarenlang in veel van onze gemeenten gelezen zijn. Hoe komt dat? Floor hield het eenvoudig en bezat de gave om de Bijbelse boodschap heel dicht aan het hart van zijn - vaak eenvoudige - hoorders te leggen. Hij sprak vanuit zijn hart zijn medemensen gunnend aan over hun eeuwige belangen. Het was zijn begeerte om zielen te winnen voor Gods Koninkrijk en om Gods volk tot een hand en een voet te zijn.

Broeder B. Hooghwerff uit Klaaswaal merkte dat de oefeningen van Floor ook jonge mensen aanspreken. Mede om die reden heeft hij drie oefeningen op zorgvuldige wijze bewerkt voor jongeren. De thema's raken het hart van jongeren. Ik geef ze globaal weer: Psalm 81 vers 11 ('Opent uwen mond'), Mattheüs 6 vers 33a ('Zoekt eerst het Koninkrijk Gods') en Spreuken 3 vers 6 ('Ken Hem in al uw wegen'). Slechts een van de voor dit boekje gebruikte oefeningen

was al eerder uitgegeven: die over Mattheüs 6 vers 33a.

Het is een prachtig boekje geworden. Wat worden jongeren eerlijk, hartelijk, ruim en gunnend aangesproken. Hij wijst ze rechtstreeks op Christus. Het valt me moeilijk om een citaat te kiezen dat dit onderstreept, maar ik wil er toch eentje noemen. Op pagina 44 schrijft Floor: 'Het is waar, als je helemaal niets ziet en voelt van je schuld, ellende en blindheid, wil je tot Jezus niet komen. Dan heb je Hem niet nodig en wil je Hem niet hebben. Maar vernedering, honger, begeerte, schuldgevoel en boetvaardigheid heb je niet nodig als voorwaarde waarop je zou mogen komen. De reden waarom wij vrijmoedig tot Jezus mogen komen, is alleen omdat Hij ons zo vrij Zijn genade aanbiedt.'

L.A. Kroon, Woerden



"Volkomen zaligheid", Horatius Bonar (Kelso tracts-II); uitg. Brevier; 198 blz., € 19,99.

Volkomen zaligheid

Onder de titel "Volkomen zaligheid" verscheen het tweede deel van de Kelso-tracts van Horatius Bonar. Het boek bevat 17 zogenaamde tracts, dat wil zeggen traktaten. De een is langer dan de ander, maar ze spreken direct tot de lezer. Bonar hanteert, zoals meerdere Schotse schrijvers, een zeer directe stijl, op de man af. Dat geldt zowel voor de wijze waarop hij de verschrikkelijke toekomst tekent van de mens die zonder God en Christus leeft en sterft, als voor de ruimte die er bij God vandaan is voor verloren zondaren. Voor het eerste wijs ik op tract 5, onder de titel 'Wie kan er wonen bij een verterend vuur?' Hij schrijft dan: 'Zondaren, van allerlei soort, luister naar deze waarschuwendende woorden, maar vooral u, zondaren te Sion'. Met zondaren te Sion bedoelt hij de naamchristenen en stelt dan de vraag: 'Waarom zou toorn uw deel zijn?' Ook hier volstaat hij niet met de toorn van God over de zonde te schilderen, maar wijst hij heen naar Christus als de Plaatsvervanger.

Als het gaat om de ruimte van zalig worden wijs ik op tract 3, waarin Bonar meteen de titel van het boek benoemt. Ik citeer: 'Volkomen zaligheid. Dat is de boodschap die we brengen. Zaligheid voor de vuilste, de schuldigste en de aller-ellendigste zondaar. (...) Niemand kan zeggen dat hij er te slecht voor staat, want Zijn zaligheid is volkomen'. Als hij dan vervolgens zondaren oproept om te komen en schrijft: 'Kom verlorenen, kom en word zalig', zou de gedachte post kunnen vatten dat Bonar een vermogen in de mens

legt om zelf zijn zaligheid te bewerken. In tract 14, over de Zondedragers, toont hij echter op een indringende wijze aan op welke manieren blinde zielen vaak proberen hun zonden te dragen of Christus proberen te helpen. Christus is een volkomen Zaligmaker of Hij is geen Zaligmaker. In de beschrijving van de kracht van het Evangelie in het leven van bepaalde door hem beschreven personen (tract 15), gaat Bonar wat gemakkelijk voorbij aan de strijd die vaak doorworsteld wordt voordat een zondaar komt tot de kennis van Christus en hij de vrede smaakt die er in de Vredevorst is. Dit doet aan de zeer leerzame lessen in dit boek niet af. Horatius Bonar (1808-1889) was een vriend en geestverwant van Robert Murray McCheyne. Zijn jongere broer Andrew vergezelde McCheyne op zijn zendingsreis naar Israël. Horatius is ook de auteur van ongeveer 600 liederen.

ds. W. Silfhout, Veenendaal

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

Beroepen

te Brakel,

ds. J. van Laar te Barneveld-Zuid;

te Oosterend (Texel),

ds. K. Boeder te Dirksland;

te Oudemirdum,

ds. C. Hogchem te Aalburg;

te Randburg (Zuid-Afrika),

ds. J.M.D. de Heer te Middelburg-Centrum;

te Vlissingen,

ds. W.A. Zondag te Dordrecht;

te Hardinxveld-Giessendam,

ds. A. Schot te Nunspeet.

Bedankt

voor Benthuisen,

ds. B. Labee te Veenendaal;

voor Krimpen aan den IJssel,

ds. H.J. Agteresch te Werkendam;

voor Meliskerke,

ds. J. van Laar te Barneveld-Zuid;

voor Ridderkerk-Slikkerveer,

ds. J. van Rijswijk te Oud-Beijerland;

voor Rotterdam-Alexanderpolder,

ds. P. van Ruitenburg te Chilliwack

(British Columbia, Canada);

voor Rotterdam-IJsselmonde,

ds. J. van Rijswijk te Oud-Beijerland;

voor Terwolde-De Vecht,

ds. W. Visscher te Amersfoort;

voor Zeist,

ds. H.J. Agteresch te Werkendam.

AANGEPASTE DIENST HARDINXVELD

Op zaterdag 22 oktober (15.00 uur) is er een aangepaste dienst voor mensen met een beperking in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Hardinxveld-Giessendam. Voorganger is ds. W.J. Karels

VERSLAG BEVESTIGING EN INTREDE

DS. AL-CHALABI IN HILVERSUM

Het was woensdag 31 augustus een bijzondere dag voor de gemeente van Hilversum. 'De Heere heeft grote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd'. Voor de eerste maal in het bestaan van de gemeente mocht een eigen herder en leraar uit des Heeren hand worden ontvangen. Op deze dag werd ds. M.T. Al-Chalabi bevestigd als predikant van de gemeente van Hilversum. In de bevestigingsdienst staat ds. W. Visscher stil bij 2 Korinthe 5:14: 'Want de

liefde van Christus dringt ons'. Hij staat stil bij: 'De goede boodschap', en werkt dit uit in drie gedachten: waar die boodschap klinkt, wat die boodschap inhoudt en hoe die boodschap gebracht wordt. Korinthe was een stad waar de zonde werd uitgeleefd. 'Er is op deze wereld geen plaats die het Evangelie niet nodig heeft. Ook Hilversum niet'. In de tweede gedachte staat de predikant stil bij de liefde van Christus tot Zijn kinderen. Van deze liefde kunnen wij lezen in Johannes 3:16. In zijn laatste gedachte geeft de predikant aan hoe die boodschap gebracht moet worden. 'De woorden 'dringt ons' mogen ook vertaald worden met 'beteugelt ons'. Het Woord moet gebracht worden met beteugeling van de eigen zinnen. Daarom moet het Woord worden uitgelegd rustig, bedaard en geordend. Het moet ook worden toegepast naar de vragen van het hart'. Aansluitend wordt het formulier voor de bevestiging van de dienaar des Woords gelezen en beantwoordt ds. Al-Chalabi de gestelde vragen met het indrukwekkende antwoord: 'Ja ik, van ganser harte'. In de avonddienst doet ds. Al-Chalabi intrede met de tekst uit 1 Koningen 3:27: 'Toen antwoordde de koning en zeide: Geeft die het levende kind en doodt het geenszins; die is zijn moeder'. Het thema van de preek luidt: Een Goddelijk rechts-geding. De predikant verdeelt de overdenking in twee gedachten: een levend kind, en het levende Kind. Met deze tekst had de Heere hem geroepen om het dienstwerk in onze gemeente aan te nemen. Koning Salomo had van de Heere wijsheid ontvangen om als een eerlijk rechter te richten over het volk van Israël. Ook Gods kinderen begeren dat. Ds. Al-Chalabi trekt de lijn door naar de Meerdere van Salomo, Die op deze aarde is gekomen als het levende Kind, Die van de Vader is gezonden in deze wereld. Het is de begeerte van zijn hart om dat levende Kind te verkondigen in het midden van onze gemeente. Aansluitend spreekt de predikant de gemeente en de kerkenraad toe. De ouden in de gemeente, de middelbaren van leeftijd en vooral de jeugd worden in zijn toespraak betrokken, evenals eenieder die een taak heeft in de gemeente. Ook spreekt de predikant zijn vrouw toe in

de omstandigheden waarin zij verkeert. Drie sprekers richten het woord tot onze predikant: ds. W. Harinck (namens de classis Utrecht en de particuliere synode Noord-West), ds. W.H.Th. Moehn (namens de Hilversumse wijkgemeente Grote Kerk) en ouderling J.A. van de Poel (namens gemeente en kerkenraad). Ouderling Van de Poel laat ds. Al-Chalabi toezingen Psalm 119:9. Na een dankwoord legt ds. Al-Chalabi voor de eerste keer de zegen op onze gemeente.

Kerkenraad Hilversum

VERSLAG AFSCHEID

DS. PATER VAN OUDDORP

Ds. G. Pater heeft donderdag 22 september afscheid genomen van de gemeente van Ouddorp. Ruim vier en een half jaar heeft hij de gemeente met alle liefde en trouwe zorg gediend. Ons past een plaats in het stof om de Heere te erkennen; Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. De predikant bepaalde de gemeente bij 2 Thessalonicenzen 3 vers 16: 'De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede allen tijd in allerlei wijze. De Heere zij met u allen'. Het thema van de preek was: 'Een hartelijke afscheidswens', met twee punten: dat de Heere u vrede geeft en dat de Heere altijd voor u zorgt. Paulus mag in de brieven aan de Thessalonicenzen terugzien en vooruitzien. God zorgde voor vrucht. Er zijn zoete herinneringen aan de onderlinge liefde. De Heere heeft hem daar rust geschonken en geholpen in zijn bediening. Voor de toekomst wenst Paulus de gemeente toe: blijf staan in de grondslag van deze bediening; God op het hoogst verheerlijkt, de mens op het diepst vernederd, de standen in het genadeleven en de oefeningen op rechtsgronden. In de toekomst zal het er niet eenvoudiger op worden, maar Paulus gunt de gemeente vanuit de diepte van het nieuwe leven het goede voor de toekomst, het enige wat houdbaar is voor tijd en eeuwigheid. Door de diepe val in Adam liggen we buiten God, maar het is zo nodig dat er vrede komt met Hem. De ware vrede tussen God en een verloren ziel is van en door Christus, het is een geschenk uit Gods welbehagen. Paulus beveelt Thessalonica aan de drie-enige Verbondsgod toe. Gods gunst begint in de wedergeboorte, maar daarop volgt onlosmakelijk de toelidende weg tot Christus. Vastgelopen en buigend voor God wordt de ware vrede geopenbaard in de Middelaar. Maar er is ook een volk dat met een geopenbaarde

Middelaar de dood in gaat, opdat achter de dood op rechtsgronden de Vredevorst verschijnt. Voor Gods Kerk wacht straks de eeuwige vrede.

'De Heere doe voor de toekomst boven bidden en verwachten, Hij is een verrassend God vanuit Zijn welbehagen en vrijmacht. Hem is alle macht gegeven. De Heere zij met u allen! Onze geliefde herder en leraar besloot met het diepe verlangen dat leden, voordat het sterven wordt, iets mogen leren van de vrede in het eeuwige hemellevens. Hij groette de

gemeente met zijn hand vanuit vers 17 en wenste de genade toe vanuit vers 18. Na de preek bedankte ds. Pater, mede namens zijn gezin, de gemeente en de kerkenraad voor de oprechte liefde, verbondenheid en trouw. Vervolgens werd de predikant toegesproken door ds. M. Blok namens de classis Tholen en de particuliere synode Zuid. Ouderling A. van den Berg sprak namens kerkenraad en gemeente een hartelijk dank- en afscheidswoord. Tenslotte zong de gemeente ds. Pater Psalm 121 vers 3 en

4 toe. Daarna legde de dominee voor de laatste keer als onze eigen herder en leraar de zegen op de gemeente.

Kerkenraad Ouddorp

WIJZIGING KERKELIJK JAARBOEK

Blz. 141: Scriba van Benthuizen is nu: J. Robbers, Dorpsstraat 154, 2731 AT Benthuizen, tel. 079-3420148, e-mail: scriba@gergembenthuizen.nl

Blz. 304: Het adres van ds. G. Pater is: Dorpsstraat 3, 4181 BM Waardenburg, tel. 0418-745567.

Berichten

BIJENKOMST ADOPTIEVERENIGING

Op zaterdag 5 november (14.00-16.30 uur) organiseert de Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte (AVGG) een landelijke bijeenkomst in de congreszaal van Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2 te Gouda. Er wordt een lezing gehouden over 'Geadopteerd en afgestaan in het licht van de Bijbel'. Meer informatie op www.avgg.nl

Kerkdiensten

ZONDAG 23 OKTOBER 2022

Aalst 14.30 uur ds. H. van der Heiden;
Alphen aan den Rijn 16.00 uur ds. M. Blok;
Amersfoort 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher;
Amsterdam 16.30 uur ds. C.G. Vreugdenhil;
Arnhem 10.00 en 16.00 uur ds. W. Silfhout;
Barendrecht 10.00 en 16.00 uur ds. M. Joosse; Barneveld-Zuid 9.30 en 19.00 uur ds. J. van Laar; Beekbergen 10.00 en 19.00 uur ds. A. Schreuder; Benthuizen 15.00 uur ds. J. Beens; Berkenwoude 14.30 uur ds. W.A. Zondag; Bodegraven 10.00 en 18.30 uur stud. A.E. Brijder; Borssele 14.00 uur ds. S.W. Janse; Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds. P.J. de Raaf; Brakel 10.00 en 18.00 uur ds. G. van Manen; Burgh-Haamstede 10.00 en 18.30 uur ds. J. IJsselstein; Capelle aan den IJssel-Middelwatering 10.00 uur ds. G.J. van Aalst en 19.00 uur ds. W.A. Zondag; Capelle aan den IJssel-West 10.00 uur ds. A.B. van der Heiden en 19.00 uur ds. J. Schipper; De Valk-Wekerom 9.30 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; Deventer 18.00 uur ds. S. Maljaars; Dirksland 10.00 en 18.00 uur ds. K. Boeder; Doetinchem 18.30 uur ds. W. Silfhout; Dordrecht 10.00 en 16.45 uur ds. W.A. Zondag; Drachten 9.30 en 19.00 uur ds. A.P. Baaijens; Ede 9.30 en 16.00 uur ds. J.B. Huisman; Eindhoven 14.30 uur ds. E. Bakker; Emmeloord 18.30 uur ds. A. Verschuure; Enkhuizen 9.30 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp; Enschede 17.30 uur ds. B. Labee; Enter 9.30 en 15.00 uur ds. B. Labee; Ermelo 9.30 en 18.30 uur ds. G.W.S.

Mulder; Genemuiden 9.30 en 15.30 uur ds. A. Verschuure; Gorinchem 15.30 uur stud. A.E. Brijder; Goudswaard 10.00 en 15.00 uur stud. J. Janse; 's-Gravenpolder 9.30 en 18.00 uur ds. S.W. Janse; 's-Gravensande 15.30 uur ds. D.W. Tuinier; Groningen 10.00 en 16.00 uur ds. R.A.M. Visser; Hardinxveld-Giessendam 9.30 en 16.00 uur ds. G. Beens; Hendrik-Ido-Ambacht 10.00 en 16.30 uur ds. M.H. Schot; Herkingen 14.30 uur ds. K. Boeder; Hilversum 10.00 (H.A.) en 17.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; Hoofddorp 9.30 (H.A.) en 18.30 uur ds. P. Mulder; Hoogeveen 9.30 en 15.30 uur ds. D. de Wit; Houten 19.00 uur ds. A.A. Brugge; Katwijk aan Zee 10.00 en 16.00 uur ds. A.A. Brugge; Klaaswaal 18.30 uur ds. H.E.P. Fortuijn; Krimpen aan den IJssel 9.30 en 16.30 uur ds. J. Schipper; Kruiningen 9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland; Leerdam 10.00 (H.A.) en 18.00 uur ds. M.G. van Middendorp; Leiderdorp 16.00 uur ds. P. Mulder; Lelystad 17.00 uur ds. R. Kattenberg; Lisse 10.00 en 16.00 uur ds. P.C. Vlot; Marknesse 15.30 uur ds. G.W.S. Mulder; Meliskerke 9.30 en 14.30 uur ds. A.T. Huijser; Melissant 10.00 en 18.00 uur stud. R.T. Michielse; Middelburg-Zuid 9.30 en 16.00 uur ds. M. Boersma; Mijdrecht 10.00 en 15.30 uur ds. C.J. Meeuse; Moerkapelle 9.30 en 18.30 uur ds. H. Brons; Naaldwijk 9.30 uur ds. D.W. Tuinier en 19.00 uur ds. P.J. de Raaf; Nieuw-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; Nieuwdorp 9.30 en 14.00 uur stud. J.J. Hoogerbrug en 18.30 uur ds. A.T. Huijser; Nieuwe-Tonge 15.00

uur ds. H.A. van Zetten; Nieuwer Ter Aa 19.00 uur ds. M. Blok; Nieuwerkerk 18.00 uur ds. C. Sonneveld; Nijkerk 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Kok; Nisse 9.30 en 14.30 uur ds. L. van der Kuijl; Ooltgensplaat 9.30 uur (H.D.) ds. J.J. Tanis en 18.00 uur stud. J.J. Hoogerbrug; Oosterend (Texel) 10.00 en 16.00 uur stud. J.M. Evers; Oosterland 10.00 en 14.30 uur (H.D.) ds. C. Sonneveld; Oostkapelle 9.30 uur ds. C. van Ruitenburg en 15.00 uur ds. J. IJsselstein; Opheusden 9.30 en 15.30 uur ds. W. Mouw; Oud-Beijerland 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; Ouddorp 9.30 en 18.30 uur ds. G. Pater; Oude-Tonge 15.00 uur stud. R.T. Michielse; Oudemirdum 9.30 en 14.30 uur ds. C. van Krimpen; Poederoijen 14.30 uur ds. G. van Manen; Poortugaal 18.30 uur ds. G. Beens; Poortvliet 18.30 uur ds. L. van der Kuijl; Puttershoek 18.00 uur stud. J. Janse; Rhenen 10.00 en 18.00 uur ds. F. Mulder; Ridderkerk-Slikerveer 14.30 uur ds. M.H. Schot; Rijssen-Noord 9.30 en 18.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen en 14.30 uur ds. P.D. den Haan; Rijssen-West 9.30 en 18.30 uur (H.D.) ds. P.D. den Haan; Rijssen-Zuid 14.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Rilland-Bath 9.30 en 18.30 uur ds. M. Karens; Rotterdam-Alexanderpolder 14.30 uur ds. G.J. Baan; Rotterdam-Centrum 15.00 uur ds. J. van Rijswijk; Rotterdam-IJsselmonde 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. W.J. Karels; Rotterdam-Zuidwijk 10.00 en 16.30 uur ds. G.J. Baan; Scherpenzeel 10.00 (H.D.) en 18.30 uur ds. J. Beens; Sint Annaland 9.30 en 14.00 uur stud. J.C. Kriekaart en 18.00 uur ds. C. Harinck; Sint Philipsland 18.00 uur stud. J.C. Kriekaart; Soest 9.30 uur ds. M. Blok en 16.00 uur ds. A. Schreuder; Spijkenisse 17.00 uur ds. G.J. van Aalst; Sprang-Capelle 15.00 uur ds. J.M.D. de Heer; Stolwijk 19.00 uur ds. A.B. van der

Heiden; Terneuzen 10.00 en 15.30 uur ds. J.B. Zippro; Terwolde-De Vecht 9.30 en 14.30 uur ds. S. Maljaars; Tholen 18.30 uur ds. J.J. Tanis; Tricht-Geldermalsen 10.00 en 18.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Uddel 10.00 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; Urk 10.00 en 17.00 uur ds. A.J. de Waard; Veen 9.30 en 18.00 uur ds. E. Bakker; Vlaardingen 19.00 uur ds. G.J. Baan; Wageningen 10.00 en 18.30 uur ds. H. van der Heiden; Westzaan 15.00 uur ds. H. Brons; Wierden 14.00 en 18.30 uur ds. E.J. Boudewijn; Woerden 18.30 uur ds. M. Joosse; Wolphaartsdijk 9.30, 14.00 en 18.00 uur ds. C. Hogchem; Zeist 19.00 uur ds. C.J. Meeuse; Zoetermeer 10.00 en 16.00 uur ds. J.W. Verweij; Zwijndrecht 9.30 en 16.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; Zwolle 19.00 uur ds. J.B. Huisman.

DINSDAG 25 OKTOBER 2022

Borssele 19.30 uur ds. M. Karens; Drachten 19.30 uur ds. D. de Wit; Elspeet 19.30 uur (uitzenddienst) ds. G. van Manen; Oosterend (Texel) 19.00 uur ds. C.A. van Dieren; Oosterland 19.30 uur ds. J. van Rijswijk; Rhenen 19.30 uur (voor de zending) ds. G.P. van Nieuw Amerongen; Terwolde-De Vecht 19.30 uur ds. A.A. Brugge.

WOENSDAG 26 OKTOBER 2022

Aalst 19.30 uur ds. J. van Laar; Capelle aan den IJssel-West 19.45 uur stud. J.M. Evers; De Valk-Wekerom 19.30 uur ds. B.J. van Boven; Hoofddorp 19.45 uur ds. A. Schreuder; Katwijk aan Zee 19.45 uur ds. C. Sonneveld; Meeuwen 19.30 uur stud. J. Janse; Meliskerke 19.30 uur ds. K. Boeder; Melissant 19.30 uur ds. J.J. Tanis; Mijdrecht 19.30 uur ds. J.B. Huisman; Nieuw-Beijerland 19.30 uur (Evangelisatiedienst) ds. M. Joosse; Nieuwe-Tonge 19.30 uur ds. C.J. Meeuse; Nijkerk 19.30 uur ds. G. Clements; Oostvoorne 10.00 (Dankdag) en 15.30 uur (Dankdag) ds. M.H. Schot; Oude-Tonge 19.30 uur ds. P. Mulder; Poederrijen 19.30 uur ds. M. Karens; Rijssen-West 19.30 uur (Hervormingsdienst) ds. P.D. den Haan; Soest 14.30 uur en 19.30 uur (Dankdag) ds. W. Visscher; Wierden 15.00 uur en 19.30 uur (Dankdag) ds. A. Verschuure.

DONDERDAG 27 OKTOBER 2022

Aalburg 19.30 uur ds. C. Hogchem; Capelle aan den IJssel-Middelwatering 19.45 uur stud. J.M. Evers; Genemuiden 19.30 uur ds. A. Verschuure; Hoedekenskerke 19.30 uur stud. A.E. Brijder; Krimpen aan den IJssel 19.45 uur ds. J.W. Verweij; Nieuwerkerk 14.00 uur (huw.

bev.) ds. J. van Rijswijk; Sint Annaland 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; Sprang-Capelle 19.30 uur ds. A. Schot; Veenendaal 14.00 uur (huw. bev.) ds. B. Labee; Werkendam 14.00 uur (huw. bev.) ds. H.J. Agteresch.

VRIJDAG 28 OKTOBER 2022

Nieuw-Beijerland 14.30 uur (huw. bev.) ds. C. van Krimpen.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 23 OKTOBER 2022

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 16.30 uur (Bijbeluur) evang. M. Vos; Emmen (Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur (Bijbeluur) evang. S. de Visser; Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23) 10.00 en 16.30 uur evang. J. Krijgsman; Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 en 16.00 uur evang. H.J. van den Boogaart.

Voor alle in dit nummer genoemde toekomstige data geldt:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

Advertenties

ZALTBOMMEL

VERMELD IN JE AGENDA:

Zaterdag 12 november 2022

Grote of Sint-Maartenskerk

Niet-Ritmische Psalmzangavond

Collecte: Bijbelverspreiding (GBS)

Opening: Dhr. A.J. van Wingerden

Sluiting: Ds. G. Pater

Organist: Arthur de Jong

Aanvang: 19:00 uur

CD OPNAME | Toegang gratis

Bed & Breakfast Knuivers, de ideale keuze! Ribeslaan 4, 3911 ZW Rhenen.

<https://www.b-b-knuivers.nl>

Tel.: 06-19856085

Info@knuivers.com

Voor een goede weerstand! NeoLife **Vit.C** (geleidelijke afgifte) en **All-C** (kauwtablet). Okt-aanbieding

Kommie 06-34826766

www.naturalhealthproducts.nl

ATELIER
— BY WILLEMIJN

A: Ebweg 18 Barendrecht
W: www.atelierbywillemin.nl
E: info@atelierbywillemin.nl
T: 06-24530345

Psalmzangavond

D.V. Zaterdag 5 November 2022

Van harte welkom!

Locatie HHG Ouderkerk a/d IJssel

Organist André Nieuwkoop

Bovenstemgroep IJsselmuiden

Leiding Ds. W.M. van der Linden

Aanvang 19:30 uur

Kerk open 18:45 uur

Adres Abelenlaan 41, 2935 SB

Collecte | Toegang gratis

Psalmzangavond Sint Joriskerk - Amersfoort

DV zaterdag 22 oktober

Aanvang: 19:30 uur

Leiding: Ds. W. Visscher

Orgel: Huig van der Knijff

Toegang gratis

Er is een collecte

Bij het leerzame lees- en puzzelboek:

'Onderzoekt de Nederlandse

Geloofsbelijdenis', J. Stouten is nu ook

een **werkboek** verkrijgbaar.

Als set € 29,95 ipv € 38,45!

Bij bkh / www.ramshoorn.nl

Julia's
baby- en kinderkleding

Webshop: www.juliaskleding.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres voor jongens- en meisjeskleding, beenmode en leuke accessoires.

Onze maten gaan vanaf 44 t/m 176.

Op zoek naar iets specifieks?

Bel / App dan naar 0342 701 520 of mail naar info@juliaskleding.nl

Begrafenisverzorging M. van Hees

078-6762273

Persoonlijke begeleiding en aandacht staan bij ons centraal.

Altijd en overal te ontbieden.

Vanuit christelijke overtuiging verzorgen wij alleen begrafenissen.

Hoeksche Waard en omgeving
vanheesbegrafenisverzorging@gmail.com
www.begrafenis-hoeksewaard.nl



begrafenisverzorging

Wij verzorgen alleen begrafenissen in elke woonplaats in Nederland, maar voornamelijk op de Veluwe, in Kampen en omgeving en in Rijssen en omgeving.

Dag en nacht bereikbaar en béschikbaar.

Regio Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden
Ditmar Markusse T 038 33 323 83

Regio Rijssen, Enter, Wierden

Jan Kamp T 0548 540 053

Anja van den Belt - van den Dijk, Contactpersoon / verzorgdame

Regio Veluwe en omliggende gebieden

Johan van Lagen, Benny Vos & Mark Vos T 0577 401 689

Vertraagd verzorgd

www.begrafenisverzorgingvos.nl

 **FamilyStream**

Geliefde samenzang

v.a. € 9,99 p/m

- ruime keuze met meer dan 4.000 albums
- muziek én vertellingen
- altijd en overal luisteren
- ook offline gebruiken



WWW.FAMILYSTREAM.COM

Begrafenisonderneming
Treur

Kroostweg 22
3704 ED Zeist
030 692 42 58
06 573 156 89
info@begrafenisondernemingtreur.nl

www.begrafenisondernemingtreur.nl

 **Praktijk
den Uijl**

**Doe het ondenkbare,
doorbreek het geheim.**

**Individuele en/of groepstherapie
bij seksueel misbruik, fysiek
of emotioneel geweld.**

Luister ook eens de podcast via onze site.

Nieuwerkerk aan den IJssel | Barneveld | Yerseke

T 010 7 411 411 | E info@praktijkdenuijl.nl

| www.praktijkdenuijl.nl

Veelal vergoed door ziektekostenverzekeraars



Download de gratis nieuwsapp!

 Scan mij



Scan de QR-code of
ga naar rd.nl/app



rd reformatorisch
dagblad

Eenzaam, beperking, eenverdiener, rouw
of armoede? Stichting kleinsteun.nl
luistert en steunt! 06-34180256
jong en oud (bel)maatjes & lotgenoten

Jong stel met 2 kind. **zoekt woning in
Hoewelaken**. Koop max. € 350.000 of
huur max. € 850 p/m. Tel. 06-27175825

THEMAOCHTEND

D.V.
ZATERDAG
**29
OKTOBER**
Aanvang: 10.00 uur

Locatie: Bethlehemkerk, Oudlandseweg 50, Woerden

Thema:

Ds. A. Schot
zal de verbinding leggen met de vorige
themaochtend over dit onderwerp
en vervolgens spreken over de plaats
van Israël in het nieuwe verbond en de
betekenis daarvan voor de Evangelie-
verkondiging onder het Joodse volk.

Ds. D. de Wit
hoopt te spreken over het zogenaamde
nieuwe perspectief op Paulus. Vanuit
de Galatenbrief zal het kinschap van
Israël en de plaats van de ceremoniën
naar voren komen.

HET OUDE VERBOND WAS GOED HET NIEUWE IS BETER

Tijdens de **gratis lunch** die u aangeboden wordt is er
tijd om na te praten en gelegenheid voor ontmoeting.

Voor meer informatie en aanmelden (i.v.m. catering):
themaochtend.nl of tel. 0348-489 929



DEPUTAATSCHAP VOOR ISRAËL

UITGANGSPUNT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

De Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam is in verband met de pensionering van de huidige directeur-bestuurder op zoek naar een

directeur-bestuurder

die verbindend en met daadkracht leiding wil geven aan onze mooie school.

De Ds. Joh. Groenewegenschool is een school met 500 leerlingen waarin met overtuiging gewerkt wordt aan identiteitsgebonden onderwijs. Wij zoeken een leider die met enthousiasme verder wil bouwen en het team hierin weet mee te nemen.

Wij bieden een school met een stabiel team, een overzichtelijke organisatiestructuur en een mooi schoolgebouw. De teamleiders hebben een duidelijke leidinggevende positie in hun bouwteam, waardoor de nieuwe directeur-bestuurder zijn aandacht kan leggen bij algemene directietaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Reageer gerust!

Neem contact op met dhr. A. Geuze voor een kennismakingsbezoek (06-51589526 / a.geuze@groenewegenschool.nl). Voor vragen over de procedure of het indienen van een sollicitatiebrief kunt u terecht bij VGS-procesbegeleider dhr. J.M. van Ekeveld (06-48109193 / m.vaneckeveld@vgs.nl).

Datum van indienstreding in overleg.



Ds. Joh. Groenewegenschool

voor basisonderwijs
op Gereformeerde grondslag

Meer informatie en profielschets
op groenewegenschool.nl



Winter
campagne
2022/2023

'Ik ben heel bang voor de winter!'

Katya (11) uit Oekraïne

Voor € 17,50 per maand zorgt u ervoor dat een kind in de koude wintermaanden dagelijks een warme maaltijd en onderwijs krijgt.

Doneer nu op

komoverenhulp.nl

of scan de
QR-code.



Kom
over
en
help

Welkom terug op ons bungalowpark!

De Verrassing
Bungalowpark

AL 65 JAAR
VERRASSEND OP TEXEL

www.deverrassing.nl
0222 318906

BROUWER
PSYCHOLOGEN

Psychologische hulp voor kinderen en volwassenen

Brouwer Psychologen geeft hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen bij psychische klachten en in moeilijke situaties. Dat doen we vanuit onze christelijke identiteit, al ruim 30 jaar. Wij bieden o.a.:

- behandeling en begeleiding
- psychologisch onderzoek

Dit doen we ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kijk op www.brouwerpsychologen.nl.
Of bel **0180 - 426955**

Ridderkerk, Barneveld, Geldermalsen en Apeldoorn (nieuw)

Wie wordt onze nieuwe vrijwilliger?

Waardenvolle zorg

Kinderdagcentrum de Klimop in Zwolle zoekt vrijwilligers:

- Vervoersvrijwilligers (van Kroonheim Uddel, naar KDC De Klimop in Zwolle)
- Groepsvrijwilligers

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met:

 gvanvoorst@adullamzorg.nl
jcboerman@adullamzorg.nl

40 jaar

Adullam
gehandicaptenzorg

Bent u ook op zoek naar mooie **raambekleding**? Wij komen vrijblijvend bij u thuis adviseren! We nemen naast veel kleur en stofstalen ook jarenlange ervaring mee. Bel Jan op 06-36294314 of kijk op wiltraamdecoratie.nl

Annette van Maaren (Msc.)
Reformatorisch Psycholoog

 **PH**

Haastrecht Dudewater
Montfoort Gouda
0348-558000 of 06-42504158
www.phhaastrecht.nl

Psychologische Hulpverlening

NIEUW VERSCHENEN!

De Apocriefe boeken

Deze uitgave is een volledige herdruk, in aangepaste spelling, volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur. gebonden | 33132025
288 blz. | € 26,90

€ 26,90

BIJBELS DAGBOEK

Leven en licht

Ds. J.J. van Eckveld e.a.
Bijbels dagboek 2023. De stukjes bieden inzicht in Gods Woord en hebben dagelijks een spits om over na te denken.
paperback | 33131578
367 blz. | € 9,90

967 PAGINA'S

J. Durham
Christus gekruist, of Het merg van het Evangelie

72 preken over Jesaja 53. Veel belangrijke onderwerpen van de christelijke leer worden besproken.
gebonden | 33131783
976 blz. | € 49,90

€ 12,90

B. Hooghwerff
Een nieuw huis

Een oud verhaal dat een figuurlijke beschrijving geeft van de bekering. Fullcolour geïllustreerd.
gebonden | 33131929
32 blz. | € 12,90

€ 22,90

Ds. J. Fraanje
De laatste bazuin

Bijbels dagboek. Met ernst en liefde heeft ds. Fraanje de boodschap van Wet en Evangelie verkondigd.
gebonden | 33131981
381 blz. | € 22,90

€ 11,90

R.M. McCheyne
Wat moet ik doen opdat ik zalig worde?

Vragen van een heilbegerig hart. De korte hoofdstukken maken deze uitgave bijzonder toegankelijk en leesbaar.
gebonden | 33131684
75 blz. | € 11,90

AL ONZE UITGAVEN ZIJN OOK IN UW BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR



LUXEPAKKETTEN.NL

Een blik van waardering.

 W: WWW.LUXEPAKKETTEN.NL

 E: INFO@LUXEPAKKETTEN.NL

 T: 06-24530345


VerkeerstheorieVanWijngaarden

Je rijbewijs halen? Leer hier je theorie!




Laatste preken van JC Philpot dl 1-5 à €10,-
 Preken van John Kershaw dl1+2 €25,-
 William Gadsby dl 1-3 à €10,-
 078-6933783 Luisterpreken: hetbraambos.nl

MOOIE COLLECTIE ORGELS VAN DIVERSE MERKEN
RUIME ERVARING IN ZAAL- EN KERKORGELS



VERTROUWDE KLANKEN...


Stolk Orgels

 NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL KRABBENDIJKÉ

 VRIJHEIDSLAAN 55 OOSTPOLDERWEG 15

 2912 EA NIEUWERKERK A/D IJSSEL 4413 NN KRABBENDIJKÉ

 TEL. 0180 31 56 52 | WWW.STOLKORGELS.NL



Hé ICT-held!

MIGREER JEZELF OOK EENS.

 Word Hupraheld, net als Matthias

→ **Bekijk onderstaande vacatures op hupra.nl/werkenbij**

- ✦ ICT-Consultant
- ✦ VoIP engineer
- ✦ Cloud-Engineer
- ✦ IT-Support engineer

Altijd en overal gerust aan het werk. **hupraict.**


begravenisverzorging Den Hollander

- Alleen begravenissen
- Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling
- Dag en nacht bereikbaar

☎ 010 - 460 05 09
 ✉ info@tdenh.nl
 🌐 www.begravenisverzorgingdenhollander.nl



D.W. Schipper **J. Kooijman**

010-458 31 12 **0182-58 39 32**

 Capelle a/d IJssel Gouda

Dag en nacht bereikbaar

 WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Colofon

de Saambinder *Bewuste keuze*

De Saambinder
 Kerkelijk weekblad van de
 Gereformeerde Gemeenten

Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. G.J. van Aalst

Redacteuren: ds. B. Labee, J. van 't Hul

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

Bijdragen van medewerkers
 ds. G.J. van Aalst
 Perengaard 65, 3264 PB Nieuw-Beijerland
 T 0186-576990
 E gjvanaalst@kliksafe.nl

Boeken ter recensie en vragen voor rubriek "Vraag en antwoord"
 ds. B. Labee
 Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
 T 0318-51 35 97
 E b.labee@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk), berichten en meditaties:

J. van 't Hul
 Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
 T 0651-622260
 E jvthul@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk
 Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening,
 Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
 T 0348-489900
 E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan Verloop drukkerij
 postbus 33, 2950 AA Alblasserdam
 T 078-6912899
 E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór de week van verschijning aangeleverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandagmorgen 9 uur.

Advertenties € 1,47 per mm.
 Familieberichten € 0,45 per mm.
 Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie
 Adreswijzigingen enz. aan:
 Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
 Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
 T 0348-489900
 E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden
 IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v. De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen (bij vooruitbetaling):
 voor Nederland: € 14,50 per halfjaar (te betalen per 1 april en 1 oktober)

voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
 *afwijkend tarief voor:
 Canada: \$ 165, USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika
 Mr. A.M. Berman
 3340 Culp Rd. Unit 11
 Vineland Stn. ON LOR 2E0
 T 905 562 1331
 E amberman47@gmail.com

Bezoek ook onze website
www.desaambinder.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten en advertenties zonder overleg aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.

EEN LIED IN DE HERBERG



IN HET TEHUIS VOOR MILITAIREN VERTELDE MENEER RIPS VERDER ZIJN VERHAAL: 'IK VOELDE ME IN DIE HERBERG OPEENS HEEL AKELIG.

Eerst probeerde ik dat nog te verbergen. Ik dacht dat ik van een glas wijn wel zou opknappen, maar dat lukte ook niet meer. Na die tijd ben ik nog vaak ziek geweest, maar zo ziek als toen heb ik me nooit meer gevoeld. Ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen was en was erg bang voor de dood. Op dat ogenblik kwamen woorden van mijn moeder mij helder voor de aandacht, namelijk hoe vreselijk het is te moeten sterven zonder bereid te zijn en geen ander uitzicht te hebben dan voor eeuwig verloren te gaan.

Al mijn zonden kwamen mij voor de geest, als een hoge berg waar ik niet overheen kon kijken. In doodsangst riep ik: 'Moeder, moeder, ik ga sterven! Bid toch voor me!' Alsof anderen mij, nadat ik mijn leven in de dienst van de zonde had besteed, op het laatste ogenblik de hemel in zouden kunnen bidden. Nee, vrienden, reken daar nooit op. We moeten zelf in ons leven strijden om door de enge poort in te gaan. Hoe vroeger we daar mee beginnen, des te beter. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien, staat er in Gods Woord. Stel daarom je bekering niet uit, al ben je jong. Het laatste ogenblik kan er soms zo spoedig zijn.

Mijn moeder kon me daar natuurlijk niet horen, maar God hoorde mij wel. Tot Hem durfde ik echter niet te gaan, omdat mijn hart mij zo veroordeelde. Daarom dacht ik dat er voor mij nog een mogelijkheid zou zijn als anderen voor mij om genade wilden smeken. Dat het uiteindelijk van boven moest komen, dat geloofde ik wel. In dit bewustzijn riep ik gedurig: 'O bid toch voor me!'

Eindelijk klonk het als een stem uit de hemel in mijn oren ...:

Zes letters



Eind deze maand zal het weer Hervormingsdag zijn. We mogen op die dag terugdenken aan alles wat de Heere aan Maarten Luther heeft willen leren.

De vader en moeder van Luther hoorden bij de Rooms-Katholieke Kerk. In die leer werd Maarten Luther ook opgevoed. Maar gelukkig heeft hij Gods Woord mogen leren liefhebben. Hij is gaan vragen en bidden om vrede en rust voor zijn onrustig hart. De Heere heeft zijn gebeden verhoord. Na veel strijd heeft hij het geloof ontvangen dat ook zijn zonden vergeven waren door het allesreinigende bloed van de Heere Jezus.

Luther mocht in Gods Woord lezen van de wonderlijke ruil tussen zijn eigen ongerechtigheid en de gerechtigheid die Christus heeft verdiend. Hij was hier zo vol van dat hij op 31 oktober 1517 95 stellingen heeft vastgespijkerd aan de deur van de Slotkapel in Wittenberg.

Heel Europa kwam toen in rep en roer! Want Luther ging in tegen de leer van de Roomse Kerk. De boodschap die hij mocht uitdragen, was in het kort: Alleen Gods Woord is de waarheid. En er is alleen geloof door genade. Daar kan en hoeft niets van de mens bij.

Luther zal zich daardoor vast niet altijd veilig gevoeld hebben. Hij heeft ook zeker de macht van de duivel gevoeld. Maar hij wist dat God een vaste Burcht was! 'God is ons een Toevlucht en Sterkte' (Psalm 46:2). Dat mocht Luther steeds weer opnieuw ervaren.

Misschien zing jij straks ook wel het Hervormingslied: 'Een vaste Burcht is onze God, een Toevlucht voor de Zijnen! Mag je dan, net als Luther, al meezingen vanuit je hart? Heb je al mogen leren dat er van jezelf niets bij kan, maar ook niets bij hoeft?'

Het gaat om tweemaal zes letters: G-e-l-o-o-f door g-e-n-a-d-e alleen.

Leestip: Psalm 46



Ds. Labeë over:

Om der engelen wil

Er is veel onkunde over het dragen van een hoed door de vrouw. Wilt u er een achterpagina voor gebruiken om het blijvend onder de aandacht te brengen? Het is toch 'om der engelen wil'?

Hoofdbedekking

Regelmatig zijn er mooie boekjes verschenen over de hoofdbedekking van de vrouw. We noemen het recente boekje van ds. H. Brons, 'Je hoed als signaal'. In dit boekje wordt duidelijk en eenvoudig de Bijbelse opdracht tot hoofdbedekking in de eredienst uiteengezet. Ook het boekje van ds. C. Hogchem, 'Een macht op het hoofd', is een mooie exegese van de woorden die de Heere - via de pen van Paulus - ons toevertrouwd. Ook buiten ons kerkverband klinken deze eerlijke klanken. We wijzen op het boekje van ds. M. Klaassen en Sara-Maria Smit, 'De hoed en de rand'.

In veertig korte bijdragen, veelal aan de hand van kritische vragen, komen beide auteurs tot de conclusie dat het een vreugde moet zijn om te buigen onder dit concrete, positieve voorschrift. Maar omdat veel jongeren en ouderen niet wekelijks meer een boek ter hand nemen, hierbij toch enige aandacht voor de hoofdbedekking van de vrouw.

Veel mensen weten niet dat het dragen van een hoofdbedekking door vrouwen in kerkelijke samenkomsten zeker niet alleen in Nederland voorkomt. Tot in de twintigste eeuw was het wereldwijd in vrijwel alle kerken het geval, tot welke stroom van het christelijke geloof zij ook behoorden. Nog altijd wordt van vrouwen en meisjes die een oosters-orthodox kerkgebouw betreden, verwacht dat zij hun hoofd bedekken. Tot het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) gold deze verplichting zelfs ook binnen de Rooms-Katholieke Kerk...

In 1 Korinthe 11 spreekt de apostel Paulus over de samenkomsten van de christenen. Waar onder het Jodendom de mannen geteld werden, blijkt het nu te gaan om mannen en vrouwen. Dan klinkt het geladen woord in vers 16: 'Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil'. Vanuit de grondtaal is duidelijk dat die 'macht' niet kan slaan op het (lange) haar van de

vrouw als bedekking. Nee, het gaat hier om de scheppingsorde die de Heere Zelf heeft ingesteld tussen man en vrouw, met de daarbij behorende gezagsverhouding. De Heere wil dat dit zichtbaar is in de gemeente. En dan worden de 'engelen' genoemd. De kanttekening (26) schrijft onder andere: 'Dit verstaan sommigen van de leraars der gemeente, die in de Schrift ook engelen, dat is, boden of gezanten Gods genaamd worden. Doch dit kan bekwapelijker verstaan worden van de dienstbare geesten, die vanwege hun ambt eigenlijk engelen doorgaans genaamd worden. Want dewijl dezelve in de vergaderingen der gelovigen tegenwoordig zijn, en door alle onordentelijkheid of ongeschiktheid, die daar zou mogen gepleegd worden, bedroefd worden, zo vermaant de apostel de vrouwen, dat zij deze heilige geesten ook behoren te ontzien, om hen hierin niet te bedroeven'. Hoe aangrijpend is het dan, wanneer we de engelen bedroeven, ja, wanneer de engelen zelfs weggaan, omdat we niet meer luisteren naar Gods inzetting...

Hoofdversiering

Het was niet de eigenlijke vraag, maar we voegen het er toch graag aan toe. Als de Heere in Zijn Woord spreekt over hoofdbedekking, welk soort hoofddeksel is dan het meest gepast? We citeren een stukje uit een ouder boekje, 'De hoofdbedekking, wat zegt de Heilige Schrift?' van Timothy Nelson. In het hoofdstuk over cultuur en mode werpt hij de vraag op: 'Welk soort hoofddeksel is in het geding? Hier moet in herinnering gebracht worden, dat het gebruikte woord in 1 Korinthe 11 spreekt van 'een ruime bedekking'. Het is onwaarschijnlijk dat veel van de onzichtbare netjes, kleine haarbanden en dunne sluiers, die tegenwoordig voor hoofdbedekking doorgaan, aan deze voorwaarde voldoen. Zij mogen de heerlijkheid van de vrouw vergroten, maar zij bedekken die niet. Laat daartegenover de vrouw die een goed hoofddeksel draagt, niet een bepaalde mate van zelfvoldoening gevoelen, indien haar hoofddeksel alleen maar een tegemoetkoming is aan de hedendaagse gewoonte in de mode'.

Ten slotte - ook in deze zaak - spreekt de Koning van de Kerk: 'Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied' (Joh. 15:14). Lezer(es), is het *kennen* van dit geheim of het *verlangen* naar dit geheim, zo sterk dat al het bovenstaande een heilige 'van-zelfsheid' of vanzelfsprekendheid is geworden?



VRAAG?

Heb jij/hebt u ook een vraag? Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labeë of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie.

Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder.

Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.