

KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de AAMBINDER



GEREFORMEERDE GEMEENTE
OOSTBURG



04 Formuliergebeden



06 Week van het gezin



20 Vergeestelijken

Een ernstige raad van Paulus

ds. J. Schipper, Scherpenzeel

We vinden hier het testament van Paulus, geschreven tijdens de tweede gevangenschap te Rome, kort voor zijn sterven. Hij voelt zijn einde naderen. En nu vraagt hij zijn geestelijke zoon Timótheüs zo spoedig mogelijk naar Rome te komen om afscheid van hem te nemen.

► Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie.

2 Timótheüs 2:8

Paulus moet zeggen dat allen in Azië hem achtergelaten hebben. Slechts Onesiforus heeft hem trouw bijgestaan en verkwikt en heeft zich niet geschaamd om de gevangenschap van Paulus. Soms blijft een mens na een druk leven met vele contacten alleen achter en sterft in alle



Bij de voorpagina:

GEREFORMEERDE GEMEENTE OOSTBURG

Nadat de twee eerder bestaande Gereformeerde Gemeenten te Oostburg zich aan het kerkverband hebben onttrokken, ontstaat er in 1958 opnieuw een afdeling van de Gereformeerde Gemeente te Terneuzen. Vanwege het geringe aantal leden en

de moeilijkheid om in de ambten te voorzien, moet deze afdeling in 1966 echter worden opgeheven. Ernstige verdeeldheid binnen de plaatselijke Gereformeerde Gemeente in Nederland leidt ertoe, dat er op 8 december 1982 voor de derde keer een Gereformeerde Gemeente in Oostburg wordt geïnstitueerd. Aanvankelijk worden de kerkdiensten in het verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk gehouden. Al spoedig wijkt men echter uit naar de Gereformeerde Kerk. Omdat er aan het gebruik hiervan nogal wat beperkingen verbonden zijn én omdat de gemeente al enkele jaren een lichte groei laat zien, betreft men op 17 mei 1994 een nieuw kerkgebouw (met 135 zitplaatsen) aan de Melkweg. Ds. H. Paul spreekt daarbij over Psalm 27:4. De gemeente telt 59 belijdende leden en 31 doopleden.

eenzaamheid. Maar Paulus wist dat de Heere met hem was!

In het gevang

De dingen die hier door Paulus aan het papier worden toevertrouwd, zijn dus geschreven vlak voor zijn einde op deze aarde. Calvijn zegt: 'Niet met inkt, maar met bloed geschreven'. Bovendien zijn ook deze woorden als uit God, in Zijn tegenwoordigheid, gedreven door de Heilige Geest, geschreven. Hier worden we ten diepste gedirigeerd en geadviseerd door een gevangene. Maar het is dan ook een gevangene in den Heere!

Timótheüs is op dat moment in Efeze. Daar is nog veel werk te verzetten, mede door de dwaalgeesten die er rondwaren. Wat pastorale aandacht heeft Timótheüs wel nodig. Hij is nog jong en hij is niet sterk. Een verklaarder zegt: 'Hij is eerder geneigd om te leunen dan om te leiden'. En dat is nu ook de zorg van Paulus. Daarom komt Paulus met dit laatste appèl, een soort ultimatum, een geestelijk testament, terwijl hij dus zelf in de gevangenis zit. Dit keer niet in 'een eigen gehuurde woning', zoals bij zijn eerste gevangenschap, maar in een sombere kerker, als een misdadiger in de ketenen. En nu probeert Paulus zijn leerling nog op te wekken en te bemoedigen!

In de strijd tegen de dwaalleraars moet Timótheüs onvermoeid volhouden. Er zullen nog zware tijden komen. Maar in die strijd is het de roeping vast te houden aan Gods Woord en aan de gezonde leer. Zo lezen we hier allerlei raadgevingen. De kern vinden we in onze tekst: vergeet Mij, Jezus Christus, de Opgestane, niet! Maar als u de verzen voor en na vers 8 leest, komt u steeds de woorden 'strijden' en 'lijden' tegen. Timótheüs mag leven uit de overwinning van Pasen, maar dat houdt niet in dat de lijdens-tijd voorbij is. Ook na Pasen gaat het lijden door. Althans, zo lang Gods kinderen in deze bedeling zijn. Kent u dat? Dat strijden en lijden in de kracht van de opgestane Levensvorst?

In gedachtenis

Paulus houdt het nu Timótheüs en ons voor om de opwekking van Christus in gedachtenis te houden. Want er zullen ketters opstaan, die de opstanding van Christus en de opstanding der doden ontkennen. En wat nu ter lering geschreven is voor Timótheüs, is ook tot onderwijs voor ons geschreven. Want ook in onze tijd gaan vele geesten uit, die elk om het hardst roepen: 'Hier is de Christus en daar is de Christus!' Maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. Ik denk aan de geest van algemene verzoening. Ik denk aan de geest van 'je moet geloven' buiten wedergeboorte en bekering om. Ik denk aan de geest van 'neem toch Christus aan' zonder enige kennis van het plaatsmakende werk door de Heilige Geest. Dat ook onze jeugd ervoor bewaard mocht blijven. Dat je je niets laat opdringen in het geloofsleven waar God Zelf niet van afweet.

Kent u dat? Dat strijden en lijden in de kracht van de opgestane Levensvorst?

Denk eraan: de opstanding van Christus is de bron van alle leven. Als dat niet gebeurd was, zou alle geloof tevergeefs zijn. Hij is opgewekt! Wat houdt dat nu ook in? Dat wij van nature allen dood zijn. Er moet een wonder in ons leven gebeuren. En dat is nu mogelijk geworden door de opstanding van Christus. Dan gaat Christus de Zijnen voorbij op het vlakke des velds en Hij roept hen toe: 'Leef, in uwen bloede, leef!' En dan worden ze levend

gemaakt tot een levende hoop. Tweemaal 'leef', want het is een vast verbond. Onwankelbaar! Hoe groot als ze dan ook die tweede voorbijgang mogen meemaken. De eerste keer is het uur van Gods welbehagen: van dood levend! Maar de tweede voorbijgang is het uur der minne. Dan gaat Christus Zich ontfermen over zo'n naakte zondaar.

In Zijn gemeenschap

Wat staat er nog meer? Dat Christus is uit den zede Davids. Het is een korte omschrijving van de Persoon des Middelaars. Het zegt iets over de oorsprong. Wat was de stam van Isaï vervallen ten tijde van de geboorte van Christus. Maar toch heeft deze tronk een Rijsje en een Scheut voortgebracht. Want Christus moest zijn een Spruit en een Scheut uit de wortel van Isaï. Hij moest zijn waarachtig mens met ziel en lichaam en behoren tot ons menselijk geslacht. Anders had Hij niet kunnen lijden en sterven. Anders had Hij ook niet voor de zonden kunnen betalen. Het is het wonder aller wonderen: 'God geopenbaard in het vlees'. Dat zal dan ook Gods volk oorzaak geven tot eeuwige verwondering. Gekomen vanuit de eeuwigheid in de tijd: in ons vlees en bloed. Het Wonder in de kribbe is de volvoering van het welbehagen des Vaders. Gewrocht door de Heilige Geest. Geboren, geleden, gestorven, maar ook opgewekt! O, dat Hij in waarheid ons geopenbaard mocht worden.

Wat is het nodig in het leven van Gods strijdende Kerk deze woorden te beoefenen: 'Houd in gedachtenis!' Tot versterking en bemoediging in het strijdperk van het leven. Eenmaal zal voor hen een tijd aanbreken dat die oproep niet meer nodig is. Maar dan is het eeuwigheid. Dan behoeven ze Christus en Zijn opstanding niet in gedachtenis te houden. Want ze hebben Hem dan eeuwig voor zich. Dan is het niet meer mogelijk af te dwalen. Dan zullen ze eeuwig in Zijn gemeenschap delen. ♦



Uit:
HET ABC VAN HET GELOOF
dr. A. Comrie
(uitg. De Banier, 2016).

B**BEKENNEN VAN ONGERECHTIGHEID****2. Een grote weldaad**

In het vervolg van Psalm 32 verzekert de dichter ons dat elke heilige dit aanbidden ook werkelijk op een goede wijze in praktijk zal brengen. In vers 6a staat: 'Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindens-tijd'. In deze tekst horen we de dichter dus spreken over de manier waarop de heiligen dit in praktijk brengen. Hij noemt allereerst hun activiteit: ze aanbidden.

Barmhartig en heilig

Degenen die aanbidden, worden de *heiligen* genoemd. De geleerden merken hierover op dat het grondwoord dat hier door 'heilige' wordt vertaald, letterlijk betekent: een medelijdend, liefdevol en barmhartig persoon. Dat is een uitnemend kenmerk van Gods kinderen en gunstgenoten. Daarom spreekt Christus hen zalig. Zie Mattheüs 5:7: 'Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden'. Deze deugd wordt overigens alleen maar op een goede manier aange troffen bij iemand die 'geheiligd' is. Laat ik van beide aspecten iets mogen zeggen, over die heiligen en die barmhartigen.

- a. Wie alles wat hiervóór gezegd is in praktijk brengt en dezelfde werkzaamheden in de ziel kent als David, is een *barmhartige*. Dat is iemand die met verdriet in zijn hart nauwlettend de ellende en moeite van een ander in het oog houdt en daarover in zijn hart bewogen is. Hij heeft daar aandacht voor en is vervuld met een hartelijk medelijden. Een barmhartig mens is iemand die er met de inzet van zijn hele persoon op gericht is manieren

► en middelen te bedenken om mensen in hun ellende met adviezen of metterdaad te helpen (Spr. 14:22). Hij denkt hier dus niet alleen over na, maar wil zo iemand ook echt op tijd helpen. Ook als een barmhartig mens benadeeld is door degene die nu in moeite verkeert, vergeeft hij hem toch graag. Hij wil de verkeerde daden van zo iemand niet op een harde manier aan de kaak stellen, want juist als hij bedenkt hoe hijzelf voor tienduizend talenten bij God in de schuld staat, wil hij graag die ene penning aan zijn naaste vergeven (zie Matth. 18:23-35).

Ten slotte stelt een barmhartig mens zich dikwijls garant voor een medemens in zijn ellende. De gouden spreuk van Christus (zie Matth. 7:12 en Luk. 6:31) staat in zijn hart geschreven, dat hij alles waarvan hij wil dat men in zo'n ellendige toestand voor hem zou doen, probeert met zijn hele hart ook voor een ander te doen. O, wat is dat een kostelijke eigenschap!

- b. Of wilt u liever bij de gekozen vertaling van 'heiligen' blijven? Die is heel overtuigend; de gelovigen zijn *heilig*! Ze zijn niet volmaakt, want de besten onder hen hebben hun gebreken. Als iemand zegt dat hij geen zonden heeft, bedriegt hij zichzelf en is de waarheid niet in hem (zie 1 Joh. 1:8). De volmaaktheid wordt bewaard voor de hemel. Maar de gelovigen zijn wel heilig, omdat zij vernieuwd worden in al de vermogens van hun ziel. Zij zijn naar Gods beeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zij zijn ook heilig, omdat ze in het bijzonder gericht zijn op het beoefenen van de heiligmaking. Het is hun innige wens dat, zoals Hij heilig is Die hen geroepen heeft, zij ook zelf heilig mogen zijn in heel hun levenswandel. Daarom proberen ze de zonde eronder te krijgen, en verwaarlozen ze geen enkel middel waardoor de heiligmaking bevorderd kan worden (zie Hebr. 12:14).

► wordt vervolgd

Het gebed vóór het Heilig Avondmaal

ds. G.J. van Aalst, Nieuw-Beijerland

In het eerste deel van het Formulier om het Heilig Avondmaal te houden, hebben we onderwijs gekregen over de inzet, de zelfbeproeving en het doel van het Avondmaal. Vervolgens wordt de dienst voortgezet met: 'Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen...'

Een zondaar leeft immers van het gegeven goed. Daarom wordt ootmoedig om Gods genade(gaven) gebeden. In een tussenzin wordt beleden waar het in het Avondmaal wezenlijk om gaat. We hoorden hierover al veel meer in het voorafgaande onderwijzende gedeelte.

Direct in het begin van het gebed gaat het vooral om drie zaken. En let op de bijvoeglijke naamwoorden, die de hartentaal vertolken van Gods kinderen: de *heerlijke* gedachtenis, de *bittere* dood en Uw *lieve* Zoon. Bij bevinding weet men hoe goed en zalig de overdenking is, hoe bitter de zonde en daarom ook de dood van de Borg is, en hoe dierbaar Gods Zoon is. Hij is het zo waard om geliefd te worden! Het gaat om: 'Doe dat tot Mijn gedachtenis'.

In het begin van het gebed ná de Avondmaalsbediening wordt onderscheiden gesproken over het feit dat de Heere 'ons geeft een waarachtig geloof'. Door de bediening van het Woord en de Heilige Geest is dit geloofsbeginsel gewerkt. Tot versterking daarvan heeft Hij het Heilig Avondmaal laten instellen. Het geloofsbeginsel wordt dus niet door het Avondmaal gewerkt. Laten we de werking van de twee

genademiddelen goed blijven onderscheiden. We gaan niet aan de verbondsdis om het geloof te ontvangen, maar om het reeds gewerkte geloofsbeginsel te versterken. Dat blijkt ook in het gebed.

Werken en sterken

Samengevat roept de Kerk in het gebed vóór de bediening God de Vader aan, of Hij door Zijn Heilige Geest wil bewerken dat de disgenoten zich 'hoe langer hoe meer mogen overgeven aan Zijn Zoon'. Dit geloofsvertrouwen, deze geloofs-overgave, blijkt in deze 'bezwaarde en verslagen harten' in beginsel dus gewerkt. In het verlies van eigen waardigheid en gerechtigheid, ja zelfs van het eigen leven, zijn ze tot Christus gebracht. Zoals we dat ook horen in de Zondagen 5 en 6 van de Heidelbergse Catechismus. Nu wordt gevraagd of dit tere beginsel door middel van het Heilig Avondmaal mag worden gesterkt. Of er meer kennis van en gemeenschap met Christus ontvangen mag worden, in het verzegelen dat God waarachtig is (Joh. 3:33) en in het vastere vertrouwen op Immanuël. Zoals we daarover in Zondag 7 duidelijk worden onderwezen.

Acht Geestesvruchten

Daarna volgt het woord 'opdat'.

Vervolgens lezen we de vruchten van deze zielsovergave aan de Zaligmaker. Het zijn wel *acht* kostbare vruchten van de Heilige Geest. Deze totale afhankelijkheid van de genadebediening van de Heilige Geest geldt zeker de Avondmaaltijd: de voorbereidingspreek, de voorbereidingsweek en de bediening zelf. Maar het geldt eigenlijk het hele leven van Gods gekenden. Ze groeien van zichzelf nooit uit boven 'bezwaarde en verslagen harten'.

Deze vertrouwende geloofsovergave aan de Zaligmaker zal beslist niet zonder vruchten blijven. Slechts kort kunnen deze Geestesvruchten worden aangeduid:

1. *Voeding* door het enige hemelse Brood. Want alleen Zijn vlees is waarlijk spijs en Zijn bloed is waarlijk drank. Daarbuiten hebben ze geen leven in zichzelf, naar Johannes 6:53.
2. *Verlossing* van de zonde, door de inwoning van Christus' Geest in het hart.
3. *Waarheid* in het binnenste: dat ik wezenlijk deelheb aan het genadeverbond, waarvan Christus het Hoofd is.

4. *Zekerheid*: niet twijfelen aan Vaders gunst en zorg.
5. *Lijdzzaamheid*: zichzelf verloochenen en de Heiland belijden.
6. *Toekomstverwachting*: blijmoedig gericht zijn op de wederkomst.
7. *Heerlijkmaking*: gelijkgemaakt worden aan Christus' verheerlijkte lichaam.
8. *Volkomen zaligheid*: altijd bij Christus zijn doordat Hij tot Zich neemt.

Er wordt tweemaal uitdrukkelijk gebeden of de Heere 'door Zijn Heilige Geest wil bewerken' en 'door de kracht van de Heilige Geest' wil spijzigen en laven. Want wie zijn we zonder deze Geest? Zo wordt God verheerlijkt, doordat de Geest altijd aanwerkt op de kennis en de gemeenschap met de Middelaar. In dit licht wordt het onderwijs over de zelfbeproeving en het doel Geest en leven.

Deze Bijbelse en pastorale accenten blijken noodzakelijk voor de troost bij de avondmaalsbediening. Want het schreeuwende schaap wil bij de Herder schuilen. Het moet gedragen worden, anders komt het nooit in de schaapskooi. De bruid kan niet zonder de Bruidegom. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Daarvoor gebruikt

de Heilige Geest het sacrament als middel.

Liturgie van de troost

Het gebed is nog niet ten einde.

U vindt het hopelijk niet te lang!

Er volgen nog twee zaken: het 'Onze Vader' en de 'Twaalf geloofsartikelen'. Voor de verklaring van beide verwijzen we van ganser harte naar de Heidelbergse Catechismus (Zondag 45 tot en met 52 en Zondag 7 tot en met 22). Dit onderwijs maakt een wezenlijk deel uit van ons troostboek. Dat wordt door middel van dit gebed ingedragen in de levenspraktijk van de strijdende Kerk. De troostleer brengt op deze manier in de binnenkamer, want de geloofsleer wil beléefd worden.

De inleidende zin voorafgaande aan het volmaakte gebed is: 'Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, Die ons aldus heeft leren bidden...'. De Insteller van het Heilig Avondmaal is ook de Gastheer, is ook het Voorwerp des geloofs, is ook het verlangen van de ziel, is ook de Voorbidder: woord voor woord en zaak voor zaak. Want zonder Hem kunnen we niet zuchten noch van hier naar Boven vluchten.

De inleidende zin voor de Twaalf artikelen zegt ook genoeg: 'Wil ons ook door dit Heilig Avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld Christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart...'. Hoe passend is de belijdenis van de Kerk in het gebed voor het Avondmaal opgenomen. Het is veelzeggend dat belijden en bidden een eenheid vormen. Het gaat immers om de versterking van het geloof, kernachtig beleden in de Twaalf artikelen. Want het ware geloof richt zich altijd op het beschreven Woord en op het vleesgeworden Woord. Daar alleen vindt een zondaar troost. Het Avondmaalsformulier wordt daarom ook wel 'de liturgie van de troost' genoemd.

Kent u deze onuitsprekelijke troost in de weg van Gods dierbare inzettingen? ♦



▶ 'Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen'.

Samenleven begint in het gezin

Werkgroep Gezin

Voor de tweede keer organiseert het Gezinsplatform de Week van het Gezin, dit jaar van 11 tot en met 17 mei. Het platform zet het gezin op de kaart, 'omdat samenleven in het gezin begint'.

Zowel politiek als maatschappelijk wordt aandacht voor de waarde van een stabiel gezin gevraagd. Een stabiel gezin heeft niet alleen waarde voor elk lid van het gezin, maar ook voor de samenleving. Een niet-stabiel gezin biedt onvoldoende veiligheid voor de gezinsleden. Dit jaar is het thema van de week: 'Goed gezi(e)n'. De vraag is wel of de overheid en de samenleving het gezin voldoende zien en steunen. Met dit thema hoopt de organisatie de positie van het gezin in de huidige samenleving te versterken. De betrokkenen bij het Gezinsplatform zijn van mening - en die kunnen en willen we van harte ondersteunen - dat vitale gezinnen in hoge mate bepalend zijn voor de gezondheid en de toekomst van de samenleving.

Madurodam

Als de politiek van de waarde van een

goed gezin overtuigd is en het gezin goed gezien wordt, zal dat ongetwijfeld geld kosten. Dat geld moet gebruikt worden om problemen in gezinnen te voorkomen, en als er al problemen zijn om de juiste steun te kunnen bieden. In de Week van het Gezin zijn er diverse activiteiten, waaronder een gezinsdag in Madurodam. Tevens wordt een gratis magazine uitgegeven. Zie voor meer informatie: www.weekvanhetgezin.nl

Veilig en warm

De Week van het Gezin is vooral naar buiten gericht. Daarom is het goed om ook wat meer naar binnen te kijken. Mogelijk denken we dat er onder ons wel positief over het gezin gedacht wordt. Dat zal over het algemeen zeker het geval zijn. Maar als we om ons heen kijken, kan toch de aanbeveling niet ontbreken: blijf de waarde van het gezin zien! Wat een zegen als

kinderen kunnen en mogen opgroeien in een veilig en warm nest. Dat blijft hen bij en daar zullen zij later met veel waardering over spreken en in de opvoeding ook doorgeven. De werkelijkheid laat echter ook andere omstandigheden zien. Het huwelijksformulier begint met de zin: 'Overmits den gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt...'. Wat is er veel gebrokenheid. Denk aan het overlijden van een of beide ouder(s), aan scheiding of grote spanningen in het huwelijk. Het maakt een groot verschil onder welke omstandigheden er sprake is van gebrokenheid en of er sprake is van wel of geen veiligheid. Veel problemen vragen om extra zorg en aandacht. In het huwelijksformulier staat ook een belofte, namelijk dat de Heere de getrouwen Zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen.

Voorkomen en genezen

Binnen hulpverleningsorganisaties gaan de meeste vragen over relaties. Hulpvragen komen vaak binnen als het al niet meer goed loopt. Daarom wordt aan deze organisaties gevraagd meer aan preventie te doen. Voorkomen is beter dan genezen. Een goede voorbereiding van een huwelijk is aan te bevelen. Dat kan bijvoorbeeld door een cursus huwelijkstoerusting te volgen. Toerusting binnen het huwelijk is eveneens mogelijk. Onder Gods zegen kunnen zulke voorbereidingen problemen voorkomen. Lees ook Efeze 5. Wat een rijke adviezen vinden we in dat hoofdstuk!

Als er kinderen komen, is hulp in de soms zo moeilijke opvoedingsvraagstukken eveneens mogelijk. Laat daarbij ook onze kerkelijke gemeente een omgeving zijn waar ondersteuning mogelijk is, zoals door opvoedgroepen. Op die manier kunnen we elkaar tot een hand en voet zijn. Het thema 'Goed gezi(e)n' moet zich niet alleen op de politiek en de samenleving richten, maar verdient zeker ook onze aandacht. Het gebed voor onze gezinnen blijft noodzakelijk en het zal in het gemeenschappelijk gebed zeker van tijd tot tijd aan de orde komen. ♦

Reacties kunnen gemaïld worden naar de **Werkgroep Gezin**: n.j.teerds@kliksafe.nl



▶ Vitale gezinnen zijn in hoge mate bepalend voor de toekomst van de samenleving.

De betrokkenheid van de gezinnen

Werkgroep Onderwijs in samenwerking met de NRCEA

De meeste van onze scholen in Noord-Amerika hebben een zogenaamde ‘grassroots’ oorsprong. Dat wil zeggen dat ze gestart zijn nadat ouders hun bezorgdheid hadden geuit over de liberale, humanistische en immorele trends op openbare scholen. Ouders en kerkenraden wezen op de noodzakelijkheid van eigen reformatorisch onderwijs.

Het starten van eigen scholen is in Noord-Amerika een uitdaging! Omdat er veelal geen of weinig financiële steun van de overheid is, zijn alle kosten voor het opstarten en runnen van privéscholen voor de eigen achterban. Er zijn dus veel bereidwillige harten en handen nodig om eigen reformatorische scholen te bouwen en te organiseren.

Velen voelden zich gedreven door de noodzaak en mochten deze nood voor de Heere neerleggen. Daarop hebben opmerkelijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Er werd geld gegeven om scholen te bouwen. Er konden leerkrachten en beheerders worden aangenomen. Vele vrijwilligers droegen bij op manieren waarover niemand zich vooraf enige voorstelling had kunnen maken. Ouders waren zo blij dat ze hun ‘eigen scholen’ hadden dat geen offer hun te veel was. In het ontstaan van de schoolorganisatie werd de kennelijke hand des Heeren gezien. Zijn bestuur ging iedere menselijke planning ver te boven.

Ouderbetrokkenheid

Deze betrokkenheid is nog steeds zichtbaar. Ouders en grootouders zijn nog altijd nauw betrokken bij de gang van zaken op de scholen. Zo werken ze mee aan evenementen om geld in te zamelen, aan speciale bouw- en operationele projecten, en vervullen ze paraprofessionele functies in de scholen. Hieronder vallen functies als



▶ De schoolbussen staan gereed om de kinderen weer thuis te brengen.

onderwijsassistent en bibliothecaris, het verzorgen van (warme) lunches, schoonmaak- en onderhoudsprojecten binnen en buiten de school, en zelfs het helpen bij verbouwingen of uitbreidingen van de gebouwen. Deze vrijwilligers zijn van vitaal belang voor het functioneren van onze scholen, en zorgen ervoor dat de gemeenschap zich verenigd voelt en zich blijvend inzet voor een goede gang van zaken. Een andere manier waarop ouders betrokken zijn bij de school is door het betalen van schoolgeld. De offers die hiervoor gebracht moeten worden, zijn groot. Sommige families betalen bijna 20.000 euro per jaar om hun kinderen naar onze scholen te kunnen sturen. Dit komt nog eens boven op de collecten,

die in de ondersteunende kerkelijke gemeenten voor het eigen onderwijs worden gehouden.

De kerkenraad

Ouders zijn niet alleen betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school, maar ook bij het toezicht houden. De meeste scholen hebben een schoolbestuur dat de besluitvorming en de principiële richting bepaalt. Vaak zijn een aantal bestuursleden ambtsdrager van de plaatselijke kerkelijke gemeente, of zijn ze door de kerkenraad aangesteld. Andere bestuursleden zijn veelal ouders of grootouders van leerlingen.

Er is nog een manier waarop ouders betrokken zijn bij onze scholen.

Er is een nauwe band omdat ze hun kinderen naar de school sturen waar ze zelf ook ooit op hebben gezeten. Dat schept een familieband in de gemeenschap die de generaties op een speciale manier met elkaar verbindt. Ondanks het feit dat onze scholen al meer dan 50 jaar bestaan, heerst er nog steeds een sterk gevoel in de gemeenschap van: ‘Dit is onze school’. En vooral in het licht van de woke-ideologie die overal om ons heen grijpt, is er een blijvende waardering voor onze eigen reformatorische scholen.

Uitdagingen

Zijn er dan geen uitdagingen?

Die zijn er zeer zeker. De financiering van onze christelijke scholen is altijd een grote zorg, zelfs als er een beetje overheidssteun beschikbaar is. Het vinden van gecertificeerde leerkrachten is ook een zorg. Ook is er een toenemende druk van binnen en buiten onze scholen om te voldoen aan maatschappelijke normen. Maar tot op de dag van vandaag mogen we zeggen dat de Heere heeft voorzien, vaak op opmerkelijke manieren. We hopen en bidden dat er ook in de onbekende toekomst plaats mag zijn voor onze eigen scholen vanuit de belijdenis: ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U’ (Ps.39:7). ♦

Reactie naar

p.kieviet@versluissschool.nl

▶ wordt vervolgd

Gereformeerde Gemeente Enter 75 jaar

Kerkenraad Enter

Zo de Heere wil en wij leven is het 27 april 75 jaar geleden dat de Gereformeerde Gemeente van Enter werd geïnstituëerd door ds. P. Honkoop sr.

Eerder al, op 24 oktober 1931, hadden enkele ambtsdragers van de Nederlands Hervormde Kerk te Enter na rijp beraad en biddend opzien tot de Heere een zogenaamde evangelisatie gesticht. Er werd informatie ingewonnen bij de heer H. Brink, godsdienstonderwijzer te Vriezenveen, hoe een en ander daar was aangepakt. Uiteindelijk werd aan de Dorpsstraat een houten kerkje gebouwd met 160 zitplaatsen voor de som van 1800 gulden. Het was een gebouw waar 'den vollen Raad Gods' kon verkondigd worden. Het 'Reglement' dat werd opgesteld, bevatte veertien artikelen, waarvan volgens artikel twaalf de eerste vier onveranderlijk waren.

Afdeling Walkerk

In 1942, midden in de oorlog, ging het grootste deel van de groep over naar de Gereformeerde Gemeenten en zo ontstond er een afdeling van de Walkerk in Rijssen. Dit heeft



▶ Het kerkinterieur.

geduurd tot 27 april 1949. Op die dag vond de instituering tot zelfstandige gemeente plaats.

De gemeente groeide en besloten werd om een eigen consistorie en verenigingszaaltje te realiseren, achter tegen het houten kerkje. Vanaf toen hoefde de kerkenraad niet meer bijeen te komen in de keuken bij de burens. Het houten kerkje vertoonde echter steeds meer bouwkundige problemen en in 1977 werd besloten een nieuwe kerkzaal te bouwen met 200 zitplaatsen. Deze werd op 11 mei 1978 in gebruik genomen door ds. J. Mol met een preek over Psalm 84:5: 'Welgelukzalig zijn zij die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela'. Veel heeft de gemeente te danken gehad aan ouderling G.J. van der Stouw, die de bijnaam Chrisjan had. Hij gaf van 1941 tot 1976 catechisatie aan de jeugd van de gemeente. Na die tijd ontstond een turbulente periode met verschillende wisselingen in de kerkenraad.

In 1980 kwam diaken J.M.A. Diepeveen uit Hendrik-Ido-Ambacht als maatschappelijk werker in Rijssen. Hij ging met zijn gezin in Enter wonen. Al snel werd hij gekozen tot ouderling en in dat ambt mag hij de gemeente nog steeds dienen. Lange tijd deed hij dat samen met diaken O. Zwolsman. De gemeente mocht onder de zegen van de Heere groeien en daarmee groeide ook de kerkenraad. Op dit moment zijn er vier ouderlingen en twee diakenen. Tot een eigen predikant kwam het echter nooit, hoewel



▶ Het reglement van oprichting.

daar in 1959 en 1960 samen met de gemeente van Almelo diverse pogingen toe gedaan zijn.

Veel preekbeurten

Toch zorgt de Heere trouw voor de kleine gemeente van Enter. Hij geeft merkbaar vrucht op de prediking. Niet alleen bij ouderen, ook bij jongeren. Er is in verhouding weinig leesdienst. Veel preekbeurten worden verzorgd door predikanten van onze gemeenten. Vooral in de vakantietijd merken we dat dat mensen trekt. Er zijn zondagen geweest dat de kinderen in de vensterbanken en op het trapje van de preekstoel moesten zitten. Ook het verenigingsleven floreert. Er is een grote vrouwenvereniging, er zijn jeugdverenigingen voor -12 en -16 en een goed bezochte Bijbelstudievereniging. Ook in materieel opzicht ontbreekt het de gemeente aan niets. Grote uitgaven voor renovatiewerkzaamheden in de afgelopen drie jaren konden worden bekostigd uit verschillende legaten. Dit hadden de broeders die 75 jaar geleden begonnen met een evangelisatie niet kunnen denken. Dat kleine stekje in Enter bestaat nog steeds. Nog steeds wordt hetzelfde Woord gebracht. Nog steeds zorgt diezelfde God voor de komst van Zijn Rijk. Het is reden voor dank en ootmoed, met de woorden uit 2 Samuël 7:18 waarmee ds. J. Karels het 40-jarig bestaan van de gemeente herdacht: 'Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?' ♦

Metten of wegen?

C.S.L. Janse, Ugchelen

Begin deze maand publiceerde het Vaticaan een document over de menselijke waardigheid. Daarin kwamen allerlei belangrijke ethische thema's aan de orde.



► Het Vaticaan publiceerde een document over de menselijke waardigheid.

Abortus wordt omschreven als een van de ergste misdrijven die de mens tegen het leven kan begaan. Euthanasie en zelfmoord worden afgewezen. Als mensen zelf hun geslacht willen kiezen, is dat niet anders dan de aloude menselijke verleiding om zich in de plaats van God te stellen. En zo waren er meer uitspraken waar we het helemaal mee eens kunnen zijn. De huidige paus heeft wel de naam dat hij minder streng is dan zijn voorganger Benedictus XVI, maar kennelijk wil hij toch op al deze punten de traditionele lijn van de kerk vasthouden, ook al roept dat in de moderne maatschappij veel verzet op. Overigens moeten we daarbij wel bedenken dat het grootste deel van de rooms-katholieken zich van al deze regels weinig aantrekt. En de roomse clerus staat erom bekend dat zij officieel wel aan de regels vasthoudt, maar in de pastorale praktijk ijverig zoekt naar allerlei sluiptwegen om er onderuit te komen.

Gemeenschappelijk

Toch is het opvallend dat wij deze verklaring met zoveel instemming kunnen begroeten. Bij een nauwgezette bestudering zullen er vast wel dingen zijn waar wij anders over oordelen. Rome denkt altijd erg vanuit

de natuur, waar wij ons op de Schrift beroepen. Maar op deze fronten staan we dichter bij Rome dan bij veel hedendaagse protestanten. Moet dat tot de conclusie leiden dat we meer gemeenschappelijk hebben met rooms-katholieken dan dat er verschillen zijn? Die conclusie werd onlangs getrokken op de ontmoetingsdag van de stichting In de Rechte Straat. En er zijn tegenwoordig veel orthodoxe protestanten die er zo over denken.

De vraag is dan altijd wel hoe je dat meet. Dat geldt ook voor andere vergelijkingen die wel gemaakt worden. Prof. S. Paas stelde eens dat reformatoren en evangelisten voor 90 procent hetzelfde geloven. En je kunt nog veel verder gaan. Moslims onderschrijven ongeveer de helft van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Zij geloven immers in een almachtig God, Die hemel en aarde geschapen heeft. Met de evolutietheorie moet je bij hen niet aankomen. Zij geloven dat Jezus Christus ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria en opgevaren ten hemel. Zij geloven de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

Moet je daaruit concluderen dat moslims eigenlijk halve christenen zijn?

Hier en daar wordt wel gesproken van een Abrahamitische oecumene. Maar daar is geen grond voor.

Wat het zwaarste weegt

Ook al gebruiken mensen dezelfde woorden, dat betekent nog niet dat ze er hetzelfde mee bedoelen. Van belang is hier de drieslag: Wat zeggen ze, wat zeggen ze niet, wat zeggen ze ook? Om een adequaat beeld te krijgen, moet je aan alle drie die vragen aandacht besteden.

In plaats van te meten, hoe dan ook, is het echter belangrijker om te wegen. Wat weegt het zwaarste bij al de overeenkomsten en verschillen tussen allerlei kerken en godsdiensten? Is het niet de vraag naar de toe-eigening van het heil? Hoe wordt een mens tot God bekeerd? Daar lopen de scheidslijnen.

Moslims moeten de toegang tot het paradijs zelf verdienen. Hun zonden moeten ze zien te compenseren. Voor rooms-katholieken geldt dat God Zijn genade niet zal onthouden aan mensen die doen wat ze kunnen. Evangelisten verkrijgen de verzoening met God door het geloof in Jezus. Maar het is uiteindelijk aan hen om die geloofskeuze te maken.

De Bijbelse leer zoals we die in onze belijdenis vinden, is fundamenteel anders. God doet niet veel voor Zijn kinderen, God doet alles. Het is niet zo dat Hij alleen de macht geeft om te geloven en het dan verder aan de mens overlaat of hij daar gebruik van wil maken of niet (Dordtse Leerregels, hoofdstuk III-IV, par. 12 en 14). Dan zou er immers niemand zalig worden.

Waar geloof

We hoeven de verschillen met andere godsdienstige richtingen niet uit te vergroten. Maar als hetgeen ons scheidt veel wezenlijker is dan wat ons bindt, moeten we dat niet verzwijgen. We mogen dankbaar zijn wanneer men in bepaalde kerken abortus en homoseksuele relaties afwijst. Hopelijk blijft men dat doen ondanks de grote maatschappelijke druk. Maar dergelijke ethische standpunten maken ons niet zalig. Het gaat om een waar geloof in Christus. 'Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?' (Hebr. 2:3). ♦

‘Houd moed in de strijd’

Over zichzelf sprak Wulfert Floor (1818-1876) in zijn oefeningen niet veel, maar op 18 november 1847 vertelde hij in de voorafspraak van de oefening die hij toen hield over wat hij had mogen ervaren. Hij sprak toen over Romeinen 16:20: ‘En de God des vredes zal den satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onzer Heere Jezus Christus zij met ulieden’.

‘Op de verleden dinsdagavond sprak ik over Lukas 11:22, over het getuigenis van Christus aangaande de versterking van het rijk van de duivel. Eer ik naar die plaats toeging, werd het mij gegeven om in vereniging met enkele van mijn vrienden de Heere om een verbeurde zegen te vragen voor mijzelf en voor degenen die mij horen zouden. Ik mocht, zover ik mijzelf bekend ben, arm en ernstig bidden en ons aller behoeften aan de Heere voorstellen, en was ook wachtende op die goedertierenheid des Heeren, Die Zijn arme volk met Zijn daden verblijdt. Ik dacht: de Heere zal zegen en voorspoed geven en Zijn volk tezamen verkwikken en vertroosten. Nu, de Heere heeft het zeker wel gemaakt. Maar o, wat is toch Zijn weg wonderbaar! Ik ging op weg en gevoelde dat mijn hart meer en meer gesloten begon te worden. Ik kwam op de bestemde plaats, waar het volk gereed zat. Ik begon mijn werk en had eerst nogal te spreken, doch ik voelde dat ik wat aan mijn hart miste. Ik ging voort en mijn duisterheid nam van ogenblik tot ogenblik toe. Bestrijdingen van de vorst der duisternis waren er vanbinnen zó erg als ik nooit heb ondervonden, zodat ik er al spoedig zover in stikte, dat ik niet verder kon en ook eindigen moest, met die droevige gedachten dat ik

Jezus' Koninkrijk had afgebroken en de duivel in de hand had gewerkt. Zie, toen jaagde de duivel mij weg als een bange hond. Ik liep radeloos uit de vergadering, met die nare gedachten of het mij niet geraden zou zijn om maar nooit mijn werk weer op te vatten. Onderweg trof ik een van mijn vrienden aan en ik sprak met hem over de droeve staat van Jezus' Koninkrijk op aarde in onze droevige dagen. Onder dit spreken begon ik een weinigje buiten het gevoel van mijn bijzondere zielenpijn te raken, maar toen ik hem verliet, werd het des te erger.

Een geruime tijd van de nacht bleef ik op en bracht de tijd door met zuchten en zondigen tegen de Heere. De satan en mijn eigen verdorvenheden sloegen de handen samen aan het werk, zodat ik in een rosmolen van diepe ellende kwam. O, ik kan het niet zeggen! Ik was een groot beest voor de Heere! Bidden kon ik niet, gerust zijn kon ik ook niet, de wereld uitgaan kon ik ook niet, mijn dodelijke hart en de duivel ontvluchten kon ik ook niet.

Maar wat geschiedde er? Wat deed de goede Jezus? Wierp Hij mij in de verdoemenis? Ja, dat was rechtvaardig geweest en ik was daar ook wel bang voor. Maar toen ik voor mijn bed stond om mijn klederen uit te trekken,



► Wulfert Floor (1818-1876)

kwam mij op een bijzondere wijze voor de aandacht dat bekende zesde versje van de berijmde zesenzestigste Psalm, waar de vromen zingen:

*Door 's Hoogsten arm 't geweld onttoegen,
Zal ik, genoopt tot dankbaarheid,
Verschijnen voor Zijn heilig' ogen,
Met offers, aan Hem toegezeid.
Ik zal, nu ik mag ademen,
Na zoveel bangen tegenspoed,
Al mijn geloften U betalen,
U, Die, in nood, mij hebt behoed.*

Dit gaf mij grote verkwikking, zodat ik gerust kon gaan slapen. Nochtans bevond ik mijzelf de volgende morgen alweer als een grote, goddeloze ellendeling.

Doch ik mocht enige tijd daarna het oog krijgen op Jozua 10:24, waar aan Israëls overste bevel gegeven werd om hun voet op de hals der vijf gevangen koningen der Kanaänieten te zetten en hen te doden. Toen mocht ik geloven dat er eenmaal een tijd komen zal dat ik en al Gods ellendige volk ook also onze voet zullen kunnen zetten op de nek van onze zonden en tevens ook op de nek van die plagende duivel. Toen mocht ik nieuwe vijandschap tegen de satan gevoelen en ook verblijd zijn in de verwachting van de grote dag des oordeels, als alle ware vromen hun voet op de nek van de duivel zullen zetten. Toen ook kreeg ik nieuwe begeerte om Gods volk in de strijd aan te moedigen en toe te roepen: Houd moed in de strijd, want gij zult welhaast uw voeten kunnen zetten op de nek van uw vijanden! ♦

De woestijnreis der kinderen Israëls

ds. G. van Reenen

uitg. Den Hertog; 288 blz., € 24,90



Dit bekende boek wordt voor de twaalfde keer uitgegeven. Of kent u en ken jij het nog niet? Lees het! Het gaat over het boek van wijlen ds. G. van Reenen (1864-1935) over de woestijnreis van de kinderen Israëls. Ds. Van Reenen was voordat dat hij predikant was glasschilder. Als predikant 'schilderde' hij ook, maar dan met woorden. Hij kon op een boeiende en aansprekende wijze de geschiedenissen uit Gods Woord overdenken. Ook dit boek is daarvan een prachtig voorbeeld.

"De woestijnreis der kinderen Israëls" verscheen eerst in afleveringen in De Saambinder, zoals meer boeken van deze predikant. Door middel van een samenspraak tussen twee mannen geeft de schrijver een levendige beschrijving van de reis van de kinderen Israëls vanuit Egypte door de woestijn naar Kanaän.

De twee mannen heten Bart en Kees. Kees is vaak vol vuur in zijn vragen en zegt snel iets te veel. Bart is bedaarder en rustiger en geeft veel onderwijs aan Kees. Kees kan dan soms ook teer op dat onderwijs reageren. De bedoeling van dit boek is om uit te leggen wat 'de oude, welbeproeefde en altijd verse weg is, welke van het diensthuis der zonden naar het Kanaän der ruste leidt'. Als uitgangspunt neemt de schrijver Numeri 33, een hoofdstuk vol namen. Hij legt de betekenis van elke naam en elke plaats uit en geeft daarbij geestelijk onderwijs aan Gods kinderen.

Dit boek is ook geschikt voor jongeren, zelf las ik het voor het eerst toen ik 16 jaar was met veel zegen voor mijn ziel. Juist in deze tijd van veel ontleding is dit een aansprekend boek. De laatste zin ervan is: 'Geve de Heere, dat er door Gods genade nog velen die reis (getrokken vanuit het Egypte der zonde) mogen beginnen en door Zijn (Christus') kracht voortzetten en in Zijn trouw mogen beëindigen (in het Kanaän der ruste).

Dat is ook mijn hoop en uitzien!

ds. A. Verschuure, Genemuiden

Een vroegrijpe vrucht

ds. C.J. Meeuse

uitg. De Banier; 138 blz., € 15,95



Onze geliefde medebroeder ds. C.J. Meeuse (gedenke de Heere hem in de zorgen van zijn gezondheid) heeft een mooi boekje geschreven over Hugo Binning (1627-1653). Van deze jonggestorven Evangeliedienaar, hij werd slechts 26 jaar, is gezegd: 'Zijn leven was zijn preken in druk, waardoor degenen, die vergaten wat hij gezegd had op de preekstoel, door te zien hoe hij handelde in zijn omgang, zich mochten herinneren wat ze waren vergeten. Hij leefde zoals hij sprak en sprak zoals hij leefde'.

Het eerste hoofdstuk beschrijft Binnings levensloop. Het tweede de tijdsomstandigheden van zijn leven. Het derde geeft een overzicht van zijn werken met een aantal uitvoerige citaten zodat de lezer echt iets kan 'proeven' van de nagelaten geschriften.

Ten slotte is er een kort overzicht van de bibliografie van Hugo Binning.

In kort bestek geeft dit boekje een goede indruk van het leven en werk van deze bijzondere Godsgezant. Daarbij is terecht ook aandacht besteed aan de roerige tijd en de kerkelijke strijd in die dagen. Broeder Meeuse is erin geslaagd om niet de persoon van Binning in het middelpunt te plaatsen, maar juist te benadrukken hoe het werk van Gods genade in het leven en werk van Binning alle eer verdient te krijgen. Dit is geheel in de lijn van Koelman, die als eerste de werken van Binning in het Nederlands vertaalde en iets heeft verteld over de persoon van deze prediker. Niet om de bekwaamheden en talenten van de Godsgezant te prijzen, ook al waren die in veelvoud zijn deel, maar om de rijkdom van Gods vrije genade te erkennen, verhogen en roemen.

Graag onderstreep ik de wens van de schrijver dat het lezen van deze biografie de lezer zal aanzetten tot het lezen van Binnings naar Christus geurende geschriften.

ds. W. Harinck, Utrecht

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

AANGENOMEN

naar Benthuisen,
ds. G. Clements te Gouda.

BEROEPEN

te Oostkapelle,
ds. J. IJsselstein te Kapelle-Biezeling;
te Terwolde-De Vecht,
ds. P.D. den Haan te Rijssen-West.

BEDANKT

voor Capelle aan den IJssel-West,
ds. A. Schot te Nunspeet;
voor Lisse,
ds. J. van Rijswijk te Oud-Beijerland;
voor Ooltgensplaat,
ds. G. van Manen te Elspeet;
voor Wolphaartsdijk,
ds. A.H. Verhoef te St. Catharines
(Ontario, Canada).

VERSLAG VERGADERING CLASSIS RIDDERKERK 23 MAART 2024

Ds. J. van Rijswijk opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Gemeenereerd wordt dat ouderling A.C. Visser van Goudswaard op 6 april, na 54 jaar ambtsdrager te zijn geweest, afscheid zal nemen. Ouderling A. Izelaar mocht in Klaaswaal 25 jaar ambtsdrager zijn. De komende maanden wordt kerkvisitatie gehouden.

Hulpconsulentschappen voor de classis Gouda zijn niet meer nodig. Er zijn inmiddels voldoende predikanten. Er zijn gesprekken geweest om tot een goede afstemming te komen tussen de Classicale Evangelisatie Commissie en de ontwikkelingen rondom ZuidRijk in Rotterdam. Deze gesprekken hebben geleid tot voldoende helderheid en afstemming.

Tevens zijn er gesprekken gevoerd met een delegatie van het bestuur en de Raad van Toezicht van het Driestar-Wartburgcollege in verband met het besluit tot de invoering van de Herziene Statenvertaling. Benadrukt is dat leerlingen die de Statenvertaling gebruiken zich op de scholen thuis moeten voelen en dat dit voor de school zelf ook een belangrijk uitgangspunt moet zijn. Afgesproken is dat in de toekomst zal worden voorkomen dat op deze wijze besluiten worden genomen. Juist in deze tijd hebben kerken en scholen elkaar hard nodig.

De Jaarberichten 2023 komen aan de orde. Vanuit Cedrah wordt gemeld dat verzorgingshuizen meer en meer op verpleeghuizen gaan lijken. Er is blijvend aandacht voor de begeleiding van het personeel voor wat betreft professionaliteit en identiteit. De samenwerking tussen Cedrah, RST, Salem en Sirjon groeit. De vertegenwoordiger van Sirjon spreekt zijn waardering over

deze samenwerking uit. De krapte op de arbeidsmarkt is een punt van blijvende zorg.

De Vluchtheuvel meldt dat de meeste hulpvragen op het gebied van relaties liggen. Veel kerkelijke en burgerlijke gemeenten sluiten overeenkomsten wat betreft de hulpverlening. De Vluchtheuvel zal de komende jaren meer investeren in preventie.

Dat moet leiden tot het voorkomen van problemen.

Vanuit de Classicale Evangelisatie Commissie kan worden gemeld dat de werkzaamheden goede voortgang hebben. Er zijn momenteel enkele bezoekers die belijdeniscatechisatie volgen. Het werk in de Gouwstraat wordt in de classis zeer gewaardeerd. Het jaar 2023 mocht met een positief saldo worden afgesloten. Tot op heden zijn de zorgen omtrent het betalen van een fulltime evangelist niet nodig gebleken.

Naar de Particuliere Synode Zuidwest, op 18 april te Alblasserdam, worden afgevaardigd de predikanten G.W.S. Mulder, J. van Rijswijk, M.H. Schot en H.A. van Zetten en de ouderlingen A.J. van Driel, J.L. Goudswaard, A. Hak en N. Snoep.

Het concept van 'Handreiking Roepende Kerk' wordt doorgenomen. Gesproken wordt over enkele wijzigingsvoorstellen. Op de volgende classis zal een en ander worden vastgesteld.

Afscheid wordt genomen van quaestor M.H.P. Roos. Om gezondheidsredenen ziet hij zich genooddaakt zijn functie neer te leggen. Hij wordt door de preses hartelijk bedankt voor de vele verrichte financiële werkzaamheden. Een agendapunt wordt in strikt comité behandeld. Besloten wordt om in de classisvergaderingen voortaan uit de psalmberijming van 1773 te zingen. Ouderling A.J. van Driel eindigt de vergadering.

N.J. Teerds, scriba

WIJZIGING KERKELIJK JAARBOEK

Blz. 157: De diaconie van de gemeente te Doetinchem heeft een andere scriba. A. Rijnveld wordt opgevolgd door H.A. Ebbers, Joannes Brugmanstraat 30, 7009 KR Doetinchem; h.a.ebbers@gergemdoetinchem.nl; tel. 06-13404785.

VOOR ALLE IN DIT NUMMER GENOEMDE
TOEKOMSTIGE DATA GELDT:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN



► Op 18 april vond de Particuliere Synode Zuidwest plaats in het kerkgebouw te Alblasserdam.

Berichten

KONING WILLEM-ALEXANDER JARIG

Onze koning, Willem-Alexander, viert op 27 april zijn 57^{ste} verjaardag. Namens onze lezers willen we hem hiermee hartelijk feliciteren.

We wensen hem toe dat hij koning bij de gratie Gods mag zijn, zoals in Spreuken 8 vers 15 staat: 'Door Mij regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid'. Dat het ons gebed voor de koning en ons koningshuis zou mogen zijn: 'De Naam van de God Jakobs zette u in een hoog vertrek' (Psalm 20:2).

Redactie De Saambinder



Beeld: ©RYD - Gemmy Woud-Binnendijk

BESTELLEN BROCHURE VAN DMZ

In De Saambinder van 11 april plaatsten we een artikel over de brochure "Bijbels licht op leven en sterven in de moederschoot", een uitgave van het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ). Deze publicatie kan besteld worden via de website <https://kerkelijkedienstverlening.nl/producten> op pagina 3, of bij het Bureau voor

Kerkelijke Dienstverlening te Woerden. De prijs bedraagt € 2,50 per stuk (excl. verzendkosten).

AVOND OVER PLEEGZORG EN GASTOPVANG

Denkt u al langer na over pleegzorg of gastopvang? Timon Pleegzorg en drie organisaties voor gastopvang (De Vluchtheuvel, Helpende Handen en DPH) organiseren op 29 mei

(19.45 uur) samen een informatie-avond over pleegzorg en gastopvang. Locatie: Adventkerk, Vijftien Morgen 51, Veenendaal. Aanmelden gewenst: jjhendriksen@stichtingdevluchtheuvel.nl

VERKOPING

's-Gravenzande - De gemeente in 's-Gravenzande houdt op zaterdag 4 mei (9.30-14.30 uur) een lentemarkt. Locatie: Bagijneland 4.

Kerkdiensten

ZONDAG 28 APRIL 2024

Aagtekerke 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; **Aalburg** 9.30 en 18.00 uur ds. E.J. Boudewijn; **Aalst** 14.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; **Alblasserdam** 9.30 en 16.30 uur ds. J.W. Verweij; **Alphen aan den Rijn** 19.00 uur ds. A.T. Huijser; **Amersfoort** 9.30 en 16.30 uur ds. W. Visscher; **Arnhem** 10.00 uur ds. W. Sifhout en 16.00 uur ds. P.G. Heijkamp; **Barendrecht** 10.00 en 16.00 uur ds. M. Joosse; **Barneveld-Zuid** 9.30 en 19.00 uur ds. J. van Laar; **Benthuizen** 19.00 uur ds. H. van der Heiden; **Berkenwoude** 15.00 uur ds. A.E. Brijder; **Bodegraven** 16.30 uur ds. C.G. Vreugdenhil; **Borssele** 14.00 uur stud. J. Janse en 18.00 uur ds. S.W. Janse; **Boskoop** 9.30 en 16.30 uur ds. P.J. de Raaf; **Brakel**

10.00 en 18.00 uur ds. A.J. de Waard; **Burgh-Haamstede** 10.00 en 18.30 uur ds. G.W.S. Mulder; **Capelle aan den IJssel-Middelwatering** 10.00 en 16.30 uur ds. H. van der Heiden; **Capelle aan den IJssel-West** 19.00 uur ds. A. Schreuder; **Delft** 19.00 uur ds. M.H. Schot; **Den Haag-Scheveningen** 10.00 (H.A.) en 17.00 uur ds. J.B. Zippro; **Den Helder** 10.00 en 15.30 uur stud. J.C. Kriekaart; **Deventer** 18.00 uur ds. B. Labee; **Dinteloord** 10.00 en 18.30 uur ds. J. Beens; **Doetinchem** 15.00 uur ds. K. Boeder; **Dordrecht** 10.00 en 16.45 uur ds. W.A. Zondag; **Drachten** 9.30 en 19.00 uur ds. G. Hoogerland; **Eindhoven** 14.30 uur ds. E.J. Boudewijn; **Elspeet** 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; **Emmeloord** 9.30 uur ds. P.G. Heijkamp

en 16.00 uur ds. A.B. van der Heiden; **Enkhuizen** 9.30 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp; **Enschede** 17.30 uur ds. S. Maljaars; **Enter** 9.30 en 15.00 uur ds. S. Maljaars; **Ermelo** 9.30 uur (H.D.) ds. M. Blok en 18.30 uur ds. J.B. Huisman; **Genemuiden** 9.30 en 15.30 uur ds. A. Verschuure; **Goes** 9.30 en 18.00 uur stud. R.T. Michielse; **Gorinchem** 15.00 uur ds. J. van Rijswijk; **Goudswaard** 10.00 en 18.00 uur ds. D. de Wit; **'s-Gravenpolder** 18.00 uur ds. M. Karens; **'s-Gravenzande** 19.00 uur ds. P.J. de Raaf; **Groningen** 19.00 uur ds. A. Verschuure; **Hardinxveld-Giessendam** 9.30 en 18.00 uur ds. A.E. Brijder; **Hendrik-Ido-Ambacht** 10.00 en 16.30 uur ds. M.H. Schot; **Hilversum** 10.00 en 17.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; **Hoedekenskerke** 14.30 uur stud.

R.T. Michielse; **Hoofddorp** 18.30 uur ds. F. Mulder; **Hoogeveen** 19.00 uur ds. M. Blok; **Houten** 10.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil en 18.30 uur ds. W. Harinck; **Kampen** (locatie: Bovenkerk, Kampen) 9.30 uur ds. D.W. Tuinier en 15.30 uur ds. B. Labee; **Kamperland** 10.00 en 15.30 uur ds. M. Karens; **Kapelle-Biezeling** 10.00 en 16.30 uur ds. J. IJsselstein; **Katwijk aan Zee** 10.00 en 16.00 uur ds. F. Mulder; **Klaaswaal** 16.30 uur ds. J.J. Hoogerbrug; **Kootwijkerbroek** (locatie: Verlengde Parallelweg te Barneveld) 10.00 en 19.00 uur ds. G. Beens; **Kortgene** 14.00 uur ds. G.J. Baan; **Leerdam** 10.00 en 18.00 uur ds. M.G. van Middendorp; **Lelystad** 9.30 en 15.30 uur ds. J.B. Huisman; **Lisse** 10.00 en 16.00 uur ds. A.T. Huijser; **Marknesse** 9.30 en 15.30 uur ds. B.J. van Boven; **Meeuwen** 16.00 uur ds. C. Sonneveld; **Melissant** 15.00 uur stud. J. Kroon; **Middelburg-Centrum** 9.30 en 18.30 uur ds. C. van Ruitenburg; **Middelburg-Zuid** 9.30 en 16.00 uur ds. M. Boersma; **Middelharnis** 9.30 en 18.00 uur ds. G.J.N. Moens; **Mijdrecht** 15.30 uur ds. A.A. Brugge; **Moerkapelle** 9.30 en 18.30 uur ds. H. Brons; **Naaldwijk** 9.30 en 16.00 uur ds. A. Schreuder; **Nieuw-Beijerland** 9.30 en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; **Nieuwdorp** (locatie: Coudorp 41) 9.30 en 18.30 uur stud. J. Janse en 14.00 uur ds. L. van der Kuij; **Nieuwer Ter Aa** 19.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; **Nieuwerkerk** 15.00 uur ds. G.J.N. Moens; **Nijkerk** 9.30 en 18.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; **Nisse** 9.30 en 14.30 uur ds. W. Mouw; **Ooltgensplaat** 18.00 uur ds. J.J. Tanis; **Oostburg** 10.00 en 15.00 uur stud. W. de Jong; **Oosterend (Texel)** 10.00 en 16.00 uur ds. C.A. van Dieren; **Oosterland** 10.00 en 18.30 uur ds. P. Mulder en 14.30 uur ds. G.W.S. Mulder; **Oostkapelle** 9.30 uur ds. S.W. Janse en 16.00 uur ds. C. van Ruitenburg; **Opperdoes** 18.30 uur stud. J.C. Kriekaart; **Oud-Beijerland** 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; **Ouddorp** 9.30 en 18.30 uur stud. J. Kroon; **Oude-Tonge** 15.30 uur ds. P. Mulder; **Oudemirdum** 9.30 en 14.30 uur ds. C. Hogchem; **Poederloijen** 9.30 en 18.30 uur ds. C. Sonneveld; **Poortugaal** 15.30 uur ds. H. Brons; **Puttershoek** 19.00 uur ds. J. IJsselstein; **Ridderkerk-Slikkerveer** 14.30 uur ds. W.A. Zondag; **Rijssen-West** 9.30 en 18.30 uur ds. P.D. den Haan;

Rilland-Bath 18.30 uur ds. M. Boersma; **Rotterdam-Alexanderpolder** 14.30 uur ds. D. de Wit; **Rotterdam-Centrum** 10.00 en 19.00 uur ds. J.J. Hoogerbrug; **Rotterdam-IJsselmonde** 18.30 uur ds. M. Joosse; **Rotterdam-Zuidwijk** 10.00 uur ds. W. Harinck en 16.30 uur ds. G.J. Baan; **Scherpenzeel** 10.00 en 18.30 uur ds. J. Schipper; **Sliedrecht** 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. W.J. Karels; **Soest** 9.30 uur ds. B. Labee en 16.00 uur ds. W. Silfhout; **Sprang-Capelle** 15.00 uur ds. A.J. de Waard; **Terneuzen** 10.00 uur ds. C. Harinck en 18.30 uur stud. W. de Jong; **Terwolde-De Vecht** 9.30 en 14.30 uur ds. P.C. Vlot; **Tholen** 10.00 uur ds. J.J. Tanis; **Tricht-Geldermalsen** 10.00 en 18.30 uur ds. A.A. Brugge; **Utrecht** 10.00 uur ds. G.J. Baan en 16.00 uur ds. W. Harinck; **Veen** 9.30 en 18.00 uur ds. E. Bakker; **Vlaardingen** 10.00 en 16.30 uur ds. J.M. Evers; **Viissingen** 9.30 en 16.00 uur ds. G.J. van Aalst; **Waarde** 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuij; **Wageningen** 10.00 en 18.30 uur ds. K. Boeder; **Westkapelle** 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Kok en 14.00 uur ds. S.W. Janse; **Wierden** 18.30 uur ds. P.C. Vlot; **Woerden** 19.00 uur ds. G.J. Baan; **Wolphaartsdijk** 9.30 en 18.30 uur ds. G. Pater en 14.30 uur ds. A.P. Baaijens; **Yerseke** 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; **Zeist** 19.00 uur ds. W. Visscher; **Zwijndrecht** 9.30 en 16.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; **Zwolle** 9.30 uur ds. A.B. van der Heiden en 15.00 uur ds. M. Blok.

DINSDAG 30 APRIL 2024

Brakel 19.30 uur ds. J. van Laar; **Oosterland** 19.30 uur ds. P. Mulder; **Terwolde-De Vecht** 19.30 uur ds. G. Beens.

WOENSDAG 1 MEI 2024

Aalburg 19.30 uur ds. C. Sonneveld; **Amersfoort** 12.45 uur (huw.bev.) ds. W. Visscher; **Barneveld-Zuid** 19.30 uur ds. J. van Laar; **Herkingen** 19.30 uur ds. J. IJsselstein; **Hoogeveen** 19.30 uur ds. A.J. de Waard; **Leerdam** 19.30 uur ds. M.G. van Middendorp; **Meeuwen** 19.30 uur ds. M. Karens; **Melissant** 19.30 uur ds. B.J. van Boven; **Nieuw-Beijerland** 19.30 uur ds. D. de Wit; **Oosterend (Texel)** 19.00 uur ds. C.A. van Dieren; **Oudemirdum** 19.30 uur ds. F. Mulder; **Poortvliet** 19.30 uur ds. M.T. Al-Chalabi; **Rotterdam-Alexanderpolder** 19.30 uur ds. W.J. Karels; **Wageningen** 19.30 uur stud. W. de Jong; **Westkapelle** 19.30

uur ds. G.J. van Aalst; **Wolphaartsdijk** 19.30 uur ds. J. van Rijswijk; **Zwolle** 19.30 uur ds. K. Boeder.

DONDERDAG 2 MEI 2024

Berkenwoude 19.30 uur ds. A. Verschuure; **Capelle aan den IJssel-West** 19.45 uur ds. L. van der Kuij; **Hoofddorp** 19.45 uur ds. M.G. van Middendorp; **Ouddorp** 19.30 uur ds. J. van Rijswijk; **Rhenen** 14.00 uur (huw. bev.) ds. F. Mulder; **Sprang-Capelle** 19.30 uur ds. E.J. Boudewijn.

VRIJDAG 3 MEI 2024

De Valk-Wekerom 14.00 uur (huw. bev.) ds. B.J. van Boven; **Genemuiden** 14.00 uur (huw.bev.) ds. A. Verschuure; **Terneuzen** 14.00 uur (huw.bev.) ds. J.B. Zippo.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 28 APRIL 2024

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 16.30 uur (Bijbeluur) evang. M. Vos; **Breda** (Vriesdongen 1) 10.30 uur; **Emmen** (Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; **Leeuwarden** (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur (Bijbeluur) evang. S. de Visser en 16.00 uur; **Rotterdam** (Gouwstraat 36b) 14.00 uur evang. M. Rozema; **Scheveningen** (Keizerstraat 177) 14.30 uur evang. M. van Velden; **Tilburg** (Offenbachstraat 105) 10.00 en 16.00 uur evang. H.J. van den Boogaart.

Advertenties

PSALMZANGAVOND op KONINGSDAG
D.V. ZATERDAG 27 APRIL
ST. MAARTENSKERK - ZALTBOMMEL
 Toegang vrij! - Organist: Pieter Heykoop
 19.30 uur - Leiding: Ds. C. van Krimpen
 Col.: t.b.v. Wittenberg Zorg aan Huis



Boek jouw ideale vakantie!
www.diskoffer.nl
 vakanties met zondagsrust

Lentefietstocht
 door de Beluwe op D.V. 11 mei 2024

-  Wijnburgsestraat 8 te Echteld
-  Start tussen 10.00 en 12.30 uur
-  Een gezellige markt bij het startpunt met o.a. kinderklleding, accessoires, jamak, kaas, noten, eieren, snoep, hoeden, kaarten, Aloï Vera, Moederdagcadeautjes, enz.
-  Opbrengst bestemd voor nieuwbouw GG Kesteren
-  Gezellige stops waar van alles te beleven is en waar u heerlijk kunt eten
-  Meer info: www.gergemkesteren.nl/fggk

*'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen.
Psalm 119:7 (ber.)*

Met ontroering heeft het Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten kennisgenomen van het overlijden van oud-evangelist

G. Baan

Van 1992 tot 2018 diende hij als evangelist de posten Leeuwarden, Amsterdam en Alkmaar. Tussentijds heeft hij als toeruster de plaatselijke gemeenten en zijn collega-evangelisten begeleid, ondersteund en geadviseerd. Hij heeft zijn werkzaamheden in getrouwheid en met een bewogen hart mogen verrichten.

De God aller genade vertrooste zijn vrouw, kinderen en verdere familie in dit voor hen zo smartelijk verlies. De Heere heilige deze ernstige roepstem aan veler hart.

Namens de deputaten, evangelisten en medewerkers,
ds. M. Joosse, voorzitter
M.W. van Winkelen, secretaris
G. Geijtenbeek, algemeen secretaris

Woerden, 19 april 2024

PSALMZANGAVOND op HEMELVAARTSDAG
D.V. DONDERDAG 9 MEI
BOVENKERK - KAMPEN
Toegang vrij! - Organist: Pieter Heykoop
19.30 uur - Leiding: Ds. A. Verschuure
Col.: t.b.v. Noodhulp Moldavië



Word ook de baas over jouw
stress & onrust
Mét garantie op resultaat!

..Laten we de oorzaak aanpakken in plaats van de symptomen!

Heb jij genoeg van onrust, stress, spanning, gejaagdheid, angst, paniek, somberheid enzovoorts?
&
Ben jij op zoek naar ontspanning, rust in je hoofd en weer lekker in je vel zitten?



Albert van den Buijs
www.ab-coaching.net
0625081102

HARKES
Begravenissen

harkesbegravenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

V.a. juli '24 tijdelijk onze **woning te huur**
in **Renswoude**. 0612451278

Agnitio by I.P.D.™
Als het echt anders moet!
www.hulpverlening-agnitio.nl
Gratis intake!
Locaties: Veenendaal - Gorinchem -
Nijmegen - Lelystad

Ruime vakantiewoningen in de
mooie **Duitse Pfalz**. Meer info:
www.beth-etham.de of 0049-6385-
9255577 (vaste net) of 0049-151-
57262272 (mobiel met whatsapp).
We spreken Nederlands!

buitenpraktijk
Mark.

Buiten is er ruimte.
Ruimte voor gesprek, ruimte voor jou.

Psychosociaal therapeut
mark@buitenpraktijkmark.nl

+31 (0)6 53 29 69 57
buitenpraktijkmark.nl



Gereformeerde Gemeente Opheusden

ZOEKT EEN **KOSTER** FULLTIME (of kostersechtpaar)

Onze gemeente met ca. 1800 (doop) leden zoekt een nieuwe koster. Als koster draagt u zorg voor het waardige verloop van de erediensten. Daarnaast faciliteert u de vele kerkelijke activiteiten en draagt u zorg voor het kerkgebouw, de installaties en omliggende terreinen. Uiteraard hoeft u dit niet alleen te doen, dat doet u samen met onze vrijwilligers.

Meer weten of solliciteren?

Stuur uw motivatie en CV voor D.V. 6 mei 2024 naar scriba@gergemopheusden.nl t.a.v. scriba ouderling J.A. Pul. Meer informatie? Bel diaken J.C. van den Dikkenberg (06 128 86 011). Of neem een kijkje op onze website www.gergemopheusden.nl

Een assessment (geschiktheidstest) kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De Vluchtheuvel
Christelijke psychosociale hulpverlening

Betrokken en vertrouwd!

Hulp bij levens- en gezinsvragen, vanuit een christelijke identiteit.

hulpverlening relatie & gezin
toerusting mediation & coaching
schoolmaatschappelijk werk

www.stichtingdevluchtheuvel.nl • 0113-213098



Wij zijn op zoek naar:

**Teamleider
onderbouw**

**Leerkracht
bovenbouw**

Invallerkrachten

werkenbijcalvijnschoolederveen.nl




VAKANTIE in de BETUWE op boerderij-camping DE VIJVERHOF in OMMEREN.
Tevens verhuur accommodaties.
www.campingdevijverhof.nl
0344601973/065708822

**Genieten van Hollandse
gastvrijheid
in een Duitse sfeer**

Ons hotel beschikt over hotelkamers voor 2 personen tot volledige ingerichte appartementen tot 7 personen. Kom naar het mooiste plekje in het Sauerland.




**LANDHAUS
FORRA**
Tel.: +49 2975228

*Heeft u iets te vieren?
Informeert u naar
de mogelijkheden*



www.landhausforra.com



Unieke begeleiding bij autisme



Heeft u te maken met autisme?
Onze gespecialiseerde teams helpen u graag!

Bekijk onze begeleidingsmogelijkheden op welcura.nl of neem contact op met
Margriet Dekkers-Verkuil via
06 23 08 46 63 of gmdekkers@welcura.nl.

www.welcura.nl



ANDANTE
-orgelcentrum-

Uw dealer van

**Johannus
Monarke
Content
Domus
Viscount
Mixtuur**
(Hauptwerk orgels)

* Ruim assortiment bladmuziek (ook klavier)
* Verkoop en verhuur, ook voor zaal en kerk
* Collectie kleine blaasinstrumenten

Industrielaan 26 • Veenendaal • tel 0318 - 50 50 63
www.andanteorgels.nl

Waarom Paul Roescher?
Wij geven u twaalf redenen! **7**

**Geén korting,
maar in één keer
de laagste prijs!**

PVC vloer. Incl. inmeten + Egaline + Primer + Egaliseren + Primer aanbrengen + Leggen Elders 66,-



**Kraakprijs:
39,95
p/m²**

PAUL ROESCHER
KEUKEN • BAD • VLOER • HAARD

Totaal 17.500 m² in Rijssen en Apeldoorn
Tel. 0548 530 350 www.paulroescher.nl

**LEERKRACHTEN
S(B)O EN ZML**



**WORD
JIJ ONZE
COLLEGA?**

Als leerkracht S(B)O en ZML help je kinderen stap voor stap richting een betekenisvolle toekomst.

Voor Ochten zoeken we een S(B)O leerkracht en voor Barneveld een leerkracht ZML en een leerkracht S(B)O.

Gespecialiseerd Onderwijs in Ochten of Barneveld.
Iets voor jou!

werkenbijreboth.nl



Onderwijs en zorg

Opportunities in NRCEA Schools

The NRCEA is an organization representing 16 schools of the NRC (GerGem) and RCNA (GerGeminNed). Throughout the years, there has always been a great need for teachers. If you have a love for the truth as heard in our congregations and a desire to instruct the rising generation in an English-speaking setting, consider taking up contact with us.



General inquires can be directed to the NRCEA Coordinator, Paul Verhoef (pverhoef@nrcea.education).

16 NRCEA Schools:

8 in America
7 in Canada
1 in New Zealand

Please visit advertising.nrcea.education for an up-to-date listing of job openings in NRCEA schools as well as links to the school websites for more information about the positions and the schools.

Username: advertising@nrcea.education Password: **Schooljobs!**

Een warm welkom op de Veluwe in Otterlo! Komen jullie gezellig kamperen in onze 4 mooie ingerichte 6-persoons tipitenten? Kindvriendelijk, veel ruimte en v.a.g.v. 06-49496227

Bruinisse: Boek nu uw vakantie op onze gezellige camping! Safaritent/stacaravan/kampeerplaats. Kijk op www.dewelblok.nl
Tel. 0111-482523

Altijd al naar AFRIKA gewild? Alleen, samen of met een groep? **Usafiri Travel** biedt verantwoorde en onvergetelijke reizen aan!
www.usafiritravel.com / info@usafiritravel.com / 06-36539530

Resp-X - snelwerkend kruidentablet (NeoLife): geeft pollen minder kans, verzacht branderige ogen, helpt om vrijer te ademen. April-aanbieding
Kommie 06-34826766
www.naturalhealthproducts.nl

Komt u genieten bij de Harnse stek? **Prachtige B&B** in landelijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden.
www.deharnsestek.nl

Bestel bijzonder mooi **geschenkboek 'Opent uwen mond'**, ds. D.W. Tuinier en M. Henry. DV eind april in bkh!
www.ramshoorn.nl

Psalmzangavond met instrumenten

Ger. Gem. Opeusden | Koningsdag (27 april). Aanvang 19:00 uur.

Samenzang met orgel, dwarsfluit, trompetten en solozang. Toegang gratis, collecte voor Bijzondere Noden.

Een mooie avond voor het hele gezin. Van harte welkom!

BROUWER
PSYCHOLOGEN

Psychologische hulp voor kinderen en volwassenen

Brouwer Psychologen geeft hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen bij psychische klachten en in moeilijke situaties. Dat doen we vanuit onze christelijke identiteit, al ruim 30 jaar. Wij bieden o.a.:

- behandeling en begeleiding
- psychologisch onderzoek

Dit doen we ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kijk op www.brouwerpsychologen.nl.
Of bel **0180 - 426955**

Ridderkerk, Barneveld, Geldermalsen en Apeldoorn (nieuw)



EVANGELISATIE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

VACATURE COMMUNICATIEMEDEWERKER

Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (EVGG) is op zoek naar een communicatiemedewerker die 4 dagen per week inzetbaar is. Als communicatiemedewerker werk je (grotendeels) vanuit het evangelisatiebureau in Woerden aan PR en voorlichting en ondersteun je de ontwikkeling van communicatiemiddelen en materialen voor de achterban en de doelgroep.

**Kijk voor meer informatie op evgg.nl/vacatures.
Spreekt deze vacature je aan? Solliciteer direct!**

IN DEZE FUNCTIE GAAT HET OM:

Verbindend communiceren

Creatief (laten) ontwikkelen van digitale materialen

Coördineren van De Evangelist

Beheren en ondersteunen van (social) media

Ondersteunen van activiteiten en presentaties

Dienstbaar zijn aan voorlichting en toerusting



SCAN DE QR-CODE
VOOR MEER INFORMATIE!



Welkom in Elspeet! Gezellige vakantie-woning, 2-10 pers. Voor- en naseizoen nog beschikbaar, lager tarief t/m 5 pers. Info: www.sluiterhof.nl of 06-23681692



GEZINSCAMPING IN FRIESLAND

- Bosrijk gebied tussen de Friese Meren
- Ruime kampeerplekken
- Verkoop & verhuur chalets en safaritenten
- 4x per jaar fietsvakanties
- B&B arrangementen

WWW.DEVERBORGENHOEK.NL



VAN DER WILT
RAAMDECORATIE

**UW ADVISEUR
AAN HUIS**

☎ 06 - 36 29 43 14
🌐 wiltraamdecoratie.nl



Ezra
zorg-woonboerderij

Wij breiden uit met woonzorg voor ouderen!

Nog één zorgappartement beschikbaar

Zorg-woonboerderij Ezra in Beekbergen biedt woonzorg (Wlz) en dagbesteding voor dementerende ouderen of volwassenen met een uiteenlopende zorgvraag. Ook bieden wij (jong) volwassenen een beschermde woonomgeving met begeleiding.

U bent welkom op onze Open dag 1 juni.



Voor meer informatie kijkt u op www.ezra-zorg.nl



De specialist in het milieubewust isoleren van uw woning

PROFIJT ISOLATIE

Vloerisolatie
Spouwisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie

Energiestraat 7 7461 TZ RIJSSEN Tel: 0548 546055

Profiteer nu!! landelijke subsidie www.profijtisolatie.nl

de **SAAMBINDER**

Bewuste keuze

Colofon

Saambinder

Kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofredacteur: ds. B. Labee
Redacteurs: ds. G.J. van Aalst, J. van 't Hul, ds. G.W.S. Mulder

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

Bijdragen van medewerkers, boeken ter recensie en vragen voor de rubriek 'Vraag en antwoord' naar:

ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-513597
E b.labee@kliksafe.nl

Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk), berichten en meditaties:

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 0651-622260
E jvthul@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten: uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum van verschijning van De Saambinder in de daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk:

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening, Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan Verloop drukkerij:

Ohmweg 31, 2952 BD Alblasserdam
T 078-6912899
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór de week van verschijning aangeleverd te zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandag-morgen 9 uur.

Advertenties € 1,90 per mm.
Familieberichten € 0,45 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden:

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v.
De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen:

voor Nederland: € 15,50 per halfjaar
voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
* afwijkend tarief voor: Canada: \$ 165,
USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika:

A.C. Kieboom
12093 Sprinkle Road
Vicksburg, MI 49097
T. 001 269 720 3533
E. saambinder.noordamerika@gmail.com

Enkele handige websites

Gereformeerde Gemeenten:
Algemeen: www.gergeminfo.nl
(doorklikken naar diverse deputaatschappen)
De Saambinder: www.desaambinder.nl
Adviesplein gemeente en gezin:
www.gemeentengezin.nl
Studenten: www.werkgroepstudenten.nl
Jeugdbond: www.jbgg.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten en advertenties zonder overleg aan te passen, in te korten of zonder opgave van reden niet te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de inhoud van de advertenties en de (recensies van de) aangekondigde boeken.



Koningsdag

Zaterdag 27 april is het zover. Op deze dag viert koning Willem-Alexander zijn 57^{ste} verjaardag!

Misschien heb je het programmaboekje van Koningsdag al bekeken en weet je wat je die dag wilt gaan doen. Een lekkere tompouce eten? Of naar de rommelmarkt? Of zingen bij de aubade? Op school heb je, denk ik, gezellig spelletjes gedaan en vast ook wel het Wilhelmus gezongen.

In het zesde vers van het Wilhelmus lees je over Willem van Oranje. Hij vraagt of hij zijn geloof mag behouden en tegen het kwade mag blijven vechten: 'Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer. Dat ik toch vroom mag blijven, Uw dienaar t' aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt'.

Zing dit vers op Koningsdag maar stil voor jezelf.

Zingen over en bidden voor het koningshuis is goed om te doen. In de Bijbel lezen we dat Paulus tegen Timotheüs zegt: 'Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker' (1 Tim. 2:1-3).

Koningsdag valt in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart.

Koning Jezus is opgestaan! Koning Jezus leeft. Is Hij jouw Koning? Bid je tot deze Koning? Zing je over deze Koning? Op de laatste dag van de wereld zal de bazuin klinken. Iedereen zal deze opgestane Koning zien! De feestmaaltijd zal beginnen. Daar zullen Zijn kinderen Hem alle eer en lof en dank toezingen. Wat zal dat een mooie Koningsdag zijn. Niet één dag feest, maar eeuwig. Zul jij daar bij zijn? ♦

Leestip: 1 Timotheüs 2:1-6



Uit:

Het levenslied van Robert

Robert houdt woord. De volgende dag maakt hij een wandeling met zijn drie nichten uit Clarencefield.

'Je hebt nog steeds dezelfde wandelstok', lacht Charlotte.

'Ja, waarom niet? Het is een prima ding. Wist je dat ik hem tijdens de reis naar Israël op de terugweg in Polen ben kwijtgeraakt? Sinds ik hem terug heb, ben ik er nog meer aan gehecht. Trouwens, met zulke schoenen als jij aan hebt zou ik wel twee stokken nodig hebben'.

Charlotte zwijgt beledigd, maar haar boosheid duurt niet lang. 'Robert heeft gelijk, wachten jullie even, dan trek ik andere schoenen aan'.

Ze wandelen in de bekende omgeving, waar zoveel herinneringen liggen. 'Woont oom Henry Duncan nog steeds in de pastorie?' wil Robert weten. 'Ja, om mama een plezier te doen gaan we 's zondags mee naar de kerk. Dat is wel weer even wennen hoor. Nu moet jij vertellen hoe het komt dat je dominee bent geworden'.

Robert kiest zorgvuldig zijn woorden, als hij vertelt over de weg die de Heere met hem heeft gehouden. De nichten luisteren en worden steeds stiller. Ze kunnen hun ogen niet van Roberts gezicht afhouden. Wat straalt hij een heilige ernst uit!

Er moet wel iets wonderlijks in zijn leven gebeurd zijn, dat hij zo is geworden. Zijn vrolijkheid is er nog wel, maar heel anders dan vroeger.

Tante weet niet hoe ze het heeft, als het viertal na een paar uur wandelen thuiskomt. Wat is er met haar dochters gebeurd? Alle drie gaan ze meteen naar hun kamer en komen pas tegen etenstijd met behuilde ogen weer beneden.

'Blijf je nog een paar dagen, Robert?' vraagt Charlotte. 'Ja, nu ik hier ben wil ik nog wat bekenden en enkele zieken bezoeken. In de eerste plaats oom Henry Duncan'. 'Mogen wij met je mee?' vraagt Georgiana. Robert knikt. 'Ik heb nog wat lectuur over van mijn evangelisatietoelt'. 'Geef eerst maar aan ons, wij hebben die het hardste nodig', zegt Maria zacht. ♦

Vraag en antwoord

door
ds. Labee

Vergeestelijken

In hoeverre mogen we teksten uit de Bijbel vergeestelijken?



Naar onze mening

De beide vraagstellers die hierover een vraag (met toelichting) stuurden, kunnen we kortweg melden dat het nóóit mag. Vergeestelijken of allegorese is een kwaal die alle eeuwen door de kop opsteekt. Men meende de 'waarheid achter de waarheid' te moeten zoeken en een 'diepere laag' in de tekst van Gods heilig Woord te ontdekken. Bekende voorbeelden zijn de duiding van de vijf stenen die David oprapte in de strijd met Goliath, de twee penningen uit de gelijkenis die de barmhartige Samaritaan gaf aan de waard van de herberg of de drie broden die de vriend met onverwacht bezoek wilde lenen. Vergeestelijken is dan de poging om van de vijf stenen bijvoorbeeld vijf geloofsdaden te maken. Of om de twee penningen te verbinden aan de beide heilige sacramenten en de drie broden te betrekken op de drie Goddelijke Personen.

Het verwijzen van de Bruidegom uit het Hooglied naar Christus is géén vergeestelijken. Het Bijbelboek Hooglied is zélf een allegorie die in beeldende taal het huwelijk beschrijft tussen Christus en Zijn bruidsgemeente. Getallen symbolisch uitleggen vanuit het laatste Bijbelboek, Openbaring, is juist omdat het behoort tot de zogenaamde apocalyptische literatuur. En, om niet meer te noemen, de profeten hebben naast de eerste betekenis in hun dagen, vaak de heenwijzing naar de (toen nog) komende Christus in het vlees. Het gaat er dus om dat we bij de verklaring van de Heilige Schrift niet spreken naar 'onze mening' maar nauwkeurig en biddend onderzoeken wat de zin en mening van het Woord van God zelf is. Het onderscheiden van de verschillende stoffen (historisch, profetisch, apocalyptisch etc.) is daarbij een eerste vereiste.

Naar de Schriften

De geschiedenis van Esther geeft veel onderwijs en soms zijn er ook lijnen te trekken naar het genadeleven. Treffende

vergelijkingen kunnen worden aangewezen zonder de hele geschiedenis te gaan 'vergeestelijken'. Zo moeten we ook de Bijbelboeken Jona en Ruth lezen. Het eerste doel van het Bijbelboek moet centraal staan en daarna mag er aandacht zijn voor méér onderwijs. Maar spreken over een diepere geestelijke laag mag niet zo ver gaan dat we verdwalen in allerlei 'diepzinnige' gedachten die geen recht doen aan het geheel van Gods Woord. Alles wat we denken of zeggen, moet naar de Schriften zijn.

Het is opmerkelijk dat er óók verschil is (en mag zijn!) rond de exegese van de Heilige Schrift. Vrijwel tevergeefs zoekt men onder meer naar een verklaring van een oudvader rond het Bijbelboek Ruth... Maar in de afgelopen eeuw zijn er heel wat prekenseries gehouden en verschenen waarin vergelijkenderwijs de weg van een zondaar tot Christus getekend wordt onder de beelden van Ruth en Boaz. Sommige lijnen die getrokken worden zijn treffend, soms staan ze ook haaks op de (eenvoudige) uitleg van onze kanttekenaar. Ook dat laatste is natuurlijk niet het einde van alle tegenspraak, maar geeft wel te denken. Eén van de vraagstellers wees nog als voorbeeld op Jeremia 31 vers 8. We lezen daar: 'Zie, Ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen'. Terecht mogen we hier spreken over de letterlijke verlossing uit Babel. Maar we 'beroven' de tekst van zijn betekenis als we niet instemmen met de kanttekening die wijst op de verlossing uit de 'geestelijke gevangenschap'. Dan krijgt het glans voor alle eeuwen: 'Dat is, zelfs van de allerzwaksten zullen er optrekken van Babel lichamelijk, en versta dit wijders geestelijk, beladen met zonden en zeer zwak'. Verstaat u, lezer, ook wat u leest? ♦

► Heb jij/hebt u ook een vraag?

Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie. Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder. Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.