

KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de **AAMBINDER**



**GEREFORMEERDE GEMEENTE
OOSTEREND**



04 'En gij zult Mijn
getuigen zijn'



07 Examentijd:
Best spannend!



24 Och en ach

Het lied van de bevrijding

ds. W. Silfhout, Veenendaal

In gedachten zien we een Joodse gevangene in Auschwitz tijdens de verschrikkelijke periode van de Tweede Wereldoorlog. Hij roept naar de hemel: **Steek Uw handen van de hoogte uit!**

► **Steek Uw handen van de hoogte uit; ontzet mij en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden.**

Psalm 144:7

Hij heeft alle reden om te roepen: 'Ontzet mij en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden'. Hij ziet om zich heen hoe mannen, vrouwen en kinderen door vreemden worden weggevoerd naar de gaskamers om te sterven. Elk ogenblik kan hij zelf aan de beurt zijn. Wie kan hem helpen dan God alleen? Daarom schreeuwt hij naar de hemel: Help me toch! De hele wereld is in beroering. Oorlogen woeden. Maatschappelijke

en politieke onrust doen velen, ook jongeren, vragen naar de zin van het leven. Auschwitz kan zomaar weer gebeuren. Want dat wij opnieuw de bevrijding van het Duitse juk mogen gedenken na 79 jaar vrijheid, is niet vanzelfsprekend. De vrede in de wereld is ver te zoeken. De oordelen van God hangen laag, ook over Nederland, dat God en Zijn Woord verbannen heeft uit de samenleving. Was er dan geen God in Auschwitz? Waarom liet Hij dat stelselmatig vermoorden van Joden op een beestachtige wijze toe? Waarom grijpt Hij vandaag niet in?

Vorbijgaande schaduw

Ten tijde van David waren er ook mensen die dachten dat God niet bestaat en dat als Hij al bestond Zich nergens mee bemoeit. Zo denkt de mens, die der ijdelheid gelijk is (vers 4). De mens die slechts een voorbijganger is. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Daartegenover de HEERE, Die David gered heeft uit de hand van al zijn vijanden. Die God is het ook Die ons al zoveel jaren in vrijheid doet leven. Hoelang nog? Dat weten we niet. Als we op de omstandigheden letten, mag bange vrees ons hart wel vervullen.

Hoewel de HEERE David geholpen heeft, zijn er nog vele vijanden op de been. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde, naar Psalm 2. En al die vijanden spreken leugen en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid (vers 8). Dat wil zeggen dat ze hun leugens zelfs met een eed bevestigen. Wat wordt er ook in onze tijd gelogen. Denk maar aan de politiek. Beloften worden gedaan, maar ze worden niet waargemaakt. Ook in de wereldpolitiek maken de groten van de aarde zich schuldig aan leugen en bedrog. Je zou de moed verliezen als je denkt aan alles wat er kan gebeuren. Vreemden heersten over David en het volk van Israël. Vreemden heersten over Nederland in de Tweede



Bij de voorpagina:

GEREFORMEERDE GEMEENTE OOSTEREND

Vanaf 1955 worden er in de zomermaanden in het Gebouw voor Christelijke Belangen te Oosterend kerkdiensten belegd, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. In 1966 leidt dit tot de vorming van een afdeling van de Gereformeerde Gemeente

te Den Helder. Op 26 december 1967 wordt deze afdeling reeds zelfstandig. In 1970 betreft men een tot kerk verbouwd schoolgebouw in de Schoolstraat, dat ruim 100 zitplaatsen telt. Bij de ingebruikneming ervan, op 30 mei, spreekt ds. C. Molenaar over Openbaring 3:8: 'Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard en hebt Mijn Naam niet verloochend'. Vanaf 1971 worden de kerkdiensten 's zomers in de plaatselijke Nederlandse Hervormde Kerk gehouden. In 2016 wordt het eigen kerkgebouw echter uitgebreid met een grote zaal voor de vakantiegangers, waarmee het aantal zitplaatsen op 400 komt. De gemeente telt 35 belijdende leden en 31 doopleden.

Wereldoorlog. Zal die tijd weer aanbreken? Zal de vrijheid die misbruikt is in ongebondenheid aan Gods inzettingen leiden tot gebondenheid onder het juk van een vreemde heerser?

Vreemde heerser

We hoeven daarbij echter niet in de eerste plaats te denken aan wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren, want we leven van nature allen onder een vreemde heerser. In het paradijs hebben we God de dienst opgezegd en gekozen voor een vreemde heerser: de duivel. Daarom is er al die ellende in de wereld. Daarom zijn er oorlogen. Daarom gebeurden er zulke verschrikkelijke dingen in Ravensbrück. Kinderen zongen in de barak kerstliederen voor de Duitsers. Toen ze dat gedaan hadden, staken de SS'ers voor het oog van de wanhopige moeders de barak in brand. Meer dan 200 kinderen kwamen om.

Die God is het ook Die ons al zoveel jaren in vrijheid doet leven. Hoelang nog?

Er zijn in onze dagen veel vijanden op de been. Ze zijn als grote wateren waar we uit gerukt moeten worden. Vreemden, die niet meer weten van de christelijke wortels van onze samenleving, bepalen steeds meer onze samenleving. Dat zijn niet alleen mensen met een andere godsdienst, maar ook vele Nederlanders die van het christendom afscheid genomen hebben. Zorgen te over, ware het niet dat God regeert.

David weet waar hij met zijn nood moet zijn. Bij de HEERE alleen. Vandaar zijn noodkreet naar de hemel:

‘Steek Uw handen van de hoogte uit’. Vandaar kan alleen zijn hulp komen. Dat heeft David ook niet verdiend, maar tot Wie zal hij anders heen gaan?

Tot Wie zullen wij vluchten als de watervloeden en rampen ons dreigen te overspoelen, als vreemden over ons gaan heersen? Als we niet meer in vrijheid kunnen samenkomen om naar Gods Woord te horen?

Is het dan hopeloos? Nee, de weg naar boven is er: ‘Steek Uw handen van de hoogte uit’. De Heere zorgt voor Zijn eigen werk. De komst van Zijn Koninkrijk zal ondanks alle leugen en bedrog niet verhinderd kunnen worden.

Bevrijder en Schild

Kennen we dit gebed van David? Dan doel ik niet in de eerste plaats op de zorgvolle omstandigheden als we denken aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Dan gaat het er om of we Christus nodig hebben gekregen, Die in de wateren van Gods toorn is ingegaan en door een vreemde heerser werd veroordeeld tot de dood. Of we door de Geest van God ervan overtuigd zijn geworden dat de zonde ons overspoelt als wateren en dat we lopen aan de leiband van de vreemde heerser, de overste van deze wereld. Dan gaat de schreeuw omhoog, omdat we onszelf en ook anderen ons daarvan niet kunnen verlossen. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. David heeft in die nood gebeden: ‘Steek Uw handen van de hoogte uit’. Zichzelf verlossen kon hij niet, maar hij mocht zien op Hem, Die niet werd ontzet, in de wateren onderging en Zichzelf vrijwillig gaf om overgeleverd te worden tot de kruisdood. Daarom mocht David Hem noemen: mijn Goedertierenheid, mijn Burcht, mijn hoog Vertrek en mijn Bevrijder en Schild (vers 2).

Roep dan maar in uw/jouw nood tot Hem en rust niet voordat u/jij met David een nieuw lied mag zingen. Dat is het lied van de bevrijding. ♦



Uit:
HET ABC VAN HET GELOOF
dr. A. Comrie
(uitg. De Banier, 2016).

B

BETROUWEN

Nu volgt een derde benaming voor het geloof onder de letter B, en wel ‘betrouwen’. Wat is dat een kostelijke en ook belangrijke omschrijving! Het gaat om het woord ‘chasa’ in het Hebreeuws. Psalm 34 vers 23: ‘De HEERE verlost de ziel Zijner knechten; en allen die op Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden’. In de twee delen van deze tekst komen twee belangrijke zaken in aanmerking om over na te denken.

1. HET EERSTE DEEL

De psalmdichter stelt in het eerste deel een bijzonder troostrijke waarheid aan de orde, die geldt voor allen die in hun grootste droefheid, in hun benauwdheden en in hun vele verdrukkingen toch de Heere vrezden. Want: de Heere verlost de ziel Zijner knechten.

Gods knechten

We hebben hier eerst te maken met datgene wat de Heere in Zijn goedertierenheid verlost: de ziel van Zijn knechten. Degenen die deze verlossing zullen ondervinden, worden omschreven als ‘knechten van de Heere’. In Gods dierbaar Woord lezen we dat er meermalen van ‘knechten’ gesproken wordt. De Messias Zelf wordt Gods Knecht genoemd, omdat Hij Zich in de Raad des vredes aan de Vader onderworpen heeft. Jes. 42:1: ‘Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Dewelke Mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb Mijn Geest op Hem gegeven, Hij zal het recht den heidenen voortbrengen’. Ook koningen worden knechten van de Heere genoemd, zoals in Jeremia 25:9. En het is voor Paulus ▶

- ▶ een eer dat hij een dienstknecht van God is (Titus 1:1).

Tegelijk is het een algemeen gebruikte aanduiding voor alle *kinderen* van de Heere. Ze zijn dienstknechten van God. Ze hebben de zonde, de satan en de wereld de dienst en de gehoorzaamheid opgezegd. Tegelijk hebben zij zich geheel en al aan de Heere overgegeven om voor Hem een knecht te zijn. Zij streven ernaar om in alles werkelijk aan Zijn Goddelijke wil onderworpen te zijn. Ze gehoorzamen Hem geheel vrijwillig en stellen hun eer en leven, hun blijdschap en genoegen, hun vrijheid en zaligheid in Zijn dienst. Ze geven acht op wat Hij hun aanwijst en zeggen voortdurend: 'Heere, wat wilt U dat ik doen zal?' Ze klagen niet met droefheid in het hart over iets wat Hij hun oplegt, maar zeggen liever dat Zijn geboden niet zwaar zijn om te doen en te ondergaan. Ze zijn niet traag, maar 'ijverig in het benaerstigen' (zie Rom. 12:11).

2. HET TWEDE DEEL

In het tweede deel van de tekst trekt de psalmdichter een conclusie die tot vreugde stemt: '... en allen die op Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden' (Ps. 34:23b). Hier horen we spreken over 'allen die op Hem - de HEERE - betrouwen'. Dat brengt ons tot het eigenlijke doel dat wij met deze tekstwoorden op het oog hebben, namelijk om over het geloof te spreken als een 'betrouwen'. We zullen daarbij eerst iets zeggen over het *woord* dat hier gebruikt wordt. Dat is het grondwoord 'chasa', dat onze vertalers in het Nederlands nu eens door 'betrouwen' weergeven en dan weer door 'vertrouwen'. Deze beide Nederlandse woorden betekenen hetzelfde. Er wordt namelijk een daad van de mens mee aangegeven, waardoor hij alles wat hem bezighoudt met een volkomen rust en zekerheid aan een ander toevertrouwt. Hij is er namelijk van overtuigd geraakt dat een ander volledig betrouwbaar en oprecht is.

▶ wordt vervolgd

'En gij zult Mijn getuigen zijn'

ds. G.W.S. Mulder, Ridderkerk

Toen de Heere Jezus naar de hemel voer, liet Hij Zijn jongeren achter. Ze waren echter niet ongetroost. Ze mochten hoopvol uitzien naar de uitstorting van de Heilige Geest. Ze waren ook niet doelloos. Zegenend heeft Jezus het hun opgedragen: 'En gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde'.

Deze woorden uit Handelingen 1 vers 8 vormen niet alleen een opdracht, maar ook een belofte. Jezus gaat wel heen om Zijn Kerk plaats te bereiden bij de Vader, maar Hij zal op aarde Zijn gemeente vergaderen en bewaren. Daarbij gaat het om Zijn Woord. De Heilige Geest zal daaraan getuigenis geven. En zegenend wijst Jezus Zijn jongeren aan. Zij mogen hun leven daaraan wijden. De Heere staat ervoor in dat dit getuigenis gestalte krijgt, ook vandaag.

Getuigen

Kijk de kring eens rond. We zien elf discipelen. Het merendeel was afkomstig uit Galiléa. Sommigen waren visserman van beroep geweest. Eén had het omstreden beroep van tollenaar uitgeoefend. Elk van hen had de Heere persoonlijk geroepen. Zo roept Hij nog. Tot een ambt in Zijn kerk? Zeker. Maar het begint met de roeping tot zaligheid.

Zondag aan zondag wordt deze aan ons hart gelegd. Hebt u deze nog niet gehoord? Woont u dan nog in Galiléa - ver van God? Zit u nog in uw tolhuis - verstrikt in de zonde? 'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt

en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven' (Joh. 5:24).

Het woord getuige kennen wij uit de rechtspraak. Dan moet iemand getuigen voor politie of rechter. Dit verwijst naar het Bijbels rechtsprincipe dat getuigen nodig zijn om de waarheid te bevestigen (zie Matth. 18:16). Het hier bedoelde getuigen staat niet in juridisch verband. Het gaat om het bevestigen van wat waar en gebeurd is. Denk aan toen



Sommigen waren visserman van beroep geweest.

Jezus van de berg der verheerlijking kwam. Petrus, Johannes en Jakobus konden toen getuigen dat zij Mozes en Elia hadden gezien. De anderen hoe een vader bad om genezing van zijn maanzieke jongen. Zulk getuigen zal het centrum en de kracht zijn van de christelijke kerk.

Getuigen: van wat?

Wat is de inhoud van dit getuigen? De Heere Jezus wijst die aan als 'deze dingen' (Luk. 24:48). Daarmee doelt Hij op Zijn lijden, sterven en opstanding. Het zijn de dingen die in Jeruzalem zijn gebeurd rond Goede Vrijdag en Pasen. Daarbij hoort ook het Bijbelse onderwijs van de noodzaak dat Jezus moest lijden, sterven en opstaan. Het getuigenis is dus niet van iets maar van *lemand*. Het gaat ook niet om een getuigenis van wie ik ben of hoe sterk mijn geloof is. Het gaat om de persoon en het werk van de Heere Jezus.

Bent u getuige van deze dingen? Dat u vanwege uw zonde Gods rechtvaardig oordeel moest leren billijken? En dat u juist dáárom de Heere Jezus nodig kreeg, niet alleen als goede en ontfermende Zaligmaker, maar juist omdat alleen door Zijn offer de schuld wordt betaald. Bent u zo door Woord en Geest tot Golgotha geleid? Weet u van de hunkering naar de Opgestane? In de ontmoeting met Hem wordt



Werkgebied van de apostelen

Jeruzalem	Jakobus (van Zebedeüs) en Jakobus (van Alfeüs)
Midden-Oosten	Filippus en Johannes
Azië	Andreas, Judas (Thaddeüs), Thomas en Bartholomeüs
Afrika	Mattheüs
Europa	Simon Petrus en Simon Zelotes

Sterfwijze van de apostelen

Gekruisigd	Filippus, Andreas, Simon Petrus, Judas (Thaddeüs), Bartholomeüs, Simon Zelotes
Gestengid	Jakobus (van Alfeüs)
Gedood op andere wijze	Jakobus (van Zebedeüs), Mattheüs, Thomas
Natuurlijke dood	Johannes

hemelse vrede ervaren. Hoe vertroostend en verootmoedigend is dit wonder. Ja, bent u getuige van deze dingen?

In het getuigenis komt persoonlijke betrokkenheid tot uitdrukking. Het gaat om bekering van onze naaste (vers 47). Het is belangrijk dat we dit in het oog houden. Maar om te beginnen wordt het getuigenis vaak gegeven in de vorm van een voorbeeld. Bent u zich bewust van uw levenswandel? Wie zijn wij voor onze burens en collega's?

Er staat niet dat wij anderen moeten óvertuigen. Het is niet zo dat we wel tot geloof zullen komen als goed wordt getuigd en als we dat in alle redelijkheid aannemen. De Heere Zelf geeft aan dit getuigenis Goddelijke heerlijkheid en kracht. Dat onderstreept Hij met de belofte van de Heilige Geest (vers 49). 'En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel' (Joh. 16:8).

De Heilige Geest doet een heerlijk werk. Zijn werk is onwederstandelijk. Hij maakt de geestelijk dode mens levend en vernieuwt hem van binnenuit (Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3-4: par. 10,11). Gelukkig is de zaligheid een eenzijdig werk van de Drie-enige God. De Heilige Geest past Christus' verdienste toe. Zijn werking is tegelijk krachtig en teer - hoe wonderlijk! Kunt u dit vanuit uw leven bevestigen?

Tot het einde

'Beginnende van Jeruzalem', zo luidt Jezus' opdracht. In het bijgevoegde overzicht zien we waar dit de discipelen heeft gebracht. Indrukwekkend

om deze opsomming op ons in te laten werken. Wat hebben deze mannen zich mogen inzetten voor de verspreiding van het goede getuigenis.

We kunnen niet allemaal frontsoldaten zijn. Maar de kerk kan ook niet zonder. Ons eigen volk heeft er dringend behoefte aan. Denk aan de secularisatie-nood in de grote steden. Via de digitale media komt die dichtbij. Hoe weerbaar voedt u uw kinderen op? En dan al die onbereikte mensen in verre landen. Elk van al die mensen heeft een ziel voor de eeuwigheid.

Het grondwoord voor getuigen herinnert ook aan martelaarschap. Het bevestigen van de waarheid van de Heere Jezus heeft menigeen het leven gekost. Bijgevoegd overzicht laat dit zien voor de discipelen. Petrus had zich bereid verklaard voor de Heere Jezus te sterven. Hij wist niet wat hij zei en was een aanstoot voor de Heere Jezus. Maar toen het uiteindelijk toch in vervulling ging, vroeg Petrus of hij ondersteboven mocht worden gekruist (dat meldt ongewijde geschiedschrijving). Petrus voelde het zich niet waardig dezelfde dood als zijn Meester te ondergaan.

Toen Jezus stierf voor Petrus, was Petrus weggevlucht. Maar toen Petrus het leven liet, heeft de Heere Jezus Zijn nabijheid getoond en hem gebracht in de eeuwige zaligheid. Gelukkig is in ons land de vijandschap niet op ons leven gericht. Maar de vraag is niet minder actueel. Zou u zich overhebben voor het getuigenis van de Heere Jezus? ♦

Scholen en kerken

Werkgroep Onderwijs in samenwerking met de NRCEA

Nadat we de verscheidenheid in de schoolsystemen in Noord-Amerika hebben gezien, en de ouderbetrokkenheid binnen onze eigen scholen, willen we deze serie artikelen over onze reformatorische scholen overzee afsluiten met een blik op de rol van de kerk.

Wijlen ds. J. Spaans paste het 'drievoudig snoer' uit Prediker 4:12 vaak toe op gezin, kerk en school, en de noodzaak van eenheid daartussen. Alle NRCEA-scholen hebben een sterke band met de plaatselijke kerken. De kerkenraad heeft een afvaardiging in de schoolbesturen. Daarbij vervullen sommige predikanten een adviserende rol binnen het schoolbestuur. Hoewel de rol van de kerkenraad per school verschilt, hebben de plaatselijke kerkenraden altijd als taak de identiteit van de eigen scholen te bewaken. De kerkenraad moet ervoor zorgen dat 'de scholen in stand worden gehouden' en erop toezien dat de leer zuiver blijft. Hun inbreng in het Bijbels onderwijs en bij het aannemen van personeel is dus van onschatbare waarde. Daarnaast zorgen ze ook voor een goede communicatie tussen school en kerkenraad.



▶ Maaltijd tijdens de NRCEA Teachers' Conference te Alberta, augustus 2023.

Meditaties op school

Maandelijks of zelfs wekelijkse meditaties zijn gebruikelijk en waar mogelijk leiden predikanten en ouderlingen deze 'chapels'. Dit geeft de ambtsdragers de gelegenheid om kinderen en jongeren op een ander niveau te bereiken. De kerkelijke collecten vormen op veel van onze scholen een aanzienlijk deel van het operationele budget (varierend van 15 tot 100 procent). Deze sterke steun voor de operationele kosten en de investeringen in bussen en gebouwen zijn essentieel om de begroting sluitend te maken.

Synodale verbinding

Er is ook een verbinding tussen de Generale Synode en de NRCEA-scholen. De Synodical Education Committee (SEC) bestaat uit drie predikanten en drie (voormalige) ambtsdragers. Vanuit de synode identificeren zij zorgen van onze scholen, en brengen ze het perspectief van de schoolleiders terug naar de breedste kerkelijke vergadering. De SEC benoemt ook de voorzitter en vicevoorzitter van de NRCEA. SEC-predikanten leiden gewoonlijk de meeste plenaire sessies op de lerarenconferentie, die tweejaarlijks door de NRCEA wordt georganiseerd. Zoals we reeds zagen, zijn de omstandigheden van elke school met betrekking tot curriculum en overheidstoezicht verschillend. Maar op deze conferenties is er gelegenheid om onderwerpen inzake de identiteit van de NRCEA-scholen en onderwerpen uit de klas te bespreken. Een aantal onderwerpen van de laatste conferentie geeft een indruk van wat

er zoal besproken wordt: het geweten; Bijbels onderwijs op de basisschool; Communicatie tussen ouders en leerkrachten; Lessen uit de tijd van de Christenvervolging, enzovoort. De onderwerpen worden ingeleid door predikanten, leraren en bestuurders. Ook zijn enkele Nederlandse collega's vaak bereid om hun expertise op de conferenties te delen.

Coördinator

Sinds 2015 heeft de SEC een eigen coördinator. Deze geeft stabiliteit en richting aan de schooldirecteuren. Zij hebben vaak al vele taken binnen de school te vervullen. Daarnaast wordt de schoolkrant 'Living and Learning' regelmatig gepubliceerd. Onze schoolcoördinator heeft ook een belangrijke rol bij het opstellen van de agenda's voor de maandelijks teleconferenties en de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de schooldirecteuren, evenals bij het voorbereidende werk voor de tweejaarlijkse lerarenconferenties. Daarnaast hebben de scholen ervan geprofiteerd, omdat veel bronnen zijn samengebracht op een gezamenlijke website. Op deze website hebben docenten en personeelsleden van verschillende scholen de kans gekregen elkaar te ontmoeten. Hier is ook de vertaalde versie van het Bijbelse geschiedenis-curriculum 'Vertel het Woord' te vinden. Tot slot werkt de coördinator ook samen met individuele docenten om de NRCEA-identiteitscursus (gebaseerd op de CGO-cursus) als online modules aan te bieden. Een veelzijdige rol!

Gebed om zegen

Samenvattend is de belangrijkste rol van de kerk het gebed of de Heere de inspanningen van het reformatorisch onderwijs wil zegenen. Zonder Zijn zegen zijn onze inspanningen tevergeefs. Mogen wij als scholen en kerken - aan beide zijden van de oceaan - samenwerken met onze ouders en leerlingen om de volgende generatie te onderwijzen in het enige dat nodig is! Een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. ♦

Reacties naar:

p.kieviet@versluijsschool.nl

▶ slot

Examentijd: Best spannend!

M.W. van Winkelen, directeur Hoornbeeck Apeldoorn

Het gaat er de komende weken weer om spannen: de eindexamens van het voortgezet onderwijs staan weer gepland.



Misschien moet (of beter: mag) jij er dit jaar ook aan meedoen. En dan weet je: het is erop of eronder! Als het goed gaat, krijg je het diploma. Dan kun je de volgende stap in je leven zetten. Een stap naar een studie of naar een baan. Maar als het tegenzit, gaat dat niet door. Dan kun je het pas volgend jaar weer proberen. Dat is stilstand in plaats van vooruitgang op de levensweg. Het is dus best belangrijk hoe je het doet de komende weken. Het is logisch dat je dat spannend vindt.

Inspannend?

Bij de examens wordt getoetst of je de lesstof van de afgelopen jaren voldoende beheerst. Je moet laten zien dat je kennis en vaardigheden op voldoende niveau zijn om het diploma

te krijgen. Dat vraagt een goede voorbereiding. Zonder inspanning lukt het natuurlijk niet.

Als examenkandidaat kun je de goede raad van je omgeving inmiddels wel dromen, denk ik. Zoals 'doe je best!' en 'begin op tijd'. Het helpt niet om dat nog eens te herhalen. Toch wil ik hier wel de boodschap van de Bijbel noemen: de Heere geeft geen ruimte aan luiheid. Dat staat bijvoorbeeld in Spreuken 26. Aan luieren en nietsdoen verbindt de Heere Zijn zegen niet! Alleen daarom al is het goed om je best te doen: de Heere zegt het Zelf.

Ontspannen?

Dat je je best doet, spreekt dus vanzelf. Afhankelijk van je karakter kan dat soms ook uit de hand lopen.

Dan lijkt het alsof je hele leven alleen maar om de examens draait. Je doet dan niets anders dan oefenen, lezen en leren. Het is de vraag of je daarmee je doel bereikt. Je wilt dan méér doen dan 'je best'. Dan raak je te veel in de stress om je van je beste kant te kunnen laten zien. Daarom is het goed om tijd te nemen voor rust en ontspanning.

Misschien hoef jij niet bang te zijn voor onvoldoendes. Je hebt altijd goede cijfers gehaald en je denkt diep van binnen wel te weten dat het ook deze keer wel goed zal komen. Je kunt ontspannen toeleven naar de examenperiode. Wat mooi dat je je bewust bent van je talenten. Ik hoop dat je daarbij ook denkt aan Hem van Wie je deze talenten gekregen hebt. Bovendien: ook nu is het de zegen van de Heere die de doorslag geeft. Vraag Hem daarom eerbiedig om Zijn hulp en zegen, of je tegen de examens opziet of niet.

Geen examen?

Misschien lees je de zinnen hierboven wel met gemengde gevoelens. Omdat het bij jou zo heel anders ligt. Je zou graag aan examens willen deelnemen. Maar dat gaat niet, bijvoorbeeld door ziekte of andere omstandigheden. Het kan verdriet geven als leeftijdsgenoten die stap wel zetten en jij niet. Bedenk dan dat de waarde en de zin van jouw leven niets te maken heeft met diploma's.

Hoe spannend de examens ook zijn, in het licht van een heel mensenleven zijn ze toch minder belangrijk dan je nu misschien denkt. Jouw levensweg wordt niet door examenuitslagen bepaald. Het is de Heere Die ons leven leidt. Hij is het ook Die ons levensdoel moet zijn of worden. Dan is het veel belangrijker om Hém te zoeken en te vinden dan om een mooi cijfer te halen, toch? Ook diploma's horen bij de dingen die 'de mot en de roest verderft' zoals dat in Mattheüs 6 vers 19 en 20 staat. Daarom roept de Heere ons daartoe op onze schatten in de hemel te vergaderen. Daarvoor hebben wij Zijn werk in ons hart nodig. Daarom is mijn belangrijkste advies: 'Vraagt naar den HEER' en Zijne sterkte'.

Zijn zegen in alles toegebeden! ♦

Warmte en saamhorigheid

C. Weerheim (cweerheim@stichtingdevluchtheuvel.nl)

In dit artikel willen we ons richten op de vitamines voor een gezond gezin. Wat is er nodig om een gezond gezin te vormen?

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving én de hoeksteen van de kerk. We hebben er dus veel belang bij dat er onder ons gezonde gezinnen zijn, gezinnen waar de Heere en Zijn dienst centraal staat, waar we in liefde bij elkaar zijn.

Bij De Vluchtheuvel komen we veel situaties tegen waarin zaken niet goed zijn gegaan. Dat geeft veel verdriet en pijn. We schrijven dit artikel daarom ook vanuit de gedachte: 'Voorkomen is beter dan genezen', of beter gezegd: 'Waar liefde woont, gebiedt de Heer' de zegen, daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, en 't leven tot in eeuwigheid'.

Wat zijn de verschillende vitamines voor een gezond gezin?

Dienstbaarheid

Een van die vitamines is: dienstbaarheid. Dat geeft warmte en saamhorigheid. We doen het met elkaar. We steunen elkaar en helpen elkaar.

Het gaat bij de dienstbaarheid niet om 'ik', maar om 'wij'. Heel concreet betekent dit dat je (van jongs af aan) taken in huis hebt. De auto moet worden gewassen. Je moet je eigen kamer opruimen. De vaatwasser moet worden ingeruimd.

Dienen gaat niet vanzelf. Het kost je energie en tijd. Toch zijn er weinig dingen die zoveel emotionele bevrediging geven als het dienen van elkaar. Je wordt er zelf rijker van, en het verrijkt en verfrist de verhoudingen binnen het gezin. Ten diepste hoort een dienstbare houding bij het volgen van Christus. Van Hem Die Zelf niet gekomen was om gediend te worden, maar om te dienen.

Een goed huwelijk

Ouders zijn de directie van een gezin. Zij geven leiding aan het gezin, zowel in woord als in daad. Het is onmisbaar dat de directie op één lijn zit, dat het daar goed zit. Dat betekent niet dat je het in alles met elkaar eens bent,

maar wel dat je de ander aanvult en elkaar niet afvalt. Er zijn enkele belangrijke punten voor een goed huwelijk:

- Heb elkaar lief.
- Maak tijd voor elkaar.
- Accepteer verschillen tussen man en vrouw.
- Overleg samen over de opvoeding.
- Bid samen voor je kinderen.

‘Het beste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is van hun moeder houden.’

Onderwijs en training

Hoe mensen kinderen opvoeden kan heel verschillend zijn. Over één ding zijn mensen het vaak wel eens: opvoeden is begeleiden naar zelfstandigheid. Om daar te komen, moeten ouders hun kinderen onderwijzen en trainen. Onderwijzen betekent uitleggen en overdragen. Trainen is voordoen, voorleven, samendoen, zelfstandigheid leren.

Hierin is een aantal punten belangrijk:

- Opvoeden tot eer van God. Hoe geef je de huisgodsdienst een plaats in je gezin?
- Overdracht van familie- en kerkgeschiedenis.
- Sociale en emotionele vaardigheden.
- Praktische vaardigheden.
- Seksuele opvoeding (onmisbaar in deze tijd).

In veel gezinnen rust het grootste gedeelte van de zorg op de schouders van de moeder. In het volgende artikel focussen we dan ook op de vaders. ♦

Voor meer informatie:

stichtingdevluchtheuvel.nl



► wordt vervolgd

Bijbelverhalen van Thomas Wright

ds. G. Clements, Gouda

De kinderbijbel van de bekende Schotse theoloog Thomas Wright ligt sinds half april in de boekhandel in een vertaling van Corine van Oord. Een prachtige uitgave met vele illustraties. De verhalen zijn eenvoudig en pakkend naverteld. Het RD Magazine schrijft op 13 april in een recensie: 'Laten we opa Wright dankbaar zijn voor deze erfenis'. Is deze gunstige beoordeling wel terecht?

Thomas Wright, 75 jaar oud, was hoogleraar Nieuwe Testament aan de universiteit van St. Andrews (Schotland). Eerder was hij Anglicaans bisschop in Durham. Hij is populair geworden door het zogenoemde nieuwe perspectief op de boodschap van Paulus. Zijn opvatting heeft hij onder meer neergelegd in zijn boek "What St. Paul really said?" (1997). Volgens Wright gaat het Paulus niet zozeer om de vraag: hoe kom ik met God verzoend, maar hoe komen mensen met elkaar verzoend? Deze uitleg heeft inmiddels vele harten veroverd. Volgens Wright zijn wij rechtvaardig voor God als wij elkaar als discipelen van Christus in geloof en liefde aanvaarden, ongeacht ras, kleur, afkomst en taal.

Wright laat niet na om te benadrukken dat het doel van Jezus' kruisdood niet is het betalen van de zondenschuld van Zijn volk, maar het overwinnen van kwade machten, de zogenoemde 'Christus Victor-opvatting'. Hij zal zich niet herkennen in de belijdenis van de Heidelbergse Catechismus 'dat Christus de vervloeking, die op mij lag, op Zich geladen heeft' (Zondag 15). Wright heeft daarbij ook een moderne Schriftopvatting. Hij gelooft niet in de woordelijke inspiratie van de Bijbel ("Surprised by Scripture", 2014) en aanvaardt de inzichten van de moderne wetenschap op het ontstaan van de aarde.

Mijn Bijbelverhalen

"My big Story Bible" (Mijn Bijbelverhalen) is een van Wrights laatste pennenvruchten. Hierin poogt hij zijn theologische visie toegankelijk te maken voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Om met iets positiefs te beginnen: we waarderen het dat Wright voortdurend verbindingen legt met andere gebeurtenissen in de Schrift. Op die manier krijgen de kinderen de grotere verbanden van de Schrift te zien. Hij verbindt bijvoorbeeld de spraakverwarring van de torenbouw van Babel met het Pinksterfeest, toen een iegelijk van de menigte de apostelen in zijn eigen taal hoorde spreken (Hand. 2:6).

Maar welke boodschap geeft Wright de kinderen mee? Spreekt hij over het Lam Gods Dat de zonde der wereld wegneemt? Dat is immers het hart van de Schrift.

Op dit wezenlijke punt is de kinderbijbel van Wright echter een grote teleurstelling. Nergens maakt hij rond het kruislijden van Christus duidelijk dat Hij Zich als Borg voor Zijn Vader gesteld heeft, om de toorn te stillen (Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 21). Pas bij de Hemelvaart zegt Wright iets over de betekenis van Christus' kruisdood. Volgens Wright is de komst van Christus op aarde bedoeld om de



wereld menselijker te maken tot 'een grote familie' (hoofdstuk 48).

Paulus

De theologische visie van Wright wordt opnieuw zichtbaar in de hoofdstukken die gaan over de apostel Paulus. Eerst beschrijft hij de bekering van Paulus en de zendingsreizen, overeenkomstig de geschiedenissen in het boek Handelingen. Daarna vertelt hij over de gemeenten die Paulus stichtte en komen de brieven van de zendingsapostel aan bod. In al deze hoofdstukken vinden we steeds hetzelfde patroon over de kerk als familie. In Thessalonica is de kern van Paulus' prediking: 'Ik bid dat God jullie liefde voor elkaar en voor alle andere mensen zal laten groeien, zodat die overstroomt' (hoofdstuk 57). Bij de andere gemeenten keert de kerk als 'liefdevolle familie' steeds weer terug. Zelfs bij de bespreking van de Romeinenbrief ontbreekt de Zaligmaker Die 'is overgeleverd om onze zonden' (Rom. 4:25). Een groot gemis! Deze kinderbijbel onthoudt de kinderen de enige troost in leven en sterven. 'Wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: Wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen: Dit is den HEERE een paasoffer' (Ex. 12:26-27). De verderfengel zal onze kinderen alleen voorbijgaan als zij achter het bloed mogen schuilen. ♦

Het volk bevrijd

‘Een ure, geliefden, zoals wij thans beleven, is nog nimmer in ons leven beleefd geworden. Het is een ure van dankzegging, vanwege de grote verlossing die de Heere aan ons volk en aan ons vaderland heeft geschonken. Waren er tevoren enkele delen van ons vaderland bevrijd, thans zijn alle oorlogshandelingen geëindigd in ons ganse land. Bij alle smart, bij alle droefenis en bij al het leed dat er in ons vaderland en ook in ons midden is, zijn er toch grote redenen om de Naam des Heeren te verheffen.



▶ ds. W.C. Lamain

Het is thans op verzoek van onze wettige regering dat wij in deze ure de weldadigheid des Heeren met u wenssen te gedenken in het midden van Gods tempel. Inderdaad, de Heere heeft grote dingen aan ons gedaan en God Zelf heeft voor ons en voor ons gehele volk de druk verlicht. Rechtvaardig had Hij ons over kunnen geven aan een algehele verwoesting, maar Hij heeft Zich ontfermd naar de grootheid Zijner barmhartigheden. God heeft, het is zichtbaar voor een ieder, redenen uit Zichzelf genomen om ons en ons volk te bevrijden en te verlossen van het ongoedertieren volk, van de mannen des bloeds en des bedrogs. Daar liggen bijna vijf jaren achter

ons van ongekende ellende, van ongekende smart en van ongekende angst. Maar zie, op wonderlijke wijze heeft God ons genade bewezen en ons volk verlost. Grote vreze was er in onze harten, vooral de laatste tijden, in het bijzonder over het westen des lands. Wat was de nood er hoog geklommen, doch het heeft God behaagd om ter goeder uur verlossing te geven.

(...)

Bekommerd volk des Heeren, de wapens zijn nu ingeleverd en de rust is weergekeerd op onze vaderlandse bodem. In uw hart is er nog een gemis. Met al wat beleefd werd, mist uw ziel de bestendige vrede

met God. En daar ziet uw ziel toch naar uit, dat die dag nog eens mag aanbreken. De rust voor uw ziel is door Christus verworven en ligt alleen in God Drie-enig. O, die onvrede en die onrust buiten God, en buiten de gerechtigheid Christi, wat is dat een zwaar leven. En dan die slingeringen en benauwdheden des satans, die vloekende wet en die veroordelende consciëntie, dat eisend recht van God in uw ziel. Dat het ogenblik nog eens spoedig aanbrak dat het ook in uw hart en op uw lippen zijn mocht: Geloofd zij de Heere, Die mijn ziel rust gegeven heeft.

Volk van God, God heeft Zijn goedertierenheden grotelijks bewezen. Wij mogen het nog beleven. Velen van Gods huisraad zijn ingezameld. De eeuwige rust zijn zij ingegaan. Het bidden is voor hen geëindigd en het zuchten zijn zij voor eeuwig te boven. 't Is nu een loven en prijzen van God Drie-enig ongestoord in de eeuwige vrede. God heeft nog doorgehouden in deze bange jaren, volk des Heeren. Zijn trouw en goedheid was groot. In dagen van honger en kommer heeft Hij nog ondersteund en menigmaal wonderlijk uitkomst gegeven. 't Is bevestigd dat Zijn oog over u open was. Hij kende uw adres en wist uw noden. Het water kwam soms aan de lippen, maar de raven brachten u brood en vlees. En die koek bij de weduwe te Zarfat heeft de getrouwe Verbondsgod u niet onthouden. Uw Borg had het alles voor u verworven en nooit hebt gij tevergeefs uw nood aan Hem geklaagd. De God van Elia leeft nog. Och, of nu al wat in mij was Hem prees.

Hadden wij een mond en een tong om Zijn Naam naar waarde te prijzen. Hij was geen dorre woestijn of land van uiterste donkerheid. Dat wij in God met alles mochten eindigen. Dat ons hart met heilige bekommering vervuld werd, dat die getrouwe God bij ons blijven mocht. O, dat we van Hem niet afdaalden. 't Is mij goed nabij God te wezen'.

Voorafpraak en besluit van een preek van ds. W.C. Lamain, op zondagavond 6 mei 1945 gehouden te Rijssen na de bevrijding van Nederland. ♦

De kakofonie van kenofonia (leegsprekerij) en kainofonia (nieuwsprekerij)

Corrie Hoogerland
(uitgave in eigen beheer).

De titel van dit boek kan vragen oproepen. Dat geldt ook voor de ondertitel: 'Vincentius van Lérins, zijn visie op de traditie en exegese van 1 Timotheüs 6:20 in zijn rol als een Gallo-Romeins aristocratisch geestelijke'.

Corrie Hoogerland, schoondochter van ds. G. Hoogerland, promoveerde met deze studie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ze onderzocht het werk van een wat onbekende kerkvader, Vincentius. Hij stierf rond het jaar 450, twintig jaar na Augustinus. Vincentius keerde zich tegen vernieuwingen van de geloofsleer. Een uitspraak van hem is bekend geworden. De kerk moet vasthouden aan 'wat overal, altijd en door allen geloofd is'. Dat is een nuttig gezegde, juist in onze tijd waarin mensen hun eigen mening soms zelfbewust presenteren. Niet de visie van één persoon, maar van concilies en synodes moet de doorslag geven, vond Vincentius.

Vincentius begeerde een eenheid van de kerk rond de apostolische leer. Daarom bestreed hij dwalingen uit zijn tijd, bijvoorbeeld die van Nestorius. Hij zocht ook een bijbels fundament voor

zijn spreuk. Deze vond hij in 1 Timotheüs 6:20: 'O Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap'. Op dit punt maakte Vincentius echter een fout. Hij beriep zich op een mooie tekst, maar las hem in overeenstemming met de Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament. En juist deze vertaling bevatte een fout. Deze kon gemakkelijk gemaakt worden, omdat het om Griekse woorden gaat die veel op elkaar lijken. De uitdrukking 'ijdel roepen' ('leegsprekerij') werd in de Latijnse vertaling vertaald als 'nieuwsprekerij'. Dat kwam Vincentius van pas, want juist tegen een nieuwe leer verzette hij zich. Kortom, zijn spreuk was goed, maar zijn specifieke beroep op de bijbeltekst was niet sterk.

Natuurlijk is deze korte impressie onvoldoende voor een werk van een indrukwekkend wetenschappelijk niveau. Toch wilden we er iets over schrijven. De Heere gaf de auteur gaven en talenten, waarvan ze hoopt dat ze de kerk mogen dienen. En dat is een mooie wens!

ds. J.M.D. de Heer, Rotterdam

Encyclopedie Nadere Reformatie

prof. dr. W.J. Op 't Hof red.;

uitg. KokBoekencentrum; 559 blz., € 69,90.



Na zeventien jaar noeste arbeid is een prachtig project afgerond. Het vijfde en laatste deel van de Encyclopedie Nadere Reformatie is verschenen. Er is niet bezuinigd op de kwaliteit, zowel qua uitvoering als qua inhoud: dit zijn wetenschappelijk verantwoord geschreven artikelen over thema's binnen en rond de Nadere Reformatie en het gereformeerd piëtisme.

Het is voor wetenschappers een hele kunst om eenvoudig en in een goed toegankelijke stijl te schrijven. Vooral moet goed worden gedoseerd en gecomponeerd, zodat de lezer niet overvoerd wordt en de lijn van het betoog goed kan worden gevolgd. Vooral dat 'dosereren' zal voor de auteurs een hele strijd geweest zijn. Schrijven is schrappen. Dat doet altijd pijn. Blijkbaar is er goed en streng redactiewerk geleverd: het resultaat mag er zijn.

De eerste twee delen waren biografisch van opzet. Daarna volgde thematisch werk. Een greep uit de 61 onderwerpen van dit vijfde deel (tussen S en Z): Sabbat, Scheping, Slavernij, Synode van Dordrecht, Synode van Westminster, Theocratie, Tranen, Tucht, Verbond, Verlatenheid, Vierschaar der consciëntie, Wedergeboorte, Woeker, Wonderen, Zelfmoord, Zelfonderzoek, Zending, Ziekentrooster, Zingen, Zonde tegen de Heilige Geest. De diversiteit in thematiek valt op. Alles is ontleend aan de ontwikkeling van de gereformeerde theologie en discussies in de (volks)kerk en allerlei praktijken in het (volks)leven. De Nadere Reformatie wilde immers dat de leer zou doorwerken in het leven. Zo is er bijvoorbeeld ook een hoofdstuk over Seksualiteit, Toneel, en over het Sint Nicolaasfeest. Een bonte opsomming dus, even bont als het kerkelijke leven en het volksleven in de zeventiende en achttiende eeuw. Deze encyclopedie vormt een mooie erfenis die onder meer binnen de Stichting Studie Nadere Reformatie is opgebouwd. Aanbevolen!

ds. H.A. van Zetten, Nieuw-Beijerland

Kort & Bondig

In de maandelijkse rubriek Kort en Bondig presenteren de verschillende bonden en verenigingen zich.

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Lijkt uw gemeente op die van Laodicéa? Koud noch heet? Of juist standvastig en getrouw, zoals van Filadélfia gezegd werd? Zeven gemeenten ontvingen een brief van Johannes. Zeven verschillende gemeenten. Zeven verschillende brieven. Ze vormen het uitgangspunt van het Jeugdbondsymposium van dit jaar. Welke brief zou uw gemeente krijgen?

Misschien bent u of ben jij leidinggevende in het jeugdwerk. Of u bent als ambtsdrager betrokken op jongeren. Wat bieden de zeven brieven dan een rijke inhoud voor het werken met jongeren.

De diversiteit van de zeven gemeenten geeft herkenbare situaties voor ons en onze jongeren. De lessen over bekering, geloof, trouw, waakzaamheid en het leven in de wereld willen we daarom graag gebruiken als een Bijbelse gids.

Het komende symposium op 4 oktober is een mooi moment voor iedereen die betrokken is bij het jeugdwerk in de gemeente. Met een Bijbelse lezing door ds. J. van Rijswijk en een praktisch toegepaste lezing door ds.

A.T. Vergunst komt het thema dichtbij. De twee workshoprondes, waaraan eveneens veel predikanten hun medewerking verlenen, bieden inspiratie voor de omgang met jongeren.

Deze bijeenkomst is er niet alleen voor persoonlijke inspiratie, maar dient ook om onze gezamenlijke inzet voor het jeugdwerk te onderstrepen. De Jeugdbond wil immers

jongeren verbinden aan elkaar, aan de gemeente en vooral aan het Woord. Het symposium zien we dan ook als een belangrijk en bezinnend moment van ontmoeting. Als een hartelijke uitnodiging aan leidinggevendenden, ambtsdragers en iedereen die betrokken is bij jongeren. Om samen te komen, te leren en toegerust te worden voor het nieuwe seizoen dat voor ligt.



Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

BEROEPEN

te Courtland (Ontario, Canada),
ds. E.M. Maljaars te Tarije, Bolivia
(als zendingspredikant verbonden
aan Chilliwack, Canada);
te Kalamazoo (Michigan, VS),
ds. P.C. Vlot te Krabbendijke;
te Ridderkerk-Slikkerveer,
ds. W. Harinck te Utrecht;

te Woerden,
ds. J. IJsselstein te Kapelle-Biezelinge.

BEDANKT

voor Bodegraven,
ds. P.G. Heijkamp te Emmeloord;
voor Chilliwack (British Columbia,
Canada, als gemeentepredikant),
voor Markham (Ontario, Canada),
voor Sioux Center (Iowa, VS) en
voor Sioux Falls (South Dakota, VS),

ds. E.M. Maljaars te Tarije, Bolivia
(als zendingspredikant verbonden
aan Chilliwack, Canada);
voor Doetinchem en
Rotterdam-Alexanderpolder,
ds. W. Visscher te Amersfoort;
voor Goes,
ds. H.J. Agteresch te Werkendam;
voor Houten,
ds. J. IJsselstein te Kapelle-Biezelinge.

VERSLAG VERGADERING PS ZUID 11 APRIL 2024

Namens de roepende kerk van Kapelle-Biezelinge opent ds. J. IJsselstein de vergadering op de gebruikelijke wijze in de vergaderzaal van de Sionkerk te Goes.

Aan de hand van de lastbrieven wordt de wettigheid van de vergadering vastgesteld. Het moderamen wordt na verkiezing als volgt samengesteld: ds. S. Maljaars, preses; ds. M. Blok, assessor-preses; ds. A.P. Baaijens, scribe; ouderling P. van Vijven, assessor-scribe; ouderling M. de Geus, quaestor.

Nadat deputaten artikel 48 DKO namens de andere particuliere synodi de groeten hebben overgebracht, komt onder meer het volgende aan de orde: De bestuurder van Cedrah, T.A. Stoop, zegt dat er met name in Zeeland weinig vacatures zijn. Voor de toekomst is hierover wel zorg, want de vraag naar zorg- en dienstverlening neemt toe, terwijl het aantal studenten dat bij het Hoornbeekcollege voor een opleiding in de zorg kiest, een sterk dalende

lijn vertoont. De samenwerking met de qua identiteit verwante zorgorganisaties RST, Salem en Sirjon wordt steeds intensiever. De synode spreekt waardering uit voor het werk en voor de identiteit binnen Cedrah.

Door het bestuur van de Stichting Hulpverlening in de PS Zuid is een enquête uitgezet onder de kerkenraden. Er blijkt een groot draagvlak in de PS Zuid te zijn voor de instandhouding van de taak van pastoraal werker. De huidige pastoraal werker zal in 2025 zijn werkzaamheden beëindigen. De vergadering gaat ermee akkoord om de sollicitatieprocedure voor een nieuwe pastoraal werker in gang te zetten conform de herziene functie- en taakomschrijving. De preses spreekt namens de synode woorden van waardering voor het werk dat door G. van Veldhuisen wordt gedaan. 'Uw werk heeft echt een grote plaats in de PS Zuid'.

Ten aanzien van de ontwikkelingen binnen Eleos in Zeeland onderstreept de synode de vraag in de brief van de regiomanager: 'Wilt u de psychische nood van zo velen in de gemeenten

opdragen in het gebed?' De synode spreekt de wens uit dat, ook na de aanstaande pensionering van de huidige regiomanager, de identiteit blijvend bewaakt zal worden.

Een ingediend appelschrift vanuit een gemeente uit de classis Tholen wordt in comité behandeld.

Westkapelle wordt aangewezen om de vergadering van de PS in 2025 samen te roepen op 10 april. De avond voor de synode wordt de bidstond gehouden in Westkapelle. In deze dienst zal ds. S. Maljaars, preses van deze vergadering, voorgaan.

Op verzoek van de preses eindigt de assessor-preses, waarna de preses de synodevergadering sluit.

P. van Vijven, assessor-scribe

WIJZIGING KERKELIJK JAARBOEK

Blz. 145: kosters van de gemeente in Capelle aan den IJssel-West zijn met ingang van 1 mei:

J.W. Nederlof (tel. 06-55532000) en A.C. van Vliet (tel. 06-57508262), e-mail: koster@gg-moriakerk.nl

Berichten



JAARLIJKSE ZENDINGSDAG

Op zaterdag 15 juni wordt in de Evenementenhal in Gorinchem de 67e zendingsdag gehouden. Het is een jaarlijks moment van bezinning op de zendingsopdracht die Christus Zelf op de kerk heeft gelegd. Deze opdracht kan en mag niemand naast zich neerleggen. Zondaren wereldwijd moeten van Christus horen. Tijdens de zendingsdag mogen we horen dat talen en culturen geheel aan Hem onderworpen zijn. De Heere werkt in mensen uit alle talen en natiën. Hij verbreekt harten en maakt zondaren zalig. Dat geeft

verwondering. Kom(t) jij/u ook? Het thema van dit jaar, "Christus' Naam belijden", wordt uitgewerkt in verschillende bijdragen, verzorgd door ds. G.W.S. Mulder, P. Eikelboom, Henk Visser en ds. J.M.D. de Heer. Na de pauze volgt van 13.30 tot 15.30 uur een keuzeprogramma met onder meer een bijdrage van ds. Piter Yare en ds. Peres Nekwek over missionair werk op Papoea, bijdragen van zendingswerkers, een Bijbelstudie door ds. J.B. Zippro en een zendingsverhaal door Jos Kardol. De jongste kinderen zijn tijdens het morgenprogramma welkom in de baby- of kindercreche. 's Middags is er alleen een kindercreche. Meer informatie: www.zendingsdag.nl of bel het zendingsbureau: 0348-489950.

NIEUWE VIDEO HEMELVAART EN PINKSTEREN

Evangelisatie Gereformeerde

Gemeenten (EVGG) brengt een nieuwe video uit in de serie Heilsfeiten.

Net als in de video over Kerst en die over Goede Vrijdag en Pasen wordt in begrijpelijke taal uitgelegd waar het bij deze christelijke feesten over gaat. De video wordt door EVGG als volgt aangekondigd: 'Elk jaar staat het weer op de kalender: Hemelvaartsdag en Pinksteren. Hemelvaart en Pinksteren lijken heel lang geleden, maar de boodschap die ervan uitgaat is nog hoogst actueel. Weet jij waar deze christelijke feestdagen over gaan? Bekijk de video om dit te weten te komen'.

De kijkers worden uitgenodigd om via bijbelcentrum.nl en onlinebijbelcursus.nl meer te weten te komen over het christelijk geloof. EVGG brengt video's over de heilsfeiten uit sinds 2022.

Ze worden doorgaans tienduizenden keren bekeken. De video's zijn eenvoudig te delen in ieders persoonlijke netwerk. Daardoor wordt een groot aantal

niet-christelijke kijkers bereikt. Bekijk de video en de andere materialen rond Hemelvaart en Pinksteren op evgg.nl

FIETSTOCHTEN HEMELVAARTSDAG

Scherpenisse - Op Hemelvaartsdag is er rond Scherpenisse een fietstocht waarvan de opbrengst voor de JBGG-actie is. Inschrijven van 14.15 tot 15.15 uur bij molen de Korenbloem, Westkerkseweg, Scherpenisse (parkeren bij de Chinees); kosten € 5 p.p., € 25 per gezin. Voor vragen: tel. 06-51977938.

Stolwijk - Op Hemelvaartsdag organiseert de zendingscommissie van Stolwijk een fietstocht t.b.v. de zending. Er zijn twee routes, waarvan één voor E-bikes. Startpunt: Geref. Gemeente Stolwijk, Tentweg 14; inschrijven tussen 14.00 en 15.00 uur; kosten: € 5,- p.p., max. € 15,- per gezin.

THEMA-AVOND OVER MIDDEN-OOSTEN

Op donderdag 16 mei (19.30 uur) wordt in de Geref. Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht een thema-avond gehouden over 'Evangelisatie in het Midden-Oosten'. Ds. W. Visscher zal als voorzitter van de Stichting Ismaël vertellen

over het werk van deze stichting en ingaan op het Bijbels perspectief over evangelisatie in het Midden-Oosten. Ds. Yacco, predikant van een christelijke gemeente in Damascus, vertelt over zijn gemeente, over de roeping van de kerk in tijden van oorlog en verdrukking en hoe dit werkt in de praktijk.

Ds. A. Schot is vanuit het Deputaatschap voor Israël betrokken bij het kerkelijk werk onder het Joodse volk in Israël. Hij zal erop ingaan hoe daar Arabieren bereikt worden. Er is ruimte om vragen te stellen en om de inleiders te spreken. Meer informatie op stichting-ismael.nl

VERKOPINGEN

Aagtekerke - Op zaterdag 11 mei (9.00-12.30 uur) is er in Aagtekerke een plantenmarkt t.b.v. ZGG. Locatie: kerkplein, Prelaatweg 17.

Goudswaard - Op zaterdag 11 mei (9.00-14.00 uur) houdt de zendingscommissie van Goudswaard een rommelmarkt. Locatie: Eben-Haëzerkerk, Molendijk 84.

Rhenen - De activiteitencommissie in Rhenen houdt op zaterdag 11 mei (10.00-15.00 uur) een voorjaarsverkoop. Er zijn activiteiten voor kinderen.

Locatie: Achterbergsestraatweg 59a, **Veen** - In de Thaborkerk te Veen, Mus-sentiend, wordt zaterdag 11 mei (9.30-13.00 uur) een lentemarkt gehouden. De opbrengst is voor het bouwfonds.

MUZIEKAGENDA

Kampen - Bovenkerk, do. 9 mei, 19.30 uur, psalmzangavond met Pieter Heykoop, orgel; leiding ds. A. Verschuure; collecte t.b.v. Noodhulp Moldavië (toegang vrij).

Lunteren - Bethelkerk, zat. 11 mei, 19.00 uur, Veluws Mannenkoor, tienerkoor Jedidja, kinderkoor De Kleine Harp, Peter Wildeman, orgel; spreker jeugdwerkadviseur Pieter Avé; collecte voor JBGG-actie (toegang vrij).

Scherpenzeel - Herv. Kerk, vr. 10 mei, 19.30 uur, psalmzangavond m.m.v. bovenstemgroep IJsselmuiden, Arie van der Vlist, orgel; leiding ds. A. Verschuure; collecte voor Stéphanos (toegang vrij).

Vlaardingen - Sionkerk, West-nieuwland, zat. 11 mei, 19.30 uur, zang- en orgelavond m.m.v. Dirk Jan Versluis, orgel; ds. G.J. Baan, meditaties en toelichtingen.

Kerkdiensten

ZONDAG 5 MEI 2024

Aalburg 9.30 en 18.00 uur ds. M.G. van Middendorp; **Aalst** 14.30 uur ds. J. Schipper; **Alblasserdam** 9.30 uur ds. M.H. Schot en 15.00 uur ds. H.A. van Zetten; **Amsterdam** 18.30 uur ds. J.B. Huisman; **Apeldoorn** 10.00 en 16.00 uur ds. R.A.M. Visser; **Arnhem** 16.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; **Barendrecht** 10.00 en 16.00 uur ds. M. Joosse; **Barneveld-Centrum** 9.30 en 19.00 uur ds. E.J. Boudewijn; **Barneveld-Zuid** 9.30 en 19.00 uur ds. J. van Laar; **Beekbergen** 10.00 en 19.00 uur ds. A. Schreuder; **Benthuizen** 19.00 uur ds. W. Harinck; **Berkenwoude** 19.00 uur ds. G.J. van Aalst; **Bodegraven** 10.00 en 19.00 uur ds. G.J. Baan; **Borssele** 9.30 en 18.00 uur ds. M. Karens en 14.00 uur ds. P.D. den Haan;

Boskoop 9.30 en 16.30 uur ds. P.J. de Raaf; **Brakel** 10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper; **Burgh-Haamstede** 15.00 uur ds. S. Maljaars; **Capelle aan den IJssel-Middelwatering** 10.00 (H.D.) en 16.30 uur ds. H. van der Heiden; **Capelle aan den IJssel-West** 15.00 uur ds. H.J. Agteresch; **De Valk-Wekerom** 9.30 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; **Delft** 15.30 uur ds. J.B. Zippro; **Den Haag-Scheveningen** 16.00 uur ds. J. IJsselstein; **Deventer** 18.30 uur ds. R.A.M. Visser; **Dinteloord** 14.30 uur ds. L. van der Kuijl; **Dirksland** 10.00 en 18.00 uur ds. K. Boeder; **Doetinchem** 9.30 en 15.00 uur ds. W. Silfhout; **Dordrecht** 10.00 en 16.45 uur ds. W.A. Zondag; **Drachten** 9.30 en 19.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; **Ede** 9.30 (H.D.) en 16.00 uur ds. J.B. Huisman; **Eindhoven**

16.30 uur ds. A.B. van der Heiden; **Elspeet** 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; **Emmeloord** 9.30 uur ds. P.G. Heijkamp; **Enkhuizen** 9.30 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp; **Enschede** 15.00 uur ds. S.W. Janse; **Enter** 9.30 en 15.00 uur ds. J.W. Verweij; **Ermelo** 18.30 uur stud. J. Janse; **Genemuiden** 9.30 en 15.30 uur ds. A. Verschuure; **Goes** 14.00 uur ds. A.P. Baaijens; **Gorinchem** 16.00 uur ds. C. Sonneveld; **Gouda** 9.30 en 16.30 uur ds. G. Clements; **Goudswaard** 14.30 uur ds. G.W.S. Mulder; **'s-Gravenpolder** 9.30 en 18.00 uur ds. S. Maljaars;

VOOR ALLE IN DIT NUMMER GENOEMDE
TOEKOMSTIGE DATA GELDT:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

's-Gravenzande 15.30 uur ds. H. Brons; **Hardinxveld-Giessendam** 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. M. Boersma; **Hoofddorp** 18.30 uur stud. R.T. Michielse; **Houten** 10.00 en 15.30 uur stud. J. Janse; **Kampen** (locatie: Bovenkerk, Kampen) 9.30 uur (H.D.) ds. D.W. Tuinier; **Kamperland** 10.00 en 14.30 uur ds. H.E.P. Fortuijn; **Kapelle-Biezelinge** 16.30 uur ds. C. Harinck; **Katwijk aan Zee** 10.00 en 16.00 uur stud. R.T. Michielse; **Kesteren** 12.30 en 18.30 uur ds. D. de Wit; **Klaaswaal** 14.30 uur ds. P.C. Vlot; **Kortgene** 15.30 uur ds. M.H. Schot; **Krabbendijke** 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot; **Krimpen aan den IJssel** 9.30 en 16.30 uur ds. J.J. Hoogerbrug; **Kruiningen** 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. G. Hoogerland; **Leiderdorp** 10.00 en 16.00 uur ds. P. Mulder; **Lelystad** 16.30 uur ds. R. Kattenberg; **Lisse** 10.00 en 16.00 uur ds. C.J. Meeuse; **Marknesse** 19.00 uur ds. A. Verschuure; **Meeuwen** 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. W.J. Karels; **Meliskerke** 9.30 en 14.30 uur ds. A.E. Brijder; **Melissant** 10.00 uur ds. G.J. van Aalst en 15.00 uur ds. E. Bakker; **Middelburg-Centrum** 9.30 en 14.00 uur stud. J. Kroon en 18.30 uur ds. J.J. Tanis; **Middelharnis** 9.30 en 18.00 uur ds. G.J.N. Moens; **Mijdrecht** 15.30 uur ds. W. Visscher; **Moerkapelle** 9.30 (H.D.) en 18.30 uur ds. H. Brons; **Naaldwijk** 9.30 en 16.00 uur stud. J.C. Kriekaart; **Nieuw-Beijerland** 9.30 en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; **Nieuwdorp (locatie: Coudorp 41)** 9.30 en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; **Nieuwe-Tonge** 10.00 en 18.00 uur stud. W. de Jong; **Nieuwer Ter Aa** 19.00 uur ds. P. Mulder; **Nieuwerkerk** 17.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; **Nisse** 16.30 uur stud. J. Kroon; **Nunspeet** 9.30 en 15.30 uur (H.D.) ds. A. Schot; **Ooltgensplaat** 18.00 uur ds. M.H. Schot; **Oosterland** 10.00 uur ds. J.J. Tanis en 14.30 uur stud. W. de Jong; **Oostkapelle** 17.00 uur ds. A.E. Brijder; **Oostvoorne** 14.30 uur ds. J. Beens; **Oud-Beijerland** 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; **Ouddorp** 9.30 en 18.30 uur ds. E. Bakker; **Oude-Tonge** 15.30 uur ds. M. Blok; **Poederloijen** 9.30 en 18.30 uur ds. C. Sonneveld; **Poortugaal** 15.00 uur ds. A.A. Brugge; **Poortvliet** 14.30 uur ds. K. Boeder; **Puttershoek** 15.00 uur (Belijdenisdienst) ds. J. van Rijswijk; **Rhenen** 10.00 (H.D.) en 18.00 uur ds. F. Mulder; **Ridderkerk** 9.30 en 17.00 uur ds. G.W.S. Mulder; **Ridderkerk-Slikkerveer** 18.30 uur ds. M. Joosse; **Rijssen-Noord** 9.30 en

18.30 uur ds. A.T. Huijser; **Rijssen-Zuid** 9.30 en 18.30 uur ds. S.W. Janse; **Rilland-Bath** 14.00 uur ds. G.J. Baan; **Rotterdam-Alexanderpolder** 9.30 uur ds. J. IJsselstein en 14.30 uur ds. W.A. Zondag; **Rotterdam-Centrum** 19.00 uur ds. P.J. de Raaf; **Rotterdam-IJsselmonde** 14.30 uur ds. J.J. Hoogerbrug; **Rotterdam-Zuidwijk** 16.30 uur ds. G.J. Baan; **Scherpenisse** 9.30 en 18.30 uur ds. M. Blok; **Sint Annaland** 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Kok; **Sint Philipsland** 14.30 uur ds. C. van Ruitenburg; **Sliedrecht** 9.30 en 18.00 uur ds. J. Beens; **Soest** 9.30 uur ds. C.G. Vreugdenhil en 19.00 uur ds. A. Schot; **Spijkernisse** 19.00 uur ds. H. van der Heiden; **Sprang-Capelle** 9.30 uur ds. A.B. van der Heiden en 15.00 uur ds. M.G. van Middendorp; **Stolwijk** 10.00 en 19.00 uur ds. C. Hogchem; **Terneuzen** 15.00 uur (H.D.) ds. M. Karens; **Terwolde-De Vecht** 14.30 uur ds. A. Schreuder; **Tholen** 10.00 en 18.30 uur ds. C. van Ruitenburg; **Tricht-Geldermalsen** 10.00 en 18.30 uur ds. A.A. Brugge; **Uddel** 10.00 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; **Urk** 10.00 en 17.00 uur ds. A.J. de Waard; **Utrecht** 10.00 en 16.00 uur ds. W. Harinck; **Veenendaal** 9.30 (H.D.) en 16.30 uur ds. B. Labee; **Vlaardingen** 10.00 en 16.30 uur ds. J.M. Evers; **Vlissingen** 10.00 uur ds. C. Harinck; **Waarde** 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl; **Waardenburg** 10.00 en 18.30 uur ds. G. Pater; **Wageningen** 9.30 uur ds. D. de Wit; **Werkendam** 10.00 (H.D.) en 18.00 uur ds. H.J. Agteresch; **Westkapelle** 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; **Wierden** 9.30 en 18.30 uur ds. G. Beens; **Woerden** 19.00 uur ds. B. Labee; **Yerseke** 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; **Zeist** 10.00 en 18.30 uur ds. W. Visscher; **Zoetermeer** 10.00 en 18.30 uur ds. J.B. Zippro; **Zwolle** 15.00 uur ds. A.T. Huijser.

WOENSDAG 8 MEI 2024

Lelystad 19.30 uur ds. J.B. Huisman; **Nieuwe-Tonge** 19.30 uur (Hemelvaartsdag) ds. M. Joosse; **Nunspeet** 15.30 uur (huw.bev.) ds. A. Schot; **Oostburg** 19.30 uur (Hemelvaartsdag) ds. C.J. Meeuse; **Poortugaal** 19.30 uur (Hemelvaartsdag) ds. A. Verschuure; **Sint Philipsland** 19.30 uur (Hemelvaartsdag) ds. P.C. Vlot; **Spijkernisse** 19.30 uur (Hemelvaartsdag) ds. G.J. Baan; **Wierden-Aadorp** 19.30 uur ds. C.A. van Dieren.

DONDERDAG 9 MEI 2024

HEMELVAARTSDAG

Aagtekerke 9.30 uur ds. A.P. Baaijens; **Aalst** 11.15 uur ds. W.J. Karels; **Alblasserdam** 11.15 uur ds. H.J. Agteresch; **Amersfoort** 9.30 uur ds. W. Visscher; **Apeldoorn** 10.00 uur ds. R.A.M. Visser; **Barendrecht** 10.00 uur ds. M. Joosse; **Barneveld-Centrum** 9.30 uur ds. E.J. Boudewijn; **Barneveld-Zuid** 9.30 uur ds. J. van Laar; **Beekbergen** 10.00 uur ds. A. Schreuder; **Boskoop** 9.30 uur ds. P.J. de Raaf; **Brakel** 11.00 uur ds. C. Sonneveld; **Capelle aan den IJssel-Middelwatering** 10.00 uur ds. H. van der Heiden; **De Valk-Wekerom** 9.30 uur ds. B.J. van Boven; **Dirksland** 10.00 uur ds. K. Boeder; **Doetinchem** 9.30 uur ds. A.B. van der Heiden; **Dordrecht** 9.30 uur ds. W.A. Zondag; **Ede** 9.30 uur ds. J.B. Huisman; **Elspeet** 10.00 uur ds. G. van Manen; **Emmeloord** 9.30 uur ds. P.G. Heijkamp; **Enkhuizen** 9.30 uur ds. G. Heijkamp; **Enter** 9.30 uur ds. J.W. Verweij; **Ermelo** 9.30 uur ds. J. Schipper; **Genemuiden** 9.30 uur ds. A. Verschuure; **Goes** 9.30 uur ds. C. Harinck; **Gorinchem** 9.00 uur stud. R.T. Michielse; **Gouda** 9.30 uur ds. G. Clements; **'s-Gravenpolder** 9.30 uur ds. S. Maljaars; **Hardinxveld-Giessendam** 9.00 uur ds. W.J. Karels; **Hendrik-Ido-Ambacht** 10.00 uur ds. M.H. Schot; **Hilversum** 10.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; **Houten** 10.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; **Kampen** (locatie: Bovenkerk, Kampen) 9.30 uur ds. D.W. Tuinier; **Kesteren** 12.30 uur ds. D. de Wit; **Klaaswaal** 9.30 uur ds. G.J. van Aalst; **Kootwijkerbroek** (locatie: Verlengde Parallelweg te Barneveld) 10.00 uur ds. G. Beens; **Krimpen aan den IJssel** 9.30 uur ds. J.J. Hoogerbrug; **Kruiningen** 9.30 uur ds. G. Hoogerland; **Leerdam** 10.00 uur ds. M.G. van Middendorp; **Leiderdorp** 10.00 uur ds. P. Mulder; **Meliskerke** 9.30 uur ds. A.E. Brijder; **Middelburg-Centrum** 9.30 uur ds. M. Karens; **Middelburg-Zuid** 9.30 uur ds. M. Boersma; **Middelharnis** 9.30 uur ds. G.J.N. Moens; **Mijdrecht** 9.30 uur stud. W. de Jong; **Moerkapelle** 9.30 uur ds. H. Brons; **Nieuw-Beijerland** 9.30 uur ds. H.A. van Zetten; **Nieuwdorp** (locatie: Coudorp 41) 9.30 uur ds. C.J. Meeuse; **Nieuwerkerk** 9.30 uur stud. J.C. Kriekaart; **Nijkerk** 9.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; **Oosterland** 10.00 uur ds. J.J. Tanis; **Oud-Beijerland** 09.30 uur ds. J. van Rijswijk; **Poederloijen** 9.00 uur ds. C. Sonneveld; **Puttershoek** 11.30 uur ds. J. van Rijswijk;

Rhemen 10.00 uur ds. F. Mulder;
Ridderkerk 9.30 uur ds. G.W.S. Mulder;
Rijssen-Noord 9.00 uur ds. A.T. Huijser;
Rijssen-West 9.00 uur ds. P.D. den Haan;
Rijssen-Zuid 9.00 uur ds. S.W. Janse;
Rilland-Bath 11.00 uur ds. P.C. Vlot;
Rotterdam-Alexanderpolder 11.00 uur ds. G.J. Baan;
Rotterdam-Centrum 11.00 uur ds. J.M.D. de Heer;
Rotterdam-IJsselmonde 9.00 uur ds. J.M.D. de Heer;
Rotterdam-Zuidwijk 9.00 uur ds. G.J. Baan;
Scherpenisse 9.30 uur ds. M. Blok;
Scherpenzeel 10.00 uur ds. J. Beens;
Sint Annaland 9.30 uur ds. J. de Kok;
Sliedrecht 11.00 uur stud. R.T. Michielse;
Stolwijk 10.00 uur ds. C. Hogchem;
Terwolde-De Vecht 9.30 uur stud. J. Janse;
Tholen 10.00 uur ds. C. van Ruitenburg;
Tricht-Geldermalsen 10.00 uur ds. A.A. Brugge;
Uddel 10.00 uur ds. C.A. van Dieren;
Urk 10.00 en 17.00 uur (Belijdenisdienst) ds. A.J. de Waard;
Utrecht 10.00 uur ds. W. Harinck;
Veen 9.30 uur ds. E. Bakker;
Vlaardingingen 10.00 uur ds. J.M. Evers;
Waarde 9.30 uur ds. L. van der Kuijl;
Wardenburg 9.30 uur ds. G. Pater;
Wageningen 10.00 uur stud. J. Kroon;
Werkendam 9.00 uur ds. H.J. Agteresch;
Woerden 10.00 uur ds. W. Silfhout;
Yerseke 9.30 uur ds. C. van Krimpen;
Zeist 9.30 uur ds. D. de Wit;
Zoetermeer 9.30 uur ds. J.B. Zippro;
Zwijndrecht 9.30 uur ds. H.E.P. Fortuijn;
Zwolle 11.00 uur ds. A. Schot.

VRIJDAG 10 MEI 2024

Nieuw-Beijerland 13.00 uur (huw.bev.) ds. H.A. van Zetten;
Sint Annaland 15.00 uur (huw.bev.) ds. J. de Kok.



Over Christus
 wordt in de
 wereld het
 meest van alles
 getwist.

- S. RUTHERFORD -

ZATERDAG 11 MEI 2024

Woerden 15.00 uur (Dovendienst) stud. J. Kroon.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 5 MEI 2024

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 16.30 uur (Bijbeluur) evang. M. Vos;
Breda (Vriesdongen 1) 10.30 uur;
Emmen (Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen;
Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur (Bijbeluur) evang. S. de Visser en 16.00 uur;
Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23) 10.00 en 16.30 uur evang. A. van Setten;
Rotterdam (Gouwstraat 36b) 14.00 uur evang. M. Rozema;
Scheveningen (Keizerstraat 177) 14.30 uur evang. M. van Velden;
Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.30 en 16.00 uur evang. H.J. van den Boogaart.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN DONDERDAG 9 MEI 2024 HEMELVAARTSDAG

Alkmaar (Willem Buytewechstraat 2) 10.00 uur evang. J. Krijgsman;
Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 uur evang. M. Vos;
Breda (Vriesdongen 1) 10.00 uur;
Emmen (Prinsesselaan 6 I) 9.30 uur evang. C. van Drunen;
Leeuwarden (Achter de Hoven 2c) 9.30 uur evang. S. de Visser en 16.00 uur;
Merksem (Jaak de Boeckstraat 21-23) 10.00 uur evang. A. van Setten;
Tilburg (Offenbachstraat 105) 10.00 uur evang. H.J. van den Boogaart.

EVANGELISATIEPOSTEN

Alkmaar

Evangelisatiepost 'Bij de Bron', Willem Buytewechstraat 2, 1816 GJ Alkmaar.
 Voor samenkomst en opgave zie onze website. De inloop is geopend op zaterdag van 11.00-15.00 uur.
 Wilt u meer weten over ons werk? Kijk dan op onze website www.bijdebronalkmaar.nl of neem contact op met de evangelist J. Geerts, jan@bijdebronalkmaar.nl / 06 15954135. Voor actuele informatie of bezoek, bezoek dan eerst onze website.

Amsterdam

Evangelist M. Vos. Evangelisatiepost 'Bij Simon de Looier', Looiersgracht 70-72, 1016 VT Amsterdam.
 Tel. (020) 6227742 / 06 38327638.
 Website: www.bijsimondelooier.nl

Informatie: amsterdam@bijbelcentrum.nl
 Samenkomst op zondagmorgen om 10.30 uur, zondagmiddag een Bijbeluur om 16.30 uur.

U bent hartelijk welkom in onze evangelisatiepost.

Openingstijden inloop: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag 10.00-12.00 en 12.30-15.30 uur.

Verenigingen en kerkenraden kunnen bij ons boeken kopen. U steunt daarmee het evangelisatiewerk in Amsterdam. Voor informatie en bestellingen: Mevr. S. Voshart: boeken@bjsimondelooier.nl of 0252-428390.

Breda

Inloopcentrum 'De Lichtboei', Vriesdongen 1, Breda.

Contactadres: info@inloopdelichtboei.nl
 Openingstijden: dinsdag en zaterdag 10.00-12.30 uur. Iedere zondag een samenkomst om 10.30 uur. Voor actuele informatie: www.inloopdelichtboei.nl

Emmen

Evangelist C. van Drunen; kerkgebouw Prinsesselaan 6-I te Emmen.
 Samenkomsten iedere zondag om 9.30 en 15.30 uur. Voor vakantiegasten geldt: van harte welkom!
 Kringloopwinkel en Activiteitencentrum 'Bij de Tijd', Hoofdstraat 88, 7811 ES Emmen. Openingstijden: Elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.30-16.00 uur. Tel. (0591) 653517, www.bijdetijdemmen.nl
 Coördinator: Geert Baan;
coordinator@bijdetijdemmen.nl,
 06 14691696.

Leeuwarden

Evangelist S. de Visser; Kerkgebouw Achter de Hoven 2-c te Leeuwarden.
 Samenkomsten 9.30 en 16.00 uur. Bijbeluurtje 12.00 uur. De diensten zijn vrij toegankelijk. De inloop is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00-15.00 uur. Heeft u zin in een wandeling door Leeuwarden? Een wandelroute kunt u afhalen tijdens de openingstijden van de Inloop tegen een kleine vergoeding. Van harte welkom! Overige informatie kunt u vinden op de website: www.inloophuisachterdehoven.nl. Een gift is welkom op rekeningnummer NL79 RABO 0159 3425 70 t.n.v. Deputaatschap voor Evangelisatie.

Merksem

Evangelist A. van Setten; protestants

Advertenties

centrum 'De Bron', Jaak de Boeckstraat
21-23; samenkomsten iedere zondag
om 10.00 en 16.30 uur.

Voor de openingstijden van De Bron op
maandag t/m zaterdag verwijzen we
u graag naar onze website:

www.indebron.be

w

Rotterdam

Evangelist M. Rozema

Inloop- en Bijbelcentrum 'In de
Gouwstraat', Gouwstraat 36-b,
Rotterdam-Charlois.

Samenkomst elke zondagmiddag
om 14.00 uur. Op onze website

www.indegouwstraat.nl wordt de actu-
ele informatie weergegeven.

De openingstijden voor onze
'Inloop-winkel' zijn: woensdag van
12.30-15.00 uur en vrijdag van
15.00-20.00 uur. Van harte welkom!

Scheveningen

Christelijk centrum 'Het Kompas
Scheveningen', Keizerstraat 177,
Scheveningen.

Samenkomst elke zondagmiddag om
14.30 uur. Van harte welkom tijdens de
inloopmomenten op woensdag
10.30-12.30 uur, donderdag 13.00-
15.30 uur, vrijdag 13.30-15.30 uur en
zaterdag van 10.30-14.30 uur of breng
een bezoekje aan de kringloopwinkel
die geopend is op donderdag van
13.00-15.30 uur, vrijdag van 13.00-
15.30 uur en zaterdag van 10.30-
14.30 uur. U bent van harte welkom!

Nadere informatie vindt u op de website
www.kompasscheveningen.nl

Tilburg

Evangelist H.J. van den Boogaart;
Kerkruimte: Offenbachstraat 105,
5011 EH Tilburg.

Samenkomsten iedere zondag om
10.00 en 16.00 uur. In Het Kruispunt
worden de zondagse samenkomsten
en andere activiteiten gehouden.

Zie voor info en openingstijden:

www.kruispunttilburg.nl

Utrecht/Leidsche Rijn

Bijbelcentrum 'De Hoeksteen', Monarch-
vlinderlaan 200, Utrecht

Wilt u meer weten over ons werk in de
Utrechtse wijk Leidsche Rijn?

Kijk dan eens op onze website

www.hoeksteen-leidscherijn.nl of neem
contact op met de veldwerker

dhr. J. Hakkenberg,

j.hakkenberg@hoeksteen-leidscherijn.nl

*'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.*

Psalms 121 vers 1

Bedroefd geven wij u kennis dat, 16 dagen na het overlijden van onze vader
en opa, door de Heere van ons is weggenomen onze geliefde moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Gijsbarta Sophia Willemsen-Blom

sinds 6 april 2024 weduwe van Daniël Willemsen

Lienden, 1 november 1934

Veenendaal, 22 april 2024

Lieren: Henna van 't Hul-Willemsen
Jan van 't Hul
Josanne

Zeist: Liesbeth Willemsen
Jaco Kremer
Laura en Martijn
Leonie en Paul

Ede: Daniëlla Vossen-Willemsen
Han Vossen
Frédérique, Elvira, Cédric, Jonathan
en achterkleinkinderen

Onze dank en waardering gaan uit naar de medewerkers van verpleeghuis De
Meent, afdeling Esdoornlaan, die onze moeder en oma ruim 2 jaar met veel
liefde, zorg en toewijding hebben omringd.

Correspondentieadres: Molenstraat 7, 6711 AW Ede

De rouwdienst en de begrafenis hebben vrijdag 26 april in besloten kring
plaatsgevonden.

*Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.
Hebreeën 4:9*

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te 's-Gravenpolder heeft met
ontroering kennis genomen van het overlijden van zijn geliefde ambtsbroeder,
ouderling

P. Schrier

Van 2006 tot 2024 heeft hij onze gemeente met de hem geschonken gaven in
liefde en getrouwheid mogen dienen, eerst bijna een jaar als diaken en daarna
als ouderling. De laatste twee jaren werden getekend door zijn ernstige ziekte,
die hij door Gods genade geduldig mocht dragen. Hiervan ging een sprake uit in
de hele gemeente.

De Heere sterke en ondersteune zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en Hij
heilige deze roepstem aan onze harten.

Namens de kerkenraad,
Ds. S. Maljaars, preses
J.C. de Waal, scriba

's-Gravenpolder, april 2024

MARIA HOEVE
HOORNAAR

Nieuw in de Alblasserwaard!



VERGADEREN | OVERNACHTEN | GENIETEN

0183 - 741 030
WWW.MARIAHOEVE-HOORNAAR.NL

 begrafenisverzorging
Den Hollander

- Alleen begrafenissen
- Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling
- Dag en nacht bereikbaar

☎ 010 - 460 05 09
✉ info@tdenh.nl
🌐 www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

EEN ONLINE SFEERPARTY ORGANISEREN?

.. SUPER LEUKE, ONLINE
SFEERPARTY VOOR UW
FAMILIE, VRIENDINNEN,
COLLEGA'S.

VERKOOP VAN
WOONDECORATIE, ZIJDEN
BLOEMEN, WASPARFUM, LED
KAARSEN EN NOG VEEL
MEER..

BEL OF APP ONS VOOR MEER
INFORMATIE!

MARGREET: 06-52650025
WILMA: 06-47183216




Opportunities in NRCEA Schools

The NRCEA is an organization representing 16 schools of the NRC (GerGem) and RCNA (GerGeminNed). Throughout the years, there has always been a great need for teachers. If you have a love for the truth as heard in our congregations and a desire to instruct the rising generation in an English-speaking setting, consider taking up contact with us.

General inquires can be directed to the NRCEA Coordinator, Paul Verhoef (pverhoef@nrc.education).

16 NRCEA Schools:
8 in America
7 in Canada
1 in New Zealand

Please visit advertising.nrcea.education for an up-to-date listing of job openings in NRCEA schools as well as links to the school websites for more information about the positions and the schools.

Username: advertising@nrcea.education Password: **SchoolJobs!**



Reformatische Psychologenpraktijk
Nederland biedt identiteit bewuste
behandeling en begeleiding aan volwassenen,
jongeren en kinderen met psychosociale en
psychologische vragen en problemen.

Tevens voor mediation en zakelijke advisering.

Drs. J.C. de Jonge en mw. drs. M.J. de Jonge - Brouwer.

 44 R I-straat 2, 4051 AR Ochten
0344 - 667042 of info@rpnederland.nl

www.rpnederland.nl

Examentijd - met Omega-3 van Neolife!

verbetert de concentratie en het
geheugen - voor soepele gewrichten,
bij gevoelige spieren - goed voor
bloeddruk en bloedsomloop

Kommie 0634826766
www.naturalhealthproducts.nl

PSALMZANGAVOND op HEMELVAARTSDAG
D.V. DONDERDAG 9 MEI
BOVENKERK - KAMPEN

Toegang vrij! - Organist: Pieter Heykoop
19.30 uur - Leiding: Ds. A. Verschuure
Col.: t.b.v. Noodhulp Moldavië



Heb jij genoeg van onrust, stress,
spanning, gejaagdheid, angst,
paniek, somberheid enzovoorts?
&
Ben jij op zoek naar ontspanning,
rust in je hoofd en weer lekker in
je vel zitten?

..laten we de oorzaak
aangepakken in plaats
van de symptomen!

Albeit van den Broek
www.ab-coaching.net
0625081102

 buitenpraktijk
Mark.

Buiten is er ruimte.
Ruimte voor gesprek, ruimte voor jou.

Psychosociaal therapeut
mark@buitenpraktijkmark.nl

+31 (0)6 53 29 69 57
buitenpraktijkmark.nl

Herhalde oproep

Komt u bij
ons op
school
werken?



**Ds. J. Fraanjeschool
De Burcht**

Bij ons in Barneveld is plaats
voor nieuwe collega's!

Wij zoeken
leerkrachten

onderbouw
middenbouw
bovenbouw

 Kijk voor meer informatie en voor telefoonnummers van de teamleiders op:
www.fraanjeschool.nl/algemeen/Vacatures_De_Burcht


**Eben-Haëzerschool
Eispeet**

Wij zoeken kleuterjuffen
1.0 t/m 2.0 t/m of meer in overleg
en leerkracht middenbouw
0.5 t/m of meer in overleg
per 1 augustus 2024



ehselspeet.nl/vacature



Wij zoeken echtpaar z.k. om tijdens onze **vakantie** in ons huis te zijn, enkele dieren te verzorgen en te genieten van **Barneveld en omgeving**, van 27 juli t/m 10 aug. 2024. Tel. 0626800946

Bruinisse: Boek nu uw vakantie op onze gezellige camping!
Safaritent/stacaravan/kampeersplaats.
Kijk op www.dewelblok.nl
Tel. 0111-482523



Als achterom kijken pijn doet en vooruit kijken zorgen geeft...
Christelijke hulpverlening bij:

- Somberheid
- Verlies
- Vragen en twijfels
- Opvoeding
- Zorgen in de relatie

Je hoeft niet met alleen te gaan!

www.coachpraktijk-EigenWijs.nl
06-15604697
Westmaas - Elpeet

Deze zomer op vakantie met een 4-persoons camper? Wegens een annulering is onze camper nog vrij van 14 tot 31 juli. Ook vanaf week 35 kan de camper nog gehuurd worden. Kijk voor de exacte beschikbaarheid en de prijzen op www.kampeermatch.nl of bel met 06-20304645

Jouw bruidsjurk...
-Uniek -Maatwerk -Betaalbaar

Atelier Joline www.atelier-joline.nl
Reeuwijk



Kom over en help

50 jaar toegewijd

Jubileumdag voor jong en oud!

18 mei 2024 | 10-16 uur | Belmont, Ede

- Maak een ritje in een Lada
- Proef Oost-Europese lekkernijen
- Geniet van traditionele muziek
- Doe mee aan interessante workshops
- Ontmoet lokale partners
- Shop op de tweedehandskledingmarkt

Voor kinderen en jongeren is er een spannend **outdoor parcours** uitgezet en voor de kleinsten is er een **springkussen** en **ballenbak met glijbaan!**

We ontmoeten u graag!




Meld je aan!

komoverenhelp.nl/jubileumdag



ISMAËL FAMILIEDAG
D.V. ZA. 18 MEI 2024

10.00 - 13.00 uur
Gratis toegang
Gomarus - Gorinchem



Ismaël
Evangelië voor het Midden-Oosten

THEMA
'DE WOESTIJN ZAL BLOEIEN'



stichting-ismael.nl/acties



Gereformeerde Gemeente Opheusden

ZOEKT EEN **KOSTER** FULLTIME (of kostersechtpaar)

Onze gemeente met ca. 1800 (doop) leden zoekt een **nieuwe koster**. Als koster draagt u zorg voor het waardige verloop van de erediensten. Daarnaast faciliteert u de vele kerkelijke activiteiten en draagt u zorg voor het kerkgebouw, de installaties en omliggende terreinen. Uiteraard hoeft u dit niet alleen te doen, dat doet u samen met onze vrijwilligers.

Meer weten of solliciteren?
Stuur uw motivatie en CV voor D.V. 6 mei 2024 naar scriba@gergempheusden.nl t.a.v. scriba ouderling J.A. Pul. Meer informatie? Bel diaken J.C. van den Dikkenberg (06 128 86 011). Of neem een kijkje op onze website www.gergempheusden.nl

Een assessment (geschiktheidstest) kan onderdeel uitmaken van de procedure.



Vos
begrafenisverzorging

Wij verzorgen alléén begrafenissen in elke woonplaats in Nederland, maar voornamelijk op de Veluwe, in Kampen en omgeving en in Rijssen en omgeving.

Dag en nacht bereikbaar én beschikbaar.

Regio Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden
T 038 33 323 83

Regio Rijssen, Enter, Wierden
T 0548 540 053

Regio Veluwe en omliggende gebieden
T 0577 401 689

Vertrouwd verzorgd

www.begrafeniszorgingvos.nl



Welkom terug op ons bungalowpark!

De Verrassing
Bungalowpark

AL 65 JAAR
VERRASSEND OP TEXEL

www.deverrassing.nl
0222 318906



HOEKMAN
Kantoor & Project

Levering in heel Nederland

Hoekman is uw leverancier van **tafels en stoelen** voor **kerk, vergaderzaal** of **consistorie**.

Maak een **vrijblijvende afspraak** bij u op locatie.
U kunt dan kennismaken met onze **kwaliteit en jarenlange ervaring**.

Noordzandstraat 34 | 4401 CG Yerseke
T 0113 572907 | www.piethoekman.nl



Praktijk den Uijl

- ◉ HULPVERLENING
- ◉ COACHING
- ◉ TRAINING
- ◉ TOERUSTING

Nieuwerkerk aan den IJssel | Barneveld | Yerseke
T 010 7 411 411 | E info@praktijkdenuijl.nl
| www.praktijkdenuijl.nl

Veelal vergoed door ziektekostenverzekeraars



ZAP
groei en inzicht

Écht groeien door goed inzicht.

ZAP is jouw partner in groei en inzicht
Administratieve dienstverlening

ZAP biedt ook ondersteuning aan kerken



Vacature
DIRECTEUR-BESTUURDER

Vanaf cursusjaar 2024/2025

Reformatorische Schoolvereniging Rijssen

“ RSVR zoekt een directeur-bestuurder die motiveert en verbindt.

Als directeur-bestuurder geef je bovenschools leiding aan de organisatie die uit vijf scholen bestaat. Je hebt een faciliterende en coachende leiderschapsstijl en toont daadkracht waar dat nodig is. Als werkgever en voorzitter van het directieteam weet je vanuit verbinding doelen te realiseren. In je rol als gesprekspartner voor belanghebbenden weet je de RSVR goed te vertegenwoordigen.

Bekijk de hele vacature op: www.rsvr.nl/vacatures

Op zoek naar een vertrouwenspersoon?

Jacco Hoekman | 06-20222065
www.jhoconsulting.nl

De Boekenhoeve onbetwist
Uw aanbdingenspecialist
Ga naar: www.deboekenhoeve.nl



EDR
advies & accountancy

We zijn een accountantskantoor met een advies- en samenstellpraktijk en gevestigd in Krabbendijke. Onze klantenkring bestaat uit MKB-ondernemers in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland.

Vanwege groei zijn wij op zoek naar een

assistent accountant

(24-40 uur) die ons team komt versterken.

Scan voor meer informatie de QR-code of kijk op onze website
www.edr-aa.nl

Kom jij ons team versterken?
Stuur dan je motivatie met CV naar johan@edr-aa.nl

Startdatum in onderling overleg.
Schoolverlaters of studerenden worden ook uitgenodigd te solliciteren; er is ook een stageplaats beschikbaar.

EDR Advies & Accountancy Oostpolderweg 13 | 4413 NN Krabbendijke

Voor ons kantoor in Woerden zijn wij op zoek naar een

Voorlichter (32-36 uur)

HERHAALDE OPROEP

werp ^{HET} zaad
IN DE aarde



Kijk voor meer informatie
op www.zgg.nl/vacaturebureau.
We zien uit naar je sollicitatie.

Lees hoe wonderlijk de Heere uitkomst gaf in grote nood in Het rampjaar 1672. Weer bijzonder mooi deel van historische serie! DV eind mei in bkh!
www.ramshoorn.nl

Terlouw Parket Ede, voor het leveren, leggen en renoveren van **houten vloeren**. Bel Kees Terlouw op 06-24241402 of mail naar info@terlouwparket.nl

Woerden | 8/9-persoons vakantiewoning midden op boerenerf. Veel mogelijkheden. Voor inlichtingen zie chr.vakantiesite.nl bij "Mariënberg" of stuur een email naar ja.et.cromwijk@kliksafe.nl

Bent u ook op zoek naar mooie **raambekleding**? Wij komen vrijblijvend bij u thuis adviseren! We nemen naast veel kleur en stofstalen ook jarenlange ervaring mee. Bel Jan op 06-36294314 of kijk op wiltraamdecoratie.nl

Uw woning in Veenendaal verkopen? Bel dan met Wessel Berkhout!

Wij informeren u graag over onze onderscheidende en enthousiaste werkwijze en verstrekken u graag een aantrekkelijke offerte.



0318-628412
www.burglandmakelaars.nl
info@burglandveenendaal.nl

Woonzorgcentra Amandelhof en Uitzicht bestaan 50 jaar!
Van harte welkom tijdens onze jubileumbijeenkomsten ter gelegenheid van deze mijlpalen.

Met Woord, gebed,
samenzang en sprekers

Uitzicht

- D.V. vrijdag 24 mei
- Inloop vanaf 13.30 uur, start 14.00 uur
- Bethelkerk, Vlaardingen
Burgemeester Verkadesingel 26
- Aanmelden kan tot en met woensdag 1 mei via servicepunt.uitzicht@cedrah.nl of 088-5870060

Amandelhof

- D.V. vrijdag 14 juni
- Inloop vanaf 13.45 uur, start 14.30 uur
- Elimkerk, Capelle aan den IJssel
Merellaan 346
- Aanmelden kan tot en met zaterdag 1 juni via www.cedrah.nl/jubileumamandelhof



Na de bijeenkomst is er voor iedereen die in het verleden betrokken was bij deze locatie gelegenheid tot ontmoeting en een rondleiding door de nieuwe Amandelhof. Graag ook hiervoor aanmelden via bovenstaande link.

50
jaar



*Begravenisonderneming
de Jongh*

Voor een waardige en stijlvolle verzorging
van alleen begravenissen

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar

Hardinxveld-Giessendam	0184 - 611 154
Waardenburg	0418 - 652 039
Werkendam	0183 - 701 017
Dordrecht e.o.	078 - 641 27 40
Nieuw-Lekkerland	0184 - 683 838

info@begravenisondernemingdejongh.nl
www.begravenisondernemingdejongh.nl

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING
P.H. VAN DER LEER
Veenendaal Rhenen

Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding
bij het verzorgen van alleen begravenissen

PH. van der Leer

T 0318 - 526641 E info@phvanderleer.nl
M 06 - 46376232 W www.phvanderleer.nl

Begravenisonderneming STAM
Molenstraat 153, 2961 AK Kinderdijk
Tel. 078 6919005 - **Geen crematies** -

kina
begravenisverzorging

D.W. Schipper J. Kooijman
010-458 31 12 0182-58 39 32
Capelle a/d IJssel Gouda

Dag en nacht bereikbaar

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Hecht team, zelfde principes.

diele
man
schip
per

Kom werken in Alblasserdam, Nijkerk of Kapelle.

- Assistent-accountant
- Relatiebeheerder
- Salarisadministrateur

dielemanschipper.nl

De specialist in het milieubewust
isoleren van uw woning

PROFIJT ISOLATIE

Vloerisolatie
Spouwisolatie
Dakisolatie
Gevelisolatie

Energiestraat 7 7461 TZ RIJSSSEN Tel: 0548 546055

Profiteer nu!! landelijke subsidie www.profijtisolatie.nl

de **SAAMBINDER**

Bewuste keuze

Colofon

Saambinder

Kerkelijk weekblad van de
Gereformeerde Gemeenten
Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur: ds. B. Labee
Redacteurs: ds. G.J. van Aalst, J. van 't Hul,
ds. G.W.S. Mulder

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

**Bijdragen van medewerkers, boeken
ter recensie en vragen voor de rubriek
'Vraag en antwoord' naar:**

ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-513597
E b.labee@kliksafe.nl

**Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk),
berichten en meditaties:**

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 0651-622260
E jvthul@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten:
uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum
van verschijning van De Saambinder in de
daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk:

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening,
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

**Advertenties en familieberichten
aan Verloop drukkerij:**

Ohmweg 31, 2952 BD Alblasserdam
T 078-6912899
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór
de week van verschijning aangeleverd te
zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandag-
morgen 9 uur.

Advertenties € 1,90 per mm.
Familieberichten € 0,45 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden:

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v.
De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen:

voor Nederland: € 15,50 per halfjaar
voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
* afwijkend tarief voor: Canada: \$ 165,
USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika:

A.C. Kieboom
12093 Sprinkle Road
Vicksburg, MI 49097
T. 001 269 720 3533
E. saambinder.noordamerika@gmail.com

Enkele handige websites

Gereformeerde Gemeenten:

Algemeen: www.gergeminfo.nl
(doorklikken naar diverse deputaatschappen)
De Saambinder: www.desaambinder.nl
Adviesplein gemeente en gezin:
www.gemeenteengezin.nl
Studenten: www.werkgroepstudenten.nl
Jeugdbond: www.jbgg.nl

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten
en advertenties zonder overleg aan te passen,
in te korten of zonder opgave van reden niet
te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid betreffende de inhoud
van de advertenties en de (recensies van de)
aangekondigde boeken.



Geld

Geld dat stom is,
maakt recht dat krom is.
Met geld is alles te koop.
Geld is macht.
Zou het allemaal waar zijn?

We kunnen niet zonder geld. Iedereen heeft het. De één meer, de ander minder. Het is echter de vraag hoe je ermee omgaat. Misschien nog wel een vraag die er aan voorafgaat: op welke wijze kom je er aan? Daaruit volgt dan vanzelf de vraag waar je het allemaal aan uitgeeft.

Voor de één is zijn geld alles. Daar leeft hij voor. Daar vertrouwt hij op. De ander verkwaast zijn geld en gooit het over de balk. Weer een derde wil het geld voor zichzelf houden en ziet zijn vermogen graag toenemen. Geldgierigheid heet dat. Letterlijk: liefde tot geld (1 Tim.6:10). Je kunt er de Bijbelse voorbeelden zelf wel bij verzinnen. De Bijbel veroordeelt rijkdom en armoede niet. God heeft hen beide gemaakt zegt de Spreukenschrijver (Spr. 22:2).

Bedenk dat de Heere ook recht op jouw geld heeft. Tien procent geven voor de Heere en Zijn dienst is niet iets wat achterhaald is. Dat betekent dat je van honderd euro minimaal tien euro aan de dienst van God geeft. Dan heb je nog negentig euro voor 'eigen' gebruik. Heb je het er voor over? God heeft de blijmoedige geveer lief (2 Kor. 9:7).

Alles wat je in een winkel koopt, moet worden betaald. Contant of digitaal. Maar langs de kassa moet je. Bij de Heere is dat anders. Hij zegt: 'Komt, koopt zonder geld (Jes. 55:1)'. Niet dat het niets gekost heeft. Het heeft álles gekost. Het kostte het leven van Zijn Zoon. Hij betaalde met 'dierbaar bloed'. Wat ik raden wil: kom met je schuld en zonden tot Hem. Opdat je ervaren zal: uit genade zalig geworden door het geloof! ♦

Leestip: 1 Tim. 6:7-10, Ef. 2:1-9



L. van der Ham, Krimpen aan den IJssel



Uit:

Het levenslied van Robert

Elisa klopt op de deur van Roberts studeerkamer. Ze weet dat hij zich 's morgens daar enkele uren afzondert voor gebed en overdenking, maar vanmorgen duurt het wel erg lang.

'Kom je ontbijten?' vraagt ze, als hij eindelijk de deur opendoet. Robert kijkt haar aan, maar het lijkt of hij haar niet ziet. 'O, is het al zo laat? Er is zoveel om voor te bidden', zucht hij. 'Ik kom zoveel tekort. Te weinig schuldbelijdenis, aanbedding, dankzegging, smeking en voorbede. En toch, de morgen is de beste tijd van de dag hiervoor!'

'Moet je deze week geen bezoeken doen in de gemeente?' vraagt Elisa. 'Eigenlijk wel. De kerkenraad heeft me er ook al voorzichtig op gewezen. Maar ik kan er niet toe komen. Ik ben zo vaak moe. Bovendien, sinds ik terug ben uit Israël lijkt het wel of de gemeente een afgod van me maakt. Ik zeg zo vaak: jullie moeten de predikant als middel zien en niet hoger achten dan de Middelaar. Predikanten zijn alleen maar de stang, maar jullie moeten tot de koperen slang opzien. In de dagen van Hizkia moest de koperen slang vernietigd worden, omdat het volk Israël er afgoderij mee bedreef.'

'Robert, spreek niet zo! Ik hoop dat je nog heel lang in Gods Koninkrijk mag dienen', roept Elisa.

'Mijn tijd is kort, zusje', zegt Robert. Hij kijkt uit het raam naar de baai, waar de stralen van de zon het water doen blinken. Uren kan hij ernaar kijken. Zal hij nog weer nieuw blad aan de kale takken van de bomen zien komen?

'Ik moet hier veel over nadenken, vooral nu er pas een nieuw jaar is aangebroken. Wat zal 1843 ons brengen? Deze week heb ik op zes januari in mijn dagboek geschreven en ik had het wonderlijke gevoel dat het de laatste keer was. 'Ik weet niet hoe het zal gaan. Ik denk dat een andere herder mijn kudde weldra zal weiden', zegt Robert ernstig. ♦

Vraag en antwoord

door
ds. **Labee**

Och en ach

Er zijn woordjes die meer en meer gemist lijken te worden zoals 'och en ach, mocht en mogen'. Geeft Gods Woord aanleiding om - in onze gebeden en preken - uitspraken in deze wens-vorm te doen?



Vindplaatsen

De vraag moet inderdaad altijd zijn of we dit taalgebruik in Gods Woord tegenkomen. Dat blijkt zeker zo te zijn. Wel moeten we er onmiddellijk aan toevoegen dat we het niet vinden op elke bladzijde en in elk hoofdstuk... Enkele bekende vindplaatsen uit de Bijbel willen we hier noemen. We horen de vader aller gelovigen, Abraham, spreken tot de Heere: 'Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht!' (Gen. 17:18). Eeuwen later horen we de man Gods, Mozes, zuchten: 'Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!' (Num. 11:29b). En de latere leidsman van Israël, Jozua, bidt na de vreselijke slag bij Ai: 'Ach Heere HEERE, waarom hebt Gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde der Jordaan! Och Heere, wat zal ik zeggen, nademaal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden den nek gekeerd heeft?' (Joz. 7:7,8).

Bij Jesaja lezen we dat andere gebed: 'Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw aangezicht vervloten' (Jes. 64:1). In Psalm 81 spreekt God de Vader: 'Och, dat Mijn volk naar Mij gehoord had, dat Israël in Mijn wegen gewandeld had!' (Ps. 81:14). En God de Zoon spreekt tot het onbekeerlijke Jeruzalem: 'Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!' (Luk. 19:42a).

Verootmoediging

Er valt natuurlijk nog veel méér te zeggen over de achtergrond van dit taalgebruik bij de genoemde Schriftplaatsen. Het is niet in elke vindplaats van Gods Woord dat we kinderen van

God aantreffen die vanuit een levende uitgang naar de hemel spreken. Wee degene die zich met deze woorden wil verschuilen achter een vromewens, zonder het staan naar waarachtige bekering. Maar eenvoudige vromen kennen dit spraakgebruik waaruit diepe verootmoediging voor de heilige God spreekt. Het grote wonder van genade - oprecht begeerd door een arme, rechteloze zondaar of zondares - klinkt erin door.

Ten slotte, wie de 'Biddagpreken' van ds. Th. van der Groe (1705-1784) leest of 'Soliloquium' van ds. W. Teelinck (1579-1629) komt dit taalgebruik veelvuldig tegen. En, lezer(es), herkent u zich in onderstaand gedicht van ds. L.C.G. Ledeboer (1808-1863)?

*Wie heeft het beste pad verkoren?
Wier hart en oren zijn doorboord,
Die naar des Herders stemme horen,
En wand'len naar des Heeren Woord.*

*Mocht gij de lusten in mij doden.
En doen ontvlieden boze paan.
En tot Uw schoot mij doen gevloten.
Mij aan Uw leiband steeds doen gaan!*

*Och! mocht de Heer' in mij regeren.
En doden alle boze lust;
Ach! was naar Jezus mijn begeren.
Dan vond ik voor mijn harte rust.*

*Och! mocht ik alle paan ontvlieden.
Waar mij de boze vijand trekt.
En Jezus 't onkruid uit mij wieden.
Met Zijn gerechtigheid bedekt.*

*Mocht ik de zonden meer bestrijden.
En overwinnen in Gods kracht.
Mijn ziel en lichaam Jezus wijden.
En steunen op Zijn sterkte en macht! ♦*

► Heb jij/hebt u ook een vraag?

Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie. Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder. Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.