

KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de SAAMBINDER



GEREFORMEERDE GEMEENTE
OOSTERLAND



04 Een zondag
voor wezen



10 Vaderschap en
moederschap



24 Separerende
prediking

Wat staat gij en ziet op naar de hemel?

ds. C. Hogchem, Stolwijk

De ogen van de discipelen zijn zalig van zien. Opwaarts is hun blik gericht om op hun Heere te letten. Steeds kleiner zien ze Zijn gestalte.

► ...zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel?

Handelingen 1:10b,11

Nee, er is geen droefheid om Zijn heengaan. Zij hebben vorderingen gemaakt in de genade, zij kennen Hem nú zoals zij Hem eerder niet kenden. De betrekking is alleen maar nauwer geworden. Is Hij, Die opvaart,



Bij de voorpagina:

GEREFORMEERDE GEMEENTE OOSTERLAND

Op 12 november 1837 wordt er in Nieuwerkerk door ds. H.J. Budding een Afscheiden gemeente geïnstitueerd, die bijeenkomt in de schuur van ouderling Dirk van Farowé. In 1846 verhuist deze gemeente naar Oosterland, waar het gemeentebestuur veel positiever tegen-

over de Afscheiding staat dan in Nieuwerkerk. Vanwege de ongunstige ligging van het kerkgebouw aan de Rampaertsendijk verrijst er in 1917 een nieuwe kerk (met 240 zitplaatsen) aan de St. Joostdijk. Na geruime tijd tot verschillende kerkverbanden te hebben behoord, sluit men zich in 1919 aan bij de Gereformeerde Gemeenten. Bij de watersnoodramp van 1953 komen 21 (doop)leden van de gemeente in de golven om en raakt het kerkgebouw ernstig beschadigd. In 1981 wordt het kerkgebouw uitgebreid met een zijvleugel, waardoor er ruim 100 zitplaatsen bijkomen. De geschiedenis van de gemeente is beschreven in 'De daden des HEEREN gedenken'. Het aantal belijdende leden bedraagt 219, het aantal doopleden 149.

niet hun Heere en Zaligmaker? Brengt Hij Zijn kerk en Zijn werk niet in het hemels heiligdom? Is Hij, Die opgenomen wordt, niet 's Vaders Gunsteling? De zaligheid ligt voor hen vast in Hem!

De hemel in het hart

Wat is hun zien gepaard gegaan met brandende wederliefde. Wat hebben zij zich in Hem verheugd met een onuitsprekelijke vreugde. En al neemt weldra een wolk Hem weg van hun ogen, zij blijven zien - Hij is níet weggenomen van de ogen van hun ziel. Zie ze daar staan, aanbeddende, terwijl hun blik aan de hemel kleeft. Zie ze daar staan, als zouden ze er nooit meer vandaan gaan. De aarde onder de voeten, de hemel in het hart - dáár, op de top van de Olijfberg!

Twee mannen

Zouden de twee mannen in witte kleding het hemelvaartsgesprek niet begonnen zijn, de discipelen zouden hen niet opgemerkt hebben. Zelfs hén niet. Ze zouden - al staande - zijn blijven staren, heilig verrukt. Maar nu worden hun ogen afgetrokken van de wolkenhemel en kijken ze naar deze twee engelen.

Zie, twee engelen! Twee boodschappers van de verhoogde Christus. Ging Hij ten hemel in, zij gingen de hemel uit, vaardig passend op het woord van Zijn mond. De discipelen tot een bewijs: Ik ben met u. Ondertussen werd hun gevraagd: 'Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel?' Een woord dat hen tot bezinning roept. Waarom doet u dat, wat is de reden dat u opwaarts blijft zien? Begrijp toch dat Jezus Zelf de wolk er tussen heeft geschoven. Als riep Hij u toe: Gaat heen naar Jeruzalem en gedenkt aan de bevelen en beloften die Ik u gegeven heb.

Galilese mannen

Wat staat gij - vragen de engelen - en ziet op naar de wolkenhemel? Alsof de aarde u niets meer te zeggen heeft? Ook al bent u hemels gesteld,

u bent nog geen hemelingen. Nee, u bent Galilese mannen. Geroepen door Jezus in Galilea. Dáár hebt u uw visnetten achtergelaten en bent u begonnen met Hem te volgen. Dáár heeft Hij tot u gezegd dat Hij u tot vissers der mensen zou maken (Mark. 1:16, 19). En nu: 'Gij zult Zijn getuigen zijn tot aan het uiterste der aarde'.

O, de ondertrouw is vast. Hij zal voor hen zorgdragen.

De hemel en de aarde

De Koning is verhoogd en Zijn discipelen zijn op dit benedenrond. Lichamelijk zijn ze ver van elkaar, maar niet vreemd van elkaar. O, de ondertrouw is vast. Hij zal voor hen zorgdragen. Aan leeftocht door Woord en Geest zal het hun niet ontbreken. In Hem en door Hem zal het wezen: 'Niets hebbende (nochtans) alles bezittende'.

Nee, de engelen boodschappen hen niet dat ze Hem spoedig zullen volgen. Wel geeft hemelvaartsvreugde een sterk hemelvaartsheimwee, om met Christus te wezen. Maar nee, de aarde is hun arbeidsveld: 'Uit Sion zal de wet uitgaan en des HEEREN Woord uit Jeruzalem'.

Moesten de engelen na dit zacht vermaan nog langer aandringen? Nee, terstond maken de apostelen zich op. Wetend dat zij zullen ontvangen de kracht des Heiligen Geestes. Verbeidend met blijdschap, al biddend en smekend de belofte des Vaders.

Kroonsieraden

Zie de discipelen gaan naar

Jeruzalem. Zeker, op de aarde zullen zij gezeseld worden en in gevangnissen geworpen. Spot en hoon zal hen overspoelen. Maar in de hemel ligt het Anker vast. Het koord des geloofs zal alleen maar hechter en sterker getrokken worden. Licht hun leven niet met Christus verborgen in God? De verhoogde Koning zal het Nieuwe Testament in Zijn bloed al-maar-door ontsluiten. Ontsluiten als nooit te voren. En alzo zullen de Vader en de Zoon verheerlijkt worden door de Heilige Geest.

O, wilt u nog weten de tijden of de gelegenheden? (vers 6, 7). Is 's Vaders raad niet de raad van de alleenwijze God? Houd moed en sla de hand aan de ploeg. Het ga zo het wil, want Hij, Die met tranen zaaide, zal met gejuich maaien. Zijn zegepraal zal hier beneden gezien worden van geslacht tot geslacht. Terwijl alles zich spoedt naar de wederoprichting aller dingen, zal de Priester-Koning alle dingen vervullen. Gaven zal Hij uitdelen. Ontelbare paarden zullen Zijn kroonsieraden zijn. Elke boetvaardige ziel zal Zijn heerlijkheid bewijzen. Elke blijdschap in God zal Zijn zegenende handen openbaren.

Deze Jezus

Deze Jezus - Dezelfde, gisteren en heden en eeuwig door. Geloofd gij dat? U, die schreiend zich voelt als een roerdomp in de woestijn? U die bekennen moet geheel ongeschikt te zijn voor de hemel en door eigen schuld gepast voor de hel? Gij, Galileeërs?

*Daarom lankmoediglijk den Heer verwacht,
Zijt altijd wel getroost
en onversaagd;
God zal eind'lijk helpen u die nu klaagt.
Verbeid den Heer, op Zijn toekomst hebt acht.*

Psalm 27:7, Datheen ♦



Uit:
HET ABC VAN HET GELOOF
dr. A. Comrie
(uitg. De Banier, 2016).

B

BLIJVEN IN CHRISTUS

Ten slotte vind ik onder de letter B dat het geloof een 'blijven in Christus' genoemd wordt. In Johannes 15:5 staat: 'Die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen! U ziet dat de grote God en Zaligmaker in dit hoofdstuk het beeld van een wijnstok gebruikt. De Vader is de Landman, de goede ranken zijn de gelovigen. Het was Zijn gewoonte om door middel van beelden of gelijkenissen te spreken en op die manier geestelijke zaken duidelijk te maken door dingen uit het natuurlijke leven. Hij maakt hier duidelijk dat er een heel nauwe en zeer wezenlijke -wederzijdse- vereniging is tussen Hem en de ware gelovigen. Tegelijk laat Hij zien dat het de plicht van Gods kinderen is om vanuit deze vereniging vruchten van heiligmaking voort te brengen. Dat is namelijk tot verheerlijking van hun Vader in Christus, de Vader, Die de ware Landman is.

Als Christus hier spreekt van een *blijven* in Hem als de ware Wijnstok, geeft Hij daarmee aan dat de ware gelovigen -die in Hem moeten zijn en blijven door het geloof- werkelijk zijn afgehouden van de oude stam 'Adam', waaruit zij eerst groeiden uit kracht van het werkverbond (zie Rom. 11:16-24). Door het ware zaligmakende geloof zijn zij Hem ingeënt; zij moeten hun levenskracht uit Hem halen, Die de goede stam is, om te groeien en vruchtbaar te zijn. ▶

► Uit de oude stam weggenomen

Over deze dingen willen we vanuit de nu gelegde grondslag verder spreken. We zullen eerst aangeven hoe de mens als een natuurlijke rank uit de oude stam, de eerste Adam, wordt weggenomen en in deze Goddelijke stam wordt ingelijfd. Dit zijn zaken die het wel dubbel waard zijn door ieder overwogen te worden.

Nu eerst iets over het eerste punt, hoe de mens uit de oude stam wordt weggenomen. Hoe meer we over deze dingen hebben nagedacht, hoe meer reden we hadden om gebruik te maken van wat de vrome Thomas Boston hierover geschreven heeft in zijn boek "De viervoudige staat".

Van zorgeloosheid tot wetsijver

Volgens Boston begint de Geest van de Heere in de zondaar te werken met het doel hem tot Christus te brengen, als deze in een geestelijke gestalte is die lijkt op de mensen uit Laodicéa. Hij is slaperig, leeft rustig voort en beeldt zich in dat hij eeuwig zalig zal worden. Hij is echter jammerlijk, ellendig, blind en naakt. Het eerste wat Gods Geest doet, is daarom dat Hij een straal van Goddelijk licht in zijn ziel laat schijnen. Daardoor ziet de mens zichzelf als een arme en verloren zondaar, als hij de bladzijde van zijn levensboek niet omslaat en zijn leven niet anders en beter wordt. Zo richt Gods Geest, Die in zijn ziel werkt als een Geest der dienstbaarheid (zie Rom. 8:15), in zijn geweten een rechtbank op. De arme mens wordt voor deze rechtbank gedaagd; hij wordt daar schuldig verklaard. Het vonnis luidt dat hij een 'man des doods' is vanwege de overtredingen van Gods zeer heilige wet (zie Joh. 16:8). Nu kan de mens niet langer meer in zijn zorgeloze slaap blijven en zijn oude levenspatroon handhaven. ♦

► wordt vervolgd

Een zondag voor wezen

ds. G.J. van Aalst, Nieuw-Beijerland

Tussen Pasen en Hemelvaart tellen we veertig dagen.

Van Hemelvaart naar Pinksteren zijn het slechtst tien dagen.

Pinksteren betekent immers 'vijftigste'. Vijftig is het totaal aantal dagen tussen Pasen en Pinksteren. In de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren valt slechts één rustdag.

Die wordt gewoonlijk de wees- of wezenzondag genoemd.

Voor de uitdrukking 'weeszondag' moeten we naar Johannes 14 vers 18. Tijdens de uitvoerige afscheidswaarden van de Zaligmaker lezen we daar: 'Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u'.

Op deze donderdagavond voor Goede Vrijdag wil de Meester geen moment onbenut laten om Zijn discipelen onderwijs te geven. Dat begint aan de dis, waar het laatste Pascha en het eerste Avondmaal werd gehouden. De afscheidswaarden beginnen al in Johannes 13 vers 31, en eindigen met Johannes 16 vers 33: 'In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen'. Daarna horen ze Hem in Johannes 17 bidden, vervolgens gaan ze de Kidronbeek over (Joh. 18:1).

De belofte 'Ik zal u geen wezen laten' wordt nog in de paaszaal uitgesproken. Ze is gericht tot de ontroerde harten (Joh. 14:1), tot Zijn volgelingen die bevreesd zijn (vers 27). Nog even, dan zullen ze de zaal en de stad Jeruzalem verlaten (Joh. 14:31). Dan wacht de hof van Gethsémané.

De Meester is zeer bewogen en vervuld van de liefde tot Zijn Vader

en de Zijnen. Liefdevol heeft Hij ze zojuist daarom 'kinderkens' (Joh. 13:33) genoemd, want aan deze 'vondelingen' heeft Hij genade bewezen. Maar hoe zal zo'n wees een thuis krijgen? Ze zijn zo kwetsbaar. Wat is een (klein) kind zonder vader en moeder? Er is geen thuis, en nergens in deze wereld is heil en steun te verwachten. Een wees staat alleen op de wereld, want vader en moeder liggen in het graf. Een wees mist pijnlijk ouderlijke liefde, zorg en leiding. Een wees heeft geen weet van een bestaand testament.

Ik kom weder tot u

De Heere Jezus kijkt de kring rond. Hij slaat hun zielen ga. Hij peilt hoe ontroerd en onwetend ze zijn. Ze hebben ruzie gemaakt over wie de meeste is. Ze zeggen tegen elkaar: 'Wij weten niet wat Hij zegt'. Ze zullen straks slapen, als Hij worstelt en lijdt. Ze zullen Hem allemaal trouweloos verlaten en één van hen zal Hem zelfs verloochenen. Wat moet er van deze wezen terechtkomen? Zonder Hem zijn ze tot alles in staat en komt er niets van hen terecht. Nu belooft de trouwe Zaligmaker

dat Hij in hun gemis wonderlijk zal voorzien. Hij doet dat zo wijs en onderscheiden. Het gemis zal niet steeds hetzelfde zijn, maar het kan wel slechts op één manier vervuld worden, want Zijn komst alleen is het die het heil volmaken kan. Op onderscheiden wijze zal Hij Zijn belofte voor de wezen, gegeven in de nacht, vervullen met: 'Ik kom weder tot u'. Dat is het blijvende geheim van zalig worden uit Zijn eenzijdige genade, in deze Christus geopenbaard. Steeds maar weer is er het gemis als van een wees, steeds maar weer zijn ze aangewezen op Zijn komst.

Tot zondag

Hoe was het met hen tussen deze donderdagnacht en zondagmorgen? Schuw waren ze weggekropen achter gesloten deuren. De wezen doen niets anders dan schreien. Er is zelfs geen enkele gedachte aan Zijn belofte. Ze zijn Jezus kwijt en zijn dus alles kwijt. Het gaat ze maar om Eén: 'Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven'. Ze houden alleen de dood en het gemis over. Ze voelen zich als een wees op de aarde. Van de wereld hebben ze niets te verwachten en van de godsdienst al helemaal niet. Toch wonderlijk, hoe ze voor wanhoop bewaard worden en hoe ze verborgen worden ondersteund en onderhouden.

Hoe was het met hen tussen de opstandingsdag en de Hemelvaart? In die periode hebben ze veel geleerd door Zijn komst. Samengevat: 'Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak als Ik nog bij u was, (...) toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden' (Luk. 24:44 en 45). De wezen weten nu ook van een komende en gaande Jezus, Die hun opnieuw de blijvende Trooster toezegt. Deze Trooster kennen ze in Zijn werkingen (Joh. 14:17), maar die Geest van Immanuël zal niet alleen bij hen blijven, maar zal na Pinksteren zelfs in hen wonen. Hij komt weder, rijker dan ooit.

Tot Pinksteren

Voor de weeskerk ligt er in de tien dagen van Hemelvaart tot Pinksteren een rijke troost. In letterlijke zin zou deze periode de tijd van de wezenkerk zijn. Maar laten we goed onderscheiden. Want op deze droeve donderdagavond is het zo anders, is het gemis zo anders! En de vervulling is dan dus ook anders. Ze hebben de Heere gezien. Ze hebben onvergetelijk onderwijs ontvangen, in het verstaan van de Schriften. Ze hebben Hem vergezeld naar de Olijfberg en onderweg hun vragen gesteld. De hemelbode heeft namens de Opgevarene op Zijn wederkomen gewezen.

De wezen zijn verblijd (Luk. 24: 52), maar tegelijk volharden ze in het bidden en smeken (Hand 1:14). Dat schijnt elkaar tegen te spreken. Ze waren rijk begenadigd en ze zijn toch missend. Aanhoudend brengen ze hun nood en ellende tot de troon der genade. De ten hemel Gevarene kan Zich niet langer bedwingen. Hij heeft immers beloofd: 'Ik kom weder tot u'. Daarom is er Zijn voorbede: 'Vader, zorgt U dat Mijn kinderkens geen missende wezen

blijven. Immers zal een wees bij U ontfermd worden'.

Ze kenden vreugde en vrede, en toch was er gemis. Dat blijkt uit het tere gebedsleven.

Vurig en krachtig begeren ze de inwoning van de Pinkstergeest te ontvangen. Dan zal het nut van Zijn heengaan ten volle verstaan worden. Ze zijn bepaald niet ongetroost en onverzorgd achtergelaten. De heerlijkheid van Christus zal in haar volheid in het hart verklaard worden, in het Hem vervolgen te kennen, als nooit te voren. Naar Zijn Godheid, majesteit en Geest zal Hij dan nimmermeer van hen wijken.

Na iets van de vrede van Pasen en van de vreugde met de hemelvaart gesmaakt te hebben, wordt er toch weer gesmeekt. Het gemis moet vervuld worden: een thuiskomen bij God, door de Geest verzegeld. Want er staat zoveel in het testament dat alleen door de Pinkstergeest wordt geopenbaard. Ja, het testament, het verbond der genade en verzoening, voor missende wezen.

Elke zondag mag het wel weeszondag zijn, vindt u niet? ♦



► 'Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u'.

En een wolk nam Hem weg

J. van 't Hul, Lieren

Ze hebben het goed kunnen zien, de elf discipelen. Jezus werd opgenomen 'daar zij het zagen'. Ze hebben de hemelvaart van hun Meester met het blote oog aanschouwd. Ze waren met recht oog-getuigen. 'En een wolk nam Hem weg'.

Jezus verlaat met Zijn discipelen Jeruzalem. Ze komen de stadspoort uit, gaan het Kedrondal door en de Olijfberg op. Vanaf deze berg wil Jezus de aarde verlaten. Hier was eens Zijn bidplek, Zijn strijdperk. Want aan de voet van de Olijfberg ligt Gethsémané's hof, waar Zijn ziel bedroefd was tot de dood toe. Op die plaats gaat Hij nu de eerbewijzen van Zijn luisterrijke overwinning ontvangen. Er is nog een kort gesprek tussen Jezus en Zijn discipelen. Zij willen nog wat weten, en Hij antwoordt. Dít is het laatste: 'Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde' (Hand. 1:8). Geen discipel die erop verdacht is dat het ook echt Zijn laatste woorden zijn. Ze staan zich nog wat te beraden op deze opdracht van hun Meester,

op hun uitzending over de gehele wereld. Ze zijn wat bezig voor zichzelf de toepassing te maken: Zijn Koninkrijk is dus tóch niet van deze wereld!

Onzichtbare hand

Zegenend heft Jezus Zijn handen op (Luk. 24:50). Zonder de zegen kan Hij hen niet laten gaan. En dan gebeurt het. 'En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen' (Hand. 1:9). Jezus vaart op. Als door een onzichtbare hand wordt Hij opgenomen, in de hoogte geheven, 'uitermate verhoogd (Filipp. 2:9). De kanttekeningen zeggen: 'Dat is: opgeheven, lichamenlijk en zichtbaar van de aarde naar de hemel'.

Hij vaart ten hemel op vol eer, nagestaard door kortzichtige stofbewoners, die ooit waren weggeroepen van achter de visnetten en uit de tolhuizen van deze wereld. In de stilte ogen ze Hem nu na. Van de

opstanding, veertig dagen geleden, hebben ze niets gezien. Vanmorgen, bij de hemelvaart, hebben ze echter helder zicht. Het gebeurt 'voor hun ogen'. Jezus vaart openlijk op. Calvijn: 'Want als Hij heimelijk verdwenen was, zo zouden Zijn discipelen verbaasd gebleven zijn. Doch nu zij op een verheven en aan alle kanten open plaats staande, Hem zien opgeheven worden en zien dat Hij door een wolk bedekt wordt, nu is er geen reden om te twifelen waar Hij heen gegaan is'.

Niet als Elía

De discipelen hebben zich de ogen uitgekeken, Hem nagestaard zolang ze maar konden, totdat er niets meer te zien was. Want, zo schrijft Lukas: 'En een wolk nam Hem weg van hun ogen'. Er schuift dus een wolk tussen zien en niets meer zien. Elía voer ook op naar de hemel. Hij werd opgehaald met een vurige wagen en vurige paarden. Elía's hemelvaart was als de vlucht van een snelle vogel, voor een mensenoog nauwelijks te volgen. Maar Jezus' hemelvaart vindt in alle rust plaats. 'Waarschijnlijk is Hij niet snel opwaarts gevlogen, maar bewoog Hij Zich zachtens, ter meerdere voldoening en overtuiging van Zijn discipelen' (Henry). Elía werd nagekeken door Elísa. Christus wordt nagekeken door Zijn discipelen. Natuurwetten van tijd en ruimte doen er niet meer toe. De zwaarte-kracht heeft hier zijn claim verloren. Dingen vallen altijd naar beneden, stijgen nooit uit zichzelf op. Maar de Koning vaart voor het oog met gejuich omhoog, met geklank der bazuin.

En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen’.

De hemelvaart past niet in het moderne wereldbeeld. Maar de discipelen hebben het met hun eigen ogen gezien. Ze blijven kijken, ze blijven Hem naogen. Totdat er niets meer te zien is. Ze mogen dus kijken, tot op zekere hoogte.

De wolk verbergt, bewaart, beschermt.

Nu neemt een wolk Hem op. Alsof de hemel wil zeggen dat ze voldoende hebben gezien. Het moet hun nu genoeg zijn. Dieper willen doordringen in dit hemelse mysterie mag niet. ‘Deze wolk behoort ons een toom te zijn om onze vermetelheid te bedwingen, gelijkewijs onder de wet de wolk de tabernakel bedekte’ (Calvijn). Een wolk neemt Hem op. Alsof de Vader in grote eerbied hier de deur sluit voor nieuwsgierige mensenogen. De wolk verbergt, bewaart, beschermt.

Zijn zegekoets

Een wolk komt Jezus volgens Gods bestuur tegemoet, ontvangt Hem als het ware, en neemt Hem weg uit het gezicht. Het is een gewone wolk, die zich op de gewone hoogte in het luchtruim bevindt. En toch is het ook een buiten-gewone wolk, want deze wolk moet dienen tot Zijn zegekoets. Zó’n wolk is er nooit eerder geweest,

zal er ook nooit meer komen. Jezus heeft van de wolk Zijn wagen gemaakt (Ps. 104:3). Hij Die de zee bewandelde, Die de stormwinden bestrafte, Hij maakt nu van een wolk gebruik. Het is een wolk die de Zoon terugbrengt naar de Vader. Langzaam stijgt Hij op. Letterlijk is Hij nu de Middelaar tussen God en de mensen. Hij vaart op met grote autoriteit, eerst tot in de wolken, daarna tot in de Goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, tot in de hemel van Gods heerlijkheid, tot in het paleis van Hem Die een ontoegankelijk licht bewoont. Zo verrijst Hij als de Heere der heirscharen boven deze donkere plek die men aarde noemt.

Vanuit Zijn vrijwillige vernedering reist Hij Zijn verhoging tegemoet. Zo kwam Hij aan in de plaats Zijner heiligheid, in de troonzalen des hemels. Zo kwam Hij thuis, niet als een verloren zoon die tot inkeer komt, maar als de gezonden Zoon Die Zijn Middelaarswerk heeft volbracht. Christus heeft Zijn werk voleindigd. De Vader is verzoend. De toorn is gestild. De wet vervuld. En satans kop vermorzeld. De Zoon mag naar huis.

Van Clairvaux

Lukas schrijft: ‘En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen’.

Opmerkelijk dat bij deze teksten de passieve vorm wordt gebruikt: Jezus wérd opgenomen. Bernard van Clairvaux zegt: ‘Paulus is weggerukt. Elía is ook weggerukt. Henoeh is weggenomen. Maar van onze Verlosser lezen we dat Hij werd ópgenomen’. Vanuit de hemel komt het initiatief. Het is de

Vader Die Zijn Kind thuishaalt, Die de wolk zendt, Die Zijn Kind opneemt in de hemelse residentie. Zo gaat de Zoon ten hemel in.

Jezus Zelf sprak, als het gaat over Zijn hemelvaart, een aantal malen over ‘heengaan tot de Vader’, over ‘verhoogd worden’ en over ‘verheerlijkt worden’. Want aan het einde van Zijn reis, toen rezen de eeuwige deuren omhoog, ‘opdat de Koning in mocht rijden’. Eerbiedig wordt Hij, zegt Spurgeon, ‘door engelen naar de poorten des hemels begeleid. De oude poorten van de eeuwige tempel zijn verpersoonlijkt, en zij worden uitgenodigd om haar hoofden op te heffen, alsof zij met al haar heerlijkheid niet groot, niet hoog genoeg zijn voor de volheerlijke Koning’.

De hemelkoren zingen Hem een hemels welkom, een majesteitelijk Hosanna toe. Daar zijn alle sluiers weggenomen, alle wolken weggedreven. Daar, in ‘t hemelhof, daar leeft Hij nog, de verrezen Christus, Hij zit aan ‘s Vaders rechterhand, is met eer bekleed in ‘t Goddelijk rijksgebied. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen (Ps. 68:19). Hij draagt de scepter van Vaders oppermogendheid (Ps. 110). Daar bidt Hij, opdat zelfs ‘t wederhorig kroost altijd bij Hem zou wonen.

‘En een wolk nam Hem weg’. Zo komt Hij ook eens terug. Op een wolk: ‘En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk’ (Openb. 14:14). De hemelpoorten zijn voor de Koning der ere opengegaan. Spurgeon: ‘Geloofd zij God, zij zijn daarna nooit meer gesloten’. ♦

Ode aan de moeder

Bijna was het woord 'moeder' uit de Nederlandse wet verdwenen. Het woord zou vervangen moeten worden door het genderneutrale begrip 'ouder uit wie het kind geboren is'. Dankzij een alerte actie van de SGP is dit voorkomen. De verantwoordelijke minister reageerde naderhand: 'Het woord 'moeder' is prachtig en verdient een plek in onze wet'. Op deze pagina, in aanloop naar moederdag, een ode aan de moeders. We vroegen aan vier predikanten om een herinnering aan hun moeder op te schrijven.



Mevrouw B.A. Schot-Versteeg
1925 - 1986

Het is inmiddels 38 jaar geleden dat onze moeder Bertha Adriana Schot (geboren Versteeg) overleed aan de ziekte van Kahler. Nadat deze ziekte was vastgesteld, heeft ze nog maar enkele weken geleefd. Ik herinner me dat we als kinderen allen huilden, toen deze boodschap kwam. Maar moeder zelf huilde niet, maar troostte ons met de woorden: 'Jullie behoeven niet te huilen, want de dood komt voor mama niet onverwacht. Ik heb ermee geleefd'. Eer bekend was dat zij deze ziekte had, liepen we na een avondmaalsdienst met haar uit de kerk naar huis. Onderweg wilden we wat vragen, maar het was of het niet tot haar doordrong. Zij was, zoals dat wel eens wordt uitgedrukt 'boven het stof'. Thuisgekomen sprak zij: 'Nu ben ik

Mevrouw J. Harinck-Snoep
1934 - 2015

Mijn lieve moeder was een biddende moeder. Deze indruk heb ik vanaf mijn prilste jeugd. Later begreep ik er meer van hoe zij mijn zieleheil op haar hart gedragen heeft, zelfs al voor mijn geboorte. Met David kan ik zeggen: 'Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af'.

Dat Gods kinderen echt gelukkig zijn, heb ik als jongen bij mijn beide ouders gezien. De Heere heeft dat gebruikt om in mijn jonge hart een zoeken te werken naar verlossing van zonde en schuld door de Zaligmaker, Jezus Christus.

Mijn moeder was een zorgende moeder. Als je uit school kwam zat ze op je te wachten met een kopje thee, koekje erbij, even een gesprekje over de schooldag en het huiswerk. Het was toen zo gewoon voor mij dat moeder er was, maar wat was

haar liefdevolle aanwezigheid een rijke zegen!

Mijn moeder had de gave om op een natuurlijke en spontane manier over de Heere en Zijn dienst te spreken. Het leven met de Heere hoorde er helemaal bij.

Moeder gaf zich ook volledig aan het ondersteunen van vader in zijn ambtelijk werk. Misschien zelfs wel te



veel. Er zijn kanten aan het ambtelijk werk die druk leggen op het pastorieleven. Moeder probeerde daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Dankbaar zie ik terug op haar betrokkenheid op ons huwelijk en gezin. Veel steun en medeleven heb ik van haar gekregen als predikant. Haar laatste levensjaren werden gestempeld door het lijden aan de ziekte van Kahler. In die tijd luisterde ze dikwijls mee met de diensten in Moerkapelle waar ik toen predikant was. Het heeft mij veel gedaan dat de Heere die prediking wilde gebruiken om mijn lieve moeder in haar zorgen en zwakheden te troosten en te sterken.

Het gemis heeft een bodem in de troostrijke wetenschap dat zij bij de Heere is: 'Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord'.

ds. W. Harinck, Utrecht

weer bij jullie'. De Heere had haar laten zien dat dit de laatste avondmaalsbediening op aarde was.

De godsvrucht van onze ouders, die duidelijk bleek in de praktijk van alledag, heeft ons ouderlijk gezin en ook mijn persoonlijk leven gestempeld. Ik herinner mijn onvergetelijke moeder als een opgewekte vrouw, die wel vroom was, maar niet wettisch. Onder haar dagelijkse werkzaamheden konden we horen hoe de gesteldheid van haar hart was omdat zij vaak psalmen zong. Zij had een rotsvast geloof in de voorzienigheid Gods, waar ik mijn jonge jaren vaak op steunde. De Heere had haar niet alleen stilgezet onder een preek van ds. Chr. van Dam over Jeremia 13 vers 16, maar ook veel nadere oefeningen in het geloof geschonken. Onvergetelijk is voor mij hoe zij het onderscheid kon uitleggen tussen de zekerheid in de stand van het genadeleven en de zekerheid over de staat van het genadeleven. Haar sterven was een heel groot gemis, maar legde een groter gemis bloot in mijn leven, namelijk het Godsgemis. Met heimwee kun je terugdenken aan zulke moeders in Israël. Maar de Heere Zelf kan als geen ander, lees het in Jesaja 66 vers 13, de plaats van de liefste moeder vervullen!

ds. A. Schot, Nunspeet

Mevrouw A. Mulder-Kerseboom 1952 - 2014

Moeder was een spontane vrouw. Wie je ook was, je kon bij onze moeder rekenen op een hartelijk onthaal. Dat kenmerkte ons gezinsleven. Ook is ze met deze eigenschap als predikantsvrouw onze vader tot steun geweest. Moeder zong graag. Ineens kon haar heldere stem klinken door het huis. Dan zong ze een psalm of één van de -klassieke- gezangen. Al zingend uitte ze zich dan in de dingen van Gods Woord. De beleving van het hart was dan ook vaak dichtbij. Niet dat ze het geestelijk altijd gemakkelijk had. Nee, 't was ook vaak donker. Dan voelde ze zich omsloten door de duisternis van haar bederf voor God. Wat had ze daarmee te strijden, niet het minst met haar kleingelovigheid. De Heere was zo goed voor haar. Wie was zij toch voor Hem? Het kon alleen goed zijn met de Heere om Jezus' wil.

Na de Heere en Zijn dienst lag haar huwelijk het meest na aan haar hart. Ze vertelde ons als kinderen hoe ze de Heere gebeden had om een man van Hem te ontvangen. Dat deed ze toen ze een jaar of 15 was. 'Bid jij ook of je iemand mag vinden die de Heere vreest'. Zo voelden we: dat is het



allerbelangrijkste. Met liefde heeft ze het ons ingescherpt.

Liefde was belangrijk voor haar. Die kenmerkte de innige band van haar huwelijk. Zo was ze er voor ons als kinderen en verzorgde ze het gezin. Die tekende ook haar toewijding aan de gemeenten die ze samen met onze vader mocht dienen. Zo kon ze een groot hart tonen aan mensen in verdriet en nood. Ze beoefende de kunst om zegeningen te tellen. Het gaf haar iets van blijmoedigheid. Alles wat ze had, had ze van de Heere gekregen. Een groot wonder dat ze iets mocht kennen van het geheim van trekkende liefde.

ds. G.W.S. Mulder, Ridderkerk



Mevrouw D. van Rijswijk-Broekhuizen 1938 - 2023

Onze moeder is geboren op 26 oktober 1938 te IJsselmonde. De Heere heeft haar opgezocht en ze mocht een nieuwe geboorte uit God leren kennen. Zo was ze wedergeboren tot een levende hoop en bekendgemaakt met haar zonde en schuld.

Ook had ze iets van Christus en Zijn werk leren kennen. De tekst uit Jesaja 65 vers 1 had voor haar diepe betekenis gekregen: 'Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden'. Vanaf mijn jongste jaren ken ik mijn moeder als biddend, Godvrezend en bang voor de zonden. Ze had een zeer voorzichtige wandel bij Gods instellingen, een liefde tot de Heere en Zijn dienst. Veel verdrietelijkheden heeft ze in dit leven meegemaakt. Ze moest een geliefd kind en een man grafwaarts dragen. De laatste jaren was de afbraak zichtbaar. Allerlei lichamelijke kwalen kwamen aan het licht. Geestelijk behoorde moeder bij dat volk dat getekend wordt in Psalm 40 vers 18. Missend, zoekend, vindend, zo ging het steeds in haar leven. Er was bij ogenblikken een heimwee naar Boven om van zichzelf verlost te worden.

De laatste periode van haar leven

heeft de Heere haar verschillende malen vertroost uit Psalm 68 vers 6 berijmd, dat haar een beter lot was bereid en haar heilzon aan het dagen was. Daarvan heeft ze vóór haar sterven ook mogen getuigen. Hoewel nog bestreden, is ze op 26 juni 2023 ingegaan in de eeuwige rust. Haar lichaam rust tot de jongste dag op de begraafplaats te Rotterdam-Charlois. Op verzoek van moeder hebben wij gesproken tijdens de rouwdienst. Het Schriftgedeelte was Openbaring 7, over de verlost voor Gods troon. Ds. J.M.D. de Heer sprak op de begraafplaats vanuit Psalm 40 vers 18. Ouderling C.W. den Otter las als afsluiting uit Jesaja 40. Het is een groot voorrecht een biddende en Godvrezende moeder gehad te hebben. We missen haar hier op aarde, maar staren haar met jaloersheid na.

ds. J. van Rijswijk, Oud-Beijerland

Vaderschap en moederschap

C. Weerheim (cweerheim@stichtingdevluchtheuvel.nl)

In veel gezinnen rust het grootste gedeelte van de zorg op de schouders van de moeder. In dit artikel focussen we dan ook op de vaders.

We leven in de eeuw van de afwezige vaders. Het is te hopen dat dit bij ons anders is. De afwezigheid van een vader geeft een diepe leegte bij kinderen. Dit wordt ook wel vader-honger genoemd. Er zijn drie type vaders waarvan we zeggen: 'doe het zo niet':

1. De afwezige vader » Deze vader is er om uiteenlopende redenen niet.
2. De aanwezige, maar niet beschikbare vader. » Deze vaders zijn er wel, maar zijn verdiept achter hun laptop, telefoon etc., ze zijn dus niet beschikbaar.
3. De hulpeloze vader » Deze vaders zijn er wel, hebben tijd, maar weten eenvoudig niet hoe ze aandacht aan hun kinderen moeten geven. Vaak hebben ze zelf geen goed voorbeeld gehad.

Een gezonde vader is:

- Aanwezig » Hij neemt zijn vaderrol serieus. Als er nog andere taken op zijn schouders rusten,

zorgt hij voor balans en krijgt zijn gezin prioriteit.

- Leider en hoofd van het gezin » Een leider is beschikbaar en niet afwezig. Leiding geven bestaat uit veel dingen, zoals: bemoedigen, troosten, corrigeren, motiveren, bijsturen. Een vader neemt de leiding in het bouwen van een positief gezinsklimaat.
- Dienaar » Zie het kopje dienstbaarheid in het vorige artikel.
- Priester » Als vader ben je geroepen je gezin voor te gaan in de godsdienstige opvoeding. Dat laten we dus niet alleen over aan de school en de kerk. We lezen van Job dat hij elke morgen vroeg opstond om voor elk van zijn kinderen een brandoffer te brengen. Job was zich bewust van het grote belang van het geestelijk welzijn van zijn kinderen.
- Liefhebbend » Een vader heeft onvoorwaardelijk lief.

Kinderen die hun ouders eren

Gehoorzaamheid is geen vies woord. Orde en regels zijn nodig, geven veiligheid. In elk gezin zijn regels en kinderen moeten leren zich daaraan te houden. Kinderen moeten leren dat er gezag is. Dat is geen blinde autoriteit. Gezag komt van het woord 'zeggen'. Ouders hebben kinderen iets te zeggen. Ze hebben iets over hun kinderen te zeggen. Dit is door God op hun schouders gelegd. Het is afgeleid van het gezag van God. Discipline hoort daarbij. Dat bestaat uit twee onderdelen: Regels en Relaties. Alleen maar nadruk op 'regels' zorgt voor een koude, harde opvoeding. Alleen maar nadruk op 'relaties' zorgt ervoor dat het kind verwend wordt. In een gezond gezin zijn er regels vanuit de relatie.

Steunende gemeenschap

'It takes a village to raise a child'. Dit is een oud Afrikaans gezegde. Het betekent zoveel als: Een heel dorp, een hele gemeenschap is ervoor nodig om een kind op te voeden. En het is waar. Kinderen opvoeden, zeker in deze tijd, is niet iets dat je alleen kunt. Van dit gezegde kunnen we afleiden: 'It takes a church to raise a child'. Het is van het grootste belang dat we als gemeente om elkaar heen staan. Dat we elkaar steunen en helpen. Dat we aan elkaar verbonden zijn en boven alles aan de Heere. Laten we dus als kinderen en ouders actief gebruikmaken van de activiteiten die de kerk biedt (naast de kerkdiensten), zoals de zondagsschool, jeugdverenigingen, etc.

Werk in uitvoering

Iedereen laat stekken vallen in zijn of haar gezin. Besef altijd dat het 'werk in uitvoering' is. Maar ook dat we vanaf vandaag zaken anders kunnen gaan doen. Waarbij we boven alles onze hulp moeten verwachten van de Heere. We lezen in Spreuken 3 vers 5: 'Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet'. Dat is een tekst die ons al vaak tot bemoediging is geweest. ♦

Voor meer informatie:

stichtingdevluchtheuvel.nl



Emotie over motie

P. Schalk, Veenendaal

Het blijft bijzonder! De transgenderwet die al sinds 2022 boven de samenleving hangt, lijkt alsnog te sneuvelen. Een motie om de wet onverwijld in te trekken, kreeg onlangs 73 stemmen voor en 70 stemmen tegen in de Tweede Kamer.

Deze wet kreeg al een flinke duw, onder andere door de publieksacties onder de naam Gendertwijfel. Daarmee werd het Nederlandse volk wakker geschud, door duidelijk te maken dat het toch echt geen goed idee is om tieners zelf te laten beslissen of ze voortaan jongen of meisje zouden zijn. Daardoor sloeg de twijfel toe en vonden zelfs warme voorstanders van die wet het beter om even pas op de plaats te maken.

Demissionaire status

Vervolgens viel het kabinet dat deze wet had ingediend. En de Tweede Kamer besloot om het wetsvoorstel controversieel te verklaren. Dat betekent dat de wet niet behandeld kan worden totdat er een nieuw kabinet is. Dan kan dat nieuwe kabinet de wet alsnog indienen of intrekken.

Het bijzondere bij deze wet was natuurlijk wel dat hij al in behandeling was. In november 2022 had de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld, maar daar was door alle ophef over het wetsvoorstel niets meer over gehoord. Totdat het duidelijk werd dat de samenstelling van de Tweede Kamer na de verkiezingen van november 2023 een heel ander licht zou gaan werpen op deze Transgenderwet. Een meerderheid ziet geen toekomst voor dit wetsvoorstel. Die meerderheid ontstond toen NSC (de nieuwe partij van Pieter Omtzigt) besloot geen steun te verlenen aan dit wetsvoorstel. Een lid van deze partij diende een motie in, samen met Diederik van Dijk van de SGP,



► Het is toch echt geen goed idee om tieners zelf te laten beslissen of ze jongen of meisje zijn.

waarin de regering wordt opgeroepen de Transgenderwet in te trekken.

Onwillige minister

En toen gebeurde er iets vreemds. Minister Weerwind (D66), die de portefeuille Rechtsbescherming heeft, liet al vrij snel per X (voorheen Twitter) weten dat hij deze motie niet wilde uitvoeren. En dan ontstaat er een vreemde situatie.

Immers, een aangenomen motie is een Kameruitspraak van de meerderheid van die Kamer. In ons democratische stelsel is het gebruikelijk dat een Kameruitspraak wordt uitgevoerd door de regering. Dat vraagt de democratie. Een minister die een motie naast zich neerlegt, kan lelijk in de problemen komen. In het slechtste geval kan zo'n minister een motie van

wantrouwen krijgen. Dat speelt vooral als het in een motie van wantrouwen gaat in geval van een negatief oordeel over het beleid van een minister of van de regering. Dan rest de betreffende minister of het kabinet niets anders dan ontslag in te dienen bij de koning. Althans, zo zou het moeten zijn.

Veel lastiger is dat als de regering haar ontslag al heeft ingediend, zoals dat gebeurde door het vierde kabinet van Rutte. Bovendien zijn er als gevolg van de val van dat kabinet al verkiezingen geweest. Dus de regering is demissionair, en in feite al op twee manieren. In dit geval gaat het om een lopend wetgevingsproces dat volgens de meerderheid van de Tweede Kamer moet stoppen. En wat wil nu het geval. Door de ministerraad werd een brief aan de Tweede Kamer gestuurd namens het gehele kabinet, bestaande uit VVD, CDA, D66, en ChristenUnie. En dat terwijl de ChristenUnie de motie in de Tweede Kamer steunde.

Patstelling

In feite is een patstelling ontstaan. De Kamerleden zouden een politiek zwaar middel kunnen inzetten, bijvoorbeeld een motie van wantrouwen. Maar ja, wat zijn de gevolgen daarvan nu de ministerraad al in demissionaire status verkeert. Minister-president Rutte kan niet meer bij de koning aankomen met het ontslag van zijn kabinet, want dat heeft hij vorig jaar al gedaan.

Misschien is het dan maar het beste om de gewraakte Transgenderwet gewoon te gaan behandelen. Dan wordt hij vanzelf verworpen. Dat is althans te hopen. Daarmee is niet gezegd dat alle problemen zijn opgelost. Zeker niet voor hen die worstelen met hun gevoelens over geslacht en gender. Daar moeten we zeker oog voor hebben. Maar zij zijn niet geholpen met deze Transgenderwet. Immers, deze route om het door God gegeven verschil tussen man en vrouw weg te poetsen is een heilloze weg. ♦

Een dorps- geschiedenis

A. Bel, Vlaardingen

Otto Gerhard Heldring (1804-1876) werd in 1827 predikant in Hemmen, een dorpje in de Betuwe. Hij was een van de voormannen van het Nederlandse Reveil.

Ds. Heldring heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan filantropisch werk. Hij heeft heel wat instellingen gesticht, onder meer in Zetten en Hoenderloo. Daarnaast heeft hij veel geschreven. In 1864 schreef hij over een ervaring in zijn eigen gemeente Hemmen. 'Een dorpsgeschiedenis', zo luidde de titel van het verhaal.

Ds. Heldring raakte eens in gesprek met een man die bezig was met appels plukken. Er was dat jaar een overvloed aan appels, en dan was er vanzelf ook veel afval. Maar daarmee konden dan de varkens vetgemest worden, zei de man. 'Dat zou goed zijn', zei ds. Heldring. 'Ja', was het antwoord, 'maar als de appels niet zoet zijn, lusten de varkens het niet. Dat is zo met het varken van mijn zwager'.

'Moet het varken dan sterven?', vroeg de predikant. 'Nee, dat niet, het beest eet wel genoeg om te blijven leven, maar niet genoeg om vet te worden'. 'Laat hij het dan verkopen!' 'Nee, dat doet mijn zwager niet, hij zegt dat hij dan iemand bedriegen moet, en dat mag niet'.

Ds. Heldring was verbaasd over zo'n grote eerlijkheid. Een varken betekende toch heel veel voor menig arm gezin. Geen varken, dat betekende ook een heel jaar geen varkensvlees. Dan bleef er niet veel over dan aardappelen en water en zout.

Zegen?

Enkele dagen later was ds. Heldring op bezoek bij een rijk man. Er waren



▶ O.G. Heldring

daar nog meer mensen. Het gesprek ging over 'de beginselloosheid van onze tijd'. Ds. Heldring vertelde over wat de arbeider gezegd had. Het maakte indruk. 'Enige ogenblikken later trok iemand zijn beurs, en gaf mij drie gulden om een ander varkentje te kopen voor de trouwhartige arbeidsman'.

Ds. Heldring liet de man bij zich komen en gaf hem het geld. De man was er blij mee, maar toen hij wegging zei hij: 'Ik moet u nog iets zeggen. Het is vijftien jaar geleden dat ik geleerd heb zo te handelen, en daar bent u de oorzaak van'. 'Hoe dan?' 'U herinnert zich nog wel de arme T., die man met dat kreupele

been. U hebt eens een oud paard voor hem gekocht en die man had onnoemelijk veel voorspoed met dat paard. Na een jaar was het veel gezonder, en het droeg een veulen bij zich. Hij heeft dat paard toen verkocht, en het bracht zó veel op dat hij voor het geld een ander paard kon kopen en ook nog een goede koe, en zo had hij melk en boter. Die voorspoed heeft een paar jaar geduurd. Iedereen zei: 'Blijkbaar rust er zegen op alles wat de arme T. onderneemt'. Maar u kwam eens bij hem op bezoek, en ik was er ook. T. vertelde toen wat er gebeurd was. Het tweede paard was inmiddels oud geworden, het kon niet meer bijten, het was eigenlijk helemaal op. Hij had het aan een voerman verkocht. Maar dat het paard totaal versleten was had hij niet tegen de koper verteld. Hij zag er een nieuwe zegen in dat hij het paard voor een mooie prijs had kunnen verkopen.

T. zelf vond het een mooi verhaal, maar ik zag dat u ontzettend boos werd. U zei: 'Ik vrees dat de zegen die tot nu toe op u rustte van nu aan in een vloek zal veranderen. Zo met een gave Gods te bedriegen, kan niet anders dan het oordeel Gods berokkenen'. T. vond het heel onaangenaam wat u zei, maar ik dacht: ik zal nauwkeurig acht nemen.

Uw voorspelling is letterlijk vervuld. Van die tijd af is alles schrikkelijkt tegengelopen. De man kocht een ander paard. Dat paard moest een veulen werpen en drie nachten waakte men er bij. Op de vierde nacht overmande hem de slaap, en het veulen lag verdrongen in de sloot. Het paard stierf, de koe ging verloren, alles ging achteruit. Zijn vrouw stierf en naderhand brandde zijn huisje ook nog af'.

Waarschuwing

Ja, ds. Heldring herinnerde zich dat alles nog goed, al was het lang geleden dat dit alles gebeurd was. Het verhaal was tot in de kleinste trekken waar, zo schreef hij. En waarom bracht hij het nu onder de aandacht van zijn lezers? 'Ik dacht: misschien zal deze geschiedenis in een land waar liegen en bedriegen een alledaagse zaak is, deze of gene nog wel tot een waarschuwing zijn'. ♦

Uitleg van het Evangelie van Johannes (drie delen)

J.C. Ryle

uitg. Brevier; aantal bladzijden resp. 375, 344 en 421, prijs voor drie delen € 79,95

In leesdiensten in afgescheiden kerken worden nog weleens preken gelezen van de Anglicaanse theoloog J.C. Ryle (1816-1900). Maar het zal niet veel zijn voorkomen dat aan het einde van de dienst werd bekendgemaakt: 'De gelezen preek was van bisschop Ryle'. Wij hebben 't niet op bisschoppen, weten met het bisschopsambt ook geen raad. Maar bij bisschop Ryle in de Engelse staatskerk hoeft geen mens voor roomse dwalingen te vrezen. Hij was een van de leidinggevende figuren onder hen die in de Engelse kerk trouw wensten te blijven aan de Schrift en het erfgoed van de Reformatie. Ryle liep graag in het spoor, zo zei hij zelf, van John Owen en Thomas Watson. Dat was een goed spoor.

Ryle schreef verklaringen van de vier evangeliën. Bij uitgeverij Brevier verschenen reeds de Nederlandse vertalingen van Markus (2019), Lukas (2020) en Mattheüs (2022). Nu verschijnt de verklaring van Johannes, zelfs in drie dikke delen, in een vertaling door K.W. van Luik te 's-Gravenpolder. In het Woord vooraf bij deze verklaring schreef Ryle dat juist dit evangelie van Johannes bij uitstek vol is van dingen die zwaar zijn om te verstaan. Vele verzen heeft hij, zegt hij, met angst en beven van commentaar voorzien: 'Het bevat een groot deel van het leerstellig onderwijs van onze Heere Jezus Christus. Het is rijk aan diepe zaken van God en uitspraken van de Koning, waarvan we als het ware intuïtief aanvoelen dat we niet in staat zijn die volledig te bevatten, waarvan we geen verstand hebben om die echt te begrijpen, geen woorden hebben om die geheel te verklaren'.

Ryle was bereid om een echte leerjongen van de Heilige Schrift te zijn. Hij schreef, in tegenstelling tot veel andere commentatoren van zijn tijd, zonder enige aarzeling te geloven in de volle inspiratie van ieder woord van de originele tekst van de Heilige Schrift: 'Ik geloof niet alleen dat de Bijbel het Woord van God bevat, maar dat iedere jota ervan geschreven is of bijeengebracht is door de goddelijke inspiratie en het Woord van God is'.

Ryle leidt iedere pericoop van een hoofdstuk van Johannes in met persoonlijke gedachten. Daarin reikt hij praktische lessen aan die uit het betreffende Bijbelgedeelte op te diepen zijn. Vervolgens geeft hij uitgebreid 'aantekeningen', vaak per Bijbeltekst of gedeeltelijke Bijbeltekst. Dat doet hij helder en eenvoudig, bewogen en pastoraal, soms ook met een wat docerende toon ('Laten we nu onthouden dat...'), maar dat is helemaal niet erg. Ryle laat ook eindeloos veel anderen aan het woord, kerkvaders, hervormers en hun volgelingen, een enkele rooms-katholiek, Engelse en Schotse schrijvers en Duitsers vanaf het begin van de achttiende eeuw tot in zijn eigen tijd. Hij citeert hen niet alleen, maar zegt ook wat hij van hun verklaringen vindt, en dat doet hij zonodig heel kritisch. De ene uitleg noemt hij vergezocht en onnatuurlijk, een andere onbevredigend of onmogelijk, een derde is 'van alle grond ontbloot', een vierde is slap, geesteloos of zelfs belachelijk. Meer dan eens is hij het ook oneens met Augustinus, soms met Chrysostomus en Calvijn. Hier en daar zegt hij ook eerlijk: 'Ik weet 't niet'.

Bisschop Ryle is in veel zaken te waarden, hij is Bijbelvast, een goed exegeet en een gunnend christen. Op dat laatste punt kan de lezer van hem hier en daar ook een verkeerd gebruik maken. Wie niet goed wil lezen, kan hem misverstaan. Hij kan weleens wat argeloos mensen naar Jezus verwijzen, alsof Jezus alle zondaren liefheeft en aanneemt. Hij is klemmend in zijn oproep om in Christus te geloven en om alles maar aan Hem te vertellen, zoals op bladzijde 134: 'Geloof en gehoorzaam en alles zal goedkomen'. Soms denkt hij meer vanuit de nodiging van het Evangelie dan vanuit de bestraffende functie van de wet, meer vanuit de verantwoordelijkheid van de mens dan vanuit het welbehagen van God.

Het lezen van de geschriften van Ryle is buitengewoon nuttig en praktisch, onderwijzend en verrijkend in zijn dogmatische leerstelling, nergens doet hij geleerd. Ryle was echter ook maar een mens en ieder mensenwerk kent tekorten en gebreken. De bisschop van Liverpool moet met onderscheid gelezen worden. Maar wat zou dáár nu op tegen kunnen zijn?

J. van 't Hul, Lieren



”Uit den Schat des Woords” blijft bestaan

De prekenserie “Uit den Schat des Woords” heeft onder ons een bekende en vertrouwde plaats. Het was dan ook erg jammer dat uitgeverij De Banier in januari dit jaar aangaf dat deze serie gestopt zou worden omdat deze niet meer rendabel was.

Meerdere kerkenraden en predikanten gaven aan dit te betreuren. De prekenserie heeft altijd een goede plaats onder ons gehad. Er werden steeds veel preken uit gelezen in de leesdiensten. Ook zijn de preken heel geschikt om persoonlijk gelezen te worden. Daarom is het gesprek aangegaan met De Banier. Er konden enkele zakelijke afspraken gemaakt worden. Dat heeft er gelukkig in geresulteerd dat er toch een doorstart komt. Dat is verblijvend. De serie blijft dus op de gebruikelijke wijze doorgaan. Ook de komende jaargang zal

weer verschijnen.

Graag doe ik een hartelijk beroep aan onze predikanten om, als u om een preek gevraagd voor deze serie, daar medewerking aan te verlenen. Daarover is steeds goede samenwerking mogelijk. Ook mag ik onze kerkenraden wel van harte opwekken, zoals ook steeds door veel kerkenraden gebeurde, deze prekenserie jaarlijks aan te schaffen. Vaak moeten er onder ons zondag aan zondag leesdiensten gehouden worden. Daar zijn steeds geschikte preken voor nodig. De preken van “Uit den Schat des Woords” mogen daarbij van dienst zijn. Ze worden speciaal voor leesdiensten geschikt gemaakt. Naast zogenaamde vrije stoffen staan er ook gelegenheidsstoffen in deze prekenreeks. Ook dat is ongetwijfeld een welkome zaak. Er zijn steeds weer preken nodig voor de kerkelijke feestdagen om de



heilsfeiten te gedenken. De Heere heeft ons Zijn Woord gegeven, opdat het uitgedragen zal worden, ook door middel van leesdiensten. Ook door persoonlijk gebruik kan de boodschap van Gods Woord overdacht worden, door de onmisbare bediening van Zijn dierbare Geest. Moge deze serie daartoe dienstbaar gesteld worden. Daartoe geve de Heere er genadig Zijn zegen over.

ds. P. Mulder, Koudekerk a/d Rijn

Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

BEDANKT

voor Alblasserdam,
ds. P.C. Vlot te Krabbendijke;
voor Grand Rapids-Covell Avenue
(Michigan, VS),
ds. H.A. van Zetten te Nieuw-Beijerland;
voor Hoogeveen,
ds. G. van Manen te Elspeet;
voor Puttershoek,
ds. J. IJsselstein te Kapelle-Biezelinge;
voor Sunnyside (Washington, VS)
en Waupun (Wisconsin, VS),
ds. E.M. Maljaars te Tarije, Bolivia
(als zendingspredikant verbonden aan
Chilliwack, Canada).

PINKSTEREN 2024



Pinksteren is het feest van de eerstelingen. De Heere sprak in Exodus 34 vers 22a: ‘Het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van den tarweoogst’. Pinksteren is ook het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen het in Handelingen 2 vers 4: ‘En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen,

zoals de Geest hun gaf uit te spreken’. Na Pinksteren gaat het Woord, volgens Jezus’ bevel, de wereld in. Overal, in alle talen en onder alle volken, moet het Evangelie klinken. En als Christus de laatste verloren zoon of dochter heeft opgeraapt, komt Hij terug in al Zijn heerlijkheid. Tot die tijd mag de kerk niet stilzitten. Het is het gebed en de wil van Christus

VOOR ALLE IN DIT NUMMER GENOEMDE
TOEKOMSTIGE DATA GELDT:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

dat Zijn Koninkrijk komt. Daarom roept Hij gemeenteleden, daarom zendt ZGG zendingswerkers uit en liggen medewerkers op het thuisfront op hun knieën. Wonder van genade; zondaars komen tot bekering, wereldwijd. Bid om de komst van Gods Koninkrijk. Denk aan medechristenen ver weg, die soms zwaar onder druk staan. En bid voor de zendingswerkers aan het front, waar de strijd het hevigst is.

Het is bijna Pinksteren. Niemand kan het werk van de Heilige Geest

weerstaan. Hij breekt door alle weerstand heen. Geen oorlog, overheid, of onwillig hart kan Hem tegenhouden. Hij maakt plaats voor Christus in zondige mensenharten. Hij zorgt voor wasdom, wereldwijd. Opdat zondaren geloven in Zijn Naam en de oogst wordt binnengehaald. Onverhinderd. Met vrijmoedigheid bevelen we de pinkstercollecte voor de zending in uw milddadigheid aan.

ds. G.W.S. Mulder,
voorzitter deputaatschap zending

VERGADERING PS OOST

Op donderdag 16 mei vergadert de Particuliere Synode Oost in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente Rijssen-Noord. Aanvang 9.30 uur. Mannelijke (doop)leden zijn welkom. Op woensdag 15 mei wordt een bidstond gehouden in de kerk van de Geref. Gemeente te Apeldoorn. In deze dienst, die om 19.30 uur begint, hoopt ds. A. Schreuder voor te gaan.

Berichten

FIETSTOCHT BERKENWOUDE

In Berkenwoude is er op Tweede Pinksterdag een fietstocht door de Krimpenwaard met aansluitend een maaltijd (vanaf 16.30 uur). De opbrengst is voor de JBGG-actie en voor de kerk. Kosten € 5,- p.p., max. € 17,50 per gezin met kinderen t/m 16 jaar. Graag opgeven via het mailadres gemeentebreedbouwen@gergemberkenwoude.nl Starten tussen 13.30 en 14.00 uur bij De Fontein te Berkenwoude, Oosteinde 4a.

VERKOPING

Benthuizen - De Geref. Gemeente te Benthuizen (Dorpsstraat 63) houdt op zaterdag 18 mei (10.00-15.30 uur) een verkoopdag. Opbrengst is voor de JBGG-actie.

WORKSHOP DIRIGEREN

In de Eskolkerk te Houten wordt op zaterdag 11 mei (9.30-12.00 uur) een workshop dirigeren gegeven. Deelname is gratis. Opgave is noodzakelijk,

via e-mail: zang@bzgg.nl

ZANGAVONDEN

Hardinxveld-G'dam - Kerk Geref. Gemeente, zat. 11 mei, 19.30 uur, psalmzangavond gehouden t.b.v. Jeugdbondactie.

Hasselt - Grote Kerk, zat. 11 mei, 19.30 uur, Garder Mannenkoor, kinderkoor De Jonge Lofstem; ds. A. Verschuure, opening en meditatie; collecte voor deputaatschap voor Israël; info: gardermannenkoor.nl

Hasselt - Grote Kerk, zat. 18 mei, 10.30 uur, Psalmzangavond met Gemeinder bovenstem, Bart Kruithof, orgel; leiding ds. D.W. Tuinier; collecte voor Stichting Stéphanos (toegang vrij).

Krabbendijke - Kerk Geref. Gemeente, zat. 18 mei, 19.00 uur, zangavond Trinitas m.m.v. kinderkoor Mattithja en Dirkslands mannenkoor; collecte voor JBGG-actie.

Krimpen a/d IJssel - Sebakerk, zat. 18 mei, 19.30 uur, mannenzangavond

m.m.v. Joas IJzerman en Leendert van der Ham, orgel; meditatie Evert Barten; meld je aan via www.mannenzangkrimpen.nl; collecte voor JBGG-actie.

Moordrecht - Dorpskerk, zat. 18 mei, 19.00 uur, mannenkoor Canticum Gouda, Jong gemengd koor Sela, Bert Roest, orgel; spreker evangelist Joh. Krijgsman; collecte voor Evangelisatie Amsterdam (toegang vrij).

Rhenen - Kerk Geref. Gemeente, Achterbergsestraatweg, zat 18 mei, 19.15 uur, Israëlavond m.m.v. kinderkoor Obadja, Jasper Huibers orgel; lezing door ds. C. Sonneveld; collecte voor Makor HaTikvah school (voor Messiasbelijdende Joodse kinderen) in Jeruzalem.

Tholen - Rehobothkerk, zat. 18 mei, 19.00 uur, Groot Zeeuws Jongerenkoor, jeugdkoor de Jonge Lofstem, bovenstemgroep Scherpenisse, Martin Weststrate, orgel; sprekers student L.J. van den Berge en F. van Grol (ZGG).

Kerkdiensten

ZONDAG 12 MEI 2024

Aagtekerke 9.30 uur ds. M. Boersma en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; **Aalburg** 9.30 en 18.00 uur ds. C.J. Meeuse; **Alblasserdam** 9.30 (H.A.) en 16.30

uur ds. G.J. van Aalst; **Alphen aan den Rijn** 16.00 uur stud. J. Kroon; **Amersfoort** 9.30 en 16.30 uur ds. J.W. Verweij; **Amsterdam** 18.00 uur ds. P.J. de Raaf; **Apeldoorn** 10.00 uur ds. A.B.

van der Heiden en 16.00 uur (H.D.) ds. R.A.M. Visser; **Arnhem** 18.30 uur ds. R.A.M. Visser; **Barneveld-Centrum** 9.30 en 19.00 uur ds. E.J. Boudewijn; **Barneveld-Zuid** 9.30 en 19.00 uur

ds. J. van Laar; **Beekbergen** 10.00 en 19.00 uur ds. A. Schreuder; **Benthuizen** 19.15 uur ds. G.W.S. Mulder; **Berkenwoude** 15.00 uur ds. C. Hogchem; **Bodegraven** 10.00 en 18.30 uur stud. J. Kroon; **Borssele** 14.00 uur ds. M. Karens en 18.00 uur ds. M. Joosse; **Brakel** 10.00 en 18.00 uur ds. G. Pater; **Burgh-Haamstede** 18.30 uur ds. M. Boersma; **Capelle aan den IJssel-Middelwatering** 10.00 en 16.30 uur ds. H. van der Heiden; **Capelle aan den IJssel-West** 15.00 uur ds. J.M.D. de Heer; **De Valk-Wekerom** 9.30 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; **Delft** 18.00 uur stud. R.T. Michielse; **Den Haag-Scheveningen** 10.00 uur ds. G. Clements; **Deventer** 15.00 uur ds. A. Schreuder; **Dinteloord** 14.30 uur ds. S. Maljaars; **Dirksland** 10.00 en 18.00 uur ds. K. Boeder; **Doetinchem** 15.00 uur ds. A.B. van der Heiden; **Ede** 9.30 en 16.00 uur ds. J.B. Huisman; **Eindhoven** 10.00 (H.A.) en 15.00 uur ds. H.J. Agteresch; **Elspeet** 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; **Emmeloord** 16.00 uur (H.D.) ds. P.G. Heijkamp; **Enkhuizen** 16.00 uur ds. G. Heijkamp; **Enter** 14.30 uur ds. S.W. Janse; **Ermelo** 14.30 uur ds. J. Beens; **Goes** 14.00 uur ds. M. Blok en 18.30 uur ds. J. IJsselstein; **Gorinchem** 10.00 en 15.00 uur stud. J. Janse; **Gouda** 9.30 en 15.30 uur stud. R.T. Michielse; **Goudswaard** 15.00 uur ds. J. van Rijswijk; **'s-Gravenpolder** 9.30 uur ds. L. van der Kuijl en 18.00 uur ds. S. Maljaars; **'s-Gravenzande** 19.00 uur ds. W. Harinck; **Groningen** 10.00 en 16.00 uur ds. H. Brons; **Hardinxveld-Giessendam** 15.00 uur ds. A.A. Brugge; **Hendrik-Ido-Ambacht** 10.00 en 16.30 uur ds. M.H. Schot; **Hilversum** 10.00 en 17.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; **Hoedekenskerke** 14.30 uur (H.D.) ds. P.C. Vlot; **Hoofddorp** 15.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; **Hoogeveen** 19.00 uur ds. H. Brons; **Houten** 18.30 uur ds. W.A. Zondag; **Kamperland** 14.30 uur ds. L. van der Kuijl; **Kapelle-Biezeling** 10.00 en 16.30 uur ds. J. IJsselstein; **Katwijk aan Zee** 18.30 uur (Belijdenisdienst) ds. P. Mulder; **Kesteren** 12.30 en 18.30 uur ds. D. de Wit; **Klaaswaal** 9.30 en 18.00 uur ds. W.J. Karels; **Kootwijkerbroek** (locatie: Verlengde Parallelweg te Barneveld) 10.00 en 19.00 uur ds. G. Beens; **Kortgene** 18.00 uur ds. A.E. Brijder; **Krabbendijke** 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot; **Kruiningen**

9.30 en 18.00 uur ds. G. Hoogerland; **Leerdam** 10.00 en 18.00 uur ds. M.G. van Middendorp; **Leiderdorp** 9.30 en 16.00 uur ds. P. Mulder; **Lelystad** 15.00 uur ds. G. van Manen; **Lisse** 10.00 en 15.30 uur stud. J.C. Kriekaart; **Marknesse** 9.30 (H.A.) en 19.00 uur (Belijdenisdienst) ds. A. Verschuure; **Meliskerke** 9.30 en 14.30 uur ds. A.E. Brijder; **Middelburg-Centrum** 9.30 en 14.00 uur ds. M. Joosse; **Middelburg-Zuid** 9.30 uur ds. A.P. Baaijens en 16.00 uur ds. M. Boersma; **Mijdrecht** 18.30 uur stud. J. Janse; **Naaldwijk** 9.30 en 16.00 uur ds. J.J. Hoogerbrug; **Nieuw-Beijerland** 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; **Nieuwdorp** (locatie: Coudorp 41) 9.30 en 18.30 uur ds. M. Karens; **Nieuwe-Tonge** 10.00 uur ds. G.J.N. Moens en 19.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; **Nieuwer Ter Aa** 15.30 uur stud. W. de Jong; **Nieuwerkerk** 15.30 uur ds. C. van Ruitenburg; **Nijkerk** 9.30 en 18.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; **Nunspeet** 9.30 en 15.30 uur ds. A. Schot; **Ooltgensplaat** 18.00 uur ds. G.J.N. Moens; **Oosterend (Texel)** 10.00 en 16.00 uur ds. W. Mouw; **Oosterland** 10.00 uur ds. C. Harinck en 14.30 uur ds. H.A. van Zetten; **Oostkapelle** 16.00 uur ds. B. Labee; **Oud-Beijerland** 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; **Oudemirdum** 9.30 uur (H.D.) ds. D.W. Tuinier; **Poortugaal** 9.30 uur ds. G.J. Baan; **Puttershoek** 14.15 uur ds. M.H. Schot; **Rhenen** 10.00 en 18.00 uur ds. F. Mulder; **Ridderkerk** 9.30 en 17.00 uur ds. G.W.S. Mulder; **Ridderkerk-Slikkerveer** 9.30 en 16.00 uur ds. W. Silfhout; **Rijssen-Noord** 9.30 en 18.30 uur ds. A.T. Huijser; **Rijssen-West** 9.30 en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; **Rijssen-Zuid** 9.30 (H.D.) en 18.30 uur ds. S.W. Janse; **Rilland-Bath** 9.30 uur ds. J.J. Tanis en 14.00 uur ds. G.J. Baan; **Rotterdam-Alexanderpolder** 10.00 (H.A.) en 15.00 uur ds. W.A. Zondag; **Rotterdam-Centrum** 19.00 uur ds. G.J. Baan; **Rotterdam-IJsselmonde** 9.30 en 17.00 uur ds. J.M.D. de Heer; **Rotterdam-Zuidwijk** 16.30 uur ds. G.J. Baan; **Scherpenisse** 9.30 (H.D.) en 18.30 uur ds. M. Blok; **Scherpenzeel** 10.00 en 18.30 uur ds. J. Beens; **Sint Annaland** 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Kok; **Sint Philipsland** 18.30 uur ds. J.J. Tanis; **Sliedrecht** 9.30 en 17.00 uur ds. C. Sonneveld; **Soest** 18.30 uur ds. J.B. Huisman; **Spijkenisse** 19.00

uur ds. C. Sonneveld; **Sprang-Capelle** 18.00 uur ds. H.J. Agteresch; **Stolwijk** 10.00 en 19.00 uur ds. C. Hogchem; **Terneuzen** 15.00 uur ds. J. Schipper; **Terwolde-De Vecht** 9.30 uur ds. R.A.M. Visser en 14.30 uur ds. P.D. den Haan; **Tholen** 10.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn en 18.30 uur ds. C. van Ruitenburg; **Tricht-Geldermalsen** 10.00 en 18.30 uur ds. A.A. Brugge; **Uddel** 10.00 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; **Urk** 10.00 en 17.00 uur ds. A.J. de Waard; **Utrecht** 10.00 en 16.00 uur ds. W. Harinck; **Veen** 9.30 en 18.00 uur ds. E. Bakker; **Vlaardingen** 10.00 en 16.30 uur ds. J.M. Evers; **Vlissingen** 9.30 (Belijdenisdienst) en 16.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil; **Waarde** 9.30 uur ds. S. Maljaars en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl; **Wageningen** 15.30 uur ds. F. Mulder; **Westkapelle** 9.30 en 18.30 uur ds. B. Labee; **Westzaan** 10.00 uur (H.D.) ds. G. Heijkamp en 15.30 uur ds. P.J. de Raaf; **Wierden** 15.00 uur ds. A.T. Huijser; **Woerden** 10.00 en 18.30 uur stud. W. de Jong; **Wolphaartsdijk** 9.30 en 18.00 uur ds. J. Schipper; **Yerseke** 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; **Zeist** 18.30 uur ds. A. Schot; **Zoetermeer** 10.00 (H.A.) en 18.30 uur ds. J.B. Zippro; **Zwijndrecht** 9.30 uur ds. C. van Ruitenburg en 16.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; **Zwolle** 9.30 uur ds. W. Visscher.

DINSDAG 14 MEI 2024

Benthuizen 19.30 uur ds. S. Maljaars; **Dirksland** 19.00 uur ds. K. Boeder; **Leerdam** 19.30 uur (voor de zending) ds. H.J. Agteresch; **Meeuwen** 19.30 uur ds. B.J. van Boven; **Rotterdam-Centrum** 19.45 uur ds. A. Verschuure; **Terneuzen** 19.30 uur ds. L. van der Kuijl.

WOENSDAG 15 MEI 2024

Aalst 19.30 uur ds. M. Karens; **Alblasserdam** 19.30 uur ds. D. de Wit; **Alphen aan den Rijn** 19.30 uur ds. M.G. van Middendorp; **Apeldoorn** 19.30 uur (bidstond PS Oost) ds. A. Schreuder; **Berkenwoude** 19.30 uur ds. J. van Rijswijk; **Brakel** 19.30 uur ds. G.J. van Aalst; **Capelle aan den IJssel-West** 19.45 uur ds. C. van Ruitenburg; **Ede** 19.30 uur (voor de GBS) ds. J.B. Huisman; **Ermelo** 19.30 uur ds. C.A. van Dieren; **Goudswaard** 19.30 uur ds. K. Boeder; **Hoogeveen** 19.30 uur ds. J. van Laar; **Katwijk aan Zee** 19.45 uur ds. G. Pater; **Leiderdorp** 19.30 uur ds.

Advertenties

P. Mulder; **Melissant** 19.30 uur ds. A.A. Brugge; **Nieuwer Ter Aa** 19.30 uur ds. W.J. Karels; **Ooltgensplaat** 19.30 uur ds. M.T. Al-Chalabi; **Oude-Tonge** 19.30 uur ds. M. Joosse; **Oudemirdum** 19.30 uur ds. E.J. Boudewijn; **Poederoijen** 19.30 uur ds. C. Sonneveld; **Puttershoek** 19.30 uur (voor de GBS) ds. G.J.N. Moens; **Rhenen** 14.00 (huw. bev.) en 19.30 uur ds. F. Mulder; **Rotterdam-IJsselmonde** 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; **Wageningen** 19.30 uur ds. G. Beens.

DONDERDAG 16 MEI 2024

Aalburg 19.30 uur ds. J. Schipper;
Barendrecht 14.00 uur (huw.bev.) ds. H.A. van Zetten; **Ede** 19.00 uur (huw. bev.) ds. J.B. Huisman; **Genemuiden** 19.30 uur ds. A. Verschuure;
Hoofddorp 19.45 uur (voor de zending) ds. J. IJsselstein; **Kootwijkerbroek** 14.00 uur (huw.bev.) ds. G. Beens;
Kruiningen 19.30 uur (Tijdrede) ds. M. Joosse; **Naaldwijk** 19.45 uur ds. P.J. de Raaf; **Nieuworp** (locatie: Coudorp 41) 19.30 uur ds. C. Hogchem; **Ouddorp** 19.30 uur ds. C.J. Meeuse; **Rilland-Bath** 19.30 uur ds. W.A. Zondag; **Sliedrecht** 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; **Westzaan** 19.30 uur ds. W. Mouw.

VRIJDAG 17 MEI 2024

Barneveld-Centrum 14.00 uur (huw.bev.) ds. E.J. Boudewijn;
Barneveld-Zuid 13.45 uur (huw.bev.) ds. J. van Laar; **Nunspeet** 14.00 uur (huw.bev.) ds. A. Schot; **Tholen** 14.00 uur (huw.bev.) ds. C. van Ruitenburg.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 12 MEI 2024

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 uur ds. P.J. de Raaf en 16.30 uur (Bijbeluur) evang. M. Vos; **Breda** (Vriesdongen 1) 10.30 uur; **Emmen** (Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; **Leeuwarden** (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur evang. S. de Visser en 16.00 uur; **Merksem** (Jaak de Boeckstraat 21-23) 10.00 uur evang. H.J. van den Boogaart en 16.30 uur evang. A. van Setten; **Rotterdam** (Gouwstraat 36b) 14.00 uur evang. M. Rozema; **Scheveningen** (Keizerstraat 177) 14.30 uur evang. M. van Velden; **Tilburg** (Offenbachstraat 105) 10.00 uur evang. A. van Setten en 16.00 uur evang. H.J. van den Boogaart.

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Tricht-Geldermalsen heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van zijn oud-ambtsbroeder

Frans Cornelis Moree

in de leeftijd van 86 jaar.

Van 1968 tot 1981 heeft hij de gemeente in getrouwe dienst gediend in het ambt van ouderling.

De Heere gedenke de weduwe, kinderen, klein- en achterkleinkinderen in Zijn genade en heilige de roepstem aan de harten.

Namens de kerkenraad, ds. A.A. Brugge, preses
oud. J. Versloot, scriba

Geldermalsen, 29 april 2024

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat door de Heere, voor ons onverwachts, uit ons midden is weggenomen, na een gelukkig huwelijk van bijna 70 jaar, mijn innig geliefde man, onze geliefde, zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Evert Pellegrom

in de leeftijd van 97 jaar.

Opheusden: E.S. Pellegrom - Kardol
Waardenburg: Bas en Teuny Pellegrom - van Doesburg
Waardenburg: Koos en Alie Pellegrom - van Wijk
Waardenburg: Lijndert en Adrie Pellegrom - den Boesterd
Waardenburg: Hennie en Jan van Maaswaal - Pellegrom
Klein- en achterkleinkinderen

*Wij zijn het personeel en de vrijwilligers van De Betuwehof
dankbaar voor de liefdevolle verzorging.*

Opheusden, 1 mei 2024

Correspondentieadres: B.H. Pellegrom
Kerkstraat 13
4181 AA Waardenburg

De begrafenis heeft dinsdag 7 mei jl. plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te Waardenburg.

Boekhandel

De ZONNEBLOEM

Dorpsstraat 162 - Scherpenzeel (gld)

033-2774355

www.boekhandeldezonnebloem.nl



PSALMZANGAVOND op 2E PINKSTERDAG

D.V. MAANDAG 20 MEI
GROTE KERK - HASSELT

Toegang vrij! - Organist: Pieter Heykoop
19.30 uur - Leiding: Ds. B.J. van Boven
Col.: t.b.v. Noodhulp Moldavië

MANNENZANG BARNEVELD

Ter gelegenheid van het 12,5-jarig jubileum van de "BOVENSTEMGROEP BARNEVELD" wordt u als mannen van harte uitgenodigd om mee te zingen tijdens deze avond welke gehouden zal worden D.V. **vrijdag 7 juni 2024** in de kerk van **Ger. Gem. Barneveld-Centrum (Nairacstraat 24). Aanvang 19.30 uur.**

Kerk open om 18.45 uur. Ook de jongere generatie vanaf 15 jaar, hartelijk welkom! De meditatie zal verzorgd worden door ds. E.J. Boudewijn. Orgel: Willem Wessels. Collecte voor de Theologische School. Ook zal er deze avond een geluidsopname zijn.

Wij adviseren u om u even aan te melden met hoeveel personen u wenst te komen op: bsgbarneveld@gmail.com

Vakantie Nunspeet | Te huur: ruime tussenwoning, zwembad en bos op loopafstand. Wk 30+31. 06-40055423



VAN DER WILT
RAAMDECORATIE

UW ADVISEUR

AAN HUIS

☎ 06 - 36 29 43 14

🌐 wiltraamdecoratie.nl

Wij zijn op zoek naar:

Teamleider onderbouw

Leerkracht bovenbouw

Invalleerkrachten

Calvijn school Ederveen 



werkenbijcalvijnschoolederveen.nl

Er even tussenuit of vakantie? Dat kan in ons comfortabel 6 pers. vakantiehuis. **NUNSPEET**, op park aan 't Veluwemeer. www.familiehuisje20.nl

Doe mee met onze fietstocht of auto-puzzeltocht D.V. 20 mei. Opbrengst: Stichting Caritate. Doel: opvanghuis voor kwetsbare tienermeiden in Moldavië. Prijs: € 8,50 per fiets (max. € 27,50 gezin), € 12,50 per auto. Start 14.30 tot 15.30u, Middenpolderweg 25 te Streefkerk. Aanmelden is fijn, niet verplicht: info@wergroepcaritate.nl
Meer weten? www.caritate.nl



GEZINSCAMPING
IN FRIESLAND

- Bosrijk gebied tussen de Friese Meren
- Ruime kampeerplekken
- Verkoop & verhuur chalets en safaritenten
- 4x per jaar fietsvakanties
- B&B arrangementen

WWW.DEVERBORGENHOEK.NL


BROUWER
PSYCHOLOGEN

Psychologische hulp voor kinderen en volwassenen

Brouwer Psychologen geeft hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen bij psychische klachten en in moeilijke situaties. Dat doen we vanuit onze christelijke identiteit, al ruim 30 jaar. Wij bieden o.a.:

- behandeling en begeleiding
- psychologisch onderzoek

Dit doen we ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kijk op www.brouwerpsychologen.nl.
Of bel **0180 - 426955**

Ridderkerk, Barneveld, Geldermalsen en Apeldoorn (nieuw)



HEEREN
VAN
OPHEUSDEN

AMBTSKLEDING

MAATKOSTUUMS

TROUWKOSTUUMS

GELEGENHEIDSKLEDING

AFSPRAAK MAKEN?

We bieden de mogelijkheid voor een afspraak in de avonden of voor bezoek bij u aan huis.

HEERENVANOPHEUSDEN.NL | 0488 42 96 90 | INFO@HEERENVANOPHEUSDEN.NL

BURGEMEESTER LODDERSTRAAT 38 | 4043 KM | OPHEUSDEN

EDE: Er even tussenuit op de mooie Veluwe? **B&B Bij het Raadhuis.** Met of zonder ontbijt. Welkom!
www.bijhetraadhuis.nl - 06-23663636

Garage Top in Kootwijkerbroek zoekt **(leerling) Autotechnicus.**
www.garagetop.nl/vacature

Te huur in Oostenrijk nieuw luxe chalet, v.v. vaatw, wasm. en oven. Heerlijke plek aan de rand van een chr./reform. park met vrij uitzicht. Zondags 2 kerkdiensten. Mooie omgeving. Voor info:
www.almblick.eu / 06-37175747



Specialist in vloertegels, wandtegels en PVC vloeren

KROON
TEGELS & PVC

Energieweg 8c | 4231 DJ Meerkerk | 0183 - 35 42 25 | info@kroontegels.nl | kroontegels.nl



Eben Haëzerschool

Voor onze basisschool zijn wij op zoek naar een

DIRECTEUR (3-5 dagen)
HERHAALDE OPROEP

Tevens zoeken wij ter versterking van ons enthousiaste team naar een:

Leerkracht onderbouw
aantal dagen in overleg

Leerkracht midden- of bovenbouw
aantal dagen in overleg

Leerkracht bewegingsonderwijs
2 dagen

(PABO-studenten die duaal willen gaan studeren zijn ook welkom!)

Reageren?
 Neem voor meer informatie contact op met de heer P.A. Zevenbergen (directeur a.i.) via de e-mail p.zevenbergen@ehswaardenburg.nl of bel 06 53 22 81 65.

Reactie z.s.m. en in ieder geval tot 31 mei 2024.

Meer weten of reageren? Scan de QR-code en kijk op onze website!

Eben-Haëzerschool | Notaris van Aalstweg 4, 4181 BC Waardenburg

Nieuw gezellig vakantieverblijf
 Wolphaartsdijk, dichtbij Veerse Meer.
www.hetzuiderlandvakantie.nl

Psalmzangavond

Thema: "De Koning"

Plaats: Grote Kerk in Gorinchem
Datum: D.V. zaterdag 18 mei 2024
Organist: Dick Slagman
Spreeker: ds. A. Verschuure
Aanvang: 19.30 uur
Toegang vrij

Collecte bestemd voor:
 > Stichting Bethlehem
 > Nieuwbouw GGIn te Oud-Vossemeer

HERHAALDE OPROEP!

ds. D.L. Aangeenbrugschool

Het bestuur van de Ds. D.L. Aangeenbrugschool te Terneuzen is met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar:

GROEPS-LEERKRACHT(EN)
 midden- en bovenbouw
 (dagen en groepen in overleg)

Wij komen graag met je in gesprek als:

- jij de reformatorische grondslag onderschrijft en die van harte wilt uitdragen;
- jij met jouw kwaliteiten ons enthousiaste team wilt versterken;
- jij graag werkt aan kwalitatief goed onderwijs.

Lijkt het je mooi om ons team in Zeeuws-Vlaanderen te versterken?
 Neem dan contact op met de directeur-bestuurder, Meeuwes den Otter, tel. 0115 - 61 29 77 of 06 - 38 95 31 18.

Stuur je sollicitatie voor **D.V. 18 mei 2024** per mail naar m.denotter@dlagb.nl

Examentijd - met Omega-3 van Neolife!
 verbetert de concentratie en het
 geheugen - voor soepele gewrichten,
 bij gevoelige spieren - goed voor
 bloeddruk en bloedsomloop
 Kommie 0634826766
 www.naturalhealthproducts.nl

<p>Word ook de baas over jouw stress & onrust <i>Mét garantie op resultaat!</i></p> <p>Heb jij genoeg van onrust, stress, spanning, gejaagdheid, angst, paniek, somberheid enzovoorts?</p> <p>&</p> <p>Ben jij op zoek naar ontspanning, rust in je hoofd en weer lekker in je vel zitten?</p>	<p>„Laten we de oorzaak aanpakken in plaats van de symptomen“</p>  <p><i>Albert van den Brugg</i> www.ab-coaching.net 0625081102</p>
---	--

buitenpraktijk Mark.

Buiten is er ruimte.
Ruimte voor gesprek, ruimte voor jou.

Psychosociaal therapeut
 mark@buitenpraktijkmark.nl

+31 (0)6 53 29 69 57
 buitenpraktijkmark.nl

Zoekt u een mediator of organisatie-adviseur?

Bel: 06 - 53868881

www.bvissermediation.nl
www.bvisserconsultancy.nl



Fides
 praktijk voor hulpverlening en diagnostiek

Een vertrouwd adres voor hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen vanuit een Bijbelse visie.

Wij bieden o.a. hulp bij:

- Opvoedingsvragen
- Relatie- of werkproblemen
- Somberheid, angst, piekeren
- Psychische klachten
- Gezinsproblemen
- Identiteits- en andere vragen

U kunt bij ons ook terecht voor psychologisch onderzoek, indicatieaanvragen en onderzoek, begeleiding en training van mensen met een verstandelijke beperking.

Bel voor informatie of aanmelding
 Tel. 0342 - 41.99.77
 Van Breugelplantsoen 1
 3771 VM Barneveld
www.fideshulpverlening.nl

'EEN BEDE VOOR DEN VREDE'
 — ZATERDAG 11 MEI 2024 —
CONCERT
 GROTE KERK HASSELT

MARKT 10, HASSELT AANVANG 19:30 UUR, KERK OPEN 19:00 UUR

Garder Mannenkoor
 o.l.v. Sjaak van Wijngaarden

kinderkoor De Jonge Lofstem
 o.l.v. Elsemieke Grolleman

GRATIS ENTREE
 COLLECTE T.B.V.
 DEPUTAATSCHAP
 VOOR ISRAËL

Ds. A. Verschuure opening en meditatie
Roelof van Middendorp orgel
Johan Bredewout piano
Maurice van Dijk en **Thijs Musch** trompet

GARDER
 MANNENKOOR

WWW.GARDERMANNENKOOR.NL

Voor ons kantoor in Woerden zijn wij op zoek naar een

Voorlichter (32-36 uur)

HERHAALDE OPROEP

werp HET zaad INDE aarde

ZGG
 ZENDING GERFORMEERDE GEMEENTEN

Kijk voor meer informatie op www.zgg.nl/vacaturebureau.
 We zien uit naar je sollicitatie.

De specialist in het milieubewust isoleren van uw woning

PROFIJT ISOLATIE

Vloerisolatie
 Spouwisolatie
 Dakisolatie
 Gevelisolatie

Energiestraat 7 7461 TZ RIJSSEN Tel: 0548 546055

Profiteer nu!! landelijke subsidie www.profijtisolatie.nl



**MANNEN
ZANG
KRIMPEN**

organisator: *Leesdert van der Ham en Joas Tzerman*

meditatie: Evert Barten | toegang: gratis
collecte: JBGG-actie 'Bijbel binnen bereik'

18 mei 2024 19.30 uur
Sebakerk, Krimpen a/d IJssel

Aanmelden via QR
of mannenzangkrimpen.nl

D.V. zaterdag 18 mei 2024
Niet-ritmische Psalmzangavond
met Genemuiden bovenstem
 Grote of Stephanuskerk te Hasselt
 Leiding: ds. D.W. Tuinier
 Orgel: Bart Kruithof
 Collecte t.b.v. Stichting Stéphanos
 Aanvang: 19.30 uur | Toegang vrij!

Leer de draagkracht vergroten, val-
 kuilen herkennen, grenzen aangeven,
 gaven en talenten waarderen.
www.psh-ommekeer.nl

Een warm welkom op de Veluwe in
Otterlo! Komen jullie gezellig kamperen
 in onze 4 mooie ingerichte 6-persoons
 tipi-tenten? Kindvriendelijk, veel ruimte
 en v.a.g.v. Tel. 06-49496227



**ISMAËL
FAMILIEDAG**
 D.V. ZA. 18 MEI 2024

10.00 - 13.00 uur
 Gratis toegang
 Gomarus - Gorinchem

Ismaël
 Evangelie voor het Midden-Oosten

THEMA
 'DE WOESTIJN
 ZAL BLOEIEN'



stichting-ismael.nl/acties



koc
 met hart voor het kind

We houden
 van het kind
 als kind

De behoeften van mijn kind

Hoe sluit ik daarop aan?

Hoe moet u reageren op onbekend gedrag? Wilt u uw kind
 gedrag aanleren maar weet u niet hoe? Soms heeft u als ouder
 praktische handvatten nodig, of wilt u verkennen hoe u gedrag
 kunt sturen voor nieuwe inzichten. KOC helpt u graag!

koc.nu
 Galileilaan 23, Ede
 T (0318) 517 310
 info@koc.nu



Scan hier de
 QR-code



JOH. DEHEER
 toetsen en meer, sinds 1898

**UW ORGEL- ÉN
 PIANO SPECIALIST**

www.johdeheer.nl

Leeghwaterstraat 46/47
 3364 AE Sliedrecht
 Tel.: 0184-419 611



**Kraamzorg in een
 vertrouwde sfeer**
 Tevredenheid door kwaliteit,
 met behoud van identiteit.



SHG
 Kraamzorg

Meer informatie: 0187-48 91 73
 Aanmelden: www.shgzorg.nl

Te huur: ons huisje op de Veluwe.
 Vrij genieten en op loopafstand van het
 Kroondomein. Van 26 juli t/m
 9 augustus. Liefst een ouder echtpaar.
 € 500,- per week. Tel. 06-57244267

 **VAN STAVEREN**
 Begrafenisverzorging
Met aandacht, zorg en respect
Dag en nacht bereikbaar 0172 23 33 38
vanstaverenbegrafenisverzorging.nl



Voor € 81,25 leren zij de Bijbel lezen

Van een uitzichtloos leven naar een hoopvolle toekomst? Het gebeurt in India! Met alfabetiseringsklassen (kosten: € 81,25 per klas per maand) leren vrouwen uit de laagste kaste lezen en schrijven. Hun le(e)s materiaal? De Bijbel! Zo gaan alfabetisering en verspreiding van het Evangelie hand in hand.

Lees op www.serveindia.nl/lokitha hoe een vakopleiding het leven van Lokitha verandert.

Vrouwenochtend

Om het hart van het Joodse volk

D.V. dinsdag 28 mei

Aanvang: 10.00 uur
 inloop met koffie en thee vanaf 09.15 uur

Ger. Gem. Tricht-Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 10

Met muzikale bijdragen

Na afloop gratis lunch

Hartelijk welkom!

Sprekers:
**ds. M.L. Dekker
 en zijn vrouw
 Marita**



**Ari ben Dayan
 en zijn vrouw
 Rosa**
 uit Israël



Graag vooraf aanmelden in verband met de catering via:
 QR-code, israelochtend.nl of 0348-489929



de SAAMBINDER

Bewuste keuze

Colofon

Saambinder

Kerkelijk weekblad van de
 Gereformeerde Gemeenten
 Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur: ds. B. Labee
 Redacteurs: ds. G.J. van Aalst, J. van 't Hul,
 ds. G.W.S. Mulder

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

**Bijdragen van medewerkers, boeken
 ter recensie en vragen voor de rubriek
 'Vraag en antwoord' naar:**

ds. B. Labee
 Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
 T 0318-513597
 E b.labee@kliksafe.nl

**Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk),
 berichten en meditaties:**

J. van 't Hul
 Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
 T 0651-622260
 E jvthul@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten:
 uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum
 van verschijning van De Saambinder in de
 daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk:

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening,
 Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
 T 0348-489900
 E info@desaambinder.nl

**Advertenties en familieberichten
 aan Verloop drukkerij:**

Ohmweg 31, 2952 BD Alblasterdam
 T 078-6912899
 E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór
 de week van verschijning aangeleverd te
 zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandag-
 morgen 9 uur.

Advertenties € 1,90 per mm.
 Familieberichten € 0,45 per mm.
 Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:
 Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
 Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
 T 0348-489900
 E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden:

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v.
 De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen:

voor Nederland: € 15,50 per halfjaar
 voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
 * afwijkend tarief voor: Canada: \$ 165,
 USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika:

A.C. Kieboom
 12093 Sprinkle Road
 Vicksburg, MI 49097
 T. 001 269 720 3533
 E. saambinder.noordamerika@gmail.com

Enkele handige websites

Gereformeerde Gemeenten:
Algemeen: www.gergeminfo.nl
 (doorklikken naar diverse deputaatschappen)
De Saambinder: www.desaambinder.nl
Adviesplein gemeente en gezin:
www.gemeenteengezin.nl
Studenten: www.werkgroepstudenten.nl
Jeugdbond: www.jbgg.nl

De redactie behoudt zich het recht voor
 ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten
 en advertenties zonder overleg aan te passen,
 in te korten of zonder opgave van reden niet
 te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele
 aansprakelijkheid betreffende de inhoud
 van de advertenties en de (recensies van de)
 aangekondigde boeken.



Heimwee

Waar is jouw hart mee gevuld?

Het liefst zouden we altijd hier in de wereld willen blijven leven en wonen. Of zeg je gelijk: 'Nee, dat herken ik niet van mezelf!' Wat zou dat een groot wonder zijn, als jij weet wat de apostel Paulus mocht zeggen: 'Onze wandel is in de hemelen' (Filipp. 3:20a). Dan leef je wel hier op aarde, maar ben je gericht op de hemel en de God van de hemel. Dan weet je, als we morgen Hemelvaartsdag mogen gedenken, dat Hij daar aan de rechterhand van de Vader zit, om voor jou een plekje gereed te maken: 'In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden'.

Wat kun je je daar soms over verwonderen. Dat Hij dit wilde doen voor arme zondaren, die een plaats in de hel verdiend hebben. En wat ben je soms teleurgesteld in jezelf dat je toch weer zo vol was met alle dingen van de aarde. Dat je misschien zelfs een keer vergat om te bidden of in je Bijbel te lezen. Maar de Heere wil ons in genade aanzien. Alleen omdat Hij niet voor Zichzelf leefde, maar Zichzelf heeft overgegeven in de dood, voor al degenen die Hem mogen vrezen.

We leven nog op aarde. We weten niet voor hoelang. Daarom is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen: leef je op de wereld om het liefst altijd hier te blijven? Of leef je hier op aarde als een vreemdeling en verlang je om steeds meer en meer voorbereid te worden voor die ene dag. 'O Heer', wanneer komt die dag, dat ik toch bij U zal wezen?' Die écht heimwee hebben, komen eeuwig thuis. ♦

Leestip: Filippenzen 3:17-21



A. Janse-Pieterman, Rijssen

Uit:

Het levenslied van Robert

Elisa luistert naar haar broer als hij onder het ontbijt zacht voor zich heen praat.

'Ik heb pas verschillende keren over Openbaring 20 vers 11 gesproken, over de grote witte Troon en Degene die daarop zat. De laatste keer op de stadswaai in Dundee. Het regende, maar niemand had er erg in. O, wat zag ik een heerlijkheid in die tekst! De dienst duurde totdat de zon achter de bergtoppen onderging, maar niemand had erg in de tijd. Aangrijpend was het ook om de invallende duisternis als beeld voor het verschrikkelijke einde van de goddelozen te zien. O, de ontzaglijkheid van die grote witte Troon! Toe, laten we samen nog eens dat lied zingen over een nauwe wandel met de Heere, om zo naar het Lam geleid te worden!'

Het ontbijt staat een lange tijd onaangeroerd. Elisa kan haar ogen niet van Robert afhouden. Wat een heilige uitdrukking ligt er op zijn geliefde gezicht! 'De kerkenraad heeft besloten om naar een hulpprediker uit te zien', zegt hij dan. 'Zelf wil ik weer een evangelisatiereis naar het noorden van Schotland maken, als mijn gezondheid het toelaat'. 'Zou je dat wel doen? Zo'n reis vraagt veel van je'. Maar Robert is niet van zijn voornemen af te brengen. De reis verloopt voorspoedig. Het lijkt wel of Robert onderweg nieuwe krachten krijgt. Als hij begin maart vol van alle indrukken weer in zijn gemeente terugkomt, vertelt hij op de eerstvolgende bidstond van zijn ervaringen. Wat heeft de Heere zijn reis voorspoedig gemaakt! 'Ik preekte en sprak 27 maal in 24 verschillende plaatsen en deze zijn de meest duistere plaatsen in het ruwe Schotland'.

Maar nu vraagt de gemeente opnieuw zijn aandacht. In Dundee heerst al enkele weken een tyfusepidemie. Al is Robert nog vermoeid van de reis, hij kan het niet laten om de ernstig zieke mensen te bezoeken. Aan gevaar van besmetting denkt hij niet en aan zijn vermoeidheid wil hij niet denken. ♦

Vraag ^{en} antwoord

door
ds. Labee

Sepa- rerende prediking

Is het niet belangrijk dat de prediking meer Christus-prediking is dan christen-prediking? Waarom valt er vaak een accent op wat het níet is?



Christen-prediking

Uiteindelijk is dit het antwoord: een geroepen dienaar van het Goddelijke Woord begeert te spreken als zijn Meester. En laat het juist de Zaligmaker, Jezus Christus, zijn Die 'separerend' sprak. Nadrukkelijk én uitvoerig wordt uiteengezet wat het wél is en wat het níet is. Als we denken aan de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 13 (vers 3 tot 9), moet het ons treffen dat de hoogste Profeet eerst christenen tekent als 'zaad op de weg'. Vervolgens lezen we van 'zaad op steenachtige plaatsen' en 'zaad tussen de doornen'. Slechts één vers gaat over het zaad dat valt in 'goede aarde'... Opmerkelijk dat we deze verdeling in ditzelfde hoofdstuk terugvinden in de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe en de uitleg ervan.

De tegenstelling Christus-prediking en christen-prediking lijkt ons echt onjuist. De Bijbelse prediking is uiteindelijk niet meer of minder dan het naspreken van een leerjongere van de Meester.

Onze 'ouden' hebben daar soms ook nadrukkelijk rekenschap van gegeven. Op de titelpagina van het boek van Th. van der Groe (1705-1784) dat de Heidelbergse Catechismus ontsluit, lezen we de titel en de wens van de schrijver: 'Toetssteen der ware en valse genade, ontdekkende in het helder schijnend licht der zuiver Gereformeerde waarheid, vervat in de Heidelbergse Catechismus, de wezenlijke gronden van onderscheid tussen het zaligmakend werk des Geestes in de harten der oprecht gelovigen en tussen het schijngeestelijk werk der geveinsden en tijdgelovigen. Ten dienste van het heilbegerig christen-volk in Nederland; om het op te wekken in deze donkere dagen van verleiding, zijn eeuwige staat grondig te beproeven en zichzelf zorgvuldig te hoeden voor de verderfelijke wegen der huichelarij en voor allerlei listig bedrog des satans, met

zich vast te houden aan het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is'.

Christus-prediking

Dat alles neemt niet weg dat de (r)echte prediking onder ons voluit Christus-prediking is. Het gaat altijd weer om het Woord: het beschreven Woord en het vleesgeworden Woord. Anders gezegd: de gehele Heilige Schrift en de gekomen Zaligmaker. Maar de vraag is dan: wat is Christus-prediking? Onze leermeester op de Theologische School, ds. A. Moerkerken, schreef het eens zo: 'Men mene toch niet dat een predikant Christus preekt als hij alleen in de Naam van Christus veelvuldig gebruikt!

Iemand heeft er terecht op gewezen, dat in veel preken van Calvijn de Naam van Christus nauwelijks of in het geheel niet genoemd wordt, terwijl zijn prediking toch voluit Christus-prediking mag heten (Prof. C. Veenhof, "Zicht op Calvijn", blz. 80). Voor velen is Christus-prediking die prediking, die niet teveel uitweidt over de kennis der ellende, maar alle hoorders oproept toch tot Jezus te gaan; uw zonden, zo heet het, leert ge dan wel bij het kruis kennen. In dit soort prediking wordt de zaligheid een soort reddingsboei, die God alle hoorders toewerpt, maar die wij dan wél zelf grijpen moeten. Hoe wij deze soorten van prediking ook zouden kunnen betitelen, Christusprediking zou ik ze niet willen noemen'.

De prediking dient, in het Bijbelse spoor, Jezus Christus centraal te stellen en Zijn ambtelijke bediening in zondaarsharten. Dan wordt aangegeven wat het níet is en wat het wél is. Dan wordt aangedrongen achter de gehele kudde met ernst en met liefde. Lezer(es), verlangt u - onder beding van het werk van de Heilige Geest - naar deze prediking? ♦

► Heb jij/hebt u ook een vraag?

Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie. Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder. Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.