

KERKELIJK WEEKBLAD VAN
DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

de SAAMBINDER



GEREFORMEERDE GEMEENTE
OUDEMIRDUM



04 Costerus en de
wedergeboorte



06 Van de heide-
nen vertreden



08 Een zware pelgrimstocht

En de HEERE hoorde

ds. W. Visscher, Amersfoort

Psalm 34 is geschreven door David. Voordat David koning werd van Israël werd hij vervolgd door Saul. In die tijd is deze psalm ontstaan (vers 1).

► Deze ellendige riep, en de HEERE hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.

Psalm 34:7

Deze tijd is een moeilijke periode in het leven van David. Het was echter ook een nuttige tijd. De Heere brengt Zijn kinderen op de leerschool van genade. David heeft in die tijd veel geleerd over zijn eigen zwakheid, maar ook over Gods onwankelbare trouw. De Heere heeft hem uit vele noden verlost. 'En Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden'.

Het is ook een belangrijke tijd in het leven van David. David was immers een type van de Heere Jezus. In zijn



Bij de voorpagina:

GEREFORMEERDE GEMEENTE OUDEMIRDUM

Nadat 48 personen uit verschillende dorpen in Gaasterland zich in 1932 hebben losgemaakt van de Nederlandse Hervormde Kerk, wordt er op 9 maart 1933 in Oudemirdum een Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd. Kort daarop begint

men met de bouw van een nieuw kerkje (met 200 zitplaatsen) aan het Huningspaed, waarvoor A. Visser, de latere predikant, een perceel bosgrond heeft afgestaan. Op 15 augustus 1933 neemt ds. J. Vreugdenhil de Bosktsjerke in gebruik met een preek over Psalm 48:10. In 1975 wordt het kerkgebouw uitgebreid met een verenigingsgebouw en in 2008 met een nieuwe entree. Ook komen er dan 30 zitplaatsen bij. Een jaar later wordt het interieur gerenoveerd. In de zomer van 2003 wordt er voor de eerste keer een extra kerkdienst voor de vakantiegangers belegd. Later worden dat twee extra diensten. De geschiedenis van de gemeente is beschreven in 'Aan het navolgende geslacht verteld' en in 'Gods Woord in Gaasterland'. Het aantal belijdende leden bedraagt 104, het aantal doopleden 96.

leven werd iets van het werk van Christus zichtbaar. David ging door lijden tot heerlijkheid. Christus is ook door lijden tot heerlijkheid gekomen. Net als Jozef is David daarin een voorbeeld of een schaduw van de Heere Jezus, Die in de volheid des tijds gekomen is.

Schuldig voor God

David is in grote nood. De soldaten van Achis hebben hem gevangen. Saul wil hem doden. David weet zichzelf een ellendige, een neergebogene te zijn. Het is de weg die Gods Geest met hem ging. Het is ook vandaag de weg die de Heilige Geest gaat met zondaren als Hij hen ontdekt aan de kwaal van hun ziel. De zonde stelt ons schuldig voor God. We zijn ellendige mensen.

Dat onderwijs is Schriftuurlijk. Het eerste wat geleerd wordt op de school van Gods genade is de eigen ellendigheid, in gedachten, woorden en werken. De kennis van de drie stukken is nodig tot zaligheid. Die drie stukken gelden voor al Gods kinderen. Die gelden in alle tijden. Die gelden ook strikt persoonlijk.

De kennis van de ellende is zeer nodig, anders is er immers geen behoefte aan verlossing. De Heere Jezus leert door Zijn Woord en Zijn kracht. In de ellendekennis wordt een mens zondaar voor God. De Heere verbreekt ons opdat we naar Hem zullen vragen. Die kennis wordt niet geleerd door veel te praten. Het wordt persoonlijk en krachtig geleerd door Gods Geest. Dan wordt de zonde een last. Dan wordt het gemis van God levendig. Dan komt er een walg aan jezelf. Dan hebben we gezondigd tegen een goeddoend God. Dan geeft dat verbrokenheid in het hart. Kent u dat ook? Werden wij al zondaar voor God? Werden we al verbroken? Dat is nodig tot zaligheid.

Verlossing nodig

De ellendekennis is echter niet genoeg. Helaas er zijn mensen die

aan enig gevoel van hun ellende genoeg hebben. Dat is echter zeer gevaarlijk. Dan komt de mens immers in het middelpunt te staan. De ware ellendekennis drijft juist uit. Ellende wordt wel beleefd, maar daar kan nooit van geleefd worden. Er is verlossing nodig. Daar gaat het om in de Bijbel. Daar gaat het om in het leven van David. Daar gaat het om in het leven van al Gods kinderen.

Ellende wordt wel beleefd, maar daar kan nooit van geleefd worden.

Dat zien we ook in onze tekst. ‘... en de HEERE hoorde; en Hij verlostte hem uit al zijn benauwdheden’ (Ps. 34:7). De HEERE hoorde! David heeft in de verlossing uit de hand van Achis Gods werk mogen zien. De HEERE heeft zijn stem gehoord. David werd door de HEERE gered. Wat een wonder dat God de Vader een weg heeft uitgedacht waarlangs zondaren zalig kunnen worden. Dat God de Zoon Zijn leven wilde geven opdat zondaren zalig zullen worden. En dat de Heilige Geest de verworven zaligheid toepast aan de harten van zondige mensen. De HEERE hoorde. Het is de boodschap dat de verlossing ook mag worden ervaren en beleefd. Het is de boodschap van het Evangelie, de grootste schat in deze arme wereld. Het Evangelie van de glorie en de genade Gods. Dat Evangelie getuigt van een Zaligmaker en Verlosser Die God is. Alleen God kan arme zondaren redden. Andere verlossers kunnen dat niet. Het is ook een Zaligmaker Die mens wilde worden. Mensen zijn immers

ongehoorzaam geweest tegen God. Mensen hebben schuld bij God. En schuld moet worden betaald. Christus heeft volkomen betaald en daarom is Hij de enige Verlosser. Weet dat er geen andere verlossers zijn. Weet dat deze Verlosser vanuit Gods welbehagen is geschonken. En weet dat Gods Geest nooit iets anders zal doen dan deze enige Verlosser verheerlijken. Gods Geest geeft geen troost in Zijn werk, maar in het werk van Christus en daarin alleen. En Christus alleen verlost uit al zijn benauwdheden. Het ware geloof leert deze Verlosser nodig krijgen. Het ware geloof verenigt ook met de enige Verlosser en grijpt Hem aan. Het geloof is ons nodig op reis naar de eeuwigheid. En het ware geloof is dat we Christus kennen en op Hem betrouwen. Er is geen andere grond, geen ander middel en geen andere weg. ‘Zo ik niet had geloofd dat in dit leven...’

Gunst en gemeenschap

De verlossing is veelomvattend: ‘Uit ál zijn benauwdheden’. In Christus is de schuld vergeven. In de Heere Jezus is er weer herstel in de gunst en de gemeenschap met God. De Heere schenkt de enige troost in leven en in sterven. De verlossing is ook verootmoedigend. Het is zo'n onbegrijpelijk wonder dat God naar verloren mensen wil omzien. Dat krijgen Gods kinderen nooit klein. De verlossing geeft ook een gehoorzaam leven. Het geeft gehoorzaamheid aan God, naar Zijn wet en tot Zijn eer. Het geeft ook een biddend leven. Het geloof is met afhankelijkheid verbonden. De belangrijkste vraag is natuurlijk of wij ook iets kennen van het verlossingswerk van Christus aan ons hart. Waar de Heere goed wordt, is een zondaar klein. Ootmoed is het kenmerk van ware genade. Zalig als we dat kennen in ons leven. ‘Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen’ (Matth. 5:3). ♦



Uit:
HET ABC VAN HET GELOOF
dr. A. Comrie
(uitg. De Banier, 2016).

L

LEGGEN VAN CHRISTUS ALS ZIJN FUNDAMENT

We gaan nu over tot de letter L. Wat deze letter betreft, zien we dat het geloof is een ‘leggen van Christus als zijn fundament’: ‘Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus’ (1 Kor. 3:11). Vooraf merken we op dat de benaming van het geloof in deze tekst niet met zoveel duidelijke woorden maar meer indirect aangeduid wordt. Het fundament is al gelegd in de eeuwige Vrederaad tussen de Vader en de Zoon. Maar het geloof is de echo van de ziel van alles wat God spreekt; het geloof zegt het opnieuw, en zegt het na. Op dezelfde manier is het geloof in een bepaald opzicht een nadoen van wat God al gedaan heeft. Iedereen weet dat wat God gedaan heeft om een fundament te leggen, een mens niet gelukkig zal maken behalve wanneer hij dit fundament voor zichzelf opnieuw legt.

We zouden onder de letter B over het geloof als een ‘bouwen’ gesproken hebben, maar we hebben de stof voor deze letter overgelaten. Als het geloof een ‘leggen van een fundament’ genoemd wordt, geeft dat verschillende dingen te kennen. In de eerste plaats geeft het aan dat er diep gegraven moet worden en dat alle oude fundamenten waarop men eerder gebouwd heeft, geheel en al verwijderd moeten worden. Hier komen werkelijk enkele troostvolle zaken aan de orde:

- a. Het leert ons dat elk mens die onder het Evangelie leeft en zich zorgen maakt over zijn ziel -

- ik spreek hier niet over losbandige en zorgeloze mensen - dat elke mens een fundament heeft, of dat nu goed of verkeerd is. Daarop bouwt hij zijn hoop op de zaligheid, en daarop is zijn troost gebaseerd in het uur van zijn sterven. Nu leert de onderzinking ons dat er mensen zijn die bijzonder dwaze fundamenteën leggen. Als iemand met een opmerkzaam oog dit ziet en zich realiseert hoe groot het belang van de zaligheid is, dan moet hij hiervoor beven! Het is voor een mens onmogelijk om al die fundamenteën op te noemen, omdat ieder weer iets bijzonders heeft. Maar hierin komen al die mensen overeen, dat ze op een ander fundament bouwen dan op Christus, de Heere.
- b. Velen hebben geen ander fundament dan hun goede voornemens om eenmaal voor God te leven en zich dan met hun zaligheid bezig te gaan houden. Ze denken dat dit voldoende is, hoewel die voornemens nooit in daden worden omgezet. En als dat eens gebeurt, is het in een opwelling die net zo lang duurt als er ongerustheid in het hart is. Die gaat weer voorbij, net als de gerechtigheid van Efraïm. Het is als een morgenwolk en een vroegkomende dauw, die direct weer overgaat (zie Hos. 6:4).

Het 'leggen van een fundament' betekent het volgende: In de eerste plaats, de gelovigen krijgen het door God gelegde fundament in het oog, zoals dat gelegd is in de Raad des vredes, in de dood van de Middelaar en in de aanbidding van het Evangelie. Verder zien zij af van alle andere gronden. Zij laten zich zinken op dit vaste en onveranderlijke fundament, dat in tijd en eeuwigheid standhoudt. Bovendien laten zij zich door dit fundament dragen, zodat zij nooit meer iets anders zullen aan nemen als grond voor hun leven.

► wordt vervolgd

Costerus en de wedergeboorte

J. van 't Hul, Lieren

Als afsluiting van de studie aan de Theologische School schrijven de studenten naar gewoonte een eindschrift. Nu de drie kandidaten zijn bevestigd tot dienaar van het Goddelijk Woord leggen we hen enkele vragen voor over hun schrift. Vandaag de schrift van ds. J. Janse te Terwolde-De Vecht, over Florentius Costerus en de wedergeboorte.

Kunt u aangeven op welke manier u voor uw schrift uitkwam bij het onderwerp 'Florentius Costerus en de wedergeboorte'. En, hoe bent u te werk gegaan?

'Een gesprek met curator ouderling S. Boogaard uit 's-Gravenpolder over ds. Florentius Costerus deed me besluiten mij te verdiepen in zijn preken over Ezechiël 36 uit zijn boek "De Geestelijke mens". Deze preken heb ik naast de Dordtse Leerregels gelegd en onderzocht hoe ze zich tot elkaar verhouden. Ik was benieuwd in hoeverre predikanten als Costerus, als nazaten van de Dordtse Synode, in de jaren ná die synode vasthielden aan de opgestelde leerregels'.

Waar handelt zijn boek "De geestelijke mens" over?

De volledige titel van dit boek luidt: "De geestelijke mens in zijn begin, voortgang en einde voorgesteld in 62 leerredenen". In die 62 preken komt het geheel van het geestelijk leven aan de orde, van de eerste ritselingen van het nieuwe leven in het hart van de zondaar tot de heerlijkmaking. Je merkt dat Costerus vanuit de praktijk van het geestelijke leven schrijft.

Ik heb mij in mijn onderzoek vooral gericht op de vijf preken over Ezechiël 36:26 en 27, over deze woorden dus: 'En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het

binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen'.

Het thema van deze preken is: 'De wedergeboorte en verandering de bondgenoten beloofd'. Kort samengevat gaan de eerste en de tweede preek over het 'oude hart'. In zijn derde preek handelt hij over het wegnemen van het stenen hart. In de vierde preek over het schenken van het vlezen hart. En in de vijfde preek gaat het over het leven van Gods kind in de heiligmaking. Het is mij in al deze preken opgevallen hoe helder Costerus schrijft over het genadeverbond. Hij neemt uitdrukkelijk afstand van de leer van de Remonstranten, die, zoals hij zegt 'de goede woorden nog wel gebruiken, maar vermogens in de mens leggen'. Hij schrijft dan: 'Met reden verwerpen wij dan de leer dergenen die in het stuk der wedergeboorte en verandering des mensen Gode deze eer ontnemen, en deze aan de mens geven'.

Costerus spreekt naar Gods Woord als hij aangeeft dat de mens een stenen hart heeft. Hij geeft aan dat we de zonde niet als een steen doen, zonder enig overleg, maar dat ons verstand, ons oordeel en de begeerte van onze wil daarbij betrokken zijn.

Onze wil bepaalt de richting, en onze hartstochten bepalen de kracht waarmee de zondaar zondigen wil. De mens is een doelmissier geworden, heeft nu een ander doel, zijn eigen verheerlijking’.

Hoe verhoudt zich het boek van Costerus tot de Dordtse Leerregels?

‘Costerus is een zoon van Dordt. Hij staat in de lijn van wat onze Dordtse vaders leren in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk III/IV, par. 1-5. Over de onmacht en de verdorvenheid van de mens schrijft hij: ‘De mens heeft over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand; boosheid, wederspanning en hardigheid in zijn wil en hart; mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden’. Om nog een voorbeeld te noemen: Costerus schrijft aan het begin van zijn derde preek: ‘Die het onkruid wil uitroeien, moet niet alleen het opgeschoten loof afsnijden, maar zelfs de wortel uittrekken. Het onkruid is de zonde in uitwendige daden, de wortel is het bedorven bestaan’. Dit is geheel in lijn met de Dordtse Leerregels. Costerus blijft in zijn beschrijving van de wedergeboorte niet bij uiterlijke zonden staan, maar gaat naar de bron van ons bedorven bestaan. Hij ziet de mens in zijn totaliteit met verstand, wil en hartstochten. Die moeten alle geheiligd worden’.

Costerus leert dat er niet alleen een eerste bekering is, maar dat ook een dagelijkse bekering nodig is,



► ‘Die het onkruid wil uitroeien, moet niet alleen het opgeschoten loof afsnijden, maar zelfs de wortel uittrekken’.

steeds weer opnieuw.

‘Deze vernieuwing vindt haar voltooiing in Gods eeuwig Koninkrijk, na het sterven. Belangrijk is volgens Costerus ‘dat Gods kinderen zich aan de zonde niet moeten gewennen, niet moeten toegeven, niet tegen hun geweten ingaan en de middelen niet verwaarlozen. Zij moeten zich Gods majesteit indenken, moeten Gods wet zich op het hart drukken, het bitter Borglijden overdenken en elkaar opscherpen in de werken der liefde’.

Costerus schrijft dat Gods kinderen ‘de Geest Gods in het binnenste hebben’. Wat houdt dit volgens hem in?

‘Gods kinderen dienen God niet alleen in hun wandel, maar ook in het binnenste van hun ziel. Zij dienen God in hun hele gedrag, niet alleen in het openbaar, maar ook in het verborgene. Zij verlangen ernaar innerlijk goed gesteld te zijn. Paulus’ klacht ging niet zozeer over de grove, ergelijke zonden, maar meest over zijn binnenste. En, zegt Costerus dan: ‘Als we nu van deze zaken in ons bevinden, dan kunnen we ons ervan verzeke- ren de Geest Gods in ons binnenste te hebben’.

Wat is er volgens Costerus de diepe oorzaak van dat Gods kinderen in de wegen des Heeren gaan wandelen?

‘Gods kinderen wandelen alleen in Gods wegen omdat de Heere in de mens een geschiktheid en bekwaamheid instort. Dat wandelen in de wegen van de Heere begint volgens Costerus niet bij de mens, maar dit



► Ds. J. Janse

wordt gewerkt bij God vandaan. Hij gebruikt daar het woord ‘instorten’ voor. Dat wijst op een lijdelijk ontvangen. Costerus sluit hier aan bij de Dordtse Leerregels, hoofdstuk III/IV, par. 12: ‘En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt’.

Wat zegt Costerus over de toekomst voor al Gods kinderen?

‘Hij schrijft: ‘Dat beeld van onze Heere Jezus Christus, hetwelk door de wedergeboorte ons is ingedrukt, en hetwelk wij hier tot het einde toe (doch gebrekkig) gedragen hebben, zal dan volkomen in ons zijn; wij zullen verzadigd worden met Zijn beeld, en Hem in gerechtigheid aanschouwen, zonder rimpel, zonder vlek, heilig en onberispelijk. O gewenste staat! O zalige eeuwigheid! Mijn ziel zegt er Amen op, Amen, het zij alzo’.

Wat wilt u na dit onderzoek aan de lezers van De Saambinder meegeven?

‘Hetzelfde als wat ds. G.H. Kersten vaak in zijn preken zei: Lees en herlees onze goede oude schrijvers. Neem de originele tekst en volsta niet met allerlei samenvattingen. Ds. L. Boone zei vroeger al: ‘Als God een mens bekeert, dan wordt hij boekenziek’. Hij bedoelde te zeggen dat er dan honger komt naar het Woord van God en naar de geschriften van onze vaders. Lees ijverig, met het gebed of de Heere het zou willen zegenen tot eer van Zijn Naam en tot zaligheid van je ziel’. ♦

Van de heidenen vertreden

ds. A. Schot, Nunspeet

De vragen rondom Israël mogen ons wel voortdurend uitdrijven naar de Schrift. Daar liggen immers de antwoorden.

De evangelisten schrijven over de tekenen van de eindtijd. Bij Lukas vinden we deze unieke toevoeging in hoofdstuk 21:24: 'En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden'. Jeruzalem blijkt een cruciale rol te spelen in de eindtijd. De stad is bijna dagelijks in het nieuws. Dat is bijzonder, want dat gebeurt niet met andere wereldsteden. Uit de uitdrukking 'vertreden worden' spreekt verachting. De vijandschap zit diep. Ga het maar na in de geschiedenis. In het jaar 70 na Christus werd Jeruzalem verwoest door de Romeinen. In 638 verovert Kalief Omar Jeruzalem en maakt haar tot pelgrimsoord voor de islam. In 1096 vindt de eerste kruistocht plaats onder leiding van Godfried van Bouillon, waarbij vele Joden worden gedood. In het jaar 1187 verovert Saladin opnieuw de stad en maakt haar weer tot een islamitisch bolwerk. In 1260 veroveren de Mamelukken uit Egypte de stad om er zo'n 250 jaar te regeren. In het jaar 1516 verovert Soleiman de Grote Jeruzalem en metselt de Gouden Poort dicht. De Turkse overheersing zal tot in de 20e eeuw voortduren. In de Eerste Wereldoorlog verovert de Britse generaal Allenby Jeruzalem, maar daarmee is Jeruzalem niet van de heidenen verlost. Nog dagelijks wordt Jeruzalem bedreigd. We zien de waarheid van Gods

Woord in de praktijk van alledag.

Tijden der heidenen

Zal dit altijd zo blijven? Christus vervolgt: '... totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn'. Er komt een einde aan het vertrappen van Jeruzalem. Wat wordt bedoeld met 'de tijden der heidenen'? We lezen er een oordeel in, én een zegen. In deze tijden krijgen heidenen de gelegenheid om Jeruzalem aan te vallen, totdat de maat vol zal zijn. Maar in deze zelfde

tijden (Rom. 11:25) zal de volheid der heidenen ingaan. God verwekt Israël tot jaloersheid door heidenen zalig te maken.

Waar hebben de aanslagen op het Joodse volk ons persoonlijk gebracht? Vele heidenen zullen doen als het Joodse volk deed, namelijk Christus verwerpen.

Die tijden van de heidenen hebben lang geduurd. Bijna 2000 jaar. Zijn die tijden nu voorbij? Sommigen zeggen: ja. Toen op 14 mei 1948 de staat Israël werd uitgeroepen waren de tijden der heidenen voorbij. Vertreden de heidenen Jeruzalem daarna niet meer? Anderen zeggen: de tijden van de heidenen zijn vervuld toen Israël in 1967 de tempelberg in bezit kreeg. Maar zijn de tijden der heidenen daarna voorbij? De feiten bewijzen het tegendeel. Tot vandaag gaat de strijd om Jeruzalem door.

Tot de wederkomst

Laten we niet doen alsof wij dat allemaal kunnen invullen. Paulus spreekt over een verborgenheid. Daarvan is ons woord mysterie afgeleid.



► 'En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn'.

De volmaaktheid van de hogepriester

ds. C.A. van Dieren, Uddel

S. Greijdanus zal heel dicht bij de waarheid zitten als hij schrijft dat de tijd der verdrukking duurt tot (kort voor) de wederkomst. Opvallend is dat Christus nooit spreekt over het herstel van de aardse glorie van Jeruzalem. Direct trekt hij de lijn door naar de wederkomst (zie Luk. 21:25-27). Het uitzien naar herstel van de aardse glorie van Jeruzalem leidt alleen maar tot teleurstellingen. Dat wil niet zeggen dat wij niet naar Jeruzalem moeten kijken. Christus zegt in vers 28: 'Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is'.

Ter verduidelijking geeft Hij het beeld van een vijgenboom. Het is een van de weinige bomen in Israël die 's winters de bladeren verliest. Kaal en leeg staat hij er dan bij. De vijgenboom is een van de laatste bomen waarvan de bladeren uitkomen. De amandelboom is de eerste, die kondigt de lente aan. Na lange tijd komt ook de vijgenboom met bladeren. Als de vijgenboom weer uitspruit, weet men dat de zomer in aantocht is. Die vijgenboom is een beeld voor Israël. Let op de vijgenboom Jeruzalem.

Eeuwig zomer

Als er een einde komt aan het vertrappen van Jeruzalem, staat het snel te gebeuren. Dan is het Koninkrijk Gods nabij. En dat Koninkrijk concentreert zich niet in het Midden-Oosten, maar heeft de spits in de hemel. Laten we de krant lezen door de bril van Gods Woord. Aardse zomers worden soms verstoord door hagelbuien, bosbranden, overstromingen. Ook nu valt de herfst weer in. Maar voor Gods volk wordt het eeuwig zomer. De signalen van de eindtijd roepen Jood en heiden telkens op om zich af te vragen: 'Kunnen we de Koning ontmoeten'? ♦

► wordt vervolgd

Hij zal ook een vrouw in haar maagdom nemen. Een weduwe, of verstotene, of ontheiligde hoer, dezulken zal hij niet nemen; maar een maagd uit zijn volken zal hij tot een vrouw nemen.

Leviticus 21 vers 13 en 14

Mozes spreekt in Leviticus over de heilige eisen van God die aan de hogepriester gesteld worden. Dat geldt ook voor zijn huwelijk. De hogepriester mag alleen met een maagd trouwen. Tussen hen moet zuivere, reine liefde zijn. Dat heeft een letterlijke betekenis en geldt alleen de hogepriester. Er is echter wel een les te trekken wat betreft Gods instelling van het huwelijk. God vraagt ook in onze dagen zuiverheid en reinheid. O, wat is er op dit terrein veel verwoesting! Wat vindt de satan hier ingang in ons hart! We mogen allen wel de hand in eigen boezem steken.

De geestelijke betekenis strekt zich echter veel verder uit. In Hooglied lezen we over de bruid van Christus. Dat is het beeld van Gods uitverkoren Kerk. In de staat der rechtheid kon de Heere van haar zeggen: 'Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u', maar door de zondeval, door eigen schuld, werd ze onheilig en totaal verdorven. Ze beantwoordt niet meer aan Gods heilige eis. Is ze dan reddeloos verloren?

Er gaat van Leviticus 21 een prediking uit, dat wat in de natuur en vanuit de mens onmogelijk is, door God gewerkt wordt. Als Christus, de reine Bruidegom, in Zijn menselijke natuur naar de aarde komt, vindt Hij daar dan een reine maagd? O nee, Hij máákt een reine maagd. Aäron kon een weduwe, een verstotene, een ontheiligde hoer niet reinigen,

niet bevrijden. Hij kon niet met haar trouwen, want dan zou hij zijn ambt ontheiligen. Maar meer dan Aäron is hier. Christus gaat de hogepriester uit het Oude Testament verre te boven. Hij roept tot goddelozen, tot zondaars, tot hoereerders: 'Bekeert u tot Mij!'

Tot wie komt die roep? Tot Rachab de hoer, de Samaritaanse vrouw, Maria Magdalena en vele, vele anderen. De Schrift staat vol van mensen die van nature nooit en te nimmer geschikt zijn om de bruid van de Hogepriester te worden. Wat een genadewonder, dat de Heere ook nu nog zulke goddelozen oproept. Dan is er niemand te goddeloos!

De oproep tot bekering, de prediking van het Evangeliewoord komt zonder onderscheid tot ons allen. Gaat u met een afhoererend hart over de wereld? Bent u net als de overspelige vrouw uit Johannes 8 de dood waardig? Dan heeft die oproep waarde voor u. Het is een eeuwig wonder, dat de reine, volmaakte Hogepriester huwt met zo'n volmaakte onreine en goddeloze bruid. Hij zal haar als reine maagd Zijn Vader voorstellen: 'Zie, Ik en degenen die Gij Mij gegeven hebt'. Zult u erbij zijn?

Vragen:

1. Wat waren de hoge eisen aan de vrouw van de hogepriester?
2. Welke geestelijke lering ligt hierin?
3. Voor wie heeft de oproep tot bekering waarde? Leg dat verder uit.

► wordt vervolgd

Een zware pelgrimstocht

J. van 't Hul, Lieren

Zijn geboortedatum is onbekend. Samuel Rutherford kwam 'omstreeks 1600' ter wereld. Zijn leven werd een zware pelgrimstocht.

Rutherford's geboorteplaats was Nisbet, een handvol huizen op een kluitje, prachtig neergevlid in de weelderige velden en de groene wouden van het graafschap Roxburghshire. In zijn latere leven was hij iemand die zo uitnemend de beminnelijkheid van Christus wist uit te schilderen. Iemand schrijft dat zijn blik 'schier onafgewend ten hemel' leek gericht. 'Als hij van Jezus begon te spreken, vreesde ik dikwijls dat hij uit de kansel zou springen. Hij was nimmer in zijn element als hij Hem niet aan kon prijzen'.

Hoogmoed van de jeugd

Van Rutherford's jonge jaren is weinig bekend gebleven. Hij ging in Jedburgh naar school, later naar de universiteit in Edinburgh. In zijn kinderjaren zou hij eens, al spelende met enkele vriendjes, in een diepe put zijn gevallen. Zijn makkers haastten zich weg om hulp te halen, maar toen zijn ouders aangerend kwamen, zat de kleine Samuel naast de put, koud en nat, maar wel in veiligheid. Op de vraag hoe hij uit de put gekomen was, antwoordde hij: 'Een vriendelijke man, gekleed in een lang wit kleed, haalde mij eruit en deed me hier zitten'. Vreesde Rutherford al vroeg de Heere? Dat is onbekend. In zijn latere brieven lijkt het alsof hij in zijn jonge jaren nog geen lust had om de Heere te dienen. Later schreef hij eens aan

een vriend: 'Ik ben als een dwaas geweest, tot mijn zon hoog aan de hemel stond en het bijna middag was, eer ik ten slotte de poort inging'. In een andere brief lezen we: 'Ik had vast gestaan als ik in mijn jeugd Christus tot mijn deel had gehad'. En ook nog dit: 'O, wat is er veel tijd nodig om de hoogheid van de jeugd, de ijdelheid, de begeerlijkheid van het vlees, de aanbidding van de wereld en de bekoorlijke vermaken uit te roeien'.

Brandstapel en schavot

Schotland was in die dagen een land van vervolgingen. Hoe wreder de vervolgingen werden, hoe meer geestelijk leven werd gezien. Zo werd Schotland in die tijd ook een land waar de Heere veel heeft doen zingen te midden van de verdrukkingen. Het werd een land van martelaren en verdrevenen, maar waar de storm op z'n hevigst woedde, 'was de glimlach van mijn Heere het lieflijkst', schreef Rutherford.

Door ongefundeerde klachten over zijn levenswijze, kwam er aan zijn studie abrupt een einde. Was het deze crisis die zijn leven stilzette? Hij had wel, zoals hij later in een van zijn brieven opmerkte, 'geleden van de hitte van de zon die zo hoog aan de hemel stond'. 'Zijn reputatie was geschonden, maar wat belangrijker is, Samuel werd door God vernederd'.



▶ Samuel Rutherford.

Gezelschapsleven

Samuel Rutherford ging theologie studeren, bezocht godsdienstige gezelschappen ('de particuliere bijeenkomsten van enkele goede christenen in Edinburgh'), en voelde zich thuis onder de Schotse vromen. In Edinburgh werd Rutherford gebracht op de school van de Heilige Geest. Daar leerde hij de praktijk der Godzaligheid. In een van zijn brieven schrijft Rutherford (het was in 1636): 'De eer waarom ik de laatste zestien jaar, met onderwerping aan de wil van mijn Heere, gebeden heb, heeft mijn vriendelijke Heere nu verleend, om te lijden voor mijn koninklijke en vorstelijke Koning Jezus, en voor Zijn koninklijke kroon en de vrijheid van Zijn Koninkrijk'. Over Rutherford's bekering is niet zo veel bekend. Over hoe hij dacht over het Voorwerp van het geloof weten we des te meer. Hij schrijft: 'O, maar Christus heeft een zaligend oog! De zaligheid is in Zijn oogleden! Toen Hij de eerste blik op mij wierp, was ik verlost. Het kostte Hem slechts een enkele blik om mij van de hel te bevrijden! O, Zijn verdiensten, de vrije verdiensten en het dierbare bloed is de beste poort waardoor wij uit de hel kunnen ontvluchten! O, wat een veilige en zekere weg is het om zo uit de hel te komen, leunende op een Zaligmaker! Hierin ligt het wonder van de zaligheid, dat Christus en de zondaar één zouden zijn en dat zij de hemel en de zaligheid samen zouden delen'. ♦

▶ volgende week deel 5, William Guthrie

Ik sta aan de deur en Ik klop Obadiah Sedgwick

uitg. De Banier; 180 blz., € 18,95.

In de serie "Puriteinse Parels" is dit lezenswaardige boek verschenen. Dit boek met preken van Obadiah Sedgwick (1600-1658) heb ik met vreugde en instemming gelezen. De Bijbeltekst wordt woord voor woord overdacht en indringend aan het hart gelegd. Wat stalt deze prediker een rijke Zaligmaker uit voor een arme zondaar. In de eerste preek gaat het over de bereidheid van Christus als de kloppende Zaligmaker. Wat gedraagt Christus Zich genadig om arme zondaren zalig te maken. In de tweede preek horen we dat Christus lang moet wachten op de zondaar om binnengelaten te worden. Er zijn immers veel hindernissen die weggenomen moeten worden.



De derde preek handelt uitvoerig over het horen van Zijn stem en het openen van de deur. De nodiging is ruim en de verantwoordelijkheid groot. Toch is het geen mensenwerk om de deur te openen, maar het bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest. Wat is het toch een genadewonder als het zondaarshart voor de Heere opengaat. De vierde preek geeft het een na het andere bewijs dat, hoewel de zondaar onmachtig is de deur open te doen, het wel de plicht is om Hem te horen en de deur voor Hem te openen. Hier staat de

mens diep schuldig, maar dan brengt Sedgwick de algenoegzaamheid van Christus naar voren.

Zoals de puriteinen gewend waren, komen in elke preek de 'gebruiken' (toepassingen) aan de orde. Deze dienaar van het Woord kende de vragen van het hart en geeft gepast onderwijs vanuit het Woord. De vijfde preek heeft als kernboodschap de genadige intrede van Christus in het zondaarshart. In deze en andere preken vinden we uitgewerkte opsommingen. Hij zegt dat Christus een drievoudig recht op de Zijnen heeft. Een eigendomsrecht, een voldaan recht en een geschonken recht. In de zesde preek is veel te lezen over de tere gemeenschap tussen Christus en de ziel tot wie Hij inkomt om met hem Avondmaal te houden. De laatste preek is vooral een afsluitende toepassing op het voorafgaande. De heilige plichten van ootmoedige dankbaarheid en het leven met de Heere worden aan het hart legt. Met diepe ernst en bewogenheid worden onbekeerde mensen aangesproken. Het is waar wat de uitgever op de achterkant schrijft: 'De boodschap die Sedgwick vier eeuwen geleden bracht, is voor lezers vandaag de dag nog steeds actueel'.

ds. W. Harinck, Utrecht

www.gereformeededogmatiek.nl

Iedere dag worden er wereldwijd zo'n kleine vier miljoen websites gemaakt. Dat komt neer op 46 sites per seconde. Enorme aantallen! Tussen al die websites is recent een site gepubliceerd die ik graag onder de aandacht wil brengen. Het is www.gereformeededogmatiek.nl. Stichting Gereformeerd Erfgoed is hiervan de initiatiefnemer. Wat maakt deze website zo bijzonder? Vanuit een eenvoudig diagram kan gemakkelijk doorgelinkt worden naar allerlei dogmatische begrippen. Zo kan in een oogopslag gezien worden wat bijvoorbeeld Johannes à Marck zegt over de dwalingen rondom de menselijke natuur van Christus. Of wilt u weten wat Petrus van Mastricht hierover zegt, dan klikt u op een andere knop. In een tijd waar veel onbetrouwbare dogmatische werken geraadpleegd worden, is het mooi dat nu gemakkelijk gezocht kan worden in Bijbels betrouwbare

werken van onze oudvaders.

De website is voor allerlei doeleinden te gebruiken, voor persoonlijk Schriftonderzoek, catechese en Bijbelstudie, op scholen en jeugdverenigingen. Het mooie is dat er op de achtergrond nog gewerkt wordt aan deze website zodat ze steeds uitgebreider wordt. Momenteel wordt eraan gewerkt om de Institutie van Calvijn, de Gereformeerde Dogmatiek van Herman Bavinck en andere belangrijke dogmatische werken toe te voegen.

Als de 'kinderschoenen' van deze website al zoveel te bieden hebben, zullen de volwassen stappers in de toekomst waarschijnlijk onmisbaar worden voor degenen die het onderzoek van de Schrift serieus nemen. Een nadeel van de website wil ik niet ongenoemd laten. De boekenkasten in onze gezinnen zijn aan het verdwijnen. Daar draagt de website aan bij, tenzij het een opstap is om de dogmatische werken (o.a. verkrijgbaar via dezelfde stichting) aan te schaffen.

ds. J. de Kok, Sint-Annaland

Kort & Bondig

In de maandelijkse rubriek Kort en Bondig presenteren de verschillende bonden en verenigingen zich.

Vereniging van Organisten Gereformeerde Gemeenten

Eén van de activiteiten die we als organistenvereniging jaarlijks organiseren is de LOSD, de Landelijke Orgel- en Samenzangdag. Doorgaans houden we deze dag in een historische stadskerk. We proberen telkens weer een gevarieerd programma samen te stellen met orgelspel, samenzang en soms ook koorzang.

Voor de samenzang, begeleid door vakorganisten, putten we voor het grootste gedeelte uit de vertrouwde berijming van 1773, maar ook de berijmingen van Datheen en ds. C.J. Meeuse hebben weleens op het programma gestaan. Het karakter van een LOSD geeft de organist wat meer vrijheid voor verschillende stijlen in de voorspelen en de

begeleiding dan in een eredienst. Er zijn in de loop van de tijd veel mooie bewerkingen geschreven over de Geneefse psalmmelodieën, maar daarnaast is er ook prachtige muziek over kerkliederen uit een bredere traditie, bijvoorbeeld de liederen van Luther. In de orgelbewerkingen die op een LOSD ten gehore worden gebracht, willen we de bezoekers ook hiermee kennis laten maken. Dit jaar vindt de LOSD plaats op zaterdag 12 oktober in de Grote Kerk van Maassluis. Het thema is de Hollandse en Duitse koraalkunst. Er is in het bijzonder aandacht voor de 40 jaar geleden overleden organist Feike Asma. In werken van Reger en Reubke horen we hoe zij in hun composities door het kerklied geïnspireerd werden.

We nodigen u van harte uit om de LOSD te bezoeken om samen te zingen, te luisteren, elkaar te ontmoeten, en dat alles met het doel dat Bach onder zijn composities schreef: Soli Deo Gloria. ♦



Kerknieuws

BEROEPINGSWERK

BEROEPEN

te Berkenwoude en Klaaswaal, ds. P.C. Vlot te Krabbendijke; te Bodegraven, Doetinchem en Groningen, ds. P.G. Heijkamp te Emmeloord; te Capelle aan den IJssel-West, ds. M. Blok te Scherpenisse; te Chilliwack (British Columbia, Canada), ds. M.H. Schot te Hendrik-Ido-Ambacht; te Goes en Wageningen, ds. H.J. Agteresch te Werkendam; te Ridderkerk-Slikkerveer, ds. J. van Rijswijk te Oud-Beijerland.

BEDANKT

voor Sioux Center (Iowa, VS), ds. P.C. Vlot te Krabbendijke.

VERSLAG VERGADERING CLASSIS GOES 16 SEPTEMBER 2024

Ds. L. van der Kuijl, consulent van de roepende kerk Nieuwdorp, opent de

vergadering op de gebruikelijke wijze. Onder meer de volgende zaken worden gememoreerd: ds. J. IJsselstein heeft afscheid genomen van de gemeente van Kapelle-Biezelinghe wegens zijn vertrek naar Woerden. Ouderling B. van Damme van de gemeente van Nisse herdacht zijn 30-jarig ambtsjubileum. Ouderling G.J. van den Ende van de gemeente van Borssele werd toegelaten tot het volgen van de lessen aan de Theologische School. Op 24 april 2024 overleed ouderling P. Schrier ('s-Gravenpolder) in de leeftijd van 59 jaar. Op 30 juli is oud-diaken A. Walhout (Borssele) in de leeftijd van 77 jaar overleden. Op 3 september overleed oud-diaken A. van Stee (Yerseke) in de leeftijd van 74 jaar.

Volgens de lastbrieven zijn alle gemeenten vertegenwoordigd en is de vergadering wettig bijeen. Het moderamen wordt als volgt samengesteld: ds. C. van Krimpen, preses; ds. P.C. Vlot, assessor-preses; ds. L. van der Kuijl,

assessor; M. Blankenstijn, quaestor en P. van Vijven, scriba.

De notulen van de classisvergadering van 17 januari 2024 worden vastgesteld. Gevraagd wordt naar het vervolg op de bespreking van het onderwerp 'Kerkelijke eenheid'. De preses vraagt de kerkenraden om voor de volgende classisvergadering concrete ideeën daarvoor bij de classisscriba in te dienen. Diaken J.H. Dek beëindigt het classisdiakenchap na veertien jaar. Om tot benoeming van een nieuwe classisdiaken te komen, worden enkele diakenen voorgedragen die in de genoemde volgorde zullen worden benaderd. Evangelist A. van Setten vertelt over de voortgang van het werk op de post in Merksem. Hij meldt dat hij aan vijf mensen belijdeniscatechisatie geeft gedurende een periode van twee jaar. In het spreken van deze mensen worden de drie stukken en de twee wegen gehoord. In de zondagse samenkomsten komen 30 tot 35 vaste

bezoekers, bij de Bijbelstudie varieert het van 15 tot 25. Van Setten bedankt de kerkenraden die hun predikant afstaan om in een dienst in Merkssem voor te gaan. Het is goed dat de mensen horen dat de boodschap van de predikanten dezelfde is als die van hemzelf. De preses wenst Van Setten Gods zegen toe op zijn eenzame post. Het Jaarverslag 2023 en de begroting 2024 van het Kerkelijk Nieuws van de classes Goes en Tholen worden vastgesteld. Van op een na alle gemeenten is er een verslag van de gehouden kerkvisitatie. De preses merkt op dat de Heere met Zijn soevereine genade nog in de gemeenten werkt.

De volgende classisvergadering wordt gehouden op woensdag 15 januari 2025. Als roepende kerk is Nisse aan de beurt. De preses dankt de vergadering voor de aangename wijze van vergaderen. Ouderling W. de Visser van de roepende kerk besluit de vergadering op de gebruikelijke wijze, waarna de preses de vergadering sluit.

P. van Vijven, scriba

WIJZIGINGEN KERKELIJK JAARBOEK

Blz. 117: de scriba van de gemeente te Aalst is verhuisd naar Hoenderveld 29, 5314 BJ Bruchem.

Blz. 240: het kosterschap van de

gemeente in Ooltgensplaat wordt met ingang van heden vervuld door A. Lagerwerf, Margrietstraat 23, 3257 AJ Ooltgensplaat; tel. 0187-631430 (bij voorkeur) of 06-30378362.

Blz. 382: toevoegen aan de gegevens van de evangelisatiepost te Tilburg: de nieuwe contactpersoon voor de boekenverkoop van Het Kruispunt te Tilburg is C. van Helden, tel. 06-51138426; e-mailadres boeken@kruispunttilburg.nl, postadres: Veldstraat 4, 4261 TA Wijk en Aalburg (IBAN: NL24 RABO 0170293793 t.n.v. Deputaatschap Evangelisatie Tilburg).

Berichten

AVONDEN VAN WERKGROEP OFRA

De werkgroep oudersenfamilierondom (OFRA) houdt enkele regionale bezinningsavonden voor ouders en familieleden van mensen met een andere geaardheid. In de regio noord/oost is dat op vrijdag 11 oktober, in zuid/west op vrijdag 18 oktober. Locaties en aanvangstijden worden bekendgemaakt aan diegenen die zich hebben aangemeld. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@stichtingofra.nl, of via de website www.stichtingofra.nl/activiteiten/regio-avonden

REGIOAVOND EEN HANDREIKING

De regio Zeeland belegt op donderdag 17 oktober (19.45 uur) een regioavond over 'Gods leiding in het lijden'. Locatie: Elimkerk te 's-Gravenpolder (Langeweg 61). Spreker is ds. M. Karens. G. van Veldhuisen, voorzitter bestuur Zeeland, opent de avond. De avond wordt uitgezonden via een livestream via de pagina van Ger.Gem. 's-Gravenpolder op kerkdienstgemist.nl. Voor vragen: regiozeeland@eenhandreiking.nl of tel. 06-46452826.

AVOND OVER PLEEGZORG EN GASTOPVANG

Op donderdag 17 oktober (20.00 uur) wordt in Kesteren een informatieavond

gehouden over gastopvang en pleegzorg, georganiseerd door Timon Pleegzorg en drie organisaties voor gastopvang (De Vluchtheuvel, Helpende Handen en DPH). Het verschil tussen pleegzorg en gastopvang zal naar voren komen, evenals welke eigenschappen nodig zijn om pleegouder(s) of gastopvangouder(s) te kunnen zijn. Voor beide categorieën zijn we op zoek naar 'gewone' mensen met ruimte in hart, huis en leven voor kinderen, jongeren en volwassenen. Aanmelden is gewenst via gvanes@stichtingdevluchtheuvel.nl Locatie: Lodenstein College, Kasteellaan 2.

WANDELINGEN MIDDELBURG

In Middelburg wordt op 22 oktober een kerkhistorische wandeling gehouden met herinneringen aan Smijtegelt. Start voor het oude stadhuis (Markt) om 14.00 uur. Vrijwillige bijdrage gevraagd voor Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Op 29 oktober is er een wandeling waarin we kennismaken met de bewogen geschiedenis van de Joden in Middelburg. Start hoek Nieuwepoortstraat / Korendijk om 14.00 uur. Vrijwillige bijdrage gevraagd voor het deputaatschap voor Israël. Aanmelding verplicht: p.c.beeke@klikSAFE.nl of tel. 0118-633828. Groepen op afspraak.

LIVESTREAM UIT NEPAL

Hoe is het om te leven onder hindoe-extremisme? Raju Adhikari deelt zijn bijzondere levensverhaal over vervolging en verdrukking in Nepal. Donderdag 10 oktober, vanaf 19.45-21.00 uur. Kijk en luister mee op bijzonderenoden.nl/raju

KERKBANKEN AANGEBODEN

De bouwcommissie van de gemeente in Berkenwoude biedt t.e.a.b. kerkbanken aan. Het gaat om 32 banken van 400 centimeter, twee banken van 295 centimeter en twee van 210 centimeter. Meer info: Erik Wasink, tel. 06-10565661 of e-mail kerkbouw@gergementberkenwoude.nl

VERKOPINGEN

Berkenwoude - Kerk Geref. Gemeente, woe 9 okt., 9.00-14.30 en 18.30-20.00 uur, kledingbeurs t.b.v. de kerkbouw; pinnen is mogelijk. Kleding inleveren? Bel 06-37303634.
Hendrik-Ido-Ambacht - Petrakerk, Kerkstraat 10, zat. 12 okt., 10.00-14.00 uur, najaarsmarkt t.b.v. zending en evangelisatie.
Meliskerke - Kerk Geref. Gemeente, Valkenburgstraat 25, zat. 12 oktober, 10.00 -13.30 uur, verkoping van de vrouwenvereniging; opbrengst is voor ZGG, EVGG en Bijzondere Noden.
Nunspeet - Kerk Geref. Gemeente,

Brinkersweg 17, zat. 5 okt., 9.30-11.30 uur, verkoop van tweedehandskleding; opbrengst voor zending en evangelisatie.

Puttershoek - Kerkgebouw De Levensbron, Sportlaan 2a, zat. 12 okt., 10.00-14.00 uur, verkoping van vrouwenvereniging Wees een Zegen, t.b.v. ZGG (Ecuador).

Veen - Thaborkerk, Mussentiend, zat. 12 okt., 9.30-14.00 uur, verkoping van vrouwenvereniging Lydia; opbrengst voor zending en evangelisatie.

Woerden - Bethlehemkerk, Oudelandseweg, vr. 11 okt., 16.00-20.00 uur, verkoopdag van vrouwenvereniging Lydia; opbrengst voor zending en evangelisatie in Albanië.

ZANG- EN VERTELMIDDAG RIJSSSEN

Op zaterdag 5 oktober (14.30 uur) vindt in De Tabernakel te Rijssen-West een zang- en vertelmiddag plaats waarvoor alle vrienden met een beperking van

harte uitgenodigd worden. Ds. P.D. den Haan doet de vertelling, Gerard Harbers bespeelt het orgel. We hopen dat er weer hulpdirigenten aanwezig zijn! Ook wordt stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van Stichting Helpende Handen. De collecte is voor de vakantieweken van de Vrouwenbond. Vrienden en betrokkenen uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

ZANGUURTJE OP URK

Op zaterdag 5 oktober (14.30 uur) is er in de Sionkerk te Urk (De Noord 7) een zanguurtje met de vrienden met een beperking van catechisatieclub Genemuiden en thuishavenclub Urk. De vertelling wordt verzorgd door diaken K. Ras, Jacob van de Berg is de organist.

ZANGAVONDEN

Alblasserdam - Kerk Geref. Gemeente, zat. 12 okt., 19.30 uur, psalmzangavond,

Pieter Heykoop, orgel; leiding: ds. K. Boeder; collecte voor Noodhulp Oekraïne.

Brakel - Herv. Kerk, zat. 12 oktober, 19.00 uur, psalmzangavond, Maarten Kerkhoff, orgel; leiding stud. A.M.C. Westeneng; collecte voor Theologische School te Rotterdam.

Elburg - Grote Kerk, zat. 12 okt., 19.30 uur, Hollands jongerenkoor, mannenkoor Harpe Davids, Jaap Kramer en Harm-Jan van der Sluis, orgel; collecte voor ZGG; kaarten via peterwildeman.nl

Gorinchem - Grote Kerk, zat. 12 okt., 19.30 uur, psalmzangavond met Betuwse bovenstemgroep, Bart Kruit-hof; leiding ds. A. Verschuure; collecte voor Helpende Handen (toegang vrij).

Sint-Maartensdijk - Maartenskerk, Hazenstraat 1, zat. 5 okt., 19.30 uur, Chr. Thools mannenkoor Rehoboth, jongerenkoor Cantilena, ensemble Loïs, collecte voor ZGG (evangelisatiewerk in Cambodja door fam. Den Otter).

Kerkdiensten

ZONDAG 6 OKTOBER 2024

Aagtekerke 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Baaijens; **Aalburg** 15.00 uur ds. M.G. van Middendorp; **Aalst** 14.30 uur stud. K.L. Blok; **Alblasserdam** 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. W.J. Karels; **Alphen aan den Rijn** 18.30 uur stud. H.R. Keurhorst; **Amsterdam** 15.00 uur ds. J. Beens; **Apeldoorn** 10.00 en 16.00 uur ds. R.A.M. Visser; **Arnhem** 10.00 en 16.00 uur ds. W. Silfhout; **Barneveld-Centrum** 9.30 (H.A.) en 19.00 uur ds. E.J. Boudewijn; **Barneveld-Zuid** 9.30 en 19.00 uur ds. J. van Laar; **Beekbergen** 10.00 (H.A.) en 19.00 uur ds. A. Schreuder; **Berkenwoude** 19.00 uur ds. P.J. de Raaf; **Bodegraven** 10.00 en 18.30 uur ds. W. Visscher; **Borssele** 14.00 uur ds. A.P. Baaijens; **Boskoop** 9.30 (H.D.) en 16.30 uur ds. P.J. de Raaf; **Brakel** 10.00 en 18.00 uur stud. K.L. Blok; **Burgh-Haamstede** 18.30 uur ds. M. Boersma; **Capelle aan den IJssel-Middelwatering** 10.00 en 16.30 uur ds. H. van der Heiden; **Capelle aan den IJssel-West** 15.30 uur ds. J.B. Zippro; **De Valk-Wekerom** 9.30 en 19.00 uur ds. B.J. van Boven; **Delft**

14.30 uur ds. J.M.D. de Heer; **Den Haag-Scheveningen** 19.00 uur ds. G.J. Baan; **Den Helder** 18.00 uur ds. P. Mulder; **Deventer** 15.00 uur ds. A. Schreuder; **Dinteloord** 10.00 uur ds. G.J. van Aalst; **Dirksland** 10.00 en 18.00 uur ds. K. Boeder; **Doetinchem** 9.30 en 15.00 uur ds. A.T. Vergunst; **Dordrecht** 10.00 en 16.45 uur ds. W.A. Zondag; **Ede** 9.30 en 16.00 uur ds. J.B. Huisman; **Eindhoven** 15.00 uur ds. H.J. Agteresch; **Elspeet** 10.00 en 18.30 uur ds. G. van Manen; **Emmeloord** 9.30 en 16.00 uur ds. P.G. Heijkamp; **Enkhuizen** 9.30 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp; **Enschede** 15.00 uur ds. A.T. Huijser; **Enter** 16.00 uur ds. A.B. van der Heiden; **Ermelo** 18.30 uur ds. J.B. Huisman; **Genemuiden** 9.30 en 15.30 uur ds. A. Verschuure; **Goes** 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. C.J. Meeuse; **Gorinchem** (locatie: Hoefslag 11, Gorinchem) 10.00 (H.A.) en 16.00 uur ds. C. Sonneveld; **Gouda** 18.30 uur ds. H. Brons; **Goudswaard** 14.30 uur ds. G.W.S. Mulder; **'s-Gravenpolder** 9.30 en 18.00 uur ds. S. Maljaars; **'s-Gravzande**

9.30 (H.A.) en 19.00 uur ds. G. Clements; **Hardinxveld-Giessendam** 9.30 en 18.00 uur ds. J.C. Kriekaart; **Hendrik-Ido-Ambacht** 10.00 (H.D.) en 16.30 uur ds. M.H. Schot; **Herkingen** 10.00 en 18.00 uur stud. W. de Jong; **Hilversum** 10.00 (H.A.) en 17.00 uur ds. M.T. Al-Chalabi; **Hoofddorp** 16.00 uur ds. W. Visscher; **Hoogeveen** 19.00 uur (H.D.) ds. A. Verschuure; **Houten** 15.30 uur ds. A.A. Brugge; **Kampen** (locatie: Bovenkerk, Kampen) 9.30 uur (H.D.) ds. D.W. Tuinier; **Kamperland** 10.00 en 14.30 uur stud. J. Kroon; **Kapelle-Biezeling** 19.15 uur ds. W.A. Zondag; **Kesteren** 12.30 en 18.30 uur ds. D. de Wit; **Klaaswaal** 18.00 uur ds. G.J. van Aalst; **Kootwijkerbroek** 10.00 en 19.00 uur ds. G. Beens; **Kortgene** 10.00 (H.A.) en 16.30 uur ds. C. Harinck; **Krabbendijke** 9.30 en 18.00 uur ds. P.C. Vlot; **Krimpen aan den IJssel** 9.30 (H.A.) en 16.30 uur ds. J.J. Hoogerbrug; **Kruiningen** 9.30 (H.D.) en 18.00 uur ds. G. Hoogerland; **Leiderdorp** 10.00 uur ds. P. Mulder; **Lelystad** 15.00 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; **Lisse** 10.00 en 16.00 uur stud. H.R.

Keurhorst; **Meeuwen** 9.30 en 18.00 uur ds. M.G. van Middendorp; **Meliskerke** 9.30 en 14.30 uur ds. A.E. Brijder; **Melissant** 14.30 uur ds. K. Boeder; **Middelburg-Zuid** 9.30 en 16.00 uur ds. M. Boersma; **Middelharnis** 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. G.J.N. Moens; **Mijdrecht** 19.00 uur ds. B. Labee; **Naaldwijk** 9.30 (H.A.) en 16.00 uur ds. H. Brons; **Nieuw-Beijerland** 9.30 (H.A.) en 18.00 uur ds. H.A. van Zetten; **Nieuwdorp** 14.00 uur ds. L. van der Kuijl en 18.30 uur ds. M. Karens; **Nieuwe-Tonge** 15.00 uur stud. W. de Jong; **Nieuwer Ter Aa** 19.00 uur ds. W. Harinck; **Nieuwerkerk** 15.30 uur ds. C. van Ruitenburg; **Nijkerk** 9.30 en 18.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen; **Nunspeet** 9.30 en 15.30 uur (H.D.) ds. A. Schot; **Ooltgensplaat** 18.00 uur ds. J.J. Tanis; **Oosterland** 10.00 uur ds. J.J. Tanis; **Oostkapelle** 17.00 uur stud. J. Kroon; **Opheusden** 9.30 en 16.00 uur ds. W. Mouw; **Opperdoes** 15.30 uur ds. P. Mulder; **Oud-Beijerland** 9.30 en 18.00 uur ds. J. van Rijswijk; **Oude-Tonge** 15.00 uur ds. J. van Rijswijk; **Oudemirdum** 19.00 uur ds. A. Schot; **Poederloijen** 18.30 uur ds. C. Sonneveld; **Poortugaal** 19.00 uur ds. M.H. Schot; **Puttershoek** 18.30 uur ds. A.T. Vergunst; **Rhenen** 10.00 (H.D.) en 18.00 uur ds. F. Mulder; **Ridderkerk** 9.30 en 17.00 uur ds. G.W.S. Mulder; **Ridderkerk-Slikkerveer** 9.30 en 16.00 uur ds. J.W. Verweij; **Rijssen-Noord** 9.30 en 18.30 uur ds. A.T. Huijser; **Rijssen-West** 9.30 en 18.30 uur ds. P.D. den Haan; **Rijssen-Zuid** 9.30 en 18.30 uur ds. S.W. Janse; **Rotterdam-Alexanderpolder** 14.30 uur (H.D.) ds. G.J. Baan; **Rotterdam-Centrum** 18.45 uur (Belijdenisdienst) ds. J.M. Evers; **Rotterdam-IJsselmonde** 9.30 en 17.00 uur ds. J.M.D. de Heer; **Rotterdam-Zuidwijk** 10.00 (H.A.) en 16.30 uur ds. G.J. Baan; **Scherpenisse** 9.30 (H.D.) en 18.30 uur ds. M. Blok; **Scherpenzeel** 10.00 en 18.30 uur ds. J. Beens; **Sint Annaland** 9.30 en 18.30 uur ds. J. de Kok; **Sliedrecht** 9.30 en 17.00 uur ds. R.T. Michielse; **Soest** 15.00 uur ds. J. IJsselstein; **Spijkernisse** 19.00 uur ds. H. van der Heiden; **Sprang-Capelle** 9.30 en 14.30 uur ds. E. Bakker; **Stolwijk** 10.00 en 19.00 uur ds. C. Hogchem; **Terneuzen** 14.30 uur ds. S. Maljaars; **Terwolde-De Vecht** 9.30 en 14.30 uur ds. J. Janse; **Tholen** 10.00 en 18.30 uur ds. C. van

Ruitenburg; **Tricht-Geldermalsen** 10.00 en 18.30 uur ds. A.A. Brugge; **Uddel** 10.00 en 18.30 uur ds. C.A. van Dieren; **Urk** 10.00 en 17.00 uur ds. A.J. de Waard; **Utrecht** 10.00 (H.D.) en 16.00 uur ds. W. Harinck; **Veenendaal** 9.30 en 16.30 uur ds. B. Labee; **Vlaardingen** 10.00 en 16.30 uur ds. J.M. Evers; **Vlissingen** 9.30 en 16.00 uur ds. M. Karens; **Waarde** 9.30 en 18.00 uur ds. L. van der Kuijl; **Waardenburg** 10.00 en 18.30 uur ds. G. Pater; **Wageningen** 10.00 en 18.30 uur ds. M. Joosse; **Werkendam** 10.00 (H.D.) en 18.00 uur ds. H.J. Agteresch; **Westkapelle** 18.30 uur ds. A.E. Brijder; **Wierden-Aadorp** 9.30 uur ds. A.B. van der Heiden en 15.00 uur ds. E. Hakvoort; **Woerden** 10.00 en 18.30 uur ds. J. IJsselstein; **Wolphaartsdijk** 14.00 uur ds. P.C. Vlot; **Yerseke** 9.30 en 18.00 uur ds. C. van Krimpen; **Zeist** 10.00 uur ds. E. Hakvoort; **Zoetermeer** 10.00 en 18.30 uur ds. J.B. Zippro; **Zwijndrecht** 9.30 en 16.00 uur ds. H.E.P. Fortuijn; **Zwolle** 15.00 uur ds. G. van Manen.

DINSDAG 8 OKTOBER 2024

Borssele 19.30 uur ds. K. Boeder; **Drachten** 19.30 uur ds. M. Joosse; **Ede** 19.30 uur (voor de zending) ds. W. Harinck; **Lisse** 19.45 uur ds. G. Beens; **Nisse** 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; **Oosterland** 19.30 uur ds. W. Mouw; **Oud-Beijerland** 19.30 uur (Evangelisatiedienst) ds. J.J. Hoogerbrug; **Tholen** 19.30 uur ds. C. van Ruitenburg; **Urk** 19.30 uur ds. A.J. de Waard.

WOENSDAG 9 OKTOBER 2024

Aalburg 19.30 uur ds. G. Pater; **Amersfoort** 19.30 uur ds. W. Visscher; **Barneveld-Centrum** 14.00 uur (huw.bev.) ds. E.J. Boudewijn; **Barneveld-Zuid** 13.45 (huw.bev.) en 19.30 uur ds. J. van Laar; **Brakel** 19.30 uur ds. S. Maljaars; **Ermelo** 19.30 uur ds. B.J. van Boven; **Gouda** 19.30 uur ds. E. Bakker; **Hardinxveld-Giessendam** 14.45 (huw.bev.) en 19.30 uur (Dovendienst) ds. W.J. Karels; **Leiderdorp** 19.30 uur ds. P. Mulder; **Meeuwen** 19.30 uur ds. A. Schot; **Melissant** 19.30 uur ds. E.J. Boudewijn; **Nieuwerkerk** 14.30 uur (huw.bev.) ds. M. Blok; **Opheusden** 19.30 uur ds. W. Mouw; **Poederloijen** 19.30 uur ds. C. Sonneveld; **Puttershoek** 19.30 uur ds. D. de Wit; **Rhenen** 19.30 uur ds. F. Mulder; **Ridderkerk** 19.30 uur ds.

G.W.S. Mulder; **Ridderkerk-Slikkerveer** 14.00 uur (huw.bev.) ds. J. van Rijswijk; **Rotterdam-IJsselmonde** 19.30 uur ds. J.M.D. de Heer; **Scherpenzeel** 19.30 uur ds. J. Beens; **Soest** 19.30 uur ds. A. Schreuder; **Stolwijk** 19.30 uur ds. C. Hogchem; **Veenendaal** 19.30 uur ds. B. Labee.

DONDERDAG 10 OKTOBER 2024

Alblasserdam 19.30 uur ds. L. van der Kuijl; **Barneveld-Centrum** 19.30 uur (voor de zending) ds. G.P. van Nieuw Amerongen; **Boskoop** 19.30 uur (voor de zending) ds. H.J. Agteresch; **Ede** 14.00 uur (huw.bev.) ds. W. Mouw; **Capelle aan den IJssel-West** 19.45 uur ds. M.T. Al-Chalabi; **'s-Gravenpolder** 14.00 uur (huw.bev.) ds. S. Maljaars; **Naaldwijk** 19.45 uur ds. G.J. Baan; **Nieuwer Ter Aa** 19.30 uur ds. G. van Manen; **Rijssen-Noord** 14.30 uur (huw. bev.) ds. A.T. Huijser; **Scherpenzeel** 14.00 uur (huw.bev.) ds. J. Beens; **Sliedrecht** 14.15 uur (huw.bev.) ds. W.J. Karels en 19.30 uur ds. M.G. van Middendorp; **Tricht-Geldermalsen** 19.30 uur ds. A.A. Brugge.

VRIJDAG 11 OKTOBER 2024

Sliedrecht 14.45 uur (huw.bev.) ds. W.J. Karels; **Urk** 15.30 uur (huw.bev.) ds. A.J. de Waard.

EVANGELISATIESAMENKOMSTEN ZONDAG 6 OKTOBER 2024

Amsterdam (Looiersgracht 70) 10.30 en 16.30 uur (Bijbeluur) evang. M. Vos; **Breda** (Vriesdongen 1) 10.30 uur; **Emmen** (Prinsesselaan 6 I) 9.30 en 15.30 uur evang. C. van Drunen; **Leeuwarden** (Achter de Hoven 2c) 9.30 en 12.00 uur (Bijbeluur) evang. S. de Visser en 16.00 uur; **Merksem** (Jaak de Boeckstraat 21-23) 10.00 en 16.30 uur evang. A. van Setten; **Rotterdam** (Gouwstraat 36b) 14.00 uur evang. M. Rozema; **Scheveningen** (Keizerstraat 177) 14.30 uur evang. M. van Velden; **Tilburg** (Offenbachstraat 105) 10.00 en 16.00 uur evang. H.J. van den Boogaart.

VOOR ALLE IN DIT NUMMER GENOEMDE
TOEKOMSTIGE DATA GELDT:

INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN

Advertenties

Met ontroering heeft het deputaatschap Zending Gereformeerde Gemeenten kennisgenomen van het overlijden van

Mevrouw B. (Dini) Sonneveld

In de periode van 1962 tot 1993 was zij werkzaam voor ZGG, als uitgezondene voor het zendingswerk op Papoea en van 1963 tot 1993 voor het zendingswerk in Nigeria.

Met dankbaarheid kijkt het deputaatschap terug op haar inzet in de vele jaren dat mevrouw Sonneveld in alle getrouwheid op de zendingsvelden heeft mogen dienen.

Van harte wensen we allen die zich aan haar verbonden weten de nabijheid en de ondersteuning van de Heere toe bij dit verlies.

Namens het deputaatschap ZGG, zendingsbureau en alle uitgezondenen die met haar hebben gewerkt,

Ds. G.W.S. Mulder, voorzitter
Ds. P.D. den Haan, secretaris

Rijssen, 27 september 2024

Tot rust komen? Verblijf 'In de Luwte' Sfeervol gastenverblijf Alblasserwaard 06-42397769 / indeluwte@kliksafe.nl

Vereniging Een Handreiking regio Twente hoopt DV woensdagavond 9 oktober een regioavond te verzorgen met als thema Narcisme.

Op deze avond hopen de heren A. Hegger en N. van der Velde (klinisch psychologen Eleos) een lezing te verzorgen. Ook zal er een ervaringsdeskundige aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Het belooft een interessante avond te worden waarin uitgebreid zal worden ingegaan hoe om te gaan (als naaste) met deze persoonlijkheid stoornis. Na de pauze (inclusief koffie of thee) is er uitgebreid de ruimte voor het stellen van (schriftelijke) vragen.

De avond zal gehouden worden in:
Kerkelijk Centrum De Hoeksteen, Kroonweide 2 te Rijssen.
Aanvang: 19:45, inloop vanaf 19:15.

Vereniging Een Handreiking wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen van mensen die worstelen met psychische problemen. Zij wil een helpende hand bieden door het geven van ondersteuning en informatie. Bij haar werk wil Een Handreiking zich laten leiden door de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.

PSALMZANGAVOND

D.V. zaterdag 19 oktober 2024
Grote of Stephanuskerk - Hasselt
Orgel: Huig van der Knijff
m.m.v. bovenstemgroep IJsselmuiden
Aanvang 19.30 uur | Toegang vrij!
Collecte t.b.v. Hulp Irak -
Bijzondere Noden

KOOR- EN SAMENZANGAVOND in de nieuwe kerk Ger. Gem. Yerseke

D.V. ZATERDAG 5 OKTOBER- 19 UUR
Chr. Urker Visserskoor Crescendo
o.l.v. Louwe Kramer
Gemengd Koor Yerseke (15 jaar)
o.l.v. Henriëtte de Bat
Toegang vrij! - Organist: Pieter Heykoop
Leiding: Ds. C. van Krimpen - Coll. Nieuwbouw kerk

Open ochtend ouderenopvang
Zorgboerderij Groot Kootwijk
Zorgboerderij Groot Kootwijk te Barneveld heeft D.V. dinsdag 22 en vrijdag 25 oktober een open ochtend voor geïnteresseerden voor onze ouderenopvang. Welkom van 10.00 uur tot 12.00 uur. Meer info: www.grootkootwijk.nl



Onesiforus
NEDERLANDSE STICHTING
VOOR CHRISTELIJKE HANDREIKING

De doelstelling van de interkerkelijke stichting is het verlenen van geldelijke steun aan, met name vanwege gemoedsbezwaren, in financiële moeilijkheden geraakte personen, gezinnen e.a.

Alle hulpaanvragen worden door een commissie getoetst en besproken met de diaconie.

Om haar doel te realiseren is de stichting afhankelijk van giften, collecten en legaten.

U kunt uw bijdrage starten op:
NL36 RABO 0354 2210 00 of
NL76 INGB 0004 1778 00
t.n.v. "Onesiforus"

Bestuur:
ds. W.J. op 't Hof (voorz.)
G. Hop (secr.)
W.A. Barth
ds. A. den Hartog
J.J. van Ommeren
C. Vos

Comité van aanbeveling:
Ds. P. de Boer
Ds. D. Heemskerk
Ds. J. Roos

Adviescommissie:
F. Bouman
D.C. van der Ploeg
mr. drs. S. Visser

Aanvragen en informatie:
www.onesiforushulp.nl

Garderenseweg 106 b | 3888 LD | Uddel | info@onesiforushulp.nl



FIBERLINQ

VERANTWOORD ONLINE?

- ▶ gefilterd internet
- ▶ filter met weekplanner
- ▶ glasvezel en dsl
- ▶ vaste telefoon
- ▶ gratis emailmigratie

fiberlinq.nl 0166-760005

Grote Kerk Dordrecht
**PSALMEN ZINGEN
IN DORDT**
DV zaterdag 26 oktober
ANDRÉ NIEUWKOOP (orgel)

Bestel kaarten en voor meer informatie:
NAARHETCONCERT.NL

Vit. C kauwtablet van NeoLife,
een gezond snoepje voor kinderen!
Ideaal als zuigtablet bij een zere keel.
Okt.-aanb. | Komme 0634826766
www.naturalhealthproducts.nl



Dorst
BEGRAFENISVERZORGING

- Tholen (en omgeving) 0166 - 69 74 38
- Zuid-Beveland 0113 - 26 06 81
- Schouwen-Duiveland 0111 - 21 00 02

begrafenisverzorgingdorst.nl
(geen crematies)

Voor een respect- en stijlvolle begeleiding

Te huur ruime woning aan de rand van Kootwijkerbroek, met eigen oprit, garage en tuin. Voor één persoon.
Bel 06- 53892449



• huiskamerorgels
• kerk- en zaalorgels
• maatwerk
• verhuur
• reparatie
• onderhoud



Nieuwkerk a/d IJssel • Vrijheidslaan 55
Krabbendijke • Oostpolderweg 1s
0180 31 56 52 • www.stolkorgels.nl

PSALMZANGAVOND
D.V. ZATERDAG 12 OKTOBER
GER. GEM. ALBLASSERDAM



Toegang vrij! - Organist: Pieter Heykoop
19.30 uur - Meditatie: Ds. K. Boeder

Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland biedt identiteit bewuste behandeling en begeleiding aan volwassenen, jongeren en kinderen met psychosociale en psychologische vragen en problemen.

Tevens voor mediation en zakelijke advisering.

Drs. J.C. de Jonge en mw. drs. M.J. de Jonge - Brouwer.



44 R I-straat 2, 4051 AR Ochten
0344 - 667042 of info@rpnederland.nl

www.rpnederland.nl

Heb jij genoeg van onrust, stress, spanning, gejaagdheid, angst, paniek, somberheid enzovoorts?
&
Ben jij op zoek naar ontspanning, rust in je hoofd en weer lekker in je vel zitten?

...laten we de oorzaak aanpakken in plaats van de symptomen!

Albert van den Broek
www.ab-coaching.net
0625081102

Deviaa

Bijeenkomst 'Autisme in het Gezin' – 5 november 2024

Heeft u (mogelijk) te maken met autisme binnen uw gezin? Deviaa organiseert op dinsdag 5 november een informatieavond speciaal voor echtparen met een christelijke achtergrond.

Locatie: Kerkelijk Zalencentrum Rehoboth, Driehoek 11 in Ede

Tijd: 19:15 - 21:30 uur

Spreekers: Elma Mulder-de Bruijne, Marieke de Bruin-Nobel, Ton Twigt

Kosten: € 19,95 p.p.

Aanmelden: secretariaat@deviaa.nl of 078-4444000

Organisator: Laura Steehouwer, in naam van Deviaa

Meld u aan en krijg inzicht in de impact van autisme op uw gezin.

Beperkte plaatsen beschikbaar!



DE
VERANDA
SPECIALIST

deverandaspecialist.com
veranda's | serres | lichtstraten | barneveld



Word jij onze
voorman timmerman?



Informatieavond De Schutse voor jou & mij

Ontdek en ervaar de kracht van onze extramurale diensten voor thuis, op school en op het werk. Onze integrale aanpak zorgt ervoor dat ondersteuning contextueel en levensloopbestendig is, afgestemd op ieders unieke behoeften en levensfase. Of het nu gaat om het vergroten van zelfredzaamheid, het ontwikkelen van sociale/cognitieve vaardigheden of de opvoeding van de kinderen. Wij staan naast je. Met onze deskundige begeleiding bouw je aan een toekomst, waarin je in vertrouwen kunt groeien en bloeien.

Maak kennis met onze werkwijze en mogelijkheden tijdens een van onze informatieavonden in D.V. oktober en november 2024 op de volgende locaties:

- GGin Sint-Annaland
- GG Klaaswaal
- GG Middelharnis
- Ds. Joannes Beukelmanschool (Rembrandtlaan) in Alblasserdam

Wij kijken ernaar uit je te verwelkomen.

Meld aan via de QR of via de website:

www.deschutse.nu





Woonzorg, dagbesteding en beschermd wonen

Woonbegeleider (VIG/verpleegkundige) gezocht

**Zorg-woonboerderij Ezra in Beekbergen
biedt woonruimte, zorg en begeleiding
aan ouderen en (jong) volwassenen.**

**Ben je geïnteresseerd in ons zorgaanbod
of in één van onze vacatures? Kijk dan op
www.ezra-zorg.nl of neem contact op.
We komen graag met je in contact!**



Voor meer informatie kijkt u op www.ezra-zorg.nl



STICHTING
GEREFORMEERD
ERFGOED

EEN GOED BOEK LEZEN?

gereformeerderfgoed.nl/bestellen



*Bekijk ons
aanbod!*

Uitgaven van o.a.
Abraham Hellenbroek
James Durham
Thomas Halyburton
Isaac Ambrosius
Petrus van Mastricht

GEREFORMEERDE DOGMATIEK

Handboek Dogmatiek, Synopsis of
Theoretisch-praktische godgeleerdheid
online raadplegen?

gereformeeredogmatiek.nl

**TE KOOP: keurig onderhouden
2 onder 1 kap woning** aan De Vlijt 83
in Wijk en Aalburg. € 409.500,- k.k.
Voor nadere info kunt u terecht bij:
Hofstede Makelaardij in Veen
www.hofstedemakelaardij.nl
0416-693800



Amalia Staete

**Te Huur: DRIE-KAMER APPARTEMENT
naast kerkgebouw van Ger. Gem. Utrecht.**

Doelgroep 55+.
Bouwjaar 2019 Energielabel A
Woonoppervlakte incl. entresol 118m²
Balkon op het zuiden 10m²
450m vanaf winkels, huisarts en
apotheek 100m vanaf bushalte
Fietsenberging en parkeerplaats
Huurprijs incl. servicekosten € 1.184,50
per maand, excl. vv, elektra en water.
Voor verdere info bel: 06-53127327



begrafenisverzorging Den Hollander

- Alleen begravenissen
- Opbaarmogelijkheden in een door u
gewenst rouwcentrum of thuis met koeling
- Dag en nacht bereikbaar

☎ 010 - 460 05 09
✉ info@tdenh.nl
🌐 www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

De Boekenhoeve onbetwist
Uw aanbiederingspecialist
Ga naar: www.deboekenhoeve.nl



met
aandacht
gemaakt

Uw boekenkast
volledig op maat



**e|kekast
opmaat**
WIM VAN WOLFSWINKEL



Vacatures

📍 Barneveld

- ➔ Begeleider nachtdiensten
- ➔ Begeleider wonen
Tharah 1
- ➔ Coördinator Zorg
Tharah 2

Kom jij een keer kennismaken?

Welkom!



siloah.nl/vacatures



Kinderopvang 't Schansje is een landelijke, kleinschalige, christelijke kinderopvang in Zaltbommel. Wij zijn per 1 oktober 2024 of z.s.m. daarna, op zoek naar een **pedagogisch coach/ beleidsmedewerker (HBO denk- en werkniveau) voor 20 uur per week**, voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang.

Je bent enthousiast, flexibel, ervaren en vindt het leuk om bij te springen op de groep als dit nodig is.

Interesse? Stuur een brief met CV naar ons e-mailadres: info@tschansje.nl t.a.v. de heer A. van der Schans.

Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar: 06 - 13 85 26 38. Ook ben je van harte welkom om vrijblijvend kennis te komen maken en geven we je graag een rondleiding.



EBEN-EZER CHRISTIAN SCHOOL is inviting applications to fill full-time **elementary teachers, education assistants and secondary teacher/administrator** positions for the 2024-25 school year, D.V.

We would be gladdened by inquiries and applications of individuals who are qualified, versatile and dedicated, but who also love the doctrine according to Godliness.

For more information on these positions, please contact:

Mr. A. Verhoef

Telephone: (00)1-905-563-3077

Email: mr.verhoef@ecschool.ca

Please send applications to the secretary of the School Board:

Mr. G. Brouwer

1372 Gregory Road N., St. Catharines, Ontario, L2R 6P9.

Telephone: (00)1-647-271-8984

Email: gerry@ecschool.ca

**Netherlands Reformed Congregation
St. Catharines, Ontario, CANADA**

Te Koop: Woning met mantelzorgwoning - veelzijdige mogelijkheden!

Ruime, vrijstaande woning met grote woonkamer, keuken, zes slaapkamers, badkamer en garage. Afgesloten tuin met terras.

Mantelzorgwoning met eigen ingang, woonkamer, open keuken, slaapkamer en badkamer. Ideaal voor mantelzorg, praktijkruimte of kantoor aan huis. Rustige straat in Zeeland, dicht bij kerken, scholen en NS-station.

Veelzijdige woning voor gezinnen en professionals.

Voor meer informatie en/ of een vrijblijvende bezichtiging kunt u contact opnemen met Neeskens Makelaars.

Telefoon: 0113- 57 31 00

Mail: info@neeskens.com



D.W. Schipper
010-458 31 12
Capelle a/d IJssel

J. Kooijman
0182-58 39 32
Gouda

Dag en nacht bereikbaar

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN



Wordt u de nieuwe chauffeur bij De Schutse?

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die cliënten en bewoners ophalen en thuisbrengen. Benieuwd of dit iets voor u is? Als chauffeur krijgt u veel waardering en liefde terug, en een vrijwilligersvergoeding naar rato.

U brengt thuiswonende cliënten naar ons dagactiviteitencentrum en bewoners naar hun werkplek. Dagen en tijden zijn flexibel en kunnen zowel 's ochtends als 's middags zijn, met korte of langere ritten van ongeveer max. 2 uur.

Voor meer informatie kunt u bellen met Erik via 06-15565271 of mailen naar vervoer@deschutse.nu

De Schutse biedt meer mogelijkheden voor vrijwilligers én medewerkers. Willt u bijdragen aan een fijne dag voor onze cliënten of bewoners? Wij zoeken vrijwilligers en medewerkers voor verschillende functies. Kijk op onze website www.werkenbijdeschutse.nl

VAN DER WILT
RAAMDECORATIE

UW ADVISEUR
AAN HUIS

☎ 06 - 36 29 43 14
🌐 wiltraamdecoratie.nl

ERVAREN, ZELFSTANDIGE HULP in de huishouding bij jong gezin gezocht.

Ochtend in de week. Omgeving Barneveld-Centrum. 06-36522591

MARIA HOEVE

Nieuw in de Alblasserwaard!

VERGADEREN | OVERNACHTEN | GENIETEN

0183 - 741 030
WWW.MARIAHOEVE-HORNAAR.NL

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING

P.H. VAN DER LEER
Veenendaal Rhenen

Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding bij het verzorgen van alleen begrafenissen

P.H. van der Leer

T **0318 - 526641** E info@phvanderleer.nl
M **06 - 46376232** W www.phvanderleer.nl

Ervaar rust tussen de Scheldes. **Nieuw in Zeeland: B&B De Bakkeet**. Kijk voor beschikbaarheid op www.zeeuwsoefje.nl

Jouw bruidsjurk...
-Uniek -Maatwerk -Betaalbaar
 www.atelier-joline.nl
Reeuwijk

Cursussen Oudvaders

Ontdek dat oudvaders
helder en duidelijk zijn

Schrijf u ook in

Voor meer info bezoek de website of
bel 0118-583025 / 0172-532796

 Bureau
Mark.

Luisteren,
met oog voor elkaar.

Psychosociaal therapeut
mark@bureau-mark.nl +31 (0)6 53 29 69 57
bureau-mark.nl

Deel jij onze zorg?

Lees onze verhalen en ontdek
of de zorg ook bij jou past.



vooronzorg.nl

Deze campagne is een samenwerking van:
Cedrah, De Schutse, Huize Winterdijk, RST Zorgverleners, Salem, Elim, Maranatha en Siloah.

samen
voor
onze
zorg

 **de SAAMBINDER**

Bewuste keuze

Colofon

Saambinder

Kerkelijk weekblad van de
Gereformeerde Gemeenten
Uitgave ten bate van de Emerituskas.

Hoofdredacteur: ds. B. Labee
Redacteurs: ds. G.J. van Aalst, J. van 't Hul,
ds. G.W.S. Mulder

Redactiesecretaris: J. van 't Hul

**Bijdragen van medewerkers, boeken
ter recensie en vragen voor de rubriek
'Vraag en antwoord' naar:**

ds. B. Labee
Kerkewijk 115a, 3904 JA Veenendaal
T 0318-513597
E b.labee@kliksafe.nl

**Kerknieuws (m.u.v. beroepingswerk),
berichten en meditaties:**

J. van 't Hul
Lierdererf 19, 7364 BD Lieren
T 0651-622260
E jvthul@kliksafe.nl

Aanlevertijd van kerknieuws en berichten:
uiterlijk woensdag 17.00 uur vóór de datum
van verschijning van De Saambinder in de
daarop volgende week.

Opgaven kerkdiensten en beroepingswerk:

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening,
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Advertenties en familieberichten aan Verloop drukkerij:

Ohmweg 31, 2952 BD Alblasserdam
T 078-6912899
E saambinder@verloop.nl

Advertenties dienen uiterlijk donderdag vóór
de week van verschijning aangeleverd te
zijn. Rouwadvertenties uiterlijk maandag-
morgen 9 uur.

Advertenties € 1,90 per mm.
Familieberichten € 0,45 per mm.
Deze prijzen zijn excl. 21% btw.

Abonnementenadministratie

Adreswijzigingen enz. aan:

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening
Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
T 0348-489900
E info@desaambinder.nl

Betalingen abonnementsgelden:

IBAN: NL11 INGB 0000 0643 27 t.n.v.
De Saambinder-abonnementen te Woerden.

Abonnementenprijzen:

voor Nederland: € 15,50 per halfjaar
voor het buitenland*: € 150,00 per jaar
* afwijkend tarief voor: Canada: \$ 165,
USA: \$ 140

Correspondentieadres Noord-Amerika:

A.C. Kieboom
12093 Sprinkle Road
Vicksburg, MI 49097
T. 001 269 720 3533
E. saambinder.noordamerika@gmail.com

Enkele handige websites

Gereformeerde Gemeenten:

Algemeen: www.gergeminfo.nl
(doorklikken naar diverse deputaatschappen)

De Saambinder: www.desaambinder.nl

Adviesplein gemeente en gezin:

www.gemeenteengezin.nl

Studenten: www.studentengergem.nl

Jeugdbond: www.jbgg.nl

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden bijdragen, kerknieuws, berichten
en advertenties zonder overleg aan te passen,
in te korten of zonder opgave van reden niet
te plaatsen.

De redactie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid betreffende de inhoud
van de advertenties en de (recensies van de)
aangekondigde boeken.

18



Een dominee in de gevangenis

Wat is er aan de hand met ds. Ledeboer?

'Petronella, en Mijntje...' klinkt het op een maandagmorgen luid in gang van de pastorie. 'Petronella!' Dominee Ledeboer roept nóg harder, zodat zijn zus die behoorlijk doof is, hem wel móét horen. Verschrikt komt Mijntje op het geroep af. 'Maar dominee', stamelt ze. Ook Petronella schrikt van haar broer. Wat is hier aan de hand!

'Ik móét jullie wat vertellen. De Heere heeft de benauwdheid uit mijn hart weggenomen', jubelt Ledeboer. Petronella en Mijntje kijken elkaar veelbetekenend aan. Ze zijn de afgelopen dagen zó bezorgd geweest. Ze wonen nog maar kort in Benthuisen en er is al narigheid! Vorige week vrijdagavond heeft de dominee hen in vertrouwen verteld dat een gemeentelid hem onlangs heeft aangeklaagd als remonstrant! Diep verslagen heeft hij daarop 's avonds de deur van z'n studeerkamer achter zich dichtgetrokken, en daar is hij gebleven tot op dit moment.

Gisteren heeft hij ook niet gepreikt. Het was zó somber in de pastorie. Dominee wilde niet eten en drinken. En hij wilde er ook niet over praten. Vanmorgen, toen Petronella z'n kamer binnenkwam, was hij zo in gedachten dat hij niet eens erg in haar had. 'O, ik kan het wonder niet op!' zegt dominee Ledeboer, terwijl ze nog steeds in de gang staan. 'Ik ben al die jaren blind geweest, en nu heeft de Heere mijn ogen geopend voor het bloed van de Heere Jezus Christus. Jarenlang heb ik gedacht dat ik kon sterven. Nooit was ik bang. Ik dacht dat ik zó God kon ontmoeten. De Heere had mij immers vaak verhoord als ik Hem om raad en hulp smeekte. Vaak heb ik Hem mijn zonden beleden, maar ik leefde zo weer verder. Ik bouwde het huis van mijn geloof op een zandgrond, en niet op de Steenrots Christus.'

'Kom, broer,' zegt Petronella ontdaan, 'laten we hier niet blijven staan. We gaan eerst naar de kamer. Dan kun je ons alles eens rustig vertellen.' ♦

vervolgverhaal | J. Kranendonk - Gijssen - uitg. Den Hertog

Alarm!

Vandaag komt er een alarmboodschap naar jou toe: 'De Heere komt!'

Waarom zal Hij komen? Omdat we in de eindtijd leven. Hoe zal het op die dag met jou zijn? Hoe zul jij voor God staan?

Misschien heb je dit alarm weleens gehoord toen je in de kerk zat, of toen je 's avonds in je dagboek of Bijbeltje las. Misschien lag je op je knieën voor je bed. God is zó groot, zó heilig! Hij zal onze zonden niet door de vingers zien. Misschien heeft dit je weleens uit je slaap gehouden. Of je was onder de indruk toen je klasgenoot stierf. Toen heb je je voorgenomen: 'Ik moet ook de Heere zoeken en dienen. Want hoe moet ik anders sterven?'

Misschien bleven deze onrustige gedachten en gevoelens nog een paar weken en zakte het toen weer af. Doofden de alarmsignalen langzaam uit? Wat erg! Vandaag komt de alarmkreet weer naar je toe: 'De Heere komt! Ben jij bereid om Hem te ontmoeten?'

Misschien vraag je je af of het wel zin heeft om Hem te zoeken. Als die grote dag komt, als Zijn toorn zo groot is over de zonde, zal er voor mij dan wel genade zijn? Dat maakt de duivel je wijs. Want er *is* genade! Zolang als de zon en de maan er zijn. Hij is de God van jouw leven. Hij is de God Die Zijn Naam op je voorhoofd schreef toen je werd gedoopt. Hij ziet uit naar kinderen die met een schuldig hart tot Hem de toevlucht willen nemen. Die bevend vluchten tot God, Die genadig, barmhartig en lankmoedig is. Dat wil zeggen: lang van geduld. Zo is de Heere!

Hoe staat het er in jouw leven voor? De Heere zegt tegen je: 'Zoekt Mij, en leeft' (Amos 5:4). ♦

Leestip: Amos 5:1-8



Vraag ^{en} antwoord

door
ds. Labee

De stem des HEEREN

*Vroeger hoorde ik
dat bij onweer het spreken
van God in Zijn toorn
was te vernemen.
Of heeft de Heere er wat
anders mee te zeggen?*



Majesteitelijk spreken

God openbaart Zijn majesteit óók in het 'onweer'. Een benaming tussen aanhalingstekens, want eigenlijk is het een wonderlijke benaming. Letterlijk staat er dat het 'geen' weer is (on- is immers niet?) of zelfs ongewenst, niet-gewenst weer. Terwijl we belijden dat alle typen weer ons van de Heere worden toegeschikt.

Als we niet 'beter' weten, kunnen we dit alles natuurkundig verklaren in termen van 'moeder aarde'. Ook een 'werelds' mens moet overigens de donder en de bliksem wel vrezen die zo menigmaal mensen heeft verwond of zelfs gedood. Om nog maar te zwijgen van bijkomende zaken als (overvloedige) regen, stormwind en zelfs ermee gepaard gaande aardverschuivingen.

Maar de Heilige Schrift geeft ons onderwijs en gebruikt vaak de bewoording 'de stem des HEEREN'. Bekend is Psalm 29 waar zeven (!) keer gesproken wordt over de stem des HEEREN. Kanttekening 4 op deze psalm luidt: 'Versta den donder en het schrikkelijke geluid van dien'. En dan horen we:

- De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert (vers 3a).
- De stem des HEEREN is met kracht (vers 4a).
- De stem des HEEREN is met heerlijkheid (vers 4b).
- De stem des HEEREN breekt de ceders; ja, de HEERE verbreekt de ceders van Libanon (vers 5a).
- De stem des HEEREN houdt er vlammen vuurs uit (vers 7).
- De stem des HEEREN doet de woestijn beven (vers 8a).
- De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen en ontbloot de wouden (vers 9a).

Om alléén te wijzen op de toorn van God is onjuist, al blijft staan dat een mensenkind wel moet beven als de eeuwige God Zijn stem verheft. Wat past het om

onze drukke werkzaamheden - indien mogelijk - te staken en met eerbied en ontzag te luisteren. Als de Heere de kindzegen gaf, te wijzen op de heilige Majesteit Gods.

Nee, het was vroeger niet alleen uit angst voor brandgevaar dat hele gezinnen zelfs in de nacht werden geroepen om in de huiskamer samen te zijn. Er werd door vele vromen gebeden en gelezen uit Gods Woord én gesproken over de noodzaak van waarachtige bekering. Want het zal wat zijn als we onverzoend, zonder de Zaligmaker Jezus, God moeten gaan ontmoeten.

Vaderlijk spreken

Diezelfde stem des Heeren noemt Jesaja (30:30) een 'heerlijke' stem. Want er is een volk op aarde dat niet alleen heeft leren vrezen voor Gods stem. Toen de Heilige Geest ging overtuigen van zonde en schuld en de wet in haar verdoemende kracht werkelijkheid werd, kwam er een heilig beven. Maar eeuwig wonder toen er onderwijs kwam over het werk van een tussentredende Borg. Voor Gods kind blijft het diepe ontzag voor de stem des Heeren, maar komt er ook een betrekking van liefde op die God Die Zijn stem laat horen.

Dan denken we terug aan een oude ouderling die we als kind bezochten. Terwijl in alle hevigheid het noodweer woedde, begaf hij zich naar het raam. Nooit zullen we vergeten hoe hij toen sprak van de innerlijke blijdschap als hij de stem des Heeren mocht vernemen. En hij mocht getuigen dat er geen rechterlijke toorn meer was in die stem, maar dat hij de stem van de hemelse Vader mocht horen. En die stem was hem zo dierbaar...

Lezer(es), wat hoort u als de stem des Heeren klinkt in de natuur? ♦

► Heb jij/hebt u ook een vraag?

Mogelijke vragen over onderwerpen binnen de doelstelling van De Saambinder kun jij/kunt u mailen naar ds. B. Labee of hem per post toezenden (zie colofon). Er volgt -zo mogelijk- altijd een reactie. Echter alleen als de redactie het waardevol acht voor de lezers, volgt een antwoord op jouw/uw vraag in een nummer van De Saambinder. Graag wel wat geduld. Er liggen nog tientallen vragen op een reactie te wachten.